

De STER klein teken van de GEBOORTE van groot LICHT

Informatieblad van de Parochie Bron van Levend Water



INHOUDSOPGAVE

INHOUDSOPGAVE.....	2
COLOFON	2
BRON VAN LEVEND WATER.....	4
LOCATIE H. WILLIBRORDUS	11
LITURGISCH ROOSTER Parochie Bron van Levend Water + Corneliusparochie.....	14
LOCATIE H. JACOBUS MAJOR	19
LOCATIE DE DRIE EGMONDEN.....	22
KINDERPAGINA	25
ADRESSENLIJST	27



COLOFON

De volgende Bron van Levend Water
verschijnt op 24 februari
Kopij, *bestaande uit maximaal 500 woorden*,
kunt u uiterlijk

29 januari 2019

inleveren bij de lokale redacties,
bij voorkeur als Word document per email:

Locatie H. Willibrordus:
secretariaat@willibrorduskerk-heiloo.nl

Locatie H. Jacobus Major:
parochiecentrumjacob@quicknet.nl

Locatie H. Adelbertus:
drieluik@rkegmond.nl

Locatie H. M.M. Alacoque:
drieluik@rkegmond.nl

Locatie O.L.V. Onbevlekt Ontvangen:
drieluik@rkegmond.nl

De redactie behoudt zich het recht voor om, daar waar
nodig, wijzigingen aan te brengen in de aangeleverde
artikelen. Indien de inhoud hierdoor wordt gewijzigd,
wordt vóór plaatsing contact opgenomen met de
schrijver.

Dit parochieblad is ook te vinden op de website van Bron van
Levend Water:
rk-bronvanlevendwater.nl

Indien u geen parochieblad meer wilt ontvangen kunt u dit
doorgeven aan het secretariaat van uw locatie.
Adressen vindt u achter in dit blad.



Foto op de achterkant:

*Foto van een schilderij
gemaakt door
A.A. van den Berg,
voormalig pastoor te
Akersloot*

*Uit de nalatenschap van
J.Th. Hoogenboom,
voormalig koster te Heiloo*

Bron van levend water



Kerstmis 2018

Het jaar 70 is achter de rug. Niet zomaar een jaar, maar het jaar waarin het joodse volk in opstand komt tegen de bezetting van hun land door de Romeinen.

Een opstand die met harde hand wordt neergeslagen en Jeruzalem, politiek en religieus centrum van de joodse cultuur wordt met de grond gelijk gemaakt. En daar op de puinhopen schrijven mensen verhalen.

erhalen over een mens die hen wist te begeisteren. En die mens? Die is dan zelf ook al dood, uit de weg geruimd. Eén van de schrijvers kennen we onder de naam Lucas. En hij schrijft dat verhaal waarvoor zovelen, jaar na jaar, in de kerstnacht voor op pad gaan. Mensen gaan in het donker op pad.

Misschien is het soms in ons eigen leven zo donker als voor de mensen in die tijd. En we horen dan een verhaal over de geboorte van een mens. Niet zomaar een mens. Neen, een mens zoals er ooit al een was, lang vóór hem.

Een mens die in een rieten mandje in de rivier de Nijl werd gelegd. Een mens die zodoende

werd gered uit de handen van zijn moordenaars. En die mens zal later zijn volk leiden in de uittocht. Zoals Mozes ooit in een biezen mandje werd gelegd, zo wordt ook die mens in die stal in een mand met riet gelegd.

En wanneer het volk na veertig jaar woestijn bij het beloofde land komt, dan trekt het dat land binnen onder leiding van Jozua. In het Hebreeuws is die naam dezelfde als de naam van dat kind in de kribbe.

De wieg van die mens van kerstnacht én zijn naam, ze brengen als het ware heel de grote geschiedenis van Israël samen. De geschiedenis van een volk dat uittook uit alle misère en dat weet wilde hebben van een nieuw leven, een nieuwe wereld. Dát, en niets anders wil Lucas ons in zijn kerstverhaal vertellen.

Dus wat gebeurd is gebeurt nu weer opnieuw? Niets nieuws onder de zon? De geschiedenis herhaalt zich? Wat zou je je dan nog druk maken zeg.....!

Maar dan zouden we nog even een ander stukje tekst van Lucas voor de geest moeten halen. Namelijk wanneer Maria op bezoek gaat bij haar nicht Elisabeth.

Daar zingt zij namelijk de tekst die bekend staat onder de titel 'Magnificat'.

En in een vertaling luidt één van de zinnen:

iedere tijd opnieuw gaat zijn genade, naar mensen die eerbiedig met Hem leven, want geweldig is mijn God. Niet alles herhaalt zich zomaar, maar vooral dit: elke tijd opnieuw, steeds weer zullen er mensen zijn die uit kracht van de Eeuwige opstaan. Mensen die zich niet uit het veld laten slaan. Mensen die blijven hopen en geloven.

Het is te hopen dat wij zelf die mensen zullen zijn. Kerstmis is het vieren van het nieuwe leven. Vieren dat uiteindelijk het kwade in de wereld, in ons eigen leven, het laatste woord niet heeft. Kerstmis is meer, veel meer dan zomaar de geboorte van een kind. Misschien is het vooral, voor de zoveelste keer onze eigen geboorte.

Een zalig kerstmis,
Pastor Henk Hudepohl.



Dank u wel!!

Overweldigend was de belangstelling wat betreft het aantal fietsen die wij van verschillende mensen mochten ontvangen.

Wij als VluchtelingenWerk Heiloo en het Asielzoekerscentrum in Heerhugowaard willen u daarvoor dan ook heel hartelijk bedanken.

U kunt contact blijven opnemen met onderstaande personen:

Theo Bruin, emailadres tjbruin@icloud.com

Mariet Mooiweer, emailadres mmooiweer@kpnplanet.nl,
tel.nr. 072-5334483.



Expositie Kerststallen in de Jacobuskerk

Een heuse tentoonstelling van kerststallen dit jaar. Gerda de Jong en wijlen haar man Bert hebben grote delen van de wereld bereisd. En waar zij kwamen hebben zij, indien mogelijk, een kerststal aangeschaft. Kerststallen die een uitbeelding zijn van het kerstverhaal van Lucas (het verhaal met de herdertjes) en ook het verhaal van Matteüs (de wijzen uit het oosten). Maar niet alleen beide verhalen komen tot uiting. De beelden van de kerstgroepen zijn ook altijd vormgegeven naar de gebruiken van het land waar de kerstgroep is gemaakt. De vormgeving is dus mede bepaald door de cultuur van een bepaald land. Zo zullen we zonder al te veel moeite kunnen bepalen welke kerststellen afkomstig zijn uit bijvoorbeeld Latijns Amerika. Dan zie je beelden die mede bepaald zijn door de oude cultuur van de Inca's,

de oorspronkelijke bewoners van dat continent. De locatieraad van de Jacobuskerk leek het een goed idee eens een tentoonstelling te organiseren van kerstgroepen, en Gerda heeft toegezegd haar verzameling daarvoor beschikbaar te willen stellen.

Van 18 tot en met 26 december zullen al de kerstgroepen te zien zijn in de Jacobuskerk. Wanneer u wilt kunt u de kerk bezoeken en wel van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 17.00 uur. Dat geldt de dagen vóór kerstmis. Op 25 en 26 december, 1^e en 2^e kerstdag is de kerk voor bezichtiging geopend van 14.00 tot 16.00 uur.

U bent allen van harte welkom.

Namens de locatieraad en de organisatoren,
Henk Hudepohl.

Kerkbalans 2019



De actie Kerkbalans 2019 is de start van een jaar waarin voor veel parochianen sprake is van een ingrijpende verandering. De 3 locaties in de Egmond worden in de tweede helft van het jaar samengevoegd. Dat betekent, zoals u weet, dat de H.M.M. Alacque kerk te Egmond aan den Hoef de belangrijkste plaats voor vieringen gaat worden voor de drie Egmond. We begrijpen dat de parochianen, die direct met deze veranderingen te maken krijgen, ook anders aan gaan kijken tegen de kerkbalansbrief, die alle parochianen van de Parochie Bron van Levend Water in januari 2019 ontvangen. Ongetwijfeld komt de gedachte op: moeten we doorgaan met onze bijdrage als ons gebouw er niet meer is en wij voor het bijwonen van een viering verder weg moeten? We kunnen alleen maar hopen dat u zich over deze gedachte heen wilt zetten en besluit om uw gift bij de kerkbalans ook komend jaar voort te zetten. Uw bijdrage blijft voor ons als parochianen van dezelfde parochie van grote waarde om deze parochie in stand te houden. Uiteraard hopen en verwachten we ook dat de

parochianen die niet met deze samenvoeging te maken hebben hun bijdrage voortzetten. Het landelijke motto van de actie is: **"Wat is voor u/jou waardevol in de kerk?"**

Dit keer dus meer een vraag dan een motto. Het antwoord op deze vraag zal zeer divers kunnen zijn, maar in grote lijn neerkomen op de wens dat het werk binnen de parochie-gemeenschap door kan gaan. Deze wens houdt in dat er voldoende middelen moeten zijn/komen om die wens waar te maken.

De zorg van de penningmeester en budgethouders in dat kader is dan dat er voldoende geldmiddelen worden opgebracht om de parochiegemeenschap te ondersteunen.

We hebben de begroting voor 2019 van de parochie en de locaties opgesteld rekening houdend met de samenvoeging van de Egmondse locaties gedurende het jaar. We moeten daarbij constateren dat de kosten weliswaar geleidelijk omlaag gaan, maar ook de inkomsten, naar verwachting, gaan dalen doordat de bijdragen teruglopen. Daarom kunnen we niet anders dan wederom een beroep op u allen doen.

Blijf de actie kerkbalans steunen met uw bijdrage!

De kerkbalans is en blijft de belangrijkste bron van inkomsten voor de instandhouding van onze kerkelijke gemeenschappen. **Het is ons financieel fundament!**

Wij danken u bij deze hartelijk voor uw bijdragen in 2018 en doen een dringend beroep op u om de kerkbalans 2019 ook weer te steunen. Uiteraard zijn wij u zeer dankbaar als u wilt overwegen uw bijdrage te verhogen.

Voor het storten van uw bijdrage brengen wij graag de incasso machtiging, die u in januari aantreft bij de informatie over de kerkbalans, onder uw aandacht. Wanneer u met ons een onderhandse akte voor een gift gedurende minimaal vijf jaar overeenkomt, is uw gift fiscaal aftrekbaar. De formulieren hiervoor zenden wij u graag toe.

Uiteraard zijn wij u zeer erkentelijk wanneer u besluit uw kerk in uw testament op te nemen!

Karel Hennekens
Penningmeester

Force for good

Adventsactie ziet onze katholieke kerk als een 'force for good' in de wereld. Duizenden mensen in Nederland spannen zich belangeloos in om mensen in de derde wereld, in en door de katholieke gemeenschappen daar, te helpen met hun ontwikkeling. Die missionaire ondernemers verdienen het om gezien en gesteund te worden.

Drie jaar thema 'Moeder en kind'

Twee jaar geleden zijn we met de Adventsactie begonnen om vijf projecten te steunen die samenkwamen binnen het thema 'Moeder en kind', voor de tijdsduur van drie jaar. Dit jaar is dus het laatste op onze gezamenlijke weg: samen met

de projectpartners breiden we de steun aan deze projecten verder uit.

MOV-HALE heeft er voor gekozen om speciaal het project voor straatkinderen in Rwanda in het licht zetten.

Straatkinderen

Net als in veel andere landen in Afrika leven in Rwanda veel kinderen op straat. Vaak zijn ze hun gezin ontvlucht vanwege extreme armoede, ziekte, misbruik of geweld. De organisatie CECYDAR vangt al sinds 1992 straatkinderen op in de hoofdstad Kigali en plaatst hen zo snel mogelijk terug in een gezin.

Op verzoek van de Rwandese overheid wordt de capaciteit van hun opvangcentrum dit

jaar fors uitgebreid.

Als MOV-HALE bevelen wij deze actie van harte bij u aan. U kunt deelnemen aan de collecte tijdens de vieringen van het derde weekend van de Advent of een bedrag overmaken op rekeningnummer NL89INGB0653100000 ten name van Adventsactie, Den Haag. Meer informatie: www.adventsactie.nl

**Lourdes 2019**

Zoals ik al in de vorige uitgave van Bron van Levend Water heb laten weten, gaan wij volgend jaar van 17 augustus t/m 23 augustus met de TGV naar Lourdes. Pastor Bill van Schie gaat ook met ons mee.

Als u slecht ter been bent, zijn er vrijwilligers die u in een rolstoel willen begeleiden of als u moeite heeft met douchen of aankleden, gaan er zorgvrijwilligers mee. Een reis naar Lourdes is voor iedereen. Ook voor mensen voor wie het financieel een probleem is, kunnen wij een oplossing bieden.

Volgend jaar is een bijzondere reis, want er is dan ook een kinder- en jongerenbedevaart, een kampeerbedevaart, waarin jonge gezinnen met kinderen op hun manier kennismaken met Lourdes. Ook zullen wij de



fietsers verwelkomen, die een sponsor-fietstocht vanuit Nederland naar Lourdes maken. Kortom een feest vol ontmoetingen.

Ook u kunt daarbij zijn!

Wilt u meer weten dan kunt u contact met mij opnemen, Irma van Loon 0725336056



Rond de waterput: seizoen 2008-2019

Het seizoen 2018-2019 van 'rond de waterput' is van start gegaan. Het programmaboekje kunt u afhalen in de kerken van onze regio. Zie ook onze website: www.ronddewaterput.nl Aanmelden kan, zoals altijd, via het aanmeldformulier in het boekje en per mail secretariaat@willibrorduskerk-heiloo.nl of telefoon 072 5330906.



Programmaonderdelen die binnenkort plaatsvinden:

Een tentoonstelling van wandkleden van Marga Jelles-van Huizen getiteld: 'Schepping en Nieuwe Schepping' is vanaf 9 januari tot Aswoensdag te zien in de Kerkstraat van het Willibrordushuis.

'Renaissance in Venetië' is de titel van een lezing met lichtbeelden door Cees Tromp in het Willibrordushuis op dinsdag 22 januari.

Op donderdag 24 januari start in de Ter Coulsterkerk de serie 'Zin in film' met de film 'The railway man'.

Op 31 januari speelt theatergroep Achterom de voorstelling 'Hou me vast.... laat me gaan' in de Ter Coulsterkerk.

Een leesgroep onder leiding van Ds. Dick van Arkel begint op 5 februari met het lezen van 'Voor een nieuw begin' van Maarten den Dulk in de Ter Coulsterkerk.

De eerste Preek van de Leek van dit seizoen wordt gehouden door klassiek zangeres Maartje de Lint op zondagmiddag 10 februari in de Witte Kerk.

Ds. Edward Kooiman bespreekt gedichten en schilderijen in de serie 'Zin in poëzie en schilderkunst'. De eerste avond is op donderdag 14 februari in de Ter Coulsterkerk.

Op zondagmiddag 3 maart brengt pastor Eveline Massetti haar vertelvoorstelling 'Groot Verlangen' in de Willibrorduskerk.

Preek van de Leek: Maartje de Lint

Een drietal (s)preeksters komt op de zondag-namiddag in de Witte Kerk in Heiloo hun inspiratie en wijsheid met ons delen.

Welke levensvisie ligt ten grondslag aan hun denken en handelen? Wat is de bron waaruit zij putten? In zo'n 45-60 minuten zullen zij hier over spreken. Doorgaans wordt hun 'preek' afgewisseld met door hen zelf uitgekozen muziek.

Na afloop is er gelegenheid om - onder het genot van een drankje - na te praten met de (s)preekster en met elkaar. De toegang is vrij en bij de uitgang is er gelegenheid voor een gift, ter bestrijding van de onkosten.

De eerste 'Preek van de Leek'

op zondag 10 februari wordt verzorgd door Maartje de Lint. Na haar afstuderen aan het Sweelinck Conservatorium in Amsterdam ontwikkelde zij zich als operazangeres.

Zij werkte met beroemde dirigenten en vertolkte vele operarollen in o.a. 'La Traviata' en 'Die Fledermaus'.

Zij is veelgevraagd solist voor oratorium-concerten zoals Matthäus Passion, Weihnachts Oratorium van Bach, Stabat Mater van Haydn, Messiah van Händel en vele andere.

Naast haar concerten ontwikkelde Maartje speciale *Meezing-concerten* en trainingen voor mensen met dementie en hun verzorgers. Zij ontwikkelde voor mensen met geheugenproblemen die nog thuis wonen én hun mantelzorgers de community *Singalong-Heiloo*.

Ook is zij gecertificeerd klankmasseur.

www.maartjedelint.com

Maartje vertelt in haar 'preek' over de kracht die haar drijft in haar leven en werk en trakteert ons natuurlijk ook op enkele liederen, begeleid door de pianist Henk van Meegen.

(foto van richard-byrdy.com)

Maartje de Lint houdt haar preek op zondagmiddag 10 februari in de Witte Kerk,

Heerenweg 32 Heiloo, aanvang: 16.00 uur. De bijeenkomst is vrij toegankelijk, er is een collecte bij de uitgang.



Heilige van de maand: Andreas

De apostel Andreas behoorde tot de eerste leerlingen van Jezus. Hij was een broer van Petrus en visser van beroep. In de evangeliën treedt Andreas driemaal op de voorgrond. Bij de wonderbare broodvermenigvuldiging was hij degene die opmerkte: "Er is hier een jongen die vijf gerstebroden en twee gedroogde visjes bij zich heeft....".

Vijanden van God

Volgens oude kerkelijke schrijvers zou Andreas als missionaris in het zuiden van Rusland en de Balkan gewerkt hebben, waarna hij in het Griekse Patras de marteldood stierf. Andreas werd in het jaar 60 door de stadhouder van Patras aan het kruis geslagen. Volgens berichten uit de tweede eeuw hield hij een lofrede op het kruis, zodra hij het zag staan. Hij preeste het kruis als een symbool van de verbinding tussen hemel

en aarde dat links en rechts de vijanden van God verjaagt. Na de kruisiging stierf de stadhouder op weg naar huis. Andreas bleef nog twee dagen levend aan het kruis hangen, terwijl hij glimlachend het christelijk geloof verkondigde. De vrouw van de stadhouder, Maximila, door Andreas tot het christendom bekeerd, begroef hem met de grootste eer.

Andreaskruis

Volgens de legende was het een x-vormig kruis waaraan Andreas stierf. Dit 'Andreaskruis' is dan ook zijn attribuut. In sommige voorstellingen draagt hij bovendien een boek in de hand dat op zijn verkondiging van het evangelie kan duiden. Zijn relikwies werden in 1208 naar Amalfi ten zuiden van Napels overgebracht, zijn

hoofd in 1462 naar Rome. Paus Paulus VI schonk het in 1964 aan de patriarch van Constantinopel als een gebaar van toenadering tot de oosterse kerken, zodat het weer in Patras rust. Andreas is de patroon van verschillende beroepen en landen, zoals Rusland en Schotland geworden.

30 november is zijn naamdag.

Bron: Toon Brekelmans
Kerkhistoricus

Ad Hermans



Vorbereidingen Vormsel gaan weer van start!

Binnenkort kunnen de brugklassers een berichtje verwachten. Tenminste, wanneer de parochie jouw naam en adres heeft.

Dan gaat het doorgaans om de kinderen die enkele jaren terug hebben meegedaan aan de communie. We willen jullie uitnodigen om nog een keer bij elkaar te komen voor de voorbereiding van het vormsel. Jullie zijn al weer wat jaren ouder. Je hebt je basisschool afgesloten, staat nu voor nieuwe uitdagingen. En je zult ook wel verder gekomen zijn in je denken over geloof en kerk.

Misschien vind je het wel fijn om daar met een aantal leeftijdsgenoten eens in alle vrijheid over van gedachten te wisselen. En misschien wil je aan het eind van de rit ook wel meedoen aan het vormsel. Het vormsel is één van de sacramenten van onze kerk. Wat sacramenten zijn? Wel, dat gaan we je proberen te vertellen tijdens één van de avonden die we houden.

Maar wanneer je dus in de brugklas zit, dan krijg je wellicht binnenkort een berichtje. Dat kan in de vorm van een brief, maar ook via de mail. In dat

bericht word je uitgenodigd om mee te doen. En voor een deel gebeurt dat meedoen samen met je ouders! Dus het is ook zaak om er met je ouders over te praten wat je wilt. En als je er samen uit bent wat je gaat doen, laat het ons dan even weten. Krijg je bericht via de mail, dan is een antwoord heel snel teruggestuurd. En wanneer je een brief hebt gekregen, dan is het een kwestie van even een berichtje terugsturen, hetzij via een antwoordstrook die je invult, hetzij door even de telefoon te pakken.

Uit ervaring weten we dat het altijd gezellige en ook interessante avonden zijn. We hebben vijf of zes avonden dat we samenkomen. En je kunt aan het eind van die bijeenkomsten zelf beslissen of je wel of niet deelneemt. Dus ook wanneer je zegt: Ik weet het nog niet, maar het lijkt je wel de moeite waard wat meer te horen, en ook te horen wat je leeftijdsgenoten allemaal denken, hopen, geloven, doe gewoon mee.

Namens de werkgroep vormsel,
Henk Hudepohl.

Renaissance in Venetië

Bellini, Carpaccio, Titiaan en Tintoretto zijn vier schilders uit de school van Venetië in de vijftiende en zestiende eeuw. Zij vertegenwoordigen de schilderkunst van de nieuwe tijd: de renaissance.

De renaissance was een tijdperk waarin een grenzeloze weetgierigheid ontwaakte. Zij wierp zich op de studie van de klassieke literatuur en op de monumenten van de oudheid. Er ontstond een nieuw humanisme. Niet langer werden de ogen strak gericht op de hemel zoals in de middeleeuwen, maar op de aarde, op de dingen, op de mensen. Er ontstond een nieuw gevoel: dat het gewone loutere bestaan belangrijk was en dat het leven niet alleen onderzocht maar ook genoten mocht worden. Dat bracht een nieuwe hartstocht met zich mee, de hartstocht voor schoonheid. De renaissance was een seculiere tijd. Toch bleven de kerken en de christelijke voorstellingen. *Giovanni Bellini* was de eerste grote schilder in Venetië die er in slaagde harmonie tussen ruimte, licht en kleur aan te brengen. Het karakter van zijn afbeeldingen wordt mede bepaald door de

vervagende en verzachtende effecten van het licht. Wie zijn devotiebeelden en peinzende madonna's beziet staat oog in oog met een vorm van schoonheid waar een verdiepende en troostende werking vanuit gaat.

Carpaccio is een meester in grote met massa's mensen gevulde muurschilderingen. Zijn verhalende scènes plaatst hij in een stedelijke context die direct of indirect verwijst naar de magische aantrekkingskracht van Venetië.

Hij schildert grootse schouwspelen met veel theater en uiterlijk vertoon. Zo beklemtoont hij de "grandezza" van Venetië in zijn befaamde reeks schilderijen over de bitterzoete liefdesgeschiedenis van de mooie prinses Ursula.

Titiaan is de absolute meester. Vanwege de hoge kwaliteit van zijn spectaculaire altaarstukken, (vorsten)portretten en sensuele naakten werd hij algemeen beschouwd als de gelijke van Michelangelo.

Tintoretto is een schilder met een sterk gevoel voor drama. Zijn taferelen zijn vol tumult en heftige beroering. Hij wordt wel "il furioso" genoemd vanwege de woeste kracht waarmee hij werkte. Bij hem stonden schoonheid en harmonie niet langer voorop. Hij wilde de kijker allereerst emotioneel raken. Dat is hem gelukt. Wie naar zijn schilderijen kijkt heeft het gevoel midden in een orkaan te staan.

Op dinsdag 22 januari zal de heer Cees Tromp naar het Willibrordushuis komen om een lezing met lichtbeelden over de renaissance in Venetië te verzorgen.

De aanvang is om 20.00 uur.



Informatieavond Taizé jongerenreis; 24 januari 2019

Als je tussen de 15 en 30 jaar oud bent, ontdek dan het geheim van Taizé.

In een tijd dat de kerken leeglopen, stroomt Taizé vol. Vooral jongeren weten de weg naar deze gemeenschap te vinden. Wat is het geheim van Taizé?

De christelijke oecumenische kloostergemeenschap Taizé is gesticht door Roger Schutz, beter bekend als broeder Roger. Hij kocht aan het begin van de Tweede Wereldoorlog een huis in

Taizé (vlak langs de snelweg tussen Lyon en Dijon in Frankrijk) om er oorlogsvluchtelingen in op te vangen. Gaandeweg sloten zich broeders bij hem aan, die samen de gemeenschap van Taizé vormden. Nadat broeder Roger in 2005 tijdens een dienst door een verwarde vrouw werd doodgestoken, nam broeder Alois het stokje over. Inmiddels bestaat de gemeenschap uit zo'n 100 celibitair levende broeders uit verschillende denominaties. Wekelijks ontvangen ze

duizenden, meest jonge bezoekers uit alle hoeken van de wereld.

Wie gaat er mee van 27 april tot en met 5 mei 2019?

We vertrekken op zaterdagavond 27 april en komen zondagochtend 5 mei weer thuis. De busreis naar en van Taizé kost €154 – en het verblijf daar ongeveer 10 euro per dag. De parochies in onze regio sponsoren deze jongerenreis met 70 euro per persoon.

Vorbereiding en aanmelding. Bij deze reis hoort ook een voorbereiding. Naast een informatieavond op 24 januari 2019 zal er ook nog een bijeenkomst worden georganiseerd waar muziek, zang en achtergrondinformatie gegeven zal worden over

Taizé.
Als je belangstelling hebt, stuur dan een briefje met je gegevens naar:
pastor Johan Olling,
Dusseldorperweg 74,
1906 AL Limmen.
Of (liever nog) per email:
pastor@corneliuskerk-limmen.nl

Na de eerste bijeenkomst in januari 2019 meld je je definitief aan. Ook oudere Taizé-reisgenoten mogen contact opnemen. Misschien kan er met auto's gereden worden.
Pastor Johan Olling



Tentoonstelling "Relieken"

Relieken zijn niet iets van kerken en van vroeger. Iedereen heeft relieken in huis. Denk aan een voorwerp dat ooit van oma was. We koesteren ze. Voor sommige relieken reizen mensen duizenden kilometers: de graven van de apostelen in Rome, de Gouden Rots in Myanmar, de tombe van profeet Mohammed in Medina. Tot begin februari laat Museum Catharijneconvent in Utrecht wereldwijd als eerste museum zien dat reliekverering als een universeel en levend fenomeen, cultuur en religie overstijgend.

Het is een mooie tentoonstelling geworden van voorwerpen uit het boeddhisme, christendom en islam, van grote historische waarde tot aan heel persoonlijke, emotionele waarde. Te zien is een ongekende variëteit aan voorwerpen waar mensen kracht aan ontleen, zoals een

reliëhouder (een kroon) met een fragment van de doornenkroon van Christus, zezem-water uit Mekka, sigaren en sigarenkoker van Pim Fortuyn tot een beeld van een volgeling van de Boeddha vol relieken.

Museum Catharijneconvent is gevestigd in Utrecht. Bij de tentoonstellingen is een uitgebreid programma van lezingen, rondleidingen, workshops en een prachtige en informatieve catalogus. Meer informatie: www.catharijneconvent.nl

Voor lezers van het bisdomblad *SamenKerk* is er een speciale korting (geen toeslag tentoonstelling). Zie hiervoor het herfstnummer 2018.

Ramses Shaffy—Laat me...

Vijf jaar geleden is er in Limmen begonnen met vieringen van orgel, zang, beeld en Schrift. Dit jaar met liederen van Ramses Shaffy.

De drie vieringen staan gepland op: Op 10 november stond het lied: 'Zing-Vecht-Huil-Bid-Lach-Werk' 'centraal.

Op 26 januari 2019 staan we stil bij het lied 'Laat me...'

En op 1 juni is de viering rond het lied: 'De Pastorale' opgebouwd.

Je bent welkom. Rond het lied 'Laat me...'. Dat gebeurt met passende

beelden, teksten, liederen en een Schriftlezing. En natuurlijk zal Peter Rijs weer een muzikale interpretatie geven van het nummer van Ramses Shaffy op het orgel. Tot zaterdag 26 januari, aanvang 19.00 uur



Weer wat geleerd!

Er gaat geen dag voorbij dat ik laat mij bij het ontbijt prettig verrassen door de avonturen van Anton Dingeman. Anton wie? Wel, de hoofdpersoon uit de dagelijkse strip van 'Trouw' op pagina 2.

Trefzeker weet tekenaar Pieter Geenen dagelijks onze tijdgeest beeldend en glashelder neer te zetten. Ik ben na het lezen van zijn strip helemaal klaar voor de nieuwe dag! Centraal staat de brave, goedwillende burger Anton Dingeman, die voortdurend overvallen wordt door de laatste maatschappelijke discussies.

Hij doet zijn best, maar kan het allemaal nauwelijks bijhouden. Iedere dag levert dat weer stress en onzekerheid. Maar toch ook nieuwe inzichten en leerzame ontdekkingen. Weer wat geleerd! Ik ook, trouwens. Vanmorgen ontdekte ik ineens: joh, ik ben zelf Anton!

Vermoeiend zijn het aantal 'kwesties', waardoor ik dagelijks word overvallen. Er gaat geen dag voorbij of er dient zich wel weer nieuwe onrust aan in ons jachtige leven. Alle grote thema's komen dagelijks voorbij: milieu, politiek, ziekten en rampen, religie en oorlog. En dan heb ik het nog niet eens over de 'afdeling klein leed', dat we iedere dag op ons (ontbijt)bordje geserveerd krijgen. En dan moet ik ook

nog overal een mening over hebben! Zeg, wat vind je daarvan? roepen mensen bij de koffie of de lunch. Of 's avonds bij Pauw.

En koortsachtig probeer je iets te stamelen over zaken waar je nauwelijks over nagedacht hebt. Of waar je eigenlijk 'geen donder verstand' van hebt. Anton doet nog dagelijks pogingen om 'bij de les te blijven'. Ikzelf heb het eigenlijk al opgegeven. Sinds ik onlangs een boekje heb gelezen over stoïcijnse levenskunst doe ik niet meer mee aan die dagelijks meningen-race.

Desgevraagd zeg ik vanaf nu: "ik schort mijn mening op. Of: "daar heb ik nog geen mening over". Mensen kijken me verbaasd aan. Maar het went, hoor! . Ik voel me al een stuk beter en vooral ontspannen. En laat ik nou pas ook ontdekt hebben, dat de eerste christenen in Rome een duidelijke sympathie koesterden voor die stoïcijnse levenshouding! Nee, het leven liet hen niet onverschillig, zoals het woord 'stoïcijns' misschien doet vermoeden. De volgelingen van Jezus van Nazareth oefenden zich in het matigen van hun emoties en hun driften. En vooral in hun verwachtingen van die zaken, waar ze nauwelijks of geen invloed op hadden.

Ze stelden zich bescheiden en terughoudend op t.a.v. de politiek, het land- en stadsbestuur en vooral al die zaken die dagelijks de gemoederen bezig hielden. Zeg maar, 'the talk of the town'. Christenen beijverden zich vooral in onderlinge zorg en aandacht voor elkaar. En voor degenen die 'het niet zo getroffen hadden in het leven'. Hun aandacht ging vooral uit naar de (gelijk-)waardigheid van ieder mens, zoals de leer van de Nazareeër voorschreef.

Dat was richtsnoer en norm van hun handelen.

Geen constante stroom van 'kijk-mij-nou's' of eigenbelang meer.

Voor God was iedereen gelijk! En dat probeerden de eerste christenen in praktijk te brengen. Ik ben dus in goed gezelschap.

En nu maar volhouden! Kijk, weer wat geleerd!

Mocht ik de kracht hebben om te veranderen wat binnen mijn mogelijkheden ligt, de moed om te aanvaarden wat buiten mijn mogelijkheden ligt, en de wijsheid om de grens tussen deze beide te zien (Stoïcijnse spreuk)

Bill van Schie



Denkt u om de kerkbalans

Het thema dit jaar is:
Wat is voor u/jou waardevol in de kerk?



Kerst vieren met O.V.E. Echo de Chapelle

Op zondag 16 december om 14.00 uur zal het Opmeers Vocaal Ensemble een Kerstconcert verzorgen in de Bedevaartkapel van het heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood in Heiloo. Het ensemble bestaat uit zestien geofende zangers en zangeressen, die vaak optreden in de kop van Noord-Holland. Wij prijzen ons gelukkig nu te kunnen zingen in de prachtige kerk hier in Heiloo. Een mooie gelegenheid om de aanvang van de kerst te vieren met toepasselijke muziek. Klassieke stukken zoals Cantique de Noël, Maria Wiegenlied, het prachtige Noël van

Gounod, koorwerk uit de Elias van Mendelssohn en een heel bijzonder Ave Maria van Gomes.

Dit alles en verder natuurlijk de traditionele Carols zullen u zeker verrassen. Kortom wij maken ons op voor een feestelijk kerstfeest.

Komt u ook ? Wij zien er naar uit. De toegang is vrij. Theehuis het "Oesdom" is zoals gebruikelijk op zondag ook geopend. Locatie: Bedevaartkapel O.L.V. ter Nood, Kapellaan 146, Heiloo.



Locatie H. Willibrordus



Verjaardag pastor Helsloot

Op zaterdag 12 januari 2019 hoopt pastor Herman Helsloot zijn negenenzestigste verjaardag te vieren. Eenieder die hem hiermee wil feliciteren is van harte welkom op **zaterdagochtend 12 januari, van 10.00-12.00 uur** in de Ontmoetingsruimte. Voor koffie en wat lekkers wordt gezorgd.

Namens de redactie van Bron van Levend Water willen we pastor Helsloot van harte feliciteren met zijn verjaardag. Wij wensen hem een fijne en gezellige dag toe en veel geluk in zijn nieuwe levensjaar.



Zingen houdt jong

Dat geldt voor iedereen. En zeker voor de dames en heren van het dames- en herenkoor in onze parochie.

De koren zingen op donderdagochtend o.l.v. Zana Naidionova de sterren van de hemel. In hun repertoire staan liederen van Nederlands tot Gregoriaans.

Op dit moment wordt er volop geoefend voor de kerstviering op eerste kerstdag om 10.00 uur.

De beide koren zoeken versterking. U bent van harte welkom om mee te komen zingen. Voor informatie kunt u bellen: 0725330906.



Lief en Leed

Dopelingen

De afgelopen periode is:

Cataleya Sofia Cheret

dochter van Mathieu Cheret en Gwylenne Flanigan
door het sacrament van het doopsel opgenomen
In onze parochiegemeenschap

Wij bidden dat zij zich thuis
mag voelen in onze parochie
en dat wij samen met haar
ouders ervoor mogen zorgen
dat onze dopeling mag
opgroeien in geloof.



Overledenen

Johannes (Jan) Bakker

* 19 december 1935 † 15 november 2018

Voor de familie
en de nabestaanden
bidden wij om kracht
en troost.
Wij wensen hen sterkte
toe bij dit verlies.



Collecte

In de afgelopen tijd hebben
we tijdens de collecten op-
gehaald:

Sulawesi:

€ 380,00

Wereld Missiedag:

€ 205,00

Namens iedereen hiervoor
heel hartelijk dank.

Een collecte kan echter niet
gehouden worden zonder
collectanten.

De collectantengroep van
onze parochie zoekt collega's.

Wilt u ook bij toerbeurt
collecteren, meldt u dan aan
op telefoonnummer:
072-5330906



De Brug

Het "midden" koor De Brug, onder leiding van
dirigent Ruwald Diderich, is al jaren een bekend
gezicht in de Willibrorduskerk.

Een keer in de maand op zondagochtend
verzorgen we de viering.

Op dit moment zijn we druk bezig met het instu-
deren van kerstliederen.

De Brug zingt in de nachtmis op
24 december om 21.00 uur. Een kwartier voor de
viering starten we met het zingen van bekende
en minder bekende liederen om alvast in goede
kerststemming te komen.

Wilt u ons koor komen versterken? U bent van
harte welkom.

De Brug repeteert iedere woensdagavond van
20.00 tot 22.00 uur in de ontmoetingsruimte
van de Willibrorduskerk.

Nieuw dit jaar is dat het ook mogelijk is om op
projectbasis mee te gaan zingen voor de
Paaswake op 20 april.

Repetities hiervoor starten begin maart.

Voor meer informatie kunt u mailen naar:
middenkoordebrug@hotmail.nl
of kijk ook eens op onze Facebook pagina;
De Brug

Inzameling voor inloophuis De Kloof

In het vorige parochieblad deden wij - zoals ieder jaar in de weken voor Kerst - een oproep voor tweede hands (heren)kleding voor de dak- en thuisloze bezoekers van inloophuis De Kloof in Amsterdam. Breng daarom kleding e.d. die u niet meer nodig heeft naar de kerk, zodat ook mensen die aan de onderkant van de samenleving terecht zijn gekomen, de winter kunnen doorkomen. In de Advent en tijdens de

kerstdagen kunt u truien, spijkerbroeken, handschoenen, schoenen, T-shirts, mutsen, ondergoed, handdoeken etc. **bij voorkeur voor heren**, inleveren in de Kerkstraat van het Willibrordushuis.

Marieke Hoetjes



Schoenendoosactie

Vanaf 14 oktober hebben we weer met onze schoenendooskraam in de Kerkstraat gestaan. Het was supergezellig! Voor en na iedere viering kwamen echt heel veel mensen bij ons. De een voor informatie, de ander voor een lege schoenendoos die al mooi beplakt was. Een volgende wilde een complete doos bij ons maken. En zo ging het telkens maar door. Dameskoorleden die gezellig met z'n tweeën of drieën een doos kwamen vullen. Gezamenlijk kiezen welk etui of welke knuffel het leukst zou zijn voor een meisje

of dit jaar voor een jongen. Sommige mensen gaven ons geld om een halve of hele doos te maken. Weer anderen gaven ons geld om het transport mogelijk te maken. We kregen tennisballen, toltjes, horloges, sjaaltjes en klein speelgoed. Veel parochianen hebben bijgedragen aan het welslagen van deze actie. Geweldig! Afgelopen 7 december zijn we met 232 (!) versierde en geplastificeerde, maar vooral volgepakte, schoenendozen naar het verzamelpunt in Purmerend gereden. Daar hebben we ze vol trots afgeleverd voor transport.

We weten zeker dat daar kinderen blij verrast worden met onze schoenendozen. Misschien wel opgetogen door wat wij als parochie hebben verzameld en ingepakt voor hen. Kinderen die misschien Sinterklaas niet kennen, maar door ons niet vergeten zijn. Namens al die blij kindertjes, heel erg bedankt voor alle gulle gaven!

Wergroepen
Schoenendoosactie en
MOV-HALE

Familieviering op Kerstavond

Tijdens de familieviering op kerstavond, die om 18.30 uur begint, is er een kindercrèche voor de allerkleinsten. Voor de kleuters en groep drie kinderen, voor wie het in de kerk nog te lang duurt, is er een kinderdienst.

Een kerkdienst op hun niveau met spel en een knutselwerkje. Zij worden na het kerstspel in de familieviering opgehaald uit de kerk en vlak voor 't einde van de viering komen zij met hun eigen lied en hun eigen

kerstster weer terug in de kerk. De familieviering in de kerk is dus bedoeld voor groot en klein, vanaf ongeveer groep 4.



Liturgisch rooster parochie bron van levend water en Corneliusparochie

Datum	H. Willibrordus Heiloo Zondag 10.00	H. Jacobus Major Akersloot Zondag 10.00	H. Adelbertus Egmond Binnen Zaterdag 19.00 of Zondag 11.00	H.M.M.Alacoque Egmond ad Hoef Zaterdag 19.00 of Zondag 11.00	O.L.V. Onbev. Ontvangen Egmond a Zee Zondag 09.30	H. Cornelius Zaterdag 19.00 PKN Limmen Zondag 10.00 Heer. v. Limmen
Za 15-12 <i>3e zondag Advent</i>				Eucharistie N. Mantje		Med. viering K. Kint Samenzang
Zo 16-12 <i>3e zondag Advent</i>	Eucharistie H. Helsloot Herenkoor	W&C-viering H. Hudepohl Dameskoor	Eucharistie N. Mantje		Eucharistie N. Mantje	W&C-viering K. Kint Gem. Koor
Ma 17-12	Boeteviering H. Helsloot Spont. Koor					
Za 22-12 <i>4^e zondag Advent</i>						Boeteviering J. Olling Lit. Koor
Zo 23-12 <i>4^e zondag Advent</i>	W&C-viering H. Hudepohl Dameskoor	W&C-viering W. van Schie Samenzang	Gezamenlijke Eucharistieviering Egmond in H.M.M. Alacoque te Egmond aan den Hoef N. Mantje			W&C-viering J. Olling Gem. Koor
Ma 24-12 <i>Kerstavond</i>	18.30 Familieviering H. Helsloot WiKiKo 21.00 Eucharistie H. Helsloot De Brug	19.00 Familieviering H. Hudepohl Kinderkoor + Herenkoor 22.00 W&C-viering H. Hudepohl Aquarius	19.00 Eucharistie N. Mantje New Voice	19.00 Gezinsviering parochianen Hoverture	21.00 Eucharistie N. Mantje He- renkoor	19.30 HvL J. Olling Kinderkoor 21.30 HvL J. Olling Spont. Koor 23.30 HvL J. Olling Lit. Koor
Di 25-12 <i>1^e Kerstdag</i>	10.00 Eucharistie H. Helsloot D+H koor 15.00 Kindje Wiegen	10.00 W&C-viering H. Hudepohl Dameskoor	07.00 Adelb. Akker Dageraadsmis N. Mantje 11.00 Kindje Wiegen	11.00 Eucharistie N. Mantje Soli Deo Gloria	09.30 Eucharistie N. Mantje Herenkoor	10.30 HvL W&C-viering J. Olling Gem. Koor
Wo 26-12 <i>2^e Kerstdag</i>	10.00 W&C-viering H. Hudepohl Herenkoor	10.00 Eucharistie H. Helsloot Ami Vocalis	10.00 Eucharistie N. Mantje Cantate Deo			10.30 HvL W&C-viering J. Olling Excelsior
Za 29-12 <i>H. Familie</i>			Eucharistie N. Mantje			
Zo 30-12 <i>H. Familie</i>	W&C-viering J. Olling Herenkoor	W&C-viering H. Hudepohl Samenzang		Eucharistie N. Mantje Soli Deo Gloria	Eucharistie N. Mantje Herenkoor	Eucharistie H. Helsloot Spont. Koor
Ma 31-12 <i>Oudjaar</i>	19.00 Gebedsdienst H. Helsloot De Brug	19.00 Vesperdienst H. Hudepohl Samenzang	19.00 Oudejaarsv. parochianen New Voice	19.00 Eucharistie N. Mantje Hoverture		19.00 PKN Med. viering J. Olling Lit. Koor

Datum	H. Willibrordus Heiloo Zondag 10.00	H. Jacobus Ma- jor Akersloot Zondag 10.00	H. Adelbertus Egmond Binnen Zaterdag 19.00 of Zondag 11.00	H.M.M.Alacoque Egmond ad Hoef Zaterdag 19.00 of Zondag 11.00	O.L.V. Onbevl. Ontvangen Egmond a Zee Zondag 09.30	H. Cornelius Zaterdag 19.00 PKN Limmen Zondag 10.00 Heer. v. Limmen
Di 01-01 <i>Nieuwjaar</i>	10.30 Eucharistie H. Helsloot Dameskoor		11.00 Eucharistie N. Mantje Eensgezindh.		09.30 Eucharistie N. Mantje Herenkoor	10.30 HvL W&C-viering J. Olling Gem. Koor
Za 05-01 <i>Drie- koningen</i>				Duifjesviering H. Hudepohl Hoeverture		Med. viering J. Olling Samenzang
Zo 06-12 <i>Drie- koningen</i>	W&C-viering parochianen D+H-koor	Nieuwj. vier. H. Hudepohl D,H,Aquarius	W&C-viering parochianen		W&C-viering parochianen Herenkoor	W&C-viering J. Olling Gem. Koor
Za 12-01 <i>Doop van de Heer</i>			Eucharistie N. Mantje			Jaartheme v. J. Olling Lit. Koor
Zo 13-01 <i>Doop van de Heer</i>	Eucharistie H. Helsloot Schola Cant.	W&C-viering J. Olling Herenkoor		Eucharistie N. Mantje Soli Deo Gloria	géén viering	W&C-viering parochianen Spont. Koor
Za 19-01 <i>2e zondag d.h.j.</i>			géén vieringen			Med. viering K. Kint Samenzang
Zo 20-01 <i>2e zondag d.h.j.</i>	Eucharistie H. Helsloot	W&C-viering H. Hudepohl Cantorij	10.00 Oecumenische Viering OLVOO Egmond aan Zee Week van Gebed voor de Eenheid			W&C-viering K. Kint Gem. Koor
Za 26-01 <i>3e zondag d.h.j.</i>			Eucharistie N. Mantje New Voice			Orgelviering J. Olling Lit. Koor
Zo 27-01 <i>3e zondag d.h.j.</i>	W&C-viering H. Hudepohl De Brug	Eucharistie H. Helsloot Dameskoor		Eucharistie N. Mantje Soli Deo Gloria	Eucharistie N. Mantje Herenkoor	W&C-viering J. Olling Samenzang
Za 02-02 <i>4e zondag d.h.j.</i>				Eucharistie N. Mantje Hoeverture		Med. viering B. Leurink Samenzang
Zo 03-02 <i>4e zondag d.h.j.</i>	Familieviering H. Helsloot WiKiKo/JoKo	W&C-viering B. Leurink Aquarius	Eucharistie N. Mantje		Eucharistie N. Mantje Herenkoor	W&C-viering H. Hudepohl Gem. Koor.
Za 09-02 <i>5e zondag d.h.j.</i>			géén vieringen			Med. viering J. Olling Lit. Koor
Zo 10-02 <i>5e zondag d.h.j.</i>	W&C-viering J. Olling	Familieviering H. Hudepohl Kinderkoor	10.00 Gem. viering Egmond HMM Alacoque N. Mantje			W&C-viering W. van Schie Spont. Koor
Za 16-02 <i>6e zondag d.h.j.</i>				W&C-viering parochianen Hoeverture		Med. viering K. Kint Samenzang
Zo 17-02 <i>6e zondag d.h.j.</i>	W&C-viering H. Hudepohl	W&C-viering K. Kint Samenzang	W&C-viering parochianen		W&C-viering parochianen Herenkoor	Eucharistie H. Helsloot Gem. Koor

Datum	H. Willibrordus Heiloo Zondag 10.00	H. Jacobus Major Akersloot Zondag 10.00	H. Adelbertus Egmond Binnen Zaterdag 19.00 of Zondag 11.00	H.M.M. Alacoque Egmond ad Hoef Zaterdag 19.00 of Zondag 11.00	O.L.V. Onbev. Ontvangen Egmond a Zee Zondag 09.30	H. Cornelius Zaterdag 19.00 PKN Limmen Zondag 10.00 Heer. v. Limmen
Za 23-02 7e zondag d.h.j.			Eucharistie N. Mantje New Voice			Med. viering J. Olling Lit. Koor
Zo 24-02 7e zondag d.h.j.	W&C-viering W. van Schie De Brug	Eucharistie H. Helsloot Dameskoor		Eucharistie N. Mantje Soli Deo Gloria	Eucharistie N. Mantje Herenkoor	W&C-viering J. Olling Spont. Koor
Za 02-03 8e zondag d.h.j.				Eucharistie N. Mantje Soli Deo Gloria		Gezinsviering J. Olling Kinderkoor
Zo 03-03 8e zondag d.h.j.	Pres. Viering H. Helsloot WiKiKo/JoKo	W&C-viering H. Hudepohl Aquarius	Eucharistie N. Mantje		Eucharistie N. Mantje Herenkoor	W&C-viering J. Olling Gem. Koor
Wo 06-03 Aswoensdag	19.30 Eucharistie H. Helsloot D+H-koor	19.00 W&C-viering H. Hudepohl Herenkoor	09.30 Eucharistie N. Mantje	19.00 Gebedsdienst N. Mantje		19.30 W&C-viering J. Olling Corneliuskoor

VIERINGEN DOOR DE WEEK

H. Willibrordus Heiloo

Zorgcentrum Overkerck: Eucharistieviering donderdag 10.00 uur
Moeder Godskapel: Eucharistieviering vrijdag 09.30 uur

H. Jacobus Akersloot

Zorgcentrum Strammerzoom: W&C-viering donderdag 10.00 uur

H. Adelbertus Egmond Binnen

Eucharistieviering woensdag 09.30 uur

H.M.M. Alacoque Egmond aan den Hoef

Rozenkransgebed vrijdag 09.00 uur
Eucharistieviering vrijdag 09.30 uur

O.L.V. Onbevelekt Ontvangen Egmond aan Zee

Prins Hendrik Stichting Viering derde vrijdag 15.00 uur

Kerstvieringen in Limmen

De afgelopen maanden is er gezocht naar een oplossing voor de komende Kerstvieringen in Limmen. Alle vieringen met Kerst worden houden in 'Heeren van Limmen' tegenover de Corneliuskerk. Er zullen wel minder kerkgangers binnengelaten kunnen worden. Daarom zal er met kaarten gewerkt worden. De kaarten voor de verschillende Kerstvieringen kunnen vanaf 7 december op de vrijdagmiddagen van 14.00 uur tot 16.00 uur in het Parochiecentrum op de pastorie Deze kaarten zijn gratis. We hebben de afspraak gemaakt dat er per persoon maar 4 kaarten meegenomen kunnen worden.

Liturgisch Beraad Corneliusparochie



Kerst bij Onze Lieve Vrouw ter Nood

In de Kersttijd heerst er op het Heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood altijd een bijzondere sfeer. De natuurlijke omgeving van het park leent zich hier ook uitermate voor.

In de Bedevaartkapel wordt een mooie Kerststal met groep geplaatst en ook het Oesdom wordt helemaal in de sfeer gebracht.

Vanaf 10 december t/m 2^{de} Kerstdag zal het Oesdom ook doordeweeks geopend zijn.

Hieronder een overzicht van de vieringen/activiteiten in de Kersttijd op het heiligdom:

Zondag 16 december:

Kerstconcert Opmeers Vocaal Ensemble, 14.00 uur Bedevaartkapel.

Maandag 24 december:

Kerstnachtwake, 21.00 uur

H. Mis met Ubi Caritas.

25 december:

Hoogfeest van Kerstmis, 1^{ste} Kerstdag, 10.30 uur H. Mis met Ubi Caritas.

26 december:

2^{de} Kerstdag, 10.30 uur H. Mis. Hoofdcelebrant Mgr. Hendriks.

Zondag 30 december:

H. Familie: Jezus, Maria en Jozef. H. Missen om 9.00 uur, 10.30 uur en 16 uur.

Dinsdag 1 januari:

Hoogfeest H. Maria Moeder van God. 10.30 uur H. Mis.

Zondag 6 januari:

Openbaring des Heren/ Driekoningen. H. Missen om 9.00 uur, 10.30 uur en 16.00 uur.

Zondag 13 januari:

Doop van de Heer. H. Missen om 9.00 uur, 10.30 uur en 16.00 uur (einde Kersttijd).

Op 1^{ste} Kerstdag zal er om 14.30 uur Kindje Wiegen in de Bedevaartkapel zijn.

Voor verdere activiteiten zie onze website:

www.olvternood.nl.



Schola Cantorum Kennemerland

Deze groep, die zich toelegt op het zingen van het gregoriaans, is in onze Willibrorduskerk geen onbekende. De laatste jaren verzorgden zij met enige regelmaat Latijnse Vespers en zongen bij eucharistievieringen.

Het komende jaar verzorgen zij de zang tijdens twee eucharistievieringen. De eerste zal zijn op zondag 13 januari 2019.

Wij hopen dat velen van u deze viering bij zullen wonen.

pastor H.Helsloot

Kindje wiegen; Eerste Kerstdag om 15.00 uur

Voor de allerkleinsten uit onze gemeenschap en oudere zussen/ broers, ouders/verzorgers, oma's/opa's, kortom voor iedereen is ook dit jaar Kindje Wiegen 1e Kerstdag om 15.00 uur.

In een ongedwongen sfeer wordt het kerstverhaal voorgelezen. Af en toe onderbroken door het samen zingen van de traditionele kerstliedjes. Ondertussen wordt het in de kerststal steeds voller. Herders, Engelen, Wijzen en niet te vergeten Maria, Jozef en het kindje Jezus. Jong en oud genieten hier ieder jaar weer van. Kinderen die dat willen, mogen meespelen als herder of engel.

Er wordt spontaan een koor gevormd die gezamenlijk de liederen zingt. Kortom een half

uurtje gezelligheid. Veel mensen kennen deze traditie inmiddels en hebben weinig aansporing nodig om het mee te beleven. Na afloop kan iedereen even het kindje bewonderen. Ook dit jaar kunt u, net als de drie wijzen, een klein cadeautje meenemen voor het kindje. Een cadeautje in de vorm van iets eetbaars. De CWH (Caritas Werkgroep Heiloo) zal zorgen dat al die gulle gaven dan op de juiste plek terecht komen. We hopen op een gezellige drukte.

Wees welkom!

Pastor Herman Helsloot,
Joyce en Patrick Kuijper-Ribberink

Caritas Werkgroep Heiloo; Kerstmis 2018

Voor velen van ons zal ook dit jaar Kerstmis weer een feest zijn waarbij we de geboorte van Christus herdenken in een stal van Bethlehem. Op kerstavond spoeden mensen zich naar de kerk voor het bijwonen van een nachtmis of een kerstdienst.

Het zingen van aloude kerstliederen roept een gevoel van saamhorigheid op. Wat zou het fijn zijn als de boodschap van de vrede eindelijk werkelijkheid zou worden.

Kerstmis is ook een feest waar mensen in de donkere tijd van de winter graag samenkomen bij de lichtjes van de kerstboom, de kerststal, elkaar ontmoeten en het gezellig willen maken bij een feestelijke maaltijd.

Kerstmis 2018 is niet voor iedereen een feest dat uitbundig gevierd kan worden. Ook in onze gemeente zijn er mensen die nog steeds de gevolgen van de financiële en economische crisis aan den lijve ondervinden.

Bezuinigingen op de uitkeringen, ontslag als gevolg van de crisis, hogere kosten van levensonderhoud zijn er de oorzaak van dat mensen moeilijk rond kunnen komen.

Extraatje voor mensen met een minimum uitkering
Sinds een aantal jaren hebben de Diaconie van de

Protestantse Gemeente Heiloo en de Caritas Werkgroep Heiloo (CWH) van de Willibrorduskerk het initiatief genomen om voor de mensen met een minimumuitkering in onze gemeente rond de Kersttijd iets extra's te doen. Zij ontvangen een financiële bijdrage, die het ook voor hen mogelijk maakt de Kerstdagen een feestelijk tintje te geven.

Financiële ondersteuning
Kerstmis betekent voor de CWH altijd een periode van extra activiteiten, maar ook door het jaar heen kan en wordt er regelmatig een beroep op de CWH gedaan door mensen die om wat voor reden dan ook in problemen zijn gekomen. Waar kan helpt de CWH door financiële ondersteuning, door begeleiding en adviezen, door aanmelding voor de Voedselbank e.d.

Kerststukjes in de Kerkstraat
Er zijn ook mensen voor wie deze kersttijd niet direct een gezellige en fijne tijd is. Mensen die alleen zijn en weinig of geen familie of vrienden meer hebben, mensen die het afgelopen jaar hun partner of kind hebben verloren. Ook voor die mensen wil de CWH iets betekenen. Zondag 16 december worden er in de Kerkstraat van de Willibrorduskerk een vijftigtal

kerststukjes op tafels geplaatst. Wij nodigen hierbij de parochianen uit om één of meer kerststukjes op te halen of mee te nemen en te brengen naar mensen, waarvan zij denken, dat ze het waarderen als er in deze kersttijd aan ze gedacht wordt door bij hen een kerststukje te brengen.

Kerstpakketten

Zouden ze er ook dit jaar nog zijn...?? Mensen die in deze kersttijd van hun werkgever of van een bevriende relatie een kerstpakket ontvangen en die gezien hun omstandigheden vinden dat zij dat pakket eigenlijk niet nodig hebben en dat er wellicht andere mensen zijn, die dat beter kunnen gebruiken.

Als u dat vindt, dan kunt u zo'n kerstpakket afgeven bij de pastorie van de Willibrorduskerk Westeweg 267 of contact opnemen met de pastorie (tel: 5330906).

In dit parochieblad vindt u een inlegvel met daarop nog meer informatie over ons werk.

U kunt ons steunen met uw bijdrage op rekening:
NL39RABO 0327 062 401
Bij voorbaat dank voor uw steun.

Namens de CWH,
George Tervoort



Deel Kerstcollecte ter beschikking van Caritas Werkgroep Heiloo

De Caritas Werkgroep Heiloo (CWH), onderdeel van de Parochiële Caritas Instelling, vraagt in onze locatie aandacht voor de caritas en geeft metterdaad steun aan groepen die zich op dat gebied inzetten en aan individuele mensen die zorg behoeven. In dit parochieblad vindt u een schrijven van de CWH met informatie over al hun werk.

De locatieraad van de H. Willibrordus heeft ook dit jaar besloten, om het werk van de CWH extra te ondersteunen, door van de collectes gehouden in de kerstvieringen € 1000,= ter beschikking te stellen. Wij bevelen deze collectes dan ook van harte bij u aan: 'De CWH kan echt helpen!'

De locatieraad H. Willibrordus



Locatie H. Jacobus Major



Bericht van de Locatieraad

Het was een drukte van belang bij de intocht van de Sint in Akersloot. Een afgeladen kerk waar de allerjongste jeugd niet ontbrak.

De "Bisschop" werd ontvangen door pastor, burgemeester, een gelegenheids-band, onze Rob en kinderkoor de Meerzangertjes. Er werd flink gezongen door de enthousiaste jeugd. Een uur later was de kerk weer keurig schoongemaakt door leden van de plaatselijke motorclub Bachus.

Muziek en zang is in onze kerk veelvuldig te horen. Onze koren, die de diensten opluisteren. Zo was er een hele stemmige Allerzielen viering.

De Beverwijkse Harmonie Kapel gaf op 27 oktober een mooi concert in de kerk. De Kapel heeft een veelzijdig repertoire, bestaat uit 35 muzikanten en stond onder leiding van Louis de Bleeck.

Als solist trad op de zangeres Elize Keep. Onze pastor praatte het geheel aan elkaar en gaf uitleg over de muziek. Het concert werd mooi uitgevoerd en is zeker voor herhaling vatbaar.

Ook in Akersloot loopt de schoenendoos actie, waarin jeugd wordt aangespoord om wat spulletjes te verzamelen voor kinderen die onder slechte omstandigheden moeten leven.

In december, als u dit blad ontvangt, is musical van Aquarius, "Jozef en Maria 2.0" 3 keer opgevoerd in de kerk.

Meer hierover in het volgende nummer.

Onze onderhoudsploeg heeft in de klokkentoren de vlonders versterkt, de klepel gerepareerd en het uurwerk weer aan de praat gekregen. Grote klasse! Akersloot is weer bij de tijd!

Misschien gaat de kerk gebruikt worden als filmlocatie voor een TV serie. Dit gaat mogelijk volgend jaar spelen.

Kerst voorbereidingen zijn in volle gang. De koren hebben het er maar druk mee.

In de kerk worden de kerststallen van Gerda de Jong en andere parochianen opgesteld. Deze zijn te bewonderen rond Kerstmis en de week ervoor.

Zalig Kerstfeest.

Gerard Kaptein, voorzitter Locatie Raad.



Let op!! Let op!!

Bij deze een mededeling over de kopij voor dit blad vanuit onze Locatie.

Om te voorkomen dat Kopij tussen de wal en het schip valt heb ik me aangemeld als coördinator. Ik zal misschien mensen benaderen om iets te schrijven over gebeurtenissen in onze locatie. Of als U zelf iets wetenswaardigs heeft. U kan Uw kopij gewoon in sturen op het email adres parochiecentrumjacob@quicknet.nl. Of contact opnemen met Ans Kaptein 0653397797



Vorbereiding Eerste Communie van start

Met het nieuwe kalenderjaar gaan we ook een tijd tegemoet waarin we extra aandacht hebben voor de jonge kinderen in ons midden. We beginnen, ergens in februari namelijk met de voorbereiding op de Eerste Communie.

Dit jaar hebben we een jaarthema dat luidt: verbonden met elkaar. Verbondenheid, dat gaat niet vanzelf. Verbonden zijn met elkaar, een band hebben met elkaar, daaraan moet je werken. Waar aan de band niet gewerkt wordt, daar verdwijnt die band op een gegeven moment.

Het woord communie betekent 'gemeenschap'.

Juist in de communie willen wij de gemeenschap uitdrukken, de verbondenheid. Verbondenheid met elkaar als mensen, maar ook zeker verbondenheid met God zelf. En daarvoor nodigen wij de kinderen uit die dit jaar in groep 4 van het basisonderwijs zitten. De precieze data van de voorbereidingen hebben we nog niet, maar er is wel één datum van belang en dat is de ouderavond. Die is vastgesteld op 17 januari in het parochiecentrum van de Jacobuskerk.

We vangen aan om 20.00 uur.

Wanneer u uw kind wilt laten deelnemen aan de communie, dan kunt u zich nu reeds aanmelden, het liefst per e-mail bij Marianne Meijne, marian@meijne.nl. We hopen dat alle ouders vooraf opgave doen. We zien u graag op 17 januari 2019 in het parochiecentrum.

Namens de werkgroep
Eerste Communie,
Henk Hudepohl.



Voedselinzamelingsactie Caritas en Diaconie

Een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden van de **Caritas** en de **Diaconie** van Akersloot bestaat uit het aandacht schenken aan dorpsgenoten die op de een of andere manier een steuntje in de rug kunnen gebruiken, zeker in de maand december. Daarom dit jaar weer een gezamenlijke inzamelingsactie **Op zaterdag 22 december tussen 10.30 en 13.00 uur** kunt u onder het genot van een kopje koffie, thee of drankje uw giften inleveren.

Deze kunnen bestaan uit koffie, suiker, thee, groenten of soep in blik, kerststol, pasta's, koek en snoep voor de kinderen enz. (geen alcohol), houdbare producten dus. Wij maken hier dan met de werkgroep mooie pakketten van

die bij de diverse gezinnen bezorgd worden. Zo hopen we ook dit jaar weer vele gezinnen blij te maken en kunnen we het jaarthema "Leven in Verbondenheid" gestalte geven.

Tevens delen wij u mede dat Arie Veldt per januari 2019 stopt met zijn bestuurlijke taken voor alle vormen van **Caritas**: Van de werkgroep Akersloot, van het Noodfonds van de kerken van de gemeente Castricum en van de SWV-Caritas.(HALE).

Om gezondheidsredenen moet hij afhaken maar blijft als vrijwilliger beschikbaar. We hopen nog dit jaar zijn opvolger te kunnen benoemen.

U bent op 22 december van harte welkom, ook dit keer weer in

"HET KRUISPUNT".

De Caritas en Diaconie zullen zorgen dat de pakketten daar komen waar het welkom is.

Arie Veldt
0251-313598
Siem Schoon
0251-318926
Henk Krom
0251-313116
Hanneke van Leeuwen
0251-312680
Ivera Musch
0251-310032

Ook kunt u altijd een bijdrage storten op:
Bankrek:
NL 67ABNA 0586733051 t.n.v.
PCI v.d.
RK. Par. St. Jacobus Major .

Oecumenische dienst

Een dienst van woord en gebed bij gelegenheid van de week van gebed voor de eenheid van de christenen. Een hele mond vol. Of gewoon een oecumenische dienst. Of mogen we ook zeggen: een viering. Het woord viering is in de traditie van de RK Kerk vooral verbonden met

het vieren van de eucharistie. En de deelname daaraan is voorbehouden aan uitsluitend mensen die daadwerkelijk lid zijn van die kerk. Vandaar een dienst, en geen viering!???? Of, zou er toch wat te vieren zijn met elkaar? Dat hopen we eerlijk gezegd wel. Naast de oecumene als opdracht zou ik hier

willen benadrukken dat we in Akersloot voldoende redenen hebben om de oecumene, de oecumenische samenwerking met elkaar te vieren. We zijn zo gewoon bij elkaar over de vloer te komen, behalve zondagse diensten zijn er nog meer momenten van ontmoeting, van samen organiseren.

Maar dit jaar willen we het samenzijn toch een feestelijk tintje geven door samen aan tafel te gaan. We zullen op 20 januari bijeen komen in de Jacobuskerk, waar Evelien Plaisier en Henk Hudepohl zullen voorgaan. De dienst begint gewoontegetrouw om 10.00 uur. Na afloop is er natuurlijk gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van koffie en thee.

En dan..? Dan hopen we ons samenzijn nog even voort te zetten. En daarvoor is de medewerking van ieder van ons gewenst. Wij willen alle mensen vragen om iets eetbaars mee te nemen voor de lunch. Wanneer iedereen iets meeneemt, dan zullen we in staat zijn een tafel gereed te maken waar we ons allen tegoed kunnen doen aan dat wat mensen hebben meegenomen. We hopen dat we elkaar

ook op dat moment kunnen ontmoeten.

We willen daarbij open en gastvrij zijn, en we nodigen ook iedereen uit om iemand mee te nemen naar dienst en maaltijd. Wellicht kent u iemand in uw omgeving waarvan u denkt: zou goed zijn wanneer men onder de mensen komt. Probeer eens zo iemand over te halen. En wanneer men geen behoefte heeft aan het bijwonen van een kerkdienst, maar zou men wel willen deelnemen aan de maaltijd: prima, ook dan is men van harte welkom.

Via de zondagse mededelingen in beide kerken en via het Witte Blaadje zullen we u nog nader informeren en ook concreet aangeven waar zoals behoefte aan is bij de maaltijd.

We hopen u allen te ontmoeten op 20 januari in de Jacobuskerk.

Namens de oecumenische werkgroep,
Henk Hudepohl.



Kerkkoken Jacobus

Het kookteam mag zich verheugen in een toenemende belangstelling. De laatste vrijdag van de maand wordt er door 5 man/vrouw een smakelijke maaltijd bereid.

De opzet is laagdrempelig. Een ieder is welkom. Het samen eten is het belangrijkste. Het praatje met

een onbekende, het ophalen van verhalen van vroeger, het delen van de toekomstplannen met je buurvrouw of man.

De kosten zijn 5 Euro. Opgeven bij de pastorie op de dinsdag ervoor.

Op de volgende data wordt er weer gekookt: 25-1, 22-2, 29-3, 26-4, 31-5 en 28-6.

Voor kerstmis gaan we natuurlijk ook weer ons uiterste best doen. Let op; daarvoor kunt u zich op maandag 24 dec. opgeven. Vol is vol!



Graag tot ziens,
Het Kookteam!

In memoriam: Bets Kerssens

Het laatste blad valt van een tak
Er zal geen nieuw leven meer groeien
De tak sterft af, net als het blad
En nimmer zal hij meer bloeien
Een moeder sterft altijd te vroeg
Al wordt ze nog zo oud
Je bidt dat God haar sparen zal
Omdat je van haar houdt
Maar als de jaren knellen gaan
Zij ziek wordt, moe en oud
Bid je dat God haar halen zal
Omdat je van haar houdt
Haar leed is geleden

De cirkel is rond
Nu krijgt ze de rust
Die ze hier niet meer vond
Rust zacht pa en ma, dicht bij elkaar
Zij volgt hem in zijn hemelse spoor
Herenigd gaan ze samen door
Voorbij onze grens
Hun diepste wens
Rozen als afscheid, rozen vol rouw
Rozen vol liefde, enkel voor jou
Je laatste rozen, zorgvuldig uitgekozen
Als blijk van dank voor jouw bestaan
Waarin wij een eindje mee mochten gaan

De drie Egmond



Kerkhof beheer

Na vele jaren het kerkhofbeheer onder zijn hoede genomen te hebben, draagt dhr. Mart Houtenbos zijn functie met ingang van 1 januari 2019 over aan mevrouw Anneke Koopman - Hollenberg. Met grote toewijding en zorg heeft hij zich altijd ingezet, we zijn hem hier dankbaar voor. Op de achtergrond zal hij Anneke blijven bijstaan met zijn kennis.

Naar verwachting zal in de loop van dit jaar worden overgegaan op een nieuw kerkhofadministratiesysteem. Carola Belleman - Glas verzorgt de administratieve zaken van het kerkhof. Zij heeft te kennen gegeven ook te willen stoppen. Zij zal ons nog helpen met de overgang naar het nieuwe systeem en zal dan het stokje eveneens aan Anneke overdragen. Momenteel werkt zij Anneke en Astrid op de administratie in. Ook zijn wij haar dankbaar voor haar inzet, meedenken en nauwkeurigheid bij het verwerken van de gegevens in onze

kerkhofadministratie.

Aan dit nieuwe systeem kunnen wij o.a. afbeeldingen van de grafmonumenten toevoegen. Daardoor kan het gebeuren dat u de komende tijd vrijwilligers foto's ziet maken. U bent nu op de hoogte van het waarom.

Heeft u vragen, neemt u dan gerust contact met ons op.

Kerkhofbeheer en -administratie is per heden bereikbaar via
Telefoon : 06-37 00 52 24

Hartelijke groet,

Anneke Koopman - Hollenberg,
kerkhofbeheer- en administratie
Astrid Wittebrood - Schouten,
parochiecoördinator



New Voice blij verrast met gulle gift!



Wat een verrassing!
Jaarlijks worden medewerkers van ING in de gelegenheid gesteld om een aanvraag voor een donatie in te dienen bij het 'ING Nederland fonds voor Medewerkers' voor een vereniging of stichting, waar ze zich verbonden mee voelen. ING is trots op de Maatschappelijke betrokkenheid van haar medewerkers. Daarom krijgen medewerkers de gelegenheid verenigingen, goede doelen of

maatschappelijke organisaties voor te dragen voor een donatie van €1.000,-. Met het fonds stimuleert de bank haar medewerkers een concrete en positieve bijdrage te leveren aan de maatschappij en geven ze de voorgedragen organisaties een financieel steuntje in de rug.

U begrijpt, als medewerker van ING én vrijwilliger bij New Voice heb ook ik zo'n aanvraag ingediend. Een ongelooflijk mooi bedrag ontving daarop het koor, dat vanaf september 2019 op eigen benen zal gaan staan. Wensen te over dus!

New Voice mag – samen met zo'n 450 aanwezigen (!) terugkijken op een geweldige

avond in Dorpshuis De Schulp. Muziekvereniging Eensgezindsheid, New Voice én Bob en de Blue Band besteedden alle aandacht aan het 105-jarige bestaan van Eensgezindsheid. De tekst op de poster / flyer luidde 'Egmond-Binnen bruist'; hoe toepasselijk voor deze prachtige avond. Wat mag Egmond-Binnen trots zijn op zo'n fanfare en (natuurlijk ook een beetje) op zo'n koor. Complimenten zeker ook voor de mensen van het licht en het geluid. Wat een presentatie!!
Heeft u ons gemist?
Da's jammer, maar u kunt binnenkort meerdere keren in de herkansing:
15 december 21.00 uur
Midwinterfeest in de

Bonifatiuskerk in De Rijp Super trots is uw Egmond-Binner koor op de uitnodiging van de organisatie van het Midwinterfeest in De Rijp. Een weekend, waarin het dorp 'teruggaat in de tijd van haar beroemde dorpsgenoten, zoals Jan Boon, Jan Adriaanszoon Leeghwater en Jan Janszoon Weltevreë. U zult verrast worden door de prachtig versierde en verlichte straten, de kerstmarkt en de mooie optredens. Maar liefst

127 (!) artiesten (solisten én groepen, verdeeld over 27 locaties) zorgen voor het o zo belangrijke entertainment op het evenement, dat plaatsvindt op 15 en 16 december. New Voice zal daar mogen zingen op de zaterdagavond van 21.00-22.00 uur in de Bonifatiuskerk. Een prachtige locatie met een geweldige akoestiek. 24 december 19.00 uur Kerstnacht Natuurlijk is het koor ook heel

blij op 24 december medewerking te mogen verlenen aan de laatste Kerstnachtviering in onze parochiekerk van Egmond Binnen. U begrijpt, dat wordt een mooie (en voor velen ongetwijfeld ook emotionele) viering. Een kleine delegatie van muziekvereniging Eensgezindheid zal in deze viering ook enkele nummers (mee)spelen. Vanzelfsprekend samen met de liturgiegroep én pastoor vertrouwen wij erop een mooie Kerstavond te verzorgen. U bent er toch ook bij!?

31 december 19.00 uur Oudejaarsviering

26 januari 19.00 uur Viering

Nieuwsgierig geworden naar het koor New Voice? Surf eens naar

www.new-voice.nl.

Daar vindt u de laatste nieuwtjes, tijden en de contactadressen (óók voor als u wilt gaan meezingen)

Dirigente, Muzikanten en koorleden wensen u gezegende Kerstdagen en ALLE GOEDS voor 2019!

Met muzikale groet,
Bart de Vries.

40 jaar koorlid



Zondag 25 november jl. was Nico Aelbers 40 jaar koorlid bij het koor Soli Deo Gloria. Tijdens een prachtige viering van woorden, muziek en zang heeft Nico de St. Gregorius onderscheiding opgespeld gekregen door pastor Nico Mantje.



Eerste Communie voorbereiding

Zoals overal wordt er al weer vooruit gekeken. De feestdagen moeten nog passeren, maar nu reeds worden er plannen gemaakt voor het voorjaar. En het voorjaar, dat is ook altijd de periode waarin jonge kinderen voorbereid worden op de Eerste Communie. Zo zullen we, bij voldoende deelname, ook in Egmond de voorbereidingen ter hand nemen voor de viering van de Eerste Communie. We willen graag weten welke kinderen gaan deelnemen. De kinderen die nu op school in groep 4 zitten komen voor deelname in aanmerking. Wilt u uw kind laten deelnemen, geeft u dat dan op bij het secretariaat, het liefst per e-mail: secretariaat@rkegmond.nl.

Werkgroep

De voorbereidingen voor dit feest kunnen alleen slagen wanneer er voldoende mensen zijn die meewerken in de organisatie. Daarom doen we een beroep op ouders om zich aan te melden om de kinderen gedurende een aantal bijeenkomsten te begeleiden. Ook hiervoor kunt u zich bij het secretariaat opgeven.

Wanneer u uw zoon of dochter opgeeft, kunt u ergens in de maand december bericht verwachten met daarin de tijden waarop de kinderen verwacht worden en een moment waarop we als ouders bij elkaar zullen komen.

Namens de werkgroep,
Henk Hudepohl.

Lief en Leed

Overledenen

Elisabeth Carolina Maria (Lies) Druiven - Broers

* 09 oktober 1932 † 13 oktober 2018

Gerarda Lucia Alida (Gerarda) Dekker—Zonneveld

* 26 juni 1926 † 17 november 2018

Voor de familie en nabestaanden bidden wij om kracht en troost.
Wij wensen hen sterkte toe bij dit verlies.



Parochienieuws Egmond aan Zee

Kerstmis 2018 komt er aan. Ja ik ontkom er niet aan: voor het laatst in ons mooie kerkje aan de zee. Ik en met mij velen kunnen het eigenlijk nog steeds niet geloven. Het lijkt zo onwerkelijk. Een kerkje meer dan 100 jaar oud. Een plaats van door de jaren heen samenkomen met elkaar. Zoals het bekende lied dat veel in onze parochiekerk wordt - nu moet ik bijna schrijven 'werd' - gezongen: "Bij feest, bij rouw en droefheid, in vreugde, soms in pijn. Wij komen hier te samen te delen brood en wijn." Misschien een extra reden om deze laatste kerst met zo veel mogelijk mensen samen te vieren.

In datzelfde lied wordt ook over stormen gezongen en omdat we bezig zijn met allerlei zaken te inventariseren, kom je nog wel eens iets tegen. Zo las ik in het boekje Parochienieuws bij het 75 jarig bestaan van de parochie O.L.V. Onbevlekt Ontvangen het volgende (het moet volgens mij van pastoor Stolk zijn):
"Onwillekeurig denken wij bij gelegenheid van zo'n jubileum ook aan de toekomst.
Wat zullen ons de komende 25 jaar brengen? Wat moet de R.K. kerk in Nederland nog doormaken? Hebben wij het

dieptepunt gehad en gaan wij in hechte verbondenheid in stijgende lijn? Of groeien de meningen verder uiteen met alle kwalijke gevolgen van dien? Wij kunnen het nog niet voorzien. Maar als wij ons afstemmen op het woord van onze H. vader de paus, die op Christus' bijzondere bijstand kan rekenen, varen wij een veilige koers. Laat ons met vertrouwen de toekomst tegemoet gaan. Het scheepje van Petrus kwam al eens eerder in een storm terecht. Maar Christus gebod de storm en het werd stil. Als wij maar geloof hebben." Deze woorden van toen zijn helaas vandaag de dag nog steeds van kracht. Maar laten wij vooral blijven vertrouwen op betere tijden, hoe die er dan ook uit mogen zien. Want er zijn nog heel veel mooie dingen waar we ons aan vast kunnen houden. En dan denk ik aan de Allerzielenviering in onze kerk. Hoe de vrijwilligers zich weer hebben ingezet om hier een passende viering van te maken. Ondanks de afwezigheid van enkele vaste krachten is het toch weer gelukt. Alie, die er weer voor heeft gezorgd dat er een mooie bloemversiering rond de kruisjes en de lichtjes was, Niek die, omdat er deze keer geen organist aanwezig zou

zijn, er voor gezorgd had dat zijn broer uit Leiderdorp naar Egmond aan Zee kwam om te spelen, Margreet en Ed, die er voor hebben gezorgd dat er koffie was voor de genodigden na de viering, Lia, die ook haar voorbereidingen had aan deze viering. Als ik dat dan allemaal zie en mag ervaren, kan ik alleen maar zeggen:
"Wat hebben wij toch een geweldige gemeenschap, een gemeenschap waar we trots op mogen zijn, een gemeenschap die nog steeds bruist van activiteit. Waar een kleine gemeenschap niet groot in kan zijn. Geweldig".

Op weg naar kerstmis. Het feest van de geboorte van Jezus. Een feest van liefde en vrede. Mogen deze woorden, Liefde en vrede, ook in een wereld anno 2018, waar dit allemaal nog zo ver weg lijkt, toch steeds dichterbij komen. Dat is wat de locatieraad u allen toewenst.

Namens Kitty de Groot,
Ed Burgmeijer,
Egbert Ossewaarde en
Kees Kager

Zalig Kerstmis
en een
Gezegend Nieuwjaar.



Kindje wiegen

Dinsdag 25 december (1ste Kerstdag) van 11:00-12:00 uur

Luisteren naar het kerstverhaal en kerstliedjes zingen
Mooie versieringen kleuren voor in de kerstboom
Verkleeden als Josef, Maria, schaapje, engel of herder
en dan samen op de foto.

In de H. Adelbertus kerk, Kerkplein, Egmond-Binnen.

Vriendelijke groet,
Liedeke van der Molen, 0646223860



Allerzielen H. M.M. Alacoque

Herinneringen aan 2 november
2018 19.00 uur "Allerzielen"
viering in de parochiekerk in
Egmond aan den Hoef.

Als thema was gekozen "Liefde
achter de horizon". Aan een tere
draad van tranen, rijg ik stil de
maanden van gemis.

De voorbereidingen van liturgie
en liedkeuze waren door pastor
Nico en de avondwake-groep
verzorgd. Veel steun mochten wij
ontvangen van de tuinmannen,
het kerkplein en kerkhof waren
heel verzorgd, tevens
ondersteuning van het koor
Hoeverture o.l.v. Elena en Guus.

Mede door alle vrijwilligers was
de viering bijzonder kostbaar en
voelden wij verbondenheid met
elkaar. Tevens hadden wij
Jeannette Glorie en Thomas
Pepping gevraagd, om de
kaarsen aan te steken en een
lezing te lezen. Wij zijn dankbaar
dat beide hieraan hun
medewerking wilden verlenen.

De viering met alle mensen
Voelde, mede door de bloemen,
het warme kaarslicht, de mooie
woorden, de zang, de gebeden
en gedachten, als een kostbare
verbondenheid voor alle
mensen.

Na de viering bij prachtig weer met kaarslicht naar het kerkhof
met daarna zegening en afsluitend gebed samen verbonden.
Alle lichtjes branden nog de volgende ochtend.
Dank jullie wel voor hulp en inzet. Wij blijven aan elkaar
denken. Fijn dat wij er voor elkaar zijn.

Namens de avondwake groep wil ik u onderstaande gedachte
rondom Kerstmis meegeven.

In onze boom, groen als nooit tevoren
brandt één lampje niet, het valt niet op, het lampje zit niet van
voren, eigenlijk niemand die het ziet, het lampje is niet stuk of
zo, het geeft gewoon geen licht en wij ... wij laten het gebeuren.
Het zit toch niet in het zicht, maar ergens in de nacht, als alle
lichtjes doven, zien we soms onverwachts, niet te geloven, dat
ene lichtje stilletjes fonkelen, warmer, mooier dan de rest en
weten wij weer, dat elk lampje wil schijnen met de kerst.
Wij zien om naar elkaar, dus lichtje... asjeblieft blijf branden,
geef hoop aan velen.

Fijne Kerstdagen en een gezegend verbindend nieuwjaar.
Warme Kerst groeten, pastor Nico Mantje, Anny, Alie, Eef,
Hetty, Laura en Marianne.



voor de kinderen



Akersloot

24-12
19.00 uur Kerstviering
met Kinderkoor en
Herenkoor.
10-2
10.00 uur Familieviering



Egmond aan zee



Egmond binnen



Limmen

24-12
19.30 uur
Gezinsviering
Heren v. Limmen
2-3
19.00 uur
Gezinsviering



Egmond aan de hoef



Heiloo

24-12
18.30 uur Familieviering
met vrieche.
2-2
10.00 uur Familieviering
3-3
10.00 uur Presentatie
1e Communicanten.



ADRESSEN

Parochie Bron van Levend Water



Postadres: Westerweg 267
1852 AG Heiloo
Telefoon: 072-533 09 06

Mail: info@rk-bronvanlevendwater.nl
Website: www.rk-bronvanlevendwater.nl

Financiële Administratie:

Mevrouw Astrid Wiebering-Vlaar
Telefoon: 072-533 09 06
Email: financieel@willibrorduskerk-heiloo.nl

Dagelijks Bestuur:

De heer Martien den Blanken voorzitter
De heer Kees van Went secretaris
De heer Karel Hennekens penningmeester

Voor uw kerkbijdrage en andere giften:

H. Willibrordus: NL46 RABO 0327 0640 21
NL20 INGB 0000 6815 70
H. Jacobus Major: NL07 RABO 0300 9542 63
H. Adelbertus: NL88 RABO 0315 7004 91
H. M.M. Alacoque: NL41 RABO 0315 7479 94
O.L.V. Onb. Ontv.: NL87 RABO 0315 7041 95

Parochie coördinatoren:

Mevrouw Marieke Hoetjes-Eijkel
Telefoon: 072-533 09 06
Email: secretariaat@willibrorduskerk-heiloo.nl

Heiloo: maandag speciaal voor kerkhofbeheer,
vrijdag speciaal voor opgeven intenties
Website: www.willibrorduskerk-heiloo.nl

Mevrouw Astrid Wittebrood-Schouten
Telefoon: 072-506 13 64
Email: secretariaat@rkegmond.nl

Begraafplaatsen BvLW:

Willibrordushof:
kerkhofadmin@willibrorduskerk-heiloo.nl
Rinnegom:
grafbeheer.adelbertuskerk@ziggo.nl
De Karmel:
secretariaat@rkegmond.nl
Sint Jacobushof, de Overtuin:
parochiecentrumjacob@quicknet.nl

Caritas Bron van Levend Water/Cornelius:

T. van Diepen, secretaris
Telefoon: 072-533 74 08
Email: jottum.bv@quicknet.nl

Locatie H. Willibrordus



Adres: Westerweg 267
1852 AG Heiloo
Telefoon: 072-533 09 06
Pastor: Herman Helsloot, pr.:
06-22 37 10 40

pastor@willibrorduskerk-heiloo.nl
Secretariaat:
Openingstijden: ma t/m vr 9.00 tot 12.00 uur
secretariaat@willibrorduskerk-heiloo.nl

Locatie H. Jacobus Major



Adres: Kerklaan 37
1921 BK Akersloot
Telefoon: 0251-31 22 28
Pastor: Henk Hudepohl: 06-13 49 25 65

henkhudepohl@gmail.com
Secretariaat:
Openingstijden: vr 9.00 tot 11.00 uur
parochiecentrumjacob@quicknet.nl

Locatie H. Adelbertus



Adres: Kerkplein 25
1935 EW Egmond Binnen
Telefoon: 072- 506 13 64
Pastor: Johan Olling: 072-505 12 75

pastor@corneliuskerk-limmen.nl
Secretariaat: secretariaat@rkegmond.nl

Locatie H. Margaretha Maria Alacoque



Adres: Herenweg 188-190
1934 BD Egmond aan den Hoef
Telefoon: 072-506 13 64
Pastor: Henk Hudepohl: 06-13 49 25 65

henkhudepohl@gmail.com
Secretariaat:
Openingstijden: ma en do 9.00 tot 12.00 uur
secretariaat@rkegmond.nl

Locatie Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen



Adres: Wilhelminastraat 12
1931 BR Egmond aan Zee
Telefoon: 072-506 13 64
Pastor: Henk Hudepohl: 06-13 49 25 65

henkhudepohl@gmail.com
Secretariaat: secretariaat@rkegmond.nl



*De hemel is opengegaan
Licht is gaan schijnen
Voor jou
Voor mij*

*Zo is een ster gaan schijnen
Boven een stal*

*De hemel is opengegaan
Licht is gaan schijnen
En God is neergedaald
Om te wonen in ons hart en in ons midden*

*Mogen wij leven in dat Licht
En in die levende verbondenheid met God*

Zalig Kerstfeest en een Vreugdevol Nieuwjaar!

mede namens alle andere voorgangers:

Pastores Herman Helsloot, Henk Hudepohl, Nico Mantje, Johan Olling