

Sta op en durf te gaan

Informatieblad van de Parochie Bron van Levend Water



INHOUDSOPGAVE

INHOUDSOPGAVE.....	2
COLOFON	2
BRON VAN LEVEND WATER.....	4
LOCATIE H. WILLIBRORDUS	11
LITURGISCH ROOSTER Parochie Bron van Levend Water + Corneliusparochie.....	13
LOCATIE H. JACOBUS MAJOR	17
LOCATIE DE DRIE EGMONDEN.....	19
KINDERPAGINA	26
ADRESSENLIJST	27



COLOFON

De volgende Bron van Levend Water
verschijnt op **2 juni**
Kopij, bestaande uit maximaal 500 woorden,
kunt u uiterlijk

7 mei

inleveren bij de lokale redacties,
bij voorkeur als Word document per email:

Locatie H. Willibrordus:
willibrorduskerk@rk-bronvanlevendwater.nl
Locatie H. Jacobus Major:
jacobusmajor@rk-bronvanlevendwater.nl
Locatie H. Adelbertus:
drieluik@rkegmond.nl
Locatie H. M.M. Alacoque:
drieluik@rkegmond.nl
Locatie O.L.V. Onbevlekt Ontvangen:
drieluik@rkegmond.nl

De redactie behoudt zich het recht voor om, daar waar
nodig, wijzigingen aan te brengen in de aangeleverde
artikelen. Indien de inhoud hierdoor wordt gewijzigd,
wordt vóór plaatsing contact opgenomen met de
schrijver.

Dit parochieblad is ook te vinden op de website van Bron van
Levend Water:
rk-bronvanlevendwater.nl

Indien u geen parochieblad meer wilt ontvangen kunt u dit
doorgeven aan het secretariaat van uw locatie.
Adressen vindt u achter in dit blad.



Pasen

Toen de sabbat voorbij was, kochten Maria Magdalena, Maria de moeder van Jakobus, en Salome welriekende kruiden om Hem te gaan balsemen.

Op de eerste dag van de week, heel vroeg, toen de zon juist op was, gingen zij naar het graf. Ze zeiden tot elkaar: "Wie zal de steen voor ons van de ingang van het graf weggrollen?" (Marcus 16, 1- 3).

Een grote steen, nogal een gewicht. Wanneer er op de begraafplaats een bestaand graf geopend moet worden, dan wordt doorgaans een beroep gedaan op gespecialiseerde mensen, die met hulpmiddelen een grafzerk lichten. Want met menskracht alleen lukt dat niet. Zeker niet die drie mensen die op weg waren naar dat graf. Maar in dit verhaal is het niet de steen die de dood verbergt, maar een steen die weggerold wordt omdat het nieuwe leven zich manifesteert.

Wij mensen, wij die leven, kunnen soms zijn als een mens in het graf.

Ondanks het doorgaan van ademhaling en hartslag, zitten wij soms achter of onder een steen. Een steen van verdriet om diegene die we letterlijk aan de dood moesten afstaan. Een steen van teleurstelling omdat het leven niet heeft gebracht wat we er aanvankelijk van hadden gehoopt.

Omdat je relatie is uitgegaan. Een steen van eenzaamheid door ziekte of ouderdom. Het gevoel krijgen van: wie zit er nou nog op mij te wachten? Ik ben oud en afgeleefd.

Een steen van armoede. Ook in ons rijke Nederland zijn er mensen voor wie het deelnemen aan het sociale leven niet is weggelegd. Want dat kost geld en er schiet helemaal niets over. En dus word je beperkt in je mogelijkheden.

Zo zijn er heel wat momenten aan te wijzen waarop wij een steen boven ons hebben. Momenten waarop we als dood zijn.

En opnieuw tot leven komen? Ach, als ik het alleen moet doen, dan lukt dat niet. Zelf ben ik niet

in staat om die steen weg te krijgen. Ik zou wel willen, maar dat is toch wel echt hondsmoeilijk.

Een uitgestoken hand, die vriendelijke groet, een beetje hulp, misschien dat in die heel kleine gebaren een wereld van verschil te maken is.

Dat mensen mogen ervaren: ik ben niet alleen, ik ben gezien.

Waar we dat willen, daar zullen we voor de ander de steen van de dood oplichten. Opdat mensen mogen herademem, mogen leven. Zo maken wij het leven voor elkaar levenswaard, worden wij zelf nieuwe mensen, die leven met nieuw licht voor ogen.

Mogen wij zo de Goede Week tegemoet gaan. Stenen wegdoen, bij onszelf maar vooral bij de ander. Opdat wij mogen leven.

Zalig Pasen,
Henk Hudepohl.

Eerste communie????

Meestal kunnen we in de aanloop naar Pasen iets melden over de voorbereiding voor de communie. Helaas moeten we nu mededeling doen van het feit dat we in Akersloot en in de Egmondten hebben moeten besluiten de viering van de communie een jaar uit te stellen. In beide locaties zijn er weinig aanmeldingen (resp. 3 en 2).

Nou is op zich het aantal kinderen wat deelneemt aan de communie niet bepalend, dat wil zeggen, dat er geen reden is om aan het kleine aantal kinderen geen aandacht te besteden. Alleen, de voorbereidingen gebeuren aan de hand van een bepaald programma. En daarin zitten ook momenten die uitdrukkelijk bedoeld zijn om met meerdere kinderen uit te voeren. Groepsopdrachten of groeps gesprekken. En dat gaat met een heel kleine groepje kinderen nou eenmaal niet.

Daarom is besloten om een jaartje over te slaan.

Dit onderwerp is ook aan de orde geweest op de reguliere vergadering van de pastores. We zien het aantal deelnemende kinderen van jaar tot jaar teruglopen en we voorzien dat het niet meer mogelijk zal zijn op elke kerkplek een viering van de 1^e communie te organiseren. Gevolg zal zijn dat we dan de voorbereidingen centraal moeten gaan aansturen en dat er nog één viering van de communie zal zijn, dus op één plaats, één kerk in onze parochie. Daar zullen we als pastores onze gedachten over laten gaan, en ook in overleg treden met de werkgroepen voor de communie. Zodra op dat punt duidelijkheid is verkregen zullen we dat uiteraard via het parochieblad bekend maken.

Namens het pastoresteam,
Henk Hudepohl.



Op weg naar een nieuwe geloofsgemeenschap in de Egmond

Het duurt nog een paar maanden voordat in de kerken van Egmond aan Zee en Egmond-Binnen de laatste kerkdiensten zullen worden gehouden. De tijd gaat snel.

Intussen wordt, met de inzet van vele vrijwilligers, achter de schermen hard gewerkt aan de vorming van één kerkgemeenschap in de Egmond.

In de Hoeverkerk worden maatregelen getroffen om de verwarming te optimaliseren en wordt er gezocht naar mogelijkheden om het zitcomfort te verbeteren.

Totdat er een andere bestemming voor het gebouw is gevonden, zal er vanaf september in de pastorie van Egmond-Binnen wekelijks op de woensdagochtend een kerkdienst worden gehouden. De vieringen op de Adelbertusakker met Kerstmis, Pasen, Egmond op zijn Kop en eind juni op het Adelbertusfeest blijven daar gewoon doorgaan. Ook de vieringen in de Prins Hendrik Stichting blijven gehandhaafd.

Voor veel vrijwilligers zijn de veranderingen per september een aanleiding om met hun

werkzaamheden te stoppen.

Niet vreemd, omdat velen van hen tot op hoge leeftijd zich hebben ingezet voor de parochie. En dat soms tientallen jaren lang.

Wij danken hen oprecht voor hun jarenlange inzet. Tegelijkertijd ontstaat met hun vertrek de behoefte aan nieuwe krachten.

De pastores en het bestuur doen daarom een oproep aan parochianen om als vrijwilliger mee te werken aan de nieuwe geloofsgemeenschap, die in de Hoeverkerk onderdak gaat bieden aan parochianen uit alle drie de dorpskernen van Egmond.

Elke werkgroep kan versterking gebruiken. Zo zoeken we ook naar nieuwe leden voor de locatieraad.

Bent u het locatieraadslid dat wij zoeken?

Of weet u iemand die zitting in de locatieraad wilt nemen? Elders in dit blad leest u hier meer over.

Namens het parochiebestuur,
Kees van Went, secretaris



Rond de waterput: seizoen 2018-2019



spiritualiteit en geloofsverdieping

In het vijftiende seizoen van 'rond de waterput' staan nog een paar activiteiten op stapel. Actuele informatie vindt u op de website www.ronddewaterput.nl

Op vrijdagmiddag 17 mei start er vanuit Schermerhorn een vaartocht door de Eilandspolder onder de titel 'Genesis in de buitenlucht'. We beginnen om 13 uur bij de Grote Kerk in Schermerhorn, met een rondleiding aldaar.

De vaartocht duurt van 15-16.30 uur. Kosten 12,50 incl. rondleiding en koffie. Opgave vooraf bij Ds. Hanneke Ruitenbeek is noodzakelijk: hruitenbeek@ziggo.nl of 072-8885550

Op zaterdag 1 juni kunt u meewandelen in Amsterdam Noord. Per trein reizen we naar Amsterdam en gaan dan onder het IJ door naar deze stadswijk, waar de laatste jaren veel gebeurt.

De heren André Burghardt en Nico Veerkamp staan weer garant voor een evenwichtig en ontspannen programma.

Op dinsdag 28 mei is er een voorbereidingsavond die om 20 uur begint. Dan worden ook nadere afspraken gemaakt voor de tocht op 1 juni.

Nadere gegevens vindt u in het programmaboekje, dat voor u klaar ligt in de kerken van de HALE parochies. Daarin ook een aanmeldingsformulier, waarmee u zich voor de verschillende onderdelen op kunt geven.

Ook kunt u zich opgeven via het parochiesecretariaat van de Willibrorduskerk, tel 5330906 of via e-mail: willibrorduskerk@rk-bronvanlevendwater.nl



Wasbaar maandverband vergroot het schoolsucces van meisjes in Burkina Faso

Onder deze titel voeren Vastenactie en de kerken in Limmen, Akersloot, Heiloo en de Egmondse tijdens de vastentijd actie voor dit project van Stichting WOL (Werkgroep Ontwikkelingssamenwerking Limmen). In Burkina Faso nemen de kansen op een succesvolle carrière op de middelbare school af voor meisjes. Een van de redenen is schoolverzuim tijdens de menstruatieperiode.

Maandverband is nog erg onbekend op het platteland en is voor veel gezinnen te duur.

Traditioneel gebruiken vrouwen oude lappen en donkere kleding tijdens de menstruatieperiode. Veel meisjes schamen zich om zo naar school te gaan en blijven daarom thuis.

Vanuit dit project zullen leerlingen van de naaiopleiding van het onderwijscomplex Zoodo zeshonderd pakketjes met wasbaar maandverband gaan maken, die uitgedeeld zullen worden aan meisjes op verschillende scholen in de regio.

De leerlingen van de naaiopleiding worden opgeleid in het maken van het wasbare maandverband en zullen ondersteund worden met het opzetten van een eigen bedrijfje hierin. Tijdens het uitdelen van het wasbare maandverband zal informatie worden gegeven over het gebruik van het maandverband, over menstruatie, over de werking van het lichaam en over het voorkomen van zwangerschappen.

Ook zal voorlichting worden gegeven aan moeders over het belang van het gebruik van wasbaar maandverband voor de schoolcarrière van hun dochters.

De totale projectkosten bedragen €21.989,-. Vastenactie draagt €7.330,- bij aan de realisatie van dit project. Helpt u mee om de rest bij elkaar te krijgen?

Kijk op www.vastenactie.nl onder "Projecten" en scroll naar "Wasbaar maandverband vergroot het schoolsucces van meisjes in Burkina Faso".

Een donatie overmaken kan ook op:

IBAN NL21 INGB 000 000 5850 t.n.v. Vastenactie onder vermelding van projectnummer 401238.

Let op: alleen als u dit projectnummer op uw overschrijving vermeldt, komt uw donatie bij dit project terecht.

Kijk wat Stichting WOL doet: www.stichtingwol.com en www.facebook.com/StichtingWOL.

werkgroep MOV-HALE
(Missie, Ontwikkelingssamenwerking en Vree)



Taizé-project-koor

Ben je bekend met de vierstemmige Taizé-muziek en hou je van zingen, kom dan naar de speciale repetitie op maandag 3 juni om 20.00 uur in de protestantse kerk te Limmen aan de Zuidkerkenlaan. Met hulp van het Liturgisch koor van de Corneliusparochie worden dan de vierstemmige acclamaties van Taizé in gestudeerd. Als je wilt kun je daarna tijdens de Pinksterzaterdagviering van 8 juni om 19.00 uur samen met het Liturgisch koor de ingestudeerde acclamaties ten gehore brengen. De repetitie staat onder leiding van de dirigent-organist/pianist van het Liturgisch koor: Peter Rijs.

Geef je naam en adres door dan krijg je tegen die tijd nog een herinnering toegestuurd.

pastor@corneliuskerk-limmen.nl. Doe mee aan de repetitie en misschien daarna vier en zing je ook mee met de bijzonder inspirerende Pinksterviering op zaterdagavond.

pastor Johan Olling

Opfriscursus lectoren en lekenvoorgangers

Enige tijd geleden kwam er een vraag naar één van de pastores of het mogelijk zou zijn een opfriscursus te organiseren voor lectoren en lekenvoorgangers. Een vraag die mede ingegeven was door het vooruitzicht dat lectoren en voorgangers uit Egmond aan Zee en Egmond Binnen over enkele maanden hun medewerking kunnen verlenen in een andere kerk, namelijk die van Egmond aan den Hoef. De pastores begrijpen deze vraag en willen daaraan ook gehoor

geven. De komende tijd zullen we inventariseren hoeveel vraag er is, en ook waar de vraag leeft. We zullen dan trachten een deskundige van 'buiten' te engageren.

Wanneer u als lector of voorganger in de lekendiensten actief bent, en u wordt gevraagd of u interesse heeft, dan weet u

duis waarom die vraag gesteld wordt.

We denken in eerste instantie aan de mensen uit Egmond, maar wanneer er in Heiloo of Akersloot ook behoefte aan is, dan zullen we bezien of er ook daar iets van hernieuwde toerusting kan geschieden.

Namens het pastoresteam,
Henk Hudepohl.



Wat boeit mij eigenlijk met Pasen?

Binnenkort is het weer Pasen. Je merkt het nu al, als je in de supermarkt de paashazen, de chocolade eitjes en de geel-gekleurde paasvariëties hoog ziet opgetast. Grote feesten werpen hun schaduwen vooruit. Toch kun je zien, dat het Paasfeest in onze tijd behoorlijk aan inflatie onderhevig is. Toch spant de kerk ook dit jaar zich weer in, om het hoogtepunt van het kerkelijk jaar op gepaste manier te vieren. We trekken er vanaf Palmzondag zelfs een hele week vooruit om de herinnering aan het lijden en sterven van Jezus van Nazareth opnieuw te gedenken. Alleen de trouwe bezoekers houden vol. Zij willen Palmzondag, het heilig Avondmaal en de Kruisgang op Goede vrijdag absoluut niet missen. Wat bezielt hen eigenlijk? En waarom houden zoveel katholieken deze Heilige Week voor gezien? Het leek me zinvol, om bij deze vragen vooral bij mezelf te rade te gaan. Wat boeit mij eigenlijk met Pasen? Laat ik voorop stellen, dat het bijbelse Paasverhaal mij jarenlang voor grote raadsels heeft geplaatst. Over de laatste

dagen uit het leven van Jezus, ligt a.h.w. een deken van treurigheid, afschuw en wreedheid. Het is een verschrikkelijk verhaal. Ik word daar niet graag steeds opnieuw aan herinnerd.

Na zoveel jaren klinkt het Lijdensverhaal mij bekend in de oren. De afstand die ik voel tot het slachtoffer wordt eerder groter dan kleiner. Ook de afschuwelijke beelden van het dagelijkse TV-journaal kunnen mij vaak niet (meer) raken! Daar kan ik mij voor schamen. Maar het is niet anders. Dat Jezus van Nazareth zoveel lijdt, om mij te verlossen van mijn fouten, kan en wil ik eenvoudig niet geloven.

Wel is hij voor mij het summum van onbaatzuchtigheid en opoffering om zijn Boodschap van Liefde en Gerechtigheid wáár te maken. Ik ken weinig mensen die hem daarbij overtroffen. Maar echt lastig wordt het, als we horen over zijn opstanding.

Hebben de vrouwen zich op Paasmorgen niet vergist? Hebben ze bij het verkeerde graf gekeken?

Hoe is dat opstandingsverhaal eigenlijk in de wereld gekomen, vraag ik mij af? Is het echt zo gebeurd, zoals beschreven? Was het écht nieuw en uniek wat hier gebeurde?

Of hebben de bijbelschrijvers gekozen voor reeds bestaande verhalen uit hun omringende cultuur, om duidelijk te maken hoe bijzonder en uniek deze Jezus voor hen is geweest? Het Paasverhaal plaatst Jezus in de rij van meest excellente mensen, die erin geslaagd zijn, om dwars door hun lijden en pijn heen trouw te blijven aan de opdracht die zij zichzelf gesteld hebben. Het Paasverhaal vertelt, hoe Jezus als een absoluut vrij mens ervoor gekozen heeft, om ons zijn hoogste waarden en waarheid te laten zien. Opvallend overigens, is dat deze gebeurtenis alleen wáár is voor degenen, die hem zeer nabij en vertrouwd waren. Zijn opstanding geldt alleen voor wie in hem gelooft. Voor buitenstaanders en cynici blijft het een onwaarschijnlijke en ongeloofwaardige gebeurtenis! Maar mij blijft het boeien!

Bill van Schie

Actie Caritas voor de voedselbank

Net als voorgaande jaren willen de Caritas werkgroepen van Heiloo, Akersloot, Limmen en de Egmond (HALE) weer een inzameling houden voor de voedselbank en wel op Witte Donderdag 18 april.

Wat houdt deze actie in?

Witte Donderdag staat in het teken van delen, wij willen u vragen iets van uw welvaart te delen met uw medemensen die het niet zo breed hebben. Wij weten dat veel inwoners gebruik maken van de voedselbank.

Vaak hebben mensen het vooroordeel dat het de eigen schuld is van mensen dat zij naar de voedselbank moeten of dat het mensen zijn aan de onderkant van de samenleving. Maar dat beeld klopt niet. Oorzaken zijn bijv. plotseling ontslag, een scheiding. Of het gaat om mensen die in afwachting zijn van een uitkering, maar in de tussentijd met hun gezin wel moeten eten. Wij vragen u iets van u zelf weg te geven, bijv. een pak koffie, thee, rijst, pannenkoekmix, drinken, blikken/potten groenten, tandpasta. Graag producten die lang houdbaar zijn.

Alles wat wij inzamelen, gaat naar de voedselbank in Beverwijk (Akersloot en Limmen) en Alkmaar (Heiloo en de Egmond).

Wij vinden het zinvol om ook (klein)kinderen bij deze actie te betrekken. Wij willen u vragen hen na te laten denken om ook iets te geven aan hun leeftijdsgenootjes. Wat zij en u misschien niet weten is dat het niet voor ieder kind gewoon is om met een ontbijt naar school te gaan of drie maaltijden per dag te gebruiken.



Ons jaarthema dit jaar luidt "leven in verbondenheid".

Voelt u zich aangesproken door dit thema, doe dan mee! Wij hopen dat wij net als vorig jaar weer vele dozen naar de voedselbank kunnen brengen!

Wij zien u graag op Witte Donderdag in de kerk met een gift voor uw medemens. Bent u niet in de gelegenheid om naar de kerk te gaan, kunt u altijd op een ander moment uw gave afgeven op de daarvoor bestemde plekken in uw parochie.

Alvast bedankt voor uw gaven!

Uw bestuur van de Caritas



Steunpunt verlies en rouw

Elke derde dinsdag van de maand is er in het Swaenennest, Oudegracht 185 in Alkmaar, het Steunpunt Verlies en Rouw, een initiatief van de Zwaan. Dit Steunpunt is bedoeld voor ieder die een dierbare heeft verloren. Het Steunpunt is geopend van 14.00 uur tot 16.30 uur.

Ook op dinsdag 16 april is het Steunpunt weer geopend. Van 14.00 uur tot ongeveer 14.45 is er inloop en lotgenotencontact. Om 14.45 uur starten we met het thema: *'herstel na verlies'*.

Nu met een groepsgesprek. We delen ervaringen over ons eigen rouwproces: Wat doet de rouw met je en hoe kun je weer je eigen levenskracht terug krijgen? Je kunt ook gewoon luisteren naar de ervaringen van anderen.

Op 21 mei is het thema *'mindfulness en de kracht van ontspanning'*. Een lezing met enkele basisoefeningen door Marja Ligterink. U bent van harte welkom.

De middagen worden begeleid door Eva Snieder en Marja Ligterink, beiden ervaren rouwbegeleiders. Voor informatie kunt u altijd bellen: 06-30 08 86 10 (Marja) of 06-11 44 56 37 (Eva). Ook kunt u kijken op <https://www.dezwaan-alkmaar.nl/verlies-en-rouw>. Wees welkom!



Heilige van de maand: Lidwina van Schiedam

Op Palmzondag van het jaar 1380 ging Peter Janszoon samen met zijn echtgenote naar de Sint-Janskerk in Schiedam om de mis bij te wonen. Zijn vrouw Pieternel was hoogzwanger. De mis was nog maar net begonnen of Pieternel voelde de bevalling inzetten. Omdat haar vorige bevallingen moeizaam waren verlopen en enkele dagen hadden geduurd, bleef ze in de kerk zitten. Maar tijdens de lezing van het lijdensevangelie volgens Matteüs braken de vliezen. Ze haastte zich naar huis, waar ze zonder pijn of moeite en in een mum van tijd een prachtige dochter ter wereld bracht. Het meisje werd Lidwina genoemd. In januari 1395 had het streng gevroren. Zelfs de Maas bij Schiedam was met een dikke laag ijs bedekt. Heel Schiedam vermaakte zich op het ijs, dus ook Lidwina. Op het feest van Marie-Lichtmis kwam ze tijdens het schaatsen zo ongelukkig ten val dat ze een rib in haar rechterzij brak.

Vanaf dat moment was Lidwina voortdurend ziek. In de eerste drie jaar scharrelde ze nog wel met een stok rond. Regelmatig strompelde ze naar de stadsgracht om van het gore water te drinken. Vanaf 1398 was ze bedlegerig. Aanvankelijk onderging Lidwina haar kwalen klagend. Ze benede haar vriendinnetjes die buiten plezier maakten. Daardoor raakte ze enigszins depressief en niemand kon haar opbeuren. Haar biechtvader adviseerde haar zich neer te leggen bij Gods wil. Na een jaar of drie berustte Lidwina in haar lot.

Haar liefde voor God was zo intens dat ze dankzij zijn genade regelmatig werd

opgeheven in hemelse beschouwingen. Ze aanschouwde de vreugden van het hemelrijk en het aardse paradijs, en ze zag de verschrikkingen van vagevuur en hel. Altijd werd ze vergezeld door een engel in de gedaante van een aantrekkelijke jongeman. Hij voerde haar ook mee naar de plaatsen in het Heilige Land waar Jezus had gelopen. In het voorjaar van 1433 wist Lidwina dat het einde van haar ziekbed naderde.

In de Paasnacht (12 april) kwam de pastoor rond vier uur haar kamer binnen. Er hing een aangename geur alsof Lidwina met kostbare kruiden was ingewreven. Ze vertelde hem dat de engel op bezoek was geweest en dat ze tijdens de nachtmis de engelen in de hemel het alleluja had horen zingen.

Op de dinsdag na Pasen gaf ze van zeven uur 's ochtends tot vier uur 's middags voortdurend groen slijm op. Tegen de avond stuurde ze haar neefje naar de pastoor die zich naar het sterfbed haastte. Maar hij kwam te laat.

Lidwina had haar laatste adem al uitgeblazen. Lidwina stierf op 14 april 1433, na een ziekbed van ruim 38 jaar, in de leeftijd van 53 jaar.

Het bericht van haar dood ging als een lopend vuurtje door het graafschap Holland en Zeeland en het bisdom Utrecht. Duizenden mensen stroomden naar Schiedam om de begrafenis bij te wonen. Op vrijdag 17 april werd Lidwina na een plechtige uitvaartmis aan de zuidzijde van het kerkhof begraven, in een met stenen opgemetseld graf.

Feestdag 14 april



10 vragen aan: Piet Admiraal

1. Waar ben je geboren en getogen?

Ik ben geboren op de kerkweg onder de Corneliustoren. Zo zong mijn moeder onder aan de trap op de klanken van de klok " Rinus kom Piet kom" Dan gingen we voor schooltijd, met 'n fles thee in een krant (bleef heerlijk warm) en boterham naar de kerk dit moest n.l. nuchter gebeuren. De knipkaart laten knippen dit voor het knipkaarten feestje. Vaak een film van Rin tin tin in het Parochiehuis.

2. Als je hobby je werk was, welk beroep zou je dan nu hebben?

M'n hobby is fietsen, muziek zingen in 't koor en bezoeken van concerten. Maar m'n beroep is toch een roeping ik wilde altijd al barbier worden.

3. Wie zou je graag ontmoeten?

M'n muzikale helden heb ik al ontmoet n.l. Lou Rawls en Hans Vermeulen. Ze zijn helaas beiden overleden. Lou heb ik ontmoet op North

see jazz in Den Haag, Hans in Rijswijk bij een concert. Doe dan maar Nat King Cole!

4. Wat is je mooiste jeugdherinnering?

'n Geweldige jeugd herinnering is een en twintigen bij Klaas Zomerdijk met o.a. Jos Zomerdijk en Piet Admiraal AZ. En de muziek van de Pretty Things en Them en Sandy Coast.

5. Wat vind je de mooiste plek in de parochie?

De mooiste plek is de Kerkweg met uitzicht op de weer herreizende Cornelius kerk.

6. Waarvoor kunnen ze je wakker maken?

Ze kunnen me wakker maken als de wereldvrede is uitgebroken. Dat zou geweldig zijn.

7. Wat is het beste advies dat je ooit kreeg?

Geniet van het leven 't duurt maar even.

8. Wat weten de meeste parochianen niet van jou?

Dat we twee prachtige dochters hebben gekregen. De oudste woont in Amsterdam, de jongste in Castricum.

9. Wat zou je veranderen als je pastor was?

De pastores zijn goed bezig, niet simpel in deze tijd. Vooral door gaan!

Persoonlijke vraag van Peter Rijs:

10. Je zingt al 51 jaar met veel plezier in het Liturgisch koor, maar je bent nu ook ruim een jaar met pensioen, hoe bevalt dat na een intensief arbeidzaam leven?

Het zingen is nog altijd een plezier en pensionado is wel even wennen. Hoe zou het met de klanten zijn, na zoveel jaren? Maar we doen veel leuke dingen, reizen, fietsen, wandelen en hard lopen. Proberen gezond te blijven.

Ik nomineer Nico de Groot uit Limmen, het nieuwste gemengd koor lid, voor de volgende 10 vragen.

Persoonlijke vraag aan Nico: Hoe bevalt het bij de tenoren?



The Missionary School; Jouw Missie = onze Missie

Weet jij al wat voor rol je wilt gaan vervullen in de samenleving? Hoe gaat de toekomst van de kerk er uit zien?

En wat hebben deze twee vragen met elkaar te maken?

Dat ga je ontdekken in The Missionary School, waar ontwikkeling van vaardigheden voor je professionele leven en je geloofsverdieping samenkomen. Een kans voor jou om te werken aan jouw missie!

Een traject voor jou

Ben jij een jongere en 18 jaar of ouder?

Dan willen wij jou de kans en ruimte bieden om je te verdiepen in je geloof en je te ontwikkelen als leider. De verdieping biedt jou een diepere vorming voor een serieuze groei in het katholieke geloof. Je leert de Heilige Schrift

begrijpen in de context van de sacramenten en traditie.

Met andere woorden, je krijgt inzicht vanuit het Oude en Nieuwe testament waarom we als Katholieke kerk de dingen doen zoals we ze doen. Je begrijpt in de kern wat en hoe we geloven, vieren en hoe je in de dagelijkse praktijk je geloof kunt toepassen en doorgeven.

Tijdens de training bespreek je lastige thema's in het licht van Jezus' Evangelie. Daarnaast leer je wat missie is en wat de essentiële kenmerken daarvan zijn. Als leider ben je na deze training in staat om proactief te handelen en op een respectvolle wijze je omgeving mee te nemen. Verder weet je hoe je een project opzet, structureert en beheert om samen met een team de gewenste resultaten te bereiken.

Gaandeweg de training zal de focus meer verschuiven naar de missie en ga je aan de slag in een lokale parochie om daar het tiener- en jongerenwerk te ondersteunen.

Wie zoeken wij?

The Missionary School is voor jongeren die hun relatie met God willen versterken en zich willen inzetten voor de kerk en haar toekomst. Als je openstaat voor wat de kerk ons meegeeft, hier meer over wilt ontdekken en een hart voor jongeren hebt, dan ben jij degene die bij The Missionary School past.

Heb je interesse gekregen of wil je meer informatie? Neem contact op met ons via. info@jongbisdomhaarlem.nl of bel naar 023-5112635

Een Hongerdoek als stripverhaal

Waarom de naam 'Hongerdoek'

Als je deze veertigdagentijd binnen onze regio naar de kerk gaat, zie je er een doek hangen. Je kunt bij binnenkomst ook een kleurenafdruk en uitleg meenemen om de verschillende afbeeldingen goed te kunnen bekijken. Stap voor stap wordt in de veertigdagentijd op weg naar Pasen de plaatjes van het doek doorgenomen. Het is een soort stripverhaal. Dit jaar is het doek dat we gebruiken gemaakt door indianen uit Peru.

Om de hongerdoeken te begrijpen, moeten we terug naar een oud, middeleeuws gebruik in katholieke kloosters en kerken. Het hongerdoek werd opgehangen, om het hoogaltaar waar de viering plaats had tijdens de vastentijd aan het oog van de gelovigen te onttrekken. Een soort liturgische onthouding tijdens de vastentijd, waarna met

Pasen de schittering en glorie van de liturgie weer ten volle beleefd kon worden. Omdat het gebruik van de doeken plaats had tijdens de vastentijd, de tijd dat de mensen de honger soms voelden knagen, kregen zij in de volksmond de naam hongerdoeken.

Verbinding met het lijden in de wereld

Oorspronkelijk was het een eenvoudig linnen doek. Maar omdat het oog ook wat wil, gingen men de doeken beschilderen. Helemaal passend bij de lijdenstijd van Jezus, begon men het met voorstellingen uit het leven, lijden en sterven van Christus te versieren. Zo wordt het doek weer een schitterend attribuut voor uitleg en catechese. Aansluitend bij deze oude traditie zijn de laatste jaren door mensen uit

ontwikkelingslanden meditatieendoeken gemaakt, waarin duidelijk de verbinding wordt gelegd tussen het lijden van de armen en het lijden van Christus. Missionarissen brachten die doeken weer terug naar Europa. Dankbaar maken we nu in onze kerken weer gebruik van deze doeken. Actueel gemaakt door kunstenaars uit het Zuiden die ons "moderne armen" in het Westen iets kunnen leren. Christelijke symbolen en beelden uit het Zuiden die ons tot een nieuwe instelling, geloof en levenshouding kunnen brengen. Als je nieuwgierig bent naar de betekenis van al deze tekeningen op het doek, kom dan een kleurenafdruk en uitleg halen.

pastor Johan Olling



Sixtijnse kapel in de Beurs van Berlage

Elk jaar bezoeken miljoenen mensen de Sixtijnse kapel in Rome om de prachtige plafondfresco's van Michelangelo te bewonderen: de schepping van hemel en aarde.

In de Beurs van Berlage in Amsterdam is tot en met 12 mei de expositie 'A different view' te zien, een unieke kans om dit meesterwerk op een andere manier te bekijken.

Geen drukte, geen nekkramp, maar alle tijd om Michelangelo's schepping eens goed te bestuderen. Want het plafond van de Sixtijnse kapel ligt in Amsterdam op de vloer.

De tentoonstelling uitnodigt uit om dit bijzondere werk van Michelangelo eens van dichtbij te bestuderen en via een audiotour krijgt u steeds uitleg.

Het is aan paus Julius II te danken die het plan opvatte om de sterrenhemelschildering van zijn privékapel te veranderen en aan Michelangelo dat het niet een serie van de twaalf apostelen

is geworden maar dit meesterwerk van de schepping van hemel en aarde.

Misschien aardig om te weten dat Michelangelo in 1508 begon met het schilderen van de fresco's met de ark van Noach. Maar het werk duurde hem te lang.

Daarom schilderde Michelangelo later grotere figuren en minder details.

Beurs van Berlage | Damrak 243, Amsterdam
t/m 12 mei dagelijks van 10.00-18.00 uur
volwassenen: € 12,50;

kinderen (6 t/m 16 jaar; tot 6 jaar gratis): € 5,00
(op vertoon toegangskaartje 20% korting op besteding in restaurant 'Bistro' in de Beurs) |
www.beursvanberlage.com/michelangelo

Op vertoon van de kortingsbon in het maartnummer van SamenKerk (zie pagina 22) ontvangt u € 2,50 korting op uw bezoek aan de tentoonstelling 'A different view' in de Beurs van Berlage in Amsterdam.

Banneux 2019

Die mooie warme plek in de Ardennen waar Maria, de maagd der armen, op ons wacht.

Wacht om ons te troosten en moed te geven.

Waar we onze zorgen en verdriet even in vertrouwde handen kunnen leggen en even weg zijn uit de snelle wereld waarin we leven. Om even op adem te komen en de normen en waarden weer te koesteren.

De bedevaart duurt vijf dagen van vrijdag tot en met dinsdag. Wij halen u met de bus op bij opstapplaatsen om naar de eerste stop in Utrecht te gaan en daar koffie of thee te drinken.

Dit is het verzamelpunt van alle bussen en hier ontmoet u uw medegasten en alle vrijwilligers van Bisdom Haarlem-Amsterdam. Daarna gaat de reis richting Soerendonk waar een broodmaaltijd wordt aangeboden om dan voldaan naar Banneux te vertrekken waar wij vijf volledig verzorgde dagen voor u klaar staan.

Priesters, verpleegkundigen, arts en verzorgenden staan voor u klaar om u (daar waar nodig) te begeleiden en u vijf prachtige dagen te laten beleven en weer een beetje rust te vinden in dit hectische bestaan.

Rolstoelen en rollators zijn aanwezig om een wandeling of uitstapje mogelijk te maken. De reis is ook geschikt voor minder validen en zieken. Een rolstoelbus is aanwezig. Bent u gezegend met een goede gezondheid dan bent u natuurlijk ook van harte welkom om de warmte van Banneux te ervaren.

Op de terugweg stoppen wij wederom in Soerendonk om daar een heerlijke warme maaltijd te nuttigen en dat is ook de plaats waar wij afscheid van elkaar nemen en de reis naar huis verder gaat om u veilig en wel weer bij de opstapplaats te brengen.

De kosten bedragen € 295,-- hierbij is alles inbegrepen

Data 2019

23 tot en met 27 augustus - inschrijven tot eind juni

Eva Onderwater
Tel. 0297-222208 of
banneux.bisdomhaarlem@outlook.com

i.v.m. wisseldiensten van Eva kunt u ook contact opnemen met:

Ellen van der Laan
mobiel: 06-30918592

Mijn collega-vrijwilligers en ik hopen u te mogen verwelkomen.

Els Rong



Locatie H. Willibrordus

Ouderen- en ziekenzondag 2019

De jaarlijkse viering ter gelegenheid van Ouderen-en Ziekenzondag zal ook nu weer gehouden worden op Hemelvaartsdag (donderdag 30 mei a.s.).

Deze viering is om 10.00 uur in de Willibrorduskerk. Na de viering is er een gezamenlijke koffietafel in de Ontmoetingsruimte van het Willibrordushuis, tot ongeveer 12.30 uur.

Leden van de werkgroep zullen u binnenkort komen bezoeken en uitnodigen voor deelname

aan de viering en aan de koffietafel. Ook zullen zij u vragen, of u deel wilt nemen aan het Ziekentriduüm dat op dinsdag 2 juli, woensdag 3 juli en donderdag 4 juli wordt gehouden.

Mocht u geen bezoek hebben gehad, of heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen:

Ouderen- en Ziekenzondag:
Tiny Dijkstra, tel. 5341018
Ziekentriduüm:
Hans Spaans, tel.5336906



Herdenking bij het monument in Bovenkarspel

Herdenking bij het monument in Bovenkarspel ter gelegenheid van de Legionella-ramp, 20 jaar geleden

Stilte als geluid om je te laten horen;

Je hoort de stilte, je voelt het geluid dat als een trilling langs je lijf loopt tot diep in je huid dit opnieuw te ervaren, zo sta ik hier, alweer twintig jaar geleden – om die ramp te herdenken, heb ik in stilte gebeden. Geluk had ik, ik kwam er doorheen maar dat gold echt niet voor iedereen. Daarom bad ik voor al de overledenen en zieken van toen daarvoor ben ik gekomen; ik kan en mag het nog doen.



T. van Doorn



Zin om te zingen?????

Zin om te zingen maar géén tijd om wekelijks te repeteren? Onze locatie, H. Willibrordus, is bevoorrecht met maar liefst drie enthousiaste koren: het Dames- & Herenkoor, De Brug en WiKiKo/JoKo. Maandelijks verzorgen deze koren één of meer vieringen; daarnaast verzorgt het Dames- & Herenkoor nog de muzikale omlijsting bij uitvaartdiensten. Alle koren kunnen er nog zangers (m/v) bij hebben, dus aarzel niet om je aan te sluiten als je van muziek, zang (en gezelligheid) houdt! Hou je van (kerk)muziek en zang, maar heb je géén tijd (bijv. door werk of andere verplichtingen) om wekelijks te repeteren, dan is er nu een mogelijkheid om tóch iets méér bij de kerk én kerkmu-

ziek betrokken te raken. Dirigente/organiste Zana Naidionova wil graag in contact komen met liefhebbers van klassieke (kerk)muziek en zang, om een paar keer per jaar met een kleine, meerstemmige groep een dienst muzikaal te ondersteunen, wanneer de andere koren vrij zijn. Zangervaring is een pré, maar ook met weinig of geen zangervaring ben je welkom: Zana helpt je graag je zangtalent te ontwikkelen! De muziek(partituren) krijg je vóóraf thuis en repeteren doe je thuis (of onderweg) via een internet-link. Op die manier kunnen we met één of een paar gezamenlijke repetities vooraf volstaan. Minder ervaren zangers krijgen zo nodig ondersteuning 'op maat'.



Heb je belangstelling en wil je je zangervaring weer oppakken of je zangtalent ontwikkelen? Meld je aan bij ondergetekende. Heb je nog wat bedenktijd nodig, kom dan in ieder geval luisteren op zondag 5 mei, wanneer de startgroep voor de eerste keer de viering muzikaal zal opluisteren. Voor meer informatie / aanmelden: Zana Naidionova E-mail: naidizana@gmail.com Mobiel: 06 3834 8469

Liturgisch rooster parochie bron van levend water en Corneliusparochie

Datum	H. Willibrordus Heiloo	H. Jacobus Major Akersloot	H. Adelbertus Egmond Binnen Zaterdag 19.00 of Zondag 11.00	H.M.M.Alacoque Egmond ad Hoef Zaterdag 19.00 of Zondag 11.00	O.L.V. Onbev. Ontvangen Egmond a Zee Zondag 09.30	H. Cornelius Limmen Zaterdag 19.00 en Zondag 10.00
Za 13-04 <i>Passie- of Palmzondag</i>			Eucharistie N. Mantje New Voice			Gez. viering J. Olling Pres. 1 ^e Com. Kinderkoor
Zo 14-04 <i>Passie- of Palmzondag</i>	09.15 Eucharistie H. Helsloot D+H koor 11.00 Eucharistie H. Helsloot WiKiKo/JoKo	Familieviering H. Hudepohl Kinderkoor		Eucharistie N. Mantje Soli Deo Gloria	Eucharistie N. Mantje Herenkoor	W&C-viering J. Olling, B. Leurink Gem. Koor
Ma 16-04	19.30 Boeteviering H. Helsloot Spont. Koor				19.00 Boeteviering N. Mantje	
Do 18-04 <i>Witte Don- derdag</i>	19.30 Eucharistie H. Helsloot D+H koor	19.00 W&C-viering H. Hudepohl Aquarius		19.00 Eucharistie N. Mantje Soli Deo Gloria		19.30 W&C-viering J. Olling Corneliuskoor
Vr 19-04 <i>Goede Vrij- dag</i>	15.00 Kruisweg H. Helsloot WiKiKo 19.30 Pl. Viering H. Helsloot D+H koor	15.00 Kruisweg H. Hudepohl Herenkoor	15.00 Kruisweg parochianen 19.00 Pl. Viering N. Mantje	15.00 Kruisweg parochianen	15.00 Kruisweg parochianen	15.00 Kruisweg J. Olling Dameskoor 19.30 Geb. dienst Olling/Kint Lit. Koor
Za 20-04 <i>Paas- zaterdag</i>	21.00 Paaswake H. Helsloot De Brug	21.00 Paaswake H. Hudepohl Dameskoor		20.30 Paaswake N. Mantje Hoverture		19.00 Musical J. Olling Kinderkoor 21.00 Paaswake Olling/Kint Lit. Koor
Zo 21-04 <i>Eerste Paasdag</i>	09.15 Eucharistie H. Helsloot D+H koor 11.00 Familieviering H. Helsloot WiKiKo	10.00 W&C-viering H. Hudepohl Herenkoor	11.00 Eucharistie N. Mantje Cantate Deo		09.30 Eucharistie N. Mantje Herenkoor	10.00 W&C-viering J. Olling Gem. Koor

Datum	H. Willibrordus Heiloo	H. Jacobus Major Akersloot	H. Adelbertus Egmond Binnen Zaterdag 19.00 of Zondag 11.00	H.M.M.Alacoque Egmond ad Hoef Zaterdag 19.00 of Zondag 11.00	O.L.V. Onbevl. Ontvangen Egmond a Zee	H. Cornelius Limmen Zaterdag 19.00 en Zondag 10.00
Ma 22-04 <i>Tweede Paasdag</i>	10.00 W&C-viering J. Olling Herenkoor	10.00 W&C-viering H. Hudepohl Ami Vocalis		10.00 Eucharistie N. Mantje Soli Deo Gloria		10.00 Eucharistie H. Helsloot Spont. Koor
Za 27-04 <i>Beloken Pasen</i>				Eucharistie N. Mantje Hoeverture		Géén viering
Zo 28-04 <i>Beloken Pasen</i>	W&C-viering H. Hudepohl Dameskoor	W&C-viering W. van Schie Samenzang	Eucharistie N. Mantje		Eucharistie N. Mantje Herenkoor	W&C-viering K. Kint Spont. Koor
Za 04-05 <i>3^e zondag van Pasen</i>	19.00 Oec. dienst Ter Coulsterk.		19.00 Dodenherd.	19.15 Dodenherd. R. Scheltinga Soli Deo Gloria	19.00 Dodenherd. N. Mantje	
Zo 05-05 <i>3^e zondag van Pasen</i>	Eucharistie H. Helsloot Vocaal Ens.	W&C-viering parochianen Herenkoor	10.00 Gezamenlijke Eucharistieviering HMM Alacoque N. Mantje Soli Deo Gloria			W&C-viering J. Olling Gem. Koor
Za 11-05 <i>4^e zondag van Pasen</i>				W&C-viering parochianen Hoeverture		Jaarthemav. J. Olling Lit. Koor
Zo 12-05 <i>4^e zondag van Pasen</i>	Eucharistie H. Helsloot Herenkoor	W&C-viering H. Hudepohl Aquarius	W&C-viering J. Olling		W&C-viering parochianen Herenkoor	W&C-viering parochianen Spont. Koor
Za 18-05 <i>5^e zondag van Pasen</i>						Med. viering J. Olling Jeugdkoor
Zo 19-05 <i>5^e zondag van Pasen</i>	Eucharistie H. Helsloot 1 ^e Communie WiKiKo/JoKo	Fam. viering H. Hudepohl Kinderkoor	10.00 Gezamenlijke Eucharistieviering HMM Alacoque N. Mantje Soli Deo Gloria			W&C-viering J. Olling 1 ^e Communie Kinderkoor
Za 25-05 <i>6^e zondag van Pasen</i>			W&C-viering parochianen New Voice	Eucharistie N. Mantje Hoeverture		Med. viering parochianen Samenzang
Zo 26-05 <i>6^e zondag van Pasen</i>	W&C-viering parochianen De Brug	Eucharistie H. Helsloot Samenzang			Eucharistie N. Mantje Herenkoor	W&C-viering H. Hudepohl Gem. Koor

Datum	H. Willibrordus Heiloo Zondag 10.00	H. Jacobus Major Akersloot Zondag 10.00	H. Adelbertus Egmond Binnen Zaterdag 19.00 of Zondag 11.00	H.M.M.Alacoque Egmond ad Hoef Zaterdag 19.00 of Zondag 11.00	O.L.V. Onbevl. Ontvangen Egmond a Zee Zondag 09.30	H. Cornelius Limmen Zaterdag 19.00 en Zondag 10.00
Do 30-05 <i>Hemel-vaartsdag</i>	10.00 Eucharistie H. Helsloot D+H koor	10.00 W&C-viering H. Hudepohl Dameskoor		10.00 Eucharistie N. Mantje Soli Deo Gloria		10.00 W&C-viering J. Olling Gem. Koor
Za 01-06 <i>ƒ zondag van Pasen</i>						Orgel viering J. Olling Lit. Koor
Zo 02-06 <i>ƒ zondag van Pasen</i>	Eucharistie H. Helsloot Schola Cant.	W&C-viering H. Hudepohl Aquarius	10.00 Gezamenlijke Eucharistieviering HMM Alacoque N. Mantje Soli Deo Gloria			W&C-viering J. Olling Spont. Koor

Vieringen door de week

H. Willibrordus Heiloo

Zorgcentrum Overkerck: Eucharistieviering donderdag 10.00 uur
Moeder Godskapel: Eucharistieviering vrijdag 09.30 uur

H. Jacobus Akersloot

Zorgcentrum Strammerzoom: W&C-viering donderdag 10.00 uur

H. Adelbertus Egmond Binnen

Eucharistieviering woensdag 09.30 uur

H.M.M. Alacoque Egmond aan den Hoef

Rozenkransgebed vrijdag 09.00 uur
Eucharistieviering vrijdag 09.30 uur

O.L.V. Onbevekt Ontvangen Egmond aan Zee

Prins Hendrik Stichting Viering derde vrijdag 15.00 uur

Lopend vuurtje

‘Dat gaat als een lopend vuurtje’ zeggen we wel eens als er een bericht rondgaat, of een roddel, want die gaan vaak sneller. ‘Dat gaat als een lopend vuurtje’ dat kan je ook zeggen over hoe het verhaal van Jezus Christus de hele wereld is rondgegaan. Nu hebben wij de beschikking over internet en het world-wide-web, maar de volgelingen van Jezus moesten het doen met hun mond en hun voeten. Toch is het verhaal over deze wereldberoemde man overal op de wereld terecht gekomen en heeft Hij duizenden volgelingen gekregen tot in onze dorpen aan toe. Om dit te gedenken wordt er tussen Hemelvaart (30 mei) en Pinksteren (9 juni) een soort gebedsestafette gehouden in de regio, de Parochie Bron van Levend Water en de Corneliusparochie, geïnspireerd door de aloude pinksternoveen. Elke dag komen we in één van de zes kerken om 19:00 uur bij elkaar voor een korte gebedsdienst ter voorbereiding op het Pinksterfeest, het geboortefeest van de kerk. Elke avond steken we één kaars meer aan op

de 7-armige kandelaar, zodat met Pinksteren de volheid van het licht in ons midden brandt en wij als het ware het licht van Pasen zelf uitstralen.

Hieronder vindt u de data en de locatie.

Vrijdag 31 mei 19:00 uur
Adelbertuskerk Egmond Binnen
maandag 3 juni 19:00 uur
O.L.V.O.O. kerk Egmond aan Zee
dinsdag 4 juni 19:00 uur
Willibrorduskerk Heiloo
woensdag 5 juni 19:00 uur
M. M. Alacoque kerk Egmond aan den Hoef
donderdag 6 juni 19:00 uur
Jacobuskerk Akersloot
vrijdag 7 juni 19:00 uur
Corneliuskerk Limmen

Met vriendelijke groeten,
pastores van de parochies
Bron van Levend Water en H. Cornelius



Paaskaars 2019

Tijdens de Paaswake wordt de nieuwe paaskaars binnengebracht. Dit jaar wordt hij gesierd door een applicatie waarop vogels te zien zijn.

De symboliek van vogels in de Schrift is die van de existentiële ervaring van gejaagdheid, onrust en hulpeloosheid van de mens (Hosea 7;9; Ps. 11; 102). Psalm 91 beschrijft God als Degene die (de mens) 'bewaart voor de strik van de vogelvanger' want zijn bestaan wordt tot in de kern bedreigd. De vogels symboliseren dus de menselijke ziel die haar heil en beschutting in het kruis van Christus vindt, de levensboom, die eeuwig leven schenkt.



Eerste Communie

Vanaf januari zijn er 7 kinderen, samen met hun ouders, de pastor en de werkgroep bezig om zich voor te bereiden op de Eerste Communie.

We hebben al veel met de kinderen gedaan. Met het knutselwerk hebben de kinderen zichzelf op 3 maart gepresenteerd tijdens de familieviering.

Heeft u het presentatiebord al gezien in de Kerkstraat? Daarop kunt u zien welke kinderen het zijn en voor welk

goede doel zij aan het sparen zijn. Na vijf catechese middagen waarin we veel verhalen hebben gelezen en veel aan de kinderen hebben verteld.

Hebben de kinderen ook een speur- en puzzeltocht door de kerk gehad. Dit vonden de kinderen erg leuk, vooral het kloppen luiden was "heel gaaf". We hebben op woensdag 10 april met de Pastor, hulp ouders en de werkgroep een gezamenlijke broodmaaltijd genuttigd, dat was heel gezellig

en lekker. Dan nog de laatste voorbereidingen.

In de oefenweek gaan we alles doornemen voor de grote dag. De feestelijke Eerste Communie viering is op zondag 19 mei en begint om 10.00 uur.

Voor de allerkleinsten is er een kindercrèche aanwezig. Iedereen is van harte welkom!
Wergroep
Eerste Communie

Dodenherdenking

Op zaterdagavond 4 mei is er in heel Nederland de jaarlijkse herdenking van alle gevallen, niet alleen van de tweede wereldoorlog, maar ook van alle andere gewapende conflicten die sindsdien hebben plaatsgevonden en nog steeds plaatsvinden. Ook in Heiloo zal, zoals gebruikelijk, daar aandacht aan worden besteed. Dit gebeurt door een stille tocht naar het monument van de gevallen (op Frederica's Hof), de twee minuten stilte aldaar en een kranslegging. Voorafgaande aan de stille tocht is er in de Ter Coulsterkerk om 19.00 uur een oecumenische bijeenkomst van gebed, zang, meditatie en stilte, om alles wat er deze avond in ons omgaat aan de Heer voor te leggen. De dienst duurt ongeveer 30 minuten, zodat men zich kan aansluiten bij de stille tocht, die begint op de kruising Bergeonstraat/Holleweg (bij de Ter Coulsterkerk).

Ook dit jaar, met zijn vele slachtoffers tijdens verschillende conflicten, nodigen wij U allen van harte uit om aanwezig te zijn bij de viering en mee te lopen in de stille tocht.

De pastores van de gezamenlijke kerken



Lief en leed

Anna Catharina (Ans) Pronk-de Groot

* 21 april 1937 † 15 februari 2019

Maria Magdalena (Riet) Bakker-Veerkamp

* 2 september 1933 † 24 februari 2019

Lydia Adrichem

* 8 juni 1947 † 1 maart 2019

Anna (Annie) Schut-Zijp

* 19 april 1927 † 19 maart 2019

Margaretha Maria (Gré) Bakker-Denneman

* 28 oktober 1920 † 25 maart 2019

Voor de familie en nabestaanden bidden wij om kracht en troost.

Wij wensen hen sterkte toe bij dit verlies.



Schilderijen van Freek van der Veen

In de komende maanden bevindt zich in de hal van de kerk werk van Freek van der Veen (72 jaar, gedurende ruim 30 jaar woonachtig in Alkmaar, was werkzaam in het onderwijs, bij het Nederlands Bijbelgenootschap en voor de Protestantse Kerk in Nederland).

Hij vertelt: "Ik heb altijd getekend en geschilderd, met gebruik making van allerhande technieken en materialen. Zo was er een periode dat ik met

pen en inkt bezig was, dan weer eentje waarbij ik uitsluitend houtskool gebruikte. Met dit laatste heb ik een tijdlang een cursus portrettekenen gevolgd. Dan weer volgde een tijd dat ik geboeid raakte door het gebruik van aquareltechniek. Er was dan niets mooiers om alle energie te geven aan het aquarelleren. De ene na de andere aquarel verscheen en sierde vele wanden in huis. Sinds enkele jaren al weer werk ik uitsluitend met acrylverf op

doek. Hierbij zijn met name het gebruik van de vele verschillende heldere kleuren dat mij aanspreekt. De onderwerpen die ik kies komen meestal uit de natuur: bloemen, landschappen, dorps- en stadsgezichten, figuratief en soms in abstracte vorm uitgewerkt. Een enkele keer waag ik me aan een stilleven. Ik hoop dat u aan het bekijken van mijn schilderijen plezier beleeft, net zoveel als ik had bij het maken ervan."

Locatie H. Jacobus Major



Lief en leed

Overledenen

Margaretha Joanna (Gré) Broersen-Dekker

* 13 mei 1925 † 17 maart 2019

Voor de familie en nabestaanden bidden wij om kracht en troost. Wij wensen hen sterkte toe bij dit verlies.



Mededeling vanuit het Liturgisch Beraad

Als er iemand is overleden en die geeft daarvan bericht aan de pastor of stuurt een rouwkaart naar de St Jacobuskerk, dan wordt de naam van de overledene 6 weken lang opgelezen tijdens de zondagsviering (ongeacht of er een avondwake of uitvaart is).

Tevens willen we U erop wijzen dat, als u daar prijs opstelt, de in memoriam geplaatst kan worden in het blad. De tekst mag echter niet meer dan 500 woorden bevatten.

Redactie, Ans Kaptein

Kerkbezoek

Laatst kwam ik een boekje tegen met allemaal namen erin. Het waren aantekeningen van een pastoor over kerkbezoek. Er stonden plusjes, rondjes en streepjes achter de namen. Op het rapport van mijn broer stond het kerkbezoek nog vermeld. Zo ging dat vroeger in het rijke roomse leven. In ons gezin was dat de kerkgang vanzelfsprekend. Er werd je als kind niets gevraagd. Na de kerk op bezoek bij opoe, even langs bij vrouw Koopman of Nederveen om snoep te kopen. M'n hele zakgeld, een stuiver, ging er aan op. Thuis gekomen moesten de nette 'zondagse' kleren gewisseld worden voor gewone kleren. Op zondag waren er 3 missen. Als de pastoor/kapelaan nu op de zondag een kijkje zou nemen in onze kerk zou hij zijn ogen niet geloven. Een mis in een matig gevulde kerk. Ja, het kerkbezoek loopt langzaam maar zeker terug en de gemiddelde leeftijd loopt op.

Misschien zijn er mensen die niet zo goed ter been zijn en toch graag naar de kerk willen, voor de dienst en een praatje. Het zou mooi zijn als we vervoer naar de kerk organiseren. Misschien zijn er mensen met een auto die aan ander parochiaan wil ophalen? We zoeken iemand die dit wil coördineren. Is dat wat voor U? Ik hoor graag van U.

Onze kerk leent zich heel goed voor toneel en muziek voorstellingen. In het najaar worden er weer huiskamer concerten in Akersloot georganiseerd. We willen de kerk beschikbaar stellen voor een muzikant, een groep of een band, die passende muziek maakt en nog een podium zoekt. We komen graag met U in contact.

Mogelijk krijgt U nog kinderen aan de deur die U als sponsor willen strikken voor de Sponsorloop.

In Burkina Faso gaan veel meisjes tijdens hun menstruatieperiode niet naar school door het ontbreken van maandverband. Dit vermindert de kans op een succesvolle schoolcarrière aanzienlijk. Daarom stellen we wasbaar maandverband beschikbaar aan meisjes op de middelbare school.

De eerste opname dagen voor de serie "De 12 van Schouwendam" zijn geweest. Ik was benaderd voor de rol van kerkhof beheerder. Ik had een lijk op het kerkhof gevonden, moest de politie opvangen en werd door de recherche ondervraagd. Heel leuk om van nabij mee te maken wat er komt kijken voor een paar minuten film. Er wordt binnenkort een afscheid viering gefilmd in onze kerk. Het is een thriller serie die op RTL wordt uitgezonden in begin 2020.

Gerard Kaptein, vz LR Jacobus



In memoriam: Gitta Broersen-van Lieshout

Mam we kennen je als een lieve, nuchtere vrouw. Geboren in Heiloo in 1927. Als tiener maakte je de oorlog mee, wat geen makkelijke tijd was. Je ging al snel bij mensen werken in de huishouding. Je trouwde met mijn vader Jan Broersen en ging wonen op de Julianaweg. Opa Broersen was weduwnaar en

bleef ook bij jullie wonen. Na de geboorte Wim, Joke en Margaret werd er een boerderij aangekocht op de Kerklaan van Jan Jurna voor 2600 gulden. Het hele gezin verhuisde van de Julianaweg naar de Kerklaan samen met opa. Je had 7 kinderen en het was hard werken om de boel draaiende te houden, overdag moest er gekookt, gewassen

en schoongemaakt worden maar ook was er twee keer op een dag koppies tijd. Dan moest de koffie klaar staan met een sneetje brood er bij en tussen de middag warm eten. Al met al, een zware taak. Ook altijd flink rokend...., altijd achter de naaimachine, zo kennen wij haar. Je maakte van alles, trouwjurken en kostuums, wiegen bekleden,

je naaide met veel trots en plezier. En het bespaarde en bracht extra geld in het laatje.

Jullie kregen het financieel langzamer beter, het bedrijf werd een gemengd bedrijf met koeien en lelies. Jullie kregen jullie een nieuw hobby en dat was fietsen. Samen werd Noord Holland heel wat keren door gecrost.

Nadat vader met pensioen was werd het huis op de Kerklaan verkocht en een appartement op het Akerhof aangekocht samen genoten jullie daarvan. Later werd vader ziek en raakte naar Zuiderwaard, er was Alzheimer geconstateerd en het werd voor moeder een zware tijd, maar moeder zocht hem onvermoeibaar bijna dagelijks ook weer op. In 2008 is vader overleden en moeder moest het alleen oppakken. Ze heeft toen heel veel gefietst en

deed dat met veel plezier. Toen kwam Ben in je leven, een oude jeugdliefde en plotsklaps stopte je ook op dat moment met roken, waar we allemaal zeer verbaasd over waren. Langzaam raakte moeder wel eens in de war en meerdere malen stond ze buiten het Akerhof, de deur dicht getrokken zonder sleutel.

Je raakte je meer en meer verward. Het kon zo niet langer en je verhuisde naar Strammerzoom. Je werd er met veel geduld en liefdevol opgevangen. Je leerde ook andere bewoners kennen. Het waren allemaal oude bekenden. Je gezondheid verslechterde en een volgende verhuizing werd noodzakelijk, nu naar verpleeghuis Oudtburgh, waar je veel kon lopen, zonder zoek te raken. Met lede ogen moesten we toezien dat je gezondheid

al meer verslechterde. We kunnen niet ontkennen dat de laatste tijd zwaar voor ons, maar ook voor onze moeder was.

Maar Mam ondanks de laatste jaren heb je een mooi leven gehad en 92 jaar op deze wereld is een respectabel getal. Je hebt 7 kinderen gekregen, 12 kleinkinderen en 15 achterkleinkinderen. Je hebt tot aan het eind gestreden maar je was moe en je lichaam was op, de laatste uren lieten we je niet meer alleen, maar net op het moment dat er niemand was ben je weggeleden. Je bent nu bij Papa en hebt je rust gevonden. Lieve mama bedankt wat je voor ons allemaal hebt gedaan .



De drie Egmond

4 mei comité Egmond



In januari 2019, zijn de mede comité leden bij elkaar geweest van de 3 Egmond.

Het jaarthema van 2019 luidt "In vrijheid kiezen", zaterdag 4 mei herdenken wij met elkaar.

Dit thema "In vrijheid kiezen" stemt tot nadenken over de verantwoordelijkheid die een ieder heeft om voorzichtig en afgewogen om te gaan met de vrijheden die er zijn – of het nu gaat om kiesrecht, consumptie gedrag, vrijheid van meningsuiting of de vrijheden van de ander.

In alle 3 de Egmond is de locatie van herdenken en herinneren bekend.

Koren, liederen, gedichten, muziek, pastores, verkeersregelaars, vrijwilligers voor bloemschikken, gemeente, politie, maken van boekjes, enz. enz. allen worden benadert en gevraagd medewerking te geven.

Rondom de herdenkingsplaats wordt er door vrijwilligers en tuinmannen-vrouwen gewerkt.

In alle 3 de Egmond wordt er naar de basis scholen gegaan, uitleg gegeven verteld over de oorlog en medewerking gevraagd aan leerkracht(en) en leerlingen. Er worden eigen gedichten geschreven door de leerlingen, in overleg worden enkele gedichten voorgelezen in alle 3 de Egmond door leerlingen. De 4 mei comité leden vinden het fijn, dat zovelen zich willen inzetten en meeleven om deze dag te blijven herinneren.

Vriendelijke groet namens het 4 mei comité 3 Egmond.

Parochienieuws Egmond aan Zee

Op 19 maart 2019 vond de laatste parochieavond van Egmond aan Zee plaats. Toch wel weer even een moment om bij stil te staan. Al vele jaren worden in onze locatie de parochianen in staat gesteld om met het reilen en zeilen van de parochie mee te denken, te praten en ook te doen. Deze avond wordt door de jaren heen redelijk tot goed bezocht.

Er kan altijd gerekend worden op een vaste groep mensen, die als het even kan, op deze avond aanwezig zijn. En ondanks dat het einde van "ons kerkje" in zicht is, was de opkomst deze keer hoger dan we hadden mogen verwachten. Of misschien kan ik beter zeggen, dankzij dat het moment van sluiting dichterbij komt, was de opkomst groter dan in voorgaande jaren. Hiermee geven de parochianen een signaal af en latenduidelijk zien hoe betrokken men is bij onze geloofsgemeenschap. En hoe warm en hecht deze parochie is.

Natuurlijk kwam op deze

avond duidelijk naar voren hoeveel pijn de sluiting van de kerk bij vele aanwezigen veroorzaakt. Een signaal dat zeker is overgekomen bij de bestuursleden pastoor Helsloot en voorzitter Martien den Blanken, die op deze avond aanwezig waren. Maar ik denk dat dit natuurlijk al lang is binnengekomen bij het bestuur en allen die betrokken zijn bij de kerksluiting. Dit lijkt mij ook heel normaal. Want het is niet niets waar wij voor komen te staan. Aan een rijke historie van 115 jaar komt per 1 september een definitief einde. Dit heeft bij veel mensen tijd nodig om te verwerken.

De avond verliep zoals we gewend zijn in een gemoedelijke sfeer. Natuurlijk waren er punten van discussie waar aandacht aan werd geschonken. Het is goed dat er mensen met vragen en op- en aanmerkingen komen. Daar waren deze avonden ook voor bedoeld. De gelegenheid wordt gegeven aan alle parochianen om hun inbreng te hebben in allerlei zaken die onze geloofsgemeenschap aangaan. Natuurlijk kan niet aan alles

gehoor worden gegeven, maar belangrijk is het om de kans te krijgen om je woordje te mogen en kunnen doen.

De vergadering werd afgesloten met de woorden, dat men ondanks de slechte vooruitzichten toch moet blijven vertrouwen op een toekomst waar hoop is. Zoals gezegd werd; "iets dat meer dan 2000 jaar geleden gebeurd is en waar men nog steeds over spreekt, zal nooit verdwijnen." Het zal niet meer zo zijn als dat wij jaren zo gewend zijn geweest, maar een andere weg geeft misschien ook weer nieuwe mogelijkheden.

Alles was door de locatieraad weer goed voorbereid. Koffie en cake zorgden voor een warm welkom. Nadat de bijeenkomst, die anderhalf uur duurde, was beëindigd, bleven velen nog even gezellig nazitten. Dit punt staat altijd op de agenda en daar wordt door velen gebruik van gemaakt. Dan komt opnieuw de gemeenschapszin die onze locatie zo kenmerkt duidelijk naar voren.

Kees Kager.



Nieuws uit het Open Huis

Op maandag 29 oktober hield het Open Huis haar halfjaarlijkse vergadering. Voor het bezinningsonderwerp was er geen gastspreker beschikbaar, dus wij gebruikte

dat agendapunt om het Open Huis te inventariseren met o.a. de stand van zaken onder de vrijwilligers.

Wij, als Open Huis, verwelkomen iedereen die binnenkomt ongeacht geloofsovertuiging of

zelfs géén. Maar als het op vrijwilligers komt hebben wij liever mensen uit een van de Kerken, omdat onze oorsprong daar ligt en dat vinden wij belangrijk.

Sinds de oprichting in 2002 is het aantal gastsvrouwen/ heren fors geslonken; ongeveer 30 procent minder nu dan in het begin. Er zijn gastvrouwen die soms andere belangen op hun agenda hebben en dan moeten wij zoeken in onze 'schaarse restant'. Bovendien is de gemiddelde leeftijd onder ons boven de 70 jaar en vaak hebben wij te

maken met ziekte of ziekenhuisbezoek- of (erger) verblijf. Daarom hebben wij besloten een oproep (eerst) via de kerkbladen natuurlijk en, als dat niets oplevert voelen wij gedwongen dat te doen via de lokale media, Contact en Dorpsgenoten.

Heeft u zin om eens in de vier weken een paar uurtjes te besteden aan gasten, koffie/

thee schenken en, waar nodig, een gesprek voeren met een gast bent u bij ons van harte welkom. Wij vieren Kerst op 20 december met wat extra's tijdens een iets uitgebreide ochtend en een week later zien wij het Oude Jaar uit met oliebollen. Wij zijn iedere donderdag open van 10 tot 12 uur. Wees welkom.

Roderick Taylor



Parochieavond Egmond aan Zee

Op 19 maart 2019 vond de laatste parochieavond van Egmond aan Zee plaats. Toch wel weer even een moment om bij stil te staan. Al vele jaren worden in onze locatie de parochianen in staat gesteld om met het reilen en zeilen van de parochie mee te denken, te praten en ook te doen. Deze avond wordt door de jaren heen redelijk tot goed bezocht. Er kan altijd gerekend worden op een vaste groep mensen, die als het even kan, op deze avond aanwezig zijn. En ondanks dat het einde van "ons kerkje" in zicht is, was de opkomst deze keer hoger dan we hadden mogen verwachten. Of misschien kan ik beter zeggen, dankzij dat het moment van sluiting dichterbij komt, was de opkomst groter dan in voorgaande jaren. Hiermee geven de parochianen een signaal af en latenduidelijk zien hoe betrokken men is bij onze geloofsgemeenschap. En hoe warm en hecht deze parochie is.

Natuurlijk kwam op deze avond duidelijk naar voren hoeveel pijn de sluiting van de kerk bij vele aanwezigen veroorzaakt. Een signaal dat zeker is overgekomen bij de bestuursleden pastoor Helsloot en voorzitter Martien den Blanken, die op deze avond aanwezig waren. Maar ik denk dat dit natuurlijk al lang is binnengekomen bij het bestuur en allen die betrokken zijn bij de kerksluiting. Dit lijkt mij ook heel normaal. Want het is niet niets waar wij voor komen te staan. Aan een rijke historie van 115 jaar komt per 1 september een definitief einde. Dit heeft bij veel mensen tijd nodig om te verwerken.

De avond verliep zoals we gewend zijn in een gemoedelijke sfeer. Natuurlijk waren er punten van discussie waar aandacht aan werd geschonken. Het is goed dat er mensen met vragen en op- en aanmerkingen komen. Daar waren deze avonden ook voor bedoeld. De gelegenheid wordt gegeven aan alle parochianen om hun inbreng te hebben in allerlei zaken die onze geloofsgemeenschap aangaan. Natuurlijk kan niet aan alles gehoor worden gegeven, maar belangrijk is het om de kans te krijgen om je woordje te mogen en kunnen doen.

De vergadering werd afgesloten met de woorden, dat men ondanks de slechte vooruitzichten toch moet blijven vertrouwen op een toekomst waar hoop is. Zoals gezegd werd; "Iets dat meer dan 2000 jaar geleden gebeurd is en waar men nog steeds over spreekt, zal nooit verdwijnen." Het zal niet meer zo zijn als dat wij jaren zo gewend zijn geweest, maar een andere weg geeft misschien ook weer nieuwe mogelijkheden. Alles was door de locatieraad weer goed voorbereid. Koffie en cake zorgden voor een warm welkom. Nadat de bijeenkomst, die anderhalf uur duurde, was beëindigd, bleven velen nog even gezellig nazitten. Dit punt staat altijd op de agenda en daar wordt door velen gebruik van gemaakt. Dan komt opnieuw de gemeenschapszin die onze locatie zo kenmerkt duidelijk naar voren.

Kees Kager

Een kattenbelletje uit Egmond aan den Hoef

Het is een poosje geleden sinds jullie iets vanuit de Hoef gehoord/ gelezen hebben. Veel is er dan ook niet gebeurd in de afgelopen maanden.

Op 24 februari 2019 heeft Soli Deo Gloria mevrouw Lida Eeltink in het zonnetje gezet voor haar 50 jarig lidmaatschap bij het koor. De locatieraad heeft daarop een erepenning bij het bestuur aangevraagd en deze aan haar uitgereikt. Meer hierover leest u elders in dit blad.

Graag jullie aandacht voor de parkeergelegenheid bij onze H.M.M. Alacoque kerk! Het zal jullie niet ontgaan zijn dat tijdens vieringen het

kerkplein van onze kerk regelmatig zo vol met auto's staat, dat er niets meer bij kan.

Hulpdiensten als ambulance en brandweer kunnen het terrein dan niet bereiken en ook de rouwauto kan regelmatig niet bij de ingang van de kerk komen.

Men kan de auto op het Hanswijk zetten en dan via de steeg naar de kerk komen, andere parkeermogelijkheden zijn de Slotweg, Raadhuisplein en het parkeerterrein van de Albert Heijn. Bedankt alvast voor uw medewerking.

Nieuws van begraafplaats de Karmel.

Binnenkort zal er het één en ander gaan veranderen op de begraafplaats. Op moment van schrijven is de haag aan de oostkant bij de kindergraven al verwijderd en vervangen door een taxushaag. De haag die er stond was ziek en aan vervanging toe. Het ziet er weer prachtig uit.

Tevens hebben wij een vergunning van de gemeente gekregen om op onze begraafplaats de as te verstrooien op een strooiveld. Wij zijn op dit moment bezig met de uitwerking hiervan. Later leest u in dit parochieblad hier meer over.

Wij wensen u een Zalig Pasen toe.

namens de locatieraad,
Anneke Koopman - Hollenberg

Lief en leed in de Egmond

Overledenen

Jozina Alida Bronislava (Jos) Breed - van Kooten

* 19 juli 1935 † 07 maart 2019

Voor de familie en nabestaanden bidden wij om kracht en troost. Wij wensen hen sterkte toe bij dit verlies.



Penning van Verdiensten voor Lida Eeltink

Lieve Lida,

Als u denkt dat dit het was zit u er naast.

Ten eerste gefeliciteerd met uw 50 jarig lidmaatschap van Soli Deo Gloria. U bent een parel voor Soli en een parel voor de Parochie, want 50 jaar wekelijks zoveel voetstappen naar ons Hoeverkerkje. In ieder geval 50 jaar aan voetstappen naar het koor voor vieringen, uitvaarten, avondwakes en repetities. Maar in die 50 jaar heeft u ook voetstappen gezet om als vrijwilligster actief te zijn. Dan heb ik het over koperpoetsen, de was,

kerkenwerk en zelfs koken voor de pastores.

Wij vinden dan ook dat u niet alleen door Soli Deo Gloria in het zonnetje moet worden. Ook wij gaan u vandaag in het zonnetje zetten door middel van aan u de Penning van Verdiensten uit te reiken. En de hoop uit spreken dat u nog vele voetstappen hier mag zetten.

Namens het parochiebestuur
Bron van Levend Water,
Anneke Koopman - Hollenberg,
secretaris Locatieraad H.M.M. Alacoque

Lida 50 jaar koorlid Soli Deo Gloria

Ja..ha..Lida..daar zit je dan.
In Langedijk zouden ze zeggen:
Noh..m'n Jon...je benne d'r mee an!
En jij zeg dan....
Geen poepelegein aan m'n lijf!
Maar ik hoop dat je toch nog even blijf!
Speciaal voor jou, een stropdas om mijn nek
Nou.. hoe staat of hangt ie,? en dan zeg jij.." Lida"
Een knap mens staat alles, lang niet gek!
Als alt konden we altijd een beroep op je doen
Al die repetitie avonden... en dat zonder
Koen!



50 jaar zingen. 50 jaar op toon
Nou?..op toon?!,maar jij doe het gewoon
Zingen maakt blijd, en 50 jaar geleden
Was je nog een jonge meid!
In het Dorpshuis van Meneer Aelbers " repeteren
de " dirigent"

Meneer Tromp als organist... toen al verwend !
(tussen haakjes) er even tussendoor,
" Meneer Aelbers", morgen zou hij 100 jaar ge-
worden zijn!
Hij geniet mee en zit misschien ook wel aan de
wijn!
Ja, waarom blijf je zolang zingen bij dit koor?
Het is de sfeer... de gezelligheid en daar ga je
óók voor!
Maar nu wel achter de rollator!
Met dit zootje ongeregeld ga jij nog heel lang
mee
Wij genieten er van tussen de koffie en de thee
We "proosten" zo meteen met al deze vrienden
om je heen !
Bedankt Lida voor al die 50 jaren
Hier nog een presentje en een bloemetje erbij,
Maar we moesten er nog wel even voor spa-
ren!!

Namens S.D.G., George Liefing



Cantate Deo

Cantate Deo is een koor dat
bestaat uit een groepje
enthousiaste parochianen,
die enorm van zingen
houden.
We zingen dan ook zoveel
mogelijk vierstemmig.
Het koor bestaat nu
ongeveer 6 jaar en inmiddels
staan er diverse missen op
ons repertoire, waaronder
de mis van Perosi,
Griesbacher, de Canadese
mis.
Ook Nederlandse missen
staan op ons repertoire.
Onze dirigente is Marlies
Meiners en onder haar
leiding is het ontzettend
plezierig zingen.
De orgelbegeleiding is in

handen van Jan Schuit.
We repeteren iedere
woensdagmorgen in de
Adelbertuskerk te
Egmond-Binnen van
10.15 uur tot 11.30 uur. Daarna
drinken we gezellig een kopje
koffie met wat lekkers..

Ons streven is om 1x per
maand een viering op te
luisteren met een van de
genoemde missen, onderwijl
zijn we bezig om nieuwe
missen in te studeren.
Wilt U met ons meezingen?
Komt U dan gezellig eens langs
tijdens ons repetitie-uurtje. U
bent van harte welkom!
Het is fantastisch dat er ook
verschillende koorleden uit

Egmond aan de Hoef komen
zingen en omgekeerd
zingen ook leden uit
Egmond-Binnen in De Hoef.
Zo zijn we samen sterk! En
zingen is zo fijn om te doen.
Mag ik zeggen: tot ziens op de
repetitie of in de kerk om ons
te beluisteren.

Helaas gaat de kerk sluiten en
zal de laatste viering op 25
augustus plaatsvinden.

Cantate Deo zal deze dienst
gaan verzorgen.
Dit is in overleg geweest met
Pastor Olling.

Maar wat daarna?

Bent u onze nieuwe ogen en oren?

Op 1 september 2019 gaan de drie Egmondse locaties samen verder als één Egmondse geloofsgemeenschap in de kerk van H.M.M. Alacoque te Egmond aan den Hoef.

De Locatieraad Egmond heeft versterking nodig bij het vormgeven van deze nieuwe start. Wilt u hieraan meewerken? Bent u op zoek naar een nieuwe uitdaging en zinvolle tijdsbesteding? En bent u het organisatietalent wat wij zoeken? Dan is deze functie misschien iets voor u! Ons ideaal is een Locatieraad waarin alle drie de Egmondse vertegenwoordigd zijn. Zij mag het tot haar taak rekenen om 'oog en oor' te zijn voor het geestelijk welzijn van de geloofsgemeenschap en haar individuele leden in overleg met pastores team en bestuur. Natuurlijk wordt u niet in het diepe gegooid en kunt u rekenen op ondersteuning van de huidige Locatieraadsleden en het parochiebestuur.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Astrid Wittebrood - Schouten, parochiecoördinator
072-506 13 63
coordinator@rk-bronvanlevendwater.nl

Maria Bedevaarten Egmond



Op 7 Mei 2019 heeft Maria Bedevaarten Egmond een tocht bedacht naar Kevelaer het is alweer 5 Jaar geleden dat wij dat bedevaart oord hebben bezocht. Bij voldoende deelname proberen wij het opnieuw deze tocht te laten doorgaan. Pastor Nico Mantje gaat mee en draagt de Heilige mis op in de Basiliek aldaar voor de mensen die meegaan. En ook voor de aanwezigen aldaar, wij hopen op heel veel mensen die mee zullen gaan.

Programma:

07.00 uur: Vertrek vanaf het Kerkplein Egmond-Binnen
08.15 uur: Koffiestop met gebak in Restaurant Vallen in Vleuten.
10.45 uur: Aankomst in de bedevaartsplaats Kevelaer in Duitsland
12.00 uur: Heilige Mis in de Basiliek opgedragen door Pastor Nico Mantje
± 13:00 uur: Lunchen (uit eigen portemonnee)
15:00 uur: Waarschijnlijk Lof
16.30 uur: Vertrek vanaf Kevelaer
18:15 uur: Drie gangen diner in Restaurant Vallen in Vleuten .

19.45 uur: Vertrek vanaf Vleuten naar Egmond-Binnen
21.00 uur Thuiskomst in Egmond-Binnen

U kunt zich opgeven voor de bedevaart naar Kevelaer op dinsdag 7 mei 2019 door een briefje met uw gegevens en het bedrag van 50,00 euro in een envelop af te geven of in de brievenbus te doen bij Rie Apeldoorn-Onderwater Herenweg 45c Egmond-Binnen
Tel: 072-506 45 20 of 06-20 90 11 20 of het geld voor vrijdag 26 April te storten op Rabobank NL 77 Rabo 0315 7423 99

Tevens is er dit jaar weer een Lourdes reis en wel op 3 Juni 2019 een 11daagse Reis naar Lourdes en Andorra mocht deze reis niet vol raken dan is er nog één op 6 September 2019 ook naar Lourdes en Andorra als de eerste reis dus niet voldoende belangstelling heeft dan worden ze samengevoegd in September. Wij wensen allen die te bedevaart gaan een heel goede reis en devotie.

Groeten het bestuur
Maria Bedevaarten Egmond
Tjip Vonk,
Sjoek Hopman-van Balen,
Angie Apeldoorn,



'Afscheid' van de Adelbertusparochie

Na 10 jaar neemt New Voice 'afscheid' van de Adelbertusparochie!

Ja, u leest het goed. New Voice viert in september alweer haar 10-jarig bestaan, tegelijkertijd met de sluiting van de kerk. Dat is toch wel een beetje bizar.

Helaas, het is niet anders. 10 jaar lang nagenoeg elke week repeteren, maandelijks de Eucharistieviering of Woord- en Communiedienst bijwonen en daarnaast ook nog eens een aantal jaren zingen tijdens de avondwake.

En dan nu nog maar drie keer: op 13 april de Palmvasenviering, op 25 mei voor de laatste keer in de St. Adelbertuskerk én op 23 juni zingt het koor nog één keer samen met u het lied van St. Adelbert op de Akker. U ziet, wij verdwijnen niet geruisloos uit de parochie. Fijn dat de pastores deze vieringen nog een plek hebben kunnen geven in het liturgierooster. Dat wordt door New Voice écht bijzonder gewaardeerd.

Als ik dit zo opschrijf, 10 jaar, dan is die tijd omgevlogen! Wat hebben de dirigente, de muzikanten & de koorleden graag mét en vóór u gezongen. En natuurlijk niet alleen de laatste 10 jaar. Veel van de koorleden zingen al in de kerk vanaf hun tienerjaren. Eerst in Jubal, toen Exspecto, B-lief en nú New Voice. De ouderen onder u kennen ongetwijfeld nog de afbeeldingen op de beide langspeelplaten, die ooit door Jubal zijn gemaakt, waarbij -

voor zover ik weet - Broeder Bonifatius (Wim Hakvoort), Chris Baltus en Cock van der Molen als de drijvende krachten werden gezien.

Op die LP-hoezen zult u personen terugvinden, die nu nóg actief zijn in New Voice. Soms denk ik daar wel eens aan, als er – terecht – weer eens iemand in het zonnetje wordt gezet als hij / zij 25, 40 of zelfs 50 jaar actief is in een heren- of dameskoor.

Maar zoals geschreven: nu eerst álle aandacht van het koor voor de Palmvasenviering op 13 april. De viering waarin de koorleden – zoals de laatste aren te doen gebruikelijk – onder meer nummers van de Musical Jesus Christ Superstar ten gehore zullen brengen. Wij zijn superblij met 'de Sentveldjes' in ons koor, maar op 13 april wordt New Voice daar wel heel sterk mee geconfronteerd.

Een bruiloftsjubileum op die dag betekent dat een vijftal koorleden minder beschikbaar is. Maar wees gerust: de overige leden zullen hun afwezigheid naar behoren opvangen. Natuurlijk rekent New Voice weer op een goed gevulde Adelbertuskerk! Wellicht ziet u dan ook weer de fraaie Palmvasenstokken aan u



voorbijkomen.

In het weekend van 25 mei kunt u ons zelfs twee dagen horen. Op zaterdagavond voor de allerlaatste keer in de St. Adelbertuskerk en op zondag op drie verschillende plekken tijdens het korenfestival 'Van Dorp tot Kust' in Bakkum, waarbij wij alweer voor de derde keer op rij als deelnemers zijn uitgenodigd. Natuurlijk wordt het die zondag mooi weer, dus kom lekker op de fiets!

Vanzelfsprekend komt op 23 juni héél Egmond(-Binnen) naar de viering op de Akker!! De liturgiegroep, de pastor, maar zeker New Voice zullen u op die dag een warm welkom heten!

Met muzikale groet,
Bart de Vries

PS: New Voice doet dit jaar mee aan de RABOclubkas-campagne. Uw stem kunnen we heel goed gebruiken!

Foto: hr. P.J. Frankhuizen





voor de kinderen

14-4, 10 uur Familie viering
19-5, 10 uur Familie viering



Akersloot



Egmond binnen



Egmond aan zee



Limmen

12-4, 19 uur
Gezinsviering Presentatie
1^e Communie
20-4, 19 uur
Musical Kinderkoor
19-5, 10 uur
Viering 1^e Communie



Heiloo

14-4, 11 uur Palmzondag
Familieviering
Goede Vrijdag 15 uur
Kruisweg
Pasen 11 uur
Familieviering
19-5, 10 uur 1^e Communie



Egmond aan de hoef

ADRESSEN

Parochie Bron van Levend Water



Postadres: Westerweg 267
1852 AG Heiloo
Telefoon: 072-533 09 06

Mail: info@rk-bronvanlevendwater.nl
Website: www.rk-bronvanlevendwater.nl

Financiële Administratie:

Mevrouw Astrid Wiebering-Vlaar
Telefoon: 072-533 09 06
Email: financieel@rk-bronvanlevendwater.nl

Dagelijks Bestuur:

De heer Martien den Blanken voorzitter
De heer Kees van Went secretaris
De heer Karel Hennekens penningmeester

Voor uw kerkbijdrage en andere giften:

H. Willibrordus: NL46 RABO 0327 0640 21
NL20 INGB 0000 6815 70
H. Jacobus Major: NL07 RABO 0300 9542 63
H. Adelbertus: NL88 RABO 0315 7004 91
H. M.M. Alacoque: NL41 RABO 0315 7479 94
O.L.V. Onb. Ontv.: NL87 RABO 0315 7041 95

Parochie coördinatoren:

Mevrouw Marieke Hoetjes-Eijkel
Telefoon: 072-533 09 06
Email: willibrorduskerk@rk-bronvanlevendwater.nl

Mevrouw Astrid Wittebrood-Schouten
Telefoon: 072-506 13 64
Email: coordinator@rk-bronvanlevendwater.nl

Begraafplaatsen BvLW:

Willibrordushof:
Email: willibrordushof@rk-bronvanlevendwater.nl
Rinnegom:
grafbeheer.adelbertuskerk@ziggo.nl
De Karmel:
dekarmel@rk-bronvanlevendwater.nl
Sint Jacobushof, de Overtuin:
jacobusmajor@rk-bronvanlevendwater.nl

Caritas Bron van Levend Water/Cornelius:

T. van Diepen, secretaris
Telefoon: 072-533 74 08
Email: jottum.bv@quicknet.nl

Locatie H. Willibrordus



Adres: Westerweg 267
1852 AG Heiloo
Telefoon: 072-533 09 06
Pastor: Herman Helsloot, pr.:
06-22 37 10 40

pastoor@rk-bronvanlevendwater.nl
Secretariaat:
willibrorduskerk@rk-bronvanlevendwater.nl
Openingstijden: ma t/m vr 9.00 tot 12.00 uur
maandag speciaal voor kerkhofbeheer
Email: willibrordushof@rk-bronvanlevendwater.nl
vrijdag speciaal voor opgeven intenties
Email: willibrorduskerk@rk-bronvanlevendwater.nl

Locatie H. Jacobus Major



Adres: Kerklaan 37
1921 BK Akersloot
Telefoon: 0251-31 22 28
Pastor: Henk Hudepohl: 06-13 49 25 65

h.hudepohl@rk-bronvanlevendwater.nl
Secretariaat:
Openingstijden: vr 9.00 tot 11.00 uur
jacobusmajor@rk-bronvanlevendwater.nl

Locatie H. Adelbertus



Adres: Kerkplein 25
1935 EW Egmond Binnen
Telefoon: 072- 506 13 64
Pastor: Johan Olling: 072-505 12 75

pastor@corneliuskerk-limmen.nl
Secretariaat: rkegmond@rk-bronvanlevendwater.nl

Locatie H. Margaretha Maria Alacoque



Adres: Herenweg 188-190
1934 BD Egmond aan den Hoef
Telefoon: 072-506 13 64
Pastor: Henk Hudepohl: 06-13 49 25 65

h.hudepohl@rk-bronvanlevendwater.nl
Secretariaat:
Openingstijden: ma en do 9.00 tot 12.00 uur
rkegmond@rk-bronvanlevendwater.nl

Locatie Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen



Adres: Wilhelminastraat 12
1931 BR Egmond aan Zee
Telefoon: 072-506 13 64
Pastor: Henk Hudepohl: 06-13 49 25 65

h.hudepohl@rk-bronvanlevendwater.nl
Secretariaat: rkegmond@rk-bronvanlevendwater.nl

Sta op en durf te gaan



Sta op

(Kris Gelaude)

*Pasen
en alles is
van ongekende kracht doordrongen.
Zelfs als geen mens
het zou geloven,
dan zouden bloemen en bomen
het nog verkondigen
dat zelfs wat ingeslapen is
toch onbedwingbaar kan herleven.
In al haar kwetsbaarheid
mag hoop gekoesterd worden.
Omwille van die Ene.
Zijn leven was zo onvoorwaardelijk
dat er geen grafsteen
zwaar genoeg kon wegen.
Dood is niet sterker dan de liefde.
Sta op en
durf die weg te gaan.
Laat Hem in taal en teken
weer herkenbaar worden.*

*Goede Week en Zalig Pasen!
Pastores Herman Helsloot, Henk Hudepohl, Nico Mantje, Johann Olling,
mede namens alle andere voorgangers*