

Dat werkt aanstekelijk!

Informatieblad van de Parochie Bron van Levend Water



INHOUDSOPGAVE

INHOUDSOPGAVE.....	2
COLOFON	2
BRON VAN LEVEND WATER.....	4
LITURGISCH ROOSTER Parochie Bron van Levend Water + Corneliusparochie.....	14
LOCATIE H. WILLIBRORDUS	16
LOCATIE H. JACOBUS MAJOR	17
LOCATIE DE DRIE EGMONDEN.....	21
KINDERPAGINA	25
ADRESSENLIJST	27



COLOFON

De volgende Bron van Levend Water wordt een themanummer.

De reguliere Bron van Levend Water verschijnt rond **1 september**

Kopij, bestaande uit maximaal 500 woorden,

kunt u uiterlijk **7 augustus**

inleveren bij de lokale redacties,

bij voorkeur als Word document per email:

Locatie H. Willibrordus:
willibrordus@rk-bronvanlevendwater.nl

Locatie H. Jacobus Major:
jacobusmajor@rk-bronvanlevendwater.nl

Locatie H. Adelbertus:
drieluik@rk-bronvanlevendwater.nl

Locatie H. M.M. Alacoque:
drieluik@rk-bronvanlevendwater.nl

Locatie O.L.V. Onbevlekt Ontvangen:
drieluik@rk-bronvanlevendwater.nl

De redactie behoudt zich het recht voor om, daar waar nodig, wijzigingen aan te brengen in de aangeleverde artikelen. Indien de inhoud hierdoor wordt gewijzigd, wordt vóór plaatsing contact opgenomen met de schrijver.

Dit parochieblad is ook te vinden op de website van Bron van Levend Water:
rk-bronvanlevendwater.nl

Indien u geen parochieblad meer wilt ontvangen kunt u dit doorgeven aan het secretariaat van uw locatie. Adressen vindt u achter in dit blad.



Bij de afbeelding op de achterkant:

Tijdens een muskusos safari in Dovrefjell National Park, Noorwegen, kwamen wij deze prachtige voorjaars bloem tegen, lijkt een beetje op onze kievitsbloem.

Deze bloem wordt "Mogop" (N) en Pulsatilla vernalis (lat.) Genoemd.

In Noorwegen heeft het een beschermende status. Hij springt letterlijk de grond uit, net aan de rand van smeltende sneeuw. Het is éénjarige plant, die voornamelijk in de bergen groeit, bloeit in april tot juni. Een typische Springflower, vaak is de bloem het eerst te zien.

Foto maakt onderdeel uit van een foto tentoonstelling in verzorgingshuis Strammerzoom, Akersloot. Het thema is "Voorjaar"

Gerard Kaptein

Pinksteren 2019

Helaas leeft bij veel mensen het pinksterfeest niet zo. De heilige Geest is te vaag. Toch is, goed beschouwd, Pinksteren het belangrijkste feest, want zonder het getuigenis van de leerlingen op die eerste pinksterdag zouden wij helemaal niets hebben gehoord over Jezus en alles wat Hij deed. We zouden niets hebben geweten van die wonderbare gebeurtenissen rond zijn dood en opstanding. Die waren zo ingrijpend dat de leerlingen tijd nodig hadden om ze te laten bezinken, om ze werkelijk door te laten dringen. Als je de ene dag geconfronteerd wordt met de dood van je Meester en de derde dag met zijn opstanding uit de dood, dan is dat te veel om te kunnen bevatten. Dat gaat te snel.

Wat zou ik er graag bij zijn geweest op die dag toen de leerlingen vol vuur hun Getuigenis hebben gegeven! Het moet een geweldige gebeurtenis zijn geweest. Eerst wel een beetje angstaanjagend, dat vreemde

geluid. Als je ooit een echt noodweer met wind op orkaankracht hebt meegemaakt, weet je hoe onheilspellend dat klinkt. Maar dan gaan de deuren open. De apostelen beginnen te preken met zoveel vuur dat iedereen wordt aangestoken door hun enthousiasme. Je hoeft niet te verstaan wat ze zeggen, hun uitstraling zegt meer dan genoeg.

Maar als we de taal niet kennen, de woorden niet herkennen, hoe kunnen we dan toch verstaan? Een bezielde getuigenis spreekt de taal van het hart. Hoe kunnen we deze taal verstaan? Ze vraagt ons onze ogen te openen voor de tekenen van heil die zichtbaar worden, onze oren te openen voor de taal achter de woorden, de taal van de liefde, de taal van God. Ze vraagt van ons vooral om ons hart te ontsluiten voor God die ons zijn liefde geeft, zodat wij de tekenen gewaar kunnen worden van zijn aanwezigheid in alles en

allen. Als wij onze krampachtigheid durven loslaten, verstaan we Gods taal en kunnen we die ook spreken. Dan durven wij op onze beurt te getuigen, in onze taal en met de tekenen van onze tijd, vol vuur, van de verlossing die Jezus ons gebracht heeft. Dan spreken we niet zelf, maar spreekt de Geest in ons, dan spreken we op de adem Gods.

Zalig Pinksteren,
pastor Herman Helsloot



Vastenactie in zorgcentra

De Vastenactie stond dit jaar in het teken van het hygiëneproject voor meisjes in Burkina Faso. Ook in de zorgcentra is hier tijdens wekelijkse vieringen aandacht aan besteed. Wij ontvingen onderstaande brief namens de bewoners van Overkerck en De Loet in Heiloo:

Toen afgelopen jaar het Vastenproject kenbaar gemaakt werd, hebben wij ons afgevraagd op welke manier wij dat hygiëneproject zouden kunnen ondersteunen. Een gesprek met de bewoners van zorgcentrum De Loet en Overkerck, die wekelijkse kerkdiensten bijwonen, bracht de oplossing. Gedurende een half jaar waren de bewoners op zeer positieve wijze bereid hun wekelijkse collectegelden af te staan voor het

vastenproject. Nú, na een half jaar, kan ik, als coördinator, namens de bewoners mededelen dat een bedrag van € 1.085,= overgemaakt is ten behoeve van het hygiëneproject in Burkina Faso. Als stimulator ben ik trots op de bewoners, die voor 100% achter het project hebben gestaan. Wij willen de projectleider veel succes wensen om de meisjes dáár, ook tijdens ongemakken, in staat te stellen hun schoolcarrière te vervolgen en met succes te kunnen voltooien.

Namens de bewoners, Jan Rood

De leden van de werkgroep MOV-HALE werden er stil van en danken de bewoners van De Loet en Overkerck voor hun bijdragen en hun steun!

Op weg naar een nieuwe geloofsgemeenschap in de Egmond

De locatieraden, de werkgroepen en het bestuur werken toe naar de datum van 1 september, de dag waarop de drie geloofsgemeenschappen in de Egmond gezamenlijk verder zullen gaan.

Bij het bisdom heeft het bestuur inmiddels een decreet aangevraagd. Dat is een officiële mededeling dat de Bisschop van plan is twee kerkgebouwen aan de eredienst te onttrekken. Wat er daarna met de beide kerkgebouwen in Egmond-Binnen en in Egmond aan Zee gaat gebeuren staat nog niet vast. Er worden gesprekken gevoerd met diverse partijen.

Op zondag 25 augustus zal om 10 uur in de H. Adelbertuskerk te Egmond-Binnen de laatste Eucharistieviering worden gehouden door pastoor Helsloot en pastor Mantje, pastor Olling en pastor Hudepohl met medewerking van het koor Cantate Deo. Een week later zal op 1 september om 10 uur in de kerk van O.L.V. Onbevlekt Ontvangen

de laatste Eucharistieviering Worden gehouden door bovengenoemde pastores met medewerking van het koor St. Caecilia.

De eerste viering van de nieuwe gezamenlijke Egmondse geloofsgemeenschap is op zondag 8 september om 10 uur in Egmond aan den Hoef m.m.v. Soli Deo Gloria.

De vieringen daarna worden, zoals nu ook in Egmond aan den Hoef gebruikelijk is, beurtelings op zaterdagavond en op zondagmorgen gehouden.

Het eerste en derde weekend van de maand (hierbij is de zondag bepalend) is er een kerkdienst op zaterdagavond om 19.00 uur met het koor Hoeverture en de andere weekenden is er op zondagmorgen om 10 uur een dienst met het koor Soli Deo.

Helaas hebben we nog geen reacties mogen ontvangen op onze oproep om de ogen en oren van deze nieuwe geloofsgemeenschap te zijn. De Locatieraad Egmond heeft versterking nodig bij het vormgeven van deze nieuwe start.

Wilt u hieraan meewerken? Bent u op zoek naar een nieuwe uitdaging en zinvolle tijdsbesteding? En bent u het organisatietalent wat wij zoeken? Dan is deze functie misschien iets voor u! Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze parochie coördinator Astrid Wittebrood - Schouten, parochiecoördinator, 072-506 13 63 of coordinator@rk-bronvanlevendwater.nl

In een speciale editie van het Parochieblad zal aan de vorming van de nieuwe geloofsgemeenschap in de Egmond extra aandacht worden besteed. Van de drie locaties zijn werkgroepen aangeschreven om kopij aan te leveren over verleden, heden en toekomst. Dit speciale nummer valt medio juli bij u in de bus. Namens het parochiebestuur, Kees van Went, secretaris



Nieuw jaarthema 2019-2020

Afgelopen seizoen zijn we binnen onze samenwerkende parochies bezig geweest met een gezamenlijk jaarthema. Het jaarthema voor 2018-2019 was 'Leven in verbondenheid. Een jaarthema dat verbindt.

Op al onze zes kerklocaties hebben we dat concreet uitgebeeld met een ketting van schakels. Kettingen waar het afgelopen seizoen op verschillende liturgische, diaconale en catechetische momenten nieuwe schakels aan zijn toegevoegd. Ook tijdens de regiovieringen stond het jaarthema en de kettingen centraal. Tijdens de komende regioviering op zondag 7 juli om 10.00 uur in de Willibrorduskerk te Heiloo zal het jaarthema worden afgesloten. Nog eenmaal zullen alle zes de kettingen samen gebracht worden.

Op woensdag 12 juni om 20.00 uur is een ieder uitgenodigd om in de pastorie van de Corneliusparochie te Limmen aanwezig te zijn om mee te denken aan het nieuwe jaarthema voor 2019-2020.

Er worden dan voorstellen ingebracht en concreet nagedacht over de uitbeelding van thema. Het is belangrijk dat zo veel mogelijk mensen mee denken en betrokken zijn bij de keuze.

Alleen dan kan het een verbindend thema worden waar we graag mee aan de gang willen gaan en door geïnspireerd worden. Welkom woensdag 12 juni.

Namens het pastoresteam
pastor Johan Olling

Rond de waterput: seizoen 2018-2019



spiritualiteit en geloofsverdieping

Het vijftiende seizoen van 'rond de waterput' loopt ten einde. Hieronder vindt u de laatste activiteiten. We kijken terug op een succesvol jaar, met inspirerende bijeenkomsten. Er wordt hard gewerkt aan het programma voor het volgende jaar. Suggesties zijn altijd welkom! Na de vakantie komen we terug met een nieuw programmaboekje voor het seizoen 2019-2020. Dit boekje wordt op zaterdag 7 september, tijdens de markt 'Uit en Zo', aan de Westeweg Heiloo ter hoogte van de Willibrorduskerk, gepresenteerd.

Taizé-projectkoor

Ben je bekend met de vierstemmige Taizé-muziek en hou je van zingen, kom dan naar de speciale repetitie op maandag 3 juni om 20.00 uur in de protestantse kerk te Limmen aan de Zuidkerkenlaan.

Met hulp van het Liturgisch koor van de Corneliusparochie worden dan de vierstemmige acclamaties van Taizé in gestudeerd. Als je wilt kun je daarna tijdens de Pinksterzaterdagviering op zaterdag 8 juni om 19.00 uur samen met het Liturgisch koor de ingestudeerd acclamaties ten gehore brengen. De repetitie staat onder leiding van de dirigent-organist/pianist van het Liturgisch koor: Peter Rijs.

Geef je naam en adres door dan krijg je tegen die tijd nog een herinnering toegestuurd. pastor@corneliuskerk-limmen.nl. Doe mee aan de repetitie en je kunt daarna altijd nog kiezen of je ook de bijzonder inspirerende Pinksterviering op zaterdagavond mee wilt vieren.

Schilderijen Freek van der Veen in Willibrorduskerk

Vanaf 20 mei 2018 zullen enkele van mijn schilderijen geëxposeerd worden in de Kerkstraat van het Willibrordushuis naast de Willibrorduskerk in Heiloo.

De onderwerpen die ik kies komen meestal uit de natuur: bloemen, landschappen, dorps- en stadsgezichten. Ik hoop dat u aan het bekijken van mijn schilderijen veel plezier beleeft, net zoveel als ik had bij het maken ervan.

Freek van der Veen

Openstelling Witte Kerk en orgelspel tussen de middag

De Witte Kerk is in de maanden juni, juli en augustus open op de woensdagen en vrij toegankelijk van 11.00 – 16.00 uur

Het is een rustpunt om op zo'n woensdag even de kerk binnen te gaan en de sfeer te ervaren, om je heen te zien en naar het orgel te luisteren. Binnen in de kerk worden o.a. foto's getoond uit de geschiedenis van dit eeuwenoude gebouw, van de grafkelder onder de kerk en van de Willibrordusput.

Een plattegrond laat zien hoe op deze plaats, uit het tufstenen kerkje van het jaar 1000, een grote kruiskerk ontstond in de 15de eeuw.

In 1574 gaat de kerk echter in vlammen op tijdens een treffen tussen Spaanse troepen en Geuzen. Het gotische schip en koor raken zwaar beschadigd, het oude romaanse deel loopt minder schade op. Uit dat gedeelte is – na diverse restauraties – de huidige Witte Kerk met haar gewijde sfeer ontstaan.

Het barokorgel wordt op deze woensdagen bespeeld van 12.00 tot 13.00 uur, door diverse bekende regionale organisten. Vrij entree.



Een klein stapje naar de troon van God

Gaan de moslims in Nederland ons (weer) leren wat 'vasten' eigenlijk inhoudt? Het heeft er wel de schijn van.

In het dagblad TROUW lees ik deze dagen een verslag van drie jonge moslims in Nederland, die serieus werk maken van de jaarlijkse

ramadan. "Het is bij uitstek een tijd om aan jezelf te werken", zegt iemand. "Meer dan overdag niet eten, gaat het mij om het innerlijk, geestelijk aspect. Ik sta dan vaker stil bij de gedachte, hoe eindeloos barmhartig God is. En zelf probeer ook minder

kritisch en oordelend te zijn over andere mensen." En derde spreekt desgevraagd over 'het zuiveren van de imperfecties van zijn eigen gedrag'.

Lees verder op de volgende bladzijde



Eenvoudig gezegd:
'Haal eerst de balk uit je eigen oog.....'.
Wonderlijk eigenlijk hoe deze moslimse vasten-opvatting aansluit bij wat ik lees bij Anselm Grün in zijn boekje over 'vasten'. Anselm gaat terug naar de kerkvaders van het christendom. Bij hen vind je, aldus de Duitse monnik en veelschrijver, talloze adviezen aan monniken, die serieus werk maakten van regelmatige versterving en onthouding. Natuurlijk wisten de mensen vroeger ook wel, dat een overvolle maag geen goede voorwaarde is voor een gezond lijf en een helder hoofd. Athanasius schrijft: *"Het vasten geneest de ziekten, het droogt de overtollige sappen in het lichaam uit, verjaagt verkeerde gedachten, geeft de geest grote helderheid, maakt het hart rein, heiligt het lichaam en..... voert de mens voor de troon van God!"*

Los van de laatste toevoeging zou deze tekst zo in het blad Hapinez of de reclamefolder van de Etos kunnen staan!
Maar er is meer. In oude (bijbel) verhalen lezen we hoe mensen zich van voedsel en drank onthielden, als er belangrijke beslissingen genomen moesten worden.
Vasten vóór een veldslag of aanstelling van een nieuwe heerser. Hier werd – naast een helder hoofd- ook eer gebracht aan God of de goden. Om hen gunstig te stemmen. En zo bij te dragen aan een goede uitslag.
Vasten en bidden horen eigenlijk bij elkaar.
Niet alleen om er direct voordeel uit te halen. Maar vooral om je relatie met je Schepper en de Bron van het leven opnieuw onder ogen te zien. Vasten geeft je zo de gelegenheid om stil te staan

bij de vraag:
Aan wie of waaraan dank ik eigenlijk mijn bestaan?
En ook: Aan wie ben ik hier eigenlijk verantwoordelijk schuldig?
Het brengt je dichter bij vragen rondom de zin van je bestaan.
En bij de dankbaarheid die je verschuldigd bent aan de mensen om je heen. Dan is het maar een klein stapje naar 'de troon van God' van Athanasius.
Zouhair, de moslim uit het verhaal van TROUW, zegt het zo: 'Als alle bomen van de wereld pennen waren en alle zeeën geen water maar inkt zouden bevatten, dan was dat alles niet genoeg om de barmhartigheid van God onder woorden te brengen'.
Kijk, dat is nou een gedachte die mijn leven een beetje bijstuurt en nieuwe richting geeft!

Bill van Schie



10 vragen aan: Nico de Groot

Kort voorstellen

Mijn naam is Nico de Groot. Ik ben getrouwd met Janny, we hebben 2 kinderen en 3 kleinkinderen. Ik ben inmiddels 68 jaar. Nu met pensioen, ik doe veel vrijwilligerswerk in de parochie en daarbuiten.

1. Waar ben je geboren en getogen?

Ik ben geboren in Limmen tegenover de kerk aan de Dusseldorperweg. Daar tot mijn zevende jaar blijven wonen.

2. Als je hobby je werk was, welk beroep zou je dan nu hebben?

Vroeger op het voortgezet onderwijs waren de vakken handelsrekenen en boekhouden mijn favoriete vakken. Ik ben daardoor ook in de handel terecht gekomen. Was dit niet in de winkel geweest dan was ik allicht accountant geworden.

3. Wie zo je graag ontmoeten?

Als het eens mogelijk was mijn overleden ouders en schoonouders en hun dan te vertellen, wat er van mij en mijn gezin terecht is gekomen dat zou geweldig zijn.

4. Wat is je mooiste jeugdherinnering?

Mijn mooiste jeugdherinnering is het buiten spelen in mijn jeugd rondom boerderij Vredeburg aan de Dusseldorperweg en het Limmer Stet.

5. Wat vind je de mooiste plek in de parochie?

De mooiste plek is het Stet met het aangrenzende Limmer Die

6. Waarvoor kunnen ze je wakker maken?

Ze kunnen mij wakker maken voor een goed gekoeld glas Bockbier bij een openhaard vuurtje.

7. Wat is het beste advies dat je ooit kreeg?
Geniet van elke dag van het leven!

8. Wat weten de meeste parochianen niet van jou?

Dat ik drager ben bij de Martinus groep net als mijn oom Co en opa Jacob Hoogeboom de vroegere kosters, die dit werk ook deden.

9. Wat zou je veranderen als je pastor was?
Onze pastor is zo druk bezet en de kerk wordt al zo veranderd dus ik laat het maar aan hem over.

Persoonlijke vraag van Piet Admiraal,:
10. Hoe bevalt het bij de tenoren?

Zingen bij de tenoren in het gemengde koor is prachtig. Wisselende muziek. Zingen is nog altijd plezier hebben.

Ik nomineer Riet Bloedjes uit Limmen, koster van de kerk, voor de volgende 10 vragen.

Persoonlijke vraag aan Riet. Geweldig wat jij voor de parochie zoal doet.

Waar haal je de tijd vandaan?

Heilige van de maand: Alena van Dilbeek, Maagd-Martelares

In een hoeve, in de omgeving van het huidige Dilbeek, werd omstreeks 640 een meisje geboren dat Alena genoemd werd. Ze was de dochter van de heer van de streek, Levold genaamd. Dat was een tiran. Alles moest gebeuren zoals hij het wilde.

Toen het christendom in die streek wortel schoot, vervolgde hij de aanhangers te vuur en te zwaard.

Een van de christenen vluchtte dieper het bos in en timmerde voor zichzelf een hutje.

Op zekere dag raakte Levold tijdens een hertenjacht zijn gezelschap kwijt. Steeds dieper vluchtte het hert het bos in, tot het bij het houten bouwsel van de kluizenaar kwam. De kluizenaar schrok toen hij de heer van Dilbeek zag. Hij heette hem hartelijk welkom en zette hem een sober maal voor. Omdat het al donker was, bleef Levold logeren. Toen hij de volgende ochtend ontwaakte, zag hij de kluizenaar de mis opdragen. Na afloop legde de kluizenaar hem uit wat het christendom inhield, maar Levold had er geen oren naar. Hij ging terug naar huis. Daar vertelde hij wat er gebeurd was:

“Gisteravond kwam ik midden in het bos bij een houten hut. Daar woonde een man met een lange baard. Hij begon met te vertellen over Jezus

Christus. Hij werd mens en liet zich kruisigen, liet zich slaan en bespuwen en bespotten. En Hij deed helemaal niets terug. Wat een watje! Hij beweerde zelfs dat Hij koning was. Nou, een mooie koning die zich zo laat afslachten.”

En zo ging Levold nog een tijdje door met het belachelijk maken van het christendom. Zijn dochter Alena hoorde dat alles aandachtig aan en God deed in haar het ware geloof ontvlammen. Stiekem zocht ze de kluizenaar op.

Ze was helemaal verrukt van het evangelie. Na enige tijd liet ze zich dopen.

Omdat Alena's vader zo'n ontzettende hekel aan christenen had, moest ze altijd in het diepste geheim haar ouderlijk huis verlaten. Een van de wachters kreeg haar in de gaten. Hij volgde haar en zag waar ze heen ging en vertelde dat zijn meester.

“Als je haar dat weer eens ziet doen. Moet je haar gevangennemen.”

Dat probeerde de wachter wel, maar Alena vluchtte weg.

Vader was woedend. Hij beval zijn dochter thuis te blijven.

De wachters hielden haar weliswaar nauwlettend in de gaten, maar ze kon toch ontsnappen. Bij haar terugkeer werd ze opgewacht.

De wachters wilden haar meevoeren.

Alena klemde zich aan een hazelaar vast. De wachters probeerden haar los te rukken. Daarbij trokken ze zo hard aan haar arm dat ze die afrukten.

Geschrokken en doodsbleek namen de wachters de benen.

Langzaam bloedde Alena leeg. Op 17 juni 661 mocht ze hemelrijk binnentreden. Een engel legde het lichaam en de arm op het altaar.

Daar vond de kluizenaar haar de volgende dag. Diepbedroefd begroef hij haar.

En haar vader? Die had spijt van wat er gebeurd was.

Hij had zijn enig kind willen straffen, niet doden. Levold zocht de kluizenaar op en liet zich dopen. Zijn hoeve liet hij slopen en op die plaats bouwde hij een kerk ter ere van de heilige Dionysius.

Feestdag: 17 juni.



Een update van de financiële administratie

Vanwege de wet op de privacy zijn we, als parochie Bron van Levend Water, verplicht om over te stappen op een ander programma. Twee economen (Bisdom Groningen en Bisdom Den Bosch) hebben zich bij diverse programmeurs laten voorlichten. Zij zijn niet over een nacht ijs gegaan en sinds vorig jaar is bekend dat alle parochies in Nederland, voor 30 juni 2019, over moeten stappen naar een ander programma te weten DocBase voor de ledenadministratie en (niet verplicht maar wel wenselijk) Exact Online. Het Navision pakket waar wij de afgelopen 11 jaar in hebben gewerkt kon niet meer ge-update worden.

Zo kwam het dat ik vorig jaar een paar keer naar Zeist ben afgereisd, om daar mijn opgedane kennis van Navision over te brengen in een ander pakket.

In Zeist zat ik met diverse vertegenwoordigers van andere parochies uit Nederland. Wij moesten/mochten aangeven wat we graag in het nieuw aangeboden pakket wilden hebben. Maar met zoveel mensen en evenzoveel wensen viel het af en toe niet mee. Uiteindelijk is er een keuze gemaakt en halverwege vorig jaar zijn diverse parochies in het nieuwe pakket aan het werk.

Onze parochie de Bon van Levend Water was nog niet aan de beurt en dat was eigenlijk niet zo erg want in de maanden juli tot november was ik alleen maar bezig met mijn eigen revalidatie en daarna moest ik nog veel verwerken in het oude programma.

Maar in januari werd ik toch wel een beetje ongeduldig: ze zouden ons toch niet vergeten zijn? Dus maar eens een mail er aan gewaagd, en

nee ze waren ons niet vergeten maar er moesten nog zoveel parochies ingelezen worden.

Eerst wilden ze de parochies inlezen die geen fusie parochie zijn. Daarna kwamen de parochies aan de beurt die een fusie zijn en daarin werd weer onderscheid gemaakt tussen een decentrale variant en een hybride variant. Tja wat betekent dat nu weer? De parochie de Bron van Levend Water is, sinds 2015, een fusie parochie en de wens was toen om alle administraties gescheiden te houden (decentrale administratie). Dat was in Navision nog goed te doen, jaarlijks werkte ik in 5 administraties en kon ik voor elke locatie een jaarverslag uitdraaien. Maar ik werkte ook in een 6^{de} bedrijf: het consolidatiebedrijf. In dit bedrijf werden de 5 administraties samengevoegd en kwam er een samengesteld jaarverslag uit rollen. Een mooi, maar bewerkelijk, proces.

In het nieuwe programma is dit niet meer te doen of we moeten gek zijn op extreem hoge kosten, want dan betalen we namelijk voor 5 pakketten en dat is toch wel een beetje te gek voor woorden.

Vlak voordat onze administraties geconverteerd zouden worden kregen we te horen dat alleen de financiële administratie centraal zou worden omdat de techniek, alle ledenadministraties samen te voegen, nog een brug te ver was. Zo kregen we dus vlak voor de overgang te horen dat we een hybride administratie zouden gaan krijgen.

In een volgend stukje hierover meer.

Hartelijke groet,
Astrid Wiebering – Vlaar



Bericht van de financiële administratie

Wat zijn de consequenties?

In maart kregen we bericht dat onze parochie aan de beurt was om ingelezen (geconverteerd) te worden. Er werd een week voor uitgetrokken en wij moesten zorgen dat de Sila mutaties up to date waren. Dat werd in het weekend overwerken voor

onze ledenadministrateur. We vonden het best wel spannend zeker omdat in eerste instantie de ledenadministraties wel per locatie zouden worden ingelezen.

Maar de financiën worden in een ander programma bijgehouden en dat gaat vanaf 1 januari 2019 centraal

bijgehouden worden. Dit wordt de hybride administratie genoemd. We zijn dus nog niet helemaal een centrale administratie maar dat zal niet zo heel lang op zich laten wachten. Nou klinkt dit allemaal best eng want weten we nu wel hoeveel een locatie aan

kerkbijdrage ophaalt?

Of verdwijnt alles in de grote pot?

Ik kan u geruststellen.

Er zijn filters ingebouwd zodat ik bij een boeking precies kan aangeven welke opbrengst of welke kosten bij welke parochie horen. Aan het einde van het jaar kunnen we zo de balans weer opbouwen.

Ik vertel u dit allemaal omdat ik hoop dat, mocht het niet allemaal lopen zoals u gewend bent, u aan de bel wilt trekken en het ons wilt laten weten als u iets signaleert.

Ik denk dan bijvoorbeeld aan de mensen die een automatische incasso hebben

afgegeven. Het kan zijn dat deze niet exact op de datum afgeschreven wordt zoals u gewend bent maar ik zal mijn best doen om het zo goed mogelijk te laten verlopen. Of u ontvangt geen parochieblad, of u wordt opeens aangeschreven met uw meisjesnaam.

Laat het ons alstublieft weten dan kunnen wij het weer doorgeven aan de helpdesk. Iedereen zet alles op alles om het zo geruisloos mogelijk te laten verlopen maar zoals met veel dingen zijn we allemaal afhankelijk van elkaar. Niet alleen ik, maar ook onze ledenadministrateurs, de dames van de

begraafplaatsadministratie, de coördinatoren van de Bron van Levend Water moeten de hele stof tot zich nemen, en uiteindelijk ook de pastors en het bestuur van de bron van levend Water kunnen er in werken.

Heel wat mensen zijn er maar druk mee. Ik wens dan ook iedereen heel veel succes met deze overgang.

Hartelijke groet,
Astrid Wiebering - Vlaar



Het vormsel

Of beter gezegd géén vormsel. Moesten we in de vorige editie van het parochieblad melding maken van het afblazen van de voorbereidingen van de 1^e communie in Akersloot en de Egmondse locaties, nu moeten we hetzelfde doen wanneer het gaat over het vormsel.

Ik wil hier beginnen met een persoonlijke noot te kraken. Er zijn in totaal ongeveer 50 tot 60 jongeren uitgenodigd om deel te nemen. Die uitnodiging is of per brief bezorgd of per e-mail. Maar in ieder geval aan alle beoogde vormelingen persoonlijk. En wanneer je een persoonlijke uitnodiging krijgt, dan behoort het tot de normale omgangsvormen dat je ook richting de afzender reageert. Ook wanneer van deelname wordt afgezien. Met ongeveer tien reacties van ouders c.q. beoogd vormelingen, hebben we de oogst wel in beeld. Oftewel, zo'n 85% heeft niet de moeite willen nemen om op enigerlei wijze te reageren. Even een telefoontje of een mailtje terug, dat kan toch niet te veel gevraagd zijn?

De werkgroep voor het vormsel verkeerde een beetje in onzekerheid over het aantal opgegeven deelnemers. We zijn begonnen met een ouderavond en daar mochten we slechts één ouderstel verwelkomen.

Wat nu? We hebben besloten om de eerste avond met de jongeren voor wie het vormsel bedoeld is, door te laten gaan en nog eens

extra jongeren te benaderen. Echter, op de eerste avond waren er slechts twee jongeren aanwezig.

Misschien, wanneer u dit leest, dat u denkt: maar zijn die twee jongeren dan niet de moeite waard?

Van zo'n denkwijze is geen sprake. Als dat zo zou zijn geweest, hadden we reeds vóór de ouderavond af-bericht kunnen sturen aan diegenen die opgegeven waren. Dan was de ouderavond al voldoende geweest om alles af te blazen.

Neen, niet de vraag hoeveel jongeren de moeite waard zijn, maar de vraag of je nog wel zinvol kunt werken met zo weinig mensen.

Uiteindelijk is een groot deel van de toerusting gericht op het samen doen. Samen praten over zaken, samenwerken. En dat 'samen' komt onder druk te staan, is niet goed mogelijk.

Kortom, de werkvormen eisen gewoon meer deelname.

We hebben van de twee aanwezige jongeren wel naam en adres genoteerd en zullen hen volgend jaar persoonlijk benaderen om met de dan aangeschreven jongeren alsnog deel te nemen. Hopend op een beter resultaat komend jaar.

Henk Hudepohl.



Lourdes 2019

2019 is het Bernadettejaar. Het is de 175e verjaardag na de geboorte van Bernadette Soubirous en de 140e verjaardag na haar overlijden.

Ook wordt er dit jaar een musical opgevoerd over het leven van Bernadette.

Er is een mogelijkheid in onze bedevaart om deze bij te wonen.

Als je vaak naar Lourdes gaat, is het eerste wat je wilt doen, een bezoek aan de grot brengen. De plaats waar Maria verscheen aan Bernadette Soubirous.

Hiermee loop je in de voetstapjes van Bernadette. Wat begon met drie kinderen, groeide uit naar een bezoekersaantal van **6 miljoen** mensen per jaar en maakt Lourdes de grootste bedevaartplaats ter wereld.

De boodschap van Maria aan Bernadette is het belangrijkste wat je meeneemt uit Lourdes. Maar die was nooit tot ons gekomen zonder dat meisje Soubirous. Een meisje wat ziekelijk was en niet zo slim geacht werd. Ze kwam uit een arme familie.

Dit verhaal willen wij u graag vertellen en laten zien tijdens onze bedevaart per TGV van 17 augustus t/m 23 augustus.

Als u geïnteresseerd bent, wacht dan niet te lang met aanmelden bij:

Irma van Loon tel.nr. 5336056

Jan Ijpelaan tel.nr. 5334828

Loes van Noort tel.nr. 5337837

Hannie Wessel tel.nr. 5333913

"Doe de groeten aan de hele meute"

Mijn lieve bijzondere zus Ali Witte is op 13 maart jl. in de vroege ochtend overleden. Sinds halverwege de 80-er jaren van de vorige eeuw woonde Ali in de langdurige GGZ-verblijfszorg op wat nu heet "Landgoed Willibrord"

In 1964 ging Ali, samen met mijn ouders, voor het eerst naar Lourdes en sinds die tijd koesterde Ali een diep verlangen om nogmaals naar Maria in Lourdes te mogen gaan. Door de drukte van haar jonge gezin en later door haar opname in de GGZ-verblijfszorg was dat een geenszins eenvoudig te vervullen wens.

Na intensief overleg en een hele goede voorbereiding door Irma van Loon konden Ali en ik in 2006 voor het eerst mee met de Lourdesgroep Heiloo. Wat was dat geweldig. Deze reis werd het begin van een periode waarin Ali leerde haar niet-te-dragen verdriet om het verlies van haar gezin een plekje te geven.

Ali en ik mochten uiteindelijk 6 keer meegaan op pelgrimstocht naar Lourdes, de laatste keer in 2017 met het 40-jarige jubileum.

Deze reizen hebben Ali bijzonder goed gedaan. Daarom wil ik langs deze weg alle vrijwilligers van de Lourdesgroep Heiloo bijzonder danken dat zij deze reizen mogelijk maakten voor Ali.

Ali heeft mij gevraagd "Doe de groeten aan de hele meute".

Naast Irma van Loon, wil ik enkele namen in het bijzonder noemen: Bas Rentmeester, Harry Schumacher, Loes van Noort, Jaap en Bertha Min, Lia Bleeker, Ina Hoogeboom-Wassenaar, Jan en Anneke Ijpelaan, Piet en Gerda Mulder, Siem en Fien Pronk en vele anderen.

Er zijn gewoon teveel namen om allemaal apart te noemen. Hannie Wessel-Bakker, voormalig koster van de Willibrorduskapel en trouw deelnemer en pleitbezorger van de Lourdesgroep Heiloo, mag in dit rijtje echter niet ontbreken.

Ik wens de Lourdesgroep Heiloo toe dat zij hun prachtige werk nog vele jaren kunnen voortzetten. De reizen brengen veel troost en goeds.

Puck Witte



Draden van verbondenheid

De draad van de liefde
verbindt mij met jou.
De draad van het gemis
verbindt mij met jou.
Zoveel draden verbinden mij
met zoveel mensen.

Maar altijd is er die draad met jou,
hij doorkruist alle andere draden.
Hij geeft betekenis aan alle levensdraden.

De draad van de liefde
verbindt ons voor altijd,
en de draad van 't gemis
verweeft zich met die van de liefde.



Geloven in de ander, een wereldwijde missie

'We erven deze wereld niet van onze ouders, maar lenen deze van onze kinderen'
'Ik ben geraakt door het lot van de inheemse bevolking in Chiapas, daarom blijf ik me inzetten voor de Maya's,' vertelt Jet Nauta (48).
Met steun van de Week Nederlandse Missionaris en de parochie H. Laurentius in Hoogkarspel is zij als missionair werker uitgezonden naar Mexico. Het land waaraan zij haar hart heeft verloren.

Geraakt door de barre omstandigheden waaronder de Mayabevolking leefde -en nog steeds leeft- besloot Jet zich voor hen in te zetten. 'Internationale solidariteit is hard nodig om onrecht te bestrijden,' weet de van oorsprong Amsterdamse. Daarom werkt Jet bij de vredesorganisatie Sipaz (*Servicio Internacional para la Paz*) in San Cristobal de las Casas in de zuidelijke deelstaat Chiapas. Het is een van de armste gebieden in Mexico, maar met zeer rijke bodemschatten. Sipaz maakt zich sterk voor de inheemse bevolking, begeleidt kwetsbare groepen, stuurt waarnemers naar de gebieden zodat de

Mayabewoners veilig zijn. Want zij wonen op land dat interessant is voor overheden en grote organisaties vanwege de bodemschatten die er liggen. De Maya's worden bedreigd, van hun land verjaagd, ontvoerd of, nog erger, vermoord. Jet: 'We zijn aanwezig bij situaties waar de kans aanwezig is dat het geweld escaleert zoals bij demonstraties, bedevaarten en andere bijeenkomsten. Wij zoeken ook mensen op in de inheemse dorpen die door geweld op de vlucht zijn geslagen en nu in de bergen onder een zeiltje bivakkeren.' En dat brengen Jet en haar collega's internationaal onder de aandacht.

Basisgroepen

In de strijd worden zij gesteund door het bisdom en de parochies. Sipaz werkt samen met de basisgroepen van de katholieke kerk. Via verschillende eigen media informeren Jet en haar collega's over de situatie in het zuiden van Mexico. 'In de gemeenschappen geven wij workshops over

verschillende onderwerpen zoals het oplossen van conflicten zodat de mensen de handvatten krijgen om zelf te werken aan een duurzame vrede,' zegt Jet. 'De inheemse bevolking organiseert zich voor het behoud van hun leefgebied en moeder aarde. We erven de wereld niet van onze ouders, maar lenen de wereld van onze kinderen.'

Emancipatie

Daarnaast werkt Jet met de inheemse vrouwen in het vrouwennetwerk in het bisdom. Met dit werk worden 75.000 vrouwen in zo'n drieduizend dorpen bereikt tot in de meest afgelegen gebieden. Vrouwen die nu in hun dorpsraad hun mening geven, die nu als leider in de gemeenschappen worden gekozen, die hun stem laten horen en samen met de mannen de toekomst bepalen.

Pinksteractie

'Dat ik dit jaar een van de personen ben die in de campagne voor de Pinksteractie in de schijnwerpers sta vind ik een hele eer.

Lees verder op de volgende bladzijde



Niet zozeer voor mijzelf,
maar voor de mensen voor
wie ik het
allemaal doe; de inheemse
Mayabevolking in Chiapas,
van wie ik het verhaal voor
het voetlicht mag brengen.'

Doe mee: Pinksteractie 1 t/
m 9 juni. Kijk ook op de
website
www.weeknederlandsemissonaris.nl



Een luchtig slot; zomeravonden in de Slotkapel

Stel je voor: op een zomerse zondagavond woorden te horen die tot de verbeelding spreken en daarbij meegevoerd te worden door sprankelende muziek.... Ook deze zomer kan dat in de sfeervolle Slotkapel van Egmond aan den Hoef. Onder het motto "een luchtig slot" wordt daar al jaren in poëzie en muziek gespeeld met steeds een ander thema. Dit jaar klinken op vier zomerzondagavonden gedichten rond het thema "voorbij de grenzen", bijeengezocht en gepresenteerd door wisselende voordragers en spelers.

Welkom bij een aandachtig mooi klein uurtje op de volgende avonden:

21 juli

Tekst: Ina Eilander
Muziek: Alex Thyssen - hoorn
Mayke Belet - piano

4 augustus

Tekst: Edward Kooiman
Muziek: Jan van Aller - piano

18 augustus

Tekst: Lies Sluis
Muziek: Adri Steenhoek- orgel/piano
Horst Hausen – dwarsfluit/traverso

1 september

Muziek-poëzie-ensemble Achterom
Henk Engel
Hans v.d. Laan
Henk van Meegen
Jan Tulp

Iedere avond is er een natuurarrangement te bewonderen.

Plaats: Slotkapel,
Egmond aan den Hoef.

Aanvang: 20.00 uur (Kapel open: 19.30 uur)

Entree: gratis

Na afloop: Koffie/thee

Ziekentriduüm 2019

Dinsdag 2, woensdag 3 en donderdag 4 juli wordt in de grote kapel van Onze Lieve Vrouw ter Nood het jaarlijkse ziekentriduüm gehouden. De pastores van de regio zullen de vieringen verzorgen. Elke ochtend is er om 9.30 uur een Eucharistieviering, waarbij verschillende voorgangers zullen voorgaan en preken en verschillende koren zullen zingen.

Donderdag 4 juli om 12.00 uur is de handoplegging, waarbij verschillende pastores uit het dekenaat aanwezig zullen zijn.

Het thema van dit jaar is : 'Meer dan het gewone'. In de woorden van dit motto wordt iets gezegd over het leven als christen. Zij vormen tevens de samenvatting van een gedeelte van het evangelie van Matteus, dat bekend staat als 'de Bergrede van Jezus'. Dit jaar vieren we een klein feestje, want het is negentig jaar geleden dat het Ziekentriduüm werd ingesteld en het is voor de tachtigste keer dat het Ziekentriduüm wordt gehouden (in de oorlog en vlak daarna heeft men het niet kunnen organiseren).

Mede in verband met dit jubileum zal bisschop Jan Hendriks het Triduüm dit jaar openen en voorgaan in de Eucharistieviering op dinsdagochtend 2 juli, 9.30 uur. Wanneer u informatie wilt over de mogelijkheden voor deelname aan het Ziekentriduüm, kunt u contact opnemen met de heer Hans Spaans, tel: 072 5336906



Lopend vuurtje

Dat gaat als een lopend vuurtje' zeggen we wel eens als er een bericht rondgaat, of een roddel, want die gaan vaak sneller. 'Dat gaat als een lopend vuurtje' dat kan je ook zeggen over hoe het verhaal van Jezus Christus de hele wereld is rondgegaan. Nu hebben wij de beschikking over internet en het world-wide-web, maar de volgelingen van Jezus moesten het doen met hun mond en hun voeten. Toch is het verhaal over deze wereldberoemde man overal op de wereld terecht gekomen en heeft Hij duizenden volgelingen gekregen tot in onze dorpen aan toe. Om dit te gedenken wordt er tussen Hemelvaart (30 mei) en Pinksteren (9 juni) een soort gebedsestafette gehouden in de regio, de Parochie Bron van Levend Water en de Corneliusparochie, geïnspireerd door de aloude pinkstemoveen. Elke dag komen we in één van de zes kerken om 19:00 uur bij elkaar voor een korte gebedsdienst ter voorbereiding op het Pinksterfeest, het geboortefeest van de kerk. Elke avond steken we één kaars meer aan op de 7-armige kandelaar, zodat met Pinksteren de volheid van het licht in ons midden brandt en wij als het ware het licht van Pasen zelf uitstralen.

Hieronder vindt u de data en de locatie.

Vrijdag	31 mei	19:00 uur
Adelbertusakker Egmond Binnen		
maandag	3 juni	19:00 uur
O.L.V.O.O. kerk Egmond aan Zee		
dinsdag	4 juni	19:00 uur
Willibrorduskerk Heiloo		
woensdag	5 juni	19:00 uur
M. M. Alacoque kerk Egmond aan den Hoef		
donderdag	6 juni	19:00 uur
Jacobuskerk Akersloot		
vrijdag	7 juni	19:00 uur
Corneliuskerk Limmen		

Met vriendelijke groeten,
pastores van de parochies
Bron van Levend Water en H. Cornelius



Gezamenlijke viering: zondag 7 juli

Het begint langzamerhand een goede gewoonte te worden: vier maal in het jaar hebben wij als twee parochies (Bron van levend water en Cornelius) een gezamenlijke viering. Dit keer is het de beurt aan de locatie Willibrordus in Heiloo. Het is de laatste keer dit seizoen dat wij een regio-viering hebben: daarna gaan wij een tijdje met vakantie. Maar voor twee locaties is het de laatste keer dat zij, zoals de andere locaties, hun kerk gesloten houden: de H. Adelbertus-kerk in Egmond-Binnen en de Onze Lieve Vrouwe-kerk in Egmond aan Zee. Aan het begin van het nieuwe seizoen zullen deze twee kerkgebouwen, zoals dat officieel heet, "aan de eredienst worden onttrokken". Wij houden nog een afscheidsviering in die twee kerken: daarover leest uitgebreid in het volgende nummer van dit parochieblad.

De gezamenlijke vieringen hebben langzamerhand een eigen karakter gekregen. Vooreerst door het meer dan gemiddelde bezoek. Maar vooral ook doordat in deze vieringen de nadruk sterk ligt op de samenzang; of er een koor is of niet, iedereen wordt uitgenodigd om niet alleen mee te bidden, maar vooral ook om mee te zingen. Wij hopen dat deze vieringen inspirerend werken voor alle deelnemers en dat wij steeds meer gaan beseffen dat wij elkaar meer dan nodig hebben.

De viering begint zoals gebruikelijk om 10.00 uur en het Dames- en Herenkoor zal samen met alle aanwezigen zingen. Na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de Kerkstraat en de ontmoetingsruimte, onder het genot van een kopje koffie of thee (met een koekje).

Wij hopen als afsluiting van dit seizoen velen van u te mogen begroeten.

pastor Herman Helsloot

Liturgisch rooster parochie bron van levend water en Corneliusparochie

Datum	H. Willibrordus Heiloo	H. Jacobus Major Akersloot	H. Adelbertus Egmond Binnen Zaterdag 19.00 of Zondag 11.00	H.M.M.Alacoque Egmond ad Hoef Zaterdag 19.00 of Zondag 11.00	O.L.V. Onbev. Ontvangen Egmond a Zee Zondag 09.30	H. Cornelius Limmen Zaterdag 19.00 en Zondag 10.00
Do 30-05 <i>Hemel- vaartsdag</i>	10.00 Eucharistie H. Helsloot D+H-koor	10.00 W&C-viering H. Hudepohl Dameskoor		10.00 Eucharistie N. Mantje Soli Deo Gloria		10.00 W&C-viering J. Olling Gem. Koor
Za 01-06 <i>7^e zondag van Pasen</i>						Orgelviering J. Olling Lit. Koor
Zo 02-06 <i>7^e zondag van Pasen</i>	Eucharistie H. Helsloot Schola Cant.	W&C-viering H. Hudepohl Aquarius	10.00 Gezamenlijke Eucharistieviering HMM Alacoque N. Mantje Soli Deo Gloria			W&C-viering J. Olling Spont. Koor
Za 08-06 <i>Pinksteren</i>				Eucharistie N. Mantje Hoeverture		Med. viering J. Olling Taizé-koor
Zo 09-06 <i>Pinksteren</i>	Eucharistie H. Helsloot D+H-koor	Oec. Viering H. Hudepohl	Eucharistie N. Mantje		Eucharistie N. Mantje Herenkoor	Oec. viering J. Olling
Za 15-06 <i>H. Drie- eenheid</i>						Herd. viering J. Olling
Zo 16-06 <i>H. Drie- eenheid</i>	W&C-viering J. Olling D+H-koor	W&C-viering H. Hudepohl	10.00 Gezamenlijke Eucharistieviering HMM Alacoque N. Mantje Soli Deo Gloria			Eucharistie H. Helsloot
Za 22-06 <i>Sacraments- dag</i>						Med. viering parochianen
Zo 23-06 <i>Sacraments- dag</i>	Dankviering H. Helsloot WiKiKo/JoKo	W&C-viering W. v. Schie	07.00 + 10.00 Adelbertusfeest op de Adelbertusakker N. Mantje en voorganger uit abdij New Voice (10 uur)			W&C-viering J. Olling
Za 29-06 <i>13^e zondag d.h.j.</i>				W&C-viering parochianen Hoeverture		
Zo 30-06 <i>13^e zondag d.h.j.</i>	W&C-viering K. Kint De Brug	Eucharistie H. Helsloot	W&C-viering parochianen		W&C-viering parochianen Herenkoor	Dankviering J. Olling
Za 06-07 <i>14^e zondag d.h.j.</i>	Geén vieringen					
Zo 07-07 <i>14^e zondag d.h.j.</i>	10.00 Gezamenlijke regioviering Willibrorduskerk Heiloo H. Helsloot en J. Olling Dames- en Herenkoor					

Datum	H. Willibrordus Heiloo	H. Jacobus Major Akersloot	H. Adelbertus Egmond Binnen	H.M.M.Alacoque Egmond ad Hoef	O.L.V. Onbevl. Ontvangen Egmond a Zee	H. Cornelius Limmen
	Zondag 10.00	Zondag 10.00	Zaterdag 19.00 of Zondag 11.00	Zaterdag 19.00 of Zondag 11.00	Zondag 09.30	Zaterdag 19.00 en Zondag 10.00
Za 13-07 15 ^e zondag d.h.j.						
Zo 14-07 15 ^e zondag d.h.j.	Eucharistie H. Helsloot Dameskoor	11.00 W&C-viering H. Hudepohl	10.00 Gezamenlijke Eucharistieviering HMM Alacoque N. Mantje Soli Deo Gloria			09.00 W&C-viering H. Hudepohl
Za 20-07 16 ^e zondag d.h.j.				Eucharistie N. Mantje		
Zo 21-07 16 ^e zondag d.h.j.	W&C-viering H. Hudepohl Herenkoor	11.00 W&C-viering J. Olling	Eucharistie N. Mantje		Eucharistie N. Mantje Herenkoor	09.00 W&C-viering J. Olling

Vieringen door de week

H. Willibrordus Heiloo

Zorgcentrum Overkerck: Eucharistieviering donderdag 10.00 uur
Moeder Godskapel: Eucharistieviering vrijdag 09.30 uur

H. Jacobus Akersloot

Zorgcentrum Strammerzoom: W&C-viering donderdag 10.00 uur

H. Adelbertus Egmond Binnen

Eucharistieviering woensdag 09.30 uur

H.M.M. Alacoque Egmond aan den Hoef

Rozenkransgebed vrijdag 09.00 uur
Eucharistieviering vrijdag 09.30 uur

O.L.V. Onbevlekt Ontvangen Egmond aan Zee

Prins Hendrik Stichting: Viering derde vrijdag 15.00 uur

Adelbertusviering

Eén van de jaarlijkse hoogtepunten op de Adelbertusakker is de viering van het Adelbertusfeest. Op zondag 23 juni zal het daarom weer een drukte van belang zijn op de Adelbertusakker. Vanuit de Egmond, maar ook van ver daar buiten, komen de vereerders van Adelbert om zijn jaarlijkse feest te vieren. Enkele honderden mensen nemen dan aan deze viering deel. Hoe het weer ook zal zijn: de viering gaat altijd door!

Voor de vroege vogels is er om 7:00 uur een 'stille' mis op de Adelbertusakker. In de viering van 10:00 uur zal 'New Voice' de zang verzorgen.

Net als andere jaren zullen er ook dit keer weer stoelen staan, maar u kan, als u dat wilt, een eigen stoel meenemen. Weet dat u allen van harte welkom bent.





Locatie H. Willibrordus

Voedselbankactie

Rond Witte donderdag en Pasen organiseert de Caritas werkgroep een inzamelingsactie voor de voedselbank in Alkmaar. Ook dit jaar mochten wij rekenen op ruim 20 dozen met artikelen.

Tijdens het inzamelen kwamen er buiten de zeer voedzame producten ook veel luxe producten binnen wat de pakketten een rijke uitstraling gaven.

De oproep om ook kinderen mee te laten denken en geven over de inzameling was duidelijk te merken aan de hoeveel heerlijke producten waar kinderen van kunnen genieten.

Dat het kerkzijn niet alleen in maar ook buiten de kerk plaatsvindt bleek uit de reactie van enkele gulle gevers. Zij vertelden niet in de kerk te komen maar deze actie wel een warm hart toe te dragen.

De caritas werkgroep heeft de voedselbank ondersteund met €250,- om de algemene kosten van huisvesting, vrachtwagen etc. te ondersteunen.

Wij willen u hartelijk dank voor alle gulle gaven en zullen volgend jaar zeker weer een vervolg geven aan deze actie.
Namens de CWH
(Caritas Werkgroep Heiloo)

Vrijwilligersmiddag 2019

Bij het ter perse gaan van dit nummer van het parochieblad is de organisatie nog volop bezig om een gezellige vrijwilligersmiddag te organiseren op 19 mei.

We hopen op een gezellige middag met vele vrijwilligers, die we op deze manier in het zonnetje willen zetten voor hun vele werk, groot of klein, dat zij verrichten in onze parochie.

Namens de organisatie,
Petra Henselmans-Klaase

Dankviering: zondag 23 juni

Op zondag 19 mei hebben zeven kinderen uit onze gemeenschap hun Eerste Communie gedaan: voor het eerst mochten zij deelnemen aan de maaltijd van Jezus. Voor hen, voor hun ouders en andere betrokkenen een belangrijk en feestelijk gebeuren..

Voor alle kinderen geldt, dat zij zich de afgelopen maanden intensief hebben voorbereid op deze feestelijke en belangrijke gebeurtenissen, samen met de leden van de werkgroep 1^e communie en hun ouders.

Aan het einde van dit werkjaar willen wij graag met alle betrokken kinderen en hun ouders terugkijken op wat er is gebeurd. Wij willen dit doen in een feestelijke dankviering op zondag 1 juli, waarbij WiKiKo en WiJoKo zullen zingen.

De viering begint om 10.00 uur.

Wij willen de kinderen presenteren aan onze geloofsgemeenschap. Wij hopen dat velen van u aanwezig zullen zijn bij deze feestelijke viering.

Pastor Herman Helsloot



Lief en leed

Anna Catharina Josepha (Anna) Dulmers-Leijen

*02-03-1929 † 18-04-2019

Hendrika Maria Hildegardis (Henny) Fransen-Veldman

*08-09-1929 † 03-05-2019

Henricus Josephus Johannes (Han) Krieger

*16-04-1934 † 10-05-2019

Petrus Maria (Peter) de Boer

*22-07-1935 † 09-05-2019



Voor de familie en nabestaanden
bidden wij om kracht en troost.

Wij wensen hen sterkte toe bij dit verlies.

Locatie H. Jacobus Major



Koninklijke onderscheidingen in Akersloot

Eind april, één dag voor koningsdag is het altijd weer de dag van de lintjesregen. In vele gemeente-, raad- en stadhuisen worden dan mensen geëerd die zich maatschappelijk verdienstelijk hebben gemaakt op diverse terreinen van de samenleving.

In de gemeente Castricum, waar ook Limmen en Akersloot toe behoren werden de mensen ontvangen in Geesterhage, een gloednieuw cultureel en maatschappelijk centrum, in de nabijheid van winkelcentrum Geesterduin.

Ook ik had een uitnodiging ontvangen om bij deze ontvangst aanwezig te zijn. En niet voor niets. Maar liefst drie inwoners van Akersloot mochten een onderscheiding in ontvangst nemen. Voor het vele werk, over heel wat jaren verspreid voor de Akerslootse samenleving. En bij alle drie deze mensen ging het ook om hun verdiensten voor de geloofsgemeenschap van de Jacobuskerk in ons dorp. Cor Blesgraaf mocht een onderscheiding in ontvangst nemen. Daarbij werd met name zijn jarenlange medewerking aan de organisatie Censoor genoemd en geroemd. Cor is één van de vele vrijwilligers die op gezette tijden aan de telefoon zit en mensen kunnen

dan bellen en hun verhaal kwijt. Een luisterend oor zijn voor mensen die het even helemaal gehad hebben. Daarnaast werd van Cor ook vermeld dat hij al jaren deel uitmaakt van de oecumenische werkgroep in Akersloot. Ook zijn inzet in kerkelijk verband was reden voor de onderscheiding. Dat geldt ook Marianne Meijne-Kaptein. Bekend van de vele uren ingezet voor Scouting, is Marianne in onze Jacobusgemeenschap niet weg te denken. Het kinderkoor, de oecumenische werkgroep, Aquarius en de tuinkabouters. En dan kan ik zomaar nog wel wat taken over het hoofd zien. Greet Kaandorp-Sijtsma is ook al zo'n vertrouwd gezicht in onze parochie. En dan met name als het gaat om het werk in de coulissen. Dat de meeste zaken op rolletjes lopen is onder andere te danken aan de mensen die, vaak onzichtbaar, hun werkzaamheden doen op de achtergrond. Greet is zo iemand, die vrijwel elke vrijdagochtend aanwezig is voor de benodigde administratieve zaken rondom vieringen, intenties, aanschrijven nabestaanden voor opgave intenties.

Daarnaast is Greet ook al jarenlang actief bij het KVG, waar ze deel uitmaakt van het bestuur.

Zelf ken ik deze mensen als betrokken en actief voor de parochie. En dat ze daarnaast ook wel wat andere taken op hun schouders hebben, dat is ook wel bekend. Maar wanneer dat alles eens uitvoering voor het voetlicht wordt gebracht, dan denk je toch: wat hebben wij als Jacobusgemeente, als dorp Akersloot toch gebouwd met zulke mensen in ons midden. Vanaf deze plaats, en ik meen te mogen zeggen, namens velen, feliciteren wij deze mensen van harte met hun onderscheiding.

Maar bovenal, wij willen hen hartelijk dank zeggen voor hun jarenlange en trouwe inzet voor onze gemeenschap. Zonder hun inzet, zonder hun betrokkenheid zou een samenleving niet kunnen bestaan. Zij zijn het die zorgen dat we inderdaad kunnen spreken van 'samen'. We hopen dat wij als Akerslootse gemeenschap nog lang mogen genieten van hun inzet voor ons dorp, onze kerk. Henk Hudepohl.

Gezamenlijke Pinksterviering

Het is, wanneer ik me goed herinner, in het eerste jaar van mijn aanwezigheid in Akersloot dat dominee Jan van Aller het idee lanceerde om met Pinksteren een gezamenlijke dienst te houden en wel in de buitenlucht. Dat is van meet af aan een doorslaand succes geweest, als ik me in die bewoording mag uitdrukken. En aankomende Pinksteren is het dus de twaalfde keer dat we een gezamenlijke viering zullen houden, Katholiek en protestant tezamen. We hopen natuurlijk op mooi weer en we verwachten mensen op zondag 9 juni op het scouting-terrein. Mocht het weer ons niet goed gezind zijn, dan zullen we uitwijken naar de Jacobuskerk.

Wanneer u komt, dan vragen we u mee te nemen: een schaar en een pen. En wanneer u daartoe in staat bent, een eigen stoel.

Tuinstoelen doen het meestal goed. Heeft u geen tuinstoelen, of het is te zwaar om een stoel mee te zeulen, we zullen zorgen dat er én bankjes zijn en klapstoelen.

Graag tot ziens met Pinksteren op het terrein van scouting aan de Verlangde Roemerdijk tegenover de brandweerkazerne.

Als altijd vangen we aan om 10.00 uur.

Namens de oecumenische werkgroep,
Henk Hudepohl.



Bibliotecae paroecialis akerslotensis residua antiqua

Een hele mond vol. Een spreuk die te lezen staat op een oude kast die zich bevindt in de ontmoetingsruimte van de Jacobuskerk in Akersloot. In één woord samengevat zou je die kast mogen beschouwen als het archief van de toenmalige parochie. Want het is dus de bergruimte voor de oude stukken van de parochie. Datgene wat overblijft.

En dat zijn dus doopboeken, huwelijksboeken, notulen van vergaderingen, al datgene wat in een archief bewaard wordt.

Een oude kast, en best wel een mooie kast. Overigens, gebleken is dat de bodemplaat van de kast van triplex is, nou niet echt een 'oud' materiaal.

En navraag leerde dat deze kast destijds is gemaakt in opdracht van pastoor van den Berg, de pastoor die onze kerk en ook ons dorp ruimschoots voorzien heeft van schilderijen van eigen hand. Maar hij stond in de ontmoetingsruimte een beetje in het 'verdomhoekje'.

Achter tafels, waar hij niet echt als pronkkast kon worden

beschouwd. En dat heeft ook zijn weerslag gehad op het gebruik van die kast. Want onlangs hebben we die kast eens helemaal leeggehaald, want hij moest verplaatst worden. Hij staat nu op een veel prominentere plaats en de schoonheid komt nu beter tot zijn recht.

En dan blijkt deze bibliotheek in de loop der jaren inderdaad gebruikt voor oude spullen. Maar dan wel allerlei zaken die je als 'rommel' zou mogen bestempelen.

Daarmee is niet alles gezegd, want er kwamen ook oude voorwerpen tevoorschijn die afkomstig zijn uit de tijd van de bouw van de huidige kerk.

Toen heeft men het een en ander aan oude gebruiksvoorwerpen gevonden. En er bleken ook enkele gestileerde modellen van liturgisch vaatwerk te staan. Allemaal te mooi om in een kast opgeborgen te worden en dus staat alles nu mooi

uitgesteld op diverse plaatsen in de ontmoetingsruimte. Het verplaatsen van deze kast

voor de antieke spullen maakt verder deel uit van een algehele facelift van de ruimte. Er is een nieuw plafond aangebracht, gemaakt van geluiddempend materiaal. De zaal in de oude hoedanigheid bevatte veel galm, met name voor mensen met een gehoorapparaat een ware geseling.

Maar een nieuw plafond, dan ook de wanden opknappen, de kozijn en deuren van een nieuw kleurtje voorzien, de radiatoren opnieuw in de lak zetten.

Kortom, de ontmoetingsruimte is weer spik en span, we kunnen weer een aantal jaren verder met een ruimte die er goed verzorgd uitziet.

Representatief om dat woord maar eens te gebruiken. En een gezellige ruimte om elkaar zondags na de viering te ontmoeten onder het genot van een kop koffie. Overigens, ook op vrijdagmorgen staat de koffie altijd klaar van 9.00 tot 11.00 uur. Even een bakkie doen? Nou gezellig!

Henk Hudepohl

Mooie opbrengst 32ste sponsorloop: €2155,00

Woensdagmiddag 10 april hebben meer dan 70 kinderen van de Brug en de Rembrandtschool meegedaan aan de 32^{ste} sponsorloop 2019. Het was best fris maar ook een stralende dag en de kinderen hebben met veel plezier hun rondje(s) gelopen.

Vrijdagavond kwamen de kinderen hun geld brengen. Alle kinderen hebben ontzettend hun best gedaan en veel geld opgehaald. Drie kinderen hadden wel heel veel geld opgehaald, namelijk Pepijn de Jong, Mason Stewart en Finn Kruijver.

Van al het geld dat de kinderen bijeen hebben gebracht, gaat de helft naar het weeshuis van Mama Jane. Het geld zal gebruikt worden voor schoenen en rugzakjes voor de kinderen van het weeshuis van Mama Jane. De andere helft zal

gebruikt worden voor naaimachines in het kader van het Vastenactie project.

Mede namens Mama Jane en het Vastenactie project willen wij alle kinderen en sponsoren **van harte bedanken** voor hun inzet en wij hopen dat wij volgende jaar weer op jullie mogen rekenen.

Annelies Swart



Walking Dinner 2019

Walking Dinner 2019 zondag 07 april j.l. was een groot succes!!

In het bijzonder gaat onze waardering uit naar de 9 kooklocaties, KOK's BEDANKT !! Hierdoor konden 36 mensen gezellig uit eten in hun dorp Akersloot.

De opbrengst € 469,00 gaat naar het Zoodo scholenproject in Burkina Faso MOV (Missie Ontwikkelingshulp en Vrede)

De gasten hadden zich allemaal (zondag 7 april) in de parochiecentrum verzameld voor vertrek naar hun eerste diner-adres, er was zelfs een stel fietsend uit Heiloo gekomen. Het was een stralende mooie zondag waar er op veel adressen zelfs (even) buiten gegeten kon worden.

Een zondag later -14 april- hadden we de koks voor een evaluatie uitgenodigd in het parochiecentrum. Helaas kon niet iedereen daarbij aanwezig zijn. Ook hen heb ik, net als de 36 gasten de week ervoor, meegenomen naar het mooie ingerichte plekje achterin de kerk. Waar de ouderwetse naaimachine van Ineke en Bert stond, de wereldkaart hing en het wasbord en tobbe van Margriet. Om hen allemaal te vertellen dat de centjes echt goed terecht en op de juiste plek zouden komen.

De berichtjes die ik te horen heb gekregen waren allemaal positief. Dus wat mij betreft komt er volgend jaar weer een Walking Dinner 2020 !

Judith en Cor Berkhout ook super bedankt, want zonder hun hulp had ik dit nooit kunnen verwezenlijken. En zo zie je maar weer die prachtige 'verbondenheid', ik blijf het omarmen! Iedereen die aanwezig was en heeft geholpen deze Walking Dinner weer tot een groot succes te maken 'hartelijk bedankt'! Ik zou zeggen zeg het voort, en wie weet hebben we dan de volgende keer wel meer koks, zodat we meer 'gasten' in hun mooie Akersloot weer samen uit eten kunnen sturen!

Toen Yvonne Zomerdijk -zij is de gene die het project heeft opgezet en er ook net drie maanden was geweest- bij ons in de gezamenlijke mis was en dit achterin de kerk zag antwoordde, 'dit is precies zo'n zelfde naaimachine waar de meisjes in **Burkina Faso** hun maandverband op aan het maken zijn'!

Mooi toch!

Annelies Swart,
oor Akersloot in de **MOV**
(Missie Ontwikkelingshulp en Vrede)

Bloemlezing uit het leven van onze moeder

Vandaag nemen we afscheid van onze moeder. Als we ons haar leven voorstellen als een verzameling bloemen, wat zien we dan een prachtig rijk gevuld boeket voor ons.

In het midden staat een duizendschoon, Deze bloem staat symbool voor vader, de belangrijkste persoon in haar leven. Hij hield van deze bloemen, had ze zelf in de tuin en gaf ze vaak aan moeder. Toen hij zes jaar geleden stierf, strooiden we duizendschonen op zijn graf. Wat hebben ze het samen goed gehad. Hun wens, een groot gezin, kwam uit. Acht kinderen hebben ze groot gebracht Ze boden ons een veilig en gezellig thuis. We konden altijd bij hen terecht. Maar liefst 66 jaar waren ze getrouwd.

Een sierlijke lelie staat ernaast, als symbool voor Akersloot. Haar geliefde dorp, waar ze is geboren en getogen, haar hele leven heeft gewoond en waar ze deze week is gestorven. Wat wandelde ze graag naar het Alkmaardermeer, de Westeweg of naar vader op het kerkhof. Ze maakte dan graag een praatje met bekenden, bezocht nieuwe huizen of zocht naar de rietorchissen bij het handbalveld, Ze hield van de boekjes over oud Akersloot. Als haar zus Riet kwam, luisterde ze met genoegen naar nieuwtjes uit het dorp.

Een chicorei en een bergamot bloem staan model voor koffie en thee. Liters zal ze hebben gezet. Hoe druk ze het ook had, er was altijd tijd voor een kop koffie of thee. Familie, buren en kennissen: iedereen was welkom.

En zie je daar dat fijne bloemetje? Het Zeeuwse knoopje. "Het lijkt wel handwerk", zou moeder zeggen. Nou moeder kon dat weten. Ze kon prachtig handwerken. Vooral breien,

borduren en kantklossen. Met veel geduld en precisie maakte ze haast ambachtelijke kunstwerken. Met als één van de hoogtepunten het tafellaken, waarop ze naast kleurrijke patronen, alle namen van onze hele familie borduurde.

We zien een korenhalm in het boeket. Wat hield ze ervan om met vader, vooral na hun pensioen, te wandelen en te fietsen langs de akkers, door de polders en de duinen. Heel Noord-Holland hebben ze doorkruist.

Let op de roze bloesemtak. Wat hield ze van de lente, van het jonge groen en de veelbelovende bloemknoppen. De komst van haar 17 kleinkinderen en 19 achterkleinkinderen heeft ze steeds met blijdschap begroet. Ze had altijd wel speelgoed en wat lekkers voor hen klaarliggen. En natuurlijk ging ze met hen op bezoek bij de hertjes. Op de groepsfoto van het laatste familieweekend zit moeder in ons midden, met de jongste telg Puk op haar schoot.

En hoe wonderlijk in dit boeket, zien we naast de bloesemtak een bloeiende fuchsia. Dit was een lievelingsplant van haar. Ze had heel veel soorten in verschillende kleuren en bloeiwijzen.

Op bewonderenswaardige wijze wist ze die planten seizoen op seizoen te laten overwinteren. Ze hield zo van tuinieren. Toen ze 90 jaar werd, vroeg ze nog een snoemesje voor haar verjaardag.

Achter in het boeket staat een stoere eikentak. Als teken van kracht Moeder bad veel doorzettingsvermogen en een enorme wilskracht. Tot aan het einde aan toe bleef ze zelf de regie houden over haar leven!

Zien jullie ook dat er in haar boeket één soort opvallend veel voorkomt? Dat zijn inderdaad de rozen: het symbool voor Liefde. Haar liefde voor haar vader en moeder, broers en zussen, haar liefde voor Wim en de kinderen. Klein- en achterkleinkinderen.

En tot slot is daar de hemelsleutel. Het geloof speelde een grote rol in haar leven. Ze heeft daar zelf het volgende over gezegd. "Ais ik het moeilijk had, wist ik waar ik terecht kon. Ik noem het geen bidden, maar overdenken. Dat je het met iemand deelt. Het geeft opluchting als je je verhalen kwijt kunt. En over wat er gaat gebeuren na haar dood, zei ze:

"Ik denk dat er niks is. Ik ben zo nuchter als wat. Dat ken toch niet. Al die eeuwen mensen, die ken je nooit meer vinden. Maar het zou me zo tegenvallen... want eigenlijk hoop ik dat ik Wim weer zie." "Heengegaan na een prachtbestaan", staat er boven de rouwkaart. Lieve moeder, je bent een voorbeeld voor ons allemaal. Dank je wel voor alles dat je voor ons gedaan hebt. Je was een hele lieve, wijze moeder. We gaan je verschrikkelijk missen.

In het boeket ontbreekt één bloem: het Vergeet-mij-nietje. We hebben het bewust weggelaten - want vergeten zullen we jou nooit...

Familie Broersen



De drie Egmond



Parochienieuws Egmond aan Zee

Weer een parochieblad. Tussen Pasen en Pinksteren liggen 50 dagen. Pentekostè, het Griekse woord waarvan Pinksteren is afgeleid, betekent 50 dagen.

Een terugblik op de goede week, te beginnen met Palmzondag. Een feestelijke dag in de vastentijd, ondanks het feit dat op deze dag het lijdensverhaal wordt voorgelezen.

Dit is ontstaan omdat in de Rooms-Katholieke traditie het lijdensverhaal minimaal 1 keer moet worden voorgelezen. Daar er niet in iedere kerk een Goede-Vrijdag-viering plaatsvindt, heeft men ooit besloten dit dan op Palmzondag te doen. Op Palmzondag vieren wij de feestelijke intocht van Jezus in Jeruzalem, zijn eindbestemming. Hier zou Jezus zijn taak op aarde volbrengen.

Op deze dag werden in onze kerk ook twee dames in het zonnetje gezet: Alie de Waard en Toos der Groot kregen de erepenning van verdienste van de parochie Bron van levend water. Beide dames zijn jarenlang lid geweest van ons gewaardeerd zangkoor St Ceacilia. Daarnaast vervullen zij ook al jaren kosterwerkzaamheden rond het priesterkoor en in de sacristie. Alie verzorgt al bijna 25 jaar de bloemversiering in de kerk. Je kunt eigenlijk niet praten over bloemversiering, het zijn ware kunst-creaties. Met Pasen was daar weer een prachtig voorbeeld van te zien.

Toos houdt al jaren de administratie van de misintenties bij. Dit doet zij zeer accuraat. Hiermee heeft zij veel geld ingebracht voor de parochie. Haar man Jan, jarenlang penningmeester, sloeg dit handenwrijvend gade. Als men intenties kwam aanleveren, stond de koffie bij wijze van spreken al ingeschonken. Want gastvrijheid staat bij Toos en Jan hoog in het vaandel. Daar weten de pastores van mee te praten: na de viering koffie op Kerkstraat 7. Vaak genoeg schoven de pastores ook aan bij de etenstafel. Als je zo dicht bij de kerk woont, weet iedereen je te vinden. Of het nu de post of iemand van een onderhoudsdienst is of was, men wist waar men terecht kon. Misschien dat ze daarom wel vaker met vakantie gaan. Lekker doen hoor, Toos en Jan. Geniet er van.

Witte Donderdag, Goede Vrijdag en de Paaswake werden elders gevierd. De Kruisweg werd door 25 mensen bezocht. 21 April was de laatste Paasviering in ons kerkje.

Aan de opkomst was dit zeker te merken. In een sfeervolle en rijk versierde kerk werd stil gestaan bij het grootste Christelijke feest, de opstanding van Jezus uit de dood.

Dat ons kerkje mateloos populair is, blijkt wel uit het reclamefilmpje van een grote supermarkt op televisie. Elke avond is de kerk enkele keren te zien en prominent in beeld. Kommen zo de geloven dan toch dichter bij elkaar: Ali B, een moslim, voor de Rooms-Katholieke kerk van Egmond aan Zee. Dat brengt ons dan weer bij Pinksteren.

In het evangelie staat dat iedereen de leerlingen van Jezus hoorde spreken in zijn eigen taal. Dat is misschien wel de boodschap van Pinksteren: elkaar verstaan, elkaar begrijpen en respect hebben voor elkaar. Zo kunnen wij werken aan het woord van Jezus Christus. Een woord van liefde en vrede.

De locatieraad wenst we u een gezegend Pinksteren toe. Kees Kager.



Bezoek leerlingen St. Jozefschool

In de Goede Week hebben alle leerlingen van de groepen 1 t/m 8 van de St. Jozefschool i.v.m. de voorbereiding op Pasen 2019 een bezoek gebracht aan onze kerk.

Vanuit de school was er een verzoek gedaan of het mogelijk was om met alle leerlingen de kerk te bezichtigen en uitleg te krijgen over de Kruiswegstaties. Astrid Wittebrood (parochiecoördinator) en ik hebben een schema voor het bezoek opgesteld.

Op maandagochtend kwamen er 4 groepen kleuters. Op dinsdag de leerlingen van de groepen 3 en 4; op woensdag de leerlingen

van de groepen 5 en 6 en op donderdag (Witte Donderdag) de groepen 7 en 8. Kees Kager was zo vriendelijk om op de laatste ochtend ook 2x een groep kinderen rond te leiden.

De rondleidingen startten steeds buiten op het kerkplein, waarna we de kerk binnengingen en langs de Kruiswegstaties zijn gelopen, het Doopvont hebben bekeken, de beeltenis van de H. Margaretha Maria Alacoque hebben bezichtigd en eindigden in de Mariakapel, waar met iedere groep een kaarsje werd aangestoken.

Bij het verlaten van de kerk kregen de kinderen een Paaseitje en een kleurplaat. Alle kinderen waren zeer geïnteresseerd en wisten heel goed dat je eerbiedig bent in een kerkgebouw.

Het was zowel voor de leerlingen, de leerkrachten, begeleidende ouders en voor mij een prachtige ervaring en een mooie voorbereiding op Pasen! Mogelijk kunnen we later in het jaar, ook in de Adventstijd, iets organiseren samen met de school.

Laura Habraken
Egmond aan den Hoef

De allerlaatste viering samen met New Voice

In de vorige editie van 'Bron van Levend Water' schreef ik al: nagenoeg tegelijkertijd met de viering van ons 10-jarig bestaan eindigt de samenwerking met de parochie van St. Adelbert.

Nagenoeg elke week repeteren, maandelijks zingen in een viering en ook nog eens een aantal jaren zingen tijdens de avondwake. En dan nu **de allerlaatste!** Op 23 juni zingt het koor nog één keer samen met u het lied van St. Adelbert op de Akker!

Wat hebben de dirigente, de muzikanten & de koorleden graag mét en vóór u gezongen!

Onlangs nog: een mooie laatste mei-viering in de Adelbertuskerk (met een Ave Maria natuurlijk), waarbij alle kerkgangers met een fraaie bloem - ter afscheid van New Voice - huiswaarts gingen.

Geweldig om te zien dat veel 'Binders' op 26 mei naar Bakkum getogen waren om ons te beluisteren tijdens het korenfestival 'Van Dorp tot Kust'. Dirigente, koorleden en muzikant(en) hebben zich - natuurlijk weer met een paar prachtige nieuwe nummers - van hun goede kant laten zien.

Vanzelfsprekend komt op 23 juni héél Egmond (-Binnen) naar de viering op de Akker!!

De liturgiegroep, de pastor, maar zeker New Voice zullen u op die dag een warm welkom heten!

Een woord van dank aan het parochiebestuur,

locatieraad, pastores, secretariaat, liturgiegroep en kosters, die het ons, New Voice, steeds weer mogelijk maakten om de vieringen voor u muzikaal te ondersteunen. Maar ik weet ook dat 'achter de schermen' de bloemengroep en de schoonmaakgroep onontbeerlijk zijn. Dank ook aan de redactie van dit parochieblad, die het mij (lees: New Voice) mogelijk maakte om steeds met u te communiceren.

Een aantal mensen - zo hebben wij vernomen - heeft tijdens de RABOclubkascampagne zelfs hun stem op ons uitgebracht. Het eindresultaat is bij het schrijven van dit artikel nog niet bekend, maar het is zeker een (financiële) steun in de rug. Heel erg bedankt daarvoor! Wij zien u ongetwijfeld op 23 juni, maar vertrouwen erop u in de toekomst nog vaak tegen te komen bij een van onze optredens. En zoals altijd: u zult er geen spijt van hebben! De parochiegemeenschap 'Bron van Levend Water' wenst het koor alle goeds toe! Als kerkkoor nemen we afscheid, maar ongetwijfeld zult u meerderen van ons wel weer in één van de kerken aantreffen. Tot dan!

Met muzikale groet,
Mede namens koorleden,
muzikanten en
dirigente
Bart de Vries.



1994 “Hoverture” 2019

Beste parochianen,

Op zaterdagavond 18 mei vierden wij onze zilveren verjaardag met een feestelijke viering in de H.M.M. Alacoque kerk. U leest hieronder het relaas van ons trouwe lid Riet Groot. Zij is van meet af aan betrokken geweest en heeft met hart en ziel zich ingezet voor ons koor en de vieringen.

“Op 23 mei is Hoverture opgericht. Mevrouw van Els en ik werden bij Pastor Wildoer gevraagd. Hij had een voorstel. Het Margaretha koor opdoeken en een ander koor beginnen door oud-leden van het jongerenkoor te vragen. Wij waren nogal sceptisch; ze kwamen nooit meer in de kerk. We hadden wel al wat leden zoals: Joke van Dam, Wim Goudsblom, Rineke Houtenbos en Coby Slob en Buuf, Gré Duijn; José haar moeder. Na telefoontjes, lukt het en ontstond Hoverture. Wim Notenboom achter de piano en later Joost Koopman en nu Elena Skorobogatova. Mevrouw van Els dirigeerde in het begin. Daarna kwam Ingmar, Corina en Johan. Toen al deze dirigenten vertrokken kwam Wim Goudsblom met het idee om

Marlies te vragen, ze was nog geen dirigent maar kon goed pianospelen. Bert onze voorzitter vond het goed. Marlies wilde het wel proberen. Wim zorgde dat ze op cursus ging en voordat Wim het wist was Marlies al begonnen. Het waren mooie jaren met een groot koor. Na negen jaar stopte Marlies ermee het was genoeg geweest. Ze begon met een eigen koor: Erato. Een groot deel van het koor ging mee en het bestuur hief zichzelf op.

Wat nu, de schouders er weer onder met een nieuw bestuur. Dat is gelukt. Er waren ook trouwe mensen zoals Ellen, Hetty en Marie-Anne en Piet die werden bij twee koren lid, waar we heel blij mee zijn. Ik moet er niet aan denken als er drie nachtegaaltjes weg zouden gaan. Na Marlies kwam Ineke en nu hebben we Guus als dirigent en onze trouwe Elena. Ze werken heel goed samen. Met hier en daar wat muzikale geschilletjes. Dat komt in de beste koren voor. We zijn zelfs invallers rijk met de persoon van Wim Notenboom en Wijnanda Burgering. Ik wil hier niet voorbij gaan aan

de verdrietige gebeurtenissen zoals het overlijden van Coby en Ger Slob en veel te jong, onze steun en toeverlaat en geweldige alt Carolien en Wim Goudsblom. Ook Trudie ging op veel te jonge leeftijd van ons weg het was een heerlijk mens recht door zee. Januari dit jaar namen wij afscheid van Henk onze krachtige bas. Ik wil niet sluiten in mineur. Er zijn vele dingen die we als koor gezamenlijk doen. Vooral Josine is goud waard. Zij regelt en communiceert met ons en de liturgische werkgroep en de pastores. Ook is er de liedjescommissie en is Gerarda op de achtergrond bezig met de liedjesmappen. Rina en tot voor kort Wim van Dam en nu dus Eilly die elke woensdag alles klaarzetten en de koffie regelen. Ook kan er altijd een beroep worden gedaan op de andere koorleden. Dus samen koor op naar de 30.”

José Veldt



Bericht van kerkhofadministratie De Karmel

Op **1 november 2018** is de grafhuur verlopen van het volgende graf:

B05-02 Willem Johannes Butter
Johanna Butter - Pepping

Op **1 november 2019** verloopt de grafhuur van de volgende graven:

B14-04 Jacobus Hendrikus Maria van Duijn

B14-06 Frederik Johannes Jan Scherphuis
Neeltje Elisabeth Scherphuis – Laban

Vriendelijk verzoeken wij nabestaanden van deze overledenen of zij die nabestaanden kennen om zich te melden bij de kerkhofadministratie. De meldingen worden ook aangegeven op het mededelingenbord.

Kerkhofadministratie De Karmel,
Anneke Koopman – Hollenberg
dekarmel@rk-bronvanlevendwater.nl
072-506 13 64

Herdenking 4 mei 2019 Egmond aan den Hoef

Opdat de herinnering blijft leven, zichtbaar en voelbaar, opdat wij nooit vergeten.

Bij de voorbereiding op 4 mei 2019 waren heel veel vrijwilligers betrokken ten einde de herdenking in en rondom de parochiekerk voor een ieder in respect, goed en netjes te laten verlopen.

Het geheel door voorbereiding, viering, muziek, tuinhulpen, beveiligingshulpen, koor, pianist, boekjes, leerlingen van de Sint Jozefschool en Boswaidsschool, bloemen uit de eigen kerktuin, sprekers vanuit de gemeente en kerk heel bijzonder.

Allen waren hier bijeen ter nagedachtenis van de slachtoffers van de tweede wereldoorlog en van diegenen die zijn omgekomen tijdens oorlogssituaties en vredesoperaties nadien. "Waar emoties te groot zijn komt de taal tot stilstand". Op de ogenblikken die ons rechtstreeks treffen in ons hart, in onze ziel, op de momenten die ons gaan door merg en been, zijn wij sprakeloos. Wij zoeken naar woorden. We zijn stil.

Voor een enkel moment, voor langere duur.

In die stilte raken wij aan iets dat groter lijkt dan onszelf".

Al 74 jaar.

Dank dat u geholpen hebt in de voorbereiding. Dank dat u aanwezig was 4 mei.

Onderstaand gedicht wil ik u meegeven.

Een hel op aarde

(gedicht geschreven door een leerling van de Sint Jozefschool)

De bevrijding was een groot feest, maar de oorlog natuurlijk niet.

In Nederland duurde de oorlog 5 jaar.

Moet je nagaan.

Je familie, je spullen, je huis, allemaal weg.

De Joodse mensen werden gehaat zonder enige reden.

Daar zat je dan, te schuilen in de kelder.

Helemaal beneden.

Moet je nagaan wat de nazi's allemaal met de Joodse mensen deden.

Hitler had aandacht te kort, hij is veel te ver gegaan.

Maar samen.....

Samen kunnen wij verder gaan.

Echt een verdriet wanneer je dit ziet.

Het liefst wil je dit achter je laten, maar het is net een litteken,

de schade gaat nooit meer weg.

Daarom herdenken wij op 4 mei de doden, bijvoorbeeld de

Joodse mensen die zijn vermoord en de mensen die voor ons land hebben gevochten.

Dat doen wij door 2 minuten stil te zijn.

Marianne de Waard.



Bent u de stratenmaker die wij zoeken?

In de pastorietauin van de H.M.M. Alacoque kerk is een stukje tuin welke de tuinmannen graag betegeld zien worden. Wilt u hen hierbij helpen of weet u iemand die een paar uurtjes over heeft om hen te helpen?

Ook tuinmannen en -vrouwen zijn van harte welkom! Houdt u van tuinieren en wilt u daarin iets voor een ander betekenen? U kunt het verschil maken!

Immers, vele handen maken licht werk.

Wij bieden u een gezellige groep tuinmannen, een kop koffie of thee, waardering van de kerkgangers en gebruikers van de pastorie.

Voor vragen kunt u contact opnemen met dhr. Frans Hilbers: 072 506 11 78.

De tuinmannen zien uit naar uw komst!



Egmond Binnen zoekt straatcontactpersonen

In Egmond-Binnen helpen mensen elkaar waar nodig. Dit is een mooie traditie waar de dorpsbewoners trots op zijn. Wel wordt het steeds moeilijker om dit vast te houden. Kinderen/familie wonen niet altijd meer om de hoek en het contact met de buurtbewoners onderhouden is ook lastig nu veel mensen werken.

Het Sociaal Team is op zoek naar mensen die graag iets voor hun buurt of straat willen betekenen. Het gaat om vrijwillige straatcontactpersonen die aanspreekpunt willen zijn voor vragen die er leven bij mensen in hun buurt.

Zo hopen we het sociale isolement onder inwoners terug te dringen.

De werkgroep Caritas van Egmond Binnen ondersteunt dit project van harte. Wil je meer weten of wil je je aanmelden? Neem dan contact op met Maruschka Boomsma 06-23189261



Vastenactie OLVOO

Helaas is dit een laatste handeling van de vastenactie voor de sluiting van Egmond aan Zee. Hartelijk dank voor de giften in de bus achter in de RK kerk van Egmond aan Zee. De opbrengst is € 208,50.

Kitty de Groot.

Een berichtje vanuit Caritas Egmond aan den Hoef.

Er is niet zo veel te melden dit keer.

Wil niet zeggen dat we hebben stil gezeten.

De gebruikelijke bezoekjes voor de verjaardagen en een aantal vergaderingen waarin we een nieuwe vicevoorzitter hebben benoemd.

Fijn, Marieke van Went, dat je mij wilt vervangen als ik niet kan.

Gelijk maandag 20 mei de vuurdoop.

In de Goede week hebben wij namens de Caritas Egmond aan Zee en Egmond aan den Hoef de bewoners van Zorgcentrum Pr. Hendrik en Zorgcentrum Agnes een kleine

attentie bezorgd in de vorm van een plantje.

Wat waren de mensen blij verrast.

Wat een enthousiasme.

Het was ook heel leuk om te doen.

Zeker voor herhaling vatbaar.

Ook de bloemen op Witte Donderdag werden dankbaar in ontvangst genomen.

De volgende stap is: hoe gaan we als Caritas verder wanneer de kerken in Egmond aan Zee en Egmond Binnen sluiten? We gaan met elkaar om de tafel zitten om dit te bespreken.

Mensen uit de dorpskernen die graag mee willen denken

en actief willen meehelpen, kunnen zich aanmelden.

De wereldwinkel in Heiloo heeft zich bereid gevonden om een aantal keren in de kerk wereldwinkel-producten aan te bieden.

De 1^e keer is op zondag 2 juni in de gezamenlijke viering van 10.00 uur.

Het zal een verrassend aanbod zijn. Het mes snijdt aan 2 kanten. U helpt mee aan een (h)eerlijke handel. Laten wij met zijn allen ervoor zorgen dat het de moeite waard is om te komen staan.

Hartelijke groet namens alle Caritasleden,
Rineke Houtenbos-Dekker

voor de kinderen



28 juni 10 uur
Dankviering
1^e Communicanten

ADRESSEN

Parochie Bron van Levend Water



Postadres: Westerweg 267
1852 AG Heiloo
Telefoon: 072-533 09 06

Mail: info@rk-bronvanlevendwater.nl
Website: www.rk-bronvanlevendwater.nl

Financiële Administratie:

Mevrouw Astrid Wiebering-Vlaar
Telefoon: 072-533 09 06
Email: financieel@rk-bronvanlevendwater.nl

Dagelijks Bestuur:

De heer Martien den Blanken voorzitter
De heer Kees van Went secretaris
De heer Karel Hennekens penningmeester

Voor uw kerkbijdrage en andere giften:

H. Willibrordus: NL46 RABO 0327 0640 21
NL20 INGB 0000 6815 70
H. Jacobus Major: NL07 RABO 0300 9542 63
H. Adelbertus: NL88 RABO 0315 7004 91
H. M.M. Alacoque: NL41 RABO 0315 7479 94
O.L.V. Onb. Ontv.: NL87 RABO 0315 7041 95

Parochie coördinatoren:

Mevrouw Marieke Hoetjes-Eijkel
Telefoon: 072-533 09 06
Email: willibrorduskerk@rk-bronvanlevendwater.nl

Mevrouw Astrid Wittebrood-Schouten
Telefoon: 072-506 13 64
Email: coordinator@rk-bronvanlevendwater.nl

Begraafplaatsen BvLW:

Willibrordushof:
Email: willibrordushof@rk-bronvanlevendwater.nl
Rinnegom:
grafbeheer.adelbertuskerk@ziggo.nl
De Karmel:
dekarmel@rk-bronvanlevendwater.nl
Sint Jacobushof, de Overtuin:
jacobusmajor@rk-bronvanlevendwater.nl

Caritas Bron van Levend Water/Cornelius:

T. van Diepen, secretaris
Telefoon: 072-533 74 08
Email: jottum.bv@quicknet.nl

Locatie H. Willibrordus



Adres: Westerweg 267
1852 AG Heiloo
Telefoon: 072-533 09 06
Pastor: Herman Helsloot, pr.:
06-22 37 10 40

pastoor@rk-bronvanlevendwater.nl
Secretariaat:
willibrorduskerk@rk-bronvanlevendwater.nl
Openingstijden: ma t/m vr 9.00 tot 12.00 uur
maandag speciaal voor kerkhofbeheer
Email: willibrordushof@rk-bronvanlevendwater.nl
vrijdag speciaal voor opgeven intenties
Email: willibrorduskerk@rk-bronvanlevendwater.nl

Locatie H. Jacobus Major



Adres: Kerklaan 37
1921 BK Akersloot
Telefoon: 0251-31 22 28
Pastor: Henk Hudepohl: 06-13 49 25 65

h.hudepohl@rk-bronvanlevendwater.nl
Secretariaat:
Openingstijden: vr 9.00 tot 11.00 uur
jacobusmajor@rk-bronvanlevendwater.nl

Locatie H. Adelbertus



Adres: Kerkplein 25
1935 EW Egmond Binnen
Telefoon: 072- 506 13 64
Pastor: Johan Olling: 072-505 12 75

pastor@corneliuskerk-limmen.nl
Secretariaat: rkegmond@rk-bronvanlevendwater.nl

Locatie H. Margaretha Maria Alacoque



Adres: Herenweg 188-190
1934 BD Egmond aan den Hoef
Telefoon: 072-506 13 64
Pastor: Henk Hudepohl: 06-13 49 25 65

h.hudepohl@rk-bronvanlevendwater.nl
Secretariaat:
Openingstijden: ma en do 9.00 tot 12.00 uur
rkegmond@rk-bronvanlevendwater.nl

Locatie Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen



Adres: Wilhelminastraat 12
1931 BR Egmond aan Zee
Telefoon: 072-506 13 64
Pastor: Henk Hudepohl: 06-13 49 25 65

h.hudepohl@rk-bronvanlevendwater.nl
Secretariaat: rkegmond@rk-bronvanlevendwater.nl

Dat werkt aanstekelijk!



*Ongekende krachten komen vrij
als ketenen worden verbroken.
Een rivier die een hele winter dik bevroren is geweest,
komt met de dooi in een krachtexplosie weer tot leven.
Dorre grond breekt plotseling open
een bloem bloeit op en toont ongekende schoonheid.
Iets dergelijks zien we soms ook gebeuren met
mensen die hun angst hebben overwonnen.*

*Met Pinksteren horen we hoe dat de leerlingen van Jezus gebeurt.
'Wie zijn die mannen die daar frank en vrij
hun verhaal staan te vertellen?'
Onherkenbaar zijn ze geworden nu ze,
geraakt door de Geest,
hun angst hebben mogen afleggen.
Ze leven van top tot teen.
Ze vertellen vol vuur over die man uit Nazaret
en al wat ze met Hem mochten beleven.
Dat werkt aanstekelijk!*