

# Waar een deur dichtgaat,

Informatieblad van de Parochie Bron van Levend Water



# gaat een andere deur open!

# INHOUDSOPGAVE

INHOUDSOPGAVE.....	2
COLOFON .....	2
BRON VAN LEVEND WATER.....	3
LOCATIE H. WILLIBRORDUS .....	8
LOCATIE H. JACOBUS MAJOR .....	9
KINDERPAGINA .....	11
LITURGISCH ROOSTER Parochie Bron van Levend Water + Corneliusparochie.....	12
LOCATIE DE DRIE EGMONDEN.....	14
ADRESSENLIJST .....	27

## COLOFON

De volgende Bron van Levend Water  
verschijnt op **1 september**

Kopij, bestaande uit maximaal 500 woorden,

kunt u uiterlijk **7 augustus**

inleveren bij de lokale redacties,  
bij voorkeur als Word document per email:

Locatie H. Willibrordus:  
willibrordus@rk-bronvanlevendwater.nl  
Locatie H. Jacobus Major:  
jacobusmajor@rk-bronvanlevendwater.nl  
Locatie H. Adelbertus:  
drieluik@rkegmond.nl  
Locatie H. M.M. Alacoque:  
drieluik@rkegmond.nl  
Locatie O.L.V. Onbevlekt Ontvangen:  
drieluik@rkegmond.nl

De redactie behoudt zich het recht voor om, daar waar  
nodig, wijzigingen aan te brengen in de aangeleverde  
artikelen. Indien de inhoud hierdoor wordt gewijzigd, wordt  
vóór plaatsing contact opgenomen met de schrijver.

Dit parochieblad is ook te vinden op de website van Bron  
van Levend Water:  
rk-bronvanlevendwater.nl

Indien u geen parochieblad meer wilt ontvangen kunt u dit  
doorgeven aan het secretariaat van uw locatie.  
Adressen vindt u achter in dit blad.



## Omzien en vooruitkijken

Volgens het rooster ben ik aan de beurt om het pastorale stukje te schrijven, waarmee elke uitgave van het parochieblad begint. Het is het vakantienummer, dus moet ik gaan denken aan 'vacare', aan vrij zijn voor God, of een daarmee samenhangend onderwerp. Maar dan ineens realiseer ik mij dat er, aan het einde van de grote vakantie, twee kerken in onze parochie zullen gaan sluiten: in Egmond-Binnen en in Egmond aan Zee. Niets geen vroom stukje over 'vrij zijn voor God' of iets dergelijks, maar een pastoraal stukje over de harde realiteit in onze parochie: het teruglopen van het aantal regelmatige kerkgangers, het minder (en ook ouder) worden van alle vrijwilligers en pastores en tenslotte ook de daarmee gepaard gaande vermindering van inkomsten. En zie: daar is het recept voor het sluiten van een kerk. Het kan niet anders. Wij zouden het financieel gezien misschien nog wel een beperkt aantal jaren vol kunnen houden, maar de vitaliteit in de locaties is weg: geen jonge mensen meer, geen nieuwe initiatieven, nauwelijks meer dopen en geen 1<sup>e</sup> communicanten. Wij moeten gaan sluiten. De vieringen bij de sluitingen zijn bijna klaar en ook zijn wij bezig met de openingsviering van de drie gemeenschappen samen in Egmond aan de Hoef op zondag 8 september.

Daarom ligt hier het laatste nummer van het parochieblad voor vijf kerken, na september zijn er nog drie over. Wij zagen het aankomen en nu is het zover. Wij willen in dit blad wat herinneringen ophalen. En door die herinneringen aan elkaar te vertellen, willen wij uiting geven aan onze dankbaarheid voor wat wij in deze gebouwen mochten beleven, maar ook aan ons verdriet en weemoed omdat wij deze kerken moeten verlaten. Want is er in de afgelopen 55 jaar, respectievelijk 115 jaar allemaal niet gebeurd in deze kerkgebouwen. Voor velen was het de jaren door een goede en vertrouwde plek om tijdens de weekenden samen te komen om de Schrift te openen, aan de tafel des Heren te gaan en te bidden. Voor zeer velen waren deze kerken in de loop der jaren de plaats waar veel emotionele ogenblikken werden beleefd: er werd honderden malen afscheid genomen van een dierbaar en geliefd mens: je vader, je moeder, je echtgenoot of echtgenote en soms zelfs ook van je kind. Maar ook was er vreugde, bijvoorbeeld bij de doop van je kind, bij de viering van de 1<sup>e</sup> communie of het vormsel, bij het huwelijk van twee jonge mensen, of bij een huwelijks- of priesterjubiläum. In deze gebouwen hebben ook veel mensen hun beste beentje voor gezet ten dienst van de parochiegemeenschap of het gebouw zelf.

Uren is er gerepeteerd en gezongen door de verschillende koren met hun organisten en dirigenten, vele besturen hebben in de pastorie vergaderd en werkgroepen op het gebied van catechese, diaconie, liturgie of gemeenschapsopbouw waren bezig met hun activiteiten. Er waren pastores, acolieten en misdienaars, collectanten, kerkwerksters en bloemschiksters. Er waren bijzondere gelegenheden, jubilea, feesten en speciale uitvoeringen. En last but not least hebben ontelbaar vele mensen door hun financiële bijdrage de bouw van de kerk en het gewone onderhoud mogelijk gemaakt. Zomaar wat gebeurtenissen die bij mij opkomen en ik vergeet er ongetwijfeld veel. Maar zeker is dat het goed is om daar even bij stil te staan en al is het maar even om te zien naar het verleden. Wij willen echter ook vooruitkijken naar de toekomst die voor ons ligt. Wij nemen uit beide kerken wat voorwerpen mee die ons dierbaar zijn en vooral nemen wij ons zelf mee, wat wij zijn en wat wij hebben, met ons zoeken en twijfelen, maar vooral met ons geloven, hopen en liefhebben. En wij herinneren ons de woorden van psalm 127: "Als de Heer het huis niet bouwt, werken vergeefs die eraan bouwen". Moge die Heer ons vergezellen op onze weg de toekomst in, met zijn steun en rijke zegen.

Pastor H. Helsloot

## Vieringen rond afscheid en nieuw begin

Bij het verlaten van twee kerkgebouwen in de Egmondse en de ingebruikname van de H.M.M. Alacoque-kerk, als nieuwe plaats van samenkomst voor de Egmondse geloofsgemeenschap, zullen er drie bijzondere vieringen plaatsvinden.

Op **zondag 25 augustus**, is de H. Adelbertus voor het laatst een plaats van samenkomst. De viering begint om 10 uur. In deze viering gaan alle pastores van de regio voor: Pastores H. Helsloot, N. Mantje, J. Olling, H. Hudepohl en diaken P. Bindels. Pastor Mantje zal de preek verzorgen. Het koor Cantate Deo verzorgt de zang.

Op **zondag 1 september** is de O.L.V. Onbevlekt Ontvangen voor het laatst een plaats van samenkomst. Ook in deze viering, aanvang 10

uur, gaan alle pastores van de regio voor. Pastor Mantje zal de preek verzorgen en het koor Sint Caecilia verzorgt de zang.

Op **zondag 8 september** zal een viering in de H.M.M. Alacoque het begin markeren van een nieuwe geloofsgemeenschap in de Egmondse. In deze viering, aanvang 10 uur, gaan alle pastores van de regio voor en pastor Helsloot verzorgt de preek. Het koor Soli Deo Gloria zal deze viering muzikaal opluisteren.

Alle drie deze vieringen worden door velen met zorg en aandacht voorbereid.

Wij hopen dat er troost en toch ook hoop vanuit mag gaan voor alle parochianen in de Egmondse.

Namens het pastoraal team,  
Pastor H. Helsloot

## Op weg naar een nieuwe geloofsgemeenschap in de Egmondse

In het jaar 2000 werden de parochiebesturen van de drie rooms katholieke parochies in de Egmondse samengevoegd onder leiding van pastoor Nico Knol.

Toen al was de gedachte: we moeten samen verder. Dat was in de tijd dat er op elke kerkplek twee kerkdiensten per weekend werden gehouden en dat er een fulltime pastoor in de Egmondse was aangesteld. Er werd ook samenwerking gezocht met de parochies van Heiloo en Akersloot hetgeen resulteerde in de vorming van de Parochie Bron van Levend Water. Inmiddels zijn we bijna 20 jaar verder.

We zien we dat het kerkbezoek en het aantal vrijwilligers flink is teruggelopen.

De kosten voor onderhoud en energie zijn daarentegen fors gestegen en de pastorale

bezetting in de toekomst is, door de aankomende pensionering van pastores, niet meer te garanderen. Dat alles heeft het parochiebestuur, in nauw overleg met het Bisdom, al in 2017 doen besluiten om de twee kerkgebouwen, de H. Adelbertus in Egmond Binnen en de Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen in Egmond aan Zee niet langer aan te houden.

Om alvast te wennen aan de nieuwe situatie zijn er de laatste maanden al een aantal gemeenschappelijke vieringen gehouden.

Over de herbestemming van de gebouwen is het parochiebestuur met de gemeente in overleg en hierover is nog geen besluit genomen. Voorlopig kunnen de vieringen op de woensdag in de

pastorie van de H. Adelbertuskerk blijven plaatsvinden.

Nu is het dan bijna zover. Er is hard gewerkt aan de voorbereidingen voor de laatste erediensten en ook achter de schermen is veel werk verzet om te zorgen dat vanaf september de Egmondse geloofsgemeenschap haar activiteiten in de Hoeverkerk kan voortzetten.

Het bestuur wil alle vrijwilligers die zich in deze laatste periode hebben ingezet om deze overgang mogelijk te maken hartelijk danken voor hun inzet.

Namens het parochiebestuur,  
Kees van Went,  
secretaris

## Bent u onze nieuwe ogen en oren?

Op 1 september 2019 gaan de drie Egmondse locaties samen verder als één Egmondse geloofsgemeenschap in de kerk van H.M.M. Alacoque te Egmond aan den Hoef.

De Locatieraad Egmond heeft versterking nodig bij het vormgeven van deze nieuwe start. Wil u hieraan meewerken?

Bent u op zoek naar een nieuwe uitdaging en zinvolle tijdsbesteding?  
En bent u het organisatietalent wat wij zoeken?  
Dan is deze functie misschien iets voor u!

Ons ideaal is een Locatieraad waarin alle drie de Egmondse vertegenwoordigd zijn. Zij mag het tot haar taak rekenen om 'oog en oor' te

zijn voor het geestelijk welzijn van de geloofsgemeenschap en haar individuele leden in overleg met pastores team en bestuur.

Natuurlijk wordt u niet in het diepe gegooid en kunt u rekenen op ondersteuning van de huidige Locatieraadsleden en het parochiebestuur.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Astrid Wittebrood - Schouten,  
parochiecoördinator  
072-506 13 64  
coordinator@rk-bronvanlevendwater.nl

## Aan de parochianen van Bron van Levend Water

Op 21 mei 2019 hebben het bestuur en de pastores kennis gemaakt met de heer Paul Bindels.

Met ingang van 1 juni a.s. heeft de bisschop hem voor twee dagen per week benoemd tot diaken in de parochie Bron van Levend Water.

Hij zal vooral werkzaam zijn om pastor Helsloot te ondersteunen in zijn taken.

In dit parochieblad zal diaken Bindels zich voorstellen. Bestuur en pastores zijn blij met deze benoeming van Paul Bindels en wensen hem een goede samenwerking toe met

de pastores en vrijwilligers van onze parochies.

Namens het  
parochiebestuur,  
Kees van Went  
Secretaris

R.K. Parochie Bron van  
Levend Water  
R.K. Parochie H. Cornelius

## Mag ik mij even voorstellen?

Ik Paul Bindels ben geboren in Zandvoort in 1970 en heb ik het voorrecht gehad op te mogen opgroeien met twee zusters en twee liefdevolle en gelovige ouders. Mijn vader en moeder hebben mij, buiten een beroep en veel liefde en geborgenheid, ook het geloof mee gegeven op mijn weg door het leven. Vanuit deze goede start had ik al vroeg als jongen het verlangen metaalbewerker te worden, omdat mijn vader een klein bedrijf had in die richting. Ik ben naar de instrumentmakerschool gegaan en heb daar de beginselen van het vak geleerd dat ik later met veel plezier heb beoefend. Als jongen was ik buiten mijn passie als instrumentmaker ook veel bezig met geloof en filosofie. Ik sprak met veel mensen, vooral oudere mensen, over de vragen van het leven, zoals wie ben ik, waar kom ik vandaan en waar gaan we naar toe. Dat boeide mij als kind al ontzettend. God, was eigenlijk van het begin in mijn leven een werkelijkheid die zich

niet liet wegdrucken door allerlei nieuwe theorieën en ervaringen die je op doet als opgroeiend kind. Ik kan zeggen dat ik in mijn jonge leven een 'gedragen zijn' ervaren door God, in allerlei moeilijke en vaak ook mooie momenten in mijn leven.



Lees verder op de volgende bladzijde



Ja, ik kan wel zeggen ik voelde mij geroepen.

Maar roeping is toch wel een moeilijk begrip. Als ik over mijn roeping nadenk valt het begrip roeping uiteen in verschillende elementen en zo zou ik het ook willen omschrijven. Het eerste bij mij is dan het verlangen. Er leefde bij mij een verlangen om het leven wat ik met Christus had gevonden te delen met de mensen om mij heen. Om hen te helpen ook deze weg te vinden en te bewaren.

Het tweede is geroepen worden. Ik ervaar dat God mij roept om in zijn Kerk te werken. Als een meer dan diepgeworteld verlangen. Als derde was er ook leiding, ik ervaarde Gods leiding in mijn leven. Maar het is met Gods leiding vaak moeilijk om vooraf te zeggen of Hij nu wil dat je links of rechtsaf gaat.

Daar wij altijd zelf ook nog keuzes moeten maken. Omdat wij naar Gods evenbeeld geschapen zijn. Vaak is het achteraf wel goed te zien waar God zijn hand had in ons leven. Zo zie ik, als ik achterom kijk, Gods leiding duidelijk in mijn leven en herken een weg van sturing en onderwijzing. Maar bovenal herken ik het gedragen zijn door zijn liefde.

Roeping bestaat ook uit een stuk gehoorzaamheid, wat ik wilde beantwoorden. Om Hem te volgen in de weg die Hij mij wijst. Daar hoort toch ook wel een stuk zoeken bij. Zoeken naar de weg de waarheid en het echte leven. Zeker speelt hierin geloof een grote rol. Geloof om de stap te durven en kunnen zetten naar de opleiding theologie en filosofie. Wat zeker niet een makkelijke was, daar ik mijn hele leven al worstelde met dyslectie. Het was een enorme steun voor mij om te ontdekken tijdens de opleiding dat ik niet de enige was die met problemen worstelde, grote heiligen hadden met dezelfde en vaak nog veel grotere

problemen te kampen. Denk maar aan de pastoor van Ars die zoveel moeite had met leren of Franciscus van Assisi, die door zijn vader werd opgesloten om ervoor te zorgen dat hij zijn levensroeping niet zou volgen maar toch in het familiebedrijf door zou gaan.

Ook zij voelden zich gedragen en ervaarden een geroepen zijn in hun leven. Het zijn een paar omschrijvingen van de begrippen die bij roeping een rol spelen. Waarbij het begrip roeping naar mijn idee ook iets is dat moet groeien.

Groeien door te ontdekken, leren en bidden en te doen en dan later achteromkijkende te kunnen zeggen: ja, het was ook Gods weg. Ik hoop u te persoonlijk te ontmoeten en meer van mijn zelf aan u te vertellen, waarbij ik ook benieuwd ben naar uw roeping en weg door het leven.

Diaken Paul Bindels

PS: Ik ben de komende tijd meestal op woensdag en donderdag aanwezig in Heiloo. Tel: 072 5330906, e-mail: p.bindels@rk-bronvanlevendwater.nl

*Jeff, trouwe metgezel diaken Paul Bindels*



## Beste parochianen

Ik ben blij dat er hulp voor mij gevonden is, om mij bij te staan in mijn pastorale taken. Het pastorale en bestuurlijke werk valt mij fysiek en psychisch steeds zwaarder en ik verlang al enige tijd naar iemand die mij kan ondersteunen in alle werkzaamheden die op mij afkomen. Met die ondersteuning hoop ik nog enige tijd hier in de parochie te kunnen werken. De bisschop heeft Paul Bindels per 1 juni voor twee dagen per week benoemd als diaken in onze parochie Bron van Levend Water.

Over de concrete invulling van zijn taken zal de komende tijd overlegd worden. Het wordt nu vakantietijd, een rustige periode, waardoor hij de kans krijgt in alle rust kennis te maken met het hele 'bedrijf'.

Ik wens Paul alle succes bij de start van zijn werkzaamheden en een goede tijd in onze parochie Bron van Levend Water.

Pastor Herman Helsloot

## 25e Uit&Zo op zaterdag 7 september

Traditioneel presenteren verenigingen en ondernemers op gebied van sport, welzijn en cultuur van Heiloo zich op de eerste zaterdag van september aan het publiek onder de naam Uit&Zo. Dit jaar voor de vijfentwintigste keer! Het thema is – hoe kan het ook anders – FEEST!

Tijdens het evenement aan de Westerweg rond Willibrorduskerk en bibliotheek, kunt u zich die zaterdag op de hoogte stellen van activiteiten op gebied van sport, cultuur.

U kunt zich aanmelden als lid van een vereniging of inschrijven voor een cursus. De verschillende organisaties presenteren zich in marktkraampjes en middels optredens op twee podia: een buitenpodium en een binnenpodium in de Willibrorduskerk.

In de Willibrorduskerk zal onze organiste Zana Naidionova het orgel bespelen en samen met Leonie Hennekens (fluit) en een zangensemble

een uitvoering verzorgen. Daarnaast biedt de kerk plaats aan andere (muziek)optredens. In de Ontmoetingsruimte zal de vereniging Oud Heiloo presentaties verzorgen.

'Rond de waterput' heeft weer een fonkelnieuw programma op stapel staan. Ook dit jaar zal een nieuw programmaboekje u daar de weg in wijzen. Het is tijdens Uit&Zo verkrijgbaar en daarna ligt het voor u klaar in de kerken van de regio.

Marieke Hoetjes



## MIVA kerkcollecte 2019

*Op 24 en 25 augustus vindt de MIVA-collecte in de katholieke kerken plaats. Dit jaar vragen wij uw aandacht voor meisjes in Kameroen.*

### **De bestemming van Zuster Clementine**

Zuster Clementine woont in Bangang, Kameroen. De inwoners van dit gebied hebben sterk geleden aan de gevolgen van de ziekte aids. Er is een hele generatie verloren gegaan. De kinderen van deze generatie zijn eenzaam achtergebleven zonder ouders. Zuster Clementine trekt zich het lot van deze kinderen aan.

### **Vaardigheden geven meisjes een toekomst**

De achtergestelde meisjes krijgen hulp in het ontwikkelen van hun vaardigheden. In een sober klooster, geen stromend water, geen toilet, soms elektriciteit vangt Zuster Clementine deze meisjes op. De achtergestelde meisjes krijgen hulp in het ontwikkelen van hun

vaardigheden. Ze krijgen naailes, computerles of leren kappersvaardigheden. Dankzij Zuster Clementine hebben zij weer kans op een mooie toekomst. Zuster Clementine: 'Een glimlach toveren op het gezicht van de meisjes, daar doe ik het voor'. Zuster Clementine bezoekt kansarme gezinnen en kinderen. Zij geeft ze de zorg die zo hard nodig is.

### **Marvelous kan nu staan**

De 3-jarige Marvelous is geboren met een afwijking aan haar benen. Zuster Clementine zorgde dat ze geopereerd kon worden. Met een auto van MIVA kon zij

Marvelous en haar familie bereiken. In Kameroen zijn er gelukkig meer mensen als zuster Clementine. Voor hen zijn er in 2019 nog zes auto's nodig.

### **Over MIVA**

In veel landen zijn basisvoorzieningen als gezondheidszorg en Onderwijs onbereikbaar voor de meest kwetsbaren. Gelukkig zijn er lokale mensen die zich inzetten om anderen te helpen. MIVA ondersteunt deze mensen met onmisbare vervoers- en communicatie middelen.

We bevelen deze collecte van harte bij u aan.

Meer nieuws is te lezen op:

[www.miva.nl/collecte-2019](http://www.miva.nl/collecte-2019)





## Locatie H. Willibrordus

### Vakantietijd Willibrorduskerk



Net als voorgaande jaren zal het parochiesecretariaat/kantoor tijdens de vakantie, zoveel mogelijk, geopend zijn en wel op werkdagen van 09.30 uur tot 11.30 uur. Wanneer het kantoor toch een dagje gesloten is, kunt u altijd bellen en het antwoordapparaat inspreken (072-533 09 06).

Pastor Helsloot is afwezig van 14 juli tot en met 29 juli. Op het antwoordapparaat is te horen welke pastor hem in noodgevallen in die periode vervangt.

### Lief en leed

#### Gehuwd

**Anne Paulus Petrus (Anne) Lips** en  
**Petronella (Elly) Kraakman**

Wij wensen het bruidspaar  
zegen over hun huwelijk.



**Sibbelina Johanna (Lientje) Harkmans-Bonnema**

\*23-08-1933 † 11-06-2019

**Gijsbertus Cornelis Joseph (Gijs) van Velzen**

\*06-04-1928 † 11-06-2019



Voor de familie en nabestaanden  
bidden wij om kracht en troost.  
Wij wensen hen sterkte toe bij dit  
verlies.

#### Overledenen

**Piet de Waard**

\*09-09-1932 † 21-05-2019

**Johan (Joop) Stroomer**

\*17-05-1927 † 02-06-2019

### Eerste Communie 2019

Na weken van intensieve voorbereidingen van de communicanten en in de laatste week was het nog hard oefenen, was er op zondag 19 mei een prachtige viering. Het jaar thema was goed verwerkt in de viering en de 7 kinderen hebben er een hele mooie viering van gemaakt, alles wat ze ge oefend hadden liep vlekkeloos en na het zingen van "doe het dan" was alle spanning verdwenen en genoten ze ontspannen van de viering.

Tijdens de voorbereidingsperiode hebben

de kinderen thuis gespaard voor een goed doel. Dit jaar was het goede doel "De schoenendoos actie". De kinderen hebben heel erg hun best gedaan met klusjes doen en geld bij elkaar sparen. Ook de mensen die aanwezig waren bij de eerste communie viering hebben gul gegeven bij de deurcollecte.

We kunnen nu aan iedereen vertellen dat er € 245,00 is opgehaald! Een mooi bedrag. Om deze mooie periode af te ronden hadden we op zondag 23 juni een dankviering. Dat werd ook een mooie viering. Werkgroep Eerste Communie

### Collecte

Tijdens de Pinkstercollecte voor 'Week voor de Nederlandse Missionaris' is € 425,- bijeengebracht. Dank aan alle gulle gevers!





# Locatie H. Jacobus Major



## Wandelen voor vrede

Aan het begin van de Vredesweek, op vrijdag 20 september tussen 18.45 en 20.15 uur, wordt in Akersloot een 'Walk of Peace' gehouden.

Een wandeling voor iedereen: mensen die tegelijk anders én hetzelfde zijn, jong en oud, van diverse verenigingen en organisaties in het dorp, vanuit verschillende levensovertuigingen en culturen."

De route gaat langs verschillende plekken in het dorp waar mensen elkaar regelmatig ontmoeten: om naar muziek te luisteren, een kaartje te leggen, creatief bezig te zijn, een moment van bezinning te vinden...

De tocht begint en eindigt in de Jacobuskerk aan de Kerklaan.

Nadere informatie volgt eind augustus in de volgende Samen Onderweg, in het Parochieblad, op de website [www.kerkuitgeestakersloot.nl](http://www.kerkuitgeestakersloot.nl) en in het Witte Blaadje

**Zet het vast in uw agenda.**



## In memoriam; Bertus Boots

Door de schoondochters.

Nathalie:

U was altijd aan het werk. Heerlijk vond u dat. Werken op de vrachtwagen, op de markt, als chauffeur in de Trouwauto, bruidjes rijden, meehelpen de tent van rock & roll opbouwen. Etc etc etc wat heeft u niet gedaan. Het meest trots was u misschien wel op het werken samen met uw zonen Richard en Bertus. U kon echt niet stil zitten. U deed het altijd met veel plezier. Zelfs rond 70e jaar was u eigenlijk nog lang niet van plan om te stoppen.

Marion:

U stond altijd voor iedereen klaar. Altijd, of u zorgde voor een oplossing. Als iemand hulp kon

gebruiken liet u alles vallen of waarmee u bezig was kon wachten. Het maakte niet uit of het laat was of verder weg, u deed het. Mijn ouders waren goede vrienden van u. Een keer vroegen mijn ouders voor mij hulp aan u en toen kon u niet, u bedacht meteen een oplossing en stuurde uw zoon Richard, die kon het wel even voor mij doen. Dit was 20 jaar geleden. U ziet wat er van gekomen is, u werd dus mijn schoonvader daardoor. Ik ben blij dat u toen eventjes niet kon.

Nathalie:

Heel veel avondjes thuis ontvaardden in muziek spelen met elkaar. U pakte uw accordeon en Richard stapte achter zijn drumstel

die midden in de kamer stond. Ik speelde sommige liedjes mee op de piano en Marion als startende gitaar speler ging er ook bij zitten. Engelengeuld had mijn schoonvader toen. We moesten rustig spelen noot voor noot, de snelheid kwam later wel. Ook Junior moest er toen aan geloven ook al bespeelde hij geen instrument. Voor hem zochten we de samba's op die ergens boven in een kast lagen. Wat genoten we van die spontane avonden.

Marion:

U paste altijd op onze kinderen. Bracht ze naar school, lopend of met de solex. Met zijn 3en, bij u op die solex een klein stukje richting school, wat een lol.

*Lees verder op de volgende bladzijde*



Of in de achtertuin in het zwembadje, opa ging er natuurlijk ook in. Puzzelen, spelletjes, schaken, dansen u was altijd met ze in de weer. Niets was te gek, alles kon en mocht. Altijd grappen en grollen uithalen met iedereen.

Nathalie:  
Rock & Roll weekend zal niet meer het zelfde zijn. U was er altijd bij, de avondmarkt, meeracen met de solexen, de rit met de oldtimers en dansen in de tent met iedereen die daar zin in had. U kwam niet

meer van de dansvloer af. Ja, alleen als u een biertje ging halen misschien. U stond bij alles vooraan met u helmpje en solex-jas of in uw rock& roll outfit. En de gewonnen paling was voor u een traktatie uiteraard.

Marion:  
U vroeg ons altijd: "Ben je nog gelukkig?".  
En u zei altijd: "Je moet goed eten".  
We mochten nooit zonder licht op de fiets.  
De hele wereld probeerde hij trouwens hierin te verbeteren, hij stapte uit de

auto als hij het iemand zag doen. U zei altijd: "Denk erom, niet op het ijs", ook al vielen de mussen van het dak. U zei ook: "Slapen kan altijd nog", dus hup U ging weer aan het werk. Aan het einde van de avond zei u: "We gaan het padje inkorten".

En u zei: "Als ik je niet meer zie dan is dit de laatste keer geweest".

Nathalie/ Marion:  
We zullen u heel erg missen.

## Steunpunt verlies en rouw in Alkmaar

Op **dinsdag 16 juli** is het Steunpunt Verlies en Rouw van de Zwaan in Alkmaar weer geopend voor ieder die een dierbare heeft verloren. Je bent welkom vanaf 14.00 uur voor koffie en thee en een praatje met 'lotgenoten'. Vanaf 14.45 is er altijd een thema. Deze keer is dat 'wandelen'.

We gaan (mits het niet regent) om 14.45 uur een wandeling maken.

Het doel is om met elkaar te wandelen in aandacht. Vanuit 't Swaenennest (zo heet het huis waar het Steunpunt is) lopen we zo het Bolwerk op, de groenstrook die om de binnenstad van Alkmaar loopt. Vandaar wandelen we naar een gezellig terras voor een kop koffie of thee. Op de heenweg doen we enkele aandachtsoefeningen. De heen- en terugweg is ongeveer anderhalve km.

Wandelen is een goede manier om nieuwe frisse

energie op te doen. Doordat je in beweging bent, en je frisse lucht inademt, ga je dieper ademen en ga je je energieker voelen. Wandelen is goed tegen sombere gevoelens. Je kunt mindful wandelen, maar ook gezellig met iemand anders. Wanneer je niet mee wilt wandelen, ben je uiteraard welkom tot 14.45 voor het lotgenotencontact.



Op **dinsdag 20 augustus** is het thema 'boeken over rouw'. We praten over welke boeken jou steun hebben gegeven en delen tips met elkaar.

Voel je welkom in 't Swaenennest, Oudegracht 185 in Alkmaar. Bijdrage €5.00  
Info: Marja Ligterink 06-30088610

wat ga jij doen deze zomer?



fijne vakantie!

## Liturgisch rooster parochie bron van levend water en Corneliusparochie

Datum	H. Willibrordus Heiloo	H. Jacobus Major Akersloot	H. Adelbertus Egmond Binnen Zaterdag 19.00 of Zondag 11.00	H.M.M.Alacoque Egmond ad Hoef Zaterdag 19.00 of Zondag 11.00	O.L.V. Onbev. Ontvangen Egmond a Zee	H. Cornelius Limmen
	Zondag 10.00	Zondag 11.00			Zondag 09.30	Zondag 09.00
Zo 14-07 15 <sup>e</sup> zondag d.h.j.	Eucharistie H. Helsloot Dameskoor	W&C-viering H. Hudepohl Samenzang	<b>10.00</b> Gezamenlijke Eucharistieviering HMM Alacoque N. Mantje Soli Deo Gloria			W&C-viering H. Hudepohl Spont. koor
Za 20-07 16 <sup>e</sup> zondag d.h.j.				Eucharistie N. Mantje ZoKo		
Zo 21-07 16 <sup>e</sup> zondag d.h.j.	W&C-viering H. Hudepohl Herenkoor	W&C-viering J. Olling Samenzang	Eucharistie N. Mantje		Eucharistie N. Mantje Herenkoor	W&C-viering J. Olling Spont. koor
Zo 28-07 17 <sup>e</sup> zondag d.h.j.	W&C-viering J. Olling Dameskoor	W&C-viering K. Kint Samenzang	<b>10.00</b> Gezamenlijke Eucharistieviering HMM Alacoque N. Mantje Soli Deo Gloria			W&C-viering K. Kint Spont. koor
Za 03-08 18 <sup>e</sup> zondag d.h.j.				Eucharistie N. Mantje ZoKo		
Zo 04-08 18 <sup>e</sup> zondag d.h.j.	Eucharistie H. Helsloot Herenkoor	W&C-viering H. Hudepohl Samenzang	Eucharistie N. Mantje		Eucharistie N. Mantje Herenkoor	W&C-viering H. Hudepohl Spont. koor
Zo 11-08 19 <sup>e</sup> zondag d.h.j.	W&C-viering H. Hudepohl Dameskoor	Eucharistie H. Helsloot Samenzang	<b>10.00</b> Geb.dienst Adelbertusakker Egmond op z'n kop N. Mantje en werkgroep <b>10.00</b> Gezamenlijke W&C-viering HMM Alacoque parochianen Soli Deo Gloria			Eucharistie H. Helsloot Spont. koor
Za 17-08 20 <sup>e</sup> zondag d.h.j.				Eucharistie N. Mantje ZoKo		
Zo 18-08 20 <sup>e</sup> zondag d.h.j.	Eucharistie H. Helsloot Herenkoor	W&C-viering H. Hudepohl Herenkoor	Eucharistie N. Mantje		Eucharistie N. Mantje Herenkoor	W&C-viering H. Hudepohl Spont. koor

Datum	H. Willibrordus Heiloo Zondag 10.00	H. Jacobus Major Akersloot Zondag 11.00	H. Adelbertus Egmond Binnen Zaterdag 19.00 of Zondag 11.00	H.M.M. Alacoque Egmond ad Hoef Zaterdag 19.00 of Zondag 11.00	O.L.V. Onbev. Ontvangen Egmond a Zee Zondag 09.30	H. Cornelius Limmen Zondag 09.00
Zo 25-08 21 <sup>e</sup> zondag d.h.j.	W&C-viering parochianen Dameskoor	W&C-viering K. Kint Dameskoor	10.00 H. Adelbertus Slotviering alle pastores van de regio Cantate Deo		W&C-viering K. Kint Spont. koor	
Zo 01-09 22 <sup>e</sup> zondag d.h.j.	W&C-viering B. Leurink Herenkoor	W&C-viering parochianen Aquarius	10.00 O.L.V. Onbevlekt Ontvangen Slotviering alle pastores van de regio St. Caecilia		W&C-viering parochianen Spont. koor	
Zo 08-09 23 <sup>e</sup> zondag d.h.j.	W&C-viering K. Kint D+H-koor	W&C-viering W. van Schie Herenkoor	10.00 H.M.M. Alacoque Startviering nieuwe geloofsgemeenschap alle pastores van de regio Soli Deo Gloria		W&C-viering W. van Schie Spont. Koor	

## Vieringen door de week

### H. Willibrordus Heiloo

Zorgcentrum Overkerck: Eucharistieviering donderdag 10.00 uur  
Moeder Godskapel: Eucharistieviering vrijdag 09.30 uur

### H. Jacobus Akersloot

Zorgcentrum Strammerzoom: W&C-viering donderdag 10.00 uur

### Steunpunt H. Adelbertus Egmond Binnen

Eucharistieviering woensdag 09.30 uur

### H.M.M. Alacoque Egmond aan den Hoef

Rozenkransgebed vrijdag 09.00 uur  
Eucharistieviering vrijdag 09.30 uur

### Egmond aan Zee

Prins Hendrik Stichting: Viering derde vrijdag 15.00 uur

## Zomerrooster

Ook komende zomer is er in onze parochies een gezamenlijk vakantierooster van kracht. Het weekendrooster is zo gemaakt dat het in deze vakantiemaanden mogelijk is met de aanwezige voorgangers alle parochie-locaties draaiende te houden.

### Om welke periode gaat het?:

- Het gaat om de periode van **13/15 juli t/m 7/8 september 2019**.

### In die periode geldt voor de zondag:

- In Limmen om 9.00 uur  
- In Akersloot om 11.00 uur

Kijk altijd even goed naar het rooster in ons parochieblad of op de website.

Pastores en parochiebesturen  
Heiloo, Akersloot, de Egmond en Limmen



# De drie Egmond

## Verleden, heden en toekomst

*In dit themanummer een bijdrage van enkele van de vele werkgroepen die de Egmondse locaties rijk zijn*

### Een korte geschiedenis van de Adelbertuskerk



Tegen het eind van de 18e eeuw werd het voor katholieken in Nederland niet echt meer moeilijk gemaakt om hun godsdienst openlijk te belijden. Voor hun kerkdiensten had men het in de Egmond in de vele voorgaande jaren moeten doen met een kleine schuil-schuurkerk aan de huidige Haagdoornlaan te Egmond-Binnen, alwaar in 1784 de St. Adelbertparochie kon ontstaan.

Voortvarend ging men daarna aan het werk om een echte kerk te realiseren en te Rinnegom slaagde men erin om een kleine kerk neer te zetten voor de gelovigen van de drie Egmond. Rond 1850 was het gebouwtje te klein geworden en wist men de

middelen bijeen te brengen voor een grotere en zeker zeer fraaie kerk. Deze werd in 1859 in gebruik genomen. Aangezien het voor vele dorpelingen in de drie Egmond niet altijd eenvoudig was om de grote afstand naar Rinnegom af te leggen, streefde men naar een eigen kerkgebouw in de eigen kern. Egmond aan Zee slaagde er in 1905 in.

De katholieken van Egmond aan den Hoef behoeften ook een eigen kerk en wisten het in 1923 te realiseren. De kerk te Rinnegom bleef nu alleen over voor de inwoners van Egmond-Binnen.

In Egmond-Binnen werd toen

al veel over een eigen kerk in de dorpskern gesproken, maar het was een niet zo geweldige tijd, in de vooroorlogse jaren en de daarop volgende oorlog en had men wel iets anders aan het hoofd. Pas na de oorlog, ging het in veel opzichten langzaam weer beter en de wens om een eigen kerk te hebben leefde op.

Het kerkgebouw te Rinnegom begon inmiddels veel ouderdomsverschijnselen en mankementen te vertonen en het erheen reizen werd in toenemende mate erg bezwaarlijk gevonden. De tijd leek rijp om geld bijeen te garen en het zal duidelijk zijn dat men in Egmond-Binnen met toenemend enthousiasme aan het werk ging om ook in het eigen dorp zo snel mogelijk een eigen kerk van de grond te krijgen.

Pastoor van Teijlingen wist een aantal mensen zeer enthousiast te maken. Er werden veel persoonlijke giften gedaan en tal van acties werden ondernomen om de benodigde gelden bijeen te brengen.

In het boekje 'Herinneringen aan St. Adelbertuskerk Egmond-Binnen', uitgegeven ter gelegenheid van het

50-jarig bestaan van de kerk, staan hierover prachtige verhalen opgetekend. Zo werd het benodigde bedrag bijeen gebracht en nam de bouw van de kerk in 1962 een aanvang. Het werk werd gegund aan het plaatselijke bouwbedrijf G. Tervoort en zonen. Vele dorpelingen hielpen persoonlijk bij voor de bouw van hun kerk.

Op 12 december 1964 werd het nieuwe Godshuis gewijd. De kerk te Rinnegom werd gesloten en afgebroken. De begraafplaats aldaar bleef bestaan.

Een bloeiend parochieleven volgde. Koren, kosters, pastoors, vrijwilligers kwamen en gingen. De inwoners van de

Egmond-Binnen waren van harte betrokken bij hun gemeenschap en hun kerkgebouw.

Vijf jaar geleden werd het 50-jarig bestaan van de kerk gevierd. Nu zal de Adelbertus kerk op 25 augustus aan de eredienst worden onttrokken. Ook kerken komen en gaan.

Redactie parochieblad  
Bron van Levend Water

Teksten zijn overgenomen uit het boekje 'Herinneringen aan St. Adelbertuskerk Egmond-Binnen', december 2014



## Werkgroep voorgangers en lectoren

Uiteraard heeft de locatie O.L.V. Onbevlekt Ontvangen ook een aantal voorgangers en lectoren. Dit functioneert prima. Het was ergens in de tijd van pastoor Stolk dat de eerste lector op het priesterkoor stond. Dit was toen best wel baanbrekend en zeker daar het een vrouw betrof. Rie Genet-Wittebrood, de vrouw van Siem Genet, was de eerste lector in onze kerk.

In de loop der jaren kwamen er steeds meer mensen bij. Natuurlijk moesten deze mensen worden gevraagd. Want ja, het was best wel even een drempel waar men over heen moest. Zo maar naast de pastoor een rol vervullen op het priesterkoor, was toch wel iets nieuws. Maar naarmate de tijd vorderde waren er toch verschillende mensen, die dit aandurften. Het lezen van de lezingen en voorbeden waren primair. Echter door het afnemen van misdienaars werd de lector gaandeweg ook een assistent bij de tafeldienst en hielp mee bij de H. Communie uitreiking.

Het was in de tijd, dat Adri Oud diaken was in onze kerk, dat hij aan Gerard Belleman vroeg om een overweging voor hem te maken. Dit was met Driekoningen 1996. Gerard was in de veronderstelling dat Adri de door hem gemaakte overweging zou voorlezen. Dit bleek echter niet het geval. Het was de bedoeling dat Gerard deze overweging ook zou houden tijdens de viering.

Zo is dan ook eigenlijk de eerste "lekenvoorganger" naar voren gekomen.

Het aantal lectoren was altijd veel groter dan het aantal "lekenvoorgangers" en dat is eigenlijk wel te verklaren, want ja een overweging over de lezingen van de zondag maak je niet zo maar even. Maar in de tijd dat pastor Nico Knol de enige priester in de drie Egmondse parochie elk weekend een viering wilde hebben ontstonden er de woord, gebed en communievieringen. Door de inzet van vrijwilligers zowel voorgangers en lectoren is dat tot aan de sluiting mogelijk geweest. Afgezien van het feit dat het bestuur met het naderen van de sluitingsdatum van de kerken in Egmond Binnen en Egmond aan Zee een afbouw rooster hebben voorgesteld.

Het rooster van voorganger, lector en koster voor Egmond aan Zee is jarenlang opgesteld door Ank Reijne en sinds het overdragen van de vele taken die Ank behartigde is deze taak nu voor Ed Burgmeijer weggelegd.

We hebben in Egmond aan Zee altijd een trouwe, serieuze groep voorgangers en lectoren gehad waar we als parochie enorm trots op zijn.

Kees Kager

## Het kerkje aan de zee

In dit stuk wil ik een beknopt overzicht geven over de kerk O.L.V. Onbevlekt Ontvangen in Egmond aan Zee. Maar dat valt niet mee om een kort overzicht weer te geven over een parochie die bijna 115 jaar bestaat.

Ik ga het toch proberen.

Op 8 december 1904 werd begonnen met de bouw van een Rooms Katholieke kerk in Egmond aan Zee.

Dit gebeurde onder de eerste pastoor en wel pastoor Pichot. Tijdens de bouw werden de vieringen gehouden in een 'schuurkerk' schuin tegenover de huidige kerk. Daar dit plaats vond in het jubeljaar van de dogmaverklaring van Maria Onbevlekt Ontvangen werd dit de naam van de parochie. In 1905 werd de nieuwe kerk in gebruik genomen.

Voor die tijd was Rinnegom de plaats waar de enige kerk voor de Egmonders stond. Doordat er in Egmond aan Zee een nieuwe kerk verscheen, verlieten veel kerkgangers, vooral uit Egmond aan Zee, maar ook uit Egmond aan den Hoef de kerk in Rinnegom. Dit betekende voor die kerk een flinke aderlating.

Daarom moest de nieuwe parochie in Egmond aan Zee gedurende 20 jaar Rinnegom financieel ondersteunen. Toen op 1 maart 1923 er in Egmond aan den Hoef een nieuwe kerk werd gebouwd, verlieten weer veel mensen uit Egmond aan den Hoef de kerk in Egmond aan Zee. Opnieuw moest Egmond aan Zee financieel bijspringen. Op last van het bisdom moest de parochie van Egmond aan Zee zijn grootste gedeelte van zijn opbrengsten afstaan aan de nieuwe parochie in Egmond aan den Hoef.



Dit omdat Egmond aan den Hoef nu de grootste parochie was. Met pijn en moeite bedongen de kerkmeesters een verdeling van ieder de helft.

In dit jaar 1923 werd ook de eerste Montfortaanse pastoor aangesteld en wel pastoor Hupperts. Dankzij de inzet van de Montfortanen kon men in Egmond aan Zee, ondanks de moeilijke jaren, het hoofd boven water houden 28 April 1927 werd de nieuwbouw en verbouwde pastorie ingezegend.

In 1939 werden er nieuwe kruiswegstaties aangeschaft

en naar mijn weten hangen die er tot op de dag van vandaag.

Tijdens het pastoraat van pastoor Toebosch brak de oorlog uit. De Egmonders moesten evacueren en de kerk werd ontruimd. Pater de Waard, die als quasi kapelaan de weinig overgeblevenen in Egmond aan Zee bezocht kreeg een Ausweisz om de parochie te betreden en nam zo de zielzorg van pastoor Toebosch waar. Op 21 juni 1945 keren de pastoor en paters voorgoed weer terug.



Op enkele gezinnen na is heel de parochie weer teruggekeerd. In 1947 wordt de nieuwe luidklok in gebruik genomen, omdat de oude in de oorlog was verdwenen. De Duitsers hadden dit materiaal nodig om wapens te maken. Of dit is gelukt is niet helemaal duidelijk, daarover zijn meerdere verhalen in omloop.

Na de oorlog wordt er naast de wederopbouw van het land ook hard gewerkt om de parochie weer op te bouwen. Met inzet van de Montfortanen en vele vrijwilligers lukt dit prima. Zo lezen we in de naslagwerken van diverse gebeurtenissen en activiteiten, waarvan ik er enkele opnoem. 1959 waren er in het hoogseizoen op een zondag 6 H. missen. Om 7 uur, 8 uur, 9 uur, 10 uur, de hoogmis om half twaalf en 's avonds om half acht.

25 augustus 1962 kreeg men toestemming van burgemeester Bakker om een nieuwe school te bouwen. Het schoolgebeuren viel ook onder het kerkbestuur. In 1963 werd de nieuwe school ingezegend. In 1968 werd de woning van de hoofdmeester het huidige parochiehuis.

In 1969 werd het dameskoor opgericht en in 1970 werd er een nieuw kerkorgel aangeschaft. Dit orgel werd in 1974 afgebouwd en werden er twee registers aan toegevoegd.

In 1984 woonde alleen pastoor Stolk nog in de oude pastorie. Het gebouw vergde steeds meer onderhoud. In 1987 werd daar de laatste kerkvergadering gehouden. In 1993 werd de parochie door de Montfortanen weer teruggegeven aan het bisdom. Omstreeks die tijd werden ook de eerste stappen gezet voor de samenwerking van de drie Egmondse parochies. Vanaf het jaar 2000 was pastor Knol de pastor voor de drie Egmondse parochies met als thuisbasis Egmond Binnen. Overigens had pastoor Stolk bij zijn benoeming, dat was ver voor deze tijd, al van het bisdom te horen gekregen, dat hij mogelijk ooit pastoor van de drie parochies zou kunnen worden. Pastor Knol zette de eerste stappen tot een gezamenlijk bestuur van de

Egmondse parochies. De daarop volgende stappen zijn bekend. Vanuit deze bestuurlijke structuur ontstond op aandringen van het bisdom uiteindelijk de fusie met de buurtparochies Akersloot en Heiloo en bestuurlijke samenwerking met Limmen.

En nu anno 2019 sluit per 1 september ons kerkje zijn deuren. Een parochiegemeenschap die zich door de jaren heen kenmerkte als een warme, hechte en trouwe geloofsgemeenschap. Helaas is vanaf die datum het kerkje aan de zee ter ziele.

Dit was een globaal overzicht van 115 jaar kerk in Egmond aan Zee. Het is de bedoeling dat er, als ik er mee klaar ben, een groter historisch overzicht met de nodige details en wetenswaardigheden van de kerk en de parochie op de website zal komen.

Kees Kager.

## Vieringen Prins Hendrik Stichting

Hierbij een kort verslag over de kerkdiensten in de Prins Hendrik Stichting in Egmond aan Zee. Iedere 3<sup>e</sup> vrijdag van de maand is er een eucharistie viering met pastor Mantje.

Deze viering is tegenwoordig in de regenten kamer op de 1e verdieping; in het verleden was het in het restaurant en ook wel in de kelder toen pastor Nico Knol nog vooring.

Wij zijn met 4 vrijwilligers dan aanwezig om de mensen te motiveren en wij halen ze op van hun kamer, veelal in de rolstoel om de viering bij te wonen. Er is dan meestal net genoeg plek

voor iedereen; gemiddeld zijn we dan met ca. 25 personen.

Na de viering drinken we koffie met een koekje erbij. Daarna zorgen wij dat iedereen weer terug is op hun eigen kamer of in de huiskamer.

Hoe de toekomst zal zijn, we zullen zien! Tot heden word het goed bezocht.

Ook mensen van buiten kunnen de vieringen bezoeken.

Margreet Blekemolen

## Bloemengroep H.M.M. Alaoque: verleden, heden en toekomst

De bloemengroep is ontstaan nadat mevrouw Miep de Waard- Kuiper door gezondheidsproblemen van haar man niet meer de kerk kon versieren. In die tijd was Pastoor Tromp onze parochie priester. Miep had aan mevrouw Groot - Dirkson gevraagd of zij dit van haar wilde overnemen. Omdat het mevrouw Groot te veel leek om alleen te doen, gaf zij aan dat ze het wilde doen als er andere mensen waren die haar konden helpen. Zo is in 1976 ons groepje ontstaan. Het bestond toen uit:

mevrouw Groot, mevrouw Schuit - Hille, Janny Swart en Annie Hopman. Door de jaren heen hebben diverse dames deel uitgemaakt van onze groep. De eerste jaren waren er veel trouwerijen en huwelijks jubilea en waren wij vaak een hele ochtend met een groepje bezig om alles mooi te maken. Kerstmis was altijd een hele

dag in de kerk.

Ook bij andere hoogtij dagen waren wij vele uren bezig. Ook de voorbereiding nam veel tijd in beslag.

Nu is het wat dat betreft wat rustiger maar het blijft altijd veel werk.

Dit doen we overigens met veel



plezier.

Op dit moment zijn wij met 9 dames, verdeeld in groepjes van 3 personen. Elk groepje heeft 4 weken de beurt om de bloemen te verzorgen.

Heel veel plezier hebben wij van de bloemen uit de pastorietuin. Ook de schooltuin mogen wij niet vergeten. Wim Noteboom heeft altijd wel wat moois voor ons. Ook komen er veel bloemen uit onze eigen tuinen. Hierdoor kunnen wij de kosten laag houden.

De toekomst is onzeker, want ook wij worden een dagje ouder en het kan niet zo zijn dat wij, van de locatie Margaretha Maria Alacoque, alles op moeten vangen nu we van 3 naar 1 locatie gaan.

Dit geldt natuurlijk voor alle werkgroepen.

Laten we elkaar versterken en er samen voor gaan!

Met vriendelijke groet,  
Annie Hopman

## Maria Bedevaarten Egmond

Het is allemaal begonnen onder de naam "Heil der zieken" waar vele dorpsgenoten eenmaal in het jaar een donatie aan gaven van één gulden vijftig. Met die bijdrage werden er mensen die dat nodig hadden, geholpen een reis naar Lourdes te maken. Vaak waren dit zieken en oudere mensen die dan met de trein werden vervoerd en in Lourdes in een hotel of het ziekenhuis werden opgevangen en verzorgd.

De reizen werden jarenlang georganiseerd door Cor Apeldoorn en zijn dochter Sjaan Melker-Apeldoorn. Hierna heeft Sjaan het overgenomen met de hulp van andere dorpsgenoten. Dat heeft ze 35 jaar met liefde

gedaan.

In 2005 gaf Sjaan aan te willen stoppen. Wim en Rie Apeldoorn en Sjoek Hopman-van Balen namen het van haar over. Ook Joke Bakkum-Gaarthuis wilde de groep ondersteunen. Bij notaris Bos werd alles vastgelegd. En de naam veranderd in 'Stichting Maria Bedevaarten Egmond-Binnen'. Sjoek Hopman, Joke Bakkum en Rie Apeldoorn, gingen aan de slag. De collectanten die er al waren, werden bijeengeroepen en alles uitgelegd over de nieuwe plannen. Ze waren enthousiast. Zo zijn wij vanaf 2005 al bezig. Het bestuur veranderde en werd uitgebreid met een voorzitter Tjip Vonk, Sjoek Hopman werd secretaris, en Rie Apeldoorn penningmeester.

Angie Apeldoorn verzorgt de laatste jaren het vele computerwerk. Ook de naam werd veranderd in 'Maria Bedevaarten Egmond', omdat er ook in Egmond aan de Hoef en Egmond Zee donateurs werden geworven. Elk jaar in september gingen de collectanten de deuren langs om de contributie op te halen. Dat werd te bezwaarlijk en de acceptgirokaarten kwamen er voor in de plaats. Met als bijlagen het verslag van het afgelopen jaar dat ze in de brievenbussen konden doen. Met het geld dat werd overgemaakt zijn er vele dorpsgenoten geholpen die graag een reis naar Lourdes wilde maken maar niet genoeg financiële middelen hadden. Eerst waren we nog lid van de VNB 'vereniging nationale Bedevaarten'. Maar daar wilden men het geld centraal beheren. Als organisatie vonden wij dat niet

prettig, wij hielden dat zelf liever in beheer. Ook dat kwam goed en met reis bureau 'Bak' regelden we dan het organiseren van de reizen, wat prima lukte. Ook was er altijd een priester mee. Jaren Frans Verhoogt, later pastor Nico Knol, ook pastor Overmars en pastor Mantje zijn mee geweest. De tijden veranderden. Eerst hadden we wel 8 mensen die mee gingen, maar ook dat werd en wordt minder. Hoe het verder zal gaan weten we nog niet, ook wij zijn op zoek naar vervanging. Het opgeven zal zwaar vallen maar we hopen dat er opnieuw mensen zijn die zich voor dit goede doel in willen zetten.

Met deze woorden een kleine uitleg wat de stichting 'Maria Bedevaarten Egmond' de afgelopen jaren heeft gedaan.

Opgeschreven en verteld door Rie

## Caritas Egmond aan den Hoef



Beste mensen,

Een oproepje via de mail of wij iets op papier wilden zetten over het ontstaan van de Caritas. In mijn beleving is de Caritas min of meer een afscheiding van de St. Vincentius Vereniging of te wel het Armenbestuur. Bij navraag bleek het inderdaad een afsplitsing te zijn van het Armenbestuur. Kent U nog de houten blokken aan het begin van de kerkbanken met drie

gleuven er in met de tekst: 'kerk- armen en studenten'.

Toentertijd werd er al ingezameld. Heel vroeger konden de parochianen een beroep doen op de kerk wanneer zij in geldnood zaten. Denk maar aan de rekeningen van de kolenboer, kruidenier of huisarts. Nu was onze huisarts Dr. Moons+ niet zo van de rekeningen, maar toch de tandarts en een nieuw gebit dat waren toch hele uitgaven. Het was in die tijd echt geen vetpot. Men stelde daarom ook die vraag zo lang mogelijk uit om een beroep te doen op de kerk. Het kon soms gewoon niet langer en de trots moest opzij gezet worden.

De kerk was een goed alternatief. Zo is het Armenbestuur op gegaan in de Caritas of te wel PCI. {Parochiële Caritas Instelling}.

In bepaalde parochies worden er nog steeds renteloze leningen verstrekt aan mensen die tijdelijk/onbedoeld in een geldcrisis zijn beland. Een aantal namen die onder de

ouderen toch een herinnering oproepen zijn o.a

Dhr. Klaas Kuiper van de Oldenborghweg, Mevr. Ranzijn-Berger, Mevr. Belleman-Kok, Mevr. Gre Kuiper-Hooijmans, Mevr. R. Schuijt-Hollenberg, Broeder Piet, Mevr. Dieuw Tervoort-Molenaar, Lida Eeltink, Lida de Wit, Riet Bisschop, Annie van der Velden, Sjaan Reinders, Pauline Idema en Ellie Bijman-Ranzijn. Ieder heeft op haar of zijn manier een steen{tje} bijgedragen aan de tot stand komen van de Caritas. Dit zijn zomaar een aantal namen die mij te binnen schieten. Ongetwijfeld zal ik een heleboel namen niet hebben genoemd. Sorry, als U naam er niet in voorkomt terwijl U als bestuurder wel actief geweest bent.

*Lees verder op de volgende bladzijde*



Dat is het gevaar van namen noemen!!

De Caritas in deze huidige tijd is meer dan een bezoekje bij ziek en zeer, een kaartje met verjaardag etc. denk maar aan de voedselpakketten, eten à la coque, de kerstmiddag, ziekendag en het Witte Donderdag boeketje.

Door het samengaan van de HALE hebben we ook meer overleg met de andere locaties.

Gelukkig hebben wij in Egmond aan den Hoef een goed team met elkaar  
Want een ding is duidelijk,  
VRIJWILLIG IS NIET  
VRIJBLIJVEND.  
Er zijn voor elkaar en

Omzien naar de Ander, daar gaat het om in deze maatschappij.

EN DAT IS CARITAS.

Namens ons team  
een warme groet van de  
voorzitter  
Rineke Houtenbos-Dekker

## Verleden - Heden - Toekomst in de R.K. kerken



Namens de avondwake groep Egmond aan den Hoef, ben ik gevraagd iets te schrijven. Deze keer vind ik niet de juiste woorden in mijn hoofd en krijg ik steeds niets op papier. Vandaag is de einddatum van inleveren en zal ik proberen u iets te schrijven. Het lijkt nog zo kort geleden dat wij samen gingen werken in 'bron van levend water'. Nu enkele jaren verder sluiten de R.K. kerken in Egmond aan Zee en Egmond Binnen. Het stromen van levend water wordt nu anders vanuit de bron. Wij kunnen niet zonder water en zonder elkaar. Water omarmt levenskracht. In de kerk gebruiken wij water bij religieuze handelingen. Mensen en kerk zijn, kunnen niet zonder water.

In Egmond aan den Hoef zijn in de werkgroep avondwake Eef Belleman, Anny van Slooten, Hetty Ulaga, Laura Habraken, Alie Ranzijn en Marianne de Waard, de verbinding van en naar de familie. Wij proberen op de achtergrond een

schakel te zijn van verleden – heden – toekomst, om in een wake met elkaar zorgvuldig uw herinneringen te laten voortleven in respect naar en voor elkaar.

Naar de toekomst is onze wens groot om verbinding en combinatie met de avondwake groepen van Egmond aan Zee en Egmond Binnen te zijn. De durf om te verbinden met dat wat je voelt in Egmond aan den Hoef, bij dat wat u loslaat in Egmond Binnen en Egmond aan Zee.

Graag wil ik onderstaand gedichtje van Toon Hermans met u delen. Een gedichtje over water, verleden, heden en toekomst.....

### **ZEE**

*Ik wil alleen zijn met de zee, ik wil alleen zijn met het strand, ik wil mijn ziel wat laten varen, niet mijn lijf en mijn verstand.*

*'k wil gewoon een beetje dromen, rond de dingen die ik voel, en de zee, ik weet het zeker, dat ze weet wat ik bedoel.*

*'k wil alleen zijn met de golven, 'k wil alleen zijn met de lucht, 'k wil luist'ren naar mijn adem, ik wil luisteren naar mijn zucht.  
'k wil luist'ren naar mijn zwijgen, daarna zal ik verder gaan, en de zee, ik weet het zeker, zal mijn zwijgen wel verstaan.....*

De durf van verbinden, wat je voelt en wat je loslaat, zorg dragen voor elkaar.  
Niemand kan en wil invullen, hoe het voor u voelt.

Wij hopen er voor elkaar te kunnen zijn. Samen zijn wij sterk, groeiend naar de toekomst. Wij denken aan u en onze wens is, wij laten u niet los. Hopend op 'samen verder'.

Namens de avondwake groep,  
Marianne de Waard.

## De Tuin- en Onderhoudsgroep Egmond aan den Hoef

In het verleden was er niet bepaald een groep, maar meer kun je spreken van gelegenheidswerkers. Ik noem dan Piet Groot, Jan Hopman, Jan Kuiper en af en toe een loslopende, goedwillende parochiaan voor als er weer een klusje was. Dat was eigenlijk geen goede situatie. Tot de toenmalige pastor Wildoër mij aansprak met het verzoek een groep bij elkaar te sprokkelen, die op een vaste dag in de week konden komen en de tuin onderhanden zouden nemen. Het betrof niet alleen de tuin, maar daarover later meer.

Ik ben toen op de fiets gestapt, er waren toen nog geen e-bikes en heb een aantal mannen bereid gevonden. Ik weet nog dat ik bij Tom Orij in de schuur stapte (ik zal het nooit vergeten) en Tom vertelde waarvoor ik kwam. Ik was kwalijk uitgesproken toen Tom de legendarische woorden sprak 'ja, dat wil ik wel'. Sindsdien komen wij elke woensdagmorgen bij elkaar, drinken om 09:30 uur koffie, bespreken de voetbal, de fusie van de drie clubs, het kaarten, klaverjassen en pandoeren. Kortom, het is een gezellige boel. En er wordt natuurlijk ook nog gewerkt.

De eerste tijd was het aldoor maar schoffelen.

De brandnetels stonden één meter hoog. In het najaar gingen we bij de kwekers om

bollen vragen, die we natuurlijk kregen. Ondertussen wist het kerkbestuur ons ook te vinden als er in de kerk was. O.l.v. Piet Ruiter is en wordt menige klus aangepakt. Wat denkt u wat een werk het geweest is, dat wij de kerk geschilderd hebben?!? Piet Sentveld met zijn ervaring als steigerbouwer, die we van de firma Tervoort te leen kregen. Die steigers dan, hè! Dan nog de bouw van de Ontmoetingsruimte en de Mariakapel. Dan hebben we ook nog twee vakbekwame metselaars die altijd bereid zijn kleine klusjes te doen.

Ook op ons noeste werkers is het woord van toepassing 'wij worden ouwer, maar niet gauwer' en ook voor ons komt er een tijd dat wij moeten

stoppen, helaas. En nu met de aanstaande kerkenluiting zou het toch wel prachtig zijn als er mensen uit Egmond-Binnen en Egmond aan Zee zijn, die onze groep komen versterken.

Dan heb ik zelf nog enige wensen, die misschien wel wensen zullen blijven, maar we zien wel. Ten eerste zou ik graag een grote, rode beuk in de achtertuin willen hebben en een Gleditsia. Ten tweede een gemetselde Mariagrot in de tuin. En dan is er nog het nodige straatwerk, waar ik zelf geen kans meer toe zie.

Dus ik besluit dit herderlijk schrijven met 'hout goede moet en wilt volherden, wat niet en is, dat kan nog werden'.

Frans Hilbers



## Kerkwerksters

Even een berichtje over onze kerkwerkstersclubje.

Wij zijn een trouwe, actieve groep van 12 personen. Om de 8 en het laatste jaar om de 10 weken werd er op een maandagmiddag druk (koper)gepoetst, geveegd en gedweild, zodat alles spik en span was.

In ander half uur tijd rook het weer lekker fris in de kerk.

Ondertussen was er koffie gezet; daar hadden we inmiddels wel trek in en.....we zorgden, dat er altijd iets lekkers bij de koffie was.



Vele verhalen gingen over en weer; we hebben er wat afgelachen.

Als er iemand stopte, dan was het eigenlijk alleen, vanwege lichamelijke klachten.

Er werd dan bijvoorbeeld iemand opgetrommeld van de tennisclub (eerst proberen), maar vanwege de gezelligheid gebleven.

Laatst gingen we met z'n allen uit eten, wij willen dit graag jaarlijks blijven doen, zodat we contact blijven houden.

We kijken terug op een fijne werkzame, maar gezellige tijd; uiteraard zullen we deze maandagmiddagen gaan missen.

Groeten van de kerkwerksters  
van het kerkje aan zee.

Joke, Riet, Bea, Bets, Lena, Petra, Lia, Toos, Alie,  
Kitty, Rina en Marja

## Contactpersoon opgave intenties

Contactpersoon voor opgave van de intenties in de St. Adelbertusparochie ben ik geworden in de maand maart 2005.

Mevrouw Nel Schuit zocht een opvolger voor dit werk en vroeg aan mij of het me wat leek. Zij heeft het heel veel jaren met hart en ziel behartigt, maar door privé-omstandigheden is zij er mee moeten stoppen.

Destijds waren het nog stukjes in het Sursum Corda, het Weekblad voor het Dekenaat Alkmaar. Het blad werd gedrukt bij Drukkerij Uitkijkpost in Heiloo en was niet kosteloos. Het abonnement was € 17,50 per half jaar en € 30,00 per jaar.

Ik kan me nog goed herinneren dat de heer Piet Orij uit

Rinnegom het blad heeft bezorgd bij de abonnees en later heeft Theo de Groot dit overgenomen, zij moesten door weer en wind zorgen dat het blad op tijd bij de parochianen in de bus kwam. Donderdag 16 maart 2006 was de laatste uitgave van het Sursum Corda.

We zijn nu juni 2019 en ben ik nog steeds contactpersoon voor de intenties en ik hoop dit nog wat langer te mogen en kunnen doen voor de gemeenschap in Egmond Binnen en ik dank hen voor het vertrouwen in deze.

De St. Adelbertuskerk gaat jammer genoeg sluiten, onze mooie grote kerk, waar ook ik

vele speciale herinneringen heb liggen.

Na de inzegening en ingebruikstelling van de kerk zijn wij als 2<sup>e</sup> bruidspaar in de kerk getrouwd, doopsel van onze kinderen, 1<sup>ste</sup> communie en andere feestelijke Vieringen, maar ook uitvaarten van mijn naaste familieleden hebben we meegemaakt.

Wij gaan nu naar Egmond aan den Hoef om te vieren.

De woensdagochtend viering mag gelukkig nog blijven doorgaan, waar deze trouwe kerkgangers heel blij mee zijn, de pastorie wordt hiervoor ingericht.

Tineke Rozen

## Dageraadsmis Adelbertusakker

Na het sluiten van de kerk zijn we blij dat de dageraadsmis niet verdwijnt. Pastor Mantje is bereid om in deze viering voor te gaan waar we heel blij mee zijn. Het blijft heel bijzonder om zo vroeg op de Adelbertusakker te zijn. De begeleiding met zijn gitaar en zang van oude kerstliederen door Jean Hazelager is zo bijzonder. Het is heel mooi om de kerst zo te beginnen. Er zijn mensen die het moeilijk hebben en tegen de kerstdagen op zien en vertellen dat ze door zo samen te vieren deze dagen aan kunnen. We hopen dit nog lang te kunnen doen.

Namens de werkgroep  
Anneke de Boer.



## Liturgiegroep H. Adelbertus

De prille voorloper van de liturgische werkgroep ontstond toen enkele ouders van kinderen die hun 1<sup>e</sup> Communie zouden gaan doen, het er niet mee eens waren dat dit pas in september zou gaan gebeuren (normaal was mei). We vormden een groepje dat met hulp van mevrouw Glorie de kinderen ging voorbereiden. Dit werkte erg goed en er werd een mooi feest van gemaakt.

Dit smaakte blijkbaar naar meer, want we werden gevraagd om ook mee te doen met het catechese project op school en ter afsluiting een viering voor te bereiden in de kerk. We hadden toen een pas gekozen en erg actieve parochieraad die allerlei nieuwe plannen had. Zo werd er o.a. ook een groep lectors gevormd. We kregen eerst een soort cursus over wat er van ons verwacht werd en leerden o.a. het gebruik van de microfoon en duidelijk spreken. Dit alles gebeurde toen Pastoor Wijte aan het bewind was. We spreken van 1973!!!

Toen Pastoor Wijte vertrokken was, werd er onder leiding van Loek Seebold een echte **liturgische werkgroep** gevormd en kregen we

ook cursussen aangeboden om ons meer inzicht te geven in wat de liturgie echt betekent. Toen pastor Klück kwam heeft hij ons altijd enorm gestimuleerd om er verder mee te gaan en kregen we ook alle ruimte om het uit te proberen. Ook zijn er enkele begonnen met in de Avondwake voor te gaan. Ook in de woensdag viering melden zich mensen als lector aan. Zo zijn er heel veel verschillende mensen actief betrokken geweest bij de werkgroep, als u een regelmatige kerkganger bent geweest, kent u ze vast nog wel.

En tot op de dag van vandaag zijn we nog steeds met 6 dames druk bezig om woord-communicievieringen voor te bereiden en als lector te helpen bij de eucharistievieringen. Van deze 6 dames zijn er 3 die al vanaf het begin bij de liturgische werkgroep betrokken zijn. Helaas gaan we afscheid nemen van ons kerkgebouw, maar weet dat we nog actief blijven in de viering van de woensdagochtend. Daar zullen we u dan ook graag ontmoeten.

Namens de werkgroep Liturgie  
Fia Drost

## Mijn werkzaamheden bij O.L.V. Onb. Ontvangen

Toen ik in 2002 geen bakkerij meer had, werd ik benaderd door Kees Kager en Jan de Groot om zitting te nemen in het kerkbestuur. Ank Reijne had te kennen gegeven dat ze wilde stoppen met het kerkbestuur en mij een jaartje laten meelopen om haar taken over te nemen. Ze was ook gesprekleidster met vergaderingen maar dat ligt me niet zo. Ik doe liever iets en zodoende heb ik de roosters gemaakt voor lectoren en kosters. Zelf was ik ook al koster sinds 2002. Onder pastor Nico Knol heb ik verschillende vergaderingen meegemaakt met de 3 Egmondse parochies. Siem Hopman was de eerst aanspreekbare koster en hij heeft samen met Arie Breed alle avondwakes/uitvaarten verzorgd. Nadat Siem ziek geworden is in 2015 heeft hij mij gevraagd die taak op mij te nemen en voor die eer ben ik hem nog dankbaar voor. De sproei installatie voor de kerktuin heb ik ook met Siem en Cees Baltus aan mogen leggen en een heleboel geleerd. Dan was het "joy loister oit" bakker en stoffeerder, en dan werd het uitgelegd hoe het moest. Nu doen we al ongeveer 16 jaar, met Cees Smit, de tuin schoffelen en snoeien. Iedere maand neem ik de meterstanden op van kerk en parochiehuis en wordt opgestuurd naar

het secretariaat. Zo maak ik ook ieder nieuwe maand een schema voor het mededelingen kastje aan de kerk waar de Egmondse kerkdiensten zijn.

De brievenbus loop ik regelmatig na voor de post maar de laatste tijd gaat het meeste via het secretariaat in Egmond a/d Hoef.

Voor de gein zeg ik weleens dat ik nooit dakloos wordt omdat ik een **slutel** heb van kerk, parochiehuis, tennisbaan, oude postkantoor waar de papierkar staat en de oud papier bak bij de sporthal. O ja, ik heb ook nog een "keetje" op m'n tuintje op de Hoef.



Groetjes en veel  
gezondheid,  
Ed Burgmeijer

## Met koffie meer gezelligheid!!!

Ik ben één van de koffiezetters in de Hoef. Er wordt een rooster gemaakt en als iemand niet kan, wordt er onderling geruild. Dat is nooit een probleem. De eucharistie viering mag dan wel het hoogtepunt van de zondag zijn, maar dat kopje koffie na de mis is zeker zó belangrijk. We komen een half uur van tevoren en zetten met plezier koffie. We zetten de tafels en de kopjes klaar, koorleden of vroege kerkgangers helpen daarbij geregeld even mee, enz.... we hebben er

zelfs een koekje bij. Als het een beetje meezit, is er een zélfgebakken koekje! En als er écht iets te vieren valt, zoals bv een jubilaris, of een andere bijzondere gelegenheid, dan hebben we er zelfs een gebakje bij. Dat is dus niet verkeerd. De koffie is een goed bindmiddel voor gezelligheid en om even de dagelijkse beslommeringen te vergeten of te bespreken. Er wordt wat af gebabbeld, maar dat is ook de bedoeling. Met het afruimen helpen vaak mensen even mee en onze Joost is een expert met het

vullen van de vaatwasser. Meestal krijgt hij alles er wel in. Dit gebeuren is een bijzonder moment na de eucharistie viering en het wordt ook zeer gewaardeerd. We hopen dan ook, dat in de toekomst, de kerkgangers van Egmond Binnen, als ook die van Egmond aan Zee ons weten te vinden. Wij heten ze van Harte Welkom!

Trees Wokke





## Werkgroep Kruisweg

Eigenlijk kan je dit geen werkgroep noemen, maar het is een groepje vrijwilligers die 1 keer per jaar een bijdrage levert aan de liturgie van onze kerk.

Op Goede Vrijdag wordt er al sinds vele jaren de Kruisweg gehouden. Hoeveel jaar dat geleden is, weet ik niet meer. Ank Reijne, Siem Hopman (de koster) en ondergetekende zijn er ooit mee begonnen. Later nam Henk Blekemolen de taak van Ank over en nog wat later nam Kees Kager het kruis over van Siem. Ank stond op het priesterkoor en las de teksten bij de kruiswegstaties voor. Siem droeg het kruis en samen met hem liep ik langs de

kruiswegstaties in de kerk. Ook ik nam een gedeelte van de tekst voor mijn rekening en dit werd dan beantwoord door de mensen in de kerk. Het koor dat tijdens de kruisweg in de kerk zat, zong daarbij de behorende liederen.

Elk jaar bezochten er toch wel een aantal parochianen deze kruisweg. Dit jaar helaas voor het laatst. Deze keer werd het met veel devotie afgesloten.

Alie de Waard zorgde altijd dat het kruis met enkele rode rozen en wat palmtakjes was omgeven.

Lia de Jong.

## Cantate Deo uit Egmond Binnen

Ook voor Cantate Deo geldt, dat zij op 25 augustus de slotviering zullen verzorgen.

Er is met medewerking van velen een mooie viering tot stand gekomen. Wat is een mooie viering als je weet dat voor vele parochianen dit ook de laatste keer zal zijn.

Bij het koor Cantate Deo zingen ook leden, die bij Jubilate hebben gezongen. Jubilate is op een goed moment gestopt, omdat er geen leden meer bij kwamen en daardoor het koor niet meer kon bestaan.

Mevrouw Apeldoorn wilde toch graag dat er bij uitvaarten en trouwerijen een koor zou staan en is er in overleg met Joke Trom gesproken en na telefonisch overleg met Marlies Meiners is besloten om een koor te starten dat gevraagd zou worden bij speciale vieringen. Joke heeft enkele koorleden uit Egmond aan den Hoef gevraagd en er is er al jaren repetitie op woensdagochtend van 10.30 uur tot 11.30 uur. Ook is Jan Schuit een zeer trouwe organist waar je goed op kunt bouwen.

Na de repetitie wordt er koffie gedronken en daar wordt ook nog regelmatig gezongen. Er zijn vele uitvaarten geweest

waarbij Cantate Deo de zang heeft verzorgd.

Vanuit de koorleden kwam het verzoek om ook de weekeindvieringen te verzorgen. Er is gestart met het instuderen van diverse 2 of 4 stemmige missen, maar ook 4-stemmige tafelliederden, liederden van Taizé.

Cantate Deo is een allround koor geworden.

De repetities zullen doorgaan tot 22 augustus. Zoals vermeld is de slotviering op 25 augustus en dan zullen de leden blijven doorzingen in Egmond aan den Hoef. Ook de leden van het eerste uur van Jubilate zullen Soli Deo Gloria gaan versterken.

En daarna zullen de woensdagochtenden een ander karakter krijgen. Dat geldt voor het koor, maar ook voor de organist en de dirigent.

En wat de toekomst brengt dat is altijd een vraagteken.

Leden Cantate Deo

*Hieronder informatie uit:*  
Herinneringen aan St. Adelbertuskerk—Egmond-Binnen.  
Ter gelegenheid van 50 jaar kerk.

Het kerkkoor is ontstaan in 1944, de kasboeken zijn nog aanwezig.

Gezongen werd in de Rinnegommerkerk en vanaf 1964 in de St. Adelbertuskerk.

Voordat het Cantate Deo is geworden waren de dirigenten en organisten

- Dorus Swart – organist
- Jan Schuit – organist
- De heer Krimp - dirigent
- De heer Jan Hopman - dirigent
- Cor Lute – dirigent
- Dhr. Jonkers
- Loek Seebolt
- Hans Mulder

De hoogtijdagen waren o.l.v. Hans Mulder waarbij de huidige koorleden uit Egmond Binnen nog terugdenken aan de kroningsmesse van Mozart met een klein orkest, gezongen in het jaar 1976-1977.

Het koor is opgehouden te bestaan toen Jacqueline Elemans de laatste dirigent was van het kerkkoor Jubilate.

## Ziekentriduüm Onze Lieve Vrouw ter Nood in Heiloo

Zo ver ik weet is mevrouw Rie Duinmeijer-Zentveld in de vroegste jaren de contactpersoon van de St. Adelbertparochie voor het Ziekentriduüm geweest en is zij jarenlang met veel toewijding de mensen gaan bezoeken om hen uit te nodigen voor het Ziekentriduüm in Heiloo en vervoer te regelen.

Ik weet jammer genoeg niet hoe lang zij dit heeft gedaan, het waren wel heel veel jaren.

Ik zelf kan me nog herinneren dat er 'vroeger' ook zieken met bed en al in de Kapel aanwezig waren en verzorgd werden door de gediplomeerde verpleging.

Nu worden de mensen gebracht met auto's en bus door vrijwilligers en de

verzorgers ter plaatse zorgen dat een ieder met rolstoel of booster een mooi plekje in de Kapel heeft.

De Kapel heeft een metamorfose ondergaan, de banken zijn weg gehaald en er worden gemakkelijke tuinstoelen met kussens neergezet, dit wordt ieder jaar gedaan door een groep jongelui uit Heiloo.

Hannie Schuit-Orij heeft het stokje van Rie Duinmeijer-Zentveld overgenomen en zij heeft ook een aantal jaren met veel liefde de mensen bezocht, uitgenodigd en vervoer geregeld voor diegene die dat niet hadden.

Na het overlijden van Hannie in 2013 werd er aan Joke de Waard-Kortmann gevraagd of zij deze taak wilde overnemen en Joke vroeg mij erbij als hulp.

Het Ziekentriduüm bestaat uit drie heel mooie verzorgde dagen van de Eucharistie vieren, bidden, ontmoeten, samen koffiedrinken, ontspanning, lunchen in de grote Kapel of in het Oesdom van het Onze Lieve Vrouw ter Nood, dit alles tegen een kleine vergoeding.

Dit jaar gaan er 13 personen, vanuit de St. Adelbertparochie, 1 of meerdere dagen naar het Triduüm, dat wordt gehouden op 2-3 en 4 juli 2019.

Wij doen dit met veel liefde en plezier en willen dit blijven doen zolang het mogelijk en er ook animo voor is.

Joke de Waard-Kortmann en  
Tineke Roozen

## Wijziging kerkhofadministratie Sint Adelbertus—Rinnegom

Na vele jaren de kerkhofadministratie onder de hoede te hebben genomen, hebben mevrouw Fia Drost-Mul en mevrouw José Boersen hun functie met ingang van 1 juni 2019 overgedragen aan mevrouw Anneke Koopman – Hollenberg en ondergetekende. Met grote toewijding en zorg hebben beide dames zich altijd ingezet, We zijn hen hier dankbaar voor.

Sinds kort zijn we overgegaan op een nieuw kerkhofadministratiesysteem. U zult begrijpen dat, naast het thuisraken in de administratie van Rinnegom, ook dit tijd vraagt.

Aan dit nieuwe systeem kunnen wij o.a. afbeeldingen van de grafmonumenten toevoegen. Daardoor kan het gebeuren dat u de komende tijd vrijwilligers foto's ziet maken. U bent nu op de hoogte van het waarom.

Bent u rechthebbende van een graf en gaat u verhuizen, dan horen wij dat graag van u, zodat wij onze administratie op orde kunnen houden. Bedankt voor uw medewerking.

De heren Fred Houtenbos en Klaas Burgmeijer blijven de beheerders van het kerkhof St. Adelbertus – Rinnegom. Op vrijdagochtend zijn de vrijwilligers op het kerkhof aanwezig. Met vragen over de graven en het onderhoud kunt u bij hen terecht.

Het u vragen t.a.v. de administratie, neemt u dan gerust contact met ons op.

Kerkhofadministratie is per heden bereikbaar via  
E-mail: [rinnegom@rk-bronvanlevendwater.nl](mailto:rinnegom@rk-bronvanlevendwater.nl)  
Telefoon:  
06-37 00 52 24 (Anneke Koopman–Hollenberg)  
072-506 13 64 (secretariaat)

Hartelijke groet,  
Anneke Koopman-Hollenberg,  
kerkhofadministratie St. Adelbertus - Rinnegom  
Astrid Wittebrood-Schouten,  
parochiecoördinator

## ADRESSEN

### Parochie Bron van Levend Water



Postadres: Westerweg 267  
1852 AG Heiloo  
Telefoon: 072-533 09 06

Mail: [info@rk-bronvanlevendwater.nl](mailto:info@rk-bronvanlevendwater.nl)  
Website: [www.rk-bronvanlevendwater.nl](http://www.rk-bronvanlevendwater.nl)

### Financiële Administratie:

Mevrouw Astrid Wiebering-Vlaar  
Telefoon: 072-533 09 06  
Email: [financieel@rk-bronvanlevendwater.nl](mailto:financieel@rk-bronvanlevendwater.nl)

### Dagelijks Bestuur:

De heer Martien den Blanken voorzitter  
De heer Kees van Went secretaris  
De heer Karel Hennekens penningmeester

### Voor uw kerkbijdrage en andere giften:

H. Willibrordus: NL46 RABO 0327 0640 21  
NL20 INGB 0000 6815 70  
H. Jacobus Major: NL07 RABO 0300 9542 63  
H. Adelbertus: NL88 RABO 0315 7004 91  
H. M.M. Alacoque: NL41 RABO 0315 7479 94  
O.L.V. Onb. Ontv.: NL87 RABO 0315 7041 95

### Parochie coördinatoren:

Mevrouw Marieke Hoetjes-Eijkel  
Telefoon: 072-533 09 06  
Email: [willibrorduskerk@rk-bronvanlevendwater.nl](mailto:willibrorduskerk@rk-bronvanlevendwater.nl)

Mevrouw Astrid Wittebrood-Schouten  
Telefoon: 072-506 13 64  
Email: [coordinator@rk-bronvanlevendwater.nl](mailto:coordinator@rk-bronvanlevendwater.nl)

### Begraafplaatsen BvLW:

Willibrordushof:  
Email: [willibrordushof@rk-bronvanlevendwater.nl](mailto:willibrordushof@rk-bronvanlevendwater.nl)  
Rinnegom:  
[grafbeheer.adelbertuskerk@ziggo.nl](mailto:grafbeheer.adelbertuskerk@ziggo.nl)  
De Karmel:  
[dekarmel@rk-bronvanlevendwater.nl](mailto:dekarmel@rk-bronvanlevendwater.nl)  
Sint Jacobushof, de Overtuin:  
[jacobusmajor@rk-bronvanlevendwater.nl](mailto:jacobusmajor@rk-bronvanlevendwater.nl)

### Caritas Bron van Levend Water/Cornelius:

T. van Diepen, secretaris  
Telefoon: 072-533 74 08  
Email: [jottum.bv@quicknet.nl](mailto:jottum.bv@quicknet.nl)

### Locatie H. Willibrordus



Adres: Westerweg 267  
1852 AG Heiloo  
Telefoon: 072-533 09 06  
Pastor: Herman Helsloot, pr.:  
06-22 37 10 40

[pastoor@rk-bronvanlevendwater.nl](mailto:pastoor@rk-bronvanlevendwater.nl)  
Secretariaat:  
[willibrorduskerk@rk-bronvanlevendwater.nl](mailto:willibrorduskerk@rk-bronvanlevendwater.nl)  
Openingstijden: ma t/m vr 9.00 tot 12.00 uur  
maandag speciaal voor kerkhofbeheer  
Email: [willibrordushof@rk-bronvanlevendwater.nl](mailto:willibrordushof@rk-bronvanlevendwater.nl)  
vrijdag speciaal voor opgeven intenties  
Email: [willibrorduskerk@rk-bronvanlevendwater.nl](mailto:willibrorduskerk@rk-bronvanlevendwater.nl)

### Locatie H. Jacobus Major



Adres: Kerklaan 37  
**1921 BK Akersloot**  
Telefoon: 0251-31 22 28  
Pastor: Henk Hudepohl: 06-13 49 25 65

[h.hudepohl@rk-bronvanlevendwater.nl](mailto:h.hudepohl@rk-bronvanlevendwater.nl)  
Secretariaat:  
Openingstijden: vr 9.00 tot 11.00 uur  
[jacobusmajor@rk-bronvanlevendwater.nl](mailto:jacobusmajor@rk-bronvanlevendwater.nl)

### Locatie H. Adelbertus



Adres: Kerkplein 25  
1935 EW Egmond Binnen  
Telefoon: 072- 506 13 64  
Pastor: Johan Olling: 072-505 12 75

[pastor@corneliuskerk-limmen.nl](mailto:pastor@corneliuskerk-limmen.nl)  
Secretariaat: [rkegmond@rk-bronvanlevendwater.nl](mailto:rkegmond@rk-bronvanlevendwater.nl)

### Locatie H. Margaretha Maria Alacoque



Adres: Herenweg 188-190  
1934 BD Egmond aan den Hoef  
Telefoon: 072-506 13 64  
Pastor: Henk Hudepohl: 06-13 49 25 65

[h.hudepohl@rk-bronvanlevendwater.nl](mailto:h.hudepohl@rk-bronvanlevendwater.nl)  
Secretariaat:  
Openingstijden: ma en do 9.00 tot 12.00 uur  
[rkegmond@rk-bronvanlevendwater.nl](mailto:rkegmond@rk-bronvanlevendwater.nl)

### Locatie Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen



Adres: Wilhelminastraat 12  
1931 BR Egmond aan Zee  
Telefoon: 072-506 13 64  
Pastor: Henk Hudepohl: 06-13 49 25 65

[h.hudepohl@rk-bronvanlevendwater.nl](mailto:h.hudepohl@rk-bronvanlevendwater.nl)  
Secretariaat: [rkegmond@rk-bronvanlevendwater.nl](mailto:rkegmond@rk-bronvanlevendwater.nl)

*Waar een deur dichtgaat,*



*gaat een andere deur open.*