

Een punt zetten...

Informatieblad van de Parochie Bron van Levend Water



maakt ruimte voor een nieuw begin.

INHOUDSOPGAVE

INHOUDSOPGAVE.....	2
COLOFON	2
BRON VAN LEVEND WATER.....	3
LITURGISCH ROOSTER Parochie Bron van Levend Water + Corneliusparochie.....	14
LOCATIE H. WILLIBRORDUS	16
LOCATIE H. JACOBUS MAJOR	18
LOCATIE DE DRIE EGMONDEN.....	21
KINDERPAGINA	26
ADRESSENLIJST	27

COLOFON

De volgende Bron van Levend Water
verschijnt op **27 oktober**

Kopij, bestaande uit maximaal 500 woorden,

kunt u uiterlijk **dinsdag 1 oktober**

inleveren bij de lokale redacties,
bij voorkeur als Word document per email:

Locatie H. Willibrordus:
willibrordus@rk-bronvanlevendwater.nl
Locatie H. Jacobus Major:
jacobusmajor@rk-bronvanlevendwater.nl
Locatie H. Adelbertus:
drieluik@rkegmond.nl
Locatie H. M.M. Alacoque:
drieluik@rkegmond.nl
Locatie O.L.V. Onbevlekt Ontvangen:
drieluik@rkegmond.nl

De redactie behoudt zich het recht voor om, daar waar
nodig, wijzigingen aan te brengen in de aangeleverde
artikelen. Indien de inhoud hierdoor wordt gewijzigd, wordt
vóór plaatsing contact opgenomen met de schrijver.

Dit parochieblad is ook te vinden op de website van Bron
van Levend Water:
rk-bronvanlevendwater.nl

Indien u geen parochieblad meer wilt ontvangen kunt u dit
doorgeven aan het secretariaat van uw locatie.
Adressen vindt u achter in dit blad.



Bron van
Levend Water

Bron van levend water



In vrijheid kiezen

Bron van
Levend Water

Op woensdagavond 12 juni was eenieder welkom in de pastorie van de Corneliuskerk om samen na te denken over een nieuw jaarthema voor onze beide parochies. Er was veel belangstelling en in een levendig gesprek werden verschillende suggesties naar voren gebracht. Allemaal mooie thema's, maar één sprong er toch wel uit: 'In vrijheid kiezen'. Het sprak alle aanwezigen aan, vaak om meerdere redenen.

Het thema sluit aan op de viering van 75 jaar bevrijding in 2020. Wij kunnen in vrijheid kiezen, omdat anderen in de Tweede Wereldoorlog zware keuzes hebben gemaakt, soms ten koste van hun eigen vrijheid en hun leven. In 2019 vierden we ook 100 jaar algemeen kiesrecht voor mannen en vrouwen. Sinds 1919 kunnen we, met uitzondering van de oorlogsjaren, in vrijheid kiezen en in vrijheid spreken.

Iedere dag weer kunnen we in Nederland, uiteraard binnen de regels van de wet, doen en laten wat we willen. We leven in een vrij land, mogen over van alles en iedereen een mening hebben en bepalen zelf wat goed voor ons is. Onze keuzes staan echter niet los van de wereld waarin we leven. De vrijheden van de een kunnen de onvrijheden van de ander betekenen. Door het stellen van vragen dwingt het jaarthema ons hier kritisch over na te denken. Nemen we verantwoordelijkheid voor onze keuzes? Zijn er, behalve juridische, niet ook morele of ethische grenzen aan de keuzevrijheid

die we hebben? Zijn we in staat verder te kijken dan onze eigen vrijheden? En verplaatsen we ons nog voldoende in de ander?

Als christenen mogen we ons bij onze keuzes laten leiden door de verhalen die staan opgetekend in de bijbel.

In het Oude Testament lezen we over tien geboden, de 'richtingwijzers' voor ons leven. In de tien geboden staat beschreven, hoe we in vrijheid levenskeuzes kunnen maken naar Gods bedoeling.

In het Nieuwe Testament horen we de evangelisten vertellen over de keuzes die Jezus maakte in zijn leven. Dat waren altijd keuzes die bevrijdend waren, die een nieuwe weg toonden, uitzicht boden, de impasse doorbraken.

De bevrijdende keuze wordt ons door Jezus aangeboden, niet met opgeheven vinger maar in alle vrijheid, blijmoedig. Het lijken soms onredelijke keuzes: 'Heb je vijanden lief', 'Zegen wie je vervloeken', 'Bid voor wie jou slecht behandelt'. Maar ze zijn het overwegen waard en misschien lukt het ons om af en toe om zo'n bevrijdende keuze te maken.

Het komend seizoen gaan we in onze parochies met dit thema aan de slag. In de openingsvieringen op 15 september in Akersloot, Heiloo en Limmen zal 'In vrijheid kiezen' centraal staan: in dankbaarheid voor die vrijheid van kiezen en met de opdracht om, in navolging van Jezus, bevrijdend te kiezen.

Pastor Herman Helsloot

Nieuwe afbeeldingen in honingraat

Tot het themanummer afgelopen juni van ons gezamenlijk parochieblad Bron van Levend Water, vond u in de honingraat op het voorblad de vijf kerkgebouwen afgebeeld.

Met het samengaan van de Egmondse geloofsgemeenschap, willen we de verbondenheid van de vijf dorpen blijven benadrukken.

Om de herkenbaarheid van de vijf dorpen weer te geven, hebben we gekozen voor de waterelementen die ons verbinden. Linksboven: Heiloo:

Willibrordusput
Rechtsboven: Egmond aan den Hoef:

Slotgracht
Links midden: Egmond-Binnen:

Adelbertus put
Rechts midden: Egmond aan Zee:
Bootje voor de vuurtoren aan zeezijde.

Midden onder: Akersloot:
Jacobusschelp

Alle foto's zijn gemaakt door Paula Duijneveld, waarvoor onze dank.

We hopen op deze manier de ver-

binding van onze dorpskernen blijvend zichtbaar te maken binnen onze parochie Bron van Levend Water.

Op de website <https://rk-bronvanlevendwater.nl/> kunt u ook de gestileerde afbeeldingen ontdekken!

Maria Overtoom
parochiebestuur,
aandachtveld communicatie

Afkondiging Bisschoppelijke Decreten



Jozef Marianus Punt

Bisschop van Haarlem - Amsterdam

DECREET

**Aan de zeereerwaarde pastoor en gelovigen van de parochie
Bron van levend Water
Heil en zegen!**

Overwegende

- dat de "R.K. Parochie Bron van levend water" per 1 januari 2015 tot stand is gekomen middels een fusie van de parochies H. Willibrordus te Heiloo, H. Adelbertus te Egmond-Binnen, H. Margaretha Maria Alacoque te Egmond aan den Hoef, Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen te Egmond aan Zee en de H. Jakobus Major te Akersloot;
- dat tussen deze parochies reeds lang in regionaal verband werd samengewerkt, sinds 1994 door Heiloo en Akersloot, waarbij zich sinds 2004 de Egmondse voegden, in 2009 een eerste beleidsnota vanuit de parochiebesturen verscheen en sinds 2012 werd gewerkt aan een overkoepelend bestuur;
- dat reeds vanaf 2000 onder een gezamenlijk parochiebestuur vormgegeven wordt aan één geloofsgemeenschap in de drie Egmondse;
- dat het parochiebestuur heeft besloten dat deze geloofsgemeenschap vanaf 1 september 2019 zal vieren in één kerkgebouw, dat van de H. Margaretha Maria Alacoque te Egmond aan den Hoef, omdat teruglopend kerkbezoek, hoge onderhoudskosten, een teruglopend aantal vrijwilligers en voorziene moeilijkheden voor de pastorale zorg het niet langer mogelijk maken drie kerkgebouwen in stand te houden en te bedienen;
- dat in de Pinksteruitgave 2019 van het parochieblad is aangekondigd dat op zondag 25 augustus a.s. de laatste H. Eucharistieviering zal plaatsvinden in de kerk van de H. Adelbertus te Egmond-Binnen en op 1 september a.s. in de kerk van O.L.V. Onbevlekt Ontvangen te Egmond aan Zee;

onder verwijzing naar het schrijven van het Parochiebestuur van de R.K. Parochie Bron van levend water, gevestigd te Heiloo, gedateerd 12 september 2018;



tevens gehoord de Priesterraad van het bisdom Haarlem-Amsterdam op 26 oktober 2018 overeenkomstig en op grond van canon 500 § 2 en canon 1222 § 2 van de codex Iuris Canonici;

besluit ik op grond van de canones 1212, 1222 § 2 en 1238 van de Codex Iuris Canonici dat per 1 september 2019 het kerkgebouw van de H. Adelbertus in de parochie van Bron van levend water te Egmond-Binnen, alsmede het daarin aanwezig altaar, wordt onttrokken aan de eredienst van de R.K. Kerk en wordt teruggebracht tot een profaan en niet onwaardig gebruik.

besluit ik op grond van de canones 1212, 1222 § 2 en 1238 van de Codex Iuris Canonici dat per 2 september 2019 het kerkgebouw gewijd aan Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen in de parochie van Bron van levend water te Egmond aan Zee, alsmede het daarin aanwezig altaar, wordt onttrokken aan de eredienst van de R.K. Kerk en wordt teruggebracht tot een profaan en niet onwaardig gebruik.

Gegeven te Haarlem, op 17 juni 2019.

Dat God u allen zegene.


† Jozef M. Punt
Bisschop van Haarlem




Dr. B.J. Putter
Kanselier



AFKONDIGING BISCHOPPELIJKE DECRETEN

Op zondag 21 juli jl. werden in de kerken Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen te Egmond aan Zee en H. Adelbertus in Egmond-Binnen, de bisschoppelijke decreten met het besluit tot onttrekking aan de eredienst afgekondigd. Hierboven is een samenvatting van deze decreten afgedrukt.

pastor H. Helsloot

Kees Kager ontvangt 'Pro Ecclesia et Pontifice' onderscheiding.

Tijdens een feestelijke eucharistieviering, waar pastor Jan Veldt voor het eerst sinds enkele jaren weer voorging, is op zondag 30 juni jl. in de kerk in Egmond aan Zee de pauselijke onderscheiding 'Pro Ecclesia et Pontifice' aan Kees Kager uitgereikt.

Hij ontving dit ereteken voor zijn decennialange grote inzet voor de kerkgemeenschap. Omstreeks zijn tiende levensjaar wordt Kees misdienaar, krijgt de klassieke opleiding daarvoor bij de zusters van huize St. Agnes in Egmond aan Zee en blijft de altaardienst ononderbroken, gedurende 6 jaar plichtsgetrouw verrichten. Dit alles tijdens het pastoraat van pastoor Woudenberg.

In 1981 wordt Kees wederom actief betrokken bij de kerk: pastoor Stolk vraagt hem om lid te worden van het kerkbestuur om als jong bestuurder afgevaardigde te zijn in het schoolbestuur. Kees ziet het als zijn taak om de kwaliteit en het katholieke onderwijs veilig te stellen en zijn bevindingen en ervaringen daarvan te delen met het kerkbestuur.

In 1994 wordt hem gevraagd voor een nieuwe termijn van 4 jaar zitting te nemen/houden in het kerkbestuur. Van 1991 tot het jaar 2000 wordt diaken Adrie Oud benoemd in Egmond aan Zee. Na vertrek van Pastoor Stolk in 1996, wordt Pastoor Nico Knol in 1997 benoemd als de nieuwe pastoor. Als het diaken Adrie Oud teveel wordt om zijn taken te blijven uitoefenen, is het Kees die invalt en de gaten vult, zoals het voorgaan in vieringen, uitvaarten en avondwaken. Naast deze bestuurlijke aangelegenheden, verdiept Kees zich ook, op persoonlijke titel, maar wezenlijk voor een authentieke katholieke visie, op de inhoud van het belijden, op de geloofsartikelen, op het bidden, op de functie van de liturgie en de waarde van symboliek en rituelen.

In het jaar 2000 komt er onder pastoor Knol een bestuurlijke samenwerking van de drie Egmondse tot stand. In deze nieuwe constellatie komt er voor zittende bestuurders

opnieuw ruimte voor volgende termijnen: Kees wordt vice-voorzitter van het nieuwe Egmondse samenwerkingsverband voor wederom vele termijnen tot 2015, wanneer de Egmondse fuseren met Heiloo en Akersloot en voortaan "Bron van Levend Water" heten.

Na de fusie in 2015 is Kees gaan doen waar zijn hart naar uitgaat: actief en betrokken zijn bij zijn eigen kerk. Groot was dan ook de schok toen het besluit viel dat de kerk van Egmond aan Zee per 1 september 2019 gesloten zal worden. Emotioneel raakte het hem zeer. Maar uiterst loyaal stelt hij zich op ten aanzien van dit voor hem vervelende besluit. Hij verzaakt nooit en actief blijft hij zich inzetten als voorzitter van de locatieraad en helpt hij mee om tot een inventarisatie te komen van kerkelijke bezittingen. Daarnaast verleent hij wekelijks hulp op het secretariaat in Egmond aan den Hoef en is hij een actief lid van het liturgisch beraad. Zijn inzet wordt niet alleen zeer gewaardeerd, maar dwingt ook een hoge mate van respect af.

Naar de mening van het Parochiebestuur is met de Pauselijke onderscheiding 'Pro Ecclesia et Pontifice' op een passende wijze de waardering en het respect voor Kees tot uitdrukking gebracht.
John de Boer, lid parochiebestuur



Rond de waterput: seizoen 2019-2020



spiritualiteit en geloofsverdieping

'Rond de Waterput' is een initiatief van de gezamenlijk kerken in de regio Heiloo, Limmen, Akersloot en de Egmond. Zij biedt jaarlijks talrijke cursussen, lezingen, muzikale- en dramaproducties op het gebied van spiritualiteit en geloofsverdieping. Ook voor het seizoen 2019-2020 is de programmacommissie erin geslaagd om een groot aantal boeiende activiteiten te organiseren. Bij onze keuze richten wij ons naast geloofsverdieping vooral op maatschappelijke en cultureel relevante onderwerpen.

Juist ook voor belangstellenden die minder of niet zo vertrouwd zijn met 'het kerkelijk leven'. Ieder is van harte uitgenodigd!

Op het programma 2019-2020 vindt U onder andere:

* de jaarlijkse **Waterputlezing** door *Maartje de Lint*, zangeres en muziek-pedagoge.

Maartje verzorgde vorig jaar een boeiende 'Preek van de Leek'. Op veler verzoek zal zij nu nader ingaan op de therapeutische waarde van muziek voor onze gezondheid en ons welzijn.

* dit seizoen zullen *Adri Steenhoek en Lonneke Lute*, ieder op hun eigen wijze, de **Preek van de Leek** verzorgen in de Witte Kerk.

* Niet eerder organiseerden we zoveel lezingen, cursussen, lees- en gespreksgroepen rondom levensbeschouwing, zingeving en persoonlijke ontwikkeling. De belangstelling hiervoor groeit gestaag! U vindt onderwerpen over levenskunst, poëzie, filosofie en religie.

* Daarnaast is er ook weer aandacht voor theater, drama, vertellingen, muziek en film. Er is werkelijk voor 'elck wat wils'.

Het programmaboekje kunt u verkrijgen op de markt Uit&Zo, zaterdag 7 september aan de Westerweg in Heiloo. Vanaf begin september kunt u het ook afhalen in de kerken van de regio. Op onze website vindt u alle actuele informatie:
www.ronddewaterput.nl

Oecumenische commissie
'Rond de Waterput'

Franciscus van Assisi

Op 4 oktober vieren we dierendag, het is de sterfdag van Franciscus van Assisi. Het is al weer 750 jaar geleden dat Franciscus van Assisi leefde, toch weet hij die tijd te overbruggen en inspireert hij nog dagelijks mensen om zijn voorbeeld te volgen. Kardinaal Jorge Mario Bergoglio heeft zelfs, toen hij in 2013 tot paus werd gekozen, zijn naam gekozen als beeld voor zijn pontificaat en richting die hij de kerk wil mee geven.

Ik wil deze avond gaan kijken naar wie deze Franciscus nu eigenlijk was, door iets over zijn leven te vertellen en over de werken die hij gedaan heeft. Wat maakt zijn leven zo bijzonder en welke lessen kunnen we daaruit in onze tijd nog leren. Veel verhalen en mythen doen de ronde, dat hij met dieren kon praten en grote liefde had voor de allerarmsten in de samenleving.

Wat is waar en hoe zijn deze verhalen tot stand gekomen? En misschien wel het belangrijkste: wat zeggen ze ons nog vandaag de dag?

Wie:
diaken Paul Bindels

Wanneer:
donderdag 3 oktober
om 20.00 uur

Waar:
Willibrordushuis,
Westerweg 267
Heiloo

Bijdrage:
€ 3,-



25ste Uit&Zo op zaterdag 7 september

Traditioneel presenteren verenigingen en ondernemers op gebied van sport, welzijn en cultuur van Heiloo zich op de eerste zaterdag van september aan het publiek onder de naam Uit&Zo. Dit jaar voor de vijftiengste keer! Het thema is – hoe kan het ook anders –

FEEST!

Tijdens het evenement aan de Westerweg rond Willibrorduskerk en bibliotheek, kunt u zich die zaterdag op de hoogte stellen van activiteiten op gebied van sport, cultuur.

U kunt zich aanmelden als lid van een vereniging of inschrijven voor een cursus. De verschillende organisaties presenteren zich in

marktkraampjes en middels optredens op twee podia: een buitenpodium en een binnenpodium in de Willibrorduskerk.

In de Willibrorduskerk zal onze organiste Zana Naidionova het orgel bespelen en samen met Leonie Hennekens (fluit) én een Vocaal ensemble een uitvoering verzorgen.

Daarnaast biedt de kerk plaats aan andere muziekoptredens.

In de Ontmoetingsruimte zal de vereniging Oud Heiloo presentaties verzorgen.

'Rond de waterput' heeft weer een fonkelnieuw programma op stapel staan. Ook dit jaar zal een nieuw programmaboekje u daar de weg in wijzen. Het is tijdens Uit&Zo verkrijgbaar en daarna ligt het voor u klaar in de kerken van de regio.

Marieke Hoetjes



Heilige van de maand: Caecilia

Caecilia was een adellijke dame uit Rome. Ze leefde, volgens de overlevering, in de derde of vierde eeuw na Christus.

Caecilia werd uitgehuwelijkt aan een zekere Valerianus, een niet-gelovige. Dat wilde ze niet, aangezien ze had beloofd trouw aan God te blijven en maagd wilde blijven.

Maar de wil van haar ouders was wet, het huwelijk kwam er.

Toen kwam de huwelijksnacht.

Caecilia vertelde haar man dat een engel haar lichaam beschermt. Valerianus wilde de engel zien en Caecilia stuurde haar man daarom naar de paus. Even buiten Rome ontmoet Valerianus de engel en ter plekke bekeert hij zich tot het christendom. Ook Tiberius de broer van Valerianus, bekeert zich.

Valerianus en Tiberius dragen hun geloof uit - in woord en daad. Ze helpen met het begraven van de martelaren die tijdens de christenvervolgung gedood zijn, en ze delen aalmoezen uit. Maar de prefect van Rome, Alimachus, was niet van het christendom gediend. Hij veroordeelde hen tot de dood. Zijn bevel moest worden uitgevoerd door Maximus. Maar ook Maximus laat zich bekeren.

Uiteindelijk voltrekt een ander het vonnis.

Caecilia begraaft de drie en blijft het christendom prediken. Alimachus veroordeelt ook haar tot de dood.

Sicilië: Caecilia wordt vaak afgebeeld met een orgel of harp, palmtak, boek en kroon. Zij is patrones van de muziek én van de brandweerlieden. Zij wordt aangeroepen om vuur te weren en brand te voorkomen.

Vreemd is dat de enige bekende associatie van Caecilia met muziek, in het bijzonder het orgel, komt uit een schrijfsel over haar huwelijksfeest: "Cantantibus organisch in orde duo soli domino decanaat." Dit betekent dat zij, al musicerend, een lied zong voor haar enige Heer, waarbij ze Hem vraagt haar kuisheid te bewaren.

Het verhaal wil dat in Catania (Sicilië=eiland van het geslacht van de Caeliliae) een lavastroom van richting veranderde toen men haar sluier voor de vuurzee legde. Zo werd de stad gered.

La Santa Caecilia
Zampieri (1581-1641)



Feestdag heilige Caecilia 22 november

Jaarthema 2019-2020: In vrijheid kiezen

Omdat in het komend jaar het 75 jaar geleden is dat Nederland bevrijd werd van de Duitse bezetting en dat het einde betekende van de Tweede Wereldoorlog, kwamen we op het jaarthema:

'In vrijheid kiezen'

Een thema dat mooi past bij al die herdenkingen, landelijke bezinningsmomenten en documentaires die voorbij zullen komen.

Een thema ook dat goed te verbinden is met ons christelijke geloof en Bijbelse wortels. De Schrift maakt ons duidelijk dat als het gaat om bevrijding wij keuzes moeten maken. God trekt bevrijdend met ons mensen mee op, maar wij moeten daarbij kiezen. In de geloofsverhalen over Abraham, Isaak, Jakob en daarna Mozes wordt verteld over de Eeuwige die met ons mensen mee optrekt. Een God die als een herder niet de richting bepaalt, maar een herder die naar je luistert, je beschermt en draagt als dat nodig is. Hoe vaak sluit ik mijn overwegingen – geïnspireerd vanuit de Schrift - niet af met het zinnetje: "God schrijft nog elke dag in en door ons mensen zijn bevrijdende geschiedenis. Ook door jou en mij, hier en nu. Aan ons de keuze vanuit die bevrijdende liefde invulling te geven.

God en vrijheid horen bij elkaar als hol en bol

God en vrijheid horen in de Schrift bij elkaar als hol en bol. Dat geldt niet alleen voor Gods bevrijdend handelen in de geloofsgeschiedenis van het volk Israël maar ook voor zijn scheppend bezig zijn in jou en mij. Wij mensen, als kroon van de schepping, gelden daarbij als vrije en verantwoordelijke schepselen. Onze vrijheid geldt in de Bijbel als een geschenk van God.

Maar vrijheid verplicht. Wij zijn geroepen tot liefde en dienstbaarheid als antwoord op Gods liefde zoals Jezus dat voor ons een gezicht heeft gegeven. En ondanks dat wij misschien niet in oorlog leven, zijn er veel mensen die niet in echte vrijheid leven. Denk aan bevrijding van ziekte en pijn; van armoede, verslaving, depressies en schuld. Het is een vrijheid die kostbaar is en ook heel kwetsbaar. Een vrijheid die niet alleen gave is maar ook een opgave.

Vrijheid, gelijkheid en broederschap

De Franse Revolutie staat bekend om de drieslag: vrijheid, gelijkheid en broederschap. Drie waarden die inhoud geven aan ons jaarthema.

Want kiezen voor vrijheid kan alleen als er ook gelijkwaardigheid is. Als mens ben je een schepsel van God, geschapen naar het beeld van de Schepper. Vrijheid kan alleen als we beseffen dat er geen jood of heiden; geen slaaf of vrije mens; geen man of vrouw; geen homo of hetero is, maar allen één zijn in Christus. En als derde noemen we nog de broeder- en zusterschap. Het kiezen voor vrijheid en het besef van onderlinge gelijkheid uit zich in onderlinge verbondenheid en dienstbetoon, in hulp en gebed voor elkaar. Alle mensen zijn door God geschapen en als schepselen aan elkaars zorgen toevertrouwd. Het geloofsverhaal van Kain en Abel maakt ons duidelijk dat wij geroepen zijn elkaars hoeder te zijn. Vrijheid zonder gelijkheid en broeder- en zusterschap veroordeelt ontelbare mensen tot eenzaamheid. Aan ons de opdracht in onze individualistische samenleving daar - met Gods bevrijdende hulp – wat aan te doen. Laten we daar in vrijheid, gelijkheid en verbondenheid voor kiezen.

pastor Johan Olling

Steunpunt Verlies en Rouw

Elke derde dinsdag van de maand is het Steunpunt Verlies en Rouw van oecumenisch aandachtscentrum de Zwaan in Alkmaar geopend voor ieder die een dierbare heeft verloren. In de maand september is dat 17 september.

Van 14.00 uur tot 14.45 is er inloop met koffie en thee en kun je lotgenoten spreken.

Om 14.45 uur start het thema 'gedichten over rouw'. We willen aandacht besteden aan gedichten over verlies en rouw. Net als met 'boeken over rouw' (het thema van afgelopen keer) kun je ook veel troost krijgen van gedichten. Gedichten raken

een andere laag in jezelf. Ze brengen gevoelens onder woorden waar je soms geen woorden voor hebt. Zo kan een gedicht ook heel steunend zijn. Je kunt zelf een gedicht of bundel meenemen waar je troost uit hebt geput en eventueel een passage (laten) lezen.

Uiteraard kun je ook gewoon luisteren. Er wordt een bijdrage van € 5 gevraagd. Voel je welkom in 't Swaenennest. Oudegracht 185, 1811CD Alkmaar
Info: Marja Ligterink: 06-30 08 86 10

De kerk als soft power

In de afgelopen zomermaanden heb ik menig uurtje besteed aan het boek 'Het katholicisme in Europa'. Een boekwerk van zo'n 450 pagina's, een flinke pil' dus. Zelfs in de schaduw van een flinke boom in mijn achtertuin kreeg ik het er warm van. Wat een boeiende geschiedenis! De Nederlandse en Belgische schrijvers halen de gehele kerkgeschiedenis van Europa vanaf het begin van onze jaartelling uit de kast. En zij laten zien hoe het vooral het instituut kerk is, dat voortdurend haar plaats en betekenis zoekt te midden van politieke en maatschappelijke ideeën en machten. Doorgaans verliep dit via de methode van 'het armpje drukken'. Wie is de sterkste, de slimste en de machtigste. Honderden bladzijden gaat dat door, vanaf keizer Constantijn, de Middeleeuwen, van Luther, Napoleon naar Paus Pius IX. *'De paus was door de eeuwen heen een geducht Europees leider, met wie koningen en keizers ernstig rekening dienden te houden. Dit was kerkelijke macht als 'hard power' met verhalen over kruisvaarders en bittere godsdienstoorlogen. Er was christelijk antisemitisme en samenwerking met uitbuitende koloniale regimes en Spaanse inquisitie'* (pag. 369)

Maar gaandeweg de 20^{ste} eeuw veranderde dit alles. Wie de verslagen en toespraken van het tweede Vaticaans Concilie doorleest verbaast zich over de heldere zelfkritiek van bisschoppen en kerkleiders. De kerk ontdekte dat er ook nog zo iets als een 'buitenwereld' bestond, die om betekenis en waardering vroeg. En – o wonder!- er kwam aandacht voor de verscheidenheid van het christelijk geloof over heel de wereld. In onze dagen is het vooral Paus Franciscus, die zich kritisch uitlaat over het clericalisme en superioriteitsgevoel van kerkleiders en priesters. De toenemende schandalen rondom het misbruik van haar 'personeel' en de dramatische gevolgen voor de slachtoffers doet de kerk wereldwijd op haar grondvesten schudden. Een 'normaal' bedrijf zou er allang failliet aan zijn gegaan! En toch, al vanaf de zestiger jaren van de vorige eeuw stond de katholieke kerk zichzelf toe om al haar eeuwenoude privileges en hang naar macht los te laten. Zij veranderde in een *softpower*, waar de zachte krachten meer en meer de dienst gaan uitmaken.

De zelfkritische houding heeft een interne 'zuivering' tot gevolg. De enige en geëigende manier om schoon schip te maken.

Onder de huidige paus voltrekt zich nog een andere, opvallende verandering. Was tot voor kort de kerk de 'kampioen van de moraal', waar het de individuele levenswijze van haar volgelingen betrof, gaandeweg spraken paus en bisschoppen zich steeds duidelijker uit over morele kwesties, die de hele wereldbevolking betreffen. De encycliek 'Laudato Si', (2015) over milieu en armoedebestrijding vond weerklank en steun bij talloze religieuze en politieke leiders. Door dialoog en stille diplomatie ontstaat zo het beeld van een gelovige gemeenschap die mondiale rechtvaardigheid en solidariteit van de gehele wereldbevolking in haar banier heeft geschreven. Het instituut kerk is onvolkomen en schuldig, net als haar leden. Desondanks dringt ook hier het besef door dat 'de zachte krachten' zullen overwinnen. *Ecclesia semper reformanda* (vert. 'de kerk zal zich blijvend hervormen'!)

Bill van Schie

Wereldmissiemaand 2019: Noordoost India



Wat is jouwmissie?

Het noordoosten van India is slechts via een smalle doorgang verbonden met het centrale gedeelte van India. Er leven veel verschillende etnische bevolkingsgroepen, die zich vaak tweederangsburgers voelen.

Ze worden uitgebuit en bedreigd in hun culturele identiteit.

Christenen

Talrijke religieuze gemeenschappen zijn in de regio werkzaam. Steeds meer priesters en religieuzen komen uit de regio zelf. Dat is een positieve ontwikkeling. Zij zijn vanwege hun afkomst vertrouwd met de cultuur.

De katholieke kerk ziet het hier als haar missie om zich in te zetten voor de bescherming van de waardigheid en de rechten van de mensen

en voor de bescherming van de schepping en de inheemse bevolking te begeleiden in een samenleving die verandert.

Touring Sisters

Twee aan twee gaan de 'Touring Sisters' naar de dorpen in de Himalaya. De rondtrekkende zusters verlenen medische zorg, geven onderwijs en delen gedurende enkele weken het eenvoudige leven met de inwoners van het dorp.

Door hun leven zijn de zusters een

voorbeeld en een symbool van Christelijke naastenliefde.

Op de theeplantages in de deelstaat Assam worden de theepluksters uitgebuit en vaak slachtoffer van mensenhandel. Zusters van de Salesianen maken de vrouwen en meisjes met



behulp van straattheaterbewust van de gevaren.

Buitengewone Missiemaand: Gedoopt en gezonden

Met de campagneslogan 'Wat is jouw missie?' sluit Missio aan bij het thema van de buitengewone Missiemaand. Iedere gedoopte heeft een missie. Iedereen heeft de opdracht de Blijde Boodschap te verkondigen.

MISSIO ondersteunt de opbouw van de kerk en het pastorale werk in Noordoost India.

Help mee! Geef aan Missio Pauselijke Missiewerken in de collecte op Missiezondag 20 oktober of stort uw bijdrage op NL65INGB0000001566, t.n.v. Missio Wereldmissiemaand, te Den Haag. Meer informatie: www.missio.nl

Geloven in het alledaagse...!

Na de succesvolle inspiratiedagen van 2017 en 2018 blijven we deze keer dicht bij het leven van alle dag.

We willen daarmee instemmen met onze paus Franciscus, die zegt:

God kun je nergens ontmoeten als je Hem niet éérsnt ontmoet in de gekwetste, beledigde en beschadigde mensen (zeg maar alledaagse) die je op je weg door het leven ontmoet.'

Voor deze dag hebben we een boeiende spreker: Alain Verheij (1989), schrijver, spreker, blogger en zelfbenoemd 'Theoloog des Twitterlands'.

Hij is theoloog en bijbelwetenschapper en studeerde aan de universiteit van Leiden. Een jaar geleden verscheen zijn boek 'God en ik: wat je als weldenkende 21^e-eeuwer kunt leren van de bijbel'.

Verheij is lid van het Theologische Elftal van *Trouw* en is regelmatig te horen als radiocommentator bij de KRO/NCRV.

Dan zijn er **twee** rondes met verschillende werkwinkels o.a. verzorgd door de inleider n.a.v. zijn voordracht. Verder wordt er met deelnemers gezongen o.l.v. Wilma Wieringa, gaat Leo Mesman op zoek naar waar we God

vinden in ons leven van alle dag, Nico Smit confronteert belangstellenden met shockerende, controversiële en misbruikte bijbelverhalen, Ko Schuurmans wijst de weg naar nieuwe en oude rituelen die een diepere betekenis geven aan het alledaagse en Jan Verbruggen gaat het gesprek aan n.a.v. de verhalen van een vrijwilliger bij slachtofferhulp en iemand die zich inzet voor een schone aarde.

Over deze inspiratiedag vindt u informatie in de folder die wij verspreiden, die u digitaal kunt opvragen bij [jcyj.verbruggen@quicknet.nl](mailto:jcj.verbruggen@quicknet.nl) en kunt u vinden bij VPW-info, onder de knop Publicaties.

We sluiten de dag af met het samen vieren van ons geloof.

De inspiratiedag is op **12 oktober 2019 in het mooie parochiecentrum van de Willibrorduskerk te Heiloo – Westerweg 267, enkele stappen vanaf het station.**

De dag begint om 10.00 u en wordt om ± 15.30 u afgesloten. Meer informatie vindt u in de folder.

Werkgroep Inspiratiedag namens de Vereniging Pastoraal Werkenden: *Kiki Kint, Leo Mesman, Ko Schuurmans, Nico Smit en Jan Verbruggen*

Reis vanuit de regio naar Santiago de Compostella

Busreis langs historische plaatsen

In de periode 20 april tot en met 1 of 2 mei 2020 wordt er vanuit onze regio een reis georganiseerd naar Santiago de Compostella. We volgen de oude pelgrimsroute dwars door Frankrijk en Noord Spanje naar de plaats waar de apostel Jacobus de Meerdere geëerd wordt. De reis is vastgelegd bij Drietour en de reisleiders zijn de pastores Ruud Visser en Johan Olling. De prijs is nog niet vastgesteld en zal bekend gemaakt worden op de informatieavond op donderdag 21 november 2019 om 20.00 uur in 'Heeren van Limmen' tegenover de Corneliuskerk. Wie zich aanmeldt, weet dat er ook zo'n drietal voorbereidingsbijeenkomsten gehouden zullen worden die onderdeel zijn van de reis. Dus als je belangstelling hebt, meldt je dan aan. Er kunnen 36 'pelgrims' mee. Vol is vol. De aanmelding wordt pas na de informatieavond door u definitief bevestigd.

Het reisschema

We vertrekken op maandagochtend 20 april 2020 en we bezoeken onder andere Compiègne, Vezelay, Taizé, Nevers, Rocamadour en Lourdes. Daarna steken we de Pyreneeën over bij de Roelandspas. We bezoeken in Spanje de steden Burgos en Léon om uit te komen in Santiago de Compostella. Goede wandelaars krijgen de gelegenheid om zelf gedeeltes van de oude pelgrimsroute af te leggen. Op de terugreis komen we nog langs Bordeaux en Tours. Op 1 of 2 mei 2020 komen we weer in Limmen aan.

Als u belangstelling heeft, of meer wilt weten, bel dan pastor Johan Olling 072-5051275 of stuur een mailtje naar pastor@corneliuskerk-limmen.nl

Vrede verbindt over grenzen



In tijden dat de Amerikaanse president Trump praat over het bouwen van een grensmuur en Europa de buitengrenzen steeds meer sluit voor vluchtelingen, kiest PAX als thema van de Vredesweek 2019: 'Vrede verbindt over grenzen'.

Polarisatie

Het thema nodigt uit om de grenzen op te zoeken en te onderzoeken.

Want aan de andere kant van de grens wacht vaak een wereld aan ontmoetingen en mogelijkheden. Veel mensen leven steeds meer in de eigen bubbel, en spreken steeds minder mensen uit andere bubbels. Polarisatie ligt dan op de loer.

Inclusieve samenleving

En dat terwijl vreedzaam samenleven met mensen uit andere bubbels en verschillende culturen goed mogelijk is.

Elke dag zetten vele duizenden mensen in heel Nederland zich in voor een inclusieve samenleving.

De groeiende groep wandelaars die meedoen met de Walk of Peace brengen hiermee zelf hun verlangen naar vrede in de praktijk.

Onze samenleving heeft behoefte aan deze mensen, die bereid zijn om uit hun comfortzone te stappen. Die laten zien dat er een alternatief is, een antwoord op polarisatie.

Grens

Als je op een constructieve manier conflicten oplost, krijg je nieuwe manieren van samenleven. De beste manier om dat te doen?

Ontmoetingen... met elkaar praten dus. Nee, dat is niet soft, dat is hard werken.

Soms komen er namelijk

pijnpunten op tafel. En ja, soms zijn er momenten dat je een lijn moet trekken, een grens. Bijvoorbeeld om duidelijk te maken dat het fout is om geld te verdienen aan controversiële wapens die menselijk leed veroorzaken.

Of dat het noodzakelijk is om op te komen voor slachtoffers van armoede en onrecht.

In de Vredesweek 2019 zijn er in onze regio Verschillenden bijeenkomsten en vieringen rond dit thema. U bent daarbij van harte uitgenodigd!

Woensdag 18 september

Voorafgaand aan de Vredesweek vindt er op woensdag 18 september een Oecumenische Vredesdienst plaats in de PKN-kerk te Egmond aan Zee, met voorgangers uit de verschillende kerken.

Vrijdag 20 september
Voorafgaand aan de Vredesweek wordt er te Akersloot een Walk of Peace gehouden op vrijdag 20 september van 18.45-20.15.

Zondag 22 september
Als opening van de Vredesweek is er op zondag 22 september om 10.00 uur een oecumenische viering in de Willibrorduskerk in Heiloo.
Voorgangers zijn dominee. E. Kooiman en pastor H. Helsloot.
Het Dames- en Herenkoor van de Willibrorduskerk zal de zang verzorgen.
In Akersloot wordt de opening van de Vredesweek op zondag 22 september

gevierd in de Jacobuskerk.
De aanvang van deze oecumenische viering is 10.00 uur.

Vrijdag 27 september
Om 18.00 uur begint in het Willibrordushuis de Vredesmaaltijd georganiseerd door Heiloo Voor Elkaar, voor inwoners van Heiloo met een vluchtachtergrond én hun begeleiders en andere belangstellenden.

VREDE VERBINDT



OVER GRENZEN

Nieuw seizoen De Zwaan Alkmaar

Op zondagmiddag **29 september** om 15 uur start het seizoen van oecumenisch centrum De Zwaan en de Laatdiensten met de Bijeenkomst 'Ontmoeting met Mosjé/Mozes/Musa en met elkaar'.

Eerst kijken we naar een voorstelling waarin een joodse, een christelijke en een islamitische vrouw met elkaar in gesprek gaan over hoe Mozes hen inspireert. Mozes, Mosjé of Musa speelt een belangrijke, zij het iets verschillende, rol in de Bijbel, de Tenach en de Koran.

De speelsters zijn 'in het echt' ook al jaren met elkaar in gesprek over hun eigen ontwikkeling. Dat is verrijkend, maar soms ook lastig. Maar als zij er samen uitkomen, moet het op grotere schaal ook lukken, is hun uitgangspunt. Daartoe nemen zij ons mee op hun reis.

Na de voorstelling worden we uitgenodigd om in drietallen met elkaar te spreken over een inspirerend moment op onze eigen weg en uit te wisselen hoe we deze ontmoeting ervaren. Deze middag wordt afgesloten met een hapje en een drankje en vindt plaats in de Lutherse kerk, Oudegracht 187, Alkmaar.

Vóór de officiële start van het seizoen zijn er al twee andere activiteiten.

Op vrijdagavond **20 september** om half acht is er een **dialogbijeenkoms**t rond het thema 'Over grenzen'. Na korte inleidingen door een jood, een christen, een moslim, een boeddhist, een antroposoof en een humanist, spreken we in kleine groepen over hoe we dit onderwerp zelf beleven en zien. Daarmee overschrijden we al de grenzen die ons in het dagelijkse leven vaak scheiden.

Deze dialogavond wordt gehouden in de Lukaskerk, Oude Kanaaldijk 9/11 in Alkmaar. Iedereen is van harte welkom.

Op donderdagavond **26 september** start in De Terp in Oudorp weer de **maandelijke zenmeditatie** voor mensen die hierin geïnteresseerd zijn. Naast zit- en loopmeditatie is er ook een korte inleiding waarin de begeleider een verband legt tussen christelijke mystiek en zen.

Overige activiteiten dit najaar zijn de schrijfmeditatiemiddag 'Veel te laat heb ik jou lief gekregen' op 26 oktober en de basistraining verbindende communicatie op 16 en 23 november.

Voor meer informatie en opgave kunt u terecht op www.dezwaan-alkmaar.nl/programma of tel. 06 55 27 61 04.

Liturgisch rooster parochie bron van levend water en Corneliusparochie

Datum	H. Willibrordus Heiloo Zondag 10.00	H. Jacobus Major Akersloot Zondag 10.00	H.M.M. Alacoque Egmond Zaterdag 19.00 of Zondag 10.00	H. Cornelius Limmen Zaterdag 19.00 en Zondag 10.00
Zondag 01-09 <i>22^e zondag d.h.j.</i>	W&C-viering B. Leurink Herenkoor	11.00 W&C-viering parochianen Aquarius	O.L.V. Onb.Ontv. Slotviering alle pastores regio St. Caecilia	09.00 W&C-viering parochianen Spont. Koor
Zondag 08-09 <i>23^e zondag d.h.j.</i>	W&C-viering K. Kint D+H-koor	11.00 W&C-viering W. van Schie Herenkoor	Startviering alle pastores regio Soli Deo Gloria	09.00 W&C-viering W. van Schie Spont. Koor
Zaterdag 14-09 <i>Opening werkjaar</i>			W&C-viering parochianen Hoeverture	
Zondag 15-09 <i>Opening werkjaar</i>	Eucharistie H. Helsloot De Brug	W&C-viering H. Hudepohl D+H-koor Aquarius		W&C-viering J. Olling
Woensdag 18-09			19.30 Oec. Vredesd. PKN	
Zaterdag 21-09 <i>25^e zondag d.h.j.</i>				Med. viering J. Olling
Zondag 22-09 <i>25^e zondag d.h.j.</i>	Oec. Vredesviering H. Helsloot en E. Kooiman D+H-koor	Oec. Vredesd. PKN E. Plaisier en H. Hudepohl Herenkoor	Eucharistie N. Mantje Soli Deo Gloria	W&C-viering J. Olling
Zaterdag 28-09 <i>26^e zondag d.h.j.</i>				Med. viering parochianen
Zondag 29-09 <i>26^e zondag d.h.j.</i>	W&C-viering P. Bindels WiKiKo	W&C-viering parochianen Dameskoor	Eucharistie N. Mantje Soli Deo Gloria	W&C-viering J. Olling
Zaterdag 05-10 <i>27^e zondag d.h.j.</i>			W&C-viering H. Hudepohl Hoeverture	Med. viering K. Kint
Zondag 06-10 <i>27^e zondag d.h.j.</i>	Eucharistie H. Helsloot Herenkoor	W&C-viering K. Kint Aquarius		W&C-viering H. Hudepohl
Zaterdag 12-10 <i>28^e zondag d.h.j.</i>				Gezinsviering J. Olling
Zondag 13-10 <i>28^e zondag d.h.j.</i>	Eucharistie H. Helsloot alle koren	Oec. Fam.viering H. Hudepohl Kinderkoor	10.30 Bedevaart Heiloo N. Mantje Soli Deo Gloria	W&C-viering J. Olling
Zaterdag 19-10 <i>29^e zondag d.h.j.</i>				Med. viering K. Kint
Zondag 20-10 <i>29^e zondag d.h.j.</i>	W&C-viering H. Hudepohl Dameskoor	Eucharistie H. Helsloot Herenkoor	Oec. Oogstd. OKK N. Mantje e.a.	W&C-viering K. Kint

	H. Willibrordus Heiloo	H. Jacobus Major Akersloot	H.M.M. Alacoque Egmond Zaterdag 19.00 of Zondag 10.00	H. Cornelius Limmen Zaterdag 19.00 en Zondag 10.00
Datum	Zondag 10.00	Zondag 10.00		
Zaterdag 26-10 30 ^e zondag d.h.j.				Med. viering J. Olling
Zondag 27-10 30 ^e zondag d.h.j.	W&C-viering parochianen De Brug	W&C-viering J. Olling Dameskoor	W&C-viering parochianen Soli Deo Gloria	Eucharistie H. Helsloot
Zaterdag 02-11 <i>Allerzielen</i>	10.00 Eucharistie H. Helsloot Herenkoor			10.00 W&C-viering J. Olling
	19.00 Eucharistie H. Helsloot D+H-koor	19.00 Gebedsdienst H. Hudepohl Herenkoor	19.00 Allerz. viering N. Mantje Hoeverture	19.00 W&C-viering J. Olling
Zondag 03-11 31 ^e zondag d.h.j.	Eucharistie H. Helsloot Dameskoor	W&C-viering H. Hudepohl Aquarius	15.00 Allerz.v. Rinnegom N. Mantje	W&C-viering W. van Schie

Vieringen door de week

H. Willibrordus Heiloo

Zorgcentrum Overkerck: Eucharistieviering donderdag 10.00 uur
Moeder Godskapel: Eucharistieviering vrijdag 09.30 uur

H. Jacobus Akersloot

Zorgcentrum Strammerzoom: W&C-viering donderdag 10.00 uur

Steunpunt Egmond Binnen

Eucharistieviering woensdag 09.30 uur

H.M.M. Alacoque Egmond aan den Hoef

Rozenkransgebed vrijdag 09.00 uur
Eucharistieviering vrijdag 09.30 uur

Egmond aan Zee

Prins Hendrik Stichting Viering derde vrijdag 15.00 uur

Startviering nieuwe geloofsgemeenschap de Egmond

Op zondag 8 september vindt de startviering plaats in de H.M.M. Alacoque in Egmond aan de Hoef. De viering begint om 10.00 uur. De voorgangers zijn pastor Herman Helsloot, pastor Nico Mantje, pastor Henk Hudepohl, pastor Johan Olling en diaken Paul Bindels. De liturgie wordt muzikaal ondersteunt door Soli Deo Gloria. U bent van harte welkom.



Locatie H. Willibrordus

Collecten

In de afgelopen tijd hebben we tijdens de collecten opgehaald voor:

Vastenactie: € 725,00
Adoptiekinderen: € 55,00

Adoptiekinderen: € 38,00
Adoptiekinderen: € 96,00
Namens iedereen hartelijk dank.



Lief en Leed

Overledenen

Nel Kraakman-Meiland

* 14-12-1934 † 10-07-2019

Elisabeth Anna Maria (Bep) Borst

* 29-04-1935 † 13-07-2019

Agatha Catharina Jacoba (Agatha) van Langen

* 13-01-192 † 28-07-2019

Helena Wilhelmina Maria (Leni) Altenburg-Ruigrok

* 27-06-1935 † 30-07-2019

Gerardus Adrianus (Gerard) Alphenaar

* 10-09-1939 † 08-08-2019.



Voor de familie en nabestaanden bidden wij om kracht en troost. Wij wensen hen sterkte toe bij dit verlies

25ste keer Schoenendoosactie Willibrordusparochie

Beste mensen,
Dit jaar doen we met onze parochie voor de 25e keer mee aan de actie schoenendoos. Net zo vaak als de actie bestaat! Dit betekent dat er al 25 jaar heel veel kinderen blij worden gemaakt met een mooi versierde en goed gevulde schoenendoos!
Al 25 jaar kunnen wij rond de 200 dozen inzenden. Vorig jaar stond de teller in onze parochie op 230 dozen! Dit jaar zou het prachtig zijn als we de 250 halen!

Er staat al een aantal kant en klaar. De 1^e Communicanten

hebben al flink gespaard en dozen gemaakt.
Een parochiaan werd in juni 50 jaar en heeft aan al haar gasten spullen en geld gevraagd voor de Actie Schoenendoos!
Een parochiaan heeft het hele afgelopen jaar kleurige knikkerzakken gehaakt!
Een andere parochiaan heeft vorig jaar héél veel toiletasjes gehaakt/genaaid en gevuld met toiletartikelen! Van weer iemand anders krijgen we al vele jaren een grote doos met tennisballen! Daar zijn we dit jaar ook weer blij mee, of knickers of vrolijke stofjes om

tasjes en etui's van te maken. We hopen dus weer op veel betrokkenheid!

Wij starten dit jaar de Actie-Schoenendoos op 13 oktober in een viering met alle koren samen!
Vanaf die zondag tot aan 10 november staat de kraam van de Schoenendozen weer voor iedereen klaar in de Kerkstraat.

Iedere zondag na de viering kunt u daar terecht voor informatie en dozen!
De prijs voor een complete schoenendoos + €5

verzendkosten is €25.

We hopen met heel de parochie van jong tot oud, weer een mooie muur van schoendozen te bouwen op 10 november.

Dan kunnen we weer heel veel kinderen blij maken.

Met vriendelijke groeten,
Werkgroep
Actie-Schoendoos



WiKiKo—WiJoKo

Lieve mensen,
In september begint het nieuwe schooljaar weer. Ik zie dat als een mooie gelegenheid om WIKIKO (Willibrordus – kinder- Koor) en WIJOKO (Willibrordus - Jongeren – Koor) onder uw aandacht te brengen. De basisschool kinderen zijn vanaf groep 4 welkom bij WIKIKO, kinderen die naar de brugklas gaan kunnen zo mooi doorstromen naar WIJOKO, WIKIKO en WIJOKO zijn 1 koor. We zingen met plezier! Ook wordt er gespeeld op percussie instrumenten ter verfraaiing van de liederen, maar ook om te werken aan andere ontwikkelingen, zoals ritmiek. Ook wordt ongemerkt aan zelfvertrouwen gewerkt en andere sociale vaardigheden.

En denk niet dat we saaie kinderliedjes zingen, nee hoor, popnummers van o.a. Nick en Simon, Marco Borsato, Kinderen voor Kinderen passen vaak prima bij het thema van de viering.

De kinderen komen soms ook met eigen liedjes aan, ik doe dan mijn best om daar een plaatsje voor te maken. Naast het plezier in het zingen is dit koor een hechte, veilige groep, waar je stem gehoord wordt. Dat is voor de persoonlijke ontwikkeling natuurlijk heel belangrijk. Het maakt niet uit of je een rugzakje hebt, we zijn toch allemaal gelijk, God's kinderen?

Vorig jaar heb ik samen met

Sandra (fluitiste van het koor), verschillende gesprekken gevoerd met WIJOKO. Dat ging over het jaarthema: "Omzien naar de ander". Er kwamen prachtige verhalen uit!

Deze hebben we uitgewerkt, en gecombineerd met bijpassende liederen hebben deze verhalen een plek gekregen in de viering. Mijn streven is ook dat deze jongeren hun stem kunnen laten horen in een veilige omgeving, serieus worden genomen en hun verhaal kunnen doen.

Als u dit verhaal heeft gelezen, "zegt het voort" aan uw kleinkinderen, jongeren, vrienden, enz.....

Jongens en meisjes, tieners, kom een keer langs op maandagavond 18.30 uur tot 19.30 uur. Neem desnoods een vriend, vriendin of je ouders mee.

Zingen maakt blij!
Samen zingen maakt vrienden!

Lieve groet,
Marja Kraakman
(Dirigente/pianiste
WIKIKO en WIJOKO)

En.....graag tot ziens.

Voor vragen kunt u bij mij terecht op nummer
06 29020596



Vredesmaaltijd in het Willibrordushuis

Jaarlijks wordt in september in het Willibrordushuis een Vredesmaaltijd gehouden voor inwoners van Heiloo met een vluchtachtergrond én hun begeleiders en andere belangstellenden.

Dit jaar wordt de maaltijd georganiseerd door 'Heiloo Voor Elkaar'. Ook Keer op Keer levert een bijdrage: zij zorgen voor servies en bestek, zodat er geen wegwerp materiaal gebruikt hoeft te worden.

De deelnemers aan deze maaltijd zijn afkomstig uit alle delen van de wereld en lang of kort geleden naar Nederland gekomen om asiel aan te vragen. Ze worden bij vestiging in Heiloo onder andere begeleid door medewerkers van Heiloo Voor Elkaar.

Ook onze CWH (Caritas Werkgroep Heiloo) ondersteunt dit werk.

Voor de Vredesmaaltijd brengen deze families zelf de meest heerlijke gerechten mee.

Net als vorig jaar wil de Locatieraad graag weer het Willibrordushuis beschikbaar stellen voor deze mooie traditie.

Met Heiloo Voor Elkaar is afgesproken de Vredesmaaltijd te houden op vrijdag 27

september. Aan het eind van de middag zullen de tafels gedekt worden en verwachten we de gasten met hun exotische gerechten in het Willibrordushuis.

We hopen dat iedereen zich hier weer thuis zal voelen en dat we zullen genieten van elkaars aanwezigheid en van alle bijdragen aan de Vredesmaaltijd.

Marieke Hoetjes



Locatie H. Jacobus Major

Startviering 15 september

Zo langzamerhand zijn de zomervakanties ten einde. De scholen zijn weer begonnen, de sportverenigingen pakken de wekelijkse trainingen weer op en wedstrijdschema's, zeker bij de teamsporten, draaien alweer. En in ons dorp zijn ook de zomeractiviteiten weer ten einde.

Zeker de maand augustus staat altijd weer bol van evenementen. De kermis, met het ringsteken, het timmerdorp, de jaarmarkt, de solexrace en de oldtimer show. Het is allemaal

weer voorbij wanneer u dit leest.

Ook als geloofsgemeenschap van Akersloot maken we een nieuwe start.

Dit jaar schrijf ik dat toch met een beetje weemoed. Want in de dorpen Egmond aan Zee en Egmond Binnen was het geen startzondag maar een eindzondag. Daar hebben we de kerkgebouwen buiten gebruik moeten stellen.

Het is niet de eerste keer dat ik als pastor dergelijke processen

heb meegemaakt.

En ook moeten ervaren hoe het mensen aan het hart gaat.

Hoe zit het dan met Akersloot?

Dat zou de vraag kunnen zijn. Ik zou hier toch willen stellen: het antwoord op die vraag komt van parochianen zelf.

Of een kerk voor de (nabije) toekomst behouden kan blijven hangt toch vooral af van de actieve participatie van de parochianen in de plaatselijke geloofsgemeenschap.

Hoe levensvatbaar is onze gemeenschap in Akersloot? Dat hangt af van de bijdrage die we zelf leveren. Dat hangt ook af van de bijdrage die we financieel leveren, dat zeker. Ook de parochie moet in staat zijn rekeningen voor de energie te betalen, zoals nu te zorgen dat de dakbedekking vervangen wordt. Maar daarnaast is het ook afhankelijk van de bijdragen die we leveren aan het actieve parochieleven. De zondagse meelevendheid tijdens de kerkdiensten, en zeker ook de bereid tot inzet als vrijwilliger.

15 september zullen wij de startviering houden voor het nieuwe werkjaar. Mag dat een moment zijn waarop we ons realiseren dat wij zelf die gemeenschap zijn, en dat wij zelf het zijn die die gemeenschap in stand hebben te houden. En natuurlijk dat die startviering een moment van inspiratie mag zijn voor ons allen.

Het zal een viering zijn waaraan zowel het heren- als het dameskoor als Aquarius meewerken.

En het belooft ook een viering te worden met een feestelijk tintje. Welk tintje, welk feestelijke gebeuren? Wel, ik zou zeggen: als je daar achter wilt komen, dan zorg je dus dat je 15 september van de partij bent.

Henk Hudepohl.

Gezamenlijke viering Vredesweek



De derde week van september staat bekend als de vredesweek, een initiatief van de bij de raad van kerken aangesloten kerkgenootschappen. Het is niet voor niets dat de aandacht voor de vrede juist in deze periode valt. Het is ook de tijd waarop binnen de joodse traditie nieuwjaar wordt gevierd.

Dat nieuwjaar wordt gevolgd door de zogeheten geduchte dagen. Dagen waarop mensen geacht worden zichzelf een spiegel voor te houden. Waar, wanneer en tegenover wie ben ik in het afgelopen jaar de fout in gegaan? Wie heb ik tekort gedaan? Waar ben ik onachtzaam geweest als het ging om andermans welzijn? Vragen, niet bedoeld om vooral schuldbeladen je leven te leiden, maar om vervolgens te komen tot Grote Verzoending, de dag waarop je je verzoent met juist die mensen waarmee je in onmin leeft. Met die mensen die met jou nog een appeltje te schillen hebben. Want uiteindelijk begint echte vrede met de vrede die je als mens weet te bewaren, weet te bewerkstelligen in de eigen omgeving.

Dat thema, vrede, krijgt dit jaar wellicht op vele plaatsen en vele momenten extra aandacht. Want we leven in het 75^{ste} jaar waarin we de vrede mogen ervaren. De vrijheid die ons zo dierbaar is, duurt nu bijna 75 jaar.

Voor velen van ons lijkt dat de normaalste zaak van de wereld. En ik zou zeggen: gelukkig maar. Gelukkig is vrede iets wat we tot gewoon mogen vinden. We hoeven de geschiedenis er maar op na te slaan om te kunnen constateren dat dat zo gewoon niet is. Dat ook in het zo vredige Europa er vele oorlogen zijn uitgevochten. En waren we er niet zelf bij betrokken als land, dan was het wel bij de burenen!

Vrede begint bij jezelf, begint daar waar mensen samen leven. En daarom ook willen we die vrede vieren, de vrede ook afsmeaken, elkaar toezeggen en vooral toezingen in een gezamenlijke dienst, gezamenlijke met de protestantse gemeente Uitgeest Akersloot.

We zullen dat doen op zondag 22 september in de kerk van de protestantse gemeente aan het Dielofslaantje in Akersloot. De dienst vangt aan om 10.00 uur. Voorgangers zijn ds. Evelien Plaisier en pastor Henk Hudepohl. We begroeten u graag op 22 september. Opdat wij in vrede samen mogen zijn.

Henk Hudepohl.

Walk of peace

Een wandeling van vrede. Zo zouden we het bovenstaande mogen vertalen. Dus géén wandeling vóór vrede. Dat zou in het Engels luiden: walk for peace. Maar dat wil het dus uitdrukkelijk niet zijn. Deze walk of peace is wel gelinked aan de vredesweek, waarover u in een ander artikel kunt lezen. Misschien mogen we zeggen dat de wandeling van vrede vooral een wandeling is die we ondernemen in vrede. Vrede die we hebben met onze omgeving. Vrede die er is omdat mensen elkaar zien staan, omdat mensen ruimte scheppen voor elkaar. Een wandeling door Akersloot die ons voert langs bepaalde plekken waar de ontmoeting met mensen centraal staat. Met diverse instanties en organisaties zijn contacten ge-

legd en tijdens deze wandeling zullen we op bepaalde plaatsen gastvrij ontvangen worden en komen we zo in contact met dorpsgenoten. Wellicht dorpsgenoten die we wel kennen, maar die we nu een keer ontmoeten in een bepaalde functie. Ofschoon we het vanuit de oecumenische werkgroep organiseren, willen we het niet direct tot een kerkelijke activiteit rekenen. Iedereen die mee wil lopen is van harte welkom. En ook de mensen die benaderd zijn om te ontmoeten, om iets te vertellen van hun werk, hun inzet voor de gemeenschap zijn niet specifiek op kerkelijke achtergrond uitgekozen. Zomaar lopen met ontmoeting als moment van vrede.

We beginnen de wandeling bij de Jacobuskerk waar we ook weer zullen eindigen. Aan het eind van deze wandeling zullen we in de ontmoetingsruimte kunnen napraten en zal er ook wat zijn voor de inwendige mens. Met het oog op dat laatste: mensen dienen zich wel op te geven. Waar en hoe, dat zullen we nog bekend maken via flyers en een advertentie in het Witte Blaadje, dat alles is bij het ter perse gaan van het parochieblad nog niet bekend. Maar we kunnen al wel vast de datum bekend maken, zodat u deze in uw agenda kunt zetten: vrijdag 20 september van 18.45 uur – 20.15 uur.
Henk Hudepohl

In memoriam: Dirk van der Eng

De ijsboer van Akersloot is dood. De man die de dorpelingen voorzag van verkwikkend ijs op een zwoele avond is niet meer.

Jarenlang was Dirk niet weg te denken uit de Akersloter samenleving. Als tiener en ook daarna was hij de betrouwbare sluitpost van Meervogels, de vierdeklasser waar je niet zo makkelijk van kon winnen. Met Beb Bakhuis (Theo Krom) in de spits en Dirk in doel was het onmogelijk om met triomf uit Akersloot te vertrekken.

Dirk was de meester van het feesten. Tijdens verjaardagspartijtjes ging men helemaal los. Gek was niet gek genoeg.

In 1999 was er ineens het absolute dieptepunt in het leven van Dirk... Zijn enige kind, Dik, overleed na een hersenbloeding. Zijn wereld stortte in. Hoe ga je daar in godsnaam mee om? Wat overbleef was een schoondochter met drie jonge kinderen....Jezus... Hoe oneerlijk is het leven.

Het is ongelooflijk knap dat hij op een knop heeft kunnen omzetten. Mijn zoon is dood, maar mijn kleinkinderen verdienen het om een normale jeugd te krijgen, hoe lastig dat ook is. Praktisch gezien woonden de kleinkinderen bij opa en oma (een geweldige vrouw). Hij nam de rol van vader over, nam ze mee naar Texel, vertelde over eendenkooien en de jacht, leerde ze fietsen, lachen en leven in het hier en nu, genieten en relativieren.

Dirk was een boegbeeld in Akersloot. Beetje eigenwijs, maar met zijn hart op de goede plaats.

De afspraak die hij maakte was dat hij 93 jaar zou worden, net als zijn moeder. 93 heeft hij niet gehaald, maar 87 is ook niet onaardig. Hij is op zijn verjaardag gestorven. Een andere afspraak was dat hij zou sterven in zijn huis aan de weg. Dat is helaas niet gelukt. Hij is gestorven in de Cameren, alwaar hij nog geen maand heeft gezeten.

Als moeder van zijn drie kleinkinderen wil ik nog even kwijt dat ik onwijs trots ben op hem. Ze hebben alle drie een heel speciale band met hem. Ik ben ook trots op mijn kinderen, omdat ze hem tot de laatste snik en zelfs daarna hebben gesteund in zijn strijd tegen de dood, of moet ik zeggen tegen het leven. Hij was er klaar mee.

Ik ben heel trots op mijn kinderen. Ze hebben opa veranderd tot wat hij tot de laatste dag was. Ze hebben het kind in hem wakker gehouden. Dat vind ik zo speciaal! Zijn manier van omgaan met zijn kleinkinderen was bedoeld als de beste manier om kinderen goed te maken door ze gelukkig te maken. Dat is hem gelukt.

Tot in zijn hoogste ouderdom neemt men afscheid van zijn jeugd. Dat heeft hij vol kunnen houden tot een paar maanden voor zijn

heengaan. Wat is dementie toch een rotziekte. Pa, Dirk, opa, je wordt bijgezet bij Dik. Je hebt het altijd heel moeilijk gevonden om over zijn dood te spreken. Dat vind ik nog altijd erg lastig. Volgens mij was je helemaal niet zo religieus, maar ik hoop dat er ergens een mogelijkheid bestaat dat jullie elkaar in de gordel van Orion tegenkomen. Wat hebben jullie elkaar dan veel te vertellen. Rust zacht.

Tot slot nog wat woorden voor oma. Moe, al dat zorgen, al dat wegcijferen van jezelf. De dood van pa moet voelen als een bevrijding. Het is goed zo. Dirk zou het helemaal eens zijn met deze woorden. Vorig jaar was de burge-meester nog op de Meerweg vanwege jullie 60 jarig huwelijksfeest. Ik denk dat hij op 25 april nog eens terug gaat komen om jou een lintje te geven voor deze ongelooflijke prestatie!

De drie Egmond



Lief en Leed

Dopelingen

De afgelopen periode zijn:

Sem Amoussou

zoon van Theo Amoussou en Rose Valkering
broertje van Moos en Lili

Lisan Maria Johanna (Lisan) Apeldoorn

dochter van Jan-Willem Apeldoorn en Mariëlle Apeldoorn - Smit
zusje van Marlou

door het sacrament van het doopsel opgenomen in onze parochiegemeenschap.

Wij bidden dat zij zich thuis mogen voelen in onze parochie en dat wij samen met hun ouders ervoor mogen zorgen dat onze dopelingen mogen opgroeien in geloof.



Overledenen

Wilhelmus Maria (Willem) van Stein

* 21-06-1953 † 26-06-2019

Josephus Petrus (Sjef) Geraedts

* 22-04-1942 † 30-06-2019

Willem Johannes (Wim) Koopman

* 25-10-1935 † 20-07-2019

Eduard Oscar (Ees) Karels

* 15-02-1932 † 28-07-2019

Voor de familie en nabestaanden bidden wij om kracht en troost. Wij wensen hen sterkte toe bij dit verlies.



Parochienieuws Egmond aan Zee

Hier verschijnt het laatste stukje parochienieuws uit Egmond aan Zee. Het is voorbij. Ons kerkje heeft zijn deuren moeten sluiten. Er is al genoeg over gezegd en geschreven, maar het doet nog steeds enorm veel pijn.

Het is voor velen ondenkbaar dat deze vertrouwde plaats er nu niet meer is. En hoe nu verder?????? De tijd zal het leren, maar het wordt nooit meer zoals het was.

Toch nog maar even terugblikken op de laatste maanden. Op 25 mei waren alle vrijwilligers nog een keer uitgenodigd om met elkaar gezellig samen te komen. In Post aan Zee werd gezorgd voor koffie, een glaasje en een heerlijk chinees buffet. Op deze manier werden al deze fantastische mensen nog eens bedankt voor hun inzet voor ons kerkje en onze parochie. Ondanks de toch betrekkelijk kleine Rooms Katholieke gemeenschap in Egmond aan Zee zijn wij altijd zeer rijk geweest met deze groep mensen, die ieder op haar of zijn wijze hebben meegewerkt aan een trouwe, levendige en warme gemeenschap. Een parochie waar velen zich altijd bijzonder goed hebben thuis gevoeld. Nogmaals heel hartelijk bedankt voor jullie inzet.

Op 30 juni was er weer iets aan de hand. Een viering waarvan ik dacht dat ik het redelijk geregeld had en de zaak onder controle had. Een viering waarin de, tot dan toe, laatste vier doopduifjes en het op dat moment laatste herinneringskruisje zou worden terug gegeven. Maar dit liep helemaal anders. Achter de schermen en ver voor die tijd is er een opzet gemaakt om aan deze viering een extra dimensie te geven. Iets waarvan ik totaal niet op de hoogte was. Maar waar ik ongemerkt ook een beetje aan heb meegewerkt. Het klinkt allemaal een beetje cryptisch.

Het begon allemaal in januari/februari toen ik door pastor Jan Veldt werd gebeld om eens met elkaar te praten over o.a. de kerksluiting. Het eindresultaat was de viering op 30 juni waar ik op het einde

deze viering de pauselijke onderscheiding "Pro ecclesia et pontifice" kreeg uitgereikt door zwager John de Boer, die tevens bestuurslid is van het bestuur "Bron van Levend water". Een zeer grote eer, waar ik trots op ben en dank aan alle mensen, in het bijzonder John de Boer, die dit hebben mogelijk gemaakt. Ik ben eigenlijk niet zo voor onderscheidingen en lintjes, wat ik doe als vrijwilliger doe ik in dit geval voor onze parochiegemeenschap en de waardering die ik dan van mensen ontvang, vind ik al geweldig.

Maar een pauselijke onderscheiding is toch wel heel bijzonder. Maar naast deze blijken van waardering had ik ook nog steeds graag gezien dat onze kerk open zou zijn gebleven. Helaas heeft de inzet van veel vrijwilligers niet kunnen voorkomen dat ons kerkje gesloten gaat worden.

Op 18 augustus werden er in de laatste Eucharistieviering nog twee koorzangers in het zonnetje gezet. Niek Hopman, die op 1 september 50 jaar koorzanger is en Peter van Balen, die ook in dit kalenderjaar 50 jaar deel uitmaakt van ons zangkoor. Mensen die hun inzet voor de parochie vocaal hebben waargemaakt in onze prachtige zangkoor St. Ceacillia. Niek en Peter van harte gefeliciteerd en bedankt.

Zo sluiten we het laatste parochienieuws uit Egmond aan Zee toch nog op een positieve manier af.

Kees Kager.



New Voice neemt definitief afscheid van de parochie!



Met een superzonnige, maar vooral heel mooie, bijzondere viering op de St. Adelbertusakker én een fantastische vrijwilligersmiddag in de St. Adelbertuskerk heeft New Voice - mijns inziens -waardig afscheid genomen van de parochie.

St. Adelbertusfeest:

Op de Akker werd - in nauwe samenwerking met een delegatie van Eensgezindheid - de viering muzikaal ondersteund.

Geweldig om aan het eind van die bijeenkomst het Adelbertuslied samen met alle kerkgangers uit volle borst mee te zingen. Het was heel goed om te zien dat de bijdrage van New Voice zich niet beperkte tot het zingen.

Na afloop werden in 'no time' alle stoelen weer opgeruimd. Overigens mag in dat kader best gezegd, dat een andere, veel

kleinere, groep de dag daarvoor alle stoelen voor u en ons had klaargezet. Wat zijn er – vaak 'onzichtbaar' - toch veel mensen bezig voor de kerkgemeenschap.

Vrijwilligersmiddag:

Persoonlijk viel het mij 'enigszins' tegen, dat er op de Akker geen aandacht werd geschonken aan ónze allerlaatste inbreng bij een kerkelijke viering, maar dát werd tijdens de vrijwilligersavond goedge maakt door de warme woorden van pastor Johan Olling. En alsof dat niet genoeg was, kon hij het koor ook nog verblijden met de formele overdracht van het drumstel en de piano aan het koor.

Vanzelfsprekend vielen zowel de warme woorden alsook de gift in goede aarde! Parochianen van St. Adelbert: dank jullie wel! Dirigente Corine de Waard had een prachtige (en naar wat later bleek, emotionele) tekst geschreven ter afscheid van de kerk.

Een groot aantal vrijwilligers wilde dan ook graag de tekst mee naar huis nemen. Wellicht vindt ook ú het aardig om het lied nog eens te bekijken.

De complete tekst is daarom in deze editie van Bron van Levend Water geplaatst.

Het lied is geschreven op de bekende melodie 'Bim, Bam' van André van Duin.

Wederom is de locatieraad, natuurlijk samen met Johan Olling, er in geslaagd om een geweldige middag voor de vrijwilligers te organiseren. Het bezinningsmoment, waarin de Camino (Jacobsschelp van Santiago de Compastela) centraal stond, werd muzikaal opgeluisterd door New Voice. Niet alleen werd er aan alle kanten voor de inwendige mens gezorgd, maar – zoals al enige jaren te doen gebruikelijk – was er ook een muzikaal intermezzo van Liedeke van der Molen en Johan Olling. De liederen, begeleid met gitaren, werden écht uit volle borst meegezongen.

Natuurlijk werd de Paaskaars weer verloot (ook dit jaar kwam die weer in goede handen terecht!) en élke vrijwilliger ging huiswaarts met een mooi kaarsje als dank én als aandenken.

Alle reden dus om daarvoor onze dankbaarheid uit te spreken en dat doe ik dan ook bijzonder graag namens New Voice, maar ik weet zeker dat ik dat ook namens alle andere aanwezigen mag doen.

Dan écht tot slot en dan bent u 'van mij af' als schrijver in het parochieblad:

Sonja Barend zei altijd aan het eind van haar show:

"welterusten en morgen gezond weer op!"

Dat wensen dirigente, muzikanten & koorleden van New Voice u allemaal toe!

Met muzikale groet
Bart de Vries, voorzitter.



Afscheid van de kerk

Tekst: Corine de Waard

Melodie: Bim Bam—André van Duin

1.
D'Adelbertus kerk te Egmond-Binnen
In '63 opgebouwd
Een pracht plek om je te bezinnen
Voor Binders van heel jong tot oud
Dopen, vormen en ook trouwen
Dat werd hier kerkelijk gevierd
Op zaterdag en 2 op zondag
Was er week'lijks euch'ristie

En de bronzen klokken luiden
'n blijde klankenfantasie
En ze duidden door het luiden
Een bekende melodie
Bij rouw, trouw maar ook bij dopen
O wat gingen ze te keer
Het hele dorp kon goed horen
Door die klokken in de toren
't is voor onze lieve Heer

2.
Maar na verloop van vele jaren
Toen hielden plots de klokken stil
men liet de Egmondbinners weten
dat bisdom Haarlem anders wil
door t'rugloop van parochianen
kón het ook niet anders dan
dat de kerk van ja en amen
gaat sluiten, ja dat komt ervan

En de bronzen klokken luiden
'n droevig klankenfantasie
En ze duidden door hun luiden
Op een afscheidsmelodie
Vele pastors zijn gekomen
In ons dorp geïnstalleerd
deden niet aars dan zieltjes winnen
In het mooie Egmond-Binnen
En daardoor geïnspireerd

3.
Om hier al dat te gaan bezingen
Wat een ieder allegaar deed
Duurt iets te lang en gaat wat verder
't was echt vooral het lief en leed
vrijwilligers dank voor al uw inzet
het was zeker de moeite waard
al het 'werrek' voor uw 'kerrek'
Het klusje is nu haast geklaard

En de bronzen klokken luiden
Een blijde klankenfantasie
En ze duiden door het luiden
Op een bekende melodie
Dank aan allen hier aanwezig
O wat hielp u toch fijn
't hele dorp is u dankbaar
Voor uw hulp bij het altaar
Fijn om samen kerk te zijn.

4.
't Is bijna tijd de deur te sluiten
ruim 50 jaren lief en leed
Bedroefd, maar bijzonder dankbaar
Voor alles wat het met ons deed
Wij nemen afscheid van u mensen
en wensen ieder heel veel moois,
Vreugd', bezieling en devotie
En de groeten van New Voice
Bom, bom, bom, bom
En de bronzen klokken luiden
'n Droevie klankenfantasie
En ze duiden door hun luiden
Op een afscheidsmelodie
Het mysterie van het leven
Is het komen en het gaan
Tranen spelen ons nu parten
Niet van vreugde, maar van smarte...
zullen de klokken ooit nog slaan?

Soli Deo Gloria

Op de valreep nog even een laatste noot!
in de kerk van glas in lood
Het staat te gebeuren
de Adelbertkerk sluit zijn deuren
55 jaar in beeld en geluid
vele mensen gingen in en uit
Ook een pastoor en nog een kapelaan
de grijze golf heeft zijn intrede gedaan
wat heeft zich allemaal afgespeeld lief en leed
werden samen gedeeld

meerstemmige muziek met alle koren
lage bassen en hoge tenoren
ook de dames lieten van zich horen dankbaar
zijn we, en iedereen blij niemand humeurig,
een mooie tijd wij zullen doorgaan met zang
en sfeer
en zien u in de Hoeverkerk vast nog wel een
keer!

G.Liefting

Oproep!!!



De parochianen uit Egmond aan Zee hebben bij het vorige parochieblad een brief ontvangen waarin zij konden opgeven of zij het parochieblad na 1 september nog wilden ontvangen. Als ze dit wel willen, kon men dit doorgeven aan het contactadres genoemd in bijgaande brief. Tot op heden is de respons bijzonder klein.

Bij **géén** reactie gaan we er vanuit dat u **géén** parochieblad meer wil ontvangen. Mocht de brief toch aan uw aandacht zijn ontsnapt, kunt u zich altijd nog opgeven bij Kitty de Groot, Trompstraat 7 of telefonisch op nummer 072 5062906.

Kees Kager.

Bent u onze nieuwe ogen en oren?

Op 1 september 2019 zijn de drie Egmondse locaties samen verder gegaan als één Egmondse geloofsgemeenschap in de kerk van H.M.M. Alacoque te Egmond aan den Hoef.

De Locatieraad Egmond heeft versterking nodig bij het vormgeven van deze nieuwe start. Wil u hieraan meewerken? Bent u op zoek naar een nieuwe uitdaging en zinvolle tijdsbesteding? En bent u het organisatietalent wat wij zoeken? Dan is deze functie misschien iets voor u!

Ons ideaal is een Locatieraad waarin alle drie de Egmondse vertegenwoordigd zijn. Zij mag het tot haar taak rekenen om 'oog en oor' te

zijn voor het geestelijk welzijn van de geloofsgemeenschap en haar individuele leden in overleg met pastores team en bestuur.

Natuurlijk wordt u niet in het diepe gegooid en kunt u rekenen op ondersteuning van de huidige Locatieraadsleden en het parochiebestuur.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Astrid Wittebrood - Schouten,
parochiecoördinator
072-506 13 64
coordinator@rk-bronvanlevendwater.nl



voor de kinderen



Limmen

12 oktober 19.00 uur
Gezinsviering



Heiloo

29 september 10.00 uur
Familieviering
13 oktober 10.00 uur
Start actie Schoenendoos



Akersloot

13 oktober 10.00 uur
Oecumenische Familieviering



De Egmon-

ADRESSEN

Parochie Bron van Levend Water



Postadres: Westerweg 267
1852 AG Heiloo
Telefoon: 072-533 09 06

Mail: info@rk-bronvanlevendwater.nl
Website: www.rk-bronvanlevendwater.nl

Financiële Administratie:

Mevrouw Astrid Wiebering-Vlaar
Telefoon: 072-533 09 06
Email: financieel@rk-bronvanlevendwater.nl

Dagelijks Bestuur:

De heer Martien den Blanken voorzitter
De heer Kees van Went secretaris
De heer Karel Hennekens penningmeester

Voor uw kerkbijdrage en andere giften:

H. Willibrordus: NL46 RABO 0327 0640 21
NL20 INGB 0000 6815 70
H. Jacobus Major: NL07 RABO 0300 9542 63
H. Adelbertus: NL88 RABO 0315 7004 91
H. M.M. Alacoque: NL41 RABO 0315 7479 94
O.L.V. Onb. Ontv.: NL87 RABO 0315 7041 95

Parochie coördinatoren:

Mevrouw Marieke Hoetjes-Eijkel
Telefoon: 072-533 09 06
Email: willibrorduskerk@rk-bronvanlevendwater.nl

Mevrouw Astrid Wittebrood-Schouten
Telefoon: 072-506 13 64
Email: coordinator@rk-bronvanlevendwater.nl

Begraafplaatsen BvLW:

Willibrordushof, Heiloo:
Email: willibrordushof@rk-bronvanlevendwater.nl
Sint Jacobushof, de Overtuin, Akersloot:
jacobusmajor@rk-bronvanlevendwater.nl
Rinnegom, Egmond Binnen:
rinnegom@rk-bronvanlevendwater.nl
De Karmel, Egmond aan den Hoef:
dekarmel@rk-bronvanlevendwater.nl

Caritas Bron van Levend Water/Cornelius:

T. van Diepen, secretaris
Telefoon: 072-533 74 08
Email: jottum.bv@quicknet.nl

Locatie H. Willibrordus



Adres: Westerweg 267
1852 AG Heiloo
Telefoon: 072-533 09 06

Pastor: Herman Helsloot, pr.: 06-22 37 10 40
pastoor@rk-bronvanlevendwater.nl
Diaken: Paul Bindels
diaken@rk-bronvanlevendwater.nl
Secretariaat:
Openingstijden: ma t/m vr 9.00 tot 12.00 uur
willibrorduskerk@rk-bronvanlevendwater.nl
maandag speciaal voor kerkhofbeheer
Email: willibrordushof@rk-bronvanlevendwater.nl
vrijdag speciaal voor opgeven intenties
Email: misintenties@rk-bronvanlevendwater.nl

Locatie H. Jacobus Major



Adres: Kerklaan 37
1921 BK Akersloot
Telefoon: 0251-31 22 28

Pastor: Henk Hudepohl: 06-13 49 25 65
h.hudepohl@rk-bronvanlevendwater.nl
Secretariaat:
Openingstijden: vr 9.00 tot 11.00 uur
jacobusmajor@rk-bronvanlevendwater.nl

Locatie H. Margaretha Maria Alacoque



Adres: Herenweg 188-190
1934 BD Egmond
aan den Hoef
Telefoon: 072-506 13 64

Pastor: Henk Hudepohl: 06-13 49 25 65
h.hudepohl@rk-bronvanlevendwater.nl
Secretariaat:
Openingstijden: ma en do 9.00 tot 12.00 uur
rkegmond@rk-bronvanlevendwater.nl

In vrijheid kiezen



*Wat te kiezen, leven, dood,
afgod geld, genadebrood?
Alles houden wat ik heb
of Hem volgen op zijn weg.*