

Geschreven in de palm van Zijn hand

Informatieblad van de Parochie Bron van Levend Water



INHOUDSOPGAVE

INHOUDSOPGAVE.....	2
COLOFON	2
BRON VAN LEVEND WATER.....	3
LITURGISCH ROOSTER Parochie Bron van Levend Water + Corneliusparochie.....	14
LOCATIE H. WILLIBRORDUS	16
LOCATIE H. JACOBUS MAJOR	19
LOCATIE DE DRIE EGMONDEN.....	23
KINDERPAGINA	26
ADRESSENLIJST	27

COLOFON

De volgende Bron van Levend Water
verschijnt op **15 december**

Kopij, *bestaande uit maximaal 500 woorden*,

kunt u uiterlijk **19 november**
inleveren bij de lokale redacties,
bij voorkeur als Word document per email:

Locatie H. Willibrordus:
willibrordus@rk-bronvanlevendwater.nl

Locatie H. Jacobus Major:
jacobusmajor@rk-bronvanlevendwater.nl

Locatie H. M.M. Alacoque:
drieluik@rk-bronvanlevendwater.nl

De redactie behoudt zich het recht voor om, daar waar
nodig, wijzigingen aan te brengen in de aangeleverde
artikelen. Indien de inhoud hierdoor wordt gewijzigd, wordt
vóór plaatsing contact opgenomen met de schrijver.

Dit parochieblad is ook te vinden op de website van Bron
van Levend Water:
rk-bronvanlevendwater.nl

Indien u geen parochieblad meer wilt ontvangen kunt u dit
doorgeven aan het secretariaat van uw locatie.
Adressen vindt u achter in dit blad.



Foto achterzijde:

Ramon Mangold
Voor Actie Kerkbalans

Bron van levend water



Bron van
Levend Water

Allerzielen 2019

Voor mij ligt een blad, een periodiek, met de titel 'Volzin'. Het is een blad dat ontstaan is uit het samengaan van Hervormd Nederland en het katholieke blad 'de Bazuin'. Een blad dat vol staat met artikelen over de zin van het leven. Maar ook over een levenseinde.

Een blad waarin ten aanzien van de 'maakbaarheid van het leven' soms kritisch noten worden gekraakt. Alsof wij mensen zelf werkelijk alle touwtjes in handen dienen te hebben. Tot en met ons eigen levenseinde aan toe!

Wie totaal geen boodschap heeft aan welke religiositeit dan ook, zal wellicht met die kritische noten niets hebben. We leven in een pluriforme samenleving en daarin zijn dus ook mensen die recht van spreken hebben wanneer men stelt dat we werkelijk elk aspect van ons leven zelf kunnen en mogen regisseren.

Zelf ben ik daar wat terughoudender in, waarbij ik ook direct opmerk dat een standpunt zoals het leergezag van onze kerk dat uitdraagt, namelijk dat een verzoek tot euthanasie in alle gevallen geweigerd moet worden, mijn instemming ook niet heeft. Maar verdere discussie zou te ver voeren.

Maar artikelen lezen die handelen over de bevoegdheid van een mens om te handelen (en dus ook de grenzen die daaraan gesteld dienen te worden) roepen ook vragen bij mij op als: een levenseinde, in eigen hand, zelf geregisseerd, maakt dat de dood op zich anders?

Ik denk het niet. En wanneer ik de doorgaans grote belangstelling zie waarin de vieringen van Allerzielen zich mogen verheugen, denk ik voor velen van ons niet.

De dood blijft nog altijd een mysterie. En dood, dat is meer dan alleen maar het stoppen van adem en hartslag. Dood is: weg! Uit mijn leven, uit ons leven verdwenen. En waar onze doden zijn?

Nico ter Linden, destijds predikant in de Westerkerk in Amsterdam zei ooit: mijn moeder, die is bij God. En verder weet ik het ook niet. Misschien is dat wel het belangrijkste voor ons, mensen die verder moeten met alleen herinneringen. Dat we er op durven blijven vertrouwen dat onze dierbare doden hun rust hebben gevonden bij de Eeuwige. Dat hun namen geschreven zijn in de palm van zijn hand. Mogen we Allerzielen beleven in dat vertrouwen.

Het vertrouwen dat God geen mens laat vallen. En, dat de herinnering ons niet alleen het gemis doet voelen, maar dat juist de herinnering voor ons een positieve kracht mag zijn. Dat wij de verhalen van onze dierbaren blijven vertellen aan elkaar. Dat we de herinneringen aan hen levend in ons midden houden. Want daarmee zijn de doden zelf als levenden onder ons. En dat wat voor ons waardevol is geweest in het leven van die ander, dat we dat meenemen op onze eigen levensweg. Dat we voortgaan met dat wat mensen ons voorgeleefd hebben. Dan is Allerzielen niet alleen hoop koesteren voor later, maar dan is Allerzielen ook vieren dat onze dierbare doden mogen leven, mogen verrijzen dankzij en in ons.

Allen goede vieringen toegewenst.

Henk Hudepohl.



Waar twee deuren sluiten gaat één andere deur open

Afscheid van de Adelbertuskerk, afscheid van de kerk van Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen. Ruim een jaar is er naar toe geleefd en gewerkt. Voorbereidingen zijn getroffen, plannen gemaakt. Heel dubbel ook, voor allen die er aan werkten. Met hart en ziel is er alles aan gedaan om het een waardig afscheid te laten zijn.

Ik wil hier graag allen die zich hier voor hebben ingezet bedanken uit de grond van mijn hart. Jullie betrokkenheid en positieve inzet heeft mij diep geraakt.

En toen was daar de derde zondag, de zondag waarop we een nieuw begin mochten maken. Het zal velen zwaar gevallen zijn om zich ook daarvoor op te laden.

Toch waren er weer mensen die meehielpen om 'hun' kerkschatten over te brengen naar de H. Margaretha Maria Alacoque.

Het beeld van Adelbert, oorspronkelijk uit de Rinnegommer kerk, de reliekschrijn van Adelbert en de gong kwamen onder anderen over vanuit Egmond Binnen. Vanuit Egmond aan Zee werden de Godslamp, Paaskandelaar, lessenaar, sedilia, credens het wierookstel overgebracht. En de voorste kerkbanken werden vervangen door stoelen uit de Corneliuskerk.

De Bloemengroep maakte werkelijk prachtige stukken. Eén bloemstuk verbeeldde de vlag van

Egmond die alle drie kernen verbindt.

Graag hadden we bij aanvang van deze viering enkele liturgische voorwerpen uit Egmond Binnen en Egmond aan Zee in processie naar voren willen dragen. Maar ze waren te zwaar of te groot en ze werden daarom al van tevoren opgesteld.

De beide lectoren

Kees Kager en Fia Drost stonden echter niet met lege handen.

Zij vertegenwoordigden de parochianen uit de twee gesloten kerken en namen hun geschiedenis, hun verdriet, maar ook hun geloof, hoop en liefde mee voor de toekomst van deze nieuwe gemeenschap.

Moge dit de basis vormen van een groeiende verbondenheid en een gezegende toekomst in de kerk van de H. Margaretha Maria Alacoque.

Pastor Herman Helsloot



Wat zal de toekomst ons brengen?



Na de emotionele sluitingen van de kerken in Egmond-Binnen en Egmond aan Zee was op 8 september de startviering in Egmond aan den Hoef. Als bloemengroep stonden wij voor de taak om uiting te geven aan onze gevoelens. Zo is deze versiering tot stand gekomen.

De 3 zonnebloemen stonden voor de 3 dorpen/kerken.

De vele kleuren en soorten bloemen voor de verscheidenheid van de mensen/parochianen en dit alles kwam samen in de kleuren van de vlag van Egmond.

Zo hopen wij samen in 1 kerk verder te gaan.

Tot slot wil ik een paar regels aanhalen uit het prachtige sluitingslied van Egmond aan Zee.

De toekomst ligt nog verscholen maar wij zullen verder gaan.

Durf daarop te vertrouwen geloof houdt ons bijeen.

Wij bidden dat Gods zegen ons mag begeleiden.

Met vriendelijke groet,

Namens de bloemengroep Annie Hopman.

Regioviering: Eerste Advent in de Jacobuskerk

Evenals vorige jaren willen wij aan het begin van de Advent als parochies 'Bron van Levend Water' en 'Cornelius' bij elkaar komen op samen de eucharistie te vieren. Wij doen dat op zondag 1 december, de 1e zondag van de Advent, de voorbereidingstijd op Kerstmis. Dit keer zal de viering zijn in de Jacobus Major-kerk in Akersloot, aanvang 10.00 uur. Het koor Aquarius zal, samen met de aanwezigen, de zang in de viering verzorgen. Wij willen met deze gemeenschappelijke viering tot

uitdrukking brengen dat wij, afkomstig uit zes verschillende dorpen, zijn samengegroeid naar twee parochies. En vooral willen wij, door in een volle kerk samen te komen, elkaar bemoedigen en steunen in de soms donkere dagen van het gewone leven. Ieder van ons verlangt wel eens naar een wonder, een nieuwe morgen, een teken dat het anders kan. Met het ontsteken van de eerste kaars van de adventskrans gaan we samen op weg, door de duisternis

heen naar het de nieuwe morgen van Kerstmis. Vier weken lang gaan we, al zoekend, een weg, om uit te komen bij het Teken dat God zich met ons verbindt: de geboorte van het Kind. Wij hopen dat wij velen van U mogen ontmoeten op zondag 1 december in de Jacobuskerk in Akersloot en dat het evenals voorgaande keren een werkelijk inspirerende viering mag worden.

Pastor H. Helsloot

Pastor Henk Hudepohl 25 jaar pastoraal werker

Op zondag 1 december 2019 is het precies 25 jaar geleden, dat pastor Henk Hudepohl zijn zending als pastoraal werker in het bisdom Haarlem-Amsterdam ontving. Hij startte zijn carrière destijds in De Kwakel en daarna werd hij aangesteld tot pastoraal werker in de Don Bosco kerk in Alkmaar. In september 2008 werd hij benoemd in de toen nog zelfstandige parochie van de H. Jacobus Major te Akersloot. Tijdens en na afloop van de regioviering op zondag 1 december in de Jacobuskerk ter gelegenheid van de eerste zondag van de Advent, wil pastor Hudepohl dit heuglijke feit

graag samen met alle parochianen van Bron van Levend Water en Cornelius gedenken en vieren. Na afloop van de viering in de



Jacobuskerk zal er gelegenheid zijn om pastor Hudepohl te feliciteren en natuurlijk is er iets lekkers bij de koffie en thee.

Als collega-pastores willen wij pastor Henk Hudepohl van harte feliciteren met dit jubileum. Wij wensen hem toe dat de laatste periode van zijn pastoraat in alle opzichten een goede periode mag zijn.

Mede namens het bestuur en pastoraal team van de parochies Bron van Levend Water en Cornelius,
Herman Helsloot

Gedenkmiddag in het Steunpunt Verlies en Rouw in Alkmaar

Op zaterdag 2 november organiseert het Steunpunt Verlies en Rouw van oecumenisch aandachtscentrum De Zwaan Alkmaar een gedenkmiddag voor nabestaanden.

Tijdens deze middag kunt u een foto van een gestorven dierbare plaatsen op de gedenktafel en een lichtje branden. Ook wordt de mogelijkheid geboden om de naam van uw dierbare te laten voorlezen.

Medewerking verlenen o.a. Liesbeth Brinkman (zang) en Gregor Overtoom (viool). De middag begint om 15.30 uur en vindt plaats in de Lutherse Kerk, Oudegracht 183 in Alkmaar.

Na afloop kunt u napraten met een hapje en een drankje.

Meer informatie:

Marja Ligterink: 06-30 08 86 10

Eva Snieder: 06-11 44 56 37



Rond de waterput: seizoen 2019-2020



Het seizoen 2018-2019 van 'rond de waterput' is van start gegaan. Het programmaboekje kunt u afhalen in de kerken van onze regio. Aanmelden kan, zoals altijd, via het aanmeldformulier in het boekje en per mail willibrorduskerk@rk-bronvanlevendwater.nl of telefoon 072 5330906.

Enkele programmaonderdelen die binnenkort plaatsvinden:

* Pastor Bill van Schie nodigt u van harte uit om deel te nemen aan een leesgroep. Hij heeft dit maal het boekje 'Het spirituele leven' van Evelyn Underhill gekozen. In nuchtere, bijna alledaagse taal neemt zij de lezer mee in een spiritueel landschap, dat weidser is dan ons eigen, individuele innerlijk leven. Veel lezers zullen zich in haar woorden herkennen, ook mensen die zich niet meer thuis voelen in de kerk.

Vier maandagavonden in november te beginnen op 4 november, bent u om 20 uur van harte welkom in de Ontmoetingsruimte in het Willibrordushuis. Het boekje is eind mei in een nieuwe vertaling verschenen en kost € 15,99. Bijdrage per avond 3 euro.

* In de Ter Coulsterkerk aan de Holleweg stelt de heer Gerben van der Meulen op donderdagavond 28 november de vraag: "Zijn er verbanden tussen religie en de vakbeweging?" Het kan een interessante avond worden als u ook meedoet aan het gesprek waarbij er altijd meer dan één waarheid op tafel zal worden gelegd. De aanvang van de avond is 20.00 uur. Bijdrage voor deze avond is 3 euro.

* Onder de titel 'Bach's Engelen' zal Dr. Jan Bruin een aantal composities van Bach toelichten, waarin engelen nadrukkelijk genoemd worden en een muzikale en theologische toelichting geven. We kunnen denken aan het Weihnachtsoratorium, maar ook aan zijn muziek voor het Michaelsfeest (26 september) en cantates waarin beschermengelen een rol spelen. Deze avond vol muziek wordt gehouden in de Ontmoetingsruimte van het Willibrordushuis, op maandagavond 9 december, aanvang 20 uur. Bijdrage voor deze avond is 3 euro.

* Eveline Masetti vertelt op zondagmiddag 15 december in de Willibrorduskerk een bijzonder kerstverhaal, dat gebaseerd is op 'A Christmas Carol' van Dickens. Het verhaal getiteld 'VanhiertotHuffoort' gaat over een keiharde zakenvrouw die helemaal verandert als zij met haar hart leert luisteren. Het verhaal zal muzikaal ondersteund worden door Irene vd Heuvel. De aanvang is 15.00 uur. Na afloop is er collecte bij de uitgang.

Jongerenreis naar Rome 26 april t/m 2 mei

Programma bedevaart:

Zondag 26 april vertrek per vliegtuig. Deze bedevaart is een reis naar Rome, naar de graven van de apostelen Petrus en Paulus. Tijdens de bedevaart wordt elke dag de eucharistie gevierd op een bijzondere plaats, waaronder in de St. Pieter en in de oudste Mariakerk van het Westen: de Santa Maria Maggiore. Uiteraard is er ook de audiëntie met de paus op het St Pietersplein.

De deelnemers logeren in de jeugdherberg van de paters Teatijnen in het centrum van Rome, naast de grote basiliek van Sint Andreas. Verreweg het meeste in Rome zal te voet of met het openbaar vervoer worden gedaan. Een goede conditie en goed kunnen lopen is daarom een vereiste, mede vanwege het 'stevige' programma en de vele indrukken die opgedaan worden.

Op zaterdag 2 mei reizen de deelnemers per vliegtuig terug naar Nederland.

Organisatie: Jong Katholiek en Huis voor de Pelgrim

Contactgegevens: Huis voor de Pelgrim, e-mail info@huisvoordepelgrim.nl. tel. 043- 3215715

Maximaal aantal deelnemers: 100 jongeren tussen de 18 t/m 28 jaar Prijs: € 450,- (naar schatting)

Omdat er uit Limmen enkele jongeren belangstelling hebben, mag je ook contact opnemen met pastor Johan Olling: pastor@corneliuskerk-limmen.nl

Tien vragen aan: Riet Bloedjes

1. Waar ben je geboren en getogen?

Ik ben geboren in Akersloot, ik kom uit een groot gezin waarvan ik een na de oudste ben. Ik heb 6 broers en 4 zussen het was er gezellig en ook voor elkaar zorgen.

2. Als je hobby je werk was, welk beroep zou je dan nu hebben?

Ik heb teveel hobby's om daaruit te kiezen, wat ik doe dat is met veel plezier.

3. Wie zou je graag ontmoeten?

U2

4. Wat is je mooiste jeugdherinnering?

Dat we een dagje naar strand gingen en met de grootste taxi die er was, mijn vader op de fiets want die moest op tijd naar huis om de koeien te melken.

5. Wat vind je de mooiste plek in de parochie?

Het Stet met het steigertje, bankje en de bomen langs het water.

6. Waarvoor kunnen ze je wakker maken?

Een broodje oude kaas.

7. Wat is het beste advies dat je ooit kreeg?

Dat je nooit te oud ben om te leren.

8. Wat weten de meeste parochianen niet van jou?

Dat ik ook oma ben die oppast.

9. Wat zou je veranderen als je pastor was?

De pastores doen het goed ook op de verschillende locaties.

Persoonlijke vraag van Peter Rijs:

10. Je zingt al 51 jaar met veel plezier in het Liturgisch koor, maar je bent nu ook ruim een jaar met pensioen, hoe bevalt dat na een intensief arbeidzaam leven?

Te slotte van huis uit ben ik gewend om iets te doen voor de kerk, schouders eronder en daarbij word ik als koster door veel vrijwilligers geholpen.

Ik werd vrijwilliger van het jaar en voelde me zo gedragen door de gemeenschap zo bijzonder waar ik dankbaar aan terug denk.

Ik nomineer Lianne Pirovano voor de volgende 10 vragen

Persoonlijke vraag aan Lianne: Je zingt in ons koor en mijn vraag aan jou, kun je eens vertellen over je oom waar je ook voor zingt?

Kledinginzameling voor inloophuis De Kloof in Amsterdam

In de maand december, tijdens de Advent en Kersttijd, staan in de Kerkstraat van het Willibrordushuis, Westerweg 267 te Heiloo, weer de dozen klaar voor de inzameling van kleding voor de dak- en thuisloze bezoekers De Kloof.

Dit jaar wordt vooral gevraagd naar **warme jassen, slaapzakken, riemen, truien en andere HERENKLEDING.**

Hieronder een bericht van Kathleen Denkers, locatiehoofd van De Kloof.

De Kloof is een van de oudste inloophuizen in Amsterdam, dagelijks maken zo'n vijftientig bezoekers gebruik van onze voorziening.

De Kloof draait nog steeds voor het grootste gedeelte op fantastische vrijwilligers. Maar nu staat Koning Winter weer voor de deur en schrijnende situatie waar onze bezoekers in leven wordt weer heftiger.

Juist op de wat nattere en koudere dagen komen bezoekers vaker langs voor een praatje, kop koffie en een boterham.

Voor een warme douche wordt gezorgd, maar waar wij een tekort aan hebben op dit moment zijn; warme jassen, slaapzakken, riemen en truien. Het grootste gedeelte van onze bezoekers zijn mannen, dameskleding blijft welkom maar heeft geen prioriteit op dit moment.

Namens de bezoekers van De Kloof alvast enorme dank.....

Kathleen Denkers



Samen op weg

Het is alweer vier maanden dat ik in de parochie mag meewerken zit ik mij te bedenken als ik dit schrijf en wat is er veel gebeurd in die tijd. Ik kan terugkijken op een mooie tijd met veel bijzondere momenten.

De eerste dagen dat ik op mijn nieuwe kantoor boven in de pastorie zat zei ik tegen pastoor Helsloot: "Ik weet niet wat ik moet doen."

"Nou dat komt vanzelf wel wacht maar af."

En niets was minder waar langzaam, maar gestaag kwamen er steeds dingen op mijn bureau en die stapel werd niet kleiner. Dat is een goed teken, want sommige mensen hebben een beetje druk of stress nodig om goed te kunnen produceren en ik geloof dat ik daar ook een van ben.

Als het mij dan allemaal even te veel wordt en ik niet verder kan, heb ik twee geweldige collega's waarop ik gelukkig terug kan vallen, Herman en Marieke, die mij dan weer op gang helpen. Voor mij was de keuze om mijn oude werk en leven achter mij te laten een hele moeilijke keuze, maar een keuze die ik in vrijheid heb mogen maken bedenk ik mij. Wat is dat mooi om achteraf te zien.

Mooie momenten waren er; ik denk aan de eerste keer in de viering waar ik officieel welkom werd geheten, het ziekentriduüm.

De eerste keer dat ik een overweging mocht geven en ga zo maar door.

Omdat we dit jaar het thema 'in vrijheid kiezen' hebben en daar over gaan nadenken en spreken in de vieringen, bedenk ik mij dat Jezus ons in het evangelie meerdere keren uitdaagt na te denken over de keuzen die we als mens in ons leven maken.

Soms zijn het kleine keuzen met grote gevolgen, maar soms zijn het ook grote keuzen, keuzen die het hele leven op zijn kop zetten. Dan is het goed te weten dat je er niet alleen voor staat. Dat heb ik ook ervaren hier in de parochie.

Ik ben heel veel mensen tegengekomen die mee helpen dragen en een grote bijdragen leveren aan het in stand houden van de kerk in al haar facetten. Ik mocht er ook veel persoonlijk spreken deze maanden. Maar helaas zijn er nog heel veel mensen die ik niet heb kunnen spreken. Ik wil u dan ook vragen als u nader

kennis wilt maken of over pastorale of levenszaken wild praten met mij bel mij gerust op voor een afspraak of een huisbezoek.

Hatelijke groet,
Diaken Paul Bindels
0643540033



Samen aan tafel rond de Eucharistie

Ik heb afgelopen weken een aantal gesprekken met mensen gehad over de manier waarop wij de Eucharistie vieren. Eens kwam er een parochiaan naar mij toe en die zei boos: "Ik ga niet meer naar die kerk omdat daar de priester eerst ter communie gaat. Wat denkt hij wel niet. Als ik gasten aan tafel heb ga ik toch ook niet eerst eten en geef de gasten pas daarna."

Het doet mij denken aan de missiereis die ik in het verleden heb gemaakt naar het toen nog communistische Roemenië om daar literatuur en medische hulpgoederen naar ziekenhuizen te brengen. Daar was het zo dat waar je ook kwam je altijd werd

uitgenodigd voor de maaltijd maar als beleefdheid en respect kwamen de gastheer en zijn familie er zeker niet bij zitten. Dat vonden wij toen erg beschamend, want wij kregen het beste eten opgediend wat die arme mensen hadden, er werd letterlijk niets gespaard. Maar wij waren al zo rijk en goed gevoed. Daar stonden wij voor een dilemma. Niet eten was onbeleefd en gaf minachting aan de gastheer, wel eten was eten van het beste voedsel dat zij hadden.

Als Jezus ons aan de maaltijd nodigt zit daar een parallel in. Hij geeft ons het beste voedsel dat Hij heeft, zichzelf en spaart daar niet mee. Wij als gasten mogen aan zijn tafel komen.

We zien dat de eerste christenen al direct na Pinksteren bij elkaar komen om de maaltijd te vieren en Christus in zijn offer te gedenken. Dit deden zij oorspronkelijk in de synagogen. Later werden dat kerken, toen de breuk met het oude Jodendom definitief doorzette. De eerste christenen zagen de maaltijd die wij nu eucharistie noemen, als een voortzetting van de offergaven die de priesters in de tempel op droegen. Deze offers waren zoenoffers, offers om de fouten en zonden van de mensen te verzoenen en de weg tussen de mens en God weer vrij te maken.

Deze offers mochten alleen door de hogepriester en zijn dienaren opgedragen worden. De priester moest, omdat hij ook een zondig mens is, eerst voor zichzelf een offer opdragen, om pas daarna voor het volk hun offers op te dragen. Het is ook daarom dat in de liturgie van Rome de priester eerst zelf ter communie gaat, omdat hij wel door zijn wijding Christus kan vertegenwoordigen, maar ook maar een zondig mens is. Pas dat is hij ook rein en kan hij ook de andere de communie uitreiken.

Nu zijn er in het kerk twee aspecten die ons kerk-beleven zo boeiend maken. De eerste is het religieuze aspect, waarbij wij het offer van Christus vieren aan de gezamenlijke tafel van

Christus en zijn Kerk. Een ander en niet onbelangrijk aspect is het humane of sociale waarbij wij als gemeenschap als groep bij elkaar zijn en maaltijd vieren. Ik denk dat er priesters zijn die meer nadruk op het ene aspect willen leggen en daarbij de mensen eerst laten communiceren en priesters die het andersom doen.

Bij beide aspecten is er zeker geen arrogantie of afgunst bedoeld.

Er is een derde aspect en dat betreft de groep minderbroeders.

Ik denk aan de franciscanen en dominicanen, maar er zijn meer religieuze die er zo over denken. Zij willen zich, als

minderbroeders, onder de ander plaatsen als een dragend element in de gemeenschap en beslist niet boven de ander uitkomen door zich als meerdere voor te doen. Zij nemen meestal ook als laatste de communie. Nu we alle aspecten hebben bekeken denk ik dat het belangrijkste is, dat we begrijpen maar vooral dat we beleven en ik naar ik hoop ook voelen dat we Jezus ontmoeten (ontvangen) en in ons opnemen.

Hartelijke groet,
Diaken Paul Bindels
0643540033

‘Het komt goed!’

Expositie bij Onze Lieve Vrouw ter Nood: Panorama Openbaring door Otto de Bruijne

In de periode van zondag 3 november t/m maandag 2 december zal er een bijzondere expositie plaatsvinden in de Bedevaartkapel van het heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood. De naam van de expositie is "Panorama Openbaring". Deze expositie over het Bijbelboek Openbaring is een kunstwerk van bijna tien meter van Otto de Bruijne (1949).

Otto schildert op een moderne, symbolische manier de visioenen van de apostel Johannes. Hij noemt het pictogrammen: duidelijke aanwijzingen, zonder exacte tijd, plaats en volgorde. De kleuren en vormen zijn vol contrasten, boven licht en onder donker. Alles loopt uit op drie lichte panelen van een laatste strijd en een nieuw begin. Het hele boek vat Otto samen met de woorden: het komt goed!

Samen met het Panorama worden ook de nachtvisioenen van de Oud Testamentische profeet Zacharia over de wederopbouw van Jeruzalem na de terugkeer van de ballingen uit Babylon geëxposeerd. Ook hier krachtige en contrastrijke pictogrammen.

Otto de Bruijne zal in het op het heiligdom twee lezingen houden over zijn werk. Zondag 3 november om 14.00 uur in het Oesdom. Zaterdag 16 november om 15.00 uur in de Bedevaartkapel.

Daarna (of daarvoor ook) is er gelegenheid om zijn werken te bekijken in de Bedevaartkapel. Op-gave is mogelijk via het secretariaat. De toegang is geheel gratis!

De tentoonstelling is elke dag van 3 november t/m 2 december van 9.00 -16.30u te bezichtigen in de Bedevaartkapel (Grote kapel) op het heiligdom.



Otto de Bruijne is theoloog en beeldend kunstenaar. Hij werkte voor de internationale hulporganisatie TEAR in Nederland en Afrika, en was presentator en programmamaker bij de Evangelische Omroep.

Hij is bekend als inspirerend spreker en auteur. Dit jaar verscheen zijn autobiografie Ottobiografie, uitgeverij Scholten, Zwolle.

Heilige van de maand: Theresia van Lisieux

Naam:

Theresia, Theresa, Teresa, Thérèse, Trees, Tessa of Thera (meisjes).

Betekenis van de naam:

Vrouw die werkt bij de oogst.

Iconografie:

Als karmelietes met rozen in haar hand.

Patroon van:

De missie

Feestdag:

1 oktober

Theresia van Lisieux de heilige Theresia wordt in 1873 geboren. Haar vader Louis Martin is horlogemaker, haar moeder heet Azélie-Marie. Ze wordt gedoopt als Marie-Francoise-Thérèse. In haar derde doopnaam is zij vernoemd naar de heilige Theresia van Avila een zeer geleerde vrouw, die officieel het predikaat "kerkleraar" heeft ontvangen.

Reeds op vijftienjarige leeftijd treedt Theresia in het Carmel klooster te Lisieux. Zij is bedeed met een zeer zwakke gezondheid, maar toont zich sterk tegenover haar geestelijk bruidegom Christus. Zij is zeer nederig en eenvoudig en gehoorzaamt op kinderlijke wijze aan de bijzondere uitverkiezing door God. Maar ook is het een humoristische vrouw, die een armzalige jas draagt met erop geborduurd de initialen M.F.T. (Griekse afkorting van Jezus, Zoon, Verlosser). Ze verteld hoe ze zich voorstelt in dienst te zijn van het heilig huisgezin in Nazareth en er vissalade met een glas wijn klaarmaakt voor Sint Jozef, warme gerechten en rijp fruit voor de Heilige maagd Maria en voor het kindje Jezus, soep rijst en jam. Maar schrijft ze, als ik zelf een slecht maal voorgeschoteld krijg zeg ik vrolijk tegen mezelf: "Meisje, vandaag is alles voor jou."

Ook geestelijk heeft ze veel te lijden. Ze krijgt vaak op haar kop bijvoorbeeld omdat ze tuinbloemen in plaats van onkruid uit de tuin trekt.

Ondanks haar zwakke gezondheid wil ze toch in 1896 graag als missionaris naar China worden uitgezonden. Zelf voorspelt ze tijdens haar leven dat ze na haar dood een voorbeeld zal worden voor heel veel mensen en ook een voorspreekster in de hemel bij allerlei noodsituaties. Zij sterft na veel lijden aan een ongeneeslijke tuberculose op 30 september 1897. Haar laatste woorden zijn: "Ik hou van Hem. Mijn God ik hou van U."

Theresia zou misschien allang vergeten zijn als haar overste haar niet zou hebben opgedragen een autobiografie te schrijven. Dat deed zij onder de titel: 'Histoire d'un âme.' Na haar dood wordt dit boek door haar orde uitgegeven, aangevuld met het verhaal over haar lijden en sterven. Het boek getuigt van een eenvoudige levenswijze en ze houdt er de eretitel "De kleine Theresia van het kindje Jezus" aan over.

De kern van haar boodschap luidt: "Mijn kleine weg bestaat uit heel gewone dingen. Iedere kleine ziel kan alles doen wat ik gedaan heb."

Zij is patrones van de missie, omdat ze tijdens haar leven bijzonder begaan was met de verkondiging van het geloof onder wat men toen nog de heidenen noemde.



Herinnering Actie Kerkbalans 2019

Elk jaar rond eind september kijken we hoe de ontvangsten van de actie Kerkbalans van het lopende jaar er voor staan. Dit jaar wordt het voor ons iets moeilijker om de mensen aan te schrijven die nog niets betaald hebben.

Vanwege de nieuwe programma's hebben we geen referentie meer en dat is lastig. Wij vragen daarom uw hulp. Wilt u dit jaar extra goed kijken of u al iets aan actie Kerkbalans heeft gegeven? U weet: zonder uw gift kunnen wij niet de projecten organiseren

die zo hard nodig zijn. Denk bijvoorbeeld aan actie schoenendoos, de voedselbank, de Uit en Zo markt, de Vredesmaaltijd, maar ook voor de wekelijkse vieringen, het onderhoud van onze gebouwen, onze musici. Kortom alles wat van belang is

om onze activiteiten voort te zetten. Wij sturen mensen dit jaar ook een herinneringsbrief, maar het kan zijn dat uw betaling en deze herinneringsbrief elkaar kruisen. Uiteraard kunt u de herinneringsbrief dan als niet verzonden beschouwen. Helaas kan het dit jaar voorkomen dat u ten onrechte een herinneringsbrief ontvangt. Hiervoor vragen wij uw excuses. Gelukkig geven veel mensen aan het begin van het jaar gehoor aan de actie en maken hun bijdrage over of maken gebruik van de automatische incassoformulieren.

Nogmaals wil ik u wijzen op het gemak van het automatische incassoformulier (op te vragen in kantoor Heiloo). Het scheelt voor ons echt in de kosten die wij per overschrijving aan de bank moeten betalen. Tenslotte willen we allemaal dat het bedrag, dat we geven aan de Kerkbalans, zo veel mogelijk beschikbaar blijft voor het doel waar het voor is gegeven en zo min mogelijk op gaat aan kosten voor de bank.

Bij deze wil ik ook onder uw aandacht brengen dat de, door u afgegeven automatische incasso, stilzwijgend doorloopt. U hoeft dus zelf niets te doen. Alleen als u de incasso wilt stoppen of als u het bedrag wilt wijzigen, geeft u de wijziging aan mij door. Als u het niet eens bent met een afschrijving kunt u deze via uw internetbankieren (storeren) terug halen of u kunt contact met mij opnemen. Mocht u meer willen weten over automatische incasso of over het afsluiten van een overeenkomst voor minimaal 5 jaar, dan verzoek ik u contact met mij op te nemen. Alle ochtenden ben ik in kantoor Heiloo aanwezig en ben ik te bereiken via telefoonnummer: 072-5330906 of via de mail: financieel@rk-bronvanlevendwater.nl. Mocht u om wat voor reden dan ook, niet willen meedoen

aan actie Kerkbalans maar wel een bijdrage voor een activiteit of een bijdrage ten gunste van het Parochieblad willen geven, dan is dit ook mogelijk. Dit graag in uw Betaalomschrijving vermelden. Nogmaals, namens pastores, parochiebestuur en locatieraad, dank voor uw reacties en bijdragen en op naar Kerkbalans 2020!

Met vriendelijke groet,
Astrid Wiebering-Vlaar
Financiële administratie
Bron van Levend Water
financieel@rk-bronvanlevendwater.nl
p/a: Westerweg 267
1852 AG Heiloo
www.rk-bronvanlevendwater.nl



Ongewone genade

Ik sta vanmiddag op het grote plein van het Maria-heiligdom in Lourdes. Het is mooi weer, de gouden kroon boven op de Mariakerk schittert in het felle zonlicht. Om mij heen lopen honderden mensen, op weg naar de grot, naar één van de vele kerken of naar de lange rij waterkraantjes bij de rivier de Gave. Kris-kras rijden er overal brancardiërs met hun kostbare lading. Ze hebben voorrang! En die nemen ze ook! Verbaasd kijk ik om mij heen. Wat een drukte en verscheidenheid! Maar wonderlijk genoeg voel ik me rustig en ontspanning daar midden op het plein. Ik merk tot mijn verbazing hoe hier een welwillende en vredige stemming over mij heen daalt. Mensen groeten elkaar, waarschuwen elkaar tijdig en voelen zich met elkaar verbonden door onze gezamenlijke ervaring: hier zijn we samen op bezoek bij Maria, die even verderop in de grot op de talloze bezoekers neerkijkt. Van mij mag haar beeld wel wat dichterbij de mensen staan, die bidden en verstillend de banken vullen vóór de grot. Maar ja, toevallig was er mooie opening daarboven, denk ik. Daar paste Maria

mooi in! Ik houd eigenlijk niet van zoveel mensenmassa's. Die ontvlucht ik meestal. Maar hier op het plein met zoveel duizenden mensen voel ik me op mijn gemak. En opgenomen in die ontspannen en aangename verscheidenheid van mensen en hun talen. Ik besluit rustig bij Maria in de grot op een bankje te gaan zitten. Vóóraan is nog een plekje vrij. Een kwartiertje later schrik ik wakker. Geslapen? Ja hoor, bij Maria kun je rustig een dutje doen. Ook al zijn er meer mensen om je heen dan op zaterdagmiddag in de Kalverstraat. ik denk terug aan de vorige dag, toen ik hier in de grot was. De regen kwam als een dicht gordijn naar beneden tijdens de eucharistieviering. Vanuit een droog plekje in de grot zag ik de moedige volhouders op de bankjes steeds meer wegduiken onder hun regenkapjes en paraplu's. De preek van pastor Eric was gelukkig kort en krachtig.

Lees verder op de volgende bladzijde



Een half uurtje later, als de volgende viering plaatsvindt in de Franse taal, breekt uitbundig de zon door! Chauvinisten!, denk ik. Maar ik gun de Fransen van harte hun eigen viering samen met Bernadette.

Lourdes is een wonderlijke plaats. Je moet er minstens enkele dagen geweest zijn, om hier iets méé te maken wat je hart sneller doet

kloppen. Hier ontdek je dat geloven vooral met vertrouwen te maken heeft. En met een zekere 'ontvankelijkheid', open staan voor elkaar, voor ieders verhaal, blij of droevig. Maar vooral om iets te ervaren van de 'ongewone genade', als je ruimte maakt voor het wonder van Lourdes.

Bill van Schie

Dichter bij dan je denkt

Eindelijk was ik er. In Ravenna in Italië. Op de plek waar meer dan 1500 jaar geleden kunstenaars erin geslaagd waren om een oeroud levensgevoel in beelden weer te geven, dat radicaal door het 'recht van de sterkste', met wortel en tak, is uitgeroeid.

Ik bevind mij in de kleine doopkapel van de Arianen in Ravenna. Je zou er zomaar voorbij lopen tussen enkele winkeltjes, eethuisjes en een fietsenverhuurder.

Een onopvallend stenen gebouwtje, ruim een meter beneden het straatniveau met een soort parkeermeter bij de ingang. Twee euro kost het om iets te mogen zien van de voormalige doopkapel, die Theodorik, keizer van de Oost-Goten in de vijfde eeuw hier heeft laten bouwen. De bijbehorende kerk is allang verdwenen. Maar dit kleine bijna onopvallende doopkapelletje is wellicht - dankzij een schitterende geheim - aan de slopershamer ontsnapt.

Als je ogen een beetje gewend zijn aan het duister kijk ik omhoog. Wat mijn ogen daar te zien krijgen vult me met stille verbazing. Het gehele plafond is één groot mozaïek van minuscule kleine gekleurde steentjes. Zo scherp en strak gestoken, dat het lijkt of hier een schilder met ragfijne kwast en talloze kleuren aan het werk is geweest. Maar nee, het zijn

steentjes! Klein en kleurrijk, die op zo'n vijf meter hoogte een fris en fascinerend bijbels tafereel te zien geven.

Inderdaad, we kijken naar de doop van Jezus in de Jordaan. Aan weerszijden zien we Johannes en -zoals we eerder lazen- een afbeelding van een (mythische) riviergod.

Jezus is afgebeeld als een jonge krachtige kerel, half bedekt door het water, maar duidelijk in zijn volle naaktheid afgebeeld.

Bijzonder? Jazeker! Want hier zien we een afbeelding van de mens Jezus, die door de doop de Christus-Geest ontvangt. Hier wordt Jezus van Nazareth zich voor het eerst in zijn leven bewust van zijn Christus-bewustzijn.

Door zijn doop ontvangt hij een nieuwe identiteit: vanaf nu weet hij zich verzekerd van Gods' aanwezigheid, die hem in staat stelt om wonderlijke werken te verrichten. En bovendien

ontvangt hij het vermogen om zich als mens op te offeren ten dienste en tot heil van de mensheid.

Klinkt vreemd in onze oren? Jazeker, dit zijn de oeroude ideeën van de priester Arius uit de vierde eeuw, uit de theologenschool van Antochië, die geloofde in een onderscheid tussen Christus, de zoon van God en de Vader-God.

Heel precies weten we niet veel meer van zijn ideeën. Al zijn geschriften zijn als ketterij stelselmatig vernietigd. Maar op allerlei plaatsen in het Romeinse Rijk leefde de 'leer' van Arius voort. Het waren vooral de Germaanse volkeren en Oost-Goten die zijn leer aanhingen.

En zo is hier in de doopkapel in Ravenna 1500 jaar lang een afbeelding bewaard gebleven, die iets verbeeldt

van het 'gedachtengoed' van Jezus, de Christus, die wars van ingewikkelde theologische dogma's en onbegrijpelijkheden, ook voor mensen van onze tijd inspirerend en zinvol kan zijn. Ieder mens kan de weg gaan van Christus. Hij is dichter bij je dan je denkt!

Ook hier in Ravenna.

Bill van Schie



Adventsactie 2019

Wie moeder is geworden, weet dat je leven daarmee wezenlijk verandert. Opeens maak je deel uit van iets groters. In onze kinderen wordt geschiedenis zichtbaar, maar ook toekomst. Zo brengen ze hoop. Hoop dat ze een verschil ten goede zullen maken. Hoop op een betere toekomst voor iedereen. Hoop ook, dat zij het Licht van de wereld in zich zullen dragen, net als destijds die kleine baby in Bethlehem...

Jaarlijks voeren we campagne tijdens de vier weken voor Kerstmis: de adventperiode. Centraal in de Adventsactie-campagne staan moeders en kinderen. Slechte economische omstandigheden, oorlogen en klimaatverandering veroorzaken problemen die vooral vrouwen en kinderen treffen. Daarom steunt Adventsactie dit jaar vier projecten die zich richten op hulp aan deze kwetsbare groepen.

Als we een project adopteren doen we dat omdat we geloven in het nut ervan, overtuigd zijn dat het geld goed besteed is en vooral dat het project herkend en erkend wordt door de mensen in het Zuiden. Lokaal draagvlak is voor ons essentieel. We werken via het katholieke (caritas) netwerk, zodat we ook op plaatsen kunnen helpen waar anderen niet kunnen komen.

Wat is er aan de hand?

Meer dan twee miljoen Venezolanen hebben hun land verlaten vanwege de politieke en humanitaire crisis. Ruim een half miljoen van hen vluchtten naar Peru, waaronder veel gezinnen met jonge kinderen en alleenstaande moeders. De meesten verblijven in de hoofdstad Lima, waar de toestroom van vluchtelingen leidt tot spanningen en zelfs vreemdelingenhaat. De Peruaanse overheid heeft speciaal voor deze vluchtelingen een tijdelijke verblijfsvergunning ingesteld, waarmee ze toegang krijgen tot werk, onderwijs en zorg. In de praktijk wordt deze vergunning lang niet overal geaccepteerd. De Venezolanen kwamen aan in Peru met niets, wonen in primitieve omstandigheden en leven veelal van straatverkoop. Kinderen van 0-5 jaar zijn het meest kwetsbaar voor de hele situatie.

Wat willen we bereiken?

In de gemeenschappen van Carabayllo en San Martín de Porres in Lima heeft Warmi Huasi een hulpproject opgezet voor jonge kinderen (0-5 jaar) uit Venezuela. Veel van deze kinderen

zijn ondervoed, hebben last van emotioneel traumatische ervaringen en lijden aan gezondheidsproblemen zoals bloedarmoede. Ook hebben ze een achterstand in hun emotionele en motorische ontwikkeling. Warmi Huasi wil deze problemen aanpakken in samenwerking met de vluchtelingen en de lokale gemeenschap. Het is de bedoeling dat deze manier van werken leidt tot minder isolement en discriminatie en tot een betere integratie van de Venezolanen.

Hoe doen we dat?

Een groep van 100 ouders en verzorgers met kinderen onder de vijf jaar krijgen training, begeleiding en ondersteuning. Door de solidariteit tussen de lokale gemeenschappen en de migranten te versterken, hoopt de organisatie dat lokale netwerken bereid zijn voedsel te leveren aan degenen die dat nodig hebben. Ook worden twee kindercentra opgezet, waar 30 vrijwilligers een opleiding krijgen in zorg aan jonge kinderen, volgens de richtlijnen die UNICEF hiervoor heeft opgesteld. Daarbij gaat het niet alleen om voeding en gezondheid, maar ook om zekerheid en veiligheid en emotionele en motorische ontwikkeling. De vrijwilligers brengen huisbezoeken om ouders en verzorgers te leren hoe ze de ontwikkeling van hun kind kunnen volgen en stimuleren. Tenslotte zal Warmi Huasi met acht lokale dienstverleners een train-de-trainer programma opzetten, zodat ook na het einde van dit project vrijwilligers opgeleid kunnen worden.

Als MOV-HALE bevelen wij deze actie van harte bij u aan. U kunt deelnemen aan de collecte tijdens de vieringen van het derde weekend van de Advent of een bedrag overmaken op rekeningnummer NL89INGB0653100000 ten name van Adventsactie, Den Haag. Meer informatie: www.adventsactie.nl



Liturgisch rooster parochie bron van levend water en Corneliusparochie

	H. Willibrordus Heiloo	H. Jacobus Major Akersloot	H.M.M. Alacoque Egmond Zaterdag 19.00 of Zondag 10.00	H. Cornelius Limmen Zaterdag 19.00 en Zondag 10.00
Datum	Zondag 10.00	Zondag 10.00	Zondag 10.00	Zondag 10.00
Zaterdag 26-10 30 ^e zondag d.h.j.				Med. viering J. Olling
Zondag 27-10 30 ^e zondag d.h.j.	W&C-viering parochianen De Brug	W&C-viering J. Olling Dameskoor	W&C-viering parochianen Soli Deo Gloria	Eucharistie H. Helsloot
Zaterdag 02-11 Allerzielen	10.00 Eucharistie H. Helsloot Herenkoor 19.00 Eucharistie H. Helsloot D+H-koor	19.00 Gebedsdienst H. Hudepohl Herenkoor	19.00 Allerz. viering N. Mantje Hoeverture	10.00 W&C-viering J. Olling Gem. Koor 19.00 W&C-viering J. Olling Lit. Koor
Zondag 03-11 31 ^e zondag d.h.j.	Eucharistie H. Helsloot Dameskoor	W&C-viering H. Hudepohl Samenzang	15.00 Allerz.v. Rinnegom N. Mantje	W&C-viering W. van Schie Samenzang
Zaterdag 09-11 32 ^e zondag d.h.j.				W&C-viering J. Olling Jeugdkoor
Zondag 10-11 32 ^e zondag d.h.j. Willibrordzondag	Familieviering H. Helsloot WiKiKo/JoKo	W&C-viering J. Olling Dameskoor	Eucharistie N. Mantje Soli Deo Gloria	W&C-viering H. Hudepohl Spont. Koor
Zaterdag 16-11 33 ^e zondag d.h.j.			Eucharistie N. Mantje Hoeverture	Orgelviering J. Olling Lit. Koor
Zondag 17-11 33 ^e zondag d.h.j.	Eucharistie H. Helsloot Vocaal Ensemble	W&C-viering H. Hudepohl Herenkoor		W&C-viering J. Olling Gem. Koor
Zaterdag 23-11 Christus Koning				Med. viering K. Kint Samenzang
Zondag 24-11 Christus Koning St. Caecilia	Eucharistie H. Helsloot D+H-koor	Familieviering H. Hudepohl Kinderkoor	Eucharistie N. Mantje Soli Deo Gloria	W&C-viering J. Olling Corneliuskoor
Zaterdag 30-11 1 ^e zondag Advent				geen viering
Zondag 01-12 1 ^e zondag Advent	Regioviering in de Jacobuskerk Akersloot H. Helsloot, P. Bindels, H. Hudepohl, J. Olling Aquarius			
Zaterdag 07-12 2 ^e zondag Advent			Eucharistie N. Mantje Hoeverture	Med. viering J. Olling Lit. Koor
Zondag 08-12 2 ^e zondag Advent	W&C-viering H. Hudepohl De Brug	Eucharistie H. Helsloot Dameskoor		W&C-viering J. Olling Spont. Koor

Liturgisch rooster parochie bron van levend water en Corneliusparochie

Datum	H. Willibrordus Heiloo Zondag 10.00	H. Jacobus Major Akersloot Zondag 10.00	H.M.M. Alacoque Egmond Zaterdag 19.00 of Zondag 10.00	H. Cornelius Limmen Zaterdag 19.00 en Zondag 10.00
Zaterdag 14-12 3 ^e zondag Advent				Med. viering B. Leurink Samenzang
Zondag 15-12 3 ^e zondag Advent	W&C-viering parochianen D+H-koor	W&C-viering parochianen Herenkoor	W&C-viering parochianen Soli Deo Gloria	Eucharistie H. Helsloot Gem. Koor
Zaterdag 21-12 4 ^e zondag Advent			Eucharistie N. Mantje Hoeverture	Boeteviering K. Kint Lit. Koor
Zondag 22-12 4 ^e zondag Advent	W&C-viering J. Olling Dameskoor	W&C-viering H. Hudepohl Samenzang		W&C-viering K. Kint Spont. Koor
Dinsdag 24-12 Kerstavond	18.30 Familieviering H. Helsloot WikiKo/JoKo 21.00 Eucharistie H. Helsloot De Brug	nog niet bekend	19.00 Gezinsviering N. Mantje Hoeverture 21.00 Eucharistie N. Mantje Soli Deo Gloria	nog niet bekend
Woensdag 25-12 1 ^e Kerstdag	10.00 Eucharistie H. Helsloot D+H-koor 15.00 Kindje Wiegen Spontaan Koor	nog niet bekend	07.00 Dageraadsv. Akker N. Mantje 10.00 Eucharistie N. Mantje Soli Deo Gloria	nog niet bekend

Vieringen door de week

H. Willibrordus Heiloo

Zorgcentrum Overkerck: Eucharistieviering donderdag 10.00 uur
Moeder Godskapel: Eucharistieviering vrijdag 09.30 uur

H. Jacobus Akersloot

Zorgcentrum Strammerzoom: W&C-viering donderdag 10.00 uur

Steunpunt H. Adelbertus Egmond Binnen

Eucharistieviering woensdag 09.30 uur

H.M.M. Alacoque Egmond aan den Hoef

Rozenkransgebed vrijdag 09.00 uur
Eucharistieviering vrijdag 09.30 uur

Egmond aan Zee

Prins Hendrik Stichting: Viering derde vrijdag 15.00 uur



Locatie H. Willibrordus

Allerzielen 2019

Elk jaar weer opnieuw, aan het begin van de winter, gedenken wij al diegenen die ons zijn voorgegaan in het teken van het geloof.

Het is **Allerzielen** (2 november) en ieder van ons persoonlijk denkt terug aan al die dierbare mensen met wie wij verbonden waren en die nu niet meer in ons midden zijn. Maar ze zijn niet uit ons hart, wij herinneren hun namen. In hun naam komt hun hele persoon en alles wat zij gedaan en betekend hebben weer naar voren. Daarom is het goed om minstens één dag per jaar al die namen te noemen, al is het maar in ons eigen hart.

Juist op Allerzielen ervaren wij dat wij de gestorvenen niet kunnen missen in ons leven. In onze katholieke traditie zeggen wij dat wij, levend en gestorven, als volk Gods deel uitmaken van de grote "Gemeenschap van de Heiligen", zoals wij in de geloofsbelijdenis bidden. Wij leven vanuit het geloof, dat de dood niet het einde is, maar een poort waardoor wij heen moeten gaan om volledig deel te hebben aan het Paasmysterie van de Verrezen Jezus. Na dit leven wacht ons een eeuwig leven bij God in vrede.

In onze gemeenschap is het een goede gewoonte om juist op Allerzielen samen te komen om alle gestorvenen te gedenken en hun namen te noemen voor Gods aanschijn. En heel bijzonder noemen wij de namen van diegenen, van wie wij in het afgelopen jaar in onze kerk afscheid hebben genomen.

Op het priesterkoor staat het boek met daarin de namen van alle overledenen uit onze gemeenschap. Dit boek staat er als symbool voor het Boek des Levens, waarin God alle namen schrijft van hen, die gestorven zijn.

Dit jaar valt Allerzielen op zaterdag 2 november. 's Ochtends om 10.00 uur is er een eucharistieviering, waarbij het Herenkoor zal zingen. 's Avonds om 19.00 uur is er een eucharistieviering, waarbij het Dames- en Herenkoor zal zingen. Wij hopen zo aan velen de gelegenheid te geven om juist op Allerzielen naar de kerk te komen.

In beide vieringen spelen ook de kruisjes, die achter in de kerk in de gedachteniskapel hangen, een rol. Op die kruisjes staan de namen van de overledenen van het afgelopen jaar.

Alle nabestaanden krijgen een persoonlijke uitnodiging voor deze vieringen. Wij vragen aan hen om tijdens de vieringen een kaars aan te steken. Ook wordt hen het kruisje met de naam van de overledene aangeboden door leden van de werkgroep avondwake.

* Na de ochtendviering is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en is er een kopje koffie of thee.

* Aansluitend op de avondviering gaan wij eerst in processie naar het kerkhof. Hierna is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en is er een kopje koffie of thee.

Wij hopen velen van u te mogen begroeten.

Pastor H. Helsloot

Allerzielen op het kerkhof

Ook dit jaar willen wij op Allerzielen, zaterdag 2 november, lichtjes laten branden op het kerkhof. De werkgroep Tuinfluiters zal, mits de weersomstandigheden het toelaten, waxinelichtjes aansteken in lantaarns om het kerkhof feestelijk te verlichten. Ook het pad naar het kerkhof toe zal verlicht zijn.

Voor of na de dienst van 19.00 uur kunt u het aangelichte kerkhof bezoeken. Er zullen leden van de werkgroep Tuinfluiters aanwezig zijn.

In aansluiting op de avondviering zal pastor Helsloot met zijn assistenten in processie naar het kruis op het nieuwe gedeelte lopen. Daar zal een korte plechtigheid gehouden worden. Alles natuurlijk bij 'redelijk' weer.



Eerste Communie 2020

Geachte ouder(s)/verzorger(s)
van kinderen in groep 4, in
Heiloo

Wilt u dat uw zoon of dochter
volgend jaar ook zijn/haar
Eerste Communie gaat doen?
De Eerste Communie is een
goed begin voor wie daarvoor
voelt, maar is geen
vanzelfsprekende zaak meer
vandaag de dag. Mocht u
echter samen met anderen door
willen gaan op die weg die u bij
het doopsel van uw zoon of
dochter bent ingeslagen, dan
heten wij uw kind van harte
welkom. Velen binnen onze
parochiegemeenschap zijn
voortdurend en enthousiast in de
weer om ook aan kinderen het
gevoel te geven op hun
eigen manier erbij te horen!
U zult het echter met ons eens
zijn dat de Eerste Communie de
nodige voorbereiding vraagt.

We komen met de kinderen 8
keer bij elkaar in de
ontmoetingsruimte van de
Willibrorduskerk.
We behandelen enkele thema's
die betrekking hebben op het
geloof en zo werken we naar de
Eerste Communie toe.
Voor de ouders zullen er twee
ouderavonden zijn en na de
Eerste Communie zal er een
ouder- en kindavond gehouden
worden.

Het woord is nu aan u en uw zoon
of dochter. Praat er samen over,
haal die doopfoto's te voorschijn,
laat zien waar u ooit aan
begonnen bent, vertel uw kind
wat de Eerste Communie inhoudt
en waarom u graag wilt dat hij/zij
er aan mee doet.

Deze zelfde brief met
antwoordstrook wordt in groep 4
van de katholieke scholen in

Heiloo uitgedeeld.
Mocht u de brief niet hebben
ontvangen, eind oktober, dan
kunt u uw kind opgeven via de
kerk, met een briefje met u
naam, adres en
telefoonnummer.
De werkgroep Eerste
Communie neemt dan contact
met u op.

Pastorie Willibrorduskerk
t.a.v. Eerste Communie
Westerweg 267
1852 AG Heiloo

Om alle voorbereidingen goed
te laten verlopen, vragen wij u
om u kind op te geven **vóór 17
november** via het antwoord
strook die in de klassen
uitgedeeld wordt of met een
briefje met u naam en adres en
telefoonnummer.

Met vriendelijke groeten,
Werkgroep Eerste Communie
Heiloo

Bericht van de kerkhofadministratie

Op **1 januari 2017** was de grafhuur verlopen van het volgende graf:

K03-14: Johannes Antonius Joseph Hotho

Op **1 januari 2018** was de grafhuur verlopen van het volgende graf:

L01-2b: Geertruida Maria Klaasse

Op **1 januari 2019** was de grafhuur verlopen van het volgende graf:

K10-11: **De Gezusters De Wolf** Johanna de Wolf en Margaretha de Wolf

Op **1 januari 2020** verloopt het volgende graf:

J03-05: Nico van Elsen

Vriendelijk verzoeken wij nabestaanden van deze overledenen, of zij die nabestaanden kennen,
zich te melden bij de kerkhofadministratie.

De meldingen worden ook gemaakt op het mededelingenbord en aan het graf.

De kerkhofadministratie,
Petra Henselmans en Ina Hoogeboom.

Schoenendoosactie 2019

Lieve mensen,
Voor de 25^e keer zijn we gestart met de actie
Schoenendoos!
We hebben afgelopen 13 oktober een mooie
startviering gehad.
Alle koren hebben meegedaan; een echt teken
van verbondenheid met deze actie.

Iedereen in onze parochie draagt deze actie een
warm hart toe. We hopen dan ook dat we

samen, dit 25^e jaar van de actie, veel kinderen
blij kunnen maken met een mooi versierde en
goed gevulde schoenendoos.

Voor informatie over de dozen kunt u vanaf nu
tot en met 10 november na iedere viering
terecht bij de "schoenendozenkraam" in de
Kerkstraat. Geweldig dat u allemaal weer mee
wilt doen!

Werkgroep actie Schoenendoos

Diaconale zondag 17 november

Thema 'In vrijheid kiezen'

Vrijheid= omdat **JIJ** mobiel bent en je burens niet.

Vrijheid= omdat **JIJ** mobiel bent en een kennis in het ziekenhuis ligt.

Vrijheid= omdat **JIJ** mobiel bent en een goede buur in het verzorgingstehuis zit.

Vrijheid= omdat **JIJ** mobiel bent en een ander afhankelijk is van zijn rollator.

Vrijheid= omdat **JIJ** mobiel bent en die goede vriend thuis zit met alzheimer.

Vrijheid= omdat **JIJ** mobiel bent en dat buurmeisje met een beperking aan huis gebonden is.

In Vrijheid kiezen is het thema van het **diaconale zondag** van 2019. Tijdens de vieringen van zondag 17 november willen de pastores daar, samen met de Caritas Werkgroep Heiloo, aandacht voor vragen. Dit jaar niet een specifieke groep zoals de vluchtelingen of mensen met terminale zorg, maar mensen uit onze eigen woonomgeving, die onze zorg, aandacht en betrokkenheid nodig hebben.

Aan wie zou U extra aandacht willen geven? Die vraag heeft de Caritas Werkgroep Heiloo zich ook gesteld. Zij zijn op zoek gegaan.

Dit jaar is het dus anders dan voorgaande jaren.

De doelgroep, waar de Caritas Werkgroep Heiloo aandacht voor wil vragen, komt niet naar de kerk toe maar wij gaan naar hen toe.

Naar wie zou U wel eens op bezoek kunnen gaan? **Welke mensen in uw en onze omgeving hebben onze zorg, aandacht en betrokkenheid extra nodig?**

Op maandag 11 november gaan wij met een groep ouderen naar de TROG op het GGZ terrein kijken naar de film "ouder worden" en na afloop kunnen wij daarover met een gespreksleider praten onder het genot van een kopje koffie met gebak.

Voor informatie over de Caritas Werkgroep Heiloo kunt u een folder meenemen, welke in de Kerkstraat ligt.

Namens de Caritas Werkgroep Heiloo,
George Tervoort

Caritas zoekt vrijwilligers

Wij zijn een kleine, hechte, autonome organisatie die ernaar streeft mensen weer op weg te helpen in het leven. Dat kan door via praktische of financiële hulp een 'zetje in de rug te geven' waardoor men weer input kan geven aan de zelfredzaamheid. Het kan je nl. zomaar overkomen dat je door omstandigheden in "een vrije val" terecht komt. Het leven laat zich niet plannen en kan dan problemen opleveren waar je zelf niet zomaar meer uitkomt. Opeens is er geen ruimte meer om bijv. een kapotte fiets of koelkast te kunnen vervangen. Er zijn talloze voorbeelden te noemen van praktische hulpvragen. Wij kunnen snel anticiperen op een hulpvraag omdat wij geen bureaucratische organisatie zijn. Middels ons netwerk kunnen wij ook de weg wijzen naar bijv.

maatschappelijke hulp of een andere hulporganisatie. Daarnaast organiseren wij regelmatig acties voor bijv. minima of voedsel bank.

Caritas betekent 'naastenliefde'. Door een drempelloze toegang te verschaffen aan iedereen die hulp kan gebruiken, ongeacht geloof/kleur/ras/afkomst, proberen wij deze naam waar te maken. Daarnaast kan de Caritas ook een (voorzichtige) opstap zijn om via vrijwilligerswerk weer terug te kunnen keren in de samenleving. Er is ruimte voor persoonlijke ontwikkeling, je doet nieuwe contacten op en ervaring is geen pré. Alles blijft binnenskamers in een kleine en vertrouwelijke werkkring.

Wij zijn naarstig op zoek naar

vrijwilligers die ons (te) kleine team willen komen versterken. Spreekt dit werk u aan en heeft u nog een paar uurtjes per maand beschikbaar dan kunt u contact opnemen via email of 0612577129.

Ook via het VIP kunt u nadere informatie inwinnen: leest u bijv. het Caritas-interview op vipheiloo.nl! Ook liggen er flyers in de Kerkstraat en 't Trefpunt.

Het geeft iedere keer weer veel voldoening als een medemens in nood, door ons zetje in de rug, zijn/haar weg in het leven weer teruggevonden heeft. Ik spreek uit ervaring! De samenleving kan niet zonder Caritas, heeft het juist meer en meer nodig.

" Ons motto: 'er zijn voor elkaar'
Dank voor uw moeite!

Theo van Diepen,
Secretaris

Collecten

In de afgelopen tijd hebben we tijdens de collecten opgehaald voor:

MIVA: € 275,00

Vredeszondag: € 435,00

Namens iedereen; Hartelijk Dank!



Kerstpakketten

Zouden ze er dit jaar ook weer zijn?

Mensen, die voor de kerst van hun werkgever of bevriende relatie een kerstpakket ontvangen en die dat pakket graag aan een ander zouden willen geven?

Als dat zo is dan is uw pakket meer dan welkom. U kunt het afgeven bij het **Willibrordushuis Westerweg 267 te Heiloo**. Het hoeft niet perse een pakket te zijn, ook losse producten zoals een kerststol of andere levensmiddelen zijn van harte welkom. Kunt u ze zelf niet brengen, neem dan contact op met het secretariaat van de

kerk: 072 5330906.

We komen het graag halen. Het secretariaat van de kerk zorgt dat de Caritas werkgroep op de hoogte wordt gebracht van de binnengebrachte producten en zij zorgen ervoor dat die een goede bestemming krijgen. We weten dat het voor veel mensen, die rond moeten komen van een minimuminkomen, een welkome aanvulling is. Ook voor hen is Kerstmis dan een beetje feest. De Caritas werkgroep vult uw kerstpakketten aan met producten uit de supermarkt zodat er voor ieder gezin voldoende producten in zitten

om hen een aantal gezellige kerstdagen te bezorgen. Mocht u in uw directe omgeving iemand kennen die dit hard nodig heeft, laat het ons dan weten en tevens het aantal gezinsleden. Dit jaar gaan wij op woensdag 18 december de kerstpakketten maken en uitdelen, wij hopen dat u in de gelegenheid bent om voor woensdag 18 december uw bijdrage bij de pastorie af te geven.

Namens de Caritas werkgroep Heiloo hartelijk dank,
George Tervoort.

Lief en Leed

Overledenen

Marga Bolten- Hageman

* 25 april 1947 † 1 september 2019

Paul Leo Piërre Marie Jurgens

* 5 mei 1943 † 9 september 2019

Voor de familie en nabestaanden bidden wij om kracht en troost.

Wij wensen hen sterkte toe bij dit verlies.



Locatie H. Jacobus Major



Allerzielen

2 november zullen we om 19.00 uur samenkomen in de Jacobuskerk. We zullen deze avond onze dierbare overledenen gedenken. Daarbij zullen we de namen noemen van hen van wie we het afgelopen jaar afscheid hebben moeten nemen. Maar we gedenken niet alleen hen, we gedenken allen die ons zijn voorgedaan. Niet alleen voorgedaan in de overgang van het tijdelijke naar het eeuwige, maar mensen die letterlijk onze voorgangers zijn geweest in het leven. Mensen van wie we het leven hebben ontvangen, mensen die ons hebben voorgeleefd hoe het leven leefbaar is. Wanneer de weergoden ons goedgezind zijn, zullen we na afloop van de viering in processie

naar beide begraafplaatsen van de Jacobuskerk gaan, voorgedaan door het herenkoor die ons zingend zullen begeleiden. Men zal dan in de gelegenheid zijn bij het graf of bij de urnen-nis in het columbarium een licht te plaatsen. En iedereen is welkom in de ontmoetingsruimte van onze kerk voor ontmoeting onder het genot van een kop thee of koffie.

Het is altijd weer een bijzonder en waardevol moment in de liturgische kalender. U bent allen van harte welkom.

Mede namens de leden van de avondwakegroep,
Henk Hudepohl.

Nieuws van de Locatieraad

Beste parochianen, nu de zomer erop zit, een periode waarin het kerkelijke leven op een laag pitje stond, zijn de koren weer aan het repeteren geslagen en zijn de verschillende werkgroepen weer opgestart. Onze start zondag is een bijzondere viering geworden met medewerking van maar liefst drie koren. Het herenkoor kwam prachtig uit de verf in hun nieuwe outfit, het dameskoor was stemming gekleed en Aquarius stal de show met hun Nederlandstalig repertoire. Er hing wat in de lucht. Maar liefst 4 koorleden vierden een jubileum en het bestuur had ook nog een verrassing in petto.

Wat speelt er verder nog in Akersloot. Het dames- en heren koor hebben de hoofden bij elkaar gestoken en zijn een uitvaartmis aan

het instuderen. Als dit lukt, dan kunnen we met dit gemengde koor een uitvaartmis verzorgen. Er zal af te toe op woensdagmorgen gerepeteerd worden, om op klank te blijven. Houd U van zingen, dan is dit een mooi moment om in te stappen in dit project koor.

Van het voorjaar is het dak gecontroleerd. We wisten dat de dakbedekking van de kerk aan vervanging toe was, maar de hitte van vorige zomer heeft het dak geen goed gedaan. Advies was vervangen. Omdat dit een dure klus is, moest het Bisdom toestemming verlenen. Deze heeft uiteindelijk groen licht gegeven en intussen is de opdracht verstrekt. Begin volgend jaar zal de dakbedekking vervangen worden. Hete zomers, extreme regenval, de dakdekker zal

extra maatregelen treffen opdat het dak de gewijzigde weersomstandigheden aan kan. 3 Bomen hebben het door de grote droogte van vorig jaar erg moeilijk. We vrezen het ergste. Je vraagt je dan af, wat de gevolgen zullen zijn, als de Klimaatveranderingen doorzetten. Winters die niet zoveel meer voorstellen, vogels die normaal naar het zuiden trekken, blijven hier. We zullen het zien. Over winter gesproken. Rond de kerst gaan we weer kerststallen opstellen in de kerk. Dus als u een bijzonder exemplaar heeft, dan is deze welkom. In het volgende nummer meer info over de expositie.

Namens de Locatieraad
Jacobus;
Gerard Kaptein.

Onze jubilarissen

Tijdens de startviering was er gelegenheid om een aantal koorleden in het zonnetje te zetten. Trouwe leden die al heel lang lid zijn. De gezelligheid met elkaar, de goede leiding en begeleiding draagt daar zeker aan bij. De leden zingen bij elkaar al 150 jaar. De dames Gerda Hoogland en Karolien Mienes van het dameskoor St Caecilia werden door de voorzitter van de locatieraad toegesproken.

Gerda zingt al bij het koor sinds 1994. In 2001 werd ze voorzitter van het dameskoor en sinds 2014 ook penningmeester. Dit doet ze met zeer veel toewijding. Daarnaast is zij ook kerkwerkster, heeft ze in het parochie bestuur gezeten en geholpen om de kindercrèche op te zetten. Als de dirigente verhinderd is doet Gerda de opmaat, het moment dat het koor moet gaan zingen. Gerda, wij zijn heel blij met je inzet.

Wat betreft de trouw van de koorleden is Karolien Mienes zeker een voorbeeld. Zij is al 40 jaar lid van Sint Caecilia. Als iemand zo lang lid is van een koor, zegt dat natuurlijk iets over dat koor, waar ze graag naartoe gaat. Karolien is een rustig persoon, iemand waar het koor van op aan kan. Van 1995 tot 2004 was ze secretaris van het koor. Als er een Duitstalig lied wordt vertolk, dan geeft ze aan of de uitspraak juist is. Altijd handig als er iemand is die z'n talen beheerst. Gerda en Karolien werden ook bedankt voor hun

inzet door het koorbestuur. Met waarderende woorden, een mooie oorkonde en bloemen.

Op het herenkoor zijn er ook 2 jubilarissen, te weten Nico Dekker en Wim Hoogland. Zij worden door de voorzitter van het herenkoor, de heer Arie Veldt toegesproken.

Nico is 25 jaar op het koor. Hij was al veel eerder benaderd maar omdat hij ploegendienst liep, was lid zijn van een koor onhandig. Muziek heeft altijd een grote rol gespeeld. Als 2^e tenor is Nico altijd paraat. Nico is een eigenzinnige zanger die van veel dingen wat vindt. Er wordt altijd uitgekeken naar Nico zijn verjaardag. Naast een borreltje staat er dan een goed gevulde visschotel klaar. Voor Nico een oorkonde van de Gregorius vereniging.

Wim Hoogland is maar liefst 60 jaar lid van het herenkoor. En dat met grote toewijding. Wim is een bariton. Eens per week repeteren, het zingen tijdens zondags diensten en dan komen de uitvaarten er ook nog bij. Jarenlang was Wim ook penningmeester van het koor. Wim is altijd behulpzaam en denkt mee met zaken die spelen rond koor en de kerk in het algemeen. Koffie, afwas, oud papier of rommel rond de kerk, Wim zorgt ervoor dat het alles er ordelijk bijstaat. Is er een feestavond, dan zijn we heel blij met "de slager" in ons midden. Voor het opspelden van de onderscheiding krijgt Arie assistentie van Gerda en ook is er een oorkonde van de Gregorius vereniging en bloemen.

De jubilarissen worden toegezongen met een speciaal lied. Door Ria Pijlman is een mooie tekst gemaakt op het bekende lied, Vuur en IJzer.

Er is nog iemand die vandaag een woordje wil doen. De heer Karel Hennekens, penningmeester van het parochiebestuur, Bron van Levend Water, wil Arie Veldt in het zonnetje zetten.

Arie heeft jaren lang in het parochie bestuur gezeten. Zijn agrarische achtergrond kwam goed van pas bij met name het beheer van landbouwgrond en andere bezittingen. Arie doet deze klus nog altijd. Ook in het onderhoud van het kerkgebouw speelt Arie een grote rol. Hij is veelvuldig te vinden op het dak om de water afvoeren vrij van bladeren te houden. Hij heeft een groot netwerk, wat bij klussen heel handig is. Geld kan je maar een keer uitgeven, dus daar gaat Arie secuur mee om.



Naast dat Arie lector is, zingt hij ook al heel lang in het herenchoor, een gezellige club waarvan hij ook voorzitter is. Tot afgelopen voorjaar was Arie ook voorzitter van het PCI en overlegde met het noodfonds Castricum. Jaarlijks gaat Arie naar de basisschool om in alle klassen een praatje te houden over mensen in nood. Vaak kan het PCI helpen om de zorgen wat te verlichten. Arie wordt onderscheiden met het Ereteken van Sint Bavo. Een onderscheiding die door de Bisschop is toegekend. Het is Arie gegund. In het dankwoord geeft Arie aan dat hij niet weet wie hij moet bedanken in Haarlem. Maar dankbaar is hij wel, dat hij dit allemaal mag doen en de



bloemen zijn voor zijn vrouw Alie. Na afloop van de startviering is er nog een gezellig samenzijn buiten op de schelp. De bakker heeft wat lekkers bij de koffie gemaakt en Aquarius zorgt met zijn hedendaagse muziek voor een gezellige sfeer op het plein.

Gerard Kaptein.

Walk of Peace 20 september 2019

De "Walk of Peace", georganiseerd door de "Werkgroep Oecumene", van de Jacobusparochie en de Protestantse Gemeente Uitgeest- Akersloot, was een mooie wandeling voor vrede. We startten in twee groepen om 18.45 uur vanaf de Jacobuskerk. Hier kreeg ieder een Jacobsschelp mee, symbool van de reiziger. We wandelden langs de handbalvereniging/ thuisbasis van de Amak. Want sport verbreedert. Hier gooiden we een balletje op voor de vrede. Naar het vredesmonument, een monument ter blijvende nagedachtenis aan hen die vielen tijdens de tweede wereldoorlog. We legden onze schelp hier neer. In de zaal van het Kruispunt kon iedereen een tekening maken van de omtrek van zijn of haar hand met een wens of gedachte erin getekend. Van hier ging het naar de Protestantse kerk, waar we uitleg kregen over het vluchtelingenwerk. Tja, Wat neem je mee als je op de vlucht bent en slechts twee tassen kan meenemen en moet lopen?? Goed om hier eens bij stil te staan. Bij de bibliotheek aangekomen werden we verwelkomd door leerlingen van de basisschool " de Brug". Zij lazen



ons een zelfgeschreven gedicht voor met als onderwerp "Vrede". Ze deden dit FANTASTISCH. Op naar de brandweerkazerne. Ook hier weer een hartelijk welkom. Er brandde een groot "Vredesvuur", wat wij probeerden om dit te blussen. Verschillende wandelaars waagden een poging. Hoe hard zij ook werkten. Het is gelukkig niet gelukt. Het vredesvuur moet symbolisch altijd blijven branden. Tot slot de Storeyclub. Wat een geweldige plek voor jongeren, waar de jeugd veilig en gezellig bij elkaar kan zijn in de computerruimte of voor een spelletje, muziek is hier heel belangrijk. We sloten de tocht af bij het Parochiecentrum aan de Kerklaan. Daar waren we getuige van het plaatsen van een vredespaal in de tuin van de kerk. Met daarop de tekst; **Moge er Vrede zijn op aarde**. In Nederland zijn al meerdere van deze palen geplaatst. We werden nog verrast met een kop soep. En gingen voldaan naar huis. Ik wilde iedereen bedanken voor de gastvrijheid en medewerking.

Ik wens iedereen vrede, in de hele wereld,
Judith van Baar

Actie Schoenmaatjes—Operatie Schoenendoos

Akersloot doet weer mee aan de schoenendoosactie!

De actie waarbij we een schoenendoos versieren en vullen met allerlei spullen, zoals schriften, potloden, kleurboek, puntenslijper, knuffeltje, speeltje, tandenborstel, tandpasta, shampoo, autootje, tennisbal enz. is weer van start gegaan.

Iedereen kan meedoen. Versier een schoenendoos en vul die met dingen zoals hierboven vermeld.

De dozen gaan o.a. naar Malawi, Sierra Leone, Roemenië en vluchtelingenkampen op de Griekse eilanden.

Een cadeau voor een kind dat bedreigd wordt met de dood door armoede en oorlog.

Velen van hen hebben geen ouders en huis meer. **Actie4kids** laat deze kinderen weten dat jij hen niet vergeet. De organisatie achter deze actie concentreert zich tevens op onderwijs voor deze kinderen. "Omdat onderwijs écht helpt!"

Wees ook een "ACTIE KID" en doe mee met deze actie. Met jouw doos maak je een kind gelukkig. Want jouw doos zal de ellende van alle dag doorbreken. Kinderen in arme landen hebben geen Sinterklaas en Kerstfeest. Zij krijgen geen cadeaus, omdat er geen geld voor is. Jij kunt deze kinderen heel blij maken.

WAT MOET JE DOEN?

1. Zoek een schoenendoos van ongeveer 30 tot 35 cm lang, 22 cm breed en ongeveer 12 tot 15 cm hoog. Versier en beplak deze doos.

De doos **NIET DICHTPLAKKEN**

2. Bedenk of je een doos maakt voor een jongen of een meisje en voor welke leeftijd: 2 – 4 jaar, 5 – 9 jaar of 10 – 14 jaar.

3. Vul de doos met kleine cadeautjes. **Voorbeelden zijn:** pennen, potloden, schrijfblok, schriften, gum, puntenslijper, etui, liniaal, kleurboek, popje, auto, kleine bal, pet, jojo, puzzeltje, knuffeltje, knikkers, springtouw, muziekinstrumentje, haarspelden, tandpasta, tandenborstel, kam of borstel, zeep, washandje, toilettasje, t-shirt, sokken, teenslippers, enz.

Je mag er ook iets van jezelf in doen, als het er maar netjes uitziet en niet kapot is. Geen rommel, want dat vind je zelf ook niet leuk om te krijgen.

Geef je een knuffel van jezelf, laat hem dan even wassen. Dat geldt ook voor kleding; het moet netjes en schoon zijn. **Geen oorlogsspeelgoed, varken knuffels en geen snoep** of ander eten in de doos doen.

4. Jouw schoenendoos gaat op reis naar een ver land en dat kost 5,00 euro per doos. Doe dat geld, meer of minder mag ook, in een envelop en geef die met je doos af in de kerk.

STOP DE ENVELOP NIET IN DE DOOS. Doe tenslotte een (post) elastiek om de doos heen en je bent

klaar. **PLAK DE DOOS DUS NIET DICHT!** Je kunt ook de machtiging invullen die bij de informatiefolder zit.

5. Lever je doos en envelop in tijdens de speciale familieviering. Ben je niet in de gelegenheid om bij de viering te zijn, breng dan de doos op een ander tijdstip naar de St. Jacobuskerk, of naar het parochiecentrum. Er is vaak iemand aanwezig.

Iedereen kan meedoen, groot en klein, ook ouders en/of grootouders kunnen natuurlijk een schoenendoos vullen.

Haal de Informatie folder achter in de kerk bij de informatietafel.

Veel succes! Kijk ook op www.actiekids.nl

Vul een Schoenendoos en maak ook een kind blij !!!
Elke vrijdagochtend tussen 9 en 11 uur, kunnen de *gevulde dozen* gebracht worden naar het parochiecentrum van de St. Jacobuskerk. U kunt ook losse spullen inleveren, da vullen de vrijwilligers de dozen met alle beschikbare spullen Er staat een grote doos in de Mariakapel voor uw spullen. Er zijn ook versierde en niet versierde lege dozen beschikbaar.

In memoriam: Piet Verduin

Pap is geboren op 22 juni 1934 op de Hoogegeest 18 in Akersloot, als jongste van zes kinderen. Hij groeide daar op, en nadat hij mam had ontmoet zijn ze na hun trouwen in zijn geboortehuis op de Hoogegeest blijven wonen. Samen hebben ze daar 55 mooie jaren gehad.

Pap zei altijd: ik ben nooit verder dan het Pontje geweest. Dit om aan te geven hoe verknocht hij aan de Hoogegeest was. Hij hoefde ook niet verder, hij kon intens genieten van de tuin, zijn kippen, en de honden en katten.

Jarenlang had pap zijn lelies achter het huis, en onder andere op Boekel. Daarnaast hebben pap en mam nog jarenlang de campingwinkel in Egmond gerund. Wij hebben daar zelf ook vele uurtjes doorgebracht in de tuin, of in de campingwinkel. Eind

jaren 90 is pap gestopt met de lelies. Nadat je gestopt bent met de lelies heb je nog een hele tijd een volkstuin achter het huis gehad, waar je lekker bezig kon zijn. Hier kwam Peter van ome Dirk ook tuinieren, en samen jullie hadden jullie het heel gezellig.

Vlak nadat pap gestopt was met de lelies, moest hij aan zijn hart geopereerd worden, en was het goed dat hij niet meer moest werken. Na zijn operatie kreeg hij Rakker, en wat was hij ook weer gek op deze hond. Altijd zat hij bij hem, en ging ook met hem mee in de auto. Waar pas was, was Rakker.

Je was altijd een strenge vader, maar ook trots op alles wat je kinderen hebben gedaan. En je werd een nog trotsere opa. Binnen 5 minuten

hadden ze altijd snoep, na 10 minuten een zakje chips en na een kwartier zaten de kleinkinderen echt wel aan een ijsje. Altijd vroeg je nog of we nog wat wilden hebben. Pak maar een appel. Of: Als je wat nodig hebt, pak je het maar, zei je altijd. Ook bakte pap altijd appeltaarten, die zo zwaar waren, dat je je bijna vertilde. Iedereen was gek op je appeltaarten. Helaas begon je gezondheid wat minder te worden, en ben je uiteindelijk gestopt met tuinieren. Je kon het allemaal niet meer goed onthouden. Langzamerhand raakte je steeds wat meer van je zelfstandigheid kwijt. Dit was voor ons soms moeilijk om aan te zien. En ineens werd er op 9 augustus duidelijk dat je ernstige bloedarmoede had en dat je

kort opgenomen moest worden in het ziekenhuis. Op maandag 12 augustus bleek dat je ernstig ziek was. We hebben je mee naar huis genomen, want dat was waar jij het liefste was. Op je eigen vertrouwde plek, samen met mam. We hebben de laatste paar weken samen nog goed voor je kunnen zorgen, en afscheid van je kunnen nemen.

Onze vader is er niet meer. Zijn klompen staan werkloos bij de deur, zijn jas hangt aan de kapstok. Zijn werkende handen zijn tot rust gekomen, het zorgen is voorbij.

We zullen je missen, pap, en we zullen goed voor mam zorgen.

De drie Egmond



Nog één keer parochienieuws uit Egmond aan Zee

In dit stuk wil ik even terugkijken op 1 september 2019. Een gedenkwaardige dag, een historische dag, een dag dat er een einde kwam aan 115 jaar geschiedenis. Eind 2017 kwam de onheilstijding binnen dat op deze datum het einde van het kerkje aan de zee daar zou zijn. Het leek toen allemaal nog heel ver weg, maar nam niet weg dat de beslissing was genomen. En iedereen ervaart hoe snel de tijd in deze moderne tijd voorbij gaat. En toen was de dag daar.

Na vele, intensieve voorbereidingen van heel veel fantastische mensen brak deze dag aan. Vooral de laatste week was voor enkelen zeer moeilijk en zwaar geweest. Deze mensen hebben in die laatste week heel wat uren slaap in moeten leveren. Vragen of alles wel goed geregeld was, zaken die op het laatste moment nog moesten worden aangepast, allemaal dingen die er voor hebben gezorgd dat men er van wakker lag. Gelukkig is alles goed gekomen. En dat allemaal door de zorg, tijd en energie die er door velen in is gestoken om van deze dag een hele speciale dag van te maken.

Het is voorbij. Het kerkje aan de zee is niet meer. Wat een dag, wat een pijn, wat een verdriet en wat een emotie. Met een waardevolle, prachtige en passende liturgie werd de laatste eucharistieviering een feit. Een Eucharistieviering die geheel paste bij de kerk en de parochianen van Egmond aan Zee. Die door de inbreng van de mensen een eigen karakter kreeg. Een karakter waarbij men het gevoel kreeg, dat dit alleen in "derp" kan.

Mooie, warme reacties na afloop en ook nog daarna. Mensen die hun eigen emoties op verschillende momenten van de viering ervaarden. Het moment van de consecratie kwam bij mij hard binnen, voor de laatste keer de H. Eucharistie in ons kerkje. Zo waren

er meerdere momenten, Ik hoorde mensen die geraakt werden toen bij het verlaten van de kerk het licht uitging, mensen die bij het omdraaien van de sleutel van de kerk door pastor Mantje dit diep van binnen voelden, mensen die ervaarden hoe hecht deze gemeenschap is en daardoor in hun hart werden getroffen. Dit kwam onverwacht naar voren toen er bij de mededelingen gesproken werd over het koor, met name over Siem en er toen een spontaan applaus klonk.

Naast de pijn en het verdriet dat de sluiting met zich meebracht, hebben we ook een heel kostbaar iets overgehouden aan deze dag. En dat is een dierbare herinnering aan alles wat zich in en rond dit kerkje zich heeft afgespeeld. En één van die dingen is het ongelooflijk grote gemeenschapsgevoel dat onder de trouwe parochianen leeft. Dit kwam op deze dag ook weer naar voren, toen bij sommigen de tranen rijkelijk vloeiden. Dit is zo waardevol, dit moeten we koesteren en in ons hart meenemen en bewaren.

Na de hectiek van de laatste tijd zijn Ellie en ik naar Griekenland op vakantie gegaan. De meeste kerken zijn daar nog open. Op zaterdagmorgen hoorden we klokken luiden en kort daarna schalde er door de hele vallei gebeden en gezangen vanuit de kerk. Er bleken aan de kerktoren grote luidsprekers te zijn bevestigd. Misschien een goed idee voor de Hoeverkerk. Eén gericht naar het zuiden en één naar het westen, dan kunnen de mensen vanuit Egmond Binnen en Egmond aan Zee zo de viering volgen. En misschien spreekt de preek van pastor Mantje dan ook weer andere mensen aan en bekeren zij zich. Dit zou dan betekenen dat de kerken weer open kunnen gaan.

Kees Kager.

Allerzielen zaterdag 2 november

19.00 uur in de parochiekerk van Egmond aan den Hoef,
Voorganger:
pastor Nico Mantje
m.m.v. Hoeverture en
avondwake groep

De afgelopen periode is er veel gebeurd rondom de kerken in de Egmonden dat ons als avondwake groep diepgeraakt en ontroerd heeft. Samen proberen wij in de parochiekerk Egmond aan den Hoef verder te gaan.

Wij hebben in september een gezamenlijk overleg gehad.

Als thema in de Allerzielen viering is gekozen voor "Liefde verbindt".

Ieder jaar staat 2 november Allerzielen in het teken van herdenken, van wie is overleden.

In deze viering herdenken wij en noemen de namen.

Licht wordt ontstoken.
In deze viering worden de herinneringskruisjes aan de nabestaanden gegeven welke tot nu aan de herinneringsboog achter in de kerk hangen.

Na de viering kunt u mee gaan met kaarslichtjes naar de begraafplaats "de Karmel", pastor Nico zal de graven zegenen.
Na afloop bent u van harte welkom in de ontmoetingsruimte om bij een kopje koffie/thee, samen herinneringen te delen.

Het volgende willen wij met u delen:



Herinnering

Als ik denk, dan hoor ik jouw naam
Als ik slaap, droom ik jouw naam
In hoe ik nu leef, beleef ik jouw naam
Voel jou naam, koester ik jouw naam
Vertel ik jouw naam, opdat je zult weten
Dat je niet vergeten zal worden
Voor altijd in ons hart.

Wij willen alle vrijwilligers die op welke manier ondersteuning hebben gegeven rondom een overlijden, heel veel dank zeggen voor uw inzet in de parochiekerk. Zonder u is het niet mogelijk er voor elkaar te zijn. Samen leven in verbondenheid, samen sterk.

Wij blijven aan elkaar denken.
Namens de avondwake groep
vriendelijke warme groeten,
Marianne de Waard

Een katebelletje uit Egmond

Ik kan beginnen met het geijkte waar deuren sluiten gaan.... Maar dat doen we maar niet. Waar dan over te schrijven? Dat is een goede vraag. In ieder geval kan ik u zeggen dat er binnen de 3 Egmonden op dit moment nog geen locatieraad is. Wel is er in ieder dorp een contactpersoon.

Mocht u vragen dat kunt u in Egmond Binnen contact opnemen met mw. Liedeke v/d Molen. In Egmond aan Zee met Kees Kager en in Egmond aan den Hoef met ondergetekende. Ik ben blij te zien dat parochianen de weg weten te vinden naar de Herenweg in de Hoef. En ik hoop dan ook dat een ieder blijft komen.

In de Kerk is altijd werk.
Voor de kerstvieringen uit zou ik graag het koper willen poetsen en de kerk- en ontmoetingsruimte schoongemaakt zien. Wie komt hierbij helpen? U kunt contact opnemen met mij of met het secretariaat.

Fjoertoer

Op 30 november 2019 is het wandelevenement de Fjoertoer.

Ook dit jaar zal onze kerk open zijn. Donderdag 3 oktober hadden José en ik een bijeenkomst met de organisatie van de Fjoertoer. Diverse ideeën zijn naar voren gekomen en we gaan er weer wat moois van maken. Tevens hier nog vrijwilligers voor gevraagd die bij de kaarsjes aansteekpunt willen staan of koffie en thee willen regelen.

En zo zijn we dan samen op weg naar de Kerst. Samen op weg naar het feest van het licht. Samen op weg tijdens een tocht vol met licht. Laten wij er samen iets moois en gezelligs van maken.

Mocht u het leuk vinden om te komen helpen. Dan kunt u contact opnemen met José Veldt of met mij.

Anneke Koopman - Hollenberg

Lief en Leed

Overledenen

Petrus Adrianus (Piet) Bakker

* 10 januari 1940 † 28 juli 2019

Johanna (Jo) Zonneveld - Limmen

* 11 april 1926 † 30 augustus 2019

Voor de familie en nabestaanden
bidden wij om kracht en troost.
Wij wensen hen sterkte toe bij dit
verlies.



Even een berichtje vanuit de Caritas

Op 8 september jl. was het de Nationale Ziekendag en hebben wij een deurcollecte gehouden. Deze heeft het prachtige bedrag op geleverd van € 234,78.
Hartelijk dank aan de gevers. Wij hebben inmiddels een aantal mensen en zieken bezocht met een bloemetje.

Wat is Caritas?

Omzien naar elkaar, zorg voor je naaste, oog hebben voor de noden dichtbij en veraf. Het zijn allemaal woorden die uitdrukken hoe wij als geloofsgemeenschap, als kerk met elkaar omgaan. Met extra aandacht en zorgzaamheid voor mensen die het moeilijk hebben. Om die zorg voor elkaar uit te drukken gebruiken we in de kerk twee woorden, Caritas en Diaconie. Caritas vertaald uit het Latijn betekent naastenliefde. Het komt uit onze katholieke

traditie.

Het eigene van caritas is dat het voorkomt uit ons hart. Enkele acties die wij als caritas werkgroep nog voor U in petto hebben zijn o.a. het eten op de pastorie, voedselpakketten in december en uiteraard de gezellige kerstmiddag op woensdag 18 december. Aanvang 14.45 uur.

Door het sluiten van de twee kerken is het voor de werkgroep een beetje lastig om te weten of U e.v.t. ook aan de kerstmiddag wilt deelnemen. Parochianen uit Egmond aan den Hoef worden persoonlijk uitgenodigd. Eind november liggen er inschrijfformulieren achterin de kerk {bij de kerkboekjes} die kunt U invullen en tegen betaling van € 12,50 p.p. bent U van harte welkom op onze kerstmiddag met koffie en taart, gezellige muziek, een drankje, hapje

En een luxe broodmaaltijd. Sluiting om 19.00 uur.

Een mooie bijkomstigheid is dat wij de wereldwinkel uit Heiloo bereid hebben gevonden om een aantal keren met hun verkoopartikelen in de kerk te komen staan. Ik vind het super dat die mensen op hun vrije zondag een heel groot deel van hun vrije tijd opofferen. Bedankt dames!

Tot slot breng ik u graag het Diaconale weekend van 17 en 18 november a.s. onder uw aandacht. De collecte tijdens de vieringen is dit weekend speciaal voor de diaconie. Wij bevelen deze van harte bij u aan!

Namens onze
Caritaswerkgroep,
hartelijke groet,
Rineke Houtenbos - Dekker

Soli Deo Gloria

S.D.G.

Samen Door Gaan!

Met Alt, Bas, Tenor en Sopraan
Ik mag graag een beetje rijmen
Het is echt niet om te slijmen
Wat zongen ze mooi hè, dat Hopmannenkoor!
Ook de Hopvrouwen hoor!
Jan en Wim namen ons mee
In volle kerken in Binnen en aan de zee
Achter het orgel op de pedalen!
Zij speelden in alle talen
Twee organisten en twee dirigenten
Ja..Ja..dat kostte een paar centen

Wij zijn verwend in al die jaren
"Jong" begonnen, maar nu grijze haren
Dankbaar zijn we...een mooie tijd
Met heel veel lekkers namen we afscheid
Uiteraard geen afscheid van een heel goed koor!
In de Hoef blijven we een en al oor!
Op 8 Sept. waren we allen bij elkaar
Met mooie muziek en pastores op het altaar.
Wat een voldoening, maar wat gaat de tijd vlug
Maar met z'n Allen komen we weer terug
We zien er naar uit naar teno, bas, alt en sopraan
Kom eens langs en sluit je aan!

Gerard Liefing

voor de kinderen



ADRESSEN

Parochie Bron van Levend Water

Postadres: Westerweg 267
1852 AG Heiloo
Telefoon: 072-533 09 06

Mail: info@rk-bronvanlevendwater.nl
Website: www.rk-bronvanlevendwater.nl

Financiële Administratie:
Mevrouw Astrid Wiebering-Vlaar
Telefoon: 072-533 09 06
Email: financieel@rk-bronvanlevendwater.nl

Dagelijks Bestuur:
De heer Martien den Blanken voorzitter
De heer Kees van Went secretaris
De heer Karel Hennekens penningmeester

Voor uw kerkbijdrage en andere giften:
H. Willibrordus: NL46 RABO 0327 0640 21
NL20 INGB 0000 6815 70
H. Jacobus Major: NL07 RABO 0300 9542 63
H. Adelbertus: NL88 RABO 0315 7004 91
H. M.M. Alacoque: NL41 RABO 0315 7479 94
O.L.V. Onb. Ontv.: NL87 RABO 0315 7041 95

Parochie coördinatoren:
Mevrouw Marieke Hoetjes-Eijkel
Telefoon: 072-533 09 06
Email: willibrorduskerk@rk-bronvanlevendwater.nl

Mevrouw Astrid Wittebrood-Schouten
Telefoon: 072-506 13 64
Email: coordinator@rk-bronvanlevendwater.nl

Begraafplaatsen BvLW:
Willibrordushof, Heiloo:
Email: willibrordushof@rk-bronvanlevendwater.nl
Sint Jacobushof, de Overtuin, Akersloot:
jacobusmajor@rk-bronvanlevendwater.nl
Rinnegom, Egmond Binnen:
rinnegom@rk-bronvanlevendwater.nl
De Karmel, Egmond aan den Hoef:
dekarmel@rk-bronvanlevendwater.nl

Caritas Bron van Levend Water/Cornelius:
T. van Diepen, secretaris
Telefoon: 072-533 74 08
Email: jottum.bv@quicknet.nl

Locatie H. Willibrordus



Adres: Westerweg 267
1852 AG Heiloo
Telefoon: 072-533 09 06

Pastor: Herman Helsloot, pr.: 06-22 37 10 40
pastoor@rk-bronvanlevendwater.nl
Diaken: Paul Bindels
p.bindels@rk-bronvanlevendwater.nl
Secretariaat:
Openingstijden: ma t/m vr 9.00 tot 12.00 uur
willibrorduskerk@rk-bronvanlevendwater.nl
maandag speciaal voor kerkhofbeheer
Email: willibrordushof@rk-bronvanlevendwater.nl
vrijdag speciaal voor opgeven intenties
Email: misintenties@rk-bronvanlevendwater.nl

Locatie H. Jacobus Major



Adres: Kerklaan 37
1921 BK Akersloot
Telefoon: 0251-31 22 28

Pastor: Henk Hudepohl: 06-13 49 25 65
h.hudepohl@rk-bronvanlevendwater.nl
Secretariaat:
Openingstijden: vr 9.00 tot 11.00 uur
jacobusmajor@rk-bronvanlevendwater.nl

Locatie H. Margaretha Maria Alacoque



Adres: Herenweg 188-190
1934 BD Egmond
aan den Hoef
Telefoon: 072-506 13 64

Pastor: Henk Hudepohl: 06-13 49 25 65
h.hudepohl@rk-bronvanlevendwater.nl
Secretariaat:
Openingstijden: ma en do 9.00 tot 12.00 uur
rkegmond@rk-bronvanlevendwater.nl



Geschreven in de palm van Zijn hand

