

God bindt zich aan ons

Informatieblad van de Parochie Bron van Levend Water



INHOUDSOPGAVE

INHOUDSOPGAVE.....	2
COLOFON	2
BRON VAN LEVEND WATER.....	3
LOCATIE H. WILLIBRORDUS	12
LITURGISCH ROOSTER Parochie Bron van Levend Water + Corneliusparochie.....	14
LOCATIE H. JACOBUS MAJOR	18
LOCATIE DE DRIE EGMONDEN.....	21
KINDERPAGINA	25
ADRESSENLIJST	27

COLOFON

De volgende Bron van Levend Water
verschijnt op **28 januari**

Kopij, *bestaande uit maximaal 500 woorden*,

kunt u uiterlijk **23 februari**
inleveren bij *de lokale redacties*,
bij voorkeur als Word document per email:

Locatie H. Willibrordus:
willibrorduskerk@rk-bronvanlevendwater.nl
Locatie H. Jacobus Major:
jacobusmajor@rk-bronvanlevendwater.nl
Locatie H. M.M. Alacoque:
drieluik@rk-bronvanlevendwater.nl

De redactie behoudt zich het recht voor om, daar waar
nodig, wijzigingen aan te brengen in de aangeleverde
artikelen. Indien de inhoud hierdoor wordt gewijzigd, wordt
vóór plaatsing contact opgenomen met de schrijver.

Dit parochieblad is ook te vinden op de website van Bron
van Levend Water:
rk-bronvanlevendwater.nl

Indien u geen parochieblad meer wilt ontvangen kunt u dit
doorgeven aan het secretariaat van uw locatie.
Adressen vindt u achter in dit blad.



Bron van
Levend Water

Toelichting afbeelding achterkant

Charles Eijck (1897-1983) was een Nederlands beeldend kunstenaar, die een voortrekker was van de zgn. 'Limburgse School'.

Bekende werken van zijn hand zijn o.a. het Bevrijdingsraam in de Sint-Janskerk in Gouda, het officiële inhuldigingsschilderij van koningin Juliana en het Limburgs Bevrijdingsmonument op het Koningsplein in Maastricht.

Eijck heeft veel religieuze kunst gemaakt, hij maakte schilderijen, kruiswegstaties en glas-in-loodramen voor vele kerken.

Het schilderij op de achterkant is een voorstelling van de 'Heilige Familie': Maria, Jozef en het kind Jezus.



Kerstmis: Stille nacht, Heilige nacht

Een van de meest bekende en geliefde kerstliederen is ongetwijfeld: 'Stille nacht, heilige nacht'. Het wordt in meer dan 40 talen gezongen en vele artiesten hebben het op hun repertoire staan.

Het lied werd voor het eerst gezongen op 1e Kerstdag 1818 in een klein plaatsje in Oostenrijk; Oberndorf, vlak bij Salzburg. De tekst was gemaakt door een jonge kapelaan en de muziek door een plaatselijke onderwijzer, die ook organist in de kerk was. De tekst is op zijn zachts gezegd wat zoetig en de inhoud correspondeert bij lange na niet met het kerstverhaal in het evangelie van Lucas.

Er is één woord, dat mij onlangs opviel, namelijk het woord 'stil'. Wij kennen allemaal dat woord: 'stilte'. Maar we leven in een wereld vol herrie en rumoer, met geluid van brommers, auto's en vliegtuigen, van overal klinkende radio's, televisies en mobiele telefoons. En dan natuurlijk van menselijke stemmen, die onze aandacht vragen.

Stilte is vaak ver te zoeken. Alleen 's nachts kan het buitenshuis even wat stiller zijn: een stille nacht. Soms lijkt het of we onbewust een beetje bang zijn voor stilte. Want juist als het even stil is, kunnen er zaken aan het licht komen, die in je drukke leven vaak wat op de achtergrond raken.

Soms wil je die zaken daar ook houden.

Stilte kan angstaanjagend zijn, maar stilte kan ook een positieve uitwerking op je hebben. Je komt tot rust en het lijkt wel of je juist in de stilte alles intenser gaat beleven. In de lente kun je geraakt worden door een merel, die, als het nog donker is, zijn liedje gaat zingen. Al je zintuigen gaan in de stilte meer op scherp staan.

Het gewaar worden van je eigen lichaam, hoe het reageert en wat je kunt horen, voelen, zien, proeven en ruiken. Juist dan kun je misschien iets gewaar worden van God.

Binnenkort vieren wij die stille nacht bij uitstek: de nacht waarin wij horen, dat onze God een 'God-met-ons' wil zijn, Immanuël is zijn Naam. Hij wordt geboren als een kwetsbaar kind, dat afhankelijk is van onze zorg en aandacht. Als de herders worden wij uitgenodigd om dat kind te gaan zien. Terwijl wij onze adem inhouden, kijken wij naar dat wonder van nieuw leven.

Mogen wij het ervaren: een stil moment in de drukke en gezellige kerstdagen, waarin wij in het diepste van onszelf ervaren, dat God er wil zijn als kind voor mij, voor u, en voor deze hele wereld.

pastor H. Helsloot

Preek van de leek

Twee (s)prekers komen op de zondagnamiddag in de Witte Kerk in Heiloo hun inspiratie en wijsheid met ons delen.

Welke levens-visie ligt ten grondslag aan hun denken en handelen?

Wat is de bron waaruit zij putten?

In zo'n 45-60 minuten zullen zij hier over spreken. Doorgaans wordt hun 'preek' afgewisseld met door hen zelf uitgekozen muziek.

Na afloop is er gelegenheid om – onder het genot van een drankje – na te praten met de (s)preker/preekster en met elkaar. De toegang is vrij en bij de uitgang is er gelegenheid voor een gift, ter bestrijding van de onkosten.

De eerste 'Preek van de Leek', zondag 2 februari, wordt verzorgd door Adri Steenhoek.

Adri Steenhoek (Barendrecht, 1947) werd als dienstplichtig hoofd-operatiekamer-te-velde enthousiast voor de farmacie.



Hij werkte in ziekenhuizen in Groningen en Tilburg. Hij was van 1981 tot 2007 ziekenhuis-apotheker in het Medisch Centrum Alkmaar en is sinds 2004 hoogleraar specialistisch geneesmiddelenbeleid aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij is als vrijwilliger bestuurlijk actief in de dementiezorg (Alzheimer Noord-

Kennemerland). In 1975 behaalde hij zijn bevoegdheid kerkmusicus III. Hij is als cantor-organist werkzaam geweest in Groningen, Kortenhoeve, Heiloo en Alkmaar. In de lezing geeft hij een inkijkje in de rol die planning en toeval speelden in zijn leven. Zijn dochter, die beroepszangeres is, zal het geheel muzikaal omlijsten met assistentie van een gitarist.

Aanvang 16 uur, collecte bij de uitgang.

Mijn zeventigste verjaardag en daarna.....?

Dit is het kerstnummer van 2019. Zoals in alle kerstnummers van de voorgaande jaren, wordt daarin mijn verjaardag aangekondigd. De redactie feliciteert mij met mijn zoveelste verjaardag en kondigt aan dat er op die en die dag (de 12^e januari), ik 's ochtends in het Willibrordushuis zal zijn en dat daar gelegenheid zal zijn mij te ontmoeten en te feliciteren. Er zal koffie zijn en iets lekkers erbij. Maar eerst nog even de feestdagen voorbij, daarna komt die verjaardag wel. Dit jaar schrijf ik ook zelf een stukje. Waarom? Omdat het een bijzondere verjaardag gaat worden. Ik zal namelijk op 12 januari 2020 mijn 70^e verjaardag vieren en alsof de kalender het wist: die verjaardag is ook nog op een zondag. Dat betekent dat ik 's ochtends om 10.00 uur voorga in een eucharistieviering, daarbij geassisteerd door diaken Paul Bindels. Ik wil u uitnodigen bij deze viering aanwezig te zijn, met ons mee te vieren en de Heer te bedanken voor al het goede dat hij mij iedere keer weer schenkt. Daarna is er, zoals gebruikelijk, voor iedereen koffie met iets lekkers, en kunnen wij elkaar ontmoeten.

Ontwikkelingen

Maar er is eerlijk gezegd nóg een reden waarom ik dit jaar zelf mijn verjaardag aankondig. Ik ben in de laatste maanden twee keer geplaagd door een aanval van wat uiteindelijk Ischias bleek te zijn. Ik kon geen kant meer op en moest steeds 14 dagen thuis zijn om te herstellen. Dat gaf mij de gelegenheid om na te denken over mijn toekomst en daarbij wilde ik vooral eerlijk zijn tegenover mijzelf. Tot nu toe ben ik, ook na mijn 65^e verjaardag, waarmee ik de pensioengerechtigde leeftijd had bereikt, gewoon doorgedaan. Ik wist dat er steeds minder priesters waren en ik voelde en voel mij nog steeds verantwoordelijk voor de mij in de loop der jaren steeds dierbaarder geworden locatie Willibrord, maar ook voor het grotere geheel van de parochies Bron van Levend Water en Cornelius.

Ik heb echter, nadat ik in februari 2017 mijn heup gebroken had, nog steeds last van die heup en ik loop moeilijk. Bovendien heb ik last van een milde cognitieve beperking: vaak schieten mij woorden niet te binnen en moet ik veel moeite doen om precies te zeggen wat ik vind en dat kost tijd. Improviseren tijdens een viering is er niet meer bij, ik moet alles volledig uitschrijven. De fijne motoriek

in mijn handen wordt steeds minder en ik heb moeite om goed leesbaar te schrijven. Bovendien heb ik steeds meer last van polyneuropathie. Voor mij uit zich dat in het feit dat mijn handen en voeten steeds koud aanvoelen, hoewel ze objectief gezien de gewone temperatuur hebben. Kortom: ik merk dat alles langzamer gaat en dat ik meer rust nodig heb. Dat betekent ook dat het werk mij steeds zwaarder valt. Ik heb de laatste tijd nogal wat stress ervaren. De verwikkelingen bij de sluiting van de kerken in Egmond Binnen en Egmond aan Zee, en de openingsviering van de nieuwe geloofsgemeenschap in Egmond aan de Hoef, zijn mij niet in de koude kleren gaan zitten. Ook de tegenslagen bij de nieuwbouw van de kerk in Limmen en de vertraging die dit proces opleef hebben mij nogal wat gedaan. Bovendien merk ik dat ik steeds minder kan voldoen aan de hoge verwachtingen die mensen terecht stellen aan een pastor. Er is nog een ontwikkeling die een rol speelt. Over ongeveer anderhalf jaar (voorjaar 2021) moeten mijn collega's Johan Olling en Henk Hudepohl met pensioen. Daarnaast is sinds een half jaar Paul Bindels door de Bisschop benoemd als diaken in onze parochie. Hij hoopt Deo Volente op de zaterdag na Pinksteren tot priester gewijd te worden, en zal dan gereed zijn om mijn plaats in te nemen.

Emeritaat

Alles overziend heb ik daarom, na overleg met enkele persoonlijke raadgevers, besloten aan de bisschop van Haarlem te vragen om mij per 1 september 2020 a.s. emeritaat te verlenen. Dat betekent dus dat ik met pensioen ga. Hoe dit alles gaat verlopen, wanneer er precies een afscheidsviering zal zijn en meer van dergelijke zaken, is nu nog niet bekend. Ik heb eerst de collega's en het bestuur op de hoogte gesteld, nu bent u aan de beurt. Via dit artikel in ons parochieblad wil ik u vast van mijn besluit op de hoogte stellen. Tegelijkertijd met de aankondiging van mijn 70^e verjaardag lijkt mij dit een geschikt moment. Maar ik ben nog niet weg uit Heiloo. Ik blijf hier wonen. En wat er precies gebeuren gaat: wij zien het wel. Ik ben voorlopig nog géén 'rustend pastoor'.

Met hartelijke groet,
Pastor Herman Helsloot



Adventsactie 2019

Jaarlijks voeren we campagne tijdens de vier weken voor Kerstmis: de advent periode. Centraal in de Adventsactie campagne staan moeders en kinderen.

Slechte economische omstandigheden, oorlogen en klimaatverandering veroorzaken problemen die vooral vrouwen en kinderen treffen. Daarom steunt Adventsactie dit jaar vier projecten die zich richten op hulp aan deze kwetsbare groepen.

Als we een project adopteren doen we dat omdat we geloven in het nut ervan, overtuigd zijn dat het geld goed besteed is en vooral dat het project herkend en erkend wordt door de mensen in het Zuiden.

Lokaal draagvlak is voor ons essentieel. We werken via het katholieke (caritas)netwerk, zodat we ook op plaatsen

kunnen helpen waar anderen niet kunnen komen.

Vluchtelingen uit Venezuela in Peru

Meer dan twee miljoen Venezolanen hebben hun land verlaten vanwege de politieke en humanitaire crisis. Ruim een half miljoen vluchtten naar Peru, waaronder veel gezinnen met jonge kinderen en alleenstaande moeders.

In de gemeenschappen van Carabayllo en San Martín de Porres in Lima heeft Warmi Huasi een hulpproject opgezet voor jonge kinderen (0-5 jaar) uit Venezuela.

Een groep van 100 ouders en verzorgers met kinderen onder de vijf jaar krijgt daar training, begeleiding en ondersteuning. Daarbij gaat het niet alleen om voeding en gezondheid, maar ook om zekerheid en veiligheid en emotionele en motorische ontwikkeling. Warmi Huasi wil

de problemen aanpakken in samenwerking met de vluchtelingen en de lokale gemeenschap. Het is de bedoeling dat deze manier van werken leidt tot minder isolement en discriminatie en tot een betere integratie van de Venezolanen.

Als MOV-HALE bevelen wij deze actie van harte bij u aan. U kunt deelnemen aan de collecte tijdens de vieringen van het derde weekend van de Advent of een bedrag overmaken op Rekeningnummer: NL89INGB0653100000 ten name van Adventsactie, Den Haag. Meer informatie: www.adventsactie.nl



Rond de waterput: seizoen 2019-2020



Het seizoen van 'rond de waterput' is draait op volle toeren. Het programmaboekje kunt u afhalen in de kerken van onze regio.

Aanmelden kan, zoals altijd, via het aanmeldformulier in het boekje en per mail willibrorduskerk@rk-bronvanlevendwater.nl of telefoon 072 533 09 06.

Alle nadere informatie kunt u vinden op de website www.rondewaterput.nl

Enkele programmaonderdelen die binnenkort plaatsvinden:

Eveline Masetti vertelt op zondagmiddag 15 december in de Willibrorduskerk een bijzonder kerstverhaal, dat gebaseerd is op 'A Christmas Carol' van Dickens.

Het verhaal getiteld 'VanhiertotHuffoort' gaat over een keiharde zakenvrouw die helemaal verandert als zij met haar hart leert luisteren.

Het verhaal zal muzikaal ondersteund worden door Irene vd Heuvel. De aanvang is 15.00 uur.

Na afloop is er collecte bij de uitgang.

Op dinsdag 14 januari houdt de heer Frans Willem Verbaas een lezing in de Ter Coulsterkerk. Hij is asieladvocaat en voormalig bestuurslid van de beroepsgroep van asieladvocaten, de Vereniging Asieladvocaten en Juristen Nederland (VAJN). Hij zal ingaan op al de vragen over asiel die leven bij het publiek. De aanvang is om 20.00 uur.

Lees verder op de volgende pagina



Onder de titel 'Renaissance in Venetië', zal de heer Cees Tromp op dinsdag 21 januari een lezing met lichtbeelden houden in het Willibrordushuis. Vorig jaar gooide de sneeuw roet in het eten, maar we hopen dit jaar de heer Tromp en vele toehoorders te verwelkomen!

Muziek- en poëziegroep 'Achterom' gaat 'Voorbij grenzen', donderdag 30 januari in de Ter Coulsterkerk.

De eerste van twee Preken van de Leek, vindt plaats op zondag 2 februari om 16.00 uur in de Witte Kerk. De heer Adri Steenhoek is de preker. Zijn dochter Marieke, die beroepszangeres is, zal het geheel muzikaal omlijsten.

De waterputlezing wordt dit jaar gehouden door mevrouw Maartje de Lint.

Zij spreekt over de heilzame werking van muziek en samenzang op dinsdag 4 februari om 20.00 uur in de Witte kerk. Doelgroep: iedereen die betrokken is met een dierbare of cliënt met dementie.

Bill van Schie neemt ons op woensdag 12 februari mee naar het Italiaanse Ravenna en doet verslag van de reis die hij onlangs maakte. Aanvang 20.00 uur in het Willibrordushuis.

In de Witte kerk speelt Matthijs Vlaardingebroek op zondagmiddag 16 februari de voorstelling 'SchatRijk', samen met zijn buikspreekpop Henkie. Iedereen van jong tot oud is welkom. De kerk is open om 15.00 uur, aanvang 15.30 uur. Alleen volwassenen betalen een entree van €3,50.



Een vonk van God

Kun U zich voorstellen, dat er ooit een tijd is geweest dat op meerdere plaatsen in het Romeinse Rijk regelmatig opstootjes, pesterijen, ja zelfs gewelddadige schermutselingen plaatsvonden over de vraag rondom de goddelijke of menselijke natuur van Jezus Christus? In onze tijd weten we dat je tijdens verjaardagen beter niet kunt beginnen over politiek of geloof. Daar komt geheid narigheid van! Maar in de 4^{de} eeuw laaide er – ook gewoon op straat- felle discussies op over de vraag of Jezus Christus nou gelijk (in wezen) was aan God de Vader. Of: is Christus, als zoon van de Vader, allereerst een mens, aan ons gelijk, in wie een sprankje goddelijkheid terug te vinden is? Lekker belangrijk, zullen veel mensen vandaag zeggen. Maar de uitslag van deze 'geloofsstrijd' heeft de koers bepaald die het christendom tot in onze dagen zal volgen. Het was de priester Arius, over wie ik eerder n.a.v. mijn bezoek aan Ravenna sprak, die in de vierde eeuw het menszijn van Jezus Christus voorop

stelde. Zo werd Christus door de nadruk op zijn menselijkheid meer bevattelijk voor ons. Christus, aldus Arius, woont in ieder mensenhart, ongeacht of dit hart hem kent en herkent. Deze opvatting zorgde ervoor, dat de aanhangers van Arius een zeer verdraagzame en empathische houding konden aannemen t.o.v. anders denkers. Het kwam niet in hen op om iemand anders een geloof op te dringen. In ieder mens immers leefde de vonk van Christus in gelijke mate. Helaas is deze diep-menselijke tolerante opvatting van deze Arianen bezweken onder het dwingende geweld van de sterk wettische en autoritaire opstelling van de kerk van Rome. Niet de Christus die als een goddelijke vonk in het hart van ieder mens leeft, maar het leerzegag van de Paus en de bisschoppen was middelaar tussen de mens en de God-in-de-hemel. Het betekende het begin van een voortdurende strijd om de macht tussen kerk en keizer gedurende bijna 1500

jaar. Pas in de laatste decennia van de vorige eeuw zien we hoe de katholieke kerk een groeiende dienstbaarheid en saamhorigheid aan de dag legt, met aandacht voor andere geloofsrichtingen en oecumene.

Ja zelfs, de huidige paus Franciscus presenteert zich in woord en daad als 'de geringste onder alle dienaren'. En de kerk noemt hij 'een veld-lazaret' voor de wereld! Een opmerkelijke verschuiving in beleid en beeldvorming! Wellicht straalt er in onze dagen opnieuw iets door van die vonk in ieder mens waar de priester Arius meer dan 1500 jaar geleden de mond vol van had. Wellicht betekent het de opmaat voor een nieuw Christendom, waar geen heersende, gestreng Pancreator, maar een wezen van Liefde centraal staat, die ons uitnodigt tot menselijke vrijheid en verantwoordelijkheid.

Bill van Schie

Heilige van de maand: H. Johannes van het kruis, priester en kerkleraar

Johannes werd in het jaar 1542 op 24 juni te Fontiveros nabij Avila in Spanje geboren. Zijn vaders was vanwege het huwelijk met een burgerlijke uit de familie verstoten. Hij verdiende de kost als wever. Het was de wens van zijn vader dat ook Johannes wever zou worden.

Maar deze weg liep anders Johannes werd op jeugdige leeftijd ziekenoppasser. Door zijn onafzienbare inzet en naastenliefde voor de zieken was hij een graag geziene persoon in het ziekenhuis van Medina del Campo. In die tijd volgde hij tevens een cursus filosofie bij het plaatselijke Jezuïetencollege, waarna hij vervolgens te Medina, in het jaar 1563 toe trad in de orde van de Karmelieten. Na zijn professie werd hij naar Salamanca (Spanje) gestuurd. Daar volgde de begaafde Johannes de studies theologie en filosofie.

In het jaar 1568 werd hij tot priester gewijd. Door verzwakkende houding en "falende" leefgewoonten in de Karmelietenorde, overwoog hij zijn orde te verlaten en in te treden bij de strengere Kartuziers. In die tijd ontmoette hij echter de heilige Theresia van Avila en samen met Theresia hervormde hij de Karmelietenorde, (de Ongeschoeide Karmelieten) waarbij hij veel tegenstand ondervond. Hij werd door de karmelieten die de hervormingen niet wilde doorvoeren en zich aangevallen voelden vastgezet en zwaar mishandeld. Er ontstond een scheiding tussen de Geschoeide en de Ongeschoeide Karmelieten. Maar Johannes bleef tenslotte zijn orde trouw en hield vast aan de visie van Theresia. In 1578 wist hij te vluchten naar het klooster Calvario. De scheiding tussen de Karmelieten was nu definitief.

Toen de heilige Theresia in 1582 stierf moest Johannes het gemeenschappelijke werk alleen



voortzetten. Vanaf 1588 was hij prior van het vaderhuis van de Ongeschoeide Karmelieten in Segovia.

In zijn laatste levensjaren heeft hij veel lichamelijk lijden te verduren gehad. Hij is op 14 december 1591, slechts negenenveertig jaar oud, in het klooster van Ubeda gestorven. Twee jaar later werd zijn lichaam overgebracht naar Segovia. Op 26 december 1726 werd Johannes van het kruis door paus Benedictus XII heilig verklaard. Hij behoort tot de grootste leraren van de mystiek. Paus Pius XI heeft vooral om de volgende mystieke geschriften in 1926 verheven tot kerkleraar;

"Bestijging van de Berg Karmel", "Duistere nacht van de ziel", "Doornen van de geest", "Levende Vlam van liefde", "Geestelijke beurtzang tussen de ziel en Christus".

De fundamentele uitspraken van Vaticanum II zijn soms de letterlijke vertalingen uit de werken van Johannes van het Kruis.

Johannes van het Kruis wordt vaak afgebeeld in een bruine pij met scapulier en een witte mantel met witte kap. In de hand houdt hij een groot kruis of kruisbeeld, ganzenveer en boek (*met de spreuk *Pati et contemni*, 'Lijden en veracht worden'*). Soms zit een duif op zijn schouder, soms een adelaar met pen in de snavel aan zijn voeten (ten teken van de hoge vlucht die de goddelijke inspiratie kan nemen). **Een witte lelie komt ook voor.** Bekend is de verschijning van een kruisdragende Christus, die hem vroeg welk loon hij wilde voor al zijn arbeid. Johannes antwoordde dat hij enkel ter wille van Hem wilde lijden en veracht worden. Hij wordt ook afgebeeld met een kruis op de schouder.

Feestdag: 14 december.



Kerststallen expositie Jacobus kerk Akersloot

De expositie van kerststallen krijgt een vervolg. We mochten vorig jaar heel wat mensen begroeten en vele enthousiaste reacties. Maar liefst 148 kerststallen waren er opgesteld. Stuk voor stuk bijzondere exemplaren.

We krijgen weer de beschikking over de prachtige collectie kerststallen van Gerda de Jong en enkele parochianen. De kerststallen die ingebracht worden krijgen een mooie plek achter in onze RK kerk. Gerda had niet haar volledige verzameling tentoongesteld. Dit jaar komen er weer anderen. Tevens zijn de iconen van Thea Groen te bewonderen. O.a. kunnen we de kerststal uit 1903 bewonderen die vroeger in de Jacobus school stond. Ook komt er een kerstdorp. Een traditie is, dat de Jacobus kerk van Akersloot met de

Kerst wordt versierd. Een van de parochianen stelt bloemen beschikbaar. Daar worden prachtige boeketten van gemaakt, mooie kerst arrangementen of een subtiel stilleven. De expositie is zeker een bezoekje waard, toegang is gratis. U bent van harte welkom in de Jacobus kerk, ingang Juliana-weg Akersloot.

Open van 19 tot 29 dec. Van 13.30 tot 16.00 uur. Zondag 22 en 29 dec, 1ste en 2de Kerst-

dag open van 11.00 tot 16.00 uur! Maandag 23 dec van 10.00 tot 16.00 uur. Toegang is gratis!

PS, heeft U thuis ook een bijzondere kerststal / kerstgroep, toepasselijke borduurwerkjes, engeltjes of van die kleine huisjes om een kerstdorp van te maken? Wij horen dat graag.

Gerard Kaptein
06-57140471.



Op naar Kerkbalans 2020! Helpt u mee?

De voorbereidingen voor Actie Kerkbalans zijn weer in volle gang. Met het thema 'Geef voor je kerk!' werken we volop aan de campagne voor 2020. Net als voor een huishouden is een gezonde financiële situatie belangrijk voor de kerk. Vandaar dat we elk jaar al onze parochianen om een vrijwillige bijdrage vragen. Een noodzakelijk verzoek, want de inkomsten uit Kerkbalans vormen de financiële basis voor onze kerk. Tussen 13 en 19 januari ontvangt u daarom een folder met daarin een brief met het verzoek om bij te dragen. Uw bijdrage kunt u digitaal overmaken, of met de aan u verstrekte overschrijvingsformulieren van uw bank, maar ook door middel van een automatische incasso. Als u deze afgeeft heeft u er zelf geen omkijken naar. En heeft u wel eens gedacht aan een overeenkomst voor minimaal 5 jaar? Al deze informatie vindt u in de Kerkbalansfolder welke in januari bij u in de bus valt.

We hopen van harte dat we weer op u mogen rekenen. Dankzij uw bijdragen kunnen we onze

belangrijke taken blijven vervullen en nieuwe plannen maken.

Helpt u mee?

Begin januari zullen onze vrijwilligers druk in de weer zijn met de voorbereidingen voor Actie Kerkbalans. Om alles goed te regelen, zoeken we nog mensen die ons kunnen helpen met het insteken van de brieven in de folders. Heeft u hier een paar uur voor over? Neem dan contact op met Astrid Wiebering of met mevrouw Ria Min.

Via deze weg willen wij u alvast hartelijk danken voor uw bijdragen. De folder die u in 2020 ontvangt is door een vrijwilligster in elkaar gezet. Lijkt het u leuk om dat voor de Kerkbalans actie 2021 te doen? Het is nog ver weg, maar zo leuk om te doen. Interesse? Neem contact op met de financieel medewerkster.

Hartelijke groet, Astrid Wiebering – Vlaar
Financieel medewerkster
Bron van Levend Water

Vorbereidingen Vormsel 2020

Naast de voorbereidingen 1^e communie gaan we in het voorjaar ook altijd van start met de voorbereidingen voor het vormsel. Jongeren, in de leeftijd van de brugklasleerlingen, worden uitgenodigd met ons een reis te maken langs de vragen van eigen geloof, eigen idealen, maar ook de weg langs vragen, niet-weten, van hoop en verwachting. Een weg van ontdekken wat en wie God voor mij betekent. Het is een weg die we gaan in een aantal bijeenkomsten. Sommige met alleen de jongeren, sommige met jongeren en hun ouders. Want geloven, ontdekken wat geloof jou zegt, dat doe je samen, dat doe je in samenspraak met anderen. En ouders zijn voor de vorming van hun kroost het belangrijkste, dus het is ook zaak dat we met

elkaar over dergelijke zaken leren spreken. Misschien is het ook wel weer een stukje vorming voor de ouders. Moet men zich voor de 1^e communie zelf aanmelden, voor het vormsel worden jongeren uitgenodigd vanuit de parochie. Die jongeren die qua leeftijd in aanmerking komen en een aantal jaren geleden hun 1^e communie hebben gedaan krijgen een uitnodiging, hetzij per brief, hetzij per mail. Met daarbij ook de vraag of men wil aangeven of men meedoet of niet. We hopen natuurlijk dat alle aangeschreven jongeren met ons mee willen trekken. Maar wanneer je zegt: voor mij hoeft dat niet, dan vragen we wel om ook dat even te laten weten. Een uitnodiging aan mensen persoonlijk gericht? Dan is het

wel zo netjes om sowieso even te laten weten of je op die uitnodiging ingaat of niet. Kwestie van 'fatsoen'. Maar nogmaals, we hopen dat alle jongeren de uitdaging aan willen gaan.

De voorbereidingen zullen hun 'bekroning' krijgen in een viering waarin namens de bisschop het sacrament van het vormsel wordt toegediend. Meedoen met de voorbereidingen betekent nog niet dat je automatisch ook meedoet met die viering. Je bent daarin geheel vrij. Vanuit de werkgroep zullen we aan het eind van de voorbereidingsavonden vragen of je wilt meedoen. De keuze is uiteindelijk toch aan de jongeren zelf.

Namens de werkgroep
vormsel,
Henk Hudepohl.



Bittere zoetheid

Het was een jaar geleden dat ik het boek kreeg van Edith Van den Goorbergh en Theo Zweerman, met de titel "Was getekend Franciscus van Assisi" als studie boek voor mijn toerusting om opgenomen te kunnen worden als lid van de OFS. Dat is de Orde van Franciscanese Seculieren. De derde orde van de Franciscanese familie. Die bestaat uit een mannelijke tak die wij kennen als de Franciscanen, een vrouwelijke tak die we kennen als de Clarissen, en een seculiere tak die bestaat uit mensen die in de wereld leven en toch leven in de geest van Franciscus. Ook wel een lekenorde ge-

noemd wat misschien wat denigrerend klinkt maar het zeker niet is. Want het is een echte orde waarin je toetreedt en waar je je voor het leven aan verbindt. Met een hele rijke geschiedenis. Het was al tijdens het leven van Franciscus zelf dat de orde werd gesticht en waar grote en kleine mensen zich bij aansloten. Denk bijvoorbeeld aan de heilige Elizabeth van Thüringen die een van de eerste ziekenhuizen stichtte in de middeleeuwen of koning Lodewijk IX, hij was een van de eersten die toetrad tot de Derde Orde. Maar ook in recentere tijd traden grote mensen toe als de Heilige pastoor van Ars. Wat sprak en spreekt de men-

sen nu zo aan bij Franciscus? Dat brengt mij weer terug bij het boek van "Was getekend Franciscus van Assisi". Daarin spreekt Franciscus over boete doen. Nu is het woord boete doen een begrip met een bittere en ook wat ouderwetse uitstraling zou je denken. Fascinerend is dan de interpretatie die Franciscus eraan geeft. Boete doen in Franciscus geschriften heeft niet de negatieve betekenis van je zelf omwille van anderen of een heilig doel, opofferen door vrijwillig straf op je te nemen.

Lees verder op de volgende pagina



Franciscus zag boetedoen als jezelf opofferen ten aanzien van je medemensen. Het is jezelf weg cijferen om de ander levensruimte te geven, niet door zelf niet te leven maar de ander te dragen. De ander dragen en ondersteunen was in Franciscus ogen echt boetedoen. Zoals Christus dat ook heeft gedaan. De grootste liefde heeft iemand die zijn leven geeft voor zijn vrienden. Dat is ook wat we bij Christus aan het kruis zien en dat is ook wat we Franciscus zien doen. Wat op het eerste gezicht bitter lijkt, is in werkelijkheid zoet zegt hij en wat zoet lijkt blijkt bitter. Zoet lijken de dingen van de wereld: geld, macht en welvaart. Maar

in het streven ernaar ervaart Franciscus bitterheid als geen ander, als hij als ridder testrijden trekt om roem en rijkdom te verwerven. Maar dan ontdekt hij dat echte rijkdom de liefde voor de ander is. Liefde voor je medebroeders en -zusters. Die dragen en ondersteunen, dat is zoet, dat is echt leven. Dat is wat mensen in 2019 nog aantrekt om Franciscus en Clara van Assisi te volgen in de eerste, tweede en derde orde.

Pax et bonum (vrede en alle goeds)

Diaken Paul Bindels OFS



Tien vragen aan: Lianne Pirovano

Kort voorstellen:

Ik ben Lianne Pirovano en ben getrouwd met Theo Al. In 1979 ben gaan zingen bij het Jongerenkoor dat overgegaan is in het Liturgisch koor. Bij het gemengd koor zong ik gezellig met mijn moeder op projectbasis mee. Nadat mijn moeder verhuisd was, zong ik vele sopraansolo's in vaak 4-stemmige missen. Maar pastor Veldt vond dat ik, omdat ik zo vaak meezong, wel lid kon worden. Sinds 2013 ben ik dan ook officieel lid van het gemengde koor. Ook ben ik lid van het dameskoor.

1. Waar ben je geboren en getogen?

Ik ben geboren in Beverwijk op de Arendsweg met om de hoek de OLV van Goede Raad kerk en de Heilig Hart school, waar ik op school ging. Ik heb 3 zussen en 3 broers waarvan Gerard is overleden.

In 1977 verhuisden wij met bijna het hele gezin naar de Nieuwelaan 4 te Limmen omdat de tuinderij van mijn vader onteigend werd door de gemeente Beverwijk.

2. Als je hobby je werk was, welk beroep zou je dan nu hebben?

Operazangeres.

3. Wie zou je graag ontmoeten?

Drie belangrijke mannen uit mijn leven (vader Kees, broer Gerard en man Wim die al in de hemel zijn), om te vragen hoe het er in de Eeuwigheid aan toe gaat.

4. Wat is je mooiste jeugdherinnering?

Opa en oma Pirovano woonden in de buurt. Ik kwam daar graag omdat het daar zo heerlijk rustig was. Opa vertelde dan het verhaal van klein Duimpje, dat liep altijd anders af. Ook blies hij sigarenrook in een luciferdoosje en brak hij een appel in tweeën met zijn grote handen.

5. Wat vind je de mooiste plek in de parochie?

Onze tuin aan de Westerweg.

6. Waarvoor kunnen ze je wakker maken?

Liever niet, ik slaap als een roos.

7. Wat is het beste advies dat je ooit kreeg?

Van Wim: dat ik mijn best moest doen om weer gelukkig te worden. Theo en ik zijn in 2011 getrouwd en ja, ik ben een gelukkig mens!

8. Wat weten de meeste parochianen niet van jou?

Dat ik een 5-jarige opleiding tot astroloog gevolgd heb.

9. Wat zou je veranderen als je pastor was?

Niets, Johan en zijn enthousiasme doen het prima!



Persoonlijke vraag van Riet Bloedjes:

10. Je zingt in ons koor en mijn vraag aan jou, kun je eens vertellen over je oom waar je ook voor zingt? Als ik gevraagd word om bij rouw of jubilea bijvoorbeeld een Avé Maria te zingen, vraag ik een bijdrage voor mijn oom Co (frater Linus Schoutsen van de Congregatie Mater Misericordiae). Op de overschrijving zet ik altijd: "Lianne zingt voor God en Co". Oom Co woont en werkt al 56 jaar in Kenia. Eerst als kok, daarna als bouwer en ontwerper van scholen en ziekenhuizen. Later verzorgde hij zieken en wat daar allemaal bij komt kijken. Inmiddels is hij bijna 81 jaar oud en wordt daardoor met respect bejegend (hij is een "Mzee", Swahili voor een oude wijze man).

Sinds 1997 staat hij aan het hoofd van "Father Groll's Welzijns Projecten", (de FGWP) die zich inzet voor gevangenen en ex-gevangen. Hij bezoekt gevangenissen in heel Kenia (met hulp van flying doctors) om de gevangenen, waaronder vluchtelingen uit aangrenzende landen, te voorzien van cursussen, spelen, schrijfwaren

e.d. Onder de gevangenen zitten ook moeders met zeer kleine kinderen (tot 4 jaar). Voor deze vrouwen en kinderen zorgt hij voor handdoeken, sokken e.d. Het gevangeniswezen in Kenia is niet te vergelijken met ons gevangeniswezen. Als een gevangene vrijgelaten wordt zorgt hij voor een buskaartje voor de thuisreis en ter voorkoming van recidive, voor gereedschap om de kost te kunnen verdienen. Als hij 1x in de twee jaar overkomt bezoekt hij de sponsors van zijn projecten. Hij blijft nooit lang bij de familie want zijn werk gaat voor. De slogan van frater Linus en zijn mensen is: **"Prisoners are people too."**

Voor meer informatie:

<http://frgrolstrust.org/mission/>

Dit is voorlopig de laatste aflevering van 'Tien vragen aan'. De redactie gaat zoeken naar een nieuwe vorm, een manier waarop we kennis kunnen maken met parochianen uit de verschillende locaties. We danken iedereen die in deze en vorige afleveringen antwoord heeft gegeven op de Tien Vragen!

Diakenwijding pastor Bert Glorie

Op zaterdag 16 november 2019 is Bert Glorie, pastor te Obdam, tot diaken gewijd.

Dit gebeurde tijdens de plechtige eucharistieviering van 12.00 uur in de bedevaartkapel 'Onze Lieve Vrouw ter Nood' in Heiloo, samen met nog drie andere wijdelingen.

Eerst was de uitverkiezing van de kandidaten. Zij werden persoonlijk naar voren gevraagd. Daarna beantwoordde rector de Wit, aan bisschop Punt hun voordracht met een positief antwoord.

Na het Veni Creator spraken de vier wijdelingen, 'de beloften van de uitverkorenen' uit. Gevolgd door het afleggen van 'de belofte van gehoorzaamheid'. Dit laatste gebeurde geknield voor de bisschop, terwijl zij hun gevouwen handen in die van de bisschop legden.

Hierna gingen de wijdelingen plat op de grond liggen, als teken van totale overgave. De gelovigen in de kerk zongen de 'Litanie van alle Heiligen'.

De heiligen worden aangeropen voor het versterken van het gebed voor de wijdelingen in de hoop dat deze diakens hun taak in de toekomst goed kunnen en blijven uitoefenen.

Daarna volgde de handoplegging, waarbij de bisschop in stilte de handen op de knielende wijdeling legde. Na het uitspreken van het wijdingsgebed, stonden de nieuw gewijde diakens op en gingen naar de plaats waar zij werden bekleed met de liturgische diaconale gewaden.

Tot slot was de overhandiging van het evangelie-

boek, waarbij de nieuw gewijde diaken voor de bisschop knielde, deze hem het evangelieboek overreikte met de boodschap het evangelie goed te verkondigen en te handelen in het juiste geloof. Hierna werden de pas gewijde diakens verwelkomd door de bisschop en de aanwezige diakens en priesters met een vredeskus.

Na deze plechtigheid werd de viering van de eucharistie vervolgd.

Diaken Paul Bindels, van onze parochie Bron van Levend Water, was in deze viering 'diaken van dienst' en ging mee voor.

Aan het einde van de viering mocht eenieder pastor Bert en zijn familie feliciteren.

Heel veel mensen uit Obdam, Egmond en Heiloo waren naar het Putje gekomen om deze bijzondere gebeurtenis mee te maken.

We feliciteren pastor Bert van harte met deze mijlpaal!





Locatie H. Willibrordus

Verjaardag pastor Helsloot

Op zondag 12 januari 2020 hoopt pastor Herman Helsloot zijn zeventigste verjaardag te vieren.

Elders in dit blad vindt u daarover een artikel van pastor Helsloot zelf.

Eenieder is van harte welkom bij de viering op **zondagochtend 12 januari om 10.00 uur**. Aansluitend is er gelegenheid om pastor Helsloot persoonlijk de hand te schudden **van 11.00-12.00 uur** in de Ontmoetingsruimte en Kerkstraat. Voor koffie en wat lekkers wordt gezorgd.

Namens de redactie van Bron van Levend Water willen we pastor Helsloot van harte feliciteren met zijn verjaardag. Wij wensen hem een fijne en gezellige dag toe en veel geluk in zijn nieuwe levensjaar.



Zilveren Sint Gregorius medaille

Op zondag 24 november ontving de heer Jacques Brattinga uit handen van pastor Herman Helsloot, de zilveren eremedaille van de Kerkelijke Stichting Sint Gregorius, voor de trouw en toewijding waarmee hij zich 25 jaar heeft ingezet voor het parochieel koor St. Caecilia.

De heer Brattinga groeide op in het Friese Westham, waar wel en lieflijk Protestants Gebedshuis was (en is), maar de 'De Roomse Kerk' was en is (nog steeds) in het naburige Blauwhuis. Daar werd Jacques lid van het Parochiële Jongenskoor, gedurende 5 jaar. Een gedegen opleiding tot Psychiatrisch Verpleegkundige voerde hem in de loop der jaren naar Heiloo.

25 Jaar geleden kwam zijn zangerskwaliteit weer aan bod. Hij koos voor ons Herenkoor en vond al snel zijn draai. Kenmerkend voor hem is, in deze 25 jaar, zijn aandacht voor medeleden die door ziekte getroffen werden. Ook nu, als secretaris, besteedt hij daar extra aandacht aan middels een bloemetje, kaartje etc.



Het koor neemt een grote plaats in in de tijdsbesteding. Repetitie, uitvaart(en) en extra drukte in de liturgisch sterke tijden: dit vraagt een flinke inzet. De geloofsgemeenschap van de H. Willibrord is hem bijzonder dankbaar voor zijn inzet.

Nico Veerkamp

Kledinginzameling voor inloophuis De Kloof in Amsterdam

In de maand december, tijdens de Advent en Kersttijd, staan in de Kerkstraat van het Willibrordushuis, Westergweg 267 te Heiloo, weer de dozen klaar voor de inzameling van kleding voor de dak- en thuisloze bezoekers De Kloof. Dit jaar wordt vooral gevraagd naar **warme jassen, slaapzakken, riemen, truien en andere HERENKLEDING**.

Vlak na Nieuwjaar zal de ingezamelde kleding weggebracht worden naar Amsterdam.

Marieke Hoetjes

Collecten

In de afgelopen tijd hebben we tijdens de collecten opgehaald voor:

Adoptiekinderen: € 114,00 Wereldmissiedag: € 388,00

Namens iedereen; Hartelijk Dank!



Eerste Communie Heiloo

We hebben in de vorige uitgaven van het parochie blad informatie gegeven over de Eerste Communie. Daarop hebben we enkele aanmeldingen binnen gekregen. We hadden binnen onze parochie 'Bron van Levend Water' drie plaatsen waar de Eerste Communie werd georganiseerd. Dat hield in dat we in Akersloot, in Heiloo en in Egmond een eigen traject kenden van voorbereiding en uiteindelijk de viering. We konden ook een beroep doen op drie werkgroepen, die elk de organisatie op zich namen. Maar we moeten ook constateren dat het aantal deel-

nemers aan de 1^e communie al jaren terugloopt. Elders in dit blad kunt u lezen dat kinderen uit Egmond en Akersloot dit jaar al samen de voorbereiding gaan doen. Hoe de invulling in Heiloo zal gaan, hangt af van het aantal deelnemers. Van daar dat we ouders in Heiloo, die hun zoon of dochter nog wil opgeven voor de Eerste Communie, vragen om zo spoedig mogelijk een mail te sturen naar:

1ecommunieheiloo@gmail.com

Werkgroep Eerste Communie Heiloo

Zouden ze er ook dit jaar nog zijn....?

....mensen die in deze kersttijd van hun werkgever of van een bevriende relatie een kerstpakket ontvangen en die gezien hun omstandigheden vinden dat zij dat pakket eigenlijk niet nodig hebben en dat er wellicht andere mensen zijn, die dat beter kunnen gebruiken.

Als u dat vindt, dan kunt u zo'n kerstpakket afgeven bij de pastorie van de Willibrorduskerk Westergweg 267 of contact opnemen met de pastorie (tel: 5330906). Vanuit het parochiesecretariaat volgt er dan een telefoontje naar de CWH (Caritas Werkgroep Heiloo).

Voor velen van ons zal ook dit jaar Kerstmis weer een feest zijn waarbij we de geboorte van Christus herdenken in een stal van Bethlehem. Op kerstavond spoeden mensen zich naar de kerk voor het bijwonen van een nachtmis of een kerstdienst. Het zingen van aloude kerstliederen roept een gevoel van saamhorigheid op. Wat zou het fijn zijn als de boodschap van de vrede eindelijk werkelijkheid zou worden.

Kerstmis is ook een feest waar mensen in de donkere tijd van de winter graag samenkomen bij de lichtjes van de kerstboom, de kerststal, elkaar ontmoeten en het gezellig willen maken bij een feestelijke maaltijd.

Kerstmis 2019 is niet voor iedereen een feest dat uitbundig gevierd kan worden. Ook in onze gemeente zijn er mensen die nog steeds de gevolgen van de financiële en economische crisis aan den lijve ondervinden. Bezuinigingen op de uitkeringen, ontslag als gevolg van de crisis, hogere kosten van levensonderhoud zijn er de oorzaak van dat mensen moeilijk rond kunnen komen.

Al vele jaren maakt de Caritas Werkgroep Heiloo van de ingeleverde kerstpakketten, aangevuld met een paar karren dagelijkse boodschappen, kerstpakketten voor de aller armste van de gemeente Heiloo. Wij proberen dan pakketten samen te stellen op de gezinssituatie van de betrokkenen.

Zo gaan woensdag 17 december tientallen pakketten de deur uit voor de minderbedeelde in Heiloo.

Extraatje voor mensen met een minimum uitkering
Sinds een aantal jaren hebben de Diaconie van de Protestantse Gemeente Heiloo en de Caritas Werkgroep Heiloo (CWH) van de Willibrorduskerk het initiatief genomen om voor de mensen met een minimumuitkering in onze gemeente rond de Kersttijd iets extra's te doen. Zij ontvangen een financiële bijdrage, die het ook voor hen mogelijk maakt de Kerstdagen een feestelijk tintje te geven.

Financiële ondersteuning

Kerstmis betekent voor Caritas Werkgroep Heiloo altijd een periode van extra activiteiten, maar ook door het jaar heen kan en wordt er regelmatig een beroep op de CWH gedaan door mensen die om wat voor reden dan ook in problemen zijn gekomen. Waar kan helpt de Caritas Werkgroep Heiloo door financiële ondersteuning, door begeleiding en adviezen, door aanmelding voor de Voedselbank e.d.

Kerststukjes in de Kerkstraat

Er zijn ook mensen voor wie deze kersttijd niet direct een gezellige en fijne tijd is. Mensen die alleen zijn en weinig of geen familie of vrienden meer hebben, mensen die het afgelopen jaar hun partner of kind hebben verloren. Ook voor die mensen wil de Caritas Werkgroep Heiloo iets betekenen. Zondag 15 december worden er in de Kerkstraat van de Willibrorduskerk een vijftigtal kerststukjes op tafels geplaatst. Wij nodigen hierbij de parochianen uit om één of meer kerststukjes op te halen of mee te nemen en te brengen naar mensen, waarvan zij denken, dat ze het waarderen als er in deze kersttijd aan ze gedacht wordt door bij hen een kerststukje te brengen.

In dit parochieblad vindt u een inlegvel met daarop nog meer informatie over ons werk.

U kunt ons steunen met uw bijdrage op rekening:
NL39RABO 0327 062 401

Bij voorbaat dank voor uw steun.

Namens de CWH,
George Tervoort

Liturgisch rooster parochie bron van levend water en Corneliusparochie

Datum	H. Willibrordus Heiloo Zondag 10.00	H. Jacobus Major Akersloot Zondag 10.00	H.M.M. Alacoque Egmond Zaterdag 19.00 of Zondag 10.00	H. Cornelius Limmen Zaterdag 19.00 en Zondag 10.00
Zaterdag 14-12 3 ^e zondag Advent				Med. viering B. Leurink Samenzang
Zondag 15-12 3 ^e zondag Advent	W&C-viering parochianen D+H-koor	W&C-viering parochianen Herenkoor	W&C-viering parochianen Soli Deo Gloria	Eucharistie H. Helsloot Gem. Koor
Zaterdag 21-12 4 ^e zondag Advent			Eucharistie N. Mantje Hoeverture	Boeteviering K. Kint Lit. Koor
Zondag 22-12 4 ^e zondag Advent	W&C-viering J. Olling Dameskoor	W&C-viering H. Hudepohl Samenzang		W&C-viering K. Kint Spont. Koor
Dinsdag 24-12 Kerstavond	18.30 Familieviering P. Bindels WiKiKo/JoKo 21.00 Eucharistie H. Helsloot De Brug	19.00 Familieviering H. Hudepohl Kinderkoor en Herenkoor 22.00 W&C-viering H. Hudepohl Aquarius	19.00 Gezinsviering N. Mantje Hoeverture 21.00 Eucharistie N. Mantje Soli Deo Gloria	16.00 Kerstverh. kleuters 19.00 Gezinsviering J. Olling Kinderkoor 21.30 Kerstnachtviering J. Olling Voc. Ens. Samenzang 23.30 Kerstnachtviering J. Olling Liturgisch koor
Woensdag 25-12 1 ^e Kerstdag	10.00 Eucharistie H. Helsloot D+H-koor 15.00 Kindje Wiegen Spontaan Koor	10.00 W&C-viering H. Hudepohl Dameskoor	07.00 Dageraadsv. Akker N. Mantje 10.00 Eucharistie N. Mantje Soli Deo Gloria	10.30 W&C-viering J. Olling Gemengd Koor
Donderdag 26-12 Tweede Kerstdag	10.00 W&C-viering H. Hudepohl Herenkoor	10.00 Eucharistie H. Helsloot Ami Vocalis	10.00 Eucharistie N. Mantje Samenzang	10.30 W&C-viering J. Olling Harmonie Excelsior
Zaterdag 28-12 H. Familie				geen viering
Zondag 29-12 H. Familie	W&C-viering J. Olling Herenkoor	W&C-viering H. Hudepohl Samenzang	Eucharistie N. Mantje Soli Deo Gloria	Eucharistie H. Helsloot Spontaan Koor
Dinsdag 31-12 Oudjaar	19.00 Gebedsviering P. Bindels WiKiKo		19.00 Eucharistie N. Mantje Hoeverture	19.00 Prot. Kerk J. Olling Liturgisch Koor

Liturgisch rooster parochie bron van levend water en Corneliusparochie

Datum	H. Willibrordus Heiloo Zondag 10.00	H. Jacobus Major Akersloot Zondag 10.00	H.M.M. Alacoque Egmond Zaterdag 19.00 of Zondag 10.00	H. Cornelius Limmen Zaterdag 19.00 en Zondag 10.00
Woensdag 01-01 <i>Nieuwjaar</i>	10.30 Eucharistie H. Helsloot Dameskoor		10.00 Eucharistie N. Mantje	10.30 W&C-viering J. Olling Spontaan Koor
Zaterdag 04-01 <i>Driekoningen</i>			W&C-viering H. Hudepohl Hoeverture	Med. viering B. Leurink Samenzang
Zondag 05-01 <i>Driekoningen</i>	W&C-viering P. Bindels D+H-koor	Nieuwj. viering H. Hudepohl alle koren		W&C-viering B. Leurink Gemengd Koor
Zaterdag 11-01 <i>Doop van de Heer</i>				Med. viering J. Olling Liturgisch Koor
Zondag 12-01 <i>Doop van de Heer</i>	Eucharistie H. Helsloot D+H-koor	W&C-viering parochianen Dameskoor	W&C-viering parochianen Soli Deo Gloria	W&C-viering J. Olling Spontaan Koor
Zaterdag 18-01 <i>2^e zondag d.h.j.</i>				Med. viering J. Olling Samenzang
Zondag 19-01 <i>2^e zondag d.h.j.</i>	W&C-viering De Brug J. Olling	Oec. viering H. Hudepohl Dameskoor	Oec. viering N. Mantje Hoeverture	Eucharistie H. Helsloot Gemengd Koor
Zaterdag 25-01 <i>3^e zondag d.h.j.</i>				Med. viering K. Kint Liturgisch Koor
Zondag 26-01 <i>3^e zondag d.h.j.</i>	Eucharistie H. Helsloot Herenkoor	Familieviering H. Hudepohl Kinderkoor	Eucharistie N. Mantje Soli Deo Gloria	W&C-viering K. Kint Spontaan Koor
Zaterdag 01-02 <i>Maria Lichtmis</i>			W&C-viering J. Olling Hoeverture	Med. viering parochianen Samenzang
Zondag 02-02 <i>Maria Lichtmis</i>	Eucharistie H. Helsloot D+H-koor	W&C-viering J. Olling Aquarius		W&C-viering H. Hudepohl Gemengd Koor
Zaterdag 08-02 <i>5^e zondag d.h.j.</i>				Med. herdenking J. Olling Jeugdkoor
Zondag 09-02 <i>5^e zondag d.h.j.</i>	Pres.v. 1 ^e Comm. H. Helsloot WiKiKo/JoKo	W&C-viering H. Hudepohl Herenkoor	Eucharistie N. Mantje Soli Deo Gloria	W&C-viering J. Olling Spontaan Koor
Zaterdag 15-02 <i>6^e zondag d.h.j.</i>			Eucharistie N. Mantje Hoeverture	Med. viering J. Olling Liturgisch Koor
Zondag 16-02 <i>6^e zondag d.h.j.</i>	W&C-viering W. van Schie De Brug	W&C-viering parochianen Dameskoor		W&C-viering J. Olling Gemengd Koor

Liturgisch rooster parochie bron van levend water en Corneliusparochie

Datum	H. Willibrordus Heiloo	H. Jacobus Major Akersloot	H.M.M. Alacoque Egmond Zaterdag 19.00 of Zondag 10.00	H. Cornelius Limmen Zaterdag 19.00 en Zondag 10.00
Zaterdag 22-02 7 ^e zondag d.h.j.				Med. viering K. Kint Samenzang
Zondag 23-02 7 ^e zondag d.h.j.	W&C-viering parochianen Dameskoor	Eucharistie H. Helsloot Samenzang	Eucharistie N. Mantje Soli Deo Gloria	W&C-viering H. Hudepohl Spontaan Koor
Woensdag 26-2 Aswoensdag	19.30 Eucharistie + Asw. H. Helsloot D+H-koor		19.00 Gebedsdienst N. Mantje Hoeverture	19.30 W&C-viering J. Olling Corneliuskoor

Vieringen door de week

H. Willibrordus Heiloo

Zorgcentrum Overkerck: Eucharistieviering donderdag 10.00 uur
Moeder Godskapel: Eucharistieviering vrijdag 09.30 uur

H. Jacobus Akersloot

Zorgcentrum Strammerzoom: W&C-viering donderdag 10.00 uur

Steunpunt Egmond Binnen

Eucharistieviering woensdag 09.30 uur

H.M.M. Alacoque Egmond aan den Hoef

Rozenkransgebed vrijdag 09.00 uur

Eucharistieviering vrijdag 09.30 uur

Egmond aan Zee

Prins Hendrik Stichting Viering derde vrijdag 15.00 uur

Dageraadsviering op de Adelbertusakker

Woensdag 25 december, eerste kerstdag, is er in alle vroegte om 7.00 uur de dageraadsviering op de Adelbertusakker. Zoals elk jaar komen de mensen uit Egmond en omgeving in alle vroegte hier bijeen om in duisternis te vieren, dat het nieuwe leven begint.

Dit vieren zij in de buitenlucht met zachte gezangen, in alle eenvoud, in de aanwezigheid van vogels en het geluid van ruisende bomen, misschien wel in de sneeuw. Tijdens de dienst zal de duisternis verdreven worden door de eerste zonnestralen en de nieuwe dag ontwaakt.

Iedereen is van harte welkom, ook de kinderen.

Vóór de dienst worden de boekjes uitgereikt, zodat allen mee kunnen zingen. Een zaklantaarn en warme kleding worden aanbevolen.



Familieviering Kerstavond Willibrorduskerk

Tijdens de familieviering op kerstavond in de Willibrorduskerk, die om 18.30 uur begint, is er een kindercreche voor de allerkleinsten. Voor de kleuters en groep drie-kinderen, voor wie het in de kerk nog te lang duurt, is er een kinderdienst. Een kerkdienst op hun niveau met spel en een knutselwerkje.

Zij worden na het kerstspel in de familieviering opgehaald uit de kerk en vlak voor 't einde van de viering komen zij met hun eigen lied en hun eigen kerstster weer terug in de kerk. De familieviering in de kerk is dus bedoeld voor groot en klein, vanaf ongeveer groep 4.

Kindje wiegen: Eerste Kerstdag 15.00 uur

Voor de allerkleinsten uit onze gemeenschap en oudere zussen/ broers, ouders/verzorgers, oma's/opa's, etc. kortom voor iedereen is ook dit jaar Kindje Wiegen 1e Kerstdag om 15.00 uur.

In een ongedwongen sfeer wordt het kerstverhaal voorgelezen. Af en toe onderbroken door het samen zingen van de traditionele kerstliedjes. Ondertussen wordt het in de kerststal steeds voller. Herders, Engelen, Wijzen en niet te vergeten Maria, Jozef en het kindje Jezus. Jong en oud genieten hier ieder jaar weer van.

Kinderen die dat willen, mogen meespelen als herder of engel. Er wordt spontaan een koor gevormd die gezamenlijk de liederen zingt. Kortom een half

uurtje gezelligheid. Veel mensen kennen deze traditie inmiddels en hebben weinig aansporing nodig om mee te beleven. Na afloop kan iedereen even het kindje bewonderen.

Ook dit jaar kunt u als de drie wijzen, een klein cadeautje meenemen voor het kindje. Een cadeautje in de vorm van iets eetbaars. De PCI (parochiële caritas instelling) zal zorgen dat al die gulle gaven dan op de juiste plek terecht komen. We hopen op een gezellige drukte.

Wees welkom!

Pastor Herman Helsloot,
Joyce en Patrick Kuijper

Kindje wiegen: de organisatie (volgend jaar)

De organisatie rondom het kindje wiegen is niet groot en ingewikkeld: ieder jaar wordt er een kindje gezocht en 1e kerstdag wordt het altaar omgebouwd tot stal en wei-de ruimte en worden alle kleren voor de spelers klaargelegd.

Wij hebben een aantal jaar op de achtergrond geholpen en de laatste 3 jaar meer op de voorgrond.

Voor volgend jaar zijn wij op zoek naar mensen die onze rollen willen overnemen; opperherder, klaarzetten van spullen op 1e kerstdag en weer opruimen en zoeken naar Kerstkindje.

Als u interesse heeft en vragen, dan geven we daar graag antwoord op.

Joyce en Patrick Kuijper

Deel kerstcollecte ter beschikking van Caritas Werkgroep Heiloo

De Caritas Werkgroep Heiloo (CWH), onderdeel van de Parochiële Caritas Instelling, vraagt in onze locatie aandacht voor de caritas en geeft met terdaad steun aan groepen die zich op dat gebied inzetten en aan individuele mensen die zorg behoeven. In dit parochieblad vindt u een schrijven van de CWH met informatie over al hun werk.

De locatieraad van de H. Willibrordus heeft ook dit jaar besloten, om het werk van de CWH extra te ondersteunen, door van de collectes gehouden in de kerstvieringen € 1000,- ter beschikking te stellen. Wij bevelen deze collectes dan ook van harte bij u aan: 'De CWH kan echt helpen!'

De locatieraad H. Willibrordus

Lief en leed

Overledenen

Willem (Wim) Kuin

* 22 mei 1932 - † 2 november 2019

Maria Anna Cornelia (Miki) Prins

* 13 april 1958 - † 11 november 2019



Geertrudis Wilhelmina Ephrema (Truus) Smit—Stuijt

* 20 december 1931 - † 13 november 2019

Voor de familie en nabestaanden bidden wij om kracht en troost.

Wij wensen hen sterkte toe bij dit verlies.

Schoenendoosactie

Beste mensen,

Vanaf 13 oktober hebben we weer met onze schoenendoos-kraam in de Kerkstraat gestaan. Het was supergezellig!

Voor en na iedere viering kwamen echt heel veel mensen bij ons. De een voor informatie, de ander voor een lege schoenendoos die al mooi beplakt was. Een volgende wilde een complete doos bij ons maken. En zo ging het telkens maar door. Dameskoorleden die gezellig met z'n tweeën of drieën een doos kwamen vullen. Gezamenlijk kiezen welk etui of welke knuffel het leukst zou zijn voor een meisje of dit jaar voor een jongen. Sommige mensen gaven ons geld om een halve of hele doos te maken. Weer anderen gaven ons geld om het transport mogelijk te maken. We kregen tennisballen, tolletjes, horloges, sjaaltjes en klein speelgoed.

Veel parochianen hebben bijgedragen aan het welslagen van deze actie. Geweldig!

Afgelopen 3 december zijn we met 250 (!) versierde en geplastificeerde, maar vooral volgepakte, schoenendozen naar het verzamelpunt in Purmerend gereden. Ook hadden we 10 dozen met a4 schriften (gesponsord door AH) mee. We hebben alles vol trots afgeleverd voor transport. Vooral trots omdat we ons doel van 250 dozen hebben verwezenlijkt.

We weten zeker dat daar kinderen blij verrast worden met onze schoenendozen. Misschien wel opgetogen door wat wij als parochie hebben verzameld en ingepakt voor hen. Kinderen die misschien Sinterklaas niet kennen, maar door ons niet vergeten zijn.

Namens al die blij kindertjes, heel erg bedankt voor alle gulle gaven!

Werkgroepen Schoenendoosactie en MOVE-HALE



Locatie H. Jacobus Major

Eerste Communie

De feestdagen staan voor de deur en op allerlei manieren wordt gewerkt voor de expositie van kerststallen, de kerstvieringen. En ondertussen zijn werkgroepen en pastores al weer bezig met wat daarna komt. Want direct ná de feestdagen pakken we de voorbereidingen van de 1^e communie ter hand. Dat gebeurt altijd tijdens een ouderavond. Deze ouderavond is gepland op donderdag 6 februari 2020 om 20.00 uur in de ontmoetingsruimte van de Jacobuskerk, ingang onder de klokkentoren.

Afgelopen jaar moesten we dit feest afgelasten wegens een gebrek aan deelname. Daarom

staat de inschrijving dit jaar open voor de kinderen die in het basisonderwijs behoren tot de groepen 3 én 4.

Heeft u een kind die tot deze leeftijdsgroep behoort en u wilt hem of haar laten deelnemen, meld u dan aan via e-mail: marian@meine.nl.

Het aantal aanmeldingen voor de 1^e communie loopt de laatste jaren behoorlijk terug. Een realiteit die we onder ogen hebben te zien en op grond waarvan we ook aanpassingen moeten doen aan de organisatie van onze parochie. Ik moet daarom ook melden dat het de laatste keer zal zijn dat de Jacobuskerk op eigen gelegenheid deze voorbereidingen zal

organiseren. Vanaf het jaar 2021 zullen de voorbereidingen plaatsvinden in samenwerking met de kerken van Heiloo en Egmond. Daarmee komt de vanzelfsprekendheid van deelname aan de communie in de 'eigen' kerk te vervallen.

Maar dit seizoen bent u dus nog in de gelegenheid uw kind aan te melden voor deelname aan de 1^e communie waarbij zowel de voorbereidingen als de communieviering zelf plaats zullen vinden in Akersloot.

Namens de werkgroep 1^e communie,
Pastor Henk Hudepohl.

Wilt u ook de Passiespelen in Tegelen zien?

Het Passiespel verhaalt de emotionele gebeurtenissen uit de laatste dagen van het leven van Jezus: van de glorieuze intocht van Jezus in Jeruzalem, het laatste Avondmaal met de twaalf apostelen, het verraad van Judas, de door de hogepriesters geëiste veroordeling van Jezus, zijn pijnlijke kruisgang en uiteindelijk zijn dood aan het kruis op de Calvarieberg.

Het Passiespel wordt opgevoerd in het Openluchttheater de Doolhof in het Limburgse Tegelen, met ongeveer 2.300 overdekte en comfortabele zitplaatsen en is gesitueerd in een voormalige kloostertuin.

Op zondag 24 mei 2020 zal KBO Castricum de Passiespelen bezoeken.

Hiervoor is een speciaal arrangement geregeld inclusief busvervoer, thee/koffie met vlaai, een driegangen diner en uiteraard de toegang met een pauzedrankje. De kosten bedragen € 80,- per persoon.

Het vertrek is rond 9.30 uur en we verwachten om 20.00 uur weer thuis te zijn.

Aanmeldingen of informatie kan via info@kbocastricum.nl of telefonisch via 06-22373937.



Concert Beverwijkse Harmonie Kapel

Vorig jaar mochten we het orkest van de Beverwijkse Harmonie Kapel verwelkomen in onze kerk. Een try out, een soort oefenconcert werd in de Jacobuskerk gegeven. En het klonk geweldig! Over de akoestiek van de Jacobuskerk zijn de meningen verschillend, maar voor een muziekensemble waarin veel koperbla-

zers zijn, klinkt het fantastisch. Dat vond het orkest kennelijk ook en men was zo enthousiast dat men weer naar Akersloot komt en wel voor een concert n kerstsfeer.

Zaterdag 21 december zal het orkest vele bekende melodieën ten gehore brengen die ons al een beetje zullen opwarmen

voor de kerstdagen. Het concert begint om 15.00 uur, toegang is gratis en na afloop zal er een deurcollecte worden gehouden voor de gemaakte kosten.

Zo rond de klok van 17.00 uur zullen we allemaal weer huiswaarts keren.

Oecumenische viering

Traditiegetrouw hebben we een gezamenlijke viering bij gelegenheid van de week van de eenheid van de Christenen. Ook traditie is, dat we in Akersloot dan bijeen komen in de Jacobuskerk. Altijd de Jacobuskerk? Ja, tenminste, wanneer we bijeen zijn binnen het kader van de week van de eenheid. Tijdens de vredesweek mogen we te gast zijn in de kerk aan het Dielofslaantje. De weg naar elkaar weten we gelukkig over en weer te vinden.

Bepaald nog geen traditie, want vorig jaar voor het eerst gedaan is de combinatie van een dienst met een 'eenvoudige' lunch. Eenvoudig, dachten we. Maar dat pakte vorig jaar heel anders uit. Mensen hadden hun best gedaan en er bleken in onze beide gemeenschappen heel wat talenten aanwezig als het gaat om de bereiding

van etenswaren. En dat willen we dit jaar dus weer doen.

We nodigen iedereen uit om creatief te zijn in de keuken en iets mee te nemen voor de lunch. Creatief ja, maar laten we ook zeggen: maak niet te veel klaar. Wanneer iedereen meeneemt wat hij of zij gewoon is zelf te gebruiken bij de lunch, dan hebben we met elkaar voldoende. We hopen op een goede viering en daarna een gezellig samenzijn. En ons kent ons, zou ik zeggen, dus dat moet wel lukken.

Tot ziens op 19 januari, 10.00 uur in de Jacobuskerk.

Namens de oecumenische werkgroep,
Henk Hudepohl.

Vanuit de bezoekgroep

Het is niet zo vaak dat u wat hoort vanuit de bezoekgroep. En dat is misschien maar goed ook. Krijgt u geen bezoek, dan is er kennelijk geen reden daarvoor. Ook vergaderen van onze werkgroep beperken wij tot het hoognodige. Maar zo af en toe, zeker aan het einde van het jaar, kijk je toch even om.

Om te zien dat we weer een goede viering hadden in de meimaand. Bij Maria op de Koffie. Dit maal op de tweede woensdag van de maand. Maar uiteindelijk is de hele maand mie aan Maria gewijd, dus dat zit wel goed. Ook anders was dat we dit keer bijeen kwamen in de kapel van onze kerk. Deze zat bomvol en er ontstond echt een gevoel van: we zijn hier samen. Samenzang, ondersteund door het dameskoor maakte dit tot een mooi festijn. En Bij Maria op de Koffie vraagt dus ook om een kop koffie na afloop van de viering. Een moment waarop je al genietend van de koffie soms goed gesprekken met mensen hebt.

Twee van de leden van de bezoekgroep, Gerda Hoogland en ondergetekende, togen er op uit met 5 parochianen naar het ziekenzuidium in

Heiloo. In de grote kapel van Onze Lieve Vrouw ter Nood ging pastor Nico Knol voor in een viering, muzikaal ondersteund door een koor uit De Goorn. Wat een geweldige verzorging elk jaar weer. Vele helpende handen, veel mensen die heen en weer rennen tussen de grote kapel en het Oesdom om alle gasten te verzorgen. Koffie, thee, de lunch, werkelijk aan alles is gedacht. Daarbij werden we ondersteund door de weergoden, want het was die dag prachtig weer.

Ik begon dit stukje met te melden dat u misschien niet vaak van ons hoort. Maar misschien dat u dat nou juist wél wilt. Dat u een bezoek op prijs zou stellen. Omdat u langere tijd ziek bent, omdat u aan huis gebonden bent door ouderdom. Of omdat u behoefte heeft aan wat aanspraak. Soms krijgen wij wel eens berichten van anderen, maar schroomt u niet om zelf ook de telefoon te pakken.

Is er voor u reden om te zeggen: ik zou het fijn vinden wanneer er eens iemand langs komt, pak de telefoon en bel 0251- 314 673.

Namens de bezoekgroep,
Hennie Verduijn.

Donkere dagen

Herfst is een bijzondere tijd van het jaar. Lekker weer eens een boek ter hand nemen en genieten van de lange avonden. In Akersloot hebben we weer een gezellige meezing avond gehad in de kerk. Georganiseerd door Aquarius met diverse solisten en heuse dansgroepen. Wat zit er toch een talent in zo'n klein dorpje. De kerk was afgeladen vol en er werd uit volle borst meegezongen. Gelet op de reacties is het zeker voor herhaling vatbaar.

Bij Allerzielen viel het mij op dat veel graven extra verzorgd waren en dat er ook veel lichtjes ontstoken waren. De werkgroep had glazen potten verzameld en met de waxine-lichtjes was er een fijne sfeer gecreëerd. Het heren koor die de dienst opluisterde, ging voor in de processie

over de beide kerkhoven.

In het parochie centrum is het vrijdagmorgen altijd een drukte van belang. Mensen lopen in en uit, er is een overlegje, een kopje koffie en de dienst wordt voorbereid. De schoendoos actie-dozen worden geplakt en gevuld.

Twee jaar geleden is, in de Overtuin een groot gietijzeren kruis van zijn sokkel afgebroken. In september heeft Cor Kerssens de brokstukken weten te lassen. Het kruis heeft nu een plaatsje gekregen op de muur van de kerk. Het kruis komt uit 1868! Toch fijn dat een stukje van vroeger bewaard is gebleven, met dank aan Cor!

De tuinkabouters zijn nog niet op winterrust. Nadat van de zomer de nodige graven zijn geruimd zijn ze begonnen om

de twee dode bomen op het kerkhof te verwijderen. Een hele klus. Goed werk mannen en één vrouw.

De Sint is weer ontvangen door de burgemeester en de pastor in de kerk. Jong en oud was naar de kerk getogen. Volle bak. De Pietenband, de Meerzangertjes en onze Rob maakte er weer een swingend feest van.

Ook dit jaar weer een kerststallen expositie.

De voorbereidingen voor de kerst zijn in volle gang. Naast de kerstvieringen wordt er op 20 dec. weer een kerstdiner geserveerd voor een ieder die het leuk vind om samen te tafelen.

Namens de Locatie Raad,
zalig Kerstfeest.
Gerard Kaptein.

In memoriam: Jan Pepping

Lieve Pap,
Als oudste zoon mocht ik altijd met je mee. Of het nou naar de veiling was of naar het voetbal. Als klein jochie vond ik dat prachtig. Ook op het landje waar jij je goudmijn had. De lelies waren als kindjes voor je. Samen wieden, planten, wieden, koppen en rooien. Ik vond het allemaal even leuk. Jij was een harder werker; daarom zijn wij ook nooit iets te kort gekomen. Sporten stond bij jou hoog in het vaandel. Voetballen bij Meervogels; je klom omhoog naar het eerste. Een corner krulde jij er in één keer in. Wat was ik trots. Ook om jouw zoon te mogen zijn. Tennis ging je ook goed af. Aan jouw houding konden we zien of je won of

verloor.
Bij voetbal kwam je bij Patrick en Stef altijd kijken. Wij misten je de laatste jaren wel en hebben binnen wel een traantje gelaten. Je ziekte begon 6 jaar geleden. Wij hebben nooit kunnen beseffen hoeveel pijn jij lichamelijk en geestelijk hebt geleden. Eén voor één werd alles van je afgenomen. Tennis, golven, zelfstandig iets leuks doen met de kleinkinderen, fietsen, voetballen! Op vakantie met de caravan ging ook niet meer. Leuke herinneringen hebben wij wel aan de camping van Center Parcs in Overloon. Gelukkig ging je met je 57^{ste} met pensioen. Heerlijk met de sleurhut weg en prachtige reizen gemaakt. Wat hebben jul-

lie hiervan genoten.
11 jaar geleden werd je eerste kleinkind geboren; wat was je trots om opa te zijn. Daarna kwamen er nog drie kleinkinderen, Jordi, Mandy en Rivka. Wat was je trots op ze en wat kon je van ze genieten! Als ze kwamen probeerde je altijd een lacht te toveren op je gezicht. Je hebt maar kort van ze mogen genieten. Door jouw ziekte werd je alles ontnomen en kon je niet meer genieten. Samen is niet meer samen; is verleden tijd na bijna 51 jaar getrouwd te zijn geweest. Gelukkig hebben wij de herinneringen nog en denken met liefde terug aan de mooie tijd die wij hadden met jou, pap.
Patrick



De drie Egmond



Lief en leed

Dopelingen

De afgelopen periode is:

Robertus Joannes Wilhelmus (Pim) van Dam

zoon van Rob van Dam en Corina van Dam - Apeldoorn
broertje van Sita en Julia

door het sacrament van het doopsel opgenomen in onze parochiegemeenschap.



Wij bidden dat hij zich thuis mag voelen in onze parochie en dat wij samen met zijn ouders ervoor mogen zorgen dat onze dopeling mag opgroeien in geloof.

Overledenen

Gerardus Andreas (Gerard) Belleman

* 17 augustus 1930 - † 9 november 2019

Voor de familie en nabestaanden bidden wij om kracht en troost.
Wij wensen hen sterkte toe bij dit verlies.



Collecte pater Pee de Waard

Namens pater **Pee de Waard** oprecht dank voor uw gift van € **678,67** die we hier op de missieprocurer ontvingen.

Te weten, dat vele mensen het werk van de missionarissen steunen, geeft hen de moed dóór te gaan met hun moeilijk, maar dankzij u dankbare werk.

Nogmaals hartelijk dank,
Pater Hub Kleijkers
missieprocurator
Montfortanen
Valkenburg, 8-10-2019

Stille Omgang Amsterdam

Op zaterdag 21 maart 2020 vind voor de regio Uitgeest (Egmond-Heiloo-Limmen-Castricum-Akersloot-Uitgeest) de Stille Omgang Amsterdam plaats.



Eerste Communie Egmond in samenwerking met Akersloot

We waren binnen onze parochie 'Bron van Levend Water' gewoon om op drie plaatsen de 1^e communie te organiseren. Dat hield in dat we in Akersloot, in Heiloo en in Egmond een eigen traject kenden van voorbereiding en uiteindelijk de viering. We konden ook een beroep doen op drie werkgroepen, die elk ter plaatse de organisatie ter hand namen.

Maar we moeten ook constateren dat het aantal deelnemers aan de 1^e communie al jaren terugloopt. Zo zeer zelfs dat we al enkele malen in zowel Akersloot als in Egmond hebben moeten besluiten alles af te gelasten. In de hoop dat een volgend jaar we voldoende deelnemende kinderen mochten verwelkomen.

Maar we moeten de realiteit onder ogen zien. Op basis van het aantal dopelingen per jaar kunnen we een inschatting maken over het verwachte aantal deelnemers aan de communie. En dat zal dus nog

verder teruglopen.

Dat geeft elk jaar weer het risico dat je ouders moet teleurstellen omdat ze hun kind hebben aangemeld en dan gaat het niet door. Dat houdt in dat je maar liefst drie werkgroepen in het leven moet houden (regelmatig voor aanvulling van de leden moet zorgen). Ook voor die mensen is het niet echt geweldig wanneer men vol goede moed aan een nieuw seizoen begint en men halverwege moeten stoppen met de activiteit. Je wilt iets wel goed afmaken en dan is dit niet echt motiverend.

De pastores hebben daarom moeten besluiten dat we komen tot één centrale voorbereiding en viering van de 1^e communie. Aangezien Egmond momenteel zo goed als geen werkgroep heeft, heeft het geen zin om daar nog voor hooguit één seizoen een werkgroep te formeren. Egmond zal daarom dit seizoen

reeds 'meedraaien' met de voorbereidingen van de Jacobuskerk in Akersloot.

Aangezien in Egmond ook afgelopen seizoen de 1^e communie is afgeblazen, kinderen die op school behoren tot de jaargroepen 3 én 4 zijn uitgenodigd. Heeft u een zoon of dochter in die groep en u wilt hem of haar laten deelnemen, meld uw kind dan zo spoedig mogelijk aan via e-mail:

marian@meijne.nl.

De ouders worden verwacht op een bijeenkomst die wordt gehouden op donderdag 6 februari in de ontmoetingsruimte van de Jacobuskerk. Ingang onder de klokkentoren. We zien de ouders van de communicanten van de Egmondse locaties dus graag op die datum in Akersloot. Welkom!

Namens de pastores,
Henk Hudepohl.

Avondwakewerkgroep Egmond

Namens de avondwake groep Egmond, schrijf ik u onderstaand stukje.

2 november 2019 gezamenlijk Allerzielen herdenkt, ieder denkend en herinnerend aan iemand "voor altijd in ons hart". Met pastor Nico Mantje, het koor Hoeverture, vrijwilligers en u allen hebben wij medeleven kunnen tonen naar elkaar. Wanneer wij met elkaar blijven herinneren, is er niets wat voorgoed verdwijnt en blijven de herinneringen voor altijd bewaard.

Dit jaar had de bloemengroep de bloemen, herinneringskruisjes en kaarsen verwerkt naast een lemniscaat (liggende 8) dit komt uit het grieks. Een lemniscaat is in de wiskunde bekend als symbool voor oneindigheid. Ook staat het voor symbool van het eeuwige leven en van de wisselwerking van tegengestelde krachten. Het arrangement zag er heel mooi uit en de gedachte verwerkt hartverwarmend.

Graag willen wij u onderstaand gedichtje meegeven:

*Er leefde eens een brandend kaarsje.
Het was liefdevol en wijs.
Het wilde de wereld graag verlichten.
Pakte z'n koffer en ging op reis.*

*Hij droeg zijn vlammetje met vreugde.
En deelde rijkelijk om zich heen.
De warmte die er voelbaar werd.
Stroomde vrij voor iedereen.
De mensen werden hierdoor gelukkig.
En vrede was werkelijk in de maak.
Het kaarsje had met zijn intentie.
De mens diep in zijn hart geraakt.
Zonder dat hij in kracht verminderde.
Straalde hij tot in de lucht.
Waar hij dan ook maar binnenkwam.
Sloeg het donker op de vlucht.
Hij keek verwonderd en ontdekte.
Deze afnemende duisternis.
Hij juichte blij en opgetogen.
Dat dit de kracht van "LIEFDE" is.*

Namens de avondwake groep Egmond, hopen wij dat een lichtje van warmte een teken voor kracht mag zijn. Wij wensen U een Zalig Kerstfeest en een goed en gezond 2020. Wij blijven aan elkaar denken en zijn er voor U.

Vriendelijke groeten namens de avondwake groep, Marianne de Waard



Bericht vanuit de Caritas "De Egmondten"

Op het moment van schrijven, zitten wij als bestuur volop in de voorbereidingen van de kerstmiddag op woensdag 18 december a.s. in het Dorpshuis in Egmond aan den Hoef. De eucharistieviering is om 14:15 uur en aansluitend gaan we naar het dorpshuis, waar het koor ook van harte welkom is voor koffie en taart. De inloop in het dorpshuis is vanaf 15:00 uur. Het beloofd een gezellige middag/avond te worden met muziek en zang.

Ook willen wij graag de actie voedselpakketten onder uw

aandacht brengen. Bij de Dekamarkt, Jumbo en Albert Heijn staan wij op vrijdag 20 december en zaterdag 21 december van 10:00 uur tot 16:00 uur met winkelwagens die gevuld kunnen worden met allerlei houdbare artikelen.

Mocht u van uw werkgever of bevriende relatie een kerstpakket ontvangen en dat graag aan een ander willen geven, dan kunt u die bij mij afgeven. Ik zal dan zorgen dat deze bij de juiste mensen terecht komen.

Wij hopen met uw steun en giften ongeveer 100 tassen te

mogen vullen voor mensen die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken. Omzien naar de ander en verbondenheid, daar gaat het ten slotte om!

En alle pakketten blijven in de Egmondten. Bent u niet in de gelegenheid om te geven, dat kunt u eventueel een bedrag storten op onze bankrekening NL 93 RABO 03157 822 69 t.a.v. PCI RK parochie Egmond aan den Hoef.

Hartelijke groet,
Rineke Houtenbos,
voorzitter Caritas Egmond
aan den Hoef

Op zoek naar een origineel Kerstcadeautje?

Bent u opzoek naar een leuk cadeau met elke dag een beetje spirit? Denkt u dan eens aan de Gerarduskalender 2020. Op de voorkant elke dag een spreuk om de dag goed mee te beginnen. Op de achterkant moppen, gedichten, bezinningsteksten, puzzels en informatie.

De kalender is verkrijgbaar via het secretariaat, Parochie Bron van Levend Water, Herenweg 188, 1934 BD Egmond aan den Hoef. 072 506 13 64.

De kosten bedragen, inclusief schild, € 7,40 per stuk.

Het secretariaat is geopend op maandag, en donderdag van 09:00 uur tot 12:00 uur.



Parochienieuws Egmond aan Zee

Nu de kerk al weer bijna 3 maanden dicht is zou men zich kunnen afvragen of er vanuit Egmond aan Zee nog iets te melden is. Ik kan dit op dit moment bevestigend beantwoorden.

Want ja de kerk is dan wel onttrokken aan de eredienst zoals dat zo mooi wordt genoemd, maar dat betekent nog niet dat het gebouw helemaal al leeg is. Er moest natuurlijk nog van alles worden opgeruimd. Het begon meteen al de week na de sluiting, want er moesten dingen verplaatst worden naar Egmond aan den Hoef en die moesten er zijn voor de welkomstviering van 8 september. Wierookvat en standaard, Paaskaarskandelaar, ambo en sedilia (altaar meubels) zouden dan al een plaats moeten hebben. De auto van Astrid werd hiervoor gebruikt. "waar zal ik de auto neerzetten?" vroeg ze. Ik zei, zonder er eerst bij na te denken: "Zet hem maar voor de kerkdeur net als de begrafenisauto", en toen hij daar stond en we de spullen gingen inladen, voelde het bij mij echt als een uitvaart. Het kwam weer keihard bij me binnen.

Zo moest en moet er verder nog veel worden uitgezocht. Op vrijdag 18 oktober kwam diaken Paul Bindels om de paramenten (Kerkelijke gewaden) op te halen. Op twee kazuifels en een koorkap na is alles meegenomen. De twee witte kazuifels (brokaat) en koorkap wil pastor Mantje graag meenemen naar Egmond aan den Hoef. Dus ik zei tegen de diaken: "laat die maar hangen. Opnieuw viel het me niet mee om weer van iets afstand te doen vanuit ons kerkje.

Tijdens de oecumenische oogstdankdienst van 20 oktober werd medegedeeld dat de heer Jan Willems plotseling was overleden. Jan was vele jaren lid van het zangkoor St. Ceacilia en heeft ook nog een periode in het kerkbestuur/locatieraad gezeten. Jan was een betrokken, serieuze en gedreven parochiaan. Wij wensen zijn vrouw Sabine, kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe in deze tijd van rouw en verdriet.

Op zaterdag 9 november overleed de heer Gerard Belleman. Een man die in de Egmondse gemeenschap zeer bekend was. De meeste Egmonders kenden hem van "Het Contact met de Egmondse". Daarnaast heeft hij in de loop der jaren zo veel taken als vrijwilliger verricht, dat dit te ver gaat om hier nu allemaal te vermelden. We weten ook dat hij voor de R.K. kerk in Egmond aan Zee veel heeft betekend. De sluiting van de kerk heeft hem pijn gedaan. Ik kan mij voorstellen dat hij zich afvroeg en van waaruit zou ik begraven willen worden. Het is uiteindelijk de O.K. kerk geworden. Daar heeft Gerard een waardig afscheid gehad. We wensen Nel, kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe nu en in de komende tijd.

En nu op weg naar Kerstmis. Advent, een tijd van verwachting en bezinning. Ik wens u een mooie tijd toe, waarin wij ons kunnen voorbereiden op de komst van een klein kind in de kribbe.

Kees Kager.

Bericht van New Voice

In het vorige parochieblad, september 2019, is er bij het stukje van New Voice, bladzijde 23, een foto geplaatst van de kerkdienst op de akker.

Deze foto is gemaakt door:
Armando Jongejan



Hoeverture

Nog even en dan begint de adventtijd. De voorbereidingen op Kerstmis. Hoeverture is al begonnen met de voorbereiding. Het zal vreemd zijn voor de mensen uit Egmond binnen en Egmond aan Zee; niet meer thuis in je eigen kerk 24 december om 19.00 uur zingen wij en richten ons op gezinnen met kinderen. De liedjes zijn bekende kerstliedjes en twee niet zo bekende liedjes

Wij van Hoeverture hopen u toch in onze gezamenlijke kerk te mogen begroeten
Is het bezwaarlijk om naar de mis om 19.00 uur te komen dan kan u ook naar Soli Deo Gloria op 1^{ste} kerstdag. De viering is dan om 10 uur. Hoeverture zingt ook op oudejaarsavond.
Misschien kent u het thema van de fjoertoer:

“Noflik december” het fries voor gezellige december. Het is voor Hoeverture met Kerstmis zeker de bedoeling om voor alle Egmonders een gezellige en hopelijk warme kerstmis en oud en nieuw kerkdienst te verzorgen.
Hoeverture wenst u een goede voorbereiding in de adventstijd en tot 24 december.

José Duijn.



Hoeverveiling: €18.000,00!!

Het blijft een lastig te voorspellen fenomeen: de opbrengst van een veiling voor een goed doel. Zo ook met de Hoeverveiling. Het zat al een paar jaar een beetje tegen qua opbrengst. Nog altijd zeer de moeite met bedragen rond de 16.000 euro, maar er zat een wat dalende tendens in. Dit jaar werd die tendens doorbroken en kon de organisatie bijna 18.000 euro als resultaat boeken.

Met zo'n veertig kavels minder en vanaf het begin een goede bezetting in de zaal zat het tempo er lekker in. De veilingmeesters zetten sommige kavels meteen iets hoger in: goed

voor het tempo en daarmee kom je al snel op een wat hogere eindprijs, wat uiteindelijk ook het doel van zo'n veiling is. Er werd behoorlijk geboden op een aantal leuke kavels, zoals een aantal keer een high wine voor de hospice (die voor bedragen rond de 200 euro weg gingen) en ook op de 'eigen activiteitendag' van de organisatie werd na het succesvolle evenement van de vorige editie goed geboden. De traditionele kuub mest die als laatste werd aangeboden, verwisselde voor 150 euro van eigenaar. Al met al een succesvolle en vooral ook gezellige avond.

John de Waard

voor de kinderen



Limmen

24-12 16.00 uur
Kerstverhaal voor
kleuters met liedjes
24-12 19.00 uur
Gezinsviering met
Kinderkoor.
8-2 19.00 uur
Meditatieve viering
met Jeugdkoor



Heiloo

24-12 18.30 uur
Familieviering
25-12 15.00 uur
Kindje wiegen



Akersloot

24-12 19.00 uur
Familieviering
26-1 10.00 uur
Familieviering



Egmond

31-12 19.00 uur
Gebedsviering met
Wihiko
9-2 10.00 uur
Familieviering

ADRESSEN

Parochie Bron van Levend Water

Postadres: Westerweg 267
1852 AG Heiloo
Telefoon: 072-533 09 06

Mail: info@rk-bronvanlevendwater.nl
Website: www.rk-bronvanlevendwater.nl

Financiële Administratie:
Mevrouw Astrid Wiebering - Vlaar
Telefoon: 072-533 09 06
Email: financieel@rk-bronvanlevendwater.nl

Dagelijks Bestuur:
De heer Martien den Blanken voorzitter
De heer Kees van Went secretaris
De heer Karel Hennekens penningmeester

Voor uw kerkbijdrage en andere giften:

H. Willibrordus: NL46 RABO 0327 0640 21
NL20 INGB 0000 6815 70
H. Jacobus Major: NL07 RABO 0300 9542 63
H. Adelbertus: NL88 RABO 0315 7004 91
H. M.M. Alacoque: NL41 RABO 0315 7479 94
O.L.V. Onb. Ontv.: NL87 RABO 0315 7041 95

Parochie coördinatoren:

Mevrouw Marieke Hoetjes—Eijkel
Telefoon: 072-533 09 06
Email: willibrorduskerk@rk-bronvanlevendwater.nl

Mevrouw Astrid Wittebrood - Schouten
Telefoon: 072-506 13 64
Email: coordinator@rk-bronvanlevendwater.nl

Begraafplaatsen BvLW:

Willibrordushof, Heiloo:
Email: willibrordushof@rk-bronvanlevendwater.nl
Sint Jacobushof, de Overtuin, Akersloot:
jacobusmajor@rk-bronvanlevendwater.nl
Rinnegom, Egmond Binnen:
rinnegom@rk-bronvanlevendwater.nl
De Karmel, Egmond aan den Hoef:
dekarmel@rk-bronvanlevendwater.nl

Caritas Bron van Levend Water/Cornelius:

T. van Diepen, secretaris
Telefoon: 072-533 74 08
Email: secr.swvcaritas@gmail.com

Locatie H. Willibrordus



Adres: Westerweg 267
1852 AG Heiloo
Telefoon: 072-533 09 06

Pastor: Herman Helsloot, pr.: 06-22 37 10 40
pastoor@rk-bronvanlevendwater.nl
Diaken: Paul Bindels
p.bindels@rk-bronvanlevendwater.nl
Secretariaat:
Openingstijden: ma t/m vr 9.00 tot 12.00 uur
willibrorduskerk@rk-bronvanlevendwater.nl
maandag speciaal voor kerkhofbeheer
Email: willibrordushof@rk-bronvanlevendwater.nl
vrijdag speciaal voor opgeven intenties
Email: misintenties@rk-bronvanlevendwater.nl

Locatie H. Jacobus Major



Adres: Kerklaan 37
1921 BK Akersloot
Telefoon: 0251-31 22 28

Pastor: Henk Hudepohl: 06-13 49 25 65
h.hudepohl@rk-bronvanlevendwater.nl
Secretariaat:
Openingstijden: vr 9.00 tot 11.00 uur
jacobusmajor@rk-bronvanlevendwater.nl

Locatie H. Margaretha Maria Alacoque



Adres: Herenweg 188-190
1934 BD Egmond
aan den Hoef
Telefoon: 072-506 13 64

Pastor: Henk Hudepohl: 06-13 49 25 65
h.hudepohl@rk-bronvanlevendwater.nl
Secretariaat:
Openingstijden: ma en do 9.00 tot 12.00 uur
rkegmond@rk-bronvanlevendwater.nl



God bindt zich aan ons

*Kerst is niet het feest van de in zichzelf gekeerde huiselijkheid,
ook al lijkt het daar vaak op.*

Het is eigenlijk het feest van de uit-huizigheid.

*Het feest van de verbinding,
ook over ongedachte grenzen heen.*

*Omdat God zich verbindt,
over de onverbiddelijke grens heen,
met mensen en het menselijke lot.*

Omdat God zich bindt aan mij, onvoorwaardelijk.

Is dát geen wonder?

Zalig Kerstfeest en een Vreugdevol Nieuwjaar!

*Pastores Paul Bindels, Herman Helsloot, Henk Hudepohl, Nico Mantje, Johan Olling
en alle andere pastores die regelmatig voorgaan*