

Leven onder de regenboog

Informatieblad van de Parochie Bron van Levend Water



INHOUDSOPGAVE

INHOUDSOPGAVE.....	2
COLOFON	2
BRON VAN LEVEND WATER.....	3
LOCATIE H. WILLIBRORDUS	12
LITURGISCH ROOSTER Parochie Bron van Levend Water + Corneliusparochie.....	14
LOCATIE H. JACOBUS MAJOR	16
LOCATIE DE DRIE EGMONDEN.....	21
KINDERPAGINA	25
ADRESSENLIJST	27

COLOFON

De volgende Bron van Levend Water
verschijnt op **5 april**

Kopij, *bestaande uit maximaal 500 woorden*,

kunt u uiterlijk **10 maart**
inleveren bij de lokale redacties,
bij voorkeur als Word document per email:

Locatie H. Willibrordus:
willibrorduskerk@rk-bronvanlevendwater.nl
Locatie H. Jacobus Major:
jacobusmajor@rk-bronvanlevendwater.nl
Locatie H. M.M. Alacoque:
drieluik@rk-bronvanlevendwater.nl

De redactie behoudt zich het recht voor om, daar waar
nodig, wijzigingen aan te brengen in de aangeleverde
artikelen. Indien de inhoud hierdoor wordt gewijzigd, wordt
vóór plaatsing contact opgenomen met de schrijver.

Dit parochieblad is ook te vinden op de website van Bron
van Levend Water:
rk-bronvanlevendwater.nl

Indien u geen parochieblad meer wilt ontvangen kunt u dit
doorgeven aan het secretariaat van uw locatie.
Adressen vindt u achter in dit blad.



Bron van
Levend Water

*Toelichting afbeelding achterzijde:
Hongerdoek
Leven onder de regenboog'
van de Haïtiaanse kunstenaar
Jacques Chéry*



Bron van levend water



Bron van
Levend Water

Vasten 2020

Terwijl het eind januari is, we de feestdagen net hebben afgesloten, gaan we ons alweer voorbereiden op een nieuwe periode, die van de vasten. De veertigdagentijd. Een tijd van soberheid. Die soberheid komt in de liturgie tot uiting in de kleur paars, in het achterwege blijven van het gloria en het halleluja. En verdere soberheid?

Veertigdagentijd klinkt voor mij niet hetzelfde als vasten. Veertigdagen tijd heeft een wat neutrale klank. Vasten daarentegen legt meer de nadruk op het aanhalen van de broekriem. Dat klinkt toch wat minder comfortabel. Niet omdat het een tijd is waarin ik ook in mijn eigen leven een zekere soberheid heb te betrachten. Neen, het is meer omdat deze soberheid gekoppeld is aan inzet voor anderen. Een soberheid die eigenlijk onverlet laat dat ik gewoon verder kan gaan. Dat ik eigenlijk van dat beetje soberheid niets merk.

En dat terwijl die ander, waarvoor we ons hopelijk allemaal weer inzetten, zich zou wensen dat hij of zij kon spreken van soberheid. Soberheid is toch vooral gekoppeld aan een leven van overvloed.

Ja, ik weet, wij kunnen de wereld niet in een handomdraai veranderen. Wij zijn niet in staat de onrechtvaardige mechanismen van de mondiale

economie te veranderen. Je daar vooral schuldig over voelen werkt alleen maar verlamdend. Soberheid om de soberheid? Soberheid om vooral te laten zien: kijk mij eens? Daartegen waarschuwt ons Mattheüs in de Bergrede.

Neen, laten we inderdaad sober zijn, vasten, maar dat doen met een blij gezicht. En laten we het vooral weer doen met voor ogen dat uiteindelijk onze inzet ten goede zal komen aan mensen die daardoor in staat zullen zijn een beter leven op te bouwen.

En de vastenactie zet in op goede scholing en ontwikkeling. Naast voeding en gezondheid een basisvoorwaarde voor mensen om te werken aan een beter leven. En laten we niet vergeten, de mensen zullen dat dankzij onze vrijgevigheid zelf kunnen doen! Een betere vorm van hulp is er niet. Zorgen dat mensen in staat zijn op eigen benen te staan, hun eigen weg te bepalen in het leven.

Ik hoop dat we met dat idee in ons achterhoofd on opnieuw gaan inzetten voor de vastenactie. Met een blij gezicht, met een goede geest.

Henk Hudepohl.

Kerkbalans 2020!



In de tweede helft van januari is de landelijke Actie Kerkbalans van start gegaan! Heeft u uw bijdrage al overgemaakt? Dan willen we u daar hartelijk voor bedanken! Zo niet, dan verzoeken wij u dit alsnog te overwegen. Uw geld wordt goed besteed!

De inkomsten uit Actie Kerkbalans zijn van essentieel belang voor het goed functioneren van onze kerken. Dit heeft u kunnen lezen in de folder.

Het eindresultaat van Actie Kerkbalans 2020 zullen wij vermelden in de Kerkbalans brief van 2021. Maar mocht u een tussenstand willen weten van uw locatie kom dan gerust eens langs in kantoor Heiloo.

Als laatste nog een dankwoord aan alle vrijwilligers die ook dit jaar weer hebben meegeholpen met de actie. Hartelijk bedankt voor jullie inzet, zonder jullie was dit niet gelukt!

Hartelijke groet, Astrid Wiebering-Vlaar

Dank voor verjaardag!!

Zondag 12 januari heb ik uitgebreid mijn 70^e verjaardag gevierd. Ik kan nu niet alleen zeggen dat ik Abraham gezien heb, maar óók dat ik zijn kleinzoon Jacob zelf heb gezien.

Jacob van wie in de Schrift het verhaal verteld wordt dat hij mank bleef aan zijn heup nadat hij met God zelf gevochten had: "Ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht en ik ben toch in leven gebleven" (Genesis 32).

Ik ben ook mank aan mijn heup en ik heb de verborgen God

soms mogen ontmoeten in mijn leven. Na een geweldige viering, met een voor mij verrassend lied, was er na afloop gelegenheid om elkaar te ontmoeten en een kopje koffie te drinken.

Daarna ben ik met mijn familie en genodigden naar Herberg Jan gegaan en daar genoten wij van een uitgebreide en goedverzorgde lunch. Iedereen die ik na afloop gesproken heb, was enthousiast. En ik zelf? Ik ben meer dan enthousiast. Ik ben ontzettend dank-

baar voor alle mensen die er waren en voor de hartelijke woorden die zij tot mij gesproken hebben.

Ik ben u dankbaar voor alle kaarten die u mij gestuurd heeft, voor alle cadeaus die ik heb gehad. Astrid Wiebering heeft de hele dag foto's gemaakt. Ik kijk er nog regelmatig naar en beleef dan alles opnieuw en ik geniet er weer van.

Nogmaals heel veel dank voor deze bijzondere verjaardag. Ik zal hem niet gauw vergeten.
pastor Herman Helsloot

Hongerdoek uit Haïti (1982); Leven onder de regenboog

Tijdens de Veertigdagentijd zal er in al onze kerken een hongerdoek te zien zijn. De doek 'leven onder de regenboog' sluit zowel aan bij de lezingen van dit kerkelijk A-jaar, als bij ons jaarthema 'In vrijheid kiezen'.

De Haïtiaanse kunstenaar Jacques Chéry schilderde de bijbelse wereld zoals zij wordt verstaan door zijn landgenoten. Zijn doek toont de wereld van vandaag in confrontatie met het christelijk geloof en de evangelische waarden.

Het meest in het oog springend is Christus aanwezig op de boom des levens, maar hij is verder - herkenbaar aan zijn rood gewaad - in 5 andere tafereelens aanwezig: als degene die het lijden van de mensen deelt in de donker blauwe strook beneden (1 en 8), als de gids en profeet in de licht groene strook in het midden (4 en 6) en tenslotte het brood delend aan tafel in de warm gele tot hel blauwe rook boven (3).

1	2	3
4	5	6
7	8	9

Het doek bevat 9 tafereelens, verdeeld in drie stroken. De onderste strook laat ons kennis maken met bootvluchtelingen (7), oorlog (8) en menselijke hebzucht (9): zij duiden op de weinig rooskleurige situ-

atie waarin Haïti en de wereld verkeert. In de middelste strook is Christus aan het werk om mensen de weg te wijzen, en hen hoop en bevrijding te brengen. (4,6 en 5).

De bovenste strook: de aankondiging van de rechten van de mens (1), het aartsparadijs (2) en de tafelge-meenschap (3) verwijst naar het visioen van het Rijk Gods op aarde, waar men-



sen delen met elkaar en in vrede en respect voor elkaar en voor de aarde leven. En alles speelt zich af onder de regenboog, symbool van het verbond van God met zijn volk, de belofte van een nieuwe toekomst.

In de kerken van Heiloo, Akersloot, Limmen en Egmond is er voor de kerkgangers een boekje beschikbaar met uitgebreide uitleg over de afbeeldingen op het kleurrijke hongerdoek.

pastor Johan Olling

VASTENACTIE

Een beter leven dankzij goed onderwijs

De campagne van Vastenactie in de veertigdagentijd 2020 – van 26 februari tot en met 12 april – staat in het teken van beroepsonderwijs en ondernemerschap in ontwikkelingslanden. Met een gedegen opleiding zijn mensen namelijk beter in staat een redelijk inkomen te verdienen en eventueel een eigen bedrijf op te zetten.

Goed (beroeps)onderwijs voor iedereen

Tegenwoordig gaat ruim negentig procent van de kinderen in ontwikkelingslanden naar de basisschool; in 2000 was dat nog maar 54 procent. Vooral voor vrouwen en meisjes, die in deze landen vaak worden uitgesloten van onderwijs, is dat een grote verbetering. Hoewel er dus al veel is bereikt, gaan 57 miljoen kinderen nog altijd niet naar school. Bovendien is alleen basisonderwijs niet voldoende om een goede baan te vinden en zo de cyclus van armoede te doorbreken. Net als in Nederland is een vervolgopleiding echt noodzakelijk.

Eerlijk werk voor iedereen

Gebrek aan scholing is een belangrijke oorzaak van werkloosheid en armoede. Jongeren lopen daarbij drie keer zoveel risico op werkloosheid als volwassenen. In 2017 had dertien procent van alle jongeren geen werk. Overigens biedt een baan niet automatisch een uitweg uit de armoede. Wereldwijd leven 783 miljoen mannen en vrouwen mét een

baan toch in armoede. Ze doen veelal ongeschoold, slecht betaald werk, vaak in onveilige en mensenwaardige arbeidsomstandigheden.

Een (beroeps)opleiding kan daar verandering in brengen en de kans op een goede baan vergroten. Wie een redelijk inkomen verdient hoeft zich geen zorgen te maken over de eerstvolgende maaltijd of een dak boven het hoofd. Dat biedt ruimte om na te denken over de toekomst en actief deel te nemen aan de samenleving. Eerlijk werk maakt mensen dus economisch en maatschappelijk sterker. Daarom streven de Verenigde Naties en organisaties als Vastenactie naar een wereld waarin iedereen toegang heeft tot eerlijk betaald werk in acceptabele omstandigheden. Daarvoor is het nodig om banen te creëren en arbeidsomstandigheden en inkomens te verbeteren.



Wat doet Vastenactie?

In 2020 ondersteunt Vastenactie wereldwijd tal van projecten die mensen toegang bieden tot onderwijs en ondersteuning geven bij het opstarten van een eigen onderneming. Deze projecten bestaan onder meer uit het aanbieden van trainingen, het faciliteren van onderwijsruimten en het verschaffen van lesmateriaal. Vastenactie zet zich in voor jongeren, werklozen en mensen die niet rond kunnen komen van hun (deeltijd)baan.

Hoe kunnen we bijdragen ?

Basisonderwijs

* Bijles voor een kind met leerachterstand, per kind per jaar € 37,50

* Back-to-school startpakket € 40,-

* Inrichting klaslokaal € 650,-

Beroepsonderwijs (per persoon)

* Een technisch leerboek kost € 1,20

* Een beroepsopleiding (monteur, lasser, kleermaker, bakker) van 1 jaar kost € 200

* Tweedaagse training biologische landbouw voor 55 boeren kost € 400,-

Ondernemerschap

* Naaimachine € 200,-

* Een startpakket 'opstarten groentewinkel' kost € 360

* Opstarten bromfietswerkplaats € 1.200,-

* Ploeg € 2.300,-

Rond de waterput: seizoen 2019-2020



Voor de tweede helft van het seizoen staan nog tal van onderwerpen op het programma van 'rond de waterput'. Actuele informatie vindt u op de website www.ronddewaterput.nl

De hieronder vermelde activiteiten vinden binnenkort plaats en u kunt er nog bij zijn!

Op zondagmiddag 1 maart zal mevrouw Lonneke Lute haar Preek van de Leek verzorgen in de Witte Kerk. De aanvang is 16.00 uur, de kerk is open vanaf 15.30 uur.

Vanaf maandag 2 maart vindt in de Ter Coulsterkerk, wekelijks een kort bezinningsmoment met een lezing en stilte plaats in de Ter Coulsterkerk onder de titel 'Stille Vespers'. Tijd: 19.15-19.45 uur, (stille) inloop vanaf 19.00 uur. De voorganger is Ds. Hanneke Ruitenbeek.

Het verhaal van Mozes wordt op zondag 15 maart in de Willibrorduskerk verteld door drie vrouwen, Eveline Masetti, Marion Rosenthal en Saida Franken. Elk vertelt een persoonlijk verhaal vanuit de eigen religie, christendom, jodendom en islam en leggen daarbij een bijzondere verbinding met elkaar. De aanvang is zondag 15 maart om 15.00 uur.

Het volledige programma vindt u in het programaboekje, dat voor u klaar ligt in de kerken van de HALE parochies. Daarin ook een aanmeldingsformulier, waarmee u zich voor de verschillende onderdelen op kunt geven. Ook kunt u zich opgeven via het parochiesecretariaat van de Willibrorduskerk, tel 5330906 of via e-mail: willibrorduskerk@rk-bronvanlevendwater.nl

Drie vrouwen in vertelvoorstelling rond Mozes

Drie vrouwen uit drie grote religieuze stromingen, met verhaal rond de figuur van Mozes. Eveline Masetti, Marion Rosenthal en Saida Franken vertellen elk een eigen, persoonlijk verhaal.

Masetti is als pastor werkzaam in Castricum en Haarlem. Ze studeerde aan de Vertelacademie in Utrecht en leerde daar Franken kennen, die werkzaam is als docent, kunstenaar en theatermaakster. Rosenthal is paranormaal genezer en bezig met rituelen om mensen met elkaar in verbinding te brengen.

Voor deze voorstelling laten ze zich inspireren door het verhaal van Mozes. Ofwel: door Mosjé, zoals hij binnen het jodendom wordt genoemd.

Of Musa, zoals hij in de islam heet.

'Het is spannend als niets vanzelfsprekend is en we vanuit onszelf verhalen vertellen', zegt Rosenthal. 'En daarbij combineren we het grote verhaal van Musa met onze eigen kleine verhalen', vult Franken aan. 'Door dat vanuit drie religies te doen, leggen we een bijzondere verbinding met elkaar', zegt Masetti.



Het gaat om voor ieder herkenbare ervaringen: je waardevol of waardeloos voelen; leiding moeten geven maar niet goed weten wat je eigen plek is; de boodschap van het geloof brengen zonder zelf zekerheid te voelen over je eigen geloof. Ook Mozes – of Mosjé of Musa – worstelde met die vragen en twijfelde aan zichzelf en aan zijn eigen rol. 'Je kunt inzicht krijgen in je eigen leven door het naast dat van een ander te plaatsen', maar het is een smal koord waar je op staat, je dondert er zo weer vanaf.'

Wanneer:

zondag 15 maart om 15.00 uur

Waar:

Willibrorduskerk, Westerweg 267 Heiloo

Bijdrage:

collecte bij de uitgang

Tweede preek van de leek op 1 maart

Voor de tweede Preek van de Leek op zondag 1 maart, hebben we Lonneke Lute uitgenodigd. Als je zingt, komen de blijde hormonen los. Dat is de reden voor Lonneke Lute om zich op allerlei gebieden bezig te houden met zingen. In haar jeugd zong ze al in coverbandjes. Later is ze op verzoek van haar vriendinnen de 'dirigent' geworden van het succesvolle vriendinnenkoor 'Dat Koor'. En zo is ook het 50+koor 'De Fifty Singers' ontstaan. Bij het instituut voor NLP in Limmen begeleidt ze inmiddels al 11 jaar een 'meidenkoor'. Gezellige avondjes enthousiaste vrouwenenergie.

Terugkijkend realiseert Lonneke zich, dat de dingen die zij gedaan heeft voornamelijk op haar pad zijn gekomen door haar instelling 'het komt wel goed', 'het hoeft niet perfect'. Karma? Ja, dat denkt zij zeker.

Haar officiële certificaat is Autodidact. Haar missie: iedereen met een dosis Blijde Hormonen huiswaarts laten keren.

Zondag 1 maart:

mw. Lonneke Lute

Waar:

Witte kerk, Raadhuisweg 32 Heiloo;

Tijd:

16.00- 17.30 uur

Bijdrage:

vrij toegankelijk; er is een collecte bij de uitgang



Zonder gezicht geen goed verhaal

Het is een ijzeren wet in de journalistiek, dat ieder bericht in krant of op de TV vaak begint met de persoonlijke ervaringen van iemand die 'er zelf bij was'.

Een verslag van een ooggetuigenis maakt een verhaal geloofwaardiger. 'Ik schrok me rot!', aldus de buurman, die getuige was van de gasexplosie in het huis naast hem. 'Ik trek het niet meer', vertelt de wijkverpleegkundige, met naam genoemd, in een artikel over burn-out. En de folder van het Rode Kruis toont stevast een foto van een getroffen slachtoffer in beeld. Een geloofwaardig verhaal kan immers niet zonder gezicht.

Afgelopen week las ik op internet de nieuwsbrief 'katholieke Inside', het katholiek nieuws dat je nergens anders aantreft. De samensteller, Hendro Munsterman, de redacteur, struint langs vele katholieke wegen, waarvan er -natuurlijk- vele naar Rome leiden.

Zo werd ik verrast door een foto van Paus Franciscus, die aanwezig was bij een kerkelijke uitvaart van een goede vriendin in een van de kerken in Rome. Te midden van een aantal familieleden en vrienden van de overledene had de paus een plaatsje gevonden op de eerste rij in de kerk. Heel gewoon tussen de mensen in! ('Nee, laat maar. Ik sta hier goed')

Bijzonder? Jazeker, vooral omdat we hooggeplaatste personen nu eenmaal eerder verwachten op de beste, vooruitgeschoven plaatsen. Franciscus maakt hier opnieuw een statement. Zoals hij trouwens voortdurend doet. Sinds zijn aantreden gooit hij voortdurend protocollen en eeuwenoude

tradities overboord. Het is zijn -vaak verrassende- manier om duidelijk te maken dat hij voorstander is van een 'nieuw gezicht van de kerk'. Niet alleen met zijn woorden, maar ook in zijn daden toont hij ons het beeld van een kerkleider die met beide benen in de wereld wil staan.

'Hebben we het dan altijd verkeerd gedaan?', vraagt zijn voorganger Benedictus tijdens een stevig twist-gesprek in de film 'de twee pausen'. 'Nee', antwoordt Franciscus. 'Maar ik zou het graag anders doen'. Het is dezelfde reactie van opgroeiende kinderen aan hun ouders, van jong personeel aan hun oudere leidinggevenden. En van talloze gelovigen aan hun bisschoppen. Houdt een verandering van opvattingen automatisch een veroordeling van traditionele denkbeelden en gewoonten in? 'Er is één Waarheid, die eeuwig en onveranderlijk is', roept Benedictus met enige stemverheffing. Zijn toekomstige opvolger Franciscus gelooft oprecht in verandering en vernieuwing. Het is een spannend én eeuwenoud dilemma waar beide kerkvorsten in verwikkeld zijn geraakt. Verandert door de vorm ook de inhoud van het geloof? De oude vermoeide Benedictus heeft in de film wellicht de schijn tegen. Toch maakt hij genereus plaats voor zijn Argentijnse opvolger. Als een weldadige dauw daalt 'het nieuwe gezicht van de kerk' over het Sint Pietersplein neer. En hopelijk ook over de miljoenen bezoekers, die in deze dagen de bijzondere film over deze 'twee pausen' zullen gaan zien. Ook al is het 'maar' een film, beide kerkvorsten tonen hier hun ware gezicht. Het wordt een goed verhaal...!

Bill van Schie

Blasius: Martelaar en Bisschop

Naam:

Blaise (jongens); Blazina (meisjes)

Betekenis van de naam:

De Koninklijke (van het Griekse basileus)

Iconografie:

Als bisschop met twee gekruiste kaarsen en een ijzeren vlaskam (hekel) of wolkaarde.

Patroon van:

Sint-Blasius-Boekel, automobilisten, kinderen, keel-,neus- en oorartsen, bespelers van blaasinstrumenten, varkenshoeders, wolhandelaren, wolkaarders en zeepzieders.

Aangeropen tegen:

Infecties van de luchtwegen, keelpijn, krentenbaard, maagpijn en slangenbeten.

Blasius was rond het jaar 280 bisschop van Sebaste, het huidige Sivas in het noorden van Turkije. Het was in die tijd betrekkelijk rustig in die contreien: de christenen konden er in vrede hun godsdienst belijden. In 308 keerde het tij met de benoeming van de omhooggevallen boerenpummel Licinius (308-324) tot keizer. Licinius moest niets hebben van de christenen en zond soldaten door heel het rijk om hen op te sporen. Zodra Blasius dit ter ore kwam, vluchtte hij weg uit de stad en trok hij zich terug in een hol in de bergen. Daar wijdde hij zijn leven aan God. Vogels brachten hem voedsel. Herten, schapen en geiten kwamen naar hem toe wanneer ze ziek waren. Zelfs zieke of aangeschoten beren en bergleeuwen maakten hun opwachting. Aldus leefde Blasius enkele jaren teruggetrokken uit de wereld.

Op zekere dag ging de Romeinse stadhouder, Agricolaüs, jagen in de bosrijke omgeving van Blasius' hol. De hele dag ving hij niets. Sterker nog, er was geen wild te bekennen. Aan het eind van de dag bereikte het gezelschap de grot waar Blasius, omringd door een groot aantal dieren, hen opwachtte. Op bevel van Agricolaüs sloegen de jagers de kluizenaar onmiddellijk in de boeien en voerden hem gevangelijk weg.

Onderweg ontmoetten ze een hartverscheurend huilende vrouw. Blasius vroeg waarom ze zo'n misbaar maakte. Een wolf heeft mijn varken gestolen! Nu ben ik alles kwijt!

Blasius begon te grinniken en zei tegen de vrouw: 'Ga naar huis. Alles komt in orde.'

Voor de deur van haar huis stond de wolf met het ongedeerde varken tussen zijn tanden.

Iets verder kwam een moeder hem met haar zontje tegemoet. Ze hadden die dag vis ge-

ten, maar een graat was in de keel van het jongetje blijven steken. Hij kreeg geen adem meer en begon al paars aan te lopen. Blasius gaf de jongen een klap op zijn rug en de graat schoot los.

In Sebaste wilde Agricolaüs dat Blasius offers bracht aan de afgoden. Blasius weigerde uiter-aard. Agricolaüs dreigde met de zwaarste folteringen, maar Blasius keek zijn beulen vriendelijk en blijmoedig aan. Hij werd over een hekel gehaald en met ijzeren wolkaarden of –kammen werd de huid van zijn lichaam geschraapt. Daarna werd hij in de kerker gegooid en aan zijn lot overgelaten. Zo zou hij vast en zeker aan zijn einde komen, meenden de beulen. Iedere avond echter werd hij bezocht door de vrouw die dankzij hem haar varken weer terug had. Zij verpleegde hem en voedde hem met vlees van het varken, bij licht van twee kaarsen die ze steeds meebracht. De stadhouder was woedend toen hij hoorde dat Blasius nog steeds leefde. 'Haal hem uit de kerker en werp hem in het meer!', brieste hij.

Door 65 soldaten werd hij naar het meer gebracht. Er was geen ontsnappen mee aan. Blasius bad tot de hemel en stapte zonder angst van de wal. Op datzelfde moment stelde het water: het had de stevigheid van aarde gekregen en Blasius wandelde er gewoon overheen. De soldaten konden hun ogen niet geloven! Nieuwsgierig stapten ze allemaal van de kade, maar gingen ogenblikkelijk kopje onder en verdronken. Ten slotte liet Agricolaüs Blasius dan maar onthoofden. In zijn laatste woorden bad Blasius dat alle mensen met keelklachten genezing zouden vinden wanneer ze daarom vroegen. Een stem uit de hemel liet weten dat zijn bede was verhoord.

Feestdag: 3 februari



Stille omgang Amsterdam 2020

Datum: het weekend van 21 - 22 maart
Regio Uitgeest: Heiloo, Akersloot, Limmen, Uitgeest, Castricum, de Egmond.

*** Vertrek bus:**

Egmond:

19.30uur Prins Hendrik Stichting Egmond aan Zee / Bushalte te Egmond aan de Hoef. Lagere school te Egmond Binnen.

Opgave:

Dhr. E.N. Burgmeijer, tel; 072-5061131/06-11199466

Heiloo:

19.40uur vanaf de Willibrorduskerk aan de Westerweg.

Opgave:

Dhr. E.N. Burgmeijer, tel. Zie boven

Limmen:

19.50uur vanaf de Corneliuskerk aan de Dusseldorperweg.

Opgave:

Dhr. N.G de Goede Sr. tel: 072-505 29 28

Bakkum-Castricum:

20.00uur vanaf Brink brandweerkazerne Castricum.

Opgave:

Dhr. J.F. Kamphuys, tel.: 0251-671308 Mail: jankamphuys@hotmail.com

Akersloot:

20.15uur vanaf de Jacobuskerk, Julianaweg.

Opgave: Dhr. W. Hoogland, tel: 0251-319471

Uitgeest:

Contactpersoon: Mw. A. Kager, tel: 075-6878618

Om 20.30uur is er te Uitgeest een kort lof in de kerk Onze Lieve Vrouwe geboorte, Waarna om ± 20.50uur vertrek naar Amsterdam.

*** Lopers:**

Zij vertrekken om 14.00uur vanaf de Jacobuskerk in Akersloot en voor Castricum vanaf de Brink.

Om 15.00uur wordt in Uitgeest de pelgrimszegen gegeven. Daarna vertrek naar Amsterdam.

Opgave: bij de plaatselijke coördinator; dit in verband met de busreis terug.

Voor hen die de hele afstand naar Amsterdam te ver vinden om te lopen, zij kunnen de trein naar Zaandam nemen. Het verzamelpunt in Zaandam is het Inntel hotel nabij het station.

Het vertrek naar Amsterdam is 18.50uur.

* De uiterste datum voor opgave is **15 maart**; dit in verband met het organiseren van de bus.

* Opgave voor deelnemers uit Uitgeest: naam en adres, telefoonnummer, per bus of lopend, plus €15,00 in gesloten enveloppe met daarop; Stille omgang, te deponeren in de bus van de pastorie aan de Langebuurt 37.

Vermeldt u wel of u met de bus gaat, of lopend, of met de trein tot Zaandam.

* **Onkosten:** Deze bedraagt € 15,00 p.p. incl. € 2,50 afdracht organisatie "Stille Omgang". Deelname aan de Stille Omgang is geheel voor eigen risico.

*** Te Amsterdam**

22.15uur Eucharistieviering in de Krijtberg kerk.

23.30uur Stille Omgang

0.30uur broodjes, koffie en thee zijn te verkrijgen in de Lutherse Kapel aan het Spui.

(daar kunt u ook gebruik maken van het toilet)

* **Vertrek naar huis:** plm.01.15uur.

U krijgt voor de viering een liturgieboekje uitgereikt.

Een gezegende bedevaart toegewenst



Fotoverslag Vastenactie wasbaar maandverband



Vorig schooljaar hebben de leerlingen van de naaiopleiding van Onderwijscomplex Zoodo ontzettend hard gewerkt. Zij hebben 2.400 wasbare maandverbanden, 600 zakjes om elk vier verbanden in te doen en 600 zakjes voor het vuile maandverband genaaid. In november is de tweede etappe van het project van start gegaan: het uitdelen van het wasbare maandverband aan meisjes op onderwijscomplex Zoodo en de scholen voor voortgezet onderwijs in de dorpen Nongfairé, Namssiguia en Zogoré.



Het uitdelen van de pakketjes werd voorafgegaan door een theatervoorstelling waarin de problematiek van schoolverzuim tijdens de menstruatieperiode aan de orde werd gesteld. Meisjes werden uitgedaagd om te vertellen wat hun probleem is wanneer ze maandelijks een paar dagen niet naar school gaan. Zowel meisjes als jongens zijn bij de voorstellingen aanwezig. Ook de werking van het lichaam en het voorkomen van ongewenste zwangerschappen komt aan de orde. Onze leraressen van de naaiopleiding zijn razend enthousiast over het project. Zij begeleiden de theatergroep en demonstreren hoe het wasbare maandverband in de onderbroek bevestigd moet worden.





Ook zijn er verschillende radio-uitzendingen geweest waarin zij het gebruik van wasbaar maandverband promoten. Tot nu toe is het project een groot succes! Nu maar afwachten of het schoolverzuim onder meisjes inderdaad afneemt.





Locatie H. Willibrordus

50ste verjaardag Diaken Paul Bindels



Op vrijdag 21 februari hoopt diaken Paul Bindels voor het eerst zijn verjaardag met ons te vieren en het wordt meteen een bijzondere verjaardag, namelijk zijn 50^e. Hij zal die ochtend om half tien de Eucharistie meevieren in de Moeder Godskapel. Daarna zullen we hem, even na 10 uur, toezingen en feliciteren in de Ontmoetingsruimte onder het genot van een kopje koffie/thee en iets lekkers. U bent van harte uitgenodigd om deze bijzondere verjaardag mee te komen vieren.

Pastor Herman Helsloot

Bericht van de kerkhofadministratie

Op **1 januari 2017** was de grafhuur verlopen van het volgende graf:

K03-14 Johannes Antonius Joseph Hotho

Op **1 januari 2018** was de grafhuur verlopen van het volgende graf:

L01-2b Geertruida Maria Klaasse

Er hebben zich geen nabestaanden gemeld na eerdere melding in het parochieblad, op het mededelingenbord en aan het graf.

Deze graven worden per **1 mei 2020** opgeheven en de monumenten worden van het graf verwijderd.

De meldingen worden ook gemaakt op het mededelingenbord en aan het graf.

De kerkhofadministratie,
Petra Henselmans en Ina Hoogeboom.

Kerstactie minima van de Caritas Werkgroep Heiloo

Afgelopen jaar hebben wij samen met de Protestantse kerk Nederland, ons ingezet om de minima van Heiloo rond de kerst een extra donatie te doen van € 70,- per huishouden.

Wij schrijven hiervoor een aantal instellingen aan met het verzoek iets te doneren voor onze actie.

Buiten de donaties van een aantal landelijke instellingen geven ook jaarlijks de beide kringloopwinkels Dorcas en Keer op Keer een groot bedrag aan deze actie.

Er zijn op dit moment ongeveer 400 gezinnen in Heiloo die met een minimum inkomen de maand moeten rondkomen.

Wij zijn dan ook blij dat U als parochiaan, buiten deze instellingen, hier uw bijdrage aan geleverd heeft in de vorm van een donatie aan de Caritas Werkgroep van Heiloo.

Tevens verzorgen wij rond de kerst dat er goedgevulde kerstpakketten bezorgd worden bij de minder bedeelde gezinnen in onze Parochie.

Mede door de donatie van niet gebruikte kerstpakketten van de parochianen en de aanvulling van enkele goedgevulde boodschappenkarren van de supermarkt, hebben wij weer heel wat gezinnen een gezellige kerst kunnen bezorgen met, voor een aantal dagen, wat minder zorgen.

Nogmaals dank voor al uw gulle gaven die ons in staat stellen ons werk te doen.

Namens de Caritas
Werkgroep Heiloo,
George Tervoort



Inzameling voor inloophuis De Kloof

Al in november vorig jaar, de stapels schoenendozen stonden nog in de Kerkstraat, begon kleding voor dak- en thuisloze heren binnen te stromen. We parkeerden de dozen en zakken zolang maar even in het documentatiecentrum in de pastorie, om niet nog meer mensen enthousiast te maken. Zo gauw de schoenendozen op 3 december op weg gingen naar Togo in West Afrika, konden we de inzameling openlijk gaan promoten. En dat bleef niet zonder gevolg. Dagelijks werd er wel textiel binnengebracht en gesorteerd. Het meeste bleek van goede kwaliteit: prachtige winterjassen,



zelf-gebreide sjaals, nieuw ondergoed en sokken, warme truien. Tegen Nieuwjaar stonden er maar liefst 50 grote blauwe zakken vol goede herenkleding klaar, nog meer dan vorig jaar.

Toen de heer Willem Pauw en zijn vrouw op dinsdag 7 januari voorreden met een grote aanhanger, bleek dat ik toch iets te enthousiast te werk was gegaan. De grote zakken waren eigenlijk te zwaar om te hanteren. De Kloof is gevestigd in het souterrain van een pand aan de Kloveniersburgwal en bij aankomst moet alles vliegensvlug uitgeladen en een paar treden naar beneden gesjord worden. Vriendelijk verzoek van Willem: de volgende keer liefst kleinere, lichtere zakken! We gaan er voor zorgen.

In een mail stuurde Willem ons een klein verslag van zijn ontvangst in Amsterdam: 'We werden met open armen ontvangen en waren mooi op tijd: De voorraad kleding was nihil. Wij gingen, nadat we bijna doodgeknuffeld waren en voorzien van de nodige zoenen, blij naar huis met als boodschap, "Dank, dank en nog eens dank".'

Marieke Hoetjes

Lief en Leed

Overledenen

Maria Wilhelmina Theresia (Riet) Tijssen-Buskermolen

* 03-01-1934 † 11-12-2019

Laurentius Willebrordus (Louw) Jonker

* 13-07-1926 † 16-01-2020

Wilhelmina Laurentia (Wilhelmina) Kuijpers

* 04-01-1924 † 17-01-2020



Voor de familie en nabestaanden bidden wij om kracht en troost. Wij wensen hen sterkte toe bij dit verlies.

Collecten

De afgelopen tijd zijn er weer verschillende collecten geweest:

Week 49:	Adoptiekinderen:	€ 95,00
Week 52:	Adventsactie:	€ 346,00
	Adoptiekinderen:	€ 113,00
	PCI:	€ 1000,00



Liturgisch rooster parochie bron van levend water en Corneliusparochie

Datum	H. Willibrordus Heiloo	H. Jacobus Major Akersloot	H.M.M. Alacoque Egmond Zaterdag 19.00 of Zondag 10.00	H. Cornelius Limmen Zaterdag 19.00 en Zondag 10.00
Zaterdag 22-02 <i>7^e zondag d.h.j.</i>				Med. viering K. Kint Samenzang
Zondag 23-02 <i>7^e zondag d.h.j.</i>	W&C-viering parochianen Dameskoor	Eucharistie H. Helsloot Samenzang	Eucharistie N. Mantje Soli Deo Gloria	W&C-viering H. Hudepohl Spontaan Koor
Woensdag 26-2 <i>Aswoensdag</i>	19.30 Eucharistie + Asw. H. Helsloot D+H-koor		19.00 Gebedsdienst N. Mantje Hoeverture	19.30 W&C-viering J. Olling Corneliuskoor
Zaterdag 29-02	geen vieringen			
Zondag 01-03 <i>1^e zondag 40-dagentijd</i>	10.00 uur Gezamenlijke Eucharistieviering in de Willibrorduskerk te Heiloo Voorgangers: H. Helsloot, H. Hudepohl, J. Olling			
Zaterdag 07-03 <i>2^e zondag 40-dagentijd</i>			W&C-viering H. Hudepohl Hoeverture	Med. viering parochianen Samenzang
Zondag 08-03 <i>2^e zondag 40-dagentijd</i>	Familieviering H. Helsloot WiKiKo/JoKo	Familieviering H. Hudepohl Kinderkoor		W&C-viering J. Olling Liturgisch Koor
Zaterdag 14-03 <i>3^e zondag 40-dagentijd</i>				Med. viering K. Kint Kleinkoor
Zondag 15-03 <i>3^e zondag 40-dagentijd</i>	Eucharistie H. Helsloot De Brug	W&C-viering H. Hudepohl Dameskoor	Eucharistie N. Mantje Soli Deo Gloria	Eucharistie J. Veldt Gemengd Koor
Zaterdag 21-03 <i>4^e zondag 40-dagentijd</i>			Eucharistie N. Mantje Hoeverture	Med. viering B. Leurink Liturgisch Koor
Zondag 22-03 <i>4^e zondag 40-dagentijd</i>	W&C-viering parochianen Herenkoor	W&C-viering H. Hudepohl Samenzang		W&C-viering B. Leurink Spontaan Koor
Zaterdag 28-03 <i>5^e zondag 40-dagentijd</i>				Med. viering K. Kint Samenzang
Zondag 29-03 <i>5^e zondag 40-dagentijd</i>	Eucharistie H. Helsloot Dameskoor	W&C-viering parochianen Aquarius	W&C-viering parochianen Soli Deo Gloria	W&C-viering K. Kint Spontaan Koor
Zaterdag 04-04 <i>Palmzondag</i>			Eucharistie N. Mantje Hoeverture	Familieviering J. Olling Kinderkoor
Zondag 05-04 <i>Palmzondag</i>	Familieviering H. Helsloot WiKiKo/JoKo/D+H	Familieviering H. Hudepohl Kinderkoor		W&C-viering J. Olling Corneliuskoor

Datum	H. Willibrordus Heiloo	H. Jacobus Major Akersloot	H.M.M. Alacoque Egmond Zaterdag 19.00 of Zondag 10.00	H. Cornelius Limmen Zaterdag 19.00 en Zondag 10.00
Maandag 06-04	19.30 Boeteviering H. Helsloot Spont. Koor		19.00 Boeteviering N. Mantje	
Donderdag 09-04 <i>Witte Donderdag</i>	19.30 Eucharistie H. Helsloot D+H-koor	19.00 W&C-ving H. Hudepohl Aquarius	19.00 Eucharistie N. Mantje Soli Deo Gloria	19.00 W&C-ving J. Olling Corneliuskoor
Vrijdag 10-04 <i>Goede Vrijdag</i>	15.00 Kruisweg H. Helsloot WiKiKo 19.30 Plechtige Viering H. Helsloot D+H-koor	15.00 Goede Vrijdag-Vier. H. Hudepohl Herenkoor	15.00 Kruisweg parochianen 19.00 Plechtige Viering N. Mantje	19.30 Prot. Kerk J. Olling Liturgisch Koor

Vieringen door de week

H. Willibrordus Heiloo

Zorgcentrum Overkerck: Eucharistieviering donderdag 10.00 uur
Moeder Godskapel: Eucharistieviering vrijdag 09.30 uur

H. Jacobus Akersloot

Zorgcentrum Strammerzoom: W&C-ving donderdag 10.00 uur

Steunpunt Egmond Binnen

Eucharistieviering woensdag 09.30 uur

H.M.M. Alacoque Egmond aan den Hoef

Rozenkransgebed vrijdag 09.00 uur
Eucharistieviering vrijdag 09.30 uur

Egmond aan Zee

Prins Hendrik Stichting Viering derde vrijdag 15.00 uur
Protestantse Kerk Vastenmeditatie woensdag 19.30 uur

Gezamenlijke viering: 1 maart in de Willibrorduskerk

Evenals aan het begin van de Advent willen wij ook aan het begin van de Veertigdagentijd als parochies Bron van Levend Water en H. Cornelius bij elkaar komen om samen de eucharistie te vieren. Wij doen dat op **zondag 1 maart**, de 1^e zondag van de Vasten, de veertigdaagse voorbereidingstijd op Pasen. Dit keer zal de viering zijn in de **Willibrorduskerk in Heiloo, aanvang 10.00 uur**.

Wij willen, door in een vólle kerk samen te komen, elkaar bemoedigen en steunen. Wij gaan immers op weg naar Pasen, naar het land onder de regenboog, het land waar leven te vinden is. Wij worden daarbij geholpen door een hongerdoek uit Haïti. (Zie artikel elders in dit blad.)

In deze viering is er ook aandacht voor de start van de Vastenactie en voor ons Jaarthema.

Vastenactie voert dit jaar de leus: 'Werken aan je toekomst': Goed (beroeps)onderwijs en eerlijk werk voor iedereen. Ons Jaarthema is 'In vrijheid kiezen'. Wij kunnen kiezen voor eerlijke handel en zo de mensen in ontwikkelingslanden een goede toekomst geven. Beide thema's komen samen in het werk van de Wereldwinkel.

De werkgroep MOV-HALE heeft daarom de Wereldwinkel Heiloo uitgenodigd om na de viering met een kraam aanwezig te zijn. Elke kerkganger krijgt bovendien tijdens de viering een waardebon van 2 euro uitgereikt om ter plekke te besteden.

Wij hopen dat wij velen van U mogen ontmoeten en dat het evenals voorgaande keren een werkelijk inspirerende viering mag worden.

Pastor H. Helsloot



Locatie H. Jacobus Major

Een grandioos feest

Met nog steeds grote voldoening kan ik terugkijken op de eerste zondag van de advent. Niet alleen het begin van een nieuw kerkelijk jaar, maar ook een moment van samenkomen van beide parochies. En als accent in de viering mijn 25-jarig jubileum als pastor.

Ofschoon ik zelf had aangegeven dat mijn feestje niet de boventoon moest voeren, uiteindelijk gaat het om een gehele gemeenschap, is er toch veel

werk (achter de schermen) verzet om deze dag te laten uitgroeien tot een fantastisch feest. De aanwezigheid van vertegenwoordigers van vroegere parochies waar ik werkzaam was. Een heel goede samenwerking met het koor Aquarius. Een inbreng van de familie.

Heel veel mensen de hand mogen schudden. Verrassend was de onverwachte aanwezigheid van bisschop D. Schoon van de Oud-Katholieke Kerk in Neder-

land. En, eveneens onverwacht, hij kreeg gezelschap van bisschop J. Hendriks die 's middags even langs kwam om te feliciteren.

Langs deze weg wil ik alle mensen hartelijk danken. Voor de cadeaus, maar vooreerst en vooral voor de belangstelling en de aanwezigheid van u allen. Het heeft deze dag voor mij tot een onvergetelijke ervaring gemaakt.

Henk Hudepohl.

Oecumenische dienst

Binnen het kader van de week van de eenheid van de Christenen vond er op zondag 19 januari 2020 een gezamenlijke kerkdienst plaats in de Jacobuskerk in Akersloot. De voorgangers waren ds. Evelien Plaisier en pastor Henk Hudepohl.

De bijzondere dienst startte met elkaar de vrede te wensen en een ieder haalde het licht van de Paaskaars op en plaatste deze op de rand van de verhoging van het altaar

Na afloop van de dienst ontmoetten we elkaar onder het genot van een kopje koffie of thee en aansluitend genoten we van de soep en onze zelfbereide- en meegebrachte lunch.

Mooi om elkaar op deze wijze bijeen te zijn en te spreken.

Weer een mooie ochtend beleefd.

Dank voor de organisatie door de oecumenische werkgroep



Aankondiging: Vrijwilligers bedankt!

Wij willen laten weten dat jullie ook dit jaar weer verrast zullen worden. Omdat vorige keer de BBQ goed in de smaak viel, staat dat ook dit jaar op het programma. De datum is bekend: **Zaterdag 11 juli 2020**. Zet deze datum alvast in uw agenda. Tzt krijgt ieder een persoonlijke uitnodiging.

Het organisatie comité: Margriet, Ina, Han en Ans

Kerststallenexpositie: grote bezoekersaantallen

De kerststallen expositie in de St.Jacobuskerk in Akersloot was een groot succes!

Voor de 2e keer hadden een groep vrijwilligers een kerststallen expositie opgebouwd. Door de ervaringen van vorig jaar was de expositie een beetje aangepast.

Maar zonder Gerda de Jong uit Akersloot was er geen tentoonstelling geweest. Gerda stelde ruim 100 kerstgroepen beschikbaar. Deze kwamen uit diverse landen en waren zeer sfeervol met lichtjes en groen gepresenteerd op tafels, kisten en andere attributen. Ook enkele andere parochianen hadden een kerstgroep aan ons uitgeleend. Er waren heel veel bijzondere exemplaren bij, zoals de gehaakte figuren van een kleuterjuf uit Limmen. Zij had die altijd zelf in haar eigen klas neergezet rond de kersttijd.

En wat te denken van de prachtige kerststal figuren uit 1903, die nog in de oude kerk gestaan hebben. Die daarna helaas door vandalen vernield werden toen ze buiten stonden. De figuren verdwenen naar zolder. Maar gelukkig zijn alle figuren in volle glorie hersteld, zodat het nu het pronkstuk was bij het doopvont. Zelfs de engel knikt weer goedkeurend als je een muntje doneert.

Verder was er een gezellig kerstdorpje met een treintje en zelfs van Playmobil stond er een kerststal met heel veel figuren eromheen.

Onze kerk versterkte de mooie

kerstsfeer nog eens, omdat er op en rondom het altaar prachtige bloemstukken en groenversieringen aangebracht waren.

Ruim 800 mensen hebben de expositie, die 11 dagen duurde, kunnen bewonderen. We kregen zeer veel complimenten voor de aankleding, de sfeer, en het grote aantal kerstgroepen.

Wellicht kwamen er zoveel mensen omdat we ook media aandacht hebben gehad met uitleg en een foto in het Noordhollands dagblad en aankondigingen in andere media en in winkels.

Je kon van tevoren aankondigen als je met een groep wilde komen en dan was er koffie, thee en chocomelk met een kerstkransje. Zodat je ook even een pauzemoment had en daarna weer verder kon met de bezichtiging. Hier werd goed gebruik van gemaakt.

De koffie, thee en chocomelk was overigens gratis. Misschien een idee voor volgend jaar om met een groep te komen en er een klein uitje van te maken?

Naast de kerststallen en engelen, die er te bewonderen waren, hingen en stonden er prachtig geborduurde werken van Marianne Hogeterp. Een lust voor het oog; met hele kleine, fijne kruissteekjes gemaakt.

Kortom, dit jaar was de expositie wederom een succes. Volgend jaar zijn we dan ook van plan om weer een kerststallen expositie te houden. Dus houd volgend jaar de engel voor de kerk in de gaten. Als ze er weer staat, dan zijn we weer open!

Werkgroep
kerststallen expositie



Lief en Leed

Overledenen:

Agaath de Goede – Schoorl	91 jaar
Truus Buur – Welboren	99 jaar
Manus Twaalfhoven	78 jaar
Bert Kors	83 jaar
Ria Borst – Schrama	93 jaar



Maaltijd Jacobuskerk

De maandelijkse maaltijd in de ontmoetingsruimte van de Jacobuskerk begint zo langzamerhand een begrip te worden in Akersloot. Elke keer maakt de kookgroep een smakelijke maaltijd. Als het even kan gebruiken we biologische producten, vaak geleverd door de lokale middenstand.

De komende maanden zal deze maaltijd steeds zijn op de laatste vrijdag van de maand en opgave voor deelname kan op de maandag daaraan voorafgaande, tussen 9.00 en 13.00 uur telefonisch bij de pastorie, tel 312228. Bij geen gehoor geen voicemail inspreken, maar later nogmaals proberen.

Hieronder volgen de data voor de komende tijd en de data waarop u zich op kunt geven.

Maaltijd

Vrijdag 28 febr.
Vrijdag 27 maart
Vrijdag 24 april
Vrijdag 29 mei
Vrijdag 26 juni

Opgave

tussen 9.00 en 13.00 uur
Vol
Maandag 23 maart
Maandag 20 april
Maandag 25 mei
Maandag 22 juni

Zoals gebruikelijk verwachten we onze gasten tussen 17.30 en 17.45 uur en zullen rond de klok van 18.00 uur aan tafel gaan. We vragen van elke deelnemer een bijdrage van 5 Euro, op de avond te voldoen.

We maken de maaltijden voor iedereen die het gezellig vindt om samen te eten!

Mogen we U ook eens begroeten?

Kookgroep Jacobus

Koks gezocht!!

“Eten in de vastentijd!?” voor de 4e keer in Akersloot en Limmen!

In Akersloot beter bekend als:

”WALKING DINNER”

Voor deze zondag 5 april 2020 (17.00 uur) zijn we op zoek naar KOKs

Koks die graag de kookkunsten aan de mensen uit Akersloot willen laten proeven.

In uw eigen keuken maakt u een voor-, hoofd- en nagerecht en aan uw eettafel heet u voor “iedere nieuwe gang” 4 andere mensen aan tafel welkom en u eet zelf natuurlijk ook gezellig mee.

U, als kok kookt belangeloos, maar het bedrag van de gasten gaat dit jaar naar het Vastenactie-project ‘Werken aan je toekomst’.

Opgeven voor Limmen kan naar telefoonnummer 072-5051275

Voor Akersloot kan u mailen naar

aemmswart@hotmail.com of bel 0251-310505



Palmpasen



Zondag 5 april is de Palmpasen viering om 10.00 uur. Net als vorig jaar gaan we weer samen Palmpasen stokken maken op de woensdagmiddag 1 april om 14.30 uur.

Je kunt je aanmelden bij Marian Meijne marian@meijne.nl. Wij zorgen dat de stokken gezaagd zijn, zodat je meteen aan de slag kunt gaan. Het is leuk om de versierde Palmpasen stok na de viering bij iemand te brengen die we daarmee een groot plezier doen.

Misschien weet je zelf iemand, zo niet dan is er in de kerk een lijstje van mensen waar je hem naar toe kan brengen.

Marian Meijne

33ste sponsorloop 25 maart 2020

Doet iedereen weer mee?

Ook dit jaar is er weer een sponsorloop en komen de kinderen weer bij u langs voor een bijdrage. De helft van het geld gaat naar het weeshuis Mama Jane, dat al jarenlang gesteund wordt door onze parochie en scholen. De andere helft gaat naar de vastenactie.

Het thema van de vastenactie 2020 is 'Werken aan je toekomst'. Projecten worden gesteund om verschillende vormen van voortgezet onderwijs beschikbaar en toegankelijk te maken voor jonge mensen in ontwikkelingslanden. Alleen basisonderwijs is niet genoeg om een goede baan te vinden en zo de cyclus van armoede te doorbreken. Gebrek aan scholing is een belangrijke oorzaak van werkloosheid en armoede.

Jonge mensen worden door deze scholing geholpen om een zelfstandig bestaan op te bouwen, zodat ze voor zich zelf en hun familie kunnen

zorgen en een rol kunnen spelen in hun gemeenschap.

U kunt de kinderen half maart aan uw deur verwachten, uw steun is hard nodig.

Namens de sponsorloop-commissie
Marian Meijne, marian@meijne.nl



In memoriam: Manus Twaalfhoven

Hallo allemaal, fijn dat jullie hier naar de kerk zijn gekomen om afscheid te nemen van mijn moeders echtgenoot, onze vader, schoonvader en opa.

Mijn vader kwam ter wereld in juli 1941 te Akersloot als broer van 5 broers en 3 zussen. Als zoon van een tuinder werkte hij regelmatig op het land, maar op 12-jarige leeftijd kwam hij in het sanatorium terecht. Daar kwam al naar voren wat een ontzettend creatieve man hij was. In zijn leven heeft hij veel getekend, houtbewerkt, beeldgehouden en (ver)bouwingen aan huizen gedaan. Wat zijn ogen zagen, konden zijn handen maken. Op 21-jarige leeftijd trouwde hij met mijn moeder.

Op de Beethovenstraat 26 zijn ze samen aan de toekomst gaan werken. Eerst kwam Ton ter wereld, daarna mijn persoontje. De collega's van mijn vader vroegen aan hem: "Manus, je zal nu wel stoppen met kinderen krijgen?", maar hij zei: "Welnee, we gaan gewoon verder in kleur" en prompt kwam Nelly met een bos rood haar ter wereld. Na Carina vonden ze het qua kinderschare wel genoeg.

Net voor de geboorte van Nelly zijn ze verhuisd naar de Koningsweg, waar ze ondanks een moeilijke start met veel tevredenheid leefden. Eens werden nieuwe burens verteld dat zij de burgermeester van de Koningsweg toestemming moesten vragen om er te komen wonen.

Na veel beroepen kwam hij bij 'de Dillenburg' in Alkmaar terecht. s' Zomers in de tuin en in de winter binnen in het verzorgingshuis.

Een groot deel van de zomervakanties werden doorgebracht in Noord-Brabant op camping 'de Kanthoeve'. Daar zagen zij mijn vader ook graag. De campingburens vroegen op het laatst of mijn vader kon komen, zodat de kroeg open ging. Plannen voor een bungalowpark maakte daar een eind aan. Er kwamen door die zomervakanties wel drie schoonzoons bij. Zij verschoven de vakanties naar de paradijselijke achtertuin, alleen kwam het onkruid steeds terug. Mijn vader zat als een koning op de zitgrasmaaier. Hij wist ook veel van bomen, planten en struiken, maar hij was rigoureuus als het op onkruid aan kwam, wat weer niet strookte met mijn moeders ideeën, want onkruid kan toch ook erg mooi zijn.

Na zijn pensioen kookte hij en fietste regelmatig voor boodschappen, (al was het voor één ding) en met een omweg om langs ome Gerbrand te gaan.

Lees verder op de volgende pagina



Bij de damclub 'de Broeikas' verzorgde hij de versnaperingen en de kas. Jammer vond hij dat het verouderde, karaktervolle zaaltje moest verhuizen naar "t Kruispunt".

Bij de handbal kwam hij voor het klaverjassen en hij kwam regelmatig met een prijs thuis die een ander niet wilde.

Op eerste kerstdag ging het helemaal mis en hij daardoor naar het ziekenhuis gebracht. Op 2 januari kwam iedereen bij elkaar, waar hij nog regelmatig met humor op iedereen reageerde. De verpleegkundige vroeg enkelen uit het te warme kamertje weg te gaan. Zijn opmerking: "Dan zet je toch het raampje op een kiertje,".

Wij hebben met z'n allen nog een fantastisch en liefdevol afscheid kunnen nemen van hem en wat zijn wij blij dat wij hem in ons leven hadden. Rust zacht en wij zien u wel bij de hemelpoort als het onze tijd is. Want in de hemel heeft u uw plekje wel verdiend.

Mery van der Veer-Twaalfhoven

In memoriam: Truus Buur-Welboren

Geboren op 1 april 1920 in het gezin Welboren op de boerderij in Heemskerk als zevende in een rij van 10 kinderen. Vader en moeder Welboren hadden goede genen, de meeste kinderen bereikten en bereiken zonder veel problemen een hoge leeftijd, waarbij TT nu de kroon spant met haar 99 jaar en 9 maanden. Die 100, dat had ze leuk gevonden.

Tante Truus trouwde in 1954. Ome Piet had een voorgenomen huwelijk plotseling zien stranden. Ze kwamen elkaar tegen in de danszaal van Piet Baltus in Castricum. Beiden waren ze toen al wat ouder. TT trof in ome Piet een rustige man met eenzelfde soort van achtergrond. Iemand die ook wist te genieten. Ze waren wel aan elkaar gewaagd volgens mij.

Ze kregen geen kinderen. Dat moet een groot verdriet zijn geweest en des te moeilijker omdat er zoveel kinderen om hun heen waren.. Maar het was gewoon zo.

Het was, denk ik, een rustig en ordelijk leven. Tante Truus was niet de vrouw voor uitbundige of gekke dingen. Ze bleef graag bij wat ze al kende. Maar dat wil niet zeggen dat ze niets ondernam. Ze hield zeker van een verzetje en dat gold ook voor ome Piet. Ze gingen er regelmatig met de motor op uit, later met de nsu en het dafje.

De ziekte en het overlijden van ome Piet, net een paar maanden in de vut, was het grote verlies in tante Truus haar leven.

Ze heeft hem en met liefde, thuis verzorgd tot het einde. En hij was dan wel overleden, in haar leven is hij altijd aanwezig gebleven. Als we over hem te spreken kwamen dan was hij er gewoon nog.

In de jaren daarna zag ik haar minder. Ze kwam wel regelmatig bij mijn vader en moeder over de vloer en at op zondag vaak mee. Bij een verjaardag werd er dan chinees gehaald maar denk niet dat TT er ooit iets van heeft genomen. Ze deed het niet! Een bordje van de witte rijst dan maar, met boter en suiker, dat kende ze.

Op haar leeftijd verlies je steeds mensen, zo heeft ze op Jan na al broers en zusters zien gaan, maar dat Alie voor haar uit zou gaan, was een hard gelag. Toch hield ze zichzelf goed overeind. Ze bleef, wat je noemt, een vrolijke tante. Ze was inmiddels naar de Vivaldihof verhuisd en wist dat, alweer dik in de 80, goed te regelen. En waar nodig wist ze om hulp te vragen. Ik geef het je te doen! Bij dit alles had ze natuurlijk haar robuuste gezondheid mee. Zelfs een nieuwe knie op haar 92ste verliep zonder veel problemen.

Strammerzoom kwam mooi op tijd. Ze heeft er een klein half jaar een goede plek gehad. De laatste maanden werd duidelijk dat het opraakte bij TT. Ze bleef tamelijk helder, maar haar lichaam gaf het op. Het ging gewoon niet meer. Ze zei er niet veel over maar ze heeft het wel begrepen en ze heeft toch zoveel mogelijk zelf de regie gehouden. Vorige week maandag was ik nog een half uurtje bij haar, bij vertrek bedankte ze me uitvoerig. Pas later begreep ik dat ze afscheid nam. Ze wist het. Tante Truus, rust zacht!

De drie Egmond



Parochienieuws Egmond aan Zee

Ja, het wordt steeds moeilijker om iets vanuit de locatie Egmond aan Zee te schrijven voor het parochieblad. Ook omdat er mensen zijn tegen me hebben gezegd niet te moeten blijven hangen in de sluiting van 'ons kerkje aan de zee' en misschien hebben ze wel gelijk, maar ja het zit nog zo diep. Maar ik zal het proberen en misschien kan ik in dit stukje al een kleine overgang creëren naar de locatie in Egmond aan den Hoef. Dit begon rond kerstmis.

Vanuit Egmond aan den Hoef werd mij gevraagd naar de aloude knikengel van Egmond aan Zee. Men wilde deze engel graag plaatsen voor de kerststal in de kerk. Natuurlijk stemde ik in, maar zei er wel bij; "Doe er voorzichtig mee, want hij is misschien wel 100 jaar oud. Hij of zij knikt niet zo soepel meer, maar ach, op die leeftijd worden we allemaal wat strammer van lijf en leden. De kerststal stond ruim een week voor kerstmis al. Dit had o.a. te maken met het bezoek van de onderbouw van de St. Jozefschool, waar Laura Habraken uitleg zou geven over de beelden en vanuit de diaconie wordt er ook altijd iets verzorgd in de week voor kerst.

Toen ik in diezelfde week in onze kerk liep, hoorde ik nog meer engelen zingen. Ik ging op het geluid af en ontdekte boven in een kast in het stookhok een mooie gipsen engel. Daar ik in de kerststal in Egmond aan den Hoef geen engel boven de stal zag zweven, dacht ik, misschien een idee om die daar aan de beeldengroep toe te voegen. Nadat ik Ton Bijman hierover belde en

inlichtte over de aanwezigheid van deze engel, zei hij mij dat het op dit moment niet meer mogelijk was om dit nu nog uit te voeren. Maar wie weet, iets voor volgend jaar. Nu ik de naam Ton Bijman heb genoemd en ik ook door mijn secretariaatswerkzaamheden op donderdag mij toch al iets meer in Egmond aan den Hoef bevind, is dit misschien wel de plaats en het moment om mijn waardering en namens de gehele parochiegemeenschap een woord van dank aan Ton uit te spreken, want ik begreep dat hij het opzetten van de kerststal al zo een 40 jaar doet. Geweldig toch zulke vrijwilligers.

Nu nog een berichtje over de contactpersonen in de locaties.

De ervaring leert dat parochianen nog wel eens een aanspreekpunt zoeken voor kerkelijke en parochiële zaken. U kunt altijd terecht bij het secretariaat, maar daar deze slechts beperkt open is, kunt u zich ook wenden tot:

Egmond aan den Hoef: Anneke Koopman
telefoon 06-37 00 52 24

Egmond Binnen: Liedeke van der Molen
telefoon 06-46 22 38 60

Egmond aan Zee: Kees Kager
telefoon 072506 4003 of 06-22 09 13 57

Zij zullen dan proberen iets voor u te betekenen en zo nodig doorverwijzen.

Tot slot wens ik iedereen een zinvolle vastentijd toe, een tijd van bezinning naar het grote feest van Pasen.

Kees Kager

Lief en Leed

Overledenen

Vincent Erkamp

* 25-08-1960 † 25-12-2019

Geertruida (Truus) Tervoort - Metzelaar

* 11-06-1938 † 13-01-2020

Catharina Willy Maria (Toos) de Waard - Melman

* 11-02-1927 † 16-01-2020



Voor de familie en nabestaanden bidden wij om kracht en troost. Wij wensen hen sterkte toe bij dit verlies.

Een nieuw jaar, een mooi begin



Afgelopen zondag vond in een goed gevulde kerk de Oecumenische viering plaats met het mooie thema 'Buitengewoon vriendelijk'. Het was een mooie en warme viering waarin naast pastor Mantje, pastoor Scheltin-ga voorging met twee leden van de oecumenische werkgroep. Dominee Saskia Ossenwaarde was helaas verhinderd.

Na afloop stond de koffie, thee en wat lekkers klaar in de Ontmoetingsruimte en de kerk. Hier werd volop gebruik van gemaakt en zette het thema zich voort door de vriendelijke ontmoetingen en gesprekken die er met elkaar ontstonden.

De sfeer was buitengewoon vriendelijk.

We hopen dat deze warme bijeenkomst parochianen inspireert om zich als vrijwilliger voor onze kerk in te zetten. Want, zoals Kees van Went het in zijn woord zo mooi zei: "Al lijkt het soms weinig wat je doet. Je geeft soms meer dan je vermoedt en bedenk dus, je bent beslist niet overbodig want iedere vrijwilliger is hard nodig." Doet u mee?

Neemt u gerust contact op met het secretariaat of de betreffende werkgroep. U bent van harte welkom.

Hartelijke groet,
Astrid Wittebrood – Schouten,
parochie coördinator

Bezoek leerlingen St. Jozefschool

Op dinsdag 17 december j.l. zijn ongeveer 120 leerlingen van de St. Jozefschool uit Egmond aan den Hoef als voorbereiding op het kerstfeest 'op bezoek' geweest in de kerk. De leerlingen uit de groepen 1 /2a, 1 /2b, 3 en 4 kwamen ieder met hun eigen leerkrachten voor een rondleiding, uitleg en bezichtiging van de adventskrans en (de beelden in) de kerststal. De 3e kaars van de adventskrans mocht ook al aangestoken worden.

De kinderen hebben geleerd dat advent betekent: komst.

Er was een leerling uit de kleutergroep, die dacht dat het de komst van de 'kerstman' zou zijn, maar na het zien van de beelden in de kerststal, die voor deze gelegenheid vroegtijdig

waren neergezet, was het duidelijk dat we bedoelden: het kerstkind, Jezus!

De kinderen waren enthousiast en heel geïnteresseerd!

Aan het eind van het bezoek kreeg ieder kind een kleurplaat met afbeeldingen van de figuren die in de kerststal staan en konden daarmee hun eigen kerststal maken.

Ook een schuimkerstkransje smaakte goed.

Dit bezoek van de kinderen aan onze kerk was een mooie voorbereiding op kerstmis 2019.

Het is de bedoeling dat de leerlingen van de St. Jozefschool in de Goede Week, voor Pasen, weer een rondleiding en uitleg zullen krijgen.

Ik werk er graag aan mee!

Laura Habraken-Ranzijn.

Wijziging kerkhofbeheer Rinnegom

Beste parochianen.

Na vele jaren het kerkhofbeheer van Rinnegom, samen met dhr. Fred Houtenbos, onder zijn hoede genomen te hebben, draagt dhr. Klaas Burgmeijer zijn taken met ingang van 1 januari 2020 over aan dhr. Houtenbos. Met grote toewijding en zorg heeft hij zich altijd ingezet, we zijn hem hier dankbaar voor.

Hebt u vragen, neemt u dan gerust contact met ons op.

Kerkhofbeheer : 072-506 48 56

Kerkhofadministratie: rinnegom@rk-bronvanlevendwater.nl

Hartelijke groet, Fred Houtenbos, kerkhofbeheerder
Astrid Wittebrood - Schouten, parochiecoördinator

Bericht van kerkhofadministratie De Karmel

Op **1 november 2019** is de grafhuur verlopen van het volgende graf:

B13-09Fred de Goede

Freek de Goede

Bep de Goede – Voortwist

Vriendelijk verzoeken wij nabestaanden van deze overledenen of zij die nabestaanden kennen, om zich te melden bij de kerkhofadministratie. De meldingen worden ook aangegeven op het mededelingenbord bij de begraafplaats.

Het **adres** van onderstaande **rechthebbende** is gewijzigd. Helaas is het nieuwe adres bij ons onbekend:

A03-07Maria Catharina Goossens

Kerkhofadministratie De Karmel
Anneke Kopman – Hollenberg
dekarmel@rk-bronvanlevendwater.nl
072-506 13 64

Bericht van kerkhofadministratie Rinnegom

Op **1 januari 2020** is de grafhuur verlopen van het volgende graf:

A-007

Nicolaas A. Zuurbier

Catharina M. Zuurbier – Apeldoorn

D-138

S. Abbo

J. Abbo – Kleef

S.J. Abbo

J.C. Abbo – van Alphen

A-135

Johannes Swart

Maria Swart – Sentveld

E-003

G. Apeldoorn

M. Apeldoorn – Zoon

A.W. Apeldoorn

F-019

Gerardus J. de Boer

Agatha de Boer - Pekel

E-019

N.J.G. Levering

H.C. Levering

I.v.m. onze administratie zoeken wij contact met de rechthebbende van het volgende graf:

A-061

Wilhelmina J. Beentjes – Ypelaan

Geertruida C. Nieuwenhuijse–
Beentjes

Hendricus J.J. Nieuwenhuijse

E-024

J. Bommer

G.M. Bommer

A.C. Bommer

A-118a

Johannes Bernardus Levering

E-036

C.H. Koopman

C. Koopman – Prinse

B-034

G. Ooijvaar – Boersen

A.S.J. Ooijvaar

F-012

A.Th. Baart

P.J. Baart – Valkering

B-113

M.A.J. Nijman – Droog

G-030

G.J. Tervoort

C-134

A. Admiraal

W. Admiraal – Schoorl

G-033

L. van de rMolen

D-034

C. van der Molen – Keijzer

J.E. van der Molen

G.H. de Nijs

Vriendelijk verzoeken wij nabestaanden van deze overledenen of zij die nabestaanden kennen, om zich te melden bij de kerkhofadministratie. De meldingen worden ook aangegeven op het mededelingenbord bij de begraafplaats.

D-099

P. Zentveld

E. Zentveld – Liefing

D-105a

A. Zentveld

C. Zentveld– de Winter

Kerkhofadministratie De Karmel
Anneke Koopman – Hollenberg
rinnegom@rk-bronvanlevendwater.nl

072-506 13 64

D-118

W. Twisk

C. Twisk – Verhoogt

W.G. Twisk

Vastenactie 2020 in Egmond

Dit jaar hebben de kerken van de 3 Egmondse wijken weer samen een project uitgekozen voor de vastenactie. We hebben gekozen voor het project:

Overleven in een burgeroorlog.

In 2011 vierde Zuid-Soedan haar onafhankelijkheid. Twee jaar later brak er een burgeroorlog uit. Honderdduizenden mensen zijn gedood. Vier miljoen mensen sloegen op de vlucht, waarvan de helft in eigen land. Hongersnood ligt voortdurend op de loer. De burgeroorlog is nog niet voorbij, maar veel mensen proberen het gewone leven weer op te pakken. Samen met de Zuid-Soedanese kerk helpt Kerk in Actie boeren en boerinnen om hun gezinnen dagelijks te kunnen voeden. We verstrekken gereedschap en goed zaaizaad. Mensen krijgen trainingen om een eigen inkomen te verdienen, bijvoorbeeld in zeep maken. Weduwe Jane richtte met zes andere vrouwen een coöperatie op. Op een gezamenlijk stuk

grond verbouwen ze samen spinazie, tomaten, kool en bonen. Twee vrouwen verkopen de oogst op de markt. De winst delen ze met elkaar. Van dat geld kocht Jane eten en ze betaalde schoolgeld voor twee van haar vier kinderen. Ondersteun boerinnen zoals Jane in hun uitdaging om te overleven.

De oecumenische Vastenactie kan een succes worden. Maar daar hebben wij wel u hulp bij nodig.

Doet u mee ???

Op de volgende zondagen wordt er in de kerk voor dit project gecollecteerd: 1, 8, 15, 22, 29 maart en 5 april. U kunt ook uw bijdrage storten op rekeningnummer NL24RABO0315702710 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente o.v.v. Vastenactie 2020.

Wij hopen dat we op u bijdrage mogen rekenen.

Namens het Vastenactiecomité,
Gea Tuls en Renske Wijker.

Muziekvereniging Eensgezindheid

Beste parochianen,
Vele jaren heeft Muziekvereniging Eensgezindheid op nieuwjaarsdag de viering in de H. Adelbertuskerk muzikaal ondersteund. Naast dat het nieuwjaarsdag was, was er nog een reden om juist op deze dag in onze kerk aanwezig te zijn. Het is namelijk de oprichtingsdatum van de muziekvereniging in 1913. Samen vierden we dan het nieuwejaar én de verjaardag van de muziekvereniging.

Muziekvereniging Eensgezindheid wilden we als parochie graag in de gelegenheid stellen om deze mooie traditie voort te zetten. Echter, het werd de laatste jaren steeds moeilijker om op nieuwjaarsdag een orkest samen te stellen. Daarom is het bestuur van de vereniging tot de conclusie gekomen dat zij met het huidige orkest de nieuwjaarsviering niet van hun muziek kunnen voorzien. Dit vinden wij na-

tuurlijk erg jammer, maar we respecteren hun besluit. Wij zijn dankbaar voor de vele jaren dat zij samen met ons hun jubileum en nieuwjaarsdag hebben gevierd.

Mocht men volgend jaar of later de viering op nieuwjaarsdag muzikaal willen ondersteunen, dan zijn zij natuurlijk van harte welkom!

Met vriendelijke groet,
Astrid Wittebrood - Schouten,
parochie coördinator

Fjoertoer 2019

Zaterdag 30 november hebben Mareike Helbing en haar medewerkers van Kyslys uit Gelsenkirchen ervoor gezorgd dat onze H.M.M. Alacoque kerk in Egmond aan den Hoef zowel van buiten als van binnen prachtig werden uitgelicht in mooie kleuren.

Duizenden wandelaars zijn door onze kerk gewandeld en vele honderden hebben een lichtje opgestoken, zijn even gaan zitten of schreven een persoonlijk woordje. Er was een muziek programma te beluisteren van een zangduo, twee alpenhoornblazers en het koor Hoeverture.

Vele positieve reacties en mooie verhalen hebben we ontvangen van de deelnemers. We zijn Le Champion dankbaar voor het in het zonnetje zetten van ons kerkgebouw en hopen dat we volgend jaar weer op dezelfde manier onderdeel kunnen uitmaken van deze geslaagde Fjoertoer.

Dank aan alle vrijwilligers die hebben geholpen om deze avond mogelijk te maken in onze kerk.

Met vriendelijke groeten, Kees van Went secretaris parochiebestuur

Recept voor een palmpasenstok

De palmpasenstok vertelt ons eigenlijk over de week die komen gaat: de laatste week voor Pasen, de Goede Week.

Lees maar mee en probeer er zelf een te maken.

+ *Het houten kruis herinnert ons aan de kruisdood van Jezus, waaraan wij aanstaande vrijdag denken: Goede Vrijdag*

- 1. Timmer een kruis in elkaar van twee stevige latten van ongeveer 50 cm en 75 cm.
- 2. Wikkel geknipte stroken wit en geel crêpepapier om het kruis. Deze kleuren doen ons al denken aan Pasen, het feest van het nieuwe leven. Daarom draagt de pastor op Pasen ook een wit kleed.

+ *Boven op het kruis staat een haantje van brood. Dat haantje wijst op de haan die kraaide, toen Petrus wel drie maal loog over zijn vriendschap met Jezus. Ook op de kerktoren staat een haantje, maar die kraait alleen bij het eerste licht van een nieuwe dag. Het haantje is gemaakt van brood en dat herinnert ons aan Jezus, die tijdens zijn Laatste Avondmaal op Witte Donderdag het brood brak voor zijn vrienden.*

- 3. Bevestig een broodhaantje boven op de stok, wikkel deze eerst in doorzichtig cellofaan.

+ *Eén apostel, Judas, geloofde niet meer in Jezus. Hij kreeg 30 zilverlingen (munten), toen hij Jezus had verraden.*

- 4. Rijg 30 rozijnen aan een draad en knoop deze aan iedere zijkant van het kruis vast.

+ *De sinaasappel doet ons denken aan de zure azijn die Jezus kreeg te drinken vlak voor zijn dood.*

- 5. Bevestig aan iedere zijkant van het kruis een sinaasappel of mandarijn, wikkel de vrucht eerst in doorzichtig cellofaan.

+ *De zuurstok lijkt op de rietstengel. Op deze rietstengel zat de spons met zure azijn, die Jezus te drinken kreeg, toen hij aan het kruis hing.*

- 6. Hang aan iedere zijkant van het kruis een zuurstok

+ *Jezus werd tijdens zijn leven vergezeld door zijn vrienden: de 12 apostelen.*

- 7. Hang 12 ongepelde pinda's aan een koordje kruislings op de dwarsbalken van het kruis.

+ *De chocolade eieren zijn een teken van nieuw leven. De vorm van het ei lijkt bovendien op de weggerolde grafsteen: Jezus stond op uit de dood.*

- 8. Hang chocolade eitjes kruislings op de dwarsbalken van het kruis, maar doe ze eerst in doorzichtig cellofaan

+ *En natuurlijk een gewijd groen palmtakje. Dat krijg je op Palmzondag in de kerk en dat kun je dan nog op je stok bevestigen. Dat groene buxustakje doet ons denken aan de palmen, waarmee de inwoners van Jeruzalem zwaaiden, toen Jezus op een ezel de stad binnenging. Dit palmtakje zegt ons ook, dat de lente er weer aankomt.*

- 9. Doe alvast een elastiekje om de bovenste helft van de stok, dan kan je hem ertussen steken.

+ *Je mag de palmpasenstok verder leuk versieren. Hang er o.a. slingers aan en gekleurde linten. Al die kleuren doen ons denken aan feest en in deze tijd van het jaar natuurlijk het feest van Pasen. Dan vieren we dat Jezus uit de dood is opgestaan. We vieren het nieuwe leven van Jezus en bidden dat Pasen ook voor ons nieuw leven mag betekenen.*

- 10. versieren met slingers.

+ *Na de viering in de kerk mag je jouw palmpasenstok aan iemand cadeau geven, bijvoorbeeld aan een ouder iemand of een zieke.*



voor de kinderen

① maak een  van hout.

② wikkel om met geel/wit crêpe papier.

③ broodhaan.

④ bloemetjes.

⑤ buxustakje.

⑥ zuurstok.

⑦ sinaas-appel in een netje.

⑧ 12 ongepelde pinda's.

⑨ 30 rozijnen.

⑩ chocolade eitjes.



ADRESSEN

Parochie Bron van Levend Water



Postadres: Westeweg 267
1852 AG Heiloo
Telefoon: 072-533 09 06

Mail: info@rk-bronvanlevendwater.nl
Website: www.rk-bronvanlevendwater.nl

Financiële Administratie:

Mevrouw Astrid Wiebering-Vlaar
Telefoon: 072-533 09 06
Email: financieel@rk-bronvanlevendwater.nl

Dagelijks Bestuur:

De heer Martien den Blanken voorzitter
De heer Kees van Went secretaris
De heer Karel Hennekens penningmeester

Voor uw kerkbijdrage en andere giften:

H. Willibrordus: NL46 RABO 0327 0640 21
NL20 INGB 0000 6815 70
H. Jacobus Major: NL07 RABO 0300 9542 63
H. Adelbertus: NL88 RABO 0315 7004 91
H. M.M. Alacoque: NL41 RABO 0315 7479 94
O.L.V. Onb. Ontv.: NL87 RABO 0315 7041 95

Parochie coördinatoren:

Mevrouw Marieke Hoetjes-Eijkel
Telefoon: 072-533 09 06
Email: willibrorduskerk@rk-bronvanlevendwater.nl

Mevrouw Astrid Wittebrood-Schouten
Telefoon: 072-506 13 64
Email: coordinator@rk-bronvanlevendwater.nl

Begraafplaatsen BvLW:

Willibrordushof, Heiloo:
Email: willibrordushof@rk-bronvanlevendwater.nl
Sint Jacobushof, de Overtuin, Akersloot:
jacobusmajor@rk-bronvanlevendwater.nl
Rinnegom, Egmond Binnen:
rinnegom@rk-bronvanlevendwater.nl
De Karmel, Egmond aan den Hoef:
dekarmel@rk-bronvanlevendwater.nl

Caritas Bron van Levend Water/Cornelius:

T. van Diepen, secretaris
Telefoon: 072-533 74 08
Email: secr.swvcaritas@gmail.com

Locatie H. Willibrordus



Adres: Westeweg 267
1852 AG Heiloo
Telefoon: 072-533 09 06

Pastor: Herman Helsloot, pr.: 06-22 37 10 40
pastoor@rk-bronvanlevendwater.nl
Diaken: Paul Bindels
p.bindels@rk-bronvanlevendwater.nl
Secretariaat:
Openingstijden: ma t/m vr 9.00 tot 12.00 uur
willibrorduskerk@rk-bronvanlevendwater.nl
maandag speciaal voor kerkhofbeheer
Email: willibrordushof@rk-bronvanlevendwater.nl
vrijdag speciaal voor opgeven intenties
Email: misintenties@rk-bronvanlevendwater.nl

Locatie H. Jacobus Major



Adres: Kerklaan 37
1921 BK Akersloot
Telefoon: 0251-31 22 28

Pastor: Henk Hudepohl: 06-13 49 25 65
h.hudepohl@rk-bronvanlevendwater.nl
Secretariaat:
Openingstijden: vr 9.00 tot 11.00 uur
jacobusmajor@rk-bronvanlevendwater.nl

Locatie H. Margaretha Maria Alacoque



Adres: Herenweg 188-190
1934 BD Egmond
aan den Hoef
Telefoon: 072-506 13 64

Pastor: Henk Hudepohl: 06-13 49 25 65
h.hudepohl@rk-bronvanlevendwater.nl
Secretariaat:
Openingstijden: ma en do 9.00 tot 12.00 uur
rkegmond@rk-bronvanlevendwater.nl

Leven onder de regenboog



*Nooit meer zullen de wateren zwellen
tot een vloed om al wat leeft te verdelgen.
Als de boog in de wolken staat,
zal Ik hem zien
en daarbij denken aan het altijddurende verbond
tussen God en alle levende wezens,
alles wat op aarde leeft.*