

Viering 24 mei 2020

Openingszang: Lied van de dag des Heren

Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven.  
Laat ons Hem loven en danken, verheugd dat wij leven.  
Diep in de nacht heeft Hij verlossing gebracht,  
heeft Hij ons licht aangeheven.

Waren wij dood door de zonde, verminkt en verloren,  
doven van harte verhard om zijn woord niet te horen.  
Hij is zo groot, Hij overmande de dood.  
Wij zijn in Jezus herboren.

Nu zend uw Geest, als een vuur, als een stem in ons midden.  
Dat wij van harte elkander verstaan en beminnen.  
En zo voortaan eren uw heilige Naam.  
En u in waarheid aanbidden.

Woord van welkom

Gebed om vergeving

Kyrië Eleison (Griesbacher)

Gloria (Griesbacher)

Gebed

Lezing: Handelingen der apostelen 1 , 12 - 14

Tussenzang: Al heeft Hij ons verlaten

Al heeft Hij ons verlaten, Hij laat ons niet alleen.  
Wat wij in hem bezaten is altijd om ons heen  
als zonlicht om de bloemen, een moeder om haar kind.  
Teveel om op te noemen zijn wij door Hem bemind.

Al is Hij opgenomen, houd in herinnering  
dat Hij terug zal komen zoals Hij van ons ging.  
Wij leven van vertrouwen dat wij zijn majesteit  
van oog tot oog aanschouwen in alle eeuwigheid.

Lezing: Evangelie van Johannes 17, 1 – 11a

Overweging

Gezang: Dostoi no jest

Geloofsbelijdenis

Voorbeden

Onze Vader

Gezang: Ave verum

Slotwoord – gebed en zegenbede

Slotlied: Hij die gesproken heeft.

Hij die gesproken heeft een woord dat gaat,  
een tocht door de woestijn, een weg ten leven,  
een spoor van licht dat als een handschrift staat  
tegen de zwartste hemel aangeschreven:  
Hij scheidt ons hier een nieuwe dageraad,  
Hij roept ons aan, "Ik zal jou niet begeven."

Hij die ons in zijn dienstwerk heeft gewild,  
die het gewaagd heeft onze hand te vragen;  
die ons uit angst en doem heeft weg getild  
en ons tot hier op handen heeft gedragen;  
Hij die verlangen wekt, verlangen stilt -  
vrees niet, Hij gaat met ons, een weg van dagen.

Van U is deze wereld, deze tijd.

Gij hebt uw stem tot op vandaag doen klinken.

Uw Naam is hartstocht voor gerechtigheid,  
uw woord de bron waaruit wij willen drinken.

Gij die tot hiertoe onze toekomst zijt -  
dat wij niet in vertwijfeling verzinken.

Na afloop: Ave Maria