

Kerstfeest ben jij....

Informatieblad van de Parochie Bron van Levend Water



INHOUDSOPGAVE

INHOUDSOPGAVE	2
COLOFON	2
BRON VAN LEVEND WATER	3
LITURGISCH ROOSTER Parochie Bron van Levend Water + Corneliusparochie	14
LOCATIE H. WILLIBRORDUS	16
LOCATIE H. JACOBUS MAJOR	19
LOCATIE DE DRIE EGMONDEN	21
KINDERPAGINA	25
ADRESSENLIJST	27

COLOFON

De volgende Bron van Levend Water
verschijnt op **14 februari 2021**

Kopij, *bestaande uit maximaal 500 woorden*,

kunt u uiterlijk **19 januari 2021**
inleveren bij de lokale redacties,
bij voorkeur als Word document per email:

Locatie H. Willibrordus:
willibrorduskerk@rk-bronvanlevendwater.nl
Locatie H. Jacobus Major:
jacobusmajor@rk-bronvanlevendwater.nl
Locatie H. M.M. Alacoque:
drieluik@rk-bronvanlevendwater.nl

De redactie behoudt zich het recht voor om, daar waar
nodig, wijzigingen aan te brengen in de aangeleverde
artikelen. Indien de inhoud hierdoor wordt gewijzigd, wordt
vóór plaatsing contact opgenomen met de schrijver.

Dit parochieblad is ook te vinden op de website van Bron
van Levend Water:
rk-bronvanlevendwater.nl

Indien u geen parochieblad meer wilt ontvangen kunt u dit
doorgeven aan het secretariaat van uw locatie.
Adressen vindt u achter in dit blad.



Bron van
Levend Water

*Bijlschrift achterzijde:
Op de achterzijde een
winterse foto van het
kerkhof en de kerktoren
van de Jacobuskerk in
Akersloot.
De foto werd gemaakt door
fotografe Elli Blokker.*

Bron van levend water



Bron van
Levend Water

Advent 2020

Advent 2020 betekent meer dan ooit verwachting. Wat zien we uit naar een vaccin tegen het corona virus. Dat ons leven en zeker ook ons geloofsleven weer zal normaliseren. Dat uitzien naar verlossing, een verlosser, was in de tijd van de geboorte van Christus niet anders. Wat zagen de mensen uit naar de komst van een verlosser, hij was al zo lang voorspeld door de grote profeten en al aangekondigd aan de aartsvader Abraham. "Op de berg van de Heer zal er in voorzien worden. (Gen.22-14)." Zo werd hem beloofd dat er verlossing zou komen. Het duurde ondanks dat lang voor dat de gezalfde, de Messias komen zou. Zo lang dat er velen waren die er al helemaal niet meer in geloofden dat Hij echt nog komen zou, wat ertoe

leidde dat velen hem, toen Hij er echt was, niet meer herkenden. De tijd van de verwachting, ook wel de tijd van de wet genoemd, waarin zij leefden was eindelijk ten einde gekomen en werd afgelost door de tijd van de genade. Dat is de tijd waarin wij nu ook nog leven. Genade, omdat wij de verlosser Jezus kennen in onze tijd en ons leven. Toch is het ook nu een tijd van verwachting. We hebben aan het eind van het kerkelijk jaar Christus Koning gevierd waarin we vieren dat Christus terugkomt om deze wereld te voltooien. Ik geniet dan altijd van de Lezing uit de Apocalyps waarin verteld wordt over het nieuwe Jeruzalem dat onder de mensen zal zijn. 'Het licht van zon en maan hebben de mensen niet meer nodig omdat God hun

licht zal zijn (Apoc. 21,23)'. We vieren de komst van Christus, ons licht, in deze wereld en we verwachten Gods stad, het nieuwe Jeruzalem, Gods koninkrijk op aarde in de adventtijd. Een tijd waarin verwachting en genade elkaar ontmoeten. Genoeg reden om feest te vieren. Ook al zal het dit jaar in een andere setting zijn, de verwachting blijft hetzelfde, de komst van Gods zoon in onze wereld.

In deze verwachting wens ik u allen een gezegende Adventstijd en een Zalig Kerstfeest.

Pastoor Paul Bindels



Onder voorbehoud

Bij het ter perse gaan van dit parochieblad is nog veel onduidelijk over de mogelijkheden rond vieringen en activiteiten in de kersttijd. Wanneer er wijzigingen en aanvullingen zijn zal dit kenbaar gemaakt worden middels een inlegvel in dit nummer. Ook is het raadzaam om voor het laatste nieuws regelmatig de website te raadplegen:

www.rk-bronvanlevendwater.nl

De oude kerstengel

In de tweede wereldoorlog ben je
door mijn oma gekocht.
Je boodschap van vrede
had toen een speciale klank.
Kaarsen voor de vrede werden bij jou gebrand.
Daarom is je gelaat getekend.
Na de oorlog ben je
door een kleine engel opgevolgd.
Je kwam in een doos op zolder.
Toen ik je ontdekte
kreeg je ieder jaar een plekje op mijn kamer.
Dat is altijd zo gebleven.
Nu hang je in de keuken.
Iedere morgen in de kersttijd kijk je me aan.
Het is pas kerstmis
als jij een plaats hebt in mijn huis.
Lijk je daarom niet op ons?
Ook wij zijn getekend
door de boodschap van het kerstkind
en door het leven zelf.
Hopelijk krijgen we een plaats bij elkaar
want dan kan het kerstfeest pas echt beginnen.

*Paul Verbeek
uit de bundel 'van Allerheiligen tot Kerstmis',
Adveniat 2020*

Zalig Kerstmis en Vrede
en alle Goeds voor het Nieuwe Jaar,
Pastores Paul Bindels, Nico Mantje,
Henk Hudepohl, Johan Olling
en alle andere voorgangers



Adventsactie 2020

Adventsactie wil vrouwen en kinderen helpen ontsnappen aan die vicieuze cirkel van armoede en ondervoeding. Jaarlijks voeren we campagne tijdens de vier weken voor Kerstmis: de adventperiode. We steunen dit jaar diverse projecten die ervoor zorgen dat gezinnen zelf groente, granen en fruit kunnen verbouwen en op die manier beschikken over gezond en gevarieerd voedsel. Dit jaar staat een project 'Akkers voor ontheemde gezinnen in DR Congo' centraal.

In april vorig jaar sloegen mensen in het oosten van DR Congo massaal op de vlucht voor extreem politiek geweld.

Ruim 20.000 ontheemden hebben hun toevlucht gezocht in het Masisi gebied. Hun meest dringende probleem is gebrek aan voedsel. In de dorpen die ze moesten achterlaten leefden ze van de opbrengst van hun land. Mogelijkheden om op hun nieuwe woonplek werk te vinden zijn er nauwelijks.

CAJED is een lokale ngo in de regio. Zij willen de levensomstandigheden verbeteren van minimaal 250 kinderen en jongeren uit 50 ontheemde en kwetsbare gezinnen in de gemeenten Butare en Mweso in het Masisi gebied.

In het Masisi gebied verbou-

wen 50 gezinnen nu voedsel op gemeenschappelijke akkers. De lokale parochie heeft daarvoor grond beschikbaar gesteld. Ze werken onder leiding van een comité van boeren, die training krijgen in leiderschap, ondernemerschap en vreedzaam samenleven.

Meer informatie over dit project vindt u in het vorige parochieblad en op de website <https://www.vastenactie.nl/adventsactie>

**Wilt u dit project steunen?
Uw bijdrage is enorm welkom. U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL89 INGB 0653 1000 00 t.n.v. Adventsactie**

Heilige van de maand; Stefanus

Naam: Steef, Stef, Steven (jongens);

Fannie, Stefanie (meisjes)

Betekenis van de naam: (Het griekse woord voor) krans voor de overwinnaar.

Iconografie: Als diaken met een palmtak en een boek in de hand en met drie stenen in de hand of op het hoofd.

Patroon van: Nijmegen. Van diakens, groentekwekers, kleermakers, koetsiers, kuitpers, metselaars, paardenknechten, scholieren, steenhouwers, timmerlieden, vloerleggers en wevers.

Aangeropen tegen: Blaas- en nierstenen, steken in de zijn steenpuisten.

Stefanus was de eerste christen die een marteldood stierf. Alles wat we over hem weten, staat beschreven in de Handelingen van de apostelen (6-8,3).

Na het pinkster wonder groeide de christengemeente hard. De twaalf apostelen werden zo in beslag genomen door andere verplichtingen, dat ze nauwelijks tijd hadden om te preken. Daarom besteedden ze de zorg voor de dagelijkse, gezamenlijke maaltijd uit aan zeven diakens.

Een van hen was Stefanus, een Griekssprekende jood en een diepgelovige christen. Dankzij Gods genade verrichtte hij vele wonderen. Dat zette kwaad bloed bij een groep jo-

den. Ze gingen met Stefanus in discussie, maar moesten in hem steeds hun meerdere erkennen. Dat konden ze niet verkroppen en daarom dienden ze een aanklacht in bij het sanhedrin, de joodse Hoge Raad voor Geloofszaken. Stefanus werd gearresteerd op beschuldiging van godslastering. De hogepriester vroeg hem wat er van deze aantijgingen waar was. In een lang, glashelder betoog toonde Stefanus onomstotelijk aan dat Christus de door God gezonden Messias was. De joden waren woedend. Zonder de uitspraak af te wachten grepen ze Stefanus vast en sleurden hem buiten de muren van Jeruzalem. Ze pakten stenen op en begonnen die naar hem te gooien. Op dat moment zag Stefanus dat de hemel zich opende.

Luidkeels riep hij: 'Ik zie de hemel geopend en de Mensenzoon, die aan Gods rechterhand staat.'

Zijn beulen begonnen te joelen en te schreeuwen in een poging de martelaar te overstemmen. Vlak voor hij stierf, viel hij op zijn knieën en sprak: 'Heer Jezus, ontvang mijn geest. Heer, reken hun deze zonde niet aan!'

De steniging van Stefanus was het begin van de eerste serieuze christenvervolging. Een van de meest toegewijde en verwoede bestrijders van het

christendom was ene Saulus. Bij Stefanus terechtstelling had hij op de kleren van de beulen gepast. Op een van zijn tochten werd Saulus door een bliksemschicht van zijn paard geworpen. Daardoor kwam hij tot inkeer en hij liet zich tot Paulus dopen.

Stefanus lichaam werd stiekem begraven, maar na verloop van tijd wist niemand meer waar het graf van de martelaar zich bevond. In het jaar 416 verscheen Stefanus aan een priester uit Jeruzalem: 'Koop een schop en loop de Damascuspoort uit. Daar zal je een kleine verhoging zien. Graaf die af: daar ligt mijn gebeente.' Op de aangewezen plaats trof de priester inderdaad de stoffelijke resten van Stefanus aan. Ze werden in een schrijn gelegd en erboven verrees een kerk.

In de zevende eeuw werden deze relikwieën uit angst voor de oprukkende moslims in veiligheid gebracht, eerst naar Constantinopel, later naar Rome. Daar werden ze begraven in de San Lorenzo furie le Mura (Sint-Lautentius-buiten-de-muren). Zodra de sarcofaag van Laurentius (10 augustus) geopend werd, schoven de beenderen van Romes eigen martelaar-diaken op om plaats te maken voor die van Stefanus.

Feestdag: 26 December.
Uit: Heilige in de Lage Landen

Mededeling van de financiële administratie

Sinds de oprichting van de RK Parochie Bron van Levend Water (2016) zijn er al diverse veranderingen cq aanpassingen doorgevoerd in de financiële administratie. Onder andere bij de bankrekeningen.

We zijn inmiddels een aantal jaren verder en sinds half oktober zijn ook de automatische incasso's onder een contract opgenomen. Bij de afschrijving van een automatische incasso zullen sommige parochianen derhalve een andere omschrijving zien.

Uw bijdrage blijft uiteraard ten goede komen aan de locatie aan welke u de opdracht heeft gegeven.

Mocht u vragen hierover hebben dan kunt u terecht in kantoor locatie Heiloo, 's ochtends van 9.00 tot 12.00 is ondergetekende aanwezig.

Met vriendelijke groet, Astrid Wiebering - Vlaar

Kerststallenexpositie Jacobuskerk Akersloot

Voor het derde jaar gaan we een expositie van kerststallen organiseren. We mochten vorig jaar zo'n 400 mensen begroeten en vele enthousiaste reacties. Dit jaar worden er weer meer dan 100 kerststallen opgesteld. Stuk voor stuk bijzondere exemplaren.

We krijgen weer de beschikking over de prachtige collectie kerststallen van Gerda de Jong en enkele parochianen. De kerststallen die ingebracht worden krijgen een mooie plek achter in onze RK kerk. Elk jaar haalt Gerda een deel van haar verzameling van zolder. Altijd verrassend welke mooie, bijzondere exemplaren te voorschijn komen. Tevens zijn de iconen van Thea Groen te bewonderen. Ook de kerststal uit 1903 is te bewonderen die vroeger in de Jacobus school stond.

Een traditie is, dat de Jacobus kerk van Akersloot met de Kerst wordt versierd. Een van de parochianen stelt bloemen beschikbaar. Daar worden prachtige boeketten van gemaakt, mooie kerst arrangementen of een subtiel stilleven.

De kerk is zeker een bezoekje waard. U bent van harte welkom in de Jacobus kerk, ingang

Julianaweg Akersloot.

Open van 25 dec. tm 3 jan.

1ste en 2de Kerstdag, nieuwjaarsdag, zondag 27 dec. en 3 jan. geopend van 12 tot 16 uur!

Overige dagen van 13.30 tot 16 uur.

Toegang is gratis! Mondkapje verplicht.

PS, heeft U thuis ook een bijzondere kerststal / kerstgroep, toepasselijke borduurwerkjes, engel-tjes of van die kleine huisjes om een kerstdorp van te maken horen we U graag.

Namens het werkgroepje,
Gerard Kaptein 065714047



Rond de waterput: seizoen 2020-2021



Voor de tweede helft van het seizoen 2020-2021 heeft de commissie 'Rond de Waterput' gelukkig weer een heel aantal activiteiten kunnen plannen. Ze zijn opgenomen in een nieuw programma-boekje, dat half januari verspreid gaat worden. Voor alle activiteiten geldt dat de deelname beperkt is en u zich tevoren op moet geven! Aanwijzingen daarvoor vindt u in het boekje bij ieder programmaonderdeel.

Hieronder alvast een item uit het programma.

Fiorettiverhalen op muziek

Frans Moussault, musicus, en Rob Hoogenboom, franciscaan, vertellen verhalen uit 'De Fioretti' over de richting in je leven, over verbondenheid met de schepping en over omgaan met leed. Met zijn basklarinet geeft Frans Moussault kleur aan de verhalen. Hij neemt je mee naar de diepere lagen van deze vertellingen. Zijn klanken raken



en vervullen de ziel. Frans Moussault speelde met het BBC Symphonie Orkest,

het Koninklijk Concertgebouw Orkest, Chris Hinze en in juni speelt hij in Tokio met het Japans Filharmonisch Orkest het aan hem opgedragen basklarinet concert van Somei Satoh (wereldpremière).

Rob Hoogenboom was eerder studentenpastor, coördinator van La Verna en minister provinciaal van de Franciscanen in Nederland.

De Fioretti zijn bloemrijke verhalen over Franciscus van Assisi. Een eeuw na de dood van Franciscus zijn ze door een anoniem gebleven broeder opgetekend.

U bent van harte welkom om deze vertelling bij te wonen op woensdag 27 januari, 19.30 – 20.30 uur, in de Willibrorduskerk te Heiloo. Opgave via 072 5330906 of willibrorduskerk@rk-bronvanlevendwater.nl

Bijdrage: € 3,- per persoon.

Eindelijk priester

Vorige week zaterdag, 31 oktober, mocht ik door gebed en handoplegging van bisschop Jan Hendriks in Haarlem de priesterwijding ontvangen. Behalve een aantal priesters waren er maar dertig kerk-gangers bij aanwezig, maar toch was de intensiteit er niet minder om. Omdat ik de enige wijdeling was, kon de bisschop een persoonlijke preek houden. Toen ik plat ter aarde moest liggen, tijdens de litanie van alle heiligen, voelde ik me wel alleen. Daar lig je dan, op een koude kerkvloer... maar goed. Alle heiligen worden aangeroepen en je mag ervan uitgaan dat die hun werk beginnen te doen nog voordat je weer bent opgestaan... En dan word je gewijd... je legt je handen in de handen van de bisschop, je handen worden gezalfd en als sluitstuk komen de aanwezige priesters je de handen opleggen... Het heeft een diepe indruk op me gemaakt, maar zeker ook op de mensen in de kerk en op de vele mensen die er niet bij konden zijn maar via YouTube de viering hebben gevolgd. Dat

bleek wel uit het grote aantal reacties dat ik na de viering kreeg.

Ook de eerste Mis, in de Sint Victorkerk in Obdam, ging niet onopgemerkt voorbij. Veel mensen hebben gekeken via de livestream, want ook hier mochten maar dertig mensen in de kerk zitten. Die dertig kerk-gangers konden zien hoe mooi de kerk versierd was. Toen mijn vader de kerk binnenkwam schoot hij vol, omdat dat allemaal was gedaan voor mij... Hij kon het zich nauwelijks voorstellen. Ook voor mijzelf had die eerste Mis iets onwerkelijks. Daar sta je dan achter het altaar en spreekt zomaar de consecratiewoorden uit, terwijl je brood en beker opheft... Wie ben ik, dat ik dat doen mag... Het is trouwens nog steeds een beetje onwennig voor mij, het opdragen van de Mis, daarom zullen de koster mij voorlopig bij het altaar assisteren. Nico Knol sprak mooie woorden tijdens de preek en ook Win Bijman, de voorzitter van de Parochie-

raad, hield een waarderend toespraakje, waarbij hij een diepe buiging voor me maakte. Zoiets hoeft natuurlijk niet. Ik ben ook maar een mens die zijn best doet, er wat van probeert te maken maar ook wel eens een steek laat vallen. Toch voel ik me gevleid door al die loftuitingen en ik ben heel blij dat de onderlinge samenwerking goed is.

De week voorafgaand aan de priesterwijding, maar ook nog de hele week daarna kwamen er kaarten, telefoontjes en e-mailtjes binnen van mensen die mij feliciteerden met de wijding. Sommige mensen hadden een kaart in braille laten omzetten, anderen hadden er een afbeelding in reliëf op geplakt, en altijd stonden er veel hartelijke woorden op waaruit betrokkenheid en belangstelling bleek. Er waren opvallend veel kaarten uit Heiloo bij. Het is alweer vijftien jaar geleden dat ik stage liep in de Willibrorduskerk, maar veel parochianen zijn mij blijkbaar nog niet vergeten. Ook bij mijn ouders en in mijn huis in Egmond a.d. Hoef zijn veel

kaarten binnengekomen. Het was hartverwarmend. Graag wil ik jullie allen bedanken voor jullie gebed en jullie goede wensen.

De feestelijkheden na de Priesterwijding waren uiteraard nogal kleinschalig, maar daardoor was het extra mooi om zoveel blijken van medeleven te ontvangen.

Bert Glorie



Doopvont verhuisd

De doopvont van de parochiekerk H. Adelbertus in Egmond-Binnen is verhuisd naar de abdijkerk van het Benedictijner klooster. Dat was een hele klus die de nodige voorbereiding heeft gekost. Het object was namelijk topzwaar, veel gewicht en breekbaar. De familie Beentjes heeft drie generaties sterk prachtig werk verricht, waarbij ook nog hulp van derden aanwezig was. Hierbij een statieportret na plaatsing.

Broeder Thijs, Abt



Herinneringsbrieven Kerkbalans

We leven inmiddels al in december en achter de schermen wordt alweer hard toegewerkt naar actie Kerkbalans 2021. Voor dit jaar is er een mooi thema bedacht:

“Geef vandaag voor de Kerk van morgen”.

Meer informatie hierover leest u in de folder die in januari weer bij u in de bus zal vallen. In dit stukje wil ik nog even refereren aan de herinneringsbrieven die wij in oktober hebben verstuurd. Het blijft nooit leuk om dit te doen maar toch willen wij, degenen die hebben gereageerd middels een telefoontje, een mail, een invulling voor een automatische incasso, een overmaking per bank, een contante bijdrage, hartelijk bedanken. Mede door de coronacrisis heeft de kerk behoorlijke inkomsten moeten missen. Vieringen die niet doorgingen, vieringen met maximaal 30 mensen, het is niet veel maar we zijn blij dat we dit wel hebben kunnen realiseren.

2020, een heel hectisch jaar, pastor Helsloot die met emeritaat is gegaan, pastoor Paul Bindels die het stokje heeft overgenomen. Een zeer bewogen jaar voor hem: zijn

priesterwijding die door de corona werd uitgesteld maar die gelukkig begin september wel door kon gaan. Een nieuwe pastoor met nieuwe ideeën; onder andere het opstarten van de woensdag-vrijdagmorgen viering. En die aardig vol zitten, iedere week weer. Het bedenken van een zaterdagavond viering is inmiddels ook in volle gang echter kon de eerste viering, wegens verscherpte maatregelen, in november niet doorgaan. Maar ook de zaterdagavond viering zal ooit komen.

Voor nu is het teveel om alles te benoemen maar dat de kerk/wij aan de toekomst denken dat moge duidelijk zijn.

In de folder, en in de brief voor actie Kerkbalans 2021 zult u voor het eerst een QR code zien. We zullen maar zeggen dat we met het aanbieden van deze code met de tijd meegaan. Een QR code ziet u steeds meer, deze code kunt u, als u de app QR code reader hebt geïnstalleerd, met uw mobiele telefoon scannen, daarna komt u in een beveiligde omgeving terecht, u tikt het be-

drag in dat u wilt betalen en nadat u uw akkoord heeft gegeven, wordt dit bedrag van uw bank afgeschreven en is uw betaling gedaan. Mocht u dit willen doen maar u heeft geen idee hoe u dit moet aanpakken dan kunt u natuurlijk altijd even in kantoor Heiloo vragen voor hulp.

Op de Kerkbalansbrief ziet u op de achterkant het automatische incasso formulier. Dit kunt u invullen en retourneren, maar natuurlijk kunt u nog gewoon via internetbankieren, maar ook via uw overschrijvingsformulieren, een bijdrage overmaken.

Alvast hartelijk dank voor uw bijdragen en laten we met zijn allen hopen dat 2021 weer een “normaler” jaar wordt dan 2020.

Hartelijke groet,
Astrid Wiebering –Vlaar



Gods' window

Jaren geleden maakten mijn vrouw en ik, met dochter en haar vriendin een rondreis door Zuid-Afrika. Zoals (bijna) iedere toerist bezochten wij het Krugerpark en reden we vervolgens over de z.g. panoramaroute richting kust en Kaapstad. Maar eerst – aldus de reisgids- dienden we nog een bezoek te brengen aan een zeldzaam natuurwonder dat luisterde naar de naam: Gods' Window.

Vol verwachting trokken we die dag onze wandelschoenen aan en volgden we vanaf het parkeerterrein de bordjes dwars door een groot bamboebos. Het miezerde wat, het voetpad lag vol plassen. Maar na zo'n drie kwartier hield het bos plotseling op en bevonden we op een afgebakende uitzichtplek aan de rand van een peilloos diepe kloof. Tenminste, dat vermoedden we. Want eigenlijk zagen we vóór ons vanwege een dichte mist helemaal niets! Het 'venster van God' bleek vandaag gesloten! Pas veel Later, terug in Nederland, zag ik op internet wat we allemaal gemist hadden: een paradijselijk groen heuvellandschap, zover als het oog reikte.....!

Toen ik onlangs gedwongen was om rust te nemen en de tijd kreeg om terug te kijken op mijn leven, zag ik a.h.w. het landschap voor me waar ik mijn leven lang doorheen ben getrokken. Heuvels en dalen, mee- en tegenwind, talloze gebeurtenissen uit mijn leven trokken als een soort panorama voorbij. En ik vermoedde soms verbanden of overeenkomsten. Maar dikwijls ook niet. Ik voelde geen angst of boos-

heid over wat mij was overkomen. Eerder een gevoel van dankbaarheid jegens de talloze mensen met wie ik al die gebeurtenissen in het verleden heb mogen delen. Ik ontdekte zo dat er ruimte voor dankbaarheid ontstaat, als je leert leven met het besef van de ander. Wat betekenen jij eigenlijk voor mij? Dankbaar-zijn wil zeggen: Jij bent van betekenis voor mij, vroeger of nu, waardoor mijn leven inhoud, zin en waarde heeft gekregen.

Hoe zou het toch komen, dat veel mensen bij het zien van prachtige natuur een religieuze ervaring krijgen? Natuur schept afstand tussen jou en dat wonderlijke 'andere' waar je niet mee samenvalt. Tegelijk voel je je opgenomen in 'iets dat groter is dan jijzelf', dat je niet kunt beheersen noch naar je hand zetten. Daarom noemen gelovige mensen God ook wel een groot mysterie, dat ons bestaan overstijgt en tegelijk veilig omvat en beschermt. Het behoedt je niet voor onheil of verdriet. Maar het zal je kracht en goede moed geven, om door het landschap van je leven te trekken met een gevoel van zin en dankbaarheid.

Met kerstmis vieren we, zo geloof ik, dat God opnieuw zijn venster wijd open naar ons mensen zet. Onafgebroken laat Hij zien wat wij voor Hem betekenen. Betekent Hij ook iets voor ons? Zelfs als onze wereld op 25 december potdicht zit van de mist is er nog niets verloren. Het venster gaat weer open. Daar kun je op rekenen!

Bill van Schie



Drie bronnen pelgrimstocht

Het moet al twee jaar geleden zijn. Op een middag werd ik buiten op het kerkplein aangesproken door een groepje mensen die met belangstelling naar het labrynt keken. Zij vertelden dat ze bezig waren met het uitstippelen van een wandelroute door Heiloo en Egmond. Het zou een soort oefenroute worden, die men kon lopen ter voorbereiding van een officiële route in Turkije. Deze route, ook wel Sufi Trail genoemd, loopt dwars door Anatolia en voert door grote steden en lieflijke dorpjes, vergelijkbaar met de Camino naar Santiago de Compostella. Het is een moderne versie van de oude pelgrimage naar Jeruzalem en Mekka. De route start in Istanbul en eindigt na veertig dagen in Konya bij de tombe van Mevlana Rumi.

Lange tijd vernam ik niets meer, totdat er dit voorjaar een delegatie van de Stichting Sufi Trail in het Willibrordushuis langs kwam. Zij waren van plan om onze kerk en het labrynt op te nemen in de wandelroute. Bovendien was het door alle corona-beperkingen eigenlijk niet meer mogelijk om op reis te gaan naar Turkije en daar de grote pelgrimstocht te lopen. De oorspronkelijke oefenroute door Heiloo en Egmond werd daarom een alternatief: een tocht van 22,6 kilometer langs drie heilige bronnen, drie kloosters en een labrynt, die je veertig keer kunt lopen, zodat je in totaal 904 kilometer aflegt, de langste pelgrimsroute van Nederland.

Vandaag zijn twee bestuursleden van de Stichting, Sedat en Iris, op bezoek om kennis te maken met pastoor Bindels. In de Kerkstraat ontmoeten we elkaar, op gepaste afstand. Sedat vertelt dat de Sufi Trail in Turkije, net als de tocht naar Santiago de Compostella, door allerlei mensen vanuit verschillende levensovertuigingen gemaakt wordt. Zelf heeft Sedat, als moslim, ooit de pelgrimstocht naar Santiago gemaakt. Bijzonder daarbij is, dat hij tevoren van bisschop Punt de pelgrimszegen heeft gekregen. De bisschop zag zijn pelgrimage als een teken van dialoog en vrede tussen de godsdiensten. De

pelgrimsroute in Heiloo en Egmond gaat voor het merendeel langs christelijke heiligdommen en ook hier wordt naar verbinding en ontmoeting gezocht van mensen met verschillende religieuze achtergronden.

Iris laat een pelgrimspakket zien, dat speciaal is samengesteld voor de 40-daagse route: hierin onder andere een startvaantje, een pelgrimspet, een wenssteen en natuurlijk de wandelgids. Daarin staat de hele route beschreven, met mooie foto's en talloze tips voor onderweg. De tweede helft van de gids vormt een soort dagboek, voor elk van de veertig dagen twee bladzijden met een gedachte of mantra voor de wandeling en plaats voor stempels en eigen notities. We spreken af dat wandelaars ook in onze kerk een stempel kunnen halen. Dan komt de vraag naar voren of het mogelijk zou zijn dat enkele malen per jaar hier in de kerk de pelgrimszegen wordt gegeven. Pastoor Bindels spreekt af om daar begin volgend jaar verder over te praten.

Tot slot krijgen de bezoekers nog een rondleiding door onze gebouwen. Ze zijn onder de indruk van de kerk en blij met de mogelijkheid dat pelgrims hier 's morgens in het Stiltecentrum terecht kunnen. Onze kerk ligt immers bij het start- en eindpunt van de route, station Heiloo. Dan valt het oog van Sedat op het grote Atlas van de Bijbel, die altijd op het schrijftafeltje in het Stiltecentrum ligt. Hij ligt opengeslagen op bladzijde 474, een hoofdstuk over de tweede reis van Paulus, een reis vanuit Antiochië, in het huidige Syrië door de landstreken van het huidige Turkije en Griekenland. Hij kijkt bij verrast en wijst: een deel van de reis van

Paulus loopt door Anatolië, door precies hetzelfde gebied als de officiële Sufi Trail. En zo komen we ook deze middag weer uit bij het begin.

Marieke Hoetjes

PS wilt u meer weten of de tocht zelf gaan lopen: www.sufitrail.nl



Veel gestelde vragen over Kerstmis

Er zijn vele vragen over de mogelijkheden hoe we, gezien de Corona maatregelen, dit jaar Kerstmis kunnen en mogen vieren.

Het Bisdom heeft de volgende vragen en antwoorden op een rijtje gezet.

Deze zijn gepubliceerd op de website van het Bisdom op donderdag 26 november.

Het kan zijn dat de antwoorden op het moment van verschijnen van dit parochieblad aangepast zijn.



Met Kerstmis in het vooruitzicht zijn veel parochies volop bezig met de voorbereidingen om tijdens de feestdagen zo veilig en tegelijk zo waardig mogelijk te kunnen vieren. Dit levert een aantal vragen op in relatie tot het [protocol 'Kerkelijk leven op anderhalve meter'](#). De antwoorden worden hieronder gegeven.

Is er al iets te zeggen over het maximaal toegestane aantal kerkgangers met Kerstmis?

Daar is helaas nog niet met zekerheid iets over te zegen. Net als de overheid maken de bisschoppen zich zorgen over de huidige ontwikkeling in de cijfers van Covid-19. Deze geven op dit moment nog geen aanleiding tot hoop dat veel meer gelovigen dan het huidige aantal van 30 kunnen deelnemen aan de vieringen met Kerstmis. De overheid heeft aangegeven dat rond 8 decem-

ber bekend zal worden gemaakt of de algemene richtlijnen voor samenkomsten met groepen met het oog op Kerstmis en Oud en Nieuw wel of niet versoepeld kunnen worden.

De bisschoppen vragen daarom op dit moment aan de parochies zich voor te bereiden op het vieren van Kerstmis met maximaal 30 aanwezigen, inclusief kinderen, exclusief bedienaren, per viering, maar met de mogelijkheid om op te schalen naar een hoger aantal als de Covid-19 cijfers daar half december aanleiding toe geven.

De R.-K. Kerk blijft hierover in gesprek met de overheid en houdt uiteraard de parochies van nieuwe ontwikkelingen op de hoogte.

Komt er ruimte voor openluchtvieringen en/of herders-tochten en dergelijke?

De huidige overheidsregel is dat men buitenshuis met maximaal vier personen van verschillende huishoudens een groep mag vormen. De lokale overheid (gemeente, veiligheids-regio) kan hiervan afwijken en voor religieuze bijeenkomsten plaatselijk ontheffing op deze algemene overheidsregel verlenen. Dit betekent dat in beginsel openluchtvieringen, herders-tochten, processies en dergelijke buiten niet plaats kunnen vinden, tenzij de plaatselijke parochie hiervoor van haar lokale overheid uitdrukkelijk toestemming heeft gekregen.

Op 18 november heeft de overheid nieuwe regels gepubliceerd over zingen. Wat betekent dit voor zingen in de R.-K. Kerk en voor koren?

Omdat een verhoogd besmettingsrisico door zingen niet kan worden uitgesloten heeft de overheid zingen in een groep (van twee personen of meer)

vanaf 19 november 2020 verboden. Vanuit het oogpunt van godsdienstvrijheid is zingen tijdens vieringen in de kerk niet verboden, maar wordt aangeraden zeer voorzichtig te zijn.

De regels in de R.-K. Kerk blijven ongewijzigd, dat betekent dat tijdens vieringen geen samenzang plaatsvindt en zang slechts is toegestaan door één cantor of enkele zangers, zoals in het protocol 'Kerkelijk leven op anderhalve meter' is vastgelegd.

Oefenen door amateurkoren valt onder de algemene overheidsregel van zingen in een groep. Amateurkoren kunnen daarom niet bij elkaar komen om te oefenen.

Per 1 december is een mondkapje in publieke ruimtes verplicht, maar dit geldt niet voor gebedshuizen. Wat betekent dit voor de R.-K. Kerk?

Het eerder door de bisschoppen gegeven dringend advies, dat aanwezigen een mondkapje dragen tijdens de viering, blijft gelden. Bij voorkeur wordt het mondkapje alleen afgedaan tijdens het ontvangen van de Heilige Communie.

Wat is het advies met betrekking tot verwarming van de kerkgebouwen?

Verwarming van het kerkgebouw door middel van radiatoren en vloerverwarming is mogelijk, ook tijdens de eredienst;



Lees verder op de volgende bladzijde

heteluchtverwarming mag alleen vóór de viering aan, moet tijdens de viering worden uitgezet en aanwezigen dienen altijd op tenminste drie meter afstand te blijven van de vloerroosters.

Hoeveel tijd moet er tussen twee opeenvolgende vieringen worden aangehouden?

Om het risico op besmettingen te minimaliseren is het dringende advies om tussen twee vieringen contact-

oppervlakken goed schoon te maken en de kerk daarna te luchten/spuien. Luchten/spuien betekent dat ramen, luiken en deuren zodanig tegenover elkaar worden opengezet dat een flinke luchtstroming of –circulatie door de ruimte ontstaat. Tijdens het luchten/spuien mogen er geen mensen aanwezig zijn in de ruimte. Het advies is om tussen verschillende vieringen tenminste twee uur aan te houden om te luchten.

Hoeveel mensen mogen een uitvaart bijwonen?

Uitvaarten mogen vanaf 19 november door maximaal 100 personen worden bijgewoond. Dat geldt ook voor uitvaarten in de R.-K. Kerk, mits in het kerkgebouw waar de uitvaart plaatsvindt anderhalve meter afstand tussen de aanwezigen in acht kan worden genomen. Voor alle andere vieringen blijft voorlopig het aantal van maximaal 30 aanwezigen gelden.



Locatie H. Willibrordus

Lief en Leed

Overledenen

Anna Maria Laan-Schipper

* 20-02-1930 †05-11-2020

Emerentiana Susanna Maria (Emmie) Wiebering-Dekker

* 30-01-1938 †08-11-2020

Gerardus Johannes (Gerard) Bakker

* 15-05-1929 †12-11-2020

Adelbertus Simon (Adelbertus) Bijpost

* 29-06-1935 †13-11-2020

Marcelinus Jozef (Marcel) Meijering

* 13-06-1959 †19-11-2020

Hendricus Meinardus (Harry) Klaver

* 31-08-1941 †26-11-2020



Voor de familie en nabestaanden bidden wij om kracht en troost. Wij wensen hen sterkte toe bij dit verlies.

Drukke decembermaand voor de Caritas Werkgroep Heiloo

Zoals elk jaar is de decembermaand voor de CWH de drukste maand van het jaar. Diverse jaarlijkse terugkerende acties, maar dit jaar ook extra activiteiten. De verregaande gevolgen van de allesoverheersende pandemie vragen veel van de mentale veerkracht van vooral de kwetsbaarsten in onze samenleving, of zij die dat opeens zomaar geworden zijn. Wij als Caritas willen omzien naar iedereen en, samen met diverse andere vrijwilligersorganisaties, actief om ons heen kijken en samen iemands lichtpuntje zijn. Armoede is ook gewoon onderdeel geworden van onze mooie samenleving in Heiloo waar wij niet onze ogen voor mogen sluiten. Schaamte en schroom is helaas voor velen een forse drempel. Wij willen graag ieder de hand reiken om over deze drempel heen te stappen!

In de vorige editie heeft u uitgebreid kunnen lezen over onze kerstactiviteiten en middels een korte update passeren ze nog even:

Kerststukjes

Na de eucharistievieringen van vrijdag 18-12, 09.30 en zondag 20/12, 10.00 zult u in de Kerkstraat met kerststukjes gedekte tafels aantreffen. Twee leden van de Caritas Werkgroep nodigen aanwezigen uit om deze gratis kerststukjes eens langs te brengen bij iemand waarvan u denkt of vermoedt dat daar een stukje eenzaamheid aanwezig is.



Kerstpakketten

Wij maken van zelf ingekochte artikelen, aangeleverde kerstpakketten en gedoneerde goederen kerstpakketten die specifiek worden samengesteld op een gezinssituatie. Vanaf woensdag 16/12 gaan wij deze pakketten weer persoonlijk bezorgen bij mensen waarvan wij alleen weten dat ze zeer welkom zijn. Mocht u een bijdrage

willen doen, of iemand weten die volgens u daarvoor ook in aanmerking komt, dan hopen wij dat u in de gelegenheid dit tijdig aan ons te laten weten. Afgeven kan bij het secretariaat in de Willibrorduskerk, of wij halen het bij u op! Dan graag een belletje naar 072-5337408 of een email naar cwh.heiloo@gmail.com Alvast zeer bedankt!

Kerstextraatje Minima

De brieven voor aanmelding zijn verstuurd en de financiën staan in de startblokken. Ook dit jaar is het adressenbestand weer gegroeid. Caritas/PKN doen hun uiterste best om alles naar behoren te laten verlopen..

Uw steun is goud waard

Onze werkzaamheden beperken zich uiteraard niet tot de decembermaand. Het hele jaar kan een, in acute nood geraakte medemens, rekenen op onze directe hulp. Wij kunnen ons goede werk alleen verrichten dankzij steun van vele parochianen en inwoners van Heiloo. In deze editie vind u daartoe een speciale flyer waarin wij wat meer over ons en ons werk vertellen. Van harte aanbevolen!

Extra activiteiten Mondkapjesactie

Samen met de FB-groep 'Help elkaar in Heiloo' zijn wij begin november een actie opgestart voor gratis, herbruikbare, mondkapjes. Zoals verwacht gaan deze vanaf 01/12 verplicht worden. Bestellen kan anoniem en ze worden op maat voor u gemaakt.

Sintactie 'Sandra&Boet'

De eerste week van december worden een aantal gezinnen in Heiloo verblijdt met een grote cadeauzak van de Sint. Wij ondersteunen dit jaar deze mooie, jaarlijkse, actie en stoppen ook wat in elke zak. Sandra strekt al jaren "een hand uit naar de arme" en wij doen daar van harte aan mee. Sandra bekommert zich om die mensen en gezinnen die het wat minder getroffen hebben in ons dorp.

Middels het deelnemen aan deze, kleinschalige, acties willen wij als CWH meer samenwerken (eendracht maakt macht) en kenbaar maken dat wij er zijn voor iedereen. Wij willen graag gevonden worden!

Rest mij nog u fijne feestdagen te wensen, hoe ze er ook uit mogen zien.

Namens de CWH, Theo van Diepen

Liturgisch rooster parochie bron van levend water en Corneliusparochie

Datum	H. Willibrordus Heiloo Zondag 10.00	H. Jacobus Major Akersloot Zondag 10.00	H.M.M. Alacoque Egmond Zaterdag 19.00 of Zondag 10.00	H. Cornelius Limmen Zaterdag 19.00 en Zondag 10.00
Zaterdag 19 dec. 4 ^e zondag Advent			W&C-viering o.l.v. parochianen Hoeverture	
Zondag 20 dec. 4 ^e zondag Advent	W&C-viering H. Hudepohl Herenkoor	Eucharistie P. Bindels		W&C-viering J. Olling
Donderdag 24 dec. Kerstavond	16.00 Eucharistie P. Bindels Dameskoor 21.00 Eucharistie P. Bindels De Brug	19.00 W&C-viering H. Hudepohl 22.00 W&C-viering H. Hudepohl	17.00 Eucharistie N. Mantje in het Steunpunt EB 19.00 Eucharistie N. Mantje Hoeverture	
Vrijdag 25 dec. Kerstmis	10.00 Eucharistie H. Helsloot D+H-koor	10.00 W&C-viering o.l.v. parochianen	10.00 Eucharistie N. Mantje Soli Deo Gloria	
Zaterdag 26 dec. 2 ^e Kerstdag	10.00 Eucharistie P. Bindels Herenkoor	10.00 W&C-viering H. Hudepohl	10.00 Eucharistie N. Mantje	
Zondag 27 dec. H. Familie	Eucharistie P. Bindels Vocaal Ensemble	W&C-viering H. Hudepohl	Eucharistie N. Mantje Soli Deo Gloria	
Donderdag 31 dec. Oudjaar	19.00 Eucharistie P. Bindels De Brug	19.00 Gebedsviering H. Hudepohl	19.00 Eucharistie N. Mantje Hoeverture	
Vrijdag 1 jan. Nieuwjaar 2021	10.30 Eucharistie H. Helsloot Dameskoor		10.00 Eucharistie N. Mantje Soli Deo	
Zaterdag 2 jan. Driekoningen			Eucharistie P. Bindels Hoeverture	
Zondag 3 jan. Driekoningen	Eucharistie P. Bindels	W&C-viering H. Hudepohl		
Zaterdag 9 jan. Doop van de Heer				
Zondag 10 jan. Doop van de Heer	Eucharistie N. Mantje	Eucharistie H. Helsloot	Duifjesviering H. Hudepohl Soli Deo Gloria	
Zaterdag 16 jan. 2 ^e zondag d.h.j.				
Zondag 17 jan. 2 ^e zondag d.h.j.	Eucharistie P. Bindels	Oec. Viering H. Hudepohl	Oec. viering OKK N. Mantje	

Liturgisch rooster parochie bron van levend water en Corneliusparochie

Zaterdag 23 jan. 3 ^e zondag d.h.j.				
Zondag 24 jan. 3 ^e zondag d.h.j.	Eucharistie P. Bindels	W&C-viering o.l.v. parochianen	Eucharistie N. Mantje Soli Deo Gloria	
Zaterdag 30 jan. 4 ^e zondag d.h.j.				
Zondag 31 jan. 4 ^e zondag d.h.j.	W&C-viering o.l.v. parochianen	W&C-viering H. Hudepohl	Eucharistie N. Mantje Soli Deo Gloria	
Zaterdag 6 feb. 5 ^e zondag d.h.j.			Eucharistie P. Bindels Hoeverture	
Zondag 7 feb. 5 ^e zondag d.h.j.	Eucharistie P. Bindels	W&C-viering H. Hudepohl		
Zaterdag 13 feb. 6 ^e zondag d.h.j.				
Zondag 14 feb. 6 ^e zondag d.h.j.	Eucharistie H. Helsloot	Eucharistie P. Bindels	Eucharistie N. Mantje Soli Deo Gloria	

Vieringen door de week

H. Willibrordus Heiloo

Eucharistieviering woensdag 09.30 uur
Eucharistieviering vrijdag 09.30 uur

Steunpunt Egmond Binnen

Eucharistieviering woensdag 09.30 uur

H.M.M. Alacoque Egmond aan den Hoef

Eucharistieviering donderdag 09.30 uur
Rozenkransgebed vrijdag 09.00 uur
Eucharistieviering vrijdag 09.30 uur

NOTA BENE

Voor de vieringen, juist ook rond de kerst, is aanmelding of reservering vereist.

Zoals het er nu naar uitziet mogen er maar 30 kerkgangers aan een viering deelnemen en zullen de meeste parochianen dus helaas geen (kerst)viering bij kunnen wonen.

Sommige vieringen zullen worden opgenomen en zijn op YouTube terug te zien.

U vindt hier informatie over op de website www.rk-bronvanlevendwater.nl

Om bovenstaande reden is ditmaal het liturgierooster van de Corneliuskerk dan ook niet ingevuld.



Caecilia feest in de kerk

Zondag 22 november vierden we feest in de kerk.

Twee dames van het St. Caecilia dameskoor kregen een onderscheiding. Deze onderscheiding wordt door de Nederlandse Sint Gregorius Vereniging (NSGV) beschikbaar gesteld aan personen die een lange staat van dienst hebben als koorzanger, ongeacht bij welke parochie men zingt en/of gezongen heeft.

Het zangkoor leefde er intens naar toe. Maar door de Corona regels, moeten we het feestje later vieren.

Dat weerhield ons er niet van om deze zondag 'uit te pakken' voor de twee feestelingen.

Mevr. Jeanne Wijnkoop reikte de onderscheidingen uit. Mevr. Zana Naidionova besteedde alle aandacht aan de uitvoering van de viering en twee koorleden zongen samen een prachtige mis, waarin ook mooie liederen waren opgenomen op verzoek van de feestelingen.

Ondanks het virus toch een groot feest.

Ina Schrama

Dank, dank aan iemand voor zoveel inzet.....

Al 40 jaar een heel trouw koorlid.

Als sopraan verras je ons vaak met je prachtige stem.

Ina begon te zingen in Vijfhuizen in de St. Augustinuskerk in 1974 en bleef daar tot 1989 het koor ondersteunen als sopraan.

In 1989 kwam zij naar Heiloo en werd lid van het Oecumenische koor tot 1995.

Daarna werd zij in 1995 lid van ons St. Caeciliakoор. Een prachtige sopraan, maar vooral een zeer prettig koorlid. Uitvaarten, huwelijken, zondagsmis... Ina was er. 40 Jaar lang zingen voor de Heer.... Dat deed Ina en wij genieten mee. Dank je wel Ina, namens zoveel mensen die van je genieten hebben. Ik wens dat je nog lang bij ons blijft.....

Thea Adrichem

Al vijftig jaar een trouw koorlid. Ook sopraan. In 1995 ging Thea, zo zeggen de annalen, op het koor, waar ook Ina op zat, het Oecumenische koor in Heiloo en in 2000 werd zij lid van het St. Caecilia koor.

Sopraan in hart en nieren. Thea geniet enorm van de bijeenkomsten van de koorleden. Vooral het koffiedrinken na de mis is voor de Thea erg belangrijk. Dan immers ontmoeten ze elkaar.

Binnenkort gaan de dames samen met ons feestvieren, als de corona onder de duim is.

We hopen nog lang van de 2 dames te mogen genieten.

Dank, dank voor jullie inzet, de gezellige uurtjes en jullie mooie stemmen.

En blijf bij ons!!!!

Herma Out
voorzitter/secretaris



Reserveringskaarten Kerstmis

Zoals het er nu naar uitziet mogen er de komende tijd slechts 30 kerkgangers aan een viering deelnemen. **Dit is inclusief kinderen.**

Om dit enigszins op te vangen zijn er dit jaar VIJF Kerstvieringen voorbereid in de Willibrorduskerk: de kerstvieringen zijn op Kerstavond, 24 december om 16 uur en om 21 uur,

op Eerste Kerstdag 25 december om 10 uur,

op Tweede Kerstdag 26 december om 10 uur en

op 'Derde' Kerstdag 27 december om 10 uur.

Voor al deze vieringen zijn reserveringskaarten vereist.

Deze zijn **alleén** te verkrijgen na afloop van de zondagsvieringen van **13 en 20 december.**

(Dus dit maal niet via het secretariaat).

U kunt slechts reserveren voor één van de vijf kerstvieringen. Per persoon kunt u voor een viering hooguit twee kaarten afhalen.

De reserveringskaarten voor de Kerst kosten 2 euro per stuk. De opbrengst komt ten goede aan de Caritas Werkgroep Heiloo en de Advents-actie.

Ook voor de Oudejaars- en Nieuwjaarsviering op 31 december en 1 januari kunt u op 13 en 20 december een kaart afhalen.

Helaas zullen dus vele parochianen dit jaar geen kerstviering kunnen bijwonen. Hoe goed we de kaarten ook proberen te verdelen, er zijn in totaal slechts 150 mensen die één keer naar de kerk kunnen komen op Kerst. Ter vergelijking: vorig jaar verwelkomden we tijdens de kerst ruim 900 kerkgangers.

Van enkele vieringen zullen opnames worden gemaakt, deze zijn terug te kijken op YouTube. U vindt hier informatie over op de website www.rk-bronvanlevendwater.nl



Schoenendoosactie 2020

In oktober zijn we van start gegaan met de 26^e actie schoenendoos! We hoopten met de werkgroep op 150 dozen. Want ja.... Corona, bij veel mensen minder inkomen en best moeilijke tijden. Maar wat kwam deze schoenendoosactie bij veel mensen als een blij gebeuren om iets te doen en iets te geven.

Ongelofelijk wat er allemaal binnenkwam: lapjes voor tasjes; zeep; knikkers; knuffels; tennisballen voorzien van een leuke glimlach; dozen en spelletjes; ge-

haakte knikkerzakken met knikkers en ga zo maar door. En, niet te vergeten, enthousiasme van zoveel mensen. Maar ook héél véél geld. En dat alles in kleine hoeveelheden en grote hoeveelheden; allemaal geweldig! Iedereen enorm bedankt voor alle bijdragen.

Op woensdag 2 december zijn we met drie auto's, gevuld met in totaal 216 dozen, naar Purmerend gereden. Daar is een verzamel-punt waar vandaan de dozen naar een groter inzamel-punt gaan. Daar worden

ze klaargemaakt om op transport te gaan naar landen in de wereld waar ze hard nodig zijn om kinderen blij te maken. Kinderen die in veel moeilijker omstandigheden leven dan wij; niets hebben om een beetje blij van te worden.

De dozen gaan op weg naar Moldavië en daar zullen we er 216 kinderen blij mee kunnen maken. Nogmaals heel veel dank en tot volgend jaar.

Werkgroep
actie schoenendoos

Eerste Communie 2020 Heiloo

Begin dit jaar waren er te kort kinderen om in Heiloo een groep te begeleiden voor de eerste communie. Dat gold ook voor de kinderen uit Egmond.

Deze kinderen zijn toen naar Akersloot gegaan. Daar zijn de kinderen van Heiloo, Egmond en Akersloot samen begonnen aan hun eerste communie project.

Helaas moesten de bijeenkomsten stopgezet worden ivm Corona. Maar gelukkig konden we de bijeenkomsten in oktober hervatten en de voorbereidingen treffen voor de eerste communie vieringen. Ja: vieringen. Want door Corona mogen er niet zo veel mensen in de kerk. Daar-

om was er voor de 9 kinderen uit Akersloot een viering op 22 november in Akersloot. En voor de 7 kinderen uit Heiloo en Egmond een viering op 29 november in Heiloo.

Het was anders dan anders.... Maar het waren 2 mooie vieringen. En de kinderen zagen er zoals altijd prachtig en feestelijk uit. Sommige jongens in pak en sommige meisjes in het wit of met glitter. We hopen dat de kinderen en ouders terug kunnen kijken op een mooie periode van samen zijn.

Met als afsluiting een mooie feestelijke eerste communie viering.

Werkgroep Eerste Communie

In de afgelopen tijd hebben we tijdens de collecten opgehaald voor:



Indiase kinderen: € 136,00
MIVA: € 215,00



Namens iedereen; Hartelijk Dank!

Koor in Corona tijd

Toen in maart duidelijk werd dat de Koren slechts met 4 leden, op afstand van elkaar, mochten zingen was dat wel het slikken van een bittere pil. Juist in de aanloop naar de Liturgisch sterke tijden: Goede Week, Pasen, Hemelvaart, Pinksteren. Al die prachtige Gezangen: Nu even niet daadwerkelijk zingen. Bovendien: Geen inspannende, maar zeer gezellige, repetitie onder bekwame en enthousiaste leiding. Nu even niet zoals we gewend waren. Dan volgt een tijdlang woekeren met de mogelijkheden: Een viering met zang van de cantor/organiste was zonder meer mooi: HET VOLK mocht niet meezingen. Laat dat nou een rol zijn die ik met moeite kon spelen: Toehoorder, passief, bij al die gezangen die

toch vragen om actieve deelname. Refrein, noch acclamatie, Intredezing, Slotzang... Behalve koorleden zullen de andere aanwezigen dit toch ook missen.

Maar mag ik voorzichtig stellen dat deze periode ook tot bezinning leidt. Wat betekent de zang in de vieringen, waarom mis je het. De teksten kunnen uitgesproken worden, voorgedragen ... Maar muziek is als een krachtiger, het raakt het innerlijk dieper. Als later het aantal kerkgangers beperkt wordt tot 30 personen, en het aantal koorleden tot 3, en een reservering wordt vereist etc. : dan is dat toch een verschraving van jewelste? Nee, zolang je de noodsituatie erkent en de inspanningen die gedaan worden om het allerbelangrijkste gestalte te ge-

ven: **VERBONDEN BLIJVEN**, dan wordt toch aan de belangrijkste voorwaarde voldaan. De digitale verbinding die velen (willen) ontvangen en andere contacten maken toch iets van die verbondenheid. En het zal toch niet lang meer duren of we zingen, ook, en juist met 'Het Volk': "De Vreugde brengt ons naar dit huis....." Weg alle beperkingen. We zijn er weer als vanouds.

U zal het misschien theatraal vinden, maar ik leen een paar woorden van de psalmist van Psalm 126: "...".Dat zal een droom zijn. Wij zullen zingen, lachen, gelukkig zijn...".... Het koor zal u daarbij voorgaan in de zang.

Nico Veerkamp.

In memoriam: Gerard Bakker 1929—2020

Onlangs bij het opruimen kreeg ik een herdenkingsboekje in handen dat, nu bijna 20 jaar geleden, verscheen bij de opening van de Willibrorduskerk en het Willibrordushuis op 25 februari 2001. Daarin werd o.a. dank gebracht aan Gerard Bakker en zijn team voor de productie van dit boekje.

Zo kenden wij hem: als de grote man van het drukwerkcentrum, dat in die jaren maar liefst 550.000 afdrucken per jaar maakte. Voorwaar een heel bedrijf. Gerard was dan ook veel te vinden in de kerk en de aanpalende ruimte. En hij was er altijd op zijn eigen wijze: een pietje precies, maar vooral hartelijk en altijd rustig en relaxt, een man waar je van op aan kon. Toen er eens een kapitale fout stond in het net gedrukte parochieblad 'Communicatie' (3600 boekjes) zei hij: "Rustig maar, wij maken gewoon een nieuwe bladzijde." Dat dééd hij en met de hand werden alle foutieve pagina's eruit geknipt en door een nieuwe vervangen. Want hij was een 'drukker' van het oude stempel.

Gerard was letterlijk een sleutelfiguur in onze gemeenschap. Al vanaf 1958 was hij regelmatig collectant en gastheer tijdens de vieringen. Maar in de loop der tijd kwamen er steeds meer taken bij. Toen de koster Jos Hoogenboom met pensioen ging werd hij aangesteld als 'huismeester' van de kerk en de pastorie. Hij coördineerde al het werk dat er in en rondom het gebouw gedaan moest worden. Dat betekende ook dat hij het beheer had over de vele sleutels die in omloop waren. Ook trad hij toe tot het selecte gezelschap van de koster die elke weekend actief was. In de vernieuwde

Willibrorduskerk deden ze dat werk met zijn tweeën. Vele jaren heeft hij de voorraad van kaarsen etc. bijgehouden en waar nodig nieuw besteld. Tot het laatst heeft hij op de eerste van de maand de meterstand van gas en elektra bijgehouden ten dienst van de administratie. Want ook daarin was hij een pietje precies, evenals bij dat andere werk wat hij jarenlang gedaan heeft: het secretariaat van het jaarlijkse ziekentriduum op kapel. Bij dat triduum was hij alle drie de dagen aanwezig: ik heb hem daar ook vaak ontmoet, want ook daar vervulde hij de taak van koster.

Zo is er veel te vertellen over Gerard. Over zijn tweelingbroer, over zijn West-Friese geboorteplaats Onderdijk, over zijn werk in de orgelbouw, over zijn contact met zijn zwagers de paters Borst, over de vrije dag die hij elke week nam om met zijn vrouw Tiny erop uit te gaan, op de fiets of met de trein, over de zilveren en gouden parochiemedaille die hij kreeg voor al trouwe inzet en hoe wij hem tenslotte in 2013 als dank voor alles een vergulde sleutelhanger gaven.

De laatste jaren waren niet gemakkelijk voor hem. In de Amberhof heb ik hem een paar jaar gelden het sacrament van de zieken gegeven en bezocht ik hem af en toe.

Deze Gerard is nu overleden. Wij nemen afscheid van een beminlijk mens die als vrijwilliger altijd klaar stond voor de parochie. Jarenlang was hij in ons midden. Wij zullen hem missen. Dat hij nu mag rusten bij God.

Pastor Herman Helsloot

Kledinginzameling voor inloophuis De Kloof in Amsterdam

In de maand december, tijdens de Advent en Kersttijd, staan in de Kerkstraat van het Willibrordushuis, Westerweg 267 te Heiloo, weer de dozen klaar voor de inzameling van kleding voor de dak- en thuisloze bezoekers De Kloof. Dit jaar wordt vooral gevraagd naar **warme jassen, slaapzakken, riemen, truien en andere HERENKLEDING.**

De actie gaat ondanks alle beperkingen gewoon door. Juist in deze dagen hebben dak- en thuisloze mensen het extra moeilijk.

Uiteraard vragen we iedereen die kleding inbrengt, om zich goed te houden aan de hygiëne-maatregelen.

Marieke Hoetjes





Locatie H. Jacobus Major

Bericht van de Locatieraad

Beste mensen,

wat leven we in een onzekere tijd. Dingen die doodgewoon waren zijn nu plotseling ongewoon.

Bij veel activiteiten die we doen of ondernemen moeten we nadenken, want het Coronavirus ligt overal op de loer en een besmetting kun je zomaar oplopen. Dat gebeurt zowel in het leven van alledag als ook in onze kerk. De koren hebben de repetities moeten staken. Hier en daar is nog wel geprobeerd om via internet te oefenen, maar het duurde te lang. Alleen het kinderkoor repeteerde door. Sommige mensen zijn overvallen door het virus. Heel veel sterkte en hopen dat op een voorspoedig herstel. Met allerlei maatregelen proberen we het virus buiten de kerkdeuren te houden. En dat is en was best even wennen. Toch, zo hebben we de indruk, lukt dat tot nu toe best aardig, we raken er zelfs een beetje aan gewend. Handen worden ontsmet bij binnenkomst, anderhalve meter afstand is het nieuwe normaal.

Wat ook zo normaal lijkt, maar dat helemaal niet is,

zijn onze vrijwilligers. Toen ik bij de Scouting de basis cursus volgde kwam de vraag naar voren waar een vrijwilliger aan moest voldoen. De cursusleidster, Marijke Simons, bracht naar voren dat een vrijwilliger een beetje gek moest zijn. Wie gaat er nu zomaar in z'n vrije tijd met anderen kinderen aan de slag. Geweldige tijd is dat geweest, nog altijd is er een link met de Scouting en daar vrienden voor het leven gemaakt.

Waar zouden we staan als kerk als er geen vrijwilligers zijn. Eigenlijk zou ik moeten zeggen vrijwilligers en sympathisanten. Hoewel er veel niet door kon gaan, zijn er veel werkgroepen gewoon doorgedaan, veel hebben zich belangeloos ingezet in en om de kerk. Zoals het onderhoud van tuin en kerkhof, het schoonhouden van de kerk, de vieringen verzorgen, de werkgroep 1^e communie, het secretariaat bijhouden, de bezoekgroep, de kerk verfraaien.

De schoendoosactie is, mede dankzij ijverige vrijwilligers weer een mooi succes. De PR op de scholen,

het naaien van de knikkerzakken en etuis, het beplakken van de dozen. Niets gaat vanzelf. Grandioos!!

Ook onze pastor heeft zijn planning voor de diensten verschillende keren moeten aanpassen. Ook zoekt hij voor elke dienst toepasselijke muziek, dit om het gemis van onze koren te compenseren.

Ons koor Aquarius had voor het voorjaar 2021 een Passion willen brengen. Deze is uitgesteld tot 2022.

Met een groepje zijn we toch weer de kerststallen expositie aan het voorbereiden. Kerststallen, in alle soorten en maten, vanuit de hele wereld worden zodanig opgesteld, opdat ze mooi tot hun recht komen. De expositie is vrij toegankelijk vanaf 1^e Kerstdag tot en met 3 januari.

De kerk is in die dagen weer prachtig versierd. Mondkapje verplicht!

Wij als Lokatie Raad Jacobus wensen u fijne Kerstdagen en een Zalig Nieuwjaar.

Gerard Kaptein, voorzitter



Eerste Communie 2020

Met 16 kinderen uit Akersloot, Heiloo en Egmond hebben we ons voorbereid op de 1^e communie. De bedoeling was om in april de viering te houden, maar... door corona kwam alles stil te liggen. Geen bijeenkomsten meer, geen gezinsvieringen meer. We waren al goed op weg en zouden samen palmpasen stokken gaan maken. Dat lukte niet meer.

Na de zomer mochten we weer bij elkaar komen en gingen we verder met ons project. De kinderen hebben zelf gebedjes gemaakt, die gelezen worden in de 1^e communievieringen. We hebben een speurtocht gehouden in de kerk en de laatste bijeenkomst ging over geven en samen delen.

Door het geringe aantal toegestane kerkbezoekers zijn de communievieringen aparte vieringen geworden. Zondagmiddag 22 november in Akersloot en 29 november in Heiloo.

Van te voren hebben we goed geoefend en dat was ook wel te merken, het kinderkoor van Akersloot met kinderen van het koor van Heiloo hebben mooi gezongen. Pastor Henk en Pastor Paul gingen samen voor. Als herinnering aan deze feestelijke dag kregen de kinderen een mooie kinderbijbel.

Marian Meijne



Schoendoosactie

Wat heeft iedereen zijn best gedaan, stapels spullen en schoendozen zijn gevuld en neergezet in de kapel van de Jacobuskerk.

Wat er gegeven is meer waarde dan alleen de spullen. Kinderen in vluchtelingenkampen, arme landen, krijgen een geschenk van onschatbare waarde. Het gevoel dat er op de wereld andere kinderen / mensen zijn, die dit voor hen hebben gevuld.

Dit jaar is het vooral door de kinderen en ouders van basisschool De Brug, mogelijk gemaakt dat we een record aantal dozen kunnen brengen naar het inzamelpunt in Purmerend. Ongelooflijk en hartverwarmend in dit hele bijzondere jaar.

Dankjewel jullie allemaal namens de kinderen in arme landen,

Marian Meijne





De drie Egmond

Parochienieuws

In deze kersteditie het laatste parochienieuws van dit jaar. Een heel bijzonder jaar. Iedereen weet wat ik daar mee bedoel. Een jaar dat overheerst werd door corona. Het begon allemaal half maart, waardoor er tijdens de hoogtijdagen. De Goede Week, Pasen en Pinksteren niet eens vieringen in de kerken konden plaatsvinden.

Ik had graag gewild dat er nu helemaal niet meer over gesproken of geschreven zou worden en misschien dachten we dat half maart toen ook wel. Een paar weken of misschien een paar maanden..... echter niets is minder waar. Ruim een half jaar later worden we er nog steeds mee geconfronteerd. En mogelijk zijn we er voorlopig nog niet vanaf. Uiteraard heeft dit ook invloed op het kerkelijk leven.

Zaken en gebeurtenissen die men altijd tegenkomt zoals huwelijken, huwelijksjubilea, uitvaarten, verjaardagen en om dicht bij het kerkgebeuren te blijven priesterwijdingen kunnen niet gevierd of herdacht worden zoals we dat graag zouden hebben gewild.

In deze periode hebben we ook afscheid moeten nemen van Jos van Duin. Jos was vele tientallen jaren lid van het gemengd zangkoor St Ceacillia in Egmond aan Zee. Zijn miniatuur van de parochiekerk in Egmond aan Zee heeft jaren achter in de kerk gestaan en bracht ook nog wat geld op. Jos, een oer derper. We zullen hem missen.

Onlangs hebben we in onze omgeving twee priesterwijdingen meegemaakt. Pastoor Paul Bindels en ik zou bijna zeggen "onze eigen" Bert Glorie. Beide wijdingen zijn niet in volle glorie gevierd, omdat er helaas geen volle kerken werden toegestaan. Dit neemt niet weg dat beide gebeurtenissen van onschatbare waarde

zijn voor de Rooms Katholieke kerk en toch wel in het bijzonder voor onze parochie. Beide heren wensen wij natuurlijke een gezegende toekomst toe. Het was jammer dat Bert zijn eucharistieviering in Egmond aan den Hoef niet door kon gaan. Ook weer door die verd..... corona.

In de maand november waren er ook nog twee 60 jarige huwelijksjubilea. Op 22 en 29 november was er voor Cees en Mien Bal en voor Jaap en Tiny Hopman een kerkelijke viering uit dankbaarheid. Helaas ook weer een beperkt aantal kerkgangers en wat helemaal triest was, dat wij als parochie deze mensen, die veel voor de kerk doen en gedaan hebben, geen gelegenheid tot koffie drinken hebben kunnen en wat nog belangrijker is door de voorgeschreven maatregelen, niet hebben mogen aanbieden. We hadden het graag anders gedaan, maar regels zijn regels. Dat neemt natuurlijk niet weg dat wij deze echtparen van harte feliciteren met hun 60 jarig huwelijk.

Ik begon met Pasen en Pinksteren en nu gaan we op naar Kerstmis. In de week dat ik dit schrijf, sprak ik dominee Saskia Ossewaarde. Natuurlijk kwam ook corona naar voren. Ik was nog niet zo met Kerstmis bezig, toch kwam het natuurlijk ter sprake. Saskia zei: "kees, we zingen: Komt allen tezamen. Hoe zie jij dat in deze tijd?" "Ja," zei ik "dat wordt heel erg moeilijk als er maar dertig mensen mogen komen". Laten we met elkaar hopen dat met het licht van kerstmis ook een einde komt aan de donkere coronaperiode en dat we met een goed vooruitzicht en vol vertrouwen het nieuwe jaar kunnen binnengaan.

Namens de locatieraad wens ik u allen een Zalig Kerstmis en een gezegend nieuwjaar.

Kees Kager.



Bericht van de Caritas

Vanuit de Caritas Egmond aan den Hoef een kort berichtje.

Zoals jullie al hebben kunnen lezen in de Kerkkrant gaat de kerstmiddag/avond in het Dorpshuis niet door. Ook de kerstpakkettenactie (teleurstelling voor velen) gaat vanwege de corona niet door.

Wij willen niet bij de supermarkten de producten verzamelen omdat wij de 1,5 meter niet kunnen garanderen.

De trouwe bezoekers van de Caritas kerstmiddag hebben inmiddels een attentie ontvangen en de bewoners van Z.C Agnes en Pr. Henderik hebben ook een cadeautje gekregen zodat ook zij niet vergeten worden. Een lichtje in deze donkere dagen dat doet

een mens goed.

Wij hadden ze graag zelf uit willen delen maar dat is niet verantwoord, het is niet anders.

Gezondheid gaat boven alles.

Dan heb ik besloten om te stoppen met mijn werkzaamheden voor de Caritas.

Na 11 jaar, waarvan 9 jaar als voorzitter vind ik het tijd om mijn stokje over te dragen, maar ja, aan wie? Hopelijk dient zich een kandidaat aan. Vandaar een oproepje aan U om deel te nemen in onze werkgroep. Het is absoluut een fijne groep mensen, allen heel enthousiast om mee samen te werken.

Eerder dit jaar hebben we ook afscheid genomen van

Lina Sombroek. Een heel betrokken persoon die al 25 jaar bij de Caritas actief was. We hebben haar in het zonnetje gezet in juni j.l met een boeket bloemen en een leuk aandenken.

Lina, dank je wel voor hetgeen je voor de Caritas hebt gedaan, wij konden altijd een beroep op je doen. Je wordt echt gemist.

Dus beste mensen, schroom niet om je aan te melden wat U er voor terug krijgt is ...Dankbaarheid.

Wij wensen U allen een Zalig Kerstfeest en een Zalig Nieuwjaar.

Blijf gezond. Een hartelijke groet van alle Caritasmedewerkers,
Rineke Houtenbos-Dekker

Vertrouwen

Jij dwingt een bloem niet om open te gaan – dat doet God,
jij plant haar, besproeit haar, waakt over haar – het overige doet God.

Jij dwingt een vriend niet om van je te houden – de liefde, die geeft God,
jij dient hem, helpt hem, in jou brandt de vriendschap – het overige doet God.

Jij dwingt een ziel niet om te geloven – het geloof, dat geeft God,
jij doet, jij werkt, vertrouwt en hoopt – het overige doet God.

Je hoeft je niet in te zetten om Gods plan van liefde te verhaasten, werk, help, leef om Hem lief te hebben – het overige doet God.

(Lied uit Brazilië; auteur onbekend)



Als het november is en voorbereidingen op weg naar december volgen

Het is 23 november, ik probeer opnieuw een stukje te schrijven voor het informatieblad van de parochie Bron van Levend Water locatie Egmond. In het afgelopen informatieblad was helaas het artikel en gedicht van de avondwake groep Egmond niet opgenomen. Verschillende parochianen hebben mij er naar gevraagd. Bij deze wil ik nog enkele zinnen met U delen. Voor het afgelopen blad had ik o.a. informatie rondom Allerheiligen en Allerzielen geschreven, dat afscheid nemen anders verloopt en U welkom bent in de parochiekerk. De uitnodigingen naar de nabestaanden waren rond gebracht door vrijwilligers van de avondwake groep. In het schrijven werden alle vrijwilligers bedankt voor en achter de schermen o.a. pastor Nico, de bloemengroep, de lektoren, de huishoudelijke hulpen, de tuinmannen in de kerktuin en op het kerkhof, boekjes makers, stencilwerk, liturgiegroep, koren hoeverture en soli deo gloria, diri-

gent en pianist enz. enz. En U allen voor uw hulp, aandacht en komst. In verband met het corona virus had de avondwake groep met pastor Nico in overleg de keuze aan de nabestaanden gegeven, de herinneringskruisjes in de viering van Allerheiligen of Allerzielen mee te nemen. Bij een bloemstuk vooraan in de kerk lagen 16 herinneringskruisjes, namen werden genoemd, kaarsen werden aangestoken en rozen na afloop van de dienst uitgedeeld. Op gepaste afstand hebben wij gedeeld en herdacht. Wij wensen U sterkte, kracht en gezondheid toe. In deze verwarrende tijd gaan wij nu op weg naar Kerstmis. Laat Kerst een feest van Licht de vrijheid terugbrengen. Als er echt sprookjes zouden bestaan, zou ik voortaan als fee door het leven willen gaan. Ik zou alle mensen gelukkig maken, door ze met mijn toverstokje even aan te raken.

Dan zou het overal vrede zijn, een wereld zonder verdriet en pijn.

We hoeven dan niet met Kerstmis stil te staan bij oorlog, ellende en verdriet tijdens de nachtmis.

Zou dat niet gemakkelijk zijn?

Alleen maar zonneshijn?

Zijn wij voor het hele jaar klaar met denken aan elkaar!

Maar sprookjes bestaan niet, wel eenzaamheid en verdriet, oorlog en weet ik het allemaal niet.

Denk dus het hele jaar en niet alleen met Kerstmis aan elkaar.

Pas goed op elkaar en wees voorzichtig. Wij blijven aan elkaar denken.

Beste mede parochianen, namens de avondwake groep Eef, Anny, Alie, Laura en Marianne, wensen wij U een Zalig Kerstfeest toe en een gezond, gelukkig, goedlopend 2021.

Reserveringskaarten Kerstmis

Zoals het er nu naar uit ziet mogen er de komende tijd slechts 30 kerkgangers aan een viering deelnemen. **Dit is inclusief kinderen.** Om dit enigszins op te vangen zijn er dit jaar VIJF Kerstvieringen voorbereid in de H.M.M. Alacoque kerk en het steunpunt Adelbertus:

Op Kerstavond, 24 december om 17.00 uur in het steunpunt Adelbertus en om 19.00 uur in de H.M.M. Alacoque kerk.

Op Eerste Kerstdag 25 december om 10.00 uur in de H.M.M. Alacoque kerk.

Op Tweede Kerstdag 26 december om 10 uur en op 'Derde' Kerstdag 27 december om 10 uur in de H.M.M. Alacoque kerk.

Voor deze vieringen zijn reserveringskaarten vereist.

Deze zijn **alleén** te verkrijgen na afloop van de weekend vieringen **van zondag 13 en zaterdag 19 december.** (Dus dit maal niet via het secretariaat).

Om zoveel mogelijk mensen de kans te geven

een kerstviering bij te wonen, kunt u slechts reserveren voor één van deze vieringen. Per persoon kunt u hooguit twee kaarten afhalen. De reserveringskaarten voor de Kerst kosten 2 euro per stuk. De opbrengst komt ten goede aan onze kerk en de Adventsactie.

Helaas zullen we ook mensen moeten teleur-



Lief en Leed

Overledenen

Maria Bernadette (Bernadette) Apeldoorn - Ligthart

* 03-02-1934 - † 07-10-2020

Bernardus Antonius (Ben) Baltus

* 27-08-1943 - † 23-10-2020

Jozef Maria (Jos) van Duin

* 17-10-1940 - † 23-10-2020

Petrus Johannes (Piet) Ruiter

* 16-12-1938 - † 31-10-2020

Wilhelmus Franciscus (Wim) Apeldoorn

* 14-07-1936 - † 4-11-2020

Adriana Maria Therisa (Jeanne) Koning – van Roon

* 05-01-1934 - † 21-11-2020



Voor de familie en nabestaanden bidden wij om kracht en troost.
Wij wensen hen sterkte toe bij dit verlies.

Mariakapel parochiekerk Egmond aan den Hoef

Beste mede parochianen,
Sinds maart 2020 is de Maria kapel dagelijks geopend. Binnen zonder kloppen, welkom.
Dit alles wordt geregeld door vrijwilligers.
Tevens staat er altijd een bloemstuk bij Maria. Enkele informatie bladen liggen klaar voor U.
Er is ruimte voor stilte, gebed en het branden van een kaars.
Weet dat U welkom bent om licht en warmte door te geven.
Vriendelijke groet namens de vrijwilligers.

Gerarduskalender 2021

Gerarduskalender 2021 verkrijgbaar op het secretariaat

“Waar je van droomt, daar kun je niet van wakker liggen.”

De Gerarduskalender 2021 is weer verkrijgbaar op het secretariaat met elke dag een beetje spirit! Op de voorkant elke dag een spreuk om de dag goed mee te beginnen. Op de achterkant moppen, gedichten, bezinningsteksten, puzzels en informatie.

De kosten bedragen, inclusief schild, € 7,95 per stuk.



voor de kinderen



Limmen



Helloo

kerstmis



Akersloot



Egmond

zalig



**Bron van
Levend Water**

Parochie Bron van Levend Water

Postadres: Westerweg 267
1852 AG Heiloo
Telefoon: 072-533 09 06

Mail: info@rk-bronvanlevendwater.nl
Website: www.rk-bronvanlevendwater.nl

Financiële Administratie:

Mevrouw Astrid Wiebering-Vlaar
Telefoon: 072-533 09 06
Email: financieel@rk-bronvanlevendwater.nl

Dagelijks Bestuur:

De heer Martien den Blanken voorzitter
De heer Kees van Went secretaris
De heer Karel Hennekens penningmeester

Voor uw kerkbijdrage en andere giften:

H. Willibrordus: NL46 RABO 0327 0640 21
NL20 INGB 0000 6815 70
H. Jacobus Major: NL07 RABO 0300 9542 63
H. Adelbertus: NL88 RABO 0315 7004 91
H. M.M. Alacoque: NL41 RABO 0315 7479 94
O.L.V. Onb. Ontv.: NL87 RABO 0315 7041 95

Parochie coördinatoren:

Mevrouw Marieke Hoetjes-Eijkel
Telefoon: 072-533 09 06
Email: willibrorduskerk@rk-bronvanlevendwater.nl

Mevrouw Astrid Wittebrood-Schouten
Telefoon: 072-506 13 64
Email: coordinator@rk-bronvanlevendwater.nl

Begraafplaatsen BvLW:

Willibrordushof, Heiloo:
Email: willibrordushof@rk-bronvanlevendwater.nl
Sint Jacobushof, de Overtuin, Akersloot:
jacobusmajor@rk-bronvanlevendwater.nl
Rinnegom, Egmond Binnen:
rinnegom@rk-bronvanlevendwater.nl
De Karmel, Egmond aan den Hoef:
dekarmel@rk-bronvanlevendwater.nl

Caritas Bron van Levend Water/Cornelius:

T. van Diepen, secretaris
Telefoon: 072-533 74 08
Email: secr.swvcaritas@gmail.com

Locatie H. Willibrordus



Adres: Westerweg 267
1852 AG Heiloo
Telefoon: 072-533 09 06

Pastor: Paul Bindels, pr.: 072-533 09 06
Ingeval van nood: 06-43 54 00 33
p.bindels@rk-bronvanlevendwater.nl
Secretariaat:
Openingstijden: ma t/m vr 9.00 tot 12.00 uur
willibrorduskerk@rk-bronvanlevendwater.nl
maandag speciaal voor kerkhofbeheer
Email: willibrordushof@rk-bronvanlevendwater.nl
vrijdag speciaal voor opgeven intenties
Email: misintenties@rk-bronvanlevendwater.nl

Locatie H. Jacobus Major

Adres: Kerklaan 37
1921 BK Akersloot
Telefoon: 0251-31 22 28



Pastor: Henk Hudepohl: 06-13
49 25 65

h.hudepohl@rk-bronvanlevendwater.nl
Secretariaat:
Openingstijden: vr 9.00 tot 11.00 uur
jacobusmajor@rk-bronvanlevendwater.nl

Locatie H. Margaretha Maria Alacoque



Adres: Herenweg 188-190
1934 BD Egmond
aan den Hoef
Telefoon: 072-506 13 64

Pastor: Henk Hudepohl: 06-13 49 25 65
henkhudepohl@gmail.com
Secretariaat:
Openingstijden: do 9.00 tot 12.00 uur
rkegmond@rk-bronvanlevendwater.nl

Kerstfeest ben jij....

Kerstfeest

Kerstfeest ben jij,
als je besluit elke dag
opnieuw geboren te worden,
als je God binnenlaat in je hart.

De kerstboom ben jij
als je je met kracht verzet
tegen de stormen en moeilijkheden in het leven.

De kerstversiering ben jij
als jouw mooie kanten
de kleuren zijn die
je leven glans geven.

De kerstklok ben jij
als je uitnodigt, samenbrengt en verbindt.

Jij bent ook de kerstster
wanneer je met jouw leven
de weg van anderen verlicht
met goedheid, geduld,
vreugde en goedhartigheid

De kerstengel ben jij
wanneer je iemand brengt tot de Heer.

Ook ben je de drie wijzen
als je het beste van jezelf geeft
zonder je af te vragen aan wie je het schenkt.

De kerstmuziek ben jij
als je harmonie vindt in je hart.

Het kerstcadeau ben jij
als je een echte vriend bent,
een broeder/zuster voor alle mensen.

De gelukwensen van kerst ben jij
als je vergeeft en vrede bewerkstelligt
ook als je het moeilijk hebt.

De kerstmaaltijd ben jij
als je met brood en hoop
de arme naast je verzadigt.

Jij bent de kerstnacht
als je, nederig en oprecht,
in de stilte van de nacht
de Redder van de wereld ontvangt
zonder lawaai, toeters of bellen;
je bent de glimlach van het vertrouwen
en de tederheid
in de innerlijke vrede
van een voortdurend kerstfeest
dat het Koninkrijk in jou opricht.

Gezegend Kerstfeest voor allen
die het Kerstfeest willen zijn.

Jorge Mario Bergoglio // paus Franciscus; 2016

