



### Spreuk van de week

Een lach is de zon die de winter op je gezicht verdrijft. (Victor Hugo)

### Algemene mededelingen

#### Huiszegen 2021

Het is een goede gewoonte om bij gelegenheid van het nieuwe jaar het huis te laten zegenen door een priester of diaken. Dat is dikwijls niet mogelijk.

Om in deze leemte te voorzien, bieden wij u bijgaand een huiszegen aan, die u boven de deur van uw woning of huiskamer kunt hangen. Neem hem mee naar de kerk en laat hem zegenen.



#### Betekenis

De letters C+M+B worden in verband gebracht met de namen die vanuit de traditie aan de wijzen uit het oosten zijn gegeven: Caspar, Melchior en Balthasar. Maar deze letters betekenen nog meer. Zij zijn ook de beginletters van de zegentekst "Christus Mansionem Benedicat", vertaald "Christus zegene dit huis".

De letters worden ook in verband gebracht met de drievoudige openbaring van de Heer. Kerstmis is het feest van de openbaring aan alle mensen. Deze openbaring van God wordt gevierd met Driekoningen, bij het feest van de Doop van de Heer en bij het eerste wonder van Christus in Kana. Zo wijzen de letters ook naar deze feesten: de bruiloft in Kana (Cana), de aanbidding van de Wijzen (Magi) en de Doop van de Heer in de Jordaan (Baptisma).

#### Gebed

Bij de huiszegen kan het volgende gebed worden gebruikt:

*U God, almachtige Vader, smeken wij ootmoedig voor dit huis, voor zijn bewoners en voor al wat er in is: opdat Gij U moogt gewaardigen het te zegenen en te heiligen en met alle goed te verrijken: geef hun, Heer, van de dauw des hemels overvloed en van de vruchtbaarheid der aarde levensonderhoud, en gelief de verlangens van hun gebed tot het uitwerksel uwer erbarming te geleiden. Gewaardig U dus bij onze intrede in dit huis te zegenen en te heiligen, gelijk Gij U gewaardigd hebt te zegenen het huis van Abraham, Isaac en Jacob. En mogen binnen de wanden van dit huis de engelen van uw licht wonen en het en zijn bewoners bewaren. Door Christus onze Heer. Amen.*

**Weg van de hoop**  
(Václav Havel)

*Diep in ons zelf dragen we hoop:  
Als dat niet het geval is,  
Is er geen hoop.*

*Hoop is de kwaliteit van de ziel  
en hangt niet af  
van wat er in de wereld gebeurt.  
Hoop is niet voorspellen of vooruitzien.  
Het is een gerichtheid van de geest,  
Een gerichtheid van het hart,  
Voorbij de horizon verankerd.*

*Hoop,  
in deze diepe en krachtige betekenis  
is niet hetzelfde als vreugde,  
omdat alles goed gaat  
of bereidheid je in te zetten  
voor wat succes heeft.*

*Hoop is ergens voor werken,  
omdat het goed is,  
niet alleen omdat het kans van slagen heeft.  
Hoop is niet hetzelfde als optimisme,  
evenmin de overtuiging  
dat iets goed zal aflopen.  
Wel de zekerheid dat iets zinvol is,  
afgezien van de afloop,  
het resultaat.*



*Wij wensen u een gezegend  
en hoopvol  
2021*