



Spreek van de week

Achter een berg van moeilijkheden, schuilt een land van mogelijkheden.

Algemene mededelingen

Vieringen

Het bestuur van de parochie Bron van Levend Water heeft besloten om alle kerkdiensten gedurende deze lockdown periode te laten vervallen. Dat betekent dat niet alleen alle kerstvieringen komen te vervallen, maar ook alle diensten tot 19 januari 2021.

Ook andere bijeenkomsten zoals koorrepetities en vergaderingen worden tot deze datum afgelast.

Afgelopen weekend is in de Willibrorduskerk een gebedsviering opgenomen ter gelegenheid van het begin van het Nieuwe Jaar. De Opname staat op YouTube. Voorgangers in deze viering zijn Hanny Kaan en Jeanne Wijnkoop, de zang wordt verzorgd door Zana Naidionova. De opname is gemaakt door Petra Henselmans.

De teksten vindt u in het pdf-bestand op onze website. U vindt de opname hier:

<https://youtu.be/06llt0ixxys>

Van harte wensen wij u Zalig Nieuwjaar

Mariakapel

Doordat er voorlopig geen vierringen zijn tot 19 januari, zullen er ongetwijfeld mensen zijn die de Eucharistieviering op de televisie volgen. Als handreiking kan men het zondagsmissaaltje ophalen uit de Mariakapel, die alle dagen geopend is.

Huiszegenkaarten

Pastor Nico Mantje heeft de huiszegenkaarten op Drie koningen gezegend. Ook deze liggen voor de geïnteresseerden in de Mariakapel.

Voor het opgeven van intenties kunt u contact opnemen met:

voor Egmond-Binnen:	Mevrouw Tineke Roozen	telefoon: 506 14 44
voor Egmond aan de Hoef:	Parochiesecretariaat	telefoon: 506 13 64
voor Egmond aan Zee:	Parochiesecretariaat	telefoon: 506 13 64

Wilt u de Kerk-Krant digitaal ontvangen? Geef dan uw e-mailadres door aan: rkegmond@rk-bronvanlevendwater.nl

Levenskunst

Vele ziekten gaan niet voorbij,
men heeft ze voor het leven.
Men kan ze niet definitief wegnemen,
maar wel leren ermee te leven.
Andere ziekten verdwijnen geheel;
na de behandeling voelen we ons helemaal genezen.

Toch blijft ook een herwonnen gezondheid,
broos en voorbijgaand,
want we kunnen opnieuw ziek worden
en andere kwalen opdoen.
Sommige ziekten brengen
een blijvende bedreiging met zich mee.
Het gevaar is dan groot
dat we voortdurend in angst leven
voor alles wat kan komen of terugkomen.

De levenskunst bestaat hierin:
kalm en realistisch te blijven,
iedere goede dag dankbaar te aanvaarden
en van iedere kwade dag geduldig
de avond af te wachten
in de hoop dat het morgen wellicht beter gaat.
Voor ieder van ons zal eens
de laatste avond aanbreken,
maar dan komt er een nieuwe morgen
waarvoor onze woorden tekort schieten.
Dat mogen we geloven!

Uit: "Als mensen ziek zijn", Peter Klever, Gedachten en Gebeden uit het Duits vertaald en bewerkt door Sylvester Lamberights, Altorja, 1993