

# GOEDE WEEK

EEN GRAFISCH VERSLAG VAN JAN HAEN



(Michelangelo -Sixtijnse Kapel.1508-12)

En in Jezus Christus  
Zijn enig geboren Zoon...

(Jan van Eyck 1438-40)



...Op Palmzondag wordt zijn triomfantelijke aankomst in Jeruzalem gevierd met een optocht



...Zoals wij doen met 'sporthelden', carnaval, bloemen corso's, militaire optochten en parades.....





...Toch was niet iedereen gelukkig met die optocht waarmee Jezus Jeruzalem binnenkwam.



...In Katholieke kerken wordt die optocht van Jezus ritueel in herinnering gebracht. Kinderen met 'Palmpasen stokken' (versierd met snoepgoed, chocolade eieren en een Broodhaantje); ouders met buxus takjes die de palmladeren vervangen, maken een processie door- of om de kerk. Na de viering geven de kinderen de Palmpasen stokken aan oude, en/of zieke mensen. Maar niet altijd; soms eten ze zelf hun Palmpasen snoepgoed op. In dat geval hebben ze niks van die Palmpasen optocht en verhaal van de Intocht van Jezus begrepen.

Dan is dat Palmpasen feest niks anders dan een snoepfeest en dat is toch niet de bedoeling ...



..Op Maandag wordt het verhaal gelezen waarin verteld wordt dat Martha de voeten van Jezus met heel dure olie insmeert...



...In andere woorden: Wees niet te streng of onbuigzaam, maar kijk uit dat je niet belazerd wordt.



..Ja, vertrouwen geven is een groot goed. Geschonden vertrouwen doet pijn, maar is geen reden om wantrouwend verder te leven, toch!



...Het evangelie verhaal van de woensdag is heel duidelijk. Belazer je moedwillig iemand, dan zijn er consequenties.



...En dat verraad was verschrikkelijk want het werd met een vertrouwd intiem gebaar, namelijk een kus, verzegeld.



..Het meest trieste aan verraad is dat het nooit van vijanden komt.

...Witte Donderdag. 'Wat is dat nou weer?' ...dat 'witte' heeft te maken met de kleur van de liturgische gewaden die op deze dag gebruikt worden. Jezus en zijn vrienden kwamen samen voor het Joodse Pesach feest. Daar werd herdacht, de bevrijding van het Volk Israël uit Egypte. Het zou de laatste keer zijn voor Jezus. Hij begon met de voeten van zijn leerlingen te wassen, tot hun grote verbazing.

Heer, u wilt toch niet mijn voeten wassen?

Wat ik doe begrijp je nu nog niet, maar later zul het wel begrijpen. Als ik ze nu niet mag wassen, kun je niet bij mij horen

Dan niet alleen mijn voeten, maar ook mijn handen en mijn hoofd.

Begrijpen jullie wat ik gedaan heb? Jullie zeggen altijd 'meester' en 'heer' tegen mij, en terecht want dat ben ik ook. Als ik jullie heer en meester, je voeten gewassen heb, moet je ook elkaars voeten wassen. Ik heb jullie een voorbeeld gegeven: wat ik voor jullie heb gedaan, moeten jullie ook doen. Waarachtig ik verzeker jullie, een slaaf is niet meer dan zijn meester. Een afgezant niet meer dan wie hem zendt. Je zult gelukkig zijn als je dit niet alleen begrijpt, maar er ook naar handelt (Johannes 13:6-17)

OK. Op TV heb ik de Paus de voeten van gedetineerden zien wassen. Maar dat is geen standaard praktijk.

Ja, maar dat verhaal binnen de context van een jaarlijks ritueel, is geen cynisme, maar een uitnodiging om eens gelijk zoals die Jezus dienstbaar te handelen zonder grenzen te trekken.



Dat gebeurt ook – zie hier de resultaten van de Vasten- en Advent acties in 2019.

- + 17324 mensen kregen gezondheidszorg
- + 2520 kinderen volgden onderwijs
- + 1133 mensen volgden beroepsopleiding of startte onderneming
- + 5237 mensen kregen toegang tot schoonwater
- + 415 straatkinderen kregen opvang
- + 6115 mensen ontvingen noodhulp
- + 1835 mensen kregen traumabegeleiding/psychologische steun
- + 1658 personen kregen landbouwtrainingen
- + 2125 personen kregen toegang tot duurzame energie
- + 10000 meisjes ontvingen voorlichting over menstruatie en/of ontvingen wasbaar maandverband.



...En dan heb je Goede Vrijdag. 'En wat is daar goed aan? Een onschuldige man is verraden door een vriend...Wordt gemarteld, vernederd, veroordeeld door wereldlijke en geestelijke machten die het gewone volk opruien.





..en zo word de onschuld brutoot gedood...



'Wat bedoeld Jezus met die woorden?' ....Hij zei, 'Er is geen groter liefde dan je leven te geven voor je vrienden.' En daarop volgde, 'Dit draag ik jullie op; heb elkaar lief'. (Joh. 15:13,17) Want een ding is zeker: waar die liefde ontbreekt, gebeuren verschrikkelijke dingen

Valestin Vermeersch, (mentaal gehandicapt)  
vermoord door 'S. menschen' 27 maart 2017



Gelukkig is er ook o.a



**AMNESTY  
INTERNATIONAL**

Paaszaterdag/zondag....ten derde dag verrezen uit den dode.....

Waarom zoekt u de levende onder de doden? Hij is niet hier. Hij is uit de dood opgestaan.



...en daarna kwamen zijn vrienden hem op wonderbaarlijke wijze tegen....

Maria! Rabboeni(meester)

Nu werden hun ogen geopend en kenden ze hem





...Net zoals velen vandaag, kon de apostel Tomas het niet geloven.

...een week later, terwijl de deuren gesloten waren, kwam Jezus in hun midden staan...Hij zei tegen Tomas "leg je handen in mijn zij.."



Mijn Heer en mijn God.

'Weet je, mijn pa is 5 jaar geleden gestorven. Ik kom hem nog steeds tegen in mijn dromen, gedachten, en soms bijna tastbaar aanwezig.'



...Dus dat dood is dood - afgelopen, punt uit, - klopt niet!?

'Ja en Nee... Het verhaal van Jezus, is nu al 2000 jaar verteld. Toch is nooit wetenschappelijk aangetoond dat iemand die dood was, weer tot leven kwam en verder onder ons leefde.'

...Dat is waar...Maar die ontmoetingen hielden op. Jezus vertelde zijn vrienden dat de Heilige Geest, God's Geest, hen zal bezielen, en toen verdween hij voorgoed de lucht in....



...Op het Joodse Pinsterfeest, Sjavoet (50 dagen na Pesach/Pasen waar de ontvangst van de Thora-de Wet, met de Tien geboden, herdacht wordt) werden de vrienden van Jezus in vuur en vlam gezet. Wat Petrus en die anderen toen begonnen is nooit opgehouden nl. Jezus z'n verhaal doorvertellen en vieren. En dat verhaal gaat immers altijd over God, die hij zijn 'Hemelse Vader' noemt.



'Maar wees nou eerlijk. Heel veel mensen vinden dat God helemaal niet bestaat. God is niets.'

.... Mysterieus ja, want God is 'Niets' en meer dan 'Alles' ....en daarom heb ik alle vertrouwen in die mensenzoon, Jezus. Dus zeg ik jullie nu; Zalig Pasen en mag het jullie goed gaan.