

God zal erin voorzien

Informatieblad van de Parochie Bron van Levend Water



INHOUDSOPGAVE

INHOUDSOPGAVE.....	2
COLOFON	2
BRON VAN LEVEND WATER.....	3
LITURGISCH ROOSTER Parochie Bron van Levend Water + Corneliusparochie.....	12
LOCATIE H. WILLIBRORDUS	14
LOCATIE H. JACOBUS MAJOR	19
LOCATIE DE DRIE EGMONDEN.....	20
KINDERPAGINA	22
ADRESSENLIJST	23

COLOFON

De volgende Bron van Levend Water
verschijnt op **16 mei**

Kopij, *bestaande uit maximaal 500 woorden*,

kunt u uiterlijk **20 april**
inleveren bij de lokale redacties,
bij voorkeur als Word document per email:

Locatie H. Willibrordus:
willibrorduskerk@rk-bronvanlevendwater.nl
Locatie H. Jacobus Major:
jacobusmajor@rk-bronvanlevendwater.nl
Locatie H. M.M. Alacoque:
drieluik@rk-bronvanlevendwater.nl

De redactie behoudt zich het recht voor om, daar waar
nodig, wijzigingen aan te brengen in de aangeleverde
artikelen. Indien de inhoud hierdoor wordt gewijzigd, wordt
vóór plaatsing contact opgenomen met de schrijver.

Dit parochieblad is ook te vinden op de website van Bron
van Levend Water:
rk-bronvanlevendwater.nl

Indien u geen parochieblad meer wilt ontvangen kunt u dit
doorgeven aan het secretariaat van uw locatie.
Adressen vindt u achter in dit blad.



Bron van
Levend Water

Bijschrift achterzijde:

*Schilderij
'Abraham en Izaäk',
in bruikleen gegeven
door pastor Bill van Schie.
Het schilderij hangt in de
Kerkstraat gedurende de
Goede Week.*

Bron van levend water



Bron van
Levend Water

God zal erin voorzien

Zo vlak voor de goede week gaan er altijd veel gedachten door mij heen. Heb ik hier aan gedacht is dat wel geregeld, allemaal belangrijke zaken, dan zou je het belangrijkste bijna vergeeten. Als we de goede week vieren gedenken we het sterven en de verrijzenis van onze Heer. Als priester ben je elke dag wel bezig met God, met bidden, maar ik moet bekennen dat het niet altijd bewust is. Door het leven gegrepen laat een mens zich snel meesleuren door de werkzaamheden van de dag. Dan is gebed al te vaak de sluitsteen. Maar het moet de hoeksteen worden.

Toen ik diaken gewijd werd heb ik beloofd dagelijks voor de wereld te bidden. Dat doen de diacons, priesters en bisschoppen dagelijks door het brevier of getijden gebed te bidden. Als religieus ben je een beroeps bidder mag je zeggen. Je probeert Christus zo goed en zo kwaad als het gaat na te volgen ook in gebed. Hoe vaak lezen we niet in de evangelie dat Jezus zich terugtrekt om te bidden soms de hele nacht.

Dan mag je jezelf niet laten leiden door allerhande stemmingswisselingen bekoringen waaraan je als mens onderhevig bent. Gelukkig ben ik niet de enige die daar mee worstelt. St. Paulus schrijft in de Romeinen brief "wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren, maar de Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen" (Rom. 8.26)

Je hart verheffen tot God staat er in de oude Catechismus. Ik zou het zelf het liefst omschrijven als bidden is: het zoeken naar contact met het onmetelijke mysterie dat God is. Maar misschien is de omschrijving 'je bewust worden van Gods tegenwoordigheid in je leven' meer op zijn plaats. Omdat contact hebben met God, ondanks dat wij ons proberen open te stellen, van God zelf uitgaat. Als we de goede week vieren is dat niet omdat wij God gevonden hebben. Het is omdat God naar ons toe is gekomen. Ik kreeg een heel mooi schilderij in bruikleen van pastor Bill van Schie

met Abraham er op afgebeeld (zie achterzijde van het parochieblad) die zijn enige zoon Izaäk wil opofferen aan God. Ik heb het in de Kerkstraat gehangen voor de goede week. Het is een afbeelding naar Genesis 22. Abraham wil Izaäk offeren als zoenoffer voor God. Maar God zelf zou toch voor het offer zorgen?

Dat is wat we in de goede week vieren, dat wat God aan Abraham belooft en waarin God bij Abraham ook in voorziet. Abraham wordt de stamvader van vele volken, ontelbaar veel mensen als de sterren aan de hemel. Moet Abraham dan zijn enige zoon offeren?

Abraham zijn geloof is zo groot dat hij zelfs voor God zijn zoon Izaäk wil offeren, ondanks dat het zijn enige zoon is die hij op latere leeftijd heeft gekregen.

Het is niet hij maar God die zal voorzien in het offer.

Op het schilderij zie je dan dat een engel van God Abraham, in het rood gekleed wat verwijst naar onze liturgische kleur van goede vrijdag, hier tegenhoudt en Izaäk redt. De engel maakt een zegenend gebaar en wijst naar boven, God zal ons redden, dat kunnen we zelf niet. Dan ziet Abraham een ram dat vast zit in de doornstruiken, dat offert hij aan God. Op dat moment voorziet God in het offer en op goede vrijdag doet Hij dat weer. Wij zoeken God en God laat zich vinden in Jezus, als Gods zoon. Dat is zo in ons gebed, dat is ook als wij in de kerk komen en de sacramenten vieren. Wij weten niet wat we moeten bidden, zeggen en doen, maar gelukkig is overal in voorzien. Ik wil u uitnodigen in die open houding 'God zal er in voorzien', de goede week met mij te vieren.

De goede week waar pijn, lijden en onmacht (zoals afgebeeld in het schilderij) over gaan in overwinning en vreugde. Niet wij maar de Heer zal voorzien, wat een vreugde, het ligt niet aan ons.

Pastoor Paul Bindels



Licht uit licht

*De liefde bidt voor wie
niet weten wat zij doen;
gekruisigd blijft zij stil
voor wie de hamer heft.*

*En na de sabbath keert
zij tot de treurenden,
verrezen uit het graf
wandelt zij in de hof*

*Onherkend zit zij aan,
met hen, met u, met mij
te Emmaüs, tot het brood
door Hem gebroken wordt.*

*Met dit gedicht van Ida Gerhardt wensen wij
u allen een Zalig Pasen*

*Pastores
Paul Bindels, Nico Mantje, Henk Hudepohl,
Johan Olling, Herman Helsloot
en alle andere voorgangers*



Aan alle parochianen van de parochie Bron van Levend Water

Het bestuur van de parochie Bron van Levend Water heeft, in samenspraak met de pastoor, in de afgelopen Kerst- en Nieuwjaarsperiode alle kerkdiensten afgelast.

Directe aanleiding daartoe was het feit dat direct betrokkenen de afgelopen periode in quarantaine moesten doorbrengen. Sinds 19 januari zijn de vieringen in Heiloo en Egmond aan den Hoef weer opgestart met maximaal 30 kerkgangers.

Ook bij de vieringen in de Goede Week en met Pasen geldt maximum aantal van 30 kerkgangers. Alle andere bijeenkomsten kunnen voorlopig geen doorgang vinden.

Wanneer de situatie verandert worden gewijzigde maatregelen bekend gemaakt via onze website: www.rk-bronvanlevendwater.nl

Op tv en via de websites van de parochie en van het bisdom www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl zijn vele kerkdiensten te volgen.

Het parochiebestuur

Kerkbalans 2021

2021

Actie
Kerkbalans



Zoals gebruikelijk, is in de tweede helft van januari de landelijke Actie Kerkbalans weer van start gegaan! Ondanks beperkende maatregelen zijn vele vrijwilligers aan de slag gegaan om de informatie rond te brengen. Niet alleen de bekende deelnemers zijn daarvoor benaderd, maar alle ingeschreven parochianen.

Jaarlijks blijkt dat deze actie parochianen over de streep trekt om mee te gaan doen. In dit bijzondere jaar, met beperkte mogelijkheden om diensten bij te wonen, brengen de collectes ook veel minder op. Daarom is de actie kerkbalans des te belangrijker om onze inkomsten op peil te houden.

Mocht u uw bijdrage nog niet hebben overgemaakt, dan verzoeken wij u dat alsnog te doen. Hiervoor bij voorbaat onze welgemeende dank.

Heeft u uw bijdrage al overgemaakt, dan willen we u daar bij

deze daarvoor hartelijk bedanken! Uw geld wordt goed besteed!

Tot slot een woord van dank aan alle vrijwilligers die ook dit jaar weer hebben meegeholpen om de

actie uit te voeren. Hartelijk bedankt voor jullie inzet, zonder jullie was dit niet gelukt!

Hartelijke groet,
Astrid Wiebering-Vlaar



Vastenactie 2021: Werken aan je toekomst

Net als andere jaren organiseert Vastenactie ook dit jaar de Vastenactie-campagne. De campagne staat in het teken van beroepsopleiding en ondernemerschap in ontwikkelingslanden. Met een opleiding zijn mensen namelijk beter in staat een inkomen te verdienen en een eigen bedrijf op te zetten. Dat geldt des te meer voor de bijzondere tijd waarin we nu leven.

De afgelopen drie jaar volgden al meer dan vierduizend mensen een beroepsopleiding met hulp van Vastenactie en kregen meer dan tienduizend jongeren basis- of voortgezet onderwijs. Tijdens de Vastenactie-campagne 2021 willen we nog veel meer mensen een steuntje in de rug geven om hen te helpen een zelfstandig bestaan op te bouwen, zodat ze voor zichzelf en hun familie kunnen zorgen én een rol kunnen spelen in hun gemeenschap.

Goed (beroeps)onderwijs biedt kansen. Gebrek aan scholing is een belangrijke oorzaak van werkloosheid en armoede. Overigens biedt een baan niet automatisch een uitweg uit de armoede. Wereldwijd leven miljoenen mannen en vrouwen mét een baan toch in armoede. Ze doen veelal ongeschoold, slecht betaald werk, vaak in onveilige en mensonwaardige arbeidsomstandigheden.

Een (beroeps)opleiding kan daar verandering in brengen en de kans op een goede baan vergroten. Wie een redelijk inkomen verdient hoeft zich geen zorgen te maken over maaltijden of een dak boven het hoofd. Dat biedt ruimte om

na te denken over de toekomst en actief deel te nemen aan de samenleving. Het maakt mensen dus economisch en maatschappelijk sterker.

Wat doet Vastenactie?

In 2021 ondersteunt Vastenactie wereldwijd projecten die mensen toegang bieden tot onderwijs en ondersteuning geven bij het opstarten van een eigen onderneming. Deze projecten bestaan onder meer uit het aanbieden van trainingen, het faciliteren van onderwijsruimten en het verschaffen van lesmateriaal. Vastenactie zet zich in voor jongeren, werklozen en mensen die niet rond kunnen komen van hun (deeltijd)baan.

Op www.vastenactie.nl leest u meer over de projecten die we steunen.

Wat kunt u bijdragen?

Hieronder ziet u enkele voorbeelden waar Vastenactie aan bijdraagt:

€ 24: technische leerboeken voor een klas van 20 leerlingen

€ 40: een 'terug-naar-school' pakket met schooluniform, boeken en schooltas

€ 160: een beroepsopleiding (elektricien, kleermaker, monteur) van drie maanden.

Help Vastenactie de projecten te ondersteunen.

Doneer aan Vastenactie:

NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie, Den Haag

VASTENACTIE

Heilige van de maand: Clemens Maria Hofbauer

Clemens Maria Hofbauer, religieus & priester, pater redemptorist.

Iconografie: Als redemptorist (zwarte toga met witte halskraag en zwarte stoffen gordel) met rozenkrans en/of kruis in de hand.

Patroon van: De stad Wenen, bakkers, gezellenverenigingen en vooral van hopeloze zaken.

Clemens Maria Hofbauer werd op 26 december 1751 als Jan Dvorak geboren in de Tsjechische plaats Tasswitz.

Als hij zes jaar is, sterft zijn vader. Hij is van 1767 tot 1779 achtereenvolgens bakkersleerling en bakkersknecht, eerst in Znojmo, en vervolgens in de plaatselijke abdij Klosterbruck.

Omdat er ten gevolge van de Zevenjarige Oorlog (1756-1763) en de nasleep ervan aan alles gebrek is, trekt hij zich als kluizenaar terug in Tovoli, in de buurt van Rome. Niet lang daarna komen we hem tegen als bakker in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen.

Hij gaat studeren op de Latijnse school van abdij Klosterbruck. Geld voor een vervolgstudie aan de universiteit is er niet.

Weer trekt hij zich als kluizenaar terug in Tivoli; daar neemt hij de naam Clemens Maria aan. Tijdens een catechisten cursus in Wenen vindt hij weldoeners die het hem mogelijk maken alsnog in Wenen van 1780-1784 theologie te gaan studeren. Maar in die tijd werd het theologisch bedrijf ernstig beïnvloed door de geest van de Verlichting die het menselijk verstand tot laatste norm van alle kennen en weten maakte.

In Oostenrijk kwam daar nog eens het Josefinisme bij. Clemens-Maria verhuist naar Rome om daar zijn theologie studie te voltooien en treedt tezamen met zijn beste vriend in bij de vijftig jaar eerder opgerichte congregatie der Redemptoristen. Een jaar later ont-

vangt hij zijn priesterwijding. Van 1787 tot 1808 is hij verbonden aan de St-Bennokerk te Warschau.

Hij begint er een armenopvang, een weeshuis, een Latijnse school en draagt zorg voor de theologische vorming van kloosterlingen. Elke dag verzorgt hij een gebedsdienst met uitvoerige preek. Zondags houdt hij de kerk open van 's morgens vijf tot 's avonds laat; onafgebroken zijn er diensten en preken. Intussen probeert hij redemptoristen vestigingen van de grond te krijgen in Zuid-Duitsland en Zwitserland. Te vergeefs.

In 1808 heft Napoleon de St-Bennecommuniteit op. De veertig paters worden het land uitgezet.

Clemens-Maria gaat terug naar Wenen, en werkt er als biechtvader voor de zusters Ursulinen. Intussen heeft hij aandacht voor zieken in ziekenhuizen en doet hij aan huisbezoek, op dat moment iets volkomen nieuws!

Opnieuw heeft hij veel last van het Josefinisme en van de moderne geest. De politie houdt hem in de gaten, maar hij wordt beschermd door zijn bisschop. Onderzoekers menen dat hij uiteindelijk degene is die vanaf de kansel en vanuit de biechtstoel het Josefinisme heeft overwonnen. Hij verzamelt invloedrijke mensen om zich heen tot de zogeheten Hofbauerkreis; Romantische kunstenaars als Friedrich Schlegel, Clemens Brentano, en Josef von Eichendorff; ook hervormingsgezinde bisschoppen sluiten zich bij hem aan. Hij wordt persoonlijk raadsman van de pauselijke nuntussen en van kroonprins Ludwig. Langs die weg werkt zijn invloed zelfs door op het be-

roemde Wiener Congres van 1814-1815.

Hij sterft op 15 maart 1820, juist de dag dat zijn beoefeningen worden bekroond met de officiële toelating van de Redemptoristen in Oostenrijk.

Aanvankelijk ligt hij begraven op het kerkhof waar vele Romantici hun laatste rustplaats hebben gevonden. In 1862 wordt zijn lichaam in Wenen overgebracht naar de kerk van Maria-im-Gestade. Daar geniet het verering tot op de huidige dag, als 'De apostel van Wenen'. Hij werd in 1888 zalig verklaart en in 1909 volgde de heiligverklaring.

In Nederland heeft de pastoor van Bosschenhoofd op 24 augustus 1939 in zijn parochie een broederschap van de H. Clemens Maria Hofbauer opgericht. Deze broederschap was de eerste in Nederland voor de H. Clemens.

Feestdag: 15 maart.



Boodschap van Paus Franciscus voor de 40-dagentijd

Hieronder een gedeelte uit de boodschap van Paus Franciscus, waarin de naam van onze parochie centraal staat!

De hoop als 'levend water', dat het mogelijk maakt onze levenstocht voort te zetten

De Samaritaanse vrouw aan wie Jezus bij de put te drinken vraagt, begrijpt het niet, wanneer Jezus tegen haar zegt dat Hij haar "levend water" (Joh. 4, 10) zou kunnen geven. Aanvanke-lijk denkt zij natuurlijk aan concreet water, Jezus bedoelt echter de Heilige Geest, degene die Hij in overvloed door het Paasmysterie zal geven en die in ons een hoop wekt die niet teleurstelt. Reeds bij het aankondigen van zijn lijden en dood spreekt Jezus over deze hoop, wanneer Hij zegt: "maar op de derde dag zal Hij verrijzen" (Mat. 20, 19). Jezus spreekt ons over de toekomst die door de barmhartigheid van de Vader is geopend. Hopen, met Hem en dankzij Hem, betekent geloven dat de geschiedenis niet eindigt met onze fouten, ons geweld, onze onrechtvaardigheid en de zonde die de Liefde kruisigt. Het betekent vergeving van de Vader ontvangen uit zijn open Hart.

In deze tijden vol moeilijkheden waarin wij leven en waarin alles broos en onzeker lijkt, zou spreken over hoop een provocatie kunnen lijken. De Veertigdagentijd is juist tijd van hoop, als wij naar God terugkeren die geduldig blijft zorgen voor zijn schepping, terwijl wij deze vaak slecht behandeld hebben (vgl. encycl. *Laudato si'*, 32-33.43-44). Het is hoop op verzoening, waartoe de heilige Paulus ons harts-tochtelijk aanspoort: "laat u met God verzoenen! (2 Kor. 5, 20). Door vergeving te ontvan-

gen in het sacrament dat in het middelpunt staat van ons proces van bekering, kunnen wij op onze beurt vergeving geven aan anderen. Omdat wijzelf vergeving hebben ontvangen, kunnen wij deze doorgeven in een aandachtige dialoog met anderen en troost bieden aan hen die verdriet en pijn ervaren. De vergeving van God, ook door middel van onze woorden en daden, maakt het mogelijk een Pasen van broederschap te beleven.

Laten wij in de Veertigdagentijd er meer op letten "woorden van troost, sterkte en bemoediging te spreken in plaats van woorden die vernederen, bedroefd maken, irriteren of verachten" (*Fratelli tutti* [FT], 223). Om hoop te geven is het soms voldoende vriendelijk te zijn, "om alles opzij te zetten en aandacht te geven, om een glimlach te schenken, om een woord te zeggen dat bemoedigt, om te midden van zoveel onverschilligheid te luisteren: (ibid. 224)".

In de inkeer en het stille gebed wordt ons de hoop gegeven ter bezieling en als innerlijk licht, om uitdagingen en keuzes van onze zending te verlichten. Vandaar de noodzaak van gebed (vgl. Mat. 6, 6) en, in het verborgene, de Vader van tedere liefde te ontmoeten.

Een Veertigdagentijd vol hoop beleven wil zeggen, groeien in het besef dat men in Jezus Christus getuige is van de nieuwe tijd waarin God "alles nieuw maakt" (vgl. Apok. 21, 1-6). Het betekent de hoop van Christus ontvangen die zijn leven heeft gegeven op het kruis en die God heeft opgewekt op de derde dag, en "altijd bereid [zijn] tot verantwoording aan alwie [ons] rekenschap vraagt van de hoop die in [ons] leeft" (1 Petr. 3, 15).



Fratelli Tutti

Op 3 oktober 2020 verscheen er een nieuwe 'brief' van de paus: 'Fratelli tutti'.

In deze brief gaat de paus vooral in op het thema broederschap en sociale vriendschap onder alle mensen van goede wil.

Hij pleit voor een echte ontmoeting en dialoog tussen mensen en een geleidelijk groeiende overeenstemming van denken en handelen waar het gaat om de toekomst van onze wereld.

Het klinkt allemaal behoorlijk ambitieus in onze oren. Maar de paus wil alle lezers van zijn encycliciek vooral een hart onder de riem steken en inspireren tot goede daden.

En hij schaart zich met zijn encycliciek bij het koor van talloze wetenschappers, denkers en doeners, die wegwijzers willen zijn naar een leefbare wereld voor alle mensen.

Ben je benieuwd naar wat de paus schrijft? Kijk dan eens naar de website van diaken Pier Tolsma, pastor in de Vlietstreek: www.diakenpiertolsma.com

Deze pastor heeft voor ons een korte én een uitgebreide samenvatting van de encycliciek 'Fratelli tutti' op zijn website gezet. Kijk maar onder: 'zorg voor de schepping'.

Het is aan te raden om de tekst niet achter elkaar door te lezen, maar na lezing van iedere alinea de woorden van de paus rustig tot je door te laten dringen.

Een brief van de paus moet je 'met kleine hapjes' tot je nemen en vooral 'goed kauwen'! Dat voedt je het best!

Bill van Schie



Wij zijn de tijden

In mijn vroege jeugd waren mijn ouders gewoon om iedere zomervakantie een huis te huren in de buurt van de zee en de duinen.

Mijn vader, onderwijzer op een VGLO-school, had zes weken vakantie. En ons gezin dus ook!

De eerste vakantiedag laadde mijn vader, samen met de chauffeur, een klein vrachtwagentje vol met huisraad en beddengoed en samen met het hele gezin reisden we af naar een kleine boerderij vlak bij de kust. Zes weken lang zon, zee en zaligheid! Tenminste, zo leeft die tijd voort in mijn herinnering. Ik vergat de tijd gewoon. We hadden immers alle tijd! Er bestond geen school meer, geen morgen en geen volgende week. Ik leefde een zomer lang, in een tijdloze tijd. Om 40 dagen later onverwacht -tussen het beddengoed- weer ingeladen te worden voor de terugreis naar huis.

Hoe anders zijn de tijden waarin wij nu leven! Sinds vorig jaar zijn we onverwacht overvallen door een pandemie, die wereldwijd miljoenen mensen in haar greep houdt. Er heerst een ongrijpbare ziekte die inmiddels talloze slachtoffers heeft geëist. Maar voor velen is COVID vooral een mysterieuze aandoening die nog jarenlang ons dagelijks leven zal beïnvloeden of bepalen. Hoe lang nog? Door koortsachtig onderzoek en gejaagde procedures proberen we grip te houden op de maatregelen die verdere verspreiding moeten beteugelen. Want

vóór alles willen we voorkomen, dat de tijd ons hier te grazen neemt. En dat we achter de feiten aanlopen.....

De tijd, wie ben je eigenlijk? Wat wil je van ons? We weten hoe tijdloos ontspannen we in je kunnen rusten. Maar ook hoe je als een niets-ontziende dictator over onze gezondheid, over ons welzijn kunt beslissen. Kunnen we in tijden van COVID jou nog als vriend, als betrouwbare reisgezel ervaren? Of houd je ons meer en meer in een soort wurggreep, waar alleen een kleine groep gelukkigen straks aan weet te ontsnappen?

Laten we voor deze vragen eens te rade gaan bij iemand die in vergelijkbare crisissituaties verkeerde, toen zijn persoonlijke veiligheid, zijn samenleving en al haar rijke culturele verworvenheden dreigden onder de voet gelopen te worden. Augustinus van Hippo, een bisschop uit de 4de eeuw, schrijft in een van zijn preken:

"Het zijn slechte tijden! Het zijn moeilijke tijden! Dat zeggen de mensen tenminste. Laten we liever goed leven, dan worden de tijden vanzelf goed. Wij zijn de tijden. Zoals wij zijn, zijn de tijden...." (preek 80)

Wat is dit voor mysterieuze taal? Naïef misschien? Alsof we door goed te leven dat veel-

koppige COVID-monster de baas kunnen worden! Augustinus heeft er niet veel woorden voor nodig. Goed leven, zegt hij, dan worden de tijden vanzelf goed. En hij nodigt mij uit, om eerlijk bij mezelf te rade te gaan. Doe ik wat in mijn vermogen ligt om een echte bijdrage te leveren aan de gemeenschap? Geef ik het uiterste van mijzelf om echt van betekenis te zijn voor de mensen om mij heen? We kunnen het grote leed en verdriet van de wereld niet alleen op onze schouders nemen. Maar we kunnen

wel leven vanuit de overtuiging, dat ieder van ons een bijdrage kan leveren aan het welzijn van mensen om ons heen. Niet meer, maar ook niet minder! Wij zijn de tijden, als we ons niet laten meeslepen door bangmakerij of angstig in een hoekje kruipen. Wij zijn de tijden als we ons geroepen voelen om gestalte geven aan een toekomst waar mensen tot hun recht komen en mogen leven zoals de Schepper ons bedoeld heeft. Hij gaf ons immers de tijd. Laten we die tijd dan goed besteden...!

Bill van Schie

Opluchting

Wat snakken we ernaar. Een leven zonder mondkapjes, zonder afstand van elkaar. Zonder opgelegde beperkingen. Een normaal leven. Het duurt al zo lang. Misschien zijn er al intussen meer lichtpuntjes te zien!

En toch schiet me het woord Opluchting naar binnen. Eigenlijk paradox.

En niet zo verkeerd als het misschien overkomt.

Pasen staat voor de deur. Verleden jaar hebben we nog hoopvol naar uitgekeken. De hoogtijdagen van het kerkelijk jaar. Het bleef bij de Kruisweg met de eenzame diaken, die van statie naar statie liep. De eerste opname die wij van thuis uit konden meebelevén. De kerk ging dicht.

Het zal toch niet weer gebeuren? Of toch weer 100 medevierders?

De editie voor de vastentijd werd overgeslagen. De hoop is gericht op Pasen. Hoe dan ook. De verbondenheid, die we juist in de gemeenschap van de kerk zoeken is even in de ijskast gelegd. Het samen vieren, en dan niet voor het beeldscherm met een kop koffie in de hand, alleen of met z'n tweetjes. Het samen bidden, dat ons kracht geeft, de verbinding in de eucharistie, daar verlang ik naar.

Koffie en een praatje samen met anderen. Het is genoeg vasten geweest. Afgezien van al die impact die deze virus overal te weg heeft gebracht. Soms erg heftig, bijna uitzichtloos. Iedereen van ons heeft zijn/haar verhaal. En nog.

Pastor Helsloot heeft nog kort geleden bij een viering het verhaal van een buitengeslotene verteld. Een gevangene in de isoleercel. Uitzichtloos. Tot hij ergens in de muur gekrast de worden las: 'Ook dit gaat voorbij.' Als het moeilijk wordt. Een lichtpunt voor hem. Deze eenvoudige woorden gaven hem hoop, houvast.

Opluchting. Mogen wij hopen?

Pasen het feest van de opstanding. In een veranderende wereld.

..... iets wat onderaan staat?

Een beeld van bevrijding.

Met de armen bevrijdt van het kruis naar de mens toereikend:



Kom, omarmend, helpend.

Het zijn de woorden: "Wanneer ik van de aarde omhoog geheven wordt, zal ik iedereen naar Mij toehalen " zo als we zijn. Niet meer en niet minder.

Of uit het boek van Tomas Halik:

Ik kan niet bij je binnenkomen
als er geen ruimte is in jou
en ik opbots tegen muren
van wat jij wilt en jij verwacht.

Jij zegt wel: 'Waar blijft God?'

Maar eigenlijk verwacht je
opgesloten in jouw 'ik',
een vervuller van jouw wensen.

Ik strek mijn handen uit naar jou.

En wacht, zoals een God kan wachten
Och, roep dan echt om MIJ,
maak ruimte en doe open.

Eerste Communie en Vormsel

De maanden januari en februari zijn in onze parochie de maanden waarin de eerst bijeenkomsten plaatsvinden als voorbereiding op de 1^e communie en op het vormsel. De ene activiteit voor kinderen die in groep 4 van de basisschool zitten, de andere voor jongeren die afgelopen zomer de overstap naar het voortgezet onderwijs hebben gemaakt.

Maar, u, jullie voelen hem al, niets gaat dit jaar zoals we zouden willen. De voorbereidingen voor beide activiteiten vragen om bijeenkomsten van jongeren én volwassenen. Op het moment dat ik dit schrijf geldt nog altijd de strenge lock-down. Binnen de parochie betekent dat, dat er alleen ruimte is voor

de zondagse vieringen met ten hoogste 30 kerkgangers en indien nodig een uitvaart met maximaal 50 aanwezigen. En daarmee is de koek op dit moment op!

Overleg met de leden van de werkgroepen voor de communie en voor het vormsel gaven een unanieme mening: het is momenteel niet verantwoord om bijeenkomsten te organiseren waarbij we met meerder mensen in één ruimte verkeren. We hebben te waken over de veiligheid van zowel kinderen als volwassenen. We hebben ook als begeleiders van de jonge mensen onze eigen gezondheid om in het vizier te houden.

En nu starten met de activitei-

ten heeft als risico dat we binnen enkele weken, wanneer de besmettingen met covid-19 drastisch stijgen, alsnog alles moeten afblazen.

Kortom, er zijn redenen genoeg te bedenken, zowel opgelegde maatregelen als zelf te nemen maatregelen die het op dit moment niet doenlijk maken de voorbereidingen voor communie en vormsel ter hand te nemen.

We hopen dat we volgend jaar met positievere berichten kunnen komen.

Namens de werkgroep 1^e communie en namens de werkgroep Vormsel,
Henk Hudepohl.

Expositie: vijftig dagen van Pasen

In de Kerkstraat van het Willibrordushuis van 7 april tot 26 mei 2021.

Thema's in deze expositie zijn: vrede, vriendschap, vreugde en vrijheid.

De opgestane Heer Jezus schenkt ons zijn vrede en vriendschap.

En Hij belooft voor zijn sterven en bij zijn Hemelvaart, de komst van de Trooster.

De komst van de Heilige Geest, de Trooster, vieren wij op de vijftigste Paasdag, op het Pinksterfeest. De Heilige Geest schenkt ons kracht, vreugde en vrijheid.

Als beeldend kunstenaar werkt Marga Jelles met Textiele Werkvormen.

Vaak figuratief en soms abstract. Zij maakt daarbij gebruik van verschillende technieken en materialen. Ze werkt vanuit haar inspiratiebronnen: de Bijbel, de natuur en de cultuur. Marga is lid van de kunstgroep Kink (kunst in de kerk), in de Protestantse Gemeente in Alkmaar.

Voor deze tentoonstelling heeft zij ook gebruik gemaakt van delen van oude kerkelijke gewaden, die ooit gedragen werden in de kapel van het psychiatrisch centrum Sint Wilibrord in Heiloo.



Persbericht: Vier Pasen



SECRETARIAAT

Van het rooms-katholiek kerkgenootschap in nederland

AFDELING PERS & COMMUNICATIE

PERSBERICHT t.a.v. Nieuwsdienst / redactie GLV / redactie Binnenland

Nederlandse bisschoppen roepen met speciale website iedereen op: Vier Pasen!

Pasen valt in 2021 op 4 en 5 april. Omdat de kans heel groot is dat er dan nog steeds beperkende maatregelen gelden in verband met de coronapandemie, roepen de Nederlandse bisschoppen op om thuis Pasen mee te vieren wanneer er geen plek is in de kerk. Ze doen dit op de speciale website www.vierpasen.nl die op Aswoensdag, 17 februari, online is gegaan. De site biedt links en downloads om de Veertigdagentijd én Pasen ook thuis optimaal te beleven en te vieren.

'Jesus leeft, Hij is waarlijk opgestaan, dat is de boodschap van Pasen. Dit willen we vieren en daar leven we veertig dagen lang naar toe', zo opent de website www.vierpasen.nl. De website helpt bezoekers om de eigen parochie te vinden en om zo op de parochie-website te kunnen checken of er plek is bij een van de vieringen. Als de beschikbare plaatsen al zijn gereserveerd, is het vaak mogelijk om thuis mee te vieren via een livestream. Als ook dat niet kan, is er op zondagochtend een eucharistieviering te zien op NPO2 bij KRO-NCRV.

Op www.vierpasen.nl staan nog meer handige links en downloads. Zo is er een link naar www.vastenactie.nl om in de veertig dagen voorbereidingstijd op Pasen ook iets te kunnen doen voor anderen. In de Veertigdagentijd is het immers gebruikelijk om te vasten, bidden en geven in de voorbereiding op Pasen. Ook is er een link naar liturgieboekjes die helpen om thuis mee te vieren op alle zondagen in de Veertigdagen- en Paastijd. Parochies vinden er bovendien een link naar gratis fotomateriaal over Pasen. Dit kunnen ze gebruiken om extra aandacht te geven aan Pasen op de website en in het parochieblad.

De bisschoppen geven uitleg

In de Goede Week (de week voor Pasen) worden op de website meerdere filmpjes gepubliceerd, waarin de bisschoppen persoonlijk uitleg geven bij belangrijke onderdelen van de Goede Week en Pasen. Verder is op de site ook de boodschap van paus Franciscus voor de Veertigdagentijd te vinden.

Iedereen is van harte uitgenodigd om een bezoek te brengen aan www.vierpasen.nl en te kijken hoe de website kan helpen om de Veertigdagen- en de Paastijd in 2021 zo bewust mogelijk te beleven. Doe mee, Vier Pasen!

Goede week en Pasen met Kathedraal-TV

Wilt u van huis uit deelnemen aan de dagelijkse vieringen in de Haarlemse kathedraal? Schakel dan Kathedraal-TV in op uw computer, iPad, telefoon of via internet op uw TV. Neem digitaal deel aan de zondagse vieringen met de fraaie zang van het kathedrale koor. Kathedraal-TV zendt alle plechtigheden online uit, maar biedt daarnaast reportages over diverse kerkelijke onderwerpen. Kijk op www.kathedraaltv.nl

Vieringen in de Goede Week en Pasen vanuit de kathedraal:

- Palmzondag, 28 maart, om 10.00 uur
- Chrismamis/oliewijding, 31 maart, om 19.30 uur
- Witte Donderdag, 1 april, om 19.30 uur
- Goede Vrijdag (Kruisweg), 2 april, om 15.00 uur
- Goede Vrijdag, 2 april, om 19.30 uur
- Paaswake, 3 april, om 21.00 uur
- Eerste Paasdag, 4 april, om 10.00 uur
- Tweede Paasdag, 5 april, om 10.00 uur

Liturgisch rooster parochie bron van levend water en Corneliusparochie

Datum	H. Willibrordus Heiloo Zaterdag 19.00 Zondag 10.00	H. Jacobus Major Akersloot Zondag 10.00	H.M.M. Alacoque Egmond Zaterdag 19.00 of Zondag 10.00	H. Cornelius Limmen Zaterdag 19.00 en Zondag 10.00
Zaterdag 27 maart <i>Palmzondag</i>	Eucharistie P. Bindels Nieuw Koor			
Zondag 28 maart <i>Palmzondag</i>	Eucharistie P. Bindels D+H-koor		W&C-viering parochianen Soli Deo Gloria	
Woensdag 31 mrt.	09.30 Boeteviering P. Bindels			
Donderdag 1 april <i>Witte Donderdag</i>	19.00 Eucharistie P. Bindels Herenkoor		19.00 Eucharistie N. Mantje	
Vrijdag 2 april <i>Goede Vrijdag</i>	15.00 Kruisweg 19.00 Viering P. Bindels Dameskoor		15.00 Kruisweg 19.00 Viering N. Mantje Soli Deo Gloria	
Zaterdag 3 april <i>Paaszaterdag</i>	20.30 óf 18.30 Paaswake P. Bindels De Brug		20.30 óf 18.30 Paaswake N. Mantje Hoverture	
Zondag 4 april <i>Pasen</i>	Eucharistie H. Helsloot D+H-koor		Eucharistie N. Mantje Soli Deo Gloria	
Maandag 5 april <i>Tweede Paasdag</i>	10.00 Eucharistie P. Bindels Herenkoor		Eucharistie N. Mantje	
Zaterdag 10 april <i>Beloken Pasen</i>				
Zondag 11 april <i>Beloken Pasen</i>	Eucharistie H. Helsloot Dameskoor		Eucharistie N. Mantje Soli Deo Gloria	
Zaterdag 17 april <i>3^e zondag v. Pasen</i>			Eucharistie N. Mantje Hoverture	
Zondag 18 april <i>3^e zondag v. Pasen</i>	Eucharistie N. Mantje Herenkoor			
Zaterdag 24 april <i>4^e zondag v. Pasen</i>				
Zondag 25 april <i>4^e zondag v. Pasen</i>	Eucharistie P. Bindels Dameskoor		Eucharistie N. Mantje Soli Deo Gloria	

Liturgisch rooster parochie bron van levend water en Corneliusparochie

Datum	H. Willibrordus Heiloo Zaterdag 19.00 Zondag 10.00	H. Jacobus Major Akersloot Zondag 10.00	H.M.M. Alacoque Egmond Zaterdag 19.00 of Zondag 10.00	H. Cornelius Limmen Zaterdag 19.00 en Zondag 10.00
Zaterdag 1 mei 5 ^e zondag v. Pasen			Eucharistie P. Bindels Hoeverture	
Zondag 2 mei 5 ^e zondag v. Pasen	Eucharistie P. Bindels De Brug			
Zaterdag 8 mei 6 ^e zondag v. Pasen				
Zondag 9 mei 6 ^e zondag v. Pasen	Eucharistie H. Helsloot Herenkoor		Eucharistie N. Mantje Soli Deo Gloria	
Donderdag 13 mei Hemelvaart	Eucharistie P. Bindels D+H-koor		Eucharistie N. Mantje Soli Deo Gloria	
Zaterdag 15 mei 7 ^e zondag v. Pasen			Eucharistie N. Mantje Hoeverture	
Zondag 16 mei 7 ^e zondag v. Pasen	Eucharistie P. Bindels Vocaal Ensemble			
Zaterdag 22 mei Vigilie Pinksteren	Eucharistie P. Bindels Nieuw Koor		Eucharistie N. Mantje Hoeverture	
Zondag 23 mei Pinksteren	Eucharistie P. Bindels D+H-koor		Eucharistie N. Mantje Soli Deo Gloria	

NB 1: Ingeval de Avondklok nog van kracht is, begint de Paaswake op het vroegst vermelde tijdstip!

NB 2: Bij het ter perse gaan van dit blad was nog niet duidelijk wanneer de vieringen in Limmen en Akersloot worden hervat.

NB 3: Voor alle vieringen zijn toegangsbewijzen nodig

Vieringen door de week

H. Willibrordus Heiloo

Eucharistieviering woensdag 09.30 uur
Eucharistieviering vrijdag 09.30 uur

Steunpunt Egmond Binnen

Eucharistieviering woensdag 09.30 uur

H.M.M. Alacoque Egmond aan den Hoef

Eucharistieviering donderdag 09.30 uur
Rozenkransgebed vrijdag 09.00 uur
Eucharistieviering vrijdag 09.30 uur



Locatie H. Willibrordus

Giften

Eind 2020 en begin 2021 zijn er, per enveloppe, twee bijzondere giften voor onze kerk bij het Willibrordushuis bezorgd.

Hartelijk dank aan de gulle gever of geefster!



Lief en Leed

Eerste communicanten



Op zondag 29 november 2020 vond in de H. Willibrorduskerk te Heiloo de Eerste Heilige Communieviering plaats.

De Communicanten uit Heiloo zijn:

Izzy van Heusden
Steffi van Heusden
Hélène Marie Ton
Chloé de Vos

Wij feliciteren hen van harte!

Overledenen

Jacobus Sybrandus (Jaap) Mensinga

* 23-07-1933 - † 24-11-2020

Paulina Apolonia (Paula) Oud - Hendriks

* 18-12-1931 - † 05-12-2020

Wilhelmus Fulgentius Adrianus (Wim) Kager

* 09-10-1931 - † 16-12-2020

Maria Divera Geertruida (Ria) Redeker - Onneweer

* 20-07-1940 - † 28-12-2020

Johannes Josephus Maria (Hans) Hageman

* 06-03-1928 - † 30-12-2020

Jozeph Reinier (Jos) Zoon

* 16-03-1943 - † 10-01-2021

Anna Geertruida Maria (Anna) Kraakman - Pater

* 26-04-1932 - † 05-02-2021

Agnes Schrager - Meijnema

* 26-08-1930 - † 06-02-2021



Voor de familie en nabestaanden bidden wij om kracht en troost.
Wij wensen hen sterkte toe bij dit verlies.

Goede week en Pasen

Reserveringskaarten

Voor de vieringen van de Goede Week (Witte Donderdag, Goede Vrijdag) en Pasen (Paaswake, Eerste en Tweede Paasdag) geldt helaas weer een maximum van 30 kerkgangers. Reserveringskaarten voor deze vijf vieringen worden uitgegeven op

woensdag 24 en vrijdag 26 maart tussen 9-12 uur in het Willibrordushuis.

Wij vragen u om rekening te houden met andere parochianen en slechts voor één of hooguit twee vieringen een kaart af te halen, dan kunnen zo veel mogelijk mensen een viering bijwonen.

Goede vrijdag

Op Goede Vrijdag herdenken we Jezus' Lijden en Dood. Vanaf 13.00 uur is de kerk open om zelf de Kruisweg te bidden.

Om **15.00 uur** zal pastoor Bindels ons voorgaan en langs de staties van de kruisweg gaan. Denkt u er ook aan bloemen mee te nemen voor de kruishulde en stille tocht langs het kruis?

Om **19.00 uur** is de plechtige viering rond Jezus' lijden en dood. Voor het bijwonen van deze viering zijn reserveringskaarten vereist. Denkt u er ook aan bloemen mee te nemen voor de kruishulde en stille tocht langs het kruis?

Paaszaterdag

De Paaswake kan officieel pas gevierd worden wanneer de zon is ondergegaan. Er is echter een kans dat de avondklok op Paaszaterdag nog steeds van kracht is. In dat geval zal de Paaswake in de Willibrorduskerk al om **18.30 uur** beginnen, zodat iedereen die avond vóór 21.00 uur thuis kan zijn. Ook voor het bijwonen van deze viering zijn reserveringskaarten vereist.

Vidi Aquam

Een kerkgenootschap stelde haar leden, via haar fraai uitgegeven blad, de vraag: "Wat is uw favoriete kerklied?"

Deze vraag heb ik mezelf ook gesteld. Maar om een keuze te maken valt nog niet mee. Er is te veel. Zeker als je vanaf je jeugd als lid van het kerkkoor dienst hebt gedaan.

Maar aangezien we weer de liturgisch sterke tijd naderen, de Goede Week, namen we de gezangen door van Palmzondag, Boeteviering, Witte Donderdag, Goede Vrijdag. En wierpen vast een blik op het Paasweekend. Daar zag ik, bladerend in het Gooi en Sticht Missaaltje: "Ik heb water zien stromen uit de Tempel." Dat is het Vidi Aquam, gezongen tijdens de besprekingsceremonie met wijwater als Openingsceremonie van de Eucharistieviering op Paaszondag. Ja, dacht ik toen, dat zou mijn favoriete lied zijn. Want tekst, melodie en ritueel zijn, naar mijn gevoel, een eenheid. Het brengt een sfeer van bemoediging, nieuw begin, Levend Water, Pasen! Overigens is het de bedoeling geweest dat het Vidi Aquam, met de wijwaterceremonie ook plaats zou vinden op het feest van de Doop van de Heer, begin januari. Dat is niet doorgegaan omdat er in die periode geen 'Volk' mocht deelnemen aan de viering. Laten we hopen dat we dat met Pasen niet mee hoeven te maken.

In de Gedachteniskapel, de vroegere Doopkapel heeft de kunstschilder Wijnand Geraedts een strofe van het Vidi Aquam geschilderd: "... et omnes ad quos pervenit aqua ista, salvi factisunt et dicent, alleluia..." ...en allen die tot dit water zijn gekomen, zijn verlost en zullen zeggen: Alleluja. Dit alles naar het visioen van de profeet Ezechiël. Stromen van Levend Water.

Uiteraard staat er nog veel meer afgebeeld in deze sfeervolle ruimte en er hangt een uitleg bij. Best mooi om weer eens te gaan kijken.

Nico Veerkamp



Caritas: december zeer druk/zeer geslaagd

De Caritas Werkgroep Heiloo kijkt terug op de drukste decembermaand uit haar bestaan. Niet alleen waren er meer acties maar ook meer adressen. Door (gezochte) samenwerking met diverse vrijwilligersorganisaties konden nu meer mensen in nood bereikt worden. Daarbij prijst de CWH zich gelukkig dat de invulling van de werkgroep weer op goede sterkte is gekomen met een aantal enthousiaste en actieve leden. De gedwongen beperkte bewegingsruimte door de coronamaatregelen maakte de organisatie gecompliceerd en vereiste improvisatievermogen. Daarvoor niet alleen dank aan al onze leden maar ook diverse vrijwilligers uit de parochie die welwillend meehielpen om het werk over meer schouders te kunnen verdelen. Door tragische familieomstandigheden van één onzer leden moest extra hulp van buitenaf ingeroepen worden. Middels meer samenwerking willen wij a) meer mensen in nood kunnen bereiken en b) meer naamsbekendheid genereren.

Voor het eerst in onze planning:

ondersteuning van de sinterklaasactie van "Sandra&Boet". Een kleine 20 gezinnen konden daardoor zelf iets moois uitzoeken in een willekeurige lokale winkel. Enkele gezinnen gaven aan ook graag een kerstpakket te willen ontvangen. Voor herhaling en verdere samenwerking vatbaar.

Middels een actie voor gratis mondkapjes wilden wij anticiperen op maatschappelijke ontwikkelingen. Samen met de FB-groep "Help elkaar in Heiloo",

een organisatie specifiek voor minima, werd begin november een actie opgetuigd om via vier kanalen zelfgemaakte mondkapjes op maat, anoniem en gratis, te verstrekken. Het resultaat viel uiteindelijk toch wat tegen. Het bleek toch lastig te zijn om ons te vinden, en dat de mondkapjesverplichting pas begin december van kracht werd weerhield mensen ook. Het was nog niet concreet en er werd afgewacht. Weer een leermoment.

Ondanks de beperkte kerkbezetting van 30 mensen per beperkte viering vonden de jaarlijkse kerststukjes gretig aftrek. Zo'n 90 stuks, besteld bij en gemaakt door deelnemers van GGZ- de Buitenkans, vlogen de tafels af in de Kerkstraat. Gelukkig waren er extra weekvieringen en ook dankzij de medewerking van onze nieuwe pastoor Paul wisten parochianen ons goed te vinden.

Het aantal kerstpakketten steeg met zo'n 30% tot een kleine 50. We hebben goed gekeken naar de diversiteit van de adressen en daar de pakketten per gezin op samengesteld. Zo kregen moslimgezinnen bijv. luxe dadels ipv een rollade en keken we ook goed naar de leeftijd van kinderen. In eigen beheer artikelen ingekocht, ingepakt en rondgebracht. Reacties waren weer hartverwarmend en daar doen we het voor. We kregen zelfs twee luxe kerstdinerboxen aangeboden door brasserie 't Veldt. Zij waren via de gemeente bij ons uitgekomen omdat ze iets wilden doen voor arme gezinnen in Heiloo. Alle beetjes helpen! Ook de dozen die ter beschikking werden gesteld door Ciropack. Onze grote dank daarvoor!

Tot slot het financiële extraatje voor de minima in Heiloo. Ingeza-

meld middels het aanschrijven van fondsen, lokale kringloopwinkels en congregaties. En natuurlijk ook de vele donaties van o.a. parochianen die ons in staat stellen ons werk te kunnen doen. Ook onze grote dank daarvoor! Samen met de PKN hebben wij zo'n 350 gezinnen kunnen verblijden met een extraatje van €85. Daarvoor wordt een lijst gehanteerd waar alleen de gemeente over gaat, niet de kerken.

Graag nog uw aandacht voor het volgende: Via een publicatie in de pers half december werd gesuggered dat ca. 30% van de aangeschreven minima hun extraatje zouden mislopen omdat men bang was dat wij als kerken inzage zouden hebben in hun privégegevens en situatie als minima. Velen zouden daardoor niet durven reageren. Wij als kerken nemen absoluut afstand van deze misplaatste en onterechte gedachte. Wij oordelen niet, wij helpen! Dat wij nu zelf de financiële zaken moeten afwikkelen ipv de gemeente is niet onze keuze geweest. Niemand hoeft bang te zijn, maar als je niet reageert krijg je ook niks. Schaamte is een ander probleem. Daar moeten mensen zelf overheen stappen. Armoede & minima horen nu eenmaal gewoon thuis in onze huidige samenleving! Wij geloven, maar niet in angst....

Namens de CWH,
Theo van Diepen



Paasbericht Caritas Werkgroep Heiloo

De Caritas Werkgroep Heiloo heeft in zijn jaarplanning acties die elk jaar terugkomen. De maand december en de Goede Week zijn daar vaste onderdelen van. Wij willen daarbij als Caritas zo anticiperen op de actuele, maatschappelijke, situatie. een koerswijziging, mede ingezet door de langdurige pandemie. Wij zoeken daarbij ook meer samenwerking met andere lokale vrijwilligersorganisaties en gemeente. Diverse traditionele acties gaan ook anders en breder ingevuld worden. Wij willen meer aandacht geven aan onze eigen woongemeente, langs alle kanalen die beschikbaar zijn. In de Goede Week organiseert de Caritas Werkgroep Heiloo weer diverse acties voor de **voedselbank Alkmaar**.

Inzameling voedselbank

U zult uit diverse berichten wel begrepen hebben dat dit jaar een (nog steeds) groeiend aantal gezinnen noodgedwongen beroep moet doen op een voedselpakket, ook gezinnen uit Heiloo. Wij hebben bij de voedselbank geïnformeerd waar nu het meest behoefte aan is om de vraag zo nauwkeurig mogelijk te kunnen invullen. De voedselbank zelf wordt nl. niet meer zo rijkelijk bedeed als voorgaande jaren. Supermarkten doen bijv. producten die tegen de datum aanzitten voor een bodemprijs van soms een kwartje zelf in de verkoop. Daarnaast krijgt de voedselbank geen enkele financiële ondersteuning van de gemeente.

De voedselinzameling vindt plaats in de periode van Palmzondag (28 maart) t/m Pasen (04/05 april). Op werkdagen is de Kerkstraat iedere ochtend open van 09u – 12.30u. Uw artikelen worden in de week na Pasen naar de voedselbank gebracht. De volgende artikelen worden nu extra gevraagd:

Suiker

Broodbeleg zoals hagelslag, jam, pindakaas e.d.

Alles wat in pot of blik zit

Wij willen als CWH u alvast zeer danken voor uw bijdrage!

Donatie voedselbank

De CWH doneert tevens in de Goede Week een substantieel bedrag aan de voedselbank, als bijdrage in hun kosten.

Paaswensactie CWH

In navolging van Kerstmis willen wij ook in deze tijd die gezinnen niet vergeten en verwennen met een extraatje. Na december houdt hun zorg niet op! Wij zullen daartoe paaskaarten rondbrengen, voorzien van paaswens en kleine kadokaart. We hebben hiervoor budget vrijgemaakt door de jaarlijkse donatie van paaseitjes aan de voedselbank te laten vervallen en dit nu meer lokaal in te zetten.

De rek begint er uit te raken bij velen, ook financieel. Schroom niet om bij acute nood ons in te schakelen. Wacht niet te lang, ervaring leert dat men het nog te vaak te hoog laat oplopen.

Namens de CWH,
Theo van Diepen

Inzameling voor de voedselbank Witte Donderdag t/m Pasen



Op Witte Donderdag staat er in de Kerkstraat een winkelwagentje klaar, waarin u uw bijdragen in natura kunt deponeren. Dat wagentje blijft staan tot en met Pasen. Daarna zullen leden van de Caritas Werkgroep Heiloo het bezorgen bij de voedselbank.

Bij voorbaat dank!

Prachtig resultaat kledinginzameling De Kloof

Op Driekoningen, 6 januari, kwam de heer Willem Paauw met zijn aanhangwagen het kerkplein oprijden om de ingezamelde kleding voor inloophuis De Kloof in Amsterdam op te halen. In dit bijzondere jaar konden we toch 50 gevulde zakken aan hem overdragen. De ingebrachte herenkleding was van zeer goede kwaliteit en ook het linnengoed en de schoenen en riemen waren een tweede leven waard. De bezoekers van het inloophuis zullen er ongetwijfeld blij mee zijn, en het zal hen geholpen hebben om de koude dagen in februari een beetje warm door te komen. Dank aan alle mensen die hebben geholpen om deze actie tot een succes te maken!

Marieke Hoetjes

Bericht van de werkgroep ziekenzondag en ziekenriduüm

We zijn inmiddels weer een jaar verder en er is nog niet veel veranderd wat het coronavirus betreft. Daarom heeft het comité ziekenriduüm besloten om wederom het ziekenriduüm **niet** door te laten gaan.

Het spijt ons comité dan ook ontzettend, dat wij ook dit jaar onze trouwe gasten niet kunnen ontvangen. Maar het is niet anders.

Als een ieder van ons dit jaar gevaccineerd is, wordt het hopelijk beter en kunnen we voor volgend jaar het riduüm op dinsdag 5 juli, woensdag 6 juli en donderdag 7 juli 2022 wederom organiseren.

Ook kan helaas de viering van de ziekenzondag met broodmaaltijd op Hemelvaartsdag **niet** doorgaan.

Voor nu wensen wij u het allerbeste, let goed op elkaar en vooral ook op uzelf en wees lief voor de ander.

Graag tot ziens in betere omstandigheden,
namens de werkgroep ziekenzondag Tiny Dijkstra en Alie Spaans
en het comité ziekenriduüm Hanny Kaan en Irma van Loon

Pensioen

Hoofd van de Interieurverzorging Kerkstraat, Ontmoetingsruimte, keuken en toiletten:

Jan Rood is nu echt met pensioen.

Jan heeft zich voorgenomen voordat hij echt met pensioen gaat nog 1x de vloer van de Kerkstraat schoon te boenen en dan in de was te zetten.

Woensdag 20 januari 2021.

Om 9 uur kom ik, zoals afgesproken, aan bij de kerk. Daar zijn Jan en Christine al druk bezig. Christine is emmers sop aan het klaarzetten. Jan haalt 2 grote machines uit de biechtstoelen in het



Stiltecentrum. Christine en ik beginnen met stof weg te zwabberen. Jan gaat met de (zware) machine soppen waar het stof weg is. Dan merk je wat een oppervlakte die Kerkstraat heeft. Vervolgens gaan Christine en ik om beurten met waterstofzuiger het vuile sop opzuigen. De ander gaat er dan nog met schoon water en trekker met dweil

overheen. Ondertussen doet Jan de héél vuile gedeeltes voor de 2^e keer met de sopmachine. Op het moment dat het achterste deel droog is gaat Christine "zegenen" zoals ze zelf altijd zegt. Dat is prachtig om te zien. Met een emmer met was (spul) en een oude stoffer sprenkelt ze dan druppels was op de vloer. Na deze "zegening" van Christine ga ik met een trekker met dweil de was zachtjes verdelen over de vloer.

Dan heeft die vloer al 6x een actie van ons meegemaakt en is het voor ons koffietijd! We zijn dan



4 uur verder! Het is echt een enorme klus! Voor de woensdag zijn we er klaar mee.

Maar met de jas al aan wordt Jan verrast door Paul Bindels. Paul bedankt Jan heel hartelijk voor de jarenlange inzet. Jan krijgt van Paul een prachtige bos bloemen.

De volgende morgen (donderdag 21 januari) zijn Jan en Christine alweer vroeg in de Kerkstraat. Met de grote machine wrijft Jan de was in de vloer. Dan is de vloer als nieuw en glimt ie als een spiegel!! Er zijn dan zo'n 8 uren aan de vloer besteed. Wat een klus....

Dank Jan voor deze laatste actie van jou als Hoofd Interieurverzorging Kerkstraat, Ontmoetingsruimte en



keuken. Nu ga je genieten van een beetje meer vrijheid; je pensioen!!

Christine is nog niet te porren voor stoppen! Maar zij gaat nu wel voor het wat lichtere werk!

Marieke Prein

Locatie H. Jacobus Major



De stilte om ons heen

Het is stil. Het is stil op straat. Het is stil in de winkel. Het is stil in de kerk. Stilte alom, overal. Soms om gek van te worden! Er wordt gelukkig gevaccineerd. En als het goed is wordt er binnenkort weer een vaccin goedgekeurd zodat er meer preventieve geneesmiddelen beschikbaar komen. Maar tot het zover is, moeten we nog even volhouden. Maar wat is nog even? Dat weet ik ook niet. En juist deze tijd wordt het extra moeilijk. Voorjaar, nieuw leven. Niet voor niets valt het belangrijkste feest van onze traditie, Pasen, in het voorjaar. En dat nieuwe leven is niet allereerst een kwestie van later, wanneer ons aardse leven voorbij is. Neen, Pasen is opstandig zijn, hier en nu. Pasen is kie-

zen voor leven, hier en nu. Pasen is tegen de stroom in roeien. Pasen is je tweer stellen tegen een houding van: ach wat maakt het allemaal uit.

We hoeven maar om ons heen te kijken om te zien dat mensen het leven willen. Een dag mooi weer en iedereen trekt er op uit. Naar buiten, even weg uit de sfeer van niets mag en wat wel mag, dat moet.

Maar tegelijk blijven er vragen te over. Hoe lang nog? Kunnen we dit jaar wel op vakantie? Of moeten we de plannen voorlopig nog maar even in de ijskast laten liggen?

Ik hoop van ganser harte dat wij het uit weten te houden. Daarbij weet ik ook wel dat alleen maar

'het uithouden' een weinig Bijbelse manier is van in het leven staan. Maar nu hebben we even niets anders. Dat we de hoop niet verliezen. Dat jonge mensen niet het gevoel krijgen dat hun toekomst totaal in de soep gaat lopen. Dat mensen die te kampen hebben met ziek en zeer, niet al te bevreesd zullen zijn.

En vooral, met alle beperkingen, dat we elkaar zien staan. Dat we oog en oor hebben voor de ander. Opdat we waar mogelijk de eenzaamheid teniet doen. En dat we elkaar blijven aansporen tot nieuw en oorspronkelijk leven. Wanneer we dat doen met en aan elkaar, dan mag het voor ons allemaal ook dit jaar Pasen worden.

Henk Hudepohl.

De dagkapel verrijkt met een heuse knielbank

Zoals veel kerken, hebben wij in Akersloot dagelijks de deur los van de kapel. Mensen zijn dan in de gelegenheid om even binnen te lopen. Een kaarsje opsteken, even tot rust komen. Even bezinnen, mediteren of bidden. Die kapel was gemeubileerd met houten stoelen. Stoelen die bepaald geen aanwinst waren voor de inventaris. Daar is een paar jaar terug verandering in gekomen. Enkele korte banken uit de kerk zijn verzaagd en vertimmerd en in de kapel geplaatst. Daardoor is er tussen de kerk en de kapel meer eenheid in kleur en gebruikte materialen.

Een tijdje terug werden we verrast door het bericht van een parochiaan dat deze een knielbank ter beschikking wilde stellen. Eigen fabricaat bij één van de leden van de familie van Rooden.

Deze knielbank staat sinds kort in de kapel. Prachtig smeedijzeren hekwerk en hout dat wonderwel past

bij de kleuren die kenmerkend zijn voor de inrichting van de kapel.

We zijn er kortom erg blij mee.

Een knielbank, is dat nog wel van deze tijd?

Ik zou willen zeggen dat iedereen dat zelf mag uitmaken. Wie de kapel wil bezoeken maar geen behoefte heeft om te knielen kan gewoon rustig plaats nemen op een van de banken. Maar voor sommige mensen zal het knielen een houding zijn die past bij een bepaalde devotie. Voor die mensen is het prachtig dat door deze knielbank daartoe ook de mogelijkheid geschapen is.

En laten we ook zeggen: hij staat gewoon mooi in onze kapel.

We willen langs deze weg de gulle gever van harte bedanken voor deze bijdrage.

Henk Hudepohl.

In memoriam: Joop Kerssens

Lieve Opa,

Een van je laatste woorden waren: "bedankt dat jullie mijn vrienden wilden zijn"

Maar namens ons, familie en vrienden willen we jou OOK bedanken dat jij ook onze vriend wilde zijn.

Ik ken mijn opa niet anders dan een lieve, grappige en zorgzame vriend.

Lees verder op de volgende bladzijde



Ik kan niets anders zeggen dan dat ik aan vroeger in Spanje altijd een leuke tijd heb overgehouden toen ik bij jou en oma heb mogen logeren.

Altijd kwam je met flauwe grapjes aan, die je altijd zo uit je mouw kon schudden en zodra ik thuis kwam en dat ging vertellen, ik niets anders te horen kreeg dan : " dat is nou typisch opa"

En dat was ook typisch opa, want op de laatste dag, voordat je je ogen sloot, had je nog steeds de kracht om ons een pleziertje te doen door een grapje te vertellen. Legendarisch ben je dan, als ik dat mag zeggen.

Een beresterke vent was je het laatste jaar voor ons, alles had je er voor over om je kleinzonen nog zo lang mogelijk te kunnen zien.

Jouw laatste wens was nog om met alle kleinzonen bij elkaar jouw hand vast te mogen pakken en je een zoen te mogen geven. Al je laatste energie en puf had je erin gestoken op dat moment, want een dag later was het te laat.

We zijn je eeuwig dankbaar daarvoor en dat je voor ons op je allersterkst was.

Ik ken je niet anders dan een gekke ouwe man, overal vond je wel een plekje om ergens tegenaan te piesen en tegelijk nog te kunnen vragen:

"trek is aan me vinger". Zo'n leuke opa was jij altijd.

Niet alleen voor jouw kleinzonen heb je bewezen dat je een ijzersterke man was, maar ook voor je familie, je vrienden in de buurt en in Spanje, je gekke oude bovenbuurman Klaas, maar ook voor de mensen in Akersloot.

Je hebt net als nu ook vroeger alles opzij gezet om een ander te willen helpen. Bijvoorbeeld bij de brandweer in Akersloot. Ieder jaar wanneer mijn broer en ik helpen als vrijwilliger bij het timmerdorp hebben we een lunch in de brandweerkazerne, en iedere keer namen Jazz en ik een momentje om te kijken naar de oude foto van jou daar op de muur, als brandweerman, maar ook als een lieve opa.

Lieve opa bedankt dat jij ook onze vriend heb mogen zijn. Je was een geweldige man.

Mag jouw as als sterrenstof, als een licht in de hemel stralen in deze moeilijke tijd.

Nu mag je eindelijk rusten.

Wees niet getreurd voor oma, we zullen genoeg bij haar zijn, want we zijn nog lang niet klaar met haar.

Tot ziens opa

Mees



De drie Egmonden

Lief en Leed

Eerste communicanten



Op zondag 29 november 2020 vond in de H. Willibrorduskerk te Heiloo de Eerste Heilige Communieviering plaats.

De Communicanten uit de Egmonden zijn:

Jade Houtenbos

Julia van Dam

Sita van Dam

Wij feliciteren hen van harte!

Overledenen

Josephus Jacobus (Joop) Hopman

* 12-06-1935 - † 02-12-2020

Maria (Rie) Lute - Kool

* 29-06-1926 - † 04-12-2020

Josephina Maria (Finy) Twisk - Valkering

* 09-08-1934 - † 10-12-2020

Afra Geertruida (Afra) Stam – Apeldoorn

* 04-02-1942 - † 18-12-2020

Adriana Agnes (Sjaan) Melker - Apeldoorn

* 28-03-1928 - † 20-12-2020

Engelbertus Jacobus (Ber) van der Molen

* 10-10-1935 - † 12-02-2021



Voor de familie en nabestaanden bidden wij om kracht en troost. Wij wensen hen sterkte toe bij dit verlies.

Parochienieuws

Doordat het vorige parochieblad, waarvoor ik onderstaande teksten had gemaakt, niet is verschenen lijken deze wel een beetje achterhaald. Maar omdat er verder ook niet veel meer te melden valt wil ik ze u toch niet onthouden.

Even terugkijken op een wel hele vreemde kerstmis. Een kerst zonder kerkvieringen, hoe bizar en onwettelijk ook, maar het is toch echt gebeurd. Alles in de kerk was in orde gebracht, schoongemaakt, kerstversiering weer super verzorgd en waar alles deze dagen omdraait de kerststal. Elk jaar weer opgezet door Ton Bijman en zijn zoon. Alles voor niets???? Nee toch niet.... Op 24 december was ik nog even op het secretariaat en had tegen mijn kleinkinderen gezegd dat zij nog wel naar de stal mochten kijken. Toen zij met hun mamma en pappa bij de stal stonden te kijken zei Koen: "Maar er zijn toch drie koningen". Ik zei dat er toch drie staan, Scherp als hij is, was het hem opgevallen dat er één geen kroon op zijn hoofd had. Ja het kindje lag nog niet in de kribbe op deze dag, "Nee" zei Naomi "Die zit nog in Maria haar buik". Ik haalde het kindje Jezus even uit de sacristie en liet het hun zien. Spontaan gaf eerst Koen gevolgd door zijn zusje Naomi een kusje op het hoofdje van het kindje Jezus. Wat lief..... Als dat geen kerstgevoel is..... Dus familie Bijman troost je, de stal heeft er niet voor niets gestaan.

Kort voor Kerstmis is de tuinploeg ook weer heel actief geweest. Er moesten de nodige bomen worden gesnoeid. Daar deze mannen al wat ouder zijn werd

er een beroep gedaan op versterking omdat er met zware takken moest worden gesjouwd en gesleept. Na een oproep kwam er vanuit Egmond aan Zee drie man versterking. Vele handen maken licht werk, zegt het spreekwoord immers. Een hoveniersbedrijf ging snoeien en nadat alle takken bijeen werden gebracht moest een grote houtversnipperaar de rest doen. Het liep in het begin als een trein. Helaas door iets te veel enthousiasme ontstond er een storing in de machine. Dit veroorzaakte vertraging en tevens behoorlijk veel rook zodat je bijna kon denken dat er een nieuwe paus gekozen was. Nadat de machine op het bedrijf weer in orde was gemaakt kon toch de klus nog diezelfde dag worden geklaard.

Nog steeds hebben we te maken met dat vreselijke coronavirus. Weet u het nog. Vorig jaar de hoogtijdagen van ons Christelijk leven de Goede Week, Pasen, Hemelvaartsdag en Pinksteren geen kerkelijke vieringen. Geen ontmoetingen met geloofsgenoten en kerkbezoekers. We zijn nu een jaar verder, wie had dit toen verwacht? Laten we hopen dat dit nooit meer voor zal komen en er vanuit gaan dat we dit jaar bij elkaar mogen komen om al die gebeurtenissen van 2000 jaar geleden met elkaar te herdenken en te vieren en dat het virus door de vaccinaties helemaal tot het verleden gaat behoren.

In het volgend parochieblad hoop ik weer iets actueler te zijn.

Namens de locatieraad wens ik iedereen een zalig Pasen toe.

Kees Kager

Een berichtje van de bloemengroep

Op dinsdag 22 december hebben we met de groep een prachtige kerstversiering gemaakt met een mooie kerstboom en alles wat de sfeer in de kerk zou kunnen verhogen. Helaas werd die avond bekend dat er met Kerstmis geen vieringen zouden zijn. Wel konden wij de Mariakapel open houden. Daarom hebben we geprobeerd wat extra kerstsfeer te creëren in de Mariakapel. De kerstkrans hebben we daar neergezet en 1 bloemstuk achter de glazendeur. Tijdens de kerstdagen brandde de lichtjes in de kerstboom de hele dag zolang de Mariakapel open was. Vanuit de Mariakapel was dat een prachtig gezicht en gaf veel sfeer.

Nu staan we vlak voor Pasen en hopelijk kunnen dit keer de vieringen doorgaan. Wij wensen iedereen een goede voorbereiding in deze vastentijd. Op weg naar het hoogfeest van Pasen.

Met vriendelijke groeten,

Namens de bloemengroep Annie Hopman.

Vastenactie

Ook dit jaar gaar de vastenactie in de PKN kerk niet door. Men heeft wel een project gevonden namelijk 'Vreemdelingen onderdak in Libanon'. Dit is een project van Kerk in Actie.

Miljoenen Syriërs sloegen op de vlucht voor het aanhoudende geweld en werden gastvrij opgevangen in buurland Libanon. In dit kleine land is inmiddels een op de vier inwoners vluchteling. Dit zet de samentelling onder druk. Huur- en voedselprijzen zijn gestegen en de werkloosheid is verdubbeld. Kerk in Actie helpt zowel vluchtelingen als de arme bevolking van Libanon.

Vanuit Nederland kunnen we steun bieden en in Libanon helpen bij de opvang van vluchtelingen.

U kunt geld doneren op rekening nummer: NL 89 ABNA 0457 457 457 ten name van Kerk in Actie t.a.v. Vreemdelingen onderdak in Libanon. Bij voorbaat dank voor Uw gift.

Kitty de Groot

voor de kinderen



Limmere



Heiloo

② wikkel om met geel/wit crêpé papier.

③ broodhaan.



④ buxustakje.



⑥ zuurstok.

⑦ 12 ongepelde pinda's.

⑩ chocolade eitjes.

① maak een  van hout.

⑤ bloemetjes.

⑧ sinaas-appel in een netje.

⑨ 30 rozijnen.



het is wel heel leuk om er toch één te maken voor opa of oma of voor iemand die erg alleen is.



Akersloot

in de kerken kunnen jullie dit jaar niet zijn met een Palmpasenstok.



Egmond



ADRESSEN



Bron van Levend Water

Postadres: Westerweg 267
1852 AG Heiloo
Telefoon: 072-533 09 06

Mail: info@rk-bronvanlevendwater.nl
Website: www.rk-bronvanlevendwater.nl

Financiële Administratie:

Mevrouw Astrid Wiebering-Vlaar
Telefoon: 072-533 09 06
Email: financieel@rk-bronvanlevendwater.nl

Dagelijks Bestuur:

De heer Martien den Blanken voorzitter
De heer Kees van Went secretaris
De heer Karel Hennekens penningmeester

Voor uw kerkbijdrage en andere giften:

H. Willibrordus: NL46 RABO 0327 0640 21
NL20 INGB 0000 6815 70
H. Jacobus Major: NL07 RABO 0300 9542 63
H. Adelbertus: NL88 RABO 0315 7004 91
H. M.M. Alacoque: NL41 RABO 0315 7479 94
O.L.V. Onb. Ontv.: NL87 RABO 0315 7041 95

Parochie coördinatoren:

Mevrouw Marieke Hoetjes-Eijkel
Telefoon: 072-533 09 06
Email: willibrorduskerk@rk-bronvanlevendwater.nl

Mevrouw Astrid Wittebrood-Schouten
Telefoon: 072-506 13 64
Email: coordinator@rk-bronvanlevendwater.nl

Begraafplaatsen BvLW:

Willibrordushof, Heiloo:
Email: willibrordushof@rk-bronvanlevendwater.nl
Sint Jacobushof, de Overtuin, Akersloot:
jacobusmajor@rk-bronvanlevendwater.nl
Rinnegom, Egmond Binnen:
rinnegom@rk-bronvanlevendwater.nl
De Karmel, Egmond aan den Hoef:
dekarmel@rk-bronvanlevendwater.nl

Caritas Bron van Levend Water/Cornelius:

T. van Diepen, secretaris
Telefoon: 072-533 74 08
Email: secr.swvcaritas@gmail.com

Locatie H. Willibrordus



Adres: Westerweg 267
1852 AG Heiloo
Telefoon: 072-533 09 06

Pastoor: Paul Bindels, pr.: 072-533 09 06
Ingeval van nood: 06-43 54 00 33
p.bindels@rk-bronvanlevendwater.nl
Secretariaat:
Openingstijden: ma t/m vr 9.00 tot 12.00 uur
willibrorduskerk@rk-bronvanlevendwater.nl
maandag speciaal voor kerkhofbeheer
Email: willibrordushof@rk-bronvanlevendwater.nl
vrijdag speciaal voor opgeven intenties
Email: misintenties@rk-bronvanlevendwater.nl

Locatie H. Jacobus Major



Adres: Kerklaan 37
1921 BK Akersloot
Telefoon: 0251-31 22 28

Pastor: Henk Hudepohl: 06-13 49 25 65
h.hudepohl@rk-bronvanlevendwater.nl
Secretariaat:
Openingstijden: vr 9.00 tot 11.00 uur
jacobusmajor@rk-bronvanlevendwater.nl

Locatie H. Margaretha Maria Alacoque



Adres: Herenweg 188-190
1934 BD Egmond
aan den Hoef
Telefoon: 072-506 13 64

Pastor: Henk Hudepohl: 06-13 49 25 65
henkhudepohl@gmail.com
Secretariaat:
Openingstijden: do 9.00 tot 12.00 uur
rkegmond@rk-bronvanlevendwater.nl



Vader, 'zei Isaak. 'Wat wil je me zeggen, mijn jongen?' antwoordde Abraham. 'We hebben vuur en hout,' zei Isaak, 'maar waar is het lam voor het offer?' Abraham antwoordde: 'God zal zich zelf van een offerlam voorzien, mijn jongen.' En samen gingen zij verder.

Toen ze waren aangekomen bij de plaats waarover God had gesproken, bouwde Abraham daar een altaar, schikte het hout erop, bond zijn zoon Isaak vast en legde hem op het altaar, op het hout. Toen pakte hij het mes om zijn zoon te slachten.

Maar een engel van de HEER riep vanuit de hemel: 'Abraham, Abraham!' 'Ik luister,' antwoordde hij. 'Raak de jongen niet aan, doe hem niets! Want nu weet ik dat je ontzag voor God hebt: je hebt mij je zoon, je enige, niet willen onthouden.'

Toen Abraham opkeek, zag hij een ram die met zijn horens verstrikt was geraakt in de struiken. Hij pakte het dier en offerde dat in de plaats van zijn zoon. Abraham noemde die plaats 'De HEER zal erin voorzien'. Vandaar dat men tot op de dag van vandaag zegt:

'Op de berg van de HEER zal erin voorzien worden.'

Genesis 22 , 7 - 14