

Dagen van afscheid...

Informatieblad van de Parochie Bron van Levend Water



INHOUDSOPGAVE

INHOUDSOPGAVE.....	2
COLOFON	2
BRON VAN LEVEND WATER.....	3
LITURGISCH ROOSTER Parochie Bron van Levend Water + Corneliusparochie.....	12
LOCATIE H. WILLIBRORDUS	13
LOCATIE H. JACOBUS MAJOR	16
LOCATIE DE DRIE EGMONDEN.....	19
KINDERPAGINA	22
ADRESSENLIJST	23

COLOFON

De volgende Bron van Levend Water
verschijnt op **4 juli**

Kopij, *bestaande uit maximaal 500 woorden*,

kunt u uiterlijk **8 juni**
inleveren bij de lokale redacties,
bij voorkeur als Word document per email:

Locatie H. Willibrordus:
willibrorduskerk@rk-bronvanlevendwater.nl
Locatie H. Jacobus Major:
jacobusmajor@rk-bronvanlevendwater.nl
Locatie H. M.M. Alacoque:
drieluik@rk-bronvanlevendwater.nl

De redactie behoudt zich het recht voor om, daar waar
nodig, wijzigingen aan te brengen in de aangeleverde
artikelen. Indien de inhoud hierdoor wordt gewijzigd, wordt
vóór plaatsing contact opgenomen met de schrijver.

Dit parochieblad is ook te vinden op de website van Bron
van Levend Water:
rk-bronvanlevendwater.nl

Indien u geen parochieblad meer wilt ontvangen kunt u dit
doorgeven aan het secretariaat van uw locatie.
Adressen vindt u achter in dit blad.



Bron van
Levend Water

Bijschrift achterzijde:

*‘Toren van de Jacobuskerk’
Foto is gemaakt door
Gerard Kaptein, voorzitter
van de Locatieraad van de
Jacobuskerk te Akersloot*



Pinksteren

Toen de dag van Pinksteren aanbrak, waren allen bijeen op dezelfde plaats. Zo begint het tweede hoofdstuk in het boek Handelingen van de Apostelen. Zo is de aanhef van het Pinksterverhaal. Allen bijeen. Hoezeer kunnen we er naar snakken om weer met allen bijeen te zijn. Op het moment dat ik dit schrijf zijn de eerste tekenen aanwezig dat we langzaam een beetje los kunnen komen.

We hebben een lange periode achter de rug waarin iedereen zoveel mogelijk in zijn eigen 'bubbel' moest blijven. En hoe geestdodend is dat geweest. Zelfs als je met zijn tweeën bent, dan kan er een moment komen dat je wel uitgepraat bent met elkaar. Dat voor het moment alle woorden gezegd zijn. Niets nieuws onder de zon.

We lezen over mensen die ineens de geest krijgen in Handelingen. Een geest die hen er op uit doet trekken. Een geest die mensen in staat stelt om grenzen te overstijgen. Grenzen van cultuur en taal. Grenzen van traditie en gewoonte.

We zouden ons de vraag kunnen stellen: moet eerst die Geest over ons vaardig worden? Of kunnen we juist door de ervaring van het afgelopen jaar zeggen: waar we vooral grenzen aangeven, waar we vooral bedacht zijn op, beducht zijn voor eigen have en goed, eigen gezondheid, eigen rechten, daar doen we die geest de das om.

Anders gezegd: juist door het wegnemen van grenzen, door ruimte te scheppen voor de ander, juist daarmee kan de geest haar werk onder de

mensen blijven doen. Pinksteren is denk ik niet vooral roepen dat die geest rondwaart in eigen gelederen. Niet in de eigen familie, niet in de eigen plaats, niet in de eigen kerk! Neen, die geest werkt overal. En wil je die geest ervaren, dan zul je vooral die geest moeten zoeken bij die ander. In de creativiteit die mensen hebben. In de andere cultuur, die cultuur van de vreemdeling in ons midden.

In de ontmoeting met mensen van andere religieuze tradities. Wat dat betreft voel ik me gezegend dat we al jarenlang in Akersloot een traditie hebben van een gezamenlijke viering met onze broeders en zusters van de protestantse gemeente tijdens het Pinksterfeest, een viering die zo mogelijk in de buitenlucht plaatsvindt.

Als de voortekenen ons niet bedriegen, komt zo langzamerhand het moment naderbij waarop we weer 'normaal' aan het maatschappelijk leven kunnen deelnemen. In het verenigingsleven, in theaterbezoek, in het winkelen, in de kerkgang.

Ik hoop van harte dat de ervaring van de laatste tijd ons allen alert maakt. Opmerzaam over de waarde die andere mensen voor ons hebben. Dat we ons verheugen in elkaars aanwezigheid. Maar evenzeer in elkaars (andere, soms dwarse) mening. Juist in de veelheid van gaven, in de veelkleurigheid van onze samenleving, van onze kerkgemeenschap, daarin mogen we de geest ervaren. Een geest die ik vooral vind bij de ander, en daardoor ook in de Ander.

Henk Hudepohl.

Afscheid

Het zat er aan te komen. Dat wist ik natuurlijk wel. Ofschoon er met de datum van pensionering wel even geschoven is. Ik zou namelijk tot de eerste lichte werknemers behoren voor wie de pensioengerechtigde leeftijd zou beginnen op 67 jaar en 3 maanden. Maar een stemming onder leden van de grote vakbonden hebben gezorgd dat het 66 jaar en 4 maanden werd. Waarna die leeftijd langzaam toch wel weer omhoog gaat. Maar zodoende weet ik reeds 2 jaar welke einddatum ik kon noteren voor mijn werkzaamheden.

Aan het eind van 13 jaar werken in Akersloot en de regio HALE, wil ik heel veel mensen dankzeggen. Nou is persoonlijk bedanken altijd gevaarlijk, want voor je het weet heb je iemand overgeslagen. Toch wil ik enkele mensen persoonlijk noemen.

Dat betreft allereerst pastoor Herman Helsloot. Ik schrijf met opzet pastoor (dus met dubbel oo). Want Herman was als priester de eindverantwoordelijkheid voor het beleid in Akersloot, ook toen het nog een aparte parochie was. Als ik zijn pastoorschap in Akersloot zou moeten omschrijven, dan kan dat met één woord: ruimte.

Lees verder op de volgende bladzijde



Als pastoraal werker, onder zijn verantwoordelijkheid werkend heb ik altijd alle ruimte gehad om met eigen inzichten mijn werk te doen.

Daarnaast wil ik dank uitspreken aan de leden van het voormalig bestuur in Akersloot en leden van de locatieraad. In hen heb ik altijd kritische, meedenkende, maar zeker ook opbouwende mensen ontmoet. Hun mening, hun visie op kerkzijn is voor mij altijd als een spiegel geweest om eigen inzichten te toetsen.

Je kunt nog zoveel inzichten hebben, je kunt nog zoveel willen, uiteindelijk begin je in de kerk helemaal niets wanneer er niet zoveel mensen zijn die zich met hart en ziel inzetten voor de kerk. Voor de een is dat de inzet voor onderhoud en beheer, voor de ander is dat de inzet tijdens de vieringen, als zanger, als lector.

Al die inzet van mensen zorgen mede ervoor dat een pastor kan gedijen. Dat is een gevaarlijke opmerking. Voor je het weet kun je lezen: het werk van vrijwilligers is er uitsluitend voor de pastor, of al dat vrijwilligerswerk is nodig omdat we niet meer zo rijk bedeeld zijn met professioneel opgeleide theologen. Maar daarmee zou ik al die mensen tekort doen, daarmee zouden we uitgaan van een kerkvisie waarin we onszelf tekort doen.

De inzet van heel velen is niet alleen nodig omdat het werk gedaan moet worden, het is ook nodig omdat dat de enige manier is, naar mijn overtuiging, waarop je ook daadwerkelijk en ten volle kerk bent. Juist in het waarderen van elkaars kwaliteiten, in het ruimte scheppen voor mensen zodat ieders talenten tot ontplooiing kan komen, juist daarin ben je helemaal kerk.

En dat is dus niet uitsluitend afhankelijk van mijn persoontje. Daarom, weet dat wij samen de kerk zijn, de kerk vormen. Laat dat onze leidraad zijn op onze weg naar de toekomst.

Nogmaals, allen hartelijk dank.

Dat u gezegend mag zijn, tot in lengte van dagen.



Henk Hudepohl.

Afscheid Henk Hudepohl

Op 30 mei zal pastor Henk Hudepohl afscheid nemen als pastoraal werker in onze parochie.

Anderhalf jaar geleden hebben we met de gehele parochie zijn 25 jarig jubileum als pastoraal werker kunnen vieren in een prachtige kerkdienst in een afgeladen Jacobuskerk in Akersloot. De laatste keer dat we met zovelen bijeen konden komen, voordat de coronapandemie uitbrak

Na de eerste aanstelling van Henk in De Kwakel volgde een benoeming in Alkmaar. De Don Bosco Kerk in Overdie werd in 2008 gesloten en Henk ging, als opvolger van de onlangs overleden Bill van Schie, in de toen zelfstandige parochie van Akersloot aan het werk .

Vanuit het bisdom werden de parochies aangespoord om grotere clusters te vormen en hier in de Regio werd in 2015 de nieuwe parochie Bron van Levend Water opgericht. Henk heeft zich bij de vorming van de fusieparochie altijd zeer constructief opgesteld en vervulde daarna ook op andere locaties allerlei taken. Zo werd hij de eerst aanspreekbare pastor voor Egmond aan Zee en Egmond aan den Hoef. Als notulist in het pastoresteam zorgde hij voor goed leesbare notulen en bij de preekbespre-

kingen binnen het pastoresteam liet hij merken over veel kennis van de bijbel te beschikken. Henk is altijd ruim op tijd aanwezig en maakt er nooit een probleem van als hij ergens onverwacht moet invallen voor een van zijn collega's. De sluiting van zowel de Don Bosco als de twee kerken in Egmond hebben hem erg aangegrepen. Desondanks was Henk een gedreven pastor die zijn diensten tot in de puntjes voorbereidde. De vele uitvaarten op verschillende locaties deed hij met een natuurlijke rust die de nabestaanden de ruimte gaf hun verdriet te verwerken. Ook verzorgde hij de voorbereidingen voor eerste communie en vormsel voor de hele parochie.

Na zoveel jaar is dan nu voor Henk het moment gekomen om met pensioen te gaan en op een andere manier verder van het leven te genieten.

Het bestuur van de parochie Bron van Levend Water dankt Henk voor zijn jarenlange inzet voor het wel en wee van onze gemeenschap.

We wensen hem samen met zijn vrouw Erna een mooie toekomst toe in goede gezondheid!

Namens het parochiebestuur,
Kees van Went, secr.

Afscheid van pastor Johan Olling

Op 1ste Pinksterdag, 23 mei, zal pastor Johan Olling voor het laatst voorgaan in 'zijn' Corneliuskerk in Limmen. Vanaf 1 juni mag hij gaan genieten van zijn welverdiend pensioen. Graag sta ik stil bij het afscheid van deze markante pastor die ook vele malen is voorgegaan in de kerken van onze parochie Bron van Levend Water.

Vanaf zijn aantreden in Limmen 22 jaar geleden maakte Johan deel uit van het pastorale team van de parochies in Heiloo, Akersloot en Limmen. Enkele jaren later werden daar de parochies in de Egmondten toegevoegd. In 2015 besloten deze parochies, met uitzondering van Limmen, om te fuseren tot één nieuwe parochie. Limmen koos ervoor om zelfstandig te blijven. Wel werd twee jaar later besloten om tussen de Corneliusparochie en Bron van Levend Water een samenwerkingsverband te vormen onder één parochiebestuur, een zogenaamde Personele Unie. Helaas is daaraan medio vorig jaar een einde gekomen wegens onoverbrugbare verschillen van inzicht over de wijze van besturen van beide parochies.

Dit laat onverlet dat Johan in al die jaren sinds zijn aantreden, ook bij onze parochie en haar voorgangers, een zeer gewaardeerde pastor is geweest en belangrijke bijdragen heeft geleverd aan de ontwikkeling van het pastoraal beleid en de invulling van de pastorale zorg. Persoonlijk heb ik genoten van zijn overwegingen tijdens de door hem geleide woord- en communievieringen. Hierin zocht hij vaak de verbinding met actuele ontwikkelingen in de wereld om ons heen, dichtbij en ver weg. Daarnaast was hij als voorzitter van de gezamenlijke MOV-werkgroepen een groot stimula-

tor van activiteiten ter ondersteuning van onze minder bedeelde medemens in andere delen van de wereld. En hij deed daar zelf ook actief aan mee getuige zijn deelname aan de roemruchte sponsorfietstocht naar Burkina Faso enkele jaren geleden.

Johan is een duidelijke representant van de idealen die ontstonden tijdens het Tweede Vaticaans Concilie in de zestiger jaren. Hij zocht voortdurend naar vernieuwende vormen voor de beleving van ons geloof en zocht daarbij naar actieve deelname van zijn parochianen. Hij was voorstander van een democratische kerk, maar botste daarbij helaas steeds vaker met de in toenemende mate hiërarchisch opererende moederkerk. Toch bleef hij zijn idealen onverminderd uitdragen. Ik heb dat altijd zeer in hem gewaardeerd. Hij bleef daarbij een echte pastor met oog en een luisterend oor voor zijn mensen, begaan met hun problemen en de vragen waarmee zij worstelden. Die rol vervulde hij niet alleen in de Corneliusparochie, maar ook in onze parochie. De laatste

jaren was hij o.a. de eerst aanspreekbare pastor voor de geloofsgemeenschap van Egmond Binnen.

Samen met het vertrek van pastor Henk Hudepohl, waarover elders in dit blad meer, verliezen onze beide parochies twee waardevolle voorgangers. Helaas heeft het Bisdom tot dit moment nog geen duidelijkheid gegeven of dan wel hoe deze gaten in de pastorale zorg gevuld zullen worden. Zodra daarover meer bekend is zullen wij u daarvan op de hoogte stellen.

Tot slot wil ik Johan, mede namens de overige bestuursleden, namens alle vrijwilligers die met hem hebben samengewerkt en namens alle parochianen van onze parochie Bron van Levend Water heel hartelijk danken voor zijn grote en niet aflatende inzet als pastor. Ik wens hem en zijn vrouw toe dat zij nog heel lang mogen genieten van hun nieuw verworven vrijheid in goede gezondheid en onder het oog van hun kinderen en kleinkinderen.

Martien den Blanken
Vice-voorzitter
Parochiebestuur



Dagen van afscheid: Johan, Henk en Bill

Ruim een half jaar geleden, op 31 augustus 2020, heb ik afscheid genomen van de parochie om met emeritaat te gaan. Nu zijn er voor mij weer dagen van afscheid aangebroken. We nemen afscheid van twee collega's met wie ik de laatste jaren intensief heb samengewerkt.

Vooreerst van pastor Johan Olling die op zondag 23 mei, 1^e Pinksterdag, afscheid zal nemen van de Cornelius-parochie in Limmen, waar hij 22 jaar lang de eerst aanspreekbare pastor is geweest. Van meet af aan probeerden wij samen te werken en op elkaar af te stemmen. Wij kozen voor het gebruik van een hongerdoek in de Veertigdagentijd, schreven een draaiboek over de liturgie en wisselden wij elkaar af als voorganger in de vieringen. Hoewel wij vaak van mening verschilden was onze persoonlijke verhouding altijd goed. Ik zal hem missen en wens hem het allerbeste toe in de komende tijd samen met zijn vrouw, zijn kinderen en kleinkinderen.



Vervolgens nemen wij op zondag 30 mei afscheid van Henk Hudepohl, die vanaf 2008 de eerst aanspreekbare pastor was in Akersloot, de kleinste locatie binnen onze parochie. Daarom kon ik altijd een beroep op hem doen voor uitvaarten, die hij consciëntieus en met groot invoelend vermogen deed. Jarenlang heeft hij het vormsel in onze regio geleid, kenmerkend daarbij was zijn uitbundig lach. Al die tijd maakte hij verslagen van onze teamvergaderingen. Regelmatig bereidde hij de preekbesprekingen voor met zijn uitstekende kennis van de Schrift. Befamd waren zijn maandelijkse maaltijden voor parochianen onder de titel 'kerkkoken'. Samen met zijn vrouw Erna Peijenburg woonde hij in de pastorie, die zij nu gaan verlaten. Ook hem zal ik missen, met zijn altijd stipte en tijdige aanwezigheid, ik wens hem nog goede jaren met Erna toe en vooral ook een goede gezondheid.



En last but not least hebben wij tot ons grote verdriet, afscheid moeten nemen van pastor Bill van Schie, die op de leeftijd van 75 jaar te Limmen is overleden.

Van 2001 tot 2008 was hij pastor in de parochiegemeenschappen van Heiloo en Akersloot. Na zijn emeritaat bleef hij bij ons betrokken als voorganger en lid van de commissie 'rond de waterput'. Regelmatig hoorden Marieke en ik zijn vrolijk gefluit als hij weer eens de trap van de pastorie opliep. Dan kwam hij even kijken hoe het met ons ging, dronk een kop koffie, ging daarna weg, om bijna meteen weer terug te komen om zijn pet op te halen, die hij stevast vergeten was. Toen hij in Heiloo benoemd werd zei hij, dat hij kwam als 'het hulpje van de pastoor'. In feite is hij veel méér geweest en werd hij voor mij een echte vriend.

Een jaar geleden werd bij pastor van Schie een ernstige ziekte geconstateerd. De behandeling daarvan, inclusief een zware operatie vorig jaar september, leek in eerste instantie aan te slaan. Begin dit jaar kwam de ziekte echter in volle hevigheid terug. In de nacht naar zaterdag 17 april is hij temidden van zijn gezin overleden. Bill was een vriendelijk en hartelijk mens, hij straalde altijd optimisme uit en genoot van wat hijzelf een rijk leven noemde. Hij was oprecht geïnteresseerd in het levensverhaal van elke mens die hij ontmoette, hoe en waar dan ook.

Hij hield van reizen en nieuwe dingen ontdekken en heeft dat onder anderen als reisleader dan ook vele jaren gedaan. Enthousiast kon hij worden van een goed boek over theologie, geschiedenis of kunst, dat hij ergens had gevonden en hij liet anderen in zijn enthousiasme delen in leesgroepen of middels een artikel in het parochieblad. Hij was een inspirerende voorganger, die zijn gedachten altijd uitstekend kon verwoorden in de preek.

Wij allen zullen zijn hartelijkheid en enthousiasme enorm missen.

Moge hij rusten in vrede. Het lijkt of een bepaald tijdperk voorbij is. Moge God ons allen vergezellen op de weg die wij gaan moeten.

Pastor Herman Helsloot



Met verslagenheid hebben wij kennis genomen van het overlijden van

Pastor Bill van Schie

Van 2001-2008 droeg hij zorg voor de parochiegemeenschappen van Heiloo en Akersloot. Daarna bleef hij betrokken als voorganger en lid van de commissie 'rond de waterput'. Wij zullen zijn hartelijkheid en enthousiasme enorm missen.

Pastores, bestuur, vrijwilligers en parochianen
Parochie Bron van Levend Water

Overlijdensbericht vanuit het Bisdom



Bisdom Haarlem - Amsterdam

Bisschop

N.65/2021/A

*Leidsenvaart 146, 2014 HE Haarlem
Postbus 1053, 2001 BB Haarlem
telefoon 023 - 511 2600
telefax 023 - 511 2629*

Aan de priesters, diakens, pastoraal werk(st)ers, catechisten
en assistenten in het Bisdom Haarlem-Amsterdam

Vogelzang, 19 april 2021.

Geachte collega's,
geachte dames en heren,

Vanmorgen bereikte ons het droevige bericht dat op zaterdag 17 april 2021 is overleden,
thuis te Limmen

Wilbert Jacobus VAN SCHIE

Bill van Schie werd op 31 mei 1945 geboren te Leidschendam. Hij werd op 1 maart 2001 pastoraal werker in het bisdom Haarlem-Amsterdam, in de samenwerkende parochies van Heiloo, H. Willibrord, Akersloot, H. Jacobus de Meerdere en Limmen, H. Cornelius, waarbij hij de eerstaanspreekbare was voor de H. Jacobus de Meerdere te Akersloot. Hij bleef hier tot aan zijn pensioen op 1 juli 2008.

Bill was een vriendelijk en hartelijk mens, hij straalde altijd optimisme uit en genoot van het leven. Hij was oprecht geïnteresseerd in het levensverhaal van elke mens die hij ontmoette, hoe en waar dan ook.

Hij hield van reizen en nieuwe dingen ontdekken en heeft dat onder andere als reisleader dan ook vele jaren gedaan. Enthousiast kon hij worden van een goed boek over theologie, geschiedenis of kunst, dat hij ergens had gevonden, en hij liet anderen in zijn enthousiasme delen in leesgroepen of middels een artikel in het parochieblad.

Hij was een inspirerend voorganger, die zijn gedachte altijd uitstekend kon verwoorden in de overweging.

Ook na zijn pensioen was hij nog actief door regelmatig in te vallen in zijn vorige parochies, als dat nodig was, en was hij actief op het gebied van volwassenen-katechese.

Hij schreef regelmatig in het parochieblad 'God zal erin voorzien' van de parochie Bron van Levend Water.

Graag beveel ik Bill van Schie aan in uw gebed.

In verband met de huidige maatregelen vindt de afscheidsviering op donderdag 22 april in besloten kring plaats in de Parochiekerk van de H. Cornelius te Limmen waarna hij begraven wordt op de R.K. Begraafplaats te Limmen.

Condolëanceadres:
Zwanebloem 9
1906 DP Limmen


+ Mgr. dr. J.W.M. Hendriks,
Bisschop van Haarlem-Amsterdam

Heilige van de maand: Aleidis van Schaarbeek

Naam: Aaltje, Adelaide, Adèle, Adelheid, Al-ette, Alice, Heidi (meisjes)

Betekenis van de naam: Van een edel geslacht.

Iconografie: Als cisterciënzer op haar ziekbed.

Aangeropen tegen: Huidziekten en hoofdpijn

Vroeg in de ochtend werd er zachtjes op de poort geklopt. De zuster-portier van het cisterciënzer-binnenklooster ten zuidoosten van Brussel vroeg zich af wie dat kon zijn. Voor de deur stond een beeldschoon meisje van een jaar of zeven.

‘Wat kom je hier doen?’

‘Ik wil intreden’, antwoordde het meisje.

‘Weet je papa en mama wel dat je hier bent?’

‘Nee, ik ben weggelopen. Ik wil Jezus dienen.’

Omdat het buiten nogal fris was, vroeg de zuster het meisje binnen te komen. De abdis werd erbij gehaald. Ze probeerde het meisje over vet halen naar huis terug te keren. Maar halsstarrig bleef het meisje weigeren.

‘Ik wil zuster worden in dit klooster. Ik wil Jezus dienen, met heel mijn hart en ziel’

Twee zusters werden naar haar ouders gestuurd. Zij wisten wel dat hun dochtertje vroom was, maar niet dat ze zuster wilde worden. Ze hadden er geen bezwaar tegen dat zij opgenomen werd in het klooster. Ze gaven haar zelfs een bruidsschat mee.

Aleidis was een slim en leergierig meisje. Te allen tijde stond ze klaar om wie dan ook te helpen. Maar het meeste plezier beleefde ze in de kerk: het zingen tijdens de koordiensten, het gezamenlijke bidden en vooral het ontvangen van de communie. Dan voelde ze dat de Heer letterlijk heel dicht bij haar was. Op zekere dag voelde Aleidis zich niet lekker, al snel bleek dat ze een besmettelijke ziekte onder de leden had. Ze was geïnfecteerd door melaatsheid. Ook in de dertiende eeuw wist men dat die patiënten apart gehouden moesten worden. Aleidis werd verbannen naar een uithoek van het klooster. Die eenzaamheid vond zij niet erg. Veel pijnlijker vond ze dat ze nu niet meer mocht drinken van het bloed van Christus: ze kreeg alleen nog maar een geconsacreerde hostie. Christus kwam haar persoonlijk troosten. Op een nacht verscheen Hij haar in een visioen.

‘Aleidis, je moet niet treuren. Wie alleen mijn lichaam tot zich neemt, drinkt ook mijn bloed.’

De ziekte verergerde en haar medezusters vonden het wenselijk haar uit het klooster te verwijderen. In het bos bouwde men een hut ter grootte van een kippenhok waar Aleidis haar intrek nam. Kalm en sereen woonde ze daar vele jaren, terwijl ze geleidelijk aan letterlijk wegrotte. Maar ze onderging haar ziekte lijdzaam: op die manier hoopte ze zielen uit het vagevuur te kunnen bevrijden. Doordat ze voortdurend het lijden van Jezus Christus voor ogen hield, realiseerde ze zich hoe groot de liefde van God voor de mensheid moest zijn. Regelmatig had ze visioenen waarin Christus haar verscheen.

Op 11 juni 1249 kreeg ze plotseling hoge koorts. Men vreesde dat ze zou sterven. Daarom werden haar de laatste sacramenten toegediend. s’Nachts verscheen Christus haar.

‘Mijn dochter, je hebt nog een jaar te leven. Je zult vreselijke pijnen lijden. Maar dan zal ik een troon voor je in de hemel laten klaarzetten.’

En inderdaad, Aleidis leefde nog precies een jaar. Haar lichaam rotte volledig weg. Eerst verloor ze haar rechteroog. Dat verlies droeg ze op aan Graaf Willem II van Holland, opdat hij wijsheid en kracht zou mogen ontvangen. Later verloor zij ook haar linkeroog: dat droeg ze op aan de Franse koning Lodewijk. Elke dag had ze hoge koorts. Ze had het idee dat ze in het vagevuur was. Haar zus Ida was de enige die nog die in nabijheid kwam. Ze moest vreselijk huilen om de kwellingen die haar zus leed. Maar Aleidis beurde haar op met de woorden: ‘Zusje, ik word niet gekweld om mijn zonde, maar opdat door mijn lijden de zielen van zondaars uit het vagevuur verlost worden.’

Zoals haar voorspeld was, overleed Aleidis op 11 juni 1250. Eindelijk zou de Bruidegom haar het hemelse slaapvertrek binnenleiden.

Feestdag: 11 juni



Rond de waterput: seizoen 2020-2021



De afgelopen weken zijn de gedachten van onze commissie vooral uit gegaan naar ons collega-commissielid Bill van Schie. Hij was het die in iedere vergadering met nieuwe ideeën kwam, kandidaten aandroeg voor de succesvolle 'Preek van de Leek', vele reizen organiseerde en in leesgroepen bijzondere boeken besprak. Bij de laatste vergadering, waarop we weer moesten beslissen om de activiteiten op te schorten, was hij ondanks zijn ziekte aanwezig. Hij was onder de indruk van de encycliek 'Fratelli Tutti' en wilde daar weer een leesgroep over starten.

Het heeft helaas niet zo mogen zijn. Op zaterdag 17 april overleed hij.

De commissie wil binnenkort weer bijeenkomen en proberen de draad op te pakken. Wellicht kunnen we voor het volgende seizoen 2021-2022 weer een programma op touw zetten. Maar we zullen Bill's ideeën en enthousiasme daarbij node missen.

Dat hij moge rusten in vrede.

Commissie 'rond de waterput'

Hartelijk dank en een oproep!

Bij deze gelegenheid wil ik, als penningmeester namens het parochie bestuur, alle parochianen, die vorig jaar en dit jaar via de kerkbalans actie en in plaats van collectes bijdragen hebben gestort heel hartelijk danken voor deze giften.

Tijdens de jaarafsluiting 2020 hebben we desondanks moeten vaststellen dat de inkomsten uit de collectes en kerkbijdragen een aanzienlijk lagere opbrengst laten zien dan het jaar ervoor. De oorzaken daarvan zijn, met een zeer beperkte mogelijkheid om diensten bij te wonen, duidelijk en verklaarbaar.

Hierbij willen we de parochianen, die de moeite hebben genomen om een of meerdere keren geld over te maken, heel hartelijk bedanken voor deze steun.

Bij deze willen we tevens een beroep op u allen doen om ons te blijven steunen door (periodiek) een bijdrage over te maken. Ondanks de zeer beperkte mogelijkheden om diensten bij te wonen, blijven onze kosten doorlopen.

Voor iedere bijdrage, die u gedaan heeft en nog gaat doen, spreken wij hierbij onze **hartelijke dank** uit.

We blijven hopen en verwachten dat op niet al te lange termijn de mogelijkheden om diensten aan te bieden weer gaan toenemen.

Namens het parochie bestuur,
Karel Hennekens, Penningmeester

Voor uw kerkbijdrage en andere giften:

H. Willibrordus:
NL46 RABO 0327 0640 21
NL20 INGB 0000 6815 70

H. Jacobus Major:
NL07 RABO 0300 9542 63

H. Adelbertus:
NL88 RABO 0315 7004 91

H. M.M. Alacoque:
NL41 RABO 0315 7479 94

O.L.V. Onb. Ontv.:
NL87 RABO 0315 7041 95

Missionarissen en missionair werkers zijn er altijd voor de ander

Bent u er voor hen tijdens de Pinksteractie 2021?

Wereldwijd zetten Nederlandse missionarissen en missionair werkers zich iedere dag in voor hun kwetsbare medemens. Eén keer per jaar zetten wij hen zélf in het middelpunt. Dat doen we tijdens de Pinksteractie van de Week Nederlandse Missionaris (WNM). Van 15 t/m 23 mei voert WNM campagne voor het welzijn van deze bevlogen en bezielde mannen en vrouwen, zodat zij zich kunnen blijven inzetten voor de ander. Uw steun is daarbij onmisbaar! Al vragen missionarissen zelf weinig, een steuntje in de rug kunnen zij heel goed gebruiken.

Zij zijn er altijd voor de ander. Geïnspireerd door hun geloof zetten missionarissen en missionair werkers zich in voor anderen. Dat doen zij altijd en overal ter wereld. Missionaris Peter Daalhuizen werkt bijvoorbeeld al bijna 40 jaar in Brazilië, waar hij zich (samen met zijn zus) inzet voor bejaarden en andere kwetsbare groepen. Hij heeft er zelfs drie parochies onder zijn hoede. Missionair werker Susanne Beentjes werkt in Tanzania met jonge meisjes die vaak al jong zwanger zijn geraakt en daardoor hun school niet konden afmaken. Dankzij Susan-

ne leren de meisjes voor zichzelf en hun kind te zorgen, waarbij omgaan met geld erg belangrijk is. Susanne, pater Peter en al die andere missionarissen en missionair werkers zijn er altijd voor de ander. En wij zijn er - samen met u - voor hen.

Samen voor onze missionarissen

De WNM steunt missionarissen en missionair werkers in hun persoonlijke welzijn. We bieden financiële steun, zodat zij hun werk zorgeloos kunnen doen. Denk aan verzekeringen, bijzondere ziektekosten en de premie voor de AOW. Ook kunnen zij vakantiegeld ontvangen, zodat zij kunnen genieten van een verlof in Nederland zonder dat zij familie of vrienden om hulp hoeven te vragen. Daarnaast heeft de WNM een klein, laagdrempelig fonds waar missionarissen een beroep op kunnen doen voor noodgevallen. Bijvoorbeeld als hun computer is gestolen en geld voor vervanging ontbreekt. Zo zijn we het steuntje in de rug van onze missionarissen.

“Je weet dat je er in Nederland nog bij hoort. Dat mensen aan je denken, ook al ben je ver weg. Dat is voor mij een enorme geruststelling. Het is erg fijn een achterban te hebben.”

Pater Peter Daalhuizen

“De WNM ondersteunt mijn uitzending en als ik een specifieke hulpvraag heb, kan ik de WNM altijd benaderen. Zo kreeg ik coronanoodhulp die ik heb gebruikt voor het aanschaffen van twee wastafels, zeep en dispensers voor de parochie.”

Susanne Beentjes

Helpt u mee tijdens de Pinksteractie?

Alleen samen met u kunnen wij dit steuntje in de rug zijn voor mensen zoals pater Peter en Susanne. Mogen zij en vele anderen dit jaar weer op uw hulp rekenen en doet u mee met de WNM Pinksteractie? U kunt de WNM-posters ophangen, folders verspreiden en/of achter in de kerk leggen, de Pinksteractie bij familie en vrienden onder de aandacht brengen, mensen erop attenderen dat digitaal geven ook mogelijk is. Het is allemaal een kleine moeite die een groot verschil kan maken. Zo werken wij samen aan een mooiere wereld.

Dank u wel!

www.weeknederlandsemisionaris.nl

IBAN:

NL30RABO 0171 21 1111



Pinkstersequentie

Kom heilige Geest
en zend vanuit de hemel
een straal van uw licht.

Kom vader van de armen,
kom geveer van gaven,
kom licht van de harten.

Beste trooster,
heerlijke gast van de ziel,
heerlijke verfrissing.

In moeite rust,
in stormen stilte,
in tranen troost.

O allermooiste licht,
vervul het binnenste
van het hart
van uw gelovigen

Zonder uw kracht
is er niets in de mens
is er geen onschuld.

Was wat vuil is,
besproei wat verdord is,
genees wat gewond is.

Maak soepel wat verstard is,
verwarm wat verkild is,
richt wat verdwaald is.

Geef aan uw gelovigen
aan hen die op u vertrouwen
de zeven heilige gaven.

Geef de verdienste van de deugd,
geef een heilvol eind,
geef eeuwige vreugde.
Amen. Alleluia.



Vertaling uit latijn door Herwi Rikhof

Vieringen door de week

H. Willibrordus Heiloo

Eucharistieviering	woensdag	09.30 uur
Eucharistieviering	vrijdag	09.30 uur

Steunpunt Egmond Binnen

Eucharistieviering	woensdag	09.30 uur
--------------------	----------	-----------

H.M.M. Alacoque Egmond aan den Hoef

Rozenkransgebed	vrijdag	09.00 uur
Eucharistieviering	vrijdag	09.30 uur

Liturgisch rooster parochie bron van levend water

Datum	H. Willibrordus Heiloo Zondag 10.00	H. Jacobus Major Akersloot Zondag 10.00	H.M.M. Alacoque Egmond Zaterdag 19.00 of Zondag 10.00
Zaterdag 15 mei <i>7^e zondag v. Pasen</i>			Eucharistie N. Mantje Hoeverture
Zondag 16 mei <i>7^e zondag v. Pasen</i>	Eucharistie P. Bindels en R. Hoogenboom Vocaal Ensemble	W&C-viering H. Hudepohl	
Zaterdag 22 mei <i>Vigilie Pinksteren</i>	Eucharistie P. Bindels Nieuw Koor		Eucharistie N. Mantje Hoeverture
Zondag 23 mei <i>Pinksteren</i>	Eucharistie P. Bindels D+H-koor	Oecumenische viering H. Hudepohl e.a.	Eucharistie N. Mantje Soli Deo Gloria
Zondag 30 mei <i>H. Drie-eenheid</i>	W&C-viering o.l.v. parochianen Dameskoor	Afscheidsviering H. Hudepohl pastores regio	Eucharistie N. Mantje Soli Deo Gloria
Zaterdag 5 juni <i>H. Sacrament</i>			Eucharistie N. Mantje Hoeverture
Zondag 6 juni <i>H. Sacrament</i>	Eucharistie N. Mantje Herenkoor	W&C-viering o.l.v. parochianen	
Zaterdag 13 juni <i>11^e zondag d.h.j.</i>	Eucharistie P. Bindels De Brug	Eucharistie H. Helsloot	Eucharistie N. Mantje Soli Deo Gloria
Zaterdag 19 juni <i>12^e zondag d.h.j.</i>			Eucharistie P. Bindels Hoeverture
Zondag 20 juni <i>12^e zondag d.h.j.</i>	Eucharistie P. Bindels Dameskoor	geen viering	
Zondag 27 juni <i>13^e zondag d.h.j.</i>	Eucharistie P. Bindels Herenkoor	Eucharistie H. Helsloot	Eucharistie N. Mantje Soli Deo Gloria
Zaterdag 3 juli <i>14^e zondag d.h.j.</i>			Eucharistie N. Mantje Hoeverture
Zondag 4 juli <i>14^e zondag d.h.j.</i>	Eucharistie N. Mantje Dameskoor	W&C-viering o.l.v. parochianen	

Locatie H. Willibrordus



Lief en Leed

Overledenen



Adrianus Johannes Cornelis (André) Dekker

*14-03-1949 † 13-03-2021

Johannes Gerardus Maria (Jan) Sterkman

* 08-05-1938 † 16-03-2021

Margaretha Geertruida (Gré) Kraakman—de Koning

* 06-02-1925 † 01-04-2021

Madeline Marie Brigitte Dorothée (Madeleine) Fabius—van Berckel

* 07-10-1935 † 10-04-2021

Wilbert Jacobus (Bill) van Schie

* 13-05-1945 † 17-04-2021

Voor de familie en nabestaanden bidden wij om kracht en troost.
Wij wensen hen sterkte toe bij dit verlies.

Dank

Ondanks mijn afwezigheid in kantoor (bijna 4 maanden!), gingen mijn werkzaamheden toch gewoon door. De mogelijkheid om thuis te werken is, in deze bizarre tijden, tegen alle verwachtingen in, heel goed te doen.

De laptops, die het bestuur een paar maanden geleden heeft aangeschaft, worden, door beide Astrids, zeer intensief gebruikt.

Zoals gebruikelijk moet het jaarverslag van voorgaand jaar voor 1 mei aangeleverd worden bij het Bisdom. Ondanks alle toestanden, is het me toch gelukt het jaarverslag eerst aan te bieden aan het bestuur van de Bron van Levend Water, en vervolgens aan de kascommissie.

Indien er akkoord is van de kascommissie dan kan het verslag door naar het Bisdom. Ik ben er best trots op dat ik het voor elkaar heb gekregen. En ook trots op hetgeen we met elkaar in 2020 hebben neer gezet. Maart 2020, iedereen heeft het nog wel in zijn gedachten, te bizar voor woorden dat we als land, in een lock down

zaten. Wie had dat toch ooit kunnen bedenken. Een zware tijd voor iedereen, niet alleen voor de kerken maar voor iedereen, van jong tot oud. Wat een zware tijd is het geweest en is het nog steeds. Vanuit kantoor Heiloo wens ik iedereen wederom sterkte toe en laten we met zijn allen hopen dat er op korte termijn betere tijden komen.

Zoals u ook in het stukje van de penningmeester kan lezen, zijn onze inkomsten in het jaar 2020 behoorlijk geslonken mede door de tijdelijk sluiting en het beperkt aantal mensen die een viering kunnen bijwonen. Gelukkig zien we op de bankafschriften af en toe leuke bijdragen voorbijkomen, hetzij in de vorm van collectegeld, hetzij in de vorm van een extra donatie voor kerkbijdragen. Hiervoor onze hartelijke dank. We hopen ook voor dit jaar dat u deze bijdragen wilt/kan blijven doen, en wie weet gaan we weer betere tijden tegenmoet.

Hartelijke groet, Astrid Wiebering - Vlaar

Bericht van de werkgroep ziekenzondag en ziekenriduüm

We zijn inmiddels weer een jaar verder en er is nog niet veel veranderd wat het coronavirus betreft.

Daarom heeft het comité ziekenriduüm besloten om wederom het ziekenriduüm **niet** door te laten gaan.

Het spijt ons comité dan ook ontzettend, dat wij ook dit jaar onze trouwe gasten niet kunnen ontvangen. Maar het is niet anders.

ders.

Als een ieder van ons dit jaar gevaccineerd is, wordt het hopelijk beter en kunnen we voor volgend jaar het riduüm op dinsdag 5 juli, woensdag 6 juli en donderdag 7 juli 2022 wederom organiseren.

Ook kan helaas de viering van de ziekenzondag met broodmaaltijd op Hemelvaartsdag **niet** doorgaan.

Voor nu wensen wij u het allerbeste, let goed op elkaar en vooral ook op uzelf en wees lief voor de ander.

Graag tot ziens in betere omstandigheden,

namens de werkgroep
Ziekenzondag

Tiny Dijkstra en Alie Spaans
en het comité ziekenriduüm
Hanny Kaan en Irma van Loon

Filmen vieringen

Al sinds de eerste lockdown filmen een aantal vrijwilligers de vieringen. Deze vieringen worden via een link gestuurd naar de parochianen. Wilt u de vieringen ook terugzien? Stuur dan een berichtje naar:

willibrorduskerk@rk-bronvanlevendwater.nl

U krijgt dan de link thuisgestuurd. Op maandag gevolgd door de nieuwsbrief.

Wilt u na het zien van de opname in de Willibrorduskerk, bijdragen aan de collecte? Dat kan....

Maak uw bijdrage over naar rekening: NL55 INGB 0000 2780 99

tnv: RK Par. Bron van Levend Water,
inz. loc. Willibrordus

Uw bijdrage is in deze tijden van harte welkom, zo niet zeer noodzakelijk.

Mede hiermee kunnen wij het mogelijk maken de vieringen te blijven opnemen, de bloemen op het altaar elke week te verversen, de kaarsen te laten branden, de misboekjes aan te schaffen, en alle andere dingen die nodig zijn, de vieringen te laten plaatsvinden.

Hartelijk dank voor uw bijdragen.



Papieren weekcommunicaties

Sinds het begin van het corona-tijdperk wordt de papieren weekcommunicatie naar onze parochianen gebracht die geen digitale toegang hebben of toch liever voor de papieren versie kiezen.

Nu heeft zich spontaan iemand gemeld bij de verspreiding te helpen. Ook met een beetje eigenbelang: "Dan leer ik Heiloo beter kennen. Met de plattegrond bij de hand zal het mij wel lukken." Zo gaat ze enthousiast de weg op.

En ook weer de oproep: Kent u iemand of wilt u zelf de papieren versie ontvangen meldt het in de pastorie.

Bericht van de Caritas Werkgroep

Naast de artikelen actie voor de voedselbank hebben we ook een mooie donatie overgemaakt ter ondersteuning in hun kosten. Daar moeten ze het namelijk mee doen: donaties.

Ondanks de steeds grotere urgentie in de samenleving zijn er vele gemeentes in de regio (waaronder Heiloo) die niets doneren. Verder merken wij regelmatig dat mensen niet goed op de hoogte zijn of ze wel/niet voor een voedsel-

pakket in aanmerking komen. Via allerlei instanties is daar goede informatie over te vinden zoals 't Trefpunt, Maatschappelijk Werk, website of via ons. Een folder is verkrijgbaar. Er wordt wel inzage verlangd in de persoonlijke, financiële, situatie. Aanmelding vindt meestal plaats via doorverwijzing. Ter indicatie: u komt in aanmerking als u, na aftrek van alle vaste lasten per maand overhoudt voor voeding en kleding:

Eén-persoonshuishouden: max €225

Twee-persoonshuishouden: max €315

Drie-persoonshuishouden: max €405

Voor elk extra gezinslid het bedrag verhogen met €90.

Deze normering stamt uit 2019, dus kan intussen aangepast zijn. Het is meer dat u een beeld krijgt.

Gezinnen die via de Caritas eind vorig jaar een kerstpakket ontvangen hebben zijn ook met Pasen niet vergeten. Paaskaarten met kleine cadeaubon, voorzien van een lentegedicht zijn door één van onze leden op de fiets door het hele dorp bezorgd. Dat was best nog een zoektocht daar niet iedereen op een makkelijk vindbaar adres woonachtig is. Door persoonlijke omstandigheden woont men soms in een noodonderkomen. Zelfs als je daar wel geld voor hebt is een woning tegenwoordig, zeker in Heiloo, amper nog te vinden. Het gedicht luidt als volgt:

Lentelicht

Tere kleuren
zoete geuren
lenteluchtjes
bloemenzuchtjes
Zelfs met mijn ogen dicht
is de lente licht

De afgelopen maanden hebben wij meer hulpvragen ontvangen dan gebruikelijk. Bedragen van €500 of meer waren daarbij geen uitzondering. De huidige maatschappelijke ontwikkelingen zullen daar zeker toe bijgedragen hebben naast het feit dat men ons nu blijkbaar beter weet te vinden. Zo hebben wij, via de GGZ, iemand ondersteund bij het opknappen en inrichten van zijn eerste, eigen, appartement. Meerdere verzoeken daartoe hebben wij ook doorgespeeld naar kringloopwinkel "KeeropKeer" waar men dan, op onze kosten, spullen mocht uitzoeken. Onze voormalige voorzitter George Tervoort speelt daarbij een belangrijke rol als coördinator. Een bijstandsmoeder met vier kinderen heeft, via ons, eindelijk de stap durven zetten om zich aan te melden voor hulp via 't Trefpunt waarbij wij dan

enige jaren contributie voor onze rekening nemen. Via "Heiloo voor Elkaar" hebben wij een groot gezin financieel ondersteund bij verhuizing. Deels donatie, deels lening. Voor een ander gezin zijn een maand huur en enige weken boodschappengeld betaald. Een gezin met schoolgaande kinderen hebben wij voorzien van een laptop zodat ze digitaal onderwijs konden blijven volgen. Een aangeboden fiets hebben wij kunnen doorgeven aan iemand met een kapotte, met een inkomen onder de armoedegrens. U ziet dat hulp bestaat uit vele vormen. Dat meer mensen ons nu weten te vinden zijn wij ook blij mee: meer mensen durven blijkbaar hun schroom van zich af te werpen. Hulp vragen is ook goed voor jezelf zorgen en dat heeft directe invloed op je omgeving. Alle aanvragen worden door ons in goed vertrouwen, integer en met privacy behandeld.

Mocht u zich geroepen voelen ons mooie werk extra te willen ondersteunen dan verwijst ik u graag naar het rekeningnummer oonderaan. Alvast zeer bedankt voor uw moeite! Ook wij moeten het doen met donaties.

Wij hebben contacten met diverse hulp-/maatschappelijke organisaties, diaconiën, GGZ Maatschappelijk werk en anderszins. Recentelijk is daar de Adviesraad Sociaal Domein bijgekomen. Men wilde daar graag weten hoe Caritas functioneert en hoe gedacht wordt over contacten met lokale overheden. Een goede zaak dat er meer bekend wordt over hulpvoorzieningen in onze gemeenschap. Versnippering is ook op dat gebied niet ongewoon wat niet altijd de efficiency bij hulpvragen ten goede komt. Wij pleiten dan ook voor meer samenwerking. Het bundelen van krachten maakt de druppel op de gloeiende plaat alleen maar groter!

De komende tijd hebben wij geen akties op stapel staan maar dat betekent natuurlijk niet dat wij niet bereikbaar zijn! U kunt ons via de gebruikelijke kanalen bereiken (telefoon, email, postvak Willibrorduskerk). Ons werk gaat gewoon door. Dus mocht u zelf, of iemand anders die u kent, om acute hulp verlegen zitten schroom niet om het ons te laten weten!

Wij wensen u goede gezondheid in een mooie zomer!

Namens de CWH
Theo van Diepen

Bankrek.nr: NL39RABO0327062401 (PCI)

Prachtige opbrengst Caritas actie Voedselbank

De opbrengst van de jaarlijkse Caritas voedselbankactie, traditiegetrouw in de week voor Pasen, overtrof dit jaar alle verwachtingen! Op de foto kunt u zien dat het bestelbusje van de voedselbank Alkmaar tot aan de nok is volgeladen met maar liefst 27 dozen vol artikelen. Grote dozen waar normaliter bananen of sinaasappels inzitten en die dus van een groot en stevig formaat zijn. Van te voren was geïnformeerd waar het meeste behoefte aan was en velen hebben dat zeer ter harte genomen. Tassen vol werden er soms tegelijk afgeleverd. Ook door mensen uit ons dorp die over de actie hadden gelezen in de Uitkijkpost waar het bericht pontificaal op de voorpagina was afgedrukt. Naast verdere aankondigingen in parochieblad, kerkdiensten, posters en sociale media. Aandacht waar wij zeer blij mee waren en die echt geholpen heeft. Inmiddels heeft ook de Lions Club de voedselbank ondersteund met een grote koffiepuntenactie waarmee vele pakken koffie, een product wat niet altijd deel uitmaakt van een voedselpakket, konden worden overhandigd. De VoedselBank wordt gelukkig niet vergeten!

De voedselbank wil u nogmaals zeer veel danken voor uw bijdrage!

Namens de CWH (caritas werkgroep Heiloo)
Theo van Diepen



Locatie H. Jacobus Major

In memoriam: Bill van Schie

Beste Marga, kinderen, kleinkinderen familie en vrienden.

Nu we hier samenzijn om afscheid te nemen van Bill vindt ik het fijn in de gelegenheid te zijn een paar woorden ter nagedachtenis aan hem te mogen zeggen.

Bill en ik hebben elkaar leren kennen in de periode dat Bill pastor was in onze Jacobus de Meerdere parochie te Akersloot. Ik was daar zanger in de Jacobus cantorij en werkzaam in de redactie van ons parochieblad Akersloot onderweg.

In die tijd was de digitalisering nog niet geheel doorgedrongen en ging het samenstellen van het blad nog veel met de hand. Zelfs de nummering van de bladzijde gebeurde nog met plakletters. Bill was super nauwkeurig en stelde hoge eisen aan de kwaliteit van het blad. Hij was dan ook een controle freak en corrigeerde als nodig de redactie op typefouten en zelf de komma's.

Bill werd in 2018 door toedoen van de voorzitter van ons Herenkoor Sint Cecilia lid van ons koor. Hij werd al snel een zeer gewaardeerd lid, niet alleen als zanger maar ook iemand

die graag zijn steentje wilde bijdragen aan de extra activiteiten van het koor zoals ons jaarlijks uitje, de maandelijkse contactavonden met ons koor en de jaarvergaderingen van onze koorleden.

Maar Bill was zoals altijd een druk bezet man, had ook toen nog vele andere activiteiten, te veel om op te noemen. Toch werd hij een trouwe bezoeker van de repetities en zong zoveel als mogelijk de vieringen mee.

Dan komt die super nauwkeurige eigenschap van Bill weer naar boven, hij wilde zijn partituren zo perfect mogelijk zingen, terwijl hij door zijn andere activiteiten soms repetities moest laten glippen. Ik stelde hem voor om bij mij thuis samen extra te gaan repeteren. Deze repetities liepen altijd uit tot een praatsessie over het leven, waarbij de geestelijke waarden natuurlijk de hoofdmoot van de gesprekken waren. Als mens heb ik juist daar Bill beter leren kennen.

Bill jij hebt ons de richting gegeven voor de invulling van ons verdere leven, een leven waarin wij allen de gedachten hebben te leven en geloven vanuit ons hart, een leven waarvan wij als we er op terug kijken, kunnen zeggen van waarde te zijn geweest voor onze naasten en deze wereld en dat was jij als geen ander.

Als vriend kan ik alleen zeggen: blijf dit doen zoals je altijd deed, want Bill zou dat beslist ook zo gewild hebben. Voor elkaar en door elkaar in teamgeest en geloof, goed bezig zijn. Want het gevoel van machteloosheid en verslagen-

heid kan mogelijk daardoor overwonnen worden, er te zijn voor elkaar, net zoals jij er wilde zijn voor ons.

Bill, ook namens ons Herenkoor bedankt voor alles, en blijf ons een beetje ondersteunen vanuit de hemel.

Voor altijd in onze gedachte,

Zanger van het Herenkoor Sint Cecilia Jacobus Parochie Akersloot



Pensionering pastor Henk Hudepohl

Henk kan gaan genieten van zijn pensioen op 1 juni.

De volgende activiteiten komen bij mij boven:

De jaarlijkse Pinksterdiensten met de Hervormde Kerk op het scoutingterrein in Akersloot samen zijn met zoveel mensen, je eigen stoel meenemen, muziek, mooie woorden, wind door de microfoon, loeiende koeien en toen nog overvliegende vliegtuigen (in 2020 en 2021 is het door Corona heerlijk stil). Met leuke opdrachten kwamen de aanwezigen in beweging. Als slot het gezamenlijk koffie/thee drinken. ...Een

gebeurtenis om weer naar uit te kijken..... een enkele keer ook snel verplaatsen naar de kerk, ja, slecht weer op komst!

Ook de gezamenlijke diensten met de Hervormde Kerk spreken mij aan: samen gaan voor een christelijke visie. De laatste jaren ook iets meenemen voor een lunch: een prachtige gelegenheid om elkaar te ontmoeten.

Heel bijzonder was ook de vredesactie: Walk of Peace, een wandeling in groepen door Akersloot met bezoeken / acties / gesprekken over vrede / en als afsluiting na de heerlijke paprikasoep (ja gemaakt door Henk);

het plaatsen van de vredespaal voor de kerk

Ook regelmatig spraken de preken van Henk mij aan: een voordeel van nu 2020 / 2021 het opnemen van de diensten en te volgen via YouTube. Zo heb ik enkele diensten meerdere keren beluisterd En in 2014 kwam Henk aan om te vragen of ik lid wilde worden van het Parochiebestuur. Ja, dat is Henk gelukt!!!

Heel veel dank voor de inspiratie: het ga jullie (Henk en Erna) goed

Maria Overtoom

Pensionering pastor Henk Hudepohl

Eind mei is het zover. Zowel pastor Henk Hudepohl als pastor Johan Olling gaan van de zomer met pensioen. 30 mei gaat onze pastor om 10.00 uur voor het laatst voor in de Jacobus kerk in Akersloot. Deze dienst staat in het teken van het afscheid.

Na afloop is er gelegenheid persoonlijk afscheid te nemen van onze pastor en wat na te praten onder het genot van een koffie of thee. Door corona maatregelen kunnen we maar 30 mensen toelaten.

Als er meer mogelijk is laten we dat weten.

Opgeven vrijdag 28 mei van 9 tot 11, pastorie Akersloot, 0251 312228.

Er zijn dus maar plaats voor een beperkt aantal parochianen en belangstellenden.

Omdat de zondagse diensten op 2 mei worden hervat, is er in de maand mei, na de zondagse dienst, ook gelegen om afscheid te nemen van pastor Henk Hudepohl.

Gr Gerard Kaptein. Vz Lokatie Raad Jacobus

Voorjaar 2021

Nu er steeds meer mensen gevaccineerd zijn willen we per 2 mei de kerkdiensten weer gaan opstarten. Door kerkdiensten op te nemen in de Jacobus kerk hebben we getracht om toch wat contact met de parochianen te onderhouden. Deze diensten werden ondersteund door Ami Vocalis en begeleid door de organiste Ria Pijlman. Dank voor een ieders inzet. Voor onze pastor was het heel jammer dat hij zijn laatste periode niet kon voorgaan in de wekelijkse diensten.

We hebben deze periode benut om de verlichting in de kerk aan te pakken. We mochten 5 kroonluchters uit de kerk van Egmond-Binnen halen. Daarvan hebben we er 2 links en rechts van het altaar gehangen en de rest, 21 losse lampen, hebben we boven de 6 beuken gehangen. Van Cor konden we een steiger lenen en met de toeloozende inzet van Aad hebben we dit kunnen realiseren. Door toepassen van LED-lampen is het energie verbruik met 87% gereduceerd.

De beeldbepalende kastanje boom naast het kerkhof is ziek. Binnenkort zal deze boom gekapt worden. Jammer, maar als we het niet

doen ontstaat een onveilige situatie.

Helaas hebben we in toenemende mate last van "hangjongeren" die onder de luifel een heenkomen vinden. Vernielingen, intimidatie, de vuilnis die ze achter laten de herrie die ze maken, kunnen we niet langer accepteren. We hebben steeds geprobeerd om in gesprek met deze jongeren te blijven, maar helaas, het gaat van kwaad tot erger. Nader maatregelen zullen worden getroffen.

Afgelopen week hebben we bericht gekregen dat onze oud pastor Bill van Schie op 75-jarige leeftijd is overleden. Bill heeft zich zo'n 7 jaar voor onze parochie ingezet. Bill was een warme persoonlijkheid,

die ons op zijn eigen wijze, deelgenoot maakte van zijn visie op het geloof. Hij kon velen van ons inspireren en bevoedigen. We wensen Marga en de familie veel sterkte.

Ook maken we ons op voor naderende pensionering van onze pastor Henk Hudepohl. Omdat er voor Henk en Johan geen vervanger is, komen de taken bij pastor Paul en zijn team te liggen. Ook zal er meer gevraagd worden onze vrijwilligers en overige betrokkenen van onze gemeenschap. Samen zullen we onze schouders er onder moeten zetten, om onze gemeenschap levendig te houden. We zullen zien wat de toekomst brengt.

Gerard Kaptein



De drie Egmond



Lief en Leed

Overledenen



Petrus Cornelis (Piet) Pepping

* 9-10-1931 † 08-03-2021

Margaretha Catharina (Gré) Twisk - Ruiter

* 23-06-1928 † 12-04-2021

Jacobus Adrianus Johannes (Co) de Waard

* 26-11-1951 † 19-04-2021

Voor de familie en nabestaanden bidden wij om kracht en troost.
Wij wensen hen sterkte toe bij dit verlies.

Een stukje over het kerkwerken

29 Maart even voor half 2 ging de deur open voor de 8 klussers.

Helaas kon Rina Baltus niet aanwezig zijn, anders waren we compleet geweest.

En om half twee klonken al geluiden van stofzuigers en alle schalen en standaards, uiteraard van koper, werden van overal bijeen verzameld om alles weer zo glimmend mogelijk te maken.

Marieke van Went, Petra van der Molen poetsten in de koffiekamer

Lia de Jong zat voor het altaar het nodige koper te poetsen.

Gerard Hoogeboom sleepte met de stofzuiger de hele kerk door; ook Joke van Balen pakte de stofzuiger voor bij en rondom het altaar en Lena van t Hof was zo druk bezig, dat ze er later achter kwam, waarom die zuiger zo slecht zoog: er zat nl helemaal geen zak in. Met kunst en vliegwerk werd er een oplossing voor gevonden. Inmiddels zijn er nieuwe zakken besteld.

Daarna werd er door Joke bij het altaar gedweild en rook alles weer fris in de kerk

Riet Druiven zorgde ervoor, dat de banken een oprisbeurtje kregen.

Marja Gouda nam de godslamp onderhanden en pakte later de stofzuiger voor in de koffiekamer.

Anderhalf uur later zaten we, uiteraard op afstand, gezellig aan de koffie met een lekkere koek erbij, dat hadden we wel verdiend na al dat gestudder.

Er gingen wat nieuwtjes over en weer en ook wisten sommige nog leuke herinneringen van deze kerk te vertellen.

Al met al waren het een paar actieve, maar ook gezellige uren.

Jaarlijks willen we sowieso voor Pasen en voor Kerst de kerk schoonmaken en misschien nog een paar keer tussendoor.

Groetjes Marja Gouda



Bericht van kerkhofadministratie Rinnegom

Tweede oproep

Op 1 januari 2020 is de grafhuur verlopen van het volgende graf:

F-017 Dhr. C. Klaver
Mevr. H.C. Klaver - Ijpelaan

F-019 Gerardus J. de Boer
Agatha de Boer – Pekel

Eerste oproep

Op 1 januari 2021 is de grafhuur verlopen van het volgende graf:

F-030 Dhr. H. Stam
Mevr. C. Tromp – Stam
Dhr. W. Tromp

Derde oproep

I.v.m. onze **administratie** zoeken wij contact met de rechthebbende van het volgende graf:

B-113 M.A.J. Nijman – Droog



Vriendelijk verzoeken wij nabestaanden van deze overledenen of zij die nabestaanden kennen, om zich te melden bij de kerkhofadministratie. De meldingen worden ook aangegeven op het mededelingenbord bij de begraafplaats.

Parochienieuws 20 april

Nu ik dit op papier zet, is Pasen 2021 net weer voorbij. Mijn strandcabine staat gelukkig al weer op strand maar vandaag (tweede Paasdag) vliegen de sneeuwvlokken ons nog om de oren. En er woedt een storm windkracht 8/9. Ja, dat kan allemaal in Nederland.

Vorig jaar geen paasviering vanwege corona en nu in afgeslankte vorm. Dertig kerkbezoekers per viering. Met name eerste Paasdag was dat moeilijk. Deze keer werden de regels een klein beetje overtreden en ontkwamen we er niet aan dat er iets meer bezoekers waren dan toegestaan. Misschien ontlokte dit pastor Mantje tijdens zijn overweging wel de constatering dat mensen toch weer behoefte hebben aan het elkaar ontmoeten. Misschien was de wens wel de vader van de gedachte, en zag hij hierin mogelijk voor de toekomst weer een

groei in het aantal kerkgangers. Het zal heel mooi zijn, maar hoe we er na de coronatijd voor staan is nu nog niet te zeggen. Helaas ontkomen we er ook niet aan om te constateren dat de andere vieringen, denk in dit geval o.a. aan Aswoensdag, en kruisverering op Goede Vrijdag tegenvielen wat betreft kerkbezoek. In hoeverre dit ook te maken had met de coronatoestanden laat ik maar even in het midden. Maar willen wij in de toekomst een levende en betrokken kerkgemeenschap in Egmond blijven, dan is het goed om daar eens over na te denken. Dit geldt uiteraard ook voor het weekend kerkbezoek.

Tijdens deze hoogtijdagen is er weer veel mogelijk gemaakt door vrijwilligers, waarvoor hartelijke dank. Met het noemen van vrijwilligers is

er ook meteen weer een pijler genoemd waarop een kerkgemeenschap leunt. Mogelijk dat ook het tekort aan vrijwilligers zich in de toekomst gaat wreken. Dus nog een punt van aandacht om de continuïteit van kerk en kerkgemeenschap te kunnen garanderen.

Als ik het dan toch over kerkgemeenschap heb..... Ik ben de laatste tijd, misschien ook wel omdat het de Paastijd was door meerdere mensen vanuit Egmond aan Zee aangesproken over de mooie tijd die de "derper" parochianen beleefd hebben in al die mooie jaren die nu helaas achter ons liggen. Met name het gemengd zangkoor kwam naar voren. Heerlijk om al die herinneringen te horen. Ik weet we moeten niet in het verleden blijven hangen, maar die gesprekken waren recent, dus actueel.

Nu ik het toch over Egmond aan Zee heb. De vraag wordt wel eens gesteld: "wat gaat er met het kerkje gebeuren?" Daar is nog niets con-

creets over bekend. Dus kan ik er niet veel over zeggen. Het enige dat er speelt is de mogelijkheid om er eventueel appartementen in te maken. Het ontwerp moet eerst naar de welstandscommissie en daarna, omdat het een gemeentelijk monument is, naar de erfgoedcommissie. Nu weten we zo langzamerhand hoe, zoals men dat zo mooi zegt, ambtelijke molens draaien. Dus afwachten maar.

Nog even een compliment aan de tuinmannengroep. Wat staat de kerktuin er weer prachtig bij. Hulde en dank voor jullie inzet.

Met Pasen dus winterse taferelen en een herfststorm, gelukkig heeft mijn strandcabine het overleefd. Laten we hopen dat met Pinksteren naast de komst van de H. Geest ook de zomer zich in volle glorie aankondigt.

Kees Kager.

Caritas Werkgroep Egmond aan den Hoef

In plaats van terug te kijken op de dingen, die geen doorgang konden vinden het afgelopen jaar, richten wij ons liever op de activiteiten die wel mogelijk bleken te zijn. Je kunt zoveel betekenen voor anderen, een klein gebaar dat aangeeft dat je aan ze denkt. Dat kan door naar mensen te luisteren, een attentie te brengen, een groet of iets te ondernemen met iemand die daar zelf niet toe in staat is. Omkijken naar anderen gebeurt niet alleen door ons, de Caritas, maar ook gelukkig door vele andere instanties, stichtingen en vele vrijwilligers die daar hun vrije tijd aan willen besteden.

Naar aanleiding van de vele positieve reacties van de Egmondse bewoners heb ik hierover een stukje geschreven in de Dorpsgenoten, mensen zijn echt dankbaar.

Voor ons een stimulans om door te gaan en te kijken waar

we kunnen verbeteren om er nog meer uit te kunnen halen. Onze laatste activiteit bestond uit het bezorgen van paasboeketten bij diverse bewoners in Egmond aan den Hoef en het laten uitdelen van leuke paasattenties in de Egmondse zorgcentra, Huize Agnes en de Prins Hendrik Stichting. Dit laatste in samenwerking met Caritas Egmond-Binnen.

Met een positief gevoel gaan we de toekomst tegemoet en kijken we uit naar de eerstvolgende bijeenkomst met onze volledige groep, die in een andere samenstelling verder moet.

Nadat we eerder afscheid hebben moeten nemen van Lina Sombroek, 25 jaar actief lid, moeten we vanaf 1 januari dit jaar onze gewaardeerde voorzitter, Rineke Houtenbos, missen, zij heeft besloten het rustiger aan te gaan doen. Zij heeft zich vele jaren ingezet voor de Caritas en er wacht ons een uitdagende klus om

haar taken over te nemen. We gaan deze twee enorm missen.

Wij hebben er echter zin, onze schouders gaan eronder en ik ben ervan overtuigd dat ons nog mooie dingen te wachten staan. Heeft u tijd en zin om ons te komen versterken en met uw enthousiasme misschien nieuwe, frisse ideeën binnen te brengen wil ik u graag uitnodigen om eens een vergadering bij te komen wonen.

Het is prachtig werk en wat is er mooier dan een glimlach te zien bij je mede dorpsgenoten, daar doe je het toch voor. Denk erover na en bel me, 06 15 60 47 47.

Met een positieve instelling gaan we de komende tijd tegemoet want met elkaar en voor elkaar staan we samen sterk!

Hartelijke groet, namens de Caritas Egmond aan den Hoef, Karin Twisk

voor de kinderen



deze pastor

en

deze pastor

Akersloot

Johan Olling

Henk Hudepohl

gaan

met pensioen



De Egmond

Henk sluit de
deur in Akersloot



Johan sluit de
deur in Limmen



Heiloo

Lieve pastors hartelijk dank voor
alles en veel geluk en plezier!



Bron van Levend Water

Parochie Bron van Levend Water

Postadres: Westerweg 267
1852 AG Heiloo
Telefoon: 072-533 09 06

Mail: info@rk-bronvanlevendwater.nl
Website: www.rk-bronvanlevendwater.nl

Financiële Administratie:

Mevrouw Astrid Wiebering-Vlaar
Telefoon: 072-533 09 06
Email: financieel@rk-bronvanlevendwater.nl

Dagelijks Bestuur:

De heer Martien den Blanken voorzitter
De heer Kees van Went secretaris
De heer Karel Hennekens penningmeester

Voor uw kerkbijdrage en andere giften:

H. Willibrordus: NL46 RABO 0327 0640 21
NL20 INGB 0000 6815 70
H. Jacobus Major: NL07 RABO 0300 9542 63
H. Adelbertus: NL88 RABO 0315 7004 91
H. M.M. Alacoque: NL41 RABO 0315 7479 94
O.L.V. Onb. Ontv.: NL87 RABO 0315 7041 95

Parochie coördinatoren:

Mevrouw Marieke Hoetjes-Eijkel
Telefoon: 072-533 09 06
Email: willibrorduskerk@rk-bronvanlevendwater.nl

Mevrouw Astrid Wittebrood-Schouten
Telefoon: 072-506 13 64
Email: coordinator@rk-bronvanlevendwater.nl

Begraafplaatsen BvLW:

Willibrordushof, Heiloo:
Email: willibrordushof@rk-bronvanlevendwater.nl
Sint Jacobushof, de Overtuin, Akersloot:
jacobusmajor@rk-bronvanlevendwater.nl
Rinnegom, Egmond Binnen:
rinnegom@rk-bronvanlevendwater.nl
De Karmel, Egmond aan den Hoef:
dekarmel@rk-bronvanlevendwater.nl

Caritas Bron van Levend Water/Cornelius:

T. van Diepen, secretaris
Telefoon: 072-533 74 08
Email: secr.swvcaritas@gmail.com

Locatie H. Willibrordus



Adres: Westerweg 267
1852 AG Heiloo
Telefoon: 072-533 09 06

Pastor: Paul Bindels, pr.: 072-533 09 06
Ingeval van nood: 06-43 54 00 33
p.bindels@rk-bronvanlevendwater.nl
Secretariaat:
Openingstijden: ma t/m vr 9.00 tot 12.00 uur
willibrorduskerk@rk-bronvanlevendwater.nl
maandag speciaal voor kerkhofbeheer
Email: willibrordushof@rk-bronvanlevendwater.nl
vrijdag speciaal voor opgeven intenties
Email: misintenties@rk-bronvanlevendwater.nl

Locatie H. Jacobus Major



Adres: Kerklaan 37
1921 BK Akersloot
Telefoon: 0251-31 22 28

Pastor: Henk Hudepohl: 06-13 49 25 65
h.hudepohl@rk-bronvanlevendwater.nl
Secretariaat:
Openingstijden: vr 9.00 tot 11.00 uur
jacobusmajor@rk-bronvanlevendwater.nl

Locatie H. Margaretha Maria Alacoque



Adres: Herenweg 188-190
1934 BD Egmond
aan den Hoef
Telefoon: 072-506 13 64

Pastor: Henk Hudepohl: 06-13
49 25 65
henkhudepohl@gmail.com
Secretariaat:
Openingstijden: do 9.00 tot 12.00 uur
rkegmond@rk-bronvanlevendwater.nl

Dagen van afscheid..

