

# Bron van Levend Water



---

Parochieblad van de RK Parochie van Levend Water  
Heiloo, Akersloot en De Egmond  
5e jaargang nummer

---



## COLOFON

De volgende Bron van Levend Water

verschijnt op **10 april 2022**

Kopij, bestaande uit maximaal 500 woorden.

kunt u uiterlijk **15 maart 2022**

inleveren bij de lokale redacties.

bij voorkeur als Word document per email:

Locatie H. Willibrordus:

[willibrorduskerk@rk-bronvanlevendwater.nl](mailto:willibrorduskerk@rk-bronvanlevendwater.nl)

Locatie H. Jacobus Major:

[jacobusmajor@rk-bronvanlevendwater.nl](mailto:jacobusmajor@rk-bronvanlevendwater.nl)

Locatie H. M.M. Alacoque:

[drieluik@rk-bronvanlevendwater.nl](mailto:drieluik@rk-bronvanlevendwater.nl)

De redactie behoudt zich het recht voor om, daar waar nodig, wijzigingen aan te brengen in de aangeleverde artikelen. Indien de inhoud hierdoor wordt gewijzigd, wordt vóór plaatsing contact opgenomen met de schrijver.

Dit parochieblad is ook te vinden op de website van Bron van Levend Water: [rk-bronvanlevendwater.nl](http://rk-bronvanlevendwater.nl)  
Indien u geen parochieblad meer wilt ontvangen kunt u dit doorgeven aan het secretariaat van uw locatie.  
Adressen vindt u achter in dit blad.

Bij de voorkant

Veertig dagen om te wennen  
aan een minder vol bestaan.  
Om te weten dat je met eten  
soms te gulzig hebt gedaan,  
om te merken dat je met werken  
vaak niet thuis was, veel te druk,  
dat je geen tijd had voor een zijpad  
en geen oog had voor geluk.

Veertig dagen om te wennen  
aan een leven langzaam.  
Om met anderen fijn te wandelen  
of naar iemand toe te gaan,  
om te praten of te eten  
of een spelletje te doen,  
meer te bidden, God in 't midden,  
alles meer bewust te doen.

Veertig dagen om te wennen  
aan een leven uit Gods hand,  
om zijn droom weer te herkennen:  
vrij te zijn in 't beloofde land!

*Marjet de Jong*

Foto voorzijde:  
Astrid Wiebering – Vlaar

Foto achterzijde:  
Marius Prein



**Parochie Bron van Levend Water**  
**p/a Westerweg 267**  
**1852 AG Heiloo**

**Telefoon: 072-533 09 06**

**Mail: [info@rk-bronvanlevendwater.nl](mailto:info@rk-bronvanlevendwater.nl)**

**Website: [www.rk-bronvanlevendwater.nl](http://www.rk-bronvanlevendwater.nl)**

# Het nieuwe parochieblad

Al een aantal maanden is de redactie van het Parochieblad bij elkaar gekomen om te brainstormen over de opzet en de uitstraling van het Parochieblad. Vanaf 2015 zijn we als één parochie van start gegaan met een nieuw parochieblad voor de Bron van Levend Water. 6 jaar lang heeft het honinggraat de voorkant gesierd. In het begin lukte het om voor elke locatie de benodigde kopij bij elkaar te krijgen, maar in de loop der jaren merkten we dat het toch wat moeilijker werd. Het centrale deel was niet zo moeilijk te vullen dus met dit gegeven moesten we wat doen.

Het eerste oriënterende gesprek leidde tot het opvragen van informatie bij de drukkerij van het Parochieblad. Vanuit de drukkerij kregen we gelijk al een leuke reactie, zij hebben zo goed met ons meegedacht. We kregen adviezen, we kregen voorbeeld boekjes toegestuurd en we kregen zelfs een workshop aangeboden. Helaas staat die nog steeds op ons to do lijstje want corona gooidde roet in het eten. Maar wat in een goed vat zit.....

Met al deze adviezen en met het fiat van het Parochiebestuur konden we aan de slag. Als eerste moesten we de vormgeving van het blad bepalen. Met de voorbeelden die we in handen hadden was de keuze snel gemaakt. Vervolgens moesten we ons buigen over de inhoud. Gaan we op dezelfde voet verder als het oude parochieblad of maken we hierin ook rigoureuus een grote stap?

Het laatste is het geworden, het parochieblad is al meer een algemeen blad geworden. Er wordt geen onderscheid meer gemaakt in de locaties. De info over de locaties staat nu min of meer door elkaar heen echter heeft de maker van het parochieblad geprobeerd de stukken, die bij elkaar horen, bij elkaar te zetten en is hier goed in geslaagd.

Het eerste exemplaar is goed ontvangen, we hebben meerdere positieve reacties gekregen. Toch is er aandacht voor verbeteringen en die zijn de eerste week januari doorgenomen door de redactie.

We hopen van harte dat het exemplaar dat u nu in handen heeft nog meer uitstraling heeft, nog beter van opzet is, en nog beter leesbaar is.

We horen graag weer uw reacties. Schroom niet ons te laten weten wat u opvalt. Wat mist u, wat is overbodig, wat kan beter? De redactie staat altijd open voor opmerkingen, opbouwende kritiek maar ook voor complimenten.....

Een van de redactieleden is ondertekende dus mocht u wat opvallen, wilt u wat doorgeven dan bent u alle ochtenden welkom in de Willibrorduskerk. U kunt me vinden in een van de kantoren van 9.00 tot 12.00 uur.

*Hartelijke groet,  
Astrid Wiebering - Vlaar*



# Beste medeparochianen

Via deze mededeling wil ik mij persoonlijk tot u richten.

Het laatste dat u van mij gehoord hebt was dat ik op 24 december, de dag voor Kerstmis, vrij plotseling moest afzeggen voor de viering in Overkerck en voor de viering van Eerste Kerstdag in Akersloot, omdat ik mij heel moeilijk kon bewegen.

Sindsdien is mijn gezondheidstoestand steeds verder achteruitgegaan. Ik kon steeds moeilijker lopen en bleek ook steeds meer schor te zijn, zeker als ik mijn 'preekstem' opzette. Voor deze laatste kwaal kwam ik in behandeling bij een KNO-arts, die me, na het maken van een CT-scan, doorstuurde naar de longarts.

Afgelopen donderdag 20 januari werd de uitslag van deze scan duidelijk. Er is een carcinoom met uitzaaiingen geconstateerd in de linkerlong en ook in de rechterlong en tevens werd duidelijk dat de botten ook zijn aangetast. De longarts vertelde me dat in de meeste gevallen dan een chemo-behandeling wordt voorgesteld, maar dat mijn gezondheid te broos is om daaraan te beginnen. Dat betekent dat er in mijn geval geen verdere behandeling meer mogelijk is.

Toen het even stil was vroeg de dokter mij: 'Wat denkt u nu?' Ik antwoordde toen met een zin uit de Completen, het avondgebed van de kerk: "In manus tuas Domine, commendo Spiritum meum". Dat betekent: "In uw handen Heer, beveel ik mijn geest."

En ik herinnerde me de woorden van pastor Piet de Reus, mijn collega in Bussum, die in 1986 overleed: "En niemand valt of hij valt in uw handen", een zin uit het Tafelgebed 'Gij die weet'.

Met die geloofswaarden wil ik deze mededeling beëindigen. Er wordt goed voor mij gezorgd door verschillende parochianen. Ik hoop dat u mij wilt gedenken in uw gebed. Zo blijf ik aan u denken ook in deze, in alle opzichten, moeilijke tijd voor de parochie.



23 januari

mededelingen Pastor Helsloot

• 23 januari

Vorige week heb ik in een mededeling verteld van mijn ziekte. De reacties zijn overweldigend. Ik ben ontroerd door alle zorg die mij geboden wordt, mijn kamer staat vol met bloemen en er worden veel kaartjes bezorgd, met persoonlijk wensen en herinneringen. Daar kijk ik elke dag naar uit. Veel mensen laten ook weten voor mij te bidden en een kaarsje te branden. Dit alles is mij tot steun in deze dagen. Vanmiddag hoop ik in een besloten viering bij mij thuis het Sacrament der Zieken te ontvangen. Abt Gerard Mathijssen en pastor Nico Knol zullen dit samen met mij vieren. Ik dank u allen voor uw medeleven. Ik probeer tot het laatst met u mee te leven.

Herman Helsloot

In de viering van zondag 16 januari heeft pastor Paul Bindels het volgende medegedeeld aan de kerkgangers:

“De laatste tweeënehalf jaar zijn voor mij erg zwaar geweest. Het was een moeilijke tijd, mede door corona, maar ook omdat het vak van pastoor erg moeilijk en zwaar is. Dit heeft mij uitgeput en daarom heb ik in overleg met de bisschop en de deken besloten om mijn taken hier neer te leggen en zo lang er geen nieuwe pastor is, de zondagsvieringen nog wel te blijven doen. Het spijt mij erg. Ik heb met de bisschop afgesproken dat ik een half jaar retraite neem. Ik ben heel erg dankbaar voor de mooie momenten die we samen gehad hebben. Het is best emotioneel maar mijn gezondheid leed er te veel onder en daarom hebben we dit besluit genomen.”

Aansluitend deelde Martien den Blanken, de voorzitter van het parochiebestuur, mee dat pastor Helsloot wegens gezondheidsklachten voorlopig ook niet voor kan gaan en dat het bestuur samen met deken en bisschop naar oplossingen zoekt.

De vrijwilligers doen hun uiterste best om alles in de parochie draaiende te houden, maar soms zal dat wel eens minder goed gaan. Zij vragen uw begrip hiervoor.



mededeling Pastor Bindels

### dankwoord pater De Waard

Zeer geachte parochie Bron van Levend Water

Gister ontving ik van mijn Nederlandse missieprocuur het financieel verslag over december 2021. Tot mijn grote vreugde las ik daar op 31.12.2021 de gift van 189,00 Euro voor ons missiewerk in Brazilië, afkomstig van uw geloofsgemeenschap. Een mooie geste van solidariteit waarvoor ik u even heel hartelijk kom bedanken. Sinds 27 december ben ik nu kapelaan terwijl een jongere mede-Montfortaan pastoor geworden is. We gaan samen door in onze evangelisatie-opdracht. De bisschop vroeg me hier te blijven en toonde zich zeer dankbaar voor hetgeen de Montfortanen in 34 jaar in dit bisdom tot stand brachten. Het is voor mij echt geen straf hier door te mogen werken en bidden en hoop dit, zoals de bisschop in zijn dankwoordje zei, nog vele jaren te mogen doen. Uiteraard zou ik na twee jaar weer eens graag mijn naaste familie en mijn vrienden in Nederland ontmoeten. Wie weet zal dat in de komende zomer mogelijk zijn. Mijn beste wensen voor Uw gemeenschap. In werk en gebed met elkaar verbonden met hetzelfde doel: de Bron van Levend Water voor de mensen toegankelijk te maken.

Hartelijke groeten,

Pater Pee de Waard, Montfortaan in Brazilië



### Rond de waterput seizoen 2021 - 2022

De start van het seizoen was hoopvol. Er kwam een nieuw programmaboekje uit en de eerste activiteiten konden weer plaatsvinden. De laatste activiteiten zijn weer geschrappt. We proberen toch dit voorjaar weer verder te gaan, onder andere met de 'Preek van de Leek'. Er zijn interessante sprekers 'gecontracteerd.' Kijkt u vooral op onze website [www.rondewaterput.nl](http://www.rondewaterput.nl) voor het laatste nieuws. We proberen u zo goed mogelijk op de hoogte te houden!

Commissie 'rond de waterput'



# Dankwoord van Johan Olling

Het afscheid als pastor van de Corneliusparochie en de parochie de regio was overweldigend. Een afscheid dat al weken gaande was en waar ik ook de dagen na 16 januari aan herinnerd blijf worden. Mooie reacties via internet, per post en gewoon op straat.

Kaartjes, attenties en lieve woorden van waardering, warmte en verbondenheid.

We hebben samen op een bijzondere manier het 'kerk-zijn' handen en voeten gegeven. Ik voelde me daarbij bevoorrecht en gedragen.

De viering op 16 januari was er één om nooit meer te vergeten. Een eucharistieviering in een prachtig versierde en helemaal herbouwde Corneliuskerk.

Heel spijtig dat ik maar 50 kerkgangers heb mogen uitnodigen.

Het doet nog steeds pijn om zo veel vaste kerkgangers en Belangstellenden te hebben moeten teleurstellen. Kerkgangers die er bij hadden willen en hoorden te zijn.

Gelukkig was er Kerk-TV (Uitzendingen die door velen zijn bekeken)

We hebben op 16 januari niet alleen stil gestaan bij de laatste 23 jaar, maar hebben ervoor gekozen de bijna '40 jaar pastor-zijn' een plek te geven. Voorgangers waren daarom:

- pastor Ineke Leemput uit Princenhage (Breda),
- pastor Ruud Visser uit de periode dat ik in Purmerend actief was,
- pastor Kiki Kint als collega-voorganger in Limmen
- en mijn opvolger pastor Mike Nagtegaal.

Ik zou heel veel namen kunnen noemen, en dan zou ik zeker mensen vergeten of tekortdoen. Er zijn door de jaren heen zo veel vriendschappen in Limmen, Heiloo, Akersloot en de Egmondse ontstaat, die blijvend zullen zijn.

Maar natuurlijk sta ik even stil bij Nelleke en de kinderen. Het was een ontroerend moment aan het eind van de viering toen zij mij hielpen met het aannemen van de vier liturgische insignes en het – voor het laatst - uitdoen van de gebedsmantel.

Samen met Nelleke en de kinderen heb ik 40 jaar als pastor kunnen functioneren.

Ik ben 'pastor-af' en nu parochiaan. Of zoals Mike zo treffend schreef in de Nieuwsbrief. 'Johan zal eerst 'losgeweekt' moeten worden om daarna als parochiaan, vrijwilliger of in welke vorm dan ook, rond te kunnen lopen in Limmen en binnen de Cornelius-geloofsgemeenschap. Het verhaal gaat door. De 'camino' gaat door. Ook voor mij.

Want het gaat niet om mij, maar om 'Hij die is groter dan ons hart'.

Het is 'Hij' die met ons mee optrekt en ons ook steeds weer samenbrengt. Het is 'Hij' die mij als pastor heeft laten 'groeien', mij inspireert, troost, draagt en vergezelt.

In Hem met elkaar verbonden.  
Johan Olling

# Kerkbalans

## Actie Kerkbalans

### Geef vandaag voor de kerk van morgen

Bij het lezen van dit Parochieblad is Actie Kerkbalans al een paar weken aan de gang. Al in september ontvangen we de info over Kerkbalans. Aan ons de vraag hoe en wat we willen. Willen we een kant en klare folder met een door Kerkbalans opgestelde tekst of gaan we zelf aan de slag? Willen we per locatie nog een eigen folder of besluiten we tot een algemene folder? Allemaal vragen waar in een kort tijdsbestek een beslissing over genomen moet worden. Over de folder waren we het al snel eens: we zijn vanaf 2015 één parochie dus vonden we het tijd om een algemene folder op te stellen. Het resultaat heeft u half januari in de bus gevonden. Het is een algemene folder geworden met een lokaal tintje eraan.

Onze mooie kerken zien we terug in de folder, een pakkende tekst maakt het geheel af. De folder is tot stand gekomen met veel knip, plak en kopieer werk en mede door de goede communicatie met de helpdesk van actie Kerkbalans is dit het resultaat geworden. Ook toen we een hele stapel met gevlekte folders tussen de ruim 7.000 exemplaren vonden was de communicatie met de helpdesk super goed. Al na een paar dagen vonden we nieuw gedrukte exemplaren in de bus.

Nadat de folder in elkaar gezet is moet er nog een begeleidende brief bij en ook hiervan moeten ruim 7.000 stuks afgedrukt worden. Gelukkig is de heer Baltus altijd bereid om dit op zich te nemen. Vervolgens moeten we de ledenadministrateur benaderen, hij is degene die de adres etiketten afdrukt. Dit moet zo laat mogelijk gebeuren want elke

dag kan er iets aan het ledenbestand veranderen. De laatste jaren ontvangen alle hoofden van ingeschreven gezinnen, in ons ledenbestand, de folder van actie Kerkbalans.



De week voordat de actie Kerkbalans van start gaat komt er een ploeg bij elkaar om de adresetiketten op de folders te plakken. Daarna worden de autokoeriers ingeschakeld en zij brengen de folders weer naar de lopers die ook het Parochieblad rondbrengen en zij verspreiden de folders door heel de parochie. Elk jaar is het weer afwachten of de actie Kerkbalans een succes zal worden, het thema 2022

is net als voorgaand jaar: "Geef vandaag, voor de Kerk van Morgen".

Uiteraard hopen wij dat onze kerken zo lang mogelijk open kunnen blijven maar dit alles kost geld, heel veel geld. Denk alleen maar aan het onderhoud van de gebouwen, de stookkosten, de kaarsen, het parochieblad, en nog veel meer andere zaken.

Wij hopen van harte op uw medewerking en weet dat u altijd van harte welkom bent in de locaties. Het secretariaat van de Jacobuskerk is elke vrijdagmorgen geopend, De Maria Alacoque in Egmond aan den Hoef op maandag- en donderdagmorgen en de Willibrorduskerk Heiloo is alle dagen open van 9.00 tot 12.00 uur. De koffie staat klaar.....

# Actie kerkbalans

## en automatische incasso

Hierbij wil ik degenen die het formulier voor automatische incassering (meegestuurd met de papieren van de kerkbalans 2022) hebben afgegeven/ingeleverd/opgestuurd hartelijk bedanken. Het scheelt voor ons echt in de kosten die wij per overschrijving aan de bank moeten betalen. Tenslotte willen we allemaal dat het bedrag, dat we geven aan de Kerkbalans, zo veel mogelijk beschikbaar blijft voor het doel waar het voor is gegeven en zo min mogelijk op gaat aan kosten van de bank.

Bij deze wil ik nogmaals onder uw aandacht brengen dat de, door u afgegeven automatische incasso, stilzwijgend het jaar er op doorloopt. U hoeft dus zelf niets te doen. Alleen als u de incasso stop wilt laten zetten of als u het bedrag wilt wijzigen, geeft u de wijziging aan ons door. De wijziging kan met een eenvoudige druk op de knop aangepast worden.

Als u het niet eens bent met een afschrijving kunt u contact met mij op te nemen of deze zelf storneren.

Aan het begin van het jaar merk ik dat parochianen zelf hun Kerkbijdrage overmaken terwijl zij een automatische incasso hebben afgegeven. Hierdoor ontstaat enige verwarring en kan het voorkomen dat er een dubbele kerkbijdrage

betaling plaats vindt, zowel via uw betaling als de automatische incasso die u aan ons hebt afgegeven. Mocht dit bij u gebeurd zijn, dan verzoek ik u contact met mij op te nemen. Elke ochtend ben ik te bereiken via tel 072-533 09 06 of via de mail: [financieel@rk-bronvanlevendwater.nl](mailto:financieel@rk-bronvanlevendwater.nl).

Dus zolang ik niets van u hoor, loopt de automatische incasso jaarlijks gewoon door.

Wat me ook opvalt is dat mensen bellen omdat zij in verwarring raken van het formulier dat met de folder meegestuurd is. Deze folder krijgt iedereen, ook degene die al jaren een automatische incasso hebben afgegeven. Dit is een service van onze kant, want mocht u uw kerkbijdrage willen verhogen of verlagen kunt u deze wijziging middels dit formulier aangeven. Op het formulier zet u "wijziging" en dan wordt het door mij weer aangepast in de boekhouding. Wilt u uw incasso niet wijzigen dan hoeft u dus niets te doen.

Nogmaals, namens het parochiebestuur, dank voor uw reacties en bijdragen

Vriendelijke groet,

Astrid Wiebering

Financiële administratie Bron van Levend Water

# Familieberichten, doop

## ***In de Egmond***

Gijs Rex Maria (Gijs) Habib  
zoon van Rafi Habib en Dorothé Ranzijn  
broertje van Raaf

Siem Robertus Anthonius (Siem) Hopman  
zoon van Erik Hopman en Nanci Hopman -  
Zentveld  
broertje van Joos



## ***In Heiloo***

Jazz Genet, zoon van René Genet en Renske  
Coehoorn

Wij bidden dat zij zich thuis mogen voelen in onze parochie en dat wij samen met hun ouders ervoor mogen zorgen dat onze dopelingen mogen opgroeien in geloof.



# Familieberichten, leed

## **Overleden in Heiloo:**

Albertha (Albertha Louise) Bolten-Berg  
\* 02-08-1920 †04-12-2021

Tini (Catharina Maria) Beumer-van Assema  
\* 29-12-1932 †05-12-2021

Jan (Johannes Nicolaas) Stuijbergen  
\* 19-06-1929 †08-12-2021

Cees (Cornelis) Smit  
\* 06-04-1929 †09-12-2021

Pastor Hein (Henricus Johannes) Buskermolen  
\* 27-11-1935 †12-12-2021

Rie Heijne-Swart  
\* 28-01-1926 †16-12-2021

Maria (Maria Anna Theresia) van  
Poecke-Linssen  
\*12-03-1930 †26-12-2021



## **Overleden in de Egmondten:**

Joannes Engelbertus (Jan) de Groot  
\* 27-07-1941 †26-11-2021

Hendrika Elisabeth (Henny) van Dam - Duin  
\* 12-08-1930 †03-12-2021

Gerardus Wilhelmus (Gerard) Vreeburg  
\* 05-08-1929 †15-12-2021

## **Overleden in Akersloot:**

Julia (Julia Maria) Hollenberg- Schoon  
\*24-1-1934 †27-10-2021

Henk (Hendricus Maria ) Clazing  
\*1-8-1934 †14-12-2021

Piet (Petrus Maria) Baltus  
\*27-5-1936 †23-12-2021

Jetty (Juliana Maria Susanne) Velzeboer- de  
Jong  
\*1-1-1936 †11-1-2022

Piet (Petrus) Zonneveld  
\*26-6-1929 †14-1-2022

## **In memoriam**

Lieve familie, vrienden en bekenden van Jetty.

Na Jetty's operatie aan, de door haar oh zo gewenste nieuwe heup, is ze door een noodlottig toeval een week later overleden.

Jetty werd op 1 januari 1936 geboren in de Boterstraat 4 te Bolsward als tweede dochter, later kwamen daar nog twee zusjes en twee broers bij en was het gezin de Jong compleet. Ze bezocht daar de kleuterschool en tot haar tiende jaar de lagere school.

De hang naar de familie daar is haar hele leven gebleven, met elk jaar weer talloze telefoontjes behield ze die contacten tot het einde toe. Zij was ook de enige in ons gezin die feilloos wist welke van de zes Lausies in de familie, wie bij wie hoorden.

In het jaar 1946 vertrokken wij uit Friesland om in de Twentse plaats Enter te gaan wonen en daar 14 jaren te blijven en daar ondertussen drie keer gingen verhuizen. Jetty maakte hier de basisschool af en vervolgde haar schoolloopbaan aan de MULO in Rijssen. Zij maakte er vele vriendinnen en dat resulteerde in haar hele verdere leven, vele bezoeken aan Twente en telefoongesprekken. Op latere leeftijd bestierde ze ook het huishouden bij de familie de Jong. Onze moeder had een baan als onderwijzeres in het ongeveer 20 km verderop gelegen Haarle aangenomen.

In 1960 gingen we voor de zesde keer verhuizen, nu naar Akersloot waar mijn vader, moeder en mijn zuster aan de Jacobusschool gesolliciteerd hadden en daar ook gingen werken.

*Het vervolg van dit in memoriam kunt op onze website lezen.*

# In memoriam

Op 27 mei 1936 werd Piet Baltus geboren aan de Koningsweg 6 te Akersloot. Hij was het derde kind van Jaap Baltus en Duif Spaansen.

Vader Jaap had een eigen bedrijf met bollen en 6 koeien, een gemengd bedrijf. Zodra de kinderen daar groot genoeg voor waren werden ze aan het werk gezet.

En er werd hard gewerkt. 's Morgens vroeg moesten de koeien worden gemolken en daarna waren de bollen aan de beurt. Hard werken werd Piet met de paplepel ingegoten en hij heeft dat tot op hoge leeftijd volgehouden, zes dagen per week.

Zijn schaarse vrije tijd vulde hij met een potje biljarten of klaverjassen. Hij ging ook graag voetbal kijken bij Meervogels of AZ'67. Vissen was ook iets dat hem plezier deed.

Hij was jarenlang trouw lid van de vrijwillige brandweer. Dinsdagavond moest er geoefend worden en bij een serieus alarm liet hij alles vallen en sprintte weg. De grootste brand die hij heeft helpen blussen was ongetwijfeld de benzinepomp van Verduin aan de Kerklaan.

Ome Piet was als leliekweker uiteraard betrokken bij de Liliade. Dat was een jaarlijks hoogtepunt in het verder zo rustige Akersloot. Een bijzonder hoogtepunt was in 1970 toen prinses Beatrix en prins Claus de opening kwamen verrichten. Alle deelnemers, waaronder ook Piet, glommen van trots.

Waar de leliekwekerij zijn hoogtijdagen kende, kende het ook zijn dieptepunten. Er brak een virus uit waardoor hele akkers met bollen waardeloos werden. Dat heeft een hoop kopzorgen en heel veel geld gekost.

Waar Piet erg goed in was, was het maken van rijmen. Een meterslange levensloop of een lied schudde hij zo uit zijn mouw.

*Het vervolg van dit in memoriam kunt op onze website lezen*

## Kerkhofadministratie de Egmondend

### **Derde en laatste oproep:**

Op 1 januari 2020 is de grafhuur verlopen van de volgende graven:

A-135 Johannes Swart  
Maria Swart – Sentveld

F-019 Gerardus J. de Boer  
Agatha de Boer - Pekel

### **Eerste oproep:**

Op 1 januari 2021 is de grafhuur verlopen van het volgende graf:

D-077 Agatha Klaver – de Boer  
Petrus Klaver  
Gerardus Klaver

E-012 Adriana Lute – Swart  
Cornelis Lute

I.v.m. onze administratie zoeken wij contact met de rechthebbenden van de volgende graven:

### **Eerste oproep:**

G-010 Dhr. Wilhelmus K. de Ronde

### **Derde en laatste oproep:**

F-051 Mevr. C.M. Deijzen - Demont

Vriendelijk verzoeken wij nabestaanden van deze overledenen of zij die nabestaanden kennen, om zich te melden bij de kerkhofadministratie. De meldingen worden ook aangegeven op het mededelingenbord bij de begraafplaats.

Begraafplaatsadministratie Rinnegom,  
Astrid Wittebrood – Schouten, parochie coördinator

rinnegom@rk-bronvanlevendwater.nl  
072-506 13 64 (donderdag van 09:00 tot 12:00 uur)

# Kerstmis 2021

## Akersloot

Vol enthousiasme begon iedereen aan de voorbereiding. De koren met hun kerstliedjes, de vieringen werden in elkaar gezet, de kerstbomen werden besteld.

Maar toen ... kwamen helaas de nieuwe maatregelen (maximaal 4 zangers en 50 bezoekers) en werd de familieviering afgelast.

1e kerstdag ging onze gepensioneerde pastor Henk Hudepohl voor, omdat pastor Herman Helsloot vrijdag helaas uitgevallen was. De viering met muzikale begeleiding van 4 heren van het herenkoor was een mooie dienst. Henk bedankt voor je inzet.

2e kerstdag ging Jeanne Eekels voor met mooie CD muziek.

Om toch te kunnen genieten van de mooi versierde kerk was er eerste kerstdag gelegenheid om binnen te lopen. De prachtige versiering is tot stand gekomen dankzij de bloemen geschonken door de fam. De Ruiters en dat al 18 jaar lang. Dit jaar is dit voor de laatste keer omdat Gerard zijn bedrijf gaat beëindigen. Bedankt voor al die jaren.

In de Mariakapel die dagelijks open is stond een kerstboom waar men een kerstwens in kon hangen en van waaruit men de kerststal in de kerk kon bekijken.

Bij de raam van de Klaas Hoornlaan stonden de mooi opgestelde kerststallen en groepen van Gerda de Jong.

We hopen dat we volgend jaar weer een kerstmis kunnen vieren zoals alweer 2 jaar geleden.

Marian Meijne



# Oecumenische vasten meditaties

Ook dit jaar organiseren de Oudkatholieke kerk, de Rooms-katholieke kerk en de Protestantse kerk gezamenlijk vijf oecumenische vastenmeditaties.

Momenten van bezinning en rust, op weg naar Pasen.

Ze worden traditiegetrouw weer gehouden in de Protestantse kerk in Egmond aan Zee, Trompstraat 2, op woensdagavonden in de veertigdagentijd, te beginnen op woensdag 9 maart (de eerste woensdag na Aswoensdag). Aanvang steeds om 19.30 uur (kerk open om 19.00 uur). De vastenmeditaties duren ongeveer een half uur. Het thema is dit jaar: 'Kruiswoorden van Jezus'.

Het vastenproject is dit jaar gekozen door de Rooms-katholieke Parochie Bron van Levend Water. Het betreft een project van de school in Burkina Faso, waarmee zij al jaren verbonden zijn.

Jonge afgestudeerden van de school in Zodo krijgen een steuntje in de rug bij het opzetten van kleine bedrijfjes. Zij ontvangen een bescheiden krediet en er wordt voorzien in nascholing voor deze groep.

Alle belangstellenden zijn van harte welkom in de vastenmeditaties!

# Vastenactieproject 2022

## Vastenactieproject 2022: Kansen voor modeontwerpsters in Burkina Faso

Vrouwen in Burkina Faso hebben nog steeds een grote onderwijsachterstand. Veel meisjes raken vroegtijdig zwanger en kunnen hun middelbare school niet afmaken. Het is sowieso moeilijk om een diploma van de middelbare school te halen. Het onderwijs is nog een erfenis van het Franse koloniale systeem en niet afgestemd op de belevingswereld van de jongeren. Bovendien verzuimen meisjes vaak van school, bijvoorbeeld tijdens hun menstruatieperiode of omdat zij thuis in de huishouding nodig zijn. Een beroepsopleiding biedt mogelijkheden om een zelfstandig bestaan op te bouwen.

Drie jaar geleden hebben we ons tijdens de Vastenactie ingezet voor de vervaardiging van wasbaar maandverband om het schoolverzuim van meisjes tegen te gaan. Dit is nog steeds een zeer succesvol project. 600 schoolgaande meisjes en jonge vrouwen op ons onderwijscomplex en op middelbare scholen in de dorpen hebben toen een pakketje met wasbaar maandverband ontvangen. De pakketjes zijn gemaakt door leerlingen van de naaiopleiding van Onderwijscomplex Zodo. De leerlingen hebben hierdoor veel naai-ervaring opgedaan. Vier leerlingen zijn na hun examen doorgegaan met het maken van wasbaar maandverband. Het bedrijfje loopt zo goed, dat leerlingen van de naaiopleiding regelmatig ingezet worden om mee te helpen nieuwe pakketjes te maken.

Met het huidige project willen we jonge vrouwen een extra kans bieden om een zelfstandig bestaan op te bouwen. In Burkina Faso wordt de Faso Dan Fani, de lokaal geweven stof (die ook door vrouwen wordt geweven), gepromoot om de lokale economie te steunen. Van de stof wordt kleding gemaakt volgens de West-Afrikaanse mode. De mooiste kleding, vooral die van mannen, is voorzien van prachtige borduursels. Deze worden er met speciale machines op geborduurd. Nog maar weinig vrouwen beheersen de borduurtechniek. Door de vrouwen in deze techniek te trainen vergroten we hun kans goed betaald werk te vinden en/of een eigen naaiatelier op te zetten.

In het huidige project willen we de instructrices van de naaiopleiding van Onderwijscomplex Zodo en een groep oud-leerlingen met een basisvakdiploma trainen in technieken op een hoger niveau. Met een basisvak-

## VASTENAKTIE

diploma kunnen de vrouwen patroontekenen en algemeen gangbare kleding maken voor kinderen en volwassenen. Bij een training op een hoger niveau gaat het om het ontwerpen en maken van bruidskleding, kostuums en het versieren van kleding met borduursels. Hiervoor zijn speciale naaimachines nodig zoals een lockmachine en een borduurmachine. De training en de machines willen we financieren met dit project. Onder supervisie van een vakspecialist maken de instructrices een module over de nieuwe vaardigheden, zodat zij deze training later zelf kunnen geven aan de huidige en toekomstige leerlingen van de naaischool. De oud-leerlingen die de eerste cursus volgen, vergroten hun kansen op goedbetaald werk en kunnen in de toekomst kwalitatief goede stageplaatsen bieden aan de leerlingen van onderwijscomplex Zodo. Op deze manier vergroten we de kansen op een zelfstandig bestaan voor een grote groep vrouwen in een van de armste landen in de wereld! Doet u mee?

Een voorbeeld zien van een modeontwerpster in Burkina Faso? Zie de video van Zalissa, de eerste vrouwelijke ondernemster van Ouahigouya en oud-leerling van ons onderwijscomplex: <https://youtu.be/I9prpZ1HLbg>

U kunt uw bijdrage geven via de Vastenactie-collecte, spaarpotjes en/of de bekende vastenactie-enveloppen. Ook kunt u rechtstreeks storten op rekeningnummer NL21 INGB 0000005850 onder vermelding Vastenactie 2022 project 401846  
werkgroep MOV-HALE (Missie, Ontwikkelingssamenwerking en Vrede)



# Nieuws van het Aquarius koor

Aquarius heeft de repetities van de musical hervat, inmiddels hebben we ook weer een mis verzorgd en zijn we druk aan het repeteren voor de kerstnachtviering.

Het is fijn dat we weer kunnen zingen met elkaar. En we kijken er naar uit om kerst weer samen met u te kunnen vieren.

De musical: Judas en Jezus, next! Vertelt het passieverhaal, het indrukwekkende verhaal over de laatste dagen uit het leven van Jezus.

Aquarius brengt het in een modern jasje, met eigentijdse popnummers. Die voorzien zijn van passende teksten, of de originele teksten, omdat die precies in het verhaal op zijn plaats vallen. En zo mooi aansluiten, dat het je verbaast dat het zo goed klopt. IJskoud van Nielson bijvoorbeeld, beter kan je de relatie tussen Judas en Jezus op het eind bijna niet weergeven. En een verteller, die het verhaal op geheel eigen wijze vertelt.

Ester Hopstaken verzorgt de repetities met prachtige door haar gemaakte arrangementen, daar zijn we ontzettend blij mee.

We gaan nu ook een begin maken met de toneelrepetities o.l.v Corrie Kerssens, waardoor het verhaal nog meer gaat leven. We hebben er ontzettend veel zin in, u toch ook?

Noteer alvast in uw agenda, de voorstellingen van de musical

## Judas en Jezus, next!

Vrijdag 1 april  
Vrijdag 8 april  
Zaterdag 9 april

De voorstellingen vinden plaats in de Jacobus kerk van Akersloot. Namens het Aquariuskoor u bent van harte welkom.

# Jambo koor in Limmen

Zondag 27 maart a.s. is er om 10.00 uur een viering met het Jambokoor in de Corneliuskerk in Limmen.

Het ruim 60 leden tellende Jambokoor, waarvan de meesten uit West-Friesland komen, bestaat al ruim 30 jaar! Men zingt met veel enthousiasme Afrikaanse liederen en er wordt opgetreden in Afrikaanse kledij.

Zij komen met een eigen combo.

Het koor is een begrip in West-Friesland: een Hollands koor dat Afrikaanse liederen zingt! De teksten en melodieën komen uit verschillende Afrikaanse landen en bevatten verschillende talen en dialecten. Inmiddels heeft het koor een aantal cd's uitgebracht. De muzikale leiding van het Jambokoor is in handen van Teun Steur uit Zuidermeer.

Vieringen met het Jambokoor staan altijd garant voor een bijzondere, inspirerende sfeer. De doelstelling van het koor is dan ook: "De vreugde die zo essentieel is bij kerkdiensten in Afrika, binnenbrengen in onze westerse kerken". Dit meemaken is echt een belevenis. Velen hebben dat al ontdekt in de afgelopen jaren!

U bent van harte uitgenodigd!

H. Corneliuskerk  
Dusseldorperweg 74  
1906 AL Limmen.



# Liturgisch rooster

Datum	H. Willibrordus Heiloo Zaterdag 19.00 of Zondag 10.00	H. Jacobus Major Akersloot  Zondag 10.00	H.M.M. Alacoque Egmond Zaterdag 19.00 of Zondag 10.00
Zaterdag 19 februari 7e zondag d.h.j.			Eucharistie P. Bindels Hoeverture
Zondag 20 februari 7e zondag d.h.j.	Eucharistie P. Bindels Dames- en Herenkoor	W&C-viering parochianen Dameskoor	
Zaterdag 26 februari 8e zondag d.h.j.	Eucharistie P. Bindels El Shaddai		
Zondag 27 februari 8e zondag d.h.j.	W&C-viering parochianen De Brug	Eucharistie P. Bindels Amivocalis	Eucharistie N. Mantje Soli Deo Gloria
Woensdag 2 maart Aswoensdag	19.30 W&C viering B. Leurink Dames- en Herenkoor	10.00 Eucharistie P. Bindels	19.00 Eucharistie N. Mantje Hoeverture

## VIERINGEN DOOR DE WEEK

### H. Willibrordus Heiloo

Rozenhoedje woensdag 09.30 uur  
Gebedsviering vrijdag 09.30 uur

### Steunpunt Egmond Binnen

Eucharistieviering woensdag 09.30 uur

### H.M.M. Alacoque Egmond aan den Hoef

Rozenkransgebed vrijdag 09.00 uur  
Eucharistieviering vrijdag 09.30 uur

## Mededeling Liturgisch rooster

Zoals u kunt zien is het Liturgisch rooster nog niet compleet. Bij het ter perse gaan van deze editie is nog niet alles bekend. Via onze website, de nieuwsbrieven en in weekendvieringen houden we u op de hoogte. Door alle omstandigheden kan het zijn dat er op korte termijn dingen veranderen.

# Heilige van de maand

*Walburga, maagd en Abdis.*

<b>Naam:</b>	Walburg, Walburgis, Wally (meisjes)
<b>Betekenis van de naam:</b>	Beschermster op het slagveld.
<b>Iconografie:</b>	Als abdis met staf en in haar hand een boek waarop één of drie olieflesjes staan.
<b>Patrones van:</b>	Antwerpen, Brugge, Brussel, Oudenaarde, Veurne, van vroedvrouwen, boeren en huisdieren.
<b>Aangeropen tegen:</b>	Hondenbeten, hondsdolheid, hoest, oogkwalen en pest.

De heiligheid zat in de familie. Zowel vader Richard als moeder Wunna én haar beide broers Willibaldus en Winnibaldus zijn heilig verklaard. Dat ook Walburga als een heilige door het leven ging, kan dan ook nauwelijks verbazing wekken. Walburga werd omstreeks 710 geboren in het Zuid-Engelse Wessex als dochter van de koning van de West-Saksen. Op zeer jeugdige leeftijd werd ze ondergebracht in het klooster van Wimborne. Daar kreeg ze uitstekend onderwijs. Het leergierige meisje had vooral belangstelling voor geneeskrachtige kruiden.

Rond 750 vroeg haar oom Bonifatius, die op 5 juni 754 bij Dokkum zou worden vermoord, de abdis van het klooster om 'hulptroepen' te sturen. Die moesten hem bijstaan bij het bekeren van de Germaanse stammen in het zuiden van het huidige Duitsland. Er meldten zich zoveel zusters aan dat de abdis een keuze moest maken. Walburga was een van de uitverkorenen. Vol goede moed scheepten de zusters zich in. De zon scheen en er stond een briesje. Kortom, het was prachtig zeilweer. Maar midden op zee pakten donkere wolken zich samen. Het bootje kwam in een storm terecht. Terwijl haar gezellinnen angstig op het achterdek bijeenzaten, liep Walburga naar de voorplecht. Ze strekte haar armen over het water en schreeuwde zo hard ze kon:

'Winden, ik beveel jullie te gaan liggen.' Onmiddellijk werd de zee kalm. Na aankomst op het vasteland begaven de dames zich naar het klooster in Tauberbisshofheim. Thuis had Walburga zich bekwaamd in de kruidenkunde: ze wist heel precies welk kruid ze voor welke kwaal moest gebruiken. Heel vaak kon ze zieken in korte tijd genezen. Daarom klopten zieken met allerhande kwalen op de kloosterpoort, en nooit deden ze tevergeefs een beroep op Walburga.

Nadat Walburga twee jaar in het klooster had gesleten, vroeg haar broer Winnibaldus of ze naar zijn klooster in Heidenheim wilden komen. Daar had hij een zogenaamd

dubbelklooster gesticht waar zowel mannen als vrouwen een teruggetrokken bestaan leidden. Winnibaldus wilde dat zijn zus de leiding op zich nam van de vrouwenafdeling. Graag voldeed Walburga aan dat verzoek. Toen Winnibaldus in 761 overleed, benoemde haar andere broer Willibaldus, die door Bonifatius was aangesteld tot bisschop van het naburige Eichstätt, Walburga tot overste van het klooster. Ook dat deed Walburga met plezier. Tot haar overlijden was ze achttien jaar lang abdis van het klooster, tot volle tevredenheid van monniken en nonnen. Ze bleef ondertussen zieken genezen en bestreed het bijgeloof dat nog steeds leefde onder de inheemse bevolking. Een jaar na haar dood op 25 februari 779, werd haar lichaam ongeschonden uit het graf gehaald en herbegraven in Eichstätt naast het graf van haar broer Winnibaldus.

In 870 werd in Eichstätt het Sint-Walburgaklooster gesticht. Bij de inwijding op 1 mei werden de relieken van de heilige plechtig naar de crypte gedragen waar ze een nieuwe rustplaats zouden vinden. Plotseling zag men dat er een olieachtige substantie uit de kist druppelde. Al snel ontdekte men dat die olie geneeskrachtig was. De olie werd opgevangen en in kleine flesjes verkocht. Van heinde en verre stroomden pelgrims toe. Overal in Europa wilde men relikwieën van die heilige hebben. Dankzij de Vlaamse graaf Boudewijn I met de IJzeren Arm (†879) kon Veurne al heel vroeg in het bezit van zo'n kostbare relikwie komen. Later verwierven ook Antwerpen, Brugge, Brussel en Oudenaarde Walburga-relikwieën.

Walburga werd verward met Walpurg, een Germaanse vruchtbaarheidsgodin. Eind april, begin mei werden in verschillende delen van Europa negen Walpurgisnachten gevierd. In die nachten zou de heilige Walburga door boze geesten achternagezeten worden. Daarom lieten de boeren een raampje openstaan zodat Walburga zich kon verstoppen. Als dank liet ze een goudstuk achter. Het is ironisch dat de historische Walburga verwisseld werd met een godin: haar hele leven heeft de heilige immers bijgeloof bestreden.

Feestdag: 25 februari.



# Parochienieuws Egmond

Op de dag dat de deadline (25 januari) verstreek om kopij voor het parochieblad in te leveren probeer ik toch nog iets op papier te krijgen, zodat er toch weer iets uit Egmond in het parochieblad komt te staan.

Het is pas of moet ik schrijven alweer een maand geleden dat het kerstmis was. Op 2 februari, Maria lichtmis eindigt de kersttijd. In de tijd van pastor Knol stelde hij eens voor om de kersstal tot die tijd in de kerk te laten staan. Ik meen dat we dat in Egmond aan Zee maar 1 hooguit 2 keer hebben gedaan. Het zat namelijk niet in ons systeem. Men kon daaraan niet wennen. Zeker ook en dat merken we nu ook weer dat de paaseitjes alweer bijna in de winkels liggen. Dan is Jezus net geboren en dan staat Hij alweer op na zijn kruisdood. Zo snel kan het gaan. Of toch niet.

Dat de tijd snel gaat ervaren we allemaal. De tijd tussen het vorige en het nieuwe parochieblad is niet lang, dus ook weinig te melden. Dit heeft ook te maken met het feit dat ik al eerder heb geschreven het niet meer over corona te willen hebben. We weten inmiddels dat er rond de kerstdagen een corona uitbraak heeft plaatsgevonden bij de kerk in onze locatie. Waardoor er weer allerlei zaken anders liepen als dat we dachten. Dit weekte helaas wel eens verwarring, maar ja in deze tijd kan je niets meer met een bepaalde mate van

zekerheid zeggen. Wat vandaag nog mogelijk is, kan morgen weer helemaal anders zijn en omdat de tijd dan heel kort is, is het soms moeilijk of zelfs onmogelijk om daar op tijd op te kunnen anticiperen. Op het moment van dit schrijven worden de regels weer wat versoepeld en laten we hopen dat ondanks de oplopende positieve testen van de gelukkig milde omikron variant het einde van de pandemie in zicht is. En dat ik er dan echt niet meer over hoeft te schrijven.

Laatste nieuws uit het kerkje in Egmond aan Zee is dat het orgel een nieuwe bestemming zal gaan krijgen en dat deze binnenkort wordt weggehaald. Ook komt er zaterdag een afvaardiging van een kerk om te zien of er nog meer zaken voor hergebruik in aanmerking komen. Denk hierbij aan tabernakel, altaartafel, beelden, eventueel de zitbanken en de prachtige kruiswegstaties. Dat doet me echt pijn als die hier weg gaan, al is het natuurlijk wel heel mooi als ze een nieuwe bestemming krijgen. De verkoop van kerk en parochiehuis is in ver gevorderd stadium en zo gauw daar meer concreets over bekend is, zult u dat horen of lezen.

We staan nu weer voor de vastentijd. De locatieraad wenst u een mooie tijd van bezinning en voorbereiding toe.

Kees Kager





# Parochienieuws Akersloot

Dit jaar was de viering in de week van gebed voor eenheid van christenen 2022, wel een heel bijzondere viering. Vanwege de coronamaatregelen konden de leden van de PKN gemeente en onze Jacobusparochie niet samen komen. De oplossing was om de viering van tevoren op te nemen in de PKN kerk van Uitgeest en die uit te zenden op zondag toen de viering werd gehouden in de Jacobuskerk. Zo waren we toch op hetzelfde moment in gedachten bij elkaar. De voorgangers waren Eveline Plaisier en Jeanne Eekels, zang werd verzorgd door 4 leden van de Cantorij, een mooie viering. Het thema was: Licht dat schijnt in het duister, de ster van Betlehem. Mlete en haar kinderen Selihom en Yafet zongen een prachtig Eritrees lied over de drie wijzen op weg naar de stal.

De volgende oecumenische activiteit is een wandeling in de goede week, 12 april. Wij wandelen met elkaar van kerk naar kerk. Anders is dit jaar, dat we starten bij de hervormde kerk en eindigen in de Jacobuskerk, omdat we daar meer ruimte hebben om af te sluiten met een kopje koffie/thee.

We gaan 17 maart om 14.00 uur in het parochiecentrum de jaarlijkse buitendienst met Pinksteren op het scouting terrein voorbereiden. Vindt u het leuk om daaraan mee te werken, kom erbij! U kunt zich zonder aan te melden aansluiten.

Marian Meijne

50 Jaar!!!

Dit jaar vieren we dat, 50 jaar geleden, onze parochiekerk in gebruik werd genomen.

Dit willen we gaan vieren in het weekend van 18 en 19 juni 2022

Heeft u nog oude foto's, film of andere leuke herinneringen van/aan deze kerk, dan horen wij dat graag.

U kunt dan bellen naar:

Marian Meijne 06 27465312

Margriet Velzeboer 06 51508383

Daniel de Jong 06 24188867

## Zoek de verschillen

.....

De toren van de Jacobus kerk was te gevaarlijk om te betreden. De vlonders zijn verrot. Van het bestuur hebben we toestemming gekregen om banken uit de kerk van Egmond-Binnen te halen. Dit hout was zeer geschikt om daaruit de planken te zagen voor de nieuwe vlonders. Met 7 vrijwilligers zijn we inmiddels gestart om een steiger te bouwen, de oude vlonder te verwijderen, de roest weg te halen en te schilderen en de nieuwe vlonder aan te brengen. Werken in een toren, dat is wel een dingetje. Helm en klimtuigje zijn een vereiste om dit veilig uit te voeren.

De eerste zit erin, nog 4 te gaan. (zie de foto's op de linkerpagina)

Gerard Kaptein LRJ

# Berichten van de Caritas

Gedurende het jaar door houden wij ons als werkgroep vooral bezig met het verrichten van acute hulp. Dat kan zowel materieel als financieel zijn. Hulpvragen bereiken ons via diverse kanalen vanuit ons netwerk: Sociaal Domein, GGZ, MEE & De Wering maatschappelijk werk, 't Trefpunt, Heiloo Voor Elkaar, VluchtelingenWerk, Stichting Welzijn Heiloo zijn zo wat organisaties die ons weten te vinden. Wij zijn daartoe ook lid van Vrijwilligers Netwerk Heiloo. Is de hulp van een wat groter gehalte dan nodigen wij de hulpvrager uit voor een integer onderhoud met twee leden. Financiële ondersteuning bestaat dan soms ook uit een gedeelte donatie en een gedeelte lening. Wij hebben onderling korte lijnen (o.a. appgroep) wat zeer ten goede komt aan onze "slagkracht"! Voor materiële ondersteuning (bijv. het inrichten van een noodwoonruimte) werken wij nauw samen met kringloopwinkel KeeropKeer.

Maar wij zijn daarnaast altijd op zoek naar nieuwe stippen op de horizon. Er zijn vele organisaties in de regio die zich bezighouden met de medemens in de onderkant van de samenleving. We proberen samen nieuwe initiatieven te ontplooiën en/of deze financieel te ondersteunen. Zo zijn wij pro-actief bezig om ook die medemens te kunnen bereiken. Want dat is wel van groot belang: je moet wel gevonden kunnen worden. Achter de geraniums bereik en vind je niks... Caritas in 2022 staat op een ander level. De zorg bijv. is in ons land goed, professioneel en breed georganiseerd. Dat betekent dat je als Caritas (oude) activiteiten zoals bijv. ziekenbezoek aan anderen (professionals) over moet laten. Veel meer richten wij ons op armoedebestrijding. Armoede is verweven in onze samenleving. Wij

kunnen dat niet oplossen, maar wel een zetje in de rug betekenen. Een stukje preventie om te voorkomen dat water boven de lippen blijft staan. Het is prachtig om te zien hoe mensen, binnen hun mogelijkheden, toch weer een beetje "opbloeien". Het vraagt een enorme inspanning om a) toe te geven dat je hulp nodig hebt en b) die hulp vragen. Daartoe willen wij die drempel zo laag mogelijk houden. Daarnaast heeft ieder mens meer veerkracht in zich dan hij/zij denkt maar soms is de energie gewoon even op. Het is zwaar toeven tussen wal en schip. Maar vele druppels op een gloeiende plaat groeien zo toch tot een stroompje.

Het is zaak om goed op de hoogte te blijven van maatschappelijke ontwikkelingen om daar juist op te kunnen anticiperen. De vijf leden van de Caritas Werkgroep steken daartoe overal hun voelsprietten uit. Middels werkbezoeken willen we op de hoogte blijven van ontwikkelingen bij andere maatschappelijke organisaties in Heiloo en de regio. Ook houden we onze eigen PR in de gaten. Om te laten weten wat je zoal kan betekenen.

U kunt verderop lezen over onze, bijna traditionele, activiteiten in december. Medemensen een feestlichtje brengen in de vorm van pakket, stukje of financieel extraatje zorgt elk jaar weer voor veel voldoening en in ieder geval bij mij een ultiem kerstgevoel. Gelukkig worden we daarbij elk jaar weer geholpen door vele (ook niet) parochianen die de Caritas een warm hart toedragen. Heel veel dank!

Namens de CWH  
Theo van Diepen



# Werkgroep Heiloo

## Caritas in december

### Kerstpakketten

Echt arbeidsintensief is het voorbereiden, maken en rondbrengen van de kerstpakketten. Eerst updaten wij onze interne lijsten. Moeten er nog adressen bij van mensen die het afgelopen jaar onze hulp nodig hebben gehad? Kunnen er adressen afgevoerd worden omdat mensen overleden/verhuisd zijn of hebben aangegeven het pakket niet meer nodig te hebben? Nadat alle adressen zijn ingedeeld op j/n moslim, alleenstaand/gezin, jonge/oudere kinderen wordt een boodschappenlijst opgesteld die, gezien de hoeveelheid, in twee keer wordt opgehaald en naar de kerkstraat gebracht. Interessante aanbiedingen in de winkel worden daarbij meegenomen. Ook verdere logistieke zaken zoals dozen, labels en plakband worden aangevoerd. Reeds door mensen ingebrachte kerstpakketten of donaties worden toegevoegd. Een speciaal woord van dank hierbij aan slager Hans Brink die al sinds jaar en dag (en van vader op zoon!) een fors aantal kk/dv rollades ter beschikking stelt. Volgens een strak schema wordt e.e.a. afgewerkt: di.avond dozen klaarzetten met naam-

stickers, woensdagmiddag va. 13u inpakken. Eerst artikelen die iedereen krijgt zoals stol met roomboter en daarna specifieker. Het gebruik van kleurcodes op de stickers werkt daarbij zeer efficiënt. Er zijn drie wijken ingedeeld met gemiddeld 15 adressen, verspreid over heel Heiloo. Er zijn drie auto's beschikbaar die tussendoor een tweede lading moeten ophalen: de dozen (gratis beschikbaar gesteld door Ciropak, dank!) zijn flink aan de maat. We houden elkaar op de hoogte van bijz.hdn. Rond 18u is het meestal wel gepiept. Dat veel mensen in deze coronatijd toch al thuis zijn is wel prettig. De vele, blijde, verraste gezichten: daar doen we het voor! Ook nog speciale dank aan de VOMAR: voor hun medewerking bij het arrangeren van de boodschappen, de tassen en de extra donatie die we mochten ontvangen, geweldig! Ludiek: het inpakken speelde zich af gedurende een uitvaart in de kerk (gaat ook gewoon door) en dat vroeg wat improvisatie! Marieke nog zeer bedankt voor het meedenken!

### Flyer donatie actie

Het zal u tegenstrijdig in de oren klinken maar ons onbaatzuchtige vrijwilligerswerk zal ook betaald moeten worden. Wij kunnen niet bestaan zonder uw vrijgeveige en warme donaties! Uw donaties zijn het levenselixer van de Caritas. Het is onze motivatie en indirect laat u blijken dat u ook wil bijdragen om uw medemens, die het niet zo getroffen heeft, een stukje ondersteuning te bieden. Zoals elke donatie actie vragen ook wij daar een keer p/jr extra aandacht voor: in november laten wij zo'n 2500 A4-flyers drukken bij de GGZ-drukkerij die wij dan toevoegen in de decemberuitgave van het parochieblad. Wij merken elk jaar dat veel mensen ons nog steeds een warm hart toedragen waarvoor wij u zeer erkentelijk zijn! Er werden zelfs anonieme enveloppen met inhoud bij het secretariaat afgegeven! Middels bijgaande foto's willen wij u ook een inkijkje geven in onze bezigheden en houden wij u graag op de hoogte.

# Caritas in december



## Voedselbank

Dit jaar moesten de kerstpakketten al in een vroeg stadium worden uitgereden. Daar wij gebonden zijn aan de woensdag was dat in de week voor Kerst geen optie. Dan zit je te dicht op de feestdagen. Daarom alles een week naar voren gehaald wat achteraf een gelukkige zet bleek te zijn: in het weekend van 18/19 december ging het land weer in totale lockdown! Maar veel kerstpakketten werden door werkgevers pas in de week voor kerst bezorgt. Onze oproep om iemand blij te maken met je kerstpakket en deze daarvoor in de kerkstraat af te geven vond gretig gehoor. Alleen konden deze pakketten niet meer verwerkt worden in onze eigen kerstpakketten. Maar daarvoor hebben wij altijd een mooie bestemming: de VoedselBank in Alkmaar! Op do. 6 januari reed Theo met een volle auto naar Alkmaar om ze daar af te geven. Hun dank was groot.

# Vrolijk besparen

U zult het waarschijnlijk zelf al aan den lijve hebben ondervonden: de stijgende kosten van levensonderhoud. Duurdere boodschappen, hogere energiekosten, meer premie voor uw zorgverzekering, kleding e.d, ontspanning & sport, uw persoonlijk vervoer: met vele procenten gestegen. De inflatie stijgt twee a drie keer zo snel als uw inkomen. Er zijn steeds meer gezinnen waar het moeten leven van een bestaansminimum dagelijkse kost is, eigenlijk meer een dagelijks gevecht. Als je daar (nog) niet mee te maken hebt (gehad) is dat vaak nog een blinde vlek voor velen. Niet iedereen is in staat om bij acute, financiële nood een crowdfunding actie op te zetten maar zal het moeten blijven doen met de eigen, vaak beperkte, middelen.

Daarom organiseert de Caritas Werkgroep Heiloo, samen met 't Trefpunt, een lezing over "vrolijk besparen" op woensdag 30 maart om 19.30u. Op humoristische wijze geeft Marieke Henselmans tips over hoe je geld kunt besparen in het dagelijks leven. Gratis toegang!



## INZAMELING KLEDINGBANK EGMOND

Begin januari hebben we de ingezamelde casual herenkleding naar de Kledingbank Egmond gebracht. Twee keer een hele auto vol, de actie is geslaagd. Alle gulle gevers hartelijk dank!

Caritas Werkgroep Heiloo



de opbrengst voor de Adventsactie is:

Kist € 357.55  
en uit collecte week 52 € 110

Bij elkaar € 467.55

*"God lijkt ver van de stad, maar God woont in haar midden"*

Stille Omgang 2022 Amsterdam

Deze staat gepland op zaterdag- zondag 19 - 20 maart  
Voor opgave/inlichtingen:

Heiloo

Egmond: dhr E.N. (Ed) Burgmeijer, tel. 06-11 19 94 66  
072-506 11 31

Akersloot: dhr W. (Wim) Hoogland, tel. 0251-31 94 71

Limmen: dhr N.G. (Klaas) de Goede tel. 072-505 29 28

Castricum: dhr J.F. (Jan) Kamphuis tel. 0251 67 13 08

Uitgeest: mw A. (Ank) Kager tel. 075-687 86 18

# Voor de kinderen



Hoe ga jij verkleed met Carnaval? Teken het hieronder.

# Adressen

## Parochie Bron van Levend Water

Postadres: Westeweg 267  
1852 AG Heiloo  
Telefoon: 072-533 09 06

Mail: [info@rk-bronvanlevendwater.nl](mailto:info@rk-bronvanlevendwater.nl)  
Website: [www.rk-bronvanlevendwater.nl](http://www.rk-bronvanlevendwater.nl)

### Financiële Administratie:

Mevrouw Astrid Wiebering-Vlaar  
Telefoon: 072-533 09 06  
Email: [financieel@rk-bronvanlevendwater.nl](mailto:financieel@rk-bronvanlevendwater.nl)

### Dagelijks Bestuur:

De heer Martien den Blanken voorzitter  
De heer Kees van Went secretaris  
De heer Karel Hennekens penningmeester

### Voor uw kerkbijdrage en andere giften:

**H. Willibrordus:** NL46 RABO 0327 0640 21  
tnv RK Par. Bron van Levend Water, inz. Par. Heiloo  
NL20 INGB 0000 6815 70

tnv RK Par Bron van levend Water, inz. Loc Willibrordus  
**H. Jacobus Major:** NL07 RABO 0300 9542 63  
tnv RK Par. Bron van Levend Water, inz. Akersloot

**H. Adelbertus:** NL88 RABO 0315 7004 91  
tnv RK Par. Bron van Levend Water, inz. RK Egmond

**H. M.M. Alacoque:** NL41 RABO 0315 7479 94  
RK Par. Bron van Levend Water, inz. RK Egmond

**O.L.V. Onb. Ontv.:** NL87 RABO 0315 7041 95  
tnv RK Par. Bron van Levend Water, inz. RK Egmond

### Parochie coördinatoren:

Mevrouw Marieke Hoetjes-Eijkel  
Telefoon: 072-533 09 06  
✉ [willibrorduskerk@rk-bronvanlevendwater.nl](mailto:willibrorduskerk@rk-bronvanlevendwater.nl)

Mevrouw Astrid Wittebrood-Schouten  
Telefoon: 072-506 13 64 / 072 533 09 06  
✉ [coordinator@rk-bronvanlevendwater.nl](mailto:coordinator@rk-bronvanlevendwater.nl)

### Begraafplaatsen BvLW:

Willibrordushof, Heiloo:  
✉ [willibrordushof@rk-bronvanlevendwater.nl](mailto:willibrordushof@rk-bronvanlevendwater.nl)

Sint Jacobushof, de Overtuin, Akersloot:  
✉ [jacobusmajor@rk-bronvanlevendwater.nl](mailto:jacobusmajor@rk-bronvanlevendwater.nl)

Rinnegom, Egmond Binnen:  
✉ [rinnegom@rk-bronvanlevendwater.nl](mailto:rinnegom@rk-bronvanlevendwater.nl)

De Karmel, Egmond aan den Hoef:  
✉ [dekarmel@rk-bronvanlevendwater.nl](mailto:dekarmel@rk-bronvanlevendwater.nl)

### Caritas Bron van Levend Water/Cornelius:

T. van Diepen, secretaris  
Telefoon: 072-533 74 08  
✉ [secr.swvcaritas@gmail.com](mailto:secr.swvcaritas@gmail.com)

## Locatie H. Willibrordus

Adres:  
Westerweg 267  
1852 AG Heiloo  
Telefoon: 072-533 09 06



### Secretariaat:

Openingstijden: ma t/m vr 9.00 tot 12.00 uur  
[willibrorduskerk@rk-bronvanlevendwater.nl](mailto:willibrorduskerk@rk-bronvanlevendwater.nl)  
maandag speciaal voor kerkhofbeheer  
[willibrordushof@rk-bronvanlevendwater.nl](mailto:willibrordushof@rk-bronvanlevendwater.nl)  
vrijdag speciaal voor opgeven intenties  
[misintenties@rk-bronvanlevendwater.nl](mailto:misintenties@rk-bronvanlevendwater.nl)

## Locatie H. Jacobus Major

Adres:  
Kerklaan 37  
1921 BK Akersloot  
Telefoon: 0251-31 22 28  
Secretariaat:  
Openingstijden: vr 9.00 tot 11.00 uur  
[jacobusmajor@rk-bronvanlevendwater.nl](mailto:jacobusmajor@rk-bronvanlevendwater.nl)



## Locatie H. Margaretha Maria Alacoque

Adres:  
Herenweg 188-190  
1934 BD Egmond  
aan den Hoef  
Telefoon: 072-506 13 64



### Secretariaat:

Openingstijden: do 9.00 tot 12.00 uur  
[rkegmond@rk-bronvanlevendwater.nl](mailto:rkegmond@rk-bronvanlevendwater.nl)

### Pastores

Administrator: Franklin Brigitha, pr.

Paul Bindels, pr.  
[p.bindels@rk-bronvanlevendwater.nl](mailto:p.bindels@rk-bronvanlevendwater.nl)  
Priesterassistent: Nico Mantje, pr.  
Priesterassistent: Herman Helsloot, pr.  
[h.helsloot@rk-bronvanlevendwater.nl](mailto:h.helsloot@rk-bronvanlevendwater.nl)

Centraal rekeningnr:  
**NL 57 RABO 0120 5009 65**  
tnv RK Parochie Bron van Levend Water

# Bron van Levend Water

## *Eden*

Het leven in de Hof van Eden  
was te mooi om waar te wezen

De zon kwam op de zon ging onder  
De tijd was nog niet uitgevonden

Er was hemel er was aarde  
Er was lucht en er was water

In het bos de wilde beesten  
Er was Adam er was Eva

Ze leefden met elkaar in vrede  
Zonder doel en zonder reden

Ze kenden oorzaak noch gevolg  
Er was toekomst noch verleden

Ze waren en dat was genoeg  
Te zijn zonder het te weten

*Jules Deelder*

