

Bron van Levend Water



Parochieblad van de RK Parochie van Levend Water
Heiloo, Akersloot en De Egmond
5e jaargang nummer 5



COLOFON

De volgende Bron van Levend Water

verschijnt op **29 mei 2022**

Kopij, bestaande uit maximaal 500 woorden.

kunt u uiterlijk **3 mei 2022**

inleveren bij de lokale redacties.

bij voorkeur als Word document per email:

Locatie H. Willibrordus:

willibrorduskerk@rk-bronvanlevendwater.nl

Locatie H. Jacobus Major:

jacobusmajor@rk-bronvanlevendwater.nl

Locatie H. M.M. Alacoque:

drieluik@rk-bronvanlevendwater.nl

De redactie behoudt zich het recht voor om, daar waar nodig, wijzigingen aan te brengen in de aangeleverde artikelen. Indien de inhoud hierdoor wordt gewijzigd, wordt vóór plaatsing contact opgenomen met de schrijver.

Dit parochieblad is ook te vinden op de website van Bron van Levend Water: rk-bronvanlevendwater.nl
Indien u geen parochieblad meer wilt ontvangen kunt u dit doorgeven aan het secretariaat van uw locatie. Adressen vindt u achter in dit blad.

Dan gebeurt Pasen weer

Geen winter zonder lentezon
geen nacht zonder dageraad
Goede Vrijdag blijft niet duren
geen steen te groot om weg te rollen
wanhoop heeft niet het laatste woord
als mensen opstaan
het licht niet vrezen
kiemkracht niet verstikken
woorden spreken
opstandig en teder
geloven dat leven sterker is dan dood.
Dan gebeurt Pasen weer
heel dichtbij.

Foto voorzijde:
Astrid Wiebering – Vlaar

Foto achterzijde:
Petra Henselmans - Klaase

Kopij voor dit blad kan digitaal aangeleverd worden.
Graag in lettertype Arial 11 pt
Verder de opmaak zo neutraal mogelijk houden.
Alvast dank voor uw medewerking.



Parochie Bron van Levend Water
p/a Westerweg 267
1852 AG Heiloo

Telefoon: 072-533 09 06

Mail: info@rk-bronvanlevendwater.nl

Website: www.rk-bronvanlevendwater.nl

Pastoraal woord

door de lens

Nu ik dit schrijf zijn we in de tweede week van de veertigdagentijd aangekomen. We bereiden ons voor op Pasen, het grote feest van de verrijzenis. In de kerk lazen we pas geleden uit de brief van Paulus aan de Romeinen over hoe belangrijk dit geloof is: "Als u met uw mond belijdt: Jezus is de Heer, en met uw hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, wordt u gered." (Rom.10,9) In zijn brief aan de christenen van Korinthe zegt hij het nóg sterker: "... als Christus niet is opgewekt, is onze verkondiging zonder inhoud en uw geloof zinloos." (1Kor. 13,14).

Conclusie: ons geloof in Pasen is onze redding. Zonder dat is ons geloof zelfs zinloos!

Gelukkig heeft ons geloof in de opstanding goede historische papieren. Ter verdieping van ons geloof wil ik er hier graag twee kort met u delen.

Ten eerste omdat de echtheid van de opstanding voor de eerste christenen, toen nog nagenoeg allemaal Joden, van levensbelang was. Zij zouden namelijk beginnen aan een nieuwe manier van leven. Maar als volk waren zij verreweg de enigen die al die eeuwen lang hun eigen culturele en religieuze identiteit behielden. Allerlei wetten die van levensbelang waren voor hun godsdienstig welzijn zouden anders worden. Bedenk alleen al dat ze zouden optrekken met niet-joden, wat hen ritueel onrein zou maken, of met vrouwen zelfs! Ook zouden ze de maaltijd delen met niet-Joden, en met mensen uit alle lagen van de samenleving. Dat was ongekend: je at met gelijken en al helemaal niet met heidenen (Gal.2,1-20)! Toch hebben zich er binnen een paar jaar na de opstanding al zo'n 10.000 Joden zich bij deze nieuwe stroming (die toen nog de Weg heette) aangesloten. Als Joden bleven ze Sabbath onderhouden, maar kwamen ze ook op de eerste dag, de zondag, bij elkaar om de verrijzenis van Christus te vieren. Tel daarbij op dat zij ook maatschappelijk minder veilig waren: behalve dat zij door Joodse stromingen vervolgd werden (Paulus was een fanatiek vervolger van de Weg!), begonnen ook de Romeinen steeds minder welwillend tegenover hen te staan. Als ze niet écht in de opstanding van Jezus zouden geloven, dan zouden ze geen enkele reden hebben om dit risico te nemen. De beste verklaring is dan eenvoudig-

weg dat er veel ooggetuigen (die leefden sowieso nog in de tijd dat Paulus de brief schreef) waren die Jezus' opstanding hadden meegemaakt. Die getuigen durfden het risico te nemen, dus anderen volgden.

Ten tweede weten we dat bijna alle apostelen voor hun geloof zijn gestorven. Stelt u zich eens de vraag: als ze niet écht geloofden dat het waar was, of als ze het verzonnen hadden, zouden ze zich dan hebben laten vermoorden? Soms zelfs martelen? Nee. Leugenaars maken slechte martelaren. De uitzondering is trouwens de apostel Johannes; hij werd verbannen naar het eiland Patmos. Daar zou hij een visioen hebben dat wij nu kennen als het boek Openbaringen.

We moeten ons in heel veel bochten wringen om onder de letterlijke verrijzenis vandaan te komen. De argumenten vóór zijn makkelijk te vinden; de argumenten tegen zijn al snel heel ver gezocht. Laten we daarom, in onze voorbereiding op Pasen, ons proberen te oefenen in ons vertrouwen op God, door ons geloof in de opstanding te voeden zodat ons besef daarvan sterker mag worden.

Pastor Mike Nagtegaal



In memoriam

Herinneringen aan pastor Herman Helsloot

Zittende in z'n nieuwe 'opzit' stoel probeerde hij met z'n schorre stem en met z'n steeds minder wordende energie nog allerlei zaken te regelen. Om goed uit z'n woorden te komen nam hij een slok water, wachtte even en vertelde dan wat hij wilde. Wij, de mantelzorgers, wisten dat je hem dan niet moest onderbreken. Na de 'Jobstijding' op donderdag 20 januari – waarna hij besloten had z'n leven in de handen van de Eeuwige te leggen - , wilde hij nog wel eigenhandig van alles organiseren of in elk geval geregeld hebben. Samen met zijn zus Elly, met Martien van het parochiebestuur, met Marieke Hoetjes en mij de schrijver van dit verhaal besprak hij allerlei zaken en ontmoetten wij keer op keer een emotionele maar zeer dankbare man...

Bij de ziekenzalving op zondag 30 januari zongen we; 'In manus Tuas Domine commendo spiritum meum'; in uw handen Heer beveel ik mijn ziel. Een gezang dat terugkwam toen br. Gerard Matthijssen het lichaam van Herman zegende met water en wierook vlak voordat wij het zouden toevertrouwen aan de aarde.

Herman Helsloot geboren in Amsterdam op 12 januari 1950 in het Anna paviljoen, de kraamkliniek van het OLVG. Vanwege de woningnood woonden zijn ouders op een zolderetage ergens in de Rivierenbuurt. Later toen het allemaal beter werd gingen vader George en moeder Truus Helsloot- Poppe wonen aan de Keizersgracht waar ze een hele bovenwoning kregen. Een warm en liefdevol gezin. Herman was al jong kind al vroeg geïnteresseerd in geloof. Hij speelde 'priestertje' thuis en gaf z'n zus een pepermunt als hostie. Naar 'buiten' gaan gebeurde in Egmond-Binnen. Daar kwam hij vroeg in contact met de Abdij van Egmond waar hij in z'n verdere leven graag naar terugkeerde.

Op 12-jarige leeftijd ging hij naar Hageveld, 'op studie'. Hij was een goede leerling die z'n examens cum laude of summa cum laude behaalde. Een boekenwurm was hij, z'n huis stond er vol mee. Hoewel er langzamerhand een afstand groeide tussen thuis en Hageveld en later aan de KTHA – bleef er een warme belangstelling over en weer en bij alle bijzonderheden en verjaardagen in de familie was hij van de partij.

Hij begon z'n pastorale loopbaan in Zwaag als pastoraal werker. Daar ontving hij op 20 mei 1982 het sacrament van het priesterschap. Over deze eerste jaren sprak hij met veel plezier. Na Zwaag ging hij naar Bussum en kwam daar in een periode dat de deken en pastoor van de parochie plotseling stierf. Daar heeft hij in een rap tempo geleerd een parochie te leiden en dat deed hij met verve. In 1990 kwam hij naar Heiloo om daar samen met pastoraal werker Truus Walstra de pastorale zorg voor de Moeder Gods parochie en de Willibrord parochie op zich te nemen. Het werden prachtige jaren waarin beide parochies naar elkaar toe groeiden en zo in elkaar zijn opgegaan dat het mogelijk werd om naar één kerk te gaan. Het ontwikkelen van een prachtige parochiecentrum en de volledige verbouwing van de Willibrordkerk werden z'n hoogtepunt. Hij was er trots op en was er dan ook heel veel te vinden.

Naast dat Herman pastoor was van Heiloo, was hij dit ook voor Akersloot en Limmen.

Samen met de buurtpastores ontwikkelde hij de samenwerking in de HALE (Heiloo Akersloot Limmen en de Egmond) met als resultaat het ontstaan van de parochie Bron van Levend Water.

De laatste jaren viel het dragen van de verantwoordelijkheid hem zwaar. Z'n gezondheid liet te wensen over en dat wat zijn aandacht vroeg trok een grote wissel op z'n humeur en energie. Toch durfde hij zijn taken meer en meer los te laten omdat er in zijn opvolging was voorzien en het parochiebestuur stevig 'in het zadel zat'.

Na een prachtig 'afzwaai' moment, ondanks alle beperkingen vanwege de pandemie, durfde hij te genieten van zijn 'vrij' zijn. Hij ontwikkelde plannen om na de coronapandemie op vakantie te gaan. Van deze plannen kwam niets meer terecht en ook het genieten van zijn 'vrij' zijn veranderde door allerlei ontwikkelingen in z'n geliefde parochies.

Pastor Herman is in de laatste weken van zijn leven met heel veel liefde omgeven door 'zijn familie hier' zoals zus Elly ons noemde. Op maandagavond 14 februari openbaarde zich de Eeuwige aan hem en heeft hem in z'n handen opgenomen.

Na een indrukwekkende avondwake en uitvaart hebben wij zijn lichaam aan de aarde teruggegeven. Op het moment dat wij met velen rondom zijn graf stonden brak na de laatste zegen de zon door.... en floten vogeltjes.... daar werd de verrijzenis voelbaar....

Pastor, vriend, vertrouweling, broer en oom Herman, wees in vrede.

Nico Knol



Beste parochianen,

Tijdens zijn ziekte werd mijn broer overladen met bloemen en kaartjes van betrokken parochianen. Na zijn overlijden, toen hij werd opgebaard in de kerk stonden veel parochianen klaar om dit op een mooie manier mogelijk te maken. Bij de avondwake en bij de uitvaart was u in grote getale aanwezig in de kerk of via livestream.

Dit alles was hartverwarmend om mee te maken.

Elly Helsloot

Dankbetuiging afscheid Herman

Als parochiebestuur kijken we met een dankbaar gevoel terug op het afscheid van onze oud-pastoor Herman Helsloot. Ondanks de soms zeer stormachtige weersomstandigheden hebben toch vele parochianen en bekenden Herman een laatste groet gebracht en/of de avondwake en de viering van de uitvaart bijgewoond. Daarnaast hebben velen via een brief, kaart of een persoonlijke boodschap in het condoleanceboek blijk gegeven van hun warme gevoelens voor Herman. Daarvoor willen wij langs deze weg iedereen hartelijk bedanken. Voor de familie, het parochiebestuur en de mensen die hem tot het eind hebben bijgestaan, is dit een grote troost geweest.

Graag willen wij ook al diegenen danken die hebben meegewerkt en bijgedragen aan de hartverwarmende en waardige afscheidsvieringen voor Herman. Zonder anderen tekort te doen willen we in het bijzonder de voorganger, pastor Nico Knol, noemen. Zijn woorden, in combinatie met de mede door Herman zelfgekozen rituelen, lezingen en gezangen waren treffend, ontroerend en helend voor ons verdriet. Dit maakte het afscheid van een bijzonder mens tot een bijzondere gebeurtenis.

Namens het Parochiebestuur Bron van Levend Water
Martien den Blanken, vice-voorzitter

Herinneringen

Het is juni 2003 als mijn oog valt op een advertentie in de Uitkijkpost. De Willibrorduskerk is op zoek naar een financieel medewerkster voor 8 uur per week. Het leek mij wel wat en de brief was al snel de deur uit. Al snel kreeg ik een telefoontje van de penningmeester, of ik op gesprek wilde komen. En zo toog ik op een zaterdagochtend naar de Willibrorduskerk en werd ik ontvangen door de heer Hennekens en Marieke. Een goed gesprek volgde en al dezelfde middag werd ik gebeld en kreeg ik te horen dat ik was aangenomen.

Op maandag 4 augustus 2003 startte mijn eerste werkdag en ik werd ingewerkt door Carla Spaansen. Het programma waar we in werkten was Kerkboek. In het begin was het lastig maar later was er prima mee te werken. Het was voor mij duidelijk dat ik in het kantoor beneden wilde zitten ondanks dat pastor Helsloot en Marieke zeiden dat er boven nog een kamertje vrij was en dan zou ik rustig zitten. Maar voor mij was dat geen probleem, ik vond het wel fijn die reuring om mij heen.

Er gebeurde van alles maar met een gastheer of gastdame naast me kon ik gewoon mijn werk uitvoeren. Ik hoefde me nergens druk om te maken. Mijn koffie werd voor me gemaakt en klaargezet. Ook kwam ik er al snel achter dat eenieder zijn of haar eigen taken had. Zo werd ik eens een keer door de gastdame erop gewezen dat het toch echt niet de bedoeling was dat ik de koffiepot klaarzette. Nee dat mocht ik niet doen want dat was een taak voor de gastdame. Zo heb ik jaren geen koffie mogen zetten. Maar de tijd snelt voorbij en er kwam een tijd dat mijn werkochtenden al om 8 uur begonnen. Kreeg ik eindelijk de gelegenheid om koffie te zetten, en vond men het toch wel lekker om zo aan te schuiven.

Op vrijdag kwam de familie Koning de kamer van pastor Helsloot doorwerken, zij begonnen altijd vroeg en zorgden ook voor de koffie. Later kwamen daar Andraniek en Almast. Op deze dag dronken Marieke en Pastor Helsloot ook altijd een kop koffie mee. Later op de ochtend kwam

pastor Helsloot altijd in kantoor om de agenda en de intenties door te nemen met Ada. Haar taken zijn later overgenomen door Karin van Rooijen.

Toen ik in kantoor kwam werken vond ik het wel ietwat vreemd om daar pastor Helsloot te zien lopen. Ik werd er ook wel wat nerveus van, maar dat was achteraf gezien geheel onterecht. Het ijs was gelijk al gebroken toen hij vertelde dat hij in Zwaag had gewerkt en daar samen had gewerkt met Duw Wiebering, de tante van mijn man. Hij vertelde dat hij daar ook veel vrijwilligers om zich heen had en dat heeft hij in Heiloo voortgezet.

Want dat er een hoop vrijwilligers waren daar kwam ik al snel achter. Er was een tijd dat we ruim 350 vrijwilligers hadden; van bloemendame tot koster, tot koperpoetser, tot tuinmannen. Van koren tot koffiedames, van koster tot misdienaars. Van huishoudelijke werkers, tot begraafplaatsbeheerder, van gebouwbeheerders tot klussenclub, van acolieten tot lectoren. Van kerkbijdrage administrator tot geldteller, van secretaresse tot drukwerkers. En al deze vrijwilligers hebben ieder een eigen taak in het hele grote geheel.

Ik weet nog dat we jaren in de Kerkstraat van de Willibrorduskerk een vrijwilligersavond hadden maar dat pastor Helsloot vond dat ook de vrijwilligers, die de avond normaliter verzorgden, een "vrije" middag moesten hebben en zo kwamen we terecht in Klein Varnebroek. Pastor Helsloot vond dat iedereen ervan moest genieten, hij vond dat hij zuinig moest zijn op zijn vrijwilligers. Iedereen werd heerlijk verzorgd in Varnebroek maar dit is verleden tijd, Klein Varnebroek is er niet meer en ook pastor Helsloot is niet meer.

Wat heeft hij in die 30 jaar een "bedrijf" opgebouwd. Hij was niet alleen pastoor, maar ook manager, een bestuurder, een man met hart voor de zaak, een man die wist wat hij wilde, een betrokken man, een man die wist wat er speelde, die zijn zaakjes goed op orde had. Hij laat zijn mensen achter maar ik weet dat zijn levenswerk voortgezet wordt en dat we met zijn allen sterk zijn. Samen redden we het.

Hartelijke groet, Astrid Wiebering - Vlaar

Herinnering Actie Kerkbalans



In januari hebben wij u benaderd voor de actie Kerkbalans, de jaarlijkse inzamelingsactie van de locaties van de Bron van Levend Water. Als u uw bijdrage nog niet heeft overgemaakt of nog niet hebt gereageerd, dan vragen wij u vriendelijk dit alsnog te overwegen.

Uw bijdrage voor Actie Kerkbalans is volledig bestemd voor het plaatselijke werk van onze locaties. We zijn voor een groot deel afhankelijk van deze bijdragen. Het kan zijn dat de brief aan uw aandacht is ontsnapt of dat u uw bijdrage op een ander moment van het jaar heeft ingepland. Voor onze parochie is het van groot belang om te weten op welke inkomsten we mogen rekenen. Want alleen dan kunnen we er rekening mee houden in ons financieel beleid en onze activiteiten uitvoeren. Daarom hopen we van harte dat u het automatisch incassoformulier (op te vragen bij de administratie via financieel@rk-bronvanlevendwater.nl) alsnog wilt invullen en retourneren. Wilt u uw bijdrage liever ineens overmaken dan kan dat natuurlijk ook.

Uw bijdrage zien we graag tegenmoet op ons bankrekeningnummer:

NL57 RABO 0120 5009 65 t.n.v. RK Parochie Bron van Levend Water, uiteraard kunt u ten alle tijden uw bijdrage overmaken op het rekeningnummer van uw eigen locatie. Deze nummers zijn te vinden op de achterste pagina van dit Parochieblad. Als omschrijving kunt u aangeven of het Kerkbalans betreft, of voor iets anders (bijvoorbeeld misintenties, collecte, bijdrage Parochieblad, bijdrage bloemen, bijdrage collecte voor derden, of een ander goed doel).

Hartelijk dank voor uw medewerking!

Namens bestuur en de locatieraden van de Bron van Levend Water,
met vriendelijke groet,
Astrid Wiebering – Vlaar, Financiële Administratie

Eerste Communie

Vanaf maart zijn de kinderen uit de regio's Egmond, Akersloot, Heiloo en Limmen, samen met hun ouders, de pastor en de werkgroep bezig om zich voor te bereiden op de Eerste Communie.

We hebben al veel met de kinderen gedaan. De kinderen hebben een speur- en puzzeltocht door de kerk gehad. We hebben Thema's behandeld als: Bij wie hoor jij? En Pasen.

*De kinderen presenteren zich op **zaterdag 9 april** tijdens de gezinsviering om **19:00 uur in Limmen**.*

We gaan de thema's Doop en De kerk en het Brood nog behandelen.

Dan nog de laatste voorbereidingen. In de oefenweek gaan we alles doornemen voor de grote dag. De feestelijke Eerste Communie viering is op zondag 22 mei in Limmen en begint om 10.00 uur.

Iedereen is van harte welkom!

Werkgroep Eerste Communie

Vastenactieproject 2022

Vastenactieproject 2022: Kansen voor modeontwerpsters in Burkina Faso

Wat is er aan de hand?

Hoewel in Burkina Faso steeds meer kinderen onderwijs volgen, hebben vrouwen en meisjes nog altijd een grote onderwijsachterstand. Veel meisjes raken voortijdig zwanger en maken de middelbare school niet af. Met een beroepsopleiding kunnen ze toch een zelfstandig bestaan opbouwen. Daarom heeft de stichting Werkgroep Ontwikkelingssamenwerking Limmen (WOL) samen met de lokale organisatie Développement sans Frontières (DSF) een naaiopleiding opgezet. De opleiding wordt gegeven op het eigen onderwijscomplex Zodo in de noordelijke stad Ouahigouya.

Wat willen we bereiken?

Jaarlijks volgen 150 tot 200 meisjes, vrouwen en enkele jongens de naaiopleiding. Ze leren patroontekenen en gangbare kleding maken voor kinderen en volwassenen. De opleiding wordt afgesloten met het CQP vakdiploma. Daarmee hebben de afgestudeerden betere kansen op een baan. Het is de bedoeling om een echt naaiatelier op te zetten. DSF werkt samen met de regionale directie voor jongerenzaken en werkgelegenheid om het ondernemerschap van de studenten te bevorderen. Maar er is meer nodig. In Burkina Faso is veel vraag naar bruidskleding en kostuums met borduursels. Het ontwerpen en vervaardigen van dit soort kleding vereist specialistische vaardigheden.

Hoe doen we dat?

Naaidocenten volgen een cursus om hun vakvaardigheden uit te breiden. Studenten met het CQP vakdiploma kunnen zich vervolgens inschrijven voor een training op hoger niveau, waarin ze leren bruidskleding en kostuums te ontwerpen, maken en versieren. Zij betalen hiervoor schoolgeld, waarvan de docenten worden betaald. Met hulp van Vastenactie kunnen de 4 borduurmachines en 4 lock-machines worden aangeschaft die nodig zijn voor het inrichten van het naaiatelier.

Parochie Heilige Cornelius in Limmen en Parochie Bron van Levend Water in Heiloo voeren campagne voor dit project om het benodigde projectgeld in te zamelen. Het is voor andere parochies daarom niet meer mogelijk hierbij aan te sluiten.

Dit project is door Vastenactie goedgekeurd voor een totaalbedrag van €12.110,-. Hiervan wordt €8.073,- bijeengebracht door de parochie. Vastenactie legt daar €4.037,- bij.

U kunt uw bijdrage geven via de Vastenactie-collecte, Vastenkist, spaarpotjes en/of de bekende vastenactie-enveloppen. Ook kunt u rechtstreeks storten op rekeningnummer NL21 INGB 0000005850 onder vermelding Vastenactie 2022 project 401846

werkgroep MOV-HALE
(Missie, Ontwikkelingssamenwerking en Vrede)



Familieberichten, leed

Overleden in Heiloo:

Marianne van der Heijden-Belleman
* 15-02-1929 † 14-02-2022

Herman (Hermanus Gerardus Ignatius) Helsloot
* 12-01-1950 † 14-02-2022

Ria Ribberink-Schneiders (Maria Cathriena Bernarda)
* 08-04-1935 † 07-03-2022

Jan (Johannes Hermanus) Huting
* 10-08-1934 † 10-03-2022

Overleden in de Egmond:

Lena (Helena Cornelia) Brouwers - Baltus
* 01-02-1925 † 28-01-2022

Jeanne (Adriana Alida Maria) Kaptein - Groot
* 17-05-1924 † 15-02-2022

Ben (Bernardus Petrus Johannes) Sprekeling
* 06-07-1959 † 15-02-2022

Peter (Petrus Johannes) Hopman
* 07-12-1939 † 13-03-2022

Overleden in Akersloot:

Fred de Wit
* 16-1-1962 † 4-1-2022

Sien Sander - Groot
* 14-12-1929 † 28-1-2022



**Voor de familie en nabestaanden bidden wij om kracht en troost.
Wij wensen hen sterkte toe bij dit verlies.**

In memoriam

Piet Zonneveld geboren op 26 juni 1929 in het Heemskerkerduin. Als 5e zoon en 13e van de 19 kinderen van het grote gezin Zonneveld. Op gegroeid in de oorlogsjaren en voorbestemd om, net als je vader, in de tuin aan de slag te gaan. Met je broers hielp je na schooltijd of in de vakanties al van jongs af aan in de tuin. Na je militaire dienst begon je voor jezelf, als losse arbeider ging je bij verschillende tuinders aan de slag. Van drie steek diepspitten tot bollen rooien of planten. Tijdens een dansavond in café Roozendaal kwam je Sjaan Winter tegen. De vonk sloeg over en in 1952 gingen jullie trouwen. Er werd een oud huis betrokken in Heemskerk aan de Straatweg. Om wat meer zekere inkomsten te verkrijgen ging je aan de slag bij de Hoogovens op Walserij West in drieploegendienst, daarnaast bleef je in de tuin aan de slag om wat extra te verdienen. Nadat Cathy in 1953 werd geboren, breidde het gezin zich al snel uit. In Heemskerk werden ook Nico, Piet, Marjan, Gertjan en Frans geboren. Het huis was bouwvallig en van je schoonvader kon een stuk land kopen op Klein Dorregeest. Hier lieten jullie een nieuw huis bouwen voor het grote gezin. Een huis met daarachter een grote tuin. Op Dorregeest werden Jacqueline en Anneke geboren en was het gezin met acht kinderen compleet.

*Het vervolg van dit in memoriam kunt u op onze website, rk-bronvanlevendwater.nl, lezen.
Klik op de foto van uw locatie. U komt dan op de pagina van uw locatie.
Klik daarna op Familieberichten. Daar vindt u het vervolg van dit in memoriam.*

In memoriam

Mam werd geboren in Limmen op 14-12-1929 en groeide op in een gezin van 9 kinderen op de boerderij aan de Uitgeesterweg in Limmen. Zij trouwde met papa in 1954 en zij begonnen het boerenbedrijf op de Kerklaan. In die tijd was het heel moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen. Mam heeft altijd meegewerkt op de boerderij en had daarnaast de zorg voor ons. Altijd zelf kleding maken en breien. In de hooitijd ging zij met de fiets naar het hooiland, de koffiepots gewikkeld in kranten, de fles Riedel en Bastognekoeken. We hadden geen vakantie maar gingen soms 'n dagje uit met een huurauto, 5 kinderen achterin en 1 voorin op schoot, in Castricum naar de snackbar, een geweldige uitje voor ons. In 1975 haalde mam, op 46-jarige leeftijd, nog haar zwemdiploma. Dat kwam nadat een van de jongsten achter bij de steiger in het water was gevallen. Dat was de druppel voor haar. Begin jaren zeventig ging papa jachthaven en camping 't Hoorntje ontwikkelen. In 1977 is pap gegrepen door een stier en werd opgenomen in het ziekenhuis. Het boerenbedrijf werd gestopt en 't Achterom werd verbouwd van stal naar kantine. Mam heeft toen haar horecadiploma gehaald en ook haar rijbewijs. In 1978 werd het steeds drukker in 't Achterom. Laat erin, vroeg eruit, en altijd koffievolk. In 1985 werd mam ziek en toen kwamen Jan en Jetty in het bedrijf. Toen konden zij meer gaan genieten van de (klein-) kinderen. Zonder het bedrijf nog echt los te kunnen laten.

Het vervolg van dit in memoriam kunt u op onze website, rk-bronvanlevendwater.nl, lezen. Klik op de foto van uw locatie. U komt dan op de pagina van uw locatie. Klik daarna op Familieberichten. Daar vindt u het vervolg van dit in memoriam.

Bericht van de Willibrordushof

Nu de lente is aangebroken en u denkt de tuin weer klaar te maken, heeft u misschien struiken of heesters staan die wat uitgedund moeten worden.

Wij, de Tuinfluiters, zouden die graag ontvangen, zodat wij ze een mooi plaatsje op het kerkhof kunnen geven.

Is het voor u niet mogelijk de struiken of heesters uit te dunnen en/of te vervoeren, dan zijn enkele heren bereid om dit voor u te doen.

Alvast hartelijk dank voor uw groene gift.
De Tuinfluiters.



ZIEKENTRIDUUM 2022

In de kersteditie van het parochieblad werd heel hoopvol een aankondiging van het Ziekentriduum 2022 geplaatst. Helaas kan ook dit jaar het ziekentriduum geen doorgang vinden. De besmettingscijfers zijn op dit moment nog veel te hoog en wij hebben met de kwetsbaarste groep mensen van doen. Onze hoop is gevestigd op 2023!

Ik wens u allen een goede gezondheid toe,
namens het comité ziekentriduum,
Irma van Loon

Heilige van de maand

Evermarus van Rutten

- Betekenis van de naam:** Beroemd als ever.
Iconografie: Als pelgrim met een palmtak en kroon.
Patroon van: Rutten (ten zuiden van Tongeren)
Aangeropen tegen: Koorts bij mens en dier.



Tegen het vallen van de avond was een achttal pelgrims op weg naar Tongeren. Het regende en het was koud. Ze waren door en door nat en uitgeput. De hele dag hadden ze gelopen. Plotseling zagen ze in de verte een lichtje branden. Verheugd gingen ze daarheen. Ze werden vriendelijk welkom geheten door de vrouw des huizes. Nadat ze zich tegoed hadden gedaan aan een maaltijd en weer enigszins op krachten waren gekomen, vroeg hun gastvrouw wie ze waren en waar ze heen gingen.

'Ik ben Evermarus en dit zijn mijn bedienden. Ik kom uit Friesland waar mijn vader een vooraanstaand edelman is. Wij komen nu terug van een bedevaart naar het graf van de heilige Jacobus in Santiago de Compostela. Op onze terugreis hebben we ook de graven bezocht van de heilige Foillanus in Fosses, van Trudo in Sint-Truiden, van Gertrudis in Nijverdal en van de heilige Remaclus in Stavelot. Morgen willen we het graf van de heilige Servatius in Maastricht bezoeken. Daarna gaan we naar huis.'

Met stijgende verbazing hoorde de vrouw het verhaal aan. De angst was haar om het hart geslagen.

'Heren, u kunt hier niet blijven. Mijn man, Hacco, heeft de pest aan christenen. Waar hij ze tegenkomt, slaat hij ze dood. Verlaat dit huis dus zo snel mogelijk, als uw leven u lief is. Ga het bos in: daar zal hij u niet zoeken.' Onmiddellijk stonden de pelgrims op en deden wat de vrouw gezegd had. Maar ze waren zo moe dat ze aan de oever van een riviertje hun bivak opsloegen.

Ondertussen was Hacco thuisgekomen. Hij rook dat er christenen in huis waren geweest. Trillend van angst vertelde zijn vrouw de waarheid. Met enkele van zijn trawanten trok Hacco het bos in, op zoek naar die vervloekte christenhonden. Val voor de dageraad zag hij de acht pelgrims liggen slapen. Hij sloop ernaartoe en vermoordde hem stuk voor stuk. De lijken liet hij gewoon liggen. Een tijdje later was Pepijn II de Middelste (640-714) aan het jagen in dit woud. Plotseling stond hij met zijn jachtstoet voor de jammerlijk toegetakelde Lichamen. Hij kon het niet over zijn hart verkrijgen ze in de openlucht te laten liggen. Daarom beval hij zijn dienaren acht graven te delven.

Bijna drie eeuwen waren voorbijgegaan zonder dat iemand wist van die heilige martelaren. Maar rond het jaar 965 kreeg de pastoor van de Sint-Martinuskerk in

Rutten, een dorp op zo'n twee kilometer ten zuiden van Tongeren, een droom. Daarin verscheen hem een engel:

'Meneer pastoor, ik ben een bode van God. Eeuwen geleden werden acht pelgrims op de terugweg van Santiago hier in de buurt vermoord. De martelaren van wie de Fries Evermarus de leider was, zijn begraven op de open plek bij de Jeker. Ga daarheen. Graaf hun lichamen op en breng ze naar de kerk.' De pastoor had aan een visioen genoeg om de volgende dag naar de aangewezen plek te gaan. Daar zag hij inderdaad acht grafheuvels. Samen met enkele parochianen begon hij te graven. Zodra ze de lichamen blootlegden, steeg er een zoete, hemelse geur op. In processie werden de lichamen naar de kerk gebracht.

De pastoor ging naar de bisschop van Luik en vertelde hem het hele verhaal. Maar de bisschop geloofde er geen woord van:

'Straks ga je me ook nog vertellen dat je de zeven-mijlslaarzen van kleinduifje hebt gevonden. Val me niet meer lastig met sprookjes.

Die nacht kreeg de bisschop een visioen:

'Eerwaarde, luister goed. Ik ben Evermarus. En dit zijn mijn makkers. We zijn in het jaar 700 vermoord door Hacco. Laat elk jaar op 1 mei, mijn sterfdag, in Rutten een toneelstuk opvoeren waarin mijn marteldood wordt getoond.'

Uiteraard meende de bisschop dat hij gedroomd had. Nadat hij de volgende twee nachten dezelfde droom had gekregen, geloofde hij het pas: hij schreef een toneelstuk en liet dat jaarlijks opvoeren bij de kerk van Rutten. En dat gebeurt heden ten dagen nog steeds.

Bij opgravingen rond en bij het dertiende-eeuwse kerkje dat sinds jaar en dag aan de heilige Evermarus is toegewijd, werden de resten van een houten kapelletje ontdekt. Dat werd naar alle waarschijnlijkheid in de zevende eeuw opgetrokken boven de ruïnes van een Germaans heiligdom.

Naamdag 12 mei.

Uit Heilig in de Lage Landen door Ludo Jongen.

Oproep

Ongetwijfeld heeft u het gezien: de Willibrorduskerk heeft sinds kort de mogelijkheid om de vieringen live uit te zenden.

Met dank aan de Piusstichting heeft dit vorm gekregen. Daar zijn wij natuurlijk erg blij mee.

Helaas liep het in het begin niet zoals we hadden gewild maar al doende komen we erachter hoe we het graag wel zouden willen.

Door het kleinste computerwinkeltje in Heiloo wordt er hard met ons meegedacht en de oplossing is inmiddels gevonden. Hopelijk worden de spullen hiervoor zo snel mogelijk geleverd en zitten wij, als filmploeg, er binnenkort comfortabel bij.

Maar voor het opnemen van de viering zijn er mensen nodig, helaas zijn er nu nog maar drie mensen die het filmen op zich kunnen nemen.

Graag zouden we de ploeg uitgebreid zien, zodat we ook tijdens vakanties door kunnen gaan met het live uitzenden van de vieringen.

Wie o wie wil ons hierbij helpen? Wie mogen wij (Dirk, Petra, Astrid) verwelkomen in onze filmploeg?

Wij zien uw reacties graag tegenmoet,

Hartelijke groet, Astrid Wiebering – Vlaar



Lourdesreis 2022

De Lourdesgroep Heiloo is weer actief geworden.

We mogen en kunnen weer.....naar Lourdes.

Wij hebben voor u een vliegreis gepland van 17 t/m 22 september 2022 en vertrekken vanaf Maastricht.

Het vertrekpunt is vanaf de Willibrorduskerk aan de Westerweg Heiloo.

Vandaar vertrekken we met een touringcar naar Maastricht.

Zoals u inmiddels wel weet is deze reis voor iedereen mogelijk:

ziek of gezond, oud of jong. Ook als u slecht ter been bent, zorgen wij voor een oplossing.

Deze reis wordt georganiseerd voor alle parochies van de Bron van Levend Water.

Als u wilt, komen wij graag bij u langs om u te informeren.

Kijkt u ook eens op onze website: www.lourdesgroepheiloo.nl

U kunt zich nu al bij ons aanmelden.

Irma van Loon
tel. 0725336056

Jan IJpelaan
tel. 0725334828

Hannie Wessel
tel.0725333913



Parochienieuws Akersloot

Nieuws van het Aquariuskoor

Heel fijn dat we weer kunnen repeteren. Na zo'n lange tijd niet gezongen te hebben, is het best lastig om de draad weer op te pakken.

Helaas is de periode tot Pasen tekort om de Passion dit jaar uit te kunnen voeren, maar wat in een goed vat zit... Het wordt verschoven naar 2023.

We zitten niet stil, want er gaat heel wat gezongen worden; de maandelijkse vieringen op zondag in de kerk, Witte Donderdag, de oecumenische buitenviering met Pinksteren samen met het kinderkoor. Ook het feest van het 50-jarig bestaan wordt aan gewerkt.

Zondagmiddag 12 juni is er in de parochiekerk een optreden met als thema Classics. Het Aquariuskoor heeft in ons 32-jarig bestaan heel wat gezongen in onze kerk. Oude en nieuwe nummers worden onder begeleiding van Ester Hopstaken- Krom en de band Hunkemänner gezongen. Bij de jubileumviering 19 juni zijn we natuurlijk ook van de partij.

We repeteren woensdagavond van 20.00 uur tot 21.30 uur. Heb je interesse, kom eens langs.

Marian Meijne

Herinneringsboom

50 jaar St. Jacobuskerk 1972 - 2022

De voorbereiding voor het feest op 18 en 19 juni is in volle gang.

We willen ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van het kerkegebouw een boom planten namens onze parochianen. Een flinke boom, die een mooi plekje krijgt bij de ingang aan de Julianaweg.

We willen aan u allen vragen, help ons om geld bij elkaar te krijgen om dat te realiseren. U kunt uw gift kwijt in de collectebus achter in de kerk of overmaken op rekeningnummer NL 87 RABO 0300 9595 16 t.w. RKP bron van levend water met vermelding herinneringsboom.

In de volgende editie komen wij met verdere informatie hoe het programma van het jubileum eruit ziet.

De commissie:

Daniël de Jong, Margriet Veldt, Margriet Velzeboer, Gerda Hoogland en Marian Meijne

Stiltewandeling

Na een coronapauze van 2 jaar is er in de goede week weer een 'Stiltewandeling' op dinsdag 12 april, op initiatief van het Oecumenisch Beraad. De wandeling is een traditie geworden in de Stille Week. Vandaar de naam; maar u mag best met uw medelopers praten!

Parochianen van de RK kerk en gemeenteleden van de Prot. Gemeente Uitgeest-Akersloot lopen een route door Akersloot met ergens onderweg enkele momenten van bezinning.

De wandeling duurt ongeveer 1 uur en een kwartier en start deze keer bij de PKN kerk aan het Dielofslaantje en eindigt bij de RK kerk, waar we in het parochiecentrum het geheel op gepaste wijze afsluiten.

Datum dinsdag 12 april

Vertrek 19.00 uur bij de PKN kerk

Duur +/- 75 min.

Aankomst RK kerk +/- 20.15 uur

Organisatie: Cock Snijder, Jeanne Eekels, Corrie Lijesen, Elzo Dijk en Riet Vroegop

We hopen op een goede opkomst! Info tel. 0251 313 047

Liturgisch rooster

Datum	H. Willibrordus Heiloo Zaterdag 19.00 of Zondag 10.00	H. Jacobus Major Akersloot Zondag 10.00	H.M.M. Alacoque Egmond Zaterdag 19.00 of Zondag 10.00
Zondag 10 april Palmzondag	Eucharistie R. Hoogenboom Dames- en Herenkoor	Familieviering Parochianen Kinderkoor	Eucharistie N. Mantje Soli Deo Gloria
Woensdag 13 april	09.30 Boeteviering J. Veldt Spontaan Koor		
Donderdag 14 april Witte Donderdag	19.30 W&C-viering P. Kint Dames- en Herenkoor	19.00 W&C-viering H. Hudepohl Aquarius	19:00 Eucharistie N. Mantje
Vrijdag 15 april Goede Vrijdag	15.00 Kruisweg op eigen gelegenheid 19.30 Woord- en Gebedsvie- ring B. Leurink Dames- en Herenkoor	15.00 Kruisweg Parochianen Herenkoor	15.00 Kruisweg Parochianen 19.00 Woord- en Gebedsvie- ring N. Mantje Soli Deo Gloria
Zaterdag 16 april Paaszaterdag	21.00 W&C-viering H. Hudepohl De Brug	21.00 W&C-viering P. Kint	21.00 Eucharistie N. Mantje Hoeverture
Zondag 17 april 1e Paasdag	Eucharistie N. Mantje Dames- en Herenkoor	Eucharistie J. Veldt Herenkoor	W&C-viering Parochianen Soli Deo Gloria
Maandag 18 april 2e Paasdag	10.00 W&C-viering Parochianen	10.00 W&C-viering Parochianen Dameskoor	10.00 Eucharistie N. Mantje Soli Deo Gloria

Datum	H. Willibrordus Heiloo Zaterdag 19.00 of Zondag 10.00	H. Jacobus Major Akersloot Zondag 10.00	H.M.M. Alacoque Egmond Zaterdag 19.00 of Zondag 10.00
Zondag 24 april Beloken Pasen	Eucharistie N. Mantje Vocaal Ensemble	W&C-viering H. Hudepohl	W&C-viering Parochianen Soli Deo Gloria

QR code:

Hiernaast ziet u een QR code staan. Als u deze scant komt u direct op het Youtube kanaal van locatie Willibrorduskerk Heiloo. Hier kunt u de livestream volgen of terugkijken.



VIERINGEN DOOR DE WEEK

H. Willibrordus Heiloo

Rozenhoedje	woensdag	09.30 uur
Gebedsviering	vrijdag	09.30 uur

Steunpunt Egmond Binnen

Eucharistieviering	woensdag	09.30 uur
--------------------	----------	-----------

H.M.M. Alacoque Egmond aan den Hoef

Rozenkransgebed	vrijdag	09.00 uur
Eucharistieviering	vrijdag	09.30 uur

Mededeling Liturgisch rooster

Zoals u kunt zien is het Liturgisch rooster nog niet compleet. Bij het ter perse gaan van deze editie is nog niet alles bekend. Via onze website, de nieuwsbrieven en in weekendvieringen houden we u op de hoogte. Door alle omstandigheden kan het zijn dat er op korte termijn dingen veranderen.

Dan zal ik leven

*Alleen maar hier en nu.
Alleen wat ik in handen heb.
Eerst zien en dan geloven.
Dat is de dood in de pot.
Dat is het einde van alle visioenen en vergezichten.
Dat is leven dat geen leven is. Onbeziel, de geest dood.*

*Dat wij opnieuw ons laten bezielen.
Voeding blijven geven aan onze diepste dromen.
Dat wij verder durven kijken dan alleen wat we hebben.
Dat wij opnieuw beziel mogen raken
en zo onze eigen dood teniet zullen doen.
Ja, wanneer dat ons lukt, dan mogen we zeggen: dan zal ik leven.*



Kinderkoor



17 jaar is Marianne Hoogeterp dirigent geweest van het kinderkoor De Meerzangertjes.

Vol enthousiasme en plezier heeft ze dit gedaan.

Woensdag 16 maart werd er bij haar laatste repetitie een afscheidslied door de kinderen uit volle borst gezongen (bijna uit het hoofd).

Voor alle kinderen had Marianne een verrassing meegenomen.

Zondag 20 maart was de laatste gezinsviering met Marianne als dirigent. Toen hadden we voor haar een leuke verrassing!

Want 17 jaar is niet niks, heel veel repetities, vieringen, optredens buiten de kerk, en niet te vergeten de jaarlijkse feestjes in het parochiecentrum. Spelletjes doen met elkaar, lekker eten en tot slot had ze voor iedereen iets leuks gekocht.

Heel jammer dat je stopt en we gaan je missen!

Marian Meijne, Margriet Velzeboer en het kinderkoor

Bij Maria op de koffie

Mei 2019 was de laatste keer.

Nu, 3 jaar later, hebben we de intentie om dit weer op te starten.

Zoals bekend is het de eerste vrijdag in mei.

Dus vrijdag 6 mei.

We starten om 10 uur met een viering in de Mariakapel of Kerk.

Daarna is er koffie/ thee met wat lekkers in het parochiecentrum.

En natuurlijk gelegenheid om bij te praten na deze lange afwezigheid.

Om te weten of en hoeveel belangstelling er is willen we vragen je op te geven voor zaterdag 30 april bij:

Hennie Verduin 06 13199472

De bezoekgroep van de Jacobus Parochie:
Afra, Elly, Ans en Hennie.



Parochienieuws de Egmond

Het grootste Christelijke feest komt eraan. Pasen het grote mysterie van ons geloof. Christus opgestaan uit de dood. Een teken van nieuw leven, een teken van hoop. Maar bovenal een teken van Gods liefde voor de mensen. Geloof, hoop en liefde ontmoeten elkaar bij deze grootse gebeurtenis.

Iets om ons aan vast te houden ook al valt dat in tijden van geloofsafname en kerksluitingen niet altijd mee. We weten hier inmiddels in de Egmond alles vanaf. In 2019 sloten de kerken in Egmond Binnen en Egmond aan Zee definitief haar deuren. Helaas tot verdriet en pijn van velen. Maar zie in donkere tijden is er toch ook weer licht voor mensen. Zo hebben wij op 29 januari een afvaardiging van de All Saints parochie uit Amsterdam op bezoek gehad. Een groeiende Rooms-Katholieke gemeenschap, die zijn oorsprong in Afrika heeft en die nu een kerk/ontmoetingsruimte willen creëren in Amsterdam. Deze mensen zijn op zoek naar kerkelijke goederen en attributen die zij kunnen gebruiken voor de inrichting van hun plaats van samenkomst. Op deze manier hopen we toch dat niet alles uit de kerken van Egmond Binnen en Egmond aan Zee wordt opgeslagen in stoffige kelders of nog erger vernietigd gaat worden, maar dat het op een mooie passende wijze wordt hergebruikt.

Op 5 februari heb ik nog een rondleiding in ons kerkje in Egmond aan Zee gedaan met Nel Ruigewaard, haar zoon en schoondochter Mariëtte. De vader van Nel, eigenaar van de vroegere kalkovens, heeft bij de bouw van de kerk de prachtige glas in lood ramen geschonken. Mariëtte was via enkele bronnen iets op het spoor gekomen aangaande deze ramen. En na een mail naar het secretariaat heb ik deze mensen uitgenodigd om nog een kijkje in de kerk te nemen. Dit werd geweldig op prijs gesteld.

In de week er na werd het orgel ontmanteld en ingeladen om een bestemming in Polen te vinden. Mogelijk dat daar ook de kerkbanken naar toe verhuizen maar dat was op dat moment nog niet duidelijk.

Zaterdag 12 februari kwam er weer een delegatie van All Saints om de laatste kerkelijke goederen op te halen. Gelukkig had Astrid haar man Robin

Bedankje en oproep.

Bert Jansen heeft aangegeven de locatieraad te verlaten. Bert was na het wegvallen van Piet Ruiter zo een beetje de coördinator van de technische zaken. Door omstandigheden stopt hij hiermee. Er is rond en in kerk en gebouwen altijd genoeg te doen en we weten het toch.....Veel handen maken licht werk. Bedankt Bert voor je inzet. U zult begrijpen dat we nu op zoek zijn naar een vervanger voor Bert. Mocht u zelf of iemand weten die dit wel zal willen doen, zal de parochie daar heel erg blij mee zijn.

Namens de locatieraad.

meegenomen, want die houdt van aanpakken. "Bij Afrikanen" zei Godian Ejigou, de leider van de groep "Gaaf alles rustig aan." Dus eigenlijk al snel stond alles op zijn plaats om ingeladen te worden. Beelden van Maria, Jozef en Theresia en wat mij het meest pijn deed de prachtige kruiswegstaties. Bij het zien van de lege plekken op de muur legde Astrid een troostende arm ter ondersteuning om mij heen. Zij voelde ook de pijn en zo deelden we dit moment.

Na een kort ziekbed is pastor Herman Helsloot overleden, maar daarover staat ongetwijfeld al genoeg in dit parochieblad. Vanuit de locatie Egmond hebben Anneke Koopman, Ank Reijne, Bert Glorie en ondergetekende de uitvaartmis en begrafenis van pastor Helsloot bijgewoond. Pastor Herman bedankt voor alle kennis, arbeid en inzet die u in de parochie heeft ingebracht.

Op weg naar Pasen rest mij u namens de locatieraad een Zalig Pasen toe te wensen.

Kees Kager.

Given Church

We want to share this good news. The first missionary Willibrord and Adelbertus arrived in Egmond around 1300 years ago. They brought the gospel and Christianity to the Netherlands. Today the parish in Egmond gave some liturgical materials to one of the youngest Roman catholic community made up of Sub Sahara Africa migrant, All Saints parish in Amsterdam.

We are happy to receive this gift from this parish. Not only the historical aspect of it makes this giving special. But seeing the joy in the giver, makes our receiving more joyful. It is written blessed is the hand that gives than the one that takes. Highly blessed is the joy of giving and blessed is the joy of the hand that takes. They gave without expectation. It is ultimate expression of love. We received in grace. It was our given back. A given and receiving Church. Both are one and United.

We are grateful to parishioners of R.K. parochie Bron van Levend Water Heiloo
Rev. fr. Herman Helsloot
Dean rev. fr. Franklin Brigitha
Rev.fr. Paul Bindels
Mr. Martien den Blonken



Mrs. Astrid Wittebrood – Schouten
Mrs. Tineke Roozen

Congratulations to
All Saints parish Amsterdam
Rev. fr. Alan Guzman
Mrs. Perpetuel Frimpomaa
Mr. Raymond Mberekpe
Mr. Raphael Kemeh

May the future of the parish Bron van Levend Water Heiloo her new begin, bear fruitful work for the coming generations. May the young parish All Saints fulfil her vocation for the people who need the gospel.

Godian Ejiogu
Mediator



Kerkwerksters Egmond aan Zee

Enkelen van ons hebben misschien wel 25/35 jaar lang actief gewerkt met koper poetsen, soppen, stoffen, dweilen. Ieder had zo zijn eigen taak en één iemand had de leiding.

Maar dan, m.i.v. 1 september 2019, ging ons mooie kerkje voorgoed dicht.

Alles viel weg. De gezelligheid, de nieuwtjes. We spraken elkaar nog maar weinig. Met stille trom was het voorbij.

Nu in 2022 bedacht Marja; wat jammer dat het zo gegaan is. Ze sprak Lia erover aan en kwam met een prachtig voorstel. Zullen we Astrid Wittebrood vragen of we bij Nieuw Westert met z'n twaalfen kunnen koffiedrinken met wat lekkers en de zes dames die gestopt zijn te verrassen.

Het voorstel werd enthousiast aangenomen en bij allen werd het uitje in blijdschap ontvangen. En zo werd er een koffietafel besproken op 15 februari.

Het was weer als vanouds; het werken ging altijd vliegensvlug, maar ook het praten was niemand verleerd. Het was een gezellig koffie uurtje.

De potjes met bolletjes van blauwe druifjes werden uitgedeeld aan: Kitty de Groot – Toos de Groot – Alie de Waard – Bea van Duin – Bets Breed. Riet Hopman kon er helaas niet bij zijn).

Ook Joke Hopman werd verrast voor de vele jaren waarop zij steeds weer de leiding op zich nam.

De anderen van ons namen het initiatief om in Egmond aan den Hoef de schoonmaak voort te zetten. Met nog extra hulp van Gerard Hoogeboom en Riet Druiven doen we dit 3x per jaar en na anderhalf uur zorgt Gerard voor een lekker bakkie, Marja voor wat lekkers en zitten we gezellig na te kletsen.

Hierbij namens iedereen hartelijk dank aan "Bron van Levend Water".

Kitty – Toos – Alie – Bea – Bets – Riet – Joke – Rina – Lena – Petra – Lia - Marja



Steunpunten

H. Adelbertus te Egmond Binnen

In het steunpunt van Egmond Binnen hebben we elke week een Eucharistieviering in de kamers van de pastorie van de St. Adelbertus kerk tot dat die gesloopt wordt.

Elke week is Pastor Nico Mantje van de partij met een klein preekje, bijgestaan door de lectrices.

Bij het Maria hoekje staan ook heel veel kaarsjes voor intenties te branden.

We zijn met z'n 16, al wat oudere bezoekers, de oudste is 97 jaar en wordt door haar zoon gebracht. Er staan ook wel 6 rollators in de hal.

De twee dames Rie Apeldoorn-Onderwater en Tineke Roozen zijn de spil van alles en zorgen elke week dat alles is voorbereid.

Na de Mis drinken we gezellig koffie met elkaar dat ook door hen wordt verzorgd.

Voor ons, doordat we dicht bij de kerk wonen, is het elke week om naar uit te kijken.

Daarvoor wil ik ze hierbij ook hartelijk bedanken. Want zonder hen, de koster en nog een paar parochianen, was dit niet tot stand gekomen.

Hartelijk dank daarvoor.

Tiny van Huug Zentveld

Verlies en Rouw

Op 19 april is het Steunpunt Verlies en Rouw weer open voor ieder die een dierbare heeft verloren. En dan maakt het niet uit hoe lang of kort geleden dat is. Vaak is het zo dat je na langere tijd wel behoefte hebt om over je dierbare te vertellen maar dat je dat niet goed durft om je omgeving niet te belasten. In het Steunpunt kom je lotgenoten tegen: mensen die ook een dierbare hebben verloren. Elk verlies is anders maar toch herkennen mensen veel in elkaar.

Het Steunpunt is een initiatief van aandachtscentrum de Zwaan. Het is elke derde dinsdag van de maand geopend en wordt begeleid door Eva Snieder en Marja Ligterink, beiden ervaren rouwbegeleiders. We starten om 14.00 uur met koffie en thee en na een half uur gaan we verder met een thema.

Op 19 april is het thema: boeken over rouw. Er zijn veel boeken in de handel die steun kunnen geven. We bespreken enkele boeken en delen met elkaar waar we steun aan hebben gehad. Ook hebben we enkele nieuwe boeken mee om te bekijken.

Op 17 mei geeft Marjan Uljee een lezing over Etty Hillesum, een jonge joodse vrouw die een dagboek bijhield tijdens de Tweede Wereldoorlog en in Auschwitz is gestorven. Haar dagboek bevat gaat vooral over zingeving.

21 juni is het thema 'meditatie en rouw' door Sandra van Schagen. Zij vertelt over hoe meditatie rust kan geven in moeilijke tijden en laat u dit ook ervaren.

Wees welkom op 19 april om 14.00 uur in Aanloophuis de Steiger, Luttik Oudorp 93 in Alkmaar.

Toegang is € 5, 00

Voor informatie kunt u bellen naar Marja Ligterink 06-30088610.

Hoeverveiling

Wegens de Coronapandemie is er twee jaar geen veiling gehouden. De Hoeverveiling commissie is voornemens de veiling begin november weer plaats te laten vinden. Binnenkort komen we bij elkaar om de datum te bepalen en de planning rond te maken.

We zijn op zoek naar vrijwilligers, die willen helpen om in een bepaalde straat, bewoners uit Egmond a/d Hoef te benaderen om iets te doneren voor de veiling. Eind augustus worden de bewoners benaderd, daarna wordt de gids in de bus gedaan en de spullen voor de veiling opgehaald. Ook zijn vrijwilligers welkom op de dag van de veiling, om het podium op te bouwen en spullen in ontvangst te nemen. Indien je je in wilt zetten mail naar: kittymolenaar@ziggo.nl

*Namens de Hoeverveiling commissie,
Kitty Molenaar*

Bericht van de Caritas Werkgroep Heiloo

Als ontwikkelingen in de wereld van vandaag zo snel gaan als dit jaar, althans zo ervaar ik het (en ik denk u waarschijnlijk ook wel) is het best wel lastig om een relevant stukje te maken voor Caritas wat pas over drie weken bij u onder ogen komt. Maar die tijd heeft de redactie gewoon nodig om tot de uitgifte te komen van het nieuwe, prachtig, vormgegeven, parochieblad.

Als Caritas kijken ook wij met afgrijzen naar wat er zich niet eens zo heel ver bij ons vandaan afspeelt. Wat je toch eigenlijk niet meer voor mogelijk had gehouden in 2022! We worden, letterlijk, overspoeld met beelden die we al lang achter ons hadden gelaten. Terwijl we nog aan het bijkomen zijn van de virusoorlog die zich in ons eigen land afspeelde. Met name voor de gezinnen die elke dag weer hun eigen gevecht hebben zijn de gevolgen desastreus: door de coronapandemie waren de kosten van levensonderhoud al fors aan het stijgen met een verwachte inflatie tegen de zes procent maar twee à drie keer over de kop gaande energietarieven kunnen de nekslag zijn waar ze zich niet afvragen wát ze zullen eten vanavond maar óf ze wat te eten hebben...

Dit zijn immense structurele problemen die wij als Caritas ook niet kunnen oplossen. De lage opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen geeft aan dat er veel mensen zijn die denken dat de politiek dat ook niet kan. Het vertrouwen is zoek (toeslagenaffaire!).

Tussen wal en schip is een plek waar je de politiek niet aantreft. Een nieuw soort armoede is aan het ontstaan: energiearmoede. De kloof tussen arm en rijk wordt dieper en dieper met veelal ingrijpende gevolgen voor wie aan de verkeerde kant zit. Het is dáár dat de Caritas een hand wil (blijven) reiken. Met het ledigen van acute nood om mensen weer wat lucht te geven: koelkast of wasmachine stuk, broodnodige (kinder) fiets defect, ondersteuning bij een terugkeer in de maatschappij, tijdelijk wat extra boodschappengeld, lening voor een schoolopleiding, donaties voor (soms nog jonge) kwetsbare mensen die zó graag ook weer mee willen doen. Zonder bureaucratie snel geregeld. Het goede en veerkrachtige wat ieder mens vanaf zijn geboorte meekrijgt doet de rest. Ook al bof je niet zo met de plek waar je wieg stond. Ieder mens verdient een (soms tweede) kans.

Zoals elk jaar in de Goede Week organiseert de CWH daarom weer diverse acties voor de Voedselbank Alkmaar ter ondersteuning van lokale gezinnen waar ze blij zijn dat er zoiets als een Voedselbank ís. Dit is hulp die wél meer structureel is: gezinnen kunnen voor een periode van zeker drie jaar daar voedselhulp krijgen. Met daarbij ook veel aandacht en extra's voor kinderen.

Wij wensen u een gezegend Pasen.

Namens de CWH,
Theo van Diepen



VOEDSELINZAMELING: in de periode van Palmzondag (10 april) t/m Pasen (17/18 april) is de Kerkstraat alle werkdagen open van 09u - 12.30u. U kunt daar, met name, lang houdbare artikelen inbrengen. Mocht u iets lekkers willen schenken voor de kinderen van de Voedselbank is dat natuurlijk zeer welkom. Namens al die gezinnen bij voorbaat, grote, grote dank!! Vorig jaar kon de Voedselbank 25 grote bananendozen vol inladen! Van harte bij u aanbevolen.



DONATIE:

wij doneren een substantieel bedrag aan de Voedselbank Alkmaar als bijdrage en ondersteuning in hun kosten.

Programma rond de waterput

voorjaar 2022

spiritualiteit en geloofsverdieping



'Rond de Waterput' is een initiatief van de gezamenlijke kerken in de regio Heiloo. Zij biedt jaarlijks talrijke cursussen, lezingen, muzikale en dramaproducties op het gebied van spiritualiteit en geloofsverdieping. Bij onze keuze richten wij ons naast geloofsverdieping ook op cultureel relevante en maatschappelijke onderwerpen.

Ook belangstellenden die minder of niet zo vertrouwd zijn met 'het kerkelijk leven' zijn van harte uitgenodigd!

Het seizoen 2021-2022 is in tweeën gedeeld en in februari is er dus weer een programmaboekje uitgekomen.

U kunt het programmaboekje afhalen in de kerken van onze parochie.

Op de website vindt u alle actuele informatie: www.ronddewaterput.nl

Commissie 'Rond de waterput'



Passionkruis in Heiloo

Passionkruis in Heiloo: Alles komt goed?!

Wie kent niet het lichtgevende kruis van The Passion?

Het kruis komt naar Heiloo.

Daaromheen wordt een middag en avond van ontmoeting en bezinning georganiseerd op weg naar Pasen.

Iedereen wordt van harte uitgenodigd om erbij te zijn.

Op zaterdag 9 april ligt het lichtgevende kruis op het plein voor de Ter Coulsterkerk aan de Holleweg. 's Middags tussen 14.00 - 17.30 uur is er gelegenheid om een kaarsje te branden, kaarten te schrijven voor iemand die dat nodig heeft of een vragenwandeling te maken. Voor jeugd en jongeren is er een speciale speur- en activiteiten tocht. Ook aan de jongste kinderen wordt gedacht. Er is iets te drinken.

Ook 's avonds tussen 19.30 - 22.00 kan je een kaarsje komen branden. Er is alle ruimte om gedachten te delen, vragen te stellen of gewoon even stilte worden.

Het thema is: Alles komt goed?! Het is niet makkelijk daar altijd in te geloven.

Maar wat hoop je? Wat houd je op de been in moeilijke en bange tijden? Hoe kunnen we elkaar daarin ondersteunen? Kom langs! Denk mee, doe mee!

's Avonds om 20.00 uur is er in de Ter Coulsterkerk een concert met theatermaker en verhalenverteller Kees Posthumus: Maria van Magdala en anderen ontmoeten de levende Heer. Alles komt goed? Beter kan het niet worden! Welkom!

Boek je tickets voor het concert op www.zingenindekerk.nl. Een ticket kost € 10,00.

Een deel van de opbrengst is voor Kerk in Actie. Je hoort er meer over tijdens het concert.

Het programma wordt georganiseerd door plaatselijke kerken in Heiloo

Datum: zaterdag 9 april 2022

Locatie: Ter Coulsterkerk, Holleweg 111, 1851 KE Heiloo
Rond het kruis: 14.00 - 17.30 uur; 19.30 - 22.00 uur (gratis)

Concert: 20.00 uur - 21.15 uur (€ 10,00)

Aanmelden concert: www.zingenindekerk.nl

Meer informatie: passionheiloo@outlook.com

Wie kent niet het lichtgevende kruis van The Passion? Het kruis komt naar Heiloo. Daarom heen wordt een middag en avond van ontmoeting en bezinning georganiseerd op weg naar Pasen. Iedereen wordt van harte uitgenodigd om erbij te zijn

Op zaterdag 9 april ligt het lichtgevende kruis op het plein voor de Ter Coulsterkerk aan de Holleweg. 's Middags tussen 14.00 - 17.30 uur is er gelegenheid om een kaarsje te branden, kaarten te schrijven voor iemand die dat nodig heeft of een vragenwandeling te maken. Voor jeugd en jongeren is er een speciale speur- en activiteiten tocht. Ook aan de jongste kinderen wordt gedacht. Ook 's avonds tussen 19.30 - 22.00 kan je een kaarsje komen branden.

's Avonds om 20.00 uur is er in de Ter Coulsterkerk een concert met theatermaker en verhalenverteller Kees Posthumus: Maria van Magdala en anderen ontmoeten de levende Heer. Alles komt goed? Beter kan het niet worden! Welkom! Boek je tickets voor het concert op



zingenindekerk.nl/artiesten/kees-posthumus-passion40daagse

Een ticket kost € 10,00.



voor de kinderen



In de kerken van de parochie Bron van levend water is er de komende periode geen familieviering.
In de Corneliuskerk in Limmen is er op zaterdag 9 april om 19:00 uur een familieviering In deze viering worden de communicantjes uit Heiloo, Akersloot, Limmen en de Egmondten voorgesteld.
Iedereen is van harte welkom.



Als je tijd over hebt, omdat je niet buiten kunt spelen of zo....

Maak dan een mooie tekening over palmpasen of pasen.

Gebruik alleen potlood en kleurpotlood, geen stiften!

Als de tekening klaar is, stop deze dan in de brievenbus van de Willibrorduskerk.

Misschien staat jow tekening dan in het volgende nummer van het parochieblad,

Adressen

Parochie Bron van Levend Water

Postadres: Westerweg 267
1852 AG Heiloo
Telefoon: 072-533 09 06

✉ info@rk-bronvanlevendwater.nl
Website: www.rk-bronvanlevendwater.nl

Financiële Administratie:

Mevrouw Astrid Wiebering-Vlaar
Telefoon: 072-533 09 06
✉ financieel@rk-bronvanlevendwater.nl

Dagelijks Bestuur:

De heer Martien den Blanken voorzitter
De heer Kees van Went secretaris
De heer Karel Hennekens penningmeester

Voor uw kerkbijdrage en andere giften:

H. Willibrordus: NL46 RABO 0327 0640 21
tnv RK Par. Bron van Levend Water, inz. Par. Heiloo
NL20 INGB 0000 6815 70

tnv RK Par Bron van levend Water, inz. Loc Willibrordus
H. Jacobus Major: NL07 RABO 0300 9542 63
tnv RK Par. Bron van Levend Water, inz. Akersloot

H. Adelbertus: NL88 RABO 0315 7004 91
tnv RK Par. Bron van Levend Water, inz. RK Egmond

H. M.M. Alacoque: NL41 RABO 0315 7479 94
RK Par. Bron van Levend Water, inz. RK Egmond

O.L.V. Onb. Ontv.: NL87 RABO 0315 7041 95
tnv RK Par. Bron van Levend Water, inz. RK Egmond

Parochie coördinatoren:

Mevrouw Marieke Hoetjes-Eijkel
Telefoon: 072-533 09 06
✉ willibrorduskerk@rk-bronvanlevendwater.nl

Mevrouw Astrid Wittebrood-Schouten
Telefoon: 072-506 13 64 / 072 533 09 06
✉ coordinator@rk-bronvanlevendwater.nl

Begraafplaatsen BvLW:

Willibrordushof, Heiloo:
✉ willibrordushof@rk-bronvanlevendwater.nl

Sint Jacobushof, de Overtuin, Akersloot:
✉ jacobusmajor@rk-bronvanlevendwater.nl

Rinnegom, Egmond Binnen:
✉ rinnegom@rk-bronvanlevendwater.nl

De Karmel, Egmond aan den Hoef:
✉ dekarmel@rk-bronvanlevendwater.nl

Caritas Bron van Levend Water/Cornelius:

T. van Diepen, secretaris
Telefoon: 072-533 74 08
✉ secr.swvcaritas@gmail.com

Locatie H. Willibrordus

Adres:
Westerweg 267
1852 AG Heiloo
Telefoon: 072-533 09 06



Secretariaat:

Openingstijden: ma t/m vr 9.00 tot 12.00 uur
✉ willibrorduskerk@rk-bronvanlevendwater.nl
maandag speciaal voor kerkhofbeheer
✉ willibrordushof@rk-bronvanlevendwater.nl
vrijdag speciaal voor opgeven intenties
✉ misintenties@rk-bronvanlevendwater.nl

Locatie H. Jacobus Major

Adres:
Kerklaan 37
1921 BK Akersloot
Telefoon: 0251-31 22 28



Secretariaat:

Openingstijden: vr 9.00 tot 11.00 uur
✉ jacobusmajor@rk-bronvanlevendwater.nl

Locatie H. Margaretha Maria Alacoque

Adres:
Herenweg 188-190
1934 BD Egmond
aan den Hoef
Telefoon: 072-506 13 64



Secretariaat:

Openingstijden: do 9.00 tot 12.00 uur
✉ rkegmond@rk-bronvanlevendwater.nl

Pastores

Administrator: Franklin Brigitha, pr.

Priesterassistent: Nico Mantje, pr.

Centraal rekeningnr:
NL 57 RABO 0120 5009 65
tnv RK Parochie Bron van Levend Water

Bron van Levend Water

Kom naar het levend water

*Kom naar het levend water,
kom naar de bron:
leer valse schijn verlaten
en keer je om.*

*Ik ben het levend water,
ik ben de bron:
leer je op mij verlaten
en zie niet om!*

*Wie zoekt om God te eren,
Hart van bestaan
zal in mijn daden lezen
de Ene Naam.*

*Wie aarde gaat bewerken
leert met geduld
de groeikracht op te merken
die haar vervult.*

*Leven wordt je gegeven,
Adem en Geest,
dood zul je niet meer vre-
zen,
zowaar ik leef.
- Henk Jongerius*

