

Bron van Levend Water



Parochieblad van de RK Parochie van Levend Water
Heiloo, Akersloot en De Egmond
5e jaargang nummer 7



COLOFON

De volgende Bron van Levend Water
verschijnt op **11 september 2022**
Kopij, bestaande uit maximaal 600 woorden.
kunt u uiterlijk **16 augustus 2022**
inleveren bij de lokale redacties.

bij voorkeur als **Word document met zo min moge-
lijk opmaak en foto's van goede kwaliteit (geen
Whatsapp) apart meesturen** per email:

Locatie H. Willibrordus:

willibrorduskerk@rk-bronvanlevendwater.nl

Locatie H. Jacobus Major:

jacobusmajor@rk-bronvanlevendwater.nl

Locatie H. M.M. Alacoque:

drieluik@rk-bronvanlevendwater.nl

De redactie behoudt zich het recht voor om, daar
waar nodig, wijzigingen aan te brengen in de aan-
geleverde artikelen. Indien de inhoud hierdoor wordt
gewijzigd, wordt vóór plaatsing contact opgenomen
met de schrijver.

Dit parochieblad is ook te vinden op de website van
Bron van Levend Water: rk-bronvanlevendwater.nl
Indien u geen parochieblad meer wilt ontvangen kunt
u dit doorgeven aan het secretariaat van uw locatie.
Adressen vindt u achter in dit blad.

Bij de voorkant:

De klapproos ook wel papaver
genoemd staat symbool voor
troost, maar ook voor de do-
denherdenking.

De klapproos dankt deze sym-
boliek aan de slagvelden in
Noord-Frankrijk die na de Eer-
ste Wereldoorlog rood kleurde
van de klapprozen.

De kenmerkende kleur van de
klapproos is rood.

Foto voorkant
Astrid Wiebering-Vlaar

Foto achterkant
Astrid Wittebrood-Schouten



Parochie Bron van Levend Water
p/a Westerweg 267
1852 AG Heiloo

Telefoon: 072-533 09 06

Mail: info@rk-bronvanlevendwater.nl

Website: www.rk-bronvanlevendwater.nl

Lieve mensen

De periode van 16 juli tot 28 augustus a.s. is voor de regio Noord van ons land een heel mooie tijd. De afgelopen paar jaar hebben we helaas te maken gehad met de beperkingen die ons vanwege 'corona' moesten worden opgelegd. Nu is er gelukkig weer meer ruimte en kunnen we ook weer makkelijker denken aan vakantie in het eigen land, of misschien ook wel in een (ver) buitenland. Laten we hopen dat we in de nabije of verdere toekomst gespaard mogen blijven van het coronavirus of van een van zijn mutanten.

De komende periode kunnen velen van ons van hun welverdiende rust en ontspanning gaan genieten. Veel mensen kunnen hun vakantie doorgaan brengen buiten de grenzen van ons land, of buiten ons geliefde werelddeel Europa. Belangrijk is dat we mogen gaan genieten van een rustperiode, een periode, waarin we even iets anders mogen doen dan wat we in het dagelijkse leven gewend zijn. We kunnen bijvoorbeeld genieten van de natuur. Anderen vinden het fijn om te vertoeven aan de zee en op het strand, misschien ergens buiten Nederland. Het kan ook interessant zijn om mensen in andere landen te ontmoeten. Ook zullen nogal wat mensen hun vakantie-tijd door (moeten) brengen in onze eigen plaatselijke omgeving. Hoe en waar dan ook, ik wens u allen van harte toe dat u heerlijk mag genieten van rust en ontspanning in de vakantietijd!

De rust, de stilte en de prachtig mooie natuur kunnen ons dichter bij God brengen. We kunnen genieten

van de vrijheid. We kunnen ons laten inspireren door de wonderen van de natuur om ons heen. We kunnen dan denken: "Wat is alles mooi, zo is het leven goed. Wat mooi, die imposante bergen, die prachtige meren, dat schitterende landschap..." We kunnen genieten van de prachtige dingen die God gemaakt heeft en we kunnen diep onder de indruk raken van al die schoonheid. In de prachtige omgeving, in de schitterende natuur, kunnen we ons veilig voelen en geborgen weten. Alles is in harmonie met elkaar. Dit gevoel kan ons heel goed stemmen.

Komt dit gevoel niet dicht in de buurt van wat lang geleden eens in het bijbelboek Daniël is geschreven?

Uit de Lofzang van Daniël (3,74-83) Uit het Getijdenboek

'Looft de Heer, heel de aarde, prijs en verhef Hem eeuwig.

Looft de Heer, bergen en heuvels, al wat daar groeit, prijs de Heer.

Looft de Heer, zeeën en stromen, bronnen van water prijst Hem.

Looft de Heer, zeegedrochten, alles wat leeft in het water, vogels des hemels prijst Hem.

Looft Hem, wilde en tamme dieren, mensenkinderen prijst de Heer.

Israël, loof de Heer, prijs en verhef hem eeuwig'

Voor mij is dit een heel inspirerende tekst. Dit geldt ook voor heel veel andere psalmteksten.

Igno Osterhaus, pastor

Benoeming priester-assistent

Na een lange zoektocht en gesprekken met de bisschop, gezien de grote nood aan priesterlijke ondersteuning, zal per 1 juli 2022 priester Igno Osterhaus benoemd worden als priester-assistent van onze regio, inclusief Limmen. Hij was pastoor van de Emmaüs parochie in Amsterdam West, is pas met pensioen, maar wil graag onze regio ondersteunen.

Hij zal binnenkort kennismaken met het bestuur en de leden van de locatieraden van Bron van Levend Water, het pastoraal team en parochieraad van Limmen. Via het parochieblad stelt hij zich aan u voor. U zal hem zeker ergens in de parochies ontmoeten.

Met de benoeming van priester Igno Osterhaus hoop ik dat de regio een nieuwe periode tegemoet gaat om mét elkaar het Kerk- zijn gestalte te geven.

Ik wens hem veel zegen, inspiratie en een prettige samenwerking met allen!

Deken Franklin Brigitha

Even voorstellen

Mijn naam is Igno Osterhaus. Ik ben 75 jaar. Mijn wieg heeft gestaan in Edam, maar vrijwel mijn hele leven heb ik in Amsterdam West gewoond. Op 9 juni 2001 ben ik priester gewijd en sinds 1 oktober 2001 ben ik als priester werkzaam in de regio Amsterdam Oud-West. Per 1 september 2005 ben ik benoemd tot pastoor van de diverse parochies binnen de regio. Uiteindelijk is door fusies de parochie Emmaüs hieruit ontstaan. In februari 2022 ging ik met pensioen, tot 1 juli ben ik als priester-assistent nog aan Amsterdam West verbonden. Deze benoeming is bedoeld om de overgang naar een nieuwe situatie zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Naast bovenvermelde benoeming kreeg ik op 1 augustus 2001 nog een andere taak. Ik werkte een aantal jaren als staffunctionaris van de dienst Jongerenpastoraat van het bisdom Haarlem. Ik heb dit werk altijd met heel veel plezier gedaan. Jongerenwerk heeft mij altijd aangetrokken!

De priesterstudie heb ik van 1995 tot 2001 gevolgd op de Priesteropleiding Bovendonk. Dit is een heel fijne opleiding. De sfeer was er goed en de opleiding was en is heel eigentijds. Ik denk met heel veel plezier terug aan mijn studietijd. Voor mij was 'Bovendonk' de ideale opleiding. De eerste vier jaar van

mijn studie kon ik namelijk combineren met mijn fulltimebaan bij de gemeente Amsterdam. Naast mijn studie en mijn betaalde werk heb ik tot aardig wat jaren eerder vrijwilligerswerk gedaan in de kerk 'De Boom' (officiële naam Franciscus van Assisi). Ik woonde toen in de wijk Bos en Lommer, waarbinnen ook de kerk gelegen was. De vrijwilligerstijd in 'De Boom' heb ik ervaren als een heel plezierige tijd ervaren.

De laatste twee jaar van mijn studie kon ik niet combineren met mijn betaalde baan, want dat was mijn stageperiode. Ik heb stagegelopen in de Christophorusparochie in Schagen. Ook aan deze tijd heb ik heel goede herinneringen overgehouden. Een aanzienlijk deel van mijn stage-activiteiten bestond uit werken met jongeren. Vooral het (meehelpen) opzetten van jongerenprojecten vond ik een leuk onderdeel van mijn stagewerk. Mijn belangstelling voor jongerenwerk ligt ongetwijfeld in het gegeven dat ik in een eerder verleden als vrijwilliger vrij veel aan jeugdwerk heb gedaan.

Het werk in de regio heb ik altijd met heel veel plezier gedaan. Een boeiend aspect van het werken in onze regio is het werken met mensen die uit andere landen en culturen afkomstig zijn. Dat heeft mij altijd aangesproken.

Ongeveer tien jaar geleden werd mij door mensen van de Surinaamse gemeenschap gevraagd om regelmatig voor te gaan in hun vieringen in de binnenstad van Amsterdam, die om één uur in de middag beginnen. Ik vermoed een beetje dat bij hen toen bekend was dat ik affiniteit heb met Suriname en met mensen uit dit prachtige land. Alle zondagen ga ik tot nu toe ook voor bij deze gemeenschap. Ik hoop dit nog lang te mogen doen. De laatste twee jaar heb ik van de bisschop een officiële benoeming gekregen als pastor van deze gemeenschap.

Mijn beroepsachtergrond ligt nagenoeg geheel bij de gemeente Amsterdam. Ongeveer dertig jaar heb ik voor de gemeente gewerkt. Mijn vakgebied was Burgerzaken. Als ambtenaar van de burgerlijke stand heb ik mijn medewerking mogen verlenen aan de voltrekking van een groot aantal (internationale) huwelijken.

Mijn pastorale bewogenheid is ontstaan vanuit het gegeven dat ik van mensen houd. In mijn werk bij de ge-



Even voorstellen

meente Amsterdam kwam ik ook veel mensen tegen die zich op keerpunten in hun leven bevonden (huwelijk, geboorte van kinderen, overlijden van dierbaren). Regelmatig kon ik mensen een luisterend oor bieden. Ook als pastor kom ik mensen tegen voor wie ik misschien iets kan betekenen. Soms kan ik samen met mensen bidden. Soms ook kan ik mensen troosten, soms ook mag ik richtingaanwijzer zijn voor mensen. Ik meen ook te kunnen zeggen dat in de loop van de jaren mijn liefde voor God steeds verder aan het groeien is. 'Liefde voor God en liefde voor mijn medemensen' zijn trefwoorden die mij erg aanspreken!

Ik vind het fijn om in de parochies Bron van Levend Water en Cornelius mijn steentje te kunnen bijdragen. Ik hoop om, met Gods hulp, samen met vrijwilligers en collega's, mij in te kunnen zetten voor onze parochie. Ik zie er met verlangen naar uit!

Laten wij Gods zegen vragen voor alle kerken van onze regio. Laten wij Hem vragen dat de geloofsgemeenschappen verder uit mogen groeien tot gemeenschappen die inspirerend zullen werken op alle mensen in ons werkgebied en misschien ook wel daarbuiten.

Igno Osterhaus, pastor.

Een gepast afscheid

Omarm je afscheid, daarmee omarm je elkaar in de parochiekerk Egmond aan den Hoef
Passend bij de overledene en nabestaanden, gedachten-herinneringen, muziek- kaarslicht-foto's delend. Met begeleiding van vrijwilligers rondom een afscheid welke U wenst via de parochiekerk.

Mede namens Alie, Anny en Laura wil ik uw aandacht vragen.

Wij hebben de grote wens dat er vrijwilligers willen komen ondersteunen bij de avondwake groep. Wij zijn een groepje van 4 vrijwilligers die proberen hulp en ondersteuning te geven bij een avondwake, stille wake of condoleren in de parochiekerk.

Tevens beschikt de parochiekerk over een (aparte) afscheidsruimte, waarvan U gebruik kunt maken. Voor de begeleiding willen wij heel graag 'vrijwilligers' erbij hebben.

Onze wens is, dat U dit bericht deelt met andere mensen, waarvan U denkt: 'mogelijk iets voor.....?' Toegankelijkheid en een luisterend oor, delend in oplossingen voor elkaar.

Komt U ons ondersteunen? Wij zien uit naar positieve reacties en naar een samenleving niet alleen....maar samen er zijn voor elkaar.

Kun je even

Kun je even naar mij luisteren - Gewoon er even voor mij zijn

Kun je een arm om mij heen slaan - Want dat vind ik zo ontzettend fijn

Kun je even met mij praten - Zonder goedbedoeld advies

Zeggen dat je mij begrijpt - En mij laten omgaan met mijn verlies

Kun je even bij mij zitten - Samen starend in verdriet gehuld

Mij in stilte steunen - Met liefde, begrip en geduld.

Tevens komen wij in september bij elkaar om de herinneringsdienst voor Allerzielen 2/11/2022 met elkaar vorm te geven.

Weet dat U welkom bent met uw inbreng en hulp en zien naar U uit.

Namens de avondwake groep telefoonnummer Marianne de Waard 072 -506 3453 of email: ronmar@quicknet.nl

Vriendelijke groet namens Alie, Anny, Laura en Marianne

Liturgisch Rooster

Datum	H. Willibrordus Heiloo Zondag 10.00	H. Jacobus Major Akersloot Zondag 10.00	H.M.M. Alacoque Egmond Zaterdag 19.00 of Zondag 10.00	H. Cornelius Limmen Zaterdag 19.00 en Zondag 10.00
Zondag 10 juli 15e zondag d.h.j.	Eucharistie N. Mantje D+H-koor	W&C-viering M. Nagtegaal Muziek/samenzang	Eucharistie R. Hoogenboom Soli Deo Gloria	Eucharistie I. Osterhaus Spontaan Koor
Zaterdag 16 juli 16e zondag d.h.j.			W&C-viering M. Nagtegaal ZoKo	
Zondag 17 juli 16e zondag d.h.j.	Eucharistie I. Osterhaus Dameskoor	Eucharistie N. Mantje Muziek/samenzang		W&C-viering B. Leurink Spontaan Koor
Zondag 24 juli 17e zondag d.h.j.	Eucharistie N. Mantje Herenkoor	Eucharistie I. Osterhaus Muziek/samenzang	Eucharistie P. de Waard Soli Deo Gloria	W&C-viering M. Nagtegaal Spontaan Koor
Zondag 31 juli 18e zondag d.h.j.	W&C-viering K. Kint Dameskoor	W&C-viering Ph. Kint Muziek/samenzang	Eucharistie N. Mantje Soli Deo Gloria	W&C-viering parochianen Spontaan Koor
Zaterdag 6 aug. 19e zondag d.h.j.			Eucharistie N. Mantje ZoKo	
Zondag 7 aug. 19e zondag d.h.j.	W&C-viering parochianen Herenkoor	W&C-viering parochianen Muziek/samenzang		W&C-viering K. Kint Spontaan Koor
Zondag 14 aug. 20e zondag d.h.j.	Eucharistie R. Hoogenboom Dameskoor	Eucharistie I. Osterhaus Muziek/samenzang	W&C-viering parochianen Soli Deo Gloria Gebedsdienst N. Mantje Egmond o/z kop	W&C-viering parochianen Spontaan Koor
Zaterdag 20 aug. 21e zondag d.h.j.			W&C-viering M. Nagtegaal ZoKo	
Zondag 21 aug. 21e zondag d.h.j.	Eucharistie N. Mantje Herenkoor	W&C-viering Ph. Kint Muziek/samenzang		W&C-viering M. Nagtegaal Spontaan Koor
Zondag 28 aug. 22e zondag d.h.j.	W&C-viering M. Nagtegaal Dameskoor	W&C-viering Ph. Kint Muziek/samenzang	Eucharistie N. Mantje Soli Deo Gloria	Eucharistie R. Hoogenboom Spontaan Koor
Zaterdag 3 sept. 23e zondag d.h.j.				Themaviering F. Omvlee
Zondag 4 sept. 23e zondag d.h.j.	Regioviering Bron van Levend Water en Cornelius in Corneliuskerk Limmen N. Mantje, I. Osterhaus, M. Nagtegaal Corneliuskoor			

Liturgisch rooster

Datum	H. Willibrordus Heiloo	H. Jacobus Major Akersloot	H.M.M. Alacoque Egmond Zaterdag 19.00 of Zondag 10.00	H. Cornelius Limmen Zaterdag 19.00 en Zondag 10.00
Zaterdag 10 sept. 24e zondag d.h.j.				Eucharistie I. Osterhaus orgel/samenzang
Zondag 11 sept. 24e zondag d.h.j.	Eucharistie N. Mantje D+H-koor	Eucharistie R. Hoogenboom Muziek/samenzang	W&C-viering Ph. Kint	W&C-viering K. Kint Caeciliakoar

Vieringen door de week:

H. Willibrordus Heiloo	Steunpunt Egmond Binnen	H.M.M. Alacoque Egmond
Viering/rozenkrans woensdag: 09.30 uur	Eucharistieviering woensdag: 09.30 uur	Rozenkransgebed vrijdag: 09.00 uur
Viering vrijdag 09.30 uur		Eucharistieviering vrijdag: 09.30 uur

Aquarius zingt classics

Zondag 12 juni was het zover, na wekenlang repeteren aan een gevarieerd repertoire van oude- en hedendaagse muzieknummers gingen we er voor en we hadden er zin in met z'n allen.

Het was voor ons gevoel te lang stil geweest, dus nu moesten we weer eens ouderwets knallen. Nu dat is goed en naar tevredenheid gelukt.

We begonnen na de dienst van 10 uur de kerk op te leuken met de blauw en groen gekleurde doeken plus muzieknoden die altijd weer voor een verrassend achtergrond effect zorgen. Het was een prachtige zondagmiddag qua weer en dat gaf wel even het idee van, zou er wel publiek op af komen. Dat gevoel verdween al snel, want tijdens het inzingen en repeteren met de band kwamen de eerste toeschouwers al binnen. Bovendien bracht onze vaste musicalband 'de Hunkemanner' het zonnetje naar binnen gezien hun vrolijke kleding in tropische sfeer.

De koffie en thee was gezet en stond met de andere drankjes klaar om geschonken te worden tijdens de pauze of voor of na het optreden. Barman Jan en zijn assistente Ellie Donkers stonden als vanouds weer geroutineerd achter de 'bar'. Met de start van het nummer 'De wereld is van iedereen', voelde een ieder zich welkom en werd de toon gezet. Margreth Graas verwelkomde iedereen en Ester Krom de dirigente presenteerde de nummers en begeleidde ons er doorheen.

Margreth Graas vertolkte het gospelnummer 'O Happy day' en er volgden enige mooie ballads. Er waren rock en roll dansparen op het podium tijdens enkele swingende evergreens in dat genre en Gerard Kaptein verraste menigeen als André Hazes met 'Bloed, zweet en tranen'. Er volgde een ABBA Medley en Rob Dekker zong als lead zanger het nummer 'Let me entertain you' van Robby Williams, waarbij het publiek enthousiast mee klapte en zong.

lees verder op blz. 24

Vakantietijd



Misschien mag ik iets vertellen over mijn eigen vakantiebeleving? Ik ben altijd nogal avontuurlijk van aard. Ik houd ervan om nieuwe dingen te ontdekken en ik ben erg geïnteresseerd in mensen van andere culturen. Ik ga liever niet mee met georganiseerde reizen. Ik wil graag dingen zelf ontdekken

Gedurende de afgelopen jaren kwam ik heel regelmatig in Suriname, een land waarvan ik sinds mijn 18e jaar veel van ben gaan houden. Helaas ben ik de afgelopen drie jaar vanwege 'corona' niet in de gelegenheid geweest om dit prachtige land te bezoeken. Wat mij altijd aangetrokken heeft en wat mij ook nu nog aantrekt is de enorme



verscheidenheid aan culturen en talen die het relatief kleine land rijk is. Ik genoot er altijd van de vriendelijkheid en de gastvrijheid van de mensen. Ik heb mij daar altijd

bij iedereen welkom gevoeld. De laatste drie jaren ben ik naar Suriname gegaan om daar te gaan werken als pastor. Vanuit het bisdom Paramaribo werd mij alle ruimte geboden om dit te gaan doen en ik heb daar tijdens mijn vakanties heel plezierig en fijn gewerkt. Het is prachtig om vakantie en werk met elkaar te kunnen combineren, zeker, als je daar de ruimte voor krijgt en als je gewoon voelt dat je daar welkom bent.

Van januari tot en met maart 2017 heb ik een sabbatsperiode van drie maanden mogen houden in Paramaribo. Naast rust, werk, bezinning, gebed en studie (onder meer Surinaamse taal, geschiedenis en cultuur) heb ik ook gewoon praktisch meegewerkt in een pastoresteam. Ik mocht iedere zondag voor gaan in drie van de grote kerken van Paramaribo.



In 2018 was ik tijdens mijn vakantie één maand in Paramaribo. Ik kreeg een prachtige auto, een Honda automaat in bruikleen en ik mocht mij in het hec-



tische verkeer van Paramaribo (wel links houden svp!) storten. Ook nu ging het weerom een combinatie van ontspanning, rust, gebed en werk in Paramaribo.

In 2019 heb ik ruim een maand gewerkt in de stad Nieuw Nickerie, ongeveer 230 kilometer west van Paramaribo, in Wageningen (Suriname), in Waldeck

en in Paradijs. Het district Nickerie is een totaal ander gebied. Wat mij daar het meeste aansprak waren de enorme hartelijkheid en gastvrijheid van de mensen en de mengeling van talen die daar worden gesproken. Dat zijn: natuurlijk Nederlands (de officiële taal) en Engels, hindoestaans, in-

heemse taal (indiaans zeiden we vroeger) en een Engelse volkstaal ('began') die je echt moet leren, omdat er geen Engelsman is die deze taal verstaat.... Je kunt het wel snel leren... Ik heb wel gesprekken met mensen meegemaakt die in één keer deze verschillende talen door elkaar spraken...

Ik ben heel dankbaar voor het vertrouwen dat de bisschop van Paramaribo, de mensen in de parochies en natuurlijk vooral ook mijn Surinaamse collega's in mij hebben gesteld!

Onthaasting, ontspanning is voor iedereen belangrijk. Voor mijzelf geldt dat ik mij in vakantieperiodes op een andere manier tot God kan richten dan anders. Even geen haastig gedoe en even geen 'dingen die onmiddellijk moeten'. Ik hoop dat de vakantietijd voor iedereen vooral een tijd van ontspanning mag zijn en dat er ook tijd en ruimte is voor gebed en bezinning.

Vakantietijd is voor mij nodig om, met Gods hulp, mij de andere maanden van het jaar hier in Nederland zo goed mogelijk te kunnen blijven inzetten voor de taak die mij is en zal worden toevertrouwd!

Ik wens u een mooie vakantietijd toe! Gods zegen!

Igno Osterhaus, pastor

MIVA-collecte 2022

Medische zorg voor de meest kwetsbaren in Tanzania

Dit jaar vindt in het weekend van 27 en 28 augustus de MIVA-collecte plaats in de kerken. Via de parochies wil MIVA graag aandacht vragen voor het bereikbaar maken van medische zorg in Tanzania.

Outreach-missies

Het ziekenhuis van pionier Geoffrey biedt zorg aan mensen in een groot gebied in het westen van Tanzania. Bijna honderdduizend mensen verspreid over 24 dorpen zijn van de gezondheidszorg die het ziekenhuis biedt afhankelijk. Het ziekenhuis doet aan zogeheten 'outreach'-missies: doktoren en verpleegkundigen reizen af naar de omliggende dorpen en vertellen mensen over hoe ze ziektes kunnen voorkomen. Daarnaast moeten patiënten soms met spoed naar het grotere ziekenhuis in Mwanza, omdat het ziekenhuis in Sumve geen intensive care heeft.

Bijgestaan door God

Vervoer is onmisbaar voor het ziekenhuis van Sumve, zowel voor preventie als voor noodgevallen. "Door onze samenwerking met het ziekenhuis in Mwanza kunnen we steeds meer diensten aanbieden," zegt Geoffrey. "Het voelt erg goed dat we mensen uit de gemeenschap steeds beter kunnen helpen. We worden bijgestaan door God."

Op www.miva.nl leest u meer over het project van Geoffrey.

Wilt u het project van Geoffrey nu al steunen?

Scan dan de QR-code en doneer. Hartelijk dank!

Doneer met uw mobiel

Scan de QR-code met de camera van uw mobiel en doneer via Tikkie.



Heilige van de maand

Vitus van Lucania, martelaar; een van de 14 noodhelpers

Naam:	Gui, Veith (jongens).
Betekenis van de naam:	De welwillende.
Iconografie:	Als jongen in een Romeinse toga met een palmtak.
Patroon van:	Winschoten. Acrobaten, acteurs, apothekers, bedelaars, dansers, doofstommen, doven, druivenplukkers, goochelaars, herbergiers, jongeren, komieken, kreupelen, lammen, toneelspelers en wijnbouwers.
Aangeropen tegen:	Bedplassen, bezetenheid, blindheid, doofheid, epilepsie, hondsdolheid, onvruchtbaarheid, oogziekten, stuipen, sint-vitusdans (een zenuwziekte bij kinderen) en andere zenuwziekten en bij zaaien en oogsten.

Eind 2004 ontstond in Winschoten beroering over het stadswapen. Het college van burgemeester en wethouders wilde het vernieuwen. Winschoten moest een belangrijke rol spelen in de wereld en daar paste dat ouderwetse stadswapen niet in. Dat mannetje in het wapen stond, moest verdwijnen. Winschotenaren reageerde furieus. Daarverklaren dat men alleen het logo wilden logie te blijven - 'updaten'.

Volgens de legende werd Vitus, omouders waren welgesteld en besteedwas overtuigd christen. Ze bracht Vibij. Maar zijn ouders kwamen erachwelijk. Hij probeerde zijn zoon tot Toen discussiëren en dreigen niets prefect.

De prefect probeerde de zevenjavadaderlijk gesprek te bewegen het weigerde. Toen bleven slechts marde jongen ongenadig onder hanen kwelden. Vitus bleef er laconiek beulen totaal uitgeput. In de hoop mocht hij naar huis.

In het holst van de nacht vluchtte hij van Italië. Daar verrichtte hij allerlei vrijdde bezetenen van boze geesten. door een adelaar bezorgd.

Vitus' roem als wonderdokter verspreidde keizer Diocletianus (284-305) aan epilepeinde raad riep de keizer de hulp van Vitustianus' zoon. Zodra de keizer erachter kwam dat Ook de keizer probeerde Vitus over te halen weer normaal aan de goden te offeren. Toen Vitus weigerde, liet de keizer hem aan een ketting vastleggen. Daarop werd Vitus in een vat kokende olie gegooid, maar daar stapte hij uit zonder ook maar één blaar. De keizer was ten einde raad. Morgen gooien we hem voor de leeuwen!

Verzot op een verzetje stroomden de mensen naar het Colosseum. De leeuwen waren in topconditie: al een week lang hadden ze niets te eten gehad. Hun gebrul was door het hele amfitheater te horen. Vitus stapte rustig en bedaard de arena binnen. Het publiek begon te gillen en te schreeuwen: Laat de leeuwen los! De beesten sprongen brullend en grommend op Vitus af, maar zodra ze hem naderden, werden zij



streeks 397 geboren op Sicilië. Zijn den de opvoeding uit. Zijn kinderjuf tus de liefde van Jezus Christus ter. Zijn vader vond het afschuandere gedachten te brengen. hielp, gaf vader hem aan bij de

rige jongen in een indringend, christendom op te geven. Vitus telingen over. De beulen namen den. Hoe ze hem ook pijnigden onder. Na twee dagen waren de dat Vitus zijn lesje geleerd had,

naar Lucania op het vaste land wonderen: hij genas blinden en beZijn voedsel werd hem dagelijks

zich tot in Rome. Nu leed de zoon van sie. De artsen stonden machteloos. Ten in. Dankzij Gods genade genas hij DiocleVitus christen was, liet hij hem bij zich roepen.

Heilige van de maand

rustig en vlijden zich aan zijn voeten. Het publiek was teleurgesteld: daarvoor waren zij niet gekomen. Om de gemoederen tot bedaren te brengen beloofde de keizer dat Vitus de volgende dag in het openbaar op de pijnbank gelegd zou worden.

Ook daar kwam een grote menigte op af. Maar de voorstelling viel letterlijk in het water. Net toen de beulen wilden beginnen, brak een geweldig onweer los. Door een bliksemschicht werd het marteltuig aan stukken geslagen. Er restte de keizer nog slechts één mogelijkheid: onthoofden. En zo verloor de zevenjarige Vitus op 15 juni 304 het leven.

In 836 kwamen relikwieën van Vitus naar de abdij van Corvey, tussen Hannover en Kassel. Door schenkingen behoorden Winschoten en omgeving tot het gebied van die benedictijnenabdij. Vanwege de banden tussen Corvey en Winschoten belandde de legendarische, derde-eeuwse kind-martelaar in Groningen.

Tot halverwege de negentiende eeuw sierde overigens een monnik het stadswapen. Bij een bezoek aan Corvey ontdekte de burgemeester van Winschoten dat de patroonheilige verkeerd werd voorgesteld. In 1853 werd de benedictijnenmonnik vervagen door een jongeling in Romeinse toga met een palmtak in de hand, als teken van zijn martelaarschap.

Feestdag: 15 juni

Lourdesreis 2022

De Lourdesgroep Heiloo is weer actief geworden. We mogen en kunnen weer naar Lourdes. Wij hebben voor u een vliegreis gepland van 17 t/m 22 september 2022 en vliegen vanaf Maastricht. Het vertrekpunt van de reis is de Willibrorduskerk aan de Westerweg Heiloo.

Vandaar reizen we met een touringcar naar Maastricht. Zoals u inmiddels wel weet is deze reis voor iedereen mogelijk: ziek of gezond, oud of jong. Ook als u slecht ter been bent, zorgen wij voor een oplossing.

Deze reis wordt georganiseerd voor alle parochies van de 'Bron van Levend Water'.

Als u wilt, komen wij graag bij u langs om u te informeren.

Kijkt u ook eens op onze website:

www.lourdesgroepheiloo.nl

Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Als u wilt, kunt u zich tot eind juli bij de onderstaande personen aanmelden:

Irma van Loon tel. 0725336056

Jan IJpelaan tel. 0725334828

Hannie Wessel tel.0725333913



Familieberichten

Locatie Heiloo

Dopeling:

Gioia Melet,

dochter van Dennis Melet en Francesca Nonnis,

Wij bidden dat zij zich thuis mag voelen in onze parochie en dat onze dopeling mag opgroeien in geloof.

Overleden:

Ans (Anna Theresia) Kroon-Leek * 04-01-1927 † 20-05-2022

Johan (Johannes Nicolaas Maria) Ligthart * 19-08-1950 † 08-06-2022

Voor de familie en nabestaanden bidden wij om kracht en troost.

Wij wensen hen sterkte toe bij dit verlies.



Locatie Akersloot

Overledenen:

Jaap (Jacobus Nicolaas) Kerssens *15-03-1941 † 19-05-2022

Fons (Alfons Conrad Maria) Kok *16-09-1934 † 11-06-2022

Voor de familie en nabestaanden bidden wij om kracht en troost.

Wij wensen hen sterkte toe bij dit verlies.



Locatie De Egmond

Dopeling:

Alessandra June Anne Randall

dochter van Matthew Randall en Simone Hopman – Randall

Wij bidden dat zij zich thuis mag voelen in haar parochie in Londen en dat onze dopeling mag opgroeien in geloof.

Overledenen:

Riet (Maria Clara Anna) Groot – Polle * 02-03-1941 † 09-05-2022

Nico (Nicolaas Simon) Limmen * 04-04-1964 † 15-05-2022

Joke (Johanna Agathe Maria) de Waard - Kortmann * 19-02-1946 † 17-05-2022

Arnold (Arnoldus Gerardus Maria) Dekker * 18 juni 1956 † 16 juni 2022

Voor de familie en nabestaanden bidden wij om kracht en troost.

Wij wensen hen sterkte toe bij dit verlies.



Eerste Communie

Zondag 22 mei vond in Limmen de Eerste Communieviering plaats met 29 (!) communicantjes uit de parochies H. Cornelius en Bron van Levend Water.

Wekenlang hebben de communicantjes hier, samen met hun ouders in avondbijeenkomsten met de communiewerkgroep en (voor het eerst) pastor Mike, naar toe gewerkt.

Om 9:30 begonnen we met de groepsfoto in de tuin achter de pastorie. Daarna ging de groep terug naar de pastorie om hun doopkaars op te halen, en een dubbele rij te formeren om achter Pastor Mike en Deken Franklin op de klanken van "Welkom, wees welkom" de kerk in te gaan.

De doopkaarsen werden aangestoken met licht van de Paaskaars, waarna de communicantjes op de trappen gingen staan, zodat zij voorgesteld konden worden met het "Met z'n allen hier in koor" lied. Daarna konden zij allemaal weer gaan zitten bij hun ouders. Bij belangrijke punten werden enkele van hen door pastor Mike voren geroepen om een vooraf geoefende tekst voor te dragen, of deel te nemen aan de ceremonie, zoals het dekken van de tafel

De communicantjes gingen naar voren om samen met het gezin voor het eerst ter communie te gaan, uit handen van Deken Franklin. Ter afsluiting gingen de kinderen weer in dubbele rij achter pastor Mike en Deken Franklin door het middenpad naar achteren. Als laatste konden zij, naar Limmen's gebruik, hun naam op de Paaskaars zetten en op de foto met het gezin in de tuin. Het was prachtig weer, en een mooie viering. En we hebben deze bijzondere periode met de kinderen afgerond met een mooie viering op 26 juni. We hebben genoten van de 29 kinderen die dit jaar hun eerste communie deden en wensen jullie een fijne vakantie.

Werkgroep Eerste Communie



Op zondag 22 mei vond in de H. Cornelius kerk de Eerste Heilige Communieviering plaats. Communicantjes uit onze parochie Bron van Levend Water sloten hierbij aan.

De Communicantjes zijn:

Floor, Pien, Stef, Fenna, Sep, Jorus, Nina, Gerben, Casper, Charlotte, Annechien, Jasper, Rhesa, Lucan, Anouk, Rein, Jan, Ryan, Lorynn, Brian, Nick, Fien, Luuk, Twan, Simon, Lenn, Lucie, Huub

Wij feliciteren hen van harte!

voor elk wat wils voor elk

Een luchtig slot

In de zomer zijn er nog 4 zondagavonden met poëzie en muziek in de sfeervolle Slotkapel te Egmond aan den Hoef.
Wij laten ons dit jaar inspireren door de dichtregel van Vasalis:

“Als daar muziek voor is....”

De data zijn:

17 juli, Lies Sluis tekst, Horst Hausen fluit.

31 juli, Edward Kooiman tekst, Favonius ensemble muziek.

14 augustus, Muziekgroep Achterom, tekst en muziek.

28 augustus, Fernanda Martino tekst en zang, Albert Westendorp piano.

Aanvang 20 u. Kapel open 19.30. Toegang gratis



Wandelen met Franciscus

De Franciscaanse Beweging bestaat sinds 1962 en is een vereniging voor mensen met interesse in het gedachtengoed en de spiritualiteit van Franciscus en Clara van Assisi. We proberen hun waarden op een laagdrempelige manier toegankelijk te houden in onze maatschappij. Een van de midde-len hiertoe is het organiseren van Franciscaanse Wandelingen door heel het land.

Op zondag 14 augustus organiseert de Franciscaanse Beweging een spirituele wandeling rond Heiloo van ongeveer 13 km. Het thema op deze dag is 'de ware vreugde'. We vertrekken vanuit de H. Willibrordus kerk en we wandelen door het groen in en om Heiloo waarbij de historische lijnen nog opvallend zichtbaar zijn. Ook komen we langs Heiligdom OLV ter Nood.

Programma:

10:00 uur: viering,
na de viering inloop met koffie en thee in het Willibrordus huis.

11:30 uur: vertrek, na een korte inleiding over het thema,
- we pauzeren onderweg bij een horecagelegenheid,
- consumpties zijn voor eigen rekening.

Rond 15:30 uur terugkomst en een gezamenlijk afsluitend moment.

Weet u van harte welkom, we hopen dat u, dat jij ook komt.

Verdere informatie

Datum: 14 augustus

Tijd: 10:00 - rond 15:30 uur

Vertrekpunt: H. Willibrorduskerk, Westerweg 267, 1852AG Heiloo

Kosten: 5,00 euro (FB-leden 3,50 euro)

Aanmelden: via shop.franciscaansebeweging.nl of ter plaatse.



wat wils voor elk wat wils



Rond de waterput seizoen 2022-2023

Op het moment van schrijven staan we aan de vooravond van het laatste programma-onderdeel van dit seizoen: de wandeling door de Bijlmer langs bijzondere plekken van geloof en samenleven. Daarmee wordt het seizoen 2021-2022 afgesloten. Maar voor het komend halfjaar staan al weer heel wat bijeenkomsten op stapel. Op dit moment worden de definitieve afspraken gemaakt en kopij voor het programmaboekje aangeleverd. Eind augustus hopen we het boekje uit te brengen. Wellicht kan het ook weer gepresenteerd worden op de Abdijmarkt. In ieder geval zal het begin september te vinden zijn in alle kerken van de regio.

Commissie 'rond de waterput'

Vakantietijd Willibrorduskerk

Net als voorgaande jaren zal een deel van onze medewerkers/sters in de maanden juli/augustus een paar weken vrij zijn. Het parochie-secretariaat/kantoor zal in deze maanden zoveel mogelijk geopend zijn.

Elke werkdag van 09.00 uur tot 12.00 uur stellen wij u in de gelegenheid om binnen te lopen voor een praatje, een kop koffie, een

kaarsje aan te steken of wat dan ook.

Wanneer het kantoor toch (onverwachts) een dagje gesloten is, kunt u altijd bellen en het antwoordapparaat inspreken (072-533 09 06). U wordt dan zo spoedig mogelijk terug gebeld.

Dit jaar zullen we misschien 'normaal' vakantie kunnen vieren, zonder coronaperikelen en wij wensen een ieder die plannen heeft om met vakantie te gaan, een hele fijne tijd.

Astrid Wiebering-Vlaar



Egmond aan den Hoef, mei 2022

Voor alle bijdragen, goede wensen en blijken van belangstelling bij mijn 25-jarig priester jubileum, langs deze weg mijn Hartelijke Dank!

Pastor drs.
N. Mantje
Alkmaar

Actie Kerkbalans 2022

Als u dit blad leest dan is het alweer juli 2022. Wat is er een hoop gebeurd de afgelopen tijd. Het vertrek van pastor Paul Bindels uit de parochie Bron van Levend Water, het definitieve afscheid van pastor Helsloot, onlangs het afscheid van een koorlid van de Brug en niet te vergeten alle andere personen van wie we afscheid hebben moeten nemen.

En toch elke keer weer wordt het na de winter lente, na de lente zomer, na de zomer herfst en na de herfst wordt het weer winter. De cirkel van het leven.

En elk jaar weer wordt, landelijk, de actie Kerkbalans gehouden, zoals in vorig Parochieblad geschreven houdt het mij het hele jaar bezig. Een tussentijdse blik op de inkomsten doet mij beseffen dat deze, ten opzichte van voorgaand jaar, achterblijven.

Het baart ons zorgen, gezien alle kosten die we hebben, die alleen maar meer oplopen en u zult begrijpen dat onze zorg terecht is. Als ik denk aan de energieprijzen die we moeten betalen en hoe die er volgend jaar uitzien als we een nieuwe overeenkomst moeten aangaan, dan zal dat ons niet vrolijk stemmen. Maar we willen toch met zijn allen een verwarmde kerk hebben. Achter de schermen wordt hard nagedacht hoe we de energiekosten naar beneden kunnen bij stellen. Mocht u zich door dit stukje geroepen voelen om met ons mee te denken dan bent u van harte uitgenodigd.

Bij deze wil ik de actie Kerkbalans 2022 extra benadrukken. Uw bijdrage kunt u nog steeds overmaken. Dit kunt u doen via het centrale nummer:

NL57 RABO 0120 5009 65 tnv RK Parochie Bron van Levend Water of naar het nummer van uw eigen locatie. Deze nummers vindt u achter in het parochieblad.

Tegenwoordig kunt u naar het centrale nummer overmaken omdat het boekhoudprogramma, tezamen met het ledenprogramma, elke overboeking koppelt aan een parochiaan. Zo zal een bijdrage van een parochiaan uit Akersloot de kostendrager Akersloot meekrijgen. Voor mij is dit supermakkelijk, het bespaart me een hoop tijd en een hoop zoek.

Actie Kerkbalans, nog steeds van harte aanbevolen.

En waarom uw bijdragen zo belangrijk zijn geeft onderstaand schrijven mooi weer:

***Een plek om tot jezelf te komen
of juist anderen te ontmoeten.
Waar je een luisterend oor vindt
en stilte om te bezinnen.
Een plek om te vieren en te geloven.
Waar je bemoedigt en geïnspireerd raakt.
Waar mensen voor je bidden
en klaar staan met praktische steun,
of je nu lid bent of niet.
Waar we samen een gemeenschap
zijn en geven aan anderen.
Dankzij uw bijdrage kan de kerk voortbestaan***

Astrid Wiebering - Vlaar



Gift of overeenkomst voor 5 jaar?

Als u structureel een bijdrage overmaakt naar een van de kerken van Bron van Levend Water dan kan een periodieke overeenkomst voor u misschien gunstig zijn qua belastingaftrek. Hoe een en ander in zijn werk gaat, kunt u altijd navragen in het kantoor van de Willibrorduskerk in Heiloo.



Sinds een paar jaar is het eenvoudiger geworden om een gift aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) te doen die, binnen daarvoor geldende regels, fiscaal volledig aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting. Normale giften zijn aftrekbaar boven 1 procent van het verzamelinkomen. Die drempel geldt niet voor een periodieke gift. Een periodieke gift kan via een overeenkomst tussen de gever en de ANBI worden geregeld.

Een gift is een periodieke gift als:

- de gift is vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst;
- de gift wordt jaarlijks overgemaakt naar de ANBI die in de overeenkomst wordt genoemd;
- de gift jaarlijks even groot is;
- de gift wordt minimaal 5 jaar achter elkaar overgemaakt; de ANBI levert geen tegenprestatie voor de gift.

De periodieke gift eindigt op de einddatum van de overeenkomst (minimaal na 5 jaar) of bij het overlijden van de gever en/of eventueel bij zijn of haar partner.

ANBI-status

De Protestantse Kerk in Nederland, de Rooms Katholieke Kerk, diaconieën en parochies hebben een ANBI-status waardoor giften aftrekbaar zijn.

De periodieke gift kan worden ingezet als een effectief instrument voor het verhogen van de inkomsten van de plaatselijke parochie. Dat geldt voor de inkomsten uit Kerkbalans, maar ook voor eventuele specifieke projecten.

Fiscaal voordeel

Het fiscale voordeel is afhankelijk van de hoogte van de gift en het inkomen van de gever en zijn of haar partner. Uiteraard levert het de parochie pas voordeel op wanneer de gever het fiscale voordeel geheel ten goede laat komen aan de parochie. Nu de kosten voor een notaris kunnen worden voorkomen, levert elke euro die meer gegeven wordt een direct voordeel op. In de praktijk zal het vanaf een bijdrage vanaf circa € 150,00 per jaar de moeite lonen.

Voor meer vragen kunt u altijd even kantoor binnen wandelen, hier kan een papieren versie voor u uitgedraaid worden.

Hartelijke groet, Astrid Wiebering-Vlaar



Heeft u al naar die prachtig beschilderde stenen gekeken? Op de begraafplaats naast de Willibrorduskerk liggen sinds kort prachtige stenen die op het graf van een geliefde gelegd kunnen worden.



Ziekentriduüm

Ziekentriduüm stopt na 90 jaar

Met pijn in het hart liet het comité ziekentriduüm onlangs weten dat is besloten te stoppen met het organiseren van het jaarlijkse triduüm. Het aantal deelnemers is sterk teruggelopen, evenals het aantal vrijwilligers. Er wordt teruggekeken op 90 mooie en waardevolle jaren.

Namens alle deelnemers, pastores en parochianen een woord van grote dank aan allen die dit evenement al die 90 jaar gedragen hebben!
Hieronder kunt u lezen over de geschiedenis van het Ziekentriduüm.

Een traditie verdwijnt....

In 1925 werd in Bloemendaal het eerste ziekentriduüm gehouden, spoedig gevolgd door ziekentriduüms in het gehele land. Al snel kwam de gedachte op om zo'n triduüm ook in Heiloo te houden. Hiervoor was bijzonder geschikt het bedevaartsoord Onze Lieve Vrouw ter Nood, dat sedert 1905 een hernieuwde bloei doormaakte. Er wordt in 1929 een Comité gevormd onder leiding van Pastoor Van Meeuwen (de bouwpastoor van de huidige kerk). Het bestond niet alleen uit, zoals gebruikelijk, notabelen, maar er zaten ook leden in die zorgden voor de praktische zaken. Vanaf het begin draaide de organisatie op vrijwilligers uit de parochie.



Bijschrift foto:

Gedurende de eerste decennia werd gratis verpleeghulp verleend door het verplegend personeel van het Elizabeth-Ziekenhuis, zowel door religieuze als door niet-religieuze verpleegsters. De nonnen zagen dit ook als een soort 'vakantie'. Geheel rechts de heer P. Kuijper, jarenlang secretaris van het comité; achter hem de heer Beentjes, naast deze de heer Van der Velden. Detail: ook toen werd er al getrakteerd op aardbeien! Foto uit ca 1955.

De eerste jaren stelt de (Rooms Katholieke) middenstand gratis benodigde levensmiddelen beschikbaar en het Elisabeth-ziekenhuis stelt belangeloos zusters en verpleegsters voor de drie dagen ter beschikking. Vier herbergen aan de Kapellaan zeggen om niet hun medewerking toe voor het bereiden van maaltijden en het gebruik van glas- en vaatwerk. Zo wordt van Dinsdag 6 tot en met Donderdag 8 Augustus 1929 het eerste triduüm gehouden in de Grote Kapel. De officiële naam was nog "zieken-bedevaarten". Het is een hele organisatie. De banken moeten uit de Grote Kapel worden verwijderd, tijdelijk droog, worden opgeslagen; na elke dag moet de kapel worden schoongemaakt, en na de derde dag weer helemaal worden gereinigd en heringericht. Vele vrijwilligers hebben daar jarenlang belangeloos heel wat werk verzet, werk dat vaak niet werd gezien. Een hele organisatie is ook altijd geweest het halen en brengen der zieken. Met name in de beginperiode, toen de auto nog een luxe was, was het een hele toer om voldoende vrijwilligers met auto's te vinden om iedere zieke op tijd op Kapel te krijgen.

Het eerste triduüm was zo'n groot succes, dat er in verschillende parochies in de omgeving parochiële comités werden gevormd, die propaganda maakten voor deelname en die ook per parochie de organisatie voor werving en administratie der zieken verzorgden. Het Heilooër Comité coördineerde alles en had ook de feitelijke leiding bij de organisatie van de drie dagen op Kapel. Het gevolg was, dat al het volgend jaar

Ziekentriduüm

twee triduüms moesten worden gehouden wegens de grote belangstelling. Het is nu duidelijk bedoeld voor zieken, die niet meer naar de kerk kunnen komen; om misbruik te voorkomen is toestemming van de pastoor van de parochie nodig om toegelaten te worden. Ook de volgende jaren, tot en met 1937, worden er steeds twee triduüms gehouden. Het Comité schaft enthousiast materialen aan, onder meer ledikanten, ligstoelen. Er moet wel op de financiën gelet worden, het moet voor de zieken betaalbaar blijven. De Heilooër (en ook Alkmaarse) (R.K.) middenstand wordt om bijdragen in natura gevraagd, en Heilooër agrariërs leveren gratis melk. Belangrijk is, dat de buurtschap Kapel in 1935 wordt aangesloten op de waterleiding, zodat het water niet meer uit de Runxputte (met de hand!) hoeft te worden opgepompt. Het jaar daarop, het is crisis, wordt niet meer aan de middenstand om een bijdrage in natura gevraagd. Desondanks kunnen de twee triduüms ook dan gehouden worden. Helaas kan er tot verdriet van het Comité, met ingang van 1938 slechts één triduüm gehouden worden: door de toename van de "gewone" bedevaarten is het niet meer mogelijk de Grote Kapel twee weken hiervoor buiten gebruik te houden. Daarbij komt, dat de bijdrage van het Elisabeth ziekenhuis steeds moeilijker wordt; ondanks alles blijft het triduüm in 1938 en 1939 een succes. Het Comité denkt erover om een magazijn te bouwen voor de opslag van het materiaal, welk magazijn dan tevens kan worden gebruikt voor logies tijdens het triduüm; immers ook de Bisschop, Mgr. Huibers, die de devotie tot Onze Lieve Vrouw ter Nood zeer ter harte gaat, propageert in zijn bisdom de ziekenbedevaarten. Echter, de oorlog legt alles stil.

Tijdens de oorlog was het organiseren van een ziekenbedevaart natuurlijk niet mogelijk. En hoewel de Bisschop er kort na de oorlog reeds op aandrong om het ziekentriduüm zo spoedig mogelijk weer te organiseren, bleek dat pas in 1950 mogelijk. De meeste leden van het vooroorlogse Comité waren overleden, uit Heiloo vertrokken of al wat oud, zodat er feitelijk een geheel nieuw Comité moest worden gevormd. Dat lukte zonder problemen en de organisatie en het stramen waren grotendeels dezelfde als voorheen. Het Comité schreef alle pastoors en dekens van de dekenaten Alkmaar, Beverwijk en Schagen aan: in elke parochie was een contactpersoon en elke parochie zorgde zelf voor de werving van de zieken en voor het vervoer naar Kapel. De kosten voor de drie dagen bedroegen f 7,50. En ook het Elisabeth Ziekenhuis verleent weer hand- en spandiensten: het stelde zusters en leken-verplegers beschikbaar en een vrachtwagen met wagentjes, spreien, linnengoed en dergelijke materialen. Ook kon er weer een beroep



gedaan worden op de Heilooër mannelijke en vrouwelijke vrijwilligers: de banken weer uit en in de kapel, brancards moesten worden gereed en een schare dames verzorgde des morgens en des middags de catering. De indeling van de drie dagen was ook weer hetzelfde als voorheen. Nieuw was dat de diensten werden opgeluisterd door enkele dames van het dameskoor "Nieuw Leven" onder leiding van zijn dirigent, P. Groot, die later ook als organist optrad. Na het sluitingslof van de derde dag werd de zieken de Pauselijke Zegen gegeven en kregen zij een flesje Runxputtewater mee. 85 zieken bezochten dit eerste triduüm na de oorlog, onder wie zelfs, zo vermeldt het verslag, een niet-Katholieke dame, die er veel troost en geestelijk genot heeft gevonden.

Bijschrift foto:

In 1967 was het een fraaien dag: bij mooi weer werden de zieken na de eucharistieviering naar buiten vóór de kapel gebracht, alwaar de maaltijd en de verdere plechtigheden plaatsvonden.

Lees verder op bladzijde 20

Ziekentriduüm

In 1953 plaatst het Noord Hollands Dagblad een artikel over het triduüm. Dit geeft een nieuwe impuls en de volgende jaren komen er zo'n 130 zieken. Drie jaar later wordt pastoor Rutten pastoor van de Willibrorduskerk en dus automatisch voorzitter van het Comité. Hij vindt dat de parochies het triduüm aan hun zieken moeten aanbieden, zodat zij er niet voor behoeven te betalen en de andere pastoors in de regio krijgt hij hierin mee. Als hij de extra collecte in de kerk aankondigt als 3000 parochianen, we hebben er ruim 5000, door elkaar genomen tien cent offeren is voor onze parochie alles oké. - de collecte brengt f 400,= op.

Nieuw materiaal werd er aangeschaft, waardoor een lening moest worden aangegaan, maar na afloop kon het Comité met veel voldoening terugzien op het perfecte verloop, de gepaste en billijke beloning voor hun werk. Er waren ook nieuwe hulptroepen ingeschakeld: de plaatselijke EHBO assisteerde de verpleegsters, de Zusters Juliaantjes verzorgden gezangen tijdens de Mis, en Broeders van de Stichting zongen bij verschillende oefeningen. De zieken, 130 in getal, kregen dit maal naast het gebruikelijke flesje water uit de Runxputte ook een flesje met gewijde wijn symbool van kracht, sterkte en genezing.

Vanwege de vaste collecte kon het Comité in 1960 naast alle zieken ook alle thuiszittende bejaarden uitnodigen om deel te nemen; enkele jaren later waren alle bejaarden welkom. Met ingang van 1966 werd de aanvangstijd vastgesteld op 9.30 uur, dat was voorheen steeds 9.00 uur (16.00-16.30 uur vertrek). Zo verlopen twee decennia lang de triduüms volgens dit schema. Een enkele maal moet er een extra beroep op vrijwilligers worden gedaan als het aantal te klein dreigt te worden en ook de verdwijning van de cafés aan de Kapellaan baart zorgen.

In 1992 beraadt het Comité zich op de toekomst. Hoe kunnen de pastoors van het dekenaat er meer bij betrokken worden. Men had zich reeds beperkt tot alleen het dekenaat Alkmaar in verband met het maximum aantal deelnemers en het werd steeds moeilijker om voor drie dagen een geestelijk leider te vinden. In 1994 bestaat het Comité 65 jaar; vanwege dat jubileum gaat Bisschop Bomers voor in de Eucharistieviering op de eerste dag. Maar, als teken des tijds, de verzakelijking: het Elisabeth Ziekenhuis bestaat al lang niet meer; het klooster van de Juliaantjes wordt niet meer als zodanig gebruikt en de hulp der zusters node gemist; de gehele horeca aan de Kapellaan is verdwenen. Aan de deelnemers moet nu f 10,= voor drie dagen worden gevraagd.

In 2003 beraadt het Comité zich op de toekomst. Het blijkt echter een beproefd recept en het wordt ongewijzigd gehandhaafd. Wel is feitelijk het triduüm niet meer beperkt tot een strikt religieus gebeuren. Veel zieken en ouderen komen om met elkaar te zingen, te bidden en na te denken, maar ook om gezellig bij te praten en even uit de sfeer van alledag te zijn. Sommigen komen drie dagen, andere een of twee dagen. De laatste jaren is er dan ook de tweede en/of derde dag 's middags een niet religieus evenement.



Bijschrift foto:

Een overzicht van de kapel tijdens het triduüm in 2007. De laatste jaren zijn steeds minder bedden nodig.

Ziekentriduüm

Het wordt wel moeilijker de continuïteit te handhaven: het is moeilijk nieuwe contactpersonen in de parochies te vinden als de oude ermee stoppen en ook de clerus uit het dekenaat betoont weinig belangstelling, dit terwijl pastoor Helsloot het triduüm altijd enthousiast heeft gepropageerd en er ook altijd een grote bijdrage aan heeft geleverd. Ondanks de ongunst van de tijdgeest is het Comité er steeds in geslaagd, om het triduüm altijd te laten plaatsvinden - zeer tot genoegen en inspiratie van degenen die eraan deelnamen. In 2020 evenwel was het vanwege corona niet mogelijk het triduüm te houden en ook het jaar daarop mocht het triduüm daarom niet doorgaan.

Wanneer het Comité de draad nu weer oppakt, blijkt èn het aantal deelnemers gering èn het aantal vrijwilligers ook geslonken. Een triduüm is dan niet meer verantwoord mogelijk. En ook het triduüm beperken tot één dag is geen optie, mede gelet op het vele werk dat daar desondanks nog voor nodig is. Het Comité heeft dan ook node het besluit moeten nemen het ziekentriduüm te Heiloo te beëindigen. Het Comité, de vele vrijwilligers, de betrokken geestelijkheid, de instellingen en alle anderen, die jarenlang belangeloos hun medewerking hebben verleend, hebben vele zieken en ouderen mooie en inspirerende dagen bezorgd. Zij kunnen met voldoening op hun arbeid terugzien en verdienen hiervoor dank.

Niemand had in 2019 bij het 80e ziekentriduüm kunnen vermoeden, dat dit het laatste zou zijn.

W.A.

En daar was dan toch nog zondag 29 mei 2022 hét Walking dinner in Akersloot

Er hadden zich liefst 9 koks/kokkinnen aangemeld. En daardoor konden 39 gasten uit eten in ons mooie dorp Akersloot. De weergoden waren ons goed gezind. Er waren ook gasten van buitenaf aanwezig en mensen die hier pas waren komen wonen. Dan is dit natuurlijk een prachtige gelegenheid om elkaar 'op een andere manier' beter te leren kennen.

Toen de gasten om 17.00 uur hun € 15,00 hadden betaald en ik hun had verteld dat deze centjes naar het goede doel van Mama Jane en Burkina Faso zou gaan, hadden ze per koppel zelf een set van 3 enveloppe uitgekozen en mochten toen de eerste bij mij openmaken om te kunnen zien aan welke eettafel hun 'uiteten' avontuur zou gaan beginnen. Als ze daar hun voorgerecht op hadden kon daar aan tafel de tweede envelop open gemaakt worden om na een bepaalde tijd te mogen vertrekken naar een ander adres voor het hoofdgerecht. En zo ook wandelend of op de fiets naar het nagerecht, uit envelop 3.

We hebben veel leuke en positieve reacties gekregen. Ook kon men hun verhaal/foto's mailen naar WalkingDinner@kpnmail.com (als u nog iets wilt delen of weten of suggesties heeft, u kunt ons alsnog mailen). Judith & Cor Berkhout (koks vanaf het eerste begin) helpen me nu vol overgave en zijn enorm enthousiast. Waar ik ze heel dankbaar voor ben! Mede hierdoor is ook dit jaar ons Walking Dinner weer zo'n succes geworden. Vol trots en met een knipoog mogen we ons daarom wel hét 'Walking Dinner team' noemen! Er is een geweldig bedrag van € 575,00 opgehaald voor het goede doel. En dit was wat er vorig weekend in het Witte Blaasje stond:

KOKS en GASTEN jullie hebben samen WALKING DINNER '22 op de kaart gezet
DANK JULLIE WEL !!

Annelies Swart (MOV-HALE)

P.S. Graag tot in 2023 !

Synodebijeenkomst parochies Bron

Op dinsdagavond 29 maart kwam een aantal parochianen van Bron van Levend Water en Cornelius bijeen op uitnodiging van deken Franklin Brigitha, pastor Mike Nagtegaal en Astrid Wittebrood. Zij bogen zich in deze 'Synodebijeenkomst' over een aantal vragen. Deze vragen zijn uiteindelijk afkomstig van Paus Franciscus, die hiermee wereldwijd wil onderzoeken wat er leeft onder de gelovigen.

Het woord 'synode' komt van het Griekse 'synodos', dat 'samen op weg gaan' betekent. Met betrekking tot de Kerk is een synode een vergadering van de paus en de bisschoppen over zaken die betrekking hebben op de hele kerk wereldwijd.

De antwoorden uit parochies en regio's worden gebundeld tot één verslag per bisdom. Bisdommen voegen antwoorden samen tot één verslag voor een heel continent en de vijf continentale verslagen worden tenslotte behandeld in de bisschoppensynode die in 2023 in Rome zal plaatsvinden.

Hieronder kunt u een samenvatting lezen van de resultaten van de bijeenkomst van 29 maart. Het verslag is gemaakt door pastor Mike Nagtegaal.

Het verslag hieronder is een samenvattende weergave van de uitkomsten die ik uit de verschillende groepen heb binnengekregen.

Sfeer

De sfeer van de avond was opmerkelijk positief. Wat het leuk maakte is dat er best veel mensen waren die elkaar nog niet kenden. De sfeer werd omschreven als los en inspirerend. Men was meedenkend en men luisterde echt naar elkaar. Er werd samengewerkt en respectvol gecommuniceerd. Ik had persoonlijk de indruk dat dit vooral kwam doordat de mensen uit de verschillende kerken de wijze waarop de besproken thema's ervaren worden bij elkaar herkenden.

Centrale vraag: samen onderweg

Welke ervaring in jouw lokale kerk komt naar voren als je nadenkt over 'samen onderweg zijn'?

De ervaringen die naar boven komen bij 'samen onderweg zijn' lijken de lokale kerken in onze parochie te overstijgen. Bij 'samen onderweg' wordt vooral gedacht aan het gemeenschap zijn, aan het samen vieren, zingen en vrijwilligerswerk doen vanuit de kerk en dat door de generaties heen waardoor je als het ware samen opgroeit. Ook kwam ter sprake dat, gezien het belang van gemeenschap zijn, kleinere parochies de gemeenschapszin en hechtheid kan bevorderen. Ik zou daarbij willen opmerken dat er dan wel moet worden gewaakt voor een 'zich naar binnenkeren' van de gemeenschap. In de vieringen komt het gevoel van 'samen onderweg' zijn boven als er wordt aangesloten bij wat er in de mensen leeft.

Welke vreugde heb je hieraan beleefd?

De vreugde die men beleefde is weer sterk verbonden met de gemeenschapszin, maar vooral aan de 'actieve' kant daarvan: samen projecten (zoals de Communiegroep) draaien, iets voor elkaar en de omgeving betekenen, het volgen van het zelfde jaarthema en daarin groeien, het organiseren van en voorgaan in avondwaken en de koffie na de viering. Ook bijzondere en themavieringen lijken een bron van vreugde te zijn, zoals de Paas en Kerstmusicals met de school.

Welke moeilijkheden en obstakels heb je hieraan beleefd?

Wat betreft de moeilijkheden en obstakels lijken de ervaringen meer specifiek op de lokale kerk betrekking te hebben. Zo wordt vooral vanuit Heiloo het gemis van een vaste pastor als obstakel ervaren: het leidt tot onzekerheid en twijfel aan de eigen betrokkenheid. Een vaste pastor wordt ervaren als fundamenteel voor een levende kerkgemeenschap. Een meer algemeen probleem betreft het opzetten en de continuering van activiteiten. Door de mobiliteit van mensen speelt het leven zich meer in en rond het dorp af. Dit lijkt betrokkenheid van mensen te bemoeilijken. Ook is het moeilijk om scholen (basisonderwijs) betrokken te houden. Vanuit iemand met veel ervaring in verschillende koren werd naar voren gebracht dat koren bepalend lijken

voor de sfeer. Als dat goed gaat is er niets aan de hand, maar het kan zijn dat de regelgeving dat lastig maakt: dan schuurt het tussen de pastor en het koor.

Tot slot wil als moeilijkheid genoemd worden de zorgen om de toekomst. Men vraagt zich af: hoe kunnen we als gemeenschap iets blijven betekenen? Tot slot is er het thema van kerksluitingen. Egmond aan Zee ging naar Egmond aan den Hoef. Er gingen maar heel weinig mensen mee, dus de gemeenschap ging eigenlijk verloren. En nu leeft er de angst: hoe lang nog voor deze kerk sluit? Een eigen gebouw, hoe bescheiden ook, blijkt fundamenteel voor de plaatselijke gemeenschap.

Welke wonden zijn naar boven gekomen?

Betreffende de wonden die naar boven zijn gekomen zijn die niet alleen lokale kerk, maar ook parochie overstijgend. Deze hebben vooral betrekking op het lokale beleid van het bisdom en de grotere structuur van de wereldkerk. Wat betreft dat laatste wordt er anti-homo gedrag door de Kerk ervaren. Dat doet mensen erg veel pijn. Ook wordt de positie van de vrouw en de rol die zij in de kerk mag bekleden ervaren als discriminerend en beledigend. Ook het celibaat wordt als obstakel ervaren voor het beschikbaar zijn van (goede) pastores. Een zeer gevoelig punt is de relatie van de lokale kerken met het bisdom. Dit wordt als zeer problematisch ervaren. In plaats van dat het bisdom wordt ervaren als "samen met ons onderweg" wordt zij ervaren als pijnpunt, obstakel en zelfs vijand. De gedeelde ervaring is dat zij lokale initiatieven tegenwerkt, zij niet flexibel is en veel te weinig vrijheid geeft. Het contact zelf wordt ook als zeer problematisch ervaren: onmenselijk zelfs. De behoefte lijkt te zijn dat het bisdom niet tegen maar vóór de lokale kerk is en haar ondersteunt in plaats van tegenwerkt.

Welke inzichten heeft het opgeleverd?

Hier zal ik enkele inzichten opnemen die men in de aangeleverde verslagen heeft opgenomen. Wat betreft de lokale kerken lijkt het sluiten van het kerkgebouw én de verwachting dat men zich zomaar bij een andere kerk aansluit averechts te werken: vooral ouderen gaan niet naar een andere kerk: zij zijn minder mobiel, willen dat liever ook niet, en er zijn niet genoeg vrijwilligers om de oude populatie (die het merendeel vormt) te vervoeren. Kortom: geen gebouw, geen gemeenschap. Niet de regio (of overkoepelende parochie) maar de lokale gemeenschap wordt als de eigen kerk ervaren. Een ander inzicht is dat men om gemotiveerd en actief te blijven minder naar de kerkleiding wil kijken en meer naar het spirituele innerlijk.



Lees verder
op bladzijde 24

Synodebijeenkomst

Kernthema: liturgie

Hoe inspireren liturgische vieringen ons?

Wat direct opvalt is dat de eucharistie vrijwel niet genoemd wordt. Wat mensen inspireert lijkt vooral de preek te zijn, die wordt verreweg het meest genoemd. Daarna komen de afwisseling tussen gezangen en stilte, het voor elkaar bidden en de onthaastende werking van het ritme, de regelmaat en de herhaling. Opvallend en denk ik belangrijk is dat met name de jongere deelnemers aangeven dat de lezingen moeilijk te volgen zijn, met name door het verouderd taalgebruik (wat mijns inziens niet vreemd is daar de vertaling uit ons lectionarium zeer gedateerd is). De preek wordt door hen ervaren als een moment waarop de lezingen worden uitgelegd. Ook anderen geven aan dat de preek het moment is waarop geloof en leven op elkaar worden betrokken. Vieringen waarin je een keer “niets opneemt” komen ook voor, dan zijn ze vooral goed als een uurtje rust in het hectische bestaan.

Hoe helpen gebed en liturgische vieringen ons om Gods nabijheid te ervaren?

Ook hier geven de meeste deelnemers aan dat de stiltes, de muziek en de preek helpen om Gods nabijheid te ervaren. Ook hier wordt de gemeenschapszin genoemd. Opvallend is dat de eucharistie wel als centraal wordt gezien, maar niet noodzakelijk. Andersoortige vieringen dan de eucharistie worden door de meest deelnemers als net zo inspirerend ervaren en door sommige zelfs als een grote aanwinst. Interessant is dat een van de deelnemers wat dit betreft verwees naar de catechese. Hij is afkomstig uit Amsterdam en verbleef 10 jaar in het buitenland. Daar heeft hij naar eigen zeggen een gedegen catechese gekregen over de betekenis van de eucharistie en dat heeft zijn vruchten afgeworpen.

Hoe helpen ze ons te groeien als gemeenschap van gelovigen?

Vieringen komen de gemeenschap vooral ten goede wanneer mensen zich betrokken voelen. Dit komt onder meer naar voren in bijzondere vieringen. Als voorbeeld werden vieringen met een bepaald thema genoemd, of de jaarlijkse viering met het Jambokoor. Ook het gevoel van ‘thuiskomen’, het samen beleven door verschillende generaties heen werden in dit verband genoemd.

Mike Nagtegaal, pastor

Vervolg van blz. 7

Aquarius zingt classics

Als uitsmijter schalde ‘Leef’ van Hazes junior door de kerk.

Het was vooral een gezellig samen zijn voor alle leeftijden en dat bleek ook na afloop waarbij onder het genot van een glaasje even werd nagepraat terwijl de band nog enige nummers van het eigen repertoire ten gehore bracht.

Terwijl ik dit op papier zet, is de werkgroep 50 jaar Jacobuskerk al druk bezig met wederom het versieren van de kerk. Nu met allerlei foto’s en attributen van en uit de afgelopen 50 jaar dat deze mooie ‘schelpkerk Jacobus’ een warm onderdak biedt aan menig parochiaan en vele anderen die zich er thuis voelen. In het volgende exemplaar van het parochieblad houdt u dus nog een terugblik tegoe.

Ineke van der Eng-Kuijs

Parochienieuws Egmond

We hebben nu alle feestdagen in de kerk voorlopig even gehad. Pinksteren is het laatste hoogfeest van de katholieke kerk. En niet geheel toevallig, want vanaf deze gebeurtenis moesten de apostelen toen en wij mensen nu zelf aan de slag. Dit kwam op deze eerste Pinksterdag duidelijk naar voren. Want op de vroege morgen belde pastor Nico af vanwege ziekte en kon dus niet voorgaan. Of het door de Heilige Geest kwam is de grote vraag, maar er is op het allerlaatste moment toch nog een oplossing gevonden. Weliswaar werd de eucharistieviering een woord, gebed en communieviering, maar ja zoals het spreekwoord zegt; "Nood breekt wetten." We staan ook voor het vakantieseizoen, dus de eerste tijd zal er niet al te veel te melden zijn.

Naast de kerkelijke hoogtijdagen Pasen, Hemelvaart en Pinksteren hebben we ook in de parochiekerk nog het zilveren priesterjubileum van pastor Mantje gevierd. Op dinsdag 24 mei vierde pastor Nico het in "t Putje" en een dag later in klein gezelschap in het steunpunt van Egmond Binnen. Op 29 mei in de kerk in Egmond aan den Hoef. Omdat het maar kort van tevoren bekend was hoe het allemaal gevierd zou worden, moest er in korte tijd nog veel geregeld worden. En doordat er al twee jubileumbijeenkomsten waren geweest, was het moeilijk in te schatten hoeveel er besteld moest worden aan koffie, gebak, een drankje en een hapje. Maar door de fantastische inzet van veel vrijwilligers is dat allemaal goed gekomen. Ik kan niet anders zeggen: "Heel veel hulde aan hen en natuurlijk namens pastor Nico, locatieraad en parochie heel hartelijk dank voor jullie inzet. De kerk was prachtig versierd met enorm mooie bloemstukken, maar dat weten we dat kunnen we aan de dames van de bloemengroep met een gerust hart toevertrouwen. Ook hiervoor hartelijke dank, grote klasse!!! Ik denk dat pastor Mantje met een goed gevoel kan terug kijken op een mooie en bijzondere dag. Op 12 juni ging pater Tristan Perez weer voor en wel voor voorlopig de laatste keer. Hij deed het keurig en al moest je wel goed luisteren i.v.m. Nederlandse uitspraak met een Spaans accent, zijn overweging was prachtig. Op de dag van de H. drie eenheid legde hij het mysterie fantastisch uit. Ook was men na afloop in de gelegenheid om zijn

preek op papier mee te nemen.

Zoals u middels de Kerk-Krant al heeft vernomen en er zal ook in dit parochieblad de nodige aandacht aan worden geschonken, kan de parochie Bron van Levend water vanaf 1 juli beschikken over een emeritus priester. Wij mogen ons hiermee gelukkig prijzen en hopen op een goed samenwerking. Hiermee is er toch weer wat meer ruimte ontstaan bij het invullen van het liturgisch rooster. Pastor Osterhaus van harte welkom in de parochie.

Mijn bijdrage aan het parochieblad van vorige keer sloot ik af met het feit dat ik de sleutels van de kerk in Egmond aan Zee had ingeleverd. Maar raad eens..... Ik heb ze weer terug. De koper van de kerk vroeg mij of ik nog even sleuteladres wilde zijn i.v.m. het ophalen van eventuele roerende zaken. Als het goed is komen de sleutels al snel van pas en worden donderdag 16 juni de banken uit de kerk opgehaald. Wat zal het leeg en vreemd zijn. Als banken konden praten, hadden we aan één parochieblad niet genoeg gehad.

Rest mij nog eenieder een hele fijne vakantie toe te wensen.

Kees Kager



Delen op de vierkante meter

Met de stijgende prijzen en omhooggaande lasten komen steeds meer mensen met lagere inkomens in de knel. Vaste budgetten zijn niet meer toereikend. Daarbij komen ca. 1,5 miljoen mensen ook nog eens net niet in aanmerking voor de eenmalige energietoeslag: de werkende armen, de lage middeninkomens. Dan gaat men zoeken en rare keuzes maken.

De drempel van de voedselbank is soms te hoog om daar binnen te kunnen stappen en bovendien mag je maandelijks niet te veel overhouden om er gebruik van te kunnen maken. Om deze mensen net even de week door te kunnen helpen willen wij als Caritas het delen van boekenkastjes een eigen invulling gaan geven.

Na inbreng bij en overleg met de enthousiaste parochiecoördinator zullen er in het Stiltecentrum van de Willibrorduskerk diverse grote manden worden neergezet waar levensmiddelen gedeeld kunnen worden. Met tweeledig doel: om

- a) mensen te helpen die elk dubbeltje soms twee keer om moeten keren
- b) verspilling tegen te gaan, anderen te kunnen helpen en iets sociaals in je eigen omgeving te kunnen betekenen.

Ingebrachte artikelen kunnen heel breed zijn: van pasta, rijst en broodbeleg tot wasmiddelen, maandverband en andere hygiënische benodigdheden. Gekozen is voor het Stiltecentrum omdat men dan enige anonimiteit heeft bij het neerleggen/weghalen. Dagelijks geopend 09u – 12u.

De manden zijn inmiddels gevuld en we hopen dat mensen die het nodig hebben van de actie gaan horen. Uw mond-tot-mond reclame kan daarbij verder helpen! Wij hopen zeer dat deze actie voor langduriger hulp een positieve bijdrage kan leveren en zich mag verheugen op uw onverdeelde aandacht. Bij voorbaat zeer bedankt voor uw inbreng!

Namens de CWH
Theo van Diepen



Adressen

Parochie Bron van Levend Water

Postadres: Westeweg 267
1852 AG Heiloo
Telefoon: 072-533 09 06

✉ info@rk-bronvanlevendwater.nl
Website: www.rk-bronvanlevendwater.nl

Financiële Administratie:

Mevrouw Astrid Wiebering-Vlaar
Telefoon: 072-533 09 06
✉ financieel@rk-bronvanlevendwater.nl

Dagelijks Bestuur:

De heer Martien den Blanken voorzitter
vacant secretaris
De heer Karel Hennekens penningmeester

Voor uw kerkbijdrage en andere giften:

H. Willibrordus: NL46 RABO 0327 0640 21
tnv RK Par. Bron van Levend Water, inz. Par. Heiloo
NL20 INGB 0000 6815 70

tnv RK Par Bron van levend Water, inz. Loc Willibrordus
H. Jacobus Major: NL07 RABO 0300 9542 63
tnv RK Par. Bron van Levend Water, inz. Akersloot

H. Adelbertus: NL88 RABO 0315 7004 91
tnv RK Par. Bron van Levend Water, inz. RK Egmond

H. M.M. Alacoque: NL41 RABO 0315 7479 94
RK Par. Bron van Levend Water, inz. RK Egmond

O.L.V. Ontv.: NL87 RABO 0315 7041 95
tnv RK Par. Bron van Levend Water, inz. RK Egmond

Parochie coördinatoren:

Mevrouw Marieke Hoetjes-Eijkel
Telefoon: 072-533 09 06
✉ willibrorduskerk@rk-bronvanlevendwater.nl

Mevrouw Astrid Wittebrood-Schouten
Telefoon: 072-506 13 64 / 072 533 09 06
✉ coordinator@rk-bronvanlevendwater.nl

Begraafplaatsen BvLW:

Willibrordushof, Heiloo:
✉ willibrordushof@rk-bronvanlevendwater.nl

Sint Jacobushof, de Overtuin, Akersloot:
✉ jacobusmajor@rk-bronvanlevendwater.nl

Rinnegom, Egmond Binnen:
✉ rinnegom@rk-bronvanlevendwater.nl

De Karmel, Egmond aan den Hoef:
✉ dekarmel@rk-bronvanlevendwater.nl

Caritas Bron van Levend Water/Cornelius:

T. van Diepen, secretaris
Telefoon: 072-533 74 08
✉ secr.swvcaritas@gmail.com

Locatie H. Willibrordus

Adres:
Westerweg 267
1852 AG Heiloo
Telefoon: 072-533 09 06



Secretariaat:

Openingstijden: ma t/m vr 9.00 tot 12.00 uur
✉ willibrorduskerk@rk-bronvanlevendwater.nl
maandag speciaal voor kerkhofbeheer
✉ willibrordushof@rk-bronvanlevendwater.nl
vrijdag speciaal voor opgeven intenties
✉ misintenties@rk-bronvanlevendwater.nl

Locatie H. Jacobus Major

Adres:
Kerklaan 37
1921 BK Akersloot
Telefoon: 0251-31 22 28



Secretariaat:

Openingstijden: vr 9.00 tot 11.00 uur
✉ jacobusmajor@rk-bronvanlevendwater.nl

Locatie H. Margaretha Maria Alacoque

Adres:
Herenweg 188-190
1934 BD Egmond
aan den Hoef
Telefoon: 072-506 13 64



Secretariaat:

Openingstijden: do 9.00 tot 12.00 uur
✉ rkegmond@rk-bronvanlevendwater.nl

Pastores

Administrator: Franklin Brigitha, pr.
Priesterassistent: Igno Osterhaus, pr.
Priesterassistent: Nico Mantje, pr.
Priesterassistent: Tristan Perez, pr.
Diaken: Mike Nagtegaal

Centraal rekeningnr:
NL 57 RABO 0120 5009 65
tnv RK Parochie Bron van Levend Water

Bron van Levend Water

De waterlelie

*Ik heb de witte waterlelie lief,
daar die zo blank is en zo stil haar kroon
uitplooit in 't licht.*

*Rijzend uit donkerkoelen vijvergrond,
heeft zij het licht gevonden en ontsloot
toen blij het gouden hart.*

*Nu rust zij peinzend op het watervlak
en wenst niet meer...*

*Frederik van Eeden
In: Enkele verzen, 1898*

