

Bron van Levend Water



Parochieblad van de RK Parochie Bron van Levend Water
Heiloo, Akersloot en De Egmond
6e jaargang nummer 1



COLOFON

De volgende Bron van Levend Water

verschijnt op **31 oktober 2022**

Kopij, bestaande uit maximaal 500 woorden.

kunt u uiterlijk **5 oktober 2022**

inleveren bij de lokale redacties.

bij voorkeur als **Word document met zo min mogelijk opmaak en foto's van goede kwaliteit (geen Whatsapp) apart meesturen** per email:

Locatie H. Willibrordus:

willibrorduskerk@rk-bronvanlevendwater.nl

Locatie H. Jacobus Major:

jacobusmajor@rk-bronvanlevendwater.nl

Locatie H. M.M. Alacoque:

drieluik@rk-bronvanlevendwater.nl

De redactie behoudt zich het recht voor om, daar waar nodig, wijzigingen aan te brengen in de aangeleverde artikelen. Indien de inhoud hierdoor wordt gewijzigd, wordt vóór plaatsing contact opgenomen met de schrijver.

Dit parochieblad is ook te vinden op de website van Bron van Levend Water: rk-bronvanlevendwater.nl
Indien u geen parochieblad meer wilt ontvangen kunt u dit doorgeven aan het secretariaat van uw locatie. Adressen vindt u achter in dit blad.

Bij de voorkant:

Door je te ont-doen
van al je moeten,
ont-moet je jezelf

alles wat je voedt dat groeit
dat geldt voor dromen en voor
zorgen
wie goed doet, wie goed ontmoet,
leef vandaag en wacht niet tot
morgen

Bij de achterkant:

De foto is genomen in Frankrijk
bij het Lac du Der.
Het meer is een favoriete tussen-
stop geworden voor trekkende
kraanvogels.
Het was mijn eerste ontmoeting
met deze vogels.
Een super ervaring, hun geluid is
met niets te vergelijken,
hun gracieuze manier van lopen,
vliegen en landen blijft boeien.
Steeds meer kraanvogels ont-
moeten elkaar op de oevers
en op de talrijke eilandjes van dit
meer.

Foto voor- en achterkant
Astrid Wiebering - Vlaar



Parochie Bron van Levend Water

p/a Westerweg 267

1852 AG Heiloo

Telefoon: 072-533 09 06

Mail: info@rk-bronvanlevendwater.nl

Website: www.rk-bronvanlevendwater.nl

Jaarthema: Ontmoeten

September 2022; het eerste van de drie “nieuwe jaren” is begonnen. Het heeft me altijd wat verward moet ik bekennen: het niet synchroon lopen van het kalenderjaar en het school (of academisch) jaar. Toen ik katholiek werd kwam er nog een derde jaar bij: het kerkelijk jaar. Dit begint op de eerste zondag van de Advent. Bij een nieuw schooljaar hoort een nieuw jaarthema. Deze keer hebben we gekozen voor ‘ontmoeten’. Vrijwel iedere dag ontmoeten we mensen, hoe vluchtig ook. Maar we willen dit jaar iets dieper gaan, nadenken over wat er gebeurt als we elkaar écht zien, spreken, verrijken, juist in onze andersheid.

In de Bijbel staan veel verhalen over ongewone ontmoetingen. Abraham ontmoet God in drie mannen die bij hem op bezoek komen, Mozes ontmoet God in de brandende braamstruik en Elia in een zachte bries. In het evangelie ontmoeten de leerlingen Jezus na zijn kruisiging als ze op weg zijn naar Emmaüs in een vreemde-ling die het brood breekt, en ga zo maar door.

Heel treffend wordt het koffiedrinken na de viering (waarin we elkaar dus ontmoeten) ook wel het ‘achtste sacrament’ genoemd. Maar als we de boodschap van de Bijbel serieus nemen en inderdaad in elkaar God ontmoeten, dan is dat zo gek nog niet. Natuurlijk betekent dat niet dat we geroepen zijn om ons naar binnen te keren, in tegendeel! Een kerk die alleen naar binnen kijkt is geen echte kerk. De opdracht ligt buiten de kerkmuren, in het omvormen van het dagelijks leven. Het getuigen van Gods liefde en zijn aanbod tot verlossing in woord en daad.

Ik hoop dat de ontmoetingen die wij komende maanden zullen hebben, iets van God in de wereld aanwezig mogen stellen en dat onze vieringen en studiemomenten daaraan mogen bijdragen.



Mike Nagtegaal, diaken

Onderstaand gedicht heeft pastor Bill van Schie in 2002 ingelijst en opgehangen in de Ontmoetingsruimte van het Willibrordushuis

ONTMOETEN

Het is een wonder-gebeuren
wanneer mensen elkaar ontmoeten.
Ze gaan binnen bij elkaar
en voelen zich thuis als bij zichzelf.

Ze onthalen elkaar als vrienden
en dát is heel wat.

Kijk, denken ze,
ik werd verwacht...
dat kun je aan duizend dingen
voelen en zien.

Het is er glashelder eerlijk
en zonovergoten goed.
Geestrijk is de drank van het gesprek.
De eenvoud smaakt als volkorenbrood
en ze drinken begrip
uit kroezen vol attentie.
Hartelijkheid bloeit in elk gebaar.
Men is gewoon echt gelukkig bij elkaar.

Wanneer ze afscheid nemen
verlaten ze elkaar wel,
maar laten elkaar niet alleen.

Het is een wonder,
als mensen elkaar
écht ontmoeten.

Pastoraal woord

Lieve mensen,

Wanneer het septembernummer van het parochieblad verschijnt, zit voor de meesten van ons de vakantie er alweer op. Ik hoop dat deze periode een tijd is geweest van welverdiende rust en van ontspanning. Het is toch heerlijk om de dagelijkse beslommeringen even te laten voor wat ze zijn. Velen van ons zijn naar het buitenland gegaan. Anderen hebben hun vakantietijd doorgebracht binnen de landsgrenzen en ook binnen de eigen omgeving.

Zelf ben ik nog niet op vakantie geweest. Ik heb de vakantie even uitgesteld naar de maanden januari en februari 2023. Ik hoop dan de vakantieperiodes van 2022 en 2023 aan elkaar te kunnen koppelen. Dit zou voor mij de mogelijkheid bieden om mee te mogen werken met collega's van mij in Suriname. Helaas heeft 'corona' de afgelopen tijd roet in het eten gegooid. De laatste tijd die ik in Suriname mocht door brengen is inmiddels alweer drie jaar geleden. De jaren ervoor heb ik met heel veel genoeg mogen werken in dit land. Ik heb heel veel mogen leren van de mensen daar. Nog even uitstel dus! Ik zie er natuurlijk wel naar uit!

Met goede moed heb ik aan het begin van deze maand mogen beginnen met de nieuwe uitdaging die ik van de bisschop heb ontvangen. Ik ben nu bezig met vooral een fase van kennismaking met heel veel mensen in Egmond, Heiloo, Akersloot (parochie Bron van Levend Water) en Limmen (parochie H. Cornelius).

We weten dat er in september weer een nieuw activiteitenjaar voor de deur staat. Het jaar 2022/2023 kan voor ons allen een heel mooi en nieuw jaar gaan worden, met al zijn uitdagingen! Ik hoop dat ook het komende jaar een jaar zal zijn waarin wij ons kunnen en mogen inzetten voor onze kerken. Hierbij denk ik op de eerste plaats aan de vele vrijwilligers die zich de afgelopen tijd op een fantastische manier hebben ingezet voor onze kerken. Mensen hebben met hart en ziel voor 'hun kerk' gewerkt. Ik meen ook namens mijn collega's te mogen spreken als ik mede namens hen, mijn grote dank uitspreek. Bij deze doe ik dit heel graag. Alle vrijwilligers en beroepskrachten bedank ik hierbij van harte!

Laten wij de goede God vragen dat het komende werkjaar voor ons allemaal een heel goed jaar zal gaan worden, voor parochianen, vrijwilligers en beroepskrachten. Laten we Hem vragen dat wij als mensen die heel nauw betrokken zijn bij onze kerken, deze betrokkenheid ook mogen blijven voelen. Wij vragen de goede God ook, dat wij mogen blijven groeien in ons geloof en dat de heilige Geest ons allen mag blijven inspireren. Laten wij in ons gebed hier ook om vragen.

Ik wens u heel veel zegen voor het nieuwe werkjaar!

Misschien mag ik een korte tekst uit de prachtige psalm 92 (1-5) met u delen. Deze is gekozen uit de Groot Nieuws Bijbel. Ik denk dat de inhoud ervan voor zich spreekt...

Groot zijn uw daden, Heer

- 1) Een psalm. Een lied voor de sabbat.
- 2) Heer, allerhoogste God, het is goed u hulde te brengen, voor U e zingen.
- 3) In de ochtend en in de avond, onder het spelen op de harp, bij het getokkel op de lier.
- 4) Het is goed om te verkondigen hoe liefdevol, hoe trouw u bent.
- 5) Want wat u doet maakt mij blij, ik juich om wat u tot stand brengt.

Igno Osterhaus, pastor.



Een eigen plek

Lieve mensen,

De laatste anderhalve maand heb ik met heel veel belangstelling mogen ervaren hoe langzamerhand het appartement in de pastorie van Egmond aan de Hoef zijn vorm begint te krijgen. Door heel veel vrijwilligers en beroepskrachten is de laatste tijd keihard gewerkt. Het begon met het afstomen en afkrabben van maar liefst zes lagen behang. Het is een enorme monsterklus geweest om al het behang los te krijgen. In veel gevallen zijn hele stukken muur afgebrokkeld. Ook zijn op enkele plaatsen gipsplaten tegen de muur bevestigd. Het is half augustus als ik dit schrijf en als alles volgens plan verloopt, dan kunnen deze week de stukadoors aan de gang gaan. Zij zullen ook alle muren van een mooie kleur voorzien.

Ook het schilderwerk zal dan voltooid kunnen worden.

Een andere grote klus was het verwijderen van vloerbedekkingen en het uit de vloer verwijderen van spijkers. Een verheugend feit is dat komende week een geheel nieuw keukenblok met vier pitten, met koel- en vrieskast en met oven geplaatst zal worden.

Ik ben heel erg blij dat dat zoveel mensen zoveel inspanningen hebben geleverd om mij aan een goede en vooral ook heel mooie woonruimte te helpen. Langs deze weg bedank ik al degenen die hier tot nu toe aan hebben meegewerkt en aan hen die hun medewerking nog zullen gaan verlenen. En het is heel wat dat nog gedaan zal gaan worden.

Op 25 augustus zal iemand van een vloerbedrijf alle vloerruimtes op gaan meten. Dan zal ook advies worden uitgebracht over de soort vloerbedekking die kan worden besteld. Waarschijnlijk dient eerst geluiddempend materiaal te worden aangebracht, voordat de vloerbedekking zelf gelegd zal worden.

De verwachting is dat ik medio september in de pastorie zal kunnen gaan wonen. Daar zie ik heel verlangend naar uit. Het gaat een prachtig mooi appartement worden en ik zal er met heel veel plezier in gaan wonen.

Ik vind het fijn dat ik binnen onze parochie Bron van Levend Water en nabij de Corneliusparochie kan gaan wonen en werken!

Igno Osterhaus, pastor



Liturgisch Rooster

Datum	H. Willibrordus Heiloo Zondag 10.00	H. Jacobus Major Akersloot Zondag 10.00	H.M.M. Alacoque Egmond Zaterdag 19.00 of Zondag 10.00	H. Cornelius Limmen Zaterdag 19.00 en Zondag 10.00
Zaterdag 10 sept. 24 ^e zondag d.h.j				Eucharistie I. Osterhaus orgel/samenzang
Zondag 11 sept. 24 ^e zondag d.h.j	Eucharistie N.Mantje D+H koor	Eucharistie R. Hoogenboom Herenkoor	W&C viering PH. Kint Soli Deo Gloria	W&C viering K.Kint Caeciliakoor
Zaterdag 17 sept. 25 ^e zondag d.h.j			Eucharistie N. Mantje Hoeverture	W&C-viering M. Nagtegaal
Zondag 18 sept. 25 ^e zondag d.h.j	Eucharistie I. Osterhaus De Brug	Oecum. viering Parochianen		W&C viering M. Nagtegaal
Zaterdag 24 sept. 26 ^e zondag d.h.j				Gezinsviering M. Nagtegaal
zondag 25 sept. 26 ^e zondag d.h.j	W&C viering Parochianen Herenkoor	Startviering Parochianen Alle koren	Eucharistie I. Osterhaus Soli Deo Gloria	Med. viering J. Olling
Zaterdag 1 okt. 27 ^e zondag d.h.j			W&C viering M. Nagtegaal Hoeverture	Med. viering J. Olling
Zondag 2 okt. 27 ^e zondag d.h.j	Eucharistie R. Hoogenboom Dameskoor	Eucharistie N. Mantje Aquarius		W&C viering M. Nagtegaal
Zaterdag 8 okt. 28 ^e zondag d.h.j				Med. viering J. Olling
Zondag 9 okt. 28 ^e zondag d.h.j	Eucharistie I. Osterhaus Herenkoor	W&C viering Parochianen Herenkoor	Eucharistie N. Mantje Soli Deo Gloria	W&C viering M.Nagtegaal
Zaterdag 15 okt. 29 ^e zondag d.h.j			Eucharistie N. Mantje Hoeverture	Med. viering J. Olling
Zondag 16 okt. 29 ^e zondag d.h.j	Eucharistie N. Mantje De Brug	Eucharistie I. Osterhaus	Oec. viering OKK	W&C viering
Zaterdag 22 okt. 30 ^e zondag d.h.j				Med. viering B. Leurink
Zondag 23 okt. 30 ^e zondag d.h.j.	10.30 Bedevaart parochie Bron van Levend Water naar O.L.V. ter Nood N. Mantje, I. Osterhaus, M. Nagtegaal Soli Deo Gloria			W&C viering B. Leurink

Liturgisch Rooster

Datum	H. Willibrordus Heiloo	H. Jacobus Major Akersloot	H.M.M. Alacoque Egmond Zaterdag 19.00 of Zondag 10.00	H. Cornelius Limmen Zaterdag 19.00 en Zondag 10.00
Zaterdag 29 okt. 31 ^e zondag d.h.j.				Med. viering K. Kint
Zondag 30 okt. 31 ^e zondag d.h.j.	Eucharistie I. Osterhaus El Shaddai	Familieviering Parochianen	Eucharistie N. Mantje Soli Deo Gloria	W&C viering M. Nagtegaal

Vieringen door de week

H. Willibrordus Heiloo	Steunpunt Egmond Binnen	H.M.M. Alacoque Egmond aan den Hoef
Eucharistieviering dinsdag 09.30 uur	Eucharistieviering woensdag 09.30 uur	Rozenkransgebed vrijdag 09.00 uur
Rozenkransgebed vrijdag 09.30 uur		Eucharistieviering vrijdag 09.30 uur

Vieringen door de week in de Willibrorduskerk

Vanaf 1 augustus is er in de Moeder Godskapel in de Willibrorduskerk, iedere dinsdagochtend om 9.30 uur een Eucharistieviering, waarin pastor Igno Osterhaus voorgeat. Aansluitend kunt u genieten van een gezamenlijk kopje koffie of thee. De viering van woensdagochtend komt hiermee te vervallen.

Op vrijdagochtend is er om 9.30 uur rozenkransgebed in de Moeder Godskapel. Ook dan kunt u aansluitend elkaar ontmoeten bij een kopje koffie of thee.

Vieringen in Overkerck

In overleg met de geestelijke verzorgster en de activiteitenbegeleidster van Zorgcentrum Overkerck, zal pastor Igno Osterhaus daar eens in de maand voorgeaan in een Eucharistieviering.

De viering zal gehouden worden in het restaurant op iedere tweede donderdag van de maand, om 10.30 uur, te beginnen op donderdag 8 september.

Vrijwilligers van de Willibrorduskerk zullen de altaarbenodigdheden klaarzetten en ook zo nodig mensen vanaf hun kamer begeleiden naar de zaal.

De viering duurt ongeveer een half uur en aansluitend is er gelegenheid om gezamenlijk koffie te drinken.

Ontmoetingen

Ontmoeten kan ontmoeting worden

Wanneer we over ontmoeten spreken, bijvoorbeeld: "Ik heb iemand ontmoet" dan heb je hem gezien met je ogen, maar vooral ook met iemand gesproken, geluisterd, ervaringen uitgewisseld.

Het maakt je dikwijls blij dat luisterend oor. Je merkt dat je ertoe doet, gezien wordt.

Dat is wat het ontmoetingspastoraat hier in de geloofsgemeenschap Willibrordus al vele jaren doet. Er zijn voor de mens. Iemand met veel verdriet, ziek, jong of oud.

Je luistert naar iemand, maar zelf krijg je ook iets voor terug. Dat is wat dit werk zo mooi en boeiend maakt. Wanneer je iemand ontmoet wordt je een blik gegund. Je mag meedelen in de vreugde, in de zorgen of het verdriet.

Dus heeft u behoefte aan een stukje extra aandacht, een luisterend oor of een gezellige praatje, neem dan gerust contact op met het ontmoetingspastoraat door:

- Te bellen naar de administratie van de Willibrorduskerk tussen 9-12 uur op 533 0906, of
- Bij de kerk langs te komen tussen bovengenoemde tijden, of
- Een e-mail te sturen naar willibrorduskerk@rk-bronvanlevendwater.nl

Het ontmoetingspastoraat neemt dan z.s.m. contact met u op om langs te komen.

We zijn Christine Meerman, Tiny Dijkstra, Diny Hoedjes en Rozelle Franse.

We kijken uit naar de ontmoeting.



Huisbezoek

Lieve mensen,

Sinds 1 juli ben ik aangesteld als priester-assistent in Egmond, Heiloo en Akersloot (parochie Bron van Levend Water) en in Limmen (Corneliusparochie).

Aan hen die dit willen, kan ik een persoonlijk bezoekje brengen. Dit kan zijn thuis, of in een van de verzorgingshuizen, of misschien ook wel eens in het ziekenhuis, of verpleeghuis.

Soms is er ook sprake van bezoeken die geen uitstel behoeven, bijvoorbeeld wanneer het gaat om een ziekenzalving, of ook wel om een ziekenzegening. Dan probeer ik zoveel mogelijk bereikbaar te zijn.

Mijn telefoonnummer 06 17 858 026.

Igno Osterhaus, pastor.

Ontmoeten

In deze tijd van Facebook en Netflixen
Instagram, vlogs, gamen en appen
handen wapperen en niet niksen
Niks om over op te scheppen

Snelheid is het toverwoord
Doe nog even de 'Groeten'
Hoort zegt 't voort!
We willen elkaar weer ontmoeten!

Contact maken na de Corona tijd
Heerlijk kletsen met jong en oud
Een leuke jongen, een leuke meid
Maar net waarvan je houdt

Dan hoor je een nachtegaal weer zingen
Dan ben je er voor elkaar!
Een dansje wagen, lekker even swingen!
U weet wel, de gevoelige snaar

In 't oor wat liefs vertellen
Desnoods, op handen en voeten
Geen ge'app', niets te bellen
(Maar) Blijf elkaar ontmoeten!

Adrie en George Liefing

Ontmoetingen

Ontmoetingen op het kerkhof

Op de Willibrordushof in Heiloo zijn er heel veel dierbaren begraven, in het verleden en kortgeleden. Heel veel tranen zijn er gevallen op deze plek, waar afscheid werd genomen van een geliefde, een kind, een dierbare vriend of vriendin, of een goede bekende. Het is dan ook geweldig om te zien, dat er dagelijks veel mensen komen om deze bijzondere plek te komen bezoeken. Het is een goed teken, dat er mensen blijven komen, om hun dierbaren te blijven gedenken, nadat zij zijn begraven. Ook al is het soms erg lang geleden. Men komt niet alleen om de dierbaren te gedenken, maar ook om het graf keurig netjes bij te houden. Het is meestal bij een geboortedag of de sterfdag van de overledene. De nabestaanden zorgen voor een mooi verzorgd graf op deze dagen en dat heeft ook andere voordelen. Want als je tijdens het vullen van een gieter water in gesprek raakt met een andere bezoeker, dan kan je daar met je verdriet toch erg blij van worden. Een ontmoeting waar beide personen wat aan hebben. Ieder met zijn eigen verhaal en eigen verdriet. Dit scheidt een band en gedeelde smart is halve smart.

Ook de Tuinfluiters komen op maandagmorgen en donderdagmiddag regelmatig mensen tegen, die erg graag een praatje met ze willen maken. Dat heb ik zelf ook meegemaakt, een ontmoeting met iemand waarvan ik de ouders kende en de persoon mijn ouders. Hoe mooi is het dan, ook al is het lang geleden, dat er nog met veel liefde over beide ouders wordt gesproken. Met deze ontmoetingen op het kerkhof blijven de dierbaren voortleven en allebei heb je er een fantastisch gevoel bij.

Ook zie je regelmatig een paar mensen op een bankje zitten praten op het kerkhof. Daar gaat het dan ook vaak over de dierbaren die ze zijn verloren en hoe ze met deze tegenslag zijn om gegaan.

De mooiste ontmoetingen zijn op 2 november, op de dag van Allerzielen.

Op deze dag worden alle overleden herdacht en speciaal zij die het afgelopen jaar zijn overleden. Een paar jaar geleden, had ik op deze dag een bijzondere ontmoeting.

Op het verlichte kerkhof, met al zijn waxinelichtjes, liep ik rond met mijn geluidsbox.

Het Panis Angelicus klonk via de geluidsbox over het kerkhof en een vrouw stapte op mij af.

Zij vertelde mij dat haar moeder dit ook altijd zo mooi vond. Toen vroeg ze mij, of ik met haar naar het graf van haar moeder wilde lopen, om daar het Ave Maria te laten horen, want dat vond zij ook zo mooi. Het was voor ons beide een Gods geschenk. Vergeten zal ik dit nooit en ik hoop dat er nog vele ontmoetingen mogen plaatsvinden op het kerkhof.

Laten wij elkaar steunen in lief en leed.

Theo Velseboer



Ontmoetingen

Ontmoetingen bij de koffie

Een deskundig persoon had het al een keer opgenoemd: koffiedrinken na afloop van de kerkviering is het Achtste Gebod.

Heel belangrijk om gezamenlijk nog even bij elkaar te komen om de laatste nieuwtjes even door te nemen en het is altijd gezellig. Je zou het kunnen vergelijken met de derde helft bij de wat lagere regionen in het amateurvoetbal, even samen een biertje drinken. Supergezellig. Vooral voor de mensen die om allerlei redenen alleen zijn komen te staan is zo een wekelijkse bijeenkomst na de viering heel belangrijk. Je hoort dat vaak van iemand die het wegvallen van de partner heeft meegemaakt, dat zoiets heel erg is. Je bent daarna erg alleen!

Kortom, onze groep is zich daarvan bewust en we zorgen voor een heerlijk kopje koffie of thee, vaak met een koekje. En we maken, indien mogelijk, graag een praatje.

Tot ziens na de volgende viering!



Lina Sombroek- Fler, De Egmond

Ontmoeten, Tijd nemen en openstaan om elkaar te ontmoeten

Zomertijd, een hele mooie tijd om elkaar te ontmoeten vanwege het mooie weer, op straat, in de winkel tijdens het kopen van de boodschappen, een wandelingetje of zoals in Egmond-Binnen bij de wekelijkse kerkdienst in het Steunpunt. Wat is dat een pracht ontmoetingsplek geworden nadat de kerk moest sluiten. Met elke week bijna 20 personen die het heerlijk vinden samen te komen, te vieren en elkaar na de viering te vertellen wat hen bezighoudt.

De oudste mevrouw is 97 jaar, wordt gebracht en gehaald door haar zoon, lukt dat niet, doet iemand van ons dat. Kaarsjes worden aangestoken bij aankomst, elkaar een goedemorgen gewenst en gevraagd hoe het ermee gaat. Dan is het tijd dat de koster om kwart over negen de klok luidt.

De laatste kerkgangers komen binnen, ieder heeft zijn eigen plekje dat is gekomen in de Corona tijd en dat wordt nog steeds aangehouden, voorzichtigheid geboden.

Vele van de kerkgangers komen met een rollator die dan netjes op een rij in de gang staan, sommige nemen de rollator mee naar hun plaats.

Pastor Mantje, altijd keurig op tijd, krijgt vooraf een kop koffie en vertelt even hoe het met hem in de week is gegaan. Hij neemt de viering door met de lector en vertelt aan de koster wat voor kleur kazuifel gedragen gaat worden. We hebben drie lectoren, om de week een ander.

We hebben ook een mannelijke hulp die zorgt dat het kleed buiten voor het raam opgehangen wordt, zodat we de pastor beter kunnen zien, want meestal staat de zon op het raam. Hij stofzuigt eens in de maand ons onderkomen en houdt buiten de boel netjes door het knippen van de hagen en het maaien van het gras.

De collecteschaal staat op de vensterbank in de gang, ook al vanwege de coronatijd, ook staat er een bus voor een bijdrage om een aardigheidje te kopen voor een zieke kerkganger of iemand uit het dorp die het hard nodig heeft.

Ontmoetingen

Klokslag half tien komen de pastor, lector en koster de kerkruijnte binnen en gaat de viering beginnen. Een toepasselijk woord van pastor Nico na de Evangelie lezing. De lector bidt de voorbeden en leest de intenties, voor een jarig familielid, een jarige kerkganger of een zieke parochiaan.

Na de zegen van de pastor wenst hij ons een fijne dag vertelt dat er koffie met een koekje is of zelfs af en toe gebak.

De stoelen worden een kwartslag gedraaid en komt de koffie op tafel of naast de stoel op een klein tafeltje. Dan komen de verhalen, ziek en zeer wordt er besproken. Af en toe doet een kaart de ronde voor iemand die dat nodig heeft, iedereen zet daar zijn naam op.

Is er iemand niet aanwezig dan wordt dat ook meteen opgemerkt.

Soms komt er thuiszorg, of de werkster of moet er iemand naar de dokter, geen nieuwsgierigheid maar het is meeleven met elkaar.

Na de koffie, veel gepraat en ook gelachen, soms wordt er gezongen als er iemand jarig is, gaan de afwassers aan de slag, meestal dezelfde personen. Er is een afwasmachine aanwezig, maar nee lekker samen afwassen, dat is ook elkaar ontmoeten.

De grote tafel wordt afgenomen, de stoelen rechtgezet en samen met de boekjes afgenomen. De ramen geopend om te luchten, kaarsen uit en collecte geld opgeborgen, iedereen heeft zo z'n klusje. Rie en Tineke hebben de eindcontrole, zorgen dat er goed wordt afgesloten en dat alles weer in orde is, zodat we elkaar die volgende week weer kunnen ontmoeten om te vieren en te delen, een heel belangrijk gegeven.

Rie Apeldoorn en Tineke Roozen

Onmoeten

Is meer dan iemand tegenkomen of bij elkaar zijn.

Je ontmoet niet zoveel mensen.

Ontmoeten heeft iets van verwondering en herkenning. De ander is antwoord op de vraag op iets in jou.

Een echte ontmoeting raakt je.

Ze vraagt openheid van jou.

Niet, dat je alles moet zeggen tegen de ander,

Maar wel, dat die ander jou iets mag zeggen of vragen.

Ontmoeten is de ander binnenlaten in het huis van jezelf, met het risico dat hij of zij ontdekt dat niet alles echt is in je huis,

dat je je soms anders voordoet,

dat je kwetsbaar bent

en soms gewoon anderen napraat.

Iemand ontmoeten is

iemand binnenlaten in de binnenste cirkel van je leven.

Hij zal vragen naar je ervaringen, gewoontes, gevoelens en opvattingen.

Pas als je de ander zo diep laat binnendringen kun je van een ontmoeting spreken.

Een echte ontmoeting laat sporen na!



Familieberichten

Locatie Heiloo

Overledenen:

Ans (Johanna Maria) Kotterman-van der Voorden	* 18-05-1929 † 27-06-2022
Will (Wilhelmina Hendrika Elisabeth) Borst-Lumens	* 08-10-1928 † 27-06-2022
Gré Schaaper-van Egmond	* 18-10-1939 † 02-07-2022
Wanda (Theodora Anna) Schelhaas-Hooijmans	* 13-02-1970 † 02-07-2022
Vera (Divera) van Dijk-Timmer	* 26-06-1929 † 13-07-2022

Voor de familie en nabestaanden bidden wij om kracht en troost.

Wij wensen hen sterkte toe bij dit verlies.



Locatie Akersloot

Overledenen:

Afra (Afra Maria) Krom	* 03-09-1928 † 25-07-2022
Sophia (Sophia Clazina) van Rooijen	* 12-03-1937 † 07-08-2022

Voor de familie en nabestaanden bidden wij om kracht en troost.

Wij wensen hen sterkte toe bij dit verlies.



Locatie De Egmond

Overledenen:

Co (Jacoba) de Boer-de Waard	* 01-08-1927 † 03-07-2022
Cees jr. (Cornelis Petrus Maria) Deijle	* 10-12-1970 † 26-06-2022

Voor de familie en nabestaanden bidden wij om kracht en troost.

Wij wensen hen sterkte toe bij dit verlies.



Collecten



Willibrorduskerk:

Collecte voor de Nederlandse Missionaris € 475,00

Adelbertus Steunpunt:

Collecte Pinksteractie (Missionarissen) € 35,80

Vastenactie € 68,05

Jacobus Major:

Collecte 1ste Pinksterdag bestemd voor Vluchtelingen werk € 300,72

Collecte Vastenactie € 287,50

Collecte Mama Jane € 287,50

H.M.M. Alacoque:

Collecte Nederlandse Missionaris € 380,41

Collecte Pater Pee de Waard € 480,95

Heilige van de maand

Fransiscus van Assisi

Jong en onbezonnen begreep hij de ingegeven visioenen eerst niet. Geboren als zoon van een stoffenhandelaar kreeg hij een boodschap van een kruisbeeld in een plaatselijk kerkje.



“Zie je niet dat mijn huis in verval is? Doe er wat aan” In plaats het christendom (het huis) te steunen gebruikte hij zijn geld om de opdracht exact in te vullen. Zo kreeg het plaatselijke kerkje een opknopbeurt, tot onvrede van de familie en het kwam tot een breuk. Op het marktplein kleepte hij zich uit en onder het gejoel van medeburgers trok hij naakt de stad uit. Hij zou de rest van zijn leven geen geld meer aanraken.

Fransiscus trok zich terug in de wouden, grotten en spelonken en voedde zich met afval en wat de natuur voortbracht. Hij werd uitgelachen, getreiterd en vernederd. Maar de prijs om door de poort van de Goddelijke heerlijkheid te komen is hoog en eerst na twee jaar kwam er enige inkeer. Als landloper trok hij door Italië en zong er zijn lied van de vrede. Waren er geen toehoorders dan zong hij voor de vogels. Soms kwamen er volgelingen op hem af: “Ik wil je volgen, wat te doen?” Waarop Fransiscus sprak: “Doe zoals ik, je verkoopt wat je bezit en deelt de opbrengst op het marktplein uit”. Dit leidde tot verbijstering bij de monsigneur en magistraat. Gezamenlijk trokken ze hand in hand door de straten, zingend en bedelend.

De natuur liefhebben en Gods schepping vreugdevol benaderend, blij geen geld meet te hoeven aanraken. Overtuigd van zijn goede doelstellingen, een beweging van de geest in het beleven van Gods heerlijkheid op aarde, trok hij naar de paus te Rome om goedkeuring van geloofsregels te vragen. Het verhaal over het instortende kerkje wat Fransiscus opnieuw opbouwde greep de paus aan. En zo kwam in 1206 toestemming voor de nieuwe orde. Het eerste klooster van de minderbroeders kwam tot stand bij Portiuncula, nabij Assisi.

Fransiscus kreeg verlof om te preken en hij trok erop uit voor missiewerk, vond gehoor bij duizenden. Zijn missiewerk trok hem zelfs naar Egypte. Maar bij terugkomst kende hij zijn eigen orde niet meer. Te snel gegroeid. Fransiscus verzuchte. “Ik ben een herder die zijn schapen niet meer in het oog kan houden”. Hij werd weggewerkt. Er kwamen huisregels, juridische structuren en andere bepalingen. Strikte armoede was onzin. Daarop trok Fransiscus zich ontgoochelt uit zijn orde terug en begon als ‘zwerfmonnik’ met enkele volgelingen een nieuwe loopbaan.

Op zijn sterftbed had hij nog een wens. Naakt was hij geboren, arm en niets bezeten in het leven, zou hij ook naakt willen sterven. Koud overleden werd Fransiscus een voorbeeld. Een waarborg dat de liefde alles regeert en dat je alles kunt schenken wat je bezit.

Zijn liefde voor de natuur en dieren in het bijzonder, maakten hem tot patroon van de dieren. Wie aan onze medeburgers, de dieren komt, verkracht Gods schepping. Het leeft nog voort in “Wereldddierendag”.

Uit heiligen kalender



voor elk wat wils voor elk

Fietsen gevraagd.

Wederom doet Heiloo voor Elkaar (voorheen VluchtelingenWerk Heiloo) een oproep voor fietsen voor vluchtelingen. Bij de vorige oproep hebben wij veel mensen gelukkig kunnen maken met een fiets.

Staan er nog fietsen in de schuur of garage waarop u niet meer op fietst, maar die wel in goede doen zijn, wij komen ze graag bij u ophalen.

Even een telefoontje naar Mariet Mooiweer, telefoonnummer 072-5334483



Soli Deo Gloria

Samen weer goed voor Gregoriaanse muziek
Opa's en O-ma's in een koor echt uniek
Lovende woorden het afgelopen seizoen
Intens genieten waarvoor we het doen

Doorgaan met al die mooie mensen
Een Tenor gaat met zijn stem naar Frankrijk toe
Ons "Koor" bedankt hem voor al zijn 'gedoe'

Gemengd zingen daar gaan we mee door
Leven en laten leven met ons koor
Op naar ons 'Jubileum' komend jaar
Repetities liggen al klaar
Iedereen zal nog van ons horen
Alten Sopranen Bassen en Tenoren

George

Beste vrienden van 'Bron van Levend Water',

Op zondag 24 juli mocht ik voorgaan in aan de eucharistieviering in Egmond aan de Hoef. Het was ongeveer vijftig jaar geleden dat ik voor het laatst in de Hoeverkerk celebreerde. Een grote vreugde om meerdere redenen.

Ten eerste omdat ik er in 1944-1945 parochiaantje was en er ook naar de Lagere School ging. Ik bewaar heel aangename herinneringen aan die tijd, aan de kerk, zijn creatieve, dappere Pastoor De Haan, aan het degelijk onderwijs van Meester Van Oss en aan de vriendschappen die er met diverse klasgenoten ontstonden.

Ten tweede: het aantal aanwezigen in de viering verraste positief, het gemengd koor zong uitstekend, en het interieur van de liturgische ruimte kwam stemmig over. Om niet te spreken van de gespannen aandacht van de aanwezigen tijdens de homilie. Ik voelde me blij en gelukkig samen met de Hoever geloofsgemeenschap voor Gods Aanshijn rond het Offer van Christus, onze Verlosser.

Graag dank ik ook voor de sympathieke geste om de collecte aan het missiewerk van de Montfortanen in Brazilië ter beschikking te stellen. Beste vrienden, Gods Zegen over u allen op voorspraak van de heilige Margaretha Maria.

Pater Pee de Waard s.m.m.



wat wils voor elk wat wils

Open Monumenten weekend

Egmond aan den Hoef
Op 10 en 11 september 2022

De R.K.-parochiekerk in Egmond aan den Hoef zal op 10 en 11 september van 11.00 uur – 16.00 uur geopend zijn. Er zijn vrijwilligers aanwezig. Dank aan degene die zich hebben aangemeld als vrijwilliger.

Rob Leijen heeft informatie verzameld welke voor u klaarligt. Tevens verzorgen wij wat oudere foto's in de ontmoetingsruimte. De bloemen worden verzorgd door de bloemen groep. Wij zijn de tuinmannen dankbaar dat zij zoveel arbeid en inzet in de kerk tuin verrichten.

U bent welkom om deze tuin dit weekend te bezoeken.

Tevens wil ik met u delen dat de Mariakapel dagelijks is geopend.

Weet dat u welkom bent. Wij zien uit naar u.

Vriendelijke groet namens de vrijwilligers,
Marianne



Kerkebalans

Bij deze wil ik, namens het parochiebestuur, alle parochianen die voorgaande jaren en dit jaar via de Kerkebalansactie bijdragen hebben gestort heel hartelijk danken voor deze giften. Tijdens de jaarafsluiting 2021 hebben we weer moeten vaststellen dat de inkomsten uit de collectes en kerkebijdragen een aanzienlijk lagere opbrengst laten zien dan de jaren ervoor. De oorzaken daarvan zijn voor ons verklaarbaar. We hopen daarom dat u ons wilt blijven steunen door (periodiek) een bijdrage over te maken. Voor iedere bijdrage, die u gedaan heeft en nog gaat doen, spreken wij hierbij onze hartelijke dank uit.

Voor uw kerkebijdrage en andere giften:

NL57 RABO 0120 5009 65 t.n.v. RK Parochie Bron van Levend Water

NL46 RABO 0327 0640 21 t.n.v. RK par. Bron van Levend Water, inz. Parochie Heiloo

NL20 INGB 0000 6815 70 t.n.v. RK Parochie Bron van Levend Water, loc. Willibrordus

NL07 RABO 0300 9542 63 t.n.v. RK par. Bron van Levend Water, inz. Akersloot

NL41 RABO 0315 7479 94 t.n.v. RK par. Bron van Levend Water, inzake RK Egmond

NL88 RABO 0315 7004 91 t.n.v. RK par. Bron van Levend Water, inzake RK Egmond

NL87 RABO 0315 7041 95 t.n.v. RK par. Bron van Levend Water, inzake RK Egmond

Deze nummers kunt u standaard vinden achter in het parochieblad.

Zoals in vorig parochieblad is vermeld is de eerste melding over Kerkebalans 2023 al binnen. Uiteraard willen we graag weer een folder in elkaar zetten. Is er iemand die hier zijn of haar gedachten over wil laten gaan? Het zou misschien eens voor een mooie verandering kunnen zorgen. Ik hoor graag of iemand hier over meer informatie wil hebben en wellicht kunnen we er samen eens een keer over brainstormen.

Astrid Wiebering - Vlaar

Rond de waterput

Programma 'Rond de waterput' najaar 2022

'Rond de Waterput' is een initiatief van de gezamenlijke kerken in de regio Heiloo. Zij biedt jaarlijks talrijke cursussen, lezingen, muzikale en dramaproducties op het gebied van spiritualiteit en geloofsverdieping.



spiritualiteit en geloofsverdieping

Het seizoen 2022-2023 is in tweeën gedeeld. Begin september verschijnt het eerste deel met de activiteiten in het najaar van 2022. In december volgt dan het tweede boekje over het programma in het voorjaar van 2023.

Bij onze keuze richten wij ons naast geloofsverdieping ook op cultureel relevante en maatschappelijke onderwerpen. Ook belangstellenden die minder of niet zo vertrouwd zijn met 'het kerkelijk leven' zijn van harte uitgenodigd!

Het programmaboekje zal vanaf begin september in alle kerken van de regio voor u klaar liggen. Ook vindt u alle informatie op de website www.rondwaterput.nl
Aanmelden is over het algemeen noodzakelijk. Dat kan via willibrorduskerk@rk-bronvanlevendwater.nl of telefonisch: 072 5330906.

Voor de bijeenkomsten gelden wellicht weer 'corona-maatregelen'. Dat betekent dat u zich dan het best van tevoren kunt aanmelden. Gaat een activiteit dan toch niet door, dan kunt u gebeld/gemailed worden. U bent van harte welkom!

Edward Kooiman, Marieke Hoetjes, Peter de Laat, Dineke Vahl, Lies Sluis-Sluis, André Burghardt, Ber Leurink, Ditje van Genderen

Expositie in het Willibrordushuis

De groep KINK, Kunst in de Kerk, is vele jaren geleden gevormd in Alkmaar. In overleg wordt er ieder jaar een thema gekozen vanuit de Bijbel, om dit in een kunstvorm uit te werken. Dit kan zijn: schilderen, tekenen, fotograferen, gedichten maken, textielwerkvormen, enz. De KINK-leden hebben zich voor deze expositie laten inspireren door het woord WATER.



Water komt heel veel voor in de bijbelse verhalen. In onze tijd heeft water ook de volle aandacht, overstromingen, bluswater bij bosbranden, water in de huishouding, recreatie enz.

Zo ook het water uit de kraan, dat ons lichamenlijk welzijn op peil houdt.

In het evangelie wordt het water als symbool gebruikt voor een diepere dimensie... ons geestelijk welzijn. Mogen wij, in deze turbulente tijden, ons laven aan de woorden en verhalen, die vanuit de bijbel tot ons komen.

Waar: in de Kerkstraat van de Willibrorduskerk, Westergweg 267 in Heiloo
Wanneer: gedurende de maanden september en oktober.

Rond de waterput

Kindertheater 'Alles andersom'

voorstelling voor kleine, grote en volwassen kinderen

Bij een voorstelling van Matthijs Vlaardingebroek is altijd van alles te beleven. Niet alleen voor kinderen maar ook voor volwassenen. Matthijs is christelijke verhalenverteller, buikspreeker en goochelaar en maakt voorstellingen voor kerken en scholen. En hij komt (opnieuw) naar Heiloo op zaterdagmiddag 29 oktober!

Hij komt niet alleen maar neemt zijn goede maatje, buikspreekpop Henkie, mee. Daarnaast zijn er goocheltrucs die het verhaal ondersteunen. Op deze manier komen we samen heel dicht bij het bijbelverhaal dat Matthijs wil vertellen. Deze keer gaat het over het verhaal van de verloren zoon.

De voorstelling is bedoeld voor iedereen uit onze dorpen, gemeenten en parochies en met name kinderen met hun (groot)ouders en/of verzorgers zijn van harte welkom. Na de voorstelling willen we er met elkaar nog een gezellige boel van maken met een zoet-buffet. Voor de allerjongsten wordt kinderoppas geregeld.

In verband met de voorbereidingen is het goed te weten op hoeveel mensen we (ongeveer) kunnen rekenen. Dus meld je aan.

Informatie: ds. Hanneke Ruitenbeek (hruitenbeek@ziggo.nl)

Datum: zaterdagmiddag 29 oktober 2022

Plaats: Witte Kerk, Raadhuisweg 32, 1851 BB Heiloo

Kerk open vanaf 15.00 uur; Voorstelling: 15.30 - 16.30 uur

Kosten: vrijwillige bijdrage



Levenskunst in WH

Levenskunst in het Willibrordushuis

In januari 2016 werd op initiatief van Pastor Helsloot en geestelijke verzorger van het GGZ Marie-Josè van Bolhuis deze groep in het leven geroepen. Jammer genoeg moest Pastor Helsloot vanwege gezondheidsproblemen gauw afhaken.

De deelnemers waren heel divers en het was altijd een open deur. Sommigen bleven weg, nieuwe kwamen. Over flexibiliteit gesproken. Het werd aftasten wat de behoeftes waren. Uit het dagelijks leven, onze beslommeringen, interesses. Onze grenzen verleggen. Wij zoeken niet het geluk maar de kunst van het leven. En dat werd een uitdaging tot nu aan toe. En nog zouden we kunnen doorgaan. De cyclus van de levenskunst zoals de Regels van Benedictus, die voor iedereen meer of minder toepasbaar zijn, gaf een richtlijn voor het dagelijks leven. Eén ervan zal deze bijeenkomsten afsluiten en dat is Stabilitas - Standvastigheid. Natuurlijk zijn er zo veel andere ook belangrijk als flexibiliteit, veerkracht en noem maar op. Zelfs in het corona-tijdperk kon de groep middels Zoomgesprekken doorgaan. Wat waren we blij toen wij weer in levenden lijve samen konden komen.

En nu komt na zes jaar en zes maanden het einde in zicht. Gesterkt met de laatste drie belangrijke onderwerpen: Geloof, Hoop en Liefde.

Het was een leerschool, die wij niet wilden missen.

Het rest alleen nog een groot woord van Dank aan onze inspirator en leidster Marie-José van Bolhuis die op haar bijzondere wijze iedereen aanspoort de tijd en ruimte voor zichzelf te nemen.

Uiteraard ook dank aan alle deelnemers voor de inbreng, meedenken en medeleven.

Het was voor mij een kostbare tijd.

Over de grens van gisteren naar Het NU en morgen

En altijd naar de bron van nieuw sprankelend zuiver water

Elfi Greijer



Bedevaart 't Putje

Bedevaart parochies Bron van Levend Water en Cornelius

Dit jaar gaan we er voor het eerst vanuit onze parochies Bron van Levend Water en H. Cornelius gezamenlijk op bedevaart naar het heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood. De bedevaart zal plaats vinden op zondag 23 oktober.

De viering zal beginnen om 10:30 uur in de grote kapel, gevolgd door een processie naar de bedevaartkapel met liederen en een toewijding van de parochies aan Maria. Na afloop is er koffiedrinken in het Oesdom (winkeltje). De voorgangers zijn pastor Nico Mantje, pastor Igno Osterhaus en diaken Mike Nagtegaal. In de kerken van de parochie Bron van Levend Water zijn op die zondag géén vieringen.

Opnieuw is er een bedevaart naar Heiloo van mensen uit onze geloofsgemeenschap. Iedere jaar hadden wij die traditie in Egmond. Het is gebeven. En gaat nu door in een nieuw verband.

We steken een kaars aan die namens ons allemaal teken is van onze band met deze plek die al zoveel jaren middelpunt is van gebed. Hoe lang geleden? Dan moeten we terug naar oude tijden; dan ben je zo duizend jaar terug in de tijd. En al sinds de veertiende eeuw viert men op deze plek dat wonder van het water dat hier ontsprong, een teken van begin, een teken van overvloed.

En als je de toekomst in gaat heb je al het goed uit je verleden nodig. Ik, u, wij allemaal. Maria moet erbij blijven als we dat doen, als we onze vragen en gebeden, maar ook onze dank. We brengen veel tot stand, maar we doen dat nooit helemaal alleen. Ook als er niemand naast je staat, staat er nog altijd een achter je. Dat is God zelf. Die ziet, spreekt en aanraakt. Hoe en wie of wat we ook zijn.

Nu wij een kring van parochies zijn: en nu we eraan werken om Bron van Levend Water te zijn, moeten we eerst zeggen: we zijn er nog niet. Op een plaats, bij de ene Bron van Levend Water is de kracht te vinden die we nodig hebben om bron te worden, in een wereld die dorst heeft. Kracht die geeft, dat water geen dood water is.

Ik wil u dan ook allemaal mee hebben. U moet er allemaal zijn, uit Egmond, Heiloo, Akersloot en Limmen om mee te doen, mee te bidden. Dat gebed is niet van vroeger, het is het gebed van de toekomst voor de toekomst. Sta naast ons, ga mee!

N. Mantje



Parochienieuws Egmond

De zomer loopt helaas alweer op zijn eind. Veel vakanties zijn voorbij. Scholen beginnen weer en bouwvakkers zijn alweer aan de gang. Veel ouderen gaan er misschien nog wel even op uit en die mensen wens ik een fijne vakantie met goed weer.

Op 5 juli hebben de bezorgers van het parochieblad van de drie Egmondse kerkdorpen koffiegedronken met een heerlijk stuk appelgebak. Marianne van de locatieraad had dit voortreffelijk geregeld. Het weer was heel mooi en op het terras bij Santiago op het Pompplein in de zon (In Egmond aan Zee schijnt zij altijd) was het erg gezellig met elkaar. Zo zijn deze vrijwilligers letterlijk en figuurlijk in het zonnetje gezet.

13 Juli hebben Astrid (parochiecoördinator) nu als vrijwilligster en ik een dagje sauna beleefd. Nee.... Niet wat u zou kunnen denken. Maar wij zijn bij een buitentemperatuur van 25 graden aan het behang afstomen geweest. Dit heeft alles te maken met het deels bewoonbaar maken van de bovenverdieping. Zoals u misschien al weet, is er in de parochie Bron van Levend Water sinds kort een nieuwe priesterassistent benoemd. Deze man zoekt woonruimte. Het bestuur dacht toen aan Egmond aan den Hoef. Maar om alles in korte tijd te realiseren is echt onmogelijk, ook omdat veel vakmensen al een behoorlijk gevulde agenda hebben. Maar het begin is er. Ed Burgmeijer was ook al enkele uren aan de gang geweest met deze klus. Maar als ik toch mag kiezen tussen een dagje sauna of behang afstomen lijkt mij de keuze niet al te moeilijk.

Alsof deze klus al niet erg genoeg was, was de ellende nog niet ten einde. Toen ik op donderdag 21 juli op het secretariaat aan het werk ging, hoorde ik een geluid in de keuken dat ik niet thuis kon brengen. Dacht dat ik een kraan hoorde lopen. Boven gekeken, toiletten nagekeken of die niet doorliepen maar niets gevonden. Na de koffie toch maar even Jaap Walta gebeld en hij kwam meteen. In eerste instantie vonden we niets. "Toch maar even in de kelder kijken" zei Jaap en daar stond alles blank. Ik heb een rotsvast geloof, maar over water lopen lukte niet. Dus Jaap en ik schoenen uit en al pootjebadend op zoek naar de lekkage. Wat bleek, de tuinploeg was woensdag aan de gang geweest met sproeien, slang neergelegd maar helaas de kraan niet dicht gedraaid. Met als gevolg dat het water via de ingang van een leiding de kelder inliep. Gelukkig was bouwbedrijf de Groot meteen beschikbaar om de kelder leeg te pompen.

Elk nadeel heeft zijn voordeel. En dat geldt hier misschien ook. Als ooit de kerk gesloten/verkocht gaat worden is een zwembad annex Sauna een prima alternatief.



Marianne deed een oproep aan vrijwilligers om te helpen de ondergelopen (nu weer aardig opgedroogd) kelder te helpen opruimen. Het volgende voordeel dat we hieraan over hielden, was dat deze vrijwilligers zich ook meteen hebben ingezet bij het helpen van de bovenwoning. Vloer eruit, alles afgevoerd naar vuil-

Parochienieuws Egmond

stortplaats en ook verder geholpen met het verwijderen van het behang. Zo zijn nu alle kamers die gebruikt gaan worden behangvrij. Met inzet van velen, waar we in het begin niet op hadden gerekend is een groot deel van de immense klus geklaard. Dank, dank, duizendmaal dank.

Op 24 juli ging pater Pee de Waard, die in Brazilië werkt voor in een eucharistieviering. De collecte was die dag in zijn geheel bestemd voor hem en zijn parochianen in Brazilië. Het bracht het mooie bedrag op van €480,95. Ook hiervoor zeker namens pater Pee, hartelijk bedankt. Zo eindigen we positief.

Kees Kager



Vrijwilligers

Zoals u in het stuk parochienieuws heeft kunnen lezen is er keihard gewerkt in de parochiewoning van Egmond aan den Hoef. Hiervoor willen wij al deze mensen heel hartelijk bedanken.

Astrid, Anneke, Marianne, Adrie en George, Riet en Herman, Ed, Jacques, Mart, Peter, zelfs uit Heiloo Marieke en Martien, Jaap en Kees allemaal heel hartelijk bedankt voor jullie tijd, inzet, energie en zweetdruppels om deze zware klus in betrekkelijk korte tijd te klaren.

De locatieraad

Caritas Egmond - Vredesweek -

Caritas Egmond

Heerlijk onderuitgezakt in een ligstoel te midden van het groen en fleurige planten geniet ik van de late middagzon op één van die mooie dagen in augustus. Nippend aan mijn rosetje overdenk ik de afgelopen maanden, het is een mooie zomer en voor vele mensen tijd om te genieten van een welverdiende vakantie, thuis, in Nederland of het buitenland.

Zelf was ik begin juni weg, een periode waarin, in ons geval, de bloembakken een kleurrijk geheel vormen rondom het huis en de moestuin en kas veel aandacht vragen. Daarbij al onze beesten die verzorgd moeten worden en u begrijpt dat je dan alleen weg kunt als je goede mensen om je heen hebt. Gezegend met fantastische burens, die altijd voor ons klaar staan en een zeer hechte familieband wordt het ons mogelijk gemaakt om er ieder jaar even tussenuit te gaan. Zonder zorgen weg en bij thuiskomst alles top verzorgd aantreffen.

Caritas werk over en weer. Er zijn voor een ander, aanvoelen hoe je elkaar op bepaalde momenten kan helpen en waar mensen behoefte aan hebben, het kan zo simpel zijn maar God wat voel je je rijk als je dat van dichtbij meemaakt.

Wij staan aan het begin van een nieuw Caritas jaar waarin reeds bestaande activiteiten zullen plaatsvinden maar ook nieuwe. Ons groepje wordt kleiner en steeds vaker rijst de vraag hoe wij de Caritas levend kunnen houden in onze gemeenschap. Wat ligt er in onze mogelijkheden, hoe kunnen we met andere instanties samenwerken en, heel belangrijk, hoe bereik je de mensen en hoe breng je ze samen. Wat dat laatste betreft zijn we in juli succesvol gestart met het organiseren van een lunch. Aan een feestelijk gedekte tafel in de pastorie hebben we een groepje dorpsgenoten, die ingegaan zijn op onze uitnodiging, van een uitgebreide lunch kunnen voorzien. In een ontspannen sfeer een hapje eten en een drankje doen met elkaar, even omringd door andere mensen en andere verhalen.

Dank hiervoor aan de vrijwilligers, die dit samenzijn mogelijk hebben gemaakt.

Een activiteit passend in de geest van het nieuwgekozen jaarthema 'Ontmoeten'.

In onze volgende vergadering zullen we dit verder gaan uitwerken want het blijft moeilijk om mensen in kaart te brengen die graag zo'n middag of activiteit zouden willen bijwonen. Mensen die je niet ziet of hoort, die misschien eenzaam zijn maar wel de behoefte voelen om andere mensen te ontmoeten doch de stap niet durven of kunnen nemen.

Ons doel is om meer mensen te bereiken en niet te blijven vissen in dezelfde vijver, er is meer om ons heen dan wij weten. Wij houden onze ogen en oren wijd open maar willen ook een beroep doen op u. Laat het ons weten als u mensen kent, in uw omgeving of onze gemeenschap, die we blij kunnen maken met een uitnodiging voor een lunch of andere activiteit. Samen kunnen we het werk van de Caritas nog mooier maken. Geniet nog even van de mooie nazomer en bel mij gerust als u ideeën of suggesties heeft, mensen weet voor wie wij iets kunnen betekenen of als het u iets lijkt om ons groepje te komen versterken. We gaan vol goede moed het nieuwe Caritas jaar in, misschien samen met u?

Hartelijke groet, Karin Twisk (mobiel nummer 06 15604747) Caritas werkgroep Egmond aan den Hoef

Vredesweek 2022



Van 17 tot en met 25 september is het Vredesweek, met als thema 'Generatie Vrede'. Het is een week waarin PAX aandacht vraagt voor het bijzondere vredeswerk van mensen die overal ter wereld bijdragen aan vrede en verzoening.

We bevinden ons in een tijd van nieuwe dreigingen, een veranderende wereldorde en toenemende militarisering en geweld. Ook zien we dat deze nieuwe realiteit raakt aan bestaande problematiek van klimaatverandering, economische ongelijkheid, racisme en vreemdelingenhaat. Veel mensen ervaren angst en onzekerheid over de toekomst en onmacht over onder andere de situatie in Oekraïne en de

- Actie schoenendoos 2022 -

reactie daarop van de politiek.

Wat kunnen we doen?

De eensgezinde en daadkrachtige reactie van Europa is uniek, evenals de enorme bereidheid tot de opvang van vluchtelingen. De snelheid waarmee besloten wordt tot militarisering zonder een duidelijk politiek plan, is verontrustend. Dat roept vragen op over hoe Nederland en Europa hiermee zou moeten omgaan en wat burgers zelf kunnen doen voor vrede.

In actie voor vrede

Vrede kan alleen bestaan als mensen bereid zijn om elkaar te ontmoeten en naar elkaar te luisteren. Daarom is de vredesbeweging in deze onzekere tijden extra belangrijk. Tijdens de Vredesweek verkennen we wat er in deze tijden nodig is. We willen focussen op de rol van burgers. Laten zien dat er vele manieren zijn waarop burgers hun stem kunnen gebruiken om in actie te komen voor vrede.

Nieuwe generatie

Juist nu kunnen we ons laten inspireren door een nieuwe generatie van burgers die individueel en collectief in actie komen voor vrede. Vaak spelen vrouwen en jongeren daarbij een actieve rol. Daarom steunt PAX, naast het werk in eigen land, ook het vredeswerk van partnerorganisaties in andere delen van de wereld. U kunt uw gift overmaken via www.paxvoorvrede.nl/vredescollecte of op NL03 TRIO 0390 5150 00 o.v.v. Vredescollecte.

In de Jacobuskerk in Akersloot zal op zondag 18 september een Oecumenische Vredesviering gehouden worden, de aanvang is 10 uur.

Op vrijdag 23 september organiseert 'Heiloo voor Elkaar' een Vredesmaaltijd in het Willibrordushuis voor en in samenwerking met statushouders die in Heiloo zijn komen wonen.

Actie schoenendoos 2022

Beste mensen,

VUL EEN
SCHOENENDOOS,
GEEF EEN SCHAT



Op 18 september gaan we in Heiloo weer beginnen met onze jaarlijkse "Actie Schoenendoos". We hopen op een gezellige opening met veel belangstelling. Kinderen zijn hierbij nadrukkelijk uitgenodigd. We hopen namelijk dat er kinderen zijn om tijdens de viering al een aantal schoenendozen te versieren. Op die manier hebben we een echte start van de actie. De actie duurt dit jaar tot en met 30 oktober. In de tussenliggende weekenden staat de schoenendooskraam voor en na elke viering weer in de Kerkstraat. Zoals inmiddels bekend kunt u daar terecht voor alle informatie. Maar ook kunt u ter plekke een schoenendoos vullen en verzendklaar maken. Verder is het mogelijk een versierde schoenendoos mee te nemen om thuis te vullen. Uiteraard is alles wat in de doos "moet" en kan los te koop bij de kraam. De kosten voor het vullen van compleet gevulde schoenendoos bij de kraam is hetzelfde als vorig jaar; namelijk € 25,- inclusief € 5,- verzendkosten. Vorig jaar hebben we 200 schoenendozen weg mogen brengen. Helpt u mee om dit jaar weer zo'n mooie opbrengst te verzamelen en evenzoveel kinderen blij te maken? We zien u graag bij de kraam.

Dan, niet onbelangrijk! U kunt ons enorm helpen door lege schoenendozen aan te leveren. Deze moeten wel een bepaalde afmeting hebben i.v.m. transport en eerblijvbaarheid. Dus heeft u schoenendozen met een lengte tussen de 30 en 33 cm een breedte tussen 20 en 22 cm en een hoogte van 11 of 12 cm? Wij zijn er erg blij mee. Deze dozen kunnen afgegeven worden bij het secretariaat van de Willibrorduskerk.



Werkgroep actie schoenendoos.

Als de stilte komt - Steunpunt

Vandaag probeer ik wat inspiratie op te doen voor een stukje voor het blad Bron van Levend Water namens de avondwake groep Egmond. Ik heb namelijk nog een dag de tijd.

Er gebeurt voldoende in de parochie. Dankbaar willen wij zijn dat pastor Igno komt ondersteunen in en bij de Bron van Levend Water. Wij wensen u een goede mooie inspirerende gezonde toekomst toe in Egmond en omgeving.

Ook maken wij gebruik van de gelegenheid, hierbij Gerard Hoogeboom (lid Soli Deo Gloria) hartelijk te bedanken voor zijn ongekeerde tomeloze hulpvaardigheid. Vele jaren hebben wij als avondwake groep met Gerard contact onderhouden. Nabestaanden hebben soms lied- en muziek- keuze/wensen die onder andere met o.a. Gerard wordt besproken vooraf. Gerard zijn hulpvaardigheid is groot geweest voor koor en parochie. Gerard vertrekt nu uit Egmond. Wij zeggen "dankjewel Gerard" en wensen je "heel veel gezondheid en geluk".

Ook wil ik terugkomen op het artikel 'een gepast afscheid' in het vorige blad. Het gedichtje van bladzijde 5 vertelde voldoende.

Tot nu toe hebben wij geen enkele positieve reactie mogen ontvangen, om in de avondwake groep versterking van u te ontvangen. Uit gesprekken die wij voeren met nabestaanden, weten wij hoe belangrijk aandacht en steun kunnen zijn voor elkaar. Wij horen dat een gesprek en aandacht voor nabestaanden veel betekent. Wij hopen alsnog op positieve reacties van u. Komt u ons ondersteunen?

Zaterdag 3 september 2022 16.00 uur kwam de avondwake groep bij elkaar, pastor Nico was hierbij uitgenodigd. Wij hadden de wens met elkaar te overleggen hoe wij de Allerzielen viering op woensdag 2 november 2022 19.00 uur vorm kunnen gaan geven. Tevens bespraken wij of rondom Allerzielen gedenken mogelijk is op het kerkhof van de Karmel door middel van bijvoorbeeld kaarslicht en zegening van de graven. Mocht u hierbij betrokken willen worden, hoor ik graag van u.

stil staan wij
bij wat u in beweging bracht
in hart, in lijf, in leven

bewogen worden wij
door tranen om wat niet meer is
en door liefde, die steeds gebleven is.

licht maken wij
voor u
stil en bewogen samen.

Wij zien uit naar een samenleving niet alleen.....maar samen er zijn voor elkaar.
Wij blijven aan elkaar denken.

Namens de avondwake groep vriendelijke groet, Alie, Anny, Laura en Marianne

Steunpunt Verlies en Rouw

Wanneer je een dierbare hebt verloren dan kom je in en wirwar van emoties en gevoelens. Het is fijn om over degene die je hebt verloren te praten maar dat is niet altijd mogelijk.

Daarom heeft aandachtscentrum de Zwaan enkele jaren geleden het Steunpunt Verlies en Rouw geopend. Voor ieder die een dierbare heeft verloren. En het maakt niet uit hoe lang of kort geleden dat is. Vaak is het zo dat je na langere tijd wel behoefte hebt om over je dierbare te vertellen maar dat je dat niet goed durft om je omgeving niet te belasten. In het Steunpunt kom je lotgenoten tegen: mensen die ook een dierbare hebben verloren. Elk verlies is anders maar toch herkennen mensen veel in elkaar.

Verlies en Rouw - Missio 2022

Op 20 september zijn we weer geopend. We zullen we terugkijken op de zomer hoe je die bent doorgekomen. In de zomer gaan veel mensen een tijdje op vakantie. Maar voor wanneer je bijvoorbeeld je partner hebt verloren is dat ineens niet meer zo vanzelfsprekend. Want wat je altijd met zijn tweeën hebt gedaan moet je nu alleen doen. En dat kan heel eenzaam voelen. Zeker ook omdat veel mensen om je heen op wie je misschien kan terugvallen ook weg waren. Het is niet alleen emotioneel maar er zitten ook praktische kanten aan zoals 'ik ga niet in mijn eentje met de caravan naar Zuid-Frankrijk rijden'.

Misschien ben je thuisgebleven. Maar misschien ook ben je met vrienden of familie meegegaan. Hoe was deze zomer voor jou? Wat heb je gedaan om het draaglijk te maken? Heb je misschien zelfs nog even kunnen genieten?

Op 18 oktober is het thema 'in liefdevolle herinnering'. We gaan dan schrijven over mooie herinneringen en delen die met elkaar.

Het Steunpunt Verlies en Rouw is een initiatief van aandachtscentrum de Zwaan. Het is elke derde dinsdag van de maand geopend en wordt begeleid door Eva Snieder en Marja Ligterink, beiden ervaren rouwbegeleiders. We starten om 14.00 uur met koffie en thee en na een half uur gaan we verder met een thema.

Wees welkom op 20 september om 14.00 uur in Aanloophuis de Steiger, Luttk Oudorp 93 in Alkmaar. Toegang is € 5,00.

Voor informatie en de verdere agenda: zie ook www.dezwaan-alkmaar.nl

Ook kunt u bellen naar Marja Ligterink 06-30088610.

Missio wereldmissiemaand 2022: Kibera, Nairobi

'Jullie zullen mijn getuigen zijn' (Handelingen 1,8)

Op 23 oktober is het Missiezondag. Met dit citaat uit het boek Handelingen van de apostelen 1,8 voert Missio dit jaar de campagne voor de Wereldmissiemaand. Elke christen is geroepen om te getuigen van Christus, aldus paus Franciscus. Dit jaar richt Missio de blik speciaal op Kibera, de grootste sloppenwijk van Nairobi.



Kibera

Op slechts zes procent van de oppervlakte van de metropool Nairobi leeft zo'n 60 procent van de stadsbevolking. Dagelijks stromen mensen vanuit het omliggende gebied de stad binnen in de hoop op werk en een betere toekomst. Naar schatting een half miljoen mensen woont hier dicht opeen gepakt. Slechts een vijfde deel van de huizen heeft stroom; drinkwater moet bij waterstations gehaald worden. Hygiëne is een groot probleem. De ellende en uitzichtloosheid in de slum zijn echter slechts een kant van de medaille. Er is nog een andere kant: saamhorigheid, elkaar helpen waar het nodig is.

Elkaar helpen

Linnet Mboya is een van de bewoners van de slum. De alleenstaande moeder van drie kinderen zorgt ook nog voor zes pleegkinderen, die anders op straat zouden moeten leven. Zuster Mary Wambui woont met haar gemeenschap van zusters al vele jaren in Kibera en heeft onder andere microkredietgroepen opgezet voor vrouwen. Pastoor Firmin Koffi leidt de Yarumal-missionarissen die hun opleidings- en vormingshuis in Kibera hebben. Voor hen en veel andere mensen is Kibera hun thuis.

MISSIO ondersteunt het pastorale werk in Kibera. Help mee!

Geef aan Missio Pauselijke Missiewerken in de collecte op Missiezondag 23 oktober of stort uw bijdrage op NL65 INGB 0000 0015 66, t.n.v. Missio Wereldmissiemaand, te 's-Hertogenbosch.

Meer informatie: www.missio.nl

Terugblik jubileum

Terugblik op een geslaagde viering van het 50-jarige bestaan van de Sint Jacobus Major kerk te Akersloot (1972-2022).

Als inleiding op de viering van het jubileum zong het Aquariuskoor met de band de Hunkemanner op 12 juni jl. tijdens een goed bezocht en enthousiast ontvangen optreden een aantal classics. Als verrassing was een geweldige imitator -in de persoon van onze voorzitter Gerard Kaptein- bereid gevonden op te treden. Hij gaf op ontroerende wijze een vertolking van het nummer bloed, zweet en tranen van André Hazes, hetgeen door het publiek met groot enthousiasme werd ontvangen.

Door de in het leven geroepen werkgroep, bestaande uit Marian Meijne, Gerda Hoogland, Margriet Velzeboer, Margriet Veldt en Daniel de Jong, werd voor het jubileumweekend van 18 en 19 juni een prachtig programma in elkaar gezet dat bestond uit de navolgende activiteiten:

Een expositie met als titel 'Terugblik op 50 jaar kerkgebouw en kerkgemeenschap'.

Op deze tentoonstelling waren o.a. te zien foto's van vroeger en nu, oude krantenartikelen, schilderijen, kazuifels, oude kerkvoorwerpen en niet te vergeten de oude doopboeken waar voor grote belangstelling voor was om na te kijken of ouders en/ of grootouders etc. daarin voor kwamen.

Daarnaast werd in de Mariakapel een film vertoond met beelden uit het verre en recente verleden met onder andere het uitgaan van de oude kerk, ontvangst van Sinterklaas in de jaren 80 etc. en prachtige beelden van 'boven' van de huidige kerk en klokkentoren.

Op zaterdag 18 juni kon men de expositie bezoeken en werd door het Herenkoor een muzikale bijdrage geleverd in de vorm van een mix van oude (lof)gezangen en mooie meerstemmige motetten, die enthousiast door het bezoekende publiek werden ontvangen.

Op zondag 19 juni vond er een feestelijke eucharistieviering plaats met als voorganger deken Franklin Brightha en mede medewerking van alle koren. Na de dienst werd de recent aangeplante herinneringsboom door de deken gezegend, waardoor wij er van uit kunnen gaan dat deze voorspoedig zal opgroeien.

Na afloop kon men onder genot van een drankje en een hapje de expositie en of de film bezoeken, terwijl de jeugd zich kon uitleven op het in de kerktuin aanwezige springkussen.

Alles overziende kunnen wij spreken van een alleszins geslaagde herdenking en verdient de werkgroep en ee ieder die zijn of haar bijdrage aan dit gebeuren heeft geleverd, alle lof.

Andries en Maria



Adressen

Parochie Bron van Levend Water

Postadres: Westeweg 267
1852 AG Heiloo
Telefoon: 072-533 09 06

✉ info@rk-bronvanlevendwater.nl
Website: www.rk-bronvanlevendwater.nl

Financiële Administratie:

Mevrouw Astrid Wiebering-Vlaar
Telefoon: 072-533 09 06
✉ financieel@rk-bronvanlevendwater.nl

Dagelijks Bestuur:

De heer Martien den Blanken voorzitter
vacant secretaris
De heer Karel Hennekens penningmeester

Voor uw kerkbijdrage en andere giften:

H. Willibrordus: NL46 RABO 0327 0640 21
tnv RK Par. Bron van Levend Water, inz. Par. Heiloo
NL20 INGB 0000 6815 70

tnv RK Par Bron van levend Water, inz. Loc Willibrordus
H. Jacobus Major: NL07 RABO 0300 9542 63
tnv RK Par. Bron van Levend Water, inz. Akersloot

H. Adelbertus: NL88 RABO 0315 7004 91
tnv RK Par. Bron van Levend Water, inz. RK Egmond

H. M.M. Alacoque: NL41 RABO 0315 7479 94
RK Par. Bron van Levend Water, inz. RK Egmond

O.L.V. Ontv.: NL87 RABO 0315 7041 95
tnv RK Par. Bron van Levend Water, inz. RK Egmond

Parochie coördinatoren:

Mevrouw Marieke Hoetjes-Eijkel
Telefoon: 072-533 09 06
✉ willibrorduskerk@rk-bronvanlevendwater.nl

Mevrouw Astrid Wittebrood-Schouten
Telefoon: 072-506 13 64 / 072 533 09 06
✉ coordinator@rk-bronvanlevendwater.nl

Begraafplaatsen BvLW:

Willibrordushof, Heiloo:
✉ willibrordushof@rk-bronvanlevendwater.nl

Sint Jacobushof, de Overtuin, Akersloot:
✉ jacobusmajor@rk-bronvanlevendwater.nl

Rinnegom, Egmond Binnen:
✉ rinnegom@rk-bronvanlevendwater.nl

De Karmel, Egmond aan den Hoef:
✉ dekarmel@rk-bronvanlevendwater.nl

Caritas Bron van Levend Water/Cornelius:

T. van Diepen, secretaris
Telefoon: 072-533 74 08
✉ secr.swvcaritas@gmail.com

Locatie H. Willibrordus

Adres:
Westerweg 267
1852 AG Heiloo
Telefoon: 072-533 09 06



Secretariaat:

Openingstijden: ma t/m vr 9.00 tot 12.00 uur
✉ willibrorduskerk@rk-bronvanlevendwater.nl
maandag speciaal voor kerkhofbeheer
✉ willibrordushof@rk-bronvanlevendwater.nl
vrijdag speciaal voor opgeven intenties
✉ misintenties@rk-bronvanlevendwater.nl

Locatie H. Jacobus Major

Adres:
Kerklaan 37
1921 BK Akersloot
Telefoon: 0251-31 22 28



Secretariaat:

Openingstijden: vr 9.00 tot 11.00 uur
✉ jacobusmajor@rk-bronvanlevendwater.nl

Locatie H. Margaretha Maria Alacoque

Adres:
Herenweg 188-190
1934 BD Egmond
aan den Hoef
Telefoon: 072-506 13 64



Secretariaat:

Openingstijden: do 9.00 tot 12.00 uur
✉ rkegmond@rk-bronvanlevendwater.nl

Pastores

Administrator: Franklin Brigitha, pr.
Priesterassistent: Igno Osterhaus, pr.
bij pastorale spoed en overlijden:
Telefoon: 06 17 85 80 26
✉ i.osterhaus@rk-bronvanlevendwater.nl
Priesterassistent: Nico Mantje pr.
Diaken: Mike Nagtegaal

Centraal rekeningnr:
NL 57 RABO 0120 5009 65
tnv RK Parochie Bron van Levend Water

Bron van Levend Water

Ontmoeten: toeval of overkomt het je?

**Je moet van twee kanten komen om elkaar te ontmoeten,
Je moet eigenlijk "toevallig" onderweg zijn
Je moet geen doel voor ogen hebben
En je moet laten gebeuren waarvoor je bang bent
Je moet niet alles willen verklaren
Voor je het weet heb je woorden met elkaar**

**Je moet van twee kanten komen om elkaar te ontmoeten
Je moet jezelf in de ander durven zien
Zonder in die ander te verdwijnen
Het kan zomaar opeens voor je staan, zonder dat je het uit de weg kan gaan
Dat geluk moet je soms overkomen en laat het dan maar gebeuren
Wees niet bang dat het je bedreigt, het kan jou behoeden**

Feit blijft dat je van twee kanten moet komen om elkaar te ontmoeten

