

Bron van Levend Water



Parochieblad van de RK Parochie Bron van Levend Water
Heiloo, Akersloot en De Egmond
6e jaargang nummer 2



COLOFON

De volgende Bron van Levend Water

verschijnt op **18 december 2022**

Kopij, bestaande uit maximaal 500 woorden.

kunt u uiterlijk **22 november 2022**

inleveren bij de lokale redacties.

bij voorkeur als **Word document met zo min mogelijk opmaak en foto's van goede kwaliteit (geen Whatsapp) apart meesturen** per email:

Locatie H. Willibrordus:

willibrorduskerk@rk-bronvanlevendwater.nl

Locatie H. Jacobus Major:

jacobusmajor@rk-bronvanlevendwater.nl

Locatie H. M.M. Alacoque:

drieluik@rk-bronvanlevendwater.nl

De redactie behoudt zich het recht voor om, daar waar nodig, wijzigingen aan te brengen in de aangeleverde artikelen. Indien de inhoud hierdoor wordt gewijzigd, wordt vóór plaatsing contact opgenomen met de schrijver.

Dit parochieblad is ook te vinden op de website van Bron van Levend Water: rk-bronvanlevendwater.nl
Indien u geen parochieblad meer wilt ontvangen kunt u dit doorgeven aan het secretariaat van uw locatie. Adressen vindt u achter in dit blad.

Gedicht bij de foto
op de voorkant

Terwijl jij weg bent
en ons enkel leegte laat
vermoed ik onverwoord
dat je nog steeds bestaat...

Dat ik je nog kan horen
en nog met je kan spreken,
want alle liefde die er was
kan zelfs de dood niet breken.

**Foto voorkant:
Astrid Wiebering-Vlaar**

Ter Coulsterlaan, Heiloo

**Foto achterkant:
Petra Henselmans-Klaase**

**Water rond kasteel Loppem,
België**



Parochie Bron van Levend Water

p/a Westerweg 267

1852 AG Heiloo

Telefoon: 072-533 09 06

Mail: info@rk-bronvanlevendwater.nl

Website: www.rk-bronvanlevendwater.nl

Allerzielen

Op 2 november bidden we in de kerk voor onze overledenen, voor 'alle zielen'. Het is een mooie gewoonte, die voor veel mensen samen gaat met een wandeling over het kerkhof om ook daar hun geliefden te gedenken en hun graven te verzorgen en schoon te maken.

Het vieren van Allerzielen gaat terug naar de tiende eeuw. Toen stelde abt Odilo (962-1046) al zijn kloosterlingen verplicht om op die dag de gedachtenis van al hun overleden kloosterbroeders te vieren. Toen in de veertiende eeuw de Pest door Europa rondging werd het gebruik ook door de stads en dorps-kerken overgenomen. Dat gebeurde omdat de slachtoffers van de Pest vaak in massagraven werden gelegd zonder dat zij een kerkelijke uitvaart hadden gehad. Destijds geloofde men dat dit betekende dat de overledene niet in de hemel zou komen.

Op Allerzielen worden tijdens er bij het getijdengebed, dat kloosterlingen, bisschoppen, priesters en (deels) diakens iedere dag bidden, de 'Getijden voor de Overledenen' gebeden. Een van de hymnen die op die dag worden gezongen (gebeden) is de volgende:

Laat hen, die thans zijn heengegaan,
nu in uw heerlijkheid bestaan,
want Christus is hun hoop geweest,
hun heil: de zalving van de Geest.

Laat ons uw glorie binnengaan
als 't aardse leven is gedaan,
dan zetten wij het loflied in
voor U, ons einde, ons begin.

Vooraf de laatste zin uit deze hymne raakt me altijd: 'voor U, ons einde, ons begin'. Want ja, in het einde ligt het begin. Ik zeg zelfs weleens dat verleden, heden en toekomst in het hart van de Kerk als het ware "naast elkaar bestaan", want bij Jezus bestaat er geen tijd. In God is de hele mensheid met elkaar verbonden. Daarom kunnen we bij Allerzielen dezelfde openingstekst gebruiken als bij een uitvaart: 'Heer, geef hen de eeuwige rust en moge het eeuwig licht hen verlichten' (Requiem aeternam dona eis, Domine: et lux perpetua luceat eis).

Ik hoop dat we ook dit jaar weer in grote getalen weer bij elkaar mogen komen om dit bijzondere feest te vieren. Want of je nu kerkelijk bent, minder of niet kerkelijk: het gedenken van de overledenen en het eren van hun nagedachtenis kan nooit kwaad. En hoe mooi is het om dat samen te mogen doen. Want gemeenschap ben je in goede en kwade dagen, in lief en leed. Amen.

Pastor Mike Nagtegaal



Pastoraal woord

Advent

De herfst is alweer enige tijd geleden begonnen. De prachtige groene bladeren zijn, eerst langzamerhand van kleur verschietend, van de bomen verdwenen. De dagen worden steeds korter. Een nieuw jaargetijde dient zich aan. We zijn onderweg naar het begin van de winter. Ook binnen de kerkelijke kalender dient zich een nieuw jaar aan. Op 20 november vieren we de laatste zondag van het kerkelijk jaar, het hoogfeest van Christus Koning. Een week later, op 27 november, vieren we de eerste zondag van de advent. Hiermee begint een nieuw liturgisch jaar.

In het evangelie van zondag 18 december, de vierde zondag van de advent, kunnen wij lezen, voor welke aardse woonplaats God, ongeveer 2000 jaar geleden, heeft gekozen. Dat was niet in een grote tempel of in een kerk. Ook wilde Hij niet wonen in de grote stad Jeruzalem, of in de toenmalige metropool Rome? Nee, Hij kiest voor het allereenvoudigste dat er is. God kiest zijn woonplaat in een zeer onaanzienlijk gat in een van de onaanzienlijkste provincies van een land dat ook al als zeer onbelangrijk op de kaart van het Romeinse Rijk staat. Hij vindt huisvesting in Nazareth in de half heidense streek Galilea. Zijn moeder Maria is een heel eenvoudige vrouw, die voor Hem open staat en die Hem haar jawoord geeft. Laten wij daar eens bij stil blijven staan: een eenvoudig meisje uit de laagste klasse van de samenleving, dat haar jawoord geeft aan God.

Het evangelie volgens Lucas laat ons zien dat de aartsengel Gabriël met Maria spreekt. Gabriël heeft het over het plan dat God met haar heeft. Maria is gevraagd de moeder te worden van de Messias, de Zoon van God. Voordat zij daar mee in kan stemmen, wil zij zeker weten of dit nu wel écht de bedoeling is van God. "Hoe kan dat nou?", zo heeft zij wellicht gedacht, "Ik, een zeer eenvoudige persoon, hoe kan God daar nu in willen wonen?" Met de hulp van de heilige Geest wordt Gods bedoeling haar duidelijk. Zij begrijpt dat het gaat om het moederschap van Jezus en zij geeft meteen haar onvoorwaardelijk 'ja' aan God. Dit jawoord van Maria is heel belangrijk. Hierdoor kan de Zoon van God uit haar geboren worden en zo kan de verlossing van de mensheid werkelijkheid worden.

Jezus is geboren uit een mens die open stond voor Gods Geest. Hierdoor is God 'God-met-ons' geworden: Jezus. In Hem woont God in al zijn volheid, zegt Paulus. Als je God wilt vinden, kijk dan naar het leven van Jezus. Hij heeft ons de plaats gewezen, waar wij God kunnen vinden: in onze naaste.

Het unieke van ons christelijke geloof vinden wij in het gegeven dat God mens is geworden. Dat vinden wij nergens anders. Hij is mens geworden om midden tussen de mensen te wonen. In de geloofsbelijdenis bidden wij: "Hij is mens geworden uit Maria en uit de Geest Gods die in haar zijn werk mocht doen."

De woonplaats bij uitstek van God is midden onder de mensen. Het zou, denk ik, goed zijn, als wij God niet proberen te vinden op misschien wel de verkeerde plaatsen. Natuurlijk, Hij is ook te vinden in prachtige middeleeuwse kathedralen en in gewone kerken. In de sacramenten is Hij volop aanwezig. Ook in het Woord van God, is Hij aanwezig. Ik denk echter dat Hij vooral ook bij de mensen te vinden is, op de eerste plaats bij behoeftige en noodlijdende mensen. Als wij God eens meer wisten te vinden onder elkaar. Als wij God eens meer zouden zoeken bij mensen in wie Hij zijn tent heeft opgeslagen. Als we dat beseffen, dan kan de wereld er nog veel mooier uit gaan zien: een wereld die nog meer vervuld kan worden van liefde en vrede. Dat is toch, waar wij allen naar streven!

Over enkele weken, met kerstmis, laat God ons ook dit jaar weer, weten waar Hij woont. Uit een mens is Hij geboren en onder mensen heeft Hij gewoond. Dat mogen wij met Kerstmis viëren.

Igno Osterhaus, pastor.



Allerzielenvieringen

Allerzielen in de Willibrorduskerk

Elk jaar gedenken wij op Allerzielen diegenen van wie we voorgoed afscheid moesten nemen. Maar ze zijn niet uit ons hart, wij herinneren ons hun namen. In hun naam komt hun hele persoon en alles wat zij gedaan en betekend hebben weer naar voren. Daarom is het goed om minstens één dag per jaar al die namen te noemen, al is het maar in ons eigen hart.

Juist op Allerzielen ervaren wij dat wij de overledenen niet kunnen missen in ons leven.

In onze gemeenschap is het een goede gewoonte om op Allerzielen samen te komen in de kerk om alle overledenen te gedenken. En heel bijzonder noemen wij dan de namen van diegenen, van wie wij in het afgelopen jaar in onze parochie afscheid hebben genomen. Op het priesterkoor staat het boek met daarin de namen van alle overledenen uit onze gemeenschap. Dit boek staat er als symbool voor het Boek des Levens, waarin God alle namen schrijft van hen, die overleden zijn.

Dit jaar valt Allerzielen op woensdag 2 november. Er zijn in de Willibrorduskerk dan twee vieringen: 's morgens om 10.00 uur een Woord- en Communieviering met zang van het Dames- en Herenkoor en 's avonds om 19.00 uur een Gebedsviering met zang van De Brug.

In beide vieringen spelen de kruisjes, die gedurende het voorbije jaar achter in de kerk in de gedachteniskapel zijn hangen, een rol. Op die kruisjes staan de namen van de overledenen van het afgelopen jaar. Hun nabestaanden krijgen een persoonlijke uitnodiging voor deze vieringen. Zij krijgen tijdens deze vieringen de gelegenheid een kaars aan te steken. Na afloop van de viering kan één van de nabestaanden het kruisje komen ophalen.

Ook is er na de beide vieringen gelegenheid om een kopje koffie of thee te drinken en elkaar te ontmoeten in het Willibrordushuis.

Wanneer de weersomstandigheden het toelaten wordt het kerkhof 's avonds aangelicht. U kunt op eigen gelegenheid een bezoek aan de graven brengen.

Wij hopen velen van u te mogen begroeten.
Hanny Kaan, namens de Avondwakegroep
Pastor Henk Hudepohl

Allerzielen op het kerkhof

Ook dit jaar willen wij op Allerzielen, woensdag 2 november, lichtjes laten branden op het kerkhof. De werkgroep Tuinfluiters zal, mits de weersomstandigheden het toelaten, waxinelichtjes aansteken in lantaarns om het kerkhof feeëriek te verlichten. Ook het pad naar het kerkhof toe zal verlicht zijn. Voor of na de viering van 19.00 uur kunt u het aangelichte kerkhof bezoeken. Er zullen leden van de werkgroep Tuinfluiters aanwezig zijn.



Allerzielenvieringen

Allerzielen

Op 2 november gedenken wij jaarlijks de dierbaren die ons zijn overleden. Niet alleen de dierbaren die ons recent zijn overleden maar allen die wij willen gedenken. Dat doen wij traditioneel in een 'allerzielenviering'. Tijdens die viering besteden wij bijzondere aandacht aan diegenen die ons het laatste jaar zijn overleden: wij reiken de herinneringskruisjes die gedurende dat jaar zijn opgehangen in de Mariakapel uit aan de familie. Daarnaast reiken wij aan het einde van de viering een bidprentje uit aan de aanwezigen. Op deze bidprentjes staan de namen van de overleden van het afgelopen jaar.

Dat lijkt een simpele regel die toch tot verwarring kan leiden. Hoe werkt het? Als er een kerkelijke afscheidsdienst (avondwake of uitvaartdienst) wordt gehouden, wordt tegen het einde van die dienst een herinneringskruisje opgehangen in de Mariakapel. De namen van de daarop vermelde overledenen komen ook op het bidprentje te staan.

Als er geen kerkelijke afscheidsdienst wordt gehouden, hebben wij soms geen weet van een overlijden en al helemaal geen zicht op de wensen van de familie. Wij willen er daarom op wijzen dat de mogelijkheid bestaat om ook in die gevallen een herinneringskruisje op te hangen of de naam te laten vermelden op het bidprentje. Dat moet u als familielid dan wel aan ons kenbaar maken. Dat kan op meer manieren. U kunt op de vrijdagochtend tussen 9 en 11 uur langskomen op het parochiecentrum (Kerklaan 37) of daarheen gedurende die tijd bellen (0251-312228 of 0633091407). U kunt ook een e-mailbericht sturen naar jacobusmajor@rk-bronvanlevendwater.nl. Aarzel niet daarvan gebruik te maken als u dat wilt.

De avondwake- en uitvaartgroep St. Jacobus Major



Liefde houdt niet op waar leven eindigt

Namens de avondwake groep wil ik onderstaand met u delen.

U bent welkom:

Zondag 30 oktober 13.30 uur Zegening van de overledenen op begraafplaats de Karmel m.m.v. pastor Nico Mantje, koorleden en vrijwilligers

Zondag 30 oktober 15.00 uur Allerzielenviering op begraafplaats Sint Adelbertus te Egmond Binnen o.l.v. pastor Nico Mantje en vrijwilligers

Woensdag 2 november 19.00 uur Allerzielenviering in de parochiekerk te Egmond aan den Hoef, o.l.v. pastor Nico Mantje, koor Hoeverture, avondwakegroep en vrijwilligers. Vooraf aan de viering kunt u wanneer u dat wenst een kaarsje aansteken.

“Aan een tere draad van tranen.

Rijg ik stil de dagen en maanden van gemis”

“ Gemis blijft altijd sluimeren”.

Deze 3 zinnen zeggen zoveel.

Ik hoef het u niet uit te leggen.

Iedereen maakt gemis en verdriet mee.

Waardoor wij verder gaan met herinneringen.

Allerzielenvieringen

Het jaarthema is “ontmoeten”.
Wij proberen er voor elkaar te zijn.

Ontmoeting

De lange weg gegaan
doorheen de zee en 't zand.
Geen stem noemde mijn naam,
Ik vond geen hand waarin mijn hand kon rusten.
Alleen de golven die het strand
een goede morgen kusten.

Een verre zwarte stip kwam stil mij tegemoet:
het donker werd tot wit
toen in zijn groet ik vaste voet ontwaarde.
Die aller leven heelt en hoedt
mijn naam in licht bewaarde.



Wij zien uit naar een samenleving niet alleen..... maar samen er zijn voor elkaar.
Wij blijven aan elkaar denken.
Namens de avondwake groep warme groet, Anny, Alie, Laura en Marianne.

Locatie Heiloo

Overleden:

Jacques (Jacobus Johannes) Koopman	* 09-07-1929 † 01-09-2022
Agnes (Agnes Maria) Keesom-van der Laan	* 14-03-1924 † 27-09-2022
Jan (Johannes Bartholomeus Antonius) Ijpelaan	* 20-02-1938 † 08-10-2022
Thea (Theodora Maria) Zaman-Hoekman	* 24-07-1952 † 09-10-2022



Voor de familie en nabestaanden bidden wij om kracht en troost.
Wij wensen hen sterkte toe bij dit verlies.

Locatie de Egmond

Overleden:

Tiny (Catharina Cornelia) Noort-Schilder	* 23-05-1933 † 14-08-2022
Jansje (Johanna) Hopman-de Waard	* 23-09-1924 † 19-08-2022
Riet (Maria Seraphina) Imming-van de Water	* 24-05-1933 † 15-09-2022



Voor de familie en nabestaanden bidden wij om kracht en troost.
Wij wensen hen sterkte toe bij dit verlies.

Liturgisch Rooster

Datum	H. Willibrordus Heiloo Zondag 10.00	H. Jacobus Major Akersloot Zondag 10.00	H.M.M. Alacoque Egmond Zaterdag 19.00 of Zondag 10.00	H. Cornelius Limmen Zaterdag 19.00 en Zondag 10.00
Zaterdag 29 okt. 31 ^e zondag d.h.j				Med. viering K. Kint
Zondag 30 okt. 31 ^e zondag d.h.j	Eucharistie I. Osterhaus El Shaddai	Familieviering Parochianen	Eucharistie N. Mantje Soli Deo Gloria	W&C viering M. Nagtegaal
Woensdag 2 nov. Allerzielen	10.00 uur Allerzielenviering H. Hudepohl D+H koor 19.00 uur Allerzielenviering Avondwakegroep De Brug	19.00 uur Allerzielenviering Avondwakegroep	19.00 uur Allerzielenviering N. Mantje + Avondwakegroep	19.00 uur Allerzielenviering Avondwakegroep
Zaterdag 5 nov. 32 ^e zondag d.h.j			Eucharistie N. Mantje Hoeverture	Med. viering K. Kint
zondag 6 nov.. 32 ^e zondag d.h.j	Eucharistie N. Mantje Dameskoor	Eucharistie I. Osterhaus		W&C-viering K. Kint
Zaterdag 12 nov. 33 ^e zondag d.h.j				Med. viering J. Olling
Zondag 13 nov. 33 ^e zondag d.h.j	Eucharistie I. Osterhaus Herenkoor	W&C-viering Ph. Kint	Eucharistie R. Hoogenboom Soli Deo Gloria	W&C viering M. Nagtegaal
Zaterdag 19 nov. Christus Koning			Eucharistie I. Osterhaus Hoeverture	Gezinsviering M. Nagtegaal
Zondag 20 nov. Christus Koning	W&C-viering H. Hudepohl De Brug	W&C viering Parochianen Herenkoor		W&C viering M. Nagtegaal
Zondag 27 nov. 1 ^e zondag Advent	Regioviering in de Willibrorduskerk F. Brigitha, N. Mantje, I. Osterhaus, M. Nagtegaal			W&C viering B. Leurink
Zaterdag 3 dec. 2 ^e zondag Advent			Eucharistie N. Mantje Hoeverture	Med. viering K. Kint
Zondag 4 dec. 2 ^e zondag Advent	W&C-viering Ph. Kint Dameskoor	W&C-viering M. Nagtegaal Herenkoor		Eucharistie R. Hoogenboom

Liturgisch Rooster

Datum	H. Willibrordus Heiloo Zondag 10.00	H. Jacobus Major Akersloot Zondag 10.00	H.M.M. Alacoque Egmond Zaterdag 19.00 of Zondag 10.00	H. Cornelius Limmen Zaterdag 19.00 en Zondag 10.00
Zaterdag 10 dec. 3 ^e zondag Advent				Med. viering J. Olling
Zondag 11 dec. 3 ^e zondag Advent	Eucharistie N. Mantje Herenkoor	W&C-viering B. Leurink	Eucharistie I. Osterhaus Soli Deo Gloria	W&C viering M. Nagtegaal
Zaterdag 17 dec. 4 ^e zondag Advent			Eucharistie N. Mantje Hoeverture	Med. viering K. Kint
Zondag 18 dec. 4 ^e zondag Advent	W&C-viering M. Nagtegaal Vocaal Ensemble	Eucharistie R. Hoogenboom		Eucharistie I. Osterhaus

Vieringen door de week

H. Willibrordus Heiloo	Steunpunt Egmond Binnen	H.M.M. Alacoque Egmond aan den Hoef
Eucharistieviering dinsdag 09.30 uur	Eucharistieviering woensdag 09.30 uur	Rozenkransgebed vrijdag 09.00 uur
Rozenkransgebed vrijdag 09.30 uur		Eucharistieviering vrijdag 09.30 uur

Kerstmis in de Willibrorduskerk

Het is nu oktober, maar toch zien we in winkels de kerstspullen al weer verschijnen. Wij zijn ook al aan het plannen maken om zoveel mogelijk mensen een mooi kerstgevoel te geven. We willen op Kerstavond om 17.00 uur een Familieviering houden in de Willibrorduskerk. Omdat we geen kinderkoor meer hebben gaan we in deze viering met een Spontaan-koor de zang verzorgen.

We zingen de bekende kerstliedjes zodat iedereen mee kan doen.

Jong of oud of daar tussen in, iedereen kan meedoen!

We nodigen alle mensen uit voor een mooie Familieviering!!

Iedereen hoort bij een familie!

werkgroep Familieviering



Parochiebestuur

Mutaties parochiebestuur

Afscheid Maria Overtoom

Op dinsdagavond 13 september woonde Mevrouw Maria Overtoom voor de laatste maal de vergadering van het parochiebestuur bij. Sinds de fusie van de vijf parochies van Akersloot, Egmond en Heiloo in 2015, was zij lid van het bestuur. Maria woont in Akersloot en onderhoudt de contacten met de parochiegemeenschap van de Jacobus Majorkerk. Daarnaast had zij onder andere Communicatie en Kerkbalans in haar portefeuille. Ook nam zij op voortreffelijke wijze de leiding van vergaderingen over wanneer de vice-voorzitter zelf verhinderd was. Maria dankte het parochiebestuur voor het in haar gestelde vertrouwen en zei dat ze het leerzame jaren heeft gevonden, waarin veel is gebeurd, zoals de ingrijpende kerksluitingen en overlijdens. Het bestuur is Maria zeer dankbaar voor al haar werk gedurende de afgelopen 8 jaar en vice-voorzitter Martien den Blanken onderstreepte dat ter vergadering met een stemmig boekje.



Arnold Franse treedt toe tot het parochiebestuur

Vanuit de Locatieraad Willibrordus is de heer Arnold Franse per 1 oktober toegetroten tot het parochiebestuur. Het bestuur is verheugd dat Arnold deze functie op zich wil nemen.

Hieronder vertelt hij iets over zichzelf.

Ik ben 57 jaar, getrouwd met Rozelle en we hebben twee kinderen. Ik ben ambtenaar bij het ministerie van Financiën, als functionaris informatiebeveiliging. In mijn vrije tijd doe ik aan hardlopen (ik hoop de halve marathon van Egmond dit jaar weer te doen) en ben ik actief als reservist bij de Landmacht.

Ik ben opgegroeid in Heiloo-oost en met mijn ouders gingen we dus eigenlijk altijd naar de Moeder Godskerk. In de jaren 90 heb ik in het buitenland gewoond en toen we in 2001 terugkwamen hebben we de gang naar de Willibrorduskerk gemaakt. Samen met mijn vrouw was ik eerder actief in de kleuterkerk en vanaf 2019 ben ik lid van de locatieraad. En nu heb ik de overstap gemaakt naar het parochiebestuur.



Marieke Hoetjes wordt secretaris van het parochiebestuur

Begin dit jaar heeft de secretaris van het parochiebestuur, de heer Kees van Went, zijn functie helaas neergelegd. Sindsdien is de functie vacant geweest. Marieke Hoetjes heeft nu aangeboden om de functie de komende vier jaar te vervullen.

Hieronder vertelt zij iets over zichzelf.

In 1993 werd me door pastor Helsloot gevraagd om mee te denken over een nieuw beleidsplan voor de parochiegemeenschap van Heiloo 'Een brug naar elkaar'. Dit beleidsplan verscheen in 1994. Aansluitend werd ik in 1994 lid van de commissie 'Kerk en Toekomst' die zich boog over de toekomst van de twee kerkgebouwen en uiteindelijk in 1997 in een rapport met het advies kwam om de Moeder Godskerk te sluiten en de Willibrorduskerk te ver/nieuwbouwen.

In 1997 werd me gevraagd om secretaris te worden van het parochiebestuur. Er volgden spannende tijden: de sluiting en verkoop van de Moeder Godskerk en de renovatie en heropening van de Willibrorduskerk.



Schoenendoosactie

In 2009 kon de benoeming in het bestuur (na 3 termijnen) niet meer verlengd worden. Ik wilde echter de andere taken die ik inmiddels vervulde graag blijven doen. Het bestuur besloot mij een informele aanstelling tot 'parochiecoördinator' te geven. Deze functie heb ik tot nu toe vervuld en de bijbehorende werkzaamheden wil ik ook grotendeels voortzetten. Maar omdat het (nog) niet lukte om een nieuwe secretaris voor het bestuur aan te trekken, zal ik dat de komende vier jaar beide functies proberen te combineren. Daarbij kunnen we als parochie gelukkig rekenen op de inzet van parochiecoördinator Astrid Wittebrood en van heel veel anderen!

De actie schoenendoos

18 september zijn we begonnen met onze actie. Wat een prachtige ontmoetingen en gulle gaven mogen we meemaken rond de kraam in de Kerkstraat. Er komen mensen voor- en na de viering bij ons om spullen te brengen die zij denken dat goed in een doos kunnen. Spullen die ze zelf hebben gemaakt, zoals sjaals en wanten, knikkerzakken, poppenkleertjes. Maar ook spullen die ze over hebben en niet gebruikt worden bij hen.

En er staan nu al ruim 30 dozen klaar in de Kerkstraat om verstuurd te worden! En dat in deze tijd!

Een vader komt na de viering van buiten af met zijn 10-jarige dochter. Ze zoekt een beplakte doos uit en gaat samen met haar vader en mij schriften uitzoeken die zij leuk zou vinden en dan een etui. Ze zoekt heel zorgvuldig alle dingen die in de doos moeten uit zoals zij het mooi vindt, geen Barbie maar een springtouw, geen roze washand maar een groene. Het wordt zo'n persoonlijk geschenk!

En dan een oudere dame die samen met mij een doos wil samenstellen! Ze zegt al van te voren: ik ben in de oorlog geboren en ik heb altijd geleerd om zuinig te zijn en tevreden. Dus het moet geen overdaad worden! 4 schriften is wel veel, maar dan moet dit meisje maar delen, een bal is leuk, dan kan ze samen spelen, zoveel kleurtjes is niet nodig..... ze legt haar hand op de schoenendoos en ze vindt het wel genoeg!! We zijn ontzettend rijk met alles wat we bij de baby-kinderwinkel Baby-Talk hebben mogen kopen voor weinig geld tijdens de opheffing van die zaak! De eigenaar van die zaak heeft zo'n groot hart voor de schoenendoosactie, dat hij telkens heel veel extra schonk van alles dat wij uitzochten!! Echt zo mooi!

We gaan nog tot en met 30 oktober door met de actie. Fijn dat er zoveel mensen meedoen en dank voor alle gulle gaven voor de kinderen in Albanie.

Werkgroep Actie Schoenendoos



Rond de waterput



spiritualiteit en geloofsverdieping

Rond de waterput najaar 2022

De activiteiten van de eerste helft van het seizoen draaien op dit moment succesvol. De commissie is nu druk bezig om een programma rond te krijgen voor komend voorjaar 2023. Hieronder drie activiteiten die in november op stapel staan.

Ook vindt u alle informatie op de website www.ronddewaterput.nl

Aanmelden is over het algemeen noodzakelijk. Dat kan via willibrorduskerk@rk-bronvanlevendwater.nl of telefonisch: 072 5330906.

Commissie 'rond de waterput'

Preek van de Leek

Twee (s)prekers delen op een zondagmiddag in de Witte Kerk te Heiloo hun inspiratie en levenswijsheid met ons

Ook dit jaar hebben we weer twee dorpsgenoten bereid gevonden om een 'Preek van de Leek' te houden. Zij trakteren ons in zo'n 45-60 minuten op levenslessen en delen met ons hun bronnen van inspiratie. Doorgaans wordt de 'preek' afgewisseld met door hen zelf uitgekozen muziek. Na afloop is er gelegenheid om - onder het genot van een drankje - na te praten met de (s)preker en met elkaar. De toegang is vrij; bij de uitgang is er echter wel een collecte ter bestrijding van de onkosten.

Voor de eerste 'Preek van de Leek' op zondag 6 november hebben we Joop Tulp uitgenodigd.

Joop (Pingjum, 1953) bracht zijn jeugd in Franeker (Frjentsjer) door. Hij werd in 1975 onderwijzer op De Ark. Deze basisschool heet sinds 1984 De Duif. Hij werd daar later ook intern begeleider. Na 2004 had hij dezelfde functies op scholen in Schermerhorn, Heemskerk en Alkmaar. Na zijn pensionering werd hij actief bij het vluchtelingenwerk in ons dorp. Momenteel is hij betrokken bij 'Heiloo voor Elkaar', een organisatie die hulp biedt aan statushouders. Daarnaast is hij secretaris van de Historische Vereniging Heiloo.

Al meer dan 40 jaar maakt Joop studie van Sint-Nicolaas en onze Sinterklaastradities. Hij verzorgt er met veel plezier presentaties over. Hij zingt bij Ût Mannûhkoor uit Alkmaar, dat zijn preek muzikaal zal omlijsten.



Wie: dhr. Joop Tulp
Waar: Witte Kerk, Raadhuisweg 32, Heiloo;
Wanneer: zondag 6 november; 16.00 uur - 17.30
Bijdrage: vrij toegankelijk; er is een collecte bij de uitgang

Om alvast te noteren: Zondag 19 maart 2023:
Mw. Mascha ten Bruggencate (Burgemeester van Heiloo)

Rond de waterput - MOV

Mozart van wonderkind tot Requiem

Wie waren zijn leermeesters?

Wie of wat heeft hem geïnspireerd?

Wie was de mens Mozart! Wie was de componist Mozart!

In deze voordracht zal met name de 18de eeuw toegespitst zijn op het leven van de componist Wolfgang Amadeus Mozart. Hierbij zullen de volgende omgevingsfactoren uitgebreid aan bod komen: de kaart van Europa, het reizen, de sociologie, religie, cultuur en de belangrijkste stromingen Verlichting en Sturm und Drang.

De ontwikkeling van het driejarig wonderkind als mens, maar ook als componist zullen gedetailleerd aan de orde komen.

Deze lezing zal, vanaf Mozarts vroegste jeugd tot de laatste maanden in zijn leven, met talrijke korte luisterfragmenten van composities gelardeerd worden.

Ik wil u graag deelgenoot maken van het bijzondere, onderscheidende talent van deze componist ten opzichte van vele andere componisten in deze 18de eeuw.

Wanneer: donderdag 10 november om 19.45 uur

Waar: Koffiekamer van de Ter Coulsterkerk, Holleweg 111

Inleider: Marianne Mulder van Rumpst

Bijdrage: collecte na afloop

Werkgroep Missie en Ontwikkelingssamenwerking en Vredevrede (MOV) van Heiloo, Akersloot, Limmen en de Egmond (HALE)

Al vele jaren trekken de Corneliusparochie en de parochie 'Bron van Levend Water' onder de naam MOV-HALE samen op als het gaat om Missie, Ontwikkelingssamenwerking en Vrede.

Deze samenwerking heeft vooral tot doel 'ontwikkelingssamenwerking' en 'vrede' onder de aandacht te houden. In deze tijd waarbij de oorlog in Oekraïne en al de economische gevolgen daarvan, al onze aandacht verdient en krijgt, willen we onze historische verantwoordelijkheid als kerken als het gaat om armoede, natuurrampen en honger niet verwaarlozen. Door de vele missionarissen en ontwikkelingswerkers die door de jaren heen bruggen hebben geslagen tussen 'noord' en 'zuid', verschillende culturen en godsdiensten, willen we dat niet laten verdampen. De oproep om aandacht te besteden aan de watersnoodramp in Pakistan de afgelopen maand oktober (band tussen bisdom Haarlem en bisdom Hydrabad) en de band die wij in onze regio hebben met Burkina Faso (WOL) en de acties die we daarvoor organiseren, maken dat elke keer weer duidelijk.

Als werkgroep MOV-HALE brengen we door het jaar heen MIVA, Vredesweek, Wereldmissiedag, Adventsactie, Vastenactie en de Week voor de Nederlandse Missionarissen onder de aandacht. Verder ondersteunen we de schoendoosactie en staat de Vastentijd met het Hongerdoek op onze agenda. Ook proberen we elk jaar een 'speerpunt' te organiseren om 'ontwikkelingssamenwerking' op een ludieke wijze levend te houden binnen onze geloofsgemeenschappen binnen onze regio. De werkgroep MOV-HALE zit vol ideeën en initiatieven. Wel missen we op dit moment binnen de werkgroep nog een contactpersoon vanuit de Egmond. Hopelijk voelt iemand zich geroepen.



voor elk wat wils voor elk

Bericht van de Willibrordushof

Nu de herfst is aangebroken en u denkt de tuin weer klaar te maken, heeft u misschien struiken of heesters staan die wat uitgedund moeten worden. Wij, de Tuinfluiters, zouden die graag ontvangen, zodat wij ze een mooi plaatsje op het kerkhof kunnen geven.

Is het voor u niet mogelijk de struiken of heesters uit te dunnen en/of te vervoeren, dan zijn enkele heren bereid om dit voor u te doen.

Alvast hartelijk dank voor uw groene gift,
De Tuinfluiters

Het Vormsel wat is dat?

De vraag stellen is veel makkelijker dan te beantwoorden. We nodigen je uit om samen met ons op zoek te gaan naar het antwoord, misschien wel antwoorden. Het zou best zo kunnen zijn dat we verschillende antwoorden vinden, of misschien wel helemaal geen antwoorden.

Denk je wel eens na over wie jij bent? Sta je wel eens stil bij de vraag: "Wat wil ik in dit leven" Ben jij ook zo benieuwd wat andere mensen dan antwoorden. Heb jij ook het idee dat anderen wat van jou vinden en vind je dat spannend.

Vanuit de katholieke kerk wordt een project aangeboden om met een groep jongeren in dezelfde leeftijd (13 – 15 jaar) over dat soort vragen na te denken; in discussie te gaan met elkaar. Gezellige avonden met een grap, een spel, een serieus gesprek; ruimte voor ontwikkeling.

Nieuwsgierig geworden? Praat er eens met je ouders over en/of meld je aan. Aanmelden kan op verschillende manieren:

- pak de telefoon en bel 072-5330906 (alleen 's morgens, op werkdagen, wij hebben ook een leven ;-))
- stuur een mail naar willibrorduskerk@rk-bronvanlevendwater.nl
- gooi een briefje in de brievenbus van de Willibrorduskerk (Westerweg 267; 1852 AG Heiloo)

We hopen jou te ontmoeten.

Even een mededeling over de Eerste Communie van 2023

De werkgroep Eerste Communie is begonnen met de voorbereidingen voor de Eerste Communie project voor 2023, voor de kinderen uit Akersloot, Egmond en Heiloo.

(kinderen uit Akersloot kunnen desgewenst ook in Limmen zich opgeven).

In de volgende editie van het parochieblad zal hier meer over staan.

Kinderen die in groep 4 zitten, of in hogere groepen, die graag hun eerste communie willen doen, zijn van harte welkom.

Op deze manier hopen we dat de ouders van de communicanten op tijd zijn geïnformeerd en uitzien naar het volgende parochieblad met de verdere informatie

Mocht u zich nu al op willen geven dan kunt u een e-mail sturen naar
1ecommunieheiloo@gmail.com

Werkgroep Eerste Communie

Inzameling ondergoed in Advent- en Kersttijd voor de Kledingbank Noord Holland Noord

Net als vorig jaar willen we met onze Advents-inzamelingsactie de Kledingbank Noord Holland Noord, gevestigd in Egmond, ondersteunen. Hier kunnen mensen uit de hele regio, met een minimum inkomen of net iets daarboven, voor 1 euro per persoon hun garderobe aanvullen.

Er is vooral behoefte aan ONDERGOED, nieuw of zo goed als nieuw.

Ook kinderkleding is welkom.

U kunt de kleding vanaf eind november iedere ochtend inbrengen. De dozen staan klaar in de Kerkstraat van het Willibrordushuis, Westerweg 267.

Caritas Werkgroep Heiloo

wat wils voor elk wat wils

Plekje uitzoeken

Wij krijgen wel eens de vraag, of er alvast een plaatsje op het kerkhof uitgezocht en gereserveerd kan worden. Ook vragen familieleden van een overledene of zij een plekje mogen komen uitzoeken. In beide gevallen is dit mogelijk.

Alleen zijn niet alle lege plaatsen, om diverse redenen, geschikt om opnieuw uit te geven.

De vrije plaatsen zijn aangemerkt met een geel bordje. De begraafplaats beheerder begeleidt u met het uitzoeken van een graf of urnengraf.

Dit om misverstanden en teleurstelling te voorkomen.

Ina Hoogeboom, beheer Willibrordushof

Bedankt

Ik dank de gulle gevers van 24 juli in Margaretha Maria Alacoque heel hartelijk. Een zeer mooi bedrag van € 480,95. Ik zal het benutten om levensmiddelenpakketten te maken voor de armste bewoners hier in onze stadsrandwijk. Elke laatste zaterdag van de maand delen we zulke pakketten uit. Tevens help ik de gezinnen die zonder gas zitten zodat ze weer een bus gas kunnen kopen. Elke bus kost momenteel 24 Euro oftewel 120 Reais.

Alle goeds voor de geloofsgemeenschap van De Hoef! Hartelijke groeten uit Brazilië!

pater Pee de Waard

Soli Deo Gloria

Samen weer goed voor Gregoriaanse muziek
Opa's en Oma's in een koor echt uniek
Lovende woorden het afgelopen seizoen
Intens genieten waarvoor we het doen

Doorgaan met al die mooie mensen
Een "Tenor" gaat met zijn stem naar Frankrijk toe
Ons koor bedankt hem voor al zijn gedoe

Gemengd zingen daar gaan we mee door
Leven en laten leven met ons koor
Op naar ons Jubileum komend jaar
Repetities liggen al klaar
Iedereen zal nog van ons horen
Alten sopranen, bassen en tenoren

George Liefing

Fietsen

Ik wil iedereen bedanken voor de reacties op de oproep voor fietsen.

Er zijn fietsen opgehaald in de Egmond, Limmen, Akersloot en Heiloo.

Wij hebben veel volwassenen en kinderen al blij kunnen maken met een fiets.

Nogmaals hartelijk dank.

Mariet Mooiweer, telefoonnummer 072-5334483

Eten in het parochie centrum Jacobus.

We zijn weer opgestart om een keer in de maand een maaltijd te bereiden in het parochie centrum. Iedereen is welkom. In verband met Corona houden we wat meer afstand in acht en kunnen we maximaal 20 gasten ontvangen.

Maar is het wat voor mij, zou U zich kunnen afvragen.

Gewoon doen, want U weet het: Aanhaken is Meemaken!

Het is elke keer een mix van alleenstaande, van stellen, vrienden/vriendinnen die aanschuiven bij ons aan tafel.

Ook U kunt genieten van een gevarieerde maaltijd, een lekker wijntje en ondertussen gezellig keuvelen met dorpsgenoten over van alles en nog wat.

Wanneer: 25 november en 16 december (Kerstdiner). Inloop 17.30/17.45 uur.

Opgeven: op maandag 21 nov. en 12 dec. Van 9 tot 10, Hennie Verduin 0251314673.

Het kookteam: Hennie, Annie, Margriet, Henk, Han, Wil en Gerard,

Verhuizing

De geboorte van een prachtig paleisje in Egmond aan den Hoef.

Het is vandaag 4 oktober. De afgelopen weken en dagen is er keihard gewerkt door een schildersbedrijf, door de timmerman en last but not least, door een stoffeerdersbedrijf.

De vijf kamers van de eerste etage zijn inmiddels voorzien van een vloer van lamellen. Op de foto's is te zien hoe de vloeren er uit zagen en hoe deze er nu uit zullen gaan zien.

Maandag 10 oktober zal als laatste de vloer van de gang op de eerste etage nog worden gelegd. Hiermee zal het vele werk op de eerste etage van de pastorie zijn afgerond.

Ik vind het fijn om te zien dat door heel veel inspanningen van professionele vakmensen en vrijwilligers de eerste etage van de pastorie wordt omgetoverd tot een waar paleis!

Op 15 oktober zal ik gaan verhuizen naar het nieuwe appartement. Ik zie er naar uit!

Ik vind het heel fijn dat ik binnen de parochies Bron van Levend Water en Cornelius mag komen wonen!

Heel veel dank spreek ik hierbij uit aan al degenen die dit mogelijk hebben gemaakt!

Ook de begane grond van de pastorie zal binnenkort van nieuwe vloerbedekking worden voorzien. Hierdoor worden de werkruimtes daar nóg mooier gemaakt!



Alle goeds!

Igno Osterhaus, een heel dankbare pastor

Heilige van de maand

Bavo, belijder en kluizenaar.

In het begin van zijn leven was Bavo niet echt een heilig boontje. Een ruwe ridder was hij, geoefend in de strijd en dol op vechten en jagen. Er wordt zelfs gezegd dat hij als struikrover de wegen rond het huidige Sint-Truiden onveilig maakte.

Op een dag kruiste hij zo het pad van de heilige Amandus, die in die streken het evangelie kwam brengen. 'Je geld of je leven', riep Bavo. 'Neem mijn leven maar. God zal mij met liefde opnemen in zijn hemelrijk. Bavo was totaal overdonderd door zoveel geestkracht en liet zich meteen bekeren. Al zijn wereldse goederen zette hij te koop. De opbrengst schonk hij aan de armen. Daarna vergezelde hij Amandus op zijn missie door Vlaanderen en Frankrijk. Al na korte tijd had Bavo zoveel kennis van Gods woord verworven dat hij tot priester kon worden gewijd.

In Gent stichtte Bavo een klooster. Hij was uitgesproken streng voor zichzelf. Hij vaste regelmatig en geselde zich tot bloedens toe. De mensen in de omgeving hadden hoge verwachtingen van hem. Na enige tijd was de stroom armen en zieken dan ook niet meer in te dammen. In navolging van de woestijnvaders wilde Bavo echter in afzondering leven. Hij ontvluchtte Gent om in de nabijgelegen bossen een hut te maken in een holle eik. Maar zijn schuilplaats werd al snel ontdekt, en de mensen trokken naar het bos om Bavo te bezoeken. Ten einde raad besloot hij terug te keren naar het klooster, waar hij zich zou kunnen afzonderen in een speciale afgesloten cel.

Eind september 657 voorvoelde Bavo dat zijn aardse leven erop zat. Graag wilde hij nog een keer biechten. Daarom zond hij een bode naar Domlinus, zijn vriend en biechtvader, pastoor in Turnhout. Op de terugweg raakte de bode het spoor bijster. Gelukkig leidde een engel de biechtvader snel weer op de goede weg. Na te hebben gebiecht gaf Bavo de geest, op 1 oktober 657.

De volgende dag werden bij het klooster linnen doeken afgegeven die Gertrudis speciaal voor Bavo had geweven: daarin moest het lichaam van de heilige worden begraven. Iedereen was stomverbaasd over het snelle en doortastende optreden van de abdis van het klooster in Nijvel. God moest haar wel via een engel op de hoogte hebben gesteld van het overlijden van Bavo.

In die tijd zwierf in Gent een vrouw rond die ze niet allemaal op een rijtje had. Vloekend en tierend liep ze door de stad. Wie haar vriendelijk bejegende, kon rekenen op een vloed van scheldwoorden. Bij toeval liep ze de abdijkerk binnen waar Bavo lag opgebaard. Zodra ze zijn lichaam had aangeraakt, genas ze van haar geestesziekte. Uit dankbaarheid trad ze in, in een naburig klooster.

In 1537 werd het Gentse benedictijnenklooster door paus Paulus III geseculariseerd. Dat wil zeggen dat de monniken niet langer gehoorzaamheid verschuldigd waren aan de abt, maar als kanunniken onder de bisschop van Gent vielen. Drie jaar later werd de abdij door Karel V (1500-1555) afgebroken. De keizer liet op die plaats een kasteel bouwen. In 1559 werd de parochiale Sint-Janskerk verheven tot kathedraal die sindsdien de Sint-Baafs wordt genoemd.



Feestdag: 1 oktober.

Kerkbalans - Adventsactie

Herinneringsbrieven

En zo is het opeens weer oktober 2022. Een periode waar ik nooit naar uit zie, want dan is het voor mij de balans opmaken hoe we ervoor staan. Ik kijk naar de ontvangsten die ontvangen zijn vanuit de actie Kerkbalans ten opzichte van voorgaand jaar, het is nagenoeg gelijk maar toch weer ietsje minder. Vervolgens hou ik me met bezig met de begroting voor komend jaar. Maar ook hou ik me bezig met de herinneringsbrieven die net als voorgaande jaren in oktober de deur uit gaan. Een herinneringsbrief voor degene die in januari hun bijdragen vergeten zijn over te maken of aan wiens aandacht het is ontsnapt. Het is nooit leuk die brieven te versturen maar ook dit jaar doen we het weer. Kerkbalans 2022 het lijkt nog maar zo kortgeleden en er is al weer zoveel gebeurd.

Zoals u weet versturen we de folder van actie kerkbalans aan eenieder die in ons ledenbestand staat. Echter de herinneringsbrieven worden gebaseerd op degene die een parochieblad ontvangen en in het lopende jaar nog niets bijgedragen hebben. Wij gaan er van uit dat degene die een parochieblad ontvangt enigszins verbonden is met de kerk, zo niet dan is een belletje naar de administratie voldoende om het blad niet meer te ontvangen.

Op deze manier willen wij de chauffeurs en de lopers bedanken voor het 7 keer per jaar rondbrengen van het parochieblad. Het parochieblad dat zo'n mooie metamorfose heeft ondergaan, waar we als fusieparochie steeds meer uitdragen dat we een parochie zijn namelijk de Bron van Levend Water. Elke keer is het weer leuk dat mensen de moeite nemen om ons te bellen, te mailen of ons live te vertellen hoe mooi ze het blad vinden. En daar zijn wij als redactie maar wat trots op.

Maar nu is het oktober en kijk ik naar de stand van zaken. Ik kijk naar het aantal bladen dat rondgebracht wordt, en ik kijk naar het aantal ontvangsten die we tot heden ontvangen hebben. U mag raden of het mij blij stemt... Onze lopers moeten we toch weer vragen of zij deze brieven tezamen met het parochieblad willen rondbrengen. Geen leuke klus maar we hopen dat mensen, naar aanleiding van de herinneringsbrief en dit stukje in het parochieblad, toch nog bereid zijn een bijdrage te doen.

Bij deze willen wij eenieder hartelijk danken voor de al gedane bijdragen maar ook voor de bijdragen die in de loop van het jaar nog gaan binnenkomen.

Astrid Wiebering – Vlaar,
namens Bestuur van de Bron van Levend Water

Adventsactie 2022: Ieder kind een goede start

Tijdens de adventsperiode – de periode van vier weken voorafgaand aan Kerstmis - vragen we via de Adventsactie aandacht voor de hoop. Hoop op de komst van het Licht. Hoop op een betere wereld. Hoop dat iedereen kan delen in overvloed en dat op een dag alle mensen een waardig leven kunnen leiden. Hoop is nooit vanzelfsprekend. Daarom vertellen we verhalen van mensen die met hun toewijding en hun liefde een verschil maken.

Laten we alle kinderen een kans geven op een goede start in het leven

Kinderen die zich in hun eerste levensjaren gezond ontwikkelen, hebben meer kans op een goede toekomst en een leven zonder extreme armoede. Adventsactie gunt alle kinderen die kans. Daarom steunen we dit jaar vier projecten die bijdragen aan een goede start in het leven van jonge kinderen. De projecten richten zich op de vroege ontwikkeling van kinderen, het voorkomen van ondervoeding en kindersterfte, toegankelijke gezondheidszorg en een veilig en gezond leven.

Wilt u een van deze projecten steunen? Uw bijdrage is enorm welkom.

U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL89 INGB 0653 1000 00 t.n.v. Adventsactie.



Levensverhaal - Energie

Levensverhaal van pastor Herman Helsloot

In de herfst van vorig jaar heeft pastor Herman Helsloot in een aantal interviews zijn levensverhaal verteld aan zijn zus Elly. Deze interviews werden op film vastgelegd door het echtpaar Hanny van de Kruijs en Bert Verkooijen. De opnamen werden voortijdig gestaakt omdat pastor Helsloot in december ziek werd. Na zijn overlijden in februari van dit jaar, is zijn levensverhaal gecompleteerd door middel van interviews met oud-mede-studenten, collega's en parochianen. Uit deze enorme hoeveelheid materiaal zijn meerdere films samengesteld. Een documentaire van 1,5 uur getiteld 'de kerk is waar ik nu leef en werk' en een langere versie van 2,5 uur. Een film waarin parochianen aan het woord komen en een film met interviews met oud-collega's en vrienden. De korte documentaire is op 25 september 'in première' gegaan. Daartoe werd de Kerkstraat verbouwd tot filmzaal. Onder de kijkers waren vrienden en kennissen van pastor Helsloot en parochianen. De filmmakers gaven een toelichting op de documentaire en zij kondigden aan dat deze ook op internet beschikbaar zou komen. We zijn blij u te kunnen melden dat bovengenoemde films inmiddels beschikbaar is. U vindt ze op de website www.verkooijen-videoproducties.nl in de rubriek onze-producties/levensverhalen.



In februari komend jaar wordt de documentaire ook nog een keer in de Kerkstraat gedraaid, zodat iedereen de kans krijgt om hem te zien.

Wij zijn zus Elly Helsloot en het echtpaar Hanny van de Kruijs en Bert Verkooijen enorm dankbaar dat zij deze films hebben gerealiseerd en, namens pastor Helsloot, hebben aangeboden aan onze parochiegemeenschap.

Marieke Hoetjes



Beperking energiekosten Willibrorduskerk



Zoals veel huishoudens, bedrijven en instellingen, zal het ook voor kerken heel moeilijk worden om de energiekosten de komende winter op een betaalbaar niveau te houden. Dit geldt zeker ook voor de Willibrorduskerk. Het parochiebestuur heeft, na overleg met deskundigen op gebied van energiebesparing, met de gebouwenbeheerders en met direct betrokkenen zoals kosters en koren, besloten om besparende maatregelen te nemen. In de maanden oktober, november, december wordt de kerk voor vieringen tot hooguit 16 graden verwarmd: het wordt een echte dikke-jassen-kerk. Ook zullen sacristie, Moeder Godskapel en Stiltecentrum niet meer verwarmd worden. De lichten in de kerk zullen zo laat

mogelijk worden aangezet en de uplighters worden alleen nog bij uitzondering gebruikt.

Voor de rest van de winter wordt opnieuw gekeken wat wijsheid is, waarbij het houden van vieringen in de Kerkstraat tot de mogelijkheden behoort. Hierover kunt u in het kerstnummer meer lezen. Maar eerst gaan we het zo proberen, dus kleedt u voor de kerkgang warm aan!

Namens het parochiebestuur,
Marieke Hoetjes

Parochienieuws Egmond

Ik kreeg het nieuwe parochieblad en daarop stond kopij inleveren 5 oktober. In die periode ben ik 2 tot 3 weken met vakantie, dus zal mijn bijdrage niet te lang zijn deze keer. Maar we kunnen beginnen met goed nieuws. Helaas moet ik afsluiten met minder goed nieuws.

Op 28 augustus zijn er twee mensen uit onze parochie gehuldigd en ontvingen zij de erepenning van verdienste van de parochie "Bron van levend water". Het waren Gerard Hoogeboom en Marianne de Waard. Gerard heeft zich 10 jaar ingezet voor de parochie met als hoofddoel het koor Soli Deo Gloria. Marianne is al 40 jaar betrokken bij kerk en parochie. Elders in dit blad vindt u de een beschrijving waarom zij deze erepenning dik hebben verdiend. Marianne en Gerard hartelijk dank namens de parochie.

In het weekend van 10 en 11 september waren de nationale monumentendagen. Door de inzet van vrijwilligers was het mogelijk om de kerk van Maria Alacoque ook open te stellen voor het publiek. Naast het bezichtigen van de kerk kon men ook een kijkje nemen in de prachtige pastorietauin, die tot op heden ook nog steeds keurig wordt bijgehouden door.....daar heb je het alweer VRIJWILLIGERS.

Tijdens mijn vakantie in Oostenrijk kwam via via bij mij het verhaal in het Noord Hollands Dagblad over kerksluitingen binnen. Op dat ogenblik besteedde ik er nog geen aandacht aan, omdat ik heerlijk op vakantie was. Thuis gekomen zag ik van dit artikel een kopie op het secretariaat liggen. De kop luidde: "Klap voor de katholieke kerk". Er wordt gesproken over het sluiten van zo een 100 kerken binnen vijf jaar. Het kostenverhaal heeft hierin de boventoon. Van een kant snap ik dat, maar van de andere kant begrijp ik het niet. Het artikel besluit met de stelling van het bisdom dat het sluiten van kerken niet is om parochiebesturen en trouwe kerkgangers te pesten. Maar men zegt dit te doen om vitale kerken te creëren. Ik vraag mij echter af of dit een reële optie is. (Maar wie ben ik). Met het verleden van de sluiting van de kerk in Egmond aan Zee heb ik daarover sterk mijn twijfels. Sinds de sluiting in Egmond aan Zee is daar de geloofsgemeenschap, dus ook de sociale contacten van sommige mensen, totaal verdwenen.

In dit licht bezien (kostenplaatje en tekort aan pastores) wil ik toch nog even aandacht voor het tekort aan vrijwilligers. In de vele vergaderingen die er de afgelopen jaren zijn geweest, heeft pastoor Helsloot daar menigmaal op gewezen. Zonder vrijwilligers is het functioneren van een parochie of parochielocatie niet haalbaar. Er is al vele malen via de mededelingenbladen en het parochieblad een oproep gedaan voor vrijwilligers. Dit geldt ook voor de kerk in Egmond aan den Hoef. De vrijwilligers die daar nog actief zijn worden met alle respect allemaal al wat ouder. De tuinploeg, de avondwakegroep, koren en al die andere werkgroepen zouden er graag meer mensen bij willen hebben. Ook de locatieraad zou graag uitbreiding zien van de groep. Dit is een dringende oproep en met het oog op het artikel in het Noord Hollands Dagblad zou als deze Egmondse locatie wanneer het op deze manier zijn vitaliteit verliest ook wel eens tot die 100 kerken kunnen gaan behoren. Zoals er in het artikel staat is er nog niets bekend over welke kerken er dicht zullen gaan. Dus laten we er met elkaar voor zorgen dat het doemscenario dat ik schets niet bewaarheid wordt. Kees Kager.

Penning van verdiensten

Zondag 28 augustus nam Gerard Hoogeboom afscheid van onze parochie. Hij gaat emigreren naar Frankrijk. Gerard was een van de vele vrijwilligers waar wij als locatie H.M.M. Alacoque een beroep op mochten doen. Zijn passie ligt bij het zingen. Hij heeft zich ingezet voor onze koren. De laatste jaren was hij het aanspreekpunt voor Soli Deo Gloria. Hij was een van de drijvende krachten bij het koor. Bewonderingswaardig was dat hij elke dinsdagochtend vanuit Alkmaar voor de liturgiegroep kwam. 's Avonds kwam hij terug om de deur van de Mariakapel te sluiten. Daarnaast heeft hij vele werkgroepen ondersteund en konden we altijd een beroep op hem doen. Voor zijn inzet voor met name de koren ontving Gerard, na mooie woorden van pastoor Nico, de Penning van Verdiensten. Namens het koor hield George Liefing een



toespraak in dichtvorm.

We wensen Gerard veel geluk en gezondheid toe in Frankrijk en hopen dat hij zich daar snel thuis gaat voelen.

Een andere vrijwilliger die 28 augustus in het zonnetje gezet is, is Marianne de Waard. Al vele jaren is zij een bekend gezicht binnen deze locatie en zet zij zich voor vele zaken in. In het coronatijdperk was zij één van de drijvende krachten die het samen-kerk-zijn probeerde te blijven uitdragen en actief meedacht om dit vorm te geven. Zonder mensen tekort te doen, springt er voor de locatie H.M.M. Alacoque één iemand uit die in deze periode ontzettend veel werk verzet heeft en dat was Marianne.

Het was nog een hele toer om een datum te prikken waarop we de Penning van Verdiensten bij Marianne konden opspelden. Maar we konden ervan op aan dat zij bij het afscheid van Gerard aanwezig zou zijn en het was ook helemaal niet vreemd dat Ron meeging. Het was dan ook een hele verrassing voor haar dat zij ook een Penning ontving. Zij kreeg deze als blijk van onze waardering in met name de afgelopen corona jaren, maar zeer zeker ook voor al haar inzet al vele jarenlang,

Afscheid Gerard Hoogeboom

De parochianen en parochie Egmond gaan Gerard Hoogeboom missen als vrijwilliger. Gerard vertrekt uit Egmond per 1 september 2022.

Wij zijn hem zeer dankbaar voor het vele vrijwilligerswerk welke hij voor de parochianen en parochie heeft gedaan.

In de avondwake groep hadden wij nauw contact met Gerard, hij regelde dat pianist en koorleden voor een afscheidsdienst aanwezig waren.

Bij de Mariakapel was hij een van de vrijwilligers, uit Alkmaar komend om de deur te openen en sluiten.

Zijn passie en inzet voor het koor Soli Deo Gloria was groots.

De liturgiegroep op dinsdag helpen, zorgen dat de papieren van de lector bij de juiste mensen in de brievenbus kwamen.

Beste mensen, het is echt onvoorstelbaar wat Gerard zijn inzet is geweest voor de parochie als vrijwilliger.

Ik zou echt nog even kunnen doorgaan wat hij heeft gedaan voor de parochie.

Zondag 28 augustus zong Gerard mee in het koor.

Gerard wij wensen je veel gezondheid en geluk.

Namens alle parochianen “dankjewel” en vriendelijke groet, Marianne.

Startzondag - de kerk van

Startzondag Jacobus kerk met alle koren september 2022.

De kerk stroomt vol.....

Na de mooie viering worden bij de mededelingen Martien den Blanken (vice-voorzitter bestuur BvLW) en Maria Overtoom (lid bestuur BvLW) naar voren gevraagd. Martien complimenteert de vele vrijwilligers, die actief zijn bij deze kerk.

Gerard Kaptein (voorzitter Lokatieraad) en Jan Meijne (budgethouder Lokatieraad) worden in het zonnetje gezet.

Gerard is, met als grote voorbeeld zijn vader, die ook heel veel betekend heeft voor de gemeenschap Sint Jacobus, al vele jaren actief. Na het afscheid van pastor Henk Hudepohl heeft Gerard aandacht voor de doorstart van Jacobus Major als voorzitter van de lokatieraad. Spullen haalde hij overal vandaan: oude kerkbanken uit Egmond voor de kerktoren in Akersloot en mooie lampen voor de kerk. Martien spelde Gerard de 'Penning van Verdienste van de Parochie Bron van Levend Water' op en overhandigde de bijbehorende oorkonde.



Jan verzorgt al jaren Jan de penningen, eerst alleen voor Akersloot en nu ook sterk betrokken bij de Bron van Levend Water. De andere werkzaamheden, schilderen, deuren openen, hij is altijd bereikbaar. Ook Jan ontvangt de versierselen van Martien.

Gerard Veldt is al ongeveer 50 jaar drager. Met veel aandacht voor een waardig afscheid van de overledene. Gerard verricht ook vele hand- en spandiensten bv. Bollen planten, zodat in het voorjaar 2022 50 op verschillende plekken zichtbaar waren in de grasvelden voor het 50 jarig bestaan van deze kerk. Ook hem wordt de penning opgespeld.

Tenslotte wordt Maria door Martien bedankt voor 8 jaar bestuurslidmaatschap.

Allen worden bedankt voor de tomeloze inzet.

Na de dienst ontmoeten we elkaar onder het genot van een kopje koffie of thee met kleine Akerslootse Plakken, waardoor velen blijven plakken.

Al met al een feestelijke dag.



De kerk van morgen, bestaat die nog?

Tijdens de besturendag heeft de bisschop aangekondigd dat er van de 164 kerken er 99 moeten worden gesloten. Een mededeling die koud op ons dak is gevallen. Natuurlijk zijn er bij ons ook vragen, hoe de kerk in de gemeenschap Akersloot zich zal ontwikkelen. Maar als de kerk verdwijnt uit het dorp, dan bestaat de kerk van morgen niet meer. Ik had liever gehoord van de bisschop hoe hij denkt het tij te keren. Denk aan nieuwe mensen aan te nemen die een theologische studie hebben gedaan en zich willen inzetten voor een gemeenschapskerk als pastoraal medewerker. Meegaan met de tijd is noodzakelijk.

Wat gebeurde er nog meer. In de start viering zijn er drie mensen onderscheiden met de Penning van Verdiensten. Zelf was ik ook een van de gedecoreerde. Ik had een aanbeveling geschreven voor Gerard Veldt die 50 jaar drager is geweest. En ik had doorgekregen dat Jan Meijne was voorgedragen. Dat ik zelf ook de

morgen - in memoriam

penning kreeg was een grote verrassing. Martien en Maria hadden mooie woorden voor ons. Als ik terugdenk waarom ik al langere tijd me inzet voor de kerk is het omdat er veel mensen zijn die de kerk een warm hart toedragen. In de Lokatie Raad worden er geen vliegen afgevangen, maar we stimuleren elkaar om zaken voor elkaar te krijgen. De talrijke werkgroepen, werken heel zelfstandig en komen eens per jaar in de Lokatie Raad. In het algemeen zijn ze voldoende op sterkte. Toch gaan we wel op zoek naar nieuwe mensen om bestuur en werkgroepen te versterken.

Het torenproject is afgerond. De firma Eijsbouts heeft de wijzer motors vervangen waardoor wij voor de komende 25 jaar weer bij de tijd zijn.

Gerard Kaptein, vz Lokatie Raad Jacobus.



Voor wie gaat U op 2 november een kaarsje opsteken?

Met Allerzielen staan we stil bij diegene die ons zijn overleden. Die we moeten missen.

Met muziek en toepasselijke teksten wordt deze bijeenkomst omlijst. Herinneringskruisjes zullen worden uitgedeeld.

Ook kerkhoven zullen deze keer op 1 en 2 nov. sfeervol verlicht zijn.

In Memoriam Mevrouw van Rooyen.

Lieve Mam,

Van Bennebroek naar Heemstede en door naar Akersloot.

Waar je het laatste deel van je leven met heel veel plezier en toewijding hebt gewoond.

Het huis niet zo groot maar de tuin uw lust en uw leven zo prachtig.

Tot op de laatste snik bezig met de plantjes.

Vergeet ook niet de kleinkinderen die waren u heilig.

Altijd zuinig maar er was nooit iets wat ons ontbrak

Onze creativiteit hebben we van jou, breien, haken, behangen, inrichten van woning en tuin.

Mooie reizen en ook veel plezier.

Amerika, Canada, heel Europa, samen met Leo op de vrachtwagen.

Ook weer zo n prestatie, zelf achter het stuur!!!!

Met ons en met de kleinkinderen Disney World in Orlando wat was dat gaaf.

Maar o wee als je ging dansen met een andere man... waar zijn dan je schoenen?

Thuis dansten wij vaak na het eten op Harry Bellefonte

Met deze muziek zullen wij ook de kerk gaan verlaten

om jou naar je laatste rustplaats te brengen

In uw leven heeft u aardig wat hobbels gekend deze waren niet makkelijk.

Maar de laatste jaren waren de ergste.

Daarom zijn wij dankbaar dat u uw rust eindelijk hebt kunnen vinden.

Dit na al dit vechten, dit heeft u echt verdiend.

Rust daarom maar zacht



MAM

Wat er ook gebeurt in ons leven

Je bent er niet meer bij.

Je blijft onze moeder

En in onze harten, zul je toch altijd bij ons zijn.

Geen tijd met jou was ooit genoeg.

Jouw laatste reis kwam voor ons toch nog veel te vroeg.

Groot was je liefde.

Groot is ook het gemis en verdriet.

Maar wij zullen je nooit vergeten.

En altijd denken aan de fijne herinneringen die je achterliet.

Liefs, Leo, Marion en Ingrid

Lourdesreis - Caritas

Verslag Lourdesreis van 17 september t/m 22 september

We hebben weer een prachtige bedevaart achter de rug met schitterend weer, fijne pelgrims en fantastische vrijwilligers.

Echt een week van ont-moeten en saamhorigheid.

Deze keer was onze pastor Marc van de Giessen, geestelijk verzorger van de GGZ.

Binnen 4,5 dag hebben we veel van Lourdes mogen zien:

De Heiligdommen met de grot. De stad Lourdes met de begraafplaats waar de ouders van Bernadette begraven zijn, de molen van Boly waar Bernadette geboren is, het Cachot waar zij de laatste jaren voor de verschijningen gewoond heeft, de parochiekerk.

Cité Saint-Pierre, een opvangplek boven Lourdes waar drugs-en alcoholverslaafden welkom zijn of een plek voor mensen die een hotel in Lourdes niet kunnen betalen. Het is er prachtig en zo schoon als of elk moment de koning of koningin op bezoek kon komen. In een nagebouwde schaapskooi is een kapel.

Pic du Jer, een berg boven Lourdes, 1000 meter hoog, te bereiken via een tandradbaan, waar je heerlijk kunt wandelen met een schitterend uitzicht over Lourdes.

Vieringen meegemaakt in de Bernadettekerk en de Rosaire, rozenkransbasiliek, een viering bij de grot met de bedevaart van 410 Nederlandse pelgrims. Met als hoogtepunt elke avond een lichtprocessie. In de ondergrondse kerk, de Pius X vond de Internationale Hoogmis plaats, een kerk waar plaats is voor 25000 mensen. Ook was er nog tijd voor onze eigen gebedsvieringen, zeer intiem in een kleine groep.

En zelfs was er nog tijd over voor een heerlijk terrasje in de zon met een cappuccino met echte slagroom. Daarbij werden er nog diverse winkeltjes aangedaan om het thuisfront te verblijden.

Bent u nieuwsgierig geworden? Kijk dan ook eens op onze website: www.lourdesgroepheiloo.nl

Hierop worden onze dagverslagen geplaatst en onze foto's

Wilt u ook een keer met ons op reis? Volgend jaar reizen wij met de TGV van 29 april t/m 6 mei.

Voor nadere informatie: Irma van Loon tel. 072 5336056 en Liesbeth van Zelst, tel. 06 48818568

Een activiteit van de CWH

Naast donaties krijgen we bij de Caritas ook spullen aangeboden. Hier vinden we meestal wel een dankbare bestemming voor. Soms is het huiswaar dat zijn weg vindt naar iemand die opnieuw een start moet maken. Vandaag mocht ik iemand blij maken met een scootmobiel. Een paar maanden geleden werd ik door Marieke gebeld. Er was ons een scootmobiel aangeboden door Ellen, de dochter van een bewoner van Overkerck. Haar vader kon hier niet meer op rijden en verkopen via Marktplaats lukte niet. Samen met Liesbeth heb ik de scootmobiel opgehaald en in de garage bij de Willibrorduskerk opgeslagen. Daar heeft hij al die tijd gestaan. Vandaag konden Janus en ik de Booster eindelijk officieel aan een inwonster van Heiloo overdragen. Zij

is al wat ouder, we hebben dan ook vooral met haar dochter de zaken besproken. De verzekering moet zelf geregeld worden. Ook is zij bezorgd over het veilig deelnemen aan het verkeer van haar moeder. Hiervoor hebben wij aangeraden contact op te nemen met een ergotherapeute. De ergotherapeute gaat de moeder begeleiden in het rijden met de scootmobiel. Hiervoor worden 10 afspraken vergoed door de verzekering. Dit advies kon ik geven omdat ik hetzelfde advies gekregen heb na mijn revalidatie in Heliomare. We zijn al-



Werkgroep Heiloo - CWH

lemaal erg blij met deze afhandeling van de mooie gift. Ook Ellen hebben we gebeld om haar te bedanken. Toen hoorden we dat haar vader in september overleden is. Dat is verdrietig nieuws. Helaas we hebben hem dus niet meer kunnen melden dat de scootmobiel, door bemiddeling van zijn dochter goed terecht is gekomen.

Joukje Holten



Boodschappenactie

Armoede, armoede, armoede: het trieste kernwoord van deze tijd. Je kunt er vele variaties op bedenken. Nederland staat te boek als een welvarend land. Maar welvaart betekend nog niet welzijn. Onze welvaart blijkt een erg afhankelijke en kwetsbare status te hebben waarbij er vaak maar iets hoeft te gebeuren, nog buiten jouw macht om ook, waardoor je zomaar door de ondergrens zakt. Je moet er echter wel mee dealen: **“het leven overkomt je, terwijl je andere plannen had”**.

Als Caritas kunnen wij weinig doen aan deze structurele, lange termijn, problemen. Daar zijn wij over na gaan denken. Wij willen anticiperen op ontwikkelingen in de samenleving om toch iets te kunnen betekenen. Wij merkten al een afname van acute, korte termijn, hulp. Dat blijven we uiteraard wel doen! Waar wij wel wat mee kunnen zijn dagelijkse uitgaves zoals boodschappen. In overleg met de parochie zijn wij de actie “boodschappenmand” gestart. In het stiltecentrum van de kerk kunnen boodschappen die men over heeft inbrengen voor gezinnen die het goed kunnen gebruiken voor Ontbijt, Maaltijden, Huishoudart. en Persoonlijke Hygiëne. Dit alles anoniem en zonder voorwaarden. De loop begint er inmiddels in te komen. Folders en flyers zijn in het dorp verspreid. Daarnaast zijn wij ook van plan om, in navolging van het Energienoodfonds, een zgn. Boodschappenfonds op te zetten waar, op aanvraag, financiële ondersteuning gekregen kan worden in de vorm van tegoedkaarten bij lokale supermarkten. Dit is nog in ontwikkeling. Donateurs zijn aangeschreven om een eerste pot te vullen. Zo willen wij langere termijn hulp bieden. De Voedselbank is vaak een brug te ver en die kampen al met een (te) grote aanloop.

Decemberacties:

Donateursactie Caritas: wij vragen graag uw aandacht hiervoor middels een speciale flyer in het decembernummer van het parochieblad, zodat wij ons nodige, lokale, werk kunnen voortzetten.

Actie minima: helaas ter ziele, met name door de privacy wetgeving. Met eerder genoemd noodfonds willen wij proberen wat compensatie te bieden.

Kerststukjes: al weer besteld bij GGZ “De Buitenkans”. Worden gratis uitgedeeld rondom de vieringen in het weekend van 17 & 18 december.

Kerstpakketten: ook dit jaar weer in eigen beheer samengesteld en weks voor Kerst rondgebracht. De inhoud wordt nog intern besproken maar zal de moeite waard zijn!

Tot slot nog dit: hulp komt niet spontaan aan de deur en schaamte gaat vooral ten koste van je eigen leefomgeving. Wacht niet (te) lang maar sta op en vraag hulp!

Theo van Diepen
Caritas Werkgroep Heiloo



Vredesmaaltijd

Een multiculti ontmoeting!!!!

Vrijdagavond 23 september stond helemaal in het teken van ontmoeting. Zoals de meeste van onze lezers wel weten is 'Ontmoeten' ons jaarthema. Met ongeveer negentig mensen hielden wij in de Kerkstraat van de Willibrorduskerk maaltijd, georganiseerd door Stichting 'Heiloo voor elkaar'. Iedereen was van harte welkom en dat voelde men ook! Een heel groot deel van de deelnemers, zowel jong als oud, had een buitenlandse achtergrond.

De avond begon rond zes uur met een korte toespraak van de burgemeester van Heiloo. Ook onze nieuwe kinderburgemeester vertegenwoordigde de gemeente Heiloo. Direct er na was het eten geblazen! Op de lange tafel waren, naast de bekende zoute haring, ook heel veel buitenlandse gerechten. Hier volgen enkele van de namen van landen die op de gerechtafel vertegenwoordigd waren: Azerbeidzjan, Irak, Eritrea, Ethiopië, Somalië, Syrië. Alles was even lekker. Je kon merken dat de verschillende maaltijden met heel veel liefde waren bereid! Op de achtergrond konden wij genieten van Nederlandse live muziek.

Tijdens en na het eten was er ook alle gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Bijna iedereen sprak met iedereen, jong en oud, oorspronkelijke Nederlanders en anderen. De sfeer was hartelijk! Zelf heb ik kunnen praten met mensen uit eerder genoemde landen. Daarnaast bood de avond voor mij een uitstekende gelegenheid om ook kennis te maken met heel wat andere mensen! Dit kwam mij heel goed uit, omdat ik nog maar kort in de parochie werkzaam mag zijn. Het waren allemaal leuke ontmoetingen! De avond was een prachtige gelegenheid voor iedereen om elkaar (beter) te leren kennen!

Daarna was er tijd voor het culturele gedeelte. Een van de deelnemers, afkomstig uit Syrië speelde Arabische muziek op een saz, een soort gitaar, die in Turkije en Arabischtalige landen veel wordt bespeeld. Deze ritmische muziek leende zich uitstekend voor het mee klappen op de maat en ook voor eenvoudige dans. Dit verhoogde de feestelijke sfeer aanzienlijk.

Het was mooi te zien dat zoveel mensen uit zoveel diverse culturen samen een prachtige multiculturele avond konden maken!

Door middel van een Rad van avontuur werden veel leuke prijzen verloot. Heel veel mensen, jong en oud, gingen met mooie prijzen naar huis!

De Vredesmaaltijd ervoer ik als een prachtige sfeervolle avond! Deze is zeker voor herhaling vatbaar! Igno Osterhaus, pastor.



Adressen

Parochie Bron van Levend Water

Postadres: Westeweg 267
1852 AG Heiloo
Telefoon: 072-533 09 06

✉ info@rk-bronvanlevendwater.nl
Website: www.rk-bronvanlevendwater.nl

Financiële Administratie:

Mevrouw Astrid Wiebering-Vlaar
Telefoon: 072-533 09 06
✉ financieel@rk-bronvanlevendwater.nl

Dagelijks Bestuur:

De heer Martien den Blanken voorzitter
vacant secretaris
De heer Karel Hennekens penningmeester

Voor uw kerkbijdrage en andere giften:

H. Willibrordus: NL46 RABO 0327 0640 21
tnv RK Par. Bron van Levend Water, inz. Par. Heiloo
NL20 INGB 0000 6815 70

tnv RK Par Bron van levend Water, inz. Loc Willibrordus
H. Jacobus Major: NL07 RABO 0300 9542 63
tnv RK Par. Bron van Levend Water, inz. Akersloot

H. Adelbertus: NL88 RABO 0315 7004 91
tnv RK Par. Bron van Levend Water, inz. RK Egmond

H. M.M. Alacoque: NL41 RABO 0315 7479 94
RK Par. Bron van Levend Water, inz. RK Egmond

O.L.V. Onb. Ontv.: NL87 RABO 0315 7041 95
tnv RK Par. Bron van Levend Water, inz. RK Egmond

Parochie coördinatoren:

Mevrouw Marieke Hoetjes-Eijkel
Telefoon: 072-533 09 06
✉ willibrorduskerk@rk-bronvanlevendwater.nl

Mevrouw Astrid Wittebrood-Schouten
Telefoon: 072-506 13 64 / 072 533 09 06
✉ coordinator@rk-bronvanlevendwater.nl

Begraafplaatsen BvLW:

Willibrordushof, Heiloo:
✉ willibrordushof@rk-bronvanlevendwater.nl

Sint Jacobushof, de Overtuin, Akersloot:
✉ jacobusmajor@rk-bronvanlevendwater.nl

Rinnegom, Egmond Binnen:
✉ rinnegom@rk-bronvanlevendwater.nl

De Karmel, Egmond aan den Hoef:
✉ dekarmel@rk-bronvanlevendwater.nl

Caritas Bron van Levend Water/Cornelius:

T. van Diepen, secretaris
Telefoon: 072-533 74 08
✉ secr.swvcaritas@gmail.com

Locatie H. Willibrordus

Adres:
Westerweg 267
1852 AG Heiloo
Telefoon: 072-533 09 06



Secretariaat:

Openingstijden: ma t/m vr 9.00 tot 12.00 uur
✉ willibrorduskerk@rk-bronvanlevendwater.nl
maandag speciaal voor kerkhofbeheer
✉ willibrordushof@rk-bronvanlevendwater.nl
vrijdag speciaal voor opgeven intenties
✉ misintenties@rk-bronvanlevendwater.nl

Locatie H. Jacobus Major

Adres:
Kerklaan 37
1921 BK Akersloot
Telefoon: 0251-31 22 28



Secretariaat:

Openingstijden: vr 9.00 tot 11.00 uur
✉ jacobusmajor@rk-bronvanlevendwater.nl

Locatie H. Margaretha Maria Alacoque

Adres:
Herenweg 188-190
1934 BD Egmond
aan den Hoef
Telefoon: 072-506 13 64



Secretariaat:

Openingstijden: do 9.00 tot 12.00 uur
✉ rkegmond@rk-bronvanlevendwater.nl

Pastores

Administrator: Franklin Brigitha, pr.
Priesterassistent: Igno Osterhaus, pr.
bij pastorale spoed en overlijden:
Telefoon: 06 17 85 80 26
✉ i.osterhaus@rk-bronvanlevendwater.nl
Priesterassistent: Nico Mantje pr.
Diaken: Mike Nagtegaal

Centraal rekeningnr:
NL 57 RABO 0120 5009 65
tnv RK Parochie Bron van Levend Water

Bron van Levend Water

Jouw naam,
een geheim in nacht en nevel
in het onmeetbaar heelal

Jouw nabijheid
een trilling, voelbaar
in mijn diepste kern

in flarden ben jij om me heen
zacht als de ochtenddauw
in de koele bries die
over de velden waait
de woeste branding van de zee

in liefde zachte streling
in muziek die mijn hart verwarmt
onstuimig als een storm
die aan mijn fundamenten rukt

in flarden ben jij om me heen
onmetelijk nabij

