

Bron van Levend Water



Parochieblad van de RK Parochie van Levend Water
Heiloo, Akersloot en De Egmond
6e jaargang nummer 3



COLOFON

De volgende Bron van Levend Water

verschijnt op **31 januari 2023**

Kopij, bestaande uit maximaal 500 woorden.

kunt u uiterlijk **26 februari 2023**

inleveren bij de lokale redacties.

bij voorkeur **Word document met zo min mogelijk opmaak en foto's van goede kwaliteit (geen Whatsapp) apart meesturen** per email:

Locatie H. Willibrordus:

willibrorduskerk@rk-bronvanlevendwater.nl

Locatie H. Jacobus Major:

jacobusmajor@rk-bronvanlevendwater.nl

Locatie H. M.M. Alacoque:

drieluik@rk-bronvanlevendwater.nl

De redactie behoudt zich het recht voor om, daar waar nodig, wijzigingen aan te brengen in de aan-geleverde artikelen. Indien de inhoud hierdoor wordt gewijzigd, wordt vóór plaatsing contact opgenomen met de schrijver.

Dit parochieblad is ook te vinden op de website van Bron van Levend Water: rk-bronvanlevendwater.nl
Indien u geen parochieblad meer wilt ontvangen kunt u dit doorgeven aan het secretariaat van uw locatie. Adressen vindt u achter in dit blad.

Bij de voorkant:

'een goede buur is beter dan een verre vriend!'

De bloemenzee in de winkel

van de overburen van de

Willibrorduskerk,

die de Kerkstraat wekelijks

voorzien van een nieuw

boeket

Foto voorkant:

Astrid Wiebering-Vlaar

Foto achterkant:

**Archief foto van de Pastoors-
tuin in Heiloo**

*De tekst op de achterkant van het
voorgaande parochieblad,
is geschreven door
mevrouw Marja Ligterink.
Zij maakt kunstwerken bij de groep KINK
en is betrokken bij het steunpunt Verlies en
Rouw.*



Parochie Bron van Levend Water

p/a Westerweg 267

1852 AG Heiloo

Telefoon: 072-533 09 06

Mail: info@rk-bronvanlevendwater.nl

Website: www.rk-bronvanlevendwater.nl

Drie koningen

Hij reed in een oude auto. 'Goed voor de schroothoop', had de monteur gezegd. Hij was er zelf aan gaan sleutelen. Nu reed hij er al jaren mee. Hij was oud. Op zijn lange reis door het leven had hij de wereld zien veranderen. Ooit, in zijn geboortedorp ver in het Oosten, was hij gelukkig geweest. Dat was lang geleden. Waarom hij uit zijn dorp was weggegaan, wist hij nog steeds niet. Nu was hij al zo lang op reis. Hij reed maar en reed maar. Waarheen wist hij ook niet meer. Het leven had hem leeggemaakt. Wat weet een mens van zijn weg?

In de vallende avond zag hij in een bocht van de weg een man staan. Hij stopte. 'Pech?', vroeg hij. 'Ja', zei de ander en wees op zijn fiets die met een verbogen wiel in het gras lag. 'Niets meer aan te doen', zei de oude man, 'stap maar in.' 'Waar ga je heen?', vroeg de ander. Hij was een jaar of veertig en rook naar drank. 'Weet ik niet', zei de man van de auto, 'maakt ook niet uit; zeg het maar.' Hij stapte in en ze reden door, zwijgend. Hij zette de radio aan. 'Je moet door het duister, het kwaad. Je wist dat niet. Het gebeurt. Soms denk je te weten precies waar het is, hoe het heet. Verlangen is als een ros maar de weg wil dat je elke stap zet', zei een stem op de radio. De ander nam een slok uit zijn fles en bood hem zijn chauffeur aan. 'Allemaal gepraat', zei hij, 'het is de tijd van het jaar. Dat is altijd rond Kerstmis. Ze kunnen het mooi zeggen maar het gaat nergens over.' De oude man zweeg. 'Waarom zeg je niets?', vroeg de lifter en nam nog een slok. 'Omdat ik denk dat het waar is. Vaak is het donker. En er is echt kwaad. Ik heb het meegemaakt. En gedaan ook. Soms weet je het niet eens. Maar je gaat toch door. 'Jij bent niet van hier', zei de ander, 'ik hoor het aan je spraak. 'Nee. Ik kom van ver...'

Op dat moment knarste de motor en sloeg af. 'Vergeet het maar', zei de oude man, 'ik ken dat geluid.' Ze stapten uit en keken naar de motor. 'Vergeet het maar', zei de oude man nog eens. En: 'We moeten lopen.' Hij pakte zijn rugzak.

Ze lieten de auto staan en gingen te voet verder. 'Hoe kom je hier?', vroeg de oude man. 'Weet ik veel', zei de ander, 'er is van alles gebeurd. Ik was getrouwd maar ben weggegaan. Ik had een baan maar dat was niks. Het gaat iedereen om zichzelf en de baas maakte er een potje van. Toen ben ik gaan zwerven. De oude man zei: 'Nu moet je elke stap zelf zetten.' De ander zweeg, nam een slok en gaf de fles door.

Het werd donker. Aan de hemel verscheen een heldere ster. Maar die zagen de twee mannen niet. De man met de fles vroeg: "Waarom ging je weg uit je land? Wat zoek je nu hier? De oude man zweeg een poos. 'Ik was jong. Iets dreef me verder, weg uit het dorp. Ik weet niet wat, maar ik ging' De ander 'Ik was ook jong. Ik wilde van alles. Maar dat wil iedereen; je weet hoe dat gaat. Toen ben ik gaan zwerven. Nu loop ik maar wat rond. "Het komt ongeveer op hetzelfde neer', zei de oude man. En na een poos: 'In Rusland zeggen ze de rossen van het verlangen gaan snel maar de ezels van de ervaring lopen langzaam.

Ze liepen verder. Achter hun rug hoorden ze plots snelle stap pen. Het was een jonge man die wat neuriede en hen voorbij wilde. Maar de oude man hield hem tegen: 'Hé daar, niet zo vlug jij. Waar moet het heen? Maar, je hebt er in elk geval goeie zin bij.' 'Neem liever een slok, zei de man met de fles "Laat maar', zei de jonge man, 'ik moet verder.' "Waarheen dan zo nodig?', vroeg de oude man. 'Ja, als ik dat eens wist', antwoordde de nieuwkomer, 'maar er was een oude vrouw. Ze ver telde ons als kind verhalen. Op een avond kwam er een grote ster. We konden hem allemaal zien. Ze vertelde er een verhaal over en zei op het eind: 'Als je hem ziet, moet je hem achterna gaan. Hij is ver weg maar hij gaat nooit echt onder.' 'Dat zijn kinderverhalen', zei de man van de fles. 'Weet ik niet meer zo

zeker', zei de oude man. Toen, tegen de wandelaar: 'Waar gaat die ster naar toe?' 'Dat vroegen wij ook', antwoordde deze. De oude vrouw zei: 'Dat moet je zelf zien. Het belangrijkste is dat je blijft kijken.'

Hij wees omhoog: 'Kijk, daar staat hij.' 'Dat is gewoon Sirius', zei de man met de fles, 'daar moet je niet méér van maken.' De jonge man reageerde: 'De oude vrouw zei ook nog dat niets gewoon is. Het ligt aan je ogen.'

Vervolg Pastoraal woord

'Loop met ons mee', zei de oude man, 'drie is een mooi getal.' De jonge man aarzelde: "Waar willen jullie heen?", vroeg hij. Er viel een stilte.

Toen zei de oudste: 'Jij bent net als ik vroeger. Je herinnert me aan zo veel. Ik wil met jou mee.' De jonge man keek hem verrast aan: 'Dan gaan we samen. En jij?', vroeg hij aan de man met de fles. 'Maakt me niet uit. Ik ga wel mee. Je weet nooit' Zo gingen ze gedrieën.

Hoog aan de hemel stond de ster.

Herman Andriessen



Kerststallenexpositie

EINDELIJK . EINDELIJK. EINDELIJK.

Nadat we twee jaar geen kerststallen expositie hebben mogen en kunnen organiseren vanwege corona gaan we dit jaar weer eindelijk een expositie organiseren.

Natuurlijk weten we dat corona niet weg is en ook niet meer weg zal gaan uit ons leven.

Maar toch kunnen we weer iets EN DAT IS EEN KERSTSTALLEN EXPOSITIE houden.

Mevrouw Gerda de Jong zal een deel van haar verzameling beschikbaar stellen.

Ook uit de verzameling van mevr. Gerdie Tiebie uit Castricum zal een deel worden geëxposeerd.

Hanneke van Leeuwen heeft een schilderij, de geboorte van Christus, uit de collectie van Pastoor van der Berg minutieus schoongemaakt. De lijst is door Henk Krom onderhanden genomen. Het prachtige resultaat krijgt een mooie plaatst in de expositie.

Maar als ú ook een bijzondere of mooie kerststal in bezit heeft of zelfs meerdere en u wilt deze voor de tentoonstelling beschikbaar stellen, bent u van harte welkom.

Even een telefoontje naar Gerard Kaptein 06 57140471 of naar Jeanne Eekels 06 22310467.

De tentoonstelling wordt gehouden In de Jacobus kerk in Akersloot van 22 dec.2022 tot en met 1 Januari 2023, Ingang Julianaweg!

Openingstijden: na de vieringen tot 16.30 en verder elke dag van 14.00 tot 16.30 uur.

U bent van harte welkom.

De werkgroep kerststallen expositie Jacobus



Locatie Heiloo

Overleden:

Hannie (Johanna Theresia) Kaandorp-Dekker * 13-12-1927 † 21-10-2022

Ria (Maria Christina Cornelia) Neefjes-Rood * 19-04-1937 † 25-10-2022

Berna (Bertha Alida Maria) Bakkum-Burgmeijer * 15-02-1940 † 07-11-2022

Catharina Theodora van Kouteren-van Sister * 14-01-1939 † 14-11-2022

Piet (Petrus Cornelis Maria) van Velthoven * 03-02-1931 † 24-11-2022

Voor de familie en nabestaanden bidden wij om kracht en troost.
Wij wensen hen sterkte toe bij dit verlies.



Locatie Akersloot

Overleden:

Maria Thecla Duin- Baltus * 04-05-1931 † 23-10-2022

Voor de familie en nabestaanden bidden wij om kracht en troost.
Wij wensen hen sterkte toe bij dit verlies.



Locatie de Egmond

Overleden:

Marijke (Maria Catharina) Tromp - Levering * 31-07-1935 † 19-09-2022

Toon (Antonius Johannes Maria) van der Jagt * 15-11-1929 † 30-10-2022

Niek (Nicolaas Anthonius Victor) Bisschop * 26-04-1936 † 07-11-2022

Voor de familie en nabestaanden bidden wij om kracht en troost.
Wij wensen hen sterkte toe bij dit verlies.



Liturgisch Rooster

Datum	H. Willibrordus Heiloo Zondag 10.00	H. Jacobus Major Akersloot Zondag 10.00	H.M.M. Alacoque Egmond Zaterdag 19.00 of Zondag 10.00	H. Cornelius Limmen Zaterdag 19.00 en Zondag 10.00
Zaterdag 17 dec. 4 ^e zondag Advent			Eucharistie N. Mantje Hoeverture	Boeteviering K. Kint, J. Olling Med. zanggroep
Zondag 18 dec. 4 ^e zondag Advent	Eucharistie I. Osterhaus Vocaal Ensemble	Eucharistie R. Hoogenboom		W&C-viering M. Nagtegaal Liturgisch koor
Zaterdag 24 dec. Kerstavond	17.00 Familieviering I. Osterhaus spontaan kor 21.00 Kerstnachtviering I. Osterhaus De Brug	19.00 Familieviering parochianen kinderkoor 21.30 Kerstnachtviering parochianen Aquarius	19.00 Gezinsviering N. Mantje Hoeverture	16.00 Kleuterkerst 19.00 Gezinsviering M. Nagtegaal zanggroep kinderen 21.30 Kerstnachtviering M. Nagtegaal Liturgisch koor
Zondag 25 dec. Kerstmis	Eucharistie N. Mantje D+H-koor	Eucharistie I. Osterhaus Herenkoor	07.00 Dageraadsmis N. Mantje W&C-viering K. Kint Soli Deo Gloria	10.30 W&C-viering M. Nagtegaal Caecilia koor
Maandag 26 dec. 2 ^e Kerstdag	10.00 W&C-viering Ph. Kint Herenkoor	10.00 W&C-viering parochianen Dameskoor	10.00 Eucharistie N. Mantje Samenzang	10.30 W&C-viering M. Nagtegaal Harmonie Excelsior
Zaterdag 31 dec. Oudjaar	geen viering	geen viering	Eucharistie N. Mantje Hoeverture	Gebedsviering K. Kint Liturgisch koor
Zondag 1 jan. Nieuwjaar	10.30 Eucharistie N. Mantje Dameskoor	Eucharistie I. Osterhaus muziek	W&C-viering H. Hudepohl Soli Deo Gloria	10.30 Nieuwjaarsviering M. Nagtegaal Caecilia koor
Zaterdag 7 jan. Doop van de Heer			Eucharistie N. Mantje Hoeverture	Med. viering K. Kint
Zondag 8 jan. Doop van de Heer	Eucharistie I. Osterhaus Herenkoor	Nieuwjaarsviering M. Nagtegaal alle koren		W&C-viering K. Kint
Zaterdag 14 jan. 2 ^e zondag d.h.j.				Med. viering J. Olling zanggroep

Liturgisch Rooster

Datum	H. Willibrordus Heiloo Zondag 10.00	H. Jacobus Major Akersloot Zondag 10.00	H.M.M. Alacoque Egmond Zaterdag 19.00 of Zondag 10.00	H. Cornelius Limmen Zaterdag 19.00 en Zondag 10.00
Zondag 15 jan. 2 ^e zondag d.h.j.	W&C-viering parochianen De Brug	Viering parochianen Cantorij Uitgeest	Eucharistie I. Osterhaus Soli Deo Gloria	W&C-viering M. Nagtegaal Caecilia
Zaterdag 21 jan. 3 ^e zondag d.h.j.			Eucharistie N. Mantje Hoeverture	Med. viering K. Kint zanggroep
Zondag 22 jan. 3 ^e zondag d.h.j.	W&C-viering M. Nagtegaal Dameskoor	W&C-viering Ph. Kint muziek	Eucharistie N. Mantje Soli Deo Gloria	Eucharistie I. Osterhaus Liturgisch koor
Zaterdag 28 jan. 4 ^e zondag d.h.j.				Med. viering J. Olling zanggroep
Zondag 29 jan. 4 ^e zondag d.h.j.	Eucharistie R. Hoogenboom Samenzang	Eucharistie I. Osterhaus muziek	Duiffesviering N. Mantje	W&C-viering M. Nagtegaal samenzang
Zaterdag 4 feb. 5 ^e zondag d.h.j.			W&C-viering M. Nagtegaal Hoeverture	Med. viering J. Olling zanggroep
Zondag 5 feb.. 5 ^e zondag d.h.j.	W&C-viering M. Nagtegaal Herenkoor	W&C-viering parochianen Aquarius		Eucharistieviering I. Osterhaus Caecilia
Zaterdag 11 feb. 6 ^e zondag d.h.j.				Med. viering werkgroep zanggroep
Zondag 12 feb. 6 ^e zondag d.h.j.	W&C-viering K. Kint El Shaddai	Familieviering parochianen Kinderkoor	Eucharistie R. Hoogenboom Soli Deo Gloria	Viering parochianen Dameskoor
Zaterdag 18 feb. 7 ^e zondag d.h.j.			Eucharistie N. Mantje Hoeverture	Gezinsviering M. Nagtegaal
Zondag 19 feb 7 ^e zondag d.h.j.	W&C-viering B. Leurink De Brug	Eucharistie I. Osterhaus Herenkoor		W&C-viering M. Nagtegaal
Woensdag 22 feb. Aswoensdag	19.30 Eucharistie I. Osterhaus D+H-koor	10.00 Eucharistie I. Osterhaus muziek	19.00 Eucharistie N. Mantje Hoeverture	
Zaterdag 25 feb. 1 ^e zondag 40 dagen			Eucharistie N. Mantje Hoeverture	Med. viering K. Kint
Zondag 26 feb. 1 ^e zondag 40 dagen	Regioviering in de Jacobuskerk F. Brigitha, I. Osterhaus, M. Nagtegaal			

Vieringen

Vieringen door de week

H. Willibrordus Heiloo	Eucharistieviering	dinsdag	09.30 uur
	Rozenkransgebed	vrijdag	09.30 uur
Steunpunt Egmond Binnen	Eucharistieviering	woensdag	09.30 uur
H.M.M. Alacoque Egmond aan den Hoef	Rozenkransgebed	vrijdag	09.00 uur
	Eucharistieviering	vrijdag	09.30 uur

Familieviering op kerstavond

Op kerstavond om 17:00 uur is er een familieviering in de Willibrorduskerk. Deze viering is bedoeld voor iedereen, van 0 – 99 jaar, die van het kerstfeest houdt. We spelen samen met kinderen, die mee willen doen, het kerstverhaal. Iedereen kan meedoen, want in dit verhaal is er voor iedereen een speciaal plekje! Wellicht kent u dat nog van het 'kindje wiegen'. Dit jaar niet op eerste kerstdag, maar op kerstavond.

We zingen de bekende kerstliederen. We formeren een spontaan koor waar ook voor iedereen een speciaal plekje is. We maken wat licht om ons heen. We geven elkaar warmte en bidden samen een gebedje. Zo geven we elkaar het Kerstgevoel om door te geven aan alle mensen over de hele wereld.

Wees welkom allemaal!

zaterdag 24 december 17:00 uur Familieviering / Kindje wiegen



Kerstbijeenkomst op de Adelbertusakker

Zondag 25 december, eerste kerstdag, is er in alle vroegte om 7.00 uur de dage-raadsviering op de Adelbertusakker. Zoals elk jaar komen de mensen uit Egmond en omgeving in alle vroegte hier bijeen om in duisternis te vieren, dat het nieuwe leven begint.



Dit vieren zij in de buitenlucht met zachte gezangen, in alle eenvoud, in de aanwezigheid van vogels en het geluid van ruisende bomen, misschien wel in de sneeuw. Tijdens de dienst zal de duisternis verdreven worden door de eerste zonnestrallen en de nieuwe dag ontwaakt.

Iedereen is van harte welkom, ook de kinderen.

Voor aanvang van de dienst worden de boekjes uitgereikt, zodat allen mee kunnen zingen. Een zaklan-taarn en warme kleding worden aanbevolen.

Rond de waterput



spiritualiteit en geloofsverdieping

Rond de waterput voorjaar 2023

Voor het voorjaar van 2023 heeft de commissie 'rond de waterput' weer een mooi programma samen kunnen stellen. Op de rol staat onder meer een avond over de heiligverklaring van Titus Brandsma, bijbelgroepen, exposities,

een wandeling in Amsterdam en 'De Preek van de Leek' door onze burgemeester Mascha ten Bruggencaete. Het nieuwe programmaboekje verschijnt vóór Kerst en kan dan op de locaties opgehaald worden. Hieronder enkele programmaonderdelen die binnenkort plaatsvinden.

Het evangelie van Matteüs

Vanaf de 1e zondag van de advent zal de evangelist Matteüs leidraad zijn in de liturgie van de zondagse diensten in onze kerken. We willen door samen lezen en bevragen van de teksten trachten het verhaal van Matteüs beter te doorgronden, beter te verstaan. Op deze avonden willen we met elkaar ook ruimte maken om vragen die we zelf hebben bij de tekst aan de orde te stellen. Wilt u zelf een Bijbel meenemen? De eerste twee avonden zijn op 12 januari en 9 februari in het Willibrordushuis, aanvang 20.00 uur en ze worden begeleid door pastor Henk Hudepohl.

Film over het leven van pastor Herman Helsloot

In de zomer van 2021 is er begonnen met opnamen voor een documentaire over het (priester)leven van Herman Helsloot. Eind dat jaar werden de opnamen stopgezet wegens de verslechterende gezondheid van Herman. Hij overleed na een kort ziekbed op 14 februari 2022. De film is echter met hulp van velen toch voltooid.

De makers, Hanny van de Kruijs en Bert Verkooijen, hebben de documentaire in september 2022 'in première' laten gaan. Graag willen we de film op zondag 12 februari, bijna een jaar na Hermans sterfdag, nogmaals laten zien. De vertoning vindt plaats in het Willibrordushuis, naast de Willibrorduskerk in Heiloo, aanvang 15.00 uur.

Titus Brandsma

Op 15 mei 2022 is Titus Brandsma 'heilig' verklaard, nadat hij in 1985 al 'zalig' is benoemd. Maar voor veel mensen was een echt wonder niet nodig om hem als een hele, als een inspirerende mens te zien. We zullen stilstaan bij zijn leven, bij zijn bezieling, maar ook kijken naar beeldmateriaal dat er van hem is. In zijn leven heeft hij een enorme hoeveelheid teksten geschreven die ook voor ons na bijna honderd jaar inspirerend zijn. Pastor Matthé Bruijns zal deze lezing verzorgen op maandag 6 februari in het Willibrordushuis, aanvang 20 uur.



Mooie momenten

Mooie momenten

Op zondag 30 oktober was in locatie Heiloo de afsluiting van de actie schoenendoos. De viering werd ondersteund door El Shaddai en de voorganger was pastor Osterhaus. De filmer was dit keer ondertekende. Marieke Prein vertelde ons een verhaal over de schoenendoosactie. Zij is tezamen met de andere mensen van de schoenendoosactie, al weken, zo niet het hele jaar, bezig om alles te regelen. Zodra er in een winkel een actie is of een opruiming gaan de dames eropaf en weten dan voor leuke prijsjes spulletjes te scoren die in de schoenendoos gestopt mogen worden. En als je dan zo'n gevulde doos ziet dan word je zelf al vrolijk maar de kinderen die hem ontvangen wat zullen die blij zijn...

Mocht u het woordje van Marieke terug willen luisteren dan kunt u via de website RK Bron van Levend Water, via vieringen en livestreams vieringen, de viering van 30 oktober terugkijken. Van harte aanbevolen. Het schijnt dat mensen van heinde en ver komen om in onze locaties een doos te bemachtigen. Een aantal dames is zelfs al gevraagd door een andere kerkgemeenschap om aldaar een groep mensen te leren hoe je op een handige manier een doos kan beplakken. De dames die de dozen van de Willibrorduskerk Heiloo beplakken zijn daar zo handig in dat menigeen daar dus een voorbeeld aan neemt. En dan nog is een cursusmiddag niet voldoende. Waarschijnlijk zullen onze dames voor volgend jaar weer gevraagd worden.

Dan heb ik nog een leuk item over...ja de kerkbalans.....dat mensen bezig zijn met de kerk en de toekomst bleek wel uit het volgende verhaal: op een ochtend loopt een dame mijn kantoor binnen en vraagt of ik ons banknummer wil opschrijven. Nieuwsgierig als ik ben wil ik wel weten waarvoor; deze dame ontvangt, net als elk huishouden met een vast energiecontract, de energieterruggave van de overheid. Tweemaal € 190,00. Maar zegt zij, 'ik heb de mazzel dat ik in 2020 een 5-jarig contract heb afgesloten met een gunstig tarief. Ik heb dat geld dus helemaal niet nodig, ik wil graag aan de kerk een tegemoetkoming doen voor de energiekosten'. Nou hoe mooi is dat?

En dan nog een paar spontane aanmeldingen, mensen uit ons dorp Heiloo die niet ingeschreven staan in ons ledenbestand, hebben aangegeven dat zij voortaan het parochieblad willen ontvangen. Kijk van zulke dingen word ik weer enthousiast en dat maakt mijn werk zo leuk. We zeggen het wel vaker tegen elkaar: "nooit een saai moment". Steeds als we denken dat het een rustige periode gaat worden, gebeurt er weer wat. Je kan het af en toe zo gek niet bedenken. En steeds kijken wij elkaar aan, af en toe moedeloos maar de meeste tijd met een lach en hup dan zetten we onze schouders er weer onder en maken er weer wat van. Zo mooi om zo'n team met elkaar te zijn.

Maar ook word ik blij van het rekje Kerstkaarten dat momenteel weer in de Kerkstraat staat. Al deze kaarten worden door een stel super enthousiaste dames gemaakt, en ook deze opbrengst is helemaal voor het goede doel. Wat zijn er toch mooie, lieve, attente mensen! Doen dit helemaal belangeloos. Ik kan niet anders zeggen: Geweldig en dank voor alle mooie gebaren, voor alle giften, voor al het meedenken. Super!

Astrid Wiebering - Vlaar

Ontmoeten....

Op zondag 27 november was onze regioviering in Heiloo. Deze viering werd op een fantastische manier opgeluisterd door het uit Amsterdam Zuidoost afkomstige Surinaamse kerkkoor 'Controuban'. We hebben toen iets mogen proeven van de geweldig mooie en levendige cultuur- en geloofsbeleving van mensen in Suriname en van Surinaamse Nederlanders in ons land! Na afloop van de viering zijn heel veel enthousiaste en vooral ook positieve reacties ontvangen!

Een van de mensen van de rk Surinaamse gemeenschap in Amsterdam, de heer Roy Linger, zal op 9 januari om acht uur 's avonds in het Willibrordushuis in Heiloo (naast de rk kerk) een inleiding houden over het boeiende onderwerp 'Surinaamse cultuur in relatie tot de bijbel'. Deze inleiding wordt verzorgd in het kader van het programma 'Rond de Waterput' van de samenwerkende kerken in de regio

Van harte aanbevolen!

Igno Osterhaus, pastor.

Roy Linger is afkomstig uit Suriname. Hij is er geboren en opgegroeid. In Suriname was hij docent economie aan middelbare scholen. Later is hij met zijn gezin naar Nederland gekomen. In Nederland heeft hij zijn loopbaan in het onderwijs voortgezet. Kort geleden is hij gepensioneerd. Zijn werkzaam leven is hiermee zeker niet beëindigd! Hij is, als bijna geen ander, goed bekend met de Surinaamse geschiedenis en met de enorme culturele rijkdommen die het land ook aan ons te bieden heeft! Sinds vele jaren is Roy heel nauw betrokken bij drie radioprogramma's in de Surinaamse taal in de Amsterdam en omgeving, die hij voor een groot deel persoonlijk verzorgt. Ook is Linger vele jaren lang actief binnen de Surinaamse rk gemeenschap in Amsterdam. Hij zal een inleiding verzorgen over het onderwerp 'Surinaamse cultuur in relatie met de bijbel'. Dit is natuurlijk een heel breed en vooral ook heel boeiend onderwerp. Hij wil graag een tipje van de sluier voor u oplichten.



Bijzondere ontmoeting

Een aantal weken geleden deed ik boodschappen in Castricum. Toen ik aan kwam rijden zag ik twee heren geanimeerd te praten. Eén van hen, de verkoper van de dakloze krant bij de Dekamarkt, de ander waarschijnlijk een kennis van hem.

Ik ging naar de Ecoplaza en eenmaal aangekomen bij de kassa, kwam "de kennis" de winkel in en vroeg mij om geld. Terwijl ik me nog op deze vraag stond te beraden, werd hij door de kassamedewerker gevraagd om een dergelijke vraag niet in de winkel te stellen.

Dat begreep de man en liep per omgaande weer naar buiten.

Toen ik zelf weer buiten stond, zag de man mij lopen en overbrugde zo'n 20 meter, roepende "mevrouw, mevrouw". Enigszins aarzelend bleef ik staan. Ik vreesde zijn vraag, wilde ook niet persé nee zeggen, maar ja, toch ook wel weer de wens om een 'goed' mens te zijn. Kortom, er ging nogal wat rond in mijn hoofd. En ja hoor, hij vroeg of ik wat geld voor hem had. Omdat ik vermoedde dat hij tot de doelgroep behoorde die ik goed ken, zei ik dat ik hem geen geld aan hem ging geven. Omdat ik toch nog wat boodschappen moest doen, stelde ik hem voor wat boodschappen voor hem mee te nemen.

Ja, hij wilde wel wat wijn of bier. Hij vroeg dit wat beschaamd en een beetje lachend. En nee, ook dit ging ik niet voor hem halen of betalen.

Misschien iets gezonds? Zo vroeg ik hem. Hij liep achter mij aan de bakkerij in. Helaas verkocht deze niet het gewenste chocoladebroodje, maar het gevulde appelbroodje sprak hem ook wel aan.

De dame noemde het af te rekenen bedrag en toen gebeurde er iets wonderlijks. Nog voor ik kon zeggen dat ik voor de man af zou rekenen, zei hij "wij zijn samen", naar mij wijzend.

Het hield me de hele dag bezig. Deze opmerking van deze vermoedelijk dakloze, verslaafde man. Ja, we waren inderdaad 'samen'. Ik vermoed dat hij mij meer heeft gegeven dan ik hem.

Margreth Graas



Adventsactie 2022

Adventsactie 2022

Zonnepanelen en een bloedbank voor een ziekenhuis in Somalië

Wat is er aan de hand?

De gezondheidszorg in Somalië is ernstig verzwakt geraakt door de langdurige burgeroorlog in het land. Deze veroorzaakt politieke en economische instabiliteit. De infrastructuur is verwoest. Wat resteert aan gezondheidscentra is overbelast, onderbezet en er is gebrek aan alles. De levensverwachting van de inwoners ligt rond de 51 jaar. Bijna nergens ter wereld sterven zoveel baby's, kinderen en jonge moeders. In de afgelegen Gedo regio ligt het Garbaharey districtsziekenhuis. Inwoners uit de wijde omgeving zijn voor gezondheidszorg afhankelijk van dit ziekenhuis. Ook hier zijn de voorzieningen gebrekkig. Zo valt de elektriciteit geregeld uit en is er 's nachts zelfs helemaal geen stroomvoorziening. De private energieleverancier schakelt de stroom namelijk om middernacht uit.



Wat willen we bereiken?

De beschikbaarheid van basiszorg moet verbeteren, zodat meer mensen toegang krijgen tot zorg. Een betrouwbare stroomvoorziening is daarvoor essentieel. Het is niet acceptabel dat patiënten en medisch personeel 's nachts in het donker zitten en dat apparatuur voor het beademen en monitoren van patiënten wordt uitgeschakeld. Daarnaast willen we de kwaliteit van de laboratoriumdiensten vergroten, zodat artsen beter diagnoses kunnen stellen. Dat is bijvoorbeeld belangrijk bij kinderen met ondervoeding en bloedvergiftiging.

Hoe doen we dat?



Voor de patiëntenafdelingen worden zonnepanelen geïnstalleerd en het ziekenhuis krijgt medische apparatuur. Er wordt een bloedbank aangeschaft om gedoneerd bloed te kunnen bewaren. Patiënten zijn dan in acute situaties niet langer afhankelijk van toevallig aanwezige donoren. Het laboratorium krijgt de beschikking over chemicaliën voor het uitvoeren van bloedonderzoek en andere diagnostische tests. De apparatuur hiervoor, die het ziekenhuis al eerder had ontvangen, wordt geïnstalleerd en afgesteld. De laboratoriummedewerkers krijgen een training om te leren ermee te werken.

Naar verwachting komt dit project gedurende zes maanden ten goede aan 750 opgenomen volwassenen en kinderen.

Voor 210 patiënten, vooral jonge kinderen, kan bloed- en biochemisch onderzoek worden gedaan en 120 mensen krijgen tijdig een bloedtransfusie.

De parochies Bron van Levend water en Cornelius willen dit project graag steunen. Doet u mee?

Uw bijdrage is enorm welkom. U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL89 INGB 0653 1000 00 t.n.v. Adventsactie.



Functie elders - LRLW

In het kerkblad van de Protestantse Gemeente Heiloo-Limmen werd onlangs het onderstaande bericht gepubliceerd

Op zondag 11 september j.l. aan het eind van de kerkdienst werd tegelijkertijd in Heiloo en Limmen bekendgemaakt dat wij met ingang van 1 januari 2023 ons ambt in Heiloo en Limmen neerleggen. Na bijna 13 jaar vinden we het tijd geworden om te gaan. In de afgelopen tijd hebben we gesprekken gevoerd met het mobiliteitsbureau van de Landelijke Protestantse Kerk en zijn we toegelaten tot het register van 'ambulante predikanten'. Met

ingang van het nieuwe jaar zijn we door die landelijke kerk dan ook inzetbaar in gemeentes waar dat nodig is. In de praktijk zal dat betekenen dat we voor kortere tijd - minimaal zes maanden, maximaal twee jaar - werkzaam zullen zijn in verschillende gemeentes in Noord Holland of – als dat gewenst is, ook daarbuiten. We nemen deze stap bewust – het geeft ons meer vrijheid en betekent een nieuwe uitdaging -maar we doen het toch ook met een beetje pijn in het hart. We hebben - al was dat natuurlijk met ups en downs – een goede tijd gehad in Heiloo en Limmen. In overleg met de kerkenraad is besloten dat onze afscheidsdienst in Heiloo wordt gehouden op zondag 11 december in de morgendienst. Voor Limmen wordt dat nog nader bepaald. In de komende tijd zullen we natuurlijk nog gewoon aan het werk zijn, al zullen diverse bezoeken natuurlijk ook een beetje het karakter krijgen van afronding van onze ambtsperiode. De kerkenraden van Limmen en Heiloo bezinnen zich op stappen die genomen moeten worden voor onze opvolging.

Ds. Hanneke Ruitenbeek

Ds. Edward Kooiman



Als katholieke gemeenschap danken wij de beide predikanten voor de fijne samenwerking, met name op gebied van de vredesdiensten en het leerhuis 'Rond de Waterput'. Wij wensen hen vrede en alle goeds voor de toekomst en zegen over hun werk.

Pastores en bestuur Bron van Levend Water

Nieuw lid locatieraad Willibrordus



Mijn naam is Gabriel Hoogeboom en ik ben net toetreden tot de locatieraad van de Willibrorduskerk.

De locatieraad ondersteunt de werkgroepen zoals de klussenclub, de tuinfluiters, de schoonmaakploeg, de bloemendames, collectanten, misdienaars en de koren.

Ik ben 65 jaar en twee jaar geleden gestopt met mijn werk als procesontwerper.

Een combinatie van architect en uitvinder, waarin ik de laatste jaren veel aan de ontwikkeling van waterstofsysteem heb gewerkt.

Ik heb veel hobby's waarvan muziek maken, sporten, en modelbouw al veel van mijn tijd invullen. Ik hoop via de locatieraad ook een bijdrage aan de Willibrordusgemeenschap te kunnen leveren.

Ik ben zelf geen frequente kerkganger maar bijna altijd wel op de hoogfeesten aanwezig waarvan voor mij Pinksteren de belangrijkste is, het feest waarop iedereen elkaars taal begint te spreken, en elkaar verstaat en begrijpt.

voor elk wat wils voor elk

Huishoudelijke hulp voor pastor Osterhaus

Het is al weer ruim drie weken geleden dat ik verhuisde van de pastorie in Amsterdam West naar die van Egmond aan den Hoef. De verhuizing is heel voorspoedig verlopen en ik begin mij al heel aardig thuis te voelen in mijn nieuwe (werk)omgeving. Het zou heel mooi zijn als iemand, liefst in de buurt, mij kan helpen met schoonmaakwerk in mijn nieuwe appartement van de pastorie in Egmond, op de eerste etage. Ik zou hier heel erg mee geholpen kunnen worden!



Is het mogelijk dat iemand schoonmaakwerk voor mij kan doen, gedurende twee uur per week?

Hier staat een vergoeding tegenover.

Nadere inlichtingen kunt u krijgen bij pastor Igno Osterhaus, telefoon:

06 17 858 026.

Pastor Igno Osterhaus.

Kerstwens Avondwakegroep Egmond

Namens de avondwake groep Egmond wensen wij U:

Een ster voor de donkerste nacht

Zachtzinnig licht om het goede te zien in de wereld

Wij wensen U woorden die niet breken maar verbinden

Wij wensen U

Zalig Kerstmis en een Gezond Gelukkig Gezegend 2023 toe

Hoeverveiling 2022

Drie jaar na de laatste veiling was het voor de organisatie toch spannend of de Hoeverveiling nog wel leeft onder de mensen. Maar daar hoefden we ons geen zorgen om te maken. Om 19.45 uur stonden de bezoekers in de rij om een kavelnummer te bemachtigen en in te schrijven. De veilingmeester opende de veiling met een kort woordje, om onze oud veilingmeester: Kees Baaij te memoreren. Daarna werden de lootjes getrokken voor het welkomstpakket en kon de veiling beginnen. Er waren heel veel originele kavels, waar leuk op geboden werd. Minder artikelen dan andere jaren, maar juist veel etentjes en gezellige avonden, waar de kopers veel voor over hadden. Rond 01.00 uur werd het laatste item, de jaarlijkse kuub mest geveild en die bracht ook een leuk bedrag in het latje. De bruto opbrengst is tegen de € 17.000, een prachtig bedrag, waarvan de helft naar de RK kerk in Egmond a/d Hoef gaat en de andere helft wordt verdeeld onder de koren en de jeugdverenigingen. We willen alle vrijwilligers, sponsors, bezoekers, kopers en schenkers heel hartelijk bedanken voor hun inzet en bijdragen. Dat er dit jaar veel nieuwe vrijwilligers bij zijn gekomen voor het lopen van de wijken en helpen tijdens de zaterdag en Veilingavond, geeft vertrouwen in de toekomst.

Organisatie Hoeverveiling



Oude kerstkaarten?....Lever ze in!!

In de Willibrorduskerk worden rond de Kersttijd zelfgemaakte kerstkaarten verkocht. Deze worden veelal gemaakt van oude kerstkaarten. Heeft u kerstkaarten over, die u anders weg zou gooien? Lever ze dan in bij het secretariaat van de Willibrorduskerk op werkdagen van 09-12 uur.

Wij zijn er blij mee en maken er weer nieuwe kaarten van. Wie weet ziet u volgend jaar een kaart, die van uw oude kaart gemaakt is. Dat zou toch leuk zijn!

Wilt u ivm de privacy liever niet dat de afzender er nog op staat? Knip dan de achterkant eraf. Wij gebruiken alleen de voorkant. Alvast enorm bedankt!



wat wils voor elk wat wils

De energiekosten

Beste parochianen,

De stijging van de energiekosten is iets waar wij allemaal mee te maken hebben. Voor onze locaties betekent dit dat het verwarmen van de kerk voor een dienst fors duurder is geworden.

In het parochieblad staat al iets geschreven over het beperken van de energiekosten in de Willibrorduskerk. Het wordt een echte dikke-jassen-kerk, geeft men aan. Dit zal ook voor onze andere twee locaties het geval zijn.

In alle locaties is een QuickScan gemaakt door een extern bedrijf om de energiekosten in kaart te brengen. Met de uitslagen van deze scans zal samen de locatieraden gekeken worden wat er gedaan kan worden om de energiekosten te beperken en als het even kan te verlagen. Telkens zal er gekeken moeten worden wat wijsheid is.

Middels de wekelijkse nieuwsbrieven houden wij u op de hoogte en in het kerstnummer kunt u hier meer lezen. Maar eerst gaan we het zo proberen, dus kleedt u voor de kerkgang warm aan!

Martien den Blanken
vicevoorzitter Bron van Levend Water

Het Vormsel wat is dat?

De vraag stellen is veel makkelijker dan te beantwoorden. We nodigen je uit om samen met ons op zoek te gaan naar het antwoord, misschien wel antwoorden. Het zou best zo kunnen zijn dat we verschillende antwoorden vinden, of misschien wel helemaal geen antwoorden.

Denk je wel eens na over wie jij bent? Sta je wel eens stil bij de vraag: "Wat wil ik in dit leven" Ben jij ook zo benieuwd wat andere mensen dan antwoorden. Heb jij ook het idee dat anderen wat van jou vinden en vind je dat spannend.

Vanuit de katholieke kerk wordt een project aangeboden om met een groep jongeren in dezelfde leeftijd (13 – 15 jaar) over dat soort vragen na te denken; in discussie te gaan met elkaar. Gezellige avonden met een grap, een spel, een serieus gesprek; ruimte voor ontwikkeling.

Nieuwsgierig geworden? Praat er eens met je ouders over en/of meld je aan. Aanmelden kan op verschillende manieren:

- pak de telefoon en bel 072-5330906 (alleen 's morgens, op werkdagen, wij hebben ook een leven ;-))
- stuur een mail naar willibrorduskerk@rk-bronvanlevendwater.nl
- gooi een briefje in de brievenbus van de Willibrorduskerk (Westerweg 267; 1852 AG Heiloo)

We hopen jou te ontmoeten.

Ds Evelien Plaisier neemt afscheid.

Op 13 november 2022 vond bij de protestante Gemeente Uitgeest-Akersloot de afscheidsdienst van ds Evelien Plaisier plaats. Evelien ging zelf voor in deze dienst en de Cantorij verleende haar medewerking. De Ambtsdrager mevrouw Thealet Bos, lector Koosje Wiegman, Organist Dirk van Egmond, dirigente Cora van Lange. Mooi om deze dienst te mogen mee beleven.

Na de dienst een 'aangeklede' koffie. Vele bedankjes mocht Evelien in ontvangst nemen. Evelien heeft sinds 2017 veel ingezet voor de oecumenische bijeenkomsten. Samen hebben we veel beleefd: oecumenische vieringen, o.a. met Pinksteren en bij de vredesdiensten. Ook de uitstapjes, wandelingen en de Walk of Peace in Akersloot.

Wij waren in de gelegenheid om persoonlijk afscheid te nemen en haar een cadeau te overhandigen namens de locatieraad van Jacobus Major te Akersloot.

Het ga je goed in Dordrecht ds Evelien Plaisier.

Jeanne Eekels, Maria Overtoom, werkgroep oecumenisch beraad Akersloot.



Kerkbalans - Herinnerings

Kerkbalans 2023

Vanaf september 2022 zijn wij alweer druk bezig met actie Kerkbalans. In deze maand kregen wij als parochie te horen dat de folders voor de actie Kerkbalans 2023 niet meer door de mensen van Kerkbalans gedrukt worden. Dit vanwege de leeftijd van de mensen die dit op zich namen. We kregen te horen dat zij een ander bedrijf hadden gevonden die de folders voor de parochies zou drukken. Nou dat hebben we geweten! Waar het programma van Kerkbalans prima werkte kwam ik hier een paar behoorlijke obstakels tegen. Tegen de tijd dat normaliter de folders besteld moesten worden, werkte het programma nog steeds niet. Foto's werden niet goed weer gegeven, we konden geen eigen tekst er in zetten.

Tja we stonden bijna op het punt om dan maar de standaard folders te bestellen. Maar op de dag dat we dat wilden doen kregen we opeens bericht dat er aanpassingen in het programma waren doorgevoerd. En ja hoor, het programma was iets toegankelijker geworden. Er kon iets meer met de foto's, de teksten konden we min of meer aanpassen en na een paar uurtjes ploeteren kwam er zowaar een prachtige folder uitrollen. In de laatste week van november ontvingen we de folders (altijd leuk). In december zullen ze voorzien worden van een adressticker en uiteindelijk worden ze half januari bij de mensen bezorgd die ingeschreven staan in onze parochie. Uiteraard zijn we weer heel benieuwd naar uw reacties. En natuurlijk hopen we op uw gulle giften: want u weet zonder uw hulp redden wij het niet.

Bij voorbaat wil ik u, mede namens het bestuur en de locatieraden, hartelijk danken voor al uw hulp, uw bijdragen en uw meedenken.

Astrid Wiebering - Vlaar



Herinneringsbrieven

Elk jaar is deze periode de minst leuke van het jaar. Want elk jaar is weer de vraag hoe er gereageerd wordt op de ontvangst van de herinneringsbrief. En elk jaar komt het, ondanks grote zorgvuldigheid, weer voor dat sommige parochianen ten onrechte een herinneringsbrief ontvangen. Hiervoor onze welgemeende excuses. De mensen die het Parochieblad ontvangen en in het lopende jaar nog niets bijgedragen hebben, ontvangen tezamen met het Parochieblad van oktober een herinneringsbrief. Niet alleen voor de bijdrage maar ook hopen we er op deze manier achter te komen wie nog prijs stelt op de ontvangst van het parochieblad.

Ook dit jaar kregen we weer diverse reacties: mensen die ons belden of langs kwamen om te zeggen dat ze het blad niet meer fysiek willen ontvangen omdat zij het digitaal lezen.

Mensen die belden om te vragen hoe wij aan hun gegevens kwamen. Dat verbaasd ons nogal want elke nieuwe inwoner die in onze parochie komt wonen ontvangt een welkomst brief met daarin een welkomstgroet en wat er zoal gebeurd in onze parochie. In deze brief valt ook te lezen dat zij, indien wij niets horen, het parochieblad 6 keer per jaar toegestuurd krijgen. Dit gaat lange tijd goed totdat er opeens een kerkbalans-folder in de bus ligt ofeen herinneringsbrief. Uiteraard wordt in de folder en in de herinneringsbrief om geld gevraagd. Zeker in deze onzekere tijden kan dat bij mensen verkeerd overkomen. Maar laten we voorop stellen dat het altijd een vrijwillige bijdrage betreft.

Als iemand belt of mailt en wil weten hoe wij aan hun NAW gegevens komen dan leggen we graag uit hoe wij daaraan komen en als men aangeeft dat men het blad niet meer wil ontvangen dan geven wij dat door aan de ledenadministrateur.

brieven - Eerste Communie

Dit jaar hebben we meerdere mensen weten te bereiken die opeens spontaan een bijdrage overmaken. En ook dat wordt zeer op prijs gesteld. Of het nou een bijdrage voor actie Kerkbalans is, een bijdrage voor een actie zoals bijvoorbeeld de schoenendoosactie of een bijdrage aan de voedseltafel die opgesteld staat in het Stiltecentrum; elke bijdrage (fysiek of geldelijk) is momenteel zo welkom.

Ik wil dan ook van de gelegenheid gebruik maken om op deze manier, mede namens het parochiebestuur en de locatieraden, een ieder hartelijk te bedanken voor alle bijdrages die wij tot nu toe hebben ontvangen. Want laten we met elkaar waarmaken dat kerkzijn ook "omzien naar een ander" is.

Astrid Wiebering - Vlaar

Wist u trouwens dat u zich in de locatie Heiloo kan aanmelden voor ontvangst van de wekelijkse nieuwsbrief? Deze kunt u per mail ontvangen of u kunt hem meenemen vanuit de Kerkstraat in de Willibrorduskerk. Ook kunt u de nieuwsbrief lezen op de facebook pagina van de Willibrorduskerk en op de website van de RK Bron van Levend Water onder het icoon van de Willibrorduskerk.

Eerste Communie 2023

Geachte ouder(s)/verzorger(s) van kinderen in groep 4 of hogere groepen in de plaatsen: Heiloo, Egmond en Akersloot.

Graag willen wij het volgende onder uw aandacht brengen: in de katholieke kerk is het een gebruik dat kinderen uit groep 4 hun Eerste Communie kunnen gaan doen.

Maar door covid-19 kan het zijn dat uw oudere kind nog niet zijn of haar eerste communie heeft kunnen doen.

Wilt u dat uw zoon of dochter volgend jaar ook zijn/haar Eerste Communie gaat doen?

De Eerste Communie is een goed begin voor wie daarvoor voelt, maar is geen vanzelfsprekende zaak meer vandaag de dag. Mocht u echter samen met anderen door willen gaan op die weg die u bij het doopsel van uw zoon of dochter bent ingeslagen, dan heten wij uw kind van harte welkom. Velen binnen onze parochiegemeenschap zijn voortdurend en enthousiast in de weer om ook aan kinderen het gevoel te geven op hun eigen manier erbij te horen!

U zult het echter met ons eens zijn dat de Eerste Communie de nodige voorbereiding vraagt. We komen met de kinderen 8 keer bij elkaar in de ontmoetingsruimte van de Willibrorduskerk. We behandelen enkele thema's die betrekking hebben op het geloof en zo werken we naar de Eerste Communie toe. Voor de ouders zullen er twee ouderavonden.

Het woord is nu aan u en uw zoon of dochter. Praat er samen over, haal die doopfoto's te voorschijn, laat zien waar u ooit aan begonnen bent, vertel uw kind wat de Eerste Communie inhoudt en waarom u graag wilt dat hij/zij er aan mee doet.

Wilt u graag uw zoon of dochter opgeven dan kunt u een mail sturen naar: 1ecommunieheiloo@gmail.com

Om alle voorbereidingen goed te laten verlopen, vragen wij u om op tijd de aanmelding te doen, in ieder geval vóór 27 december.

Dan kunnen we in januari 2023 met het project beginnen.

Met vriendelijke groeten,
Werkgroep Eerste Communie



60 jaar koorlid

Veronica Koopman – Bras 60 jaar koorlid Soli Deo Gloria

Pas getrouwd, kwam Veronica 60 jaar gelden als jonge vrouw bij het koor Soli Deo Gloria. We kunnen het ons bijna niet voorstellen dat je destijds getrouwd moest zijn, voordat je bij het dameskoor mocht. Van een gemengd koor was toen ook nog geen sprake. Je had nog een echt heren- en dameskoor.

Tenminste..., zo had ik dat begrepen, maar zo vertelde zij ons tijdens een gezellig samenzijn, met haar trouwen moest zij stoppen bij het koor... En ook dat klinkt in deze huidige tijd op z'n minst vreemd in de oren. Pas later werd Veronica gevraagd om bij het herenkoor te komen zingen en werd het met de komst van de dames een gemengd koor.

Iedere week volgt Veronica trouw de repetities en zingt zij u uit volle borst tijdens menig viering in onze kerk en daarbuiten. Het koor heeft altijd op haar kunnen rekenen en kan dat nog steeds. Zij is één van de drijvende krachten en heeft daarvoor de Penning van Verdiensten van onze parochie Bron van Levend Water ontvangen.

Al die aandacht vindt Veronica maar niets, zij hoeft niet op de voorgrond te staan. En toch, als sopraan herkennen we haar stem uit duizenden. Het is nog steeds een mooi en krachtig stemgeluid die samen met de andere koorleden de vieringen in onze H.M.M. Alacoque kerk muzikaal ondersteund.

Als koor en geloofsgemeenschap zijn we er trots op dat zij bij ons koor Soli Deo Gloria zingt en dat al 60 jaar lang! Natuurlijk hadden we Veronica het liefst in een feestelijke viering in het zonnetje gezet. We weten echter, zoals gezegd, dat zij dat liever niet heeft. Daarom hebben we op dinsdagmiddag 22 november jl. tijdens de repetitie bij haar jubileum stil gestaan. Onverwacht werd zij deze middag in het zonnetje gezet en werd haar de aanvullende gouden insigne met '60' van St. Gregorius opgespeld en werden de bijbehorende oorkonde en kaars uitgereikt. Wim zette het lang zal ze leven in en door het koor werd dit natuurlijk uit volle borst voor haar gezongen.

Na een lekker kopje koffie en thee met gebak en een groepsfoto, moest er weer gerepeteerd worden. Dat gaat natuurlijk gewoon door, jubileum of niet.

Veronica, van harte gefeliciteerd!

Astrid Wittebrood – Schouten
Parochie coördinator



Dameskoor 60 jaar

**Dameskoor Sint Caecilia Jacobus Major te Akersloot,
60 jarig jubileum en afscheid op 16 oktober 2022.**

De kerk loopt weer vol. De kerkgangers worden voor de viering verwelkomd met het lied: "Wij groeten u, o Koningin". Voorganger Igno Osterhaus en lector Yvonne van Stiphout betreden het altaar. Bij de start van de viering vertelt Gerda Hoogland (voorzitter van het Dameskoor) over het ontstaan van het koor:Tijdens een vergadering in 1962 stelde men voor: de oprichting van een dameskoor. Was er door de week een viering dan waren er vanuit het herenkoor weinig mannen, die waren aan het werk en veel dames waren thuis! De eerste viering van het dameskoor was voor de leden van het vrouwengilde en Pastoor Van den Berg was heel tevreden.....en de twee dames, die 60 jaar lid zijn: mevrouw Nel van der Eng en Mevrouw Alie Brakenhoff worden door Gerda in het zonnetje gezet. Na de mooi gezongen viering door de soms ragfijne dunne stemmen bedankt Gerard Kaptein (voorzitter van de locarieraad) het Dameskoor voor hun geweldige inzet de vele jaren door. Alle dames ontvangen een rode roos en de organist Frans Verhaar een bos bloemen. Tijd voor Pastor Igno: Marianne Wolvers (dirigente) en Gerda Hoogland (voorzitter) worden naar voren geroepen en de vele, vele activiteiten van de beide dames worden te berde gebracht:

Marianne: Dirigente vanaf eind 2007. Daarnaast al jaren lid van de avondwakegroep, Cantor geweest., Al jaren lector. In 2003, indien nodig, beschikbaar gesteld als vervanger voor dirigent Jacobuscantorij. Van 1981 tot 1997 dirigente van het kinderkoor. Zij organiseerde ook de uitjes voor de kinderen en zorgde voor de dropjes voor na de afloop van de repetities of uitvoeringen. Marianne heeft altijd veel geduld gehad met het dameskoor, met name bij het instuderen van een nieuw lied.

Gerda: Voorzitter en penningmeester van het dameskoor. Zit in het liturgisch beraad. Is kerkwerkster en leidster. Was betrokken bij de oprichting van het kinderkoor. Zat in het bestuur van de Jacobusparochie van 1-5-2005 tot 12-2-2013; kleine HALE vanaf november 2005 In de tijd van Pastoor Hageman was het Gerda, die 20 jaar de kindercrèche verzorgde. Ook parochiereizen samen met Bill van Schie. Zij is ook muzikaal en speelt piano. In de beginjaren speelde zij bij haar thuis piano als er een nieuw lied geïntroduceerd werd.

De welverdiende Oorkondes werden overhandigd en de Penningen van Verdienste opgespeld. Van harte gefeliciteerd! Toegezongen door het Herenkoor met als slot: 'Doe als wij en zing een lied, want wie zingt veroudert niet!'

Als slotlied zingt het dameskoor, heel toepasselijk: 'Nu wij uiteen gaan'. Tot hun spijt gaan zij stoppen na jarenlang zingen, al met al een mooie tijd.

Na de dienst is er gelegenheid om iedereen te feliciteren. Het wordt een genoeglijk samenzijn. Dank voor de mooie ochtend. Vier het leven!

Gerda Hoogland en Maria Overtoom



Parochienieuws- Opvang -

Op het moment dat ik dit op papier zet, zitten we alweer vlak voor de eerste advent. Ik werd geattendeerd op het feit dat ik nog geen kopij had ingeleverd. De tijd gaat ook zo snel. Dus toch maar even iets opgeschreven. Ik had vernomen dat er vanuit Egmond dit keer al meer was aangeleverd, waaronder een stuk over de Allerzielenviering. Daarom zal mijn bijdrage niet te lang zijn deze keer.

De bovenwoning voor pastor Osterhaus is helemaal opgeknapt, waardoor hij, zoals hij zelf zegt “in een paleisje woont”. Het is hem gegund en laten we hopen dat we nog lang van zijn diensten gebruik mogen maken. Naar aanleiding van deze opknopbeurt heeft ook de begane grond een make over gekregen. De vloerbedekking die daar al jaren lag, (Huis kamervraag: Wie weet hoe lang dit er al heeft gelegen?) is ook vervangen. Eerst de serre en het kantoor en ook de vergaderruimte zal worden voorzien van nieuw tapijt. Maar dat was bij het schrijven van dit stuk nog niet gebeurd. Voordat de vloerbedekking gelegd kon worden, moest er natuurlijk wel het een en ander gebeuren. Dan kom je er pas achter wat er allemaal in die kamers staat. Met hulp van een paar mensen is deze klus geklaard. Ook de vergaderruimte moest leeg. Het Maria-beeld dat daar tijdelijk stond, ging weer naar de plaats bovenaan de eerste trap. Astrid en ik tilde het beeld tree voor tree omhoog. Dat ontlokte bij mij de opmerking “Maria ten hemel opneming”. Astrid schoot in een lach waardoor ze het beeld bijna losliet. Het liep gelukkig goed af.

Ja gelukkig kan er ook nog worden gelachen. Want dat hebben we heel hard nodig in een tijd dat men zich soms wel eens afvraagt: “Waar moet dat heen.” De oorlog in Oekraïne, de stijgende energieprijzen, de steeds maar duurder wordende boodschappen, de arbeidskracht tekorten op de arbeidsmarkt en ga zo nog maar even door. Door deze moeilijke zaken lijken de dagen voor kerst nog donkerder te worden als dat het gezegde “De donkere dagen voor Kerst” ons wil doen geloven. Maar in de adventstijd groeit het licht en met Kerstmis komt het stralend licht van Jezus geboorte over de aarde. Laten wij ons in deze soms sombere tijden en dan denk ik ook aan teruggang geloofsbeleving en kerksluiting vasthouden aan dit licht. Het licht van vrede, het licht van hoop, het licht van liefde van God voor de mensen, maar zeker ook het licht van liefde van mensen tot elkaar. Als wij dit met elkaar waar kunnen maken, weet ik zeker dat er een nieuwe, hoopvolle toekomst voor ons zal gloren.
Vrede op aarde.

Ik wens u een Zalig kerstmis toe en een gezegend nieuwjaar.

Kees Kager.

Opvang vluchtelingen Oekraïne in woning Pastorie Kerkplein Egmond-Binnen

De vrijwilligers van Caritas, Liedeke van der Molen, Ella Admiraal en Tiny Apeldoorn hebben zich met enorme toewijding ingezet om de bovenwoning in de pastorie geschikt te maken voor mensen uit Oekraïne. Zij hebben gepoetst, gewassen, aansluitingen en reparaties gecoördineerd, inventaris geregeld, ingericht, bewoners ontvangen én meer.

Waarin een klein dorp groot kan zijn!

Tijdens de jaarlijkse rommelmarkt van muziekvereniging Eensgezindheid is er veel ‘handel bedreven’. Met behulp van de voorzitter Vincent Pepping en de al net zo enthousiaste vrijwilligers op de markt is er veel huisraad aangeschaft én de trap op gebracht. Na eerdere bewoners woont er nu een gezin met 2 kinderen.

De Parochie en de gemeente hebben een overeenkomst gesloten. De gemeente betaalt het inrichten van de woning, de energiekosten en de begeleiding door Stichting Welzijn Bergen.

vluchtelingen - Allerzielen

Stichting Welzijn Bergen is namens de gemeente contactpersoon voor de bewoners. De welzijnswerkers coördineren de hulp die nodig is bij het verkrijgen van benodigde documenten, medische hulp, onderwijs, leefgeld, het vinden van een baan en wat er verder nodig is. Ook hier hebben vrijwilligers van de Stichting Welzijn Bergen heel veel werk verzet.

Zo lang het nodig en/of tot de nieuwbouw start, blijft de parochie haar woning in Egmond-Binnen beschikbaar stellen voor noodopvang voor vluchtelingen uit Oekraïne.

Nicole Zwartelé, gebiedsregisseur van de gemeente

Met elkaar herdenken en gedenken.

Omdat er soms zoveel is wat wij voelen, maar niet onder woorden kunnen brengen. Daarom had de avondwake groep de wens dat er de mogelijkheid was vooraf een kaarsje aan te steken vooraan in de parochiekerk, ieder met zijn eigen herinneringen en gedachte.

Als thema in deze Allerzielenviering hadden wij
“ Het spoor dat je achterliet.....de weg die wij gaan”.

Tijdens het neuriën van het lied Nada te turbe, noemden wij
mevr. van Duin-Hardeman, dhr. de Groot, mevr. van Dam-Duin, dhr. Vreeburg, mevr. Brouwers-Baltus, mevr. Kaptein-Groot, dhr. Hopman, dhr. Ruiter, mevr. Bruin-de Waard, mevr. Groot-Polle, mevr. de Waard-Kortmann, dhr. Dekker, mevr. de Boer-de Waard, mevr. Hopman-de Waard, mevr. Imming-van de Water, dhr. van der Jagt.

Voor de overledenen werd een kaars aangestoken wij het herinneringskruisje.

Dit herinneringskruisje werd aan het einde van de Allerzielenviering aan de nabestaanden gegeven.

Aan een tere draad van tranen rijgt U stil de dagen en maanden van gemis.

Wij wensen U alle kracht en sterkte toe.

Namens de avondwake groep willen wij danken voor uw aanwezigheid.
Daarnaast willen wij alle vrijwilligers hartelijk danken voor hulp en inzet.
Zonder elkaar kunnen wij niet.
Wij blijven aan elkaar denken, fijn dat wij u mochten begroeten,
Anny, Alie, Laura, Igno en Marianne.



Heilige van de maand - Lour

Barbara van Nicomedië.

Naam:	Barbara, (meisjes), de Amerikaanse stad Santa Barbara is vernoemd naar de heilige Barbara.
Iconografie	Afbeelding in toren met drie ramen, met een kanon en martelaarspalm.
Aangeropen voor:	Brand, bliksem, storm op het land en plotselinge dood.



Een martelares, maar vooral uit legende vorming.

Barbara is een christelijke heilige. Zij zou gewoond hebben in Nicomedië in Klein-Azië, aan de oever van de Zee van Marmora. Haar hardvochtige heidense vader, Dioscurus sloot haar op in een toren om haar te vrijwaren van de vele jongemannen die naar haar hand dongen, en om te voorkomen dat ze tot het christendom overging. Ook liet hij een badhuis voor haar bouwen, zodat ze geen gebruik hoefde te maken van de openbare baden. Dit badhuis bevatte oorspronkelijk twee ramen, maar op verzoek van Barbara werden het er drie (zij had zich in het geheim tot het christendom bekeerd en wilde op deze manier de heilige Drievuldigheid eren). Toen haar vader haar bekering bemerkte, werd ze gefolterd tot ze door haar vader eigenhandig werd onthoofd boven op een berg. Na zijn daad werd de vader, de berg afdalend, dodelijk getroffen door een bliksemstraal.

Op grond hiervan geldt de H. Barbara als beschermster tegen brand en bliksem en tegen een plotselinge dood. Ook kan haar hulp ingeroepen worden als storm het land verwoest. De H. Barbara is ook de beschermheilige (ook wel: schutspatroun) van artilleristen, infanteristen, telegrafisten, genisten, ingenieurs, mijnbouwers, brand- weerlieden, architecten, boeren, dakdekkers, metselaars, bouwvakkers, klokkengieters, metaalgie- ters, smeden, steenhouwers, beiaardiers, koks, hoedenmakers, slagers, gevangenen, meisjes, stervenden, torens, vestingen en van inwoners van Vreeswijk.

De datum van Barbara's dood is niet bekend. 206 en 235 worden genoemd.

Sommige varianten van de Barbara-legende menen dat zij werd opgesloten in een kelder om haar te bewegen haar geloof op te geven. In sommige streken wordt dit verbeeld door het gebruik op 4 december forsythia-takken te knippen en in een vaas te plaatsen, die in de daarop volgende weken tot bloei komen.

In Zuid-Limburg was het feest van Sint-Barbara, als patrones van de mijnwerkers, een van de belangrijkste feestdagen van het jaar en lange tijd een vrije dag. Met de mijnsluitingen kwam daar definitief een einde aan, maar plaatselijk wordt het toch nog gevierd.

In de Nicolaasbasiliek in Amsterdam staat het beeldje van Barbara dat tijdens de aanleg van de metro door de tunnelgravers onder de grond werd meegenomen. Het beeldje heeft de tunnelboorders gedurende twee en een half jaar beschermd tijdens het uitvoeren van hun werk in de bodem van Amsterdam.

Feestdag: Ze wordt op 4 december herdacht, maar werd verwijderd van de officiële Heiligen kalender in 1969.

Lourdesreis

Moet je nu erg gelovig zijn als je naar Lourdes gaat? Is het waar dat het zo commercieel is? Ik antwoord dan: Er is Lourdes dat je van binnen ervaart en van buiten.

Van binnenuit:

Er wordt gezegd dat in Lourdes de hemel de aarde raakt. Een plek van genade. Lourdes van binnenuit is dat je geraakt voelt als je met duizenden tegelijk zingend de lichtprocessie loopt. Wanneer je gezamenlijk de kruiswegstaties bidt. Als je je verhaal deelt met je medepelgrims. De binnenkant van Lourdes is als je mijmert bij de grot en met Maria kletst over je innerlijke leven. Lourdes opent je religieus gevoel en de katholieke arrangementen zoals gezamenlijk gebed, Eucharistie, wijden van devotie cadeautjes laat ons geloof groeien. Verhalen worden gedeeld, er is dankbaarheid, er wordt gelachen en verdriet wordt achter gelaten.

desreis '23- Vredesmaaltijd

Van buiten:

Elk jaar komen 4 miljoen mensen naar Lourdes. In deze pelgrimsplaats zijn grote kerken, veel witte boordjes in het straatbeeld, honderden winkels en Lourdes heeft na Parijs de meeste hotels van Frankrijk. In de kerken kunnen duizenden mensen, er staan rijen voor de waterkranen. Als je Lourdes van de binnenkant niet kent, dan is Lourdes bijna een Roomse kermis.

Moet je erg gelovig zijn om naar Lourdes mee te gaan? Nee hoor. Als je met verwondering naar het leven kunt kijken kom dan maar mee naar Lourdes. De rest regelt Maria wel.

Marc van de Giessen, geestelijk verzorger GGZ

Heeft u na het lezen belangstelling gekregen voor onze Lourdesreis?

Van 29 april t/m 6 mei reizen wij met de TGV naar Lourdes.

Voor meer informatie kunt u ons bellen:

Irma van Loon, tel. 072 5336056

Liesbeth van Zelst tel. 06 4881856

Hannie Wessel tel. 072 5333913

Vredesmaaltijd Jacobuskerk

Zal het lukken?

Een vredesmaaltijd in het Parochiecentrum Jacobus Major?

Op vrijdag 21 oktober 2022, BRING YOUR FOOD, vredesmaaltijd, intercultureel.

Nog nooit georganiseerd.

...Ja, zeker daar komen de mensen aan met de thuisgemaakte gerechten. Alles wordt op een tafel geplaatst.

17 Gasten, jong zowel als oud, uit Eritrea, Soedan, Syrië en Nederland.

Bij de start worden we door Jeanne uitgenodigd om het lied 'Geef mijn je hand...' te zingen. Om de beurt presenteert een ieder enthousiast en vol trots het meegebrachte gerecht en vertelt over de ingrediënten. Daarna in gesprek met elkaar en heerlijk eten met als slot de pudding met aardbeisaus van Jeanne.

Een mooie manier om kennis te maken met inwoners van Akersloot. En zeker voor herhaling vatbaar.

Jeanne Eekels en Maria Overtoom



Collecte Pakistan en MIVA

In het weekend van 8-9 oktober is er op verzoek van pastor Phil Kint een collecte gehouden voor de mensen in Pakistan die getroffen zijn door de enorme watersnood aldaar,

Voor dit doel is een mooi bedrag opgehaald:

Willibrorduskerk € 358,35

Jacobuskerk € 95,75

H.M.M. Alacoquekerk € 94,00

Totaal kon de parochie Bron van Levend Water dus € 548,10 overmaken. Het wordt besteed aan de hulp voor medische slachtoffers in het bisdom Hyderabad. Persoonlijk contacten met hulpverlenende organisaties in dit bisdom zorgen ervoor dat het geld goed terecht komt.

Op zondag 28 augustus werd voor de MIVA een bedrag van € 218,30 bijeengebracht in de Willibrorduskerk en in de Jacobuskerk een bedrag van € 109,35.

Schoenendoosacties

Schoenendoosactie 2022 Heiloo

Wat waren we blij dat we dit jaar weer voor de schoenendoosactie aan de gang mochten. En wat hebben we er van genoten.

Het is zo leuk om te horen dat 2 dames uit Alkmaar het hele jaar door bezig zijn om spulletjes te kopen om zelf een aantal dozen te kunnen vullen.

Maar ook een aantal vriendinnen uit de buurt van Krommenie die gevulde dozen hebben ingeleverd.

Of een vader die de ene zondag met zijn zoon en de andere zondag met zijn dochter bij de kraam een doos kwam vullen.

Of een parochiaan die zich te oud voelt worden om zelf jaarlijks veel schoenendozen te vullen en nu de overgebleven voorraad naar de kerk brengt voor ons.

En natuurlijk alle andere parochianen en andere mensen uit Heiloo die zelf dozen hebben gevuld of geld hebben gegeven voor transport kosten of om dozen te vullen of (poppen) kleding hebben gemaakt.

Dit jaar hebben we ook veel sjaals, mutsen en wanten mogen ontvangen. Daar zijn we heel blij mee. Want in Albanië is het in de winter koud.

Mocht u aankomende winter sjaals, mutsen of wanten willen breien of haken of knikkerzakken willen haken, dan zijn we daar de volgende schoenendoosactie weer heel blij mee.

We zijn jullie allemaal enorm dankbaar dat we dit jaar 161 dozen naar Albanië mogen laten gaan en dus 161 kinderen blij mogen maken.

Met schriften, kleurboeken en kleding die te groot waren voor een schoenendoos, hebben we gaatjes in de exportdozen opgevuld.



Nogmaals allemaal veel dank en fijne kerstdagen gewenst.

Schoenendoosactie 2022 Akersloot

Jaarlijks doen wij als parochie mee aan de schoenendoosactie. Dus ook nu in 2022.

Het is een actie waarbij we een schoenendoos versieren en vullen met allerhande spullen, zoals schriften, potloden, kleurboek, puntenslijper, knuffeltje of speeltje, tandenborstel, tandpasta, autootje, jojo of tennisbal. We doen dit voor arme kinderen in derdewereldlanden of voor weeshuizen. Deze kinderen krijgen nooit een cadeautje, vieren waarschijnlijk ook nooit hun verjaardag. En Sinterklaas en Kerst is voor deze kinderen al helemaal nooit een feest, zoals wij dat gewend zijn met cadeautjes en lekker eten.

De werkgroep Schoenendoosactie heeft er altijd de handen vol aan, maar doet het met veel plezier. We proberen overal spullen vandaan te halen voor in de dozen. Gelukkig zijn er ook heel veel mensen die een flinke gift doen in de vorm van geld, zodat we zelf spullen kunnen kopen, waar nog gebrek aan is. Ook versieren wij zelf dozen en vullen we de dozen met alle gedoneerde spullen.

Er zijn heel veel lieve mensen en kinderen die een doos mooi versieren en afgeven in het parochiecentrum of in de Mariakapel zetten..

Altijd is er een familieviering als startsein voor de schoenendoosactie.

En tijdens de laatste familieviering in de kerk, was een filmpje te zien hoe de dozen werden uitgedeeld en je zag heel veel blije en vrolijke gezichten. Je kon echt zien dat de dozen goed terecht komen. Dat is zo mooi aan deze actie, je geeft écht iets weg en je krijgt er een fijn gevoel voor terug omdat de dozen zo goed terecht komen. Het is niet alleen een kwestie van geld storten en dan niet weten als gulle gever waar dat geld terecht komt. Bij deze actie zie je wat er gebeurt met je gift, met je gevulde doos. Iedereen kan aan deze actie meedoen en zijn steentje bijdragen.

De laatste jaren verzamelen we ongeveer 100 gevulde dozen. Soms zelfs wat meer.

Tot nu toe hebben we 95 dozen. Een mooie prestatie! Maar de sluitingsdatum is 28 november, dus er komen vast nog wat dozen binnen, dat is namelijk meestal wel het geval.

De werkgroep wil iedereen heel hartelijk bedanken.



Eh, Caritas?

Dit horen wij nog regelmatig als wij aanschuiven bij bijeenkomsten. Daarom blijft het promoten en herkenbaar maken van onze organisatie één van onze speerpunten. In het kader daarvan schoven wij dinsdagmorgen 22 nov om 09.15u met drie man sterk aan bij een overleg van het Sociaal Domein in het gemeentehuis. Dit na een wederzijdse kennisgeving bij het Vrijwilligers Netwerk Heiloo. Het opzetten van de boodschappenacties had de aandacht getrokken. Wij hielden een presentatie voor een heel palet van sociale getinte, lokale, maatschappelijke organisaties. Flyers mee ter info. Dat wij, zonder oordeel en bureaucratie, acute noodhulp verrichten ongeacht geloof, afkomst, ras of gender maakte indruk. Voor velen waren wij een onbekend fenomeen, maar wij vinden dat we zo langzamerhand een serieuze partner zijn in de belangeloze, lokale, hulpverlening. Daartoe moet men je wel weten te vinden en weten hoe je werkt.



Als Caritas vinden wij het belangrijk om te blijven anticiperen op maatschappelijke ontwikkelingen met passende acties. Een goede beeldvorming is daarbij van groot belang. Caritas is niet meer een clubje van grijzende vrijwilligers die bij zieken en ouderen af en toe een bloemetje komen brengen. Caritas 2.0 is een actieve en zelfstandige hulporganisatie, gerund door zeer betrokken vrijwilligers die midden in de lokale samenleving staat en daar naar handelt. Dat zijn wij ook aan onze stand verplicht: wij werken met gemeenschapsgeld, uw geld, ! U heeft daar meer over kunnen lezen (en horen) in de recente nieuwsbrief.

Het recent gestarte “Boodschappenfonds” is zo’n passende actie. Brievenbussen hangen nu in het Stiltecentrum van de Willibrorduskerk en in ’t Trefpunt (links bij binnenkomst), Vomar kadokaarten zijn in huis en binnenkort worden nog aangepaste flyers verspreid. Ook de lokale pers gaat benaderd worden en de actie is ook al onder de aandacht gebracht van websites zoals “je bent Heilooër als” en “Heiloo helpt elkaar”. O.a. kringloopwinkels “KeeropKeer” en “Dorcas” zijn donateur. Ook de CWH zelf stort in het fonds. Overall zijn enthousiaste geluiden te horen over het opzetten van deze actie, wij zijn zeer benieuwd! Mocht u overwegen om uw energiepremie aan een goed doel te willen doneren dat willen wij dit fonds warm bij u aanbevelen. De al langer lopende “Boodschappenmand-actie” vindt steeds beter zijn weg. Wij zijn zeer verheugd te kunnen constateren dat er nu ook steeds meer artikelen worden ingebracht! Veel dank daarvoor. En mond-op-mond reclame is de beste reclame die wij ons kunnen wensen...

Decemberacties

Vorbereidingen zijn in volle gang. Het vergt een behoorlijke, logistieke, operatie om de GGZ - kerststukjes tijdig in de Kerkstraat te krijgen en uit te delen & om alle artikelen voor in de kerstpakketten gepast en tijdig te bestellen en in huis te halen. Het vraagt veel van onze vijfhoekige organisatie. Maar de voldoening vergoedt veel! Weer een speciaal woord van dank aan slager Hans Brink die ook dit jaar belangeloos vele rollades, vacuüm verpakt en diepgevroren, ter beschikking stelde. Ook veel dank aan de Lidl voor de medewerking om artikelen tijdig te bestellen en te reserveren.

Tot slot vragen wij nog uw aandacht voor onze donateursactie “Uw steun is goud waard”. U vindt de flyer in dit parochieblad. Dankzij uw gebaar van naastenliefde kunnen wij ons mooie werk voortzetten! Wij wensen u fijne en gezegende feestdagen & alle goeds voor u en uw dierbaren in 2023.

Theo van Diepen
Caritas Werkgroep Heiloo

Caritas Heiloo en Egmond

Inzameling ondergoed in de Advent- en Kersttijd voor de Kledingbank Noord Holland Noord



Net als vorig jaar willen we met onze Advents-inzamelingsactie de Kledingbank Noord Holland Noord, gevestigd in Egmond, ondersteunen. Hier kunnen mensen uit de hele regio, met een minimum inkomen of net iets daarboven, voor 1 euro per persoon hun garderobe aanvullen.

Er is vooral behoefte aan ONDERGOED, nieuw of zo goed als nieuw. Ook kinderkleding is welkom.

U kunt de kleding iedere ochtend inbrengen. De dozen staan klaar in de Kerkstraat van het Willibrordushuis, Westerweg 267. De actie duurt tot en met Nieuwjaarsdag 2023!

Caritas Werkgroep Heilo

Caritas werkgroep Egmond aan den Hoef

Even dachten we dat er geen einde zou komen aan die mooie zomer. De temperaturen bleven hoog en zelfs in november genoten we nog van het heerlijke zonnetje, eigenlijk ongekend. Maar waar op zaterdag 12 november, tijdens het Proef Egmond evenement, de mensen op het terras of voor hun huis zaten te spragen in het zonnetje, zoals we zo mooi

in het Wesotfries zeggen, daar schaatsten ze in Winterswijk een week later op natuurijs. Typisch Nederlands, we leven in een land waar we te maken hebben met verschillen en contrasten en zeker deze tijd is dat het gesprek van de dag.

Waar wij als Caritas werkgroep mee te maken hebben is het verschil tussen mensen die gezond of ziek zijn, die een druk sociaal leven hebben of eenzaam zijn, die veel steun krijgen of alles zelf moeten doen en met mensen die het financieel moeilijk hebben tegenover de mensen die zich wel van alles kunnen permitteren. Het contrast tussen arm en rijk wordt groter en tegelijkertijd wordt het steeds moeilijker om juist die mensen, die een extra steuntje kunnen gebruiken, te bereiken. Ze laten zich minder zien en horen, hebben de middelen ook niet, en raken daardoor geïsoleerd.

Wat meer oog voor elkaar hebben zou hierbij kunnen helpen, opmerkzaamheid en een luisterend oor, gewoon wat meer aandacht voor de mensen om ons heen.

Als Caritas werkgroep doen we wat in onze mogelijkheid ligt. We sturen kaarten, leggen bezoeken af, brengen mensen bij elkaar door ze uit te nodigen voor een lunch of de kerstmiddag, zorgen voor een bloemetje bij zieken of een attentie bij ouderen thuis of in de zorgcentra en steunen daarnaast de Voedselbank en Kerken Solidair met een financiële bijdrage. U heeft waarschijnlijk ook de fraai versierde manden in de Mariakapel en de ontmoetingsruimte weer gezien, waar men houdbare levensmiddelen in kan doen.

De verzamelde producten worden geschonken aan de medewerkers van de Kledingbank Noord Holland Noord in Egmond die er pakketten van maken en ervoor zorgen dat die terecht komen bij de mensen die van een minimum inkomen en met weinig middelen moeten zien rond te komen. Zelf doen we daar altijd nog iets extra's bij.

Samenwerken en met elkaar proberen open te staan voor een ander door te helpen, te luisteren en er voor elkaar te zijn. Het is mooi om dit samen te doen en wij danken dan ook de mensen die ons het afgelopen jaar weer gesteund hebben hetzij door hand- en spandiensten te verrichten of door middel van een gift. Op deze manier kunnen wij ons werk voortzetten en laat duidelijk zijn dat wij dat met plezier en veel enthousiasme doen.

Laten we hopen dat de warmte die we proberen uit te stralen voelbaar zal zijn bij de mensen die het zo nodig hebben en die we het zo gunnen.

Met een positieve instelling de feestdagen in met het gevoel om er samen iets moois van te maken, laten we er met z'n allen voor gaan.

Mede namens Marieke, Marian, Ineke, Roos, Trudy, Nel, Simon en Felix wens ik u allen een Zalig Kerstfeest toe en een fantastisch 2023.

Hartelijke groet, Caritas Egmond aan den Hoef, Karin Twisk

Adressen

Parochie Bron van Levend Water

Postadres: Westeweg 267
1852 AG Heiloo
Telefoon: 072-533 09 06

✉ info@rk-bronvanlevendwater.nl
Website: www.rk-bronvanlevendwater.nl

Financiële Administratie:

Mevrouw Astrid Wiebering-Vlaar
Telefoon: 072-533 09 06
✉ financieel@rk-bronvanlevendwater.nl

Dagelijks Bestuur:

De heer Martien den Blanken voorzitter
Mevrouw Marieke Hoetjes-Eijkel secretaris
De heer Karel Hennekens penningmeester

Voor uw kerkbijdrage en andere giften:

H. Willibrordus: NL46 RABO 0327 0640 21
tnv RK Par. Bron van Levend Water, inz. Par. Heiloo
NL20 INGB 0000 6815 70

tnv RK Par Bron van levend Water, inz. Loc Willibrordus
H. Jacobus Major: NL07 RABO 0300 9542 63
tnv RK Par. Bron van Levend Water, inz. Akersloot

H. Adelbertus: NL88 RABO 0315 7004 91
tnv RK Par. Bron van Levend Water, inz. RK Egmond

H. M.M. Alacoque: NL41 RABO 0315 7479 94
RK Par. Bron van Levend Water, inz. RK Egmond

O.L.V. Onb. Ontv.: NL87 RABO 0315 7041 95
tnv RK Par. Bron van Levend Water, inz. RK Egmond

Parochie coördinatoren:

Mevrouw Marieke Hoetjes-Eijkel
Telefoon: 072-533 09 06
✉ willibrorduskerk@rk-bronvanlevendwater.nl

Mevrouw Astrid Wittebrood-Schouten
Telefoon: 072-506 13 64 / 072 533 09 06
✉ coordinator@rk-bronvanlevendwater.nl

Begraafplaatsen BvLW:

Willibrordushof, Heiloo:
✉ willibrordushof@rk-bronvanlevendwater.nl

Sint Jacobushof, de Overtuin, Akersloot:
✉ jacobusmajor@rk-bronvanlevendwater.nl

Rinnegom, Egmond Binnen:
✉ rinnegom@rk-bronvanlevendwater.nl

De Karmel, Egmond aan den Hoef:
✉ dekarmel@rk-bronvanlevendwater.nl

Caritas Bron van Levend Water/Cornelius:

T. van Diepen, secretaris
Telefoon: 072-533 74 08
✉ secr.swvcaritas@gmail.com

Locatie H. Willibrordus

Adres:
Westerweg 267
1852 AG Heiloo
Telefoon: 072-533 09 06



Secretariaat:

Openingstijden: ma t/m vr 9.00 tot 12.00 uur
✉ willibrorduskerk@rk-bronvanlevendwater.nl
maandag speciaal voor kerkhofbeheer
✉ willibrordushof@rk-bronvanlevendwater.nl
vrijdag speciaal voor opgeven intenties
✉ misintenties@rk-bronvanlevendwater.nl

Locatie H. Jacobus Major

Adres:
Kerklaan 37
1921 BK Akersloot
Telefoon: 0251-31 22 28



Secretariaat:

Openingstijden: vr 9.00 tot 11.00 uur
✉ jacobusmajor@rk-bronvanlevendwater.nl

Locatie H. Margaretha Maria Alacoque

Adres:
Herenweg 188-190
1934 BD Egmond
aan den Hoef
Telefoon: 072-506 13 64



Secretariaat:

Openingstijden: do 9.00 tot 12.00 uur
✉ rkegmond@rk-bronvanlevendwater.nl

Pastores

Administrator: Franklin Brigitha, pr.
Priesterassistent: Igno Osterhaus, pr.
bij pastorale spoed en overlijden:
Telefoon: 06 17 85 80 26
✉ i.osterhaus@rk-bronvanlevendwater.nl
Priesterassistent: Nico Mantje, pr.
Diaken: Mike Nagtegaal

Centraal rekeningnr:
NL 57 RABO 0120 5009 65
tnv RK Parochie Bron van Levend Water

*Het nieuwe jaar staat voor de deur
Wat het ons zal brengen?
Dat weet niemand.
Maar wat we wel weten:
samen kunnen we het jaar kleur en
warmte geven
door er voor elkaar te zijn.*

Bron van Levend Water



*Zalig Kerstmis en Alle Goeds voor 2023
voor u en al de uwen!*

*Dank voor uw betrokkenheid bij en inzet voor onze
parochie*

*Pastores, bestuur en locatieraden
Bron van Levend Water*

