

Bron van Levend Water



Parochieblad van de RK Parochie Bron van Levend Water
Heiloo, Akersloot en De Egmond
6e jaargang nummer 4



COLOFON

De volgende Bron van Levend Water

verschijnt op **7 mei 2023**

Kopij, bestaande uit maximaal 500 woorden.

kunt u uiterlijk **11 april 2023**

inleveren bij de lokale redacties.

bij voorkeur als Word document per email:

Locatie H. Willibrordus:

willibrorduskerk@rk-bronvanlevendwater.nl

Locatie H. Jacobus Major:

jacobusmajor@rk-bronvanlevendwater.nl

Locatie H. M.M. Alacoque:

drieluik@rk-bronvanlevendwater.nl

De redactie behoudt zich het recht voor om, daar waar nodig, wijzigingen aan te brengen in de aangeleverde artikelen. Indien de inhoud hierdoor wordt gewijzigd, wordt vóór plaatsing contact opgenomen met de schrijver.

Dit parochieblad is ook te vinden op de website van Bron van Levend Water: rk-bronvanlevendwater.nl
Indien u geen parochieblad meer wilt ontvangen kunt u dit doorgeven aan het secretariaat van uw locatie. Adressen vindt u achter in dit blad.

Foto voorzijde:

Het Kruis op de Willibrordushof

Gemaakt door Astrid Wiebering

Foto achterzijde:

Het is inmiddels traditie om op de achterzijde van het blad een 'waterfoto' te plaatsen. Ditmaal staat het hongerdoek afgebeeld. Maar ook het hongerdoek heeft te maken met water.

Hoe? U leest het in dit blad!



Parochie Bron van Levend Water

p/a Westerweg 267

1852 AG Heiloo

Telefoon: 072-533 09 06

Mail: info@rk-bronvanlevendwater.nl

Website: www.rk-bronvanlevendwater.nl

Het leven overwint de dood!

Het is vandaag 1 februari. Het lijkt erop dat al iets van het voorjaar zichtbaar en voelbaar begint te worden. De kracht van de zon begint zich alweer bescheiden aan te dienen en we kunnen zien dat de takken van bomen en struiken alweer een beetje beginnen uit te botten. Ook zien we de sneeuwkllokjes en de krokussen langzaam boven de grond uit komen. De nieuwe lente begint al een beetje voelbaar te worden. Later zullen wij zien dat ook narcissen en tulpen tot bloei gaan komen. De warmte van de zon zal later nog meer voelbaar worden, De bomen krijgen hun bladeren weer terug en het gras begint weer te groeien. De warmte verdrijft de kou; het licht wint het van het donker; grijs wordt weer groen. Wie om zich heen kijkt ziet het: het leven is sterker dan de dood.

Een nieuwe lente, nieuw leven, zien we ontstaan. Het leven is God dierbaar. Alle leven is door Hem gemaakt. Het gras, de bomen, de prachtige bloemen, alles komt van zijn hand. De hele natuur is een prachtig kunstwerk. Zijn mooiste kunstwerk is de mens. Deze heeft Hij het meeste van alle schepselen lief. Voor de mens heeft Hij het eeuwige leven in het vooruitzicht gesteld.

In de vroege morgen, toen de zon juist op was, toen het donker het opnieuw ging verliezen van het licht, gingen een paar vrouwen naar het graf van Jezus. Daar aangekomen zagen zij dat de steen van het graf weg was gerold. Zij zochten naar het lichaam van Jezus. Zij vonden het niet. Zij hoorden van hemelse boodschappers dat Jezus verrezen was uit de dood. "Hij is niet dood, Hij leeft!", werd hen gezegd. De vrouwen kwamen tot geloof. Zij vertelden het goede nieuws aan de andere leerlingen. Ook zij gingen zien, inzien en geloven. Zij vertelden het verder aan iedereen die het maar horen wilde: Hij die mensen leven schonk, licht gaf aan mensen in het donker, vuur aan mensen in de kou, Hij die mensen deed opstaan uit de dood, is nu zelf opgestaan uit de dood. De kerk zegt het vandaag de eerste leerlingen na: De Gekruisigde, Hij die gestorven en begraven is, gevallen als zaad in de grond, is tot bloei gekomen, want God heeft het leven sterker gemaakt dan de dood. Jezus overwon de dood. Het is alsof Hij ons vandaag wil zeggen: 'Wees blij, de Heer is uit de dood opgestaan!'. Ga zien en geloven!

Dat is wat wij met Pasen vieren. Het is het feest van de Pascha, van de doortocht door de dood heen, naar het leven. De dood is slechts een tussenfase. Voor alle mensen is de dood een noodzakelijke fase op onze weg naar het eeuwige leven. Met Pasen vieren wij de opstanding van de Heer en wij denken daarbij ook aan de opstanding van alle mensen na de dood. Door zijn dood en verrijzenis heeft Jezus de weg naar het eeuwige leven voor iedereen opengesteld. God heeft Jezus doen opstaan uit de dood. Wij mogen vieren dat de dood het einde niet is. Het is het begin van het nieuwe leven.

Als graan zullen wij in de akker worden uitgezaaid. Het zaad zal opschieten uit de grond en de prachtigste gewassen en bloemen zullen daaruit verrijzen. Dat is wat Jezus ons in het vooruitzicht heeft gesteld. Daar mogen wij op vertrouwen. Het leven overwint de dood. Ik wens nu al vast een zalig Pasen.
Igno Osterhaus, pastor



Pastoraal woord - Jubilate

We zijn alweer op weg naar Pasen.

Al bijna 2000 keer hebben we als kerk de opstanding van Christus uit de doden gevierd. Het is het fundament van ons geloof, dé historische gebeurtenis waarmee alles begonnen is. Als Christus niet is gestorven en opgestaan, dan is ons geloof totaal zinloos (1kor. 15,14; 17).

Gelukkig moeten we ons in allerlei moeilijke bochten wringen om de historiciteit van de kruisiging te ontkennen. We begrijpen het niet, maar alle mensen die er vanaf het begin af aan bij waren hebben het gezien en bevestigd. Sterker nog: tegen alle logica in bleven christenen bij elkaar komen. Ze hadden werkelijk alleen maar dingen te verliezen: hun families, vrienden, financiën, rechten en zelfs hun leven. Als de eerste leerlingen de opstanding niet écht hadden meegemaakt, dan had de eerste kerk er nooit gekomen.

Of we het nu begrijpen of niet (en dat frustreert mij, want ik begrijp graag dingen) we kunnen er maar moeilijk omheen. Gelukkig!

Want Pasen gaat natuurlijk altijd door.

Het is geen eenmalige gebeurtenis maar de toekomst voor ons allemaal.

Met Pasen vieren we dat het einde eigenlijk een nieuw begin is (2 Kor. 5:17). We staan allen met Hem op uit de doden (Rom. 6 en 8; 1 Kor. 6:14). Dat er een moment komt waarop er een nieuwe schepping zal zijn waarin allen die bij Jezus horen een plek hebben. Dit zal geen simpele kopie zijn van de werkelijkheid waarin wij nu leven, maar een geestelijke werkelijkheid (Luk. 20:27-38; 1Kor.15:35-38).

En die werkelijkheid is al begonnen na de opstanding van Jezus.

De wereld is daarmee van binnenuit veranderd omdat er opeens een nieuw perspectief is waarin het lijden en de dood overwonnen zijn en de liefde het laatste woord heeft. Die spirituele werkelijkheid is het vieren waard, daar kan geen paashaas of modern lichtjesfeest tegenop.

Ik wens u allen, nu alvast een zalig Pasen!

Mike Nagtegaal

Expositie Jubilate Deo

Het nieuwe leven vangt aan: met Pasen, het feest van de opstanding van Jezus en met Pinksteren, het feest van de komst van de Heilige Geest.

En met de komst van de lente, komt de natuur weer tot leven en alles groeit en bloeit.

De kunstwerken geven hier een impressie van.

Als beeldend kunstenaar werkt Marga met Textiele Werkvormen, vaak figuratief en soms abstract. Ze werkt vanuit haar inspiratiebronnen: de Bijbel, de natuur en de cultuur.

Marga is lid van de groep KinK (kunst in de kerk).

Wie: Marga Jelles-van Huizen

Wanneer: 12 april tot 31 mei

Waar: Willibrordushuis, Westerweg 267



Vanaf de ambo

Kortgeleden was het de bidweek om eenheid. We lazen die zondag uit Paulus' brief aan de christenen in Korinthe. Over eenheid is er de laatste tijd veel te doen. Zo wordt de oecumene, waarin katholieke en protestantse kerken bij elkaar komen, zeer bemoeilijkt doordat oecumenische gebedsvieringen in het weekend van hogerhand verboden zijn. We moeten nieuwe creatieve manieren te vinden om als christenen één te zijn. Maar dat gaat vast lukken, dat vertrouw ik u (ons) wel toe!

Maar laten wij ook eens naar onszelf kijken. Onder ons, als katholieke parochies, is eenheid ook een moeilijke realiteit. Nu er noodgedwongen kerken zullen moeten verdwijnen, door een gebrek aan vrijwilligers, financiën en voorgangers, komen we erachter dat er ook onder ons katholieken niet veel eenheid is. We zijn vooral gek op onze gebouwen en op onze eigen maniertjes waarop we dingen doen.

Denk eens aan de vieringen: de Bijbelteksten en gebeden in de communieritus zijn overal hetzelfde, want we gebruiken allemaal Gooi en Sticht. Maar hier in Heiloo (waar deze preek gehouden is, MN) lezen we bijvoorbeeld de eerste lezing en het evangelie en is de volgorde van de communieritus hetzelfde als in Limmen. In Egmond en Akersloot komen daarentegen alle lezingen voorbij, maar verschilt de communieritus in volgorde. In Egmond gebruiken we een lay-in met andere gezangen, en probeer in Limmen maar eens een ander communiegebed te gebruiken (of vergeet een credo) en je hoort het geheid! En dat is heel natuurlijk en niet erg. Ook hechten we als vanzelfsprekend aan onze gebouwen: we zijn in daarin gedoopt, getrouwd, hebben onze kinderen er gedoopt, we hebben er uitvaarten bijgewoond van mensen die we liefhadden, en noem maar op. Maar toch, de uiterlijke dingen houden altijd een keer op, hoeveel pijn dat ook doet. Zonder levende stenen die de gemeenschap maken blijven het slechts muren met een dak daarop...

Nu ben ik niet hopeloos. Ik ben van een andere generatie en ken de kerk niet anders dan in een staat van verandering. Hier in het westen worden we kleiner, maar wereldwijd groeien we! De generatie van mijn ouders vonden het niet belangrijk meer om kinderen mee te nemen: we mochten zelf kiezen. Dat heb ik altijd vreemd gevonden: ik kan toch ook niet kiezen of de wereld rond of plat is? Iets is zo of iets is niet zo. Maar goed, ik begrijp dat als geloof een keuze zaak is, zij niet relevant lijkt en dat er dus op zondagochtend iets anders te doen is dan de Kerk. Zonder geloof is er geen basis.

En op dat geloof doet Paulus in de tweede lezing een beroep. We lazen zijn brief dat er onenigheid was in de kerk in Korinthe. Mensen hadden onenigheid over het hoe en wat binnen hun gemeenschap. Ze riepen leuzen als 'Ik ben van Paulus'. 'Ik van Apollos'. 'Ik van Kefas'. 'Ik van Christus'. Paulus reageert in zijn brief heel scherp hierop en vraagt: "Is Christus dan in stukken verdeeld? Is Paulus voor u gekruisigd?"

Of bent u gedoopt in de naam van Paulus?" Ik stel me voor wat hij ons zou schrijven als wij leuzen roepen als 'Ik ben van Heiloo!', 'Ik ben van Limmen!', 'Ik ben van Akersloot!' of 'Ik ben van Egmond!'. Maar is Christus dan in stukken verdeeld? Is Egmond voor u gekruisigd? Bent u gedoopt in de naam van Heiloo? Nee toch? We zijn op de eerste plaats allemaal christenen, en daarbij katholiek. En hoe begrijpelijk het ook is dat we vasthouden aan onze eigen manieren en gebouwen; zonder de inhoud, zonder Christus, zijn we kwetsbaar en ongeloofwaardig.

Voorlopig zijn we nog waar we zijn, maar de kans is groot dat er veranderingen komen. Het is dan aan ons om daar een manier voor te vinden die werkt. Samen komen we er zeker wel uit! Als ik kijk naar hoe mooi én gezellig de regiovieringen altijd zijn, dan vertrouw ik ons de samenwerking helemaal toe. Maar niet als we het op eigen houtje doen. We komen naar de kerk voor dezelfde Jezus: Hij is onze inhoud. En als we Hem volgen, in woord en daad, dan komen we er als plaatselijke gemeenschappen bij elkaar vast helemaal uit.

Amen.

Kerkebalans - Voedselaktie

Kerkebalansactie 2023

Tijden ben ik bezig geweest met actie Kerkebalans, ik had alles onder controle, wist precies hoe we het dit jaar zouden gaan doen, de mensen voor het insteken van de brieven waren allemaal geregeld, de mensen die de stickers wilden plakken konden vrijdag 6 januari komen, kortom ik was er klaar voor! Maar je kan van te voren nog zo goed voor bereid zijn.....er kan altijd iets tussen komen. En dat kwam er, ik kreeg griep. Zo fijn dat er dan mensen zijn die de hele organisatie over hebben kunnen nemen! En dat dat gelukt is bleek wel uit de foto's en het filmpje die ik toegestuurd kreeg. In de Kerkstraat zaten de mensen die ik benaderd had, het zag er erg gezellig uit.

Inmiddels zijn in de 2de week van januari de meeste folders bezorgd en misschien vraagt u zich wel eens af hoe wij aan de adressen komen?

Vroeger kregen wij de gegevens door van de gemeente maar vanaf 1994 krijgen wij het door van de SILA. Dit staat voor Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie en is opgericht ter ondersteuning van de administraties van de deelnemende kerken. In 1994 verdween de vermelding van kerkelijke gezindte uit het bevolkingsregister. Dat was een beslissing van de overheid. De regering vond het niet langer nodig om bij te houden wie lid zijn van een kerkgenootschap. Dat was vervelend voor de lokale kerken in Nederland en de kerken kwamen met een oplossing: de SILA en de SILA stip. De gemeenten kunnen aan die stip niet zien bij welk kerkgenootschap iemand hoort, zij verstrekken alleen aan de SILA gegevens over die burger. Bij de SILA weet men wel wie bij welke kerk hoort en zo kan de SILA de mutaties doorsturen naar de betrokken kerk. Als wij deze gegevens binnen krijgen, gaan wij ervan uit dat het allemaal klopt. Elke nieuwe parochiaan die in onze parochie komt wonen, krijgt van ons een schrijven, we heten diegenen welkom in onze parochiegemeenschap. Tevens wordt in deze brief vermeld dat, als men het niet op prijs stelt om post van ons te ontvangen, zij dit door kunnen geven aan de administratie.

Uiteraard weer dank aan alle chauffeurs en lopers die op pad zijn gegaan en de folders in de bus hebben gedaan. Actie kerkebalans loopt officieel tot eind januari maar uiteraard kan het hele jaar door een bijdrage overgemaakt worden. Bij deze wil ik u ook nog wijzen op het feit dat als u jaarlijks een bedrag overmaakt, dan zou u ook kunnen overwegen een overeenkomst voor minimaal 5 jaar af te sluiten. Belastingtechnisch zou dit aantrekkelijk kunnen zijn. Meer informatie hierover kunt u opvragen bij de administratie.

Astrid Wiebering - Vlaar

Voedselaktie Witte donderdag

Zoals ieder jaar zullen we ook ditmaal rond Witte Donderdag voedsel delen met mensen die het minder hebben. Deze keer zijn de producten bestemd voor onze voedseltafel in het Stiltecentrum. We hopen op een goede opbrengst van houdbare producten, zodat we even vooruit kunnen. In de Kerkstraat komt een boodschappenkar te staan waarin u uw goede gaven kunt deponeren.

De actie start op Palmzondag 2 april en gaat door tot en met Pasen.

We hopen op een goede opbrengst!!

Hieronder een lijstje met veel gevraagde producten:

- Soep (blik of zak)
- Houdbare melk
- Ontbijt producten (Brinta, Knäckebröd, pindakaas, chocopasta)
- Groente in blik of pot, bonen in pot of gedroogd
- Houdbare vis, vlees, vega, In blik, pot of gedroogd
- Rijst, pasta, aardappelpuree
- Sauzen (tomatensaus, mayonaise, pastasaus)
- Koffie, thee, aanmaak limonade
- Toiletartikelen, (tandpasta, doucheproducten, zeep, shampoo)
- Toilet papier, papieren zakdoekjes
- Schoonmaak- en wasmiddelen
- Iets lekkers (koek, limonade, chocolade, chips, noten)



Lief en Leed

Locatie Heiloo

Gedoopt:

Noah (Noah Giovanni Cornelis) Knijn

Saar (Saar Marie Lou) van der Klugt

Wij bidden dat zij zich thuis mogen voelen in onze parochie en dat onze dopelingen mogen opgroeien in geloof

Overleden:

Piet (Petrus Cornelis Maria) van Velthoven

* 03-02-1931 † 24-11-2022

Co (Jacobus Johannes) Abbo

* 24-02-1935 † 31-12-2022

Johannes (Johannes Cornelis) Rijkers

* 09-01-1933 † 01-01-2023

Elisabeth (Elisabeth Duvera Maria) Morsch-Bosman

* 30-04-1939 † 14-01-2023



Voor de familie en nabestaanden bidden wij om kracht en troost. Wij wensen hen sterkte toe bij dit verlies.

Locatie Akersloot

Overleden:

Nico (Nicolaas Ofridus) Smit

*09-09-1933 † 02-01-2023

Alie (Alida Catharina) Schut-Blankendaal

*28-02-1930 † 25-01-2023

Voor de familie en nabestaanden bidden wij om kracht en troost. Wij wensen hen sterkte toe bij dit verlies.



Locatie de Egmonden

Overleden:

Bets (Elizabeth Maria) de Groot - Orij

* 16-06-1939 † 22-11-2022

Alberdien (Alberdina Maria) Kaptein – Commandeur

* 18-04-1922 † 24-11-2022

Nel (Cornelia) Verleun - Vader

* 07-03-1935 † 15-01-2023

Niek (Nicolaas Johannes Jozef) te Bück

* 02-01-1934 † 16-01-2023

Voor de familie en nabestaanden bidden wij om kracht en troost. Wij wensen hen sterkte toe bij dit verlies.



Liturgisch Rooster

Datum	H. Willibrordus Heiloo Zondag 10.00	H. Jacobus Major Akersloot Zondag 10.00	H.M.M. Alacoque Egmond Zaterdag 19.00 of Zondag 10.00	H. Cornelius Limmen Zaterdag 19.00 en Zondag 10.00
Woensdag 22 feb. Aswoensdag	19.30 Eucharistie I. Osterhaus D+H-koor	10.00 Eucharistie I. Osterhaus muziek	19.00 Eucharistie N. Mantje Hoeverture	19.30 Viering M. Nagtegaal Caecilia Koor
Zondag 26 feb. 1 ^e zondag 40-dagen	Regioviering in de Jacobuskerk F. Brightha, I. Osterhaus, M. Nagtegaal			
Zaterdag 4 maart 2 ^e zondag 40-dagen			Eucharistie N. Mantje Hoeverture	Med. viering K. Kint zanggroep
Zondag 5 maart 2 ^e zondag 40-dagen	Viering parochianen Herenkoor	Eucharistie I. Osterhaus Aquarius		Viering M. Nagtegaal Kleinkoor
Zaterdag 11 maart 3 ^e zondag 40-dagen				Gezinsviering M. Nagtegaal Kinderzanggroep
Zondag 12 maart 3 ^e zondag 40-dagen	Eucharistie I. Osterhaus El Shaddai	Familieviering parochianen Kinderkoor	Viering Ph. Kint Soli Deo Gloria	Viering K. Kint Herenzanggroep
Zaterdag 18 maart 4 ^e zondag 40-dagen			Viering M. Nagtegaal Hoeverture	Themaviering J. Olling Liturgisch Koor
Zondag 19 maart 4 ^e zondag 40-dagen	Eucharistie R. Hoogenboom De Brug	Viering M. Nagtegaal Herenkoor		Eucharistie I. Osterhaus Caecilia-koor
Zaterdag 25 maart 5 ^e zondag 40-dagen				Med. boeteviering J. Olling K. Kint zanggroep
Zondag 26 maart 5 ^e zondag 40-dagen	Viering Ph. Kint Samenzang	Viering parochianen Amivocalis	Eucharistie N. Mantje Soli Deo Gloria	Viering M. Nagtegaal Liturgisch Koor
Zaterdag 1 april Palmzondag			Eucharistie N. Mantje Hoeverture	Gezinsviering M. Nagtegaal Kinderzanggroep
Zondag 2 april Palmzondag	Viering B. Leurink D+H-koor/Voc. Ens.	Familieviering I. Osterhaus Kinderkoor		Eucharistie R. Hoogenboom Corneliuskoor
Woensdag 5 april	10.00 Boeteviering I. Osterhaus			
Donderdag 6 april Witte Donderdag	10.00 Eucharistie I. Osterhaus D+H-koor	19.00 Eucharistie I. Osterhaus Aquarius	19.00 Eucharistie N. Mantje	19.30 uur Viering M. Nagtegaal Caecilia-koor
Vrijdag 7 april Goede Vrijdag	15.00 Kruisweg op eigen gelegenheid 19.30 uur Viering B. Leurink D+H-koor	15.00 Kruisweg parochianen Herenkoor	15.00 Kruisweg parochianen 19.00 Viering N. Mantje	15.00 Kruisweg M. Nagtegaal Dameskoor 19.30 Viering M. Nagtegaal Kleinkoor

Liturgisch rooster

Datum	H. Willibrordus Heiloo Zondag 10.00	H. Jacobus Major Akersloot Zondag 10.00	H.M.M. Alacoque Egmond Zaterdag 19.00 of Zondag 10.00	H. Cornelius Limmen Zaterdag 19.00 en Zondag 10.00
Zaterdag 8 april Paaszaterdag	21.00 Paaswake K. Kint De Brug	21.00 Paaswake Ph. Kint	21.00 Paaswake N. Mantje Hoeverture	19.00 Gezinsviering M. Nagtegaal Kinderzanggroep 21.00 Paaswake M. Nagtegaal Liturgisch Koor
Zondag 9 april Pasen	Eucharistie I. Osterhaus D+H-koor	Viering B. Leurink Herenkoor	Eucharistie N. Mantje Soli Deo Gloria	Viering M. Nagtegaal Caeciliakoar
Maandag 10 april 2 ^e Paasdag	geen viering	10.00 Viering parochianen	10.00 Eucharistie N. Mantje	10.00 Eucharistie I. Osterhaus Spontaan Koor
Zaterdag 15 april Beloken Pasen			Viering M. Nagtegaal Hoeverture	Med. Viering B. Leurink Zanggroep
Zondag 16 april Beloken Pasen	Viering parochianen Dameskoor	Viering parochianen		Eerste Communie I. Osterhaus Kinderzanggroep
Zaterdag 22 april 3 ^e zondag v. Pasen				Med. viering werkgroep Zanggroep
Zondag 23 april 3 ^e zondag v. Pasen	Viering Ph. Kint De Brug	Eucharistie I. Osterhaus Herenkoor	Eucharistie N. Mantje Soli Deo Gloria	Viering M. Nagtegaal Cantoren
Zaterdag 29 april 4 ^e zondag v. Pasen				Med. viering K. Kint Zanggroep
Zondag 30 april 4 ^e zondag v. Pasen	Viering M. Nagtegaal Samenzang	Familieviering parochianen Kinderkoor	Eucharistie N. Mantje Soli Deo Gloria	Eucharistie I. Osterhaus Kleinkoor
Zaterdag 6 mei 5 ^e zondag v. Pasen			Eucharistie I. Osterhaus Hoeverture	Med. viering J. Olling Zanggroep
Zondag 7 mei 5 ^e zondag v. Pasen	Eucharistie I. Osterhaus Herenkoor	Eucharistie R. Hoogenboom		Viering M. Nagtegaal Dameskoor

Vieringen door de week

H. Willibrordus Heiloo	Steunpunt Egmond Binnen	H.M.M. Alacoque Egmond aan den Hoef
Viering/rozenkrans woensdag 09.30 uur	Eucharistieviering woensdag 09.30 uur	Rozenkransgebed vrijdag 09.00 uur
Viering vrijdag 09.30 uur		Eucharistieviering vrijdag 09.30 uur

Rond de waterput - Preek

Rond de waterput voorjaar 2023

In het tweede deel van het seizoen staan 15 items op het programma. Hieronder een korte opsomming. Zie ook onze website www.ronddewaterput.nl voor het laatste nieuws.

Commissie 'rond de waterput'



spiritualiteit en geloofsverdieping

■ Op zondag 19 maart zal burgemeester Mascha ten Bruggencate haar 'Preek van de leek' houden in de Witte Kerk in Heiloo. Aanvang 16 uur.

■ De Kerkstraat van het Willibrordushuis wordt na Pasen opgesierd door een expositie van Marga Jelles-van Huizen onder de titel 'Jubilate Deo'.

■ Wat doet de constante versnelling van het leven met onze beleving? Steeds meer mensen raken overbelast en zoeken dus opnieuw naar de (on)zin van onze aanwezigheid op aarde, de verwickelingen van alledag. In twee lezingen proberen we deze ontwikkeling te duiden.

De eerste lezing, getiteld 'Zingeving zonder tijd', door Peter de Laat vindt plaats op dinsdag 18 april om 20.00 uur.

De tweede lezing getiteld 'Geschiedenis: zin... of on-zin' wordt verzorgd door ds. Jan Bruin op dinsdag 2 mei, aanvang 20 uur.

Preek van de leek: Mascha te Bruggencate

Ook dit jaar hebben we weer twee dorpsgenoten bereid gevonden om een 'Preek van de Leek' te houden. Zij trakteren ons in zo'n 45-60 minuten op levenslessen en delen met ons hun bronnen van inspiratie. Doorgaans wordt de 'preek' afgewisseld met door hen zelf uitgekozen muziek. Na afloop is er gelegenheid om - onder het genot van een drankje - na te praten met de (s)preker en met elkaar.

Zondag 19 maart wordt de 'Preek van de Leek' verzorgd door de burgemeester van Heiloo Mascha ten Bruggencate.

Per 8 juli 2021 is Mascha ten Bruggencate in Heiloo onze burgemeester.

Geboren in Alkmaar studeerde ze in Leiden politicologie en werkte in het bedrijfsleven. Sinds 2010 is ze actief in de politiek voor D66 en werd in Amsterdam stadsdeelvoorzitter van stadsdeel Centrum.

Mascha ten Bruggencate zal vertellen over de dingen die haar inspireren en hoe zij het ambt van burgemeester wil invullen in Heiloo.

De maatschappelijke uitdagingen volgen elkaar momenteel in snel tempo op en Mascha probeert daarin als burgemeester een verbindende en stimulerende rol te spelen.

Wie: Mascha ten Bruggencate (Burgemeester van Heiloo)

Waar: Witte Kerk, Raadhuisweg 32, Heiloo

Wanneer: zondag 19 maart; 16.00 uur - 17.30

Bijdrage: vrij toegankelijk; er is een collecte bij de uitgang ter bestrijding van de onkosten (graag contant)



Vastenactie 2023

Vastenactie 2023: Mensen onderweg

VASTENACTIE

De jaarlijkse Vastenactiecampaagne staat dit keer in het teken van mensen die hun huis moesten verlaten. Zij ontvluchtten bijvoorbeeld geweld of grote natuurrampen, anderen zijn van hun land gezet. Allemaal proberen ze elders een nieuw bestaan op te bouwen.

Wereldwijd waren eind 2021 meer dan 89 miljoen mensen op de vlucht. In 2022 raakten door de oorlog in Oekraïne nog eens miljoenen mensen op drift. In mei 2022 hadden wereldwijd 100 miljoen mensen hun huis verlaten op zoek naar een veilig heenkomen elders.

Het lijkt vaak alsof vluchtelingen vooral naar het rijke westen trekken, maar meestal komen ze terecht in buurlanden. Turkije, Pakistan en Oeganda vangen de meeste vluchtelingen op.

Niet genoeg te eten

Door een gewelddadige burgeroorlog in Zuid-Soedan vluchtten al 2,2 miljoen mensen naar buurlanden in de regio. Nog eens 1,6 miljoen mensen raakten ontheemd in eigen land. Volgens de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties behoort Zuid-Soedan tot de top vijf van landen met de meeste vluchtelingen. Zo'n zestig procent van de bevolking heeft niet genoeg te eten en werk vinden is bijna onmogelijk.

Ondanks de moeilijke situatie helpen inwoners van rustigere gebieden hun ontheemde landgenoten waar ze kunnen. Zoals in het stadje Malek aan de Witte Nijl, waar de nieuwkomers een stukje land krijgen om te voedsel te verbouwen. "Samen overleven is makkelijker dan alleen," aldus een vluchteling die in Malek een nieuw thuis vond. "Overleven is een gevecht, maar ik heb nog steeds hoop voor de kinderen."

Wat doet Vastenactie?

Ieder jaar steunen we kleinschalige projecten die (in)direct te maken hebben met mensen die moeten vluchten voor bijvoorbeeld geweld of extreme droogte. In 2023 ondersteunt Vastenactie in Zuid-Soedan een project voor ontheemde mensen, vaak moeders met kinderen, die proberen elders in hun land een nieuw bestaan op te bouwen. We helpen met zaaigoed en eenvoudig gereedschap, waarmee zij hun eigen voedsel kunnen verbouwen.

Lees meer over dit project op www.vastenactie.nl

Wat kunt u bijdragen?

Hiermee kunt u bijvoorbeeld helpen:

Schoffel, schep en gieter	€ 12
Zaad en gereedschap	€ 22
Kruiwagen	€ 41
Ploeg	€ 85
Waterpomp op zonnepanelen	€ 1.240



Help Vastenactie mensen onderweg te ondersteunen.

Doneer aan Vastenactie: NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie, Den Haag

Of scan de QR-code met de mobiele telefoon en maak het bedrag over via iDEAL.

Hongerdoek

Ontmoeten op ooghoogte

Als hongerdoek gebruiken we dit jaar de doek die we ook in 2017 gebruikten. De officiële titel van dit doek is: 'ik ben omdat wij zijn.' De titel verwijst naar een Afrikaans spreekwoord: 'Ik ben omdat jij bent – en jij bent omdat wij zijn'. Geen mens woont alleen op een eiland. We zijn allemaal met elkaar verbonden en op elkaar aangewezen. Jezelf ontwikkelen komt tot stand door relaties, die gekenmerkt worden door solidariteit en zorg voor elkaar. Wanneer we in solidariteit opkomen voor anderen, dan ontvangen we in gelijke mate als we geven.

Twee delen met een 'grens'

De hongerdoek bestaat uit twee rechthoekige vlakken met een smalle middenstrook ertussen. Die middenstrook geeft de indruk van een grens, een afstand, een afscheiding tussen beide vlakken, tussen de beide afgebeelde mensen. De afbeelding in zijn geheel wekt de suggestie van twee magnetische velden die elkaar bijna raken en heeft ook wel iets kosmisch, als een blik in een eindeloos heelal, met ontelbare sterren en hemellichamen.

Intimiteit vanuit identiteit

Twee mensen zijn vervlochten in een intensieve ontmoeting met elkaar aan een grens, over een grens heen. Door het diepgaande en respectvolle toewenden van beide hoofden naar elkaar toe, wordt die grens een overgang, een brug. De twee personen kijken elkaar indringend aan. Ontmoeting kan alleen als mensen op elkaars ooghoogte zijn, als de een de ander wil en durft aan te kijken als gelijke. De armen van beide figuren zijn verstrengeld in elkaar en onderstrepen het intensieve karakter van de ontmoeting, omdat de figuren elkaar aanraken en in elkaars persoonlijke sfeer binnendringen, maar daarbij wel de kleur van de ander aannemen. In dit spel van geven en ontvangen groeit een relatie, groeit betrokkenheid op elkaar. Dat spel van geven en ontvangen kan alleen gespeeld worden vanuit een eigen identiteit. Je moet immers iets te geven hebben in je relatie met de ander en openstaan om iets te ontvangen dat jezelf nog niet hebt. Verschillen in eigenschappen vallen niet weg in de ontmoeting, maar zijn juist de basis ervan. Identiteit gaat vooraf aan intimiteit. Wie niet of slecht op eigen benen kan staan, is ook niet in staat om op ooghoogte van de ander te komen. 'Wie een muur om zijn land bouwt, maakt zichzelf de gevangene', zei voormalig USA-president Obama. Wie een muur om zichzelf bouwt om zijn eigenheid af te schermen, maakt zich tot gevangene van zichzelf. Diversiteit en eenheid zijn de twee kanten van de medaille die ontmoeting heet.

Ontmoeten: vrij makend en verplichtend

Sommigen interpreteren het voorvoegsel 'ont-' van het werkwoord 'ontmoeten' als een ontkenning. Ontmoeting houdt in dat niets meer hoeft, dat je vrij bent naar elkaar toe om er voor elkaar te zijn. In het Nederlands kan dat voorvoegsel 'ont-' ook de betekenis hebben van 'met iets beginnen', denk bij voorbeeld aan ontdooien (het begin van het dooien) of ontbijten (weer beginnen te bijten (=eten) nadat je dat blijkbaar een tijdje niet gedaan hebt). In dit laatste geval ligt in iedere ontmoeting iets opgesloten van een appèl dat men op elkaar doet, een verplichting die men naar elkaar toe heeft. Misschien heeft iedere ontmoeting wel iets van beide: zowel een vrijmakend als een verplichtend karakter naar elkaar toe.

Inspiratie

Chidi Kwubiri, de maker van de doek, zegt geïnspireerd te zijn door de beide langste rivieren in zijn land Nigeria, de Benue met zijn groenblauw water en de okerkleurige Niger. Hoewel ze uit twee heel verschillende bronnen stammen en daaruit gevoed worden, vloeien beide stromen nabij de plaats Lokoja tezamen en vervolgen dan gezamenlijk, elkaar versterkend, vreedzaam, hun weg (zie afbeelding).

Wanneer deze natuurkrachten daadwerkelijk samen komen, elkaar onderling beïnvloeden en elkaar versterken, elkaar aankijken en kunnen zeggen: 'Kijk, ik ben omdat wij zijn', dan is dat precies dat wat ik wil

“Het kost niet zoveel....”

uitdrukken en zeggen. Het geel keert zich naar het groen, het groen naar het geel, beide kleuren nemen elkaar in zich op, gaan op elkaar toe en zeggen tegen elkaar: ‘Ik ben omdat wij zijn’. Het gaat om veelvoud en eenheid. Ook al is onze oorsprong verschillend en ook onze identiteit, wij zijn toch altijd wij. We keren ons naar de ander toe en zeggen tegen de ander, tegen ons ‘tegenover’: ‘ik ben omdat wij zijn’, aldus Kwubiri.



‘Het kost niet zoveel om elkaar te ontmoeten’

Het kost niet zoveel iemand een glimlach te schenken
of je hand op te steken voor een vriendelijke groet
Zoiets kan opeens de zon laten schijnen,
in het hart van de mens die je zomaar ontmoet.
Het kost niet zoveel een hand uit te steken
om een ander een beetje behulpzaam te zijn
Een dankbare blik is vaak de beloning
al was de moeite voor u slechts klein.
Het kost niet zoveel om je hart wat te openen
voor de mens om je heen in vreugde en verdriet
Wees blij, dat je zo wat kan doen voor
die ander of is die ander je medemens niet?
Het kost maar weinig, je arm om een schouder
of alleen maar even een zachte druk van een
hand
't Is vaak voor de ander of hij heel even
in een klein paradijs beland.
Het kost zo weinig om een ander te geven
iets wat je zelf ook zo heel graag ontvangt
Vriendschap, alleen door dat weg te schenken
geef je iets waar ieder mens naar verlangt!



Parochienieuws

Parochienieuws.

We zijn als u dit leest alweer in de veertigdagentijd. Op weg naar het hoogfeest van Pasen. Toch wil ik nog even terugkijken op de eerste adventszondag van het jaar 2022. De regioviering vond plaats in Heiloo. Pastor Igno Osterhaus had een koor van Surinaamse afkomst geregeld om deze viering op te luisteren. Ik kan u vertellen dat dit meer dan gelukt is. Want daar stonden mensen met veel passie en overtuiging te zingen. Met het volume van de voorzanger kon de Willibrorduskerk geheel gevuld worden. Zo sterk was dit, dat volgens mij, hij ook geen moeite zou hebben om hetzelfde resultaat in de grote Sint Bavo kathedraal te bereiken. Fantastisch!!!

Pastor Osterhaus woont alweer een paar maanden in de pastorie. De bovenwoning is helemaal opgeknapt. Dit heeft indirect tot gevolg gehad dat ook de begane grond van nieuwe vloerbedekking is voorzien. Onze parochie coördinator heeft zich daar bij het bestuur sterk voor gemaakt. Bedankt, Astrid. Daarbij hadden we bij de uitvoering ook sterke mannen nodig. Want de loodzware kast uit de vergaderkamer moest er toch uit. Enkele tuinmannen Jaap en Jan hielpen met deze klus. En ondanks hun leeftijd (ruim 80 jaar) werd dit karwei geklaard. Gelukkig konden we met het terugzetten terugvallen op verjonging. Ed en Joop (beide rond de 75 jaar) plaatsten de kast weer terug, zodat deze weer kon worden ingericht door Rineke. Zij heeft hierbij hulp gehad van dames van de caritas en van Mart. Klasse, respect, hulde en dank dames en heren voor jullie inzet.

In het vorig parochieblad schreef ik al over het komend tekort aan vrijwilligers. Bovenstaande regels laten duidelijk zien, wat ik daarmee bedoel. Dit gaat echt een serieus probleem worden voor de locatie Egmond. In alle geledingen is vernieuwing of beter gezegd verjonging nodig. Vitaliteit in een parochie is voor het bisdom van grote waarde.

De locatieraad bestaat nu nog slechts uit twee personen. En misschien mag ik het niet zeggen, maar het is wel de waarheid, dit zijn twee "derpers". Ed en ik hebben inmiddels besloten om tot de zomer aan te blijven. De locatie Egmond bestaat uit drie dorpskernen. Wil deze locatie een kans van overleven hebben, zullen er nieuwe mensen moeten komen om het reilen en zeilen rond liturgie, financiën, gebouwen en ga zo nog maar even door te stroomlijnen. In het laatst gehouden groot overleg met het bestuur kwam dit ter sprake en werd de situatie als zeer zorgelijk omschreven.

Van de Oud Katholieke oud papier groep hebben wij als parochiekerk eind vorig jaar €800,= mogen ontvangen. Heel hartelijk bedankt hiervoor. Een prima geste en het bedrag zal zonder meer goed besteed worden.

Op 25 januari heeft Jan de Boer uit Egmond Binnen de penning van verdienste van de parochie Bron van levend water mogen ontvangen. Hierover elders meer in dit blad. Jan gefeliciteerd.

Zondag 29 januari werden de doopduifjes teruggegeven aan de dopelingen van de afgelopen jaren. Doordat we in deze jaren met corona te maken hadden, is het er voor die tijd niet echt van gekomen. Maar op deze dag stonden er acht doopkaarsen voor het altaar met daarbij de doopduifjes. Pastor Mantje had de dienst keurig aangepast en sprak op de zijn bekende wijze ouders en kinderen toe. Ook een woord van dank aan Marianne en Anneke omdat zij op zeer korte termijn ervoor gezorgd hebben dat alles toch nog goed en op tijd geregeld was.

Op weg naar Pasen. Het grote Christelijk mysterie waardoor wij als gelovigen vertrouwen en hoop voor de toekomst mogen hebben en weten dat de dood voor ons niet het einde is.

Kees Kager

Koster Jan de Boer

Koster Jan de Boer ontvangt penning der verdiensten

Woensdagochtend 25 januari, op het feest van de H. Paulus, was er in het Steunpunt in Egmond-Binnen zoals gewoonlijk een Eucharistieviering, deze keer met als koster Jan de Boer, echter deze viering had een speciaal tintje.

Er was namelijk in overleg met Astrid Wittebrood-Schouten een aanvraag gedaan voor toekenning van de "Penning van Verdiensten" met Oorkonde, van de parochie Bron van Levend Water voor Jan de Boer die 33 jaar koster is geweest in de Sint Adelbertus kerk in Egmond-Binnen.

Wij, Tineke en Rie, waren er al maanden van tevoren mee bezig geweest om de aanvraagformulieren in te vullen, op te sturen en een datum vast te stellen en dat alles in het geheim. De aanvraag werd door het bestuur goedgekeurd.

Jan heeft ons in het vorige jaar laten weten dat hij geen werkzaamheden meer kon doen voor de kerk en de Adelbertus Akker, omdat bij hem de ziekte A.L.S. was gediagnostiseerd.

Jan heeft zich vanaf 1987 op verschillende manieren ingezet voor de st. Adelbertus parochie. Jan was koster, in het weekend, bij "rouw en trouw" en deed dat met plezier en correct. Ook was hij op de Adelbertus Akker werkzaam, in juni met Adelbertfeest, de Dageraadsmis met Kerstmis en Jan bracht trouw het parochieblad rond.

Om reden dat wij Jan nog een keer op een speciale manier wilden bedanken voor zijn inzet, hebben wij met zijn vrouw Anneke een afspraak gemaakt en Jan gevraagd om nog een keer de koster te zijn, zodat wij hem konden bedanken.

Anneke en Jan, zij waren de volgende dag 45 jaar getrouwd, kwamen samen naar de viering.

Jan heeft de kelk, water en wijn en het brood voor de viering verzorgd en om 09.15 uur de klok geluid.

Er waren 6 familieleden in de viering aanwezig waar Jan ook niets van wist.

Na de viering werd, na een mooi en bemoedigend woordje van de pastor, de Penning van Verdienste aan Jan uitgereikt door pastor Nico Mantje.

Na het opspelden van de penning, kreeg Anneke bloemen van de parochianen van het "Steunpunt" door Tineke Roozen gegeven en Rie Apeldoorn was de plaatselijke fotograaf om alles vast te leggen. Volgens zijn zwager Kees Kager, hij sprak namens de locatieraad, zat het in Jan zijn genen, zijn vader Jan heeft voor de toenmalige parochie in Egmond aan Zee ook enorm veel betekend.

Jan was zichtbaar verrast door de huldiging, hij had zelfs niet gemerkt dat er zoveel familieleden in de viering aanwezig waren.

Daarna koffie met een verrassing zoals de pastor altijd aankondigt, deze keer met een smakelijke plak cake. Er werd nog gezellig nagezeten totdat koster Jan aankondigde dat het tijd werd om op te stappen want de koster moest aan het werk, wat Jan ook weer keurig deed.

Jan, nogmaals van harte gefeliciteerd, je hebt de penning van Verdiensten met bijbehorende Oorkonde oprecht verdiend.

We hopen en bidden dat het jullie in alle opzichten goed mag gaan.

Tineke en Rie



voor elk wat wils voor elk

Kerstviering kinderkoor Akersloot

Vol enthousiasme hebben we gerepeteerd voor deze familieviering. We wilden goed voor de dag komen. Iedereen had er zin in, want de vorige familie kerstviering werd op het laatst afgelast vanwege ..

De avond begon met een prachtig gezongen traditioneel lied Stille nacht.

Het kerstspel werd door het koor uitgevoerd, met behulp van enthousiaste ouders.

Daarna gingen we licht brengen naar de stal. Alle kinderen in de kerk hielpen mee.

Veel liedjes werden er gezongen, solo en met elkaar. Het klonk heel mooi.

Het slotlied Feliz Navidad werd door iedereen meegezongen.

Margriet en Marian

Sponsorloop 2023 Akersloot

Doet iedereen weer mee?

Ook dit jaar is er weer een sponsorloop en komen de kinderen weer bij u langs voor een bijdrage. Er wordt gelopen voor het weeshuis Mama Jane, dat al jarenlang gesteund wordt door onze parochie en scholen.

Een belangrijke wens is nieuwe accu's voor de zonnepanelen. Die moeten worden vervangen na 12 jaar.

In Uganda is het altijd om 19.00 uur donker. Omdat de stroom vaak uitvalt kunnen kinderen dan 's avonds geen huiswerk maken of tv kijken in de eetzaal.

Met werkende zonnepanelen is Mama Jane altijd voorzien van elektra. Dit scheelt Mama Jane heel veel kosten.

U kunt de kinderen in maart aan uw deur verwachten, uw steun is hard nodig.

Namens de sponsorloop-commissie Annelies Swart en Marian Meijne, marian@meijne.nl



Palmpasenstok maken

Wat een succes vorig jaar, met meer dan 35 kinderen gingen we palmpasen stokken maken, dat gaan we dit jaar ook weer doen.

Doe je mee??

Vrijdagmiddag 31 maart om 15.00 uur, gaan we in het parochiecentrum aan de Kerklaan Palmpasen stokken maken.

Er zijn materialen aanwezig (eieren, pinda's, rozijnen). Heb je thuis spulletjes waarmee je wilt versieren, kan je dat meenemen.

Namens de werkgroep Annelies en Marian



Vastenmeditaties

Traditiegetrouw houden we in de PKN-kerk in Egmond aan Zee op de woensdagavonden vijf oecumenische vastenmeditaties. Het thema is dit jaar: 'Licht in de duisternis'.

De data zijn 1, 8, 15, 22 en 29 maart, van 19.30-20.00 uur. U vindt de PKN in de Trompstraat 2, Egmond aan Zee.

Muzikale medewerking wordt verleend door organist Leen Koning en altviolist Gert Floor.

De collecteopbrengst gaat dit jaar naar een project, gekozen door onze Protestantse diaconie. Die koos voor het project in Moldavië.

We hopen dat velen van jullie naar deze korte avondvieringen zullen komen.

We kijken uit naar jullie komst en deelname. (Kom vooral warm aangekleed!)

Namens de drie kerken,
Saskia Ossewaarde

wat wils voor elk wat wils

Het is weer voorbij. En het was een groot feest.

334 verschillende kerststallen en stalletjes met kerstgroepen uit vele verschillende landen stonden voor 12 dagen prachtig opgesteld in de St. Jacobuskerk. De vele bezoekers waren verguld van de prachtige uitstalling van alle stalletjes en zeker de prachtig versierde kerk maakte diepe indruk. Ook een woord van dank aan de kinderen die van verschillend materiaal een kerkstal met groep hadden gemaakt. Het was fantastisch. Zeker 1000 mensen hebben de expositie bezocht en sommige kwamen van heel ver. Zo zijn er mensen uit Barcelona en Hongarije geweest maar ook uit heel Nederland hebben mensen kunnen genieten van de kerststallen expositie. Wat een pracht en wat een bijzondere ervaring was een tekst die men vaak opschreef in het gasten boek. Het geeft ons de kracht om aankomende kerst zeker weer een kerststallen expositie te houden.

Namens de werkgroep expositie kerststallen:
Jeanne Eekels.



Bericht van de Eerste Communie

Omdat er uit onze parochie maar een klein aantal aanmeldingen zijn voor deelname van de Eerste Communie, is besloten aan te sluiten bij het project in de Corneliusparochie te Limmen. De drie aangemelde kinderen zijn daar op 7 februari gestart met de voorbereiding. De Eerste Communieviering is op zondag 16 april. We zijn blij dat 'onze kinderen' mee kunnen doen in Limmen en wensen hen en hun ouders een goede voorbereiding en een prachtig Eerste Communiefeest!
Werkgroep Eerste Communie

Speciale kruiswegviering in Akersloot en in Uitgeest.

In de komende vastentijd en goede week gaat er een bijzondere kruiswegviering worden gehouden in Akersloot en in Uitgeest.

Het is goed om het lijden en de kruisdood van Jezus de aandacht te geven die het verdient.

Er worden mooie afbeeldingen van de kruiswegstaties geprojecteerd.

Er is muziek uitgezocht om de beleving van de kruiswegstaties te ondersteunen.

Voor deze zang is een project-(mannen)koor al met de voorbereiding begonnen.

Ik houd u van de vorderingen op de hoogte.

Arie Krom

Passion 2023

Zoals vorig jaar wordt er ook nu een Passion georganiseerd. Het initiatief gaat uit van de landelijke PKN. Zij leveren de materialen. Ook bieden zij een aanbod aan voorstellingen waar een keuze uit gemaakt kan worden.

Voor de organisatie wordt er samengewerkt tussen de Ter Coulsterkerk, Parochie Bron van Levend Water, Christ Church en de Evangelische Gemeente Leef.

De datum is zaterdag 25 maart, de plaats is het plein voor de Ter Coulsterkerk aan de Holleweg in Heiloo, van 14:00 uur - 20:30 uur

Er komt weer een lichtgevend kruis waar kaarsen bij aangestoken kunnen worden. In de middag is er een kindervoorstelling van Kindertheater "Onwijnz". Ook komt er een programma met activiteiten maar dit moet nog uitgewerkt worden. De definitieve invulling van de dag komt te zijner tijd in de Uitkijkpost en op diverse folders te staan.

Namens de initiatiefgroep, Joukje Holten



Oproep - Stille omgang

Oproep vrijwilligers

In het stuk parochienieuws heeft u kunnen lezen dat er in locatie Egmond een schreeuwend te kort aan vrijwilligers is. Wat vooral de aandacht nodig heeft is mensen om een nieuwe locatieraad te vormen. De twee leden die nu nog zitting in deze raad hebben, stoppen er medio Mei mee. Zij hebben vanaf de sluiting van beide kerken in de Egmondse zitting gehad in deze commissie en vinden het na 4 jaar genoeg.

Een locatieraad is een adviesorgaan aan het bestuur. Het bestuur ziet graag lokale mensen omdat die goed weten wat er zoal in en rond gebouw en liturgie speelt. Op deze manier kan het bestuur hiervan goed op de hoogte blijven en er eventueel hun voordeel mee doen.

In dit geval betekent "samen kerk zijn" om te proberen met elkaar de parochiegemeenschap vitaal, levendig en bruisend te houden.

Ziet u hiervan het belang en de noodzaak in, pak de uitdaging aan en meld u aan. Dit kan op het secretariaat, welke elke donderdagmorgen geopend is.

Ook zijn wij op zoek naar iemand die de kerkhofadministratie wil bijhouden. Deze taak zou prima uitgevoerd kunnen worden door iemand die wel iets wil doen op administratief gebied. En zoiets voor de parochie wil betekenen. Leeftijd is hier eigenlijk niet echt van belang. Mocht u denken: "dat lijkt mij wel iets", neem dan contact op met het parochiesecretariaat. Deze is in ieder geval elke donderdagmorgen van 9 tot 12 uur geopend.

De locatieraad

In het stuk parochienieuws heeft u kunnen lezen dat we eind vorig jaar weer een mooie gift hebben gekregen van de Oud katholieke oud papiergroep. De actieve heren van deze groep zoeken ook nieuwe mensen om oude kranten op te halen. Vindt u het misschien leuk om deze heren te helpen en op deze manier ook een steentje bij te dragen aan een beter milieu (gescheiden afval) dan kunt u contact opnemen met Ed Burgmeijer Telefoon 06 11199466.

Uitbreiding van deze groep zou zeer wenselijk zijn en zoals u weet: vele handen maken licht werk.

Stille omgang

Wij zijn blij en dankbaar dat wij dit jaar weer de Stille Omgang kunnen organiseren na de coronatijd. Deze vindt plaats in de nacht van zaterdag 18 maart op zondag 19 maart a.s.

Intentie 2023: Levend brood voor onderweg, in stilte getuigen

Duizenden mensen lopen in een stille tocht door de oude binnenstad van Amsterdam.

De tocht herdenkt het Mirakel van Amsterdam van 15 maart 1345.

Wij starten met het Sacrament Lof om 19.15 uur in de H. Mariakerk, Spoellaan 3, 1964 TA Heemskerk. Deze kerk ligt centraal voor de regio.

Vertrek met de bus richting Amsterdam om 19.45 uur, opstapplaats vóór de H. Mariakerk.

Door werkzaamheden aan de wegen in het centrum Amsterdam en wijzingen van de indelingen van de kerken wordt de Eucharistieviering gehouden in de Obrechtkerk, Jacob Obrechtstraat 30, 1071 KM Amsterdam om 21.00 uur.

Van daaruit worden wij per bus vervoerd naar het Spui in het centrum en lopen wij de Stille Omgang, uiteraard in stilte. Om ongeveer 23.30 uur zijn wij weer terug op het Spui en gaan wij weer met de bus richting Heemskerk, Spoellaan 3.

Stille omgang - Energie

De kosten bedragen € 15,00.

Hiermee wordt het busvervoer, kosten van het Sacrament Lof en een bijdrage voor de organisatie van de Stille Omgang Amsterdam betaald.

Wilt u dit jaar met ons mee, dan kunt u zich rechtstreeks bij ons aanmelden en betalen.

Ook kunt u zich opgeven in de katholieke kerken in de regio, wij zullen hen benaderen om medewerking te verlenen.

Namens de Organisatoren van het zustergezelschap van de Stille Omgang Beverwijk, Velsen-Noord e.o.

Mevr. V. van der Linde , telefoon 06-11075678, Bornstraat 42, 1951 GK Velsen-Noord
e-mailadres:roneke@ziggo.nl

Mevr. H. Dekker, telefoon 06-10812001, Watervlietstraat 16, 1951 CH Velsen-Noord
e-mailadres:henkenlenydekker@ziggo.nl

Bankrekeningnummer:NL55 ABNA 0413 9227 23 t.n.v. H.A.J. Dekker CJ inzake Stille Omgang.

Wij hopen dat wij u mogen verwelkomen en met een goed gevulde bus op zaterdagavond 18 maart 2023 richting Amsterdam kunnen vertrekken.

Energiebesparende maatregelen Willibrorduskerk

Al maanden wordt er achter de schermen hard nagedacht hoe we de energiekosten voor ons grote gebouw een beetje in toom kunnen houden.

Nadat we in oktober een Quickscan, door een gespecialiseerd bedrijf, hebben laten uitvoeren bij al onze gebouwen van de Bron van Levend Water, werd al snel duidelijk dat er op diverse punten wat te besparen viel.

Want waar kunnen de parochies zoal op besparen? Op lampen, radiatorfolie achter de radiatoren, deuren dicht, zonnepanelen, infraroodpanelen, isolatie, tijdschakelaars etc. Kortom alles wat je in het normale huishouden ook tegenkomt. Maar in zo'n groot gebouw, waar begin je?

Het eerste dat we hebben aangeschaft is een soort dongel die je in de slimme meter kan pluggen, via een app op je mobiel kan je dagelijks in de gaten houden hoeveel stroom en gas er verbruikt is.

Deze data heb ik getransporteerd naar een excelsheet en dan is te zien hoeveel er werkelijk dagelijks door heen gaat.

Op 15 december zijn we begonnen het verbruik in kaart te brengen en uiteraard tijdens de Kerstvieringen zie je grote pieken. Als ik dit stukje schrijf is het 17 januari en zoals u weet worden de zondagsvieringen vanaf 8 januari in de Ontmoetingsruimte gehouden. Ik zie dat de hoeveelheid gas, sinds er niet meer in de kerk wordt gestookt, beduidend afgenomen is en niet zo'n beetje: het is de helft van het verbruik van december. Dus dit is al een behoorlijke besparing op de toch al enorm hoge energie/gasprijzen.

Ook aangaande de verlichting valt er een hoop te besparen, in november heeft onze overbuurman het hele pand doorlopen en bekeken of en waar er, in plaats van de conventionele verlichting die nu nog overal in zit, LED verlichting kan komen. Samen met de gebouwbeheerders is er een plan de campagne gemaakt, dit plan is akkoord bevonden door het bestuur en de werkzaamheden hebben in de 3de week van januari plaatsgevonden.

Qua elektriciteit is het nog spannend of deze energiebesparende maatregelen ook terug te zien zijn in de app. Waarschijnlijk kan ik hier in het volgende parochieblad meer over vertellen.

Vooralsnog zijn we goed bezig.

Astrid Wiebering - Vlaar

Penning van verdiensten

Vier Penningen van Verdiensten

Tijdens een etentje van de leden van het parochiebestuur en voorzitter Franklin Brigitha met de beide Astrids en pastor Osterhaus, is afscheid genomen van twee bestuursleden, Kees van Went en Maria Overtoom. Arnold Franse, die onlangs tot het bestuur is toegetreden, nam daartoe het woord.

Hij benoemde de verdiensten van Kees, sinds het jaar 2000 secretaris van verschillende besturen voor en na de fusie. Kees was secretaris van het bestuur van de HMM Alacoque kerk in Egmond aan den Hoef en werkte daar met pastor Nico Knol mee aan het samengaan van de kerken in de Drie Egmond. Kees heeft, onder leiding van pastor Helsloot, meegewerkt aan de fusie van de 5 parochies van Egmond, Akersloot en Heiloo, die in 2015 een feit werd. Hij werd toen secretaris van Bron van Levend Water. Daarna droeg hij bij aan de totstandkoming van het Samenwerkingsverband met de Corneliusparochie met Bron van Levend water in 2016 en werd secretaris van het overkoepelend bestuur. Begin 2022 heeft hij ontslag aangevraagd bij de bisschop. Kees is altijd zeer relaxt, wekt en geeft vertrouwen en is hartelijk. Hij bood een luisterend oor en als men hem nodig had was hij er. De parochies hebben heel veel aan hem te danken.

Ook de bijdragen van Maria, die in 2015 tot het fusiebestuur toetrad, passeerden de revue. Zij trad aan toen de fusie van 5 parochies een feit was. Zij kwam als 'vertegenwoordiger' van de locatie Jacobus in Akersloot en kreeg Kerkbalans en Communicatie in haar portefeuille. Maria is altijd goed geïnformeerd, mede door haar ervaring in de politiek en bracht vele tips en wetenswaardigheden in in de vergaderingen van het bestuur. Ze droeg ook haar steentje bij in de locatie Akersloot, zoals bij de organisatie van het afscheid van Henk Hudepohl, de subsidie voor restauratie van glas-in loodramen en organiseerde mede acties rond vredeswerk en opvang vluchtelingen. Maria heeft haar rol in het bestuur met veel charme en enthousiasme vervuld.

Tot hun verbazing hoorden daarna ook penningmeester Karel Hennekens en vice-voorzitter Martien den Blanken hun merites benoemen.

Karel is sinds 1 januari 2002 penningmeester van de achtereenvolgende besturen van de Willibrordusparochie, de Bron van Levend Water en het Samenwerkingsverband met Cornelius. Net na de sluiting van de Moeder Godskerk en de verbouwing van de Willibrord trad hij aan. Hij heeft in die 20 jaar veel meegemaakt: Het 75-jarig bestaan van de Willibrorduskerk in 2002; De oprichting van de commissie 'rond de waterput' in 2004 waar hij deel van uit maakte; de uitbreiding van het kerkhof in 2005; het zilveren priesterfeest van Herman Helsloot in 2007; de voorbereiding en uiteindelijke totstandkoming van de fusie van 5 parochies; de oprichting van het samenwerkingsverband in 2016; de sluiting van de twee kerken in Egmond; het afscheid van pastor Helsloot in 2020 en de onrustige tijden sindsdien.

Karel heeft zijn beste krachten gegeven aan de financiële zaken, het kerkhof en allerlei andere hand- en spandiensten, met name in en rond de Willibrorduskerk. Serieus, nauwgezet en vasthoudend, altijd hoffelijk, voorkomend en geïnteresseerd. Daarbij werd hij steeds terzijde gestaan door Astrid Wiebering die ongeveer een jaar na zijn aantreden in dienst kwam. Nu heeft hij te kennen gegeven echt te willen stoppen, de vele taken worden hem te zwaar. Hij wacht met aftreden tot er een opvolger is.

Martien is sinds 2004 vice-voorzitter van het parochiebestuur, als opvolger van Bert van der Meer. Aan het begin van zijn loopbaan had hij een groot aandeel aan het welslagen van de uitbreiding van het kerkhof in Heiloo, mede door zijn functie van directeur van PWN (waar het duinzand vandaan is gekomen). Ook hij maakte alle veranderingen in de bestuursvorm mee en vervulde daar een leidende rol in. Als vice-voorzitter kreeg hij al die jaren de volmacht van Herman overgedragen. In moeilijke tijden trad Martien op als woordvoeder, op parochieavonden rond de sluiting van kerken en tegenover de pers. De verkoop van de

beide kerken heeft hij voortreffelijk begeleid, maar het heeft ook veel van hem gevraagd.

Martien vervult altijd een verbindende rol, ziet altijd wel een stip of lichtpunt aan de horizon en vat in vergaderingen situaties en besluiten kort en goed samen. Zijn band met Herman Helsloot was heel goed en Martien heeft vooral die laatste periode veel voor hem kunnen betekenen. Het bestuur mag zich gelukkig prijzen met zo'n voorzitter.

Toen Arnold zijn woordje had beëindigd, werden alle vier geëerd met de Penning van Verdiensten. Zelf hebben zij deze blijk van waardering al vaak mogen opspelden bij vrijwilligers uit alle locaties. Nu waren zij tot hun verbazing, meer even later ook tot hun blijdschap, zelf de ontvangers. Een oorkonde en een bijzondere kaars uit de abdij completeerden het eerbetoon. Daarna was het tijd voor het hoofdgerecht, voor gesprek en gezelligheid. En zo werd een moeilijk jaar toch positief en met nieuwe hoop afgesloten.

Marieke Hoetjes



Vrijwilligers Barbecue Jacobuskerk

14 juli 2018. Toen hebben we voor het eerst een BBQ gehouden voor de vrijwilligers in onze parochie. Dit was een succes en smaakte naar meer. Voor 2020 waren de plannen al gemaakt maar helaas.... We moesten het cancelen.

Vanwege corona hebben veel activiteiten in de parochie op een laag pitje gestaan. Nu alles alweer een poosje normaal draait vinden we het hoog tijd om jullie, vrijwilligers, te bedanken voor de inzet. En dat gaan we dus weer doen met een BBQ. We halen het draaiboek uit de kast. De kerkkookclub heeft al toegezegd te helpen bij de culinaire activiteiten.

Deze vrijwilligers barbecue gaat plaatsvinden begin juli, buiten bij de Jacobuskerk. De definitieve datum krijgt U nog in een persoonlijke uitnodiging.

Het organisatie comité, Margriet, Ina, Ans



Sobere maaltijd

Vier sobere maaltijden voor de vastenactie

Data: vrijdag 3, 10, 17 en 24 maart van 18:00 tot 19:00 uur.

Om ontwikkelingssamenwerking op de kaart te zetten en de Vastenactie te steunen, organiseert de werkgroep 'Missie, Ontwikkelingssamenwerking en Vrede' (MOV) van onze regio vier sobere soepmaaltijden op vier verschillende locaties. Op vrijdag 3 maart in de kerk van H. M. M. Alacoque in Egmond aan den Hoef, op 10 maart in de H. Willibrorduskerk te Heiloo. Op vrijdag 17 maart in de H. Jacobus de Meerdere kerk te Akersloot en op vrijdag 24 maart in de H. Corneliuskerk te Limmen. De sobere soepmaaltijden worden gehouden in de ontmoetingsruimtes van de kerken en beginnen om 18.00 uur en zullen om 19.00 worden afgesloten. Bij de veertigdagentijd (ook wel vastentijd genoemd) hoort het woord 'versoberen'. Dit wil zoveel zeggen als: "Je laat iets staan opdat er ruimte ontstaat voor de diepere vragen van het leven. Een stukje solidariteit ook in deze wereld waar miljoenen mensen op de vlucht zijn, honger moeten lijden en bijna niets hebben om mee rond te komen.

Versoberen, inkeer en ontmoeting

Het zijn deze drie begrippen (versoberen, inkeer en ontmoeting) die de ingrediënten zijn van deze soepmaaltijd. De maaltijd is voor iedereen toegankelijk. Voor jong en oud, alleenstaanden en gezin, allen zijn van harte welkom! De maaltijd zal eenvoudig maar voldoende zijn en bestaat uit soep en brood. Voor de maaltijd wordt een korte overweging gehouden rond het hongerdoek met als titel: 'Ont-moeten'. Het is het hongerdoek dat de komende veertigdagentijd centraal zal staan in al onze kerken en gebeden. Er wordt afgesloten met een lied. Een aansprekende vorm van liturgie waar je zo bij kunt aanschuiven.



Soepbord en lepel meenemen

We stellen het op prijs als je zelf een soepbord of soepkom en lepel meeneemt. Bij het verlaten van de maaltijd staat er een mandje voor een vrijwillige bijdrage voor de Vastenactie. Om de organisatie van deze maaltijd ook de kans te geven zich goed voor te bereiden, vragen we je om je vóór de donderdag dat je mee wilt eten en vieren per mail aan te melden.

- Voor vrijdag 3 maart in de kerk van H. M. M. Alacoque in Egmond aan den Hoef: coordinator@rk-bronvanlevendwater.nl tel: 072-5061364
- Voor vrijdag 10 maart in de Willibrorduskerk in Heiloo: willibrorduskerk@rk-bronvanlevendwater.nl.
- Voor vrijdag 17 maart in de kerk van Jacobus de Meerdere in Akersloot: yvansb2@hotmail.com.
- Voor vrijdag 24 maart in de Corneliuskerk in Limmen: Aanmelden.activiteit@corneliuskerk-limmen.nl

Voor de maaltijden in Heiloo, Akersloot en Limmen kun je ook bellen naar 072-5330906. De pastorie van de Willibrorduskerk is op werkdagen meestal bemenst van 9-12 uur.

Lourdesreis - Mozesgroep

Waarom naar Lourdes?

Eenieder gaat er naar toe met zijn eigen intentie. Vaak wordt er gevraagd, maar gelukkig zijn er ook mensen die er naar toe gaan uit dankbaarheid.

"Dat je zelfs in je verdriet dankbaar kunt zijn, laat ook Maria zien. Ze was verloofd, niet getrouwd en verwachtte een kind. Ondanks die moeilijke situatie, durft ze God te danken.

Ze zingt in haar Magnificat: 'met heel mijn hart prijs ik de Heer'. Wanneer wij net als Maria gaan beseffen dat God onvoorwaardelijk van ons houdt, dan hebben ook wij -zelfs in ons verdriet- reden om dankbaar te zijn."

(bovenstaand artikel is geschreven door Paul Vlaar, aalmoezenier in het magazine voor de Pelgrim "Lourdes")



De Lourdesreis per TGV is van 29 april t/m 6 mei. Deze reis is een bisdombedevaart van het Aartsbisdom Utrecht, waarbij heel veel parochies uit het land zich hebben aangesloten. Hiervoor hebben zich al 1200 pelgrims aangemeld.

Het thema luidt dit jaar: een kerk bouwen.

Dit kan letterlijk en figuurlijk worden uitgelegd.

In Lourdes zijn kerken en kapellen gebouwd, maar ook de vele gelovigen die er samenkomen, bouwen samen aan de Kerk in overdrachtelijke zin.

Het thema is afgeleid van de opdracht die Maria tijdens de verschijningen aan Bernadette gaf.

Heeft u interesse om met ons mee naar Lourdes te gaan, dan kunt u zich aanmelden bij onderstaande contactpersonen. (Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar.)

Irma van Loon, tel. 072 5336056

Liesbeth van Zelst tel. 06 48818568

Hannie Wessel tel. 072 5333913

Mozesgroep

Donderdag 23 maart 2023 komen we als Mozesgroep weer bij elkaar om te 'snuffelen in de Bijbel'.

Ben je ook nieuwsgierig naar het verhaal achter het verhaal in de vele geloofsverhalen in de Bijbel? Dan zijn de laagdrempelige bijeenkomsten van de Mozesgroep misschien wel iets voor jou. Bijbelkennis is niet nodig om mee te doen.

Ben je katholiek of protestant of alleen maar leergierig? Je bent welkom. Het gaat namelijk, naast het geloofsverhaal, vooral om je eigen verhalen.



De volgende Mozesgroep-avonden staan gepland op donderdag 23 maart en donderdag 13 april en 11 mei 2023 van 20.00 uur tot 21.30 uur in de pastorie. (data onder voorbehoud: veranderingen staan in de agenda van de parochie-website en groepsleden krijgen automatisch bericht)

Mocht je belangstelling hebben, mail dan naar: aanmelden.activiteit@corneliuskerk-limmen.nl

Heilige van de maand

Gregorius (540 – 604)

Gregorius kwam uit een vooraanstaande Romeinse familie en ontwikkelde zich tot een bestuurlijk talent. Dit maakte hem in 572 al tot prefect, maar door een geestelijke crisis enkele jaren later trok Gregorius zich terug als monnik in een door hemzelf gesticht klooster. In zijn klooster besteedde hij zijn tijd aan boetedoeningen, studie en aan een beschouwend leven. Maar de kerk liet hem niet met rust, want zij hadden begaafde en ervaren lieden nodig. Zo kreeg hij een benoeming als afgezand van de paus bij de keizer in Constantinoepel. Hier kon Gregorius gedurende 6 jaar de machtige politieke structuur van nabij ervaren en bestuderen. Daarop werd Gregorius door de paus teruggeroepen om hem te helpen met zijn werkzaamheden.

In 590 werd Gregorius zeer tegen zijn zin tot paus gekozen. Hij probeerde er onderuit te komen, maar werd ingelijk onder dwang tot opperherder gekroond.

Politiek was dit een roerige tijd van oorlogen, hongersnoden en rechteloosheid. Ondanks de afkalvende macht van de keizer in Constantinoepel maakte deze wel aanspraken op Italië, maar kon daardoor ook niets uitrichten tegen veroveringstochten van de Langobarden. Dit machtsvacuüm vroeg om een sterke paus. En zo men met Gregorius gekozen had, kregen ze ook een sterke paus. De paus ging de plundersaars van Rome te lijf, beschermde stad en omgeving en herstelde orde en gezag. We zien hier de geboorte van de pauselijke staat, welke tot 1870 voortduurde, en waarvan de Vaticaanse stadsstaat nog een restant van is.

In zijn functie gaf Gregorius abdijen aanwijzingen voor armenzorg en werkverschaffing. Hij verbeterde de priesteropleiding, waarvan het grondmodel meer dan 1.000 jaar zou standhouden. Vele andere theologische verhandelingen werden hem ook toegeschreven. Als eerste sprak Gregorius over het vagevuur: de plaats (of voorportaal van de hemel) waar overleden zielen eerst hun zonden moesten uitboeten (wegbranden), voordat zij tot de hemel toegelaten werden. Voorts staat Gregorius aan de bakermat van naar hem genoemde Gregoriaanse zang. Al moet gezegd worden dat de tegenwoordige versies daarvan afwijken. Verder werd de liturgie verbeterd en het missiewerk naar onder meer Engeland gestimuleerd.

Gregorius overleed op 12 maart 604, maar verloren daarmee tevens de meest daadkrachtige paus die de kerk tot dan toe gehad had. Maar aan zijn persoon zijn vele legenden opgehangen. Een voorbeeld is de boeteprocessie tijdens een pestepidemie. Ook Gregorius liep hierin blootsvoets mee, zijn hoofd bestrooid met as. Boven het mausoleum van keizer Hadrianus zag Gregorius de aartsengel Michaël zweven. Deze aartsengel zwaaide met zijn zwaard over de stad, maar deed hem vervolgens in zijn schede terug. Gregorius begreep hieruit dat de processie geholpen had en dat de pestepidemie voorbij was. Als herinnering plaatste men op het mausoleum een beeld van Michaël met zwaard. Dit bouwwerk ging vervolgens door het leven als Engelenburcht.

Feestdag heilige Gregorius: 12 maart.



Oekraïne - Aquarius

Naar Oekraïne terug

Onze gasten zijn weer teruggegaan naar Oekraïne. We hebben veel geleerd sinds ze half april arriveerden. Een gezin dat 2800 km verderop woonde, waarvan de huizen vernietigd zijn. Het zal je maar gebeuren!

Het zijn ook mensen met andere gebruiken, eetgewoonten, manieren. Af en toe gaf dat aanleiding om, als nuchtere Hollander, even achterop je hoofd te krabben. Maar zo zullen zij ook waarschijnlijk naar ons hebben gekeken. Daarom is het ook mooi dat het motto van Caritas is: Help en oordeel niet.



Het was even wennen en af en toe heel frustrerend om door ons logge ambtelijke apparaat heen te komen. Maar ook de gemeenteambtenaren hebben inmiddels veel geleerd.

Aan de Akerslootse bevolking heeft het in ieder geval niet gelegen. Er is volop ondersteuning geweest van jullie. Jullie gaven heel veel geld, meubilair, kleding, speelgoed en fietsen.

De winkeliers gaven, zeker in het begin, voedsel en spullen.

Ik wil vooral ook onze vrijwilligers van de werkgroep Oekraïne een groot compliment geven. Er moest vaak snel gereageerd worden op noodsignalen en altijd werden de problemen opgelost. Namens de familie Kuzmenko/ Kulbachenko: **Spasibo!** (dankjewel)

Hierna hebben twee jonge Oekraïense jongens nog een week vertoefd in het huis. Daarna hebben vrijwilligers het huis weer schoongemaakt. Het bestuur heeft aangegeven dat we binnenkort weer Oekraïense vluchtelingen gaan opvangen.

Wouter Molenaar

Werkgroep Caritas Akersloot

Save the date!

De musical van Aquarius "Judas en Jezus" The Passion komt er aan. Aquarius heeft er weer zin in, om een musical á la the Passion op te voeren

Na 2 jaar afwezigheid kan het gelukkig weer!

Corrie Kerssens heeft het script geschreven, de liedjes uitgezocht samen met Ester Hopstaken. De teksten zijn her en der herschreven passend in het verhaal. Sandra Eriks doet de choreografie voor onze bewegingen.

In het begin van de Corona tijd, zijn we enthousiast door gaan repeteren via Zoom, met het idee dat het niet zo lang zou gaan duren. Maar dat viel toch erg tegen, en we zijn uiteindelijk gestopt met repeteren voor de musical. Nu, na een paar maanden de stemmen weer opwarmen, zijn we (koor + projectleden) vanaf september hard en serieus aan het repeteren, om een mooie musical voor u op te kunnen voeren.

Om ook tijdens de Kerstnacht viering goed voor de dag te komen, repeteerden we vanaf begin november zelfs 2 x in de week. En we kleden ons goed aan, i.v.m. de energiekosten en de daarbij horende temperatuur in de kerk. Na een paar minuten zingen en bewegen voelen we de 'kou' niet meer. Wij zijn enthousiast en hebben er zin in! Kom meegenieten op 1 van de volgende datums en zet het alvast in je agenda:

Vrijdag 24 maart, Zaterdag 25 maart, Vrijdag 31 maart en Zaterdag 1 april

De kaarten voor de musical komen binnenkort (vanaf 1 februari) in de voorverkoop bij Marskramer Velzeboer, of te bestellen bij koorleden. Hou ook onze facebookpagina in de gaten!



Bericht van de CWH

Dinsdagnavond 31 januari 2023 hadden wij onze laatste vergadering.

Een belangrijk agenda punt was het ontlasten van Theo van Diepen die de laatste twee jaar zowel onze secretaris als onze voorzitter is geweest. Dit heeft hij fantastisch gedaan naast een steeds drukker wordende baan in Zaandam. We waarderen Theo hier enorm voor en hebben alle begrip voor het feit dat dit zo niet door kan gaan.

Met vreugde kan ik dan ook melden dat besloten is dat het bestuur nu anders is ingedeeld:

Voorzitter :	Liesbeth van Zelst
Vice-voorzitter:	Janus Sengers
Secretaris:	Theo van Diepen
Penningmeester:	Astrid Wiebering
Algemeen bestuurslid:	Ans Verberne
Algemeen bestuurslid:	Joukje Holten



We hebben besloten dat hulpvragen alleen schriftelijk kunnen worden ingediend via ons vertrouwde emailadres; cwh.heiloo@gmail.com. Onze secretaris is door zijn werk telefonisch vaak niet bereikbaar of niet in de gelegenheid om terug te bellen. Onze flyers zullen hierop worden aangepast, telefoonnummers worden niet meer vermeld. Dit geldt ook voor het colofon in het parochieblad.

Naast dit belangrijke punt hebben wij de december acties geëvalueerd. Deze waren ook dit jaar een succes. De kerststukjes werden weer dankbaar aangenomen. We merken dat mensen er erg blij mee zijn. Ook de kerstpakketten worden enorm gewaardeerd. De werkgroep heeft maar een kleine bezetting van 5 actieve leden en een penningmeester. Ondanks onze kleine bezetting konden we dankzij een goede planning alles op tijd rondkrijgen en de pakketten op tijd bezorgen. Neemt niet weg dat het elk jaar weer een grote klus is die grote voldoening geeft. De kleding inzameling voor de kledingbank was ook een groot succes. We hebben veel en erg mooie kleding ingezameld. Er is drie maal een volle auto met kleding weggebracht.

Nieuw dit jaar is de boodschappen tafel en het boodschappenfonds.

De weg naar de tafel wordt steeds beter gevonden. We hebben hem in december en januari goed aan kunnen vullen met de vele mooie kerstpakketten die we hiervoor hebben mogen krijgen. Afgelopen week hebben wij van kringloopwinkel Dorcas een forse donatie persoonlijke dames hygiëne mogen ontvangen. Waar wij een tijd mee vooruit kunnen. Veel dank daarvoor.

Sowieso willen wij alle goede gevers van de afgelopen maanden heel hartelijk bedanken voor alle donaties waardoor wij dit mooie werk kunnen blijven doen.

Zowel in de Kerkstraat als bij het Trefpunt hangt een brievenbus voor het boodschappenfonds. Hier kunnen mensen anoniem een aanvraag voor een Vomar kaart van €50,- in doen. Dit is in de plaats gekomen van de minima actie die altijd in december plaats vond. Door de privacy wetgeving kregen we geen adressen meer van de Gemeente waardoor deze bijdrage aan de minima is komen te vervallen.

De brievenbussen kunnen ook gebruikt worden voor hulpvragen aan de CWH. Ook als de Aktie van het boodschappenfonds geëindigd is.

De boodschappentafel blijft voorlopig staan. Daar is nog steeds wel een budget voor. Ook willen we de voedsel inzameling die altijd op Witte Donderdag gehouden wordt voor onze eigen tafel gebruiken. De ingezamelde artikelen willen wij opslaan om de tafel nog een tijd mee aan te vullen.

Als afsluiting de opmerking van onze secretaris dat wij (ondanks onze kleine bezetting) door goede communicatie, duidelijke afspraken, goede samenwerking & taakverdelingen goed gebruikmakend van elkaars kwaliteiten een zeer actieve werkgroep zijn met een hoog rendement die blijft anticiperen op maatschappelijke ontwikkelingen en niet schroomt om zelf diep in de buidel te tasten als investeringen daarom vragen. Echt iets om met zijn allen trots op te zijn.

Caritas Werkgroep Heiloo

Adressen

Parochie Bron van Levend Water

Postadres: Westerweg 267
1852 AG Heiloo
Telefoon: 072-533 09 06

✉ info@rk-bronvanlevendwater.nl
Website: www.rk-bronvanlevendwater.nl

Financiële Administratie:

Mevrouw Astrid Wiebering-Vlaar
Telefoon: 072-533 09 06
✉ financieel@rk-bronvanlevendwater.nl

Dagelijks Bestuur:

De heer Martien den Blanken voorzitter
Mevrouw Marieke Hoetjes secretaris
De heer Karel Hennekens penningmeester
De heer Arnold Franse bestuurslid

Voor uw kerkbijdrage en andere giften:

H. Willibrordus: NL46 RABO 0327 0640 21
tnv RK Par. Bron van Levend Water, inz. Par. Heiloo

NL20 INGB 0000 6815 70
tnv RK Par Bron van levend Water, inz. Loc Willibrordus

H. Jacobus Major: NL07 RABO 0300 9542 63
tnv RK Par. Bron van Levend Water, inz. Akersloot

H. Adelbertus: NL88 RABO 0315 7004 91
tnv RK Par. Bron van Levend Water, inz. RK Egmond

H. M.M. Alacoque: NL41 RABO 0315 7479 94
RK Par. Bron van Levend Water, inz. RK Egmond

O.L.V. Onb. Ontv.: NL87 RABO 0315 7041 95
tnv RK Par. Bron van Levend Water, inz. RK Egmond

Parochie coördinatoren:

Mevrouw Marieke Hoetjes-Eijkel
Telefoon: 072-533 09 06
✉ willibrorduskerk@rk-bronvanlevendwater.nl

Mevrouw Astrid Wittebrood-Schouten
Telefoon: 072-506 13 64 / 072 533 09 06
✉ coordinator@rk-bronvanlevendwater.nl

Begraafplaatsen BVLW:

Willibrordushof, Heiloo:
✉ willibrordushof@rk-bronvanlevendwater.nl

Sint Jacobushof, de Overtuin, Akersloot:
✉ jacobusmajor@rk-bronvanlevendwater.nl

Rinnegom, Egmond Binnen:
✉ rinnegom@rk-bronvanlevendwater.nl

De Karmel, Egmond aan den Hoef:
✉ dekarmel@rk-bronvanlevendwater.nl

Caritas Bron van Levend Water/Cornelius:

✉ cwh.heiloo@gmail.com

Locatie H. Willibrordus

Adres:
Westerweg 267
1852 AG Heiloo
Telefoon: 072-533 09 06



Secretariaat:

Openingstijden: ma t/m vr 9.00 tot 12.00 uur
✉ willibrorduskerk@rk-bronvanlevendwater.nl
maandag speciaal voor kerkhofbeheer
✉ willibrordushof@rk-bronvanlevendwater.nl
vrijdag speciaal voor opgeven intenties
✉ misintenties@rk-bronvanlevendwater.nl

Locatie H. Jacobus Major

Adres:
Kerklaan 37
1921 BK Akersloot
Telefoon: 0251-31 22 28



Secretariaat:

Openingstijden: vr 9.00 tot 11.00 uur
✉ jacobusmajor@rk-bronvanlevendwater.nl

Locatie H. Margaretha Maria Alacoque

Adres:
Herenweg 188-190
1934 BD Egmond
aan den Hoef
Telefoon: 072-506 13 64



Secretariaat:

Openingstijden: do 9.00 tot 12.00 uur
✉ rkegmond@rk-bronvanlevendwater.nl

Pastores

Administrator: Franklin Brigitha, pr.

Priesterassistent: Nico Mantje, pr.

Priesterassistent: Tristan Perez

Diaken: Mike Nagtegaal

Centraal rekeningnr:
NL 57 RABO 0120 5009 65
tnv RK Parochie Bron van Levend Water



Bron van Levend Water

Mens en mens

*Geen Ik zonder het Jij van de ander.
Gevoelde relatie van het Wij.
Op ooghoogte zijn
En elkaar aan kunnen kijken.
Elkaar aan willen kijken.
Over de grenzen heen van zelf en identiteit
Over de grenzen heen van taal en cultuur.
Ontmoeting die leven mogelijk maakt.
Van samen, elkaar verstaan,
Begrijpen met en zonder woorden.
Alle werkelijke leven is ontmoeting.
Mogen ontvangen en kunnen geven.
Ik geef aan jou
Omdat ik al veel ontvangen heb.*

*Liefde bestaat slechts
Tussen Ik en Jij.
Liefde bestaat niet
Zonder Ik en Jij.*

*Jouw ogen zijn voor mij
Als een lichtstraal van het Eeuwige.*

