

Bron van Levend Water



Parochieblad van de RK Parochie Bronvan Levend Water
Heiloo, Akersloot en De Egmond
6e jaargang nummer 6



COLOFON

De volgende Bron van Levend Water

verschijnt op **10 september 2023**

Kopij, bestaande uit maximaal 500 woorden.

kunt u uiterlijk **15 augustus 2023**

inleveren bij de lokale redacties.

bij voorkeur als Word document per email:

Locatie H. Willibrordus:

willibrorduskerk@rk-bronvanlevendwater.nl

Locatie H. Jacobus Major:

jacobusmajor@rk-bronvanlevendwater.nl

Locatie H. M.M. Alacoque:

drieluik@rk-bronvanlevendwater.nl

De redactie behoudt zich het recht voor om, daar waar nodig, wijzigingen aan te brengen in de aangeleverde artikelen. Indien de inhoud hierdoor wordt gewijzigd, wordt vóór plaatsing contact opgenomen met de schrijver.

Dit parochieblad is ook te vinden op de website van Bron van Levend Water: rk-bronvanlevendwater.nl
Indien u geen parochieblad meer wilt ontvangen kunt u dit doorgeven aan het secretariaat van uw locatie. Adressen vindt u achter in dit blad.

Bij de voorkant:

Zomaar een dak

Zomaar een dak boven wat hoofden,
deur die naar stilte openstaat,
muren van huid, ramen als ogen,
speuren naar hoop en dageraad,
huis dat een levend lichaam wordt,
als wij er binnen gaan,
om recht voor God te staan.

Huub Oosterhuis

Foto voorkant:

de 100-jarige Hoeverkerk
H. Margaretha Maria Alacoque
pastor Igno Osterhaus

Foto achterkant:

Boom aan de Waal bij Druten
Astrid Wiebering



Parochie Bron van Levend Water

p/a Westerweg 267

1852 AG Heiloo

Telefoon: 072-533 09 06

Mail: info@rk-bronvanlevendwater.nl

Website: www.rk-bronvanlevendwater.nl



Heilig Hart van Jezus. Vanmorgen lazen we tijdens de mis uit het evangelie volgens Matteüs (11,25-30) waarin Jezus zegt: “Neemt mijn juk op uw schouders en leert van Mij: Ik ben zachtmoedig en nederig van hart; en gij zult rust vinden voor uw zielen, want mijn juk is zacht en mijn last is licht.”

Een prachtig gebed, genomen uit de litanie van het heilig hart, luidt: ‘Jezus, zachtmoedig en nederig van Hart. Maak ons hart gelijkvormig aan uw Hart.’ Dat is wat wij ook willen zijn: zachtmoedig en nederig van hart. Nederigheid heeft in onze tijd misschien een wat negatieve bijklank, het doet al snel denken aan kruiperigheid, en dat is jammer. Het gaat er namelijk om jezelf niet als belangrijker dan de ander te zien, maar de ander op waarde te

schatten. De ander te zien als ‘beeld en gelijkenis van God’. Binnen de kerk zou dat, als het goed is, geen problemen moeten geven. Iedereen zou bekend moeten zijn met dit idee dat daardoor uitloopt op radicale gelijkheid. Een kerk waarin niemand meer is dan de ander, waarin we Jezus hoog hebben zitten en daarom naar boven kijken. Dat houdt in dat we onze blik nooit omlaag hebben om op mensen neer te kijken. Jezus keek als het ware omhoog naar de Vader, maar Hij blijft benadrukken dat Hij en de Vader één zijn. Zelfs in zijn tijd als mens, toen hij het hart van God én dat van de godsmens ineen bezat.

Laten we deze zomer ook op die manier rust zoeken. Door ons te spiegelen aan Jezus. Misschien door wat meer de Bijbel open te slaan, de evangelies in bijzonder. Of door een goed spiritueel boek mee te nemen op vakantie.

Ik wens eenieder een rustige, bezielde zomer toe.

Pastor Mike

We gaan nu een periode van relatieve rust in; de zomer. Ik weet nog dat toen ik vroeger (voor de meeste lezers niet eens zo heel lang geleden) zomervakantie had, temperaturen van rond de 30°C extreem waren. Tegenwoordig spreken we al van ‘de eerste tropische dag.’ We worden gedwongen om rustiger aan te doen. Te rusten.

Rust is een belangrijk thema in de Bijbel. De zevende dag van de schepping is een dag van rust, een moment waarop niet gewerkt wordt. Het is een dag waarop we genieten van dat waarvoor we de rest van de week werken. Waarop we dingen doen die geen ander doel hebben dan de handeling in zichzelf, zoals een spel.

De dag waarop ik dit schrijf is het hoogfeest van het

In dit nummer o.a.:

Over de toekomst van de kerk
100 jaar Heilige Margaretha Maria Alacoque
Heilige van de maandag
Voor elk wat wils

En natuurlijk nog veel meer



Over de toekomst

Hoe zien we de toekomst van onze parochie?

Maandelijks bespreken we in het bestuur de situatie in onze Parochie Bron van Levend Water. En ik moet eerlijk zeggen dat onze zorgen toenemen. Hoe 'levend' zijn we nog? Of in de woorden van het Bisdom: hoe vitaal is onze parochiegemeenschap? En hoe lang kunnen we nog zelfstandig overleven?

Ik wil U graag deelgenoot maken van onze observaties:

⇒ *We ontberen momenteel vooral een full-time pastoor, een priester met herderlijke kwaliteiten, die als boegbeeld van de parochie kan fungeren, als herder de richting aangeeft en een inspiratiebron kan vormen voor de parochianen; die leiding geeft aan de vele nog actieve werkgroepen en in staat is om daar weer nieuw elan in te brengen. We hebben nu weliswaar formeel een pastoor-administrator in de persoon van Deken Brigitha, maar die is slechts een zeer beperkt deel van zijn tijd beschikbaar, omdat hij daarnaast de grote parochie van Alkmaar en omgeving leidt. Verder mogen we gelukkig rekenen op de goede diensten van een priester-assistent in de persoon van Igno Osterhaus, formeel voor drie dagen in de week, in de praktijk bijna full-time. Ook pastor Mantje vervult een rol als priester-assistent in Egmond. Pastor Igno Osterhaus heeft echter reeds een gezegende leeftijd bereikt en we kunnen van hem niet verwachten dat hij gedurende langere tijd een rol als grote voorganger van de Parochie kan vervullen. Voorts heeft pastor Mike Nagtegaal een aanstelling voor de beide parochies, H.Cornelius en Bron van Levend Water, maar is hij in de praktijk vooral in Limmen werkzaam. De voorgang in de zondagse vieringen en bij uitvaarten wordt zo goed mogelijk ingevuld door Mike en Igno, aangevuld met enkele op afroep beschikbare parttime pastoraal werkers en priesters. Aan de bisschop is al meerdere keren het dringende verzoek gedaan om ons te voorzien van een full-time pastoor, tot nu toe helaas zonder resultaat.*

⇒ *De vitaliteit van de parochiegemeenschap in de Egmond is tanende. Ondanks vele pogingen is het ons tot op heden niet gelukt om nieuwe leden te vinden voor de Locatieraad. Die bestaat heden nog uit twee personen, beide afkomstig uit Egmond aan Zee, die bovendien hebben aangegeven medio dit jaar te willen stoppen. Daarmee valt de motor weg uit deze locatie en is er niemand meer aanspreekbaar voor de lokale parochie-aangelegenheden. Het sluiten van de kerken in Egmond Binnen en Egmond aan Zee heeft een zware wissel getrokken op de vitaliteit van dit deel van onze parochie. Vanuit deze dorpskernen zijn nog nauwelijks actieve parochianen overgebleven.*

⇒ *Voor de gehele parochie geldt dat die sterk vergrijsd. Er komen geen nieuwe, jongere parochianen meer bij, niet voor de vieringen en al helemaal niet voor de diverse groepen die de Parochie gaande houden. Enkele koren zijn al gestopt (in Egmond-Binnen, het dameskoor in Akersloot), en de meeste resterende koren zien hun ledental geleidelijk afnemen, m.n. door veroudering. Het ontbreken van een pastoor betekent ook dat er geen initiatieven meer worden ondernomen om meer jongeren bij de kerk te betrekken. Er zijn geen contacten meer met de scholen en het aantal eerste communicanten en vormelingen is bijna tot het nulpunt gedaald. De zes communicantjes die er dit jaar nog waren, werden toegevoegd aan de betreffende groep in Limmen.*

⇒ *Financieel kan de Parochie het nog redelijk bolwerken, zij het dat de jaarlijkse winst- en verliesrekening al jaren een negatief saldo vertoont. Gelukkig blijft het eigen vermogen nog goed op peil, m.n. door incidentele baten door verkoop van onroerend goed en door legaten. De continue inkomsten uit collectes en de actie Kerkbals lopen echter steeds verder terug. Daarnaast stijgen de kosten, m.n. van het onderhoud en de energievoorziening van de drie resterende kerkgebouwen. Het Bisdom wordt steeds kritischer*

Over de toekomst

op onze plannen en uitgaven. Het feit dat we ruim een half jaar na indienen van een meerjaren onderhoudsbeleidsplan voor de Willibrorduskerk in Heiloo nog steeds geen formele reactie hierop hebben ontvangen spreekt wat mij betreft boekdelen. Het wegvallen van vrijwilligers, b.v. voor tuinonderhoud, begraafplaatsbeheer en het schoonmaken van gebouwen, kan alleen nog maar worden opgevangen door inhuur van professionele hulp. Ook dit kost extra geld.

Het moment is aangebroken om onze zorgen actief te delen met U, de parochianen, en met U het gesprek aan te gaan over onze toekomst. Ter voorbereiding daarop zullen we komende maanden in alle drie locaties een nieuwe vitaliteitsscan uit te voeren op de wijze van enkele jaren geleden. Concreet gaat het hierbij om het verzamelen van kwantitatieve gegevens over aantal kerkgangers boven en beneden de 70 jarige leeftijd, het aantal dopelingen, communicanten en vormelingen, het aantal uitvaarten, het aantal actieve koren en koorleden, het aantal overige werkgroepen (o.a. voor schoonmaak, tuin- en begraafplaatsonderhoud, bloemen, liturgie, diakonie), contacten met gezinnen, jongeren, kinderen, scholen, betrokkenheid bij de omgeving (Caritas), en tenslotte onze financiële positie.

In het najaar zullen we een drietal bijeenkomsten beleggen in één van de Egmondten, in Akersloot en in Heiloo. U kunt daarvoor na de zomervakantie een uitnodiging verwachten. Iedere bijeenkomst zal worden geleid door een lid van het Parochiebestuur die zal inleiden met een schets van de huidige vitaliteit op basis van de verzamelde gegevens. Vervolgens gaan we met u als parochianen in discussie over uw beeld van de huidige situatie, uw toekomstverwachtingen m.b.t. de eigen kerkgemeenschap en eventuele suggesties voor een andere aanpak. Met de resultaten van de inventarisatie van vitaliteitskenmerken en van de drie gespreksbijeenkomsten moeten we vervolgens als bestuur aan de gang en zullen we trachten een visie te ontwikkelen voor de middellange en lange termijn. Vanzelfsprekend zullen we onze conclusies via ons parochieblad met u delen. Mocht u nog suggesties hebben met betrekking tot onze aanpak dan horen we dat natuurlijk graag.

Martien den Blanken,

Vice-voorzitter bestuur Bron van Levend Water



Liturgisch Rooster

	H. Willibrordus Heiloo	H. Jacobus Major Akersloot	H.M.M. Alacoque Egmond Zaterdag 19.00 of Zondag 10.00	H. Cornelius Limmen
Datum	Zondag 10.00	Zondag 10.00	Zondag 10.00	Zondag 10.00
Zaterdag 8 juli 14 ^e zondag d.h.j.				geen viering
Zondag 9 juli 14 ^e zondag d.h.j.	Eucharistie I. Osterhaus Dameskoor	Viering B. Leurink	Eucharistie N. Mantje Soli Deo Gloria	Viering M. Nagtegaal
Zaterdag 15 juli 15 ^e zondag d.h.j.			Viering M. Nagtegaal ZoKo	
Zondag 16 juli 15 ^e zondag d.h.j.	Viering parochianen D+H-koor	Viering M. Nagtegaal		Eucharistie I. Osterhaus
Zondag 23 juli 16 ^e zondag d.h.j.	Eucharistie I. Osterhaus Herenkoor	Eucharistie R. Hoogenboom	Eucharistie N. Mantje Soli Deo Gloria	Viering parochianen
Zondag 30 juli 17 ^e zondag d.h.j.	Viering M. Nagtegaal Dameskoor	Viering parochianen	Eucharistie I. Osterhaus Soli Deo Gloria	Eucharistie R. Hoogenboom
Zaterdag 5 augustus 18 ^e zondag d.h.j.			Eucharistie I. Osterhaus ZoKo	
Zondag 6 augustus 18 ^e zondag d.h.j.	Viering Ph. Kint Herenkoor	Eucharistie I. Osterhaus	Eucharistie N. Mantje	Viering B. Leurink
Zondag 13 augustus 19 ^e zondag d.h.j.	Eucharistie I. Osterhaus Dameskoor	Eucharistie R. Hoogenboom	Viering parochianen Soli Deo Gloria	Viering Ph. Kint
Zaterdag 19 augustus 20 ^e zondag d.h.j.			Viering M. Nagtegaal ZoKo	
Zondag 20 augustus 20 ^e zondag d.h.j.	Viering parochianen Herenkoor	Viering M. Nagtegaal	11.00 Gebedsviering N. Mantje Adelbertusakker	Eucharistie I. Osterhaus
Zondag 27 augustus 21 ^e zondag d.h.j.	Viering M. Nagtegaal Dameskoor	Eucharistie I. Osterhaus	? ? Soli Deo Gloria	Eucharistie R. Hoogenboom
Zaterdag 2 september 22 ^e zondag d.h.j.			Eucharistie I. Osterhaus Hoeverture	
Zondag 3 september 22 ^e zondag d.h.j.	Viering K. Kint	Viering M. Nagtegaal		Eucharistie I. Osterhaus
Zondag 10 september 23 ^e zondag d.h.j.	Opening werkjaar H.M.M. Alacoque F. Brigitha, I. Osterhaus Soli Deo Gloria			

Vieringen door de week

H. Willibrordus Heiloo	Steunpunt Egmond Binnen	H.M.M. Alacoque Egmond aan den Hoef
Eucharistieviering dinsdag 09.30 uur	Eucharistieviering woensdag 09.30 uur	
rozenkrans vrijdag 09.30 uur		Eucharistieviering vrijdag 09.30 uur

Actie kerkbalans

Bij deze wil ik, namens het parochiebestuur, alle parochianen die voorgaande jaren en dit jaar via de kerkbalans actie bijdragen hebben gestort heel hartelijk danken voor deze giften.

Tijdens de jaarafsluiting 2022 hebben we moeten vaststellen dat de inkomsten kerkbijdragen een aanzienlijk lagere opbrengst laat zien dan de jaren ervoor. De collecten laten in dit jaar daarentegen wel een stijging zien, de oorzaak van de daling en de stijging zijn voor ons verklaarbaar. Dat de Kerkbijdragen dalen is al een aantal jaren aan de gang en dit zet zich helaas voort, de collecten laten een stijging zien omdat we in 2022 niet meer te maken hadden met de strenge coronamaatregelen. De weg naar de vieringen is gelukkig weer gevonden.

Hierbij willen we de parochianen, die de moeite hebben genomen om een of meerdere keren geld over te maken voor of Kerkbijdrage of een bijdrage voor het Parochieblad, een collecte of een andere bijdrage, heel hartelijk bedanken voor deze steun.

Bij deze willen we tevens een beroep op u allen doen om ons te blijven steunen door (periodiek) een bijdrage over te maken. Voor alles, wat u gedaan heeft en nog gaat doen, spreken wij hierbij onze hartelijke dank uit.

Voor uw kerkbijdrage en andere giften:

NL57 RABO 0120 5009 65

t.n.v. RK Parochie Bron van Levend Water

NL46 RABO 0327 0640 21

t.n.v. RK par. Bron van Levend Water, inz. Parochie Heiloo

NL20 INGB 0000 6815 70

t.n.v. RK Parochie Bron van Levend Water, loc. Wilibrordus

NL07 RABO 0300 9542 63

t.n.v. RK par. Bron van Levend Water, inz. Akersloot

NL41 RABO 0315 7479 94

t.n.v. RK par. Bron van Levend Water, inzake RK Egmond

NL88 RABO 0315 7004 91

t.n.v. RK par. Bron van Levend Water, inzake RK Egmond

NL87 RABO 0315 7041 95

t.n.v. RK par. Bron van Levend Water, inzake RK Egmond

Deze nummers kunt u standaard vinden achter in het parochieblad.

De eerste informatie over Kerkbalans 2024 is al binnen. Uiteraard willen we graag weer een folder in elkaar zetten. Is er iemand die hier zijn of haar gedachten over wil laten gaan? Het zou misschien eens voor een mooie verandering kunnen zorgen. Ik hoor graag of iemand hier over meer informatie wil hebben en wellicht kunnen we er samen eens een keer over brainstormen.

Astrid Wiebering – Vlaar, Financiële Administratie



100 jaar hoeverkerk 100

Zaterdag 17 juni rond 09.30 uur kwamen de vrijwilligers van het Comité 100 jaar Hoe-verkerk het kerkplein op lopen. Vrijdags had 't Hekeltje al een enorme tent geplaatst, tafels en stoelen, bar, koelkasten, glazen en verschillende dranken gebracht. Na de koffie kreeg alles een plaats in samenwerking met vrijwilligers die spon-taan langskwamen om te helpen. Vele handen maken licht

werk, dat bleek nu ook weer, rond het middaguur konden wij op huis aan. Om 17.00 uur kwamen de eerste parochianen, namen plaats in het zonnetje en in no time was het plein voor de kerk bezet met 160 parochianen. Het was even wachten op de barbecue maar dat deed niemand, ze zaten gezellig met elkaar te praten, wisselden van stoel om een praatje met iemand anders te maken en de dames van het comité liepen als volleerde serveersters met een lach en een goed woordje voor ieder rond.

Namens het comité, pastores team en het bestuur van Bron van Levend Water nodigde Deken Franklin Brigitha alle aanwezigen uit om naar het barbecue buffet te gaan. Dit was niet tegen dovenmans oren gezegd. Er was genoeg: drie soorten vlees, brood en salades voor ieder wat wils. Voordat eenieder het wist was het alweer tijd om te gaan. De vrijwilligers brachten alles weer naar binnen en gingen moe maar voldaan weer naar huis, om zondag om 08.45 uur weer aanwezig te zijn om alles weer naar buiten brengen en klaar te zetten voor de koffie na de feestelijke viering. Een viering waarin de twee koren Soli Deo Gloria en Hoe-verture samen zongen. Pastor Nico opende de viering met mooie woorden over onze kerk en lovende woorden over hardwerkende Egmonders toen en nu! Dit zie je nog steeds terug in onze parochie door de vrijwilligers en koren. Natuurlijk kunnen er altijd vrij-willigers en stemmen bij!! (Schroom niet zou ik zeg-gen koren zoeken stemmen en de tuinmannen/on-derhoudsploeg kan altijd wel een paar handen extra



gebruiken). Het werd een mooie warme viering waarbij de kerk goed gevuld was en de collecte opgehaald werd in de collecte-zakjes aan de stok. Waar ik niet omheen kan is de versiering in de kerk. De dames van de bloemengroep die hebben denk ik met een toverstafje gezwaaid. Wat is het prachtig, grote bloem-stukken, kleinere, maar ook corsages aan de kerkbanken,

in één woord geweldig. Onze dank is groot. Na de viering werd er koffie geschonken buiten in de feest-tent. Er werd nagepraat over de barbecue en ook hier weer de koffiedames en heer liepen af en aan om iedereen van koffie/thee en wat lekkers te voorzien. Dank aan alle vrijwilligers maar ook zeker aan de pa-rochianen uit de drie Egmonden die aanwezig waren en er samen een gezellige sfeer van maakte.

In de kerk is een tentoonstelling aan weerszijde van het middenschip. Onder andere foto's, vaandels en inventaris en kazuifels. Neemt u eens een kijkje.

16 oktober 2023 is de naamdag van Margaretha Maria Alacoque. Wij vieren deze dag op zondag 15 oktober 2023 om 10.00 uur met een Eucharistieviering. Bisschop Hendriks zal samen met ons gehele pas-tores team van Bron van Levend Water voorgaan in deze heilige mis.



jaar H. M. M. Alacoque

Dank!

We kunnen zeker terugkijken op een zeer geslaagd feest. Een mooie opkomst, leuke reacties, blije mensen en lachende gezichten tijdens de BBQ op zaterdag en een mooie viering op zondag in een prachtig versierde kerk. De lovende woorden die te horen waren geven je een goed gevoel en maken je trots dat we dit met elkaar hebben gerealiseerd. Eenieder heeft zijn of haar taak met volle inzet uitgevoerd en dan zie je dat je met een enthousiaste groep mensen tot veel in staat bent. Ook de spontane hulp van mensen buiten onze groep was hartverwarmend, voor elkaar en met elkaar, wat heerlijk om daar deel van uit te mogen maken.

Ik heb ervan genoten en wil jullie allen bedanken voor de prettige samenwerking. Het zou leuk zijn om samen met de andere vrijwilligers even bij elkaar te komen om te evalueren en terug te blikken op een fantastisch 100 jaar Hoeverkerk feest. We houden contact hierover.

Karin Twisk

Samen Sterk

De afgelopen tijd is er weer heel veel werk verzet door alle vrijwilligers van onze kerk. Ook door onze bloemengroep. 100 jaar Kerk. Het is niet niks. Even wil ik u meenemen naar de Fjoertoer toen heel veel mensen een kaarsje hebben opgestoken in onze kerk. Dit was mogelijk omdat een aantal vrijwilligers zorgden dat de kerk open was.

Het geld dat hiervan is overgebleven hebben wij gekregen voor de bloemen voor de versieringen van 18 juni en 15 oktober. Hoe mooi kan het zijn dat de ene groep vrijwilligers de andere ondersteunt.

Dank daarvoor en vandaar de titel van dit stukje Samen Sterk. Het afgelopen weekend was prachtig met zaterdag de barbecue en zondag de sfeervolle Eucharistieviering.

namens de bloemengroep
Annie Hopman



Een jubileum voor Egmond

Ja, Egmond aan de Hoef,

Er zullen niet veel plekken in dit land zijn die mooier liggen tegen de rand van de duinen en bos, en die dan tegelijk ook meer geschiedenis hebben, waar meer gestreden gewerkt en geleden is om geloof en kerk.

Die stofwolken van de geschiedenis zijn vervlogen, Hoe rustig en tevreden is het leven en de blijheid van dit plekje, dat voor ons de plek is waar we leven en werken in lief en in leed. Maar hoe plotseling hebben we elkaar opnieuw nodig, als er weer een crisis aanwaait, zoals we met de corona-ellende beleefden.... Dat het er bij blijft....

Onze kerk is voor ons honderd jaar getuige geweest van zoveel momenten van ons leven: dat we gedoopt zijn, dat we trouwden, afscheid namen en leed deelden, dat wereldrampen ook Egmond niet oversloegen en dat er gedankt, gelachen, gejuicht, maar ook; geleden en gehuild is om zoveel dat jullie als gemeenschap in je collectief geheugen hebben. Die honderd jaar kun je in een boek opzoeken, maar je kunt het ook vragen aan de velen die nog kunnen vertellen over die tijd in Egmond.

Ik ben hier zelf nu acht jaar. Ik kende de plek trouwens al vijftig jaar. Hier in de omgeving fietste en wandelde ik, en alles beleefde en deed ik hier wat bij die jonge leeftijd hoort.

Het was die laatste jaren veelbewogen voor mij. Ik heb het al die jaren een eer gevonden te delen in dit erfgoed en jullie te helpen wat je in je hart en je geloof draagt bij God te brengen, en ik heb dat natuurlijk gedaan op de enige manier die ik heb: mijn eigen manier.

N. Mantje



Parochienieuws Egmond

Helaas kan ik dit stuk niet al te positief beginnen. Het volgende schrijf ik zuiver op persoonlijke titel. Het heeft alles te maken met de oproep voor vrijwilligers. En in het bijzonder locatieraadsleden. Dat hier tot op heden nog niet op is gereageerd is nog tot daaraantoe. Maar waar ik zwaar teleurgesteld in ben is het feit dat er vanuit de gemeenschap ook nooit eens is geïnformeerd met de vragen: "En hoe nu verder?" of "Hoe staan de zaken er nu voor?" Hieruit zou je kunnen concluderen dat men de ernst van de situatie niet echt inziet. En dat is jammer. Want een parochie, in dit geval de locatie Egmond, ben je met elkaar. Wanneer het draagvlak van vrijwilligers (de actieve mensen, die er gelukkig nog zijn buiten beschouwing gelaten) steeds kleiner wordt, kan dit betekenen dat het voortbestaan van de kerk in Egmond in groot gevaar dreigt te komen. Met in ons achterhoofd het beleid van het bisdom (kerksluitingen) is dit toch wel iets om ernstig over na te denken.

Op 27 mei is er een afvaardiging van de R.K.-kerk van Egmond naar de afscheidsreceptie van dominee Saskia van Ossenwaarde gegaan. Aangekomen bij het gebouw dachten we door te kunnen lopen en afscheid van haar te nemen. Maar we werden verzocht de kerk binnen te gaan, alwaar diverse sprekers Saskia toespraken met woorden van lof en dank.

18 Jaar heeft zij in Egmond aan Zee haar gemeente geleid en is daarin voorgegaan. En uit de vele reacties te horen tot volle tevredenheid. Ook Egbert haar man werd natuurlijk niet vergeten. Egbert heeft nog enkele jaren zitting gehad in de locatieraad van Egmond aan Zee en ik heb hem leren kennen als een rustige, vriendelijke persoonlijkheid. Hij kwam bij mij over als een zeer verstandig man. Mijn indruk van hem was vooral: Eerst denken en dan pas doen of spreken. Rond begin juli gaan zij Egmond aan Zee verlaten. Saskia en Egbert heel veel dank voor de samenwerking en we wensen jullie veel geluk in jullie verdere leven. Geniet van alle mooie dingen die het leven nog te bieden heeft.

U heeft in de wekelijkse Kerkkrant inmiddels kunnen lezen waarom wij Astrid Wittebrood-Schouten al een tijdje moeten missen op het secretariaat. Laten wij hopen dat zij tijdens



de zomer, waar zij en ik liefhebbers van zijn, weer voldoende opknapt en dat we haar dan weer terug mogen zien op het secretariaat als parochie coördinator.

Als ik dit stuk schrijf zitten we net voor het jubileumweekend van het 100-jarig bestaan van de kerk Margaretha, Maria Alacoque, daarover kan ik op dit moment nog niets schrijven omdat de deadline verloopt. Maar ik kan nog wel namens de parochie mijn waardering en dank uit brengen voor alle het werk dat het comité 100-jarig bestaan tot nu toe heeft gedaan, doet en nog zal gaan doen. Over het a.s. weekend zult u ongetwijfeld in het hierop volgend parochienieuws veel meer lezen. Zo kan ik tenminste nog een beetje positief eindigen, want dat is toch altijd mijn insteek.

Rest mij iedereen namens de locatieraad een hele fijne vakantie toe te wensen met heel veel zonneschijn.

Kees Kager

Vaandel Land- en Tuinbouw Bond (LTB) Egmond aan den Hoef

Het is juni 2022 als ik word benaderd door Martin Bras met een vraag over de vaandels van de Egmond. We hebben hierover contact en hij vertelt dat zijn vader Jaap Bras jarenlang penningmeester van de LTB is geweest. Hij heeft altijd het vaandel van de LTB van Egmond aan den Hoef onder zijn hoede gehad. De familie is op zoek naar een waardige bestemming, zo geeft hij in het eerste contact aan. Er wordt een foto meegestuurd en ik zie een prachtig vaandel. Wat zou het mooi zijn als deze bij de andere vaandels in onze pastorie in Egmond aan den Hoef komt te hangen! We zijn beiden enthousiast en Martin gaat het met zijn familie bespreken.

Uiteindelijk wordt bijna een jaar later op 25 mei jl. door Martin het vaandel overhandigd aan pastor Igno Osterhaus, Kees Kager (namens de locatie-raad) en ondergetekende. We zijn de familie Bras dankbaar dat ze aan ons gedacht hebben en wij het vaandel een mooie plek in onze pastorie mogen geven. Al snel zijn we het er over eens waar het vaandel komt te hangen. Hiervoor moet nog wel e.e.a. geregeld worden, maar dat komt goed. Tot die tijd staat het in een mooie houder in de pastorie.

Op ons verzoek heeft Martin onderstaande op papier gezet:

Mijn vader Jaap Bras was penningmeester bij de LTB vanaf 1968 en heeft dit ongeveer 30 jaar gedaan. Het vaandel stond vanaf het begin bij ons in de opbergkast en werd ieder jaar tijdens de oogstdankviering uit de kast gehaald. Het vaandel was zowel in de kerk als bij het feest aanwezig.

Zoals op het vaandel staat vermeld, is de LTB in december 1916 opgericht. In de beginjaren werd de Oogstdankviering vooral in de eigen gemeente gevierd. In latere jaren vierden de 3-Egmond de Oogstdankviering gezamenlijk. Wisselend in Egmond-Binnen, Egmond aan den Hoef en in Egmond aan Zee.

In november 1991 werd het 75-jarige bestaan gevierd in de Abdij van Egmond en het feest was

in Café Zwart. In het krantenartikel uit 'Contact met de Egmond', welke n.a.v. dit jubileum is geschreven, staat dat de LTB is 'voortgekomen uit grote armoede, waarin vroeger alleen de kerk enige steun betekende'. 'Er was toen ook sprake van een geestelijk adviseur', aldus toenmalig voorzitter Piet Apeldoorn.

Martin Bras

Nog steeds wordt jaarlijks de Oogstdankviering in de Egmond gevierd. Al weer enkele jaren vindt deze viering in oecumenisch verband plaats. Het vaandel is bij deze dienst helaas niet meer aanwezig. Maar wie weet wordt deze oude traditie nog eens opgepakt samen met het vaandel uit Egmond-Binnen.

De familie Bras is blij dat het vaandel een mooie bestemming heeft gekregen in onze pastorie. Hiermee blijft een stukje Egmondse geschiedenis bewaard binnen onze geloofsgemeenschap.

Astrid Wittebrood – Schouten
Parochie coördinator



In Memoriam



Op woensdag 24 mei belt de dochter van pastor Truus Walstra naar het Willibrordushuis, om te vertellen dat haar moeder zeer onverwacht is overleden. In de papieren hebben haar kinderen verschillende namen en adresgegevens gevonden, maar zij weten niet precies welke namen bij Heiloo horen. Nadat ik haar gecondoleerd heb, lopen we wat namen na van mensen die naar mijn weten veel met pastor Walstra samengewerkt hebben in de jaren 1986-1998, toen zij pastor was in de Parochiegemeenschap Heiloo. De uitvaart is al snel, op Pinksterzaterdag 27 mei en er is dus geen gelegenheid om alle parochianen nog op tijd in kennis te stellen.

Die zaterdag arriveren we met toch een flinke groep Heilooërs in de Pancratiuskerk in Castricum. Pastor Matthé Bruijns, die de viering leidt, loopt vooraf door de kerk en nodigt iedereen uit om een paar banken naar voren te gaan. Dat werkt en zo is de kerk voor meer dan de helft écht vol. In zijn openingswoord vertelt hij dat hij Truus heeft ontmoet in 1978, toen zij beiden theologie studeerden, hij was 17 en zij was

45 jaar, moeder van vier kinderen, met al een heel leven achter zich. Over dat leven horen we in de herinneringen die worden uitgesproken door haar zoon, dochter, kleinkinderen en zus. Zo ontstaat het beeld van een vrouw die met grote inzet en vaak langs niet zelf gekozen omwegen, haar doel bereikte.

Truus werd geboren in De Pijp in Amsterdam als oudste van uiteindelijk 13 kinderen, waarvan er twee jong stierven. Haar vader had een melkhandel en als oudste moest zij helpen in de huishouding en met het verzorgen van de kinderen. Toen ze zeven jaar was brak de oorlog uit, een moeilijke tijd in Amsterdam, met nauwelijks onderwijs. Na de oorlog ging ze naar de VGLO, om zich voor te bereiden op een carrière als moeder en huisvrouw. Graag had zij een andere schoolkeuze gemaakt, maar daar gaven haar ouders geen toestemming voor. Haar vader liet zich eens ontvallen dat voor hem het vierde kind, de eerste zoon, eigenlijk de oudste was.

Na haar schooltijd werkte Truus als typiste en later kreeg ze een betrekking bij 't Kabouterhuis, een instelling voor gezinsbegeleiding en werd ze leidster bij de verkennerij. Ze ontmoette Hans Walstra en ze trouwden, kregen twee kinderen in Amsterdam en vonden later een woning in Castricum, waar nog twee kinderen werden geboren.

In die tijd kwam de 'Moedermavo' in zwang en Truus besloot eindelijk verder te gaan leren, zoals ze altijd gewild had. Na de Mavo kwam de Havo en ook die studie rondde ze met succes af. Intussen had ze ook de gedeelde zorg voor man, kinderen en het huishouden. Na de Havo lag de weg open voor een academische studie en op haar vijfenveertigste begon Truus aan een studie theologie op de KTH Amsterdam, die zij met succes afrondde. Zij liep stage en kreeg in december 1985 een benoeming als pastoraal werkende in de Parochiegemeenschap Heiloo, naast pastoor Harte. Daar heeft zij 12½ jaar met heel veel enthousiasme gewerkt, vanaf 1990 als collega van pastor Helsloot. Ze zei later wel eens dat ze geluk heeft gehad, het waren de jaren waarin pastoraal werkenden alle kansen kregen en mochten dopen en ook huwelijken sluiten. "Zij werd wel een maatschappelijk werkster in kazuifel genoemd, maar moest haar plaats soms ook bevechten tussen al die eerwaarde heren", stelt pastor Bruijns in zijn overweging.

Truus Walstra

In de viering staat de evangelielezing uit Lucas 1 centraal, waarin de lofzang, het Magnificat van Maria klinkt, Maria die haar eigen weg koos, geleid door haar roeping. Niet voor niets studeerde Truus af met een scriptie over de bevrijdingstheologie. Ze was zeer betrokken bij de Acht Mei-beweging, die in 1985 werd opgericht en streefde naar hervormingen in de katholieke kerk. Het lijflied van de beweging, 'De steppe zal bloeien', klinkt ook vandaag in de Pancratiuskerk.

Zo nemen we afscheid van een bijzondere vrouw die, in redelijk goede gezondheid, 90 jaar mocht worden. Haar familie begeleidt haar naar haar laatste rustplaats in het familiegraf, waarin haar man Hans, op de dag af 23 jaar geleden, werd begraven. Mogen zij rusten in vrede.

Marieke Hoetjes

Bericht van de Bisschop

Op maandag 22 mei 2023 overleed geheel onverwacht, in haar woning in Castricum,

Mevrouw Geertruida Antonía Maria WALSTRA - BOSMA (Truus)

Truus Bosma werd op 18 april 1933 geboren te Amsterdam. Zij is van 1 december 1985 tot 30 april 1998 werkzaam geweest als pastoraal werkster in de parochies van de H. Willibrordus en H. Moeder Gods te Heiloo. Daarnaast was zij vanaf 1989 lid van de Diocesane Raad voor de Ambtsopleiding (D.R.A.) en vanaf 2004 lid van de Selectie Commissie van het bisdom Haarlem. Op 30 april 1998 ging zij met pensioen.

Truus werd geboren als oudste dochter in een middenstandsgezin van 11 kinderen in Amsterdam. Er waren voor haar helaas geen mogelijkheden om verder te studeren. Samen met haar man Hans Walstra kregen ze drie zonen en een dochter. Ze volgde de zogenaamde moedermavo en moederhavo. Truus was zeer betrokken bij de beweging van geloven. Ze nam deel aan een oecumenische gespreksgroep, er waren contacten met de Adelbertus Abdij en met maatschappij geëngageerde geloofsgemeenschap-

pen. Vanuit die inspiratie ging zij in 1978 theologie studeren aan de Katholieke Theologische Hogeschool in Amsterdam. Een bijzondere en drukke periode naast de zorg voor haar gezin. Het was in een tijd dat vele vrouwen en mannen naast hun werk voltijds theologie studeerden om dienstbaar te zijn aan het kerkenwerk. Na haar afstuderen met een scriptie over bevrijdingstheologie ging zij enthousiast aan het werk in de parochies van Heiloo als pastoraal werkster. Daar vierde zij haar koperen ambtsjubileum en ging in 1998 met pensioen. Haar man overleed helaas al in de zomer van het jaar 2000. Ze werd oma en overgrootmoeder. Dankbaar kunnen we zijn om deze generatie van vrouwen die de kerk een warm gezicht hebben gegeven.

+Mgr. dr. J.W.M. Hendriks, Bisschop van Haarlem-Amsterdam

Op zaterdag 27 mei was haar uitvaart in de H. Pancratiuskerk aan de Dorpsstraat 113 in Castricum waarna zij is bijgezet in het familiegraf.

Correspondentieadres: Bommerscroft 12 1902 BG Castricum



voor elk wat wils voor elk

Kinderkoor De Meerzangertjes

Met veel plezier kijken we terug op een leuk jaar, want zingen met elkaar dat doen we graag.

De familievieringen waarin ze zongen met oa. voordrachten, toneelspel, quizzes, waren geslaagd. Mede door de inzet van Yvonne van Stiphout, Yvonne Hoogenbosch, Margriet Velzeboer, Marian Meijne, Piet Schut en niet te vergeten alle ouders en kinderen..

Nieuwe liedjes over elkaar helpen en delen met elkaar hebben we geleerd. De repetities zijn erg gezellig, maar het mooie weer en de vakantie komt eraan en dan zijn we liever buiten.

De afsluiting van het seizoen met spelletjes en samen eten was een succes.

De start van het nieuwe seizoen is woensdag 6 september. We repeteren van 19.00 uur tot 19.45 uur. Iedereen is welkom!

Marian Meijne en Margriet Velzeboer

RONDE WATERPUT SEIZOEN 2023-2024

Eén van de laatste activiteiten van dit seizoen, de wandeling in Amsterdam, hebben we helaas wegens omstandigheden uit moeten stellen. We hopen deze wandeling nu voor het komend seizoen te kunnen programmeren. Voor het komend halfjaar staan al weer heel wat bijeenkomsten op stapel. Op dit moment worden de definitieve afspraken gemaakt en kopij voor het programaboekje aangeleverd. Begin september hopen we het nieuwe boekje uit te brengen en zal het te vinden zijn in alle kerken van de regio.

De commissie zal na de zomer een nieuw lid kunnen verwelkomen. De heer Henk Hudepohl is bereid mee te gaan denken over het programma en ook wil hij weer bijbelavonden gaan leiden. Met dit goede nieuws gaan we het twintigste seizoen in!

Commissie 'rond de waterput'



Steunpunt Verlies en Rouw

Het Steunpunt is deze zomer in juni en juli geopend. In augustus zijn we gesloten.

Op 18 juli organiseren we weer een schrijfworkshop. Intuïtief schrijven over je verlies of over je toekomst zonder die geliefde ander blijkt verrassend mooi te zijn en helend te werken. En iedereen kan schrijven. Het thema zal dit keer zijn 'woorden van verlangen'.

De bezoekers die al eerder een schrijfworkshop hebben gevolgd zijn altijd verrast en enthousiast over deze manier van werken. Velen gaan thuis ook door met schrijven.

Voel je welkom.

Het Steunpunt is een initiatief van aandachtscentrum De Zwaan. Het is elke derde dinsdag van de maand geopend (behalve in augustus) en wordt begeleid door Eva Snieder en Marja Ligterink, beiden ervaren rouwbegeleiders. We starten om 14.00 uur met koffie en thee en na een half uur gaan we verder met een thema. De middagen duren tot 16.30 uur. Ons adres: Luttik Oudorp 93 in Alkmaar. (in het gebouw van de Steiger)

We vragen een bijdrage van € 5.

Wilt u de nieuwsbrief ontvangen die elke maand uitkomt dan kunt u zich opgeven op <https://www.dezwaan-alkmaar.nl/verlies-en-rouw>

Verdere informatie bij Marja Ligterink: 06-30 08 86 10.

marja@marjaligterink.nl

wat wils voor elk wat wils

Een klein stukje over 'El Shaddai'

Op aanraden van Astrid Wittebrood zijn Wil en ik een keer gaan kijken en luisteren bij een viering, die muzikaal werd opgeluisterd door het koor 'El Shaddai'. De muziekkeuze, dirigente Marja én de opzet (3 á 4 repetities, daarna een viering en dan gewoon weer even een tijdje 'niks') sprak ons erg aan.

Voor iemand die geen muzieknoten kan lezen en het dus van 'het horen' moet hebben, best wel spannend om die wedstrijd aan te gaan. Maar ik moet eerlijk zeggen: geen spijt! Eigenlijk is het een hele overwinning (niet alleen voor mij, maar ook voor anderen in het koor) dat elke keer - na zo'n relatief korte voorbereiding - er tóch een heel mooie viering kan worden gezongen. Natuurlijk, niet feilloos! De écht muzikale toehoorder zal soms best wel wat kritische noten horen of hebben, maar er is binnen het koor niemand die je in dat geval iets kwalijk neemt. We nemen elkaar zoals we zijn en dat is best verschillend!

Kom eens een keer luisteren en ... spreekt – net als ons beiden – de muziekkeuze, de dirigente / pianiste én de opzet van El Shaddai je aan? Wie weet, zetten we de volgende keer een extra stoel voor jón neer!

Met vriendelijke groet

Bart de Vries

PS: wil je eerder wat horen?

You Tube: Willibrorduskerk Heiloo, 7 mei 2023

BERICHT VAN DE KERKHOFADMINISTRATIE

De grafhuur van de familiegraven hieronder vermeld zijn verlopen

K08-02 Maria Zagers-Mulder

Jacobus Zagers

per 1 januari 2020

H01-07 H.E. Collast-Esser

per 1 januari 2021

Na herhaalde oproepen hebben er zich geen nabestaanden of zij die nabestaanden kennen gemeld.

De monumenten van de graven worden na 1 juli 2023 verwijderd.

Deze mededeling wordt ook vermeld in het Parochieblad en bij het graf.

Wij verzoeken nabestaanden of zij die nabestaanden kennen van

L03-10 Nicolaas de Vries

21-6-1928 28-11-2000

K05-08 Irene Frijters-van der Laan de Vries

21-9-1949 10-12-1992

zich te melden bij de kerkhofadministratie.

Ina Hoogeboom

Kantoor: 072-5330906

Vakantietijd in het Willibrordushuis

Aan het randje van het loket in kantoor hangt al weken een briefje met erop vermeld "Fijne Vakantie". Hieronder geschreven de namen met daarachter de periode dat zij op vakantie gaan. Dit jaar zien we een hele mooie spreiding van de vakanties.

Echter in de laatste week van augustus/eerste week september kunnen we niet garanderen dat we, wgens vakantie van meerdere personen, alle ochtenden open kunnen zijn.

Mocht het gebeuren dat u voor een vaste deur staat, dan bij voorbaat onze excuses.

Maar weet dat wij ook tijdens onze vakanties aan u denken.

Astrid Wiebering – Vlaar,
Financiële Administratie



Kick Ruijter

In Memoriam Kick Ruijter

Zaterdag 9 juni is onze oud-voorzitter van het kerkbestuur overleden op 84-jarige leeftijd.

Het geloof heeft in het leven van Kick altijd een belangrijke rol gespeeld.

Dat manifesteerde zich in de hulp die hij bood als taalcoach voor vluchtelingen, inzet voor de derde wereld en hij heeft onze kerk altijd een warm hart toegedragen.

Jarenlang was hij voorzitter van ons kerkbestuur en zong hij in het herenkoor.

In die tijd is samenwerking gezocht met Heiloo en de Egmondse, wat resulteerde in één bestuur, De Bron van Levend Water.

De samenwerking met hem voor onze kerk heb ik als heel waardevol ervaren.

Kick bedankt voor je inzet voor onze Sint Jacobus Major parochie.

Gerard Kaptein,
vz Locatieraad Jacobus.

Zijn dochter Niké heeft tijdens de uitvaart, op treffende wijze haar vader getypeerd.

Kijken zoals Kick.

Mijn vader was een bijzonder mens
Bijzonder
Waarom?
Hij was bijzonder gewoon en gewoon bijzonder.

Hij had de kunst om te genieten
van gewone dingen.
De kunst om de schoonheid van het gewone te zien.
Van een vogel, biddend in de lucht
Tot een bloem in knop.
Van het uitkomen van de eieren van de kuikens
Tot een spontane ontmoeting met iemand.
Van de smaak van een goed glas wijn
Tot een visje op de pier.

Hij (voor)oordeelde niet over mensen.
Hij zag vaak het goede in iedereen.
En zag ieders kwaliteiten.

Hij leerde ons over het bijzondere van het leven.
De schoonheid van relaties
De waarde van familiebanden en vriendschappen.

Als we ons Kick herinneren en vooral proberen “te kijken als Kick”

Weet ik zeker
Dat we het leven voor onszelf
En voor de mensen om ons heen
Wat mooier zullen maken!

Niké

Bij Maria op de koffie,

Een traditie die voor Corona kon rekenen op een aardige opkomst. De eerste vrijdag in mei brengen parochianen tijdens een viering een bloemen hulde aan Maria. Daarna is er gezellig koffiedrinken met wat lekkers. Ook deze keer was er weer een viering door onze inspirerende voorganger, Jeanne Eekels. Hoewel de belangstelling wat minder was gaf het samenzijn toch een bijzonder saamhorigheidsgevoel. Met name door het samen zingen van de Maria liedjes en de mooie overweging van Jeanne. De koffie en het informele samenzijn daarna, viel goed in de smaak. Evenals de mooie herinnering in de vorm van een foto van Maria met een gebed. Dank aan degene die deze Maria hulde hebben mogelijk gemaakt. We zien U ook graag volgend jaar.

Ans Kaptein namens de bezogegroep van de Jacobus parochie.



Walking dinner

Wat geweldig dat we zondag 23 april onze 5e editie van het Walking Dinner 2023 weer hadden in Akersloot, met de 10 koks/kokkinnen en de komst van 40 gasten.

De gasten die om 16.45 uur in het parochiecentrum aanwezig waren, gingen per koppel op pad, na het betalen van de € 15,00 per persoon. Ze kregen drie enveloppen, met voor elke gang een ander adres: 1) voorgerecht, 2) hoofdgerecht en 3) dessert bij een andere kok/kokkin aan weer een andere keukentafel. Wat een heerlijke gerechten, prachtige gesprekken en wat een gezelligheid in het dorp!

De opbrengst was maar liefst € 681,00 en bestemd voor het weeshuis Mama Jane in Oeganda.

Het initiatief is ongeveer 7 jaar geleden ontstaan in de vastentijd uit een jaarlijks terugkerend speerpunt van de MOV (Missie Ontwikkeling Vrede). Dat was toen zo geslaagd dat het nu ieder jaar nog steeds weer georganiseerd wordt in Limmen en Akersloot. En we gaan proberen of we Heiloo er voor 2024 ook voor kunnen enthousiasmeren.

Wie weet bij het lezen van dit stukje voelt iemand uit Heiloo er wel iets voor om dit op te willen pakken? Samen met ons!

In Akersloot hadden we zelfs al twee jaar achter elkaar eet-gasten uit Heiloo!

Een van mijn eerste koks -het eerste jaar- hier in Akersloot (ik had er (maar) drie)

waren toen Judith & Cor Berkhout, die zo enthousiast waren, dat ze spontaan wilde helpen met het organiseren van het nu inmiddels groot opgezette geheel. Ik ben er super blij mee, we hebben ons zelf al de naam; hét WALKING DINNER TEAM gegeven!

Bij hen thuis hebben we ook de koksevaluatie genoten een week later. De foto spreekt voor zich, ook dat is weer een verrassende gezellige leerzame middag geweest!

En voor zover we het hebben kunnen lezen/horen en begrijpen is het ook dit keer weer een groot succes geworden. Wilt u nog iets met ons delen of vragen? Kunt u ons altijd mailen, graag zelfs! We hebben via het onderstaande mailadres tot nu toe vele lovende en fijne berichtjes met soms ook leuke foto's binnen mogen krijgen. walkingdinner@kpnmail.nl

Veel dank daarvoor!
We hopen dat we het volgend jaar weer mogen organiseren en dat u er dan (misschien) ook bij zult zijn!

Mooie zomer toegewenst,
namens Walking Dinner-team,
Annelies Swart, MOV Akersloot



Mama Jane

Akersloot helpt Mama Jane van droom naar werkelijkheid!

Al vele jaren steunt de Jacobuskerk in Akersloot het werk van Mama Jane in Oeganda, Onlangs kon weer een aantal donaties gedaan worden!

Wát een geweldige steun komt er deze weken uit Akersloot. Zoals het 'witte blaadje' zegt: waar een klein dorp GROOT in is! Met deze steun kan Mama Jane dromen laten uitkomen en zelfs starten met volgende plannen die er zijn. Supergaaf om zo steeds beter en (financieel) stabiel zorg te kunnen bieden aan de kinderen die het nodig hebben.

Deze dromen komen uit:

De nieuwe accu's kunnen worden besteld. De zonne-energie en de accu's zijn zo belangrijk, omdat Mama Jane zo een veel lagere elektriciteitsrekening krijgt. Misschien nóg belangrijker is dat er altijd stroom en licht is. In Uganda is het elke dag om 19.00 uur donker. Met de stroomstoringsen, die vaak voorkomen, zit je dan zomaar in het donker.

Hoe maak je dan huiswerk, speel je een spel of maak je je bed op?

Mama Jane kan op zoek naar een betrouwbare 2e hands auto. Een nieuwe auto klinkt misschien als luxe. Maar het is pure noodzaak voor Mama Jane om betrouwbaar vervoer te hebben. Steeds meer kinderen gaan wonen in pleeggezinnen. Een spannende uitdaging om zeker te weten dat een kind goed terecht komt. Dat vraagt om regelmatige bezoeken, vaak aan families ver op het 'platteland'. Mama Jane blijft verantwoordelijk voor hun welzijn en helpt de gezinnen financieel.

400 Kinderen liepen mee met de sponsorloop en haalden recordbedrag op

Op 6 april liepen bijna alle kinderen van De Brug en Rembrandtschool mee in een wandeling langs het Alkmaardermeer. We waren erg blij om te horen dat



Mama Jane als goed doel werd gekozen. Aniek vertelde in alle klassen over Mama Jane. Dit maakte de kinderen superenthousiast en ze haalden een ongelofelijk bedrag op met z'n allen: € 5.700. Echt te gek! Allemaal super bedankt!

Stichting 2e Ronde schenkt een supermooie bijdrage

We vroegen stichting 2e Ronde in Akersloot om een bijdrage voor de wensen van Mama Jane. Natuurlijk zijn wij als goed doel bekend daar, en kregen we al vaker hulp van hen. Tot onze verrassing wilde 2e Ronde bijdragen aan de accu's én de auto! Geweldig! Wat zijn we blij dat ze Mama Jane zo'n warm hart toedragen.

Parochie Akersloot en een lieve jarige dame dachten aan Mama Jane

Onverwacht kwam een bedrag op de rekening van onze Stichting. Was dit bedrag echt voor ons bestemd? Ja! Nog een bijzondere gift kwam van een

dame die op haar verjaardag geld voor Mama Jane vroeg. Dank!

Mama Jane bouwt door dankzij deze giften

In plaats van extra te moeten bezuinigen op dagelijkse behoeften, of te denken over verkoop van een koe, heeft Mama Jane nu al voldoende geld om de accu's en een auto te kunnen betalen. Dit bericht werd vandaag door Seith van Mama Jane met ongelofte ontvangen. Hij was er stil van.

De ontwikkelingen gaan door en het volgende project komt nu in de spotlight: het opstarten van de praktijkschool. Op die school krijgen kinderen van Mama Jane en kinderen uit de omgeving (tegen betaling = inkomsten) les in houtbewerken, kleermaken enzovoort.

Esther van Schagen, Stichting Mama Jane
meer info op www.mamajane.nl

Op 26 en 27 augustus 2023 vindt de MIVA-collecte plaats in de katholieke kerken. Dit jaar vraagt Stichting MIVA urgente aandacht voor het arme en uitgestrekte noorden van Kenia, waar Zuster Pauline dag en nacht werkt om onderwijs bereikbaar te maken voor allerarmsten. Op de website van Miva vindt u een speciale videoboodschap van Pauline: <https://www.miva.nl/collecte-2023/>



Onderwijs op vier uur afstand
In de gortdroge provincie Isiolo in Kenia is het leven bikkelhard. Meer dan 50 procent van de bevolking leeft onder de armoedegrens. Omdat ouders op zoek moeten naar een bron van inkomen of eten, of zelfs omdat ze zijn omgekomen, blijven kinderen alleen achter. Ze gaan niet naar school. Terwijl juist onderwijs de vicieuze cirkel van armoede kan doorbreken. Pauline spoort verlaten kinderen op en helpt ze naar school, ook al is onderwijs soms op meer dan vier uur afstand.

Meedogenloos gebied
Het heeft al meer dan drie jaar niet geregend in dit meedogenloze gebied. Zuster Pauline: "Dit heeft onnoemelijk veel leed veroorzaakt. De meeste inwoners van de provincie zijn afhankelijk van het land.



De pastoralisten (veehoudende nomaden, red.) zijn gedwongen om enorme afstanden af te leggen op zoek naar grasland en water. Mensen lijden honger. En vooral kinderen raken ondervoed of komen zelfs te overlijden."

Eigen vervoer cruciaal
Bijna dagelijks redt Pauline kinderen uit deze benarde situatie. De enorme afstanden en slechte infrastructuur maken haar werk extreem uitdagend. "Het wegennetwerk omvat zo'n 1000 kilometer, bijna volledig bestaand uit zand- of gravelwegen. Vervoer is cruciaal om iedereen te kunnen bereiken, alleen daarmee kunnen we onmiddellijk helpen waar dat nodig is." Alleen met hulp van Zuster Pauline kunnen verlaten kinderen naar school. Maar één auto is voor Zr. Pauline en haar collega's niet genoeg in dit enorme gebied.

Tijdens de kerkcollecte in augustus zamelt MIVA geld in voor nog vier stevige auto's die opgewassen zijn tegen het ruige landschap in Kenia. Zodat nog meer kinderen naar school kunnen. Helpt u mee met een donatie?

Lourdes

Lourdesreis 29 april t/m 6 mei

Dit keer in een nieuwe samenstelling wat de reisleiding betreft:

Liesbeth van Zelst reisleader, Mariska Willems assistent-reisleader, Marc van de Giessen pastor. Sanne van Zelst, Annemarie Eijkel en Marian Ursem als begeleiders.

Het was weer een bijzondere reis, nu met de TGV. Om 5.30 uur met de bus vertrokken vanaf de Willibrorduskerk naar Tourcoing, Noord-Frankrijk. Aldaar overgestapt op de TGV richting Lourdes. Ruim 1000 Nederlandse pelgrims reisden met ons mee. Wij hadden het voorrecht om in een 1e- klas rytuig te mogen zitten.

Zondag 30 april was er om 10.00 uur de eucharistieviering bij de grot. Deze werd op NPO 2 door KRO/NCRV. We werden met Lourdeswater van boven gezegend. Nu waren we met meer dan 1300 pelgrims aanwezig. Prachtig gezongen door het jongerenkoor uit Ede, begeleid door hun eigen orkest.

Hierna werden de groepsfoto's gemaakt, een van de totale bedevaart en een van de groep Heiloo. Beide kunt u bewonderen in de Kerkstraat.

Om 17.00 uur vond de sacramentsprocessie plaats, deze werd dit keer voorgegaan door de Nederlandse pelgrims. Na afloop ontvingen alle pelgrims de ziekenzegen.

Op maandag was er een eucharistieviering in de Pius X basiliek, voorgegaan door Mgr. Woorts. Het thema was water: Hij verwijst naar het water, dat in Lourdes overvloedig aanwezig is. Ten eerste water dat op aanwijzing van Maria door Bernadette uit de grot werd opgegraven. Er is in Lourdes nog ander water in overvloed: water dat hier nogal eens gaat opborrelen op onverwachte momenten, bijvoorbeeld bij het opsteken van een kaars, bij het horen van een lied of tijdens een gesprek; het kan het water zijn van tranen van geluk omdat je heel dankbaar bent, of juist tranen van verdriet, pijn of onmacht. 's- Avonds hebben we als Nederlanders vooraan in de lichtprocessie gelopen.

Verder hebben we deze dagen als groep de Kleine Kruisweg gebeden. Deze Kruisweg bestaat uit prachtige uit wit-marmer gehouwen beelden. Door de goede lopers is ook de Grote Kruisweg gebeden, deze is steil en moeilijk begaanbaar. Weliswaar met levensgrote koperen beelden en een prachtig

uitzicht over Lourdes, de moeite waard.

Op de weide hebben we in een kring gezongen en gebeden voor onze meegebrachte intenties.

Hierbij zijn we Jan Ijpelaan, die vorig jaar nog met ons mee was als vrijwilliger, niet vergeten.

Op woensdag was de Internationale Mis in de Pius X basiliek, waarin kardinaal Mgr. W. Eijk de hoofdcelebrant was. Dit is altijd een zeer indrukwekkende viering.

Ook hebben we een stadswandeling gemaakt: in de voetsporen van Bernadette. Dat wil zeggen: we hebben de molen van Boly (haar geboortehuis), het cachot (de voormalige gevangenis) waar ze woonde tijdens de verschijningen. De parochiekerk, waar het doopvont staat, waarboven ze gedoopt is. Het kerkhof waar de ouders en andere familie begraven zijn.

Uiteraard hebben we een rondleiding over Het Heiligdom gekregen en de drie kerken die boven elkaar gebouwd zijn, bekeken. Een keer gezamenlijk een kaars opgestoken voor al onze intenties, die we van huis uit hadden meegekregen.

Op de excursiedag zijn we naar de Gavarnie geweest.

Elke avond naar de lichtprocessie gekeken, een kaarsje opgestoken en heerlijk bij de grot gezeten om te bidden en te mijmeren. De nodige devotionalia (souveniertjes) gekocht om thuis uit te delen.

De terugreis verliep ook weer voorspoedig en uiteindelijk arriveerden we om 23.45 uur weer bij de Willibrorduskerk, waar we door familie of vrienden werden opgewacht.

Een prachtige week met mooi weer, veel terrasjes, veel winkeltjes en een fantastische groep mensen.

Wilt u dit ook eens beleven, neem dan contact op met:

Liesbeth van Zelst: 06 48 81 85 68 of

Irma van Loon: 0725336056

Koninklijke onderscheiding

Er hangt vanmorgen een aparte sfeer in het secretariaat beneden. Tenminste zo voelt het voor iedereen. We lijken allemaal net iets netter gekleed dan normaal en we zijn vooral 'héél gewoon' aan het doen. Ook Ina is aan het werk in kantoor. Met een rustige glimlach speelt ze, naar wat later blijkt, een dubbelspel. Tegen tien uur meldt ze dat ze even weg moet voor een boodschap. Ze laat haar computer aan en we kijken elkaar aan. Zou ze nu niet meer terugkomen, kunnen we nu vrijuit praten? Na een minuut of tien komt Marjon binnen, zij heeft aangeboden om de wacht over te nemen, want wij zijn, met de leden van de locatieraad en enkele Tuinfluiters, uitgenodigd voor een bijeenkomst in de Witte Kerk.

We stallen onze fietsen bij Het Loo en worden gastvrij ontvangen met koffie en oranje-gebak. De sfeer zit er al goed in en terwijl het orgel wordt bespeeld spreken mensen elkaar aan: voor wie komt jij? Met mooi uitzicht op de ingang strijken we als parochie-ploegje neer. Dan, vlak voor elf uur, zwaait de deur open en verschijnen de burgemeester en kinder-burgemeester in de hal. In hun gevolg een hele rij meest bekende Heilooërs. Ook Ina loopt er bij, in gezelschap van haar man Gabriel. Luid applaus klinkt terwijl zij hun plaats innemen op de voorste gereserveerde stoelen.

Burgemeester ten Bruggencate begint haar toespraak met de aankondiging dat er dit jaar aan zeven dames uit Heiloo een koninklijke onderscheiding toegekend is. Direct vertelt ze er bij dat zij daar, als vrouwelijke burgemeester, absoluut de hand niet

in heeft. Voor al deze zeven vrouwen zijn meerdere aanbevelingsbrieven bij de gemeente binnengekomen. Deze zijn, na beoordeling en met instemming van het college, vervolgens met de aanvraag voor een onderscheiding, ingediend bij het hof. Dat er ditmaal geen man bij was is toeval.

Als laatste is onze Ina aan de beurt. Ruim een jaar geleden werden we als kerk benaderd door haar zoon Jelmer, die zijn moeder wilde voordragen voor een koninklijke onderscheiding. De locatieraad schreef een welgemeende aanbevelingsbrief over al het werk dat Ina in de parochie als vrijwillig beheerder van de begraafplaats al sinds 1994 verzet. Ook de bibliotheek beval haar aan, met name voor haar inzet voor 'Boek aan huis' in de zorgcentra. De smoes om haar naar het gemeentehuis te lokken had ze echter al voortijdig door gehad, zo laat ze de burgemeester weten.

Als alle decoraties opgespeld en de bloemen overhandigd zijn, gaan we staan en zingen gezamenlijk het Wilhelmus. Daarna is er een toast met oranje-bitter of jus d'orange en klinkt een driewerf 'hoera'. Hiermee is het officiële deel ten einde en ieder zoekt zijn/haar feesteling op. Wij gaan Ina feliciteren en horen dat ze het vanmorgen inderdaad al door had.

Degene die haar had gebeld met de vraag om iets voor zijn moeder op te halen bij het gemeentehuis, leek zijn verhaaltje van een briefje te lezen. Ze had daarom genoten van ons toneelspel en was expres lekker lang gebleven. Maar ze is niet minder blij met deze erkenning en straalt van oor tot oor.

Marieke Hoetjes

Enkele weken later, op 2 juni, werd ook parochiaan Marian van Dam koninklijk onderscheiden bij haar afscheid als directeur van Het Trefpunt. Zij ontving de onderscheiding mede voor haar inzet als vrijwilligster bij onze parochie, waar zij van 1995-2012 actief was in de werkgroepen voor Kinderkatechese, Kinderwoorddienst en Kinderkerk



Heilige van de maand

Maria Magdalena, Kluizenares

Op afbeeldingen van de kruisiging worden Jezus voeten vaak omhelsd door een voorname dame met loshangende haren en een zalfpot naast zich. Dat moet Maria Magdalena zijn. Matteüs en Marcus delen immers mee dat zij aanwezig was bij de kruisiging en de graflegging. Volgens Lucas zou Jezus haar genezen hebben van bezetenheid door zeven bozen geesten uit haar te drijven. Johannes ten slotte weet nog te vertellen dat zij het graf op paaszondag leeg aantrof en dat zij de eerste was die de verrezen Heer zag, als tuinman.

Zo'n veertien jaar na Christus hemelvaart zou Maria Magdalena samen met Lazarus, Marthe en een zekere Maximinus tijdens een vervolging in Jeruzalem zijn opgepakt. Dat gezelschap werd in een bootje de Middellandse Zee opgestuurd. Na geruime tijd landde het bootje op de kust van Zuid-Frankrijk, volgens de overlevering bij Les Saintes Maries de la Met, een dorp tussen Montpellier en Marseille.

Toen de bevolking de afgoden kwam vereren, wist Maria Magdalena dankzij haar prediking allen tot het christendom te bekeren. Ook de lokale vorst en zijn echtgenote kwamen offers brengen. Daarmee hoopten ze de afgoden gunstig te stemmen. Tot dan toe was hun huwelijk kinderloos gebleven. Maria Magdalena sprak haar toe.

Jullie goden zijn niets waard. Ze bezitten geen macht. Vertrouw op Jezus Christus, de enige levende God. Omdat Maria Magdalena met zoveel verve sprak, wilde het paar dat wel eens proberen. En dus baden ze tot Jezus Christus. En zie...binnen een maand raakte de vrouw zwanger.

Uit dankbaarheid wilde het paar naar Rome reizen om met Petrus te spreken. De reis begon voorspoedig, maar na enkele dagen kwam er zwaar weer opzetten. In die storm beviel de vrouw van een zoon. De baby zocht onmiddellijk de moederborst, maar de moeder was overleden. De storm wilde maar niet gaan liggen en de zeelui wilden de moeder en kind overboord gooien. De echtgenoot kon hen ertoe bewegen aan te leggen bij een rots: daar bedekte hij zijn vrouw met een deken en legde zijn zoontje erbij. Het weer klaarde op en het schip bereikte Rome. De man sprak met Petrus en zette vervolgens koers naar het Heilige Land. Daar trad hij in de voetsporen van de heer. Twee jaar later voer de man weer langs de rots. Op het strand zag hij een jongetje met water en zand spelen. Hij ging aan land. Het jongetje vluchtte weg en verstopte zich onder een deken. Toen de man

de deken wegnam, zag hij zijn vrouw liggen. Op datzelfde moment sloeg ze haar ogen op: 'Ik heb heerlijk geslapen. Ik heb gedroomd dat Maria Magdalena mij de plaatsen in Jeruzalem heeft laten zien waar Christus gelopen heeft.'

Tot in details beschreef ze de heilige plaatsen. Dolgelukkig omhelsde de man zijn vrouw en zoon. Daarna keerden ze huiswaarts.



Ondertussen had Maria Magdalena zich teruggetrokken in een dorre woestijn: er was geen water, er groeiden geen bomen en struiken en de zon scheen er onbarmhartig. Maar dat kon Maria Magdalena niets schelen. Elke dag hieven engelen haar omhoog, de wolken in. Dertig jaar lang leefde ze daar in volstrekte afzondering en eenzaamheid. Haar kleren waren totaal versleten, haar haren bedekten haar naaktheid. Op zekere dag vestigde een priester zich als kluizenaar in de buurt. In een visioen lied God hem zien hoe Maria Magdalena dagelijks naar de hemel werd opgetild. Dat wonder wilde hij met eigen ogen aanschouwen. Maar zodra hij in de buurt van de verblijfplaats van de heilige vrouw kwam, werden zijn knieën als van rubber. Omdat hij niet verder kon keerde hij terug. Tot drie keer toe richtte hij een smeekbede tot God:

‘Heer, wie is die vrouw? Ik wil met haar praten.’

Na de derde keer hoorde hij een stem:

‘Ik ben Maria Magdalena, de berouwvolle zondares die Jezus voeten met haar tranen gewassen en met haar haren gedroogd heeft. Ik doe hier al dertig jaar boete voor mijn zonden. Dagelijks voeren engelen me naar de hemel. Daar hoor ik zo’n heerlijk gezang dat ik geen enkel lichamelijk voedsel meer behoef. De heer heeft me te kennen gegeven dat mijn aardse leven ten einde loopt. Ga naar Maximinus en zeg hem dat hij met Pasen alleen naar de kerk moet gaan.’

De priester deed wat hem was opgedragen.

Op Paaszondag kwam Maximinus in z’n eentje naar de kerk. Op het koor zag hij Maria Magdalena geknield voor het altaar bidden, omringd door engelen. Maximinus dacht dat het een duivelse zinsbegoocheling was, maar de vrouw sprak hem toe.

‘Herken je je vriendin niet meer? Ik ben Maria Magdalena die samen met jou op een bootje hier verzeild is.’ Deemoedig boog Maximinus het hoofd, ten teken van herkenning. Hij droeg de mis op en gaf haar de communie. Daarna ging Maria Magdalena uitgestrekt op de altaartrappen liggen en gaf de geest. Haar lichaam verspreidde een zoete en aangename geur die wel zeven dagen lang in de kerk bleef hangen.

Feestdag: 22 juli



Pinksteren in de Kerktuin

Pinksteren 28 mei 2023 10.00 uur in de Kerktuin bij de Jacobuskerk. Het is prachtig weer. Het Aquariuskoor zit in afwachting. Piet Schut draait aan de knoppen. De stoelen staan klaar en de klokken luiden om 9.45 uur.

De Kerktuin stroomt vol. Gelukkig zijn er stoelen van huis meegenomen en worden er door Jan Meijne nog stoelen bijgeplaatst: Ruim 100 aanwezigen + het Aquariuskoor met begeleiding van Esther Hopstaken-Krom en Ria Pijlman. Geweldig. Bij de aankomst ontving eenieder het boekje, een papieren duif met knijpertje en een kleurtje.

Een mooie Oecumenische Pinksterviering met als thema ‘Nieuwe Inspiratie’ door de voorgangers: Ds Edward Kooiman en Mw Jeanne Eekels. We starten met ‘Hier zijn wij samen’, de Overweging over kerksluitingen, dromen voor de toekomst, samenkomen. ADEM van de GEEST.

Opdracht: tekst op het ‘duifje’ noteren en ophangen. Ja, ze bewegen in de wind. ‘Uit vuur en ijzer’ wordt als slot enthousiast meegezongen.

En dan is er ontmoeting met koffie en thee.

Hartelijke dank voor de vele onzichtbare vrijwilligers.

Maria Overtoom

berichten van de Caritas

Moment van schrijven is niet moment van lezen. De mussen vallen nu bijna letterlijk van het dak van de warmte en de zon staat al weken elke morgen als een gloeiende bol boven land in de aanval, om weer zijn onuitputtelijke hitte over ons uit te strooien. Het heeft al 34 dagen niet geregend en de natuur hunkert naar vocht, ondanks het door en door natte voorjaar. Ik hoop echt dat dat op het moment van lezen op een gezonde manier is bijgesteld!

Wat ook op een gezonde manier is bijgesteld is de toenemende aandacht voor de groeiende armoede in onze 'welvarende' samenleving. Het is inmiddels ook doorgedrongen tot de beleidsmakers in Den Haag. Steeds meer inwoners van dit land hebben moeite, of het lukt ze helemaal niet meer, om de eindjes aan elkaar te knopen. Dat leidt tot verstrekkende gevolgen:- gezond voedsel wordt steeds onbereikbaar- ouders kunnen zich nodige extra's voor hun kinderen met betrekking tot school (lesartikelen, educatieve reisjes, naschoolse opvang) steeds minder permitteren

- » men onthoudt zich van noodzakelijke zorg zoals tandarts met alle, soms desastreuze, gevolgen van dien
- » men raakt in een sociaal isolement
- » alle dagen stress die, lang aanhoudend, ook een aanslag wordt op de gezondheid.
- » noodzakelijke woningaanpassingen zijn voor velen uit zicht.

U weet er vast ook nog wel een paar. Als Caritas merken wij dat ook. Nog niet zo lang geleden konden wij ongestoord een zomerreces inlassen. Sinds een aantal jaar draaien wij ook in de zomerperiode gewoon door. Mede doordat ons werkveld flink is uitgebreid met bijvoorbeeld. contacten met Sociaal Team Heiloo en Sociaal Domein, naast ons grote netwerk. We worden steeds meer gevonden en langzaam maar zeker stappen mensen ook over hun schroom heen om hulp te vragen. Die ontwikkeling juichen wij van harte toe. We kunnen er wel een drama van maken, maar deze problematiek is eindelijk boven komen drijven en al verankerd geraakt in onze huidige maatschappij die toch heel kwetsbaar blijkt te zijn als het even tegenzit. Het is wat het is. Gelukkig zijn er al de nodige maatregelen genomen die met name de onderkant van de samenleving ten goede komen: regels rondom de bijstand worden versoepeld, minimumlonen

en gekoppelde uitkeringen zijn flink opgetrokken en er is een fors pakket beschikbaar vanuit gemeentes om sport, muziek, bibliotheek etc. voor iedereen beschikbaar te maken. Hoewel bureaucratie daarbij nog wel eens roet in het eten gooit. Mij bekruipt wel eens een bijzondere, ideologische, gedachte: Als iedereen die het eigenlijk al heel goed heeft daar een stukje van zou afstaan aan diegenen die het wat minder getroffen hebben dan ontstaat een samenleving waarin iedereen het min of meer goed heeft. Zou dat niet prachtig zijn? Maar ik koester geen illusies in 'landje eigen belang' als ik alleen al zie hoe hypocriet (heb er geen ander woord voor) zeer welgestelden in onze samenleving omgaan met de vluchtelingenproblematiek.

Maar ik dwaal af (excuus, stokpaardje). Terug naar de Caritas met goed nieuws: Onze boodschappenmand actie gaat voorlopig gewoon door! Er worden nog altijd veel essentiële artikelen ingebracht en ook opgehaald. Als extra actie laten wij af en toe diegenen, van wie wij weten dat ze het meer dan nodig hebben, een extra tas boodschappen uitzoeken. Zeer grote dank aan al die mensen die dit mogelijk maken Het Jongeren centrum kan elke week, op onze kosten, gratis fruit en andere gezonde zaken verstrekken aan zijn bezoekers. Vaak jongeren uit armere gezinnen of met ingewikkelde thuissituaties. U ziet het:

WIJ OORDELEN NIET, WIJ HELPEN!

Theo van Diepen
Caritas Werkgroep Heiloo



Heiloo en de Egmond

Met een pen in mijn hand, een wijntje binnen handbereik en uitkijkend over de enorm hoge bergtoppen van de Dolomieten denk ik na over wat ik zal schrijven voor ons parochieblad. Helemaal opgaande in het vakantiegevoel en genietend van al het moois om ons heen besef ik ineens hoe krom het over moet komen als ik nu heel lyrisch een beeld schets over dit prachtige berggebied in Noord-Italië, met z'n gemoeidelijke Oostenrijkse invloeden, terwijl ik vorige keer schreef hoe gezegend we zijn om in ons mooie gebiedje aan de kust te wonen.

En toch kan het en doe ik het omdat ik denk dat het goed is om je blik te verruimen en te kijken hoe andere mensen leven. In de vele kleine bergdorpjes in dit gebied, waar bijna geen weg vlak of recht is en er minder voorzieningen zijn dan bij ons, zag ik veel oudere mensen en vroeg ik mij af hoe zij omgaan met die moeilijkheden en de ongemakken die daar mee gepaard gaan.

En dan kom ik op het thema in onze parochie dit jaar ONTMOETEN. Wat leerzaam en interessant om in dat kader de plaatselijke bevolking te spreken en aan te horen, hoe zij leven en omgaan met elkaar. Het familiegebeuren staat voorop, er wordt heel veel samen gedaan en opa en oma zijn vaak het middelpunt. Hard werken is de basis, 's winters het skigebeuren en 's zomers het land bewerken, het vee verzorgen, de huizen onderhouden en daarnaast, voor velen, meewerken in de houtindustrie. Maar altijd tijd voor familie en vrienden, gezamenlijk eten, daar volop de tijd voor nemen en elkaar helpen daar waar kan.

Jong voor oud en oud voor jong. De mensen ogen tevreden, zijn fit en ervaren de ongemakken niet als lastig maar meer als een voorrecht om zo te mogen en kunnen leven.

Daarover nadenkend vind ik dat een mooie Caritas gedachte. Er zijn voor een ander en elkaar fit en jong van geest houden door met elkaar te communiceren, dingen te ondernemen, jongeren erbij betrekken en ouderen niet te negeren. Deze vakantie heb ik het zelf weer mogen ervaren. Tijdens onze afwezigheid konden we weer rekenen op steun van fantastische mensen om ons heen. Familie, vrienden en geweldige burens zoals Jaap en Tiny Hopman, deze keer noem ik ze bij naam omdat hen alle eer toekomt.

Wat zegt leeftijd als je zo met elkaar om kunt gaan. Egmond is dan geen bergdorp en vliegen wij wat meer alle kanten op maar de vergelijking is er zeker. Leven in een omgeving, die je weet te waarderen, je één voelen met de mensen die daar wonen en het idee hebben dat je iets kan betekenen voor een ander. Lieve mensen, wat hebben we meer nodig?

Als we alle zonnestralen, die we deze zomer met z'n allen opvangen, om weten te zetten in warmte naar elkaar toe dan gaan we een mooie tijd tegemoet. Blijf mensen ontmoeten, ga het gesprek aan met jong en oud, leef in het moment en geniet.

Karin Twisk

Caritas werkgroep Egmond aan den Hoef

Alle leden van de Caritas werkgroepen wensen u een mooie en zonnige zomer



bericht van de werkgroep actie schoenendoos



Ook dit jaar zal de actie weer van start gaan. Nadere informatie volgt na de zomer, maar noteer alvast de data: 17 september t/m 5 november

Lief en Leed

Locatie Heiloo

Gedoopt:

Pepijn (Pepijn Jacob) Vriens



Wij bidden dat zij zich thuis mag voelen in onze parochie en dat onze dopeling mag opgroeien in geloof.

Overleden:

Corrie (Cornelia Gerarda Margaretha) van der Bles-Fakkeldij

* 09-09-1930 † 28-04-2023

Riet (Maria Johanna) Janssen-Schilder

* 29-05-1926 † 04-05-2023

Annie Louwe-Huijberts

* 27-02-1925 † 07-06-2023



Voor de familie en nabestaanden bidden wij om kracht en troost.
Wij wensen hen sterkte toe bij dit verlies.

Locatie Akersloot

Overleden:

Truus (Geertruida Bregitta) Keijsper-Swart

* 31-07-1935 † 03-05-2023

Tiny (Catharina Anna) Leijen-Buter

* 12-06-1933 † 05-05-2023

Wim (Willem Johannes Hendrik) Solleveld

* 13-11-1939 † 13-05-2023

Kick (Christianus Wilhelmus) Ruijter

* 11-03-1939 † 09-6-2023



Voor de familie en nabestaanden bidden wij om kracht en troost.
Wij wensen hen sterkte toe bij dit verlies.

Locatie de Egmonden

Overledenen

Mathilda Maria (Tilly) Peetoom – Fernée

* 07-11-1952 † 14-04-2023

Voor de familie en nabestaanden bidden wij om kracht en troost.
Wij wensen hen sterkte toe bij dit verlies.



Adressen

Parochie Bron van Levend Water

Postadres: Westeweg 267
1852 AG Heiloo
Telefoon: 072-533 09 06

✉ info@rk-bronvanlevendwater.nl
Website: www.rk-bronvanlevendwater.nl

Financiële Administratie:

Mevrouw Astrid Wiebering-Vlaar
Telefoon: 072-533 09 06
✉ financieel@rk-bronvanlevendwater.nl

Dagelijks Bestuur:

De heer Martien den Blanken voorzitter
Mevrouw Marieke Hoetjes-Eijkel secretaris
De heer Karel Hennekens penningmeester

Voor uw kerkbijdrage en andere giften:

H. Willibrordus: NL46 RABO 0327 0640 21
tnv RK Par. Bron van Levend Water, inz. Par. Heiloo
NL20 INGB 0000 6815 70

tnv RK Par Bron van levend Water, inz. Loc Willibrordus
H. Jacobus Major: NL07 RABO 0300 9542 63
tnv RK Par. Bron van Levend Water, inz. Akersloot

H. Adelbertus: NL88 RABO 0315 7004 91
tnv RK Par. Bron van Levend Water, inz. RK Egmond

H. M.M. Alacoque: NL41 RABO 0315 7479 94
RK Par. Bron van Levend Water, inz. RK Egmond

O.L.V. Onb. Ontv.: NL87 RABO 0315 7041 95
tnv RK Par. Bron van Levend Water, inz. RK Egmond

Parochie coördinatoren:

Mevrouw Marieke Hoetjes-Eijkel
Telefoon: 072-533 09 06
✉ willibrorduskerk@rk-bronvanlevendwater.nl

Mevrouw Astrid Wittebrood-Schouten
Telefoon: 072-506 13 64 / 072 533 09 06
✉ coordinator@rk-bronvanlevendwater.nl

Begraafplaatsen BvLW:

Willibrordushof, Heiloo:
✉ willibrordushof@rk-bronvanlevendwater.nl

Sint Jacobushof, de Overtuin, Akersloot:
✉ jacobusmajor@rk-bronvanlevendwater.nl

Rinnegom, Egmond Binnen:
✉ rinnegom@rk-bronvanlevendwater.nl

De Karmel, Egmond aan den Hoef:
✉ dekarmel@rk-bronvanlevendwater.nl

Caritas Bron van Levend Water:

✉ cwh.heiloo@gmail.com

Locatie H. Willibrordus

Adres:
Westerweg 267
1852 AG Heiloo
Telefoon: 072-533 09 06



Secretariaat:

Openingstijden: ma t/m vr 9.00 tot 12.00 uur
✉ willibrorduskerk@rk-bronvanlevendwater.nl
maandag speciaal voor kerkhofbeheer
✉ willibrordushof@rk-bronvanlevendwater.nl
vrijdag speciaal voor opgeven intenties
✉ misintenties@rk-bronvanlevendwater.nl

Locatie H. Jacobus Major

Adres:
Kerklaan 37
1921 BK Akersloot
Telefoon: 0251-31 22 28



Secretariaat:

Openingstijden: vr 9.00 tot 11.00 uur
✉ jacobusmajor@rk-bronvanlevendwater.nl

Locatie H. Margaretha Maria Alacoque

Adres:
Herenweg 188-190
1934 BD Egmond
aan den Hoef
Telefoon: 072-506 13 64



Secretariaat:

Openingstijden: do 9.00 tot 12.00 uur
✉ rkegmond@rk-bronvanlevendwater.nl

Pastores

Administrator: Franklin Brigitha, pr.
Priesterassistent: Igno Osterhaus, pr
bij pastorale spoed en overlijden:
Telefoon: 06 17 85 80 26
✉ i.osterhaus@rk-bronvanlevendwater.nl
Priesterassistent: Nico Mantje, pr.
Diaken: Mike Nagtegaal

Centraal rekeningnr:
NL 57 RABO 0120 5009 65
tnv RK Parochie Bron van Levend Water

Dit huis van steen en woord
van dor en bloeiend hout,
op klanken ooit gehoord,
op rotsen hoop gebouwd;
doorademd en doorwoond,
gevensterd naar uw zon;
ten hemel als een boom,
geworteld aan de bron.

Huub Oosterhuis

Bron van Levend Water

