

Bron van Levend Water



Parochieblad van de RK Parochie Bron van Levend Water
Heiloo, Akersloot en De Egmond
7^e jaargang nummer 1



COLOFON

De volgende Bron van Levend Water

verschijnt op **29 oktober 2023**
Kopij, bestaande uit maximaal 500 woorden.

kunt u uiterlijk **3 oktober 2023**

inleveren bij de lokale redacties.

bij voorkeur als Word document per email:

Locatie H. Willibrordus:

willibrorduskerk@rk-bronvanlevendwater.nl

Locatie H. Jacobus Major:

jacobusmajor@rk-bronvanlevendwater.nl

Locatie H. M.M. Alacoque:

drieluik@rk-bronvanlevendwater.nl

De redactie behoudt zich het recht voor om, daar waar nodig, wijzigingen aan te brengen in de aan-geleverde artikelen. Indien de inhoud hierdoor wordt gewijzigd, wordt vóór plaatsing contact opgenomen met de schrijver.

Dit parochieblad is ook te vinden op de website van Bron van Levend Water: rk-bronvanlevendwater.nl
Indien u geen parochieblad meer wilt ontvangen kunt u dit doorgeven aan het secretariaat van uw locatie. Adressen vindt u achter in dit blad.

Bij de voorkant:

De mensen voor wie wij een steun zijn, geven ons een houvast in ons leven.

Marie von Ebner-Eschenbach
Oostenrijks schrijfster 1830-1916

Foto voorkant:

Houvast, het jaarthema-symbool gemaakt door Ad de Graaff

Foto achterkant:

Meerpalen bij het Noord-Hollands kanaal ter hoogte van de pont bij Akersloot Paula Duijneveld



Parochie Bron van Levend Water

p/a Westerweg 267

1852 AG Heiloo

Telefoon: 072-533 09 06

Mail: info@rk-bronvanlevendwater.nl

Website: www.rk-bronvanlevendwater.nl

Wanneer we onze nieuwe nummers van 'Bron van Levend Water' en 'Rond de Limmertoren' ontvangen, bevinden we ons alweer in de helft van september. Wat gaat de tijd toch snel! Gelukkig hebben velen van ons een welverdiende vakantie in ons eigen land of daar buiten achter de rug. Weer anderen hebben hun ontspanning in de eigen omgeving gezocht en, naar ik van harte hoop, ook gevonden. Hoe fijn is het in de vakantieperiode om even niet aan de dagelijkse besommeringen te hoeven denken! Misschien hebben we, in deze rustige tijd, ook wel tijd vrij kunnen maken voor het genieten van de prachtige natuur in een ver of nabij buitenland, of natuurlijk ook in ons eigen mooie Nederland, of binnen de prachtige natuurgebieden die onze eigen parochies rijk zijn! Het genieten van de natuur kan heel dikwijls leiden tot een vorm van bezinning, misschien ook wel tot denken aan en praten met God, waar we in het jachtige dagelijkse leven misschien niet altijd helemaal aan toe komen. Het houden van vakantie is heel goed, gewoon om eens een keer met iets anders bezig te kunnen zijn. Helaas, aan alle mooie dingen komt een einde! Een nieuw activiteitenjaar nodigt ons weer uit om verder samen te gaan werken voor onze parochies Cornelius en Bron van Levend Water. Als lezers van onze parochiebladen mogen we ons de vraag stellen: wat gaat het nieuwe jaar ons brengen? Waar liggen onze uitdagingen?

Allereerst wil ik alle vrijwilligers en andere betrokkenen heel hartelijk bedanken voor hun inzet: bestuursleden, leden van de caritasgroepen, vrijwilligers die werken binnen onze talloze werkgroepen en alle anderen en - zeker niet te vergeten! - onze geweldige medewerksters op het secretariaat, die zich het afgelopen jaar enorm hebben ingezet voor onze parochies! Heel graag spreek ik mijn grote dank uit aan alle mensen die zich op een meestal uitstekende manier voor onze kerk hebben ingezet! We mogen van harte hopen en ook wel verwachten, dat onze vele enthousiaste en goed gemotiveerde vrijwilligers en medewerkers zich ook het komende jaar 2023/2024 weer op een heel positieve en opbouwende manier zullen gaan inzetten voor ons allemaal! Ik wil de goede God ook vragen of Hij dit prachtige werk van ons allen wil zegenen. Vanzelfsprekend willen wij ons als pastores ook zo goed mogelijk inzetten voor de vier kerkgemeenschappen binnen onze regio.

Ook dit jaar zal weer voor onze regio in het teken gaan staan van een nieuw jaarthema. Op 13 juli zijn

vertegenwoordigers van onze kerken in Limmen bij elkaar gekomen om hier samen over na te denken. Hier is een mooi thema uit gekomen: het thema 'Houvast'. Misschien, op het eerste gezicht, niet opmerkelijk, maar toch...

Heel spontaan kwamen tijdens de bijeenkomst de volgende beelden naar voren:

- steunpilaar, rots, (steevaste) schouder, misschien ook wel geborgenheid en ook 'in balans blijven'.

Ook zijn genoemd:

-gemeenschap, liefde, geloof, bijbel, God en Jezus.

Heel veel stof tot nadenken, waar we ons als kerkelijke regio het komende werkjaar op mogen bezinnen.

Op zondag 10 september zal in Egmond aan den Hoef om 10.00 uur voor onze gehele regio de startviering worden gehouden in de H.M.M. Alacoquekerk. Tijdens deze viering zullen we ons bezinnen op het jaarthema HOUVAST. Gekozen is voor de kerk in Egmond, omdat deze dit jaar precies 100 jaar bestaat. Iedereen uit onze regio is van harte uitgenodigd om deze viering bij te wonen. Op de andere locaties van Bron van Levend Water is er die ochtend geen viering.

Laten wij de goede God vragen dat ook het komende jaar een heel goede en positieve tijd mag gaan worden voor ieder van ons. Laten wij vragen dat wij allemaal, vrijwilligers, pastores en alle andere mensen, die zich met hart en ziel bij onze parochies betrokken voelen, mogen groeien in ons geloof en dat de heilige Geest ons te allen tijde mag blijven inspireren. Laten wij Gods Geest ook vragen om meer wijsheid en inzicht voor ons allen. Dat ieder van ons zijn of haar steentje bij mag dragen aan het prachtige bouwwerk, bestaande uit de parochies Bron van Levend Water en Cornelius.

Ik wens iedereen van harte toe dat het komende werkjaar weer een heel mooi jaar zal gaan worden, een jaar met heel veel prachtige uitdagingen! Ik wens u heel veel zegen toe.

Igno Osterhaus,
pastor



Van het parochiebestuur

Drie bijeenkomsten over de toekomst van onze parochie

Zoals in ons vorige parochieblad al is aangekondigd organiseert het parochiebestuur in oktober drie bijeenkomsten waarin we met u, parochianen, willen discussiëren over de toekomst van onze parochie. De aanleiding en achtergronden voor deze discussie zijn in het desbetreffende artikel al uiteengezet. De bijeenkomsten vinden plaats op de volgende dagen:

Woensdag 11 oktober 19.30 uur in Heiloo
Donderdag 12 oktober 19.30 uur in Akersloot
Dinsdag 17 oktober 19.30 uur in Egmond
aan den Hoef

Afhankelijk van het aantal deelnemers zullen de bijeenkomsten worden gehouden in het desbetreffende parochiecentrum. Bij een grote opkomst kunnen we desgewenst uitwijken naar de kerk.

Graag willen wij uw mening en verwachtingen horen over de katholieke kerk en onze eigen parochiegemeenschap in het bijzonder. Wij nodigen u van harte uit om aan deze bijeenkomsten deel te nemen.

In verband met de organisatie is het van belang dat we enig zicht hebben op het aantal deelnemers. Daarom verzoeken wij u om u uiterlijk 10 oktober aan te melden bij het parochiesecretariaat van de Willibrorduskerk, willibrorduskerk@rk-bronvanlevendwater.nl of op werkdagen van 9-12 uur 072 5330906. U bent op alle locaties welkom, ongeacht tot welke locatie u zelf behoort. Ook als u zich tevoren niet hebt aangemeld bent u welkom!

*Namens het parochiebestuur,
Martien den Blanken, vice-voorzitter*

Afscheid penningmeester

In de augustusvergadering van het parochiebestuur kon penningmeester Karel Hennekens zijn taken eindelijk overdragen aan zijn opvolger. Al enige tijd geleden had Karel te kennen gegeven dat hij, na 21 jaar (!), graag wilde stoppen. Het vinden van een deskundige opvolger was echter een moeilijke opdracht. Dit voorjaar werd de heer Harry Broers, tot vreugde van het bestuur, bereid gevonden om de functie te gaan

bekleden en begin mei werd zijn benoeming aangevraagd. Half augustus kreeg het bestuur toestemming van het bisdom en zo was Karel op 14 augustus voor het laatst aanwezig in een bestuursvergadering. Aan het eind van die vergadering stond vice-voorzitter Martien den Blanken stil bij dit afscheid.

Karel is vanaf januari 2002 onafgebroken penningmeester geweest van verschillende besturen (parochiegemeenschap Heiloo, Bron van Levend Water en Cornelius). Onder zijn leiding zijn 21 R&V's goedgekeurd en evenzovele begrotingen gemaakt. Hij stelde zich immer zeer betrokken en kritisch op en was deskundig op alle vlakken van zijn takenpakket. Hij was bovendien een zeer waardevol lid van het bestuur, collegiaal, verbindend, rustig, wellevend en voorkomend.

Het bestuur is Karel zeer dankbaar en wenst hem het allerbeste voor de toekomst. Afgelopen december is Karel al onderscheiden met de parochiemedaille. Nu ontving Karel als blijk van waardering een groot boeket bloemen.

Marieke Hoetjes



Karel Hennekens heeft zijn taken overgedragen



Harry Broers



Ed Burgmeijer krijgt de penning opgespeld

Van het parochiebestuur

nieuwe penningmeester stelt zich voor

Bij het schrijven van een introductie aan de parochianen vroeg ik mij af waar men mij van zou kunnen kennen. Het gegeven dan ik eind jaren '60 misdienaar geweest ben bij de Willibrordus kerk zal bij niemand als eerste te binnen schieten. Misschien is de achternaam Broers wel het meest herkenbaar omdat ik de jongste zoon ben van Cor Broers, die de oudere Heilooërs onder u nog wel zullen kennen als kruidenier en later met de IFA-supermarkt aan de Zevenhuizerlaan.

Daarnaast zullen er mensen zijn die mij vanuit mijn hobby kennen omdat ik binnen HSV een aantal jaren jeugdleader geweest ben bij het damesvoetbal om daarna over te schakelen naar het fluiten van wedstrijden voor de KNVB, zowel op het veld als in de zaal. Het scheidsrechteren doe ik nog altijd en nog altijd met veel plezier. In mijn 'werkzame jaren' ben ik 42 jaar als administratief medewerker actief geweest in Amsterdam. Die werkervaring zal mij zeker van pas komen bij het uitoefenen van de functie als penningmeester.

Mijn bekendheid en betrokkenheid met de parochies is redelijk. Als kerkganger bezocht ik afwisselend de Willibrorduskerk (doorgaans op zondag), de Corneliuskerk (op zaterdag, als ik zondagsmorgen moest fluiten) en de Jacobuskerk (o.a. met de kerst). Toen ik in 2017 deeltijd ben gaan werken ben ik vaste bezoeker geworden van de urgenvrijdagochtendviering in de Willibrord, wat nu overgegaan is naar de rozenkransviering. Vanaf 2019 ben ik ook naar woensdagochtendvieringen in de Adelbertuskerk in Egmond-Binnen gegaan, waar ik bekend stond als 'meneer uit Heiloo'. Toen na de Corona-sluiting de registratie van de kerkgangers verplicht werd en ter sprake kwam dat mijn moeder afkomstig was uit Egmond-Binnen (de oudste dochter van Jan Liefing, de baker), was ik daar meteen opgenomen in de parochie die inmiddels 'Steunpunt Egmond-Binnen' heet. Daar heb ik mij aangesloten bij de tuinploeg om zodoende de begroeiing rondom de Adelbertuskerk te beteugelen. Als kerkganger vind ik het leuk om diensten in verschillende kerken bij te wonen, met andere voorgangers en soms afwijkende vieringen.

In 2022 ben ik gestopt met werken en toen begin dit jaar het verzoek kwam of ik de functie van penningmeester zou willen gaan invullen, leek dit mij een

mogelijkheid om een steentje bij te dragen aan onze parochie. Ik zal doorsnede maandag-, donderdag- en vrijdagochtend in het Willibrordushuis aanwezig zijn voor het verrichten van werkzaamheden.

Harry Broers

Penning van Verdiensten voor Ed Burgmeijer

Tweemaal per jaar komen vertegenwoordigers van de locatieraden van onze parochie bijeen. Vandaag, op de langste dag van het jaar, is het voor de beide heren uit Egmond, Kees Kager en Ed Burgmeijer, de laatste keer dat ze hun locatie vertegenwoordigen in deze vergadering. Na vele jaren verantwoordelijkheid te hebben genomen leggen ze hun taak als locatieraadslid neer. Ze hadden gehoopt op opvolging, maar ondanks herhaalde oproepen is die, tot hun teleurstelling, nog niet gevonden. Misschien dat er dankzij alle festiviteiten rond het 100-jarig bestaan van de Hoeverkerk, toch nog mensen over de streep getrokken worden. Maar voor Ed en Kees, die voorheen al vele jaren deel uitmaakten van het bestuur van de gesloten O.L.V.O.O.-kerk van Egmond aan Zee, zit de tijd er nu echt op.

Aan het einde van de vergadering neemt de vice-voorzitter van het bestuur, Martien den Blanken, het woord en spreekt beide heren toe. Hij prijst hun inzet voor de Egmonder geloofsgemeenschap en voor de hele parochie Bron van Levend Water. Ondanks het verdriet over de sluiting van 'hun eigen kerkie' in Egmond aan Zee zijn juist zij verdergegaan met hun werk voor het collectief. Daarmee hebben zij grootsheid getoond, aldus Martien. Dan memoreert hij dat Kees voor al zijn verdiensten, ten tijde van de sluiting van de O.L.V.O.O.-kerk, de onderscheiding 'Pro Ecclesia' heeft ontvangen. "Daar kunnen wij niet meer bovenuit. Maar het bestuur wil Ed ook graag eren voor zijn grote verdiensten en daarom mag ik je vandaag de Penning van Verdiensten uitreiken!" Onder luid applaus wordt de onderscheiding opgespeld en er zijn bloemen voor beide heren. En zo eindigt de Midzomermiddag, waarin we onze zorgen over de toekomst deelden, toch nog vreugdevol.

Marieke Hoetjes

Liturgisch Rooster

Datum	H. Willibrordus Heiloo Zondag 10.00	H. Jacobus Major Akersloot Zondag 10.00	H.M.M. Alacoque Egmond Zaterdag 19.00 of Zondag 10.00	H. Cornelius Limmen Zaterdag 19.00 en Zondag 10.00
Zondag 10 september 23 ^e zondag d.h.j.	Opening werkjaar H.M.M. Alacoque F. Brigitha, I. Osterhaus, N. Mantje Soli Deo Gloria			Viering M. Nagtegaal
Zaterdag 16 september 24 ^e zondag d.h.j.			Eucharistie N. Mantje Hoeverture	
Zondag 17 september 24 ^e zondag d.h.j.	Eucharistie I. Osterhaus El Shaddai	Viering parochianen Herenkoor		Startzondag M. Nagtegaal
Zaterdag 23 september 25 ^e zondag d.h.j.				Med. Viering K. Kint
Zondag 24 september 25 ^e zondag d.h.j.	Eucharistie I. Osterhaus De Brug	Familieviering Ph. Kint Kinderkoor	Viering M. Nagtegaal Soli Deo Gloria	Viering K. Kint
Zaterdag 30 september 26 ^e zondag d.h.j.				Med. Viering J. Olling
Zondag 1 oktober 26 ^e zondag d.h.j.	Viering parochianen Dameskoor	Startzondag M. Nagtegaal alle koren	Eucharistie N. Mantje Soli Deo Gloria	Eucharistie I. Osterhaus
Zaterdag 7 oktober 27 ^e zondag d.h.j.			Eucharistie I. Osterhaus Hoeverture	Med. Viering K. Kint
Zondag 8 oktober 27 ^e zondag d.h.j.	Viering M. Nagtegaal Herenkoor	Euchariustie I. Osterhaus Samenzang		Viering K. Kint
Zaterdag 14 oktober 28 ^e zondag d.h.j.				Gezinsviering M. Nagtegaal
Zondag 15 oktober 28 ^e zondag d.h.j.	Eucharistie R. Hoogenboom Dameskoor	Viering Ph. Kint Herenkoor	Eucharistie Mgr. Hendriks Beide koren	Viering M. Nagtegaal
Zaterdag 21 oktober 29 ^e zondag d.h.j.			Eucharistie N. Mantje Hoeverture	Med. Viering parochianen
Zondag 22 oktober 29 ^e zondag d.h.j.	Eucharistie I. Osterhaus El Shaddai	Familieviering M. Nagtegaal Kinderkoor		Viering parochianen
Zaterdag 28 oktober 30 ^e zondag d.h.j.				Med. Viering J. Olling
Zondag 29 oktober 30 ^e zondag d.h.j.	Viering M. Nagtegaal Herenkoor	Eucharistie R. Hoogenboom	10.30 Bedevaart Putje N. Mantje Soli Deo Gloria	Eucharistie I. Osterhaus

VIERINGEN DOOR DE WEEK

H. Willibrordus Heiloo

Eucharistieviering dinsdag 09.30 uur
Rozenkrans vrijdag 09.30 uur

Steunpunt Egmond Binnen

Eucharistieviering woensdag 09.30 uur

H.M.M. Alacoque Egmond aan den Hoef

Eucharistieviering vrijdag 09.30 uur

1e communie en vormsel



Voor aankondiging

Vorbereiding op de eerste H. Communie

Nu al vast een korte mededeling over het project eerste heilige Communie 2024. Wij nodigen de ouders van de communicantjes heel graag uit om tijdens een gezamenlijke bijeenkomst bij elkaar te komen. De voorbereiding is bedoeld voor kinderen tussen zeven en negen jaar, die graag hun eerste H. Communie willen doen. Zij mogen ook iets ouder zijn! Er zal hiervoor een avond worden gepland. Natuurlijk hopen wij op een enorm grote opkomst! Voor de voorbereiding zijn zes bijeenkomsten nodig. Ook gaan de communicantjes oefenen in de kerk, voordat in april/mei 2024 de eerste H. Communie kan worden gevierd.

In het volgende parochieblad geven wij u graag meer informatie.

Aanmelding: u kunt zich aanmelden bij

igno.osterhaus1947@gmail.com

of via telefoonnummer 0617858026,

of bij:

pastor@corneliuskerk-limmen.nl

of via telefoonnummer 0639142565

Vorbereiding op het H. Vormsel

Voor jonge parochianen van 12+ tot 14 jaar

Voor de toekomst van een kind en vooral voor een jongvolwassene is een goede basis belangrijk. Een liefdevolle omgeving binnen een gezin, of binnen een andere samenlevingsvorm, kan zo een goede basis zijn. Een prettige school draagt hier natuurlijk ook aan bij! Wanneer kinderen de hun o zo vertrouwde basisschool hebben verlaten, dan zit de eerste etappe van hun leven er op. Zij voelen zich dan vrijer dan voorheen. Zij zullen, naarmate zij ouder worden, meer op stap gaan. Zij beginnen al een beetje uit te vliegen. Zij gaan (nog meer) sporten, dansen, naar de disco, naar hun vrienden en vriendinnen (heel belangrijk!) en op zaterdag hebben de meesten wel een



baantje bij de plaatselijke supermarkt. Ofschoon de jongeren al een heel eind op weg zijn, zijn zij nog niet klaar voor het grote leven. Zij moeten nog heel wat keuzes maken, hun intellect vormen, kunnen incasieren, leren doorzetten en wijsheid op doen. Het is ook belangrijk om tijdens het voorbereidingsproject juist in te gaan op actuele onderwerpen die bij de aanstaande vormelingen zelf spelen. Dit leerpakket is niet alleen te vinden in het dagelijkse leven. Het is vooral ook te vinden bij de heilige Geest. De Geest van God is bereid hen gaven te schenken zoals: verstand, wijsheid, sterkte, trouw, zelfdiscipline. Door het Vormsel worden deze gaven in extra mate aan de jongeren aangereikt. Het sacrament van het Vormsel is een geschenk, een toerusting voor het verdere leven. We mogen niet onderschatten hoe kostbaar dit is! Als u uw kind iets goeds mee wilt geven, dan mag het Vormsel zeker niet ontbreken!

We bieden vanuit de kerkelijke regio een leuk voorbereidingstraject aan, waarbinnen de aanstaande vormelingen elkaar kunnen ontmoeten. Er zal gesproken gaan worden over belangrijke levensvragen en er zal een heel leuk en mooi programma worden aangeboden!

Het project is bestemd voor jongeren tussen 12 en 14 jaar. Het zal beginnen in het voorjaar van 2024 op één of twee plaatsen in de regio. Dit is afhankelijk van het aantal aanmeldingen. De verwachting is dat het H. Vormsel aan degenen die dit willen, zal worden toegediend in juni 2024.

U kunt uw dochter of zoon opgeven (naam, adres, telefoonnummer)

via emailadres:

igno.osterhaus1947@gmail.com

of via:

pastor@corneliuskerk-limmen.nl

Jaarthema Houvast

Geïnspireerd door het thema 'Houvast' heeft Geert van Diepen een lied geschreven. Het is op muziek gezet door Peter Rijs; dirigent en organist van de Corneliuskerk. We hopen dat dit lied ons allen het komend werkjaar mag inspireren.

Wie draagt vandaag een medemens

Op verre kusten, stille stranden liggen boten zonder mast zonder anker, zonder touwen, zonder motor en houvast. Lekgeslagen in de stormen, genegeerd en uit balans: wie draagt vandaag een medemens, wie biedt een nieuwe kans?

Wie draagt vandaag, wie doet en hoort een ander en wie ziet? wie geeft het beste van zichzelf na het zingen van een lied?

In elke stad, op elke hoek staan lege huizen zonder deur zonder ramen en geluiden, zonder vrede, zonder kleur. Stukgeslagen door raketten, weggevlucht en uit balans: wie draagt vandaag een medemens, wie biedt een nieuwe kans?

Wie draagt vandaag, wie doet en hoort een ander en wie ziet? wie geeft het beste van zichzelf na het zingen van een lied?

in veel gezinnen en families lijkt geen mening zonder strijd zonder grenzen, zonder zachtheid, zonder ruzie en gelijk. Uiteengedreven door geschillen, genegeerd en uit balans: Wie draagt vandaag een medemens, wie biedt een nieuwe kans?

Wie draagt vandaag, wie doet en hoort een ander en wie ziet? Wie geeft het beste van zichzelf na het zingen van een lied?

Sterke schouders, warme woorden, het is ons voorgedaan aan het kruis gestorven en voor een ander opgestaan. Geïnspireerd door ware liefde, inclusief en in balans: Wie draagt vandaag een medemens, wie biedt een nieuwe kans?

Wie draagt vandaag, wie doet en hoort een ander en wie ziet? wie geeft het beste van zichzelf na het zingen van een lied?

Geert van Diepen



Glijbaan

Onder bemoeidende aansprongen is hij trapje voor trapje naar boven geklommen. Daar staat ie. Alleen, boven in een klein huisje, kijkt verwonderd om zich heen. Zo hoog! Alleen, niemand om zich heen. Losgelaten. Helemaal op zichzelf gesteld. Is ie trots? Is ie bang? Ja, hij wordt bang. Geen houvast om zich aan iemand vast te klampen. Boven hem? Een vogel vliegt voorbij. Nee. Hij was toch niet alleen, kijkt naar beneden, ziet zijn Vader staan en barst uit in huilen. "Kom", zegt de Vader met toegestoken armen. "Kijk hier, hiernaartoe moet je komen". Met uitgestrekte armen maakt hij een uitnodigende beweging. "Kom, hier ben ik en wacht op je." Niet de trap, nee daar naar de glijbaan. Doodeng. Durft, weifelend en gaat op de glijbaan zitten. En laat los. En glij maar. IK vang je op en sluit je in mijn armen en hou je eventjes vast. Eventjes en dan zie je: nog een keer en nog een keer in het volle vertrouwen: IK ben er.

Elfi

Loslaten

Loslaten, betekent tijdelijk het houvast verliezen. Niet loslaten betekent voor altijd het houvast verliezen.

Sören Kierkegaard
Deens filosoof 1813-1855

Ze is iedere ochtend de eerste bezoeker van het Stiltecentrum. Als we niet zo vroeg zijn, wacht zij geduldig buiten op het plein, steunend op haar rollator. Vaak komt ze even wat geld wisselen, kaarsengeld voor de offerbus. Soms schrijft ze haar gebeden en gedachten in het gastenboek.

Laatste reikte zij een enveloppe aan met religieuze teksten. Teksten uit allerlei boeken die ze had overgeschreven met vaste hand. Teksten die haar blijkbaar aanspreken, houvast geven. "Misschien hebben jullie er iets aan, voor het parochieblad", zo zei ze. We kozen de een tekst van Theresia van Avila.

Jaarthema Houvast

Houvast

Als ik mijn stukje tekst schrijf realiseer ik me dat dit we al weer in een nieuw werkjaar aangekomen zijn. En bij een nieuw werkjaar hoort meestal een nieuw thema. Dit jaar is gekozen voor het thema "houvast". Wat kan je allemaal bedenken bij dit thema? Veel, heel veel.

Houvast kan een anker zijn, een boei waar je je aan vast houdt. Krampachtig om maar niet te verdrinken. Houvast, "hou je vast en we gaan". Een herinnering aan vroeger, want nog hoor ik de uitbater van de zweefmolen op de kermis in Obdam het zeggen. Hou je vast en we gaan omhoog, gezeten in het bakje van de zweefmolen kregen we dan allemaal een zwieper en we vlogen de lucht in.

Houvast, kan uitleg betekenen: een uitleg van een apparaat, de uitleg van een zorgverlener, het kan je net dat stukje houvast geven wat je op dat moment nodig hebt.

Houvast geeft ook een bepaalde structuur aan het leven. Op de een of andere manier hebben we allemaal een houvast nodig, je vindt het in je thuissituatie, in je werk, in je vriendschappen, maar ook in je sport en in het verenigingsleven.



Als het houvast wankelt dan wankel je zelf ook. Je raakt gewoontes kwijt, je raakt je structuur kwijt, niets is meer vanzelfsprekend.

Hier in kantoor hebben we ook houvast nodig. Hebben we dat niet dan lijkt het of alles anders gaat dan anders. Als je flexibel ben kan je je

daar doorheen slaan en met elkaar redden we dat.

Er zijn echter momenten dat we elkaar wanhopig aankijken en evalueren we het gebeuren. Soms zijn er ongrijpbare momenten die je overkomen waar je geen raad mee weet. Maar een blik op de ander geeft weer moed en geeft je net dat stukje houvast dat je nodig hebt.

Astrid Wiebering

Echte nabijheid

Je kunt van alles en nog wat bedenken als je helder wilt krijgen waar een mens het meest behoefte aan heeft, maar uiteindelijk kom je dan toch uit bij de gedachte dat hij het meest behoefte heeft aan menselijke nabijheid. Niets anders dan dat kan zorgen voor de onmisbare bodem waarop je als mens moet kunnen staan. Alleen liefde zet je op de been en kan je laten groeien, helpt je om te gaan met al je menselijke vragen. Want weet jij of je er volgende week nog bent? Weet jij of je gezondheid in orde blijft? Weten jullie welke zorgen jullie kinderen straks met zich meebrengen? Al die dingen zijn onzeker. Het enige waar een mens het van moeten hebben is liefde, die hij ervaart in al de telkens weer wisselende omstandigheden van het leven en zeker bij pijn, leed, verdriet, ziekte en sterven. Dan is die menselijke nabijheid van waarde, echt van waarde, ja, mogen we het zeggen, van oneindige waarde.

Mooi is dat eigenlijk: door de nabijheid van de ander vindt iemand zichzelf van waarde. Vanuit zichzelf zou hij dat niet kunnen, maar omdat die ander die waarde wel in hem ziet, kan hij die zelf ook gaan voelen. Wonderlijk eigenlijk! Van die ander krijgt hij iets waaraan geen grenzen zitten: het besef van de waarde die hij als persoon heeft.

Mensen geven aan elkaar iets dat over alle grenzen heen gaat, iets eeuwigs, iets wat niet stuk kan. Laten we daarvoor maar dat mooie woord 'Liefde' gebruiken. Wanneer we daar echt over nadenken, dan kan ons dat zeker brengen bij iets goddelijks, ja, zelfs bij iemand die oneindig is en die we God noemen. Hij is ons altijd nabij.

met toestemming overgenomen uit de bundel 'Elke dag één rozijn', van Huub Schumacher en Bas Rentmeester uitgeverij abdij van Berne

Laat niets je verwarren,
niets je angstig maken.
Alles gaat voorbij.
God verandert niet.
Geduld overwint alles.
Wie op God vertrouwt
Hem zal niets ontbreken.
God alleen is genoeg.



Over vrijwilligers

Versterking van ons vrijwilligersteam locatie de Egmondse gezocht

Wekelijks zijn er vele enthousiaste vrijwilligers voor onze Egmondse locatie actief. Helaas wordt deze groep, mede door de hoge leeftijd, steeds kleiner. Daarom zijn we naarstig opzoek naar nieuwe vrijwilligers. Graag doen we een beroep op jong en oud om zich in te zetten voor onze Egmondse geloofsgemeenschap.

Wij willen u vragen dit bericht met zoveel mogelijk mensen te delen en hopen nieuwe vrijwilligers te mogen begroeten.

Wij zoeken vrijwilligers voor:

- **Locatieraad RK Egmond** Helaas hebben we nog steeds geen opvolging gevonden voor onze Locatieraad. De locatieraad is een adviesorgaan aan het parochiebestuur. Het bestuur ziet graag lokale mensen, omdat die goed weten wat er zoal in en rond gebouwen en liturgie speelt. Op deze manier kan het bestuur goed op de hoogte blijven van het reilen en zeilen binnen onze Egmondse locatie. Ziet u hiervan het belang en de noodzaak in, pak de uitdaging aan en meld u aan!
- **Tuingroep De Karmel** Dat de tuinmannen van de begraafplaats De Karmel regelmatig te horen krijgen dat het een zeer mooie begraafplaats is, daar kunnen wij ons helemaal in vinden! Dat het onderhoud maar door 3 à 4 heren gedaan werd zou je niet verwachten. Maar toch is het zo. Helaas wordt de tuingroep kleiner en kleiner en is deze wegens omstandigheden in korte tijd een paar van haar vast vrijwilligers (tijdelijk) kwijtgeraakt. Daarom zijn zij met spoed op zoek naar versterking. Wie komt hen op de woensdagochtend helpen?
- Ook de tuingroep bij de kerk kan versterking gebruiken. Beiden zijn opzoek naar vrijwilligers, zodat het werk lichter wordt voor degene die wekelijks op de begraafplaats en in de pastorietuin aan het werk zijn. Iedere woensdagmorgen tussen 08.00 en 08.30 uur beginnen zij met werken. Het werk bestaat uit het netjes houden van het groenwerk, harken en schoffelen en snoeiwerk. Voor informatie kunt u op woensdagochtend een bezoek brengen aan de tuinmannen op De Karmel of bij de pastorietuin.
- **Allerzielen 2023** Op donderdag 2 november vindt om 19:00 uur de Allerzielenviering plaats. De afscheidsgroep verzorgt deze herdenkingsdienst. Daarnaast begeleidt deze werkgroep avondwaken en geeft zij ondersteuning bij condoleances en uitvaarten in onze kerk. Zij zorgen in samenspraak met de familie voor een passend en warm afscheid van de overledenen. De werkgroep wil graag uitbreiden. Komt u hen in hun dankbare werk ondersteunen?
- **Fjoertoer 2023** Vrijdag 24 en zaterdag 25 november a.s. vindt de jaarlijkse Fjoertoer plaats. Onze kerk wordt aangelicht door de organisatie van dit evenement. Van de organisatie hebben we de vraag gekregen of de kerk, net als voorgaande jaren, weer geopend kan zijn. Om dit te realiseren zoeken we vrijwilligers die van 17:00 uur tot ca. 21:00 uur aanwezig willen zijn. We willen die avond proberen de kerk te openen met muziekactiviteiten en de wandelaars de gelegenheid geven om een kaarsje aan te steken. Bij voldoende vrijwilligers is er wellicht ook de mogelijkheid om de wandelaars iets te drinken aan te bieden in de Ontmoetingsruimte.

In dit geval betekent “samen kerk zijn” proberen om met elkaar onze geloofsgemeenschap vitaal, levendig en bruisend te houden. Doet u mee?!

Aanmelden kan via:

- Het secretariaat: 072-506 13 64 – donderdagochtend tussen 09:00 en 12:00 uur
- of rkegmond@rk-bronvanlevendwater.nl
- Parochiecoördinator Astrid Wittebrood - Schouten: coordinator@rk-bronvanlevendwater.nl

Bij vragen over Allerzielen en de Fjoertoer kunt u contact opnemen met Marianne de Waard: 072-506 34 53.

We zien allen uit naar uw positieve reacties!

Astrid Wittebrood – Schouten, parochiecoördinator

voor elk wat wils voor elk

Actie Kerkbalans 2023

In dit parochieblad wil ik, namens het parochiebestuur, alle gulle gevers die aan de actie Kerkbalans hebben meegedaan heel hartelijk bedanken voor hun giften. Voor elke gift, ongeacht hoe groot, zijn we zeer erkentelijk.

De parochie biedt velen steun, maar is ook voor velen een houvast. Een houvast hebben we allemaal nodig en zeker in deze onzekere tijden.

Elk jaar, in september, maken we een tussentijdse balans op en kijken we van wie wij een bijdrage mochten ontvangen. Aan de hand van de verspreiding van de parochiebladen wordt dan een lijst opgesteld van de mensen van wie wij nog niets mochten ontvangen. Zij die, tot dan, nog niets overgemaakt hebben ontvangen dan, tezamen met het parochieblad van oktober, een herinneringsbrief. Misschien hebt u, om wat voor reden dan ook, uw bijdrage nog niet overgemaakt en dan kan zo'n herinneringsbrief net dat zetje zijn om het alsnog te doen. Natuurlijk kunt u het hele jaar door uw bijdrage overmaken. Onze dank hiervoor. Ook uw Kerkbijdrage kan maken dat wij ons pastorale werk kunnen voortzetten.

Astrid Wiebering - Vlaar

De vrijwilligers barbecue bij de Jacobus kerk op zaterdag 1 juli.

We kunnen terugkijken op een geslaagd evenement. Met de catering van Guus Hoogland, de partytenten van Rob Dekker, de tafels van het Achterom, de parasols en (sta)tafels die we van deze en gene mochten gebruiken konden we het op het grasveld onder de kerktoren gezellig maken. Het zag er 's morgens nog slecht uit met de regen die toen nog viel. Maar gelukkig werd het droog en konden we de activiteit buiten door laten gaan. De kerkkookgroep verzorgde iedereen van vlees en salade. En Jan en Marian Meijne zorgden voor de drankjes. Veel dank voor jullie inzet. Ruim 100 vrijwilligers hebben genoten. Mooi dat wij hen op deze manier konden verwennen.

Het organisatiecomité:

Margriet, Ina, Joke en Ans

Collectes

Willibrorduskerk:

Roepingenzondag € 91,=

Pinksteractie Nederlandse Missionaris € 266,05

Steunpunt Adelbertuskerk:

Vastenactie € 94,10

HMM Alacoquekerk:

Pinksteractie Nederlandse Missionarissen € 208,65

Expositie 'Job' in het Willibrordushuis

De groep KINK, Kunst in de Kerk, is vele jaren geleden gevormd in Alkmaar. In overleg wordt er ieder jaar een thema gekozen vanuit de Bijbel, om dit in een kunstvorm uit te werken.

De Kinkleden hebben het Bijbelse verhaal van JOB gelezen. Zij hebben daar samen over gesproken. Ieder heeft op zijn/haar eigen wijze daar vorm aangegeven, aan datgene voor hem/haar trefend was in dit verhaal.

Het verhaal is weergegeven op schilderijen, het schrijven van gedichten, met textielwerkvormen of met fotografie. De Kinkleden nemen U graag mee via deze kunstuitingen. Op deze manier neemt U opnieuw kennis van het boek JOB. Dit boek staat vol met symbolische verhalen, die verwijzen naar de stilte, de eenzaamheid, het morren en de twijfels en ook de rijkdom.

Dat deze kunstwerken U mogen aanspreken, is de wens van de Kinkleden.

Waar: in de Kerkstraat van het Willibrordushuis, Westergweg 267 in Heiloo

Wanneer: vanaf begin september tot aan de Advent.

wat wils voor elk wat wils



Rond de waterput, programma najaar 2023

'Rond de Waterput' is een initiatief van de gezamenlijke kerken in de regio Heiloo. Zij biedt jaarlijks talrijke cursussen, lezingen, muzikale en andere activiteiten op het gebied van spiritualiteit en geloofsverdieping.

Hierbij gaat de aandacht ook naar cultureel relevante en maatschappelijke onderwerpen.

Ook belangstellenden die minder of niet zo vertrouwd zijn met 'het kerkelijk leven' zijn van harte uitgenodigd!

Op het programma najaar-2023 staan diverse lezingen, cursussen en gespreksgroepen rondom levensbeschouwing, zingeving en persoonlijke ontwikkeling. Daarnaast is er aandacht voor kunst en muziek. U kunt ook genieten van een gezamenlijke maaltijd of een bijzondere wandeling.

In de kerken van de regio ligt het nieuwe boekje vanaf begin september voor u klaar.

Zie ook: www.ronddewaterput.nl

Aanmelden: ronddewaterputnl@gmail.com of 072-5330906

Een greep uit het nieuwe programma

- Begin september is in de Kerkstraat van het Willibrordushuis in Heiloo een expositie te zien over het bijbelboek Job, een boek met vele thema's als stilte, eenzaamheid, vriendschap, twijfels en ook rijkdom. De werken zijn gemaakt door de groep KinK.
- In en rond Heiloo wordt iedere zaterdag de Drie Bronnen Pelgrimsroute gelopen. Deze is ontstaan als oefenrondje voor het lopen van de Sufi Trail in Turkije. De tocht gaat langs drie heilige bronnen, drie kloosters, twee labyrinten en door het 'heilige bos' van Heiloo. Elke zaterdag gegarandeerd vertrek vanaf station Heiloo om 09.55 uur. Géén kosten.
- Op donderdag 14 september is de eerste avond rond het evangelie van Marcus in de pastorie van de Corneliuskerk te Limmen. Johan Olling is daarbij gespreksleider. Iedereen is welkom.
- Om de 14 dagen kun je 'Op Adem komen' in de Buurkerk aan het eind van de Abdijlaan in Egmond-Binnen. Een samenkomst met stilte, zang, gebed en een verhaal op een plek waar mensen al eeuwen samenkomen. Aanvang 19.30 uur, eerste bijeenkomst maandag 18 september.
- Onder leiding van Henk Hudepohl wordt het bijbelboek Genesis gelezen in het Willibrordushuis, telkens op een donderdagavond, te beginnen op 21 september.
- Op dinsdag 3 en 31 oktober verzorgt Allan de Monchy een lezing onder de titel 'De schepping ligt in onze genen' in de Ter Coulsterkerk in Heiloo. Aanvang 20.00 uur.

voor elk wat wils voor elk

Tuinfluiters bedankt

Begin juni kregen wij een uitnodiging, om op donderdag 22 juni aanwezig te zijn bij Herberg Jan in Heiloo, Van 15.00 uur tot 17.00 uur werden wij als tuinfluiters in het zonnetje gezet.

Buiten op het terras werden wij ontvangen door onze kerkhof beheerder Ina Hoogeboom.

Onder het genot van een kopje koffie en wat lekkers, nam Ina het woord, en bedankte iedereen voor de bewezen diensten op het Willibrordushof, die verricht waren in het afgelopen jaar. Met heel veel inzet, heeft de maandagochtend en de donderdagmiddag groep een bijdrage geleverd, om dit te realiseren.

Er zal wat geschoffeld, gesnoeid, gemaaid, gesproeid, blad geharkt, sneeuw geruimd en onkruid verwijderd zijn. Ook de verlopen graven zijn verwijderd en, niet te vergeten, de ravage na de storm Poly werd opgeruimd. Na de koffie werden we verast met een drankje en een hapje, wat ons ook allemaal heerlijk smaakte en met volle teugen genoten wij er van.

Het was jammer, dat een paar tuinfluiters niet aanwezig waren, omdat zij het waren vergeten. Dan volgend jaar, maar goed opletten.

Als vrijwilligers, krijgen wij vaak te horen, dat het Willibrordushof er zo mooi uitziet, daar zijn wij ze dan zeer dankbaar voor. Soms worden wij er voor beloond door nabestaanden en krijgen we wel eens iets voorbij de koffie. Bij deze, hartelijk dank hiervoor.

Het komt niet alleen door de tuinfluiters, maar ook door de nabestaanden, die de graven bij houden.

Het is dan ook bijzonder, om in bepaalde jaargetijden op het kerkhof te lopen, zoals het voorjaar, zomer en herfst. Het is een en al kleurenpracht met alles wat bloeit en groeit, ik heb soms het idee, dat

ik in de Keukenhof loop. In de herfst zien de bomen er ook prachtig uit, met al hun gekleurde bladeren. Ook 2 november is een bijzondere dag. Op deze troostdag, worden vele overledenen herdacht en wordt er op vele graven bloemen neergelegd en worden er kaarsjes gebrand.

Op deze avond zorgen de tuinfluiters ervoor om op elk graf een kaarsje aan te steken, om de overledene te gedenken en troost te bieden aan alle familieleden.

Er heerst dan een serene sfeer en er is een grote verbinding met elkaar op deze dag.

Zo is er in het genoeg te doen op de Willibrordushof en de tuinfluiters zijn na het bedankje van dit jaar, ook het komend jaar weer actief, om hun beste beentje voor te zetten.

Mochten er mensen zijn, die geïnteresseerd zijn om ons team te versterken, dan kan men contact opnemen met Ina Hoogeboom, die op maandagmorgen aanwezig is op het secretariaat van de Willibrorduskerk in Heiloo.

Theo Velseboer



wat wils voor elk wat wils

Rouwen in de tijd

Lezing Marinus van den Berg

Op dinsdagmiddag 31 oktober komt de auteur Marinus van den Berg naar Alkmaar om een interactieve lezing te geven. Het thema zal zijn 'Rouwen in de tijd', met als ondertitel 'een zoektocht in het landschap van afscheid en verlies'. Het is tevens de titel van een boek door hem geschreven.

Mensen die een dierbare hebben verloren, lopen er bijna allemaal tegen aan dat men soms denkt dat je met een jaar of twee wel door je rouw heen bent. De vraag 'hoe lang is het nu geleden?' zegt echter niets over je verdriet. Rouw kent geen tijd. In de lezing zal Marinus van den Berg daar dieper op in gaan.

Marinus van den Berg was in zijn werkzame leven geestelijk verzorger in verzorgingshuizen. Hij heeft tientallen succesvolle boeken en gedichten geschreven en is een veelgevraagd spreker op lezingen en symposia. Rode draad in zijn werk: omgaan met de dood moet je niet wegstoppen. De dood hoort bij het leven. Door met elkaar te praten kun je leren op een menselijke manier om te gaan met afscheid en de dood.

De lezing is niet alleen bestemd voor mensen die een groot verlies hebben geleden maar ook voor mensen die meer willen weten over hoe om te gaan met iemand die rouwt.

De lezing wordt georganiseerd door het Steunpunt Verlies en Rouw in Alkmaar (ter gelegenheid van het 5-jarig bestaan) en de werkgroep pastoraat van de Immanuëlkerk.

Datum: 31 oktober om 14.00 uur in kerkelijk centrum de Blijde Mare,

adres: Kajakstraat 60, 1826 DN Alkmaar.

Info: Marja Ligterink : 06-300 88 610.

www.dezwaanalkmaar.nl/verliesenrouw

Voor wie ik liefheb...

Op donderdag 19 oktober komt de groep Achterom naar de Ter Coulsterkerk te Heiloo voor een avond muziek en poëzie.

Liefde, dat prachtige veelzijdige, diepzinnige, L-woord, in clichés helaas ook zo platgemaakt dat je het liever bij dat raadselachtige "L" zou laten, is de rode draad in ons nieuwe programma.

Geïnspireerd door de dichtregel "voor wie ik liefheb wil ik heten" van Neeltje Maria Min bezingen we de liefde, als lust, als mededogen, als gave, als over-gave, als verbindende kracht, als appèl, als alles overwinnende kwetsbare 'L'. Het doortrekt de teksten en de muziek die ten gehore zullen worden gebracht.

Voor een uurtje poëzie, verhaal en muziek - als een kus zo kort - waarin het hele leven meetrilt en meegegeven wordt door Achterom:

- Hans van der Laan, fluit, EBI, klarinet en zang
- Henk Engel, zang en gitaar
- Henk van Meegen, piano
- Jan Tulp, zang, gitaar en accordeon

Bijdrage: vrijwillige bijdrage na afloop (contant)



Parochienieuws Egmond

De dag voor de deadline voor het inleveren van kopij kwam ik erachter dat ik nog niets op papier had staan. En eigenlijk heb ik deze keer ook niet zo veel te melden. Dat zal alles te maken hebben met de vakantietijd. De zomer van 2023 begon met een prachtige juni maand, juli viel heel erg tegen en nu in augustus kunnen we spreken van, zoals men dat zo mooi zegt, een echte Hollandse zomer. Wat het parochieleven betreft ook niet zo veel nieuws onder de zon. Vandaar dat dit stuk ook niet al te lang is.

Het is overigens wel de eerste kopij die ik aanlever terwijl ik geen zitting meer heb in de locatieraad. En misschien komt het ook wel hierdoor dat ik weinig te melden heb. Hierbij kan ik dan meteen een oproep plaatsen aan andere mensen van de locatie Egmond en zeker aan hen die in een werkgroep zitten om ook eens wat kopij voor het parochieblad aan te leveren. Er is vanuit de werkgroepen toch soms best wel eens iets dat gedeeld kan worden met de parochianen.

Nu ik het toch over het parochieblad heb even het volgende. Op de eerste plaats ziet het blad er altijd keurig verzorgd uit. Dit door de medewerking van veel mensen (vrijwilligers). Hartelijk dank hiervoor. Waar mensen werken, worden fouten gemaakt. Zo wil het wel eens gebeuren dat er in het liturgisch rooster een foutje binnen sluipt. Dit kan verschillende oorzaken hebben. Het feit dat sommige mensen dit opvalt, geeft alleen maar aan dat men het parochieblad wel leest. En dat is mooi. Maar de meeste locaties hebben ook nog een eigen wekelijks mededelingenblad. En voor Egmond is dat de Kerk-Krant. (Een naam die ooit bedacht is door ons aller Nelly Belleman). Voor de actuele informatie, zeker wat betreft de data en tijden van de vieringen is het raadzaam om altijd ook het mededelingenblad te raadplegen.

Zoals ik al zei, tijdens de zomermaanden gaat alles zijn gangetje. Hoeverture koor dat altijd zaterdags zingt wordt vervangen door het zomerkoor. De tuinmannen zorgen elke woensdag er weer voor dat de tuin er verzorgd uitziet en vooral in de zomer is dat dankbaar werk. Geen kerkelijke hoogtijdagen, dus geen speciale vieringen.

Als dit parochieblad uitkomt staan we weer voor een nieuwe periode. En dan wordt er na de zomer altijd weer gestart met een nieuw thema. Het thema van dit jaar is "Houvast". Maar daarover zult u ongetwijfeld meer lezen in dit parochieblad.

Hopelijk heb ik in het volgende parochieblad meer te

melden. Hoop dat degene die hun vakantie al hebben gehad ervan genoten hebben en voor hen die nog op vakantie mogen gaan, wens ik een hele fijne vakantie.

Kees Kager



Hoeverkerk 100 jaar!!!

De kerk van de heilige Margaretha Maria Alacoque in Egmond aan den Hoef, bestaat dit jaar honderd jaar, reden tot feestvreugde dus!!! Eerder, op zaterdag 17 juni, hebben we dit heuglijke feit samen mogen vieren onder het genot van een hapje en een drankje.

Er waren zeer veel mensen die allen deelden in onze feestvreugde! Op zondag morgen 18 juni hebben we ons honderdjarig bestaan tijdens een feestelijke eucharistieviering nog een keer dunnetjes overgedaan! De grote tent werd een tweede keer gebruikt voor een gezellig samenzijn!

Op 15 oktober, wordt er nog een keer aandacht besteed aan het feestelijk feit: dat is de zondag die het dichtst ligt bij de feestdag van de patroonheilige van onze kerk. Dan zal tijdens een Pontificale Hoogmis onze bisschop Mgr. J.W.M. Hendriks voor deze feestelijke gelegenheid voorgaan.

Vanzelfsprekend wordt iedereen van harte uitgenodigd om deze viering bij te komen wonen. Welkom aan iedereen!

Na afloop van de viering is er gelegenheid elkaar te ontmoeten en na te praten onder het genot van een kopje koffie of thee.

*Namens het comité Hoeverkerk 100 jaar
Deken F. Brigitha*

Schoenendoosactie

Locatie Jacobuskerk Akersloot

Ook dit jaar doen we weer mee met de alom bekende schoenendoosactie.

En ook dit jaar zijn de versierde gevulde dozen weer voor kinderen in Afrika, Oost-Europa of in een vluchtelingenkamp. Tover ook een simpele schoenendoos om tot een kostbaar geschenk.

Zomaar speelgoed krijgen of tandpasta is er voor deze kinderen echt niet bij. Misschien is uw versierde doos wel het eerste cadeau dat een kind ontvangt.

Vanaf 10 september liggen de informatiefolders weer in de kerk. En we gaan de actie weer feestelijk openen met een mooie familieviering. Deze Startviering van de schoenendoosactie vindt plaats op zondag 8 oktober in de St. Jacobuskerk in Akersloot. Zet alvast in de agenda!

Om nog even het geheugen op te frissen: Een schoenendoos mag ongeveer 12 cm hoog zijn, maximaal 34 cm lang en de breedte 22 cm.

Je sluit de gevulde doos met een postelastiek en doet 5 euro in de geldenvelop die je bovenop de doos onder het elastiek stopt. Je kunt ook 5 euro overmaken, dit staat allemaal in de folder.

Wat mag er ook alweer in? Bijv.: een knuffeltje, popje, autootje, kleurboek, springtouw, knikkers, kleine bal, muziekinstrumentje, domino, puzzel, een pet, slippers, sokken, kunststof beker, schoolspullen, zoals schriften, potloden, pennen, etui, liniaal, enz.

Dus begin alvast spullen te verzamelen en let op goedkope aanbiedingen. Ook loont een bezoek aan de kringloopwinkel, want daar hebben ze vaak leuke kleine en betaalbare spullen

voor in de schoenendoos. Hebt u geen schoenendoos? Wij hebben versierde dozen klaar staan die u kunt gebruiken.

Wilt u geen doos vullen, maar wel graag uw steentje bijdragen? U kunt ook spullen afgeven bij het parochiecentrum of in de Mariakapel, dan zorgen wij ervoor dat er dozen mee gevuld worden. U kunt zelfs besluiten om een donatie te doen, zodat de werkgroep zelf spullen kan kopen en dozen vullen.

Voor meer informatie kunt u ook altijd terecht op vrijdagochtend in het parochiecentrum.

Wij hopen dat u dit jaar ook (weer) meedoet. Vorig jaar hadden we 105 dozen verzameld.

En we streven natuurlijk weer naar minimaal 100 dozen. HELPT U OOK MEE?

Namens de werkgroep schoenendoosactie,
Yvonne Hoogenbosch

Locatie Willibrorduskerk Heiloo

Zondag 17 september starten we weer met de Actie Schoenendoos!

In de afgelopen maanden heeft de werkgroep al weer veel gekocht, gekregen en gemaakt. We zijn zo'n enthousiast stel, we gaan er weer met elkaar vol tegenaan! Het is ook zo leuk en fijn dat de actie steeds bekender wordt in heel Nederland. En dat op die manier weer heel veel mensen spontaan spulletjes aanbieden. Op dit moment weten we nog niet precies waar onze dozen naar toe gaan maar wanneer we dat wel weten laten we dat direct aan iedereen horen! Oekraïne werd genoemd en Moldavië, Albanie en Roemenie. Één van deze landen wordt de bestemming van onze dozen. In de winter kan het daar flink koud worden. Dus aan onze 'breidames' weer de vraag om sjaals en mutsen te maken. Verder zijn we erg blij met stoffen-tasjes, zeep, tandpasta en wat u maar kunt bedenken waar kinderen blij van worden. Op zondag 5 november hopen we tijdens de afsluitende viering héél veel dozen op het priesterkoor te kunnen neerzetten. Hopelijk bent u net zo enthousiast als wij en doet u weer gul mee. We zien u graag in onze kraam!

De viering van zondag 17 september staat in het teken van de start van de Schoenendoosactie. De zang wordt verzorgd door een gelegenheidskoor, bestaande uit El Shaddai en oud WIKiKo zangers en zangeressen. Pastor Igno Osterhaus gaat voor.

Werkgroep Actie Schoenendoos Heiloo



Tover een simpele schoenendoos om tot een kostbaar geschenk!



Vul je schoenendoos in elk geval met:

4 lijnschriften (A5), 3 pennen, 3 potloden, set kleurpotloden, gum/gom, puntenslijper, knuffel, stuk zeep, tandenborstel, tandpasta.

Over vrijwilligers

Laatste vergadering van de Locatieraad

Maandag 17 juli jl. vond de laatste vergadering van de Egmondse Locatieraad (LR) plaats. De LR is wordt aangeduid als oren en ogen van de locaties in relatie tot het parochiebestuur. Ondanks herhaalde oproepen en persoonlijke benaderingen, hebben we helaas geen opvolging weten te vinden.

Een van de punten die tijdens dit overleg besproken zijn, was de vitaliteitsscan. U heeft hier vast wel eens over gehoord, want in 2018 heeft deze ook plaatsgevonden. U zult begrijpen dat het invullen van de scan geen al te rooskleurig beeld geeft. Dinsdag 17 oktober om 19:30 uur vindt over deze vitaliteitsscan en de toekomst van onze locatie een bijeenkomst plaats. Meer informatie leest u elders in dit blad.

Tijdens de Overlegraad zijn Ed en Kees, zoals u ook in dit blad heeft kunnen lezen, in het zonnetje gezet en bedankt voor hun inzet. Deze laatste LR vormde het officiële einde. Kees heeft voor de laatste keer een verslag gemaakt, waaruit nog een paar actiepunten volgden. Wanneer deze zijn afgerond, is er een einde gekomen aan de jarenlange inzet van beide heren voor onze Egmondse geloofsgemeenschap. Ed en Kees, nogmaals hartelijk dank hiervoor!

Mocht u denken, die LR is wel iets voor mij. Of weet u misschien iemand die mee wil denken en de 'oren en ogen' van de Egmondse locatie wil zijn, neem dan contact op met:

pastor Igno Osterhaus: 06-17 85 80 26.

Astrid Wittebrood – Schouten, parochie coördinator

Afscheid markant vrijwilligster

Met ingang van het nieuwe seizoen heeft mevrouw Ria Min haar taken voor de werkgroep 'verspreiding parochieblad' overgedragen. Ruim 20 jaar zette zij zich in voor het soepele verloop van de bezorging van rond de 3500 parochiebladen in Heiloo. Zevenmaal per jaar werden de bladen onder haar leiding over de 100 pakketten verdeeld. De autokoeriers brengen die pakketten dan naar de bezorgers, die vervolgens allemaal op pad gaan in de hun toegewezen wijk.

Ria's grootste zorg was het op peil houden van haar team. Regelmatig vielen er natuurlijk tijdelijk mensen uit, door vakantie of door ziekte. Maar ook stopten

mensen, vaak op gevorderde leeftijd, met hun bezorgtaak. Het was dan aan Ria om nieuwe mensen te zoeken. Hiervoor ging ze 'onorthodox' te werk. In de vacante wijk belde ze gewoon aan bij parochianen die het blad ontvingen en vroeg hen of zij voortaan het blad in hun wijk wilden gaan bezorgen. Heel vaak lukte het haar om zo nieuwe bezorgers te vinden. Ook wist ze soms mensen uit haar eigen kennissenkring over te halen om mee te helpen. Alle mutaties op de ledenlijst van haar werkgroep hield ze accuraat bij.

Wanneer er iemand van haar groep ziek was of afscheid nam, ging zij langs om een bloemetje of andere attentie te bezorgen. Ook ging zij ooit persoonlijk langs bij alle ruim 100 werkgroepleden om een kleine bijdrage te vragen voor een cadeau voor een nieuwbenoemde pastor. Ria kende al 'haar mensen' vaak al vele jaren persoonlijk en bekommerde zich om hun wel en wee.

Als parochiegemeenschap Willibrord zijn we Ria enorm dankbaar voor al haar werk. We wensen haar, nu ze het wat rustiger aan mag gaan doen, alle goeds! Haar opvolgster is Diny Hoedjes, die het laatste jaar al is ingewerkt door Ria. We hopen dat Diny haar nieuwe taak met veel plezier zal vervullen!

Marieke Hoetjes

Oproep

Ongetwijfeld heeft u het gezien: de Willibrorduskerk heeft de mogelijkheid om de vieringen live uit te zenden.

Voor het opnemen van de viering zijn er mensen nodig, momenteel bestaat de filmploeg uit vier personen.

Graag zouden we de ploeg uitgebreid zien, zodat we wat meer ruimte hebben bij het opstellen van het rooster en door kunnen gaan met het live uitzenden van de vieringen.

Wie o wie wil ons hierbij helpen? Wie mogen wij (Dirk, Petra, Femke en Astrid) verwelkomen in onze filmploeg?

Wij zien uw reacties graag tegenmoet,

Astrid Wiebering – Vlaar

Parochienieuws Egmond

Wij koesteren de herinneringen voor altijd in ons hart

In de parochiekerk Egmond delen wij met Allerzielen 2 november 2023 dierbare herinneringen.

Wij noemen de namen van de overledenen waarvoor een afscheidsdienst in de parochiekerk heeft plaats gevonden.

Uiteraard kunt u allen misintenties aanvragen via de alom bekende wegen.

Daarvoor liggen er (ook) aanvraagbriefjes in de Mariakapel voor u klaar, de Mariakapel is dagelijks geopend.

Stil met onze eigen gedachten omdat de juiste woorden soms niet te vinden zijn,

Daarnaast in deze Allerzielen viering een gedicht, lezingen, stilte, woorden en medewerking door koor Hoeverture. De herinneringskruisjes worden aan de nabestaanden gegeven.

Iedereen is welkom.

Wij staan stil bij uw gemis en wanneer u dat wenst is er de mogelijkheid een kaarsje aan te steken.

Wij wensen u sterkte en lichtpuntjes toe.

Het gedicht "Handen" van Paul Vlaar willen wij via dit blad aan u meegeven.

Handen van mensen, van nemen en geven.

Met elkaar verbonden, op weg door 't leven.

Maar er komt een dag, dat je iemand moet laten gaan,

Waardoor je ineens met lege handen komt te staan.

Met verdriet en met vragen sta je alleen langs de kant.

Tot iemand je zegt: pak nou maar mijn hand.

Houd daar dan aan vast, door al je tranen heen.

Want wat er ook gebeurt, je bent nooit helemaal alleen.

Na de Allerzielenviering is er gelegenheid om nog even te blijven en samen herinneringen te delen bij koffie en/of thee in de ontmoetingsruimte.

Bij verschillende mensen zal bekend zijn dat wij de afscheidsgroep graag zouden uitbreiden.

Mocht u willen meehelpen, kunt u contact opnemen met Alie, Anny, Laura of Marianne.

Wanneer er vrijwilligers zijn, is er zondag 5 november 13.30 uur zegening van de overledenen op kerkhof de Karmel door pastor Nico. Daarna aansluitend

volgt de zegening op Rinnegom. Wij doen onze uiterste best om dit doorgang te laten hebben. Wij blijven aan elkaar denken en wensen u alle kracht en sterkte toe.

Alie, Anny, Laura en Marianne.

Bedevaart naar Onze Lieve Vrouw ter Nood

Opnieuw is er een bedevaart naar Heiloo van mensen uit onze geloofsgemeenschap Iedere jaar hebben wij die traditie in Egmond.

We steken een kaars aan die namens ons allemaal teken is van onze band met deze plek die al zoveel jaren middelpunt is van gebed. Sinds er hier mensen zijn die geloven

Hoe lang geleden? Al sinds de veertiende eeuw viert men op deze plek dat wonder van het water dat hier ontsprong, een teken van begin, een teken van overvloed

En als je de toekomst in gaat heb je al het goed uit je verleden nodig.

Ik, u wij allemaal

Maria moet erbij blijven als we dat doen, als we onze vragen en gebeden, maar ook onze dank

We brengen veel tot stand, maar we doen dat nooit helemaal alleen.

Ook als er niemand naast je staat, staat er nog altijd een achter je

Dat is God zelf. Die ziet, spreekt en aanraakt. Hoe en wie of wat we ook zijn. Dat is Christus, die met ons was en is en zijn zal

Op een plaats, bij de bron, de put van Heiloo. De eeuwen door is die plek zoveel geweest waar we voor danken. Wat we vragen is de kracht te vinden die we nodig hebben om zelf bron te worden, in een wereld die dorst heeft.

Laten we bidden voor de velen die in deze tijd door geweld omkomen En ook om heling voor hen die levens nemen

Allemaal hebben zij en wij die kracht nodig Kracht die geeft, dat water geen dood water is

Ik wil u dan ook allemaal mee hebben. u moet er allemaal zijn, om Een vloed van gebeden mee te bidden.

Dat gebed is niet van vroeger, het is het gebed van de toekomst voor de toekomst. Sta naast ons, ga mee!

De bedevaart vindt plaats op zondag 29 oktober aanstaande, aanvang van de viering is om 10.30 uur.

N. Mantje

Afscheid van “De Brug”

31 maart 2004 komt een initiatiefgroep, bestaande uit pastor Herman Helsloot, Jos van Dam, Marieke Hoetjes, Marius Prein en ondergetekende samen om te kijken of er een nieuw koor gestart kan worden. Door het verdwijnen van Die Schaeckelsinghers en de doorstart van MoGoJoKo als New Rythm, is er behoefte aan een koor dat staat tussen New Rythm (bestaande uit vooral jongeren) en het Dames- en Herenkoor. Een middenkoor, tussenkoor, met een eigen repertoire.

7 september 2004 is de eerste repetitie van het nieuwe koor. De initiatiefgroep heeft de naam De Brug gekozen. De Brug, een brug tussen New Rythm en het Dames- en Herenkoor.

De heer Jan Peter Versteegen wordt aangesteld als dirigent en de heer Jack Koppels begeleidt het koor op de piano. Elke dinsdagavond wordt er enthousiast gerepeteerd.

31 december 2005 ondersteunt De Brug voor het eerst een viering. Pastor Helsloot is de voorganger en de liturgiegroep van De Brug stelt samen met hem een mooie eerste viering samen met als rode draad, De Brug, een verbinding.

1 januari 2011 stopt de heer Jan Peter Versteegen met dirigeren bij De Brug. Het toenmalige bestuur is dan reeds in gesprek met een nieuwe dirigent en het Parochiebestuur neemt de heer Ruwald Diderich op ZZP basis aan.

1 april 2011 start de heer Ruwald Diderich als dirigent het koor en dat is hij nog tot op de dag van vandaag.

1 juli 2014 stopt de heer Jack Koppels met de begeleiding op de piano. Hij heeft ondertussen een dusdanige leeftijd bereikt dat hij het tijd vindt om te stoppen. Er wordt in overleg met het Parochiebestuur besloten dat de dirigent ook de begeleiding op de piano voor zijn rekening neemt.

Door de jaren heen heeft De Brug diverse vieringen ondersteunt. De eerste tijd op zaterdagavond en later op zondagochtend. Er werd in eucharistievieringen, woord- en communievieringen en gebedsdiensten gezongen. De Brug mocht ook de huwelijksviering van dirigent Jan Peter Versteegen mede ondersteunen. Ook de uitvaartdiensten van de koorleden die De Brug ontvielen zijn met zang ondersteund. Dat was mooi om te kunnen doen.

Een aantal keer is De Brug ook op de uitmarkt, het latere uit&zo, aanwezig geweest.

Het koor is in de loop der jaren steeds kleiner geworden en dat heeft tot gevolg dat er niet altijd meer aan

de kwaliteit kan worden voldaan wat het koor wenselijk vindt. Daarom hebben de leden van De Brug in goed overleg besloten te stoppen.

Wij nemen afscheid van bijna 20 jaar De Brug. Wij willen alle leden en oudleden danken voor hun inzet de afgelopen jaren. Wij wensen iedereen veel succes en hopen dat we elkaar in de parochie mogen blijven tegenkomen.

*Namens de Locatieraad,
Petra Henselmans-Klaase*

Missio Wereldmissiemaand 2023: christenen in Libanon

Met brandend hart (Lucas 24,32)

Op 22 oktober is het Missiezondag. De christenen in Libanon hebben een hart dat brandt van naastenliefde en van de missie daar te zijn waar mensen in moeilijkheden zijn. Zij verlaten het land niet, zij blijven, om een bron van hoop te zijn.

Het land van de ceders

Libanon is de laatste jaren in een ongekende crisis beland. De Libanese munteenheid heeft 98 procent van haar waarde verloren. Een groot deel van de middenklasse kwam onder de armoedegrens terecht. De staat is nog slechts een façade, overal is corruptie. Dagelijks verlaten mensen het land. Libanon vangt veel Syrische vluchtelingen op. De explosie in de haven van Beiroet in 2020 was de spreekwoordelijke druppel die de emmer doet overlopen.

Drama's en wonderen

Na de enorme explosie, waarbij meer dan 200 mensen omkomen, willen de parochianen van de parochie St. Maron helpen. Van de overheid is niets te verwachten. De pastoor van de parochie, Richard Abi Saleh, komt met het initiatief 'dramas et miracles' (drama's en wonderen): "We gaan op bezoek bij de mensen, luisteren naar hun angsten. We zijn er. We bidden met hen. We huilen en lachen met hen."

Danielle Aramouni, een van de vele vrijwilligers in de parochie, zegt het kernachtig: "Voor mij is mijn werk geen baan, het is een missie. Als je mensen ziet die hulp nodig hebben, ga je naar ze toe en helpt."

MISSIO ondersteunt het pastorale werk in Libanon. Help mee! Geef aan Missio Pauselijke Missiewerken in de collecte op Missiezondag 22 oktober of stort uw bijdrage op NL65 INGB 0000 0015 66, t.n.v. Missio Wereldmissiemaand, te 's-Hertogenbosch. Meer informatie: www.missio.nl

Caritas de Egmond

Caritas werkgroep Egmond aan den Hoef

Caritas volop in beweging. Ja zeker, ook in de zomermaanden. Het mooie van onze werkgroep is dat, naast de dingen die we samen doen, ook ieder lid afzonderlijk zijn of haar taken het hele jaar door uitvoert. Dat kan zijn op financieel gebied, gemeente zaken of het bijwonen van bijeenkomsten. Anderen gaan op huisbezoek, schrijven kaarten, versturen ze of brengen ze weg of steken veel tijd in het zangkoor om op gepaste wijze zowel de gewone als de feestelijke- en rouwvieringen in onze gemeenschap muzikaal te omlijsten.

Zelf heb ik mij beziggehouden met de festiviteiten rondom het 100 jarig bestaan van de Hoeverkerk. Het eerste gedeelte hebben we inmiddels afgerond zoals u wellicht zelf heeft meegemaakt of heeft gelezen in de vorige uitgave van ons parochieblad. Een zeer geslaagd feest op zaterdag 19 juni en een mooie viering op de zondag met veel mensen, blije gezichten, mooi weer en een geweldige sfeer. De voorbereidingen voor de officiële viering op zondag 15 oktober zijn in volle gang en ook daar hopen we weer vele parochianen te mogen ontmoeten.

Met een klein groepje mensen en bijgestaan door een enthousiaste pastor Igno Osterhaus iets moois neerzetten geeft je een goed gevoel maar tegelijkertijd besef je dat zoiets alleen te realiseren is met goeie mensen om je heen. Vele vrijwilligers die spontaan de handen uit de mouwen steken en helpen daar waar nodig is. Diverse werkgroepen die, zo lijkt het, ongemerkt hun werk doen en nooit op de voorgrond treden. Het lijkt allemaal zo gewoon, alsof het geen moeite kost maar ik heb nu van dichtbij meegemaakt dat er door een groot aantal mensen enorm veel werk verzet wordt.

Caritas maakt deel uit van het Platform de Egmond. Het Platform bestaat uit vertegenwoordigers van verschillende werkgroepen, verenigingen en instanties die actief zijn op cultureel, sociaal of zorggebied. Onder leiding van het sociaal team van de gemeente wordt er gekeken waar we de krachten kunnen bundelen en hoe we elkaar kunnen versterken. Ook moet duidelijk worden wat er aan hulp geboden wordt en waar men terecht kan voor die hulp en daarom heeft het Platform iedere deelnemer de mogelijk geboden om in Dorpsgenoten zijn 'zegje' te doen. Caritas heeft dit in de uitgave van 9 augustus mogen doen. Wij, als

Caritas werkgroep, waren daar blij mee daar wij deze zomer ook onze eigen flyer hebben laten maken met als doel de Caritas wat meer onder de aandacht te brengen vooral bij de mensen die ons nog niet kennen. Wie zijn wij, wat doen wij en hoe kunt u ons bereiken. De flyers zullen op verschillende punten worden neergelegd in Egmond aan den Hoef en Egmond aan Zee, daar waar veel mensen samen komen en elkaar op die manier er misschien ook op kunnen attenderen dat hulp vaak dichterbij is dan ze denken.

Besef, lieve mensen, hoe bevoorrecht we zijn om in een gemeenschap te mogen leven waar mensen echt om elkaar geven en dat je zelf daarin een belangrijk schakeltje kan zijn. Als je dat voelt en ervaart als rijkdom dan ben je een gelukkig mens. Geniet van de nazomer en geniet van elkaar.

*Namens de Caritas werkgroep Egmond aan den Hoef
Karin Twisk*



Caritas werkgroep Heiloo

Het is een constatering waar je niet blij van wordt: het begrip armoede blijkt hardnekkig verankerd in onze 'welvarende' samenleving. De laatste voorspellingen van het Centraal Plan Bureau wijzen uit dat, als de overheid niet wederom fors in de buidel tast, ca. 20% van de Nederlanders die tot de laagste inkomens behoren er volgend jaar bijna 3% in koopkracht op achteruit gaat. Zaken zoals de Energietoeslag van €1300 wordt vooralsnog niet verlengd net zoals de verhoogde zorgtoeslag. Blijft de buidel dicht dan leeft volgend jaar 5,7% (was 4,8%) van de Nederlanders in armoede en stijgt ook het aantal kinderen dat in armoede moet opgroeien van 6,2% naar 7%! Of te wel 990.000 mensen en 230.000 kinderen. Schrikbarende cijfers. Maar wanneer spreken we eigenlijk over armoede? De grens ligt voor een éénpersoonshuishouden ko-

mend jaar op €1581, de zogeheten 'niet-veel-maar-toereikend-grens'. Een inkomen net boven deze grens is ook geen vetpot voor zo'n 10% van de huishoudens. Dat betekent in de praktijk: zo'n 20% heeft geen buffer voor onverwachte uitgaves en 3% kan zich niet minstens één keer per twee dagen een warme maaltijd veroorloven. Net zomin als verwarmen van het huis: voor 7% buiten bereik. Om nog maar te zwijgen over gedwongen betalingsachterstanden op huur, hypotheek, energie. Steunmaatregelen vorig en dit jaar zorgden er voor dat veel huishoudens het net wel redden. Een voldoende en voorspelbaar inkomen is een essentieel onderdeel van bestaanszekerheid. Deze 20% groep is steeds afhankelijk van de politiek of ze geholpen worden met al die maatregelen. Ze zitten in de schulden en leven van dag tot dag. Wat dat betekent voor hun gezondheid hoef ik u denk ik niet uit te leggen als de stress elke dag tegen de plinten omhoog klotst.

Wij kunnen als Caritas al deze fundamentele en structurele problemen niet oplossen. Waar wij wel wat in kunnen betekenen is (vaak) financiële ondersteuning voor die gezinnen waar wij het zware leven iets leefbaarder kunnen maken. Of waar er plotselinge, hoge, tandartskosten zijn. Of waar een bijstandsmoeder haar dochter ziet opbloeien middels, voor haar onbetaalbare, vioollessen. Daartoe werken wij nauw samen met het Sociaal Domein & Team van de BUCH. Ook vanuit Stichting Welzijn en 't Trefpunt bereiken ons hulpvragen en kunnen wij op onze beurt weer mensen naar toe verwijzen. Allemaal kleine druppels die de plaat van het leven wat minder heet maken.

Oproep(1)

Wij hebben gemerkt dat onze boodschappenmand-actie zich nog altijd mag verheugen op een grote belangstelling en dus nog altijd in een grote behoefte voorziet. Dat is mooi maar als er meer 'afhalers' dan 'brengers' zijn dan kunt u op de foto bij dit artikel zien waartoe dat leidt: een te lage voorraad! Het gaat met name om de volgende items: vlees/vis in blik; drogisterij-artikelen; soep/groente in blik/glas; rijst/pasta; ontbijtproducten; houdbare melk; koffie/thee; snoep/koek/noten. Wij zijn in overleg met diverse organisaties voor najaarsacties maar willen ook graag een beroep op u doen: als particulier met caritasgevoel! Alvast zeer bedankt namens vele 'afhalers'. Nog een speciaal woord van dank voor speciale en lieve ingebrachte persoonlijke zaken zoals zakjes

met snoep voor kinderen en cadeautjes voor moeders!

Oproep(2)

Onze dadendrang is eigenlijk te groot voor onze huidige bezetting van de Werkgroep. Driekwart van de leden heeft er nog een goed gevulde (qua tijd) betaalde baan naast. Daardoor komt er nu te veel werk op te weinig schouders. Daarom willen wij hierbij een oproep plaatsen voor uitbreiding van onze werkgroep. Voelt u zich aangetrokken tot ons mooie, onbaatzuchtige werk van het helpen van een (vooral lokaal) medemens in nood en heeft u daarvoor tijd beschikbaar (dit gaat altijd in overleg) dan willen wij u vragen te reageren via ons emailadres: cwh.heiloo@gmail.com Uw CV is daarbij niet van groot belang. Een hart op de goede plek, wat levenservaring en goede wil is voldoende. Wij zien reacties graag tegemoet!

*Theo van Diepen
Caritas Werkgroep Heiloo*



Lief en Leed

Locatie Heiloo

Overleden:

Loes (Lucia Catharina) Rozing-Brakenhoff
Truus (Geertruida Anna Maria) Dekker-van Saase
Johan (Johannes Franciscus) Neeffes

* 26-01-1935 † 02-07-2023
* 17-02-1941 † 13-07-2023
* 21-08-1935 † 26-07-2023



Voor de familie en nabestaanden bidden wij om kracht en troost.
Wij wensen hen sterkte toe bij dit verlies.

Locatie Akersloot

Overleden:

Pauline (Paulina Maria) Hoogeboom-Terluin
Nico (Nicolaas Willem) Terluin
Riet (Maria Cornelia Theresia) Kaandorp-Rijs

* 25-01-1935 † 14-06-2023
* 13-06-1938 † 16-06-2023
* 01-07-1934 † 04-07-2023



Voor de familie en nabestaanden bidden wij om kracht en troost.
Wij wensen hen sterkte toe bij dit verlies.

Locatie de Egmond

Gedoopt:

Julia (Julia Maria) Pepping



Wij bidden dat zij zich thuis mag voelen in onze parochie en dat onze dopeling mag opgroeien in geloof.

Overleden:

Adrie (Adriana Maria) Liefting – van Noort

* 19-08-1945 † 24-07-2023



Voor de familie en nabestaanden bidden wij om kracht en troost.
Wij wensen hen sterkte toe bij dit verlies.

Adressen

Parochie Bron van Levend Water

Postadres: Westeweg 267
1852 AG Heiloo
Telefoon: 072-533 09 06

✉ info@rk-bronvanlevendwater.nl
Website: www.rk-bronvanlevendwater.nl

Financiële Administratie:

Mevrouw Astrid Wiebering-Vlaar
Telefoon: 072-533 09 06
✉ financieel@rk-bronvanlevendwater.nl

Dagelijks Bestuur:

De heer Martien den Blanken voorzitter
Mevrouw Marieke Hoetjes-Eijkel secretaris
De heer Harry Broers penningmeester

Voor uw kerkbijdrage en andere giften:

H. Willibrordus: NL46 RABO 0327 0640 21
tnv RK Par. Bron van Levend Water, inz. Par. Heiloo
NL20 INGB 0000 6815 70

tnv RK Par Bron van levend Water, inz. Loc Willibrordus
H. Jacobus Major: NL07 RABO 0300 9542 63
tnv RK Par. Bron van Levend Water, inz. Akersloot

H. Adelbertus: NL88 RABO 0315 7004 91
tnv RK Par. Bron van Levend Water, inz. RK Egmond

H. M.M. Alacoque: NL41 RABO 0315 7479 94
RK Par. Bron van Levend Water, inz. RK Egmond

O.L.V. Onb. Ontv.: NL87 RABO 0315 7041 95
tnv RK Par. Bron van Levend Water, inz. RK Egmond

Parochie coördinatoren:

Mevrouw Marieke Hoetjes-Eijkel
Telefoon: 072-533 09 06
✉ willibrorduskerk@rk-bronvanlevendwater.nl

Mevrouw Astrid Wittebrood-Schouten
Telefoon: 072-506 13 64 / 072 533 09 06
✉ coordinator@rk-bronvanlevendwater.nl

Begraafplaatsen BvLW:

Willibrordushof, Heiloo:
✉ willibrordushof@rk-bronvanlevendwater.nl

Sint Jacobushof, de Overtuin, Akersloot:
✉ jacobusmajor@rk-bronvanlevendwater.nl

Rinnegom, Egmond Binnen:
✉ rinnegom@rk-bronvanlevendwater.nl

De Karmel, Egmond aan den Hoef:
✉ dekarmel@rk-bronvanlevendwater.nl

Caritas Bron van Levend Water:

✉ cwh.heiloo@gmail.com
✉ caritas.egmondaandenhoef@gmail.com

Locatie H. Willibrordus

Adres:
Westerweg 267
1852 AG Heiloo
Telefoon: 072-533 09 06



Secretariaat:

Openingstijden: ma t/m vr 9.00 tot 12.00 uur
✉ willibrorduskerk@rk-bronvanlevendwater.nl
maandag speciaal voor kerkhofbeheer
✉ willibrordushof@rk-bronvanlevendwater.nl
vrijdag speciaal voor opgeven intenties
✉ misintenties@rk-bronvanlevendwater.nl

Locatie H. Jacobus Major

Adres:
Kerklaan 37
1921 BK Akersloot
Telefoon: 0251-31 22 28



Secretariaat:

Openingstijden: vr 9.00 tot 11.00 uur
✉ jacobusmajor@rk-bronvanlevendwater.nl

Locatie H. Margaretha Maria Alacoque

Adres:
Herenweg 188-190
1934 BD Egmond
aan den Hoef
Telefoon: 072-506 13 64



Secretariaat:

Openingstijden: do 9.00 tot 12.00 uur
✉ rkegmond@rk-bronvanlevendwater.nl

Pastores

Administrator: Franklin Brigitha, pr.
Priesterassistent: Igno Osterhaus, pr
bij pastorale spoed en overlijden:
Telefoon: 06 17 85 80 26
✉ i.osterhaus@rk-bronvanlevendwater.nl
Priesterassistent: Nico Mantje, pr.
Diaken: Mike Nagtegaal

Centraal rekeningnr:
NL 57 RABO 0120 5009 65
tnv RK Parochie Bron van Levend Water

Dit ene weten wij en aan dit één
houden wij ons vast in duistere uren:
er is een woord dat eeuwiglijk zal duren
en wie 't verstaat, die is niet meer alleen.

Henriëtte Roland Holst

Bron van Levend Water

