

# Rond de Waterput



**Spiritualiteit en geloofsverdieping  
Samenwerkende kerken Heiloo,  
Limmen en omstreken**

**Programma najaar 2023**

## Voorwoord

### bij het programma 'Rond de Waterput' najaar-2023

'Rond de Waterput' is een initiatief van de gezamenlijke kerken in de regio Heiloo. Zij biedt jaarlijks talrijke cursussen, lezingen, muzikale en andere activiteiten op het gebied van spiritualiteit en geloofsverdieping.

Hierbij gaat de aandacht ook naar cultureel relevante en maatschappelijke onderwerpen.

Ook belangstellenden die minder of niet zo vertrouwd zijn met 'het kerkelijk leven' zijn van harte uitgenodigd!

Op het programma **najaar-2023** staan diverse lezingen, cursussen en gespreksgroepen rondom levensbeschouwing, zingeving en persoonlijke ontwikkeling. Daarnaast is er aandacht voor kunst en muziek. U kunt ook genieten van een gezamenlijke maaltijd of een bijzondere wandeling.

U kunt u het best van te voren aanmelden. Als een activiteit dan toch niet door gaat, kunt u gebeld/gemailed worden.

U kunt ook altijd nog even op de website kijken of er bijzonderheden zijn:

**Informatie:** [www.ronddewaterput.nl](http://www.ronddewaterput.nl)

**Aanmelden:** [ronddewaterputnl@gmail.com](mailto:ronddewaterputnl@gmail.com) of 072-5330906

*Omdat we niet digitaal kunnen collecteren verzoeken we u om uw bijdrage contant mee te nemen.*

**U bent van harte welkom!**

Marieke Hoetjes, Peter de Laat, Dineke Vahl, Lies Sluis, André Burghardt, Igno Osterhaus, Henk Hudepohl en Ditje van Genderen



spiritualiteit en geloofsverdieping

## 1. Expositie 'Job' – door KinK

De groep **KinK** - Kunst in de Kerk - uit Alkmaar kiest ieder jaar een thema vanuit de Bijbel, om dit in een kunstvorm uit te werken.

De Kinkleden hebben het Bijbelse verhaal van Job gelezen. Zij hebben daar samen over gesproken. Ieder heeft op zijn/haar eigen wijze daar vorm aangegeven, aan wat voor hem/haar treffend was in dit verhaal.

Het verhaal is weergegeven op schilderijen, door het schrijven van gedichten, met textielwerkvormen of met fotografie. De Kinkleden nemen u graag mee via deze kunstuitingen. Op deze manier neemt u (opnieuw) kennis van het boek Job. Dit boek staat vol met symbolische verhalen, die verwijzen naar de stilte, de eenzaamheid, het morren en de twijfels en ook de rijkdom.



**Waar: in de Kerkstraat van het Willibrordushuis, Westerweg 267 in Heiloo**

**Wanneer: vanaf begin september tot aan de Advent**

## 2. Drie Bronnen Pelgrimsroute

In en rond Heiloo wordt iedere zaterdag de Drie Bronnen Pelgrimsroute gelopen. Deze is ontstaan als oefenrondje voor het lopen van de Sufi Trail in Turkije. Toen reizen in coronatijd niet mogelijk was, is deze Pelgrimsroute geïntensiveerd en kwam er het idee om 40 keer dezelfde ronde van 20,4 km te lopen, zodat we toch aan de afstand kwamen van de Sufi Trail in Turkije.



Sindsdien lopen we elke zaterdag vanuit het station Heiloo (naar de start bij de Willibrorduskerk) en genieten van de kracht van herhaling en uiteraard de gezelligheid van een steeds wisselend gezelschap en de band die we met mensen langs de route hebben opgebouwd. We lopen langs drie heilige bronnen, drie kloosters, twee labyrinten en door het 'heilige bos' van Heiloo.  
*Loop een keer met ons mee!*

**Wanneer: elke zaterdag gegarandeerd vertrek v.a. station Heiloo om 9.55 uur**  
**Meer informatie vindt u op [sufitrail.nl](http://sufitrail.nl)**

### 3. Gespreksgroepen over geloven

Wij wonen in een deel van ons land, waar het niet meer zo vanzelfsprekend is om te geloven, laat staan dat je er over praat. Toch blijft het boeiend om met elkaar over de Bijbel van gedachten te wisselen, want het zijn vaak prachtige verhalen en het zoeken naar de zin van het leven houdt ons wel bezig.

Of je veel of weinig Bijbelkennis hebt, is niet belangrijk. Luisteren naar elkaar kan ook een begin zijn.

Er zijn 2 gespreksgroepen, één in Ypesteijn en één in Plan Oost. Het thema van de 8 avonden is: *Wat leren we van het leven van Jozef?*

Wilt u slechts een aantal avonden volgen, dan kan dat ook. Van harte welkom!

**Aanmelden:** Roelie van Diest: [rdvdiest@gmail.com](mailto:rdvdiest@gmail.com) of 072 5323500

**Waar:** Ypesteijn: De Stuifbergen 2 (huiskamer 'het Alternatief')  
**Wanneer** eerste dinsdag van de maand v.a. 5 sept.; 19.30-21.00 uur

**Waar:** Plan-Oost: Groot Barlaken 58  
**Wanneer:** laatste donderdag v.d. maand v.a. 21 sept.; 19.30-21.00 uur



### 4. Samen Koken Samen Eten

Op de eerste donderdag van de maand is er gelegenheid om samen te eten in de Ter Coulsterkerk.

Het driegangenmenu kost, inclusief koffie of thee na afloop, € 5,- (*contant*).

Een glas wijn of frisdrank is € 1,50.

We beginnen om 18.00 uur.

Met diëten wordt rekening gehouden.



**Waar:** Ter Coulsterkerk, Holleweg 111 Heiloo  
**Wanneer:** eerste donderdag van de maand v.a. 7 september; 18.00 uur  
**Opgeven:** tot de dinsdag voorafgaand aan de maaltijd, 20.00 uur, bij  
Gina Timmerman: 072-8795384 of [g\\_timmerman50@kpnmail.nl](mailto:g_timmerman50@kpnmail.nl)

## 5. Het verhaal achter het verhaal

Ben je ook nieuwsgierig naar het verhaal achter het verhaal in de vele geloofsverhalen in de Bijbel? Dan zijn de maandelijks laagdrempelige bijeenkomsten van de 'Mozesgroep' misschien wel iets voor jou. Ben je katholiek, protestant of alleen maar leergierig? Je bent welkom.



De Mozesgroep komt één keer in de maand op een donderdagavond bij elkaar. We lezen dit seizoen in het evangelie van Marcus. Naast het geloofsverhaal uit de Bijbel gaat het vooral ook om de eigen verhalen.

**Aanmelden:** [aanmelden.activiteit@corneliuskerk-limmen.nl](mailto:aanmelden.activiteit@corneliuskerk-limmen.nl)

**Wie:** gespreksleider is Johan Olling

**Waar:** pastorie van de Corneliuskerk in Limmen

**Wanneer:** 14 september, 19 oktober en 16 november; 20.00 uur - 21.30 uur

## 6. Op adem komen in de 'buurkerk' van de Abdij

*Aan het einde van de Abdijlaan staat een klein kerkje.*

Om de 14 dagen is daar gelegenheid om op adem te komen tijdens een samenkomst met licht, stilte, zang, verhaal en gebed.

In het eerste seizoen is gebleken dat mensen het prettig vinden om samen op adem te komen, het hoofd leeg te maken en opgefrist weer op weg te gaan. We laven ons aan de bron, doen kracht op om het pad te vervolgen. Het komend seizoen volgen we nieuwe leidsmannen of -vrouwen. De structuur blijft hetzelfde: Samenkomen en



licht ontsteken terwijl we zingen: *"Neem mij aan zoals ik ben..."*. We luisteren naar een verhaal, maken het stil en sluiten af met koffie of thee. Een viering, maar anders dan we misschien gewend zijn, op een plek waar mensen al eeuwen samenkomen, waar komend seizoen de deur uitnodigend openstaat!

**Wie:** Marlies Bras, Bart de Vries, Nico Knol en Marius Prein

**Waar:** Buurkerk, Abdijlaan Egmond-Binnen

**Wanneer:** maandag 18 sept.; 2, 16, 30 okt.; 13, 27 nov.; 11 dec. om 19.30 uur

**Bijdrage:** vrijwillige bijdrage na afloop (*contant*)

## 7. Samen Genesis lezen

In het najaar starten we met een aantal donderdagavonden waarin we samen bijbellezen in het Willibrordushuis, naast de Willibrorduskerk in Heiloo. Dit seizoen zullen we ons bezig houden met Genesis, het eerste boek in die grote verzameling. Sommige verhalen hebben we al de nodige keren gehoord. En toch, elke keer opnieuw lezen brengt steeds andere gezichtspunten aan het licht. Vooral wanneer je samen leest en wanneer je aan de hand van een tekst met elkaar in gesprek gaat.

Zo ook bij Genesis, verhalen die ons geen wegwijs willen maken in de geschiedenis, maar die iets zeggen over God en de mens, over hun verhouding tot en tegenover elkaar. Verhalen die ook iets willen laten zien van God en mens die elkaar vinden in gezamenlijk gekoesterde visioenen.



**Wie:** Henk Hudepohl

**Waar:** Willibrordushuis, Westerweg 267 in Heiloo

**Wanneer:** 21 sept., 12 okt., 9 nov. en 14 dec.; 20.00 - uiterlijk 22.00 uur

**Bijdrage:** vrijwillige bijdrage na afloop (*contant*)

## 8. De Schepping ligt in onze genen

Een nieuwe wetenschap met de titel 'Archeogenetica' geeft ons een ongekende terugblik in de geschiedenis van de mens. Tot nu beperkte zich dat tot zesduizend jaar, maar sinds kort kunnen we het gedrag van de mens ontrafelen tot een half miljoen jaar geleden.

Dit inzicht hebben wij voor een belangrijk deel te danken aan de Zweedse Nobelprijswinnaar (2022 Geneeskunde) Svante Pääbo die de genen van de Neanderthaler wist te ontcijferen. Zo blijkt dat de moderne mens of 'homo sapiens' ongeveer 50 duizend jaar geleden een exodus heeft ondernomen van Afrika naar het huidige Europa en Azië. Daar kwamen zij in contact met de Neanderthalers en de Denisovas, die daar al honderdduizenden jaren

woonden. De gevolgen van deze en andere samensmeltingen van de mensensoort zijn nu te herleiden, volkeren zijn verdwenen maar bij nader inzien toch niet helemaal!

In twee avonden zal de archeogenetica in een notendop worden besproken, waarbij een aantal opmerkelijke nieuwe inzichten aan de orde zullen komen. Er zal veel ruimte zijn voor discussie want wij herschrijven feitelijk onze eigen Genesis- en Exodus-geschriften.

Ook actuele zaken in ons huidig bestaan zoals het gevaar van degeneratie door inteelt, de verschijning van epidemieën, en een visie op de huidige vluchtelingenstroom zullen aan de orde komen.

**Wie:** dr. Allan de Monchy  
**Wanneer:** dinsdag 3 oktober en 31 oktober van 20.00 tot 22.00 uur  
**Waar:** Ter Coulsterkerk, Holleweg 111, Heiloo  
**Bijdrage:** € 4,- per persoon (*contant*)



## 9. Cursus Bijbels ABC in Limmen

Deze winter geven we aandacht aan de gelijkenissen, zoals die worden verteld door Mattheüs, Markus en Lukas (de synoptische evangeliën). We zullen overeenkomsten en verschillen zien. Op het eerste gehoor bekende verhalen zullen ons soms verrassen als we letten op subtiele woordkeus en op het verband waarin ze worden verteld ....



**Wie:** ds. Dick Nicolai  
**Waar:** 'Ons Huis', Zuidkerkenlaan 23, Limmen  
**Wanneer:** woensdagmiddag van 14.30 tot 16.30 uur  
**2023:** 18 oktober, 1 en 15 en 29 november  
**2024:** 10 en 24 januari, 7 en 21 februari en 6 maart  
**Aanmelden:** dicknic@ziggo.nl of 072-7435166

## 10. Voor wie ik liefheb...

Liefde, dat prachtige veelzijdige, diepzinnige, L-woord, in clichés helaas ook zo platgemaakt dat je het liever bij dat raadselachtige “L” zou laten, is de rode draad in ons nieuwe programma.

Geïnspireerd door de dichtregel “voor wie ik liefheb wil ik heten” van Neeltje Maria Min bezingen we de liefde, als lust, als mededogen, als gave, als over-gave, als verbindende kracht, als appèl, als alles overwinnende kwetsbare ‘L’. Het doortrekt de teksten en de muziek die ten gehore zullen worden gebracht.

Voor een uurtje poëzie, verhaal en muziek - als een kus zo kort - waarin het hele leven meetrikt en meegegeven wordt door *achterom*:

- Hans van der Laan, fluit, EBI, klarinet en zang
- Henk Engel, zang en gitaar
- Henk van Meegen, piano
- Jan Tulp, zang, gitaar en accordeon

**Wanneer:** donderdag 19 oktober, 20.00 uur

**Waar:** Ter Coulsterkerk, Holleweg 111

**Bijdrage:** vrijwillige bijdrage na afloop (*contant*)



## 11. De kracht van verbeelding



In kunst, religie, spel, muziek, film en poëzie speelt verbeelding de hoofdrol. Ze kunnen niet zonder. Het is de kracht die nodig is om mens te worden, het is de kracht die nodig is om samenleving te zijn.

Deze avond staan we stil bij wat verbeelding is. Daarbij zullen vooral beeldende verhalen uit revalidatie en psychiatrie, waar Jan Tulp als geestelijk verzorger werkzaam was, behulpzaam zijn.

Vanzelfsprekend komt daarbij aan de orde hoe geloven verbeelding nodig heeft en wat er gebeurt wanneer verbeelding ontbreekt.

**Wie:** Jan Tulp

**Wanneer:** donderdag 16 november, 20:00 uur

**Waar:** Willibrordushuis, Westerweg 267, Heiloo

**Bijdrage:** vrijwillige bijdrage na afloop (*contant*)



## 12. Albert Schweitzer over Bach

*De muziek van Bach is tijdloos. Het “verfrist de ziel” heeft Bach zelf gezegd en dat zullen velen onderschrijven.*

Albert Schweitzer (1875-1965) was een groot kenner, bewonderaar en uitvoerder van de muziek van J.S. Bach. Bekend geworden als arts, theoloog, filosoof en door zijn Nobelprijs voor de Vrede in 1952, schreef hij al in 1906 een omvangrijk boek met een boeiende interpretatie van Bachs werken.



Voor Schweitzer is Bachs muziek geen ‘uitbeelding’ van een tekst, maar voert die muziek tot een dieper verstaan van die teksten. Verrassend (en uitdagend) is dat Schweitzer in Richard Wagner een evenknie van Bach ontwaart in die verhouding van tekst en muziek. Met klinkende voorbeelden zullen we dieper ingaan op de relatie van woord en muziek bij Bach!

**Wie:** ds. Jan Bruin  
**Wanneer :** donderdag 30 november, 20.00 uur;  
**Waar:** Willibrordushuis, Westerweg 267 Heiloo  
**Bijdrage:** vrijwillige bijdrage na afloop (*contant*)  
**Aanmelden:** [willibrorduskerk@rk-bronvanlevendwater.nl](mailto:willibrorduskerk@rk-bronvanlevendwater.nl) of 072-5330906

## 13. Wandeling ‘Sterke vrouwen’ door Amsterdam

Dit najaar wordt er een wandeling in Amsterdam georganiseerd met als titel ‘Sterke vrouwen in jodendom en christendom’. Tijdens deze wandeling door de binnenstad van Amsterdam zullen enkele deskundige inleiders ons kennis laten maken met Joodse en katholieke vrouwen en vertellen over hun betekenis voor de eigen gemeenschap en voor de bredere samenleving. Boeiende verhalen over boeiende mensen: van de middeleeuwse begijnen en zusters Clarissen tot de zussen Sophie en Betje Lazarus, die veel hebben gedaan voor de verbetering van de arbeidsomstandigheden in de Amsterdamse diamantindustrie.

De formule 'wandeland en ontmoetend leren' werkt aanstekelijk!

Er kan maar een beperkt aantal mensen mee.

De organisatie vanuit onze regio is in handen van Johan Olling. Heb je belangstelling mail dan naar [aanmelden.activiteit@corneliuskerk-limmen.nl](mailto:aanmelden.activiteit@corneliuskerk-limmen.nl)

## 14.

Oecumenisch  
centrum voor  
aandacht,  
inspiratie en  
verbinding

[www.dezwaan-alkmaar.nl](http://www.dezwaan-alkmaar.nl)



Dinsdag t/m vrijdag van 10.30 tot 12.30 uur is het Inloophuis open voor een ieder die behoefte heeft aan een kop koffie, wat gezelligheid en /of een goed gesprek (in de Steiger, Luttk Oudorp 93, 1811 MV Alkmaar).

Het **ISBA** (Interkerkelijk Sociaal Beraad Alkmaar) houdt er spreekuur op de woensdagmorgen (10.30 tot 12.30 uur) voor wie materiële hulp nodig heeft.

Het **Steunpunt Verlies en Rouw** is elke derde dinsdag van de maand geopend van 14.00 tot 16.30 uur, ook in Aanloophuis de Steiger: Luttk Oudorp 93.



### **14a. Rouwen in de tijd**

#### ***'een zoektocht in het landschap van afscheid en verlies'***

Het Steunpunt Verlies en Rouw bestaat 5 jaar en heeft Marinus van den Berg uitgenodigd om een interactieve lezing te geven in Alkmaar over *'Rouwen in de tijd'*.

Mensen die een dierbare hebben verloren, lopen er bijna allemaal tegen aan dat men denkt dat je met een jaar of twee wel door je rouw heen bent. De vraag *'hoe lang is het nu geleden?'* zegt echter niets over je verdriet. Rouw kent geen tijd!

Marinus van den Berg was in zijn werkzame leven geestelijk verzorger in verzorgingshuizen. Hij heeft tientallen boeken en gedichten geschreven en is een veelgevraagd spreker op lezingen. Rode draad in zijn werk: omgaan met de dood moet je niet wegstoppen. De dood hoort bij het leven. Door met elkaar te praten kun je leren op een menselijke manier om te gaan met afscheid en de dood.

De lezing is voor mensen die een groot verlies hebben geleden en óók voor mensen die meer willen weten over hoe om te gaan met iemand die rouwt.

**Wie:** Marinus van den Berg

**Wanneer :** dinsdagmiddag 31 oktober, 14.00 uur

**Waar:** kerkelijk centrum de Blije Mare, Kajakstraat 60, Alkmaar

**Bijdrage:** € 5,- per persoon

**Info/aanm.:** Marja Ligterink : 06-30088610 / [steunpunt@dezwaan-alkmaar.nl](mailto:steunpunt@dezwaan-alkmaar.nl)

[www.dezwaan-alkmaar.nl/verlies-en-rouw](http://www.dezwaan-alkmaar.nl/verlies-en-rouw)

15.

## Raad van Kerken

Castricum



### Raad van Kerken Castricum

De activiteiten van de Raad van Kerken Castricum voor het komende seizoen zijn weer gevarieerd, aansprekend en vooral oecumenisch. We hopen dat het programma uitnodigt om mee te doen en bijdraagt aan bezinning, begrip en geloofsverdieping. Iedereen is welkom, lid van een kerk of niet.

Uit het **programma 2023 - 2024**:

- Vanaf 4 september is er elke 1<sup>e</sup> maandag van de maand in de Schakel (Kerkpad 1 in Castricum) van 13.00-14.00 uur 'Lectio Divina' o.l.v. Eveline Masetti (ec.masetti@gmail.com / 0610571560).
- Elke 2<sup>e</sup> donderdag van de maand, vanaf 14 sept., komt de Oecumenische vrouwengespreksgroep bij elkaar in de Schakel, 13.45-16.00 uur.
- Zondagmiddag 24 september om 15.00 uur vertelt Vincent Noort in de Dorpskerk in Castricum over zijn voettocht naar Compostella
- Op Israëlzondag, 1 oktober is tijdens de viering 's morgens van 10 - 11 uur in de Dorpskerk de opening van de expositie L'Chaïm van Alex Veenendaal met muziek van Klezmerorkest Freilach.
- In oktober komt 3x een leeskring bij elkaar op dinsdagmiddag in het Parochiehuis naast de Pancratiuskerk o.l.v. ds. Rik Willemsen over het boek 'Godenschemering' van Daniël de Waele (3, 17 en 31 oktober).
- De film 'Where are you Adam?' over monniken op de berg Athos, gemaakt door een Oekraïense documentairemaker, wordt vertoond op zaterdagavond 7 oktober om 19.00 uur in het Parochiehuis in Castricum.
- Tijdens de cursus *Poëzie en Geloof* in 'de Schakel' bespreekt Hanneke Klinkert vanaf 12 oktober (elke 2de donderdag van de maand) van 9.30-11.30 uur poëzie van Henriëtte Roland Holst en Marjoleine de Vos.
- Ds. Kick Bras komt op zondag 5 november om 15.00 uur in de Dorpskerk spreken over zijn boek 'Het bezielde landschap': Spiritualiteit in de schilderkunst.

Het volledige programma kunt u vinden op [www.rvkcastricum.nl](http://www.rvkcastricum.nl)

*U kunt zich daar ook aanmelden!*

*Afmelden via een mail naar [info@rvkcastricum.nl](mailto:info@rvkcastricum.nl) of WhatsApp 06 8140 8112*

## Rond de Waterput najaar - 2023

[www.ronddewaterput.nl](http://www.ronddewaterput.nl)

Datum	Nr.		Waar	Blz.	Tijd
1 sept.	1	Expositie 'Job' door Kink	Willibrordushuis	1	
2 sept.	2	'Drie bronnen' pelgrimsroute <i>(wekelijks)</i>	NS-station Heiloo	1	9.55 u.
5 sept.	3	1 <sup>e</sup> bijeenk. <i>(maand.)</i> Gespreksgroep Heiloo-Ypestein	Zie 3 - blz. 2	2	19.30 u.
7 sept.	4	Samen koken samen eten <i>(maandelijks)</i>	Ter Coulsterkerk	2	18.00 u.
14 sept.	5	1 <sup>e</sup> bijeenk. <i>(maand.)</i> Het verhaal achter het verhaal	Cornelius Pastorie	3	20.00 u.
18 sept.	6	1 <sup>e</sup> bijeenk. <i>(elke 2 wkn)</i> 'Op adem komen'	Buurkerk Egm.-B.	3	19.30 u.
21 sept.	7	1 <sup>e</sup> bijeenk. <i>(maand.)</i> Samen Genesis lezen	Willibrordushuis	4	20.00 u.
21 sept.	3	1 <sup>e</sup> bijeenk. <i>(maand.)</i> Gespreksgroep Heiloo-Oost	Zie 3 - blz. 2	2	19.30 u.
3 okt.	8	1 <sup>e</sup> lezing De Schepping in onze genen - A. de Monchy	Ter Coulsterkerk	4-5	20.00 u.
18 okt.	9	1 <sup>e</sup> bijeenk. <i>(elke 2 wkn)</i> Bijbels ABC Syn. Evangeliën	Ons Huis Limmen	5	14.30 u.
19 okt.	10	'Voor wie ik liefheb ...' - muziekgroep Achterom	Ter Coulsterkerk	6	20.00 u.
31 okt.	8	2 <sup>e</sup> lezing De Schepping in onze genen - A. de Monchy	Ter Coulsterkerk	4-5	20.00 u.
16 nov.	11	Lezing 'De kracht van verbeelding'- Jan Tulp	Willibrordushuis	6	20.00 u.
30 nov.	12	Lezing Albert Schweitzer over Bach - Jan Bruin	Willibrordushuis	7	20.00 u.
Aanm.!!	13	Wandeling 'Sterke vrouwen' in Amsterdam	Zie 13 - blz. 7	7	Aanm.
-	14	Oecumenisch centrum de Zwaan	Alkmaar	8	
31 okt.	14a	Interact. lezing 'Rouwen in de tijd'- Marinus vd Berg	Blijde Mare, Alkm.	8	14.00 u.
-	15	Raad van Kerken Castricum – seizoen 203-2024	Castricum	9	.

Aanmelden kan via [ronddewaterputnl@gmail.com](mailto:ronddewaterputnl@gmail.com)  
of 072 - 5330906



spiritualiteit en geloofsverdieping