

Bron van Levend Water



Parochieblad van de RK Parochie Bron van Levend Water
Heiloo, Akersloot en De Egmond
7^e jaargang nummer 2



COLOFON

De volgende Bron van Levend Water

verschijnt op **17 december**

Kopij, bestaande uit maximaal 500 woorden.

kunt u uiterlijk **21 november**

inleveren bij de lokale redacties.

bij voorkeur als Word document per email:

Locatie H. Willibrordus:

willibrorduskerk@rk-bronvanlevendwater.nl

Locatie H. Jacobus Major:

jacobusmajor@rk-bronvanlevendwater.nl

Locatie H. M.M. Alacoque:

drieluik@rk-bronvanlevendwater.nl

De redactie behoudt zich het recht voor om, daar waar nodig, wijzigingen aan te brengen in de aan-geleverde artikelen. Indien de inhoud hierdoor wordt gewijzigd, wordt vóór plaatsing contact opgenomen met de schrijver.

Dit parochieblad is ook te vinden op de website van Bron van Levend Water: rk-bronvanlevendwater.nl
Indien u geen parochieblad meer wilt ontvangen kunt u dit doorgeven aan het secretariaat van uw locatie. Adressen vindt u achter in dit blad.

Foto voorkant:

Willibrordushof
Marieke Hoetjes, 11 december 2017

Kerkhofgang

De wereld draait,
het gras groeit,
de rozen bloeien;
In de verte het geluid van verkeer.
Een hond blaft en is dan stil.
Jij rust.

Ik rust even met je mee,
voel me vredig en blij.
Ik heb niemand nodig,
niemand anders dan mijzelf.

In dit oerwoud van mijn dromen
is de wereld overbodig,
wandel jij hand in hand met mij.

Alleen vandaag, heel even maar.
Daarna ga ik naar de wereld,
ga ik verder, laat je vrij.

Joke Schilling, Heiloo.

Foto achterkant:

Limburg
Astrid Wiebering, 23 september 2023
Zie artikel pagina 5



Parochie Bron van Levend Water

p/a Westerweg 267

1852 AG Heiloo

Telefoon: 072-533 09 06

Mail: info@rk-bronvanlevendwater.nl

Website: www.rk-bronvanlevendwater.nl

Allerzielen Advent 2023

Allerzielen is niet zo maar een jaarlijkse dodenherdenking. Het is een gedachtenis van onze nabije doden, van hen met wie wij ons nog levendig verbonden voelen. In zekere zin zijn ze ons nog aards nabij, hoewel ze niet meer van deze aarde zijn.

Allerzielen doet ons beseffen dat ons leven met onzichtbare draden verweven is met hen die het leven met ons hebben gedeeld, die ons leven mee hebben opgebouwd.

Allerzielen getuigt van het geloofsbesef dat er een heilzame verbondenheid bestaat van levenden en doden. We horen bij elkaar omdat we ons in de gemeenschap van de heiligen één mogen weten rond de verrezen Christus.

In de Evangelielezing wordt verhaald hoe door toedoen van de Vader en de heilige Geest Jezus vanuit de dood weer tot leven wordt gewekt. Door de verrijzenis van onze Heer Jezus Christus is de weg naar het eeuwig leven voor alle mensen ontsloten. Jezus was de eerste die verrezen is uit de dood. Voor alle mensen is het eeuwig leven in de vreugde en liefde van God in het vooruitzicht gesteld.

Natuurlijk hebben wij verdriet om het verlies van onze dierbare overledenen. Dit verdriet kunnen wij met elkaar delen. We kunnen echter ook troost vinden bij de gedachte dat de dood het einde niet is... dat er leven is na de dood en dat wij elkaar – uiteindelijk - hopelijk weer zullen ontmoeten in het nieuwe leven na de dood, zoals ons dit door Jezus Christus in het vooruitzicht is gesteld. We zijn alweer langzamerhand onderweg naar het begin van de winter, naar de periode, waarin de zon zich het minst lang laat zien.

Ook binnen de kerkelijke kalender dient zich een nieuwe tijd aan. Op 26 november vieren we de laatste zondag van het kerkelijk jaar, het hoogfeest van Christus Koning. Een week later, op 3 december, vieren we de eerste zondag van de advent. Hiermee begint een nieuw kerkelijk jaar.

Advent is afgeleid van het latijnse woord 'adventus', dat 'komst' betekent. Advent is een voorbereidingstijd op Kerstmis. Deze periode duurt, zoals de meesten van ons wel weten, ruim vier weken. Met Kerstmis vieren wij dat de Zoon van God mens werd. Wij vieren dan dat Jezus 2000 jaar geleden geboren werd in een stal in Bethlehem, dat God naar de wereld kwam. Advent is een tijd van verwachting: de verwachting naar nieuw leven, naar een nieuwe periode die door Gods toedoen is aangebroken door de geboorte van Jezus Christus.

Ook is de advent een tijd van bezinning op de wederkomst van Jezus, op het einde der tijden. Voordat Jezus

onze wereld ging verlaten en terugging naar zijn hemelse Vader, heeft Hij ons beloofd dat Hij terug zal komen om de mensheid naar God te brengen. Bij zijn terugkeer zal Jezus Christus ook komen oordelen, de levenden en de doden. Wij kunnen ons in de advent, als we ons de wederkomst van Christus realiseren, opnieuw van onze verkeerde dingen en tekortkomingen bewust worden. Advent is ook een tijd van boete en inkeer.

In de advent kunnen wij naar het kerstfeest toe leven, opdat Jezus, Emmanuel, God-met-ons, ook in ons eigen leven geboren mag worden. Wij worden in deze vier weken uitgenodigd om een grondhouding van verwachting en openheid aan te nemen. Wij stellen ons open om Jezus te ontvangen en om Hem opnieuw in ons toe te laten. De liturgie van de adventszondagen wil deze grondhouding ondersteunen en stapsgewijze worden wij langzamerhand steeds meer naar het Licht geleid. Dit wordt zichtbaar gemaakt door de adventskrans, of door andere symbolen, waar vier kaarsen in voorkomen. Iedere zondag van de advent wordt er een kaars aangestoken, iedere zondag één meer, totdat ten slotte de vier kaarsen branden. We zien uit naar Christus, het Licht van de wereld. Hoe meer kaarsen van de adventskrans branden, hoe meer licht er is, dat betekent hoe dichterbij Jezus, het Licht, nabij is.

Ook de eerste lezingen van de vier zondagen van de advent staan in het teken van de verwachting. Het grootste deel van de lezingen is van de profeet Jesaja, die Israël op weg zette om de Verlosser te ontvangen. In prachtige beelden onthult Jesaja ons iets van Degene die gaat komen.

In het evangelie komen we ook Johannes de Doper tegen, de laatste profeet van het Eerste Testament. Deze Johannes is de voorloper van Jezus. Hij is de wegbereider van Jezus. De advent is een tijd van mannen als Jesaja en Johannes, die de verwachting van Jezus hebben gepredikt.

Vanzelfsprekend is de advent ook de tijd van een vrouw, en wát voor een vrouw! Het is de tijd van Maria, de moeder van onze Heer Jezus Christus.

Advent is een voorbereidingstijd. Het is een tijd van verwachting, bezinning en van boete en inkeer.

Ik wens u een goede herdenking toe van degenen die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen en waar wij helaas afscheid van hebben moeten nemen. Ik wens u een gezegende voorbereidingstijd toe.

Igno Osterhaus, pastor.

Rond de waterput



spiritualiteit en geloofsverdieping

De activiteiten van de eerste helft van het seizoen draaien op dit moment succesvol.

De commissie is nu druk bezig om een programma rond te krijgen voor komend voorjaar 2024.

Hieronder drie activiteiten die in november op stapel staan.

Ook vindt u alle informatie op de website www.ronddewaterput.nl

Aanmelden is over het algemeen noodzakelijk. Dat kan via ronddewaterputnl@gmail.com of telefonisch: 072 5330906.

Commissie 'rond de waterput'

- De kracht van verbeelding

In kunst, religie, spel, muziek, film en poëzie speelt verbeelding de hoofdrol. Ze kunnen niet zonder. Het is de kracht die nodig is om mens te worden, het is de kracht die nodig is om samenleving te zijn. Deze avond staan we stil bij wat verbeelding is.

Daarbij zullen vooral beeldende verhalen uit revalidatie en psychiatrie, waar Jan Tulp als geestelijk verzorger werkzaam was, behulpzaam zijn.

Vanzelfsprekend komt daarbij aan de orde hoe geloven verbeelding nodig heeft en wat er gebeurt wanneer verbeelding ontbreekt.

De avond onder leiding van Jan Tulp wordt gehouden in het Willibrordushuis Westerweg 267 Heiloo op donderdag 16 november, 20:00 uur. Vrijwillige bijdrage na afloop (contant).

- Albert Schweitzer over Bach

De muziek van Bach is tijdloos. Het "verfrist de ziel" heeft Bach zelf gezegd en dat zullen velen onderschrijven.

Albert Schweitzer (1875-1965) was een groot kenner, bewonderaar en uitvoerder van de muziek van J.S. Bach. Bekend geworden als arts, theoloog, filosoof en door zijn Nobelprijs voor de Vrede in 1952, schreef hij al in 1906 een omvangrijk boek met een boeiende interpretatie van Bachs werken.

Voor Schweitzer is Bachs muziek geen 'uitbeelding' van een tekst, maar voert die muziek tot een dieper verstaan van die teksten. Verrassend (en uitdagend) is dat Schweitzer in Richard Wagner een evenknie van Bach ontwaart in die verhouding van tekst en muziek. Met klinkende voorbeelden zullen we dieper ingaan op de relatie van woord en muziek bij Bach!

De avond onder leiding van Jan Bruin vindt plaats op donderdag 30 november in het Willibrordushuis Westerweg 267, Heiloo. Aanvang 20.00 uur. Vrijwillige bijdrage na afloop (contact).

Op hoeveel manieren kan je Houvast ervaren?

Op de achterkant ziet u een foto uit het mooie Zuid Limburg. Tijdens mijn vakantie stonden we de laatste paar dagen op een camping vlakbij Epen.

Zuid Limburg.....prachtig maar heuvelachtig. Voor mijn partner een uitstekende omgeving om heerlijk op de racefiets te toeren maar voor mij is dat geen optie. Het klimmen gaat me goed af maar het afdalen met de fiets vind ik geen leuke bezigheid. Dus wat ging ik doen in mijn eentje? Wandelen.

Maar heuvelachtig en bosrijk betekent ook dat mijn wandelingen daarop aangepast moesten worden. Van tevoren had ik goed de kaart bestudeerd en dacht wel te weten hoe ik moest lopen. Want hoe kundig ik ben met een computer en met een mobiele telefoon, zo onkundig ben ik met een navigatiesysteem. Ik kan me zelf dan wel voor mijn kop slaan, maar ik snap het niet, want hoe weet ik in een donker bos waar het noord-oosten is?

Op een middag was ik al een tijd aan het lopen en ik begon al meer te dwalen, maar ik kreeg ook al meer het gevoel dat ik een afslag gemist had. In mijn eentje, op zoek naar mensen aan wie ik iets kon vragen maar je zult het altijd zien: niemand in de buurt. Op gevoel liep ik door en net nadat ik mijn laatste slok water had gedronken (wat echt nodig was met dat warme weer) en me al begon af te vragen hoever ik nog moest lopen zonder water, liep ik tegen dit mooie tafereel aan. Het kwam als geroepen en op dat moment ervaarde ik dit echt als een houvast.

Astrid Wiebering



Themaviering “Herinnering” op zaterdag 4 november om 19:00 uur in de Corneliuskerk

De werkgroep Liturgisch Koor verzorgt op zaterdag 4 november een thematische viering rond het jaarthema ‘Houvast’.

Als koor willen ze muzikaal stil staan bij 60 jaar organist/dirigent Peter Rijs. Het gaat om de liturgische en muzikale ontwikkeling door al die jaren heen. Je denkt dan aan de beatmissen, de koorweekenden,

de Nederlandse taal in de kerk en de ommezwaai om te komen tot een ‘liturgisch koor’.

Dat was een heel bepalend besluit om zo niet in de oude bekende beatmislidjes te blijven hangen, maar een koor te blijven ten dienste van de liturgie en de geloofsgemeenschap.

Peter heeft daarbij altijd een grote rol gespeeld. Het koor, het zingen, de verbondenheid en het samen liturgie vieren is voor velen een houvast geweest in hun leven. Het zal dan ook een muzikaal mozaïek worden waarbij we ook denken aan de invloed van Huub Oosterhuis, Taizé, Iona en het Nieuwliedfonds door de jaren heen.

Eenieder die met Peter en 60 jaar kerkmuziek te maken heeft gehad, nodigen we van harte uit. Vooral ook omdat we na de viering zorgen voor koffie, thee en een drankje om elkaar weer eens te ontmoeten.

Werkgroep Themavieringen van het Liturgisch koor
Tot zaterdag 4 november, aanvang: 19.00 uur



Pastor Veldt

Vorig jaar werden wij opgeschrikt door de mededeling dat het voor Pastor Jan Veldt niet meer toegestaan was publiekelijk voor te gaan in een Eucharistieviering.

Gelukkig heeft het door hem hiertegen aangetekende beroep succes gehad. De aan hem opgelegde restricties zijn ingetrokken en wij zijn dankbaar dat hij weer vrij op publieke wijze kan voorgaan in onze kerk.

Op zondag 26 november a.s. vieren wij het feest van Christus Koning. Bij deze viering zal pastor Veldt zijn rentree maken en zal hij voorgaan in de Eucharistieviering.

Pastor Mike Nagtegaal

Liturgisch Rooster

Datum	H. Willibrordus Heiloo Zondag 10.00	H. Jacobus Major Akersloot Zondag 10.00	H.M.M. Alacoque Egmond Zaterdag 19.00 of Zondag 10.00	H. Cornelius Limmen Zaterdag 19.00 en Zondag 10.00
Zaterdag 28 oktober 30 ^e zondag d.h.j.				Med. Viering J. Olling
Zondag 29 oktober 30 ^e zondag d.h.j.	Viering M. Nagtegaal Herenkoor	Eucharistie R. Hoogenboom	10.30 Bedevaart Putje N. Mantje Soli Deo Gloria	Eucharistie I. Osterhaus
Woensdag 1 november Allerheiligen	09.30 Eucharistie I. Osterhaus			
Donderdag 2 november Allerzielen	10.00 Eucharistie I. Osterhaus D+H-koor 19.00 Allerzielenviering Avondwakegroep	19.00 Allerzielenviering Avondwakegroep	19.00 Allerzielenviering I. Osterhaus en Avondwakegroep	19.00 Allerzielenviering M. Nagtegaal
Zaterdag 4 november 31 ^e zondag d.h.j.			Eucharistie N. Mantje Hoeverture	Med. Viering K. Kint
Zondag 5 november 31 ^e zondag d.h.j.	Viering Ph. Kint Dameskoor	Eucharistie I. Osterhaus Aquarius		Viering K. Kint
Zaterdag 11 november 32 ^e zondag d.h.j.				Med. Viering K. Kroone
Zondag 12 november 32 ^e zondag d.h.j.	Eucharistie I. Osterhaus Herenkoor	Viering parochianen Kinderkoor	Viering parochianen Soli Deo Gloria	Viering M. Nagtegaal
Zaterdag 18 november 33 ^e zondag d.h.j.			Eucharistie N. Mantje Hoeverture	Med. Viering J. Olling
Zondag 19 november 30 ^e zondag d.h.j.	Viering parochianen Dameskoor	Eucharistie I. Osterhaus Herenkoor		Viering M. Nagtegaal
Zaterdag 25 november Christus Koning				Gezinsviering M. Nagtegaal
Zondag 26 november Christus Koning	Eucharistie I. Osterhaus D+H-koor	Viering Ph. Kint	Viering M. Nagtegaal Soli Deo Gloria	Eucharistie J. Veldt
Zaterdag 2 december 1 ^e zondag Advent	geen viering	geen viering	geen viering	geen viering
Zondag 3 december 1 ^e zondag Advent	Regioviering Jacobuskerk te Akersloot pastores van de regio Aquariuskoor			

Liturgisch rooster

Datum	H. Willibrordus Heiloo Zondag 10.00	H. Jacobus Major Akersloot Zondag 10.00	H.M.M. Alacoque Egmond Zaterdag 19.00 of Zondag 10.00	H. Cornelius Limmen Zaterdag 19.00 en Zondag 10.00
Zaterdag 9 december <i>2^e zondag Advent</i>				Med. Viering K. Kint
Zondag 10 december <i>2^e zondag Advent</i>	Viering Ph. Kint Herenkoor	Eucharistie I. Osterhaus		Viering K. Kint
Zaterdag 16 december <i>3^e zondag Advent</i>			Eucharistie N. Mantje	Med. Viering K. Kint
Zondag 17 december <i>3^e zondag Advent</i>	Viering parochianen Samenzang	Viering M. Nagtegaal		Eucharistie I. Osterhaus

Vieringen door de week

H. Willibrordus Heiloo

Eucharistieviering dinsdag 09.30 uur
Rozenkrans vrijdag 09.30 uur

Steunpunt Egmond Binnen

Eucharistieviering woensdag 09.30 uur

H.M.M. Alacoque Egmond aan den Hoef

Eucharistieviering vrijdag 09.30 uur

Regioviering eerste Adventszondag

Traditiegetrouw vieren we de eerste zondag van de Advent gezamenlijk met alle locaties van de regio. Ditmaal zal de Jacobuskerk in Akersloot de deuren openzetten om kerkgangers uit Limmen, Egmond, Heiloo én Akersloot te ontvangen.

In de viering zullen pastores van de regio voorgaan en het koor Aquarius verzorgt de zang. Na afloop kunnen we bijpraten bij een kopje koffie of thee.

We hopen dat veel parochianen aanwezig zullen zijn!

Pastores Bron van Levend Water en H. Cornelius



Allerzielen

Allerzielen in de Willibrorduskerk

Elk jaar gedenken wij op Allerzielen diegenen van wie we voorgoed afscheid moesten nemen. Maar ze zijn niet uit ons hart, wij herinneren ons hun namen. In hun naam komt hun hele persoon en alles wat zij gedaan en betekend hebben weer naar voren. Daarom is het goed om minstens één dag per jaar al die namen te noemen, al is het maar in ons eigen hart. Juist op Allerzielen ervaren wij dat wij de overledenen niet kunnen missen in ons leven.

In onze gemeenschap is het een goede gewoonte om op Allerzielen samen te komen in de kerk om alle overledenen te gedenken. En heel bijzonder noemen wij dan de namen van diegenen, van wie wij in het afgelopen jaar tijdens een uitvaartdienst in onze parochie afscheid hebben genomen. Op het priesterkoor staat het boek met daarin de namen van deze overledenen uit onze gemeenschap. Dit boek staat er als symbool voor het Boek des Levens, waarin God alle namen schrijft van hen, die overleden zijn.

Dit jaar valt Allerzielen op donderdag 2 november. Er zijn in de Willibrorduskerk dan twee vieringen: 's morgens om 10.00 uur een Eucharistieviering waarin pastor Osterhaus voor zal gaan. Het Dames- en Herenkoor verzorgt de zang. 's avonds om 19.00 uur een Woord- en Gebedsviering met medewerking van leden van de Avondwakegroep.

Er is na de beide vieringen gelegenheid om een kopje koffie of thee te drinken en elkaar te ontmoeten in het Willibrordushuis.

Wanneer de weersomstandigheden het toelaten wordt het kerkhof 's avonds aangelicht. U kunt op eigen gelegenheid een bezoek aan de graven brengen. Nabestaanden van overledenen voor wie het afgelopen jaar in onze kerk een afscheidsviering is gehouden, krijgen een persoonlijke uitnodiging voor de Allerzielenvieringen.

Wij hopen velen van u te mogen begroeten.
Hanny Kaan, namens de Avondwakegroep
Pastor Igno Osterhaus

Allerzielen op de Willibrordushof te Heiloo

Ook dit jaar willen wij op Allerzielen, donderdag 2 november, lichtjes laten branden op het kerkhof. De

werkgroep Tuinfluiters zal, mits de weersomstandigheden het toelaten, waxinelichtjes aansteken in lantaarns om het kerkhof feeëriek te verlichten. Ook het pad naar het kerkhof toe zal verlicht zijn.

Voor of na de viering van 19.00 uur kunt u het aangelichte kerkhof bezoeken. Er zullen leden van de werkgroep Tuinfluiters aanwezig zijn.

Wachtend in de stilte, vult mijn hart zich met kostbare herinneringen

Allerzielen donderdag 2 november 2023 19.00 uur in de Heilige Margaretha Maria Alacoquekerk te Egmond aan den Hoef.

“Afscheid duurt niet even, het duurt je hele leven”.

Voor iedereen die een naaste moet missen, voor wie u een kaarsje wil aansteken. Stilstaan bij de doden uit ons midden, stil worden met elkaar, bidden voor de naasten die er niet meer zijn. Laten wij samen met Allerzielen bidden, zingen en gedenken. Zo denken wij aan onze doden.

Weet dat u allen welkom bent.

Na de Allerzielendienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten, samen herinneringen te delen in de ontmoetingsruimte bij koffie of thee.

Jou bewaren wij (gedicht van Marius van den Berg)
Jou bewaren wij in onze verhalen
Jou bewaren wij in ons hart
Jou bewaren wij in ons gemis
Jouw naam brengen wij ter sprake
Als andere zwijgen
Jouw naam noemen wij
Als andere denken al zo lang geleden
Jou bewaren wij voor altijd.
Wij blijven aan elkaar denken en wensen u alle kracht en sterkte toe.

Liefs, Alie, Anny, Laura en Marianne.

In het vorig blad “bron van levend water” hadden wij vrijwilligers gevraagd om ons te ondersteunen, tot op heden hebben wij helaas geen aanmeldingen mogen ontvangen. Daardoor geeft de avondwake groep geen medewerking op 5 november op het kerkhof de Karmel bij de zegening.

U bent ten alle tijden in de gelegenheid altijd naar het kerkhof de Karmel te gaan

Locatie Heiloo

Overleden:

Marcel van Velzen

Riet (Maria Cecilia Anna) Zekveld-Kaandorp

Piet (Petrus Johannes Maria) Sengers

* 20-03-1975 † 21-08-2023

* 18-09-1944 † 27-08-2023

* 05-11-1932 † 05-10-2023



Voor de familie en nabestaanden bidden wij om kracht en troost.
Wij wensen hen sterkte toe bij dit verlies.

Locatie Akersloot

Overleden:

Linda (Engelien Brigetta) Sander-Zwart

* 23-05-1968 † 28-09-2023

Voor de familie en nabestaanden bidden wij om kracht en troost.
Wij wensen hen sterkte toe bij dit verlies.



Locatie de Egmond

Overleden:

Martien (Martinus Cornelis) Zut

* 28-01-1936 † 23-09-2023

Voor de familie en nabestaanden bidden wij om kracht en troost.
Wij wensen hen sterkte toe bij dit verlies.



Beperking energiekosten Willibrorduskerk

Zoals veel huishoudens, bedrijven en instellingen, zal het ook deze winter voor kerken weer heel moeilijk worden om de energiekosten op een betaalbaar niveau te houden. Dit geldt zeker ook voor de Willibrorduskerk. De locatieraad heeft daarom besloten om net als de vorige winter, besparende maatregelen te nemen. In de maanden oktober, november, december wordt de kerk voor vieringen heel beperkt verwarmd: het is dan een echte dikke-jassen-kerk. Ook zullen sacristie, Moeder Godskapel en Stiltecentrum niet meer verwarmd worden. De lichten in de kerk zullen zo laat mogelijk worden aangezet en de uplighters worden alleen bij uitzondering gebruikt.

Voor de rest van de winter, van 2 januari tot Goede Week, zal de Ontmoetingsruimte weer worden ingericht voor de zondagsvieringen. Hier kunnen dan ook kleinere uitvaarten en doopvieringen gehouden worden. Grote uitvaarten kunnen in overleg in de kerk gehouden worden, maar hier zijn wel extra kosten aan verbonden.

De komende maanden, met Allerzielen, Caeciliafeest en Kerstperiode proberen we gewoon in de kerk vieren, dus kleedt u voor de kerkgang warm aan!

Locatieraad Willibrordus

Penningen van Verdiensten

Penningen van Verdiensten in Egmond

Zondag 1 oktober, wat lijkt op een normale Eucharistieviering is deze toch anders dan anders. De voorganger is deken Franklin Brigitha en de ontmoetingsruimte is gezellig aangekleed en er staan duidelijk meer kopjes klaar dan normaliter. Op de vraag wat er loos is antwoord ik dat het vanwege het 100 jaar bestaan op 15 oktober en dit dus een feestmaand is. Waarop ik maar snel elders ga. Het viel de afgelopen weken al niet mee om deze en geen te ontwijken en stiekeme telefoontjes waarbij je wist dat hij niet aanwezig zou zijn er wel die dag juist wel was. Maar het is gelukt. Iedereen die een Penning van Verdienste zou krijgen was aanwezig in de kerk.

Deken Franklin zegt al in zijn preek, dat er bij de vrijwilligers een goed hart zit!

En dat wordt gewaardeerd door de Parochie en de volgende vrijwilligers krijgen een penning van verdienste uitgereikt.

Na de viering wordt eerst Piet Zentveld naar voren geroepen. Hierbij een beetje uitgelachen door Bert Leijen die tot zijn grote verbazing ook naar voren geroepen wordt. Kees de Waard is hierna aan de beurt. Deze 3 heren komen iedere woensdag naar de kerk om in de tuin te werken en voor allerlei hand en spandiensten te doen. Helaas is Piet zijn zicht sterk verminderd en is hij de koffie heer geworden. Niet de onbelangrijkste taak!!

Lina Sombroek is met stomheid geslagen. Ze had wel gezien dat haar kleindochter met Rineke door de kerk liep maar het drong niet geheel bij haar door. Lina brengt al sinds jaar en dag de post van het secretariaat door de Egmond en is zij ten alle tijden bereid om de koffie zetten na de vieringen en wanneer nodig is zij er ook bij.

Riet Druiven die begon iets te vermoeden toen zij familieleden in de kerk zag die hier normaliter niet komen. Maar ze is totaal verrast. 21 jaar geleden is zij gestart op het secretariaat en licht huishoudelijke klusjes neemt zij op zich. Tevens organiseerde zij met Nelly en nu met Marianne het Sinterklaasfeest van de tuinmannen. En dan komt George Liefding dit jaar 50 jaar lid van het koor Soli Deo Gloria. Samen met zijn lieve vrouw Adrie is hij onmisbaar als vrijwilliger. Je kunt het zo gek niet bedenken of zij stonden en staan voor een ieder en voor de parochie klaar. Helaas is Adrie na een kort ziekbed op 24 juli overleden. Adrie en George lopen meerdere wijken voor het parochieblad, kerkbalans en Hoeverveiling. Opperhoofd van de koffieploeg en als er klus is dan is 1 telefoontje genoeg.

Al deze vrijwilligers betekenen veel voor onze parochiekerk. Als zij weg komen te vallen ontstaat er een behoorlijk gat die zeer moeilijk opgevuld kan worden. Een ieder is een steunpilaar!

Voor allen geldt dat zij er zijn voor de parochianen en voor elkaar!!!!

Dat is voor ons Kerk zijn Parochie zijn.

Samen delen, samen leven, samen geloven en samen op elkaar letten!!

Anneke Koopman - Hollenberg



1ste Communie en Vormsel

Vorbereiding op de eerste H. Communie

Ook dit werkjaar 2023-2024 starten we weer met ons eerste communieproject.

Wij nodigen de ouders van de communicantjes heel graag uit om tijdens een gezamenlijke bijeenkomst bij elkaar te komen. Deze avond dient om kennis te maken met elkaar en met de pastores en met de hierbij betrokken vrijwilligers. Natuurlijk zal er ook uitleg worden gegeven over het project zelf en over het verloop er van. Plaats en datum van de bijeenkomst voor ouders wordt u na aanmelding meegedeeld.

De voorbereiding is bedoeld voor kinderen, die graag hun eerste Communie willen doen en die ongeveer acht jaar of iets ouder zijn. De ouders van communicantjes van de Corneliusparochie in Limmen en van de parochie Bron van Levend Water (De Egmond, Heiloo en Akersloot) kunnen zich hiervoor aanmelden.

Natuurlijk hopen wij op een enorm grote opkomst! Afhankelijk van het aantal aanmeldingen zal be- zien worden of de kinderen zullen worden voor- bereid in Limmen, of in Heiloo. De viering van de eerste H. Communie zal plaatsvinden in de maand juni 2024.

U kunt uw dochter of zoon opgeven via emailadres: igno.osterhaus1947@gmail.com,
of via: pastor@corneliuskerk-limmen.nl

Graag vermelden: achternaam, voornamen en roepnaam, adres, postcode en woonplaats, tele- fonnummer

Vormselproject 2023 2024

We bieden vanuit de kerkelijke regio een leuk voor- bereidingstraject aan, waarbinnen de aanstaande vormelingen elkaar kunnen ontmoeten. Er zal ge- sproken gaan worden over belangrijke levensvra- gen en er zal een heel leuk en mooi programma worden aangeboden!

Het project is bestemd voor jongeren tussen 12 en 14 jaar. Het zal beginnen in het voorjaar van 2024 op één of twee plaatsen in de regio. Dit is afhanke- lijk van het aantal aanmeldingen. De verwachting is dat het H. Vormsel aan degenen die dit willen, zal worden toegediend in juni 2024.

U kunt uw dochter of zoon opgeven via emailadres: igno.osterhaus1947@gmail.com,
of via: pastor@corneliuskerk-limmen.nl

Graag vermelden: achternaam, voornamen en roepnaam, adres, postcode en woonplaats, tele- fonnummer



Vredesmaaltijd

Vredesmaaltijd in Heiloo

Ook dit jaar organiseerde 'Heiloo voor Elkaar' weer de Vredesmaaltijd.

In goed overleg met de 'Willibrorduskerk' heeft de maaltijd op 22 september als vanouds plaatsgevonden in de Kerkstraat van genoemde kerk.

De opkomst was overweldigend! Maar liefst ruim 120 mensen hebben aan de maaltijd deelgenomen!

De opzet was goed. Iedereen nam een eigen (kleine) maaltijd mee. Deze werd geplaatst op de grote daarvoor ingerichte tafel. Het was een kwestie van geven en delen aan alle aanwezigen. Alles was goed gelukt. Het mooie was dat maaltijden werden aangeboden door mensen vanuit de meest uiteenlopende culturele achtergronden.



Hier volgen een paar landen van waaruit de deelnemers, thans medebewoners van Heiloo, oorspronkelijk afkomstig zijn: Eritrea, Ethiopië, Somalië, Irak, Syrië, Azerbeidzjan, Afghanistan, Nigeria en waarschijnlijk ook vanuit andere landen. Vanzelfsprekend waren er veel 'oorspronkelijke inwoners van Heiloo' die heel graag mee deelden in de feestvreugde. Het was ook mooi te zien dat er veel jonge gezinnen waren.

De avond begon met een kort woordje van de locoburgemeester van Heiloo. Ook onze kinderborgemeester vertegenwoordigde de gemeente.

Tijdens en na het eten was er ook alle gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Bijna iedereen sprak met iedereen, jong en oud, oorspronkelijke Nederlanders en anderen. De sfeer was hartelijk!

Na afloop van de maaltijd werd het lied 'HEILOO VOOR ELKAAR' door bijna iedereen mee gezongen. Ook dit verhoogde de feestvreugde enorm. Dank aan de voorzanger en aan de gitarist!

Ook de ijskar ontbrak deze keer niet! Natuurlijk kregen de vele kinderen voorrang bij het uitdelen van de ijsjes. Daarna mochten de ouderen aanschuiven. Sommige kinderen glipten later tussen de volwassenen door om een tweede ijsje te kunnen bemachtigen, leuk toch!?

Aan het einde van de avond werden kleine prijsjes verloot. De meesten gingen, verrijkt met een leuk aandenken in de vorm van een gewonnen prijs, gelukkig en voldaan weer naar huis.

Het was mooi te zien dat zoveel mensen uit zoveel diverse culturen samen een prachtige multiculturele avond konden maken.



Iedereen houdt aan deze leuke avond naar alle waarschijnlijkheid een mooie herinnering over.

Heel veel dank aan de vrijwilligers van 'Heiloo voor Elkaar' en vanzelfsprekend ook aan anderen die deze prachtige avond mogelijk hebben gemaakt!

Deze geslaagde Vredesmaaltijd is zeker voor herhaling vatbaar!

Igno Osterhaus, pastor.

Fjoertoer -Bezoek Oesdom

Fjoertoer Egmond in de kerk

Als honderdjarige heb je vaak veel te verdragen. Neem nu onze kerk, de Heilige Margarethe Maria Alacque, op 24 en 25 november staan alle deuren open van ongeveer 17.00 uur tot 21.00 uur.

Ja dus ook zaterdag wat eerst niet het plan was. En nee, er is geen grote viering.

Er komen veel wandelaars, al dan niet versierd met sprookjesachtige verlichting en kleding. De Fjoertoer Egmond van Le Champignon komt door het dorp. Olof Glorie de broer van pastoor Bert wijst iedereen de weg die even wil genieten van het prachtige geluid van de grote waldhoorns. Joop Lemmink en Friends verzorgen de muziek van de Waldhoorns, die door de spelers zelf gemaakt zijn. Ze worden afgewisseld door meerstemmig gezang van het koor Hoeverture.

Ook op zaterdag zal de kerk open zijn. Het is nog een verrassing wie er dan muziek komt maken. Op beide avond mogen de bezoekers kaarsjes aansteken voor hun geliefden of de vrede of wat ze maar aan intenties meebrengen. De vrijwilliger die assisteert bij de kaarsjes is vaak erg onder de indruk van al die verhalen. Ook zal er een boek zijn waar de wandelaars hun intentie kunnen schrijven. Ik kijk er naar uit en beleef al veel plezier aan de voorbereidingen.

Onze honderdjarige wordt van buiten prachtig uitgelicht door kunstenaar Sofia Pechler. Een verrassende licht animatie wordt door haar op de toren geprojecteerd. Ook wordt er weer kleurlicht op de rest van de kerk gezet.

Ik hoop dat u komt kijken op een van de dagen en misschien loopt u gewoon mee. Tot ziens bij de Fjoertoer



José

Bezoek aan het Oesdom

Donderdag 28 september 2023 was het dan eindelijk weer zover:

Alle aangemelde 21 deelnemers van de Jacobus Major en de PKN-kerk waren aanwezig voor ...

“Het oecumenische uitje” !

In het Oesdom in Heiloo stond de koffie/thee met heerlijke gebak klaar. Jeanne verwelkomt de deelnemers en pastoor Gerard, vandaag ook onze gids uit Amsterdam, vertelde enthousiast over de geschiedenis, het gevonden Mariabeeldje en de gevolgen!

Daarna op weg naar de put en de geweldige mooie beschilderde kapel.

Welke rol speelde Maria in je leven!

Bezoek aan de Genadekapel: biechtstoelen met namen en schilderijen van de vier evangelisten.

Er is veel te ‘beleven’ met de wandeling door het park

- Het Maria beeld bij de vijver
 - De statiën
 - De kunst
 - Het diocesanencentrum met de expositie van de Juliaantjes.
- Eigenlijk veel te kort tijd, maar de heerlijke soep met broodjes wachtte op ons.

Het was een fijn, gezellig informeel samenzijn!



Jeanne, Annelies en Maria

wat wils voor elk wat wils

Stenentafel op de Willibrordushof

Ons kerkhof naast onze kerk ziet er altijd mooi verzorgd uit. Velen komen daar om hun geliefden en dierbaren te bezoeken. Zij ervaren die verzorgde paden en begroeiing met dankbaarheid. Veel mensen pakken één of meerdere beschilderde stenen die aan het begin van het pad op de stenen tafel liggen. Zij kiezen met zorg en liefde een steen uit die bij hun dierbare past of misschien een steen die iets zegt over hen zelf. Er zijn ook mensen die twee gelijkende stenen pakken en één op een graf leggen en de andere meenemen naar huis als een soort teken van verbondenheid samen.

Rond Allerzielen, 2 november, verwachten we heel veel bezoekers op ons kerkhof om extra zorg aan de graven te geven. Er zullen dan ook weer nieuwe beschilderde stenen op de stenen tafel liggen, zodat u ruime keus hebt. De maaksters krijgen veel positieve reacties op hun kunstwerkjes, vaak mondeling maar soms ook per mail. Hieronder zo'n reactie:



Ik wil even reageren dit hartverwarmende initiatief!

Ik kom eens per jaar, vanuit het buitenland, een bezoekje brengen aan één van de graven bij de Willibrorduskerk.

En ik ben zo vrij geweest één van de kleine stenen te gebruiken vandaag en deze te plaatsen op het desbetreffende graf.

Het graf is daardoor direct persoonlijker vind ik. Ook geeft het feit dat je de beschilderde stenen bij andere graven ziet liggen een vorm van verbondenheid!

Ik was vandaag met andere familieleden en wij allen vinden dit initiatief echt hartverwarmend.

Hartelijk dank aan de artiesten!!!

Afscheid Pastor J.C. van der Plas

Na mijn oogoperatie ben ik 6 weken opgenomen geweest in het zorgcentrum Oldeburgh in Oudorp.

Daarna ben ik onverwacht verhuisd naar het zorgcentrum Bosbeek te Heemstede.

Een grote verandering, omdat mijn contacten in de parochie grotendeels zijn weggevallen.

Bovendien mocht ik niet meer autorijden en fietsen. Ik moet nog steeds wennen aan deze nieuwe situatie.

Ik ben dankbaar voor de 25 jaren in Alkmaar en mijn herinneringen daaraan zijn dierbaar.

Ik hoop dat het u allen goed gaat.

Mijn adres is:

Zorgcentrum Bosbeek

Glipperdreef 213A

2104 WG Heemstede

Tel: 023-5768063

Hier bent u altijd van harte welkom.

Met vriendelijke groeten,
Jan van der Plas



Wekelijkse Nieuwsbrief

Wist u dat u de locatie Heiloo een wekelijkse nieuwsbrief uitgeeft? En dat u zich kunt aanmelden voor ontvangst van deze nieuwsbrief?

U kunt hiervoor uw mailadres doorgeven dan ontvangt u de brief per mail of u kunt hem meenemen vanuit de Kerkstraat in de Willibrorduskerk. Ook kunt u de nieuwsbrief lezen op de facebook pagina van de Willibrorduskerk en op de website van de RK Bron van Levend Water onder het icoon van de Willibrorduskerk.



voor elk wat wils voor elk

Leesclub voor laaggeletterden

Ter de voorbereiding van de Vredesmaaltijd voor statushouders en hun begeleiders, bezochten Jeannette en Bernadet van de Stichting Heiloo voor Elkaar onlangs het Willibrordushuis. Tijdens het gesprek kwamen zij ook met een verzoek. Zij zochten (tijdelijk) een plek voor de Leesclub van Laaggeletterden, die door Heiloo voor Elkaar is opgezet.

Deze leesclub is bedoeld voor een groep vrouwen en mannen die Nederlands als tweede taal hebben. Er wordt geprobeerd om hun woordenschat te vergroten en de uitspraak te verbeteren. Daartoe leest de groep onder leiding van een begeleider eenvoudige boekjes, die geleend worden bij de bibliotheek. Iedereen van de groep heeft een exemplaar. Op dit moment draaien er twee groepen van ongeveer vijf personen, met een verschillend niveau.

De leesclub vond altijd onderdak in de bibliotheek aan de overkant, maar die wordt op dit moment verbouwd. Daarom de vraag of het Willibrordushuis op dinsdagochtend plek zou willen bieden aan deze nieuwe Heilooërs.

Zowel het parochiebestuur als de locatieraad stemden hier van harte mee in en vanaf begin oktober is de leesclub in het Willibrordushuis van start gaan.



Marieke Hoetjes

Dit is El Shaddai

In 2020 ontstond bij Paul Bindels en Zana Naidionova de behoefte een koor op te richten, met een nieuwe klank; klassiek repertoire, afgewisseld met lichte muziek, opwekkingsliederen en meditatieve muziek.

Aan Marja Kraakman werd gevraagd het koortje te begeleiden.

De opzet was ook anders dan iedereen gewend was, geen wekelijkse repetities, maar 4 repetities, gevolgd door de viering. Projectmatig dus. Opnames van de liederen boden hierin ondersteuning omdat toch binnen korte tijd de liederen moesten worden ingestudeerd.

En nog steeds is deze opzet de kracht van El Shaddai.

Begin dit jaar heeft Zana aangegeven te stoppen met haar werkzaamheden bij ons koor.

Gelukkig hebben wij in Wilma Ploegaert een hele enthousiaste dirigente gevonden.

Het koortje van toen bestaat inmiddels al uit 15 enthousiaste leden, in de leeftijd van 20-80+ jaar. Ieder is uniek in zijn/ haar eigen stemgeluid, maar wel allemaal verbonden met elkaar!

Dit is El Shaddai!

En heb je ook zin om te zingen? Een ieder is welkom om een repetitie bij te wonen. Mail naar willibrorduskerk@rk-bronvanlevendwater.nl voor de data van de repetities.

Helen Sprenkeling



Heilige van de maand

Mauritius; Martelaar.

Naam:	Maurice, Maurits (jongens).
Betekenis van de naam:	De Moor.
Iconografie:	Als Romeins soldaat met vaandel of lans.
Patroon van:	Kerk in Bilzen, Ressegem en Silvolde. Van glasschilders, hoedenmakers, infanteristen, kooplieden, kruisridders, soldaten, en wapensmeden.
Aangeropen tegen:	Bezetenheid, jicht, oorpijn en paardenziekten.

6666 frisse, enthousiaste en gespierde jongelui uit het zuiden van Egypte hadden dienst genomen in het Romeinse leger. Ze wilden wel wat meer van de wereld zien dan het zand van de woestijn. De meesten kwamen uit Thebe en omgeving. Ook hun aanvoerder, Mauritius, en zijn officieren, onder wie Candidus, Exuperius, Victor, Gereon, Innicentius en Vitalis, kwamen uit deze stad. Daarom werden ze het Thebaanse legioen genoemd. Eertijds had apostel Jacobus de Meerdere in die streken het christendom gepredikt en met succes, want ruim twee eeuwen later waren de nakomelingen van die bekeringen nog overtuigde en devote christenen.

Na een gedegen militaire training in Egypte zette het Thebaanse legioen koers naar Rome. Daar vergaapte ze zich aan de luxe, de pracht en de praal van de hoofdstad van het Romeinse Rijk: de paleizen, de badhuizen, het Colosseum, het circus, de theaters... Ze hadden ervan gehoord, maar de werkelijkheid overtrof hun stoutste dromen.

Toen keizer Maximilianus nog maar nauwelijks aan het bewind was, kwamen de bergbewoners in de zuidelijke Alpen in opstand tegen het Romeinse gezag. Praten had geen zin: de Romeinen verstonden het koeterwaals van de barbaren niet. Er zat niets anders op dan gewapenderhand het gebied weer onder controle te brengen. Het Thebaanse legioen maakte deel uit van het leger dat onder leiding van de keizer uit Rome naar het noorden optrok.

In Auganum (het huidige Saint Maurice in Zwitserland) sloeg het Thebaanse legioen zijn tenten op. Ter voorbereiding van de strijd eiste de keizer dat alle soldaten offers zouden brengen aan Mars, de god van de oorlog. Die zou er dan voor zorgen dat de Romeinen een klinkende overwinning zouden behalen. Alle legioenen schikten zich zonder morren naar de wensen van de keizer, alleen het Thebaanse legioen weigerde. Hun aanvoerder Mauritius verwoordde de mening van zijn manschappen: 'Caesar, wij zijn christenen en wij geloven slechts in één God die bestaat uit drie personen: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Mars en al uw andere goden stellen niets voor: het zijn gewone houten poppen.'

Woedend schreeuwde de keizer dat als ze weigerden zijn bevelen te gehoorzamen, hij elke tiende man zou laten onthoofden. Maar de soldaten bleven standvastig: elke tiende soldaat knielde deemoedig neer en boog gedwee het hoofd zodra de beul er aankwam. Nadat het legioen op die wijze gedecimeerd was, begon de beul aan de tweede ronde. Weer bleven de soldaten standvastig in hun geloof. Uiteindelijk stierven allen de marteldood op 22 september 286.

In de loop van de vierde eeuw verrees boven hun massagraf een abdijkerk, toegewijd aan de aanvoerder Mauritius. Bij de bouw werden niet alleen christelijke, maar ook heidense metselaars en arbeiders ingeschakeld. Een van die heidenen wilden zoveel mogelijk geld verdienen en daarom werkte hij ook op zondag door. Zijn kameraden probeerden hem tot andere gedachten te brengen, maar hij antwoordde dat hij vrouw en kinderen te eten moest geven. Toen hij weer op zondag op de steigers stond te metselen, zag hij tot zijn ontzetting een grote groep zwarte geesten op zich afkomen: ze trakteerden hem op een pak rammel. Daarop brak het heilige licht bij de man door: niet alleen werkte hij nooit meer op zondag, maar hij bekeerde zich.

Later bracht een weduwe haar tienjarige zoontje naar de abdij. Omdat ze zijn opleiding niet kon betalen, hoopte ze dat de monniken haar slimmerikje zouden scholen. Maar het jongetje werd plotseling ziek en stierf binnen enkele dagen. Zijn moeder was diep bedroefd. Dag en nacht huilde ze om het verlies. Op een

nacht verscheen haar de heilige Mauritius:

‘Waarom huil je?’

‘Zolang ik leef, zal ik tranen om hem vergieten. Hij was mijn oogappel.’

‘Je moet juist blij en gelukkig zijn. Je zoon is nu in de hemel bij ons. En dat zal ik je bewijzen: als je morgenochtend de mis bijwoont, zul je je zoon horen zingen in het koor van de monniken.’

De volgende ochtend woonde de vrouw de mis bij en inderdaad... ze hoorde het heldere stemmetje van haar zoon boven dat van de monniken uit. De rest van haar leven was ze blij en gelukkig.

Er was eens een priester die zich meester had gemaakt van de schatten van een kerk die toegewijd was aan de heilige Mauritius. Op zekere dag las hij de parabel van de farizeeër en de tollenaar uit het Lucas-evangelie voor. Christus eindigt die gelijkenis met de woorden: ‘Wie zichzelf verhoogt zal vernederd worden, maar wie zichzelf vernedert zal verhoogd worden.’ De priester moest om die woorden lachen en sprak:

‘Dat is onzin, want als ik mijn hoofd gebogen zou hebben zou ik nu niet zo rijk zijn.’

Daarop flitste een bliksemschicht uit de hemel in de mond van de priester. Er bleef slechts een hoopje as liggen. God straft onmiddellijk!

Feestdag 22 september.

Theatervoorstelling ‘Zie de mens’

In augustus kregen alle Caritas vrijwilligers van het Bisdom Haarlem een uitnodiging voor een theatervoorstelling in Het Verhalenhuis in Haarlem. De voorstelling was verzorgd door de Joseph Wresinsky Cultuur Stichting en was bedoeld om allen die zich inzetten voor de Caritas te bedanken voor hun inzet.

De voorstelling was bedoeld om inzicht te geven in het leven in moeilijke omstandigheden. Mensen die leven in kansarme en kwetsbare situaties en theatermakers namen ons mee naar de voet van de maatschappelijke ladder.

Het doel van de voorstelling was ons te leren hoe we solidair kunnen zijn met hen en ons te helpen met de vraag hoe we als kerk dichterbij de armen en kwetsbaren in onze dorpen en steden kunnen zijn. Aldus de uitnodiging.

Op zaterdag 23 september ben ik naar deze voorstelling geweest. Met trein en bus was de Verhalenkamer gemakkelijk te bereiken. Aangezien ik erg vroeg was, was er voldoende tijd voor mij met andere Caritas leden uit het Bisdom kennis te maken. Dit was heel inspirerend.

De voorstelling had een moderne opstelling. De spelers stonden op kleine podia verspreid door de zaal. De bezoekers zaten in groepjes daar omheen.

Ieder mens in armoede heeft een verhaal waardoor hij/zij in deze positie terecht gekomen is. Dat werd om en om verteld in de persoonlijke verhalen van de spelers. Het waren niet alleen verhalen over de oorzaken maar ook verhalen over de behandeling van de mensen in armoede. Deze is vaak erg onrechtvaardig en neerbuigend. Alsof je als je arm bent geen volwaardig mens meer bent en er niet meer naar je geluisterd hoeft te worden. Je krijgt te maken met regels die je situatie alleen maar verslechteren en je je waardigheid ontnemen, instanties die uiteindelijk niets voor je doen.

Na de voorstelling was er gelegenheid om na te praten, maar dat heb ik niet gedaan. Ik kreeg een lift van drie dames van de Caritas uit Egmond.

Ik heb wel nog lang over de avond na moeten denken. Er was weinig positiefs in de voorstelling. Dit heb ik erg gemist. Voor mij heeft het duidelijk gemaakt hoe begripvol je om moet gaan met mensen in armoede. De armoede kunnen wij van de Caritas niet oplossen, misschien wel verlichten en hopelijk kunnen wij een bijdrage leveren voor een enkele om er weer bovenop te komen.

Joukje Holten, algemeen bestuurslid Caritas Werkgroep Heiloo

Dameskoor 60 jaar

Dameskoor 60 jaar oud

In 1960 wordt de Moeder Gods parochie opgericht en op 20 december 1961 wordt de noodkerk tussen de Rechte en Schuine Hondsboschelaan ingewijd. De diensten worden des Zondags opgeluisterd door een herenkoor. Maar de parochie telt ook zanglustige dames. En de heren kunnen meestal overdag niet zingen vanwege hun werkzaamheden terwijl er behoefte is aan zang met name tijdens de huwelijksmissen. Na een oproep in Sursum Corda in October 1963 vormden 19 dames het dameszangkoor van de kerk - dat kon, want in 1956 had de Paus toegestaan dat ook vrouwen de misgezangen mochten zingen. Zoals gebruikelijk in die tijd was de pastoor (pastoor Schmidt, die het initiatief van harte steunde) voorzitter, secretaresse was mevr. A. Spaans-Kamp; de penningmeesteresse, mevr. Groot, inde de contributie, 25 cent per week. Dirigente was Mevr. Braam, van wie het initiatief voor de oproep in Sursum Corda was uitgegaan, de organist was de heer Verduin.

Aanvankelijk naamloos noemde het koor zich later "Dameskoor Mater Dei" (Latijn voor Moeder Gods). In die tijd was een dameskoor tijdens de Zondagse Missen nog niet geheel ingeburgerd, maar de dames maakten zich direct al heel verdienstelijk door de huwelijksmissen en jubileummissen te zingen; deze waren nagenoeg steeds door de week in de morgen, en de dames konden zich gemakkelijk hiervoor vrijmaken. Deze missen waren ook een belangrijke bron van inkomsten, want het koor kreeg per mis een bepaald bedrag uitbetaald; daarmee en met de contributie werd het jaarlijkse dagje betaald. Toch werd al spoedig contact opgenomen met het herenkoor om gezamenlijk missen voor gemengd koor ten gehore te brengen.

De Willibrordusparochie had geen dameskoor; er werd op verzoek van pastoor Reus een regeling getroffen dat het dameskoor voor beide parochies de zang zou verzorgen; het heette nu het Interparochieel Dameskoor, nog later "Dameskoor R.K. Parochiegemeenschap Heiloo". Het koor zingt dan regelmatig in beide kerken, in de Willibrorduskerk met het herenkoor en in de Moeder

Gods kerk met haar herenkoor meerstemmige missen, onder meer van Joseph en Michael Haydn, A. Bruckner en W.A. Mozart. Daartoe wordt nog steeds wekelijks geoefend, jarenlang onder leiding van dirigent-organist Piet Goot.

In die tijd was er voldoende animo voor het koor, dat zo'n 30 leden telde; een adspirant-koorlid werd beoordeeld op stemkwaliteit en of zij wel paste in de groep. - een geheel andere situatie dan de huidige, nu het koor 11 leden telt en blij is met elke nieuwkomer. Als men eenmaal lid was, bleef met dat ook zo lang mogelijk vaak eindigde het lidmaatschap door overlijden of door ouderdom.

Vele leden hebben dan ook de zilveren (bij 25 jaar koorlid) of de gouden (bij 40 jaar koorlid) speld van de Sint Gregoriusvereniging ontvangen. met de daarbij behorende oorkonde.

In het verleden is ook op andere locaties acte de présence gegeven: bij het ziekentriduum op Kapel en af en toe in het Centraal Ziekenhuis, later het Medisch Centrum in Alkmaar. Als de Uitmarkt wordt gehouden op de Westeweg, is ook de Willibrorduskerk open en het dames- en herenkoor geeft een concert.

In 2010 doet het mee aan het korenfestival. Echter, bij gebrek aan kerkelijke huwelijken zingt het bijna geen huwelijksmissen meer

Het Dameskoor in 1999



Schoenendoosactie

Met ingang van 1 Januari 1996 is er in beide kerken nog maar één viering en omdat zowel bij het dames- als herenkoor de leeftijd vrij hoog ligt, wordt gesproken over samenvoeging. Dat ligt gevoelig bij de dames: er bestaat al incidenteel samenwerking en qua repertoire is men op elkaar ingesteld, maar het dameskoor wil zelfstandig blijven. Als het koor ook woord- en communievieringen met zijn gezang opluistert, wordt het jammer gevonden dat het sanctus en agnus dei niet meer mogen worden gezongen, maar dit wordt met andere (nieuwe) liederen gecompenseerd. In 2000 moet afscheid worden genomen van de Moeder Gods kerk, waarvoor het koor was opgericht - maar het verzorgt nog wel een oecumenische viering in deze kerk, die dan Ter Coulsterkerk heet. Het is puzzelen om ieder koor voldoende ruimte te geven, maar wanneer Mogojoko en de Schaeckesinghers wegvallen krijgt het dameskoor meer gelegenheid om zich te laten horen - tot op de dag van heden met een enthousiasme en inzet die respect verdient.

W. Admiraal

Op zondag 26 november zal het dameskoor haar 60-jarig bestaan gedenken in de viering van 10:00 uur.

Ook zullen die ochtend drie koorleden (twee heren en een dame) gedenken dat zij respectievelijk 60 en 55 jaar koorlid zijn.

We hopen dat vele parochianen deze viering zullen bijwonen.

Locatieraad en parochiebestuur

Actie schoenendoos Heiloo

Op 17 september zijn we in een mooie viering weer gestart met de Schoenendoosactie.

De viering werd verzorgd door pastor Igno Osterhaus en het koor El Shaddai, aangevuld met een heel aantal leden van het oude kinderkoor WiKiKo. Die kinderen waren intussen geen kinderen meer maar jongelui van de middelbare school!! Zo leuk!

Samen hebben we weer naar het filmpje gekeken waar we al jaren mee openen.... En wat ons hier in Heiloo aan het denken zet hoe goed wij het hier hebben. Die ochtend na de viering kregen we al meteen acht goedgevulde dozen, echt superfijn. Er staan op het moment dat ik dit schrijf, alweer 30 dozen klaar in de Kerkstraat!

We gaan door t/m zondag 5 november. In de week daarna kunnen jullie ook nog dozen brengen. Dan worden onze dozen opgehaald en op transport gezet naar Albanië, Moldavië, Roemenië en ze hopen ook naar Oekraïne.

De kraam staat er dus nog t/m 5 november vóór en na iedere zondagsviering. We kregen van XopX weer een opkikker van €250, dat zijn 25 goedgevulde dozen. Hoeveel kinderen kunnen we dit jaar weer blij maken? Wanneer we allemaal meedoen zullen we weer veel blijheid schenken.....

In de viering van 5 november aanstaande gaan we de actie feestelijk afsluiten. Pastor Phil Kint zal in deze viering voorgaan. We hopen dat velen van u ook deze viering bij zullen wonen!

Dankjulliewel allemaal,
Werkgroep Actie Schoenendoos



Afscheid De Brug

Op 24 september was het voor de laatste keer dat koor De Brug de viering in de Willibrorduskerk muzikaal begeleidde. Negentien jaar geleden is het koor gestart als een middenkoor onder leiding van Jan Peter Versteeg. Met veel enthousiasme werd er wekelijks gerepeteerd. Leuk om te weten is dat van de 10 huidige leden er 7 vanaf het eerste jaar hebben meegezongen. Het repertoire werd langzaam uitgebreid: we bezochten landelijke koordagen, namen daarvan ook de door jonge componisten en tekstschrijvers gemaakt werken mee, en konden ook zelf liederen inbrengen. Dit laatste werd dan vaak door de opvolger van Jan Peter, dirigent Ruwald Diderich, omgezet naar een speciale De Brug-versie. Ook wij waren soms positief verbaasd over wat we ten gehore brachten, soms met maar een paar weken instuderen.



Hoogtepunten waren de kerstvieringen en de Paaswakes, in september werd er al begonnen met het repeteren van de kerstliedjes, en in januari gingen we meteen door voor de Paaswake. Door de jaren heen werden het koor steeds hechter met elkaar en werd er veel lief en leed gedeeld. Ruwald haalde koorleden van huis op die niet de mogelijkheid hadden om zelf nog te komen. In het tweede decennium werden de jaarlijkse feestjes steeds makkelijker en vermakelijker: aan het eind van het seizoen een barbecue bij Johan Ligthart maar dan moest het gras wel al gemaaid zijn, zo kregen wij ook een inkijkje in het boerenleven. Deze supergezellige barbecues werden altijd gesponsord door een medeparochiaan, onze dank hiervoor.

Helaas kwamen er de laatste jaren nog maar weinig nieuwe leden bij. Een groot deel van repertoire werd daarom omgezet van 4-stemmig naar 3-stemmig. De Corona-jaren hakten er ook diep in: van een club waar gezelligheid een saamhorigheid heel belangrijk was mocht er nog maar door 4 koorleden gezongen worden, dus wie ging dit doen, én het betekende dat je niet meer als één van de groep zong, maar vaak je eigen partij in je eentje moest zingen. Hierna liep het ledenaantal, meestal door omstandigheden, nog verder terug en is er nu uiteindelijk voor gekozen om te stoppen.

En wat ga ik nu het meest missen? De verbinding met de kerk, het contact onderling, het meeleven met elkaar, de nieuwtjes uit Heiloo, de gezellige koffiepauzes, het zingen van ons repertoire én de lieve en leuke reacties van de kerkgangers. Bedankt!

Namens De Brug, Anja Beke

In de viering van 24 september heeft koor De Brug voor de laatste maal gezongen in de Willibrorduskerk. Na bijna 20 jaar was de bezetting zo klein geworden, dat deze moeilijke stap onvermijdelijk werd. Toch wist het koor ook deze laatste keer de viering nog prachtig te ondersteunen met onder anderen de vaste gezangen van de Mis van de Heilige Geest van Frans Bullens. Het was erg jammer dat de livestream-verbinding maar deels tot stand kwam en alleen het geluid doorzond naar de kijkers. Maar in ieder geval is de zang dus geregistreerd en terug te luisteren via het YouTube kanaal van Willibrorduskerk Heiloo.

Aan het slot van de viering werd stil gestaan bij het afscheid. Namens de locatieraad sprak Petra Henselmans een dankwoord uit aan de leden van de Brug en hun dirigent Ruwald Diderich voor hun jarenlange inzet voor onze parochiegemeenschap. Als blijk van waardering reikte zij aan alle koorleden en de dirigent een klein aandenken uit in de vorm van een houten brug, met een gedicht dat in de liturgie van hun aller-eerste viering centraal stond. U kunt het hieronder lezen.

Afscheid De Brug

Namens het koor sprak de heer Ed Bos. Hij schetste kort het wel en wee van de groep door de jaren heen. Hij stelde dat pastor Helsloot, die aan de wieg van het koor had gestaan, de groep altijd alle ruimte had gegeven voor hun ideeën op muzikaal gebied. Ook benadrukte hij dat de koorgroep aan de leden niet alleen zangplezier, maar ook betrokkenheid en verbondenheid had gegeven.



Als laatste klonk het lied Multicolor, een lievelingslied van het koor. En op het liturgieblaadje was de volgende tekst te lezen: 'Dit was de laatste keer dat De Brug voor u heeft gezongen. We hebben dit 19 jaar met heel veel enthousiasme gedaan. Wij willen u bedanken voor uw belangstelling, steun en uw aanwezigheid.'

Marieke Hoetjes

Brug

Ieder mens zit op zijn eiland,
en zit vast in zijn bestaan.
Om een ander te bereiken
moet je van je eiland gaan.

Daarvoor moet je bruggen bouwen,
bruggen bouwen naar elkaar.
Maar de afstand tussen mensen,
maakt het lastig en soms zwaar.

Mensen bouwen aan contacten
want alleen is zo alleen.
Wie een brug slaat naar een ander,
zoekt wat warmte om zich heen.

Er valt veel te overbruggen,
met een uitgestoken hand.
Bruggen kunnen levens redden,
bruggen bouwen schept een band

Bruggen bouwen tussen volken,
tussen "wij" en tussen "zij",
dat is bouwen aan vertrouwen,
dat brengt vrede dichterbij.



Adventsactie 2023

ADVENTSACTIE

EEN CAMPAGNE VAN VASTENACTIE

Alle kinderen mogen kind zijn

Ieder kind heeft recht op een gezond leven, op een opleiding en bescherming. Het klinkt vanzelfsprekend, maar toch zijn er tientallen miljoenen kinderen die niet of nauwelijks naar school gaan. In plaats van onbezorgd te spelen en te leren, maken ze lange dagen om wat geld te verdienen, vaak onder gevaarlijke en ongezonde omstandigheden. Denk aan kinderen die in de mijnbouw werken, in fabrieken of in de brandende zon op plantages. De kans dat deze kinderen later een goed inkomen kunnen verdienen en aan het zware, onderbetaalde werk kunnen ontsnappen is klein: ze hebben immers nauwelijks tot geen gelegenheid gehad een opleiding te volgen.

Dit jaar besteedt Adventsactie daarom extra aandacht aan het belangrijke onderwerp kinderarbeid. Omdat ieder kind recht heeft om kind te zijn.

Wat is kinderarbeid?

We spreken van kinderarbeid als kinderen onder de 12 jaar werken, als kinderen tussen de 12 en 14 jaar zwaar werk moeten doen en als kinderen onder de 18 jaar gevaarlijk werk moeten doen. Gevaarlijk werk is al het werk dat de gezondheid en veiligheid van kinderen beschadigt.

Kinderarbeid belemmert de geestelijke en lichamelijke ontwikkeling van kinderen, onder andere doordat de kinderen niet (of bijna niet) naar school gaan. Kinderen die na schooltijd hun ouders met het huishouden of op het land helpen, vallen dus niet onder kinderarbeid.

De cijfers

Wereldwijd werken 160 miljoen kinderen als 'kinderarbeider': 63 miljoen meisjes en 97 miljoen jongens. Dat is bijna tien procent van de kinderen! 79 miljoen kinderen doen gevaarlijk werk dat direct risico oplevert voor hun gezondheid en ontwikkeling. Denk aan kinderen die giftige gassen en fijnstof inademen in de mijnbouw of kinderen die

groeistoornissen oplopen door zwaar, eentonig werk in fabrieken.

De afgelopen jaren is het aantal kinderen dat valt onder de definitie 'kinderarbeid' gestegen, nadat het jarenlang gestaag daalde. In 2000 ging het om 245.5 miljoen kinderen, in 2016 om 151.6 miljoen kinderen en in 2022 dus om 160 miljoen. Oorlogen, crises en de coronapandemie stortten veel families in armoede waardoor de kinderen moesten meehelpen om het gezinsinkomen te verhogen.

Wat doet Adventsactie?

Jaarlijks steunt Adventsactie projecten die zich richten op kinderen en jongeren die meewerken om het gezinsinkomen te verbeteren en daarom niet of nauwelijks naar school gaan. Dit jaar zetten we er tijdens de Adventsactie vier extra in de schijnwerpers.

Schooldiploma voor werkende kinderen in Pakistan

Miljoenen kinderen in Pakistan gaan nauwelijks naar school: hun ouders hebben er geen geld voor en de kinderen moeten al jong meewerken om wat extra geld te verdienen voor het gezin. Een speciaal schoolprogramma geeft ze toch de opleiding waar ze recht op hebben.

Onderwijs voor kinderen in baksteenfabrieken in India

Het werk in baksteenfabrieken in India is zwaar en ongezond, helemaal voor kinderen. Ze maken lange dagen en gaan niet naar school. Op speciale crèches en scholen bij de fabrieken krijgen de jonge kinderen een opleiding, gezond eten en goede zorg.



Jonge migranten uit Bangladesh kwetsbaar voor misbruik

In Bangladesh leven talloze gezinnen van het geld dat hun familieleden in het buitenland verdienen. Onder deze migranten zijn ook veel kinderen. Zij zijn extra kwetsbaar en lopen groot risico in handen te vallen van mensenhandelaren. Speciale voorlichtingsprogramma's en een opleiding maken de jonge migranten weerbaarder.

Jonge mijnwerkers naar school in DR Congo

De Democratische Republiek Congo is rijk aan kostbare grondstoffen, waaronder kobalt, een essentieel onderdeel van oplaadbare batterijen. Tien-duizenden kinderen worden ingezet bij de winning. Ze worden uitgebuit en doen bovendien ongezond en gevaarlijk werk. Met een opleiding kunnen ze een betere toekomst opbouwen.

Wilt u een van deze projecten steunen?

Uw bijdrage is enorm welkom.

U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer:
NL89 INGB 0653 1000 00
t.n.v. Adventsactie.



In het derde weekend van de Advent (16-17 december), zal de collecte in onze kerken voor dit doel bestemd zijn. Kijk voor meer informatie op www.adventsactie.nl

Geheugensteuntje Kerkbijdrage

Waarom kan het zijn dat u een brief bij/in het Parochieblad van oktober vindt, het Parochieblad dat u 6 keer per jaar ontvangt en waarin u alle informatie over het wel en wee van de parochie leest?

In september bekijken we de inkomsten van de Kerkbijdrage welke wij in het lopende jaar hebben ontvangen. We signaleren elk jaar weer dat het aantal mensen dat een bijdrage geeft beduidend minder is dan het aantal parochiebladen dat we uitgeven. Aan de hand van deze gegevens stellen we een lijst op van de mensen van wie we nog geen bijdrage hebben ontvangen maar wel een Parochieblad ontvangen. De namen die op deze lijst staan ontvangen dan in oktober een geheugensteuntje in de vorm van een brief.

Een geheugensteuntje, omdat het voor kan komen dat men de bijdrage voor het lopende boekjaar vergeten is over te maken. Of omdat er in het begin van het jaar gedacht wordt: 'het komt wel'. Daarom een reminder van onze kant uit. Elk jaar is deze periode de minst leuke van het jaar, want het is altijd weer de vraag hoe er gereageerd wordt op de ontvangst van deze reminder. Realiseert u zich ook dat het om een vrijwillige bijdrage gaat, maar

weet dat elke bijdrage, groot, klein, zeer welkom is. Mocht u, ondanks grote zorgvuldigheid, een brief ontvangen die naar uw mening niet terecht is (hiervoor onze welgemeende excuses), laat het ons dan weten.

Zoals we al meerdere keren hebben aangegeven kunt u uw bijdrage overmaken ten goede van de actie Kerkbalans maar u kunt ook een bedrag overmaken ten gunste van het Parochieblad (gaarne dit goed vermelden in de omschrijving). Het banknummer dat u kunt gebruiken is: NL57 RABO 0120 5009 65 t.n.v. RK Parochie Bron van Levend Water. Uiteraard kunt u uw bijdrage het hele jaar door overmaken.

Het parochiebestuur en de locatieraden bedanken hierbij een ieder hartelijk voor alle bijdrages die wij tot nu toe hebben ontvangen.

Want laten we met elkaar blijven waarmaken dat de kerk ook een 'houvast' is. En we merken, in deze onzekere tijden, dat de kerk dit voor veel mensen is. Een 'houvast' hebben we allemaal nodig, het maakt dat je weet waar je aan toe bent. En hoe mooi zou het zijn als we dit houvast (de kerk) voor nog lange tijd open kunnen houden, voor de mensen die dat nodig hebben, voor degene die onze kerken willen bezoeken, voor de mensen die de wekelijkse vieringen bezoeken, maar ook voor mensen die gewoon binnen komen lopen voor een praatje of een moment van stilte. Kortom uw bijdrage maakt dat de kerken van onze parochie de Bron van Levend Water een voortbestaan kunnen/mogen hebben.

Locatieraden en parochiebestuur

Collecten Willibrorduskerk

MIVA
collecte € 226,35, anonieme gift € 50,-

PAX
collecte € 100,-

Bericht van het CWH

Het begrip wat synoniem staat voor structureel te weinig geld hebben heeft de laatste jaren een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt. Dat kun je positief (meer aandacht) als negatief (in zo'n welvarend land?) labelen. Van "Bijstandsniveau" naar "Sociale Minima" naar "Armoedegrens" naar "Te weinig om rond te komen" zijn we nu bij "Bestaanszekerheid" aanbeland. Het woord van de maand en hoofdthema in de verkiezingscampagne voor de Tweede Kamer op 22 nov. Omarmd door alle partijen van links tot rechts. Bestaanszekerheid: waar de overheid zich om dient te bekommeren (net zoals spreiding van de welvaart), gaat in de eerste plaats over de mensen met de laagste inkomens die nu te vaak te weinig geld binnenkrijgen om mee te kunnen doen in de maatschappij. Maar doet de overheid dat wel?

De armoede in Nederland is volgens de statistieken al jaren stabiel tussen de 5,5 en 6,0 procent van de bevolking, zo rond 900.000 personen. Hierin schuilt wel een paradox: in de afgelopen jaren is het aantal mensen in armoede gedaald maar dreigt het aantal mensen in armoede voortdurend op te lopen tot bijna 1 miljoen. Diverse ad-hoc maatregelen van de overheid hielpen wel op korte termijn tegen armoede maar vergrootten nauwelijks de bestaanszekerheid. Lange termijn vooruitzichten blijven voor veel Nederlanders zorgelijk, onvoorspelbaar en stressvol. Er zijn zoveel landelijke en lokale regelingen van inkomensondersteuning dat mensen erin verdwalen. Veel huishoudens ontvangen daardoor niet de hulp waar ze recht op hebben. Deze huishoudens zijn voor ongeveer een kwart tot tweederde van hun maanbudget afhankelijk van toeslagen! Ook zijn er grote verschillen tussen gemeentes tot honderden euro's p/mnd. De wirwar van goedbedoelde regelingen is te complex en vraagt teveel van burgers. Armoede is helaas geen objectief begrip waar een bedrag aan kan worden gehangen. Tijdgeest en bestedingspatroon spelen mee. Maar relativering van armoede is onterecht en gevaarlijk! Het is een wezenlijk onderdeel geworden van de gehele samenleving.

Ook de overheid heeft hier duidelijk moeite mee. Het hardvochtige beleid van het afgelopen decennium met als 'hoogtepunt' het opzichtig falen in de toeslagenaffaire waardoor tienduizenden gezinnen in desastreuze ellende terecht kwamen. Dat het vertrouwen in de overheid daardoor sterk gedaald is laat zich raden. Goed armoedebeleid is te lang op de plank blijven liggen. Dat we nu een speciale minister voor Armoede hebben zegt toch wel iets. Andere belangen (eigen, politiek, industrie) hebben de samenleving geen goed gedaan. Zo varen tabaks- & gokindustrie wel bij gebrek aan politieke eisen om goede maatregelen tegen verslaving na legalisering. Een goeie (reclame)lobby en (accijns)inkomsten zullen daar zeker debet aan zijn. Het is te gemakkelijk om daar gebruikers de schuld van te geven! Polariseren en de kloof arm/rijk groeien nog steeds. Heiloo verschilt daarin niet van het landelijke beeld.

Hopelijk durven formerende partijen straks de bakens nu echt te verzetten en voelen zij ook dat dat onvermijdelijk is. Iedereen in dit land heeft recht op een stukje welvaart. Die is wel kwetsbaar: je kunt binnen no-time in narigheid belanden als je leven opeens een niet geplande richting op gaat. Dan word je bij het opeens een muntstuk. Dan ben je blij met de vele hulporganisaties die zich belangeloos inzetten. Maar als maatschappij moeten we oppassen deze mensen niet te stigmatiseren. Wij als vrijwilligers houden ons niet zo bezig met politiek maar merken wel zeer het gebrek aan daadkracht. Mensen die daardoor tussen wal en schip raken. Dat nagenoeg alle huidige hulpvragen die bij ons binnenkomen van financiële aard zijn zegt wel genoeg. Deze financiële hulp beschouwen we als een soort psychisch voedsel, naast de fysieke boodschappenhulp. Over dat laatste:

Dat de inflatie is gezakt tot bijna 0% wil nog niet zeggen dat de boodschappen ook goedkoper worden. Deze zijn en blijven nog net zo duur als voorgaande periode. Dat merken wij ook aan de blijvende belangstelling voor onze boodschappenmand actie. Die loopt al bijna een jaar. Voor extra aan-



dacht en ook om onze voorraad weer een boost te geven hebben we op zat. 21 okt een inzamelactie bij AH 't Hoekstuk georganiseerd. Het gaat met name om de volgende items: vlees/vis in blik; drogisterij artikelen; soep/groente in blik/glas; rijst/pasta; ontbijtproducten; houdbare melk; koffie/thee snoep/koek/noten.

Onze oproep om ons team te komen versterken heeft al tot een eerste reactie en positief gesprek geleid. Daar zijn we blij mee.

U kunt nog altijd reageren via cwh.heiloo@gmail.com als u denkt misschien iets te willen & kunnen betekenen voor al die mensen die ook niet gevraagd hebben om het leven wat ze nu hebben.

Theo van Diepen
Caritas Werkgroep Heiloo

Het kerstnummer van het parochieblad verschijnt op 17 dec en dat is te laat voor het aankondigen van onze Advents-/Kerstakties. Daarom vragen wij hier nu alvast uw aandacht voor.

November akties

Het tweede weekend van november, 11 & 12, is het weer Caritasweekend en zal extra aandacht worden gevraagd in o.a. de vieringen voor het werk van Caritas en aanverwante organisaties. Meer bericht tegen die tijd hierover in de weekcommunicatie.

December akties

Donateursaktie Caritas: wij vragen graag uw aandacht hiervoor middels een speciale flyer in het decembernummer van het parochieblad, zodat wij ons mooie, lokale, werk kunnen voortzetten.

Kerststukjes: al weer besteld bij GGZ "De Buitenkans". Worden gratis uitgedeeld rondom de vieringen in het weekend van 16 & 17 december.

Kerstpakketten: na evaluatie van de afgelopen jaren hebben we besloten om daar een andere invulling aan te gaan geven. Wij achten het zeer wel mogelijk dat leefsituaties van mensen veranderen en dat ze met Kerst misschien iets willen ontvangen of het juist meer nodig vinden voor anderen. Daarnaast is het goed om de inhoud van akties van tijd tot tijd tegen het licht te houden en af te vragen of het nog wenselijk is om op dezelfde voet door te gaan. Dit in het licht van de huidige tijdgeest. Middels een binnenkort uit te sturen brief zullen wij u hierover nader informeren.

Theo van Diepen
Caritas Werkgroep Heiloo

Dit jaar géén kledinginzameling maar....

Tijdens overleg met de Kledingbank Egmond is gebleken dat er op dit moment meer dan genoeg kleding in voorraad is. Daarom willen we dit jaar tijdens de Advent en kerstperiode géén kleding meer in gaan zamenen.

Er is wél behoefte aan artikelen voor persoonlijke verzorging zoals deodorant, shampoo, tandpasta, douchegel en aan schoonmaakmiddelen zoals wasmiddel, allesreiniger, glassex, WC-reiniger.

Deze artikelen willen vanaf begin december gaan inzamelen. Uw gaven worden dan begin januari verdeeld tussen de Kledingbank Egmond en onze eigen boodschappentafel in het Stiltecentrum.

Ook kunt u natuurlijk houdbare producten voor de boodschappentafel blijven geven!



Caritas werkgroep Heiloo

Onderweg naar Kerstmis

Onderweg naar Kerstmis

Dit is de naam van een een sfeervolle viering ter voorbereiding op Kerstmis. De invulling komt uit de 100 jaar oude "Festival of Nine lessons and Carols". Deze traditie is afkomstig is uit Engeland en werd in 1880 voor het eerst gehouden in Cornwall.

Het is met recht een "viering" omdat een aantal mooie lezingen worden afgewisseld met mooie gezangen die door een projectkoor van ca 30(!) zangers worden gezongen. De muziek die wordt gezongen is divers: Van het bekende adventszang "Rorate", carols tot aan het bekende "O holy Night".

Het koor bestaat uit zangers van St.Caecilia (Akersloot), Laus Deo (Uitgeest) aangevuld met een aantal gastzangers. De leiding is in handen van dirigent Ineke Mulder en organist Ton Schoen.

Er worden twee van deze vieringen gehouden en wel op zondag 10 december om 15.30 uur in de Jacobuskerk in Akersloot, en op zondag 17 december om 15.30 uur in de kerk van Maria geboorte in Uitgeest. Iedereen is van harte welkom!

Kerststallen expositie in de St. Jacobuskerk 2023.

Voor de vierde keer organiseren we van 20 december t/m 1 januari in de St. Jacobuskerk in Akersloot een kerststallen tentoonstelling. Dit hebben we al enige jaren met groot succes gedaan.

Dit jaar worden meer dan 200 kerststallen opgesteld. De kerststallen zijn vooral verzameld door Gerda de Jong - Sernee. Uit alle landen van de wereld heeft zij ze in huis. Groot en klein, van steen of hout en van allerlei andere materialen gemaakt. Heel gevarieerd. Elk jaar haalt Gerda een deel van haar verzameling van zolder. Altijd verrassend welke mooie, bijzondere exemplaren tevoorschijn komen. Van Gerda Tiebie krijgen we heel veel kerststallen, maar ook andere parochianen komen hun kerstfiguren, met al dan niet een stal erbij, aanleveren.

De laatste jaren krijgen we ook steeds meer aanverwante kerstartikelen aangeboden om tentoon te stellen, dus onze expositie wordt steeds groter. Zo hebben we elk jaar ook de borduurwerken, met een kerstthema, van Marianne Hogeterp aan de muren hangen. Altijd mooi om te zien.

Verder is de kerk prachtig versierd met bloemstukken en kerstgroen. Heel sfeervol. De openingstijden zijn in die periode dagelijks van 14.00 uur t/m 16.30 uur. De toegang is gratis, maar een vrijwillige bijdrage is altijd welkom om de onkosten te dekken. Koffie, thee en limonade staan klaar! (gratis)

De werkgroep is nog op zoek naar mensen die als gastvrouw of gastheer willen optreden, tijdens de opening van de tentoonstelling. Dit om ons vaste team vrijwilligers aan te vullen. Heeft u vragen hierover? Voor meer info, of om uzelf aan te melden, kunt u mailen naar P.hoogenbosch@hetnet.nl

Heeft u ENGELEN of heeft u een KERSTTREIN over en wilt u die wel uitlenen aan ons, voor de kerstperiode? Ook dan kunt u mailen naar bovenstaand mailadres.

Yvonne Hoogenbosch, namens de kerststallen werkgroep

Kerstmis in de Willibrorduskerk

Het is nu oktober, maar toch zien we in winkels de kerstspullen al weer verschijnen.

Wij zijn ook al aan het plannen maken om zoveel mogelijk mensen een mooi kerstgevoel te geven. We willen op Kerstavond om 17.00 uur een Familieviering houden in de Willibrorduskerk.

Omdat we geen kinderkoor meer hebben gaan we in deze viering met een Spontaan-koor de zang verzorgen. We zingen de bekende kerstliedjes zodat iedereen mee kan doen. Jong of oud of daar tussen in, iedereen kan meedoen!

We nodigen alle mensen uit voor een mooie Familieviering!! Iedereen hoort bij een familie!

werkgroep Familieviering



Adressen

Parochie Bron van Levend Water

Postadres: Westeweg 267
1852 AG Heiloo
Telefoon: 072-533 09 06

✉ info@rk-bronvanlevendwater.nl
Website: www.rk-bronvanlevendwater.nl

Financiële Administratie:

Mevrouw Astrid Wiebering-Vlaar
Telefoon: 072-533 09 06
✉ financieel@rk-bronvanlevendwater.nl

Dagelijks Bestuur:

De heer Martien den Blanken voorzitter
Mevrouw Marieke Hoetjes-Eijkel secretaris
De heer Karel Hennekens penningmeester

Voor uw kerkbijdrage en andere giften:

H. Willibrordus: NL46 RABO 0327 0640 21
tnv RK Par. Bron van Levend Water, inz. Par. Heiloo
NL20 INGB 0000 6815 70

tnv RK Par Bron van levend Water, inz. Loc Willibrordus
H. Jacobus Major: NL07 RABO 0300 9542 63
tnv RK Par. Bron van Levend Water, inz. Akersloot

H. Adelbertus: NL88 RABO 0315 7004 91
tnv RK Par. Bron van Levend Water, inz. RK Egmond

H. M.M. Alacoque: NL41 RABO 0315 7479 94
RK Par. Bron van Levend Water, inz. RK Egmond

O.L.V. Onb. Ontv.: NL87 RABO 0315 7041 95
tnv RK Par. Bron van Levend Water, inz. RK Egmond

Parochie coördinatoren:

Mevrouw Marieke Hoetjes-Eijkel
Telefoon: 072-533 09 06
✉ willibrorduskerk@rk-bronvanlevendwater.nl

Mevrouw Astrid Wittebrood-Schouten
Telefoon: 072-506 13 64 / 072 533 09 06
✉ coordinator@rk-bronvanlevendwater.nl

Begraafplaatsen BvLW:

Willibrordushof, Heiloo:
✉ willibrordushof@rk-bronvanlevendwater.nl

Sint Jacobushof, de Overtuin, Akersloot:
✉ jacobusmajor@rk-bronvanlevendwater.nl

Rinnegom, Egmond Binnen:
✉ rinnegom@rk-bronvanlevendwater.nl

De Karmel, Egmond aan den Hoef:
✉ dekarmel@rk-bronvanlevendwater.nl

Caritas Bron van Levend Water:

✉ cwh.heiloo@gmail.com
✉ caritas.egmondaandenhoef@gmail.com

Locatie H. Willibrordus

Adres:
Westerweg 267
1852 AG Heiloo
Telefoon: 072-533 09 06



Secretariaat:

Openingstijden: ma t/m vr 9.00 tot 12.00 uur
✉ willibrorduskerk@rk-bronvanlevendwater.nl
maandag speciaal voor kerkhofbeheer
✉ willibrordushof@rk-bronvanlevendwater.nl
vrijdag speciaal voor opgeven intenties
✉ misintenties@rk-bronvanlevendwater.nl

Locatie H. Jacobus Major

Adres:
Kerklaan 37
1921 BK Akersloot
Telefoon: 0251-31 22 28



Secretariaat:

Openingstijden: vr 9.00 tot 11.00 uur
✉ jacobusmajor@rk-bronvanlevendwater.nl

Locatie H. Margaretha Maria Alacoque

Adres:
Herenweg 188-190
1934 BD Egmond
aan den Hoef
Telefoon: 072-506 13 64



Secretariaat:

Openingstijden: do 9.00 tot 12.00 uur
✉ rkegmond@rk-bronvanlevendwater.nl

Pastores

Administrator: Franklin Brigitha, pr.
Priesterassistent: Igno Osterhaus, pr
bij pastorale spoed en overlijden:
Telefoon: 06 17 85 80 26
✉ i.osterhaus@rk-bronvanlevendwater.nl
Priesterassistent: Nico Mantje, pr.
Diaken: Mike Nagtegaal

Centraal rekeningnr:
NL 57 RABO 0120 5009 65
tnv RK Parochie Bron van Levend Water

Houwast

Bron van Levend Water

