

Bron van Levend Water



Parochieblad van de RK Parochie Bron van Levend Water
Heiloo, Akersloot en De Egmond
7^e jaargang nummer 3



COLOFON

De volgende Bron van Levend Water

verschijnt op **18 februari 2024**

Kopij, bestaande uit maximaal 500 woorden.

kunt u uiterlijk **23 januari 2024**

inleveren bij de lokale redacties.

bij voorkeur als Word document per email:

Locatie H. Willibrordus:

willibrorduskerk@rk-bronvanlevendwater.nl

Locatie H. Jacobus Major:

jacobusmajor@rk-bronvanlevendwater.nl

Locatie H. M.M. Alacoque:

drieluik@rk-bronvanlevendwater.nl

De redactie behoudt zich het recht voor om, daar waar nodig, wijzigingen aan te brengen in de aan-geleverde artikelen. Indien de inhoud hierdoor wordt gewijzigd, wordt vóór plaatsing contact opgenomen met de schrijver.

Dit parochieblad is ook te vinden op de website van Bron van Levend Water: rk-bronvanlevendwater.nl
Indien u geen parochieblad meer wilt ontvangen kunt u dit doorgeven aan het secretariaat van uw locatie. Adressen vindt u achter in dit blad.

Foto voorkant:
Marieke Hoetjes,
november 2023

Bloemstuk met orchideeën,
geschonken aan de parochie
door een familie,
na afloop van een crematie

Foto achterkant:
Gerard Kapteijn

Kerstgroep
van de Jacobuskerk Akersloot



Parochie Bron van Levend Water

p/a Westerweg 267

1852 AG Heiloo

Telefoon: 072-533 09 06

Mail: info@rk-bronvanlevendwater.nl

Website: www.rk-bronvanlevendwater.nl

Pastoraal woord

Er is in de geschiedenis ooit iemand gekomen die alles nieuw heeft gemaakt. Zijn komst viel niet op, ook al hadden profeten en zieners al eeuwenlang campagne voor hem gevoerd. En Hij, Jezus, werd hoege-naamd niet herkend, niet toen Hij in de geschiedenis aan trad en ook niet tot Hij op het hoogtepunt van zijn missie was. Toch vierten miljarden mensen jaarlijks zijn verjaardag en bijna heel de wereld doet daaraan mee.

Misschien weet men nog maar weinig over Hem en weerspiegelt de wijze waarop we zijn geboortefeest vierten niet goed de oorspronkelijke betekenis van deze meest unieke mens die ooit geleefd heeft. Wel is er nog een vage herinnering aan 'menslievendheid en vrede op aarde' herkenbaar bij alle mogelijke manieren waarop je heden ten dage Kerstmis kunt vierten. En natuurlijk sluit dit aan bij een diep verlangen naar vrede in iedere mens. Dit laatste roept bij mij gemengde gevoelens op... We hebben een bewogen jaar achter de rug, waarin heel veel geweld is voorgekomen. U kent allen de landen en gebieden die geteisterd worden door oorlogen en zinloos geweld. Vele miljoenen vluchtelingen hebben hun geboorteland moeten verlaten, omdat hun leven daar in gevaar was. Velen van hen bevinden zich nu in bijna uitzichtloze situaties. Waarom doen mensen elkaar zoveel geweld aan? Is vrede eigenlijk wel mogelijk? Kunnen mensen beter met elkaar om gaan en kunnen wij elkaar respecteren en waarderen, waardoor uiteindelijk een betere wereld kan gaan ontstaan? Kunnen we nog wel tot de kern van Kerstmis door dringen, ondanks de vaak liefdeloze wereld waar wij in leven??

Als je van één iemand zou kunnen zeggen dat hij de ware liefde heeft, dan geldt dit wel voor Jezus. Hij bracht ons het geheim van zijn Vader dat Hij in zich meedroeg: de ware liefde, de totale liefde. Daarmee werd diens liefde het begin van een helende en heilende impuls op alle gebieden en voor iedere mens. Liefde die anders is dan andere liefdes; de liefde van Jezus werkt zoals God werkt. Zij tast nergens de vrijheid van de mens aan. Zij gebruikt nooit geweld om het kwaad te bestrijden. Zij consumeert niets of niemand, behalve dan zichzelf. Deze liefde maakt zich solidair met de lijdende mens. Zij neemt het lijden niet weg en toch verandert zij het volledig. Deze liefdesverandering is geen tovertruc, maar een goddelijk geheim: ze is de transformatie van lijden in liefde en daarmee tegelijk het grootste geheim van

het christendom. Maar daarmee kan deze goddelijke transformatie ook bron worden van onze diepste teleurstelling, omdat ze onze menselijke verwachtingen frustreert. Want van een Messias, een Verlosser, die het definitieve heil van God brengt, verwachten wij mensen het liefst dat Hij alle kwaad en lijden van de wereld weg tovert. Maar als je om je heen kijkt, zie je overal tekenen dat het lijden en de pijn in de wereld helemaal niet verdwenen zijn. Het enige dat je als gelovigen in handen krijgt, zijn geloof, hoop en liefde. Geen toverstaf, geen wensdromen.

Kerstmis brengt ons verlossing. Want Kerstmis brengt ons een Verlosser die uit mateloze liefde voor ons zijn eigen Pasen zal doorstaan: Hij brengt ons verlossing doordat Hij als eerste door de wonde van de dood heen gaat en daarmee onze onheilspellende dood transformeert in een doorgang naar nieuw leven. Deze mateloze liefde te vinden en te bezitten is de belangrijkste drijfveer van ons mensen.

Laten we dan op zoek gaan naar die grote Liefde, haar vinden in de stal van ons hart en haar aanbidden en omarmen met heel ons wezen, die transformerende Liefde die onder ons verschenen is in het mens geworden Woord van God in ons midden. Die Liefde te bezitten is de grootste rijkdom. Met die Liefde kunnen ook wij tot elkaar zeggen: Een zalig Kerstmis en een liefdevol 2024!

Igno Osterhaus, pastor



Over de toekomst

In het parochieblad dat vlak voor de zomervakantie van dit jaar verscheen, hebben vele parochianen het artikel van de hand van Martien den Blanken, vice-voorzitter van het bestuur, gelezen. Het droeg de titel 'Over de toekomst'. Martien maakte ons daarin deelgenoot van de zorgen van het bestuur ten aanzien van de toekomst van onze parochie. Ook kondigde hij drie parochieavonden aan, waarin een schets zou worden gegeven van de huidige vitaliteit van onze gemeenschappen en vervolgens de parochianen hun eigen ervaringen, vragen, toekomstverwachtingen en suggesties konden delen.

De goede opkomst en de grote betrokkenheid van de deelnemers bij alle drie lokale parochieavonden, die half oktober plaatsvonden, toonde aan dat de zorgen van het bestuur breed gedeeld worden. Hieronder kunt u een kort verslag van de drie avonden lezen.

Het parochiebestuur gaat begin december met de 'opbrengst' van de avonden aan de slag.

Op alle drie locaties heet deken Franklin Brigitha de aanwezigen welkom en spreekt een gebed uit. Vervolgens krijgt Martien het woord. Hij vergelijkt middels een beamerpresentatie de huidige cijfers (2022-2023) met die van 2017-2018 en toont dat er op alle fronten een terugloop is: in kerkgang, vrijwilligers, koren, financiën. Tevens benoemt hij dat we op dit moment een full-time pastor ontberen, een herder die voor verbinding zorgt en nieuwe initiatieven kan ontplooiën. Naast onze plaatselijke situatie zijn er dit najaar ook belangrijke processen gaande in de Wereldkerk. In Rome wordt de synode gehouden. In de aanloop daartoe zijn in kerken over de hele wereld parochianen geconsulteerd en alle inbreng wordt nu, gebundeld per continent, in Rome besproken. In ons bisdom zijn de laatste tijd ook tal van vraagstukken actueel, onder andere rond kerksluiting.



Op de laatste 'dia' van de presentatie staat 'Parochianen aan het woord', met daaronder een aantal vragen waarover de aanwezigen tijdens een korte pauze alvast kunnen nadenken.

Na de pauze komen de reacties los. Deze worden op alle drie avonden in een verslag vastgelegd. Het zijn er te veel om ze hier allemaal te vermelden. Daarom onderstaand een beperkte samenvatting. De drie volledige verslagen kunt u per mail opvragen: willibrorduskerk@rk-bronvanlevendwater.nl

Wereldkerk

- Voor de synode zijn onderwerpen als de rol van vrouwen in de kerk, het celibaat van priesters en de positie van lhbtirs door gelovigen op de agenda gezet. Iedereen moet zichzelf kunnen zijn in de kerk. Kleine

Over de toekomst

stapjes zouden al grote verlichting kunnen geven.

- De terugloop in kerkgang is overal in West-Europa gaande en is in de coronatijd nog versneld. Het misbruikschandaal heeft in verschillende landen, o.a. in Nederland, tot veel uitschrijvingen geleid.
- De bisschoppen in Nederland zitten niet op één lijn waar het gaat om inzetten van leken-pastores. De trend is hier anders dan bijvoorbeeld in Curaçao. Er is hier gebrek aan priesters en goed opgeleide leken.
- Er moet aandacht komen voor andersoortige vieringen. We moeten niet te veel kijken naar wat niet mag, maar op andere manieren zelf zaken invullen.
- We moeten ons niet blindstaren op de zondagsvieringen, maar ook investeren in kleinschalige, verbindende activiteiten.

Bisdom

- Het bisdom moet minder sturen op kerkjuridische regels en meer rekening houden met de gevoelens in de samenleving.
- Er leeft het gevoel dat de parochie financieel 'aan een touwtje hangt' bij het bisdom. Het bisdom is uiteindelijk verantwoordelijk voor de financiën en moet ook naar het grotere geheel kijken: er zijn bloeiende stedelijke parochies met te weinig kapitaal om hun activiteiten te kunnen volhouden.
- Het bisdom heeft teveel regels. Bijvoorbeeld ten aanzien van oecumenische vieringen op zondag. Misschien moeten we af en toe 'burgerlijk ongehoorzaam' zijn.

Regio

- We missen een centrale figuur, een eigen pastor, herder voor de hele regio. Alle respect voor de huidige pastores, maar zij hebben vele andere taken waar zij zich voor in moeten zetten en zijn niet allen full-time inzetbaar.
- Door het gemis van een vaste pastor missen we ook het contact met de scholen. In Limmen is dat contact er van oudsher wel.
- De kerk is een groep mensen, niet een gebouw. We moeten dus niet alleen in gebouwen maar ook in mensen investeren. Dat gebeurt onder meer met 'rond de waterput', maar er moet meer gebeuren. Misschien een jongerenwerker die de jongeren kan enthousiasmeren?
- Pastor Mike organiseert in Limmen en Akersloot jongerenavonden. Kunnen we die breder promoten?
- Er worden ook activiteiten voor jongeren georganiseerd door het bisdom, zoals Tienerkamp bij 't Putje.
- Er zijn bijeenkomsten 'Op Adem komen' in de Buurkerk in Egmond-Binnen. Zou zo iets ook niet kunnen plaatsvinden in (een van) onze eigen kerken?
- Is het een optie om mensen in de regio naar een kerk te vervoeren op zondag, bijvoorbeeld vanuit Egmond-Binnen naar Egmond ad Hoef, of vanuit Akersloot naar een regioviering?
- Voor extra inkomsten via het verhuren van de niet-sacrale bijruimten zoals de Ontmoetingsruimte in Heiloo, zijn ook weer vrijwilligers nodig die plannen, begeleiden en schoonmaken.
- Bij al deze suggesties is menskracht nodig. Mensen willen zich liever niet voor langere tijd binden, maar per project.
- Er wordt aangegeven dat uiteindelijk Limmen waarschijnlijk de centrale kerkplek wordt, mede omdat het gebouw de komende jaren in goed staat is na de herbouw.
- We moeten de hoop niet opgeven, maar wel realistisch blijven: niet alle kerken kunnen open blijven. We moeten dan als gemeenschap andere mogelijkheden zoeken om bij elkaar te komen.
- We zouden samen een gebedsdienst kunnen houden en bidden om de komst van een nieuwe pastor.

Tenslotte

- Op alle locaties wordt ook waardering en steun uitgesproken voor de bestuursleden. Een van de aanwezigen stelt dat we de laatste vraag op de dia 'Wat verwacht u van het bestuur' ook kunnen omdraaien: 'wat verwacht het bestuur en de kerk van mij?'
- Locatieraden en bestuur Bron van Levend Water

Avondwakegroep Egmond

“In verstilde momenten aan elkaar denken”

Wie had gedacht gezamenlijk het 100-jarig bestaan van de Heilige Margaretha Maria Alacoque kerk in 2023 te delen in herinneringen en samen delend voor wat verbindt voor nu en de toekomst? Er was een commissie 100-jarig bestaan parochiekerk, deze commissie heeft de organisatie keurig geregeld. Dank daarvoor. Wij willen de parochiekerk feliciteren met het 100-jarig bestaan. Achter ons liggen zovele onvergetelijke jaren.

De avondwake groep Egmond aan den Hoef is begin 1980 opgericht door Broeder Piet Stevens. Door broeder Piet is een goede respectvolle vertrouwde basis gelegd. Vele jaren kwam hij met de scooter vanuit zijn woonplaats Heiloo naar Egmond aan den Hoef. Broeder Piet heeft zeer veel gedaan, ons geleerd en veel betekent voor de gehele parochie waaronder de avondwake groep begeleiding.

Broeder Piet en later samen met Nelly waren verbinders, mensen- mensen, de gave van het woord hadden beide, waardoor vrijwilligers bereid waren in de avondwake groep plaats te nemen. Helaas durf ik verder geen namen op te schrijven vanuit die beginperiode. Ik ben bang iemand te vergeten. Wij zijn eenieder dankbaar die aan de beginfase hebben bijgedragen en dankbaar voor wie nu hulpvaardig is. Ieder op zijn of haar manier, respectvol naar elkaar.

Naast de hulp van de vrijwilligers avondwake groep kunnen wij altijd bouwen op de inzet van bloemengroep, koster, schoonmakers, tuinmensen rond de parochiekerk en begraafplaats de Karmel, koren, pianisten en vele vrijwilligers vanuit de parochie. Zonder deze basis en hulpvaardigheid had er nu geen avondwake groep bestaan.

De herinneringen verbinden wat het oog niet meer ziet. Afscheidsvieringen en/of een avondwake veranderen in deze tijd. Wat wij heel mooi en indrukwekkend vinden, is dat nabestaanden geregeld hulpvaardig zijn om een afscheid te helpen invullen met teksten en muziek.

Dit geeft een eigen invulling voor de nabestaanden aan een afscheidsdienst of wake. Met onze ondersteuning tijdens een wake of dienst hopen wij een klein steentje bij te dragen om met de herinnerin-

gen van een afscheid verder te kunnen gaan.

Naast bovenstaande hulp en inzet, hielpen wij bij de Allerzielen viering op 2 november in de parochiekerk om 19.00 uur met medewerking van Hoeverture, pastores team en vele vrijwilligers. Ondanks dat de radio code oranje gaf, waren veel mensen naar de kerk gekomen. Uiteraard is iedereen hierbij van harte welkom. Wij branden een kaarsje, ieder met zijn eigen herinnering en gedachte. Voor Allerzielen krijgen de nabestaanden een persoonlijke uitnodiging en worden de herinneringskruisjes aan de nabestaanden gegeven. Als thema hadden wij “Liefde houdt niet op waar het leven eindigt”. De lezingen, liederen en gedichten worden samen rondom herinneringen.

Wereldlichtjes dag bestaat sinds 1997 en wordt op de 2de zondag van december herdacht. Op deze dag worden lichtjes aangestoken door Anneke en Marianne op het kerkhof de Karmel bij en voor de kinderen.

“Aan een tere draad van tranen, rijg ik stil de dagen, maanden en jaren van gemis” Wij wensen u toe, dat herinneringen verbinden, wat het oog niet meer ziet.

Aan het einde van het jaar wensen wij u Zalig Kerstfeest en een Gezond, Gelukkig 2024 toe. Wij wensen u kracht en sterkte en denken aan elkaar.

Namens de avondwake groep warme groet, Alie, Anny, Laura en Marianne



Locatie Heiloo

Overledenen:

Marga (Margaretha Agatha) Fagel-van der Meij	* 06-07-1948 † 11-10-2023
Fridoline (Fridolina Joanna Maria) Jansen-Neefjes	* 04-05-1945 † 13-10-2023
Siem Admiraal	* 17-07-1935 † 14-10-2023
Henk (Herke Hubert Hans) de Vries	* 14-05-1950 † 23-10-2023
Bep (Elisabeth Johanna) Janssens-van der Hijden	* 05-03-1932 † 24-10-2023
Margree (Maria Margaretha) Hoogenboom-Hoetjes	* 11-04-1933 † 02-11-2023
Toos (Catharina Maria) Crabbendam-Bosman	* 12-10-1931 † 14-11-2023
Riet (Maria) Karsten-Ooijevaar	* 30-01-1936 † 25-11-2023

Voor de familie en nabestaanden bidden wij om kracht en troost.
Wij wensen hen sterkte toe bij dit verlies.



Locatie Akersloot

Overledenen:

Clara Maria Putter-Dekker	* 25-03-1935 † 19-10-2023
Alida Margaretha Brakenhoff-Swart	* 13-05-1933 † 13-11-2023

Voor de familie en nabestaanden bidden wij om kracht en troost.
Wij wensen hen sterkte toe bij dit verlies.



Locatie de Egmond

Overledenen:

Cees (Cornelis Adrianus) Breed	* 24-05-1935 † 05-11-2023
Tjip (Tjipke) Vonk	* 01-08-1935 † 14-11-2023
Truus (Geertruida Johanna) Baltus - Zentveld	* 23-11-1928 † 15-11-2023

Voor de familie en nabestaanden bidden wij om kracht en troost.
Wij wensen hen sterkte toe bij dit verlies.



Liturgisch Rooster

Datum	H. Willibrordus Heiloo	H. Jacobus Major Akersloot	H.M.M. Alacoque Egmond Zaterdag 19.00 of Zondag 10.00	H. Cornelius Limmen Zaterdag 19.00 en Zondag 10.00
Zaterdag 16 december <i>3^e zondag Advent</i>			Eucharistie N. Mantje Hoeverture	Med. Viering K. Kint
Zondag 17 december <i>3^e zondag Advent</i>	Viering parochianen Samenzang	Viering M. Nagtegaal Herenkoor		Eucharistie I. Osterhaus
Zaterdag 23 december <i>4^e zondag Advent</i>	19.00 Advent-Regioviering Corneliuskerk Limmen pastores van de regio			
Zondag 24 december <i>Kerstavond</i>	17.00 Kindje Wiegen parochianen Spontaan Koor 22.45 Nachtmis I. Osterhaus Samenzang	19.00 Familieviering parochianen Kinderkoor 21.30 Nachtmis I. Osterhaus Aquarius	19.00 Familieviering N. Mantje Hoeverture	19.00 Familieviering M. Nagtegaal 21.30 Viering M. Nagtegaal
Maandag 25 december <i>Kerstmis</i>	10.00 Viering Ph. Kint D+H-koor	10.00 Eucharistie I. Osterhaus Herenkoor	07.00 Dageraadsmis Adelbertus Akker 10.00 Eucharistie N. Mantje Soli Deo Gloria	10.30 Eucharistie J. Veldt en M. Nagtegaal
Dinsdag 26 december <i>Tweede Kerstdag</i>	10.00 Eucharistie I. Osterhaus Herenkoor	10.00 Viering parochianen Amivocalis	géén viering	10.30 Viering M. Nagtegaal Harm. Excelsior
Zaterdag 30 december			geen viering	Med. viering
Zondag 31 december <i>H. Familie</i>	10.00 Eucharistie I. Osterhaus D+H-koor	10.00 Viering parochianen Samenzang	19.00 Oudejaarsviering N. Mantje Hoeverture	10.00 Viering M. Nagtegaal Lit. Koor
Maandag 1 januari '24 <i>Nieuwjaarsdag</i>	10.30 Viering M. Nagtegaal Dameskoor	géén viering	10.00 Eucharistie N. Mantje Soli Deo Gloria	10.30 Viering K. Kint Caeciliakoar
Zaterdag 6 januari <i>Openbaring van de Heer</i>			Eucharistie N. Mantje Hoeverture	Med. Viering J. Olling
Zondag 7 januari <i>Openbaring van de Heer</i>	Viering parochianen Herenkoor	Eucharistie I. Osterhaus		Eucharistie R. Hoogenboom

Liturgisch Rooster

Datum	H. Willibrordus Heiloo Zondag 10.00	H. Jacobus Major Akersloot Zondag 10.00	H.M.M. Alacoque Egmond Zaterdag 19.00 of Zondag 10.00	H. Cornelius Limmen Zaterdag 19.00 en Zondag 10.00
Zaterdag 13 januari <i>2^e zondag d.h.j.</i>				Med. Viering K. Kint
Zondag 14 januari <i>2^e zondag d.h.j.</i>	Eucharistie I. Osterhaus Dameskoor	Viering parochianen	Eucharistie N. Mantje Soli Deo Gloria	Viering M. Nagtegaal
Zaterdag 20 januari <i>3^e zondag d.h.j.</i>			Viering M. Nagtegaal Hoeverture	Med. Viering B. Leurink
Zondag 21 januari <i>3^e zondag d.h.j.</i>	Viering M. Nagtegaal Herenkoor	Eucharistie I. Osterhaus		Viering B. Leurink
Zaterdag 27 januari <i>4^e zondag d.h.j.</i>				Themaviering J. Olling, K. Kint Lit. Koor
Zondag 28 januari <i>4^e zondag d.h.j.</i>	Viering Samenzang	Viering parochianen	Viering I. Osterhaus	Viering M. Nagtegaal
Zaterdag 3 februari <i>5^e zondag d.h.j.</i>			Eucharistie N. Mantje Hoeverture	Med. Viering
Zondag 4 februari <i>5^e zondag d.h.j.</i>	Viering M. Nagtegaal Dameskoor	Viering		Eucharistie I. Osterhaus
Zaterdag 10 februari <i>6^e zondag d.h.j.</i>				(Gezins)viering M. Nagtegaal
Zondag 11 februari <i>6^e zondag d.h.j.</i>	Eucharistie I. Osterhaus Herenkoor	Viering parochianen	Viering Soli Deo Gloria	Viering M. Nagtegaal
Woensdag 14 februari <i>Aswoensdag</i>	19.00 Eucharistie I. Osterhaus D+H-koor	10.00 Eucharistie I. Osterhaus	19.00 Eucharistie N. Mantje	19.00 Viering M. Nagtegaal
Zaterdag 17 februari <i>1^e zondag Veertigdagen</i>	Géén vieringen			
Zondag 18 februari <i>1^e zondag Veertigdagen</i>	Regioviering Willibrorduskerk Heiloo pastores regio			

Omdat bij het ter perse gaan van dit blad nog niet alle voorgangers en koren bekend waren, zijn die niet in het rooster ingevuld. Onze excuses hiervoor. Nadere informatie via volgt via de lokale communicatiekanalen.

Week- en Kerstvieringen

Vieringen door de week

H. Willibrordus Heiloo

Eucharistieviering	dinsdag	09.30 uur
Rozenkrans	vrijdag	09.30 uur

Steunpunt Egmond Binnen*)

Eucharistieviering	woensdag	09.30 uur
--------------------	----------	-----------

H.M.M. Alacoque Egmond aan den Hoef

Eucharistieviering	vrijdag	09.30 uur
--------------------	---------	-----------

*) vanaf januari 2024 zijn de vieringen in de kapittelkerk van de Abdij, Vennewatersweg 25, 1935 AR Egmond-Binnen

Familieviering op kerstavond

Op kerstavond om 17:00 uur is er een familieviering in de Willibrorduskerk. Deze viering is bedoeld voor iedereen, van 0 – 99 jaar, die van het kerstfeest houdt. We spelen samen met kinderen, die mee willen doen, het kerstverhaal. Iedereen kan meedoen, want in dit verhaal is er voor iedereen een speciaal plekje! Wellicht kent u dat nog van het 'Kindje Wiegen'.

We zingen de bekende kerstliederen. We formeren een spontaan koor waar ook voor iedereen een speciaal plekje is. We maken wat licht om ons heen. We geven elkaar warmte en bidden samen een gebedje. Zo geven we elkaar het Kerstgevoel om door te geven aan alle mensen over de hele wereld. Wees welkom allemaal!

zondag 24 december 17:00 uur Familieviering/Kindje wiegen



Kerstviering op de Sint Adelbertusakker

Ook dit jaar is er op 1ste Kerstdag, maandag 25 december, om 07.00 uur een Eucharistieviering op de Adelbertusakker, de zo geheten Dageraad mis.

Pastor Nico Mantje zal voorgaan in deze viering en er is gitaarmuziek ter ondersteuning van de kerstliederen die we samen zingen. Het is een sfeervolle viering van Kerstmis.

De paden op de akker zullen verlicht worden met lantaarns.

Er zijn weinig zitplaatsen, wellicht kunt u zelf een stoeltje meenemen en een lampje om de tekst in het boekje te lezen.

Eenieder is van harte welkom.



Op weg naar Kerst

Kinderkoor De Meerzangertjes

De schoenendoos actie is achter de rug. De dozen zijn op weg naar o.a. vluchtelingenkampen, scholen in Afrika (op het moment van het schrijven van dit stukje 90). De schoenendoosliedjes zijn geweldig gezongen, zondag 19 november hebben we gezongen en de pietendans gedaan (zie foto) bij de intocht van Sinterklaas in de kerk, wat een feest was dat.

Nu gaan we met veel plezier de liedjes en het spel oefenen voor kerstmis. We zijn heel blij met de "versterking" van oud-leden om goed voor de dag te komen.

We beginnen de kerst vrijdag 22 december s' ochtends in Strammerzoom, daar zingen we in de kerstviering bekende en nieuwe liedjes.

Zondag avond 24 december om 19.00 uur is de familieviering in de kerk, waar we een kerstspel uitvoeren. Maria en Jozef gaan op pad, de herder Jonas staat zijn slaapplek in de stal af aan Jozef en Maria. Wat er nog meer gebeurt

We repeteren woensdag van 19.00 uur tot 19.45 uur. Iedereen is welkom!

Marian Meijne en Margriet Velzeboer



Kerststallen expositie in de St. Jacobus kerk Akersloot, 2023.

Voor de vierde keer organiseren we een kerststallen tentoonstelling. We mochten de afgelopen jaren veel mensen begroeten en we hebben veel enthousiaste reacties ontvangen. Dit jaar worden meer dan 250 kerststallen opgesteld. Stuk voor stuk mooie exemplaren en ze komen uit alle delen van de wereld.

We hebben weer de beschikking over de prachtige collectie kerststallen van mevr. Gerda de Jong, mevr. Gerda Tiebie uit Castricum en enkele andere parochianen.

De kerststallen die ingebracht zijn krijgen een mooie plek in onze kerk. Elk jaar haalt Gerda een deel van haar verzameling van zolder. Altijd verrassend welke mooie, bijzondere exemplaren tevoorschijn komen.

Een traditie is, dat de Jacobus kerk met Kerst sfeervol wordt versierd met bloemen en kerstgroen. Verder hangen er prachtige borduurwerken met het thema kerst, van Marianne Hogeterp aan de wanden van de kerk. Ook treft u een mooie collectie engelen aan, die het eigendom zijn van Hennie Verduin.

We hebben ook aan de kinderen gedacht, en voor hen hebben we een eigen plek in de kerk waar hun knutsels en creatieve bouwwerken tentoongesteld zijn.

Kortom de moeite waard om de Jacobuskerk te bezoeken.

U bent van harte welkom in de Jacobus kerk, ingang Julianaweg Akersloot.

Geopend van 20 dec. tm 1 jan. Elke dag van 14.00 tot 16.30 uur.

1e en 2e Kerstdag, Nieuwjaarsdag, van 11.30 tot 16.30 uur. Toegang is gratis!

Koffie, thee en limonade staan klaar.



(Opnieuw) naar Lourdes



Wist u dat er heel wat mensen zijn, die 'besmet' zijn met een virus? Nee, gelukkig niet dat virus van een paar jaar geleden, maar een heel mooi virus: Het Lourdes-virus! Deze mensen voelen ieder jaar een lichte kriebel vanbinnen, om opnieuw Maria in Lourdes op te zoeken. Samen met honderden andere pelgrims uit heel Nederland, die dezelfde 'kwaal' hebben.

En het bijzondere is, dat ze iedere keer 'een stukje gezonder' naar huis terug keren! Lourdes beleven is als een warm bad van onderlinge aandacht en zorg voor elkaar. En daar knap je als mens behoorlijk van op!

Ieder jaar gaan we met de Lourdesgroep Heiloo op pelgrimstocht naar Lourdes. De ene keer reizen we met het vliegtuig, de andere keer met de trein (TGV). In alle gevallen is alles goed verzorgd en reizen onze vrijwilligers met u mee, om u vanaf het allereerste begin te helpen en te ondersteunen.

In Lourdes verblijven we in een goed hotel met volpension in het centrum van het stadje, dichtbij de Heiligdommen. Zijn er rolstoelen of rollators nodig? Die staan in het hotel voor ons klaar!

Er is zorgvuldig een dagprogramma samengesteld, waarbij we ervoor zorgen dat alle hoogtepunten aan bod komen tijdens de week. Zo zijn er

meerdere vieringen, zowel gezamenlijk met alle Nederlandse pelgrims die er zijn, als kleine, intieme vieringen met onze eigen groep. De Internationale Hoogmis in de grote ondergrondse kerk, Pius X, mag ook zeker niet ontbreken.

Naast alle vieringen is er ook tijd voor ontspanning en cultuur. We laten u meer zien over de geschiedenis van Lourdes en Bernadette (het meisje dat Maria in Lourdes heeft gezien). Er wordt er regelmatig gezellig samen koffiedronken en is er ook een hele of halve dagtocht mogelijk naar de Pyreneeën.

Lourdesgroep Heiloo is een stichting met ANBI status die zich ten doel stelt om reizen naar Lourdes te organiseren en om dit ook mogelijk te maken voor mensen die het financieel iets minder breed hebben. Dus leest u dit en denkt u: 'Maar dat kan ik nooit betalen...', neem dan toch even contact met ons op, samen komen we er vast uit.

Om dit alles te kunnen bekostigen hebben we uiteraard ook donateurs nodig. Draagt u ons een warm toe en wilt u ons een gift of donatie geven? Dat kan op rekeningnummer NL60INGB0005243439 t.n.v. Stichting Lourdesgroep Heiloo. Namens onze pelgrims: heel hartelijk dank!

Heeft u zin om komend jaar een weekje met ons mee te gaan? De reis vindt plaats van 27 april 2024 t/m 4 mei 2024. We reizen net als de reis in 2023 comfortabel met de TGV.

Kijk ook op onze website: www.lourdesgroepheiloo.nl voor meer informatie.

Wilt u nog wat vragen of verhalen uit eerste hand horen of bent u overtuigd en wilt u mee? Neem dan contact op met Liesbeth van Zelst, 06-48818568 of Irma van Loon, 072-5336056.

Zij dragen het virus al jarenlang bij zich, en voelen zich er prima bij!

Rond de waterput voorjaar 2024

Voor komend voorjaar heeft de commissie 'rond de waterput' weer een mooi programma samen kunnen stellen. Op de rol staat onder meer twee excursies, één naar Amsterdam en één naar Haarlem, een expositie, 'De Preek van de Leek' en een 'groene dag' in juni. Het nieuwe programaboekje verschijnt half januari en kan dan op de locaties opgehaald worden.



voor elk wat wils voor elk

Kerstkaarten in de Kerkstraat

Vorig jaar hebben wij een oproep gedaan om 'oude' kerstkaarten in te leveren op het secretariaat van de Willibrorduskerk.

Wat heeft u daar massaal gehoor aan gegeven! Onze creatieve parochianen hadden hun handen vol aan het uitzoeken alle spullen. Alle kaarten werden gesorteerd op onderwerp: alle stalletjes bij elkaar, alle kaarsen, kerstbomen, etc. Ook kwamen er een paar mensen vragen of we ook knutselstukken konden gebruiken. Zolang het gaat om spullen om kaarten van te maken, zijn we er blij mee.

Van al deze spullen zijn bijna 400 prachtige kerstkaarten gemaakt, die voor € 1,- of € 1,50 te koop zijn in de Kerkstraat.

U kunt daar ma t/m vr van 09-12 uur terecht en vaak ook na de zondagochtend viering. En het mooie is: de kaarten worden gemaakt van gebruikt materiaal, dus op deze manier dragen we ons steentje bij aan het klimaat. Bovendien komt de hele opbrengst ten goede aan onze parochie.



Mooier kunnen we het toch niet maken????

Vrijwilligershoek

Kerstmis is voor onze vrijwilligers een van de hoogtepunten van het kerkelijk jaar.

Iedereen is vol enthousiasme bezig met de voorbereiding.

De koren zijn druk aan het oefenen van het kerstrepertoire, vieringen worden in elkaar gezet en het kerstspel wordt geoefend. Ook de kerststallen tentoonstelling wordt weer georganiseerd. De groep van de kerkversiering gaat weer aan de slag met het groen en de bloemen van Ben van Diepen. Hartelijk dank Ben. De tuinkabouters zetten de bomen neer en de technische mensen zorgen voor sfeervolle verlichting. De kookploeg zorgt voor een heerlijk kerstdiner en de kerkwerksters poetsen de kerk glimmend op. Ook de mensen die niet veel te besteden hebben worden niet vergeten, bij hen worden kerstpakketten bezorgd.

In de Mariakapel die dagelijks open is wordt een kerstboom neergezet, waar u een kerstwens in kan hangen en van waaruit de kerststal in de kerk goed te zien is.

In het parochiecentrum is het dus een drukte van belang, heel wat potten koffie en thee worden gezet voor alle vrijwilligers die druk bezig zijn.

Het kerstfeest geeft ons een saamhorigheidsgevoel, we helpen elkaar zoveel als we kunnen en trots kunnen we dan ook zijn als parochie op zo'n hechte vrijwilligersgroep. Marian Meijne

Kerstconcert Erato Egmond met medewerking van One More Voice.

Op 17 december 2023 houdt koor Erato Egmond zijn jaarlijks kerstconcert met medewerking van het koor One More Voice uit Heiloo. Beide koren zingen vierstemmig hun eigen repertoire en gezamenlijk enkele liederen. Het belooft een schitterend optreden te worden in de Alacoquekerk, Herenweg 188 in Egmond aan den Hoef. Aanvang is 15.00 uur.

Entreekaarten zijn € 12,50 p.p. en € 7,50 voor kinderen tot 12 jaar. Zij zijn te bestellen via de site erato-egmond.nl.

Reserveer nu je kaarten voor het concert en creëer mooie herinneringen tijdens deze speciale tijd van het jaar. We zien je graag op ons concert.

voor elk wat wils voor elk

Vorbereitung op de eerste H. Communie en Vormsel

Binnenkort starten we met ons Eerste Communieproject. De voorbereiding is bedoeld voor kinderen, die graag hun eerste Communie willen doen en die ongeveer acht jaar of iets ouder zijn. De ouders van communicantjes van de Corneliusparochie in Limmen en van de parochie Bron van Levend Water (De Egmond, Heiloo en Akersloot) kunnen zich hiervoor aanmelden. Natuurlijk hopen wij op een enorm grote opkomst! Afhankelijk van het aantal aanmeldingen zal bezien worden of de kinderen zullen worden voorbereid in Limmen, of in Heiloo. De viering van de eerste H. Communie zal plaatsvinden in de maand juni 2024.

Ook bieden we een leuk voorbereidingstraject voor het Vormsel aan. Het project is bestemd voor jongeren tussen 12 en 14 jaar. Het zal beginnen in het voorjaar van 2024 op één of twee plaatsen in de regio. Dit is afhankelijk van het aantal aanmeldingen. De verwachting is dat het H. Vormsel aan degenen die dit willen, zal worden toegediend in juni 2024.

U kunt uw dochter of zoon opgeven via emailadres: igno.osterhaus1947@gmail.com,
of via: pastor@corneliuskerk-limmen.nl

Graag vermelden:

achternaam, voornamen en roepnaam, adres, postcode en woonplaats, telefoonnummer

Expositie 'Aanhoudend licht dat overwint.'

Van 4 januari tot 14 februari 2024 in het Willibrordushuis

Het licht is in deze wereld gekomen met de geboorte van Christus.
"Het ware licht, dat ieder mens verlicht." (Johannes 1:9)
Christus, die het licht voor de wereld is en het licht in deze wereld brengt.

De expositie geeft hier een impressie van.



Als beeldend kunstenaar werk ik met Textiele Werkvormen, vaak figuratief en soms abstract.

Ik maak daarbij gebruik van verschillende technieken en materialen. Ik ben voornamelijk autodidact en ik heb destijds tijdens mijn opleiding voor leerkracht gekozen, voor de specialisatie Textiele Werkvormen.

Ik werk vrij en soms in opdracht, vanuit mijn inspiratiebronnen: de Bijbel, de natuur en de cultuur.

Daarnaast ben ik lid van de kunstgroep Kink (kunst in de kerk), een kunstgroep in de Protestantse Gemeente in Alkmaar.

Marga Jelles-van Huizen

AED/reanimatietraining

Maandag 7 maart wordt door Edumediq de AED/reanimatietraining gegeven.

De training begint om 13:30 uur en is om 16:00 uur klaar.

Het is nog mogelijk om aan deze training deel te nemen.

U kunt zich opgeven via het secretariaat van de Willibrorduskerk, 072 533 09 06 tussen 09:00 en 12:00 uur of via lr.willibrordus.heiloo@outlook.com

wat wils voor elk wat wils

De kerstdroom van oekraïense kinderen

Kersttijd geeft ons een fijn gevoel. Verwachting op nieuw begin, hoop dat alles weer goed komt, het licht in het donker, een wens samenzijn met dierbaren, verlangen naar een feest, het geloven in een



wonder. Het is ongrijpbaar en magisch.

Deze tijd geeft ons de mogelijkheid op zoek te gaan naar de nieuwe kansen om de dromen waar te maken. Als je gevluucht bent, is het best lastig om het licht in je leven blijven zien en volgen, je hebt steun van elkaar heel erg nodig om je toekomst met de kleine stappen te blijven bouwen en in je dromen te blijven geloven. Vooral de kinderen hebben veel hulp, steun en moed nodig, om hun dromen te kunnen realiseren.

In de periode van de laatste Adventsweek (vanaf 18 december) tot en met 3 januari vindt in de Kerkstraat van het Willibrordushuis in Heiloo een bijzondere tentoonstelling plaats. (De precieze datum van de feestelijke opening wordt later bekend gemaakt.)

Oekraïense kinderen onder de begeleiding van Oekraïense kunstenaar Natalia Polischuk gaan hun schilderijen en de tekeningen presenteren rondom het thema 'Kerstdroom'. De expositie is te zien tijdens de openingstijden van het secretariaat (9-12 uur) en natuurlijk rond de kerstvieringen. Jullie zijn van harte welkom!

Zana Naidianova

Bericht van kerkhofadministratie De Karmel

Eerste oproep:

Op 1 januari 2023 is de grafhuur verlopen van de volgende graven:

Locatie B03-03

Thomas Vink

Johanna Catharina Vink – van Rijt

Locatie B04-04

Clasina Wittebrood - Zonneveld

Nicolaas Petrus Wittebrood

Jeanne Goosens – Wittebrood

Laurentius J. Wittebrood

Op 1 januari 2024 is de grafhuur verlopen van de volgende graven:

Locatie A03-03

Cornelis Meijne

Elisabeth Afra Meijne – Adrichem

Jacobus Nicolaas Meijen

Vriendelijk verzoeken wij nabestaanden van deze overledenen of zij die nabestaanden kennen, om zich te melden bij de kerkhofadministratie. De meldingen worden ook aangegeven op het mededelingenbord bij de begraafplaats.

Begraafplaatsadministratie Rinnegom,
Astrid Wittebrood – Schouten, parochie coördinator

dekarmel@rk-bronvanlevendwater.nl

072-506 13 64 (donderdag van 09:00 tot 12:00 uur)

Oproep pianist/begeleider samenzang

Elke derde zondag van de maand is er tijdens de viering samenzang.

Nu zijn wij op zoek naar mensen die de samenzang kunnen begeleiden.

Vindt u het leuk om samen met de parochianen de viering muzikaal te ondersteunen, dan kunt u zich aanmelden bij het secretariaat van de Willibrorduskerk, 072 533 09 06 tussen 09:00 en 12:00 uur.

Collecten

MIVA: collecteopbrengst 27-08

Jacobuskerk: € 131,80

Missio: collecteopbrengst 22-10

Willibrorduskerk € 329,05

Missio: collecteopbrengst 22-10

Jacobuskerk: € 104,75

wat wils voor elk wat wils



Tweehonderd-en-negen schoenendozen onderweg!!

Zaterdag 11 november 2023 zijn de 209 schoenendozen die we hebben kunnen vullen in 21 verzenddozen opgehaald. De dozen gaan dit jaar naar Roemenië.

We zijn iedereen die mee heeft gedaan door schoenendozen te vullen, geld te geven, sjaals en mutsen te breien/haken, etuis en knikkerzakken te maken en nog veel meer heel erg dankbaar. Door een tekort aan schoenendozen lag zondag 5 november onze hoop op 180 dozen om te verzenden. Aan de oproep tijdens deze viering werd gehoor gegeven en er werden nog vele lege schoenendozen gebracht. Hartelijk dank daarvoor.

Mocht u aankomend jaar alvast wat willen doen voor de actie van 2024 dan kunt u dat doen door sjaals, mutsen en handschoenen/wanten voor jongens en meisjes tussen 2 en 14 jaar te maken en schoenendozen te bewaren met de maximale maten 11,5 cm hoog, breedte 22 cm en lengte 32 cm.

Team schoenendoosactie

Kleurplaten

Het einde van het jaar 2023 nadert. Dit jaar is het 100 jarig bestaan van de Hoeverkerk groots gevierd. Het feest zit erop, maar nog even een bericht over de kleurwedstrijd.

De heer Cees Broersen heeft de kleurplaten ontworpen en getekend. Tevens heeft hij de ingezonden kleurplaten gejureerd.

Kookclub.

Al een jaar of 5 wordt eens in de maand gekookt in het parochie centrum. We hadden echter nog geen naam, maar dat gaat veranderen. We gaan nu verder door het leven als:

Samen eten bij Jacobus

Wie komt er bij ons tafelen? Alleen gaande, echt-paren, vrienden en vriendinnen en buurtjes. Omstreeks 17.30 is de inloop, Ingang Kerklaan bij de toren. Aan tafel worden de laatste nieuwtjes uitgewisseld of herinneringen opgehaald. We starten met een drankje en een stichtend woord. Dan komt de keukenbrigade met het eten. Daarvoor is veel waardering, maar het mooiste compliment, zijn de lege schalen. De maaltijd wordt afgesloten met een nagerecht. Als het even kan presenteren we biologische groente van het seizoen. Dankzij de sympathieke leveranciers kunnen we de kosten laag houden, 6 euro. Als u een vorkje wilt mee prikken laat het ons dan weten.

Opgeven bij Hennie Verduin, 0251-314673, van 9 tot 10 uur.

	Opgeven Maandag	Maaltijd Vrijdag
Januari	12-01	26-01
Februari	09-02	23-02
Maart	08-03	22-03

Bent U volgende keer een van onze 30 gasten?

De prijswinnaars waren:

1ste prijs gr. 7/8 Teuntje Scholten, 10 jaar groep 7 van "De Kiem".

1ste prijs gr 5/6 Liese Castricum 9 jaar groep 6 van "De Branding".

1ste prijs gr 3/4 Sara van Egmond 8 jaar groep 4 van "De Windhoek".

1ste prijs gr 1/2 Rikke Peppink 4 jaar groep 1B van "De Kiem".

Troostprijs Djem van Opstal 9 jaar groep 6 van "De Driemaster".

Troostprijs Sammie Grün 6 jaar groep 2 van "De Kiem".

De prijswinnaars hebben hun prijzen al ontvangen. De kleurwedstrijd was een succes. Laura Habraken.

Parochienieuws - In memoriam

In het vorige parochieblad was er niets van mij te lezen. Dit omdat er weinig te melden was en het had er ook mee te maken, dat we in die periode bijna 4 weken genoten van een prachtige vakantie in Amerika. We bezochten dit keer de zuidwest kant van Verenigde Staten. In mijn ogen wat natuur betreft misschien wel het mooiste gedeelte van Amerika. Als je dan die prachtige rotspartijen, bossen, valleien en canyons ziet en je daarbij bedenkt hoe dit in miljoenen jaren is ontstaan, kan je jezelf met recht afvragen hoe klein en nietig de mens is in die onvoorstelbare natuur en ook hoe klein en nietig ons leven van gemiddeld 75/85 jaar is in het hele tijdsbestek van het ontstaan der wereld tot aan nu toe. Ik beken heel eerlijk we zijn in die tijd niet in de kerk geweest, maar heb mijn bewondering voor de schepping menig keer uitgesproken.

Er zal in dit blad genoeg staan over de viering van het 100 jarig bestaan van de parochiekerk in Egmond aan den Hoef. Dus daar schrijf ik niets over. Maar wil namens de parochianen, alle vrijwilligers die er aan hebben bijgedragen dat dit een mooi jubileum was om op terug te kijken, heel hartelijk bedanken en de waardering uitspreken voor alles wat zij hebben gedaan.

Op 17 oktober was er een informatieavond voor de parochianen van Egmond om de toekomst van de locatie eens te bespreken. Voor zo ver dit mogelijk is natuurlijk. Het voltallige bestuur was aanwezig om zo met de toch iets tegenvallende opkomst van parochianen van gedachten te kunnen wisselen. De meest geruststellende conclusie van deze avond was dat men voornemens niet het voornemen heeft om de kerk in Egmond aan den Hoef op korte termijn te sluiten. Dit zal mede ook afhangen van de betrokkenheid van de parochianen. Dus je zou hieruit kunnen opmaken dat het van groot belang is dat nieuwe, kan beter schrijven, jongere mensen zich gaan aanmelden en inzetten om de locatie Egmond vitaal te houden. Want daar gaat het om. We moeten er met elkaar voor zorgen dat er wel degelijk een "geloofs" toekomst is. Met elkaar zorgen dat we verder kunnen. Nu mag ik natuurlijk hopen, dat jongeren dit lezen en er iets mee willen doen.

En nu op weg naar Kerstmis 2023. Als we terugkijken (men zegt wel eens dat we dit niet moeten doen, maar soms ontkom je er niet aan) en we constateren nog steeds de oorlog Rusland/Oekraïne, daarbij is dit jaar ook het conflict Israël/Palestina weer opgelaaid dan is "vrede op aarde" waar kerstmis voor staat nog heel ver weg. Ik schreef in mijn opening over de 75 tot 85 jaar dat we hier op aarde mogen zijn. Dan moet het toch niet zo moeilijk zijn om daar het beste van te maken. Als wij dat nu allemaal doen, ook de grote wereldleiders, zou de wereld er veel beter en mooier uitzien. Dan komt Gods koninkrijk op aarde steeds dichterbij. Dan is de geboorte van Jezus Christus 2023 jaar geleden niet voor niets geweest. Met die gedachte wens ik u allen een Zalig Kerstmis toe en Gods zegen over het nieuwe jaar.

Kees Kager.

In memoriam Tjip Vonk

Mijn verlangen lokt me steeds naar de kust - in de luwte van een duin vind ik rust.
De tijd maakte lijnen in mijn gelaat - de liefde voor de zee ben ik nooit kwijtgeraakt.
Toon Hermans

Tjip en zijn vrouw Nel Vonk – Admiraal woonden in Egmond aan Zee, waren trouwe kerkgangers van de Sint Adelbertuskerk in Egmond – Binnen. Elk weekend trouw, zelfs toen Nel vanwege haar ziekte van een rolstoel gebruik moest maken, waren ze elk weekend present. Tjip heeft zijn vrouw in haar ziek zijn gesteund en bijgestaan en tot het einde toe verpleegd.

Na haar overlijden in maart 2006 is hij niet bij de pakken neer gaan zitten.

Door de vele kopij die voor deze editie van het Parochieblad is aangeleverd, heeft de redactie keuzes moeten maken.

Wij zijn ons ervan bewust dat dat niet voor iedereen even leuk is.

We hebben besloten om de ingezonden In Memoriam van Tjip Vonk op de website te plaatsen;
rk-bronvanlevendwater.nl

Klik op de foto van uw locatie en daarna op familieberichten.

100 jaar Hoeverkerk

Viering 100 jaar H.M.M. Alacoquekerk

Zondag 15 oktober was ik in Egmond aan den Hoef, waar niet alleen het patroonsfeest werd gevierd van deze kerk die is toegewijd aan de H. Margaretha Maria Alacoque (feestdag 16 oktober), maar ook het 100-jarig bestaan van het kerkgebouw. En precies op deze zondag was de evangelielezing over een uitnodiging voor een feest...

Egmond aan den Hoef is verbonden met de rest van Egmond, Heiloo, Akersloot (parochie Bron van Levend Water) en Limmen. De priesters van deze parochies, deken Franklin Brighita, pastoor Nico Mantje en pastoor Igno Osterhaus waren aanwezig en concelebreerden. De beide zangkoren Soli Deo Gloria en Hoeverture zongen samen o.l.v. Wim Noteboom.

In de pastorie van de kerk hangen verschillende mooie vaandels met de patroonheilige van de kerk, daar was voor de Eucharistieviering een korte ontmoeting met priesters en kerkbestuurleden.

De kerk was mooi versierd en vooraan hing een bloemenmozaïek met de leeftijd van de honderdjarige kerk. Deken Franklin Brighita opende met een welkomswoord, pastoor Mantje sprak aan het einde een dankwoord, waarna iedereen werd uitgenodigd in proeflokaal Sancti Adalberti voor een gezellige bijeenkomst. Daar maakten velen gebruik van.

Er zijn ook zorgen, de gemiddelde leeftijd van de kerkgangers is hoog en het kerkbezoek is afgenomen. Hoe kan de kerk hier de jongeren bereiken? Aan het einde van de viering werden de parochianen uitgenodigd om deze week verder te spreken over de toekomst.

Bisschop Hendriks



Eeuwfeest Hoeverkerk

Voor de vrijwilligers van het comité 100 jaar Hoeverkerk en beide koren Soli Deo Gloria en Hoeverture was het vroeg dag. Het weer was ons niet zo gunstig gezind we moesten door behoorlijke plensbuien door richting onze 100-jarige dame Heilige Margaretha Maria Alacoque. In de volksmond de Hoeverkerk. Rineke, Karin en Rob gingen de pastorie in daar alles in orde te brengen voor de ontvangst van bestuursleden, pastores Nico en Igno, deken Franklin en bisschop Hendriks. Laura was druk bezig met het opspelden van corsages bij de koorleden en Anneke regelde de zaken rondom de liturgie.



De kerk was werkelijk prachtig aangekleed met bloemstukken. Een dank aan de bloemengroep met name aan mw. Hopman die tevens ook de aankleding van het altaar op zich nam. De koster Paul, Ed en Mart waren boekjes aan uitdelen het wierookvat aansteken. En zo was eenieder druk in de weer.

De deuren waren net open of de kerk liep goed vol ik denk dat er zo'n 200 kerkgangers binnen waren. De bisschop opende de viering met mooie woorden (zie hier boven). Na een warme viering met een prachtige gezongen Perosi mis door beide koren kwam de Eucharistieviering tegen 11.30 uur aan het eind. De bisschop werd bedankt voor zijn aanwezigheid en mooie woorden. Iedereen werd uitgenodigd om koffie te drinken in het proeflokaal Sanctie

100 jaar Hoeverkerk

Adalberti (voor de Egmonders de Kippennek), die voor deze feestelijke gelegenheid nog eenmaal de grote zaal voor bezoekers opende.

Ik denk dat ik namens allen spreek dat we terug kunnen kijken op een mooi Eeuwfeest die in Juni begon met een barbecue voor alle parochianen. Ik bedank eenieder voor haar/zijn inzet voor deze dagen en u allen voor uw aanwezigheid. namens het Comité Anneke Koopman – Hollenberg

Hoeverkerk 100 jaar, een dankwoord

Honderd jaar geleden werd de H.M.M. Alacoque door de toenmalige bisschop van Haarlem geconsacreerd. Nu, honderd jaar later, was er dus alle reden tot feestvreugde!

Heel veel mensen gaven gehoor aan onze uitnodiging om aan de viering op 15 oktober deel te nemen, reden tot extra vreugde dus.

De liturgie is door de werkgroep 'Liturgie Hoeverkerk 100 jaar' samengesteld. Samen met het bisdom is naar de inhoudelijke kant gekeken en er is een prachtig geheel uit ontstaan. Er is een heel mooi liturgieboekje gemaakt. Heel veel dank aan de kosters en aan de vele andere vrijwilligers die mee hebben geholpen om de feestelijke viering mogelijk te maken.

Voor deze gelegenheid hebben de twee koren van de Hoeverkerk 'Hoeverture' en 'Soli Deo Gloria' samen de viering op een fantastische manier opgeluisterd. In de eerdergenoemde werkgroep 'Liturgie' is gekozen voor dezelfde mis die honderd jaar eerder tijdens de inwijding van de kerk werd gezongen: 'Te Deum Laudamus' van L. Perosi. Ook werd de liturgie ondersteund door veel andere prachtige gezangen. Hiervoor was een heel lange voorbereidingstijd nodig. Het resultaat was dan ook enorm goed. We hebben allemaal genoten van de prachtige zang. Heel veel dank voor de geweldige inzet en hulde aan de dirigenten en koorzangers!

Voor het grote schoonmaakwerk van de kerk werd een bedrijf ingehuurd. Hierdoor werd de kerk een prachtig schone oude dame! Heel veel tijd en aandacht zijn besteed aan het schoonmaken en poetsen van de kandelaars en van alle andere kunstwerken. Heel veel dank aan alle vrijwilligers die dit voor ons hebben gedaan. Natuurlijk noemen we, zeker niet op de laatste plaats, de dames van de bloemengroep. Heel veel uren hebben zij gestoken in het maken van mooie bloemstukken en aan de bloemversiering in de hele kerk.

Ook heel veel dank aan alle andere mensen die mee hebben gewerkt om de viering en de andere activiteiten rond 'Hoeverkerk 100 jaar' tot een groot succes te maken.

Natuurlijk was er na de viering gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Hiervoor waren we welkom in de nabij gelegen horecagelegenheid 'Sancti Adalberti'. Het was er gezellig. Veel mensen uit de Egmond en velen van daarbuiten waren present. Humoristische herinneringen uit het verleden werden opgehaald. Het was een heel leuke afsluiting van deze mooie dag.

Ook op 17 juni was het, zoals de meeste lezers wel weten, groot feest. Heel veel mensen hebben toen, onder het genot van een goede bbq en een drankje, kunnen genieten van het honderdjarig bestaan van de kerk. Hier is een uitgebreide voorbereiding aan vooraf gegaan. Ook hiervoor hartelijk dank aan de vele vrijwilligers!

Wat voor veel andere kerken in ons bisdom geldt, is ook van toepassing op onze 'Hoeverkerk'. Het betrekkelijk geringe aantal kerkgangers maakt het onzeker of er weer honderd jaar voor ons in het verschiet zullen gaan liggen. Wij kunnen onze toekomst alleen in Gods hand leggen en laten wij Hem om zijn zegen vragen. Wij vormen samen een prachtige hechte, fijne en leuke Hoevergemeenschap. We dienen ook realistisch te zijn en goed naar de toekomst te kijken. Laten we de goede God toch ook vragen dat wij, zo lang als dit mogelijk is, als gemeenschap samen verder mogen gaan.

Ik wens u alle goeds toe!

Igno Osterhaus, pastor



Jubilarissen - Kerkbalans

Zondag 26 november werd in de Willibrorduskerk het heugelijke feit herdacht, dat het dameskoor 60 jaar bestaat. U heeft hierover in de vorige editie van dit blad uitgebreid kunnen lezen. De viering werd ondersteund door het jubilerende dameskoor, maar ook het herenkoor.

Tevens werd er stil gestaan bij 3 jubilarissen. Allereerst lid van het jubilerende dameskoor, Rietje Haaker. Rietje is al 40 jaar lid van het koor. Zij zorgt er elke week weer voor dat de mappen gevuld zijn met de goede liederen voor de desbetreffende vieringen. Ook is zij als voorzitter het aanspreekpunt voor het koor.



Het jubilerende dameskoor



De andere 2 jubilarissen komen uit het herenkoor.

De heren Ad de Graaff en Jan Lammers zingen beide al 60 jaar mee in het koor. Tevens zijn beide heren elke zaterdagochtend te vinden in de kerk om samen met de overige leden van de klussenclub de klusjes die er liggen uit te voeren. Verder zijn er nog meerdere taken, taakjes die door de heren, waar nodig, op zich worden genomen.

Wij feliciteren de jubilarissen van harte met hun jubileum.

v.l.n.r.: De heer Ad de Graaff, de heer Jan Lammers en mevrouw Rietje Haaker

Geheugensteuntje

Elk jaar is deze periode de minst leuke van het jaar. Want elk jaar is weer de vraag hoe er gereageerd wordt op de ontvangst van de herinneringsbrieven. Degenen die het Parochieblad ontvangen en in het lopende jaar nog niets bijgedragen hebben, ontvangen dan tezamen met het Parochieblad van oktober een geheugensteuntje. Niet alleen voor de bijdrage, maar ook hopen we er op deze manier achter te komen wie nog prijs stelt op de ontvangst van het parochieblad.

Gift of overeenkomst

Ook dit jaar kregen we weer diverse reacties: mensen die ons belden of langskwamen om te zeggen dat ze het blad niet meer fysiek willen ontvangen omdat zij het digitaal lezen. Mensen belden om te vragen hoe wij aan hun gegevens komen. Dat verbaast ons nogal, want elke nieuwe inwoner die in onze parochie komt wonen, ontvangt een welkomstbrief met informatie. In deze brief valt ook te lezen dat zij, indien wij niets horen, het parochieblad 6 keer per jaar toegestuurd krijgen. Dit gaat lange tijd goed totdat er opeens een kerkbalansfolder in de bus ligt ofeen herinneringsbrief/geheugensteuntje.

Uiteraard wordt zowel in de folder alsmede in de herinneringsbrief om geld gevraagd. Zeker in deze onzekere tijden kan dat bij mensen verkeerd overkomen. Maar het betreft altijd een vrijwillige bijdrage.

Dit jaar hebben we meerdere mensen weten te bereiken die opeens spontaan een bijdrage overmaken. Dat wordt zeer op prijs gesteld. Of het nu een bijdrage voor actie Kerkbalans is, een bijdrage voor een actie zoals bijvoorbeeld de schoenendoosactie of een bijdrage aan de voedseltafel die opgesteld staat in het Stiltecentrum van de Willibrorduskerk; elke bijdrage (fysiek of geldelijk) is momenteel o zo welkom.

Ik wil dan ook van de gelegenheid gebruik maken om op deze manier, mede namens het parochiebestuur en de locatieraden, eenieder hartelijk te bedanken voor alle bijdrages die wij tot nu toe hebben ontvangen. Want laten we met elkaar waarmaken dat kerkzijn ook 'een Houvast' is. En dat is in deze tijden o zo nodig.

Astrid Wiebering – Vlaar

Gift of overeenkomst voor 5 jaar?

Als u structureel een bijdrage overmaakt naar een van de kerken van Bron van Levend Water dan kan een periodieke overeenkomst voor u misschien gunstig zijn qua belastingaftrek. Hoe een en ander in zijn werk gaat, kunt u altijd navragen in het kantoor van de Willibrorduskerk in Heiloo.



Sinds een paar jaar is het eenvoudiger geworden om een gift aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) te doen die, binnen daarvoor geldende regels, fiscaal volledig aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting. Normale giften zijn aftrekbaar boven 1 procent van het verzamelinkomen. Die drempel geldt niet voor een periodieke gift. Een periodieke gift kan via een overeenkomst tussen de gever en de ANBI worden geregeld.

Een gift is een periodieke gift als:

- de gift is vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst;
- de gift wordt jaarlijks overgemaakt naar de ANBI die in de overeenkomst wordt genoemd;
- de gift jaarlijks even groot is;
- de gift wordt minimaal 5 jaar achter elkaar overgemaakt; de ANBI levert geen tegenprestatie voor de gift.

De periodieke gift eindigt op de einddatum van de

overeenkomst (minimaal na 5 jaar) of bij het overlijden van de gever en/of eventueel bij zijn of haar partner.

ANBI-status

De Protestantse Kerk in Nederland, de Rooms Katholieke Kerk, diaconieën en parochies hebben een ANBI-status waardoor giften aftrekbaar zijn.

De periodieke gift kan worden ingezet als een effectief instrument voor het verhogen van de inkomsten van de plaatselijke parochie. Dat geldt voor de inkomsten uit Kerkbalans, maar ook voor eventuele specifieke projecten.

Fiscaal voordeel

Het fiscale voordeel is afhankelijk van de hoogte van de gift en het inkomen van de gever en zijn of haar partner. Uiteraard levert het de parochie pas voordeel op wanneer de gever het fiscale voordeel geheel ten goede laat komen aan de parochie. Nu de kosten voor een notaris kunnen worden voorkomen, levert elke euro die meer gegeven wordt een direct voordeel op. In de praktijk zal het vanaf een bijdrage vanaf circa € 150,00 per jaar de moeite lonen.

Voor meer vragen kunt u altijd even kantoor binnenwandelen, hier kan een papieren versie voor u uitgedraaid worden.

Hartelijke groet, Astrid Wiebering-Vlaar

Heilige van de maand

Eligius; Belijder, en Bisschop.

Naam:	Eloi, Elooi, Looi (jongens); Eloïne (meisjes).
Betekenis van de naam:	De uitverkorene.
Iconografie:	Als bisschop met hamer en aambeeld.
Aangeropen tegen:	Epidemieën, steenpuisten, zenuwziekten, paardenziekten, kindergeschreeuw en bij geldgebrek.

Dat Eligius echt bestaan heeft, staat onomstotelijk vast. Maar de harde historische feiten zijn opgesierd met allerlei vrome verhalen.

Hij werd geboren omstreeks 588 in Chaptelat, een dorp ten zuiden van Limoges. Zijn moeder zag - toen ze nog maar net zwanger was - in een droom een adelaar op zich afkomen, tot drie keer toe, en telkens slaakte die een angstaanjagende kreet. Badend in het zweet schrok ze wakker. Ze vroeg zich af wat die droom kon betekenen. Zodra het licht was, snelde ze naar de kerk en vertelde ze de priester haar droom in geuren en kleuren. Gelukkig kon de man de droom uitleggen: 'Vrouwe, wees niet bang. Je zult het leven schenken aan een kerngezonde jongen. Hij is door God uitverkoren om velen uit de slavernij te bevrijden. Noem hem daarom Eligius (de uitverkorene).'

Omdat de jonge Eligius goed met zijn handen kon werken, deed zijn vader hem in de leer bij een goudsmid in Limoges. Zodra Eligius de knepen van het vak kende, wilde hij meer van de wereld zien. Hij trok naar Parijs waar de Merovingische koning Chlotarius II resideerde. De koning wilde een gouden troon laten smeden. Geen van de gevestigde goudsmiden durfde die opdracht aan te nemen: ze vreesden de woede van hun vorst als het werkstuk hem niet zou bevallen. Eligius had die durf wel. Chlotarius gaf hem goud, zilver en edelstenen en Eligius toog aan het werk. Na enige tijd vroeg hij de koning de nieuwe troon te komen bekijken. De koning was vol lof over de prachtige staatsiezetel. Vóór hij Eligius royaal kon belonen, toonde de jonge goudsmid hem een tweede zetel, even groot en net zo mooi.

'Ik had nog wat materiaal over. En daar heb ik deze zetel van gemaakt.' De koning was stomverbaasd over Eligius eerlijkheid. Uit dankbaarheid gaf hij hem niet alleen een vorstelijke beloning, maar hij benoemde hem ook tot muntmeester: voortaan mocht Eligius munten in Chlotarius' koninkrijk slaan.

Sinds die tijd vertoefde Eligius aan het koninklijke hof, eerst onder Chlotarius, daarna onder diens zoon Dagobert I. Het leven aan het hof kon Eligius nauwelijks bekoren: hij vond het veel te wuft. Zodra hij de kans kreeg, trok hij zich terug in zijn eigen huis. Erg veel rust had hij daar niet, want armen en behoeftigen klopten nooit tevergeefs aan zijn deur. Hij zou met plezier zijn ingetreden in een klooster, maar de koning liet zijn raadgever niet gaan. Wel stichtte Eligius twee kloosters: een in Solignac voor mannen en een in Chelles (bij Parijs) voor vrouwen.

Na de dood van Dagobert kon Eligius zijn geestelijke roeping volgen. Toevallig kwam de bisschopszetel in het noord-Franse Noyon vacant. Hoewel Eligius geen priester was, werd hij unaniem gekozen tot bisschop. Op 13 mei 641 werd hij tot priester en bisschop gewijd.

Van meet af aan stelde Eligius zich ten doel de heidenen in zijn bisdom te bekeren. Eens op het feest van Petrus en Paulus, maakte een aantal verstokte heidenen zich vrolijk om Eligius woorden. De bisschop sprak een banvloek over hen uit en onmiddellijk begonnen de spotters zich als waanzinnigen te gedragen. Wat de heidense toverdokters ook probeerden, het haalde niets uit. Precies een jaar later kwam Eligius terug: hij richtte zijn gebeden tot God en onmiddellijk werden de waanzinnigen gezond. Velen werden dankzij dat wonder overtuigd van de waarheid van het christelijke geloof.

Eligius was de zeventig al gepasseerd, toen hij zijn krachten voelde afnemen. Na een kort ziekbed overleed hij op 1 december 660 in Noyon. Onmiddellijk na zijn dood eiste de abdis van het klooster in Chelles het lichaam op: 'Eligius heeft ons klooster gesticht. Het is daarom gepast dat hij bij ons zijn laatste rustplaats vindt.'



Pater Herbert de Gier

Met geen mogelijkheid kon men het lichaam verplaatsen. De abdis schreef een driedaagse vasten voor. Op de ochtend van de vierde dag begon het lijk plotseling uit zijn neus te bloeden. De abdis liet al het bloed opdweilen. Het lichaam was echter nog steeds niet in beweging te krijgen. Teleurgesteld verliet de abdis Noyon. Naar haar klooster nam ze alleen de bebloede dweilen mee als tastbare herinnering aan de heilige bisschop.

Feestdag 1 december

Bericht van pater de Gier

Al vele jaren heeft onze parochie contact met Pater de Gier in Brazilië en ondersteunen we zijn werk. In onderstaande brief, gericht aan onze nieuwe penningmeester Harry Broers, kunt u lezen over het werk van Pater de Gier.

In de allereerste plaats, hartelijke dank voor het overmaken van de jaarlijkse bijdrage op de rekening van de Broeders van O.L.V. van Lourdes in Nederland. Ik ben Herbert de Gier, lid van de Congregatie van de broeders van O.L.V. van Lourdes.

Sinds 22 februari 1968 ben ik in Brazilië. Ik heb in de beginjaren zeventig engels/portugees gestudeerd op de Pauselijke Katholieke Universiteit van Minas Gerais. Na mijn studie gaf ik les in Engels en godsdienst op een lagere en middelbare school. Naast mijn lessen werkte ik ook in de pastoraal. In januari 1983 ben ik theologie gaan studeren en ik ben priester gewijd op 22 februari 1986. Van de 55 jaar in Brazilië, 37 jaar als priester. Vandaar dat ik voor mijn naam Pe. (Padre) zet. De mensen kennen mij hier alleen als priester en niet als broeder. Alhoewel ik binnen de congregatie altijd als broeder word aangesproken.

Uiteraard heb ik me na mijn priesterwijding alleen met de pastorale taken beziggehouden, in verschillende delen van het land. Sinds november 2009 woon ik nu in Rosal district in de staat Rio de Janeiro. Ik heb voornamelijk de pastorale zorg voor Rosal en nog twee andere districten in dezelfde streek. Mijn connectie met Heiloo heeft te maken met het feit dat ik een tweelingbroer heb die in Heiloo woont. In Heiloo waren de broeders bekend

in de jaren dat ze werkten op de psychiatrische inrichting St. Willibrord. Dit gebouw met de prachtige koepelkerk is destijds gebouwd door de congregatie van de broeders van O.L.V. van Lourdes. In de "top"-jaren woonden en werkten er meer dan 100 broeders in de psychiatrie. Dat is allemaal verleden tijd en heeft deels te maken met de afname van roepingen in Nederland.

Met vriendelijke groeten, Pe. Herbert de Gier



Caritas Egmond aan den

Caritas werkgroep Egmond aan den Hoef

Op het moment van schrijven is het eind november, zijn de dagen kort, worden de bomen kaler en is Sinterklaas net binnengehaald. Ineens is daar het besef dat we naar het eind van het jaar gaan, de feestkleding hangt in de winkels, volle parkeerterreinen bij de tuincentra en is er volop reclame voor de diverse kerstmarkten in binnen- en buitenland.

Veel mensen zijn druk, willen overal aan meedoen, er moet nog van alles gedaan worden en de stress neemt toe. Steeds vaker hoor je dat de tijd zo snel gaat, dat het jaar weer omgevlogen is en dat het allemaal zo hectisch is. Herkenbaar maar wat doen we eraan.

Kunnen we nog tijd vrij maken voor elkaar en kijken we wel genoeg om ons heen of we iets kunnen betekenen voor een ander. Het kan als we willen en het begint altijd bij jezelf. We leven in een tijd waar onderlinge strijd overheerst, we steeds meer willen hebben, groter willen zijn en de macht willen pakken.

Hoe mooi is het dan als je als kleine Caritas werkgroep activiteiten mag organiseren waarbij je mensen samenbrengt. Onze lunchgroepjes, met dank aan Rineke en haar helpers, zijn een groot succes evenals de kerstmiddag in dorps huis Hanswijk waar veel dorpsgenoten elkaar ontmoeten en hun verhalen aan elkaar kwijt kunnen.

We kunnen iets betekenen voor een ander, zie onze levensmiddelenactie, die we ook dit jaar weer gestart zijn. De, door Marian, mooi versierde manden in de ontmoetingsruimte en de Mariakapel zijn steeds weer rijkelijk gevuld en in samenwerking met de Kledingbank in Egmond zorgen we ervoor dat de producten bij de juiste mensen terecht komen. Mensen die je niet hoort klagen maar die zo blij zijn met de aandacht en dat extra steuntje in de rug.

Hier in Egmond zijn we er voor een ander want kijk naar de vele vrijwilligers, die zich op allerlei gebied inzetten voor de gemeenschap. De helpende handen, die spontaan uitgestoken worden zonder dat daar om gevraagd wordt, het zijn de zogenaamde stille krachten, die o zo welkom zijn.

Op de vraag of we nog tijd voor elkaar vrij kunnen maken is het antwoord dus een duidelijk JA. Vanuit jezelf maar vooral samen ergens voor gaan, iets neer willen zetten om tot een mooi resultaat te komen dat geeft een heel goed gevoel. De manier waarop wij hier in Egmond met elkaar omgaan mogen we best trots op zijn.

Dank dan ook aan allen die zich het afgelopen jaar hebben ingezet om er voor elkaar te zijn. Jullie betrokkenheid is onze motivatie om door te gaan.

Lieve mensen, blijf positief, cijfer jezelf soms even weg en gun een ander iets. Met elkaar en voor elkaar kunnen we het leven mooier maken. Laten we met die gedachte kerstmis beleven, ons hoofd even leegmaken en dan vol goede moed het nieuwe jaar in gaan.

Mede namens Marian, Ineke, Roos, Nel, Simon, Trudy en Tanny wens ik u een zalig kerstfeest toe, fijne feestdagen en alle goeds voor 2024.
Caritas werkgroep Egmond aan den Hoef
Karin Twisk



Hoef, Akersloot en Heiloo

Beste Akersloter Parochianen,

Hier weer eens een bericht van Caritas om u op de hoogte te houden van onze activiteiten.

Onze acties:

Als ik dit stukje typ zijn we volop bezig met de voorbereidingen voor de Sinterklaasactie. Kinderen uit gezinnen die het niet zo breed hebben krijgen een zak met cadeautjes en de ouders krijgen geld om nog zelf iets te kopen. Dit jaar kregen we van een aantal mensen mooi, gebruikt speelgoed wat we zo konden doorgeven. Hartelijk dank hiervoor!

Daarna gaan we weer door met onze Kerstactie. Zoals elk jaar zamelen we met het hele dorp spullen in voor de kerstpakketten. De beide scholen doen ook hier weer aan mee.

Vorig jaar was het een groot succes dus onze verwachtingen zijn weer hoog. De inzamelingsdag is dit jaar op 17 december bij de Mariakapel.

Zo hebben we ook een actie gehad met Pasen en voor de zomervakantie hebben alle kinderen uit ons bestand een vakantiepakket gekregen.

Deze acties doen we samen met de Diaconie van ons dorp. Zo bedienen we een breed publiek want we kijken niet naar herkomst of religie.

Ook helpen we mensen die een steuntje in de rug nodig hebben met giften, leningen, boodschappenbonnen of met materiële zaken als een stofzuiger, luiers, fietsen, enz.

Dit jaar géén kledinginzameling maar....

De Kledingbank Egmond heeft ons laten weten dat er op dit moment meer dan genoeg kleding in voorraad is. Daarom willen we dit jaar tijdens de Advent en kerstperiode géén kleding meer in gaan zamelen.

Er is wél behoefte aan artikelen voor persoonlijke verzorging zoals deodorant, shampoo, tandpasta, doucheegel en aan schoonmaakmiddelen zoals wasmiddel, allesreiniger, glassex, WC-reiniger.

Deze artikelen willen vanaf begin december gaan inzamelen. Uw gaven worden dan begin januari verdeeld tussen de Kledingbank Egmond en onze eigen boodschappentafel in het Stiltecentrum.

Ook kunt u natuurlijk ook houdbare producten voor de boodschappentafel blijven geven!

Caritas werkgroep Heiloo

Uitgiftepunt

In de Mariakapel van de Jacobuskerk staat nog steeds een weggeefkastje voor menstruatiespullen en verzorgingsartikelen zoals tandpasta en tandenborstels voor mensen die geen geld hebben om deze spullen te kopen. Ook kunt u, als u het krap heeft, in de brievenbus een papiertje doen met uw naam en adres. Wij verzorgen dan een boodschappenbon.

Donatie

Inmiddels hebben we een aantal ondernemers uit Akersloot in ons sponsorbestand. Ook krijgen we mooie donaties van particulieren. Dat is natuurlijk geweldig.

Wilt u ons, als particulier of ondernemer, ook helpen?

Dan kunt u een bijdrage storten op bankrekeningnummer

NL67 ABNA 0586 7330 51 ten name van PCI vd RK Parochie H Jacobus Major.

Voor belastingaftrek: ons Anbi nummer is 824107354)

Heeft u het zelf financieel moeilijk of weet u iemand? Mail ons dan of spreek iemand van ons aan: Caritas: Leo Blokhuis, Wendy Hogerheijde, Marga Zoon, Lida Oud; De Diaconie: Marijke Issa en Lida Blok.

Namens de Werkgroep Caritas Akersloot,

Wouter Molenaar

cwa.akersloot@gmail.com

Adventsactie project DRC

Alle kinderen mogen kind zijn

Ieder kind heeft recht op een gezond leven, op een opleiding en bescherming. Het klinkt vanzelfsprekend, maar toch zijn er wereldwijd maar liefst 160 miljoen kinderen die niet of nauwelijks naar school gaan. In plaats van onbezorgd te spelen en te leren, maken ze lange dagen om wat geld te verdienen, vaak onder gevaarlijke en ongezonde omstandigheden. Adventsactie steunt projecten in verschillende landen. Bijvoorbeeld:

Jonge mijnwerkers naar school in DR Congo

DR Congo is rijk aan kostbare grondstoffen. Het land is bijvoorbeeld een van de grootste leveranciers ter wereld van kobalt, een essentieel onderdeel van oplaadbare batterijen. Tienduizenden kinderen worden ingezet bij de winning. Ze worden uitgebuit en doen bovendien ongezond en gevaarlijk werk. Met een opleiding kunnen ze een betere toekomst opbouwen.



Wat is er aan de hand?

Zuid-Kivu is een mijnbouwprovincie in de DR Congo. In het gebied woeden al twintig jaar gewapende conflicten, waardoor de bevolking in grote armoede leeft en ondervoed is. Om het gezinsinkomen aan te vullen gaan de meeste kinderen niet naar school, maar werken in de mijnen. Ze worden uitgebuit en blootgesteld aan gevaarlijke en ongezonde omstandigheden. Zo werken ze met kwik en staan meisjes vaak tot hun middel in zuur water. De kinderen krijgen luchtweginfecties en lijden aan chronische huidziekten. Meisjes zijn bovendien slachtoffer van seksueel misbruik, geweld en mishandeling.

Wat willen we bereiken?

Adventsactie steunt het project van onze partner Olame in de regio's Kabare en Walungu, in de provincie Zuid-Kivu. Dit project is opgezet om kinderen en jonge meisjes te beschermen tegen uitbuiting, kinderarbeid en misbruik. We willen ervoor zorgen dat de kinderen weer naar school gaan en dat gezinnen op een gezonde manier in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Het is belangrijk dat organisaties in de lokale gemeenschap zich beter bewust worden van de situatie, zodat zij zich krachtiger inzetten voor het afschaffen van kinderarbeid. Zij moeten bij de overheid opkomen voor de belangen van de kinderen.

Hoe doen we dat?

Ouders krijgen hulp bij het vinden van alternatieve inkomstenbronnen, in de landbouw of door het opzetten van kleine bedrijfjes. Kinderen in de basisschoolleeftijd gaan terug naar school en 300 jongeren (14-22 jaar) die in de mijnen werkten krijgen trainingen in sociale vaardigheden en leren een vak, zoals kleermaken, timmeren, bakken, zeep maken of werken met computers. Lokale gemeenschapsorganisaties krijgen trainingen over belangenbehartiging en het signaleren en rapporteren van kindermisbruik. Olame helpt hen bij het ontwikkelen van netwerken om kinder- en mensenrechten te beschermen. Brochures, radioprogramma's en bijeenkomsten dragen bij aan bewustwording over kindermisbruik en de gevaren van het werken in de mijnen.

Wilt u dit of een van de andere projecten steunen? Uw bijdrage is enorm welkom. U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL89 INGB 0653 1000 00 t.n.v. Adventsactie.

In het derde weekend van de Advent (16-17 december), zal de collecte in onze kerken voor dit doel bestemd zijn.

Kijk voor meer informatie op www.adventsactie.nl



Adressen

Parochie Bron van Levend Water

Postadres: Westeweg 267
1852 AG Heiloo
Telefoon: 072-533 09 06

✉ info@rk-bronvanlevendwater.nl
Website: www.rk-bronvanlevendwater.nl

Financiële Administratie:

Mevrouw Astrid Wiebering-Vlaar
Telefoon: 072-533 09 06
✉ financieel@rk-bronvanlevendwater.nl

Dagelijks Bestuur:

De heer Martien den Blanken voorzitter
Mevrouw Marieke Hoetjes-Eijkel secretaris
De heer Harry Broers penningmeester

Voor uw kerkbijdrage en andere giften:

H. Willibrordus: NL46 RABO 0327 0640 21
tnv RK Par. Bron van Levend Water, inz. Par. Heiloo
NL20 INGB 0000 6815 70

tnv RK Par Bron van levend Water, inz. Loc Willibrordus
H. Jacobus Major: NL07 RABO 0300 9542 63
tnv RK Par. Bron van Levend Water, inz. Akersloot

H. Adelbertus: NL88 RABO 0315 7004 91
tnv RK Par. Bron van Levend Water, inz. RK Egmond

H. M.M. Alacoque: NL41 RABO 0315 7479 94
RK Par. Bron van Levend Water, inz. RK Egmond

O.L.V. Onb. Ontv.: NL87 RABO 0315 7041 95
tnv RK Par. Bron van Levend Water, inz. RK Egmond

Parochie coördinatoren:

Mevrouw Marieke Hoetjes-Eijkel
Telefoon: 072-533 09 06
✉ willibrorduskerk@rk-bronvanlevendwater.nl

Mevrouw Astrid Wittebrood-Schouten
Telefoon: 072-506 13 64 / 072 533 09 06
✉ coordinator@rk-bronvanlevendwater.nl

Begraafplaatsen BvLW:

Willibrordushof, Heiloo:
✉ willibrordushof@rk-bronvanlevendwater.nl

Sint Jacobushof, de Overtuin, Akersloot:
✉ jacobusmajor@rk-bronvanlevendwater.nl

Rinnegom, Egmond Binnen:
✉ rinnegom@rk-bronvanlevendwater.nl

De Karmel, Egmond aan den Hoef:
✉ dekarmel@rk-bronvanlevendwater.nl

Caritas Bron van Levend Water:

✉ cwh.heiloo@gmail.com
✉ caritas.egmondaandenhoef@gmail.com
✉ cwa.akersloot@gmail.com

Locatie H. Willibrordus

Adres:
Westerweg 267
1852 AG Heiloo
Telefoon: 072-533 09 06



Secretariaat:

Openingstijden: ma t/m vr 9.00 tot 12.00 uur
✉ willibrorduskerk@rk-bronvanlevendwater.nl
maandag speciaal voor kerkhofbeheer
✉ willibrordushof@rk-bronvanlevendwater.nl
vrijdag speciaal voor opgeven intenties
✉ misintenties@rk-bronvanlevendwater.nl

Locatie H. Jacobus Major

Adres:
Kerklaan 37
1921 BK Akersloot
Telefoon: 0251-31 22 28



Secretariaat:

Openingstijden: vr 9.00 tot 11.00 uur
✉ jacobusmajor@rk-bronvanlevendwater.nl

Locatie H. Margaretha Maria Alacoque

Adres:
Herenweg 188-190
1934 BD Egmond
aan den Hoef
Telefoon: 072-506 13 64



Secretariaat:

Openingstijden: do 9.00 tot 12.00 uur
✉ rkegmond@rk-bronvanlevendwater.nl

Pastores

Administrator: Franklin Brigitha, pr.
Priesterassistent: Igno Osterhaus, pr
bij pastorale spoed en overlijden:
Telefoon: 06 17 85 80 26
✉ i.osterhaus@rk-bronvanlevendwater.nl
Priesterassistent: Nico Mantje, pr.
Diaken: Mike Nagtegaal

Centraal rekeningnr:
NL 57 RABO 0120 5009 65
tnv RK Parochie Bron van Levend Water

**Het volk, dat in duisternis wandelt,
zal een groot licht zien;
degenen, die wonen
in het land van de schaduw des doods,
over hen zal een licht schijnen.
Jesaja 9:1**

**Zalig Kerstmis
Vrede en Alle Goeds voor 2024
voor u en al de uwen!**

**Dank voor uw betrokkenheid bij
en inzet voor onze parochie**

**Pastores, bestuur en locatieraden
Bron van Levend Water**

Bron van Levend Water

