

Bron van Levend Water



Parochieblad van de RK Parochie Bron van Levend Water
Heiloo, Akersloot en De Egmond
7^e jaargang nummer 4



COLOFON

De volgende Bron van Levend Water

verschijnt op **28 april**

Kopij, bestaande uit maximaal 500 woorden.

kunt u uiterlijk **2 april**
inleveren bij de lokale redacties.

bij voorkeur als Word document per email:

Locatie H. Willibrordus:

willibrorduskerk@rk-bronvanlevendwater.nl

Locatie H. Jacobus Major:

jacobusmajor@rk-bronvanlevendwater.nl

Locatie H. M.M. Alacoque:

drieluik@rk-bronvanlevendwater.nl

De redactie behoudt zich het recht voor om, daar waar nodig, wijzigingen aan te brengen in de aangeleverde artikelen. Indien de inhoud hierdoor wordt gewijzigd, wordt vóór plaatsing contact opgenomen met de schrijver.

Dit parochieblad is ook te vinden op de website van Bron van Levend Water: rk-bronvanlevendwater.nl
Indien u geen parochieblad meer wilt ontvangen kunt u dit doorgeven aan het secretariaat van uw locatie.
Adressen vindt u achter in dit blad.

Foto voorkant:

Uitsnede uit het hongerdoek
'Wereldgezichten'.

Zie uitleg elders in het blad

Foto achterkant:

Stilleven 'Veertigdagentijd',

Astrid Wiebering-Vlaar



Parochie Bron van Levend Water

p/a Westerweg 267

1852 AG Heiloo

Telefoon: 072-533 09 06

Mail: info@rk-bronvanlevendwater.nl

Website: www.rk-bronvanlevendwater.nl

Pastoraal woord - Toekomst

Veertigdagentijd en Pasen

Na een drukke maar inspirerende kersttijd te hebben mogen vieren zijn we alweer onderweg naar de vastentijd. De kerststallen zijn weg, de bomen afgetuigd en opgeruimd. Ondertussen maken ons alweer op voor veertig soberdere dagen.

Ieder jaar vieren we op de eerste zondag na de eerste volle maan in de lente én de maandag erna Pasen. Dat is altijd ergens tussen 22 maart en 25 april. Voor Pasen gaat een periode van inkeer vooraf. Die periode begint met Aswoensdag en heet de Veertigdagentijd. Veertig dagen na Aswoensdag is het Pasen, ten minste: de zondagen niet meegerekend, want daarop wordt niet gevast!

De veertigdagentijd is van oudsher voor christenen een periode van bezinning en verdieping in voorbereiding op Pasen. In deze tijd is het misschien wel een periode waarin God ons vraagt solidair willen zijn met mensen die op plekken leven waar het oorlog is, waar leven lijden is, plekken die laten zien dat vrede en veiligheid minder dan ooit vanzelfsprekend zijn in deze wereld. Plekken die ons er aan herinneren dat we zonder God werkelijk verloren zijn. In die zin is de veertigdagentijd dit jaar niet alleen een periode van bezinning en beke-
rin, maar ook van verbinding.

Maar hoe belangrijk inkeer en bezinning ook is, we blijven er niet in hangen. Er is namelijk altijd hoop! De Veertigdagentijd loopt uit op de Goede Week: de zeven dagen van Palmzondag tot en met Stille Zaterdag die aan Pasen voorafgaan. Omdat de vieringen in die week sterk met elkaar verbonden zijn spreken we in de liturgie ook wel over het Paastriduüm. Met Pasen vieren we dat Jezus Christus uit de dood is verrezen en ons van onze zonden heeft bevrijd. Nadat Hij werd gekruisigd, overwon Jezus de dood door op de derde dag te verrijzen.

Hoe we deze hele periode ook beleven, het doel is dat we ons als kerkgemeenschap meer met Jezus verbinden, ons weer even goed inprenten dat we in alles van Hem afhankelijk zijn. Als het goed is groeien we daardoor in ons geloof en in onze liefde voor God. Dat wens ik ieder van ons allen in de komende periode toe.
Diaken Mike

Over de toekomst



In het kerst-parochieblad hebt u een samenvatting kunnen lezen van de parochieavonden over de toekomst van onze gemeenschappen, die we in oktober op alle drie locaties hebben gehouden. Begin december heeft het parochiebestuur zich gebogen over alle ervaringen en sugges-

ties die de deelnemers op deze avonden naar voren hebben gebracht.

Alle inbreng overziend lag de nadruk vooral op een viertal onderwerpen:

- Het betrekken van kinderen en jongeren. Om dit te realiseren wordt gedacht aan het versterken van contacten met de scholen, door hen uit te nodigen voor één of meer momenten per jaar zoals Allerzielen, Palmzondag etc. Er wordt geprobeerd hiervoor een werkgroep op te richten die met ideeën komt en deze uitwerkt.
- Het bevorderen van de gemeenschapszin. Hierbij valt te denken aan het investeren in bijeenkomsten als een vrijwilligersmiddag, het organiseren

van gezamenlijke maaltijden, de viering van jubilea etc.

- Het realiseren van kleinschalige oecumenische (gebeds)vieringen. Dit zou zowel door pastores als door vrijwilligers opgepakt kunnen worden.
- Het extra ondersteunen en werven van vrijwilligers. Hiertoe zou een projectcoördinator aangesteld moeten worden die werkgroepen polst over grote projecten, die zij met de huidige bezetting niet van de grond krijgen. Deze kortlopende projecten moeten dan ruim van tevoren aangekondigd worden zodat extra vrijwilligers kunnen worden geworven.

De komende tijd zal het parochiebestuur deze vier punten op de agenda houden en de voortgang monitoren. Graag willen we iedereen die heeft deelgenomen, nogmaals hartelijk danken voor hun belangstelling en inbreng. Voor het parochiebestuur was dit een opsteker. We hopen dat de deelnemers zich gehoord voelen en dat we als parochiegemeenschap met nieuwe moed en enthousiasme verder mogen bouwen aan onze toekomst.

Parochiebestuur Bron van Levend Water

Hemelvaartsdag 9 mei

Ziekenzalving (gemeenschappelijk)

Een kerkelijke viering, waarin een gemeenschappelijke ziekenzalving plaats vindt, kan een mooi en zinvol moment zijn om daar, als kerkgemeenschap, samen met familieleden, vrienden en bekenden, eens bij stil te staan. Dit sacrament is namelijk bij uitstek het teken van Gods bemoedigende nabijheid en troost. Het brengt voor ons tot uitdrukking, dat God ons niet alleen laat in het soms moeizame proces van ouder worden, of in een periode van afnemende gezondheid en toenemende eenzaamheid, maar dat Hij ons juist extra kracht en vertrouwen wil schenken met zijn blijvende nabijheid.

Zo is de ziekenzalving bedoeld om mensen te sterken en te bemoedigen.

De kerk kan veel goeds betekenen in het leven van mensen. Dit geldt vooral op momenten, waarop je graag steun en bemoediging zou willen ontvangen: wanneer je ziek bent, ergens verdriet over hebt of je eenzaam voelt. Ook bij het ouder worden kan de behoefte aan een zekere geestelijke steun en nabijheid zich doen gelden.

Je voelt je kwetsbaarder dan in je jeugd. Je kijkt terug op wat geweest is en wat je ervan terecht hebt gebracht. Je maakt voor jezelf een soort balans op en je hoopt dat die uiteindelijk positief zal zijn.

Het mag in dit verband duidelijk zijn, dat de ziekenzalving niet uitsluitend het sacrament is voor wie in direct levensgevaar verkeert. Wellicht was dat in het verleden vaak wel het geval, maar vandaag de dag krijgt dit sacrament een bredere inbedding in de gehele levensfase, waarin gelovige oudere mensen verkeren. Het geschikte tijdstip om het sacrament



van de zieken te ontvangen heeft dan ook eerder te maken met de afnemende levenskracht en het proces van ouder worden als zodanig dan met een acute levensbedreiging.

Het sacrament kan extra steun en kracht geven. Als de situatie daar aanleiding toe geeft, kan de ziekenzalving desgewenst later altijd nog weer een keer herhaald worden.

Soms kan het ook als een soort voorzorg dienen en geeft het een rustig en goed gevoel, dat je de ziekenzalving zelf bewust hebt mogen meemaken.

De viering in de Willibrorduskerk op Hemelvaartsdag donderdag 9 mei 2024 om 10.00 uur staat in het teken van de gemeenschappelijke ziekenzalving.

Wilt u het sacrament ontvangen dan kunt u zich aanmelden via het secretariaat van de Willibrorduskerk tel. 072-5330906 tot en met 5 april a.s.

Bent u niet in de gelegenheid om met eigen vervoer te komen dan kunt u dit tevens aangeven.

Igno Osterhaus, pastor

Ouderen-en Ziekenzondag 2024

De viering ter gelegenheid van Ouderen-en Ziekenzondag zal worden gehouden op Hemelvaartsdag, donderdag 9 mei a.s. om 10.00 uur in de Willibrorduskerk.

Na de viering is er een gezamenlijke koffietafel voor genodigden in de Ontmoetingsruimte van het Willibrordushuis tot ongeveer 12.45 uur.

Leden van de werkgroep zullen u binnenkort bezoeken en uitnodigen voor deelname aan de viering en de koffietafel.

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Alie Spaans-Kraakman

Tel. 06-10519144



Heilige van de maand - Aandacht

Clara van Assisi

Franciscus van Assisi stichtte één van de grootste kloosterorden ooit, maar het was zijn stadgenote Chiara Offreduccio die ook de vrouwen er bij betrok. Dat zij de stad en haar familie ontvluchtte was een verrassing. Zij kreeg in San Damiano een eigen kloostertje, waar al snel meer jonge vrouwen zich aanmelden en waar zij haar eigen levensvorm en contemplatieve spiritualiteit kon ontwikkelen. Zo ontstond de vrouwelijke tak van de franciscaanse beweging: de clarissen, ofwel de 'arme claren'.

Clara van Assisi is de eerste vrouwelijke volgeling van Franciscus van Assisi. Zij is de stichteres van de clarissen, een contemplatieve orde die nauw verbonden is met de minderbroeders. Clara is de eerste vrouw van wie de kloosterregel door de paus werd goedgekeurd. Zij slaagde er in om haar eigen visie vorm te geven en ging daardoor zelfbewust en vriendelijk in tegen pausen en kardinalen.

Deze regel is een van de 38 documenten van en over Clara die in Clara van Assisi, geschriften en oudste bronnen te vinden zijn. In haar brieven coacht zij Agnes van Praag, een claris van koninklijke herkomst. In haar testamenten zegent en inspireert Clara haar zusters.

Ondanks, of wellicht juist dankzij Clara's onafhankelijke opstelling werd zij zeer gewaardeerd. De paus liet Clara's heiligheid onderzoeken in een proces, waarvan de akten bewaard zijn gebleven. Ook Clara's levensbeschrijving geeft nauwkeurige informatie over haar. Daarnaast bevat het boek documenten uit pauselijke en franciscaanse kring die getuigen van Clara's uitzonderlijkheid en uitstraling.

Het Clara onderzoek heeft de laatste twintig jaar internationaal een nieuwe bloei doorgemaakt die de eerste vertaling van 1984 en 1996 doet verouderen. In het nieuwe boek zijn zestien teksten voor het eerst vertaald. Het werk werd verricht door Marjan Bouritius, zr. Beatrijs Corveleyn, zr. Angela Holleboom en Esther van de Vie, onder eindverantwoordelijkheid van Gerard Pieter Freeman van het Franciscaans Studiecentrum.

Kijk ook op WIKI media



Na haar heilig verklaring kreeg Clara van Assisi haar eigen basiliek boven haar graf

Liefdevolle aandacht naar en voor elkaar.

Het leven gaat, het loopt, het kuiert
't Is in de weer, het rent, het luiert.
Soms staat het leven even stil
En doet precies wat of het wil.
Maar ook al vliegt het uit de baan,
Laat gaan, dat leven.....laat maar gaan.

Het leven gaat zijn eigen gang,
Of je nu blij bent, boos of bang.
Soms strompelt het, 't is geen gezicht
Alsof het rondes achterligt.
Maar morgen loopt het weer vooraan,
Laat gaan, dat leven, laat maar gaan.

Het leven gaat, laat het maar stoeien
Niet al te veel ermee bemoeien
Het kent de koers en bovendien

Het ziet veel meer dan ogen zien.
Al lijkt het soms op hol te slaan,
Laat gaan dat leven, laat maar gaan.

Het leven gaat, het weet van wanten,
En na een poos van lanterfantent,
Kiest het weer voor zijn volle vaart,
Het kent de wegen op de kaart
Die nergens opgetekend staan,
Laat gaan dat leven, laat maar gaan!!

Warme groet namens de avondwake-groep Egmond.

Kerkebalans 2024

De kerkebalans drukte, het aftellen en verspreiden van de folders, is inmiddels achter de rug. Waar ik vorig jaar de drukte van het aftellen van de folders, wegens ziekte, aan Marieke moest overlaten lukte het mij dit jaar zelf. Ik was vanaf september goed bezig: een parochiaan gevraagd om de folders te maken, de dames van de Locatieraad gevraagd om bedankpresentje te kopen voor de chauffeurs en de lopers, de ledenadministrateur gevraagd of hij de adresetiketten wilde bedrukken, de drukker gevraagd of hij de brieven wilde afdrukken en in december stond alles klaar (op de presentjes na) maar....op het laatste moment kwam ik erachter dat ik toch nog wat vergeten was!

Jaren heeft de heer Jan IJpelaan een groep mensen geregeld die de eerste of de tweede week januari aantraden om de etiketten te plakken en de brieven in te steken, en dat liep altijd op rolletjes. Vorig jaar stond Marieke voor deze taak en dit jaar ik, en daar had ik dus een behoorlijke steek laten vallen: ik had helemaal geen mensen gevraagd om te helpen met het bestickeren en insteken....oeps....Tja en daar sta je dan: ruim 6.000 folders voorzien van een brief en een sticker. Niet te doen in je eentje!

Op donderdag 4 januari draaide de ledenadministrateur, op mijn verzoek, overuren om de adresetiketten te bedrukken zodat we op vrijdag morgen 5 januari alvast een start konden maken. Twee heren hadden zich spontaan aangeboden, met mijn persoon erbij zouden we met zijn drieën zijn. Een tafel in de Kerkstraat werd vol gezet met folders en brieven en we konden van start maar helaas: we zaten maar met zijn tweeën. Vol goede moed begonnen we met de Egmondse locaties. Groot was mijn verbazing toen we een uur later met een volle tafel zaten. Opeens zaten er zomaar 8 mensen brieven in te steken en stickers te plakken. Zo mooi....zo spontaan....en zo kon het gebeuren dat de Egmondse locaties op vrijdagmorgen al klaar waren.

Op maandag gebeurde eigenlijk weer het zelfde, ook weer mensen die spontaan aanschoven om te helpen en weer zat de hele tafel vol....en hadden we maandagmorgen de helft van de locatie Heiloo al klaar en boden de mensen, die maandagmorgen aan tafel zaten, zich aan om ook dinsdagmorgen te komen. En ja hoor dinsdagmorgen zat weer de hele tafel vol, zelfs de pastoor hielp een handje mee!

Trots kunnen we zijn dat op dinsdag morgen 9 januari om half 12 de klus geklaard was.

Op donderdagmorgen heb ik samen met mevrouw Ria Min de folders in de kratten gedaan en waren we uiteindelijk ruimschoots op tijd klaar.

Het was een beetje stressen maar uiteindelijk kwam alles toch weer op zijn pootjes terecht, de bedankpresentjes kwamen ook op tijd aan en konden bij de folders gedaan worden.

Op maandag 15 januari werden de kratten door de chauffeurs opgehaald en werden de folders, door hen, naar de lopers gebracht. Juist in deze week was er niet zulk mooi weer voorspeld, sneeuw en regen, we hopen dan ook van harte dat iedereen veilig de folders heeft kunnen wegbrengen.

Dank aan u allen die dit toch elk jaar weer voor de parochie doen.

Astrid Wiebering-Vlaar



Lief en Leed

Locatie Heiloo

Overledenen:

Nanda (Wijnanda Maria) Sengers-van der Velden	* 15-12-1932	† 25-12-2023
Tom (Antonius Johannes Maria) ten Hoope	* 31-01-1939	† 04-01-2024
Ton (Henricus Antonius Johannes Marie) Steenaert	* 22-11-1939	† 06-01-2024
Jan (Johannes Theodorus) Pijnappel	* 08-04-1937	† 18-01-2024
Ria (Maria Martha) Beentjes-Delis	* 29-10-1936	† 19-01-2024

Voor de familie en nabestaanden bidden wij om kracht en troost.
Wij wensen hen sterkte toe bij dit verlies.



Locatie Akersloot

Overledenen:

Rein (Rein Juliaan) Roorda	* 30-04-1928	† 21-11-2023
Maria Catharina Vlaming-Meijne	* 27-09-1928	† 23-11-2023
Sjaan (Adriana) Baltus-van der Eng	* 08-04-1938	† 28-12-2023
Ria (Maria Cornelia) Krom-Taam	* 23-07-1933	† 05-01-2024
Mien (Hermientje) Verduin – van der Kolk	* 09-08-1931	† 23-01-2024

Voor de familie en nabestaanden bidden wij om kracht en troost.
Wij wensen hen sterkte toe bij dit verlies.



Collecten

Caritas collecte 12 november 2023

H.M.M. Alacoque:	€ 163,75
H. Willibrordus:	€ 221,90
H. Jacobus:	€ 308,45

Collecte Pater P. de Waard 10 december 2023

H.M.M. Alacoque: € 220,46

Adventsactie 2023

Steunpunt Egmond-Binnen:	€ 140,65
H. Willibrordus:	€ 757,30

Liturgisch Rooster

	H. Willibrordus Heiloo	H. Jacobus Major Akersloot	H.M.M. Alacoque Egmond Zaterdag 19.00 of Zondag 10.00	H. Cornelius Limmen Zaterdag 19.00 en Zondag 10.00
Datum	Zondag 10.00	Zondag 10.00	Zondag 10.00	Zondag 10.00
Zaterdag 17 februari <i>1^e zondag 40-dagen</i>	Géén vieringen			
Zondag 18 februari <i>1^e zondag 40-dagen</i>	Regioviering Willibrorduskerk Heiloo pastores regio			
Zaterdag 24 februari <i>2^e zondag 40-dagen</i>				Med. Viering K. Kint
Zondag 25 februari <i>2^e zondag 40-dagen</i>	Viering B. Leurink Dameskoor	Eucharistie R. Hoogenboom Aquarius	Eucharistie I. Osterhaus Soli Deo Gloria	Viering K. Kint
Zaterdag 2 maart <i>3^e zondag 40-dagen</i>			Eucharistie N. Mantje Hoeverture	Med. Viering K. Kint
Zondag 3 maart <i>3^e zondag 40-dagen</i>	Eucharistie I. Osterhaus El Shaddai	Familieviering parochianen Kinderkoor		Eucharistie R. Hoogenboom en M. Nagtegaal
Zaterdag 9 maart <i>4^e zondag 40-dagen</i>				Themaviering J. Olling, K. Kint
Zondag 10 maart <i>4^e zondag 40-dagen</i>	Viering parochianen Herenkoor	Eucharistie R. Hoogenboom Amivocalis	Eucharistie N. Mantje Soli Deo Gloria	Viering M. Nagtegaal
Zaterdag 16 maart <i>5^e zondag 40-dagen</i>			Eucharistie I. Osterhaus Hoeverture	Med. Viering J. Olling
Zondag 17 maart <i>5^e zondag 40-dagen</i>	Eucharistie R. Hoogenboom Dameskoor	Eucharistie I. Osterhaus Herenkoor		Viering M. Nagtegaal
Zaterdag 23 maart <i>Palmzondag</i>				Gezinsviering I. Osterhaus en M. Nagtegaal
Zondag 24 maart <i>Palmzondag</i>	Eucharistie I. Osterhaus D+H-koor	Viering parochianen Kinderkoor	Viering Ph. Kint Soli Deo Gloria	Viering M. Nagtegaal
Dinsdag 26 maart	09.30 Boeteviering I. Osterhaus			
Donderdag 28 maart <i>Witte Donderdag</i>	10.00 Eucharistie I. Osterhaus D+H-koor	19.00 Eucharistie I. Osterhaus Aquarius	19.00 Eucharistie N. Mantje	19.00 Eucharistie J. Veldt
Vrijdag 29 maart <i>Goede Vrijdag</i>	15.00 Kruisweg individueel 19.30 Goede Vr. Viering B. Leurink D+H-koor	15.00 Kruisweg parochianen Herenkoor	15.00 Kruisweg parochianen	15.00 Kruisweg M. Nagtegaal 19.30 in Prot. Kerk Oec. werkgroep

Liturgisch Rooster

Datum	H. Willibrordus Heiloo Zondag 10.00	H. Jacobus Major Akersloot Zondag 10.00	H.M.M. Alacoque Egmond Zaterdag 19.00 of Zondag 10.00	H. Cornelius Limmen Zaterdag 19.00 en Zondag 10.00
Zaterdag 30 maart <i>Paaszaterdag</i>	19.00 Paaswake I. Osterhaus Herenkoor	21.00 Paaswake G. Weijers	20.30 Paaswake N. Mantje Hoeverture	21.00 Paaswake I. Osterhaus en M. Nagtegaal
Zondag 31 maart <i>Pasen</i>	Viering Ph. Kint D+H-koor	Eucharistie I. Osterhaus Herenkoor	Eucharistie N. Mantje Soli Deo Gloria	Eucharistie J. Veldt en M. Nagtegaal
Maandag 1 april <i>Tweede Paasdag</i>		10.00 Viering parochianen		
Zaterdag 6 april <i>2^e zondag van Pasen</i>			Eucharistie N. Mantje Hoeverture	Med. Viering
Zondag 7 april <i>2^e zondag van Pasen</i>	Eucharistie J. Veldt Dameskoor	Viering parochianen Aquarius		Eerste Communie I. Osterhaus en M. Nagtegaal
Zaterdag 13 april <i>3^e zondag van Pasen</i>				Med. Viering
Zondag 14 april <i>3^e zondag van Pasen</i>	Viering Ph. Kint El Shaddai	Familieviering parochianen Kinderkoor	Eucharistie I. Osterhaus Soli Deo Gloria	Viering M. Nagtegaal
Zaterdag 20 april <i>4^e zondag van Pasen</i>			Eucharistie I. Osterhaus Hoeverture	Med. Viering J. Olling
Zondag 21 april <i>4^e zondag van Pasen</i>	Viering parochianen Herenkoor	Eucharistie R. Hoogenboom Herenkoor		Eucharistie I. Osterhaus
Zaterdag 27 april <i>5^e zondag van Pasen</i>				
Zondag 28 april <i>5^e zondag van Pasen</i>	Eucharistie I. Osterhaus Samenzang	Viering parochianen	Eucharistie N. Mantje Soli Deo Gloria	Viering M. Nagtegaal

Vieringen door de week

H. Willibrordus Heiloo

Eucharistieviering dinsdag 09.30 uur
Rozenkrans vrijdag 09.30 uur

Steunpunt Egmond Binnen*)

Eucharistieviering woensdag 09.30 uur

H.M.M. Alacoque Egmond aan den Hoef

Eucharistieviering vrijdag 09.30 uur

*) vanaf januari 2024 zijn de vieringen in de kapittelkerk van de Abdij, Vennewatersweg 25, 1935 AR Egmond-Binnen

Rond de waterput - Preek van de Leek

Rond de waterput voorjaar 2024

Voor het tweede deel van het seizoen heeft de commissie weer een mooi programma samengesteld. De programmaboekjes, dit maal met wit-groene kaft, kunt u afhalen in onze kerken. Zie ook onze website www.ronddewaterput.nl voor het laatste nieuws.

Aanmelden kan via ronddewaterputnl@gmail.com of 072 5330906.

Commissie 'rond de waterput'



Een greep uit het programma

- De gespreks-, bijbel- en eetgroepen vervolgen de bijeenkomsten ook dit voorjaar.
- Onder de uitdagende titel 'Is God muzikaal' verzorgt ds. Jan Bruin op dinsdagavond 20 februari een avond over muziek en religie in de Ter Coulsterkerk, Holleweg 111 in Heiloo
- Op zondag 10 maart zal Mart Brouwer-de Koning zijn 'Preek van de leek' houden in de Witte Kerk in Heiloo. Aanvang 16 uur.
- De heer Adri Steenhoek vertelt over de grote veranderingen in denken die de mensheid heeft doorgemaakt onder de titel 'Hoe God verscheen in Jorwerd'. De avond begint om 20.00 uur op donderdag 11 april in de ter Coulsterkerk.
- Een bezoek aan de Bavokathedraal van Haarlem is zeker de moeite waard. Op zaterdag 20 april staat een excursie naar de Bavo op het programma. De voorbereidingsavond is op dinsdag 16 april in het Willibrordushuis.

Preek van de Leek

Ook dit voorjaar heeft Rond de Waterput weer een dorpsgenoot bereid gevonden om een 'Preek van de Leek' te houden. De 'preker' trakteert ons op levenslessen en deelt met ons bronnen van inspiratie. De 'preek' wordt afgewisseld met door hem/haar zelf uitgekozen muziek. Na afloop is er gelegenheid om - onder het genot van een drankje - na te praten met de (s)preker en met elkaar.

De 'Preek van de Leek' op 10 maart wordt verzorgd door Mart Brouwer de Koning.

Bijna 60 jaar heeft Mart gewoond en gewerkt op de boerderij Ter Coulster.

In die periode heeft hij ook de belangen van de agrarische sector vertegenwoordigd bij LTO Kennemerland-Zaanstreek, deels als voorzitter.

Mart is geboren in Heerhugowaard en zijn vader startte in 1954 het bedrijf in Heiloo. Als boerenzoon was er niet veel tijd om te studeren maar dat heeft Mart later met cursussen ingehaald en ook de dagelijkse praktijk bleek een goede leerschool. Als lid van het CDA en in de gemeenteraad beslist hij mee over zaken die de burger van Heiloo raken.

In deze roerige tijden voor 'zijn' sector zal Mart vertellen over de dingen die hem hebben geïnspireerd in het werk als veehouder en raadslid.

Wat zijn zijn drijfveren en hoe heeft hij geprobeerd een verbindende rol naar de maatschappij te vervullen? Welke normen en waarden draagt hij uit in onze snel veranderende wereld?

Wanneer: zondag 10 maart om 16.00 uur

Waar: Witte Kerk, Raadhuisweg 32 Heiloo

Bijdrage: er is een collecte (contant) bij de uitgang



Kunstschat - Reliekschrijn

Een 'verborgen kunstschat'

De imposante KoepelKathedraal in Haarlem staat in het rijtje van belangrijkste kerken ter wereld. De KoepelKathedraal hoort samen met de Sagrada Familia in Barcelona, de Sacré-Coeur in Parijs, de Westminster Cathedral in Londen en de Basiliek van Koekelberg in Brussel tot de top vijf van belangrijkste kerken in de wereld gebouwd tussen 1850 en 1950. De koepel is aan de binnenzijde bijna net zo hoog als de Sint-Pieter in Rome.

In de kathedraal bevinden zich vele kunstschaten. In de afgelopen 100 jaar hebben meer dan 50 kun-



stenaars aan de kathedraal gewerkt. De kerk is gewijd aan de Heilige Bavo. Hij was de patroonheilige van de stad. Zijn standbeeld staat in de kathedraal. De KoepelKathedraal ofwel de Kathedrale basiliek Sint Bavo is de kathedraal van het bisdom Haarlem-Amsterdam en is, na de Sint-Janskathedraal in Den Bosch, de grootste rooms-katholieke kerk van Nederland. De Grote of Sint Bavo kerk in het centrum van Haarlem is ouder en bekender dan de Nieuwe Bavo. Maar laatst genoemde is in feite indrukwekkender.

De KoepelKathedraal wordt een verborgen (kunst)schat genoemd.

Zaterdag 20 april is de excursie naar deze kathedraal. We vertrekken 's morgens per trein uit Heiloo. Dinsdag 16 april is de informatieavond.

Wie: Joukje Holten en Marieke Hoetjes

Informatieavond: dinsdag 16 april, 20.00 uur, Willibrordushuis

Excursie: zaterdag 20 april reis per OV naar Haarlem en rondleiding

Kosten: reiskosten OV, koffie met gebak, rondleiding € 12,50

Opgave: willibrorduskerk@rk-bronvanlevendwater.nl ; 072-5330906

Reliekschrijn H. Bernadette van Lourdes

De Heilige Bernadette Soubirous komt naar Nederland. Een bijzondere schrijn met haar reliek komt in april vanuit Lourdes naar Nederland en maakt dan een rondgang door het land. Tussen 1 en 29 april wordt de reliek in alle zeven Nederlandse bisdommen ontvangen.

De rondgang begint op Tweede Paasdag (1 april) in de Onze Lieve Vrouwebasiliek in Maastricht en eindigt op zondag 28 april in de Sint Janskathedraal in Den Bosch. In de weken daartussen wordt de reliek in tal van kerken verspreid door het land ontvangen. Op al die plekken worden vieringen, processies en activiteiten rond de reliek georganiseerd.

Op zondag 28 april is er in de Sint-Janskathedraal te 's-Hertogenbosch een bijzondere viering ter afsluiting van de rondgang, waarbij vooral alle Lourdesparochies en -groepen en ook allen uitgenodigd zijn, die als voornaam en/of doopnaam 'Bernadette' hebben.

Van donderdagavond 4 t/m maandagavond 8 april is de reliekschrijn van de H. Bernadette in ons bisdom:

Van 4 t/m 5 april in de parochie H. Maria in Amstelveen (in de H. Urbanuskerk in Bovenkerk)

Van 5 t/m 8 april in het heiligdom O.L.V. ter Nood te Heiloo.



Energie - Aquarius

Energiebesparende maatregelen Willibrorduskerk

Vorig jaar schreef ik in het parochieblad over de energiebesparende maatregelen, en welke maatregelen we daarvoor hadden genomen.

We kerkten in het begin van het jaar in de Ontmoetingsruimte om zo kosten te besparen. We begonnen er aan en we vroegen ons af of het nou zoveel zou gaan besparen. En ook vroegen we ons af hoe u, als parochiaan, zou reageren op onze actie. Ook gooiden we de koren en de organiste in het diepe. We wisten helemaal niet hoe het zou klinken, stonden/zaten we niet veel te dicht op elkaar? Wij vonden het best spannend, maar wat een leuke, lieve reactie hebben we gehad. Ook van de organiste, die gaf aan dat zij het gevoel heeft dat ze meer tussen de mensen staat, in de kerk heeft ze vaak het gevoel dat er een afstand is en dat is ook zo. Mede veroorzaakt door de pilaren waardoor het koor en de organiste niet voor een ieder zichtbaar zijn.

Onze eerste actie is dus een succes gebleken.

De tweede actie was het lager zetten van de kachels. Voor de een iets lastiger dan voor de ander maar uiteindelijk zien we hierin een duidelijke verlaging van ons verbruik. En we zijn ons er veel bewuster van hoe en wanneer en waar we stoken.

Dus ook deze actie is succesvol. En zeker als ik de data erbij pak en zie dat we de helft aan gas minder verbruiken! Denk dat de energieleverancier niet weet wat ze ziet.....

Aquariuskoor in nood

Het Aquariuskoor mocht, net als voorgaande jaren, de kerstmis verzorgen in de Sint Jacobus Major parochie van Akersloot.

Dat doen we altijd met heel veel plezier. Aan dat plezier ging deze keer wel wat stress vooraf.

Onze dirigente, Ester, is helaas ziek en zij is degene die niet alleen ons koor dirigeert, arrangeert en bemoeit, maar ook de muziek (piano) verzorgt; niet alleen Ester ziek, maar ook het koor was er een beetje ziek van, zeg maar.

Goede raad was duur, dus we gingen naarstig op zoek naar mensen die Ester haar plek (die natuurlijk uniek is), enigszins konden vervangen.

En dan zie je maar weer waar een klein dorp groot in kan zijn.

Marja Buur, koorlid, was bereid om het dirigentenstokje tijdelijk over te nemen. Margriet Velzeboer, die keyboard bij het kinderkoor speelt, zei direct 'ja'. Wouter Molenaar (gitaar) en Ron Verduin (basgitaar), wilden ons ook uit de brand helpen. Kanjers zijn het, stuk voor stuk en daarvoor nogmaals heel hartelijk dank.

Dankzij de projectgroep (Clasien, Ellie en Joke), en natuurlijk de pastoor en lector, hebben we er een mooie viering van gemaakt.

En Ester, beterschap!

Margreth Graas, voorzitter Aquariuskoor

Verder hebben we in overleg met de overbuurman alle lampen (laten) vervangen, helaas zien we hier niet zoveel verandering in het verbruik. Ook wel te verklaren want alle ochtenden zijn we in het gebouw aanwezig want er gebeurt veel. Op maandag komen de tuinfluiters, de koren en eens in de 6 weken de kerkwerkers. Ook het aftellen van de parochiebladen gebeurt eens in de 7 weken en vindt plaats op maandag. Op dinsdag zijn praktisch alle ruimten bezet: er is een viering, we herbergen groepen mensen die de Nederlandse taal leren en op deze dag komen de groepen van Levenskunst.

Op woensdag komt de huishoudelijke dienst, alle ruimtes schoonmaken branden de lichten volop. Donderdag is onze "rustige" dag en vrijdag is er wederom een viering (rozenkrans). Op zaterdag komt de klussenclub bijeen en op zondag is er weer een viering. En dan hebben we natuurlijk nog de nodige vergaderingen, bijeenkomsten, de Caritas, kortom de Kerkstraat, de Ontmoetingsruimte en de kantoren worden volop gebruikt. De lampen branden nog net geen 24/7 maar ze branden wel heel veel. Toch kaarten we regelmatig aan dat de lampen in ruimten, die niet gebruikt worden, niet hoeven te branden, echter in de praktijk is dat af en toe lastig.

Dank dus aan allen die aan de afname van het verbruik hebben meegeholpen en ik hoop volgend jaar te kunnen melden dat we wederom minder verbruikt hebben.

Astrid Wiebering – Vlaar

voor elk wat wils voor elk

Stille Omgang 2024

Vanuit onze organisatie kunnen wij u melden dat wij ook komend jaar een STILLE OMGANG 2024 zullen gaan organiseren. Houd u de zaterdagavond alvast vrij in het weekend van 16 op 17 maart 2024.

De intentie voor het jaar 2024 luidt:

PELGRIMS VAN HOOP, BIDDEND VOOR VREDE

Er zijn wereldwijde problemen, waardoor Paus Franciscus heeft opgeroepen tot gebed, dat hard nodig is.

Organisatie Zustergezelschap
Beverwijk, Velsen-Noord, Heemskerk e.o.
Roneke van der Linde 06-611075678
en Leny Dekker 06-10812001

Grafmonumentenverzekering

Per 1 januari 2024 zal de landelijke collectieve grafmonumentenverzekering voor r.-k. begraafplaatsen komen te vervallen.

Grafmonumenten zijn, gedurende de looptijd van het grafrecht, eigendom van de rechthebbende. Dat is in 2010 in de wet vastgelegd. Ruim 13 jaar heeft de r.-k. Kerkprovincie de polis collectieve grafmonumentenverzekering vrijwillig aangehouden voor r.-k. kerkelijke instellingen die een begraafplaats beheren. Hieraan komt nu een einde. Dit betekent dat een rechthebbende desgewenst zelf zorg dient te dragen voor een verzekering met het oog op mogelijke schade aan het grafmonument. Deze schade is niet langer collectief gedekt.

De verandering in de verzekering brengt geen verandering in het grafrecht tot stand noch in de aansprakelijkheid van het bestuur.



Nederlandse vertaling slottekst Synode

In 2022 heeft er in onze parochies Bron van Levend Water en Cornelius een gezamenlijke bijeenkomst plaatsgevonden ter voorbereiding van de Synode, waarvan het eerste deel afgelopen oktober is gehouden in Rome. Het thema is 'Voor een Synodale Kerk: Communio, Participatie en Missie'. Het was de wens van Paus Franciscus dat gelovigen van over de hele wereld zelf hun inbreng zouden leveren. Dat is bijzonder! De paus wil graag weten welke processen de kerk kunnen helpen de gemeenschap te beleven, de deelname te verwezenlijken en zich open te stellen voor de zending. Hij hoopt dat iedereen in de kerk zichzelf herkent als onderdeel van Gods volk onderweg.

De slottekst van deze bisschoppenvergadering van oktober jl. is nu beschikbaar in een Nederlandse vertaling.

De vertaling wordt onder meer gebruikt bij het vervoltraject van de Synode, in voorbereiding op de bisschoppenvergadering die in oktober 2024 in Rome over hetzelfde thema zal worden gehouden.

U kunt de slottekst lezen op de website van het bisdom Haarlem-Amsterdam, in het Nieuwsbericht van 30 november 2023.



voor elk wat wils voor elk

Vrijwilligershoek Akersloot

We zijn alweer een aardig stukje op weg in 2024. De drukke kerstperiode is achter de rug. We kunnen terugzien op een goed en geslaagd kerstfeest. In het parochiecentrum wordt weer veel werk verzet, want straks is er het paasfeest.

Elke vrijdag van 9.00 tot 10.30 uur is het geopend, dan is het een gezellig ontmoetingspunt, waar iedereen kan aansluiten voor een kopje koffie, praatje, of een misintentie opgeven.



Voor de vrijwilligers is er veel te doen. Elk jaar wordt er in de weken voor pasen veel georganiseerd; o.a. het Walking dinner, de sponsorloop, palmpassen stokken voor de familieviering worden samen met de kinderen gemaakt, de kerk wordt weer mooi versierd, de diensten van de Goede Week worden voorbereid, de koren gaan weer flink oefenen.

Als u denkt, daar zou ik ook een steentje aan bij willen dragen, kom gerust vrijdag langs voor informatie.

Marian Meijne

AED/reanimatietraining

Donderdag 7 maart wordt door Edumediq de AED/reanimatietraining gegeven.

De training begint om 13:30 uur en is om 16:00 uur klaar.

Het is nog mogelijk om aan deze training deel te nemen.

U kunt zich opgeven via het secretariaat van de Willibrorduskerk, 072 533 09 06 tussen 09:00 en 12:00 uur of via lr.willibrordus.heiloo@outlook.com

Meditatieve themaviering met als thema 'De vastentijd als houvast'

Op zaterdagavond 9 maart verzorgt het Liturgisch koor rond het jaarthema 'Vastentijd als houvast'. Centraal staat het hongerdoek 'Wereldgezichten' dat ons in deze Vastentijd op weg naar Pasen richting geeft. De werkgroep van het Liturgisch koor o.l.v. Peter Rijs geeft inhoud aan deze themaviering en zal ook de zang verzorgen.

Na de viering is er gelegenheid nog even na te blijven voor een kop koffie of thee.

Werkgroep Themavieringen van het Liturgisch koor
Tot zaterdag 9 maart, aanvang: 19.00 uur

35e sponsorloop 7 maart 2024 Akersloot

Doet iedereen weer mee in dit jubileumjaar?

Ook dit jaar is er weer een sponsorloop en komen de kinderen weer bij u langs voor een bijdrage. Dit geld gaat naar het weeshuis Mama Jane, dat al jarenlang gesteund wordt door onze parochie en scholen.



Alleen basisonderwijs is niet genoeg om een goede baan te vinden en zo de cyclus van armoede te doorbreken. Gebrek aan scholing is een belangrijke oorzaak van werkloosheid en armoede. Jonge mensen worden door Mama Jane met scholing geholpen om een zelfstandig bestaan op te bouwen, zodat ze voor zich zelf en hun familie kunnen zorgen en een rol kunnen spelen in hun gemeenschap. De boerderij is daarom heel belangrijk. Helaas kan door de enorme regenval, de oogst niet van het land afgehaald worden, daarom moet nu voedsel ingekocht worden, onze steun is hard nodig.

De sponsorloop-commissie

wat wils voor elk wat wils

Wat is er te doen in de Jacobus kerk Akersloot

Vrijdag	23 februari:	Samen eten bij Jacobus 17.30 uur
Donderdag	7 maart:	Sponsorloop 13.00 uur
Vrijdag	8 maart:	Sobere maaltijd 18.00 uur
Zondag	17 maart:	Walking Diner 16.45 uur
Vrijdag	22 maart:	*Palmpasenstokken maken in het parochiecentrum 15.00 uur *Samen eten bij Jacobus 17.30 uur (vis)
Goede Vrijdag	29 maart:	Kruisweg-passie 15.00 uur
Vrijdag	26 april:	Samen eten bij Jacobus 17.30 uur

Kersttentoonstelling Jacobuskerk.

De kersttentoonstelling die van 20 december t/m 1 januari gehouden werd in de Jacobuskerk was een groot succes. De kerk was prachtig versierd met bloemen, groen en lichtjes, heel sfeervol. We kregen dan ook mooie reacties van de bezoekers.

Er stonden 305 kerstgroepen opgesteld, die zonder onze vrijwilligers niet zo mooi uitgesteld hadden kunnen worden. Daarom bij deze ook de sponsors en helpers heel hartelijk bedankt.

We waren weer blij met de kerstgroepen van Gerda de Jong, die het merendeel van de groepen ter beschikking stelde (uit alle delen van de wereld). Tevens hadden we bijna 100 mini kerststalletjes van een echtpaar uit Castricum (dhr. en mevr. Tiebie). Waarvan heel veel zelf gemaakt waren, zoals in een walnoot, luciferdoosje of pinda.

Gehaakte kerstfiguren en grote geboetseerde poppen waren er ook te zien, evenals een antroposofische kerstgroep. Er reed een trein rond in de kinderhoek, waar kinderen mooie creatieve knutsels hadden neergezet.

De geborduurde kerst schilderijen van Marianne Hogeterp waren ook prachtig en vormden een mooie omlijsting van de kerststallen.

Voor de vierde keer hadden we de tentoonstelling in de kerk en de lezing van Leo Fijen was een mooie aanvulling, die dan ook goed bezocht werd. Hij vertelde over de kerstfiguren met betrekking tot ons huidige leven en dat we allemaal wel een beschermengel hebben, op welke manier dan ook. Het was een mooie lezing.

De kerststallencommissie was het erover eens dat we weer een mooi evenement hebben neergezet. En we gaan ons beraden of het volgend jaar weer mogelijk is om een tentoonstelling neer te zetten. We zijn aan het brainstormen hoe we weer extra dingen kunnen toevoegen aan dit mooie evenement. Dus hou de informatie aan het einde van dit jaar goed in de gaten! Gelukkig is het nog niet zo ver en gaan we eerst genieten van de dingen die ons dit jaar te wachten staan. Mooie en misschien minder mooie dingen. Maar laten we de hoop zegevieren in ons bestaan en uitgaan van het goede van de mens.

Iedereen de beste wensen voor 2024 en maak er wat moois van, voor jezelf en voor je medemens.

Namens de kerststallen commissie; Yvonne Hoogenbosch



wat wils voor elk wat wils

Walking dinner 2024

Ga jij gezellig voor ons KOKen?
Of als GAST....., wandelend uit eten in het mooie dorp Akersloot?

Zondag 17 maart om 16.45 uur in het parochiecentrum van de Sint Jacobus Major kerk, Kerklaan 37 ontvangen wij graag de GASTEN!

--Ingang is onder de klokkentoren.--

Na betaling hier van €15 per persoon (het totale bedrag gaat volledig naar het goede doel, o.a. Mama Jane) krijg je als koppel 3 enveloppen overhandigd, genummerd 1, 2 en 3.

Meld je je alleen aan? Geen probleem, dan koppelen we je aan een andere alleen gaande. In envelop nummer 1 -deze wordt alleen geopend- staat het adres waar je het voorgerecht zult gaan nuttigen. Daar wordt je rond 17.15 uur verwacht.

De koks koken belangeloos, alles is voor het goede doel!

Na het voorgerecht maak je aan tafel bij de kok envelop nummer 2 open en ga je rond 18.00 op weg naar het tweede adres. Daar wordt je rond 18.15 uur verwacht voor het hoofdgerecht.

Hier ga je om 19.15 uur weg, om vervolgens bij het laatste adres (wat in envelop 3 zit) rond 19.30 uur aan te komen voor het nagerecht.

Het is handig als je onze Gast bent om met de fiets te komen, omdat de adressen wel wat verspreid kunnen liggen. Maar het kan ook zijn dat de adressen wel dicht bij elkaar liggen. In dat geval, geef de Koks dan hun kwartiertje 'voorbereidingstijd'!

Gezelligheid kent geen tijd, houdt dus samen -Kok en Gast- de tijd in de gaten.

Zal geweldig zijn als dit weer georganiseerd kan worden.

Al zin in? Geef je dan op via:

walkingdinner@kpnmail.nl of 06-18866074 (Annelies Swart)



Meditatieve vieringen in de 40-dagentijd rond het hongerdoek: 'wereldgezichten'

De komende zaterdagavonden in de veertigdagentijd tijdens de meditatieve vieringen in de Corneliuskerk te Limmen zal het hongerdoek 'Wereldgezichten' centraal staan. (Meer informatie over dit doek vind je in dit parochieblad)

Op zaterdag 24 februari om 19.00 uur tijdens de eerste meditatieve viering in de Vastentijd geven we uitleg over het hongerdoek en de betekenis van vasten, in relatie met jezelf, de ander, de wereld en onze Schepper. Het hongerdoek; 'Wereldgezichten' kan ons daarbij helpen. De meditatieve vieringen in de veertigdagentijd zijn op 24 februari, 2, 9 en 16 maart om 19.00 uur.

Vasten/Pasen.

Nu ik dit schrijf is het al weer half januari en worden de dagen weer iets langer. Gaan we toch al richting voorjaar denken. Kan mij niet snel genoeg gaan. Met Pasen in het vooruitzicht, dit jaar al heel vroeg 31 maart, kijken we met elkaar weer uit naar nieuw leven om ons heen. De eerste bloemen bloeien dan al weer, de eerste knoppen komen in de bomen en jong leven wordt geboren in het dierenrijk.

Het woord Pasen is gevallen en toch kijk ik nog even terug op Kerstmis. De 'nachtmis' was deze keer redelijk tot goed bezet. Op het misboekje stond "familieviering" en het was mooi dat er ook wat jonge gezinnen met kleine kinderen aanwezig waren. Zo krijgt men toch een gevoel van samen komen. Jong en oud bij elkaar. In het verleden waren er zelfs speciale kindergezinsvieringen, waar de kinderen een prominente rol speelden in de vorm van kinderkoor en werd het kerstverhaal door kinderen uitgebeeld. Zou mooi zijn als dat weer terug zou kunnen komen, maar dan moet er wel draagvlak voor zijn.

Een woord van dank aan allen die hebben meegewerkt om alles bij de kerk rond de kerstdagen tot sfeervolle dagen te maken. Want wat is er door veel mensen weer ontzettend veel werk verricht. Dank voor een ieders inzet. Zonder vrijwilligers zijn we nergens.

De kerk was ook weer prachtig versierd met prachtige bloemstukken en binnen en buiten een kerstboom. Als kerstverrassing mochten wij een gift ontvangen voor de kosten van deze versieringen van de Oud Katholieke oud papiergroep 'Sint Jan'. Voor deze donatie van €400,- willen wij hen heel hartelijk bedanken.

Ik werd laatst aangesproken door een parochiaan over het rooster in het parochieblad. Er werd gezegd dat sommige vakjes niet waren ingevuld. Daardoor zouden er misverstanden kunnen ontstaan, werd mij gezegd. Op dat moment had ik het zo niet helder voor mijn geest, maar thuis gekomen zag ik toch echt duidelijk onderaan het rooster een kanttekening staan waarin stond dat men, omdat er soms nog vieringen zijn waarvoor op het moment van het maken van het rooster nog geen voorganger bekend is, de wekelijkse nieuwsbrief, voor Egmond de Kerk-Krant goed in de gaten moet houden.

Hierin staat wekelijks de meest actuele informatie als het gaat om tijden van vieringen.

Op het secretariaat zijn enkele weken geleden de laatste delen van het archief uit Egmond Binnen aangeleverd. Per 1 januari heeft men namelijk niet meer de beschikking over het kerkgebouw. En moest er nog het een en ander worden opgeruimd. Dit betekent ook dat de midweekse vieringen daar niet meer kunnen worden gehouden. Gelukkig heeft men een nieuwe locatie weten te vinden en wel een gebouw bij de abdij. Voor de mensen die daar elke week naar toe gaan een prima oplossing en hopelijk kunnen zij daar nog lang bij elkaar komen om met elkaar eucharistie te vieren en de sociale contacten te onderhouden. Bij de laatste viering in de oude locatie ontving Tineke Roozen de penning van verdienste van de parochie "Bron van Levend water". Hierover leest u elders meer in dit blad. Tineke namens de locatie Egmond van harte gefeliciteerd.

En nu op naar Pasen. De veertigdagentijd, de Goede Week en dan het grootste christelijke feest dat wij mogen vieren. Pasen de opstanding van Jezus uit het graf. Kern van ons geloof. Laten wij ons hiervan goed bewust zijn, dan weet ik zeker dat wij, ondanks de soms sombere vooruitzichten, een goede toekomst tegemoet kunnen gaan. Met die gedachte wens ik u allen een zalig Pasen.

Kees Kager.



Steunpunt Adelbertus - Her

Laatste viering Steunpunt Adelbertus

Woensdag 27 december kwamen we voor de laatste maal samen in het Steunpunt H. Adelbertus. Na de sluiting van de kerk in september 2019 kwam hier wekelijks een groep parochianen bijeen om met elkaar te vieren en samen te zijn. Het was en is een hechte groep mensen die bijeen komt en omziet naar elkaar.

Tijdens een mooie viering stond pastor Mantje stil bij de lange historie van de kerk, haar parochianen en vrijwilligers. Maar hij gaf ons ook een blik op de toekomst. Het Licht van Kerstmis geeft ons steeds de kans om opnieuw te beginnen, vertelde hij. We sluiten het hier af en gaan verder in de kapittelkerk bij de Abdij. Dit gebeurde symbolisch door het aansteken van een kaars, die meegaat naar de nieuwe locatie en daar volgende week opnieuw wordt ontstoken.



Aan het einde van de viering werd, zonder andere mensen te kort te willen doen, Tineke Roozen in het zonnetje gezet. Zij had al opgemerkt dat haar kinderen en kleinkinderen aanwezig waren. Zij waren er echter niet alleen omdat het de laatste viering was, maar ook omdat Tineke de Penning van Verdiensten mocht ontvangen. Pastor Mantje en ondergetekende spraken Tineke kort toe, waarna pastor Mantje de onderscheiding bij haar op spelde. Tineke ontving de Penning uit waardering en dankbaarheid voor haar toegewijde inzet voor de Adelbertuskerk en het Steunpunt en haar onmisbare bijdrage aan het moeilijke proces van sluiting en overdracht.

Onder het genot van een kop koffie of thee werd, zoals na elke viering, en traditiegetrouw met kerst met een plak kerstbrood erbij, nagepraat over deze bijzondere ochtend waarin een tijdperk is afgesloten.

Hartelijke groet, Astrid Wittebrood – Schouten, parochie coördinator

Herinneringen aan de parochie van De Hoef

In 2023 is er uitgebreid stilgestaan bij het 100-jarig bestaan van de Hoeverkerk. Pater Pee de Waard komt jaarlijks over vanuit Brazilië en gaat dan altijd voor in de Egmond. Eerst in het kerkje aan zee, zoals de kerk van O.L.V. Onb. Ontvangen ook wel wordt genoemd, en de laatste jaren in Egmond aan den Hoef. Tijdens een overweging heeft pater Pee eens over zijn herinneringen aan onze 100-jarige kerk verteld. Op ons verzoek heeft hij deze voor ons opgeschreven. Hieronder vindt u zijn verhaal.

Toen de Duitse bezettingsmacht begin 1944 besloot de kuststrook van Noord-Holland te ontruimen, uit voorzorg tegen een eventuele geallieerde invasie,

kwam ons gezin De Waard-Brouwer uit Egmond aan Zee in De Hoef terecht. We werden er meteen parochianen en gingen ook naar de parochieschool, geleid door Meester Wester, Van der Lans en Van Oss. Ik bleef er op school, ook na de oorlog, tot eind vijfde klas, omdat het onderwijs er heel goed was en me degelijk voorbereidde op de overgang naar het kleinseminarie van de Montfortanen, o.a. door privé Franse les. Een zoon van meester Wester, Wim z.g. Studeerde er reeds. Hij werd missionaris en werkte uitstekend in het Afrikaanse Nyassaland waar hij ook gestorven is. Zodoende maakte ik het Zilveren Jubileum van de Hoever parochie mee, 75 jaar geleden, en heel actief. Want meester Van Oss riep Frans Hilbers, Puk Wittebrood en mij om het verhalend gedicht van Guido Gezelle 'Boerke Naas' in

inneringen - Bezoek De Kiem

kleurrijke momenten op te voeren. Puk was het slimme boertje, Frans de indrukwekkende rover terwijl ik een zwart toogje aan kreeg, de 20 verzen uit mijn hoofd moest leren en dramatiserend declameren. Mijn familiealbum bewaart er nog leuke fotootjes van (zwart-wit). "Wie heeft er ooit het lied gehoord, het lied van Boerke Naas? Hij had, het is waar, geen leeuwenhart maar toch...hij was niet dwaas!"

Als jongetje keek ik echt op naar pastoor De Boer, klein van stuk maar vastberaden in zijn leiding. Zijn bijnaam luidde dan ook: 'Het haantje!' In de zgn. hongerwinter 1944-1945 organiseerde hij een groot-scheepse Kerstactie levensmiddelen! Onder Nachtmis lag er letterlijk een kolossale "voedselberg" bij de kerstkribbe, ten bate van de hongerende gezinnen. Pastoor De Boer was een dappere, ondernemende Goede Herder, en een inspiratie voor mijn eigen toekomstdroom: missionaris te worden in arme landen.

Uiteraard misten wij, Derrepers, ons eigen knusse kerkje met de Montfortanen, maar wat ons troostte was de vitale Hoefer Geloofsgemeenschap waar ik vrienden voor het leven maakte: Frans Hilbers, Kees Bras uit De Meer en Nico Beers z.g. die met mij naar het seminarie ging. Nog ieder jaar ontmoet ik Frans

Bezoek onderbouw kindcentrum "De Kiem"

Op maandag 18 december en dinsdag 19 december j.l. hebben de onderbouwgroepen (groepen 1, 2, 3 en 4) van het integraal kindcentrum (basisschool) De Kiem uit Egmond aan den Hoef van mij een rondleiding en uitleg gekregen in de kerk van de H. Margaretha Maria Alacoque in Egmond aan de Hoef. Voor de 4 t/m 9 jarige kinderen was het een mooie ervaring om in de periode voor kerstmis met hun medeleerlingen en leerkrachten een bezoek aan de kerk te brengen.

De kerk was al een beetje in kerstsfeer. De adventskrans en de kerststal konden al bezichtigd worden en er was uitleg. De kinderen begrepen dat zij in een kerk op bezoek waren. Zij waren zeer geïnteresseerd en luisterden aandachtig. Er mochten al 3 kaarsen op de adventskrans branden. Ook weten zij nu dat Advent 'komst' betekent en dat de krans van groene takken wordt gemaakt.

Thuis kun je ook een adventskalender gebruiken, een ster voor het raam hangen of een kaars met 24 cijfers er op iedere dag een stukje laten branden.

Daarna kwam de kerststal aan de beurt. Ik heb verteld dat Franciscus van Assisi de 'bedenker' van de kerststal is. Alle beelden zijn besproken. En aan de hand van alle beelden is het kerstverhaal verteld.

Bij het vertrek naar school kregen alle kinderen een kerstkleurplaat en iets lekkers mee.

Het was een mooie ervaring om de leerlingen en hun leerkrachten uitleg te mogen geven en vragen te beantwoorden.

Volgend jaar voor kerstmis zijn de kinderen weer van harte welkom in de kerk!

Laura Habraken - Ranzijn

in de Eucharistieviering tijdens mijn kort verblijf in Holland. En voor mijn reeds overleden vrienden bid ik nog altijd graag: dat we elkaar straks in het ons beloofde hemelse Paradijs mogen weerzien!

Samenvattend: heel dankbaar denk ik terug aan de weinige jaartjes die ik in de parochie Margaretha Maria Alacoque mocht meemaken. Het waren jaren van genaden en geestelijke groei! Gods Zegen, op voorspraak van de Patrones, over de Hoefer geloofsgemeenschap! Van harte gefeliciteerd met het Eeuwfeest van uw parochie!

Uit Brazilië: pater Pee de Waard s.m.m.



Hongerdoek

Wereldgezichten'

In de komende 40-dagen-tijd zal weer gebruik gemaakt worden van een hongerdoek. Tijdens de sobere soepmaaltijden door de regio en de meditatieve zaterdagavondvieringen in de Corneliuskerk zal het Hongerdoek 'Wereldgezichten' centraal staan.

Vrede en menselijkheid, oorlog en geweld, dat zijn de thema's die EL Loko in zijn doek verwerkt. Het is een stil, bijna meditatief doek. Een doek dat je langzaam op je moet laten inwerken en dat pas dan tot leven komt. Wereldgezichten heet het in het Nederlands; de Duitsers hebben het 'Augen-blicke' genoemd, een woordspeling die misschien ook met enige uitleg in het Nederlandse 'ogen-blikken' is te maken.

Ogen kijken je aan. 36 paar ogen, 36 blikken, 36 gezichten, verdeeld over drie panelen. Ze zijn getekend en geschilderd als traditionele Afrikaanse maskers, maar ze zijn tegelijk ook meer dan dat. Het zijn allemaal verschillende gezichten met individuele trekken, met ogen die je recht aankijken. Sommigen zijn spiegels van blijdschap, anderen hebben een droevige blik. Blijdschap en leed, oorlog en vrede. Ze liggen vaak dichtbij elkaar. In Afrika al helemaal. De gezichten bieden voor de goede kijker nog veel meer. Ze zijn, zoals de traditionele Afrikaanse maskers, beschilderd met symbolen. Er zijn er met de universele drietand van het geweld of getekend (ook in de twee betekenissen van dit woord) met de krasen en littekens van oorlog en geweld. Sommige gezichten dragen de christelijke kroon van vrede en wijsheid, de vredesduif, of zijn versierd met bloemen en bladen. Andere zijn getatoeëerd met Afrikaanse mythologische symbolen voor de mens, de eeuwigheid, de natuur en de wereld. Geen gezicht is hetzelfde. Ze worden bijeengehouden door een kruis. Christelijk teken van lijden, maar ook van hoop en verlossing, van machteloosheid, maar ook van vrij-



heid en vrede. Is het zwarte gezicht erop dat van de Christus?

Loko noemt de 36 gezichten ook de gezichten van de wereld: wereldgezichten. Ons eigen gezicht maar ook de gezichten van onze multiculturele, veelkleurige wereld, die je aankijken als in een spiegel. Gezichten in een wereld, waarin mensen van allerlei pluimage, van allerlei groepen en volken, in vrede moeten kunnen leven. Loko zegt er zelf over: 'Geen mens in deze wereld is gelijk aan een ander. Het is fascinerend dat er tussen de zes miljard mensen geen gezicht bestaat dat een exacte kopie is van een ander. Wat een rijkdom! Wanneer ik naar mijn doek kijk, lijkt ook daar geen gezicht op een ander. Ik wil met mijn wereldgezichten aandacht voor dit fenomeen vragen. Onze wereld is zo haastig en we gaan zo vlug aan elkaar voorbij, dat we de verschillende gezichten normaal niet waarnemen. Daarom laat ik deze gezichten als in een spiegel, als door een venster naar de wereld en naar de mensen kijken.'

Naast het symbool van de vredesduif heeft de kunstenaar de slang en de boom van kennis geschilderd. Want de vrede, het paradijs wordt helaas nog steeds door het kwaad in de wereld bedreigd. Wij, die gezichten, hebben een taak.

Johan Olling

Sobere maaltijd

Vier sobere soepmaaltijden voor de vastenactie in de regio op de vrijdagen 23 februari en 1, 8 en 15 maart

Om ontwikkelingssamenwerking op de kaart te zetten en de Vastenactie te steunen, organiseert de werkgroep 'Missie, Ontwikkelingssamenwerking en Vrede' (MOV) van onze regio vier sobere soepmaaltijden op vier verschillende locaties. Op vrijdag 23 februari in de H. Willibrorduskerk te Heiloo, op 1 maart in de Corneliuskerk, op 8 maart in de H. Jacobus de Meerdere kerk te Akersloot en op 15 maart in de kerk van H. M. M. Alacoque in Egmond aan den Hoef. De sobere soepmaaltijden worden gehouden in de ontmoetingsruimtes van de kerken en beginnen om 18.00 uur en zullen om 19.00 worden afgesloten.



Bij de veertigdagentijd (ook wel vastentijd genoemd) hoort het woord 'versoberen'. Dit wil zoveel zeggen als: "Je laat iets staan opdat er ruimte ontstaat voor de diepere vragen van het leven. Een stukje solidariteit ook in deze wereld waar miljoenen mensen op de vlucht zijn, honger moeten lijden en bijna niets hebben om mee rond te komen.

Versoberen, inkeer en ontmoeting

Het zijn deze drie begrippen (versoberen, inkeer en ontmoeting) die de ingrediënten zijn van deze soepmaaltijd. De maaltijd is voor iedereen toegankelijk. Voor jong en oud, alleenstaanden en gezin, allen zijn van harte welkom! De maaltijd zal eenvoudig maar voldoende zijn en bestaat uit soep en brood. Voor de maaltijd wordt een korte overweging gehouden rond het hongerdoek met als titel: 'Wereldgezichten'. (Meer informatie over dit doek vind je in dit parochieblad) Een aansprekende vorm van liturgie waar je zo bij kunt aanschuiven.

Soepbord/kom en lepel meenemen

We stellen het op prijs als je zelf een soepbord of soepkom en lepel meeneemt. Bij het verlaten van de maaltijd staat er een mandje voor een vrijwillige bijdrage voor de Vastenactie. Om de organisatie van deze maaltijd ook de kans te geven zich goed voor te bereiden, vragen we je om je uiterlijk op de woensdag vóórdat je mee wilt eten en vieren per mail aan te melden.

- Voor vrijdag 23 februari in de Willibrorduskerk in Heiloo:
willibrorduskerk@rk-bronvanlevendwater.nl
- Voor vrijdag 1 maart in de Corneliuskerk in Limmen:
aanmelden.activiteit@corneliuskerk-limmen.nl
- Voor vrijdag 8 maart in de kerk van Jacobus de Meerdere in Akersloot:
53yvsb6215@gmail.com tel: 06-22248723
- Voor vrijdag 15 maart in de kerk van H. M. M. Alacoque in Egmond aan den Hoef.
coordinator@rk-bronvanlevendwater.nl tel: 072-5061364

Voor de maaltijden in Heiloo, Akersloot en Limmen kun je ook bellen naar 072-5330906. De pastorie van de Willibrorduskerk is namelijk op werkdagen bemenst van 9-12 uur.



Werkgroep MOV-HALE (Missie, Ontwikkelingssamenwerking en Vrede)

Vastenactie 2024

Leven in een veranderende wereld

De jaarlijkse Vastenactiecampagne staat dit keer in het teken van de gevolgen van klimaatverandering. Gemeenschappen in het zuiden van Zimbabwe zijn afhankelijk van gewassenteelt met regenwater. Als er onvoldoende regen valt, vertrouwen de mensen op waterbronnen als rivieren en putten. In januari 2023 waren er in grote delen van het land lange droge periodes, met grote risico's voor de oogsten.



In de plattelandsgemeenschappen in de districten Bikita en Gutu in de provincie Masvingo (een deel van het bisdom Masvingo) leven boeren die voor hun voedselvoorziening en levensonderhoud grotendeels afhankelijk zijn van kleinschalige landbouw en regenwater. Dat systeem is echter heel gevoelig voor de klimaatveranderingen die afgelopen jaren steeds ernstiger werden. Langere droge periodes, overstromingen en cyclonen zijn toegenomen zowel in aantal als in intensiteit. Ze bedreigen de voedselzekerheid van de plattelandsgemeenschappen én ze bedreigen de gezondheid door gebrek aan schoon, veilig water.

Er zijn weinig betrouwbare en goed functionerende waterpunten in het gebied. Maar liefst 37% van de huishoudens moet meer dan een kilometer afleggen om water te halen. In combinatie met de onbetrouwbare regenval heeft dat geleid tot voedselonzekerheid en een eenzijdig dieet in veel gezinnen. Er zijn bovendien nauwelijks alternatieve manieren om de voedselzekerheid te vergroten of inkomen te verwerven, omdat de meeste mensen weinig tot geen opleiding hebben en dus weinig andere mogelijkheden hebben om geld te verdienen. Bovendien zijn er nauwelijks duurzame afzetmarkten in het gebied. Daardoor zoeken met name jonge mannen, meisjes en vrouwen hun toevlucht tot illegale mijnbouw (goud), prostitutie en criminele activiteiten (diefstal en roofovervallen).

Het Vastenactie campagneproject richt zich op vrouwen, jongeren en mannen met beperkte bestaansmiddelen in de districten Gutu en Bikita, de districten met het grootste gebrek aan water en andere middelen van bestaan. Vrouwen moeten ver lopen voor water, moeten in het veld werken terwijl ze ook voor de kinderen en het huishouden moeten zorgen. Traditionele rolpatronen waarbij vrouwen geen controle hebben over gebruik van het land en de oogsten, vergroten hun kwetsbaarheid.

Wat gaan we doen?

Waterpunten

Om de toegang tot schoon water te verbeteren voor zowel thuisgebruik als voor het land en de dieren, gaan we vier waterpunten installeren. Er worden putten geboord, die worden voorzien van een pomp die op zonne-energie werkt en er komt bij iedere put ook een grote opslagtank van 5000 liter. Ieder waterpunt kan vijf dorpen - met gemiddeld 20 gezinnen van vier personen - van water voorzien. Een betrouwbare watertoevoer verzekert de gemeenschappen van een goede oogst voor zowel thuisgebruik als om te verkopen. Daardoor verbeteren de voedselzekerheid en de inkomenszekerheid.



Vastenactie 2024



Gemeenschappelijke tuinen

Bij de vier waterpunten worden ook vier gemeenschappelijke tuinen aangelegd van 50 x 50 meter. De lokale bevolking draagt actief bij aan het project door mee te helpen bij de installatie van de waterpunten en tuinen, door ze te beschermen, bijvoorbeeld tegen wilde dieren, en door lokale kennis, kennis van natuurlijke landbouw en lokale zaden in te brengen voor de moestuinen. De gemeenschappen zullen na de oplevering van de tuinen zelf zorgen voor het onderhoud en de beveiliging.

Naaigroepen

Om kwetsbare vrouwen en jongeren te ondersteunen bij het verwerven van extra inkomsten worden 20 groepen voorzien van een naaimachine en startmaterialen zodat ze kleding kunnen maken en verkopen, waaronder schooluniformen.

In totaal zullen 1360 vrouwen en meisjes en 500 mannen en jongens bij het project worden betrokken. Indirect zullen naar schatting 5.600 mensen van het project profiteren: 3280 vrouwen en 2320 mannen.

Campagneproject in het kort

- vier waterpunten met pomp, zonnepanelen en opslagtanks;
- vier gemeenschappelijke tuinen;
- trainingen in traditionele en agro-ecologische landbouwtechnieken;
- 20 mensen worden getraind in het onderhouden en repareren van de pompen;
- 40 boeren worden getraind in waterbeheer en hygiëne rondom de waterpunten en de wateropslag-tanks;
- 100 boeren leren hoe ze hun producten het beste kunnen verkopen;
- 200 mensen hebben leren naaien en hebben materialen ontvangen om te starten;
- 20 groepen hebben een naaimachine ontvangen;
- vrouwen zijn actief betrokken en leren over hun rechten.

Wat kunt u bijdragen?

Hiermee kunt u bijvoorbeeld helpen:

Landbouw training p.p.	€ 15,-
Naai-opleiding voor twee personen	€ 35
Startset om kleding te naaien	€ 45
Afrastering moestuinen	€ 65
Waterleidingen en kranen	€ 85
Naaimachine	€ 340
Watertank van 5000 liter	€ 550
Waterpomp op zonnepanelen	€ 3.500



Lees meer over dit project op www.vastenactie.nl

Doneer aan Vastenactie: NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie, Den Haag
Of scan de QR-code met de mobiele telefoon en maak het bedrag over via iDEAL.
Of stort uw bijdrage contant in de Vastenkist in de kerk.

Dank

Om te beginnen aan alle donateurs die ons een financiële ondersteuning hebben gegeven n.a.v. onze jaarlijkse actie "Uw steun is goud waard". Wij zijn rijkelijk bedeed met bedragen waar we verlegen van werden maar ook bedragen waar we ontroerd van werden. Soms vergezeld van een hartverwarmende tekst. Het doet ons als Caritas Werkgroep buitengewoon goed dat ons mooie werk zo gewaardeerd wordt en het motiveert ons om het nieuwe jaar weer met extra enthousiasme in te gaan. Wij voelen een grote verantwoordelijkheid om uw donaties zo goed mogelijk te besteden!

Daarnaast zijn er nog de donateurs die artikelen komen brengen voor onze, doorlopende, boodschappen tafels. Ook deze, vaak anonieme, donateurs willen wij zeer danken voor hun moeite om essentiële zaken te komen brengen voor gezinnen in Heiloo die dat goed kunnen gebruiken. De actie blijft zeker doorgaan: boodschappen worden niet goedkoper en blijven een fors onderdeel van het huishoudbudget. Daarbij willen wij er nogmaals wel op wijzen dat het niet de bedoeling is dat er tassen volgeladen worden wat recent een keer gebeurd is. Dan horen wij een niet echt geloofwaardig verhaal dat men ook meeneemt voor nog twee a drie adressen. Wij gaan uit van onderling vertrouwen, willen geen controle uitoefenen en hopen dat iedereen begrijpt dat na u nog velen zijn die er ook gebruik van willen maken. Een bijkomend voordeel is dat arme gezinnen nu ook gezond voedsel kunnen nuttigen. Als u daarbij beseft dat de 20% armste Nederlanders negen (!) jaar korter leven dan de 20 % rijkste en ook nog zo'n 24 jaar in minder goede gezondheid leven dan snapt u het belang daarvan.

Kerstakties

Wij hadden besloten om onze jaarlijkse kerstactie in een andere vorm te gieten: geen pakketten meer maar kadokaarten, vrij te besteden bij een lokale supermarkt. Tijden en levens thuis veranderen. Naast onze interne lijst hebben wij deze actie ook per flyer kenbaar gemaakt in ons netwerk zoals bij Maatschappelijk Werk, Heiloo voor Elkaar, Heiloo helpt Elkaar, Sociaal Team. Daarnaast een publicatie in de Uitkijkpost. We hadden geen idee wat we er van moesten verwachten en welk bedrag op de kaart kwam. Dat werd uiteindelijk € 50 en we konden uit-

eindelijk zo'n 70 kaarten, vergezeld van een handgeschreven kerstkaart, rondbrengen. Daar kwamen ontroerende reacties op binnen: tot tranen toe geroerde telefoontjes hoe blij en dankbaar mensen waren met dit extraatje. Krijgt ook zeker een vervolg waarbij de PKN ook weer zal aansluiten. Want diaconie of parochie: overal komt armoede voor. Nog een speciaal woord van dank aan slager Hans Brink die ook dit jaar weer zo'n 20 rollades belangeloos ter beschikking stelde. Ook aan donateurs die, speciaal voor Kerst, tassen vol lekkernijen kwamen brengen.

»» Uw gouden donaties, in welke vorm dan ook, zijn onmisbaar !!

Ook de kerststukjes, zoals elk jaar besteld bij en gemaakt door GGZ-kas 'de Buitenkans', vonden gretig aftrek. Daarop ontvingen wij een bijzondere email van een mevrouw die na een wandeling een kerststukje bij haar voordeur aantrof met ons kaartje erin, en geroerd was door het feit dat er iemand was die ook aan haar dacht en zij toch niet alleen op de wereld was.

In 2024 zullen wij zeker weer met allerlei soorten akties komen waarvan wij nu nog niet eens weten waarom en wanneer. Wij laten ons meestal leiden door, en anticiperen op, ontwikkelingen in de lokale samenleving. Soms voortvloeiend uit landelijke initiatieven maar soms ook gewoon spontaan, omdat ze nodig zijn.

De kleinschaligheid van deze akties zien wij daarbij als een voordeel. Er kan meer aandacht voor gegeneerd worden, zijn financieel beter te dragen en het is duidelijker waar de akties voor bestemd zijn. Landelijke initiatieven zijn vaak een drempel te ver of te hoog en het is soms onduidelijk waar binnengekomen gelden voor gebruikt gaan worden. Het 'naast de deur' principe schept vertrouwen en is prettiger voor velen. Je wilt als donateur toch graag dat jouw donatie goed terecht komt! Wij stellen geen eisen en zijn in staat om op korte termijn iets op poten te zetten, mede door



ons grote netwerk en niet te vergeten: de vele talenten bij de leden van onze werkgroep! Ik sta soms oprecht verbaasd hoe praktisch en snel een organisatie wordt ingevuld. Dat is ook onze kracht, naast het feit dat het allemaal mensen zijn met het hart op de goede plek die graag iets voor anderen willen betekenen. We hebben korte lijnen (appgroep), weten van elkaar hoe er over zaken gedacht wordt en respecteren elkaars inbreng. Zo hebben wij een hele fijne groep mensen waarbinnen het goed samenwerken is.

Een paar keer per jaar komt het (hoofd)bestuur van de Samen Werkende Werkgroepen Caritas in de HALE-regio (Heiloo/Akersloot/Limmen/de Egmond) bijeen om met elkaar lopende zaken te bespre-

ken. Zoals bijv. de financiën, die per PCI worden bekeken en uiteindelijk goedkeuring behoeven van het bisdom. Elke Caritas Werkgroep is vertegenwoordigd in dit bestuur, waarvan de leden officieel door de bisschop worden benoemd voor max. twee termijnen van vier jaar. Elke PCI heeft zeggenschap over de besteding van de eigen gelden maar dient dit jaarlijks te verantwoorden aan het bestuur. Daar zijn strikte afspraken over gemaakt. Alle vrijwilligers ontmoeten elkaar op een jaarlijkse bijeenkomst. Elke PCI heeft te maken met het eigen karakter van de lokale samenleving en daardoor verschillen de activiteiten nogal. Zo krijgt u een idee hoe de Caritas werkt in de regio.

Theo van Diepen
Caritas Werkgroep Heiloo

Paasakties caritas heiloo

Rond Witte Donderdag willen wij ook dit jaar weer extra aandacht vragen voor de jaarlijkse voedsel inzameling in de Goede Week. Bestemd voor onze eigen voedsel tafels in het stiltecentrum.

In de Kerkstraat komt daartoe een boodschappenkar te staan. Warm aanbevolen!

»»» De actie start op Palmzondag 24 maart en gaat door t/m Pasen.

Hieronder een lijstje met veel gevraagde producten:

- Soep (blik of zak)
- Houdbare melk
- Ontbijt producten (Brinta, Knäckebröd, pindakaas, chocopasta)
- Groente in blik of pot, bonen in pot of gedroogd
- Houdbare vis, vlees, vega, in blik, pot of gedroogd
- Rijst, pasta, aardappelpuree
- Sauzen (tomatensaus, mayonaise, pastasaus)
- Koffie, thee, aanmaak limonade
- Toiletartikelen, (tandpasta, doucheproducten, zeep, shampoo)
- Toiletpapier, papieren zakdoekjes
- Schoonmaak- en wasmiddelen
- Iets lekkers (koek, limonade, chocolade, chips, noten)



Wij houden zelf aanbiedingen bij lokale supermarkten scherp in de gaten. Kopen dan ook ruim in als die gelegenheid zich voordoet. Wij blijven daarnaast uw aandacht vragen voor onze boodschappentafels omdat deze nog altijd in een grote behoefte voorzien. Beperkt zich niet alleen tot de Goede Week.

De voedselbank Alkmaar ontvangt van ons een mooie donatie zodat zij zelf producten kunnen inkopen die bij hen hoognodig zijn.

Theo van Diepen
Caritas Werkgroep Heiloo

Caritas Egmond aan den Hoef

Caritas werkgroep Egmond aan den Hoef

Proostend, klinkend en elkaar alle goeds toewensend zijn we 2024 ingegaan. Een nieuw jaar met ieder onze eigen gedachten om er iets moois van te maken en het positieve bij anderen naar boven te halen. We leven in een roerige tijd, een wereld waarin akelige dingen gebeuren en we het ook allemaal meekrijgen via de media. Oorlog, strijd, onenigheid en aanslagen, je leest en hoort het en maakt je angstig. Ik heb het idee dat het mensen opstandig maakt, iedereen heeft een mening en de lontjes worden steeds korter.

In onze eerste vergadering van dit jaar las Roos een mooi gedicht voor over bruggen slaan. Naar elkaar toekomen met een uitgestoken hand, bouwen aan vertrouwen tussen volken en mensen en proberen naar oplossingen te zoeken als er moeilijkheden zijn. Als we er zo met z'n allen in zouden staan zou dat de wereld een stuk mooier maken. Laten we blijven hopen.

Verder in onze vergadering een terugblik op enkele activiteiten die in november en december vorig jaar plaatsvonden. Marianne de Waard kwam ons het prachtige bedrag van € 500,00 overhandigen, dat opgehaald was tijdens de Fjoertoer. Een enthousiaste groep vrijwilligers heeft zich twee avonden ingezet om de kerk op z'n mooist te tonen aan de wandelaars. Een prachtig verlicht kerkgebouw, mooie versiering, muzikale omlijsting en de mogelijkheid om een kaarsje aan te steken. Heel veel dank aan de vrijwilligers, die dit mogelijk hebben gemaakt.

Dan de kerstmiddag, die gehouden werd op woensdag 13 december. Wederom een groot succes met vele deelnemers, die allen een fantastische middag beleefden in dorps huis Hanswijk en genoten van een heerlijke lunch. Ook deze keer weer een prima samenwerking met Anneke Kroon en Elly Tervoort en zeker voor herhaling vatbaar.

Ook blikten we terug op de levensmiddelenactie. Meerdere, door Marian versierde, manden die steeds weer door onze dorpsgenoten gevuld werden met uiteenlopende producten en vervolgens door ons werden afgeleverd bij de Kledingbank, die

daar ontzettend blij mee waren. Ook hier blijkt weer dat een goede samenwerking tot mooie dingen kan leiden.

Daarna werd er vooruit gekeken op de komende maanden met ook weer diverse activiteiten. Zo zal er vrijdag 1 maart de Keez-avond plaatsvinden in de ontmoetingsruimte van de kerk. De door de Caritas geschonken kaarten voor deze avond konden gekocht worden tijdens de Hoeverveiling. Een mooi initiatief waar vele verenigingen en de kerk wel bij varen.

Op weg naar Pasen volgt dan op vrijdag 15 maart de sobere soepmaaltijd waar de Caritas voor de tweede keer aan meedoet en zeker het bijwonen waard is. In dit blad vindt u alle informatie hierover. Vervolgens de paasactiviteiten en dan zijn we alweer eind maart, wat gaat het toch allemaal snel.

Probeer daarom ook eens niet te ver vooruit te kijken maar even stil te staan bij het moment om de haast ev1648en weg te halen bij jezelf. Gun jezelf die tijd dan zul je merken dat je meer van de dingen geniet.

Samen bruggen slaan en elkaar de hand toereiken, laten we er mooie tijd van maken op weg naar het voorjaar.

Caritas werkgroep Egmond aan den Hoef
Karin Twisk



Adressen

Parochie Bron van Levend Water

Postadres: Westeweg 267
1852 AG Heiloo
Telefoon: 072-533 09 06

✉ info@rk-bronvanlevendwater.nl
Website: www.rk-bronvanlevendwater.nl

Financiële Administratie:

Mevrouw Astrid Wiebering-Vlaar
Telefoon: 072-533 09 06
✉ financieel@rk-bronvanlevendwater.nl

Dagelijks Bestuur:

De heer Martien den Blanken voorzitter
Mevrouw Marieke Hoetjes-Eijkel secretaris
De heer Harry Broers penningmeester

Voor uw kerkbijdrage en andere giften:

H. Willibrordus: NL46 RABO 0327 0640 21
tnv RK Par. Bron van Levend Water, inz. Par. Heiloo
NL20 INGB 0000 6815 70

tnv RK Par Bron van levend Water, inz. Loc Willibrordus
H. Jacobus Major: NL07 RABO 0300 9542 63
tnv RK Par. Bron van Levend Water, inz. Akersloot

H. Adelbertus: NL88 RABO 0315 7004 91
tnv RK Par. Bron van Levend Water, inz. RK Egmond

H. M.M. Alacoque: NL41 RABO 0315 7479 94
RK Par. Bron van Levend Water, inz. RK Egmond

O.L.V. Onb. Ontv.: NL87 RABO 0315 7041 95
tnv RK Par. Bron van Levend Water, inz. RK Egmond

Parochie coördinatoren:

Mevrouw Marieke Hoetjes-Eijkel
Telefoon: 072-533 09 06
✉ willibrorduskerk@rk-bronvanlevendwater.nl

Mevrouw Astrid Wittebrood-Schouten
Telefoon: 072-506 13 64 / 072 533 09 06
✉ coordinator@rk-bronvanlevendwater.nl

Begraafplaatsen BvLW:

Willibrordushof, Heiloo:
✉ willibrordushof@rk-bronvanlevendwater.nl

Sint Jacobushof, de Overtuin, Akersloot:
✉ jacobusmajor@rk-bronvanlevendwater.nl

Rinnegom, Egmond Binnen:
✉ rinnegom@rk-bronvanlevendwater.nl

De Karmel, Egmond aan den Hoef:
✉ dekarmel@rk-bronvanlevendwater.nl

Caritas Bron van Levend Water:

✉ cwh.heiloo@gmail.com
✉ caritas.egmondaandenhoef@gmail.com
✉ cwa.akersloot@gmail.com

Locatie H. Willibrordus

Adres:
Westerweg 267
1852 AG Heiloo
Telefoon: 072-533 09 06



Secretariaat:

Openingstijden: ma t/m vr 9.00 tot 12.00 uur
✉ willibrorduskerk@rk-bronvanlevendwater.nl
maandag speciaal voor kerkhofbeheer
✉ willibrordushof@rk-bronvanlevendwater.nl
vrijdag speciaal voor opgeven intenties
✉ misintenties@rk-bronvanlevendwater.nl

Locatie H. Jacobus Major

Adres:
Kerklaan 37
1921 BK Akersloot
Telefoon: 0251-31 22 28



Secretariaat:

Openingstijden: vr 9.00 tot 11.00 uur
✉ jacobusmajor@rk-bronvanlevendwater.nl

Locatie H. Margaretha Maria Alacoque

Adres:
Herenweg 188-190
1934 BD Egmond
aan den Hoef
Telefoon: 072-506 13 64



Secretariaat:

Openingstijden: do 9.00 tot 12.00 uur
✉ rkegmond@rk-bronvanlevendwater.nl

Pastores

Administrator: Franklin Brigitha, pr.
Priesterassistent: Igno Osterhaus, pr
bij pastorale spoed en overlijden:
Telefoon: 06 17 85 80 26
✉ i.osterhaus@rk-bronvanlevendwater.nl
Priesterassistent: Nico Mantje, pr.
Diaken: Mike Nagtegaal

Centraal rekeningnr:
NL 57 RABO 0120 5009 65
tnv RK Parochie Bron van Levend Water

Meer nog

*Meer nog dan anders
in deze veertig dagen ervaren
wat rust is,
wat stilte zegt,
wat leegte doet..*

*Meer nog dan anders
in deze veertig dagen beseffen:
geven en delen
is meer van de mens
dan hebben en halen.*

*Meer nog dan anders
in deze veertig dagen bereid
om los te laten wat overbodig is
en bij de kern van ons leven te komen:
om mens en wereld
alle leven op aarde
in ere te houden.*

*Bidden -
meer nog dan anders.*

*(Peer Verhoeven.
Uit: Ingebed, Gooi en Sticht, Baarn 1995, blz. 35)*

Bron van Levend Water

