

Bron van Levend Water



Parochieblad van de RK Parochie Bron van Levend Water
Heiloo, Akersloot en De Egmond
7^e jaargang nummer 5



COLOFON

De volgende Bron van Levend Water

verschijnt op **9 juni 2024**

Kopij, bestaande uit maximaal 500 woorden.

kunt u uiterlijk **13 juni 2024**
inleveren bij de lokale redacties.

bij voorkeur als Word document per email:

Locatie H. Willibrordus:

willibrorduskerk@rk-bronvanlevendwater.nl

Locatie H. Jacobus Major:

jacobusmajor@rk-bronvanlevendwater.nl

Locatie H. M.M. Alacoque:

drieluik@rk-bronvanlevendwater.nl

De redactie behoudt zich het recht voor om, daar waar nodig, wijzigingen aan te brengen in de aangeleverde artikelen. Indien de inhoud hierdoor wordt gewijzigd, wordt vóór plaatsing contact opgenomen met de schrijver.

Dit parochieblad is ook te vinden op de website van Bron van Levend Water: rk-bronvanlevendwater.nl
Indien u geen parochieblad meer wilt ontvangen kunt u dit doorgeven aan het secretariaat van uw locatie. Adressen vindt u achter in dit blad.

Foto voorkant:

Koepel van de Dom van Salzburg.
Helemaal in de top van de koepel
verschijnt een duif, symbool van de
H. Geest, helder verlicht door de
lantaarntoren op de koepel.



Foto achterkant:

Door Astrid Wiebering-Vlaar



Parochie Bron van Levend Water

p/a Westerweg 267

1852 AG Heiloo

Telefoon: 072-533 09 06

Mail: info@rk-bronvanlevendwater.nl

Website: www.rk-bronvanlevendwater.nl

Het is op het joodse pinksterfeest, dat de leerlingen van Jezus, vlak na zijn dood, bij elkaar zijn in een zaal. Lucas, de auteur van het boek Handelingen van de apostelen, beschrijft het pinksterwonder, dat dan gebeurt, als volgt: "Toen de dag van Pinksteren aanbrak, kwam er plotseling uit de hemel een geraas, alsof er een hevige wind opstak en het vulde heel het huis, waar ze zaten. Er verschenen hun vurige tongen, die zich verspreidden en die zich op ieder van hen neerzetten. Zij raakten vol van de heilige Geest en begonnen te spreken in vreemde talen, zoals de Geest hen in gaf".

Direct na dit pinkstergebeuren gaan de apostelen, aangevuurd door de heilige Geest, de straat op. De eens zo schuchtere en teruggetrokken leerlingen van Jezus zijn geheel vervuld van Gods Geest en zij durven de Blijde Boodschap uit te dragen. Zij zijn vol geestdrift en zij spreken over het leven van Jezus, over zijn sterven en over zijn verrijzenis. Lucas vertelt verder: joden, vrome mannen uit allerlei windstreken, lopen te hoop om naar deze leerlingen te luisteren en zij zeggen vol verbazing:

"Maar zijn allen die daar spreken dan geen Galileers?"

Hoe komt het dan dat ze een taal spreken die wij verstaan?"

De toehoorders worden geraakt door deze boodschap. Zij begrijpen wat de apostelen hen vertellen, ook al komen velen van hen uit geheel andere culturen en taalgebieden... Ook deze luisteraars worden, net als de leerlingen, enthousiast en op de eerste dag van de verkondiging laten 3.000 van de aanwezige mensen zich dopen. Veel pasgedoopten nemen de Blijde Boodschap mee naar hun eigen land.....De boodschap verspreidt zich snel naar de landen rondom de Middellandse Zee...De geboorte van de jonge kerk is met dit pinksterfeest een feit.

Wat betekent de heilige Geest voor ons?... Met het doopsel en het vormsel hebben de meesten van ons de heilige Geest ontvangen. De Geest van God, die ook ons aanspoort om het evangelie te verkondigen en ervan te getuigen... De heilige Geest woont óók in ons. Hij verlicht ons en is onze gids. Het is de Geest van de waarheid die ons de woorden van Jezus doet begrijpen, die ze levend en actueel maakt. Hij geeft ons in wat wij kunnen zeggen en hoe we de dingen kunnen uitleggen. Het is de Geest van liefde die ons het vuur van zijn liefde geeft, die ons in staat stelt om God en mensen liefde en aandacht te geven, die wij op onze weg tegenkomen. Het is de Geest

van sterkte die ons de moed en de kracht geeft om consequent het evangelie te volgen en altijd van de waarheid te getuigen. Alleen met het vuur van de liefde, dat Hij uitstort in ons hart, kunnen ook wij onze zending volbrengen. Deze mag voor ons zijn: getuige zijn van Jezus Christus. Van de heilige Geest kunnen wij inspiratie ontvangen om als goede christenen te leven. Dat hebben wij ook nodig.

Wanneer de heilige Geest toegang heeft tot mensen, dan werkt dit altijd positief. Gemeenschappen zullen door Gods Geest worden vernieuwd. Mensen kunnen elkaar dan iedere dag met nieuwe ogen bezien. Ruzies en conflicten kunnen worden bijgelegd en mensen en (kerkelijke) gemeenschappen kunnen hierdoor groeien en mensen zullen elkaar vervolgens inspireren. Op plaatsen, waar mensen onderling met elkaar in liefde verbonden zijn, waar onderlinge vrede heerst, daar zijn plaatsen waar de heilige Geest goed kan werken. Dat kan tegenwoordig zo zijn, bijvoorbeeld in een (parochie)gemeenschap, maar het kan ook buiten een kerkgebouw gebeuren. Het pinksterwonder speelde zich ook niet af binnen een kerkelijke omgeving. Wij hebben in het pinksterverhaal heel duidelijk gezien dat de leerlingen van Jezus, die ondanks alles wat zij meegemaakt hadden, toch met elkaar verbonden bleven.

Pinksteren is zeker niet alleen een historische gebeurtenis die zich 2.000 jaar geleden heeft afgespeeld. Neen, Pinksteren is vooral ook het prachtige gegeven dat de heilige Geest naar mensen toe komt en dat Hij werkt onder mensen die daarvoor open staan, ook nu in onze omgeving in het jaar 2024. Gods Geest kan vooral daar werken waar mensen eensgezind zijn. De Geest werkt dáár waar mensen, ondanks verschil in cultuur of afkomst, elkaar verstaan. Gods Geest maakt het mogelijk dat mensen elkaars taal kunnen spreken, waar zij ook vandaan komen. Het gaat er niet om uit welk land wij, of onze ouders afkomstig zijn. Nee, het gaat er op de eerste plaats om dat wij allen open staan voor God, in gebed, in woord en daad én in onderlinge verbondenheid tussen mensen.

'Pinksteren' kan mensen overkomen die open staan voor God en voor elkaar. Als wij dit doen, zal Gods Geest ons belonen met zijn oneindig grote en rijke gaven. Met de hulp van zijn Geest zullen wij dan als mensen en als gemeenschap verder kunnen groeien. Dát is wat wij vieren met Pinksteren.

Ik wens u een zalig Pinksteren toe!

Igno Osterhaus, pastor

Samenwerkingsverband



Zoals ik dit najaar tijdens de parochiebijeenkomsten reeds heb aangekondigd, heeft ons bestuur het afgelopen half jaar diverse gesprekken gevoerd met het bestuur van de parochie H. Cornelius te Limmen over een mogelijk samenwerkingsverband. Dit gebeurde onder sterke aandrang van en onder leiding van het bisdom. Onlangs hebben



Cornelius Parochie
Limmen

beide besturen ingestemd met de vorming van een nieuw overkoepelend bestuur voor de beide parochies. De parochies behouden ieder hun zelfstandigheid maar krijgen dan één parochiebestuur, bestaande uit twee leden vanuit elk van de huidige parochiebesturen onder voorzitterschap van de pastoor-administrator. Vooralsnog zal laatstgenoemde functie vervuld worden door de deken, pastoor Franklin Brigitha. Hij zal ook leiding blijven geven aan het pastoresteam, bestaande uit de pastores, Mike Nagtegaal, Igno Osterhaus en Nico Mantje. We hopen nog steeds op de benoeming van een nieuwe full-time pastoor, maar daarover heeft het bisdom nog geen besluit genomen. De overige beoogd bestuursleden zijn, namens de Corneliusparochie mevr. Gerardine Vahl-Res en dhr. Piet Valkering, en, namens de parochie Bron van Levend Water dhr. Martien den Blanken en dhr. Harry Broers. Martien den Blanken zal in het nieuwe parochiebestuur de rol van vice-voorzitter vervullen, Gerardine Vahl-Res wordt secretaris en Piet Valkering penningmeester.

Zoals gezegd zullen de twee parochies een grote mate van zelfstandigheid behouden en financieel onafhankelijk zijn, met behoud van eigenheid en identiteit. De parochies houden elk hun eigen plaatsen van samenkomst en vieringen en bundelen kracht en inzicht om de lokale geloofsgemeenschappen zo lang en goed mogelijk vitaal te houden. De huidige parochiebesturen zullen worden omgevormd tot parochieraden die verantwoordelijk zullen zijn voor, onder meer, de financiën, het beheer en onderhoud van gebouwen, kerkhoven en overige bezittingen en het bewaken van het vrijwilligersbeleid. Martien den Blanken en Harry Broers zullen ook deel blijven uitmaken van de parochieraad Bron van Levend Water. Ook de locatieraden blijven in hun huidige vorm bestaan.

Wij verwachten op deze wijze de toekomst van de beide parochies voorlopig te hebben geborgd en hopen dat we dit nog geruime tijd kunnen voortzetten met medewerking van onze grote schare vrijwilligers en van u allen als actieve parochianen.

Martien den Blanken, namens het Parochiebestuur

Bericht van kerkhofadministratie De Willibrordushof

Op 1 januari 2021 was de grafhuur verlopen van het volgende graf:

L03-10 Nicolaas de Vries

Op 1 januari 2024 was de grafhuur verlopen van de volgende graven:

I-13 Anna Maria Denneman

F03-02 Rembertus Mulder en Elisabeth Mulder-Hollenberg

Op 1 januari 2025 is de grafhuur verlopen van het volgende graf:

II-15 Christina M. Zuiderduin-van der Meij en Wilhelmus G. Zuiderduin

Wij verzoeken nabestaanden en/of zij die nabestaanden kennen zich te melden bij de administratie van het kerkhof. De meldingen worden ook gemaakt op het mededelingenbord en aan het graf.

De kerkhofadministratie,

Ina Hoogeboom

willibrordushof@rk-bronvanlevendwater.nl of 072 533 09 06

Bericht van de kerkhoven

Bericht van kerkhofadministratie De Karmel

Derde oproep:

Op 1 januari 2022 is de grafhuur verlopen van de volgende graven:

Locatie A03-07

Maria Catharina Goossens

Locatie A10-07

Johannes Huiberts

Geertruida Huiberts – Druyven

Locatie B10-03

Jan F. ten Hove

Coenraad van der Molen

Maria Carolina van der Molen – van Hove

Tweede oproep:

Op 1 januari 2012 is de grafhuur verlopen van het volgende graf:

Locatie B09-01

Aafje Wittebrood - Ranzijn

Maria Wittebrood

Willem Wittebrood

Op 1 januari 2023 is de grafhuur verlopen van de volgende graven:

Locatie B04-04

Clasina Wittebrood - Zonneveld

Nicolaas Petrus Wittebrood

Jeanne Goosens – Wittebrood

Laurentius J. Wittebrood

Op 1 januari 2024 is de grafhuur verlopen van het volgende graf:

Locatie A03-03

Cornelis Meijne

Elisabeth Afra Meijne – Adrichem

Jacobus Nicolaas Meije

Vriendelijk verzoeken wij nabestaanden van deze overledenen of zij die nabestaanden kennen, om zich te melden bij de kerkhofadministratie. De meldingen worden ook aangegeven op het mededelingenbord bij de begraafplaats.

Begraafplaatsadministratie De Karmel,
Astrid Wittebrood – Schouten, parochie coördinator
dekarmel@rk-bronvanlevendwater.nl
072-506 13 64 (donderdag van 09:00 tot 12:00 uur)

Bericht van kerkhofadministratie Rinnegom

Tweede oproep:

Op 1 januari 2022 was de grafhuur verlopen van de volgende graven:

Locatie D-077

Agatha Klaver – de Boer

Petrus Klaver

Gerardus Klaver

Eerste oproep:

Op 1 januari 2022 was de grafhuur verlopen van de volgende graven:

Locatie C-138

Sigrid Peeters

Jasmijn Peeters

Vriendelijk verzoeken wij nabestaanden van deze overledenen of zij die nabestaanden kennen, om zich te melden bij de kerkhofadministratie. De meldingen worden ook aangegeven op het mededelingenbord bij de begraafplaats.

Opheffen graven:

Op 1 januari 2020 was de grafhuur verlopen van de volgende graven

Locatie A-135

Johannes Swart

Maria Swart – Sentveld

Locatie F-019

Gerardus J. de Boer

Agatha de Boer – Pekel

Dit is de laatste oproep voor eventuele nabestaanden om zich te melden. Na 1 januari 2025 zal het monument van de graven verwijderd worden. Het graf wordt dan ook opgeheven.

Begraafplaatsadministratie Rinnegom,
Astrid Wittebrood – Schouten, parochie coördinator

rinnegom@rk-bronvanlevendwater.nl
072-506 13 64 (donderdag van 09:00 tot 12:00 uur)

Steunpunt - Eerste Communie

Steunpunt Egmond Binnen

Na de sluiting op 27 dec. 2023 van het Steunpunt in de voormalige pastorie, waren we welkom bij de broeders van de Abdij. Met toestemming van het parochiebestuur mochten we de woensdagochtend vieringen voortzetten in de Kapittelzaal, dit is de kapel waar de eerste vieringen werden gehouden.

Het is een prachtige en spirituele plek waar wij samen, met de "oude getrouwe" en nieuwe parochianen en voorganger pastor Nico Mantje, om 09.30 uur de Eucharistie kunnen vieren.

Het kopje koffie of thee dat wij na de viering met elkaar drinken is een belangrijk moment, er zijn goede gesprekken en er wordt aandacht aan de ander besteedt.

Wij hebben goede hulp van José, Riet en Harry, zij zijn onmisbaar voor het reilen en zeilen, stoelen verplaatsen, de afwas verzorgen en wanneer nodig een parochiaan ophalen en thuisbrengen.

Rond half 9 wordt de deur door een van de broeders van het slot gedaan en wanneer we naar huis gaan laten we dit aan broeder Thijs of een ander weten, zodat de deur weer gesloten kan worden, dit vanwege mogelijk ongewenst bezoek.

Dankbaar zijn wij,

Rie en Tineke



Op 7 april was het groot feest in de Corneliuskerk in Limmen!

Maar liefst twintig meisjes en jongens hebben hun eerste heilige Communie gedaan! De meeste van hen zijn afkomstig uit Limmen. Vijf kinderen wonen in Akersloot en drie anderen zijn van buiten onze regio gekomen. In een fijne en – naar ik denk leuke en ontspannen sfeer – is de eucharistieviering verlopen. Het kinderkoor van Akersloot heeft de viering opgeluisterd met leuke kinderliedjes. De viering werd gehouden in een bomvolle kerk!

Hier is heel wat voorbereidend werk aan vooraf gegaan. Er was een langdurige voorbereiding, niet alleen om uit te leggen wat het betekent om de heilige Communie te mogen ontvangen. Ook moest natuurlijk door de kinderen worden geëffend hoe de viering zou gaan verlopen. Alle kinderen hadden een eigen taak in de viering. De ouders en de kinderen waren hier heel goed mee bezig! Ook moest het koor uit Akersloot in de kerk van Limmen oefenen, omdat zij niet alle liederen kenden.

De voorbereidingsgroep Limmen heeft alles tot in de puntjes geregeld, waardoor de viering een heel groot succes is geworden. Heel veel hulde en dank aan deze groep!

Igno Osterhaus



*Matthijs Min, Kai Pieter Kamsma, Ries Glorie,
Fedde Schilder, Ryan Meeldijk, Wesley Meeldijk,
Femke Raat, Amber Quax,
Pepijn de Jong, Anne de Jong, Rick de Jong,
Noa Rajk, Aron Dekker, Julia Rijs, Sofie Louwe,
David Opdam, Robin Opdam,
Noor de Vet en Elyn Meijer
Van Harte Gefeliciteerd!*

Locatie Heiloo

Overledenen:

Hans (Johannes Antonius) Spronk	*18-11-1938	† 21-12-2023
José (Johanna Catharina Maria) Veenman-Kraakman	*21-03-1958	† 24-01-2024
Siem (Simon) Pronk	*21-01-1939	† 31-01-2024
Jo (Johanna) Disseldorp-Liefting	*25-10-1926	† 22-02-2024
Gré (Margaretha) Stam	*30-01-1930	† 27-02-2024
Jacoba de Haas-Groen	*18-11-1932	† 03-03-2024
Heidi van Duin-Kampermann	*09-10-1949	† 06-03-2024
Annie (Anna Theresia) Rotteveel-Bijman	*14-07-1929	† 08-03-2024

Locatie Akersloot

Overledenen:

Arie (Adrianus Aloysius) Graas	*26-10-1935	† 07-02-2024
Henny (Hermanus Gerardus) van Tienen	*06-08-1943	† 16-02-2024
Jan (Johannes Franciscus) Hart	*01-05-1934	† 22-03-2024
Joke (Johanna Bregitta) Bart-Kerssens	*27-11-1942	† 24-03-2024

Voor de familie en nabestaanden bidden wij om kracht en troost.
Wij wensen hen sterkte toe bij dit verlies.

Dopelingen:

Anna en Pepijn de Jong

Wij bidden dat zij zich thuis mogen voelen in onze parochie en mogen opgroeien in geloof.



Liturgisch Rooster

Datum	H. Willibrordus Heiloo Zondag 10.00	H. Jacobus Major Akersloot Zondag 10.00	H.M.M. Alacoque Egmond Zaterdag 19.00 of Zondag 10.00	H. Cornelius Limmen Zaterdag 19.00 en Zondag 10.00
Zaterdag 27 april <i>5^e zondag van Pasen</i>				
Zondag 28 april <i>5^e zondag van Pasen</i>	Eucharistie I. Osterhaus Samenzang	Viering parochianen Amivocalis	Eucharistie N. Mantje Soli Deo Gloria	Viering M. Nagtegaal
Zaterdag 4 mei <i>6^e zondag van Pasen</i>			Dodenherdenking N. Mantje Hoeverture	
Zondag 5 mei <i>6^e zondag van Pasen</i>	Eucharistie I. Osterhaus Dameskoor	Viering parochianen		Viering Mike Nagtegaal
Donderdag 9 mei <i>Hemelvaart vd Heer</i>	Eucharistie I. Osterhaus D+H-koor	Viering parochianen Samenzang	Eucharistie N. Mantje Soli Deo Gloria	Viering M. Nagtegaal
Zaterdag 11 mei <i>7^e zondag van Pasen</i>				Medit. Viering K. Kint
Zondag 12 mei <i>7^e zondag van Pasen</i>	Eucharistie R. Hoogenboom Herenkoor	Eucharistie I. Osterhaus Samenzang	Viering Ph. Kint Soli Deo Gloria	Viering K. Kint
Zaterdag 18 mei <i>Pinksteren</i>			Eucharistie N. Mantje Hoeverture	Medit. Viering J. Olling Taizé-koor
Zondag 19 mei <i>Pinksteren</i>	Viering M. Nagtegaal D+H-koor	09.00 Eucharistie I. Osterhaus 10.00 Oec. viering Aquarius/kinderk.		09.00 Viering M. Nagtegaal 10.00 Oec. Viering Prot. Kerk
Zaterdag 25 mei <i>H. Drie-eenheid</i>				Medit. Viering J. Olling
Zondag 26 mei <i>H. Drie-eenheid</i>	Eucharistie I. Osterhaus Samenzang	Viering parochianen Samenzang	Eucharistie N. Mantje Soli Deo Gloria	Viering M. Nagtegaal
Zaterdag 1 juni <i>Sacramentsdag</i>			Viering M. Nagtegaal Hoeverture	Medit. Viering J. Olling
Zondag 2 juni <i>Sacramentsdag</i>	Viering K. Kint Dameskoor	Eucharistie I. Osterhaus Aquarius		Viering M. Nagtegaal
Zaterdag 8 juni <i>10^e zondag d.h.j.</i>				Medit. Viering K. Kint
Zondag 9 juni <i>10^e zondag d.h.j.</i>	Viering Ph. Kint El Shaddai	Familieviering M. Nagtegaal Kinderkoor	Eucharistie N. Mantje Soli Deo Gloria	Eucharistie R. Hoogenboom

Liturgisch Rooster

Datum	H. Willibrordus Heiloo Zondag 10.00	H. Jacobus Major Akersloot Zondag 10.00	H.M.M. Alacoque Egmond Zaterdag 19.00 of Zondag 10.00	H. Cornelius Limmen Zaterdag 19.00 en Zondag 10.00
Zaterdag 15 juni 11 ^e zondag d.h.j.			Eucharistie I. Osterhaus Hoeverture	Gezinsviering M. Nagtegaal
Zondag 16 juni 11 ^e zondag d.h.j.	Eucharistie I. Osterhaus Herenkoor	Eucharistie R. Hoogenboom Herenkoor		Viering K. Kint
Zaterdag 22 juni 12 ^e zondag d.h.j.	Géén vieringen			
Zondag 23 juni 12 ^e zondag d.h.j.	Regioviering in de Corneliuskerk Limmen Pater Toon te Dorsthorst en pastores regio Koren H. Cornelius en H. Willibrordus			
			Adelbertusakker N. Mantje, Br. Ketelaars, N. Knol	
Zaterdag 29 juni 13 ^e zondag d.h.j.				Medit. Viering
Zondag 30 juni 13 ^e zondag d.h.j.	Viering Ph. Kint Samenzang	Viering parochianen	Eucharistie N. Mantje Soli Deo Gloria	Eucharistie I. Osterhaus
Zaterdag 6 juli 14 ^e zondag d.h.j.			Eucharistie N. Mantje ZoKo	Medit. Viering
Zondag 7 juli 14 ^e zondag d.h.j.	Eucharistie R. Hoogenboom Dameskoor			Dankviering M. Nagtegaal

Vieringen door de week

H. Willibrordus Heiloo

Eucharistieviering dinsdag 09.30 uur
Rozenkrans vrijdag 09.30 uur

Steunpunt Egmond Binnen*)

Eucharistieviering woensdag 09.30 uur

H.M.M. Alacoque Egmond aan den Hoef

Eucharistieviering vrijdag 09.30 uur

Diverse vieringen

Regioviering 23 juni 2024 Limmen

Op 23 juni a.s. zal, zoals we weten, onze regioviering worden gehouden in Limmen. Deze keer hebben we een heel speciale gastvoorganger. Pater Toon te Dorsthorst, onze gast, zal voor gaan in de eucharistieviering. Pater Toon is lid van de congregatie van de oblaten van Maria. Van huis uit is hij landbouwkundige. Hij is gespecialiseerd in tropische landbouw. Daarnaast studeerde hij, inmiddels binnen zijn congregatie, voor het priesterschap. Op jonge leeftijd ging hij, toen nog per boot, als priester en landbouwkundige naar Suriname.



Pater Toon is nu bijna 54 jaar 'boslandpater', zo noemt hij zichzelf. De helft van zijn tijd werkt hij in de binnenlanden van Suriname. In de loop van de jaren heeft hij vele projecten opgezet in de vele dorpen in het zeer grote binnenland.

Pater Toon heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de opleiding van pastorale leiders. Plaatselijke mensen die door de dorpsgemeenschappen zelf zijn voorgedragen, volgen éénmaal per maand, gedurende vijf jaar, de opleiding tot pastorale leider (m/v). Deze mensen hebben de feitelijke leiding over de plaatselijke kerkgemeenschappen in de dorpen. Het gaat om gebieden, waar zelden een priester kan komen. Deze mensen zijn verantwoordelijk voor de catechese (enkele zijn ook bij het plaatselijke onderwijs betrokken), het pastoraal, de diaconie en de kerkopbouw. De pastorale leiders verzorgen ook de doop van de pasgeborenen en zij doen ook dikwijls ook de huwelijksvieringen. Enkele mannelijke pastorale leiders kunnen desgewenst diaken worden gewijd.

In Paramaribo is het Christoforusinstituut gevestigd, waar pater Toon ook heel nauw bij betrokken is. Dit is een groot internaat voor jongeren uit het binnenland die de middelbare scholen in Paramaribo volgen.

Dit is slechts een kleine greep uit het grote scala van de werkzaamheden van pater Toon. We laten ons graag door hem verrassen als hij zelf over zijn werkzaamheden zal komen vertellen.

Igno Osterhaus

Tussen Hemelvaart en Pinksteren: 'Lopend Vuurtje'



Tussen Hemelvaart (9 mei) en Pinksteren (19 mei) zal er weer een gebedsestafette gehouden in de regio. Geïnteresseerden en kerkgangers vanuit de parochie 'Bron van Levend Water' en de Corneliusparochie zullen dan - geïnspireerd door de aloude pinksternoveen - elke dag op een ander locatie of kerkplek om 19:00 uur bij elkaar komen voor een korte gebedsdienst ter voorbereiding op het Pinksterfeest.

De 7e kaars wordt aangestoken tijdens de meditatieve-Taizé-Pinksterviering op zaterdagavond 18 mei in de Corneliuskerk te Limmen. Een speciale viering waarbij het Taizé-projectkoor de vierstemmige samenzang muzikaal zal ondersteunen.

Elke avond zal er dus één kaars meer op de 7-armige kandelaar aangestoken worden, zodat op zaterdagavond de volheid van het licht van Pinksteren in ons midden brandt en wij als het ware het licht van Pasen zelf uitstralen.

Hier onder het schema met de locaties van de zeven 'Lopende Vuur' vieringen.

vrijdag 10 mei	H. Jacobuskerk Akersloot
maandag 13 mei	H.M.M. Alacoquekerk Egmond Hoef
dinsdag 14 mei	H. Willibrorduskerk Heiloo
woensdag 15 mei	H.M.M. Alacoquekerk Egmond Hoef
donderdag 16 mei	H. Adelbertusakker Egmond-Binnen
vrijdag 17 mei	H. Willibrorduskerk Heiloo
zaterdag 18 mei	Afsluitende viering in de Corneliuskerk Limmen



Diverse vieringen

Meditatieve pinksterviering m.m.v. het Taizé-project-koor

Op weg naar Pinksteren zal er weer een Taizé-project-koor georganiseerd worden in de Corneliuskerk. Het zingen en instuderen van nieuwe vierstemmige Taizé-acclamaties wordt door velen erg gewaardeerd en staat gepland op maandag 13 mei van 19.15 tot 20.30 uur in de kerk. De repetitie is bedoeld voor zowel koorleden, kerkgangers als geïnteresseerden. Op zaterdagavond 18 mei tijdens de Pinksterviering om 19.00 uur krijgt het Taizé-project-koor de kans het gerepeteerde in praktijk te brengen. Tijdens deze viering wordt ook de zevende kaars van de menorah aangestoken. Dit als afsluiting van het 'Lopend Vuurtje' tussen Hemelvaart en Pinksteren langs zeven kerken in onze regio. We sluiten de viering af – nadat we het licht van de Paaskaas aan elkaar hebben doorgegeven – met het uitblazen van de Paaskaars en het loslaten van duiven.

Het projectkoor staat onder leiding van Peter Rijs. Tijdens de repetitieavond in de Corneliuskerk te Limmen zullen bassen, tenoren, alt en sopranen hun eigen partijen leren. Op zowel maandagavond 13 mei, als zaterdag 18 mei is er koffie en thee en ook gelegenheid elkaar te ontmoeten.

Deelname aan het projectkoor is gratis. Geef je naam en adres alvast door dan krijg je in mei nog een bevestiging met de precieze gegevens van de repetitie en viering toegestuurd. aanmelden.activiteit@corneliuskerk-limmen.nl

Werkgroep Liturgisch koor



Adelbertusviering 2024

Een van de jaarlijkse hoogtepunten op de Adelbertusakker is de viering van het Adelbertusfeest. Op zondagmorgen 23 juni zal het weer een drukte van belang zijn op de Adelbertusakker. Vanuit de Egmond, maar ook van ver daarbuiten komen de vereerders van Adelbert om zijn jaarlijks feest te vieren. Enkele honderden mensen nemen jaarlijks aan deze viering deel.



Hoe het weer ook zal zijn: de viering gaat altijd door!

Net als andere jaren zullen er ook dit keer weer stoelen staan, maar u kunt, als u dat wilt, een eigen stoel meenemen. Weet dat u allen van harte welkom bent.

Voor de vroege vogels is er om 7:00 uur een 'stille' of te wel "de Vogeltjes mis" op de Adelbertusakker. In de viering van 10:00 uur is Vader Abt Ketelaars de voorganger met concelebranten pastor Nico Mantje en pastor Nico Knol.

NB: Deze zondag zal er, buiten de vieringen op de Adelbertus akker om, geen viering in de Egmond zijn.

Over herdenken, vieren en herinneren

4 mei 2024 in de Egmond.

De basisscholen worden betrokken bij het herdenken, vieren en herinneren.

De schoolkinderen maken gedichten die op 4 mei door de kinderen worden voorgedragen.

In Egmond aan den Hoef werken o.a. pastor Nico Mantje, koor hoverture, een afgevaardigde van de gemeente, Lamoraal van Egmont, tuingroep en vele vrijwilligers mee.

Graag zouden wij in het 4 mei comité nieuwe vrijwillige leden willen verwelkomen.

In mijn hoofd zitten dingen

Veel dingen van toen

Je lach en je woorden

Je knuffels, je zoen

In mijn hart zit een plekje

Een plekje voor jou

Vol heimwee en liefde

Omdat ik van jou hou

In mijn hart zit een leegte

Die leegte ben jij

Het gemis is zo voelbaar

Zo voelbaar dichtbij.

Wij blijven aan elkaar denken.

Warme groet namens,

de avondwake groep Egmond.

Rond de waterput

Terwijl er alweer hard gewerkt wordt aan het programma voor het najaar, staan er nog drie prachtige programmaonderdelen op het op de activiteitenkalender van het voorjaar.

Aanmelden via ronddewaterputnl@gmail.com of 072 5330906

Zie ook ronddewaterput.nl



Van kenniseconomie naar wijsheidscultuur

Wat wil je later worden? Die vraag krijg je vaak als kind. Maar er komt een moment dat je iets of iemand bent geworden. En dan moet je nog een poos.

Vroeg of laat lopen mensen tegen de grenzen op van wat ze zijn geworden. Burn-out, een relatiecrisis, de dood van een geliefd mens of een opkomend gevoel van verveling. Is dit alles? Dan begint de tweede helft van je leven. De beste helft, noemt Arjan Broers het, 'of in ieder geval de helft waar het echt om gaat'.

Arjan Broers is auteur, coach en pastor van de Dominicus in Amsterdam.

Hij vertelt over zijn boek 'De beste helft', dat inmiddels al een derde druk kreeg.

De ondertitel van het boek is:

'Kunnen we behalve alsmaar ouder ook wat wijzer worden?'

Eerlijk, lichtvoetig en met humor verleidt hij je om zelf op onderzoek te gaan naar wat jij in je leven te doen hebt. Hoe je kunt oefenen aandachtig te zijn, je schaduwwerk te doen en uit te reiken met wat je te geven hebt.

Dat onderzoek gaat niet alleen over jou. We leven in een tijd waarin er nog nooit zoveel mensen zo gezond zo oud geworden zijn. En ook is het een tijd waarin we zien dat onze manier van leven niet duurzaam is voor het leven om ons heen en voor de mensen die na ons komen. Een onwijze tijd is het. Zelden was er zo'n nood aan wijsheid.

Wie: Arjan Broers

Waar: Willibrordushuis, Westerweg 267 Heiloo

Wanneer: 23 mei, van 20:00 tot 22:00 uur

Bijdrage: € 5,- per persoon



Groene zaterdag in en rond de Witte Kerk

Rond de Waterput organiseert zaterdag 8 juni een 'Groene-kerken-dag' In en rondom de Witte Kerk in Heiloo.

We willen aan mensen binnen én buiten de kerken laten zien en horen

- hoe belangrijk het is om, ook vanuit de Bijbel, aan de heelheid van de schepping te werken;
- dat veel kerken - vanuit hun streven naar klimaatrechtvaardigheid - al 'groen' bezig zijn;
- wat de mogelijkheden zijn om 'groen te geloven';
- wat gebeurt er al en wat kan er nog meer?

Marius Braamse zal in de kerk een lezing houden over 'groene theologie' en vertellen hoe hij bij de Herenboeren kwam.

Peter Boers zal een interactieve-bespreking houden over 'Rechtvaardig leven = duurzaam leven', waarin hij o.a. zal uitleggen wat een 'voetafdruk' inhoudt en hoe makkelijk die is te verkleinen.

Daarnaast zal er informatie zijn van diverse groepen die actief 'groen' bezig zijn en we hopen op energieke geluiden van het 'Klimaat-alarm-Heiloo'.

Wie: o.a. Marius Braamse en Peter Boers

Wanneer: zaterdagmiddag 8 juni, vanaf 13.00 tot 16.30 uur

Waar: Rond de Waterput, in en om de Witte Kerk in Heiloo

Bijdrage: vrijwillige bijdrage (contant graag!)

voor elk wat wils voor elk

!!Bericht van Rond de waterput!!

Op bezoek bij Sint-Nicolaas

Helaas kan deze wandeling, die gepland stond voor 1 juni aanstaande, geen doorgang vinden wegens omstandigheden. Ook de informatieavond van 27 mei vervalt. We hopen dat we volgend seizoen de wandeling weer in het programma op kunnen nemen.

Hemelvaartsdag in de willibrorduskerk

Traditiegetouw is er in de Willibrorduskerk op Hemelvaartsdag, donderdag 9 mei, speciale aandacht voor zieken en ouderen. Om 10 uur is de viering, waarin ook enkele mensen het sacrament der zieken zullen ontvangen. Daarna is er een koffietafel voor genodigden. De leden van de werkgroep zijn druk bezig met de voorbereidingen en het regelen van vervoer. We hopen dat de gasten én de vrijwilligers mogen genieten van deze dag!



Goede vrijdag; De Kruisweg in de Jacobuskerk.

“Een ontroerend mooie Kruisweg”. “Mooi ingetogen en prachtig gezongen”. Dat waren wat reacties na afloop. Het was ook bijzonder om deze Kruisweg te ervaren. Met ons Herenkoor aangevuld met het Herenkoor uit Uitgeest werden mooie liederen ten gehore gebracht. Foto's van de prachtige beelden van de Kruisweg in Lourdes werden geprojecteerd. Bij iedere Statie was er een lied door het koor maar soms ook gelegenheid om samen te zingen. Tussen de Staties waren er inspirerende teksten. En een gezamenlijk gebed. Het was fijn om deze viering te kunnen meemaken. Zeker een aanrader voor iedereen om volgend jaar ook aanwezig te zijn bij deze Kruisweg op Goede Vrijdag. Dus houd de aankondiging in de gaten.

Ans Kaptein

Sobere maaltijden

Op de vrijdagavonden in de Veertigdagentijd was er telkens in één van de locaties van onze regio een Sobere Maaltijd. Johan Olling verzorgde een beziningsmoment en vertelde over het hongerdoek. Daarna gingen we aan tafel en genoten van soep en brood, met liefde bereid door parochianen. Hierbij een foto van de tafel in het Willibrordushuis, waar ook dames van de Red Hat Society aanzaten. Als bijdrage werd een gift gevraagd voor de Vastenactie. In Heiloo vonden we na afloop van de maaltijd het mooie bedrag van 194 euro in de Vastenkist.



voor elk wat wils voor elk

Week Nederlandse Missionaris: Pinksteractie van 11 t/m 19 mei 2024

Geïnspireerd door hun geloof zetten missionarissen en missionair werkers zich in voor anderen. Dat doen zij altijd en overal ter wereld. Missiewerker Fera is een gedreven kracht in het Centre for Social Concern in Malawi. Sinds 2022 doet zij dit prachtige werk met de hulp van de Witte Paters en de Week Nederlandse Missionaris. Zo kan zij haar hart volgen en zich inzetten voor de mensen die het het moeilijkst hebben, en dat doet zij met bezieling! Missionair werker Maria Poulisse maakt zich vanuit de Gemeente van de Camillianen hard voor kinderen en jongeren met een beperking uit arme gezinnen. Dit sprak voor haar vanzelf nadat ze gezien had hoe deze kinderen en jongeren vaak volledig buiten de boot vielen. 'Ik ben gegrepen door de liefde en deze kinderen houden me dagelijks een spiegel voor waarin ik God kan zien. Dat is heel inspirerend.' Fera en Maria zijn de gezichten van onze Pinksteractie in 2024.

Net als Fera en Maria staan alle andere missionarissen en missionair werkers altijd klaar voor de ander. En samen met u, zijn wij er voor hen tijdens de Pinksteractie!
Op Pinksteren wordt er gecollecteerd voor dit doel.



Walking dinner 2024

Deze editie kunnen we zeker geslaagd noemen. Met 14 koks en 56 gasten werd er in Akersloot op zondag 17 maart weer heerlijk "getafeld". En de verrassende ontmoetingen die plaats vonden aan tafel maakte het allemaal nog leuker. Het was een puzzel om de planning tussen koks, gasten en de 3 gangen waterdicht te krijgen. Maar dankzij een eureka moment van Andre Swart en een handige Frans Eekels is dat fantastisch gelukt. 9 Jaar geleden begon dit gebeuren met 3 koks en het wint aan populariteit nu met 14 koks.



De gasten zijn heel divers. Echtparen. Buren die met elkaar komen. Kinderen die met een ouder komen. Mensen die pas in het dorp wonen en het een mooie gelegenheid vinden om met de bewoners kennis te maken. Mensen die vorig jaar als gast kwamen, en nu koken. Het is echt een verbindende activiteit, georganiseerd vanuit het MOV (Missie Ontwikkeling en Vrede). De opbrengst van dit Walking dinner was maar liefst €1030,-. Bestemd voor Mama Jane.

Tijdens de evaluatie met de koks en Annelies Swart, de coördinator van dit gebeuren, kwamen er alweer suggesties voor volgend jaar. Heeft U interesse of ideeën, laat het weten via walkingdinner@kpnmail.nl
Ans Kaptein

wat wils voor elk wat wils

Wat is er te doen in de Jacobus kerk Akersloot

Vrijdag	3 mei	Bij Maria op de koffie.	10.00 uur
Zondag	19 mei	Oecumenische buitenviering	10.00 uur
Vrijdag	31 mei	Samen eten bij Jacobus	17.30 uur
Vrijdag	28 juni	Samen eten bij Jacobus	17.30 uur

Bij Maria op de koffie, vrijdag 3 mei 2024.

We nodigen u allen uit om in deze mei maand De Heilige Maria hulde te brengen.

Vrijdag 3 mei is jong en oud welkom in onze Jacobuskerk.

We starten om 10 uur met een sfeervolle viering in de kerk.

Met door u meegebrachte bloemen zetten we Maria in het zonnetje.

We horen inspirerende woorden en zingen samen bekende Marialiedjes.

Na de viering is er koffie/ thee met wat lekkers in het parochiecentrum.

U bent van harte welkom bij Maria in de Jacobuskerk op deze hopelijk mooie mei morgen.

Namens de organisatie, Ans Kaptein



Beste parochianen.

We zijn alweer op weg naar Pinksteren. Als ik dit schrijf is Pasen net achter de rug hebben.

Altijd een drukke periode, temeer als er tussendoor ook nog een aantal begrafenissen zijn.

Ik sta er altijd weer van te kijken hoe vrijwilligers klaar staan om alle voorkomende klussen oppakken. Grote waardering! Zij zorgen ervoor dat onze krimpende kerkgemeenschap kan blijven voortbestaan.

Ook de kerk en de tuin staat er prachtig bij.

Het kinderkoor beet de spits af tijdens de Palmpassen. Altijd vertederend als de kinderen hun geluid laten horen.

De andere koren lopen sterk uiteen. De Witte Donderdag viering werd opgeluisterd met Nederlandstalig hedendaagse muziek, uitgevoerd door ons Aquariuskoor.

Goede Vrijdag was ons herenkoor aan de beurt om samen met het koor van Uitgeest de Kruisweg met gedragen muziek te ondersteunen.

Amivocalis was 2e Paasdag aan de beurt, wat voor de liefhebber van traditionele muziek, heerlijk is om naar te luisteren. Voor de pastor en onze voorgangers, de koren een drukke periode!

Traditiegetrouw was de kerk prachtig met bloemen versiert.

De dinsdag na Pasen was er alweer een begrafenis.

Mooi dat we dit, met en voor elkaar, kunnen verzorgen!

Groet Gerard Kaptein, vz LRJ

wat wils voor elk wat wils

Sponsorloop 2024 zit er weer op

Ook dit jaar is er weer hard gewerkt om er een mooi feest van te maken.

Het team ging aan de slag. De scholen werden benaderd en een datum vastgesteld. En daarbij is rekening gehouden met de ramadan zodat de kindertjes lekker mee mogen doen met de lekkernijen. De route werd bepaald, de versnaperingen bedacht, de vrijwilligers en de verkeersregelaars gevraagd, de koordjes voor de buttons gehaakt en een sponsor gezocht. En alles liep gesmeerd. De Rembrandtschool kon helaas niet onder schooltijd meelopen. Maar we kregen wel de gelegenheid om de sponsorformulieren op school uit te delen.

En dan is het 7 maart.

Dankbaar zijn we dat het zonnetje schijnt. Theo Kaptein, een van de oprichters van 37 jaar geleden, blies de sloopshoorn voor de start. En weg is de stoet met enthousiaste kinderen met opa's en oma's uitgezwaaid door de papa's en mama's.

Een lang lint van groene hesjes slingerde langs het prachtige meer. Het eindigde in de kerk waar ze getrakteerd werden op een welverdiend glaasje limonade en een muzikje gespeeld op het kerkorgel. Het was een feestje.

Zaterdag 9 maart ging het feestje verder in de kerk. Vanaf 11.00 uur kwamen de kinderen hun gesponsorde geld brengen. Een team van vrijwilligers zat klaar om het in ontvangst te nemen, nadat de kinderen eerst de vragen die uitgezet waren op de banken, hadden beantwoord. Er stond een pot met paaseitjes en men moest het aantal paaseieren raden, de pot was de prijs. Het feestje was compleet. en dat allemaal voor Mama Jane. Na lang tellen is er een bedrag van bijna 4000,00 euro door de kinderen opgehaald. Tot slot moest de prijs uitgereikt worden. Sam Admiraal van de Brug uit groep 1/2a was het dichtst bij het juiste aantal. Dolgelukkig en een beetje overdonderd hield hij de gegraveerde trofee omhoog.

We kunnen nu de kinderen van Mama Jane weer een beetje gelukkiger maken.

Wij zijn enorm trots op jullie allemaal.

Het team sponsorloop.

Jeanne Eekels



Collecten voor derden

Willibrorduskerk Heiloo:

Collecte/Vastenkist Vastenactie

€ 547,45

Opbrengst Sobere Maaltijd tbv Vastenactie

€ 194,00

HMM Alacoquekerk Egmond ad Hoef:

Inzamelingen voor Vastenactie

€ 241,30

Jacobuskerk Akersloot:

Collecte in februari tbv Mama Jane

€ 230,95

Opbrengst tbv Mama Jane sponsorloop

€ 3735,00

Opbrengst Walking Diner tbv Mama Jane

€ 1030,00

Over de tuinkabouters...

...bij de Jacobusparochie Akersloot.

Wij zijn met 13 personen.

U ziet ons bijna allemaal op bijgaande foto.

Wat doen wij, tuinkabouters, daar toch elke woensdagochtend? U vraagt het zich ongetwijfeld af. Wel, ik zal even wat werkzaamheden opnoemen: metselwerk repareren, afvoer verstoppingen (proberen) te verhelpen, verplanten jonge bomen/zaailingen, informatiekastjes restaureren, andere vrijwilligers helpen bij het vervangen van de vloeren in de kerktoeren, nieuwe graven uitzetten, grafstenen rechtzetten of verwijderen, grafrechthebbenden informeren bij een probleem met het grafmonument, waterafvoeren schoonhouden, takken verwijderen na elke storm, afvalbakken legen,



sommige tuinkabouters zijn ook drager bij begrafenissen en kerkhofbeheerder. Anderen brengen het parochieblad rond. En andere tuinkabouters doen weer (veel) ander vrijwilligerswerk.

Maar het meeste werk dat verricht wordt bestaat toch wel uit het vele gras maaien met handmaaiers en een zitmaaier, heggen snoeien, schoffelen en in de herfstbladeren harken. En dat alles natuurlijk in een rustig tempo.

Dit is slechts een kleine greep uit de werkzaamheden. Het zou te veel ruimte in beslag nemen om alles te beschrijven. En er komt geen bedrijf aan te pas!

Hierboven werden al de grafstenen genoemd. De vreemdste tekst die ik ooit op een grafsteen (niet in Akersloot) las was deze:

“Onder dit prima marmer ligt de vrouw van H. Lambiek, steenhouwer hier ter stede, dit type kost 2.000 piek.” Over sluikreclame gesproken....

En over grasmaaien gesproken: vorig jaar kwam de functie van “éérste tuinkabouters – bediener en bestuurder zitgrasmaaier” vacant. Dus niet zomaar wat! Meteen toen dat bekend werd meldde zich een tuinkabouters. En zo geschiedde. In dit artikel noem ik geen namen maar deze enthousiasteling is een kleinzoon van Jaap van Aal de bakker. Hij knort fluitend in de rondte en is helemaal op z'n plek. Net als wij allemaal trouwens!

Een van de tuinkabouters kreeg het dit jaar op zijn heupen. Altijd hartelijk en een gezellige prater was hij toch wat veranderd. Iets om zeker in de gaten te houden. Ik zal er verder niet over uitweiden maar dankzij mijn jarenlange training die uiteindelijk resulteerde in de zwarte band origami die ik geheel volgens de regels alleen gebruik voor zelfverdediging is alles kalm verlopen en zijn heupoperatie is ook goed geslaagd. Alles bij elkaar zijn wij een heel gezellige club en iedereen die iets zinvol te doen zoekt, voor of na zijn of haar pensionering is van harte welkom. Elke woensdag van 9.00 uur tot 11.30 uur en van 10.00 uur tot 10.30 uur koffie of thee met veel kletspraatjes en vaak wat lekkers vanwege de verjaardagen. Kom gezellig maar eens poolshoogte nemen.

En ook niet onbelangrijk, in december sluiten wij het jaar af met een gezellige bijeenkomst met een hapje en een drankje en zien wij elkaar weer na de winterstop ca. half maart.

En ik wil besluiten met het volgende:

“Elke gelijkenis met bestaande personages berust op louter toeval. En niet al het geschrevenen berust op waarheid.”

Pfoeiiii, kom ik daar even goed mee weg zeg!

En mocht u het tot zover gered hebben, dank voor uw aandacht.

Een tuinkabouters.

Financiën - Parochieblad

Kerkbalans 2024

We leven inmiddels om en nabij Pasen en actie Kerkbalans lijkt alweer lang geleden. Maar de actie loopt eigenlijk het hele jaar door.

Voor de financieel medewerkster komen de incasso's het hele jaar door in beeld. Voor het afgeven van een automatische incasso danken wij u hartelijk voor het, in ons gestelde, vertrouwen.

Inmiddels is er een goed systeem bedacht wat het incasseren een stuk makkelijker maakt. Dat scheelt een hoop tijd, want bij een ontvangen bedrag wordt gelijk de desbetreffende parochiaan gekoppeld met daarbij de desbetreffende locatie. Dat scheelt een hoop zoekwerk. Toch is het nog steeds zaak om alles na te kijken, want soms gebeurt het dat per abuis de locatie niet is ingevuld bij het aanmaken van een debiteur. Dan wordt dit bedrag in het centrale bedrijf geboekt en is het zaak om uit te zoeken bij welke locatie deze persoon hoort. Het komt uiteindelijk allemaal goed en juist daarom is een zorgvuldige blik nooit overbodig. Tenslotte kan je niet altijd vertrouwen op de digitalisering.

In de loop van het jaar kunnen we kijken wat er aan Kerkbijdrage is binnen gekomen, dit kan tevens op locatie bekeken worden. Zo houden we in de gaten hoeveel er in vergelijking met voorgaand jaar is binnen gekomen. Lopen we een beetje in de pas of moeten we ons zorgen maken? Nou is algemeen bekend dat onze inkomsten hard teruglopen. Dat komt mede door overlijdens, maar ook door de algehele tendens. Toch signaleren wij dat er mensen zijn die opeens toch een bijdrage overmaken. Zal het dan toch zo zijn dat je eerst een beetje 'ouder' moet zijn om te beseffen dat de kerk moet blijven bestaan? Komt dan opeens het besef dat we de kerken alleen maar open kunnen houden door, onder andere, uw gulle giften. Dat er aan kerken behoefte is, zien wij dagelijks in onze kerken gebeuren.

In de Willibrorduskerk is de ene dag drukker dan de andere dag. Regelmatig komen er mensen langs voor een praatje; een luisterend oor; voor het aansteken van een kaarsje; voor de koffie.

De kachel brandt in deze locatie elke dag. Er komen vaak mensen binnen van bepaalde werkgroepen die ook aanschuiven voor een kop koffie en de kantoren zijn meestentijds gevuld.

Ook hiervoor is uw gulle gift van harte welkom, want zonder giften kunnen wij niet voortbestaan.

Ook de andere locaties zijn actief bezig; te denken valt aan de Hoeverveiling en aan de sponsorloop waar heel veel animo voor was!

Wij hopen van harte dat dit geschreven stukje een reminder voor u is, mocht u om wat voor reden dan ook uw bijdrage nog niet hebben overgemaakt dan hopen we dat u dat alsnog wilt overwegen. Als u de papieren kwijt ben sturen wij u van harte een nieuw pakketje toe.

Ook misschien goed voor u te weten: dat u in de Kerkstraat van de Willibrorduskerk kunt pinnen. Vraag daar eens naar bij de medewerkers van kantoor.

Actie Kerkbalans 2024: "Geef Vandaag voor de Kerk van Morgen" het hele jaar door van harte aanbevolen.

Astrid Wiebering – Vlaar
Financieel Medewerkster

Parochieblad 2024

In januari heeft u, net als alle andere voorgaande jaren, de brief over actie Kerkbalans ontvangen. Veel parochianen hebben hierop gereageerd en daar zijn wij heel dankbaar voor. Echter zijn er ook die niet hebben gereageerd en dus ook nog geen bijdrage hebben overgemaakt. De mensen die dit jaar nog niets betaald hebben zullen, net als voorgaande jaren tezamen met het parochieblad van oktober, een "geheugensteuntje brief" ontvangen.

We snappen dat het nooit leuk is om zo'n brief te ontvangen maar de brief/folder die in januari verstuurd is kan aan uw aandacht ontsnapt zijn, of u heeft hem even weggelegd en bent hem daarna vergeten. Dus wie weet is deze brief dan een reminder om uw bijdrage alsnog aan ons over te maken. Mocht u



De Red Hat Society

een “geheugensteun brief” in de bus krijgen en u heeft toevallig net betaald dan kunt u deze uiteraard als niet verzonden beschouwen.

De laatste jaren signaleren wij dat we bij veel parochianen een parochieblad in de bus doen maar het aantal parochianen dat een kerkbalans bijdrage geeft vele malen minder is. Dit is toch wel zorgwekkend want het Parochieblad willen we (vrijblijvend) blijven versturen. Echter aan het drukken van het Parochieblad hangt een kostenplaatje.

Wilt u geen bijdrage geven aan actie kerkbalans dan zou u ook kunnen overwegen om een bijdrage te doen voor het parochieblad (bij uw omschrijving vermelden dat het een bijdrage voor het Parochieblad is).

Wilt u ook een steentje bijdragen aan het rondbrengen van het blad dan kunt u zich aanmelden voor het tellen en/of het rondbrengen van het blad. Zes keer per jaar wordt het blad bij parochianen in de bus gedaan, als het even kan, kunt u de bladen rondbrengen in uw eigen wijk.

Als ik u nu vertel dat Heiloo is opgedeeld in ruim 99 wijken dan kunt u wel nagaan dat we hier ook de nodige lopers voor moeten vragen. Des te meer lopers des te minder bladen eenieder hoeft rond te brengen. Dus schroom niet u hiervoor op te geven, dit is mogelijk in het kantoor van de Willibrorduskerk maar ook een telefoontje kan volstaan. Bij voorbaat alvast onze hartelijke dank.

Astrid Wiebering-Vlaar

Stenen schilderen, het hongerdoek en sobere maaltijd.



Op het R.K.-kerkhof in Heiloo was Marieke Prein heel hard bezig om geschilderde stenen voor elk graf te maken. Elke steen is anders en de fantasie van de maker eindeloos. Bijzonder!

Zou ik Marieke eens kunnen vragen voor een workshop met mijn Rode Hoedenvriendinnen? De beide partijen waren meteen enthousiast.

Tien dames van het chapter Duindiva's Castricum wilden graag meedoen. Marieke vertelde ons wat er allemaal mogelijk is en had ook genoeg voorbeelden. Alle materialen waren aanwezig. Stenen groot en klein, maar ook eigen meegebrachte stenen werden prachtig beschilderd. Gouden stenen ontstonden, soms met heel mooie teksten. Iedereen genoot zichtbaar. Na twee uur hard werken werd het resultaat trots op de tafel uitgesteld, zoals op de foto is te zien. Na de workshop hadden we een borreluurtje. Het was “het zoet” na de arbeid. Niet al te uitbundig, want.....het was immers vastentijd.

Leuk, dat er zes dames van ons wilden aanschuiven aan de sobere maaltijd, met soep en brood. Maar eerst de prachtige uitleg van Pastor Olling over de Bijbelse getallensymboliek en “het hongerdoek” in de ontmoetingsruimte. En wat heeft iedereen zijn best gedaan. De mensen die de soep hebben bereid, de prachtig gedekte tafel en de goede sfeer. Voor het weggaan werd nog spontaan het Eucharistische lied “Ave Verum Corpus” van Mozart gezongen. Onder de Rode Hoedendames bevinden zich ook zangtalenten. Het werd gewaardeerd en tevreden gingen wij huiswaarts, nadat we de collecte niet waren vergeten. Dank aan u allen.

Voor de goede orde:

De Red Hat Society is een club van vrouwen van boven de 50 jaar en hebben internationaal en worldwide een miljoen leden.

De Duindiva's Castricum hebben een motto: “Gedeelde vreugd is dubbele vreugd”. En...VRIENDSCHAP staat bij ons hoog in het vaandel. Iedereen kan en mag zich aansluiten, als je binnen de chapter past. Bij elke gelegenheid dragen wij een rode hoed en tooien ons in paarse kleding. Wij zijn een bont gezelschap van allerlei pluimage met een maandelijkse activiteit. Zeuren is ons vreemd. Wij kleuren graag onze dag en hadden een mooie,

leerzame middag in de Willibrorduskerk.

Carla Slootmaker



Caritas Egmond aan den Hoef

Caritas werkgroep Egmond aan den Hoef

Soms zijn er momenten in je leven dat je denkt: "Is dit echt of droom ik?" Momenten waar je blij van wordt en die je zo gelukkig maken dat je ze wilt opslaan om ze op te kunnen roepen als je even in een mindere periode zit. Wij mochten deze momenten beleven tijdens onze onvergetelijke reis door Nieuw-Zeeland. Zes weken lang alleen maar 'wow' momenten, wat een verschrikkelijk mooi land en een enorme diversiteit aan natuurschoon. Daarnaast de rust, ruimte, het relaxte leven en de vriendelijke en behulpzame mensen aldaar en het totaalplaatje is compleet. Je kunt iedereen een reis naar dit prachtige land.

Bij thuiskomst stond er gelijk een vergadering van onze werkgroep gepland en kon ik mijn geluksgevoel nog even vasthouden daar je een groep mensen treft die niet zichzelf op de eerste plaats zet maar er wil zijn voor een ander.

Inmiddels gaat het gewone leven weer door en hebben we diverse activiteiten achter de rug waar we met een goed gevoel op terug kijken. De Keezavond was een succes en is zeker voor herhaling vatbaar. Kaarten hiervoor waren beschikbaar gesteld door de Caritas tijdens de Hoeverveiling, een mooi initiatief waar veel verenigingen en instanties bij welvaren.

Op vrijdag 15 maart zaten we met een kleine groepje bij elkaar voor de sobere soepmaaltijd, georganiseerd door de werkgroep Missie, Ontwikkelings-samenwerking en Vrede (MOV) onder leiding van Johan Olling en verzorgd door onze werkgroep met dank aan Marian voor het bereiden van de soep. Weliswaar weinig deelnemers maar wel een heel intense beleving met elkaar. We hopen dat we volgend jaar meer mensen enthousiast kunnen maken voor deze bijzondere ontmoeting in de Vastentijd.

En dan uiteraard Pasen, wat een genot om daar mee bezig te mogen zijn. Met een enthousiaste groep hebben we in het atelier van Ellen Liefing weer de paaspresentjes gemaakt en op Goede Vrijdag uitgedeeld aan de bewoners van huize Agnes en de Prins Hendrik Stichting. Het persoonlijk contact geeft er een extra tintje aan en maakt het zo leuk om te doen. Tevens hebben we boeketten

bezorgd bij mensen voor wie geluk niet altijd heel gewoon is en die een steuntje in de rug goed kunnen gebruiken. Het samen beleven van Pasen, voor elkaar en met elkaar is heel mooi. Dank ook aan de 'losse schakeltjes' die ons geholpen hebben om de presentjes te maken en de bewoners van de zorgcentra te verrassen. Jullie enthousiasme moedigt ons aan om jullie nog eens te vragen voor een klus. Anchel, José, Ellen en Els dank jullie wel.

We hebben dus niet stil gezeten en gaan dat ook de komende tijd niet doen. Onze werkgroep blijft actief en hoopt met uw steun mensen te kunnen blijven helpen. Kent u mensen die hulp nodig hebben, ziek of eenzaam zijn meldt het ons dan alstublieft.

Verder wens ik eenieder vele mooie momenten toe zoals wij ze mochten beleven. Koester ze en haal ze tevoorschijn als het even tegenzit, het zijn juist die momenten die voor lichtpuntjes zorgen in het leven. Doe de dingen die je wilt doen, stel niet uit, beleef ze intens, leef met een lach en geniet van een mooi voorjaar.

Caritas werkgroep Egmond aan den Hoef
Karin Twisk



Beste Mede Parochianen

Twee jaar geleden hebben wij als CWH een paar manden in het Stiltecentrum geplaatst. Met de bedoeling dat hier boodschappen in gelegd werden voor de mensen in Heiloo die moeten leven van een minimum.

De actie sloeg aan en de manden werden tafels. Nu twee jaar later is onze boodschappentafel een begrip in Heiloo. Er zijn steeds meer mensen die de weg ernaartoe weten te vinden. Niet alleen om te halen maar ook om te brengen.

Dat laatste bewijst de Paasactie van de afgelopen week. De neergezette boodschappenkar is helemaal gevuld, ook de neergelegde manden zijn gevuld.

We zijn aangenaam verrast met al deze goede gaven en willen dan ook alle goede gevers heel erg hartelijk bedanken. Het is hartverwarmend te zien dat er nog steeds zo gul gegeven wordt.

Joukje Holten, algemeen bestuurslid Caritas Werkgroep Heiloo.



Na de Paasactie is Joukje druk bezig met het sorteren en opruimen van de grote hoeveelheid ingezamelde producten voor onze Voedseltafel. Er is echt een grote opbrengst! De boekenkasten in het voormalig Documentatiecentrum in de pastorie, bieden maar net genoeg plaats aan alle goede gaven. Joukje vertelt dat de 'omzet' nog steeds groeit, naarmate dit initiatief aan bekendheid wint in Heiloo. In de Ter Coulsterkerk worden ook levensmiddelen voor onze Voedseltafel ingezameld. Onlangs werd de Caritas Werkgroep uitgenodigd door de Protestantse Gemeente in Heiloo, voor een gesprek over meer samenwerking. Mooi hoe van het één het ander komt.



Heilige van de maand

Idesbald van Ten Duinen

Belijder en abt.

Betekenis van de naam:	Succesvol heerser.
Iconografie:	Als cisterciënzer met een scheepje of hengel in de hand.
Patroon van:	Polderjongens, kustbewoners en vissers.
Aangeropen tegen:	Koorts en reumatiek.

Idesbald werd omstreeks 1090 geboren in Veurne als telg van de invloedrijke en machtige familie Van der Gracht. Zijn vader Eggewaard zorgde dat zijn zoon een goede opleiding kreeg. Daarbij werd aandacht besteed aan ridderlijke en intellectuele vaardigheden

De jongeling wist zich een vooraanstaande positie te verwerven aan het hof van de graaf van Vlaanderen. Een schitterende carrière lag in het verschiet.

Het liep anders. Hij was nog geen dertig toen hij zijn echtgenote verloor in het kraambed. Diepbedroefd verliet hij het hof. Hij schonk een groot deel van zijn erfenis weg om rond de kapel die zijn vader ten oosten van Veurne had laten bouwen - het huidige polderdorp Eggewaartskapelle - een priorij te stichten. Zelf werd hij kanunnik in de kerk van Veurne, die dankzij graaf Boudewijn I met de IJzeren Arm (†879) beschikte over relikwieën van de heilige Walburga.

Het leven als kanunnik kon Idesbald uiteindelijk niet bekoren. Hij moest veel tijd steken in allerlei wereldlijke beslommingen. Naar zijn gevoel kon hij te weinig tijd besteden aan God. Daarom wilde hij zelfs op gevorderde leeftijd toch nog toetreden tot de strenge orde van de cisterciënzers.

Die orde was ongeveer een halve eeuw daarvoor gesticht door Robert van Molesmes (circa 1017-1111) uit onvrede met de leefwijze van de benedictijnen. Robert en zijn medestanders vonden dat de monniken een luxueus leven leidden en te ver waren afgedwaald van de doelstellingen van hun stichter, de heilige Benedictus van Nursia. Zij wilden leven in overeenstemming met de oorspronkelijke regel, dus in alle soberheid. Hun eerste klooster bouwden ze in Cîteaux (Latijn: Cistercium), ten zuiden van Dijon. De orde begon te groeien nadat de heilige Bernardus van Clairvaux (1090-1153) met dertig edellieden die nieuwe orde kwam versterken. Her en der in Europa verrezen nieuwe vestigingen. Rond 1138 sloot de in 1128 gestichte benedictijnenabdij Sancta Maria Dunarum, in de wandeling Ten Duinen genoemd, zich aan bij de cisterciënzers.

Van meet af aan voelde Idesbald zich hier thuis. Het geregelde leven beviel hem uitstekend. Elke dag stond men om zes uur op. De dagorde werd bepaald door de getijden die om de drie uur in de kerk werd gezongen. Daartussen werkten de monniken op het land en kopieerden en illustreerden ze boeken. Idesbald had een prachtige stem en werd aangesteld tot cantor, voorzanger. Hij ging zo op in het koorgezang dat hij tijd en plaats vergat: zijn medebroeders moesten hem dan uit het koor halen voor de maaltijd.

Ondanks zijn afkeer van bestuurstaken werd hij in 1155 gekozen tot abt. In die hoedanigheid wist hij Ten Duinen tot grote bloei te brengen. Na twaalf jaar moesten de broeders afscheid nemen van Idesbald: na een kort ziekbed overleed hij op 18 april 1167. Gewoonlijk begroeven de cisterciënzers hun overleden broeders op het kerkhof. Maar Idesbald kreeg zijn laatste rustplaats in de kerk, omdat ze van zijn heiligheid overtuigd waren.

In 1577 werd de abdij verwoest ten tijde van de religieuze troebelen. De monniken konden Idesbald stoffelijke resten veilig naar Brugge brengen, naar de Onze Lieve Vrouwenkerk op de Potterielei. Toen men in 1623 de kist opende, steeg er niet alleen een aangename geur uit op, maar bleek het lichaam van de abt ongeschonden te zijn. Het duurde echter tot 1894 vooraleer Idesbald zalig werd verklaard.

Feestdag 18 april.

Uit Heilige in de Lage Landen.



Adressen

Parochie Bron van Levend Water

Postadres: Westeweg 267
1852 AG Heiloo
Telefoon: 072-533 09 06

✉ info@rk-bronvanlevendwater.nl
Website: www.rk-bronvanlevendwater.nl

Financiële Administratie:

Mevrouw Astrid Wiebering-Vlaar
Telefoon: 072-533 09 06
✉ financieel@rk-bronvanlevendwater.nl

Dagelijks Bestuur:

De heer Martien den Blanken voorzitter
Mevrouw Marieke Hoetjes-Eijkel secretaris
De heer Harry Broers penningmeester

Voor uw kerkbijdrage en andere giften:

H. Willibrordus: NL46 RABO 0327 0640 21
tnv RK Par. Bron van Levend Water, inz. Par. Heiloo
NL20 INGB 0000 6815 70

tnv RK Par Bron van levend Water, inz. Loc Willibrordus
H. Jacobus Major: NL07 RABO 0300 9542 63
tnv RK Par. Bron van Levend Water, inz. Akersloot

H. Adelbertus: NL88 RABO 0315 7004 91
tnv RK Par. Bron van Levend Water, inz. RK Egmond

H. M.M. Alacoque: NL41 RABO 0315 7479 94
RK Par. Bron van Levend Water, inz. RK Egmond

O.L.V. Onb. Ontv.: NL87 RABO 0315 7041 95
tnv RK Par. Bron van Levend Water, inz. RK Egmond

Parochie coördinatoren:

Mevrouw Marieke Hoetjes-Eijkel
Telefoon: 072-533 09 06
✉ willibrorduskerk@rk-bronvanlevendwater.nl

Mevrouw Astrid Wittebrood-Schouten
Telefoon: 072-506 13 64 / 072 533 09 06
✉ coordinator@rk-bronvanlevendwater.nl

Begraafplaatsen BvLW:

Willibrordushof, Heiloo:
✉ willibrordushof@rk-bronvanlevendwater.nl

Sint Jacobushof, de Overtuin, Akersloot:
✉ jacobusmajor@rk-bronvanlevendwater.nl

Rinnegom, Egmond Binnen:
✉ rinnegom@rk-bronvanlevendwater.nl

De Karmel, Egmond aan den Hoef:
✉ dekarmel@rk-bronvanlevendwater.nl

Caritas Bron van Levend Water:

✉ cwh.heiloo@gmail.com
✉ caritas.egmondaandenhoef@gmail.com
✉ cwa.akersloot@gmail.com

Locatie H. Willibrordus

Adres:
Westerweg 267
1852 AG Heiloo
Telefoon: 072-533 09 06



Secretariaat:

Openingstijden: ma t/m vr 9.00 tot 12.00 uur
✉ willibrorduskerk@rk-bronvanlevendwater.nl
maandag speciaal voor kerkhofbeheer
✉ willibrordushof@rk-bronvanlevendwater.nl
vrijdag speciaal voor opgeven intenties
✉ misintenties@rk-bronvanlevendwater.nl

Locatie H. Jacobus Major

Adres:
Kerklaan 37
1921 BK Akersloot
Telefoon: 0251-31 22 28



Secretariaat:

Openingstijden: vr 9.00 tot 11.00 uur
✉ jacobusmajor@rk-bronvanlevendwater.nl

Locatie H. Margaretha Maria Alacoque

Adres:
Herenweg 188-190
1934 BD Egmond
aan den Hoef
Telefoon: 072-506 13 64



Secretariaat:

Openingstijden: do 9.00 tot 12.00 uur
✉ rkegmond@rk-bronvanlevendwater.nl

Pastores

Administrator: Franklin Brigitha, pr.
Priesterassistent: Igno Osterhaus, pr
bij pastorale spoed en overlijden:
Telefoon: 06 17 85 80 26
✉ i.osterhaus@rk-bronvanlevendwater.nl
Priesterassistent: Nico Mantje, pr.
Diaken: Mike Nagtegaal

Centraal rekeningnr:
NL 57 RABO 0120 5009 65
tnv RK Parochie Bron van Levend Water

Bron van Levenend Water

