

Bron van Levend Water



Parochieblad van de RK Parochie Bron van Levend Water
Heiloo, Akersloot en De Egmond
7^e jaargang nummer 6



COLOFON

De volgende Bron van Levend Water

verschijnt op **8 september**

Kopij, bestaande uit maximaal 500 woorden.

kunt u uiterlijk **13 augustus**
inleveren bij de lokale redacties.

bij voorkeur als Word document per email:

Locatie H. Willibrordus:

willibrorduskerk@rk-bronvanlevendwater.nl

Locatie H. Jacobus Major:

jacobusmajor@rk-bronvanlevendwater.nl

Locatie H. M.M. Alacoque:

drieluik@rk-bronvanlevendwater.nl

De redactie behoudt zich het recht voor om, daar waar nodig, wijzigingen aan te brengen in de aangeleverde artikelen. Indien de inhoud hierdoor wordt gewijzigd, wordt vóór plaatsing contact opgenomen met de schrijver.

Dit parochieblad is ook te vinden op de website van Bron van Levend Water: rk-bronvanlevendwater.nl
Indien u geen parochieblad meer wilt ontvangen kunt u dit doorgeven aan het secretariaat van uw locatie. Adressen vindt u achter in dit blad.

Foto voorkant:

Jimmy Purimahuwa

Doorschijnende schaal met vis als lichtkoepel van de doopkapel 'Levend Water' in de Bavokathedraal te Haarlem.

Ontworpen en vervaardigd door Marc Mulders. Zie ook artikel elders in dit blad.

Foto achterkant:

Astrid Wiebering

Molen De Eendracht aan de rand van de woonwijk Bergerhof. De Eendracht is een in 1771 gebouwde poldermolen in de Noord-Hollandse stad Alkmaar. Het is een ronde stenen molen van het type grondzeiler met een Oudhollands wiekenkruis. De Eendracht is de laatst overgebleven stenen poldermolen in Noord-Holland. Hij bemaalde tot 1931 de polder; daarna werd deze taak overgenomen door het elektrisch gemaal naast de molen.



Parochie Bron van Levend Water

p/a Westerweg 267

1852 AG Heiloo

Telefoon: 072-533 09 06

Mail: info@rk-bronvanlevendwater.nl

Website: www.rk-bronvanlevendwater.nl

Zoals de meeste mensen ondertussen weten, vertrek ik per 1 juli als pastor voor de regio HALE. De redenen hiertoe zijn persoonlijk en het besluit is met veel pijn in mijn hart genomen. Toch is het voor mij op dit moment het beste om te doen. Ik zal terugkeren bij defensie als Krijgsmacht aalmoezenier en gestationeerd worden in Den Helder.

Natuurlijk blijven ik en mijn gezin in Limmen wonen, alwaar ik voor de kerk op veel vlakken als vrijwilliger actief zal blijven. De kans is groot dat we elkaar in die hoedanigheid heus nog eens tegenkomen! Belangrijk is dat het niet ligt aan de mensen en kerken van onze regio. Nogmaals; het is een persoonlijk besluit geweest.

Maar nu! De zomer is aangebroken en voor velen van ons betekent dat een welverdiende vakantie. Even op adem komen, en hopelijk genieten van de zon, de natuur en de rust. Een moment om lichaam en geest te verfrissen, om samen te zijn met dierbaren en nieuwe energie op te doen voor de uitdagingen die het komende seizoen brengt.

Hopelijk geeft de komende periode ons ook tijd voor reflectie en innerlijke vernieuwing. Het is een kans om te reflecteren op ons leven, om na te denken over onze relatie met God en met elkaar. Hoe vaak nemen we in de drukte van het dagelijks le-

ven de tijd om stil te staan bij wat echt belangrijk is? Vakantie biedt ons de ruimte om opnieuw in contact te komen met de diepere waarden en betekenis in ons leven.

Laten we dus niet alleen genieten van de vrije tijd en de mooie momenten, maar ook bewust zoeken naar momenten van stilte en gebed. Of we nu op reis gaan of thuisblijven, laten we ruimte maken voor ontmoeting met God. Misschien door een wandeling in de natuur, een bezoek aan een kerk op onze vakantiebestemming, of simpelweg door een moment van stilte in ons eigen hart.

Zalig zomer toegewenst!
Met een warme groet,
diaken Mike



Afscheid Diaken Mike Nagtegaal

Via diverse communicatiekanalen heeft u mogelijk vernomen dat diaken Mike per 1 juli 2024 formeel uit dienst treedt van het Bisdome Haarlem en werkzaam wordt bij de Koninklijke Marine als aalmoezenier. Sinds 1 december 2021 is Mike werkzaam geweest voor de parochie Bron van Levend Water en (als eerst-aanspreekbare) voor de Cornelius Parochie en heeft dat met volle inzet gedaan.

Wij zijn als parochiebestuur dan ook dankbaar voor de inspirerende initiatieven, zoals de Bijbelkring voor jongeren (in zowel Akersloot als in Limmen) en de vieringen met een speciaal thema (zoals Elvis) waarin moderne thema's verbonden worden met geloofsbeleving, die hij heeft ontplooid.

Wij hopen dan ook dat een groot deel van die initiatieven zal blijven bestaan om ook jongeren te blijven inspireren actief met kerk en samenleving bezig te zijn.

Naast een oprecht dank je wel wensen wij Mike ook alle goeds bij het uitvoeren van zijn werkzaamheden in zijn nieuwe werkkring als aalmoezenier.

Namens het parochiebestuur,
Harry Broers

Jaarthema - Regioviering

Dat wordt het nieuwe jaarthema voor komend seizoen. Op 11 juni kwamen we bij elkaar in de Ontmoetingsruimte van de Willibrorduskerk om onze gedachten over een jaarthema neer te leggen en samen te proberen een nieuw thema te bedenken. De inbreng van de aanwezigen was verrassend eensgezind. Weliswaar met verschillende accenten en andere voorbeelden, kwam toch telkens het begrip 'verbinding' of 'verbondenheid' boven.

De werkgroep MOV-HALE bracht daarnaast het thema 'Vrede' in, een thema dat in de huidige wereld steeds verder weg lijkt. Daarbij had die groep ook het plan om de eerste regioviering, op 8 september aanstaande, te koppelen aan de Vredesweek en aansluitend aan de viering een excursie naar het Verzetsmuseum te organiseren. U leest daarover elders in dit blad.

Er werden verschillende slogans geopperd, maar ineens was het er: 'Vrede vraagt verbinding'. Alle aanwezigen konden zich er direct in vinden.



Het symbool dat het thema uit gaat beelden is een vlieger. Daar zit een verhaal aan vast. Johan Olling zal dat in het volgende parochieblad toelichten.

We hopen dat het thema ons zal inspireren en dat het een leidraad mag zijn bij de vieringen, voor werkgroepen en koren.

Marieke Hoetjes



Op zondag 8 september 10.00 uur wordt de eerste regioviering van het nieuwe werkjaar gehouden voor de parochie Bron van Levend Water en de Corneliusparochie. Die gezamenlijke viering zal plaats vinden in de Willibrorduskerk te Heiloo. Het is ook meteen de startzondag van het nieuwe seizoen 2024-2025 voor de geloofsgemeenschappen in Heiloo, Akersloot, Limmen en de Egmond, waarbij het nieuwe jaarthema zal worden gepresenteerd. Omdat in de maand september voor alle kerken de Vredesweek wordt gehouden en de zorgen rond de oorlogen in o.a. Oekraïne en de Gaza alleen maar toenemen, heeft de regiowerkgroep MOV (Missie, Ontwikkelingssamenwerking en Vrede) het initiatief genomen om extra aandacht te besteden aan de Vredesweek. De werkgroep MOV zal mede betrokken zijn bij de invulling van deze startzondag. Na de viering en de koffie nodigt de werkgroep geïnteresseerden uit om met hen op de trein te stappen naar Amsterdam voor een bezoek aan het verzetsmuseum. In dat museum tegenover Artis wordt de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog en de Duitse bezetting in 100 persoonlijke verhalen weer gegeven. Het is heel bijzonder hoe je in

het museum als bezoeker wordt uitgedaagd na te denken over wat jij zou doen in de extreme en veeleisende omstandigheden waar mannen en vrouwen tijdens de oorlog voor stonden als het gaat om de waarde van tolerantie, vrijheid en democratie.

Je kunt je opgeven voor het bezoek aan het verzetsmuseum in Amsterdam op zondag 8 september door een mailtje te sturen naar aanmelden.activiteit@corneliuskerk-limmen.nl met vermelding of je een museumkaart en/of OV-kaart hebt. We houden je dan op de hoogte.

(Graag aanmelden vóór vrijdag 6 september)

Werkgroep MOV-HALE (Missie Ontwikkelingssamenwerking en Vrede)

Rond de waterput

Met een klein feestje heeft de commissie 'rond de waterput' het twintigste seizoen afgesloten. We hebben onder veel dank afscheid genomen van de heer Peter de Laat, die 10 jaar lang de waterputcommissie heeft ondersteund, de laatste jaren als voorzitter. We konden gelukkig ook een nieuw (oud-)lid verwelkomen: Dominee Robert Blaauw is bereid gevonden om mee te denken over en ook een bijdrage te leveren aan het programma van het komend seizoen.



spiritualiteit en geloofsverdieping

Het nieuwe programma wordt zoals gebruikelijk weer geopend met een tentoonstelling van werken van de groep KINK, waarin de Bergrede (Matteüs 5. 6 en 7) centraal staat. Begin september starten ook de bijeenkomsten van 'Op adem komen' weer, in de Buurkerk in Egmond-Binnen. Op 17 november zal de eerste Preek van de Leek worden uitgesproken, ditmaal door een goede bekende: oud-dirigente van het Dames- en Herenkoor van de Willibrorduskerk, Didy Coljee.

Dit is slechts een greep uit het nieuwe programma. Begin wordt het nieuwe boekje weer in de kerken en op andere plaatsen verspreid. We hopen dat ook in het eenentwintigste seizoen velen zich zullen verzamelen rond de waterput!

Marieke Hoetjes

Levend Water

Op zaterdag 20 april werd in het kader van 'rond de waterput' een excursie gemaakt naar de Bavo oftewel Koepelkathedraal, in Haarlem. De 30 deelnemers, die zich via de verschillende kerken in de regio hadden aangemeld, kregen een rondleiding door de kathedraal onder leiding van ervaren gidsen. De kathedraal is tussen 1895 en 1930 gebouwd in verschillende stijlen en daarna zijn er nog vele kunstwerken toegevoegd, glas-in-loodramen, fresco's, beelden en smeedwerken. Maar liefst 60 kunstenaars hebben een bijdrage geleverd. Van 2010-2017 is de kathedraal grondig gerestaureerd. Ook de Doopkapel, die toen in erbarmelijke staat verkeerde en gebruikt werd als bezemkast, is toen gerenoveerd.

Om de doopkapel te herscheppen werd de kunstenaar Marc Mulder benaderd, een gelovig geïnspireerd kunstenaar die een intieme ruimte als de doopkapel, op fijne, subtiele wijze zou kunnen inrichten. De naam die het kunstwerk van de doopkapel kreeg zal ons als parochie zeker aanspreken: Levend Water.

Ook deze zomer staat een team van vrijwilligers weer klaar om u in de Koepelkathedraal te ontvangen. U kunt deelnemen aan een rondleiding of zelf op pad gaan met een audiotour. U kunt de torens beklimmen met als beloning een prachtig uitzicht, of rondwalen in het museum in de crypte. U kunt de beeldenroute volgen over het dak, waar u de 'wezens van de kathedraal ontmoet. maar brengt u vooral ook een bezoek aan de prachtige doopkapel 'Levend Water'.

Alle informatie is terug te vinden op koepelkathedraal.nl

Marieke Hoetjes



Parochienieuws

Vorige keer heeft u mijn bijdrage aan het parochieblad moeten missen. Dit kwam omdat er toen weinig of niets te melden was. En we gaan natuurlijk niet schrijven om het schrijven. Deze keer heb ik mij voorgenomen om meteen wat aantekeningen te maken over vermeldenswaardige zaken.

Op 8 april was er een bijeenkomst vanuit het dekenaat in de 'Blijde Mare' in Alkmaar. Dit was een voortzetting van een eerdere bijeenkomst in Limmen. Er waren afgevaardigden van Akersloot, Alkmaar, Bergen, Heiloo en vanuit Egmond gelukkig ook nog een hele kleine afvaardiging. Te weten pastor Igno, mijn dochter Melanie en ondergetekende. U zult begrijpen dat de aanwezigheid van mijn dochter de gemiddelde leeftijd iets naar beneden bracht. Een bijeenkomst zoals hier gehouden wordt ook wel synode genoemd. De resumés gaan naar het bisdom en vandaaruit naar Rome.

Het doel van een synode werd heel mooi omschreven door paus Franciscus. Hij vatte het als volgt samen:

"Het doel van een synode is niet om een document te produceren, maar om dromen te laten ontkiemen, profetieën en visioenen te stimuleren, hoop te laten opbloeien, vertrouwen te geven, wonden te helen, relaties te weven, een dageraad van hoop op te wekken, van elkaar te leren, een positief denkbeeld te creëren, dat de Geest verlicht, de harten verwarmt en de handen versterkt."

Toch een hele mooie positieve omschrijving in een tijd waarin we helaas vaak het tegenover gestelde constateren. Denk alleen maar aan oorlog en geweld die er gaande zijn in de wereld.



Bij de mededelingen aan het eind van de eucharistieviering van 28 april noemde pastor Mantje geheel onverwacht 2 namen van vrijwilligers, die de dag ervoor, dus gelijk met koning Willem Alexander, jarig waren. Lia de Jong al vele jaren actief als lector en voor de sluiting van de kerk in Egmond aan Zee koorlid. Ook toen en nu in de kerk in Egmond aan den Hoef werkt zij mee bij het schoonmaken van de kerk. Bedankt Lia, namens de parochie. Naast Lia werd de naam van Frans Hilbers genoemd. Frans is 90 jaar geworden. En nog steeds actief in en rond de kerk. Jarenlang koster, is nu een beetje aan het afbouwen, en is elke week nog in de tuin te vinden, waar hij met een enthousiaste groep mannen ervoor zorgt dat de tuin er altijd verzorgd uitziet. Hulde Frans en heel erg bedankt. We kunnen dan toch wel zeggen, dat je gezegend bent als je dit op zo een leeftijd nog kan en mag doen. Na de viering werd er op koffie met gebak getrakteerd.

Op 15 mei ben ik weer eens, na lange tijd in "ons kerkje" in Egmond aan Zee geweest. Ik was gebeld door de projectontwikkelaar om de kerk te openen, omdat men metingen van buiten en van binnen ging verrichten. Dat zou kunnen betekenen dat er misschien binnenkort toch iets met het gebouw gaat gebeuren. Wat en wanneer daarover is mij verder mij niets bekend. En toch dat ik het kerkje weer eens binnenstapte, Ja u raadt het al..... Kippenvel momentje.



We staan weer aan het begin van de zomervakantie. Een tijd waar heel veel mensen naar uitzien. Zo heeft ieder op haar of zijn manier plannen om er iets leuks van te maken. Geniet hiervan en ik wens u allemaal een hele fijne vakantie met prachtig weer.

Kees Kager.

Lief en Leed

Locatie Heiloo

Overledenen:

Truus (Geertruida Maria Anna) Maasland-Bruin	*22-06-1950	†10-04-2024
Greet (Margaretha) Veerkamp-de Wit	*11-01-1936	†19-04-2024
Jantine Wijnker	*13-04-1980	†22-04-2024
Maria (Maria Catharina Theresia) Hoeben-Ververs	*19-01-1928	†26-04-2024
Charles (Carolus Fredericus Maria) de Witte	*08-12-1931	†07-05-2024
Riet (Maria Elbertha Julia) Kuin-Evers	*27-04-1941	†07-05-2024
Marion (Maria Johanna Catharina) Stengs-Swart	*23-05-1957	†18-05-2024
Maria (Maria Margaretha) Zonneveld	*03-04-1936	†19-05-2024
Ariejan Kuin	*12-07-1959	†26-05-2024
Brigit (Brigitta Catharina) Tamis-Steltenpool	*29-12-1937	†13-06-2024

Locatie Akersloot

Overledenen:

Jock (Jacobina Rensiena) Meijer-Smid	*06-09-1932	†17-04-2024
--------------------------------------	-------------	-------------

Locatie de Egmond:

Overledenen:

Riet (Maria) Walta - Molenaar	*02-09-1947	†28-04-2024
Wim (Wilhelmus Johannes) Apeldoorn	*24-08-1934	†25-05-2024

Voor de familie en nabestaanden bidden wij om kracht en troost.
Wij wensen hen sterkte toe bij dit verlies.



Liturgisch Rooster

Datum	H. Willibrordus Heiloo Zondag 10.00	H. Jacobus Major Akersloot Zondag 10.00	H.M.M. Alacoque Egmond Zaterdag 19.00 of Zondag 10.00	H. Cornelius Limmen Zaterdag 19.00 en Zondag 10.00
Zaterdag 6 juli 14 ^e zondag d.h.j.			Eucharistie N. Mantje ZoKo	Medit. viering
Zondag 7 juli 14 ^e zondag d.h.j.	Eucharistie R. Hoogenboom Dameskoor	Eucharistie I. Osterhaus Kromsingers		Dankviering M. Nagtegaal
Zondag 14 juli 15 ^e zondag d.h.j.	Eucharistie I. Osterhaus Herenkoor	Viering parochianen Samenzang	Eucharistie N. Mantje Soli Deo Gloria	Viering M. Nagtegaal Vakantiekoor
Zaterdag 20 juli 16 ^e zondag d.h.j.			Eucharistie N. Mantje ZoKo	
Zondag 21 juli 16 ^e zondag d.h.j.	Viering Ph. Kint Dameskoor	Eucharistie I. Osterhaus Samenzang		Viering M. Nagtegaal Vakantiekoor
Zondag 28 juli 17 ^e zondag d.h.j.	Viering K. Kint Herenkoor	Viering parochianen Samenzang	Eucharistie N. Mantje Soli Deo Gloria	Eucharistie I. Osterhaus Vakantiekoor
Zaterdag 3 augustus 18 ^e zondag d.h.j.			Eucharistie N. Mantje ZoKo	
Zondag 4 augustus 18 ^e zondag d.h.j.	Eucharistie I. Osterhaus Dameskoor	Viering Ph. Kint Samenzang		Viering K. Kint Vakantiekoor
Zondag 11 augustus 19 ^e zondag d.h.j.	Viering Ph. Kint Herenkoor	Viering parochianen Samenzang	Eucharistie N. Mantje Soli Deo Gloria	Eucharistie I. Osterhaus Vakantiekoor
Zaterdag 17 augustus 20 ^e zondag d.h.j.			Eucharistie I. Osterhaus ZoKo	
Zondag 18 augustus 20 ^e zondag d.h.j.	Eucharistie I. Osterhaus Dameskoor	Viering Ph. Kint Samenzang	11.00 Gebedsdienst N. Mantje Adelbertusakker	Eucharistie R. Hoogenboom Vakantiekoor
Zondag 25 augustus 21 ^e zondag d.h.j.	Viering Ph. Kint Herenkoor	Viering parochianen Samenzang	Eucharistie I. Osterhaus Soli Deo Gloria	Viering M. Nagtegaal Vakantiekoor
Zondag 1 september 22 ^e zondag d.h.j.	Viering K. Kint Dameskoor	Eucharistie I. Osterhaus Samenzang	Viering parochianen Soli Deo Gloria	Viering M. Nagtegaal Vakantiekoor
Zaterdag 7 september 23 ^e zondag d.h.j.	Geen vieringen			
Zondag 8 september 23 ^e zondag d.h.j.	Regioviering in de Willibrorduskerk Heiloo pastores van de regio koren regio			

Weekvieringen - In memoriam

Vieringen door de week

H. Willibrordus Heiloo

Eucharistieviering	dinsdag	09.30 uur
Rozenkrans	vrijdag	09.30 uur

Steunpunt Egmond Binnen*)

Eucharistieviering	woensdag	09.30 uur
--------------------	----------	-----------

H.M.M. Alacoque Egmond aan den Hoef

Eucharistieviering	vrijdag	09.30 uur
--------------------	---------	-----------

*) vanaf januari 2024 zijn de vieringen in de kapittelkerk van de Abdij, Vennewatersweg 25, 1935 AR Egmond-Binnen

Eind mei bereikte ons het droeve bericht, dat de heer Ariejan Kuin op de leeftijd van 64 jaar, volkomen onverwacht is overleden.

Ariejan en ook zijn vrouw Carla Spaansen waren jarenlang actieve vrijwilligers in onze parochie en Carla was enkele jaren in dienst als financieel medewerkster.

In 2007 werd Ariejan, na het afronden van een studie theologie, benoemd tot pastoraal werker in de regio Spanbroek-De Weere, waarna het gezin verhuisde naar Spanbroek.

In 2015 kreeg Ariejan een benoeming als bestuurs-secretaris van de Orde der Franciscanen in Nijmegen. Het gezin verhuisde toen naar Utrecht. Zijn uitvaart vond plaats op zaterdag 1 juni te Utrecht.

Ariejan laat zijn vrouw Carla en twee zonen, Ronald en Peter, na.

Moge hij rusten in vrede.

Locatieraad Willibrordus



Koninklijke onderscheidingen

Op vrijdagochtend 26 april, de dag vóór Koningsdag, hebben drie parochianen van de Willibrorduskerk in de Witte Kerk van Heiloo een koninklijke onderscheiding ontvangen uit handen van burgemeester Mascha ten Bruggencate. Ad de Graaff en Ria Min-Keijsper werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau, wegens hun verdiensten voor de gemeenschap van Heiloo. Jos van Dam werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau, zijn verdiensten betreffen naast plaatselijke ook regionale activiteiten. Hieronder een beschrijving van hun vrijwilligerswerk voor de parochie.

Ad de Graaff

Vanaf de leeftijd van 14 jaar is de heer de Graaff verbonden aan een zangkoor van de Willibrorduskerk. Begonnen als lid van het jongenskoor, dat regelmatig de zondagsvieringen opluisterde, is hij in 1963 toegetreten tot het Herenkoor Sint Caecilia. Hij heeft daar onafgebroken deel van uit gemaakt tot op vandaag. Wekelijks bezoekt hij de repetities, zingt bijna wekelijks bij een zondagsviering en is altijd oproepbaar om te zingen bij een uitvaart. Dit laatste betrof lange tijd zo'n 50 uitvaarten per jaar.

Naast deze muzikale bijdrage is de heer de Graaff, van beroep meubelmaker, altijd bereid geweest zijn vakkennis en -kunde in te zetten voor de parochie. Bij de (ver)nieuwbouw van de Willibrorduskerk in 2000 heeft hij veel betekend. Hij heeft toen onder anderen het altaarmeubilair gemaakt. Daarvoor gebruikte hij het hout van de oude banken die uit de kerk verwijderd waren. Nog altijd maakt hij van dit hout ook de herdenkingskruisjes voor overledenen.

Na de heropening van de Willibrorduskerk in 2001 zijn allerlei grote en kleine klussen opgepakt door een hecht team heren dat iedere zaterdagochtend bijeenkomt: de Klussenclub. De leden verdelen de taken van die ochtend bij een kopje koffie en gaan aan de slag met de klussen die door andere vrijwilligers of door de pastor opgeschreven worden in een speciaal klussenboek. Hun werkterrein is de kerk, het Willibrordushuis, maar ook de terreinen rond de kerk inclusief het kerkhof. Bij grotere klussen wordt er ook door de week gewerkt.

Naast dit alles is de heer de Graaff ook actief als bezorger van het parochieblad, dat 7 maal per jaar bezorgd wordt bij de parochianen.

Zo heeft de heer de Graaff gedurende ruim 70 jaar een enorme bijdrage geleverd aan het parochieleven.

Ria Min-Keijsper

Al bijna 30 jaar zet Ria zich in voor een goed verloop van de verspreiding van het parochieblad van de Rooms-katholieke geloofsgemeenschap te Heiloo. Zij heeft daarbij in feite de leiding over 130 mensen. Al deze mensen zorgen er samen voor dat het blad zeven maal per jaar op zo'n 3000 adressen in het dorp en enkele ook daarbuiten, wordt bezorgd.

Onder haar leiding wordt het blad afgeteld door de tellers, die 100 wijk-bundels samenstellen voor de bezorgers. Tien koeriers brengen vervolgens de bundels met adreslijst bij de bezorgers thuis. Daarna gaan de bezorgers op pad door hun wijk om de bladen te verspreiden.

Ria's grootste zorg is het op peil houden van haar team. Regelmatig vallen er natuurlijk tijdelijk mensen uit, door vakantie of door ziekte. Maar ook stoppen mensen, vaak op gevorderde leeftijd, met hun bezorgtaak. Het is dan aan Ria om nieuwe mensen te zoeken. Hiervoor gaat ze 'onorthodox' te werk. In de vacante wijk belt ze gewoon aan bij parochianen die het blad ontvangen en vraagt hen of zij voortaan het blad in hun wijk willen gaan bezorgen. Heel vaak lukt het haar om zo nieuwe bezorgers te vinden. Ook weet ze soms mensen uit haar eigen kennissenkring over te halen om mee te helpen. Alle mutaties op de ledenlijst van haar werkgroep houdt ze accuraat bij.

Wanneer er iemand van haar groep ziek is of afscheid neemt, gaat zij langs om een bloemetje of andere attentie te bezorgen. Ook ging zij ooit alle 130 medewerkers persoonlijk langs om een kleine bijdrage te vragen voor een cadeau voor een nieuw benoemde pastor.

Ria kent al 'haar mensen' vaak al vele jaren persoonlijk en bekommert zich om hun wel en wee.

Koninklijke onderscheidingen

Ria is een steunpilaar in onze parochie. Zij probeert wel haar taak zo langzamerhand (deels) over te dragen en dat is gezien haar leeftijd ook heel verstandig. We hopen toch nog jaren te mogen genieten van haar positiviteit en aanstekelijk enthousiasme.

Jos van Dam

Na een carrière bij het jongerenkoor MoGoJoKo (Moeder Gods Jongeren Koor), werd Jos in november 1998 gevraagd zitting te nemen in de stuurgroep die het proces zou gaan leiden van ver-nieuwbouw van de Willibrorduskerk. De parochiegemeenschap Heiloo had de stap genomen om één kerk te sluiten (de Moeder Godskerk) en in de Willibrorduskerk een nieuw onderkomen voor de gemeenschap ter verwezenlijken. Jos werd secretaris van deze stuurgroep en heeft tot december 2000 aan ruim 30 vergaderingen deelgenomen en deze genotuleerd. De stuurgroep was binnen een mandaat van het parochiebestuur verantwoordelijk voor de uitvoering van de renovatie/nieuwbouw Willibrorduskerk en sluiting Moeder Godskerk, het bewaken van de financiële uitgangspunten en het aansturen van 14 subcommissies die zich bezig hielden met deeltaken op gebied van inrichting, verhuizing, fondsenwerving etc..

In juni 2004 was Jos betrokken bij de oprichting van een nieuw koor in de Willibrorduskerk, het middenkoor De Brug. Er werd een dirigent gezocht, leden geworven en een eerste repertoire opgesteld. Jos zong ook zelf enkele jaren mee in het koor.

Begin 2013 werd Jos lid van de projectgroep die de fusie van de parochies van de Egmond, Akersloot en Heiloo zou gaan voorbereiden. In deze projectgroep hield hij zich bezig met gebouwenbeheer en met de communicatie. De werkzaamheden van de projectgroep leidde uiteindelijk tot het fusiedocument, waarin alle aspecten van de fusie werden vastgelegd. Het fusieproces van de vijf parochies mondde begin 2015 uit in de oprichting van de parochie Bron van Levend Water.

Zo heeft Jos op cruciale momenten in de geschiedenis van de R.K. geloofsgemeenschappen van onze regio een wezenlijke bijdrage geleverd aan de voortgang deze gemeenschappen.

Marieke Hoetjes



*Derde van links; de heer Ad de Graaff. Tweede van rechts; mevrouw Ria Min-Keijsper.
Eerste van rechts; de heer Jos van Dam*

MIVA kerkcollecte 2024

Kraamkliniek zonder ambulance: "Wat als het misgaat?"

Voorkom onnodige baby- en moedersterfte in afgelegen Zambia

Op 24 en 25 augustus 2024 vindt de MIVA-collecte plaats in de katholieke kerken. Dit jaar vraagt Stichting MIVA urgente aandacht voor levensreddende geboortezorg in afgelegen Zambia. Met regelmaat moeten vrouwen hun baby hier langs de kant van de weg ter wereld brengen. Met alle gevolgen van dien. Een ambulance kan onnodige sterfte voorkomen.

Nieuw leven en de dood liggen hier heel dicht bij elkaar

Verloskundige Zelly voelt zich machteloos. Haar kraamkliniek heeft namelijk geen vervoer. Zonder ambulance kan zij in noodsituaties niets doen. Vrouwen kunnen, als ze veel geluk hebben, achterop een ossenkar naar het grote ziekenhuis worden gebracht. Maar meestal zijn ze aan hun lot overgelaten.

Het verschil tussen nieuw leven en de dood ligt hier heel dicht bij elkaar. Tijdens de kerkcollecte in augustus zamelt MIVA daarom geld in voor een ambulance bij de kliniek van Zelly. Zodat geen (nieuwe) levens meer verloren hoeven te gaan.

Kraamkliniek zonder ambulance

De afstanden zijn hier enorm en er zijn alleen zandwegen. Een auto heeft in dit gebied bijna niemand, en men heeft ook geen geld voor ander vervoer. Er



zit voor veel zwangere vrouwen dus niks anders op: wanneer zij hun kindje bijna verwachten starten ze lopend aan een lange en onzekere tocht. Zelly maakt heel wat aangrijpende situaties mee. "Laatst kwam een vrouw op het nippertje strompelend bij de kliniek aan. Haar weeën waren al in volle gang. Ik kon de baby net op tijd opvangen." Helaas kent Zelly ook tal van verhalen van vrouwen die onderweg naar de kliniek bevielen waarbij het kindje en soms ook de moeder het niet overleefden.

Voorkom onnodige baby- en moedersterfte
Helpt u verloskundige Zelly aan een ambulance?
Daarmee voorkomt u onnodige baby- en moedersterfte. Ga naar miva.nl/collecte en doneer. Over Stichting MIVA

In veel landen zijn basisvoorzieningen als gezondheidszorg en onderwijs onbereikbaar voor de meest kwetsbaren. Gelukkig zijn er lokale mensen die zich inzetten om anderen te helpen. MIVA ziet het als haar missie om deze mensen te steunen met onmisbare vervoers- en communicatiemiddelen. En om zo hoop te bieden op een betere toekomst.

Meer informatie en meteen steunen

Op www.miva.nl leest u meer over het werk van verloskundige Zelly. Wilt u Zelly nu al steunen? Scan dan onderstaande QR-code en doneer. Hartelijk dank!

Helpt u mee met een gift voor een ambulance?

Daarmee geeft u nieuw leven een kans

Scan de QR-code met de camera van uw mobiel en doneer direct.



voor elk wat wils voor elk

Bijbelkring jongeren

Eens in de vier weken komen we op woensdag om 19:30 met een aantal jongeren uit de regio bij elkaar in de pastorie van Limmen om op een laagdrempelige en persoonlijke manier meer over de Bijbel en het geloof.

Centraal staan jullie eigen vragen, opmerkingen, kritische noten en wat er ook maar in je opkomt. Pastor Mike is er om de avond te begeleiden; verdieping, gezelligheid en vertrouwen staan centraal.

Je hoeft je niet op te geven, je kunt gewoon langskomen.

Heb je vragen mail dan naar pastor@corneliuskerk-limmen.nl of stuur even een berichtje naar 06-39142565

Pastor Mike



Eerste Communie 2024

Op zondag 7 april hebben Matthijs Min, Kai Pieter Kamsma, Ries Glorie, Fedde Schilder, Ryan Meeldijk, Wesley Meeldijk, Femke Raat, Amber Quax, Pepijn de Jong, Anne de Jong, Rick de Jong, Noa Rajk, Aron Dekker, Julia Rijs, Sofie Louwe, David Opdam, Robin Opdam, Noor de Vet en Elyn Meijer hun eerste heilige communie gevierd. Gefeliciteerd!



Bij Maria op de koffie.

De eerste vrijdag van de mei maand nodigen we parochianen uit om Maria in de bloemen te zetten. Een viering met natuurlijk veel Maria liedjes en daarna aan de koffie met wat lekkers. De viering, op 3 mei, was dit jaar op tijd en voldoende aangekondigd.

Ook vanuit Strammerzoom was er belangstelling. Maar dan heb je vrijwilligers nodig om de bewoners naar de kerk te vervoeren. Fijn dat er dan mensen zijn die dat organiseren.

Het werd een mooie viering. Het had wel iets weg van Lourdes waar de rolstoelen een plaatsje vooraan in de kerk krijgen.

Zo hadden een 40-tal belangstellenden de weg naar de kerk gevonden En dat ondanks de regenbuien die vlak voor de viering nog vielen.

Toen we echt aan de koffie gingen bij Maria hoorden we wel hoe deze viering gewaardeerd werd.

Met name door de ouderen uit Strammerzoom. Dank aan allen die dit mogelijk maakte.

Het sterkt ons om volgend jaar weer op de eerste vrijdag van de mei maand, Bij Maria op de koffie, te organiseren.

En dan bent ook u van harte welkom!

Ans Kaptein



voor elk wat wils voor elk

Begraafplaats De Karmel is op zoek naar tuinmannen

Dat de tuinmannen van de begraafplaats de Karmel regelmatig te horen krijgen dat het een zeer mooie begraafplaats is kunnen wij ons helemaal in vinden!!

Dat het onderhoud maar door 3 a 4 heren gedaan werd zou je niet verwachten. Toch is het zo. Helaas wordt de groep kleiner en kleiner. Daarom zijn zij met spoed op zoek naar versterking en zoeken zij hulp!!! Komt u helpen?

Iedere woensdagmorgen tussen 08.00 en 08.30 uur beginnen zij met werken. Het werk bestaat uit het netjes houden van de begraafplaats, harken en schoffelen en snoeiwerk.

Voor informatie kunt u op woensdagochtend een bezoek aan de tuinmannen op De Karmel brengen. Of u kunt contact opnemen met het secretariaat (pp donderdag geopend) tel.nr 072-506 13 64 of u kunt een mail sturen naar rkegmond@rk-bronvanlevendwater.nl

De tuinmannen zien uit naar uw komt en hopen dat u hen wilt helpen om De Karmel te onderhouden.



Heidag op de Karmel

Op maandag 22 april hebben leden van het parochiebestuur zich eens van een andere kant laten zien.

Gezamenlijk togen Martien, Harry en Arnold, respectievelijk voorzitter, penningmeester en lid, naar de begraafplaats De Karmel in Egmond aan den Hoef.

Daar hadden ze afgesproken met hovenier Co Min. De paden van De Karmel moesten voorzien worden van een nieuwe schelpenlaag.

De hovenier kon voor de aanvoer van de schelpen zorgen, maar voor de verspreiding over de paden waren vrijwilligers nodig.

Alle drie bestuursleden hadden zich die ochtend vrij kunnen maken en met hark en schep werd de eerste lading snel verspreid.

Er bleek echter te kort om alle paden te voorzien en Co ging uit op een nieuwe lading. In de tussentijd maakten de bestuursleden een mooie wandeling in het aanpalende natuurgebied van het Noordhollands Duinreservaat.

De tweede lading werd ook vlot verspreid en na een productieve 'halve-heidag' van het bestuur liggen de schelpenpaden van De Karmel er weer keurig bij.



wat wils voor elk wat wils

Vakantietijd

Aan het randje van het loket in kantoor van de Willibrorduskerk hangt al weken een briefje met erop vermeld "Vakanties 2024".

Hieronder geschreven de namen met daarachter de periode dat zij op vakantie gaan. Dit jaar zien we dat er een periode is dat we een paar dagen de deuren op slot moeten houden omdat er geen bezetting in kantoor is.

De week van 5 augustus tot en met 13 augustus kunnen we, vooralsnog, niet garanderen dat we alle ochtenden open kunnen zijn.

Mocht het gebeuren dat u voor een vaste deur staat, kunt u altijd proberen om aan te bellen. Mocht er dan nog toch niet open gedaan worden dan is er echt niemand in het gebouw aanwezig.

Bij voorbaat onze excuses.

Astrid Wiebering – Vlaar, Financiële Administratie



Kinderkoor De Meerzangertjes

Met veel plezier kijken we terug op een leuk jaar, want zingen met elkaar dat doen we graag.

De familievieringen waarin ze zongen met oa. voordrachten, toneelspel, quizzen, waren geslaagd. Mede door de inzet van Yvonne van Stiphout, Yvonne Hoogenbosch, Margriet Velzeboer, Marian Meijne, Piet Schut en niet te vergeten alle ouders en kinderen..

We hebben gezongen met de oecumenische viering en de 1e communieviering in Limmen. Daarvoor hebben we flink geoefend, zeker op het afsluitend lied met een bijbehorende vrolijke dans.

Nieuwe liedjes over elkaar helpen en delen met elkaar hebben we geleerd. De repetities zijn erg gezellig, maar het mooie weer en de vakantie komt eraan en dan zijn we liever buiten. In september gaan we weer beginnen.

De afsluiting van het seizoen met spelletjes en samen eten was een succes. Gelukkig was het droog en konden we de schoenendoos estafette en discus gooien buiten op het grasveld doen.

De start van het nieuwe seizoen is woensdag 4 september. We repeteren van 19.00 uur tot 19.45 uur. Iedereen is welkom!

Marian Meijne en Margriet Velzeboer



wat wils voor elk wat wils



Houd het vuurtje brandend

In de zonovergoten (gelukkig zijn er ook schaduwplekken!) kerktuin van Jacobus Major te Akersloot is dit het thema van de oecumenische viering.

Voorgangers zijn Mw. Jeanne Eekels en Mw. Ans de Groot.

Het Aquariuskoor o.l.v. Marja Buur en Kinderkoor o.l.v. Marian Meijne verzorgen de zang en organiste Margriet Velzeboer en gitarist Wouter Molenaar de muzikale begeleiding.

Bij aankomst ontving eenieder het boekje, een papieren- vlammetje en een potlood.

We starten met 'Hier zijn wij samen'.

Bij de overweging vertelde Mw Jeanne Eekels over de 'eerste influencer'. Ze zag Jezus als de eerste influencer, alleen waren Zijn volgers echte volgers en eigenlijk zouden wij allemaal influencers moeten zijn. Tijdens 'In Gods leven geloven wij, die leven blaast in de mensen, die rondgaat als een storm, die ons in beweging zet', blaast er opeens ook een geluid van donder door de microfoon!! Bij-'zonder'!! Ook later een versterkt geluid van de wind bij 'Zachte ruizen van de wind'. Het ontvangen vlammetje wordt beschreven en opgehangen en een prachtig mooi ontworpen open haard plek.

Genoten van deze bijzondere traditie nu in de kerktuin (voorheen bij de scouting)

Fijn het samenzijn met zoveel mensen en de geweldig de grote inzet van weer al de vrijwilligers.

Maria Overtoom

Achter tranen van verdriet

Schuilt de glimlach van herinnering

Namens de avondwake groep schrijf ik u enkele dagen na 4 mei en enkele dagen voor moederdag. Een ieder die dit leest zal ervaren " ik mis je".

Wij proberen elkaar troost te geven en wij hopen dat mensen de moed en kracht vinden verder te gaan wanneer je een geliefde verliest. Onderstaand gedichtje willen wij u meegeven

Dag lieve

Vergeten zal ik u nooit; U bent veel te lief om zomaar te vergeten

En dat ik u missen zal zult u wel weten

Misschien dat ik u ooit weer zal ontmoeten

U gaat nu op reis en ik zal u groeten

Het doet mij verdriet dat u nu moet gaan

Ik wens dat u op nieuw zult bestaan

In dromenland waar wij ooit weer samen komen

En waar mensen nooit meer dood hoeven gaan.

Wij wensen elkaar een grenzeloos vertrouwen, waarin wij er voor elkaar kunnen zijn in respect en vertrouwen naar elkaar.

Wij blijven aan elkaar denken.

Warme groet namens de avondwake groep.

Anny, Alie, Laura en Marianne

Actie kerkbalans

Bij deze wil ik, namens het parochiebestuur, alle parochianen die voorgaande jaren en dit jaar via de kerkbalans actie bijdragen hebben gestort heel hartelijk danken voor deze giften.

Tijdens de jaarafsluiting 2023 hebben we moeten vaststellen dat de inkomsten kerkbijdragen een aanzienlijk lagere opbrengst laat zien dan de jaren ervoor. De collecten laten, ook in dit jaar, daarentegen wel een stijging zien.

Hierbij willen we de parochianen, die de moeite hebben genomen om een of meerdere keren geld over te maken voor of Kerkbijdrage of een bijdrage voor het Parochieblad, een collecte of een andere bijdrage, heel hartelijk bedanken voor deze steun.



Wij willen u erop wijzen dat in de Kerkstraat van de Willibrorduskerk een QR-code hangt. Mocht u een keer geen kleingeld bij u hebben maar wel uw mobiel dan kunt u deze code via de app (QR-code reader) op uw mobiel laten uitlezen en kunt u digitaal een bedrag over maken.

Bij deze willen we tevens een beroep op u allen doen om ons te blijven steunen door (periodiek) een bijdrage over te maken. Voor alles, wat u gedaan heeft en nog gaat doen, spreken wij hierbij onze hartelijke dank uit.

Voor uw kerkbijdrage en andere giften:

NL57 RABO 0120 5009 65 t.n.v. RK Parochie Bron van Levend Water

NL46 RABO 0327 0640 21 t.n.v. RK par. Bron van Levend Water, inzake Parochie Heiloo

NL20 INGB 0000 6815 70 t.n.v. RK Parochie Bron van Levend Water, locatie Willibrordus

NL07 RABO 0300 9542 63 t.n.v. RK par. Bron van Levend Water, inzake Akersloot

NL41 RABO 0315 7479 94 t.n.v. RK par. Bron van Levend Water, inzake RK Egmond

NL88 RABO 0315 7004 91 t.n.v. RK par. Bron van Levend Water, inzake RK Egmond

NL87 RABO 0315 7041 95 t.n.v. RK par. Bron van Levend Water, inzake RK Egmond

Deze nummers kunt u standaard vinden achter in het parochieblad.

De eerste informatie over Kerkbalans 2025 is al binnen. Uiteraard willen we graag weer een folder in elkaar zetten. De gedachte is om voor 2025 één folder te maken voor de hele parochie. Het banknummer dat dan in de folder te zien is zal het centrale banknummer zijn (het eerste nummer van bovenstaand lijstje). De banknummers van de locaties blijven gewoon bestaan, hier veranderd niets aan.

Astrid Wiebering – Vlaar, Financiële Administratie

Een eeuw geleden

In 1996 kwam het volumineuze boek "Memoriale. Een eeuw katholiek leven in Nederland" uit. Het geeft een goede indruk van het Katholiek leven in de twintigste eeuw in Nederland, de eerste helft van deze eeuw het veel genoemde "Rijke Roomsche Leven", de tweede helft de achteruitgang. Die achteruitgang is deze eeuw niet gestopt. De godsdienstige activiteiten in onze Willibrorduskerk beperken zich thans in een gewone week tot een Zondagse viering, een eucharistieviering op Dinsdag en Vrijdag het bidden van een rozenhoedje. Een eeuw geleden was dat wel anders: een veelheid van activiteiten - overdadig misschien; belangwekkend uit historisch en nostalgisch oogpunt. Kenmerkend is ook de wijze waarop zaken worden aangeduid. Daarom zal het komend jaar in dit parochieblad wetenswaardigheden in de betreffende weken een eeuw geleden in deze kerk worden beschreven.



Om een en ander beter te kunnen begrijpen: toen stond er nog de vorige kerk, gebouwd in 1877; de pastoor was, A.J.M. van Meeuwen, in 1923 tot pastoor benoemd, er was één kapelaan, J.H. van Kessel, eveneens in 1923 benoemd, en sedert 1898 was de koster W. Kaandorp. De parochie telde ongeveer 2000 parochianen.

= Zondag 13 Juli 1924. 19.30 uur Lof, daarna wordt een rozenhoedje gebeden voor Johannes Kraakman als lid van het Genootschap van de Levende Rozenkrans. Er bestonden verschillende genootschappen, ook broederschappen genaamd; als een lid was overleden, werd voor zijn zieleheil een rozenhoedje gebeden, alle leden van het genootschap werden geacht daarbij aanwezig te zijn. Dinsdag 7.00 uur gezongen requiemmis voor hen wier namen op het Doodceel staan. Het Doodceel was een lijst van overledenen in de parochie; tegen betaling van een geldsom werd men daarop geplaatst, en regelmatig, meestal maandelijks werd voor hen een

gezongen requiemmis opgedragen. Woensdag 16 Juli feest van Onze Lieve Vrouw van de Berg Carmel. Op die dag of op de Zondag daarop kon men worden ingewijd in het scapulier: het ontvangen en dragen van een scapuliermedaille, waardoor men deelt in de vele geestelijke gunsten die aan het scapulier zijn verbonden.

= Zondag 20 Juli 1924. Van 23 tot 26 Juli wordt het Internationaal Eucharistisch Congres in Amsterdam gehouden. (Dit Congres is beschreven in het onlangs uitgekomen Bisdomblad SamenKerk, Juni 2024, pagina 12-14). Opdat dit zou slagen schreef de Bisschop voor een algemene gezamenlijke kindercommunie opdat door het gebed van de kleinen het Congres zeker zal slagen. Hiervoor was een extra Mis om 8 uur, alleen bestemd voor de kinderen; zij moesten daarvoor wel eerst biechten, de meisjes Zaterdag om 12 uur, de jongens om 15.30 uur. Om de gelovigen de gelegenheid te geven te bidden voor het welslagen van het Congres was op Donderdag, Vrijdag en Zaterdag van 7 tot 10 uur uitstalling van het H. Sacrament. De gelovigen werden verzocht om Vrijdag bloemen te brengen voor de versiering van altaar en priesterkoor voor de komende Zondag.

= Zondag 27 Juli 1924. De slotdag, tevens hoogtepunt, van het Congres. Van 7 tot 10 uur uitstalling van het H. Sacrament. Alle gelovigen werden verzocht te communie te gaan om zich zoo te verenigen met de hulde en aanbidding welke in Amsterdam op het Eucharistisch Congres aan het H. Sacrament wordt gebracht. 14.30 uur plechtig Lof met feestpredicatie over het H. Sacrament. Tijdens de H. Missen werd er volgens bisschoppelijk voorschrift gecollecteerd voor de bestrijding van de onkosten van het Congres.

Vrijdag Eerste Vrijdag van de maand, toegewijd aan het H. Hart van Jezus, 7 uur gezongen H. Mis voor de leden van het Genootschap van het Goddelijk Hart. Op 2 Augustus vanaf 12.00 uur tot 3 Augustus 's nachts kan men de Portiuncula-aflaat verdienen, een volle aflaat onder de gebruikelijke voorwaarden: biecht en communie en bidden bij dit kerkbezoek tot intentie van Z.H. de Paus.

Een eeuw geleden

= Zondag 3 Augustus 1924. De eerste Zondag van de maand, dan is er de gewone maandelijkse collecte voor de eigen kerk. 8.30 uur H. Mis voor de overleden leden van het Genootschap van de Gedurige Aanbedding, 19.30 uur Lof ter ere van Willibrordus. Medegedeeld wordt, dat de kerkmeesters in de loop van de maand Augustus het verschuldigde plaatsengeld en stalgeld komen ophalen (Tegenover de kerk stond de kerkestal, waarin de boeren die met paard en wagen kwamen deze konden stallen; hiervoor moest stalgeld worden betaald, een inkomstenbron voor de parochie). Op Woensdag 13 Augustus is de Alkmaarse Bedevaart naar Den Briel, waarbij ook Heiloo zich kan aansluiten; kaartjes en programma's verkrijgbaar aan de pastorie. Deze bedevaart naar Brielle, waar de martelaren van Gorcum vereerd worden die hun bloed en hun leven gegeven hebben voor onze grote geloofswaarheden: het primaat van de Paus en de waarachtige tegenwoordigheid van Jezus Christus in het H. Sacrament des Altaars, sluit zich schoon aan bij het pas gehouden Eucharistisch Congres en wordt daarom bijzonder in Uw devotie aanbevolen.

= Zondag 10 Augustus 1924. 19.30 uur Lof voor de bekering der zondaars. Donderdag 14 Augustus Vigilie van Maria ten Hemelopneming, een geboden vasten- en onthoudingsdag (vigilie, eigenlijk nachtwake, is de dag voorafgaand aan een belangrijke feestdag; om zich op zo'n feest voor te bereiden moest men extra bidden en vasten en mocht men geen vlees of vleesspijzen gebruiken). 15 Augustus Feest van Maria ten Hemelopneming, te vieren als een Zondag. De H. Missen zijn als op Zondag; 14.30 uur vespers met Maria-preek, 19.30 uur Marialof met rozenhoedje. Het feest van Maria ten Hemelopneming valt op Vrijdag; dit is altijd een onthoudingsdag, dat wil zeggen dat er geen vlees en vleesspijzen mogen worden genuttigd; vanwege dit feest wordt hiervan nu dispensatie verleend.

= Zondag 17 Augustus 1924. Op voorschrift van de Bisschop wordt er onder alle H. Missen een collecte gehouden voor de bouw van de Bavo-kathedraal in Haarlem. De bouw ervan is nog steeds niet voltooid en regelmatig wordt er -verplicht - in het gehele bisdom voor de bouwkosten een collecte gehouden.

= Zondag 24 Augustus 1924. Dinsdag begint het nieuwe schooljaar voor de Katholieke meisjesschool aan de Mallevoortdijk. In deze week is de verbouw van de tweede gemeenteschool tot Rooms Katholieke jongensschool gereed en kan zij in gebruik worden genomen. Dinsdag is er van 14.00 tot 16.00 uur voor eenieder gelegenheid om deze school te bezichtigen en Vrijdag wordt de school plechtig ingewijd. Die morgen is er om 8 uur een plechtige H. Mis met Veni Creator om Gods zegen over deze nieuwe Roomsche school af te smeken - alle schooljongens moeten deze mis bijwonen. Daarna wordt om 10 uur de school plechtig ingewijd door de Deken van Alkmaar. Dan kan op Maandag 1 September ook hier het nieuwe schooljaar beginnen onder leiding van het hoofd, de heer Tamis. Pastoor wijst er de jongens op, dat zij op de laatste dag, waarop zij op de openbare school zijn, hun onderwijzer of onderwijzeres moeten bedanken voor het genoten onderwijs.

= Zondag 31 Augustus 1924. Na de Hoogmis wordt het Te Deum (een lofzang, die vaak wordt gebezigd als danklied) gezongen bij gelegenheid van de verjaardag van Koningin Wilhelmina. 14.30 uur Lof ter ere van de H. Willibrordus. Maandag 7 uur H. Mis voor de verlaten gelovige zielen in het vagevuur, Dinsdag 7 uur H. Mis uit dankbaarheid voor de gelovige zielen in het vagevuur. De nieuwe jongensschool begint ambitieus, want op deze Zondag wordt bekend gemaakt, dat er in de komende winter een land- en tuinbouw cursus gegeven zal worden; zij die eraan willen deelnemen kunnen zich bij het hoofd, de heer Tamis aanmelden. Vooral de jongens vanaf 15 jaar worden verwacht. De ouders van die jongens zullen naar wij hopen en verwachten ervan overtuigd zijn dat het volgen van een dergelijke cursus in het belang is van de toekomst hunner kinderen. In de loop van deze week komen de Eerw. Zusters Carmelietessen bij de parochianen een aalmoes vragen voor de verpleging van arme en verwaarloosde kinderen in Haarlem. Dergelijke collectes mochten alleen gehouden worden met toestemming van de Bisschop; en men kreeg dan van de pastoor de adressen van de Katholieken, want uiteraard alleen bij hen werd door de religieuzen voor dergelijke doeleinden gecollecteerd. Een collectevergunning van de gemeente was dan niet nodig.

= Zondag 7 September 1924. Collecte voor de eigen kerk. Na de Hoogmis worden de openstaande plaatsen verkocht. Maandag 8 September feest van Maria Geboorte, 19.30 uur Lof met rozenhoedje. Dinsdag 7.00 uur H. Mis voor degenen wier naam op het Doodceel staat. Vrijdag feest van de Heilige Naam van Maria, 19.30 uur Lof met rozenhoedje. Nu de scholen weer begonnen zijn, is er om 8.15 uur de schoolmis, voorste banken moeten vrijgelaten worden voor de kinderen. In de maand September gaan de leden van het Sint Radboud Comité bij de parochianen langs om de jaarlijkse offers te vragen voor de Katholieke universiteit te Nijmegen; ook deze jaarlijkse collecte aan huis is door de Bisschop voorgeschreven en te dien einde is er in onze parochie een speciaal comité voor opgericht om de gelden in te zamelen.

W. Admiraal

El Shaddai - Schoenendoosactie

El Shaddai

Eerlijk gezegd dacht ik in eerste instantie: da's niks voor mij! Slechts vier keer repeteren en dán al een viering. En dat ook nog eens 5x per jaar! Maar wat is me dát meegevallen!

Bij mijn/onze start (mijn vrouw Wil zingt ook mee) was het leiderschap van El Shaddai nog in handen van Zana en Marja.

Omdat Zana een supermooie taak in het vluchtelingenwerk kreeg, had Marja het tijdelijk alleen voor het zeggen. Natuurlijk was dat, voor ons koorleden, prima. Maar daardoor kreeg Marja wel heel veel voor de kiezen: organisatie, koorinstructie én pianospel!

Bijna 'als vanuit de hemel' kwam daar Wilma. U hebt haar vast al een keer zien dirigeren bij een viering met El Shaddai!

Nog altijd heeft Marja twee repetities alleen de leiding, maar op de derde én vierde avond staat Wilma vol elan voor de groep. Vanzelfsprekend bespeelt Marja dan enthousiast de toetsen op de piano en geeft ons daarnaast diverse tips and tricks. Al heel snel is Wilma een onmisbare schakel geworden, want zij is niet alleen een zanginstructrice, maar óók een enthousiaste dirigente én niet te vergeten: alle nummers worden vóóraf door haar ingezongen ('natuurlijk' in drie partijen!) en via de groeps-app verspreid. Een tijdrovende klus, maar ook een flinke steun in de rug voor ons koorleden. Immers, door vaker te luisteren gaat een lied/stem al goed beklijven. Maar eerlijk is eerlijk: met alléén luisteren redden we het niet!

El Shaddai groeit in aantal, enthousiasme én in kwaliteit, niet in de minste plaats door de vele inspanningen van Marja en Wilma. Het is fijn om erbij te horen!

Bent u nog niet bij een viering met El Shaddai geweest? Op 22 september krijgt u een nieuwe kans! En ... neem dan gelijk uw kinderen, buur-, klein- of achterkleinkinderen mee en vergeet niet hun vriendjes en vriendinnen.

Want we ondersteunen die zondagmorgen met onze muziek de start van de schoenendoosactie! Hoe waardevol die actie is, beseft u als u de desbetreffende filmbeelden heeft gezien.

Ongetwijfeld wordt u dan geïnspireerd om óók één of meer schoenendoos te gaan vullen en misschien zelfs wel om een volgende viering met ons projectkoor mee te komen zingen.

Weet dat het gezellig is en dat we – gelet op alle reacties vanuit de parochie – een positieve bijdrage leveren aan de kerkelijke viering.

Graag zien wij je/u op 22 september in de Willibrorduskerk! En bewaar alvast die schoenendoos!
Bart de Vries

Lieve allemaal,

We zitten nog voor de zomer, maar toch zijn wij van de werkgroep Schoenendoosactie alweer druk bezig. We kregen van het bestuur van de actie een mooi overzicht van de actie van vorig jaar (2023). Er zijn toen 45.000 schoenendozen gegaan naar kinderen die in armoede of oorlog leven. Zij zijn blij verrast met een bijzonder geschenk. Zij merkten dat er aan hen gedacht is.



De dozen gingen naar:
Moldavië (3335),
Oekraïne (1357),
Albanië (7414),
Bosnië (100),
Bulgarije (100),
Lesbos (1009),
Siërra Leone (15001),
Togo (7486),
Roemenië (8961).

Aquarel Willibrorduskerk

De dozen van onze parochie gingen naar Roemenië.

Na de zomer, op 22 september beginnen we weer. In de viering van die zondag vertellen we weer over de Actie Schoenendoos. Het koor El Shaddai zal de liederen van de actie weer laten horen en we kijken naar het filmpje waarin we zelf kunnen zien dat kinderen een mooi versierde en goed gevulde schoenendoos krijgen.....

Wij staan dan weer 6 weekenden met onze kraam in de Kerkstraat. Voor en na de vieringen van de zondagen kunnen jullie weer schoenendozen komen uitkiezen om zelf thuis te vullen. Of jullie kun-

nen er in de kraam een schoenendoos vullen. Informatie krijgen, artikelen kopen en gewoon even komen kijken hoe ver we zijn.

Als jullie willen breien of haken of naaien, graag!! Mutsen, sjaals, wanten, knikkerzakken, etuis en tasjes zijn heel erg welkom! Hebben jullie schoenen gekocht? Dan zijn wij blij met de doos!

Wij hopen dat er weer heel veel mensen met ons mee willen doen, zodat we veel kinderen blij kunnen maken met een mooi versierde goedgevulde schoenendoos uit Heiloo. Tot 22 september! Werkgroep Schoenendoosactie

Aquarel Willibrorduskerk

Op een dinsdag, eind mei, vraagt Astrid mij of ik iets weet van de spullen die buiten naast het portaal tegen de gevel staan. We zien van binnenuit iets wat op een schilderij lijkt, twee kartonnen dozen en een tas. Samen halen we de spullen naar binnen. In de bovenste doos zitten religieuze zaken, kruisbeelden, een wandbord van de Vincentiusvereniging, een Maria-tegel. De andere doos is gevuld met boeken over kerkgebouwen, missaals en stichtelijke geschriften. Er is een schilderij met het interieur van een onbekende kerk en een grote aquarel waarop de Willibrorduskerk staat afgebeeld.

We hebben geen idee waar de dozen vandaan komen, maar als ik tussen de boeken snuffel komt er ineens een visitekaartje tevoorschijn: J. Th. Hoogenboom M.M. Hoogenboom-Hoetjes staat er in sierlijke letters op vermeld. Dan wordt het duidelijk, de spullen zijn afkomstig uit het huis van de onlangs overleden weduwe van oud-koster Jos Hoogenboom aan de Stationsweg. Op de mooie aquarel staat de signatuur van de schilder, die onleesbaar is, maar ook het jaartal 1995. Dat is het jaar dat Jos met pensioen ging als koster van onze kerk na 40 dienstjaren.



De volgende dag bekijken we de aquarel van Jos met een paar mensen nog eens goed. Op de afbeelding staat onder de kerk een ander tafereel geschilderd. Al pratende komen we met elkaar tot de conclusie dat het een gezicht vanuit de pastorie richting het pastoorsbos moet zijn. Je ziet vaag de vijver, met daarvoor een aantal ronde plantbakken. Dit hele stuk grond is in 2000 bebouwd met de Kerkstraat en Ontmoetingsruimte.

De aquarel blijkt precies te passen in de lijst waarin we vaak affiches ophangen naast de kerkdeur. Dus de laatste affiche, die van WNM wordt vervangen door het kunstwerkje en de komende tijd hangt de aquarel in de Kerkstraat. Er komen bij de kerkgangers vast wat herinneringen boven aan de tijd van toen en aan Jos de onvolprezen koster van de Willibrorduskerk.

Marieke Hoetjes

Reisverslag Lourdes

Via collega vrijwilliger Ingrid hoorde ik over de mogelijkheid om als vrijwilliger (rolstoelduwer) mee te gaan met een pelgrimstocht naar Lourdes van 27 april tot 4 mei dit jaar. Vele duizenden pelgrims gaan daarheen om steun te zoeken bij Maria of inspiratie op te doen voor levensvragen die ze hebben.

Maria is meermaals verschenen aan Bernadette in 1858. Ik was benieuwd of wij ook haar aanwezigheid zouden ervaren en ook om te zien welke invloed de commercie had. Daarnaast was ik gemotiveerd om iets nuttigs te doen voor een naaste en vind ik het fijn om met een groepsreis mee te gaan.



De reis werd georganiseerd door Stichting Lourdesgroep Heiloo, als onderdeel van de landelijke reisorganisatie 'Huis voor de Pelgrim'. Onze groep bestond uit 30 personen inclusief de vrijwilligers en we reisden met bus en trein naar onze eindbestemming. De sfeer zat er direct goed in, met de hele coupé Ave Maria aan het zingen. Iedere vrijwilliger werd vooraf tijdens de kennismakingsbijeenkomst gekoppeld aan een vast maatje om de rolstoel te duwen, koffers te sjouwen, e.d.

We hadden een vol programma en we bezochten alle bekende kerken, zoals de Bernadette Kerk, de ondergrondse Pius-X, de Rozenkransbasiliek in het Heiligdom van Onze Lieve Vrouw van Lourdes en nog veel meer. Met duizenden tegelijk 'Ave, Ave, Maria' zingen was ontroerend en verbindend. Veel indruk maakte ook de avondprocessie met een groot wit beeld van Maria waar duizenden pelgrims met hun lichtje er achteraanliepen.



De stichting Lourdesgroep Heiloo doet jaarlijks een donatie aan Cité St. Pierre, daar wordt aan daklozen en minderdraagkrachtige pelgrims onderdak en eten geboden. Bijzonder is daar de zogenoemde Groene Kathedraal buiten onder de bomen.

Op het Cité werden in een kleine kapel in een intieme setting de persoonlijke misintenties van de pelgrims uitgesproken door de meegereisde pastor, Marc van de Giessen. Een misintentie kan zijn dat je wil bidden voor een dierbare die erg ziek is of een overleden familielid wil gedenken. De kapel is een replica van de schaapskooi in Bartrès, waar Bernadette haar schaapjes hoedde.

Reisverslag Lourdes

Dat kwam wel binnen hoor. 's Middags herdachten we de man van een meegereisde pelgrim, hij was er vorig jaar ook bij en een deel van zijn as werd nu uitgestrooid en wij in een kring eromheen. Hand in hand.

Samen met mijn 'rolstoel-maatje' heb ik de grote Kruisweg beklommen, dat een overwinning voor haar persoonlijk bleek te zijn. Wat was ze trots dat ze het volbracht had. Het hele verhaal over de kruisiging van Jezus werd in allerlei voorstellingen verteld. Erg mooi allemaal.



De dienst bij de grot, daar waar Maria is verschenen aan Bernadette, was mijns inziens het hoogtepunt van de week. De rolstoel pelgrims zaten buiten voor de grot samen in gebed en daarna samen te zingen. Het was in de stromende regen! Wie durft dan nog te twifelen aan het bestaan van Maria? Natuurlijk was de commercie overal, maar Maria ook! Voor een sterk samen gevoel heeft ze in ieder geval gezorgd. Veel pelgrims putten kracht uit het gevoel dat Maria er voor je is.

Als groep hebben we voor al onze dierbaren en speciaal voor hen die extra steun kunnen gebruiken, een enorme kaars gekocht en ontstoken. Het brandde de hele week. Mijn gedachten gingen oa uit naar mijn vaste fietsmaat, mijn vriend in de Prins Hendrik stichting, en een buurman bij mij in de straat. Natuurlijk ook aan alle dierbaren verbonden aan het Hospice.

De reis naar Lourdes was compleet door een excursiedag met de bus naar hoog in de Pyreneeën. Sneeuwballen gooien begin mei, geweldig toch?

Aan het einde van deze intensieve week hebben we uiteraard onze drinkflesjes wederom gevuld met Lourdeswater bij de grot.

Verder heb ik meegenomen een glazen ornamentje met Maria die verschijnt aan Bernadette. Ik werd 65 tijdens de Lourdesreis en kreeg het als kadootje van de groep tijdens het diner uitgereikt. Het verdient een speciale plek en ik dacht direct aan ons hospice. In overleg met de coördinatrice is het in ons spirituele hoekje in de huiskamer geplaatst.

Wil je meer lezen over stichting Stichting Lourdesgroep Heiloo of Hospice Egmond, kijk dan op: www.lourdesgroepheiloo.nl of www.hospice-egmond.nl

Groet Dolf Fokkinga

Vrijwilliger Lourdesgroep Heiloo en Vrijwilliger Hospice Egmond



Zorgarmoede

Een nieuwe loot aan de armoedeboom. U heeft het ongetwijfeld voorbij horen of zien komen. In de laatste verkiezingen voor de tweede kamer hadden vele partijen de mond vol over 'bestaanszekerheid' en wat ze er al niet van plan waren tegen te gaan doen. De overheid heeft immers als taak zich daarover te bekommeren en er voor te zorgen dat welvaart gespreid wordt over alle (ook lage) inkomens. Dat de politiek het moeilijk vindt om daar mee om te gaan blijkt wel uit het feit dat men er zelfs moeite mee heeft om een goed woord te vinden voor die lage inkomens: bijstandsniveau?/sociale minima?/armoedegrens?/te weinig om rond te komen?/bestaanszekerheid?/niet veel maar toereikend? Gevolgd door jarenlang gebrek aan armoedebeleid en hardvochtig omgaan met mensen die van de overheid vooral verwachten dat ze niet verder de ellende in worden geholpen. Hulpverleners die vertellen dat er zo'n zestig (!) verschillende armoederegelingen zijn maar dat die door veel mensen niet gebruikt worden uit angst de verkeerde regeling aan te vragen en alles te moeten terugbetalen. De rechtsstaat is er ook voor lage inkomens maar is in verval. Het bewust inzetten van het uitstellen van politieke besluitvorming dan wel het opzettelijk traag uitvoeren daarvan hebben gezorgd voor een zeer laag vertrouwen in de overheid. Uitgelekte nieuwe plannen: bezuinigingen op onderwijs, verhoging BTW op o.a. cultuur, sport en media. Ik weet wel een paar nieuwe loten aan de armoedeboom: cultuurarmoede/sportarmoede/onderwijsarmoede. Je zult er maar mee te maken krijgen, het kan je zomaar overkomen.

Dit alles heeft maatschappelijk veel impact en grote gevolgen voor lichamelijke en mentale gezondheid. Een derde van de mensen ervaart stress en schaamte als gevolg van verzorgingsarmoede. In gezinnen cijfert zo'n 40% zichzelf weg door alleen producten voor partner en kinderen te kopen. Medische afspraken worden afgezegd. Sommigen draaien een was bij vrienden of lenen deo van familie. Terwijl verzorgingsproducten geen luxe zijn maar een basisbehoefte. Een fles shampoo of een tube tandpasta zou nooit een bron van stress mogen zijn. Wist u dat ruim

een derde van de Nederlanders die kampen met verzorgingsarmoede een fulltime baan heeft? Dat zelfs 12% van de midden- en 7% van de hogere inkomens er mee te maken krijgt? En dat er zelfs nog een taboe op rust? Het doorbreken daarvan is een eerste stap. Een gedegen aanpak is nodig. Zou, naast een voedselbank, een verzorgingsproductenbank een waardevolle aanvulling kunnen zijn?

Wij als Caritas bestieren al twee jaar voedselafels in het stiltecentrum van de Willibrorduskerk en merken al langer een toenemende afname van essentiële verzorgingsproducten. Daarnaast groeien hulpvragen voor financiële ondersteuning voor bijv. gebitsrenovatie. Een direct gevolg van zorgarmoede. Dankzij vele, ruimhartige, donaties (financieel & materieel) kunnen wij deze nieuwe vorm van Caritas invulling blijven geven. Een steuntje in de rug gaat daarbij verder dan een boodschappentas. Veel dank aan alle donateurs! Als Caritas zitten wij bij de bron van de samenleving. Begrijpt u goed dat wij hier geen treurige opsomming willen geven maar een realistisch beeld waar vele dorpsgenoten mee te maken hebben of dat zomaar kunnen gaan krijgen. Onze maatschappij is kwetsbaar, het is wat het is. Inflatie is dan wel flink gezakt maar boodschappen worden niet goedkoper, integendeel: 'krimpflatie' blijkt een groeiend fenomeen in supermarkten. Inhoud van een product wordt daarbij verkleind maar de prijs blijft hetzelfde of wordt zelfs hoger. De 'hamsters' missen nog maatschappelijke empathie en de aandeelhouders zijn belangrijker klanten.

Wij oordelen niet, wij helpen

En verder

Op dinsdag 19 maart heeft de CWH deelgenomen aan de tweede ronde rondom de zogenaamde gebiedstafels van de gemeente Heiloo. Samen met vele andere vrijwilligersorganisaties werd nagedacht over het verstevigen van de sociale basis in Heiloo. Gesproken werd over de thema's en opgaven die er zijn in Heiloo op basis van kennis over de inwoners en het huidige activiteiten- en ondersteuningsaanbod. Samen bepalen waar in Heiloo intensivering nodig is als het gaat om initiatieven, activiteiten en voorzieningen in de sociale basis zodat bijvoorbeeld de inzet van het Sociaal Team

Caritas de Egmond

er beter op afgestemd kan worden. Vanuit preventie de sociale basis, laagdrempelige activiteiten en ondersteuning in Heiloo door en voor inwoners versterken.

Op dinsdag 2 april heeft een afvaardiging van de CWH een onderhoud gehad op de diaconie van de PKN. Dit om te komen tot hernieuwde samenwerking. Bij het verstrekken van naastenliefde speelt achter welke voordeur je zit geen rol en het bundelen van krachten werkt daarbij stimulerend. Zo kan je meer mensen bereiken die hulp nodig hebben met meer mogelijkheden. Maar ook meer mogelijke donateurs. Verdere uitwerking volgt.

Op donderdag 23 mei heeft de jaarlijkse PCI-bijeenkomst plaatsgevonden. De CWH was ditmaal organisator en koos voor een informele bijeenkomst in het GGZ-restaurant 'Keuken met karakter'. Het werd een gezellig samenzijn met de Caritaswerkgroepen uit de Egmond, Limmen en Akersloot. Middels een ludiek vragenspel en tafelwisselingen werd veel gesproken over elkaars motivatie om Caritaswerk te gaan doen. Mooie en ontroerende verhalen kwamen op tafel. Zo leerden we elkaar eens op een hele andere manier kennen!

Diverse leden van de CWH hebben de afgelopen tijd deelgenomen aan cursussen vanuit het Bisdom en het Vrijwilligers Informatie Punt Heiloo. Het run-

nen van een non-profit organisatie, hoe klein ook, vereist tegenwoordig heel wat kennis. 'Zomaar iets doen' is er niet meer bij, een bijna professionele benadering is absoluut nodig. We prijzen ons gelukkig momenteel, op dat gebied zeer kundige, leden te hebben die 100% op elkaar kunnen vertrouwen. Ook dit jaar sponsort de CWH het Jongerenwerk in Heiloo met gratis fruit.

Tot slot wensen wij u nog een mooie zomer toe. De CWH blijft gewoon bereikbaar via het bekende adres cwh.heiloo@gmail.com. Hulpvragen worden uitsluitend schriftelijk behandeld. Ook de voedseltafels blijven open op de gebruikelijke tijden: op werkdagen 09u – 12u. Heeft u daar vragen over dan kunt u terecht bij het secretariaat in de kerk. Wij houden zelf de voorraad goed in gaten en vullen tekorten aan.

TheovanDiepen
Secretaris



Hightea

De Regio was uitgenodigd voor een High Tea op terrein Willibrordus Heiloo.

Een hele gezellige middag. Eerst kennismaking, langzaam druppelde iedereen binnen. Je mocht een nummertje trekken en op tafel kijken waar je dan kwam te zitten. We werden erg gastvrij onthaald.

De heerlijke warme en koude hapjes werden ons voorgeschoteld. Er stond ook een bakje op tafel met verschillende vragen zodat er vanzelf genoeg gesprekstof voorhanden was.

Daarna even naar buiten waar de gesprekken gewoon doorgingen. Afspraak was dat we niet over het werk van Caritas zouden spreken alle andere onderwerpen waren vrij.

Het 2e deel van de High Tea begon weer met een nummertje trekken en zo vond er een tafel wissel plaats en zaten er anderen in de gespreksgroep.

Nu waren de tafels voorzien van heerlijke zoete hapjes. Alles daar in eigen keuken bereid. We hebben ze ons laten smaken. Wij danken de organisatie voor deze fijne middag.

Margreet, Marja en Lia uit Egmond aan Zee



Caritas de Egmond

Het is vakantietijd, mensen vertrekken of komen terug, ze maken plannen en hebben verhalen. Om je heen verandert de natuur, het wordt groener en de temperaturen worden hoger. Hoewel het, wat mijzelf betreft, het hele jaar door wel 25 graden mag zijn, moet ik zeggen dat die verandering der seizoenen ook wel iets heeft.

Deze tijd even rust, verenigingen liggen deels stil, vergaderingen staan op een laag pitje, de accu wordt weer opgeladen en we zetten even de knop om zodat we er straks weer met frisse moed tegenaan kunnen gaan. Zo ook met onze Caritas activiteiten dus waar ga je het dan over hebben in het stukje voor ons parochieblad. En dan komt er zomaar iets op je pad, of in dit geval het Monnikenpad. Lopend door Egmond Binnen kwamen we bij het Stet, het vroegere oude Haventje waar we over het hekje klommen en onze tocht via de vaart voortzetten. Lekker 'banjerend' door het hoge gras langs de Binder- en Hoevertvaart op weg naar de Kalkovens. Wat toch mooi om zoveel historie rondom je huis te hebben. Uitkomend bij het Slotkwartier besloten we om even binnen te gaan bij Huys Egmond en de expositie te bekijken van Historisch Egmond: 'Herenweg, vroeger en nu'. Interessant voor ons daar wij zelf aan de Herenweg te Rinnegom wonen en je dus veel bekende plaatjes tegenkomt.

In de omschrijving stond te lezen dat het een heer-



lijke nostalgische reis door de tijd zou worden en een feest van herkenning en ik moet u zeggen, dat werd het ook. Alvorens de bewegende zwart/wit beelden van vroeger te hebben bekeken kwam ik een foto tegen van opa en oma Ruiters met mijn moeder op hun arm voor de kruidenierswinkel tegenover het Rode Hert, nu proeflokaal Egmond en

een kenmerkende foto van ome Jan, de plaatselijke kapper in de bekende tabakswinkel naast de kerk. Theo Swart poserend in zijn café in Egmond Binnen van wie de bordeaux rode bar uit de grote zaal nu bij ons thuis staat en we zagen de imposante Rinnegommer kerk, waar nu de Stay Okay is en waar ik in 1963 als één van de laatsten gedoopt ben.

Leuk, nee meer dan leuk, om dat terug te zien maar wat de meeste indruk maakte die dag was de afbeelding van de winkel van Elektrotechnisch Bureau W.J. Apeldoorn, een mooie officiële naam maar bij velen beter bekend als Lampie. De dag ervoor was de uitvaart geweest van Wim Apeldoorn en die woensdag voorafgaande kon men afscheid nemen van deze markante man, een geliefd persoon en een begrip voor alle Egmonders. Het motto van de familie is: 'Doe maar gewoon dan doe je al gek genoeg en voor alles is een oplossing'. Ik weet zeker dat er een boek te vullen valt met anekdotes van dorpsbewoners die een smeug verhaal weten te vertellen over belevenissen die ze meegemaakt hebben met de familie. Zelf heb ik mij een keer een vieze vliegenplakstrip in mijn handen laten duwen omdat het TL buisje van onze 'moderne' vliegvanger niet te leveren was. En ja, soms moet je wachten als je vaatwasser het begeven heeft maar zelfs dan zijn ze in staat om een flesje afwasmiddel bij je te brengen zodat je met de hand kan afwassen.

Deze mensen moet je koesteren, zij zijn bijzonder door hun eenvoud, nemen de mensen zoals ze zijn en laten eenieder in zijn of haar waarde. Precies zoals zo mooi vermeld stond in de overlijdensadvertentie van Wim Apeldoorn, zijn leven werd gekenmerkt door eenvoud, werk, goedheid, bezorgdheid, eerlijkheid en liefde en dat brengt mij weer terug bij de Caritas gedachte. Er willen zijn voor een ander, niet zelf op de voorgrond willen treden maar iets willen betekenen voor de gemeenschap. Laten we met die gedachte onze eigen reis door de tijd voortzetten en de kracht om er samen iets van te maken doorgeven aan elkaar.

Namens de Caritas werkgroep Egmond aan den Hoef wens ik u allen een mooie zomer toe, geniet van de momenten waar u blij van wordt en mocht de zon niet altijd schijnen probeer dan zelf te stralen en uw warmte over te brengen op de mensen om u heen.

Hartelijke groet,
Karin Twisk

Adressen

Parochie Bron van Levend Water

Postadres: Westeweg 267
1852 AG Heiloo
Telefoon: 072-533 09 06

✉ info@rk-bronvanlevendwater.nl
Website: www.rk-bronvanlevendwater.nl

Financiële Administratie:

Mevrouw Astrid Wiebering-Vlaar
Telefoon: 072-533 09 06
✉ financieel@rk-bronvanlevendwater.nl

Parochieraad:

De heer Martien den Blanken voorzitter
Mevrouw Marieke Hoetjes-Eijkel secretaris
De heer Harry Broers penningmeester

Voor uw kerkbijdrage en andere giften:

H. Willibrordus: NL46 RABO 0327 0640 21
tnv RK Par. Bron van Levend Water, inz. Par. Heiloo
NL20 INGB 0000 6815 70

tnv RK Par Bron van levend Water, inz. Loc Willibrordus
H. Jacobus Major: NL07 RABO 0300 9542 63
tnv RK Par. Bron van Levend Water, inz. Akersloot

H. Adelbertus: NL88 RABO 0315 7004 91
tnv RK Par. Bron van Levend Water, inz. RK Egmond

H. M.M. Alacoque: NL41 RABO 0315 7479 94
RK Par. Bron van Levend Water, inz. RK Egmond

O.L.V. Onb. Ontv.: NL87 RABO 0315 7041 95
tnv RK Par. Bron van Levend Water, inz. RK Egmond

Parochie coördinatoren:

Mevrouw Marieke Hoetjes-Eijkel
Telefoon: 072-533 09 06
✉ willibrorduskerk@rk-bronvanlevendwater.nl

Mevrouw Astrid Wittebrood-Schouten
Telefoon: 072-506 13 64 / 072 533 09 06
✉ coordinator@rk-bronvanlevendwater.nl

Begraafplaatsen BvLW:

Willibrordushof, Heiloo:
✉ willibrordushof@rk-bronvanlevendwater.nl

Sint Jacobushof, de Overtuin, Akersloot:
✉ jacobusmajor@rk-bronvanlevendwater.nl

Rinnegom, Egmond Binnen:
✉ rinnegom@rk-bronvanlevendwater.nl

De Karmel, Egmond aan den Hoef:
✉ dekarmel@rk-bronvanlevendwater.nl

Caritas Bron van Levend Water:

✉ cwh.heiloo@gmail.com
✉ caritas.egmondaandenhoef@gmail.com
✉ cwa.akersloot@gmail.com

Locatie H. Willibrordus

Adres:
Westerweg 267
1852 AG Heiloo
Telefoon: 072-533 09 06



Secretariaat:

Openingstijden: ma t/m vr 9.00 tot 12.00 uur
✉ willibrorduskerk@rk-bronvanlevendwater.nl
maandag speciaal voor kerkhofbeheer
✉ willibrordushof@rk-bronvanlevendwater.nl
vrijdag speciaal voor opgeven intenties
✉ misintenties@rk-bronvanlevendwater.nl

Locatie H. Jacobus Major

Adres:
Kerklaan 37
1921 BK Akersloot
Telefoon: 0251-31 22 28



Secretariaat:

Openingstijden: vr 9.00 tot 11.00 uur
✉ jacobusmajor@rk-bronvanlevendwater.nl

Locatie H. Margaretha Maria Alacoque

Adres:
Herenweg 188-190
1934 BD Egmond
aan den Hoef
Telefoon: 072-506 13 64



Secretariaat:

Openingstijden: do 9.00 tot 12.00 uur
✉ rkegmond@rk-bronvanlevendwater.nl

Pastores

Administrator: Franklin Brigitha, pr.
Priesterassistent: Igno Osterhaus, pr
bij pastorale spoed en overlijden:
Telefoon: 06 17 85 80 26
✉ i.osterhaus@rk-bronvanlevendwater.nl
Priesterassistent: Nico Mantje, pr.
Diaken: Mike Nagtegaal

Centraal rekeningnr:
NL 57 RABO 0120 5009 65
tnv RK Parochie Bron van Levend Water

In de stilte van het water

Als de zon een kans krijgt
Wanneer de wolken openbreken
Als ik bewust de stilte zoek
En alleen die laat spreken
Dan wordt het langzaam lichter
Wordt het stiller in mijn hoofd
Het is alsof het water
De onrust in mij dooft

Ik dacht dat het nog regende
En ik had het steeds zo koud
Maar in de stilte van het water voel ik
Licht en warmte
In de stilte vind ik goud

Bron van Levend Water

