

Bron van Levend Water



Parochieblad van de RK Parochie Bron van Levend Water
Heiloo, Akersloot en De Egmond
8^e jaargang nummer 1



COLOFON

De volgende Bron van Levend Water

verschijnt op **27 oktober 2024**

Kopij, bestaande uit maximaal 500 woorden.

kunt u uiterlijk **1 oktober 2024**
inleveren bij de lokale redacties.

bij voorkeur als Word document per email:

Locatie H. Willibrordus:

willibrorduskerk@rk-bronvanlevendwater.nl

Locatie H. Jacobus Major:

jacobusmajor@rk-bronvanlevendwater.nl

Locatie H. M.M. Alacoque:

drieluik@rk-bronvanlevendwater.nl

De redactie behoudt zich het recht voor om, daar waar nodig, wijzigingen aan te brengen in de aangeleverde artikelen. Indien de inhoud hierdoor wordt gewijzigd, wordt vóór plaatsing contact opgenomen met de schrijver.

Dit parochieblad is ook te vinden op de website van Bron van Levend Water: rk-bronvanlevendwater.nl
Indien u geen parochieblad meer wilt ontvangen kunt u dit doorgeven aan het secretariaat van uw locatie.
Adressen vindt u achter in dit blad.

Foto voorkant:

spelend kind van de Belgische fotograaf Francis Alÿs uit de tentoonstelling The Nature of the Game

Foto achterkant:

Beekje in Wissembourg Elzas (Frankrijk)
door Marius Prein



Parochie Bron van Levend Water

p/a Westerweg 267

1852 AG Heiloo

Telefoon: 072-533 09 06

Mail: info@rk-bronvanlevendwater.nl

Website: www.rk-bronvanlevendwater.nl

Vrede Vraagt Verbinding

Vanmiddag, het is 7 augustus denk ik even na over het pastoraal woord voor onze komende parochiebladen. Natuurlijk heb ik het prachtige verhaal over de vlieger (zie elders in dit blad) van in mijn gedachte. Hierin is het jaarthema van onze beide regioparochies H. Cornelius in Limmen en Bron van Levend Water heel mooi neergezet.

‘Vrede Vraagt Verbinding’ doet me onwillekeurig denken aan een door het bisdom georganiseerde reis voor – toen nog – priesterstudenten mee heb mogen maken naar Israël en naar de Palestijnse gebieden Dit is alweer zo een 25 jaar geleden. Ik was toen 53 jaar jong. Het was mijn laatste studiejaar.

Er vielen mij toen wat dingen op. Ik zag de rijkdom van Israël en, aan de andere kant van een weg aan de grens tussen beide landen, de enorme droogte en armoede in het gebied dat door Israël bezet was. Vooral in Bethlehem viel mij dit verschil in rijkdom en armoede op. Via door grote betonblokken bijna helemaal afgezette wegen werden we mondjesmaat toegelaten naar het andere gebied, dat waarschijnlijk door beide partijen als vijandig en zelfs gevaarlijk werd beschouwd. Er waren veel militairen met enorme, waarschijnlijk automatische wapens. Natuurlijk hadden wij voor onze reis een vredelievend en religieus doel voor ogen en de autoriteiten gingen daar ook van uit, anders zouden ze ons waarschijnlijk niet hebben door gelaten. Beangstigend en toch ook mooi, vond ik het bezoek aan de geboortekerk van Jezus. Er was wel strenge persoonlijke controle.

Ook op de heilige plaatsen van de drie wereldreligies in Jeruzalem was dit zo. Ik had het gevoel dat ik op een grote internationale luchthaven was, compleet met detectiepoorten, bewaking, controle en al.... Jeruzalem, stad van vrede betekent dit letterlijk. Akkoord, wij beseften dat wij als betrekkelijk kleine groep studenten de wereld niet konden veranderen. De veiligheid van ons allemaal stond natuurlijk voorop.

Ik heb tijdens deze twee weken durende reis ook gelukkig andere indrukken me gekregen, zowel in Israël als in Palestijns gebied. Bij Israël dachten en



denken velen van ons heel vaak aan een joodse staat. Als we de bevolkingssamenstelling bekijken, kunnen wij zien we dat dit toch wel wat anders ligt. Heel veel verschillende bevolkingsgroepen en – daarmee samenhangend – religies en talen zijn in dit land vertegenwoordigd. Ook direct aan de andere kant van de grenzen van de staat Israël zien we een vergelijkbaar beeld. Vrij algemeen werd gedacht dat hier ‘de moslims’, vroeger spraken zelfs van de ‘mohammedanen’, wonen. Dit komt op de ‘joden’ van de staat Israël heel vijandig over. De werkelijkheid ligt veel en veel genuanceerder. In Palestijns gebied heb ik bijvoorbeeld in de plaatselijke parochiekerk deel mogen nemen aan de eucharistieviering. Ook heb ik daar kennis gemaakt met Palestijnse studenten en paters franciscanen en salesianen (congregatie van de H. Don Bosco). Ook zijn daar sinds eeuwen veel verschillende godsdiensten vertegenwoordigd in dit Arabischsprekende land Ook wonen reeds zeer lang moslims van totaal verschillende islamitische achtergronden en geloofsrichtingen. Het ging bijna altijd om zeer open mensen die ook open stonden voor onze westerse cultuur en achtergronden.

Lees verder op de volgende pagina

Jaarthema

Pas jaren later kreeg en krijg ik ook wel contacten met Palestijnse mensen, ook weer van verschillende geloofsachtergronden. Zij hebben diverse christelijke en andere godsdiensten en religies als achtergrond. Ook zijn er Palestijnse gezinnen die deze openheid in hun land in praktijk brengen. Buren en anderen van allerlei achtergrond zijn binnen deze gezinnen heel welkom. Hierbij helpt ook het gegeven dat veel islamitische, christelijke en andere jongeren dikwijls op rooms-katholieke of christelijke scholen hebben gezeten. Dit bevorderde natuurlijk de kennis van en het begrip voor elkaars culturele en religieuze achtergronden wederzijds, zowel bij de jongeren als naar de ouders en andere gezinsleden toe.

Laten we van harte hopen dat de vlieger die in onze regio op 8 september in onze Willibrorduskerk en daarna in de drie andere kerken zal worden opgelaten, symbool mag zijn van de verbinding, aan de

Jaarthema 2024-2025: 'Vrede Vraagt Verbinding'

Al vele jaren kennen we in onze kerken het gebruik van een jaarthema. Ook de parochie H. Cornelius heeft hierin een heel lange traditie. Zo'n tien jaar geleden, toen we een samenwerkingsverband aangingen, zijn we begonnen met een gezamenlijk jaarthema, ook om de band tussen de parochies en de verschillende locaties versterken.

De keuze om te komen tot een jaarthema vindt altijd plaats tijdens een bijeenkomst in de maand juni. Vanuit beide parochies en locaties worden betrokkenen uitgenodigd en in gezamenlijk overleg wordt dan een jaarthema gekozen.

Op 11 juni 2024 kwamen we in Heiloo bij elkaar. Achtereenvolgens droegen de aanwezigen suggesties aan en een woord dat daarbij steeds weer terugkwam, was het woord 'verbinding/verbondenheid'.

We zijn daarom uitgekomen op het thema Vrede Vraagt Verbinding. Dit thema maakt meteen duidelijk dat vrede niet gratis is, maar dat er iets van je gevraagd wordt: neem een stap naar de ander, raak in gesprek, luister. Alleen dan komt er begrip dat naar vrede kan leiden.

Alle aanwezigen konden zich vinden in deze formulering, en het jaarthema 2024-2025 was een feit.

ene kant van

- de dikwijls heel harmonieuze samenleving die reeds lang binnen de Palestijnse samenleving bestaat en:

- dat deze vlieger 'over de muur' heen mag gaan om deze boodschap van onderlinge verbondenheid en wederzijds respect uit te dragen. Hierdoor kan de vrede tussen mensen van beide landen en van de mensen wereldwijd meer vorm krijgen.

Laten we hopen dat muren spoedig kunnen worden afgebroken.

Dit is het jaarthema waar we in het komende werkjaar voor mogen staan: 'Vrede Vraagt Verbinding' Ons thema zal regelmatig terugkomen in de vieringen in onze kerken. Laten we samen werken aan de totstandkoming van liefde! Dat liefde het altijd winnen mag van haat!

Igno Osterhaus, pastor



Eerste regioviering in het teken van de Vredesweek met aansluitend bezoek aan Verzetsmuseum
Op zondag 8 september om 10.00 uur wordt de eerste regioviering van de parochie Bron van Levend Water en de Corneliusparochie gehouden. Die gezamenlijke viering vindt plaats in de Willibrorduskerk in Heiloo. Dit is tegelijk de startzondag van het nieuwe seizoen 2024-2025 voor de gezamenlijke geloofsgemeenschappen van Heiloo, Akersloot, Limmen en de Egmond, waarbij ook het nieuwe jaarthema Vrede Vraagt Verbinding wordt gepresenteerd.

Vredesweek

Vanwege de Vredesweek die van 14-22 september gehouden wordt en de zorgen rond de oorlogen in onder meer Oekraïne en Gaza, heeft de regiowerkgroep MOV (Missie, Ontwikkelingssamenwerking en Vrede) het initiatief genomen om extra aandacht te besteden aan de Vredeweek in de regioviering. De werkgroep is ook betrokken bij de inhoudelijke invulling van deze viering.

Bezoek aan het Verzetsmuseum

Na de viering en de koffie nodigt de werkgroep geïnteresseerden uit om met hen op de trein te stappen naar Amsterdam voor een bezoek aan het Verzetsmuseum. In dit museum - tegenover Artis - wordt de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog en de Duitse bezetting in 100 persoonlijke verhalen weergegeven.

Het is heel bijzonder hoe je in het museum als bezoeker wordt uitgedaagd na te denken over wat jij zou doen in de extreme en veeleisende omstandigheden waar mannen en vrouwen tijdens de oorlog voor stonden als het gaat om de waarden van tolerantie, vrijheid en democratie.

Je kunt je vóór vrijdag 6 september nog opgeven voor het bezoek aan het Verzetsmuseum in Amsterdam op zondag 8 september door een mailtje te sturen naar aanmelden.activiteit@corneliuskerk-limmen.nl. Graag vermelden of je een museumjaarkaart en/of OV-kaart hebt. We houden je dan op de hoogte.

Werkgroep MOV-HALE (Missie Ontwikkelingssamenwerking en Vrede)

'Vrede Vraagt Verbinding'

(muziek en tekst: Marja Kraakman)

Zie eens door de ogen van een kind,
dat zijn vlieger oplaait, vol vertrouwen in
de wind.

Kijkt hij met liefde hemelshoog
tot aan die mooie regenboog
en leert ons even
in verbondenheid te leven.

Vrede vraagt verbinding,
liefde vraagt om ons
Samen voor de vrede,
tot aan de horizon.

Zie eens, al die moeders hand in hand,
bundelen hun krachten voor de vrede in hun land.
Er klinkt een lied dat men verstaat
dwars door de muren van de haat.
Hoor hun gebeden:
't is een roep om voor te leven

Vrede vraagt verbinding,
liefde vraagt om ons
Samen voor de vrede,
tot aan de horizon.



Vrijheid vraagt van ons om op te staan.
Laat de harten spreken, kijk de ander altijd
aan.

Elk puur en liefdevol gebaar
verbindt de wereld met elkaar.
Het is een zegen,
in verbondenheid te leven.

2x Vrede vraagt verbinding,
liefde vraagt om ons
Samen voor de vrede,
tot aan de horizon.

De vlieger

De vlieger als symbool van vrijheid, vrede en verbinding

Midden door de woonwijk loopt een reusachtige muur. Gebouwd tegen de glooiing van een heuvel vlak bij Jeruzalem. Twee bevolkingsgroepen worden door die muur van elkaar gescheiden. Aan de ene kant wonen Israëlische gezinnen en aan de andere kant Palestijnse gezinnen. Een jarenlang conflict van oog om oog en tand om tand hoopt men zo te kunnen beteugelen. Het vijanddenken over 'zij' aan de andere kant van de muur en de 'wij'-gevoelens van het eigen gelijk, aan de eigen kant van de muur. Een wij-zij-denken dat aan beide kanten sterk in leven wordt gehouden. De vrede is ver weg. De muur met prikkeldraad er bovenop doet in deze wijk zijn werk.

Vlak langs die muur speelt kleine Mohammed elke dag met een vlieger. Een spel waar hij in zijn eentje helemaal in opgaat. Het spel met de wind en de verbinding met de hemel. Het vrolijke spel van de vlieger in de wind, vlak boven de muur, is Sara aan de andere kant van de muur ook opgevallen. Aan de staart van de vlieger wordt ook met vaste regelmaat een gekleurd stukje stof toegevoegd. De staart die langer en langer wordt. Met haar ouders en broertje zit ze vaak in het zonnetje te kijken naar de vlieger. 'Hoe zal de vlieger met die lange gekleurde staart er vandaag weer uitzien'? Soms tuurt Sara tegen de zon in naar de hemel. Soms biddend voor vrede, voorspoed, geluk en vrijheid. Op dagen dat er geen vlieger boven de muur heen en weer springt, vraagt Sara zich af wat er aan de hand is. Is er iets gebeurd, is er iemand ziek? Die andere kant is dan zo dichtbij, maar ook zo heeeel ver weg. Sara wil het zo graag weten, maar een hoge muur met er bovenop prikkeldraad houdt haar tegen.

Op een dag gaat het fout met de vlieger. De staart is in het prikkeldraad bovenop de muur verstrikt geraakt en heeft ook de vlieger in het prikkeldraad getrokken. De vader van Mohammed moet er een ladder bij halen. Het is een wankel ladder en Mohammed zal de ladder op moeten klimmen. Als een lenig aapje klimt hij naar boven, terwijl zijn vader de ladder stevig vasthoudt. Mohammed haalt heel voorzichtig de vlieger en de staart uit het prikkeldraad. Dan ziet hij ook Sara staan aan de andere kant van de muur. Ze kijken elkaar aan en Sara vertelt dat ze elke dag naar de vlieger met die lange staart vol gekleurde stukjes stof zit te kijken en ervan geniet. Er ontstaat een gesprekje over vliegeren en hun dromen over vrede en vrijheid. Ten slotte biedt Mohammed Sara aan een vlieger voor haar te maken. De wankel ladder blijft staan en elke dag beklimt Mohammed de ladder om Sara de kunst van het vliegeren aan te leren. Weken later spreken ze af samen te gaan vliegeren in het stadspark. En weer weken later komen ook de ouders en broertjes en zusje van Mohammed en Sara samen in het park om er te picknicken. Ze spelen dan met de vliegers en proeven van elkaars traditionele gerechten. Zo leren de twee families elkaar steeds beter kennen, er groeit een band van vertrouwen. De vlieger heeft een klein stukje van de muur afgebroken.

Een herinnering aan een verhaal dat is verteld tijdens een seminar in Jeruzalem.

Johan Olling



Diaken Brussee - Deken Brigitha

Aankondiging komst Eugène Brussee in de parochies Bron van Levend Water en H. Cornelius

Per 1 oktober zal pastor-diaken Eugène Brussee worden benoemd voor de parochies H. Cornelius en Bron van Levend Water. Eugène Brussee is 52 jaar en is getrouwd met Susanne van de Vosse. Samen hebben ze drie dochters: Beau (19), Gabriëlle (14) en Angelina (10). Van 2003 tot 2014 heeft Eugène gewerkt in de Nicolaasparochie in Amsterdam Centrum, eerst als pastoraal werker en vanaf 2007 als diaken. Vanaf 2014 is hij als pastor-diaken werkzaam in de regio Amstelland binnen de huidige Mariaparochie met name in Ouderkerk aan de Amstel, waar hij ook woont met zijn gezin.

Namens het parochiebestuur deken Franklin Brigitha

‘Ik kijk er naar uit om mij in te zetten voor het pastoraat binnen de parochies H. Cornelius en Bron van Levend Water. Ik zie het als mijn roeping om mensen nabij te zijn, te begeleiden bij belangrijke gebeurtenissen in hun leven en te stimuleren en motiveren in hun geloof. Dat heb ik met hart en ziel gedaan in mijn eerdere parochies en wil ik graag voorzetten bij en met u.’

Pastor Eugène Brussee, diaken



Beste parochianen,

Graag wil ik met u een belangrijke mededeling delen. Ik ga u namelijk binnenkort verlaten. De bisschop heeft mij gevraagd mijn werkzaamheden te vervolgen in de regio Almere, waar ik pastoor word van de parochie Zuidelijk Flevoland. In 2022 werd nog voor de katholieke gemeenschap aldaar de Sint-Bonifatiuskerk geconsacreerd door bisschop Hendriks.

Binnen onze kerk is het min of meer normaal dat priesters om de zoveel jaar rouleren naar een andere regio. Ik heb 11 jaar morgen werken in de regio Alkmaar en de laatste drie jaar ook administrator geweest in de regio HALE. In beide regio's heb echt een mooie tijd gehad.

De regio zal niet zonder herder blijven. De gesprekken hierover met het bisdom zijn gaande en de nieuwe pastoor zal zichzelf als het zover is aan u voorstellen.

Ik blijf nog tot eind september in beide regio's actief. Dat zal dan ook de periode zijn dat wij elkaar zullen ontmoeten en elkaar 'het beste' zullen wensen. Wees ervan overtuigd het waren intensieve en uitdagende tijden. Ik heb veel mensen leren kennen, mooie initiatieven meegemaakt, indrukwekkende verhalen aangehoord en vele enthousiaste vrijwilligers mogen ontmoeten. Er waren veel mooie momenten, er waren ook veel moeilijke momenten van afscheid nemen. Ik neem het allemaal mee naar Almere.

Pastor Franklin Brigitha



Pastoor-Deken Marcelo

Dekenaat Alkmaar heeft een nieuwe pastoor-deken: Marcelo Salão Rocha

De nieuwe pastoor van Alkmaar en Deken van het Dekenaat Alkmaar, waar de parochie Bron van Levend Water en de Corneliusparochie ook onder vallen, is bekend: Marcelo Salão Rocha. Hij is de opvolger van pastoor-deken Franklin Brighitha.

Wie is hij? De deken stelt zich voor:

Ik kom uit Brazilië, uit de stad Brasília.

Wat mijn thuissituatie betreft, ben ik de oudste van 5 kinderen, 3 jongens en 2 meisjes. Mijn vader was militair en moeder was altijd met en voor ons thuis. In Brazilië heb ik aan een technische school gestudeerd, ik hield altijd veel van elektronica en computers. Toen ik 17 jaar was, ben ik gestopt met deze studie en wilde ik niet verder gaan naar een Universiteit.

Hierna heb ik anderhalf jaar in een streekbusbedrijf gewerkt. In het magazijn, daaruit moest ik alle filialen over heel Brazilië bevoorraden. Het was leuk en hard werken en kende heel veel verantwoordelijkheid. Echter goed verdienen zat er niet in; toen ben ik ermee gestopt en ging voor mijzelf beginnen. Ik had een aanhangwagentje en daarmee verkocht ik hotdogs, cola, enz... Dit duurde tot ik werd opgeroepen voor de dienstplicht (luchtmacht). In Brazilië bestaat nog steeds de dienstplicht.

Juist in die tijd was er een oude vriend van mij, die mij uitnodigde voor een bedevaart voor jongeren naar het grote Maria Heiligdom in São Paulo. Daar waren jongeren uit heel Brazilië en na een hele mooie ontmoeting en een sterke preek vroegen men daar om roepingen. Daar werd ik dus voor het eerst met mijn roeping geconfronteerd. Kort daarna ging ik naar een roepingencentrum om te ervaren of het inderdaad een roeping was. Ik werd geselecteerd en gestuurd naar een internationale ontmoeting in Italië en van daaruit werd ik naar Nederland gestuurd.

Mijn opleiding heb ik gevolgd in het Klooster van Nieuwe Niedorp voor wat de spiritualiteit betreft. Filosofie en theologie in Vogelenzang op de Tiltenberg. Gedurende mijn opleiding ben ik niet altijd in Nederland geweest. Ik had ook in het buitenland

pastorale stages die me persoonlijk in alle opzichten veel hebben geholpen. Ik ben in Israël, Tanzania en Venezuela geweest in een periode van drie jaar.

Op 14 juni 2003 werd ik priester gewijd. Mijn eerste parochie was Uitgeest. Daarna was ik werkzaam in de Regio Noordkop als regiopriester en in de Regio Waterland/Purmerend als pastoor en later Deken van het Dekenaat Purmerend. Nu breekt een nieuwe periode aan waarin ik gevraagd ben om per 1 oktober aanstaande over te gaan naar de Regio Alkmaar als pastoor van Alkmaar en als Deken van het Dekenaat Alkmaar.

Ik ben ervan overtuigd dat de samenwerking met collega's, parochiebestuur, locatieraden, alle vrijwilligers en natuurlijk de parochianen goed zal verlopen en dat er een goede band opgebouwd zal worden.

Verder leg ik de toekomst in Gods handen en vertrouw erop dat Hij ervoor zal zorgen dat alles in harmonie zal verlopen en dat Hij ons en zijn kerk in deze nieuwe fase zal ondersteunen en bijstaan.

Pastoor-Deken Marcelo



Locatie Heiloo

rectificatie:

Riet (Maria Elbertha Julia) Kuin-Evers *27-04-1941 †17-05-2024

Overledenen:

Wim (Wilhelmus Josef) de Nijs *18-03-1935 †16-06-2024

Truus (Geertruida Helena Maria) van de Berg-Mooij *12-08-1928 †13-07-2024

Herman (Hermanus Hendricus) Wit *18-09-1927 †23-06-2024

Treesje (Theresia Maria) van Roode-Leuven *11-12-1931 †01-07-2024

Catharina Maria Koopman *21-05-1928 †30-07-2024

Tinus (Christina Antonia Maria) Keet-Schimmel *11-12-1933 †09-08-2024

Ans (Anna Maria) Heijstra-Valkering *19-07-1940 †17-08-2024

Locatie Akersloot

Overledenen

Hennie (Hendrica Cornelia Maria) Kops-Heinsbergen *16-05-1948 †14-06-2024

Meindert (Meinardus Petrus Andreas) Kaandorp *10-07-1936 †29-06-2024

Wil (Wilhelmina Maria) Leijen-Putter *09-02-1934 †18-07-2024

Locatie De Egmond

Overledenen

Riet (Maria) Walta-Molenaar *02-09-1947 †28-04-2024

Wim (Wilhelmus Johannes) Apeldoorn *24-08-1934 †25-05-2024

Voor de familie en nabestaanden bidden wij om kracht en troost.
Wij wensen hen sterkte toe bij dit verlies.

Liturgisch Rooster

Datum	H. Willibrordus Heiloo Zondag 10.00	H. Jacobus Major Akersloot Zondag 10.00	H.M.M. Alacoque Egmond Zaterdag 19.00 of Zondag 10.00	H. Cornelius Limmen Zaterdag 19.00 en Zondag 10.00
Zaterdag 7 september 23 ^e zondag d.h.j.	Geen vieringen			
Zondag 8 september 23 ^e zondag d.h.j.	Regioviering in de Willibrorduskerk Heiloo pastores van de regio regiokoren			
Zondag 15 september 24 ^e zondag d.h.j.	W&C-viering Ph. Kint Herenkoor	09.00 Eucharistie I. Osterhaus 10.00 Oec. Gebedsdienst dominee Herenkoor	Eucharistie N. Mantje Soli Deo Gloria	Startviering M. Nagtegaal Corneliuskoor
Zaterdag 21 september 25 ^e zondag d.h.j.			Eucharistie N. Mantje Hoeverture	Med. Viering B. Leurink Samenzang
Zondag 22 september 25 ^e zondag d.h.j.	Eucharistie I. Osterhaus El Shaddai	Familieviering parochianen Kinderkoor		W&C-viering B. Leurink Liturgisch koor
Zaterdag 28 september 26 ^e zondag d.h.j.				Med. Viering B. Leurink Samenzang
Zondag 29 september 26 ^e zondag d.h.j.	W&C-viering B. Leurink Samenzang	Eucharistie I. Osterhaus Samenzang	Eucharistie N. Mantje Soli Deo Gloria	Eucharistie. J. Veldt Caeciliakoar
Zaterdag 5 oktober 27 ^e zondag d.h.j.			Eucharistie N. Mantje Hoeverture	Themaviering K. Kint, J. Olling Liturgisch koor
Zondag 6 oktober 27 ^e zondag d.h.j.	W&C-viering B. Leurink Dameskoor	W&C-viering M. Nagtegaal		W&C-viering K. Kint Caeciliakoar
Zaterdag 12 oktober 28 ^e zondag d.h.j.				Gezinsviering K. Kint CoKo junior
Zondag 13 oktober 28 ^e zondag d.h.j.	Eucharistie I. Osterhaus Herenkoor	W&C-viering parochianen	W&C-viering B. Leurink Soli Deo Gloria	W&C-viering M. Nagtegaal Kleinkoor
Zaterdag 19 oktober 29 ^e zondag d.h.j.			W&C-viering Ph. Kint Hoeverture	Med. Viering K. Kint Samenzang
Zondag 20 oktober 29 ^e zondag d.h.j.	W&C-viering K. Kint Dameskoor	Eucharistie R. Hoogenboom Herenkoor		Eucharistie J. Veldt Liturgisch koor
Zaterdag 26 oktober 30 ^e zondag d.h.j.				Med. Viering J. Olling Samenzang
Zondag 27 oktober 30 ^e zondag d.h.j.	W&C-viering Ph. Kint Samenzang	Eucharistie I. Osterhaus	10.30 Bedevaart Putje N. Mantje Soli Deo Gloria	W&C-viering M. Nagtegaal Herenzanggroep

Liturgisch Rooster

Vieringen door de week

H. Willibrordus Heiloo

Eucharistieviering	dinsdag	09.30 uur
Rozenkrans	vrijdag	09.30 uur

Steunpunt Egmond Binnen*)

Eucharistieviering	woensdag	09.30 uur
--------------------	----------	-----------

H.M.M. Alacoque Egmond aan den Hoef

Eucharistieviering	vrijdag	09.30 uur
--------------------	---------	-----------

*) vanaf januari 2024 zijn de vieringen in de kapittelkerk van de Abdij, Vennewatersweg 25, 1935 AR Egmond-Binnen

De meditatieve vieringen op zaterdagavond

Ook komend seizoen zijn er weer meditatieve vieringen in de Corneliuskerk. De eerste is op zaterdag 21 september. Verder zijn er ook op 28 september, 5, 19 en 26 oktober meditatieve vieringen.

De vieringen beginnen om 19.00 uur. Om in de sfeer te komen is het prettig om zeker 10 minuten van tevoren aanwezig te zijn om rust te vinden, mee te zingen met de meerstemmige Taizé-acclamaties en een waxinelichtje aan te steken bij de opstandingsicoon om zo tot gebed en echte 'stilte' te komen. We willen door middel van een rustgevende sfeer en meditatieve Taizé-muziek ruimte maken voor onszelf, de ander en onze Schepper. Een inspirerende, helende vorm van liturgie-vieren waar we u allen graag voor uitnodigen.

Werkgroep Meditatieve vieringen

Op Adem Komen seizoen 3

Op maandagavonden, om de twee weken, komen we samen op adem in de buurkerk naast de abdij in Egmond-Binnen. We beginnen om 19.30 uur. We maken het licht, voor elkaar voor alle anderen en voor onszelf. We zingen een lied, luisteren naar een verhaal geïnspireerd op dat aloude boek waaruit we steeds weer onze richting halen. We brengen onze gedachten en gevoelens, al dan niet verwoord, voor de eeuwige. We onderzoeken wat de dieren van Toon Tellegen ons meegeven en drinken koffie of thee.

Data komende tijd:

9 sep 2024

23 sep 2024

7 okt 2024

21 okt 2024

4 nov 2024

voor meer informatie wijkomenopadem@gmail.com



Marius Prein

Rond de waterput

Programma najaar 2024

'Rond de Waterput' is een initiatief van de gezamenlijke kerken in de regio Heiloo en biedt jaarlijks talrijke cursussen, lezingen, muzikale en andere activiteiten op het gebied van spiritualiteit en geloofsverdieping.

Hierbij gaat de aandacht ook naar cultureel relevante en maatschappelijke onderwerpen.

Ook belangstellenden die minder of niet zo vertrouwd zijn met 'het kerkelijk leven' zijn van harte uitgenodigd!

Op het programma najaar-2024 staat een lezing, een film, bijeenkomsten rond de bijbel. Daarnaast is er aandacht voor kunst en muziek. U kunt ook genieten van een gezamenlijke maaltijd of een bijzondere wandeling.

In de kerken van de regio ligt het nieuwe boekje vanaf begin september voor u klaar.

Zie ook: www.ronddewaterput.nl

Aanmelden: ronddewaterputnl@gmail.com of 072-5330906



spiritualiteit en geloofsverdieping

Een greep uit het eerste deel van het nieuwe programma:

- Begin september is in de Kerkstraat van het Willibrordushuis in Heiloo een expositie te zien over de Bergrede van Jezus, die alles te maken heeft met eigen keuzes in het dagelijks leven. De werken zijn gemaakt door de groep Kink.
- In en rond Heiloo wordt iedere zaterdag de Drie Bronnen Pelgrimsroute gelopen. Deze is ontstaan als oefenrondje voor het lopen van de Sufi Trail in Turkije. De tocht gaat langs drie heilige bronnen, drie kloosters, twee labyrinten en door het 'heilige bos' van Heiloo. Elke zaterdag gegarandeerd vertrek vanaf station Heiloo om 09.55 uur. Géén kosten.
- Om de 14 dagen kun je 'Op Adem komen' in de Buurkerk aan het eind van de Abdijlaan in Egmond-Binnen. Een samenkomst met stilte, zang, gebed en een verhaal op een plek waar mensen al eeuwen samenkomen. Aanvang 19.30 uur, eerste bijeenkomst maandag 9 september.
- Onder leiding van Henk Hudepohl wordt het bijbelboek Exodus gelezen in het Willibrordushuis, telkens op een donderdagavond, te beginnen op 10 oktober.
- Op 17 oktober wordt de prachtige film 'Where are you Adam' gedraaid in de Ter Coulsterkerk. De entree is € 10,-
- Op donderdag 24 oktober houdt de heer Geert Booij een lezing over ontstaan en ontwikkeling van taal onder de titel 'de torenbouw van Babel' in de ter Coulsterkerk. Entree € 5,-.

We hopen u bij een of meerdere activiteiten te Kunnen verwelkomen!

Commissie 'rond de waterput'

voor elk wat wils voor elk

Wat is er te doen in de Jacobus kerk Akersloot

Zondag 15 september :	Oecumenische viering	10.00 uur
Zondag 22 september :	Familie viering Start Schoenendoos actie	10.00 uur
Vrijdag 27 september :	Samen eten bij Jacobus	17.30 uur
Zondag 6 oktober:	Startviering met alle koren	10.00 uur
Vrijdag 25 oktober:	Samen eten bij Jacobus	17.30 uur
Zondag 10 november:	Slotviering Schoenendoos	10.00 uur
Vrijdag 29 november:	Samen eten bij Jacobus	17.30 uur
Vrijdag 20 december:	Samen eten bij Jacobus	17.30 uur

Voor 'samen eten bij Jacobus' de maandag ervoor opgeven bij Hennie Verduin tussen 9.00 en 10.00. telnr 0613199472

Informatieavond over de Eerste Communie 2025

Zit je kind in groep 4 of hoger en wil je graag dat je kind meedoet met de voorbereiding voor de Eerste Communie en het Eerste Communiefeest op zondag 18 mei 2025? Stuur dan alvast een e-mail en geef je op voor de informatieavond.



Wij sturen dan in 2025 een herinnering en een uitnodiging voor de inhoudelijke informatieavond in februari/maart 2025. Na de informatieavond kun je je kind aanmelden voor de Eerste Communie.

Je kunt je opgeven voor de informatieavond door te mailen naar:
communiewerkgroep@corneliuskerk-limmen.nl

Informatieavond je van het Vormselproject 2025

Zit je zoon of dochter in de eerste of tweede klas van het voortgezet onderwijs en willen jij en je kind meedoen aan het Vormselproject en het Vormsel ontvangen op vrijdagavond 13 juni 2025 om 19.30 uur?



Stuur dan een e-mail naar:

Vormselwerkgroep@corneliuskerk-limmen.nl

Wij sturen dan begin januari 2025 een e-mail met een herinnering en uitnodiging voor de informatieavond. Na deze informatieavond kun je je aanmelden.

Werkgroep Vormselproject

Collecten

De Pinksteractie van de Week van de Nederlandse Missionaris heeft opgebracht:

Steunpunt Egmond-Binnen:	€ 32,80
HMM Alacoquekerk Egmond aan den Hoef:	€ 125,00
Jacobuskerk Akersloot:	€ 42,40
Willibrorduskerk Heiloo:	€ 286,40



voor elk wat wils voor elk

Nieuws van het Aquariuskoor

Het Aquariuskoor brengt een nieuwe musical, na het succes van Judas en Jezus zijn we weer begonnen dit jaar met de voorbereidingen van de kerstmusical:

HOEZO, EEN GELUKKIG KERSTFEEST?

Niet voor iedereen is kerstmis een fijn feest om naar uit te kijken. Leef je op straat, is er voor jou geen plaats, om kerstmis te vieren?

Heb je financieel niets te klagen, is dat een garantie voor een fijn kerstfeest?

Corrie Kerssens heeft de tekst geschreven en liedteksten aangepast aan het verhaal.

De repetities van het koor zijn in volle gang, o.l.v. Ester Hopstaken en Marja Krom, iedere woensdagavond oefenen we in de Jacobuskerk, heb je zin om mee te zingen, kom gerust eens langs.

De voorstellingen zijn wederom in de Jacobuskerk in Akersloot.

Zaterdag	7 december	20.00 uur
Zondag	8 december	15.00 uur
Vrijdag	13 december	20.00 uur
Zaterdag	14 december	20.00 uur

Vriendelijke Groet, het Aquariuskoor

Expositie 'de Bergrede' in het Willibrordushuis

De groep KINK, Kunst in de Kerk, is vele jaren geleden gevormd in Alkmaar. In overleg wordt er ieder jaar een thema gekozen vanuit de Bijbel, om dit in een kunstvorm uit te werken.

De Bergrede (Matteüs 5. 6 en 7) is dit najaar het thema van de expositie van KINK.

De woorden, die Jezus zegt hebben alles te maken met eigen keuzes in het dagelijks leven. De Bergrede doet een beroep op ons om te leven zoals Jezus het leert. Af en toe niet gemakkelijk. Jezus' woorden zijn soms ongemakkelijk. Kan/durf ik wel zo te leven?

In de kunstwerken ziet u de volgende thema's terug:

- Wees niet bezorgd
- Je bent het licht en het zout der aarde
- Bouw je huis op de rots
- Gelukkig de zachtmoedigen.

U bent van harte welkom om de expositie te bezoeken in de Kerkstraat van het Willibrordushuis, Westeweg 267 in Heiloo vanaf begin september tot aan de Advent.



Naaldkunst van Henny Pols. Titel: Jij bent het Licht der wereld en het Zout der aarde

wat wils voor elk wat wils

Meet, greet en match op zaterdagmiddag 28 september

Het Vrijwilligers Informatie Punt Heiloo gaat iets nieuws doen. Alle enthousiastelingen die zich inzetten voor hun vrijwilligersorganisatie, vereniging of stichting zijn uitgenodigd voor de eerste editie van Meet, Greet & Match!

Het evenement wordt gehouden op zaterdag 28 september van 13.00 tot 16.00 uur en is hét moment om nieuwe leden en/of vrijwillige collega's te werven, het activiteitenaanbod of diensten te laten zien en te netwerken.

Meet, Greet & Match! is een initiatief van het Vrijwilligers Informatie Punt Heiloo en werkt daarbij samen met Gemeente en Bibliotheek Heiloo en deelnemende organisaties.

Ook de Willibrorduskerk zal hier aanwezig zijn en onze vrijwilligers zullen proberen Heilooërs enthousiast te maken voor het koor El Shaddai, voor de Tuinfluiters en voor veel meer werkgroepen. Ook laten zij zien wat er allemaal in onze kerk gebeurt en vooral dat iedereen er welkom is.



Vrijwilligersmiddag locatie Willibrordus

21 september willen wij de vrijwilligers bedanken voor hun inzet.

De uitnodigingen zijn verstuurd en er zijn al vele aanmeldingen binnen.

Voor diegen die nog niet gereageerd hebben, wij willen uw aanmelding graag 7 september binnen hebben ivm de inkoop.

Met vriendelijke groet,
Locatieraad Willibrordus

Beste mensen,

Vandaag kreeg ik het nieuws dat de collecte van zondag 23 juni tijdens de regioviering in de kerk van Limmen 771 euro heeft opgebracht. Dat is een fantastisch resultaat. U hebt echt meegeleefd met de mensen van Suriname. Namens de bewoners van het binnenland wil ik u van harte bedanken voor uw meeleven en concrete steun.

Fijn dat er ook 15 boeken verkocht zijn.

Heel veel groeten en graag wens ik u Gods zegen toe!

pater Toon te Dorsthorst, oblaat van Maria.

wat wils voor elk wat wils

'Samen voor Vrede. Nu!'

Van 14 t/m 22 september 2024 vindt de Vredesweek plaats. Vrede lijkt vanzelfsprekend, maar de realiteit is anders. Het vereist voortdurende aandacht, vooral in een tijd van toenemende onverdraagzaamheid in onze samenleving en onophoudelijk geweld elders.

Veel mensen verlangen naar vrede, naar contact met buurtgenoten die tot nu toe een vreemde voor ze zijn. Of ze willen vredesactivisten ver weg graag een hart onder de riem steken door ze een bemoeiende en hoopgevende boodschap te sturen.

Als je goed om je heen kijkt, zie je op veel plekken moedige mensen die zich - met vallen en opstaan - steeds blijven inzetten voor vrede,.

Tijdens de nationale Vredesweek, dé actieweek voor vrede van PAX, laten we al meer dan 50 jaar samen met duizenden mensen zien dat het ook anders kan. In onze eigen straat en buurt. Samen met scholen en studieverenigingen, boekhandels, bibliotheken en gemeenten werken we aan vrede. In het hele land worden er honderden activiteiten georganiseerd: van filmavonden tot festivals, van maaltijden tot masterclasses, van vieringen tot debatten. Honderden verschillende lokale activiteiten komen samen in één nationale Vredesweek. Samen maken we een krachtig geluid.



Oktober wereldmissiemaand 2024

In de Wereldmissiemaand in oktober richten wij onze blik op Oceanië, in het bijzonder op Papoea-Nieuw-Guinea. Meerdere eilanden in de Stille Zuidzee dreigen als gevolg van klimaatverandering voorgoed te verdwijnen. Voor de inwoners een catastrofe.

Bedreigde schepping

Witte stranden, helder water, palmbomen en een strakblauwe hemel: voor velen van ons het gedroomde paradijs in de Stille Zuidzee. Maar voor de bewoners van de Carteret Eilanden is het een



nachtmerrie. Hun eiland dreigt voorgoed in zee te verdwijnen. Zo'n honderd mensen moesten al gedwongen verhuizen naar het grotere eiland Bougainville. Hoe gaan de inwoners om met deze grote uitdagingen? Wat kan de katholieke geloofsgemeenschap doen?

20 oktober

Op Wereldmissiedag (20 oktober) is de collecte bestemd voor de gevolgen van klimaatverandering voor de bewoners van de Carteret Eilanden. We laten zien hoe met name vrouwen een leidende rol nemen, vaak gestimuleerd door de katholieke kerk. Dat is niet vanzelfsprekend in een door mannen gedomineerde cultuur, waar geweld tegen vrouwen veel voorkomt.

U kunt een bijdrage storten op NL65 INGB 0000 0015 66 t.n.v. Missio Wereldmissiemaand 's-Hertogenbosch

Heilige van de maand

Duitsland, ook wel Hendrik de goede genoemd

Naam: Hendrik, Henk, Dix, Dixie, Dirk, Driekus, Dries, Riekus, Rijk, Harrie, Harris, Hein, Heino(jongens)

Drieka, Drina, Hanneke, Henriëtte, Hendrika, Henne, Hetty, Jet. Riekie, (meisjes)

Betekenis van de naam: Machtige in zijn woonplaats, ofwel "iemand van hoge komaf".

Iconografie: Als koning gekroond met twee engelen aan zijn zijde, die samen met hem de heilige lans en het rijkszwaard vast houden.

Hendrik de Goede werd in 973 in de Zuid-Duitse landstreek Beieren geboren. Hij was een zoon van van Hendrik II (de Ruziezoeker) van Beieren en diens vrouw Gisela van Bourgondië. Vader Heinrich de Ruziemaker doet zijn naam eer aan. Herhaaldelijk komt hij in opstand tegen de Duitse keizer. Daarvoor wordt hij gestraft: verlies van het hertogdom en komt in gevangenschap bij de bisschop.

De jonge zoon Heinrich wordt politiek onschadelijk gemaakt door hem onder te brengen in de Domschool van Hildesheim. Van kinds af wordt Heinrich - door Wolfgang en Ramwold - opgevoed en opgeleid om priester te worden. Wolfgang en Ramwold hebben een sterk verinnerlijk religieus leven en hebben kloostervormingen tot stand gebracht.

Als de keizer sterft en vader Heinrich de Ruziemaker afstand doet van de rechten op de troon kan het gezin terugkeren naar het hertogdom. Was Heinrich opgevoed als priester in spé, nu neemt vader Heinrich de Ruziemaker de opvoeding ter hand. Hij leert junior wereldlijke zaken: adelijk leven, besturen en strijd lust. Al met al ontwikkelt Heinrich zich tot een persoonlijkheid die interger is in trouw aan de keizer en de paus.

Heinrich trouwt met Cunegundes van Luxemburg, circa 980 geboren als dochter van graaf Siegfried van Luxemburg. Een huwelijk met raadsels. Heinrich, die in de hoogste adellijke kringen vertoeft, trouwt tegen de tijdgeest in een vrouw van lage adel. Het huwelijk van Heinrich en Cunegundes is kinderloos gebleven. Volgens verhalen is het een Jozef huwelijk, waarbij men vrijwillig de gelofte doet in zuiverheid ofwel (zoals Maria en Jozef) in

seksuele onthouding samen te leven.

Na de dood van de jonge keizer wordt Heinrich gekozen tot koning van Duitsland. Op 6 juli 1002 is in Mainz de zalving tot koning. Heinrich stelt zich steevast realistische doelen. Eenmaal koning van Duitsland is zijn doel: herstel van het Frankisch rijk. Dat lukt Heinrich wonderlijk snel. Hij beveiligd landsgrenzen, organiseert Hof en Landdagen, hervormt het lands-bestuur en leidt de klooster-hervormingen. In 1004 valt de Longobardische koningskroon van het Italiaanse Pavia in Heinrichs hand. In het jaar 1007 sticht Heinrich het bisdom Bamberg. Het koningspaar laat er de indrukwekkende Domkerk bouwen. In 1014 wordt Heinrich door paus Benedictus VIII uitgeroepen tot keizer van het Heilig Rooms Rijk. Op 14 februari ontvangt hij in Rome de keizerskroon. Als gelovige en staatsman lukt het hem het wankel evenwicht tussen kerk en staat in balans te houden, en beider belangen middels realistische doelstellingen te dienen.

Heinrich overlijdt 13 juli 1024 te Grona, nabij Göttingen. Als weduwe trekt Cunegundes zich terug in het door haar gestichte klooster Kaufungen bij Kassel. Als benedictines doet zij afstand van haar keizerlijke waardigheden. In dat klooster sterft Cunegundes op 3 maart 1033.

Heinrich is in 1146 heilig verklaard, Cunegundes in 1200. Beiden hebben hun graf in de door hen gebouwde Domkerk van Bamberg. Heinrich en Cunegundes zijn een voorbeeld van een heilig echtpaar. Daarom wordt in de parochiekerk H. Henricus in klazienaveen bij een huwelijksviering, beide heilige in het eucharistisch gebed genoemd. Overigens wordt Henricus tot de regen heiligen gerekend. Met Sint-Henricus droog, zeven weken droog. Met Sint-Henricus regen, veertig dagen duurt die zegen.

Feestdag: 13 juli.



Een eeuw geleden II

Om een en ander beter te kunnen begrijpen: toen stond er nog de vorige kerk, gebouwd in 1877; de pastoor was A.J.M. van Meeuwen, in 1923 tot pastoor benoemd, er was één kapelaan, J.H. van Kessel, eveneens in 1923 benoemd, en sedert 1898 was de koster W. Kaandorp. De parochie telde ongeveer 2000 parochianen.

= Zondag 14 September. In deze week zijn de Woensdag, Vrijdag en Zaterdag quatertemperdagen, geboden vasten- en onthoudingsdagen. Het woord betekent "vier tijden", bedoeld zijn de vier jaargetijden. Vier keer per jaar werden deze dagen gevierd, in de volksmond ook wel "kwaaië tempeldagen" genoemd wegens de strenge vasten- en onthoudingswet waar men zich aan moest houden. Deze dagen zijn bedoeld om in ieder jaargetijde enige boetvaardigheid en vesterving te beoefenen. De quatertemperdagen van de herfst vallen in de derde week van September; zij zijn in het bijzonder bedoeld om God te danken voor de ingezamelde vruchten der aarde. Maandag is het feest van de Zeven Smarten van Maria, dus om 19.30 uur Marialof met Rozenhoedje. Zaterdag ontvangt onze plaatsgenoot Nicolaas Bijl de wijding van het Diaconaat; medegedeeld wordt: zij die enige beletsel voor deze wijding weten zijn verplicht dit aan de pastoor bekend te maken.

= Zondag 21 September. Heden de halfjaarlijkse collecte voor de Sint Pieterspenning. Toen in 1860 de Kerkelijke Staat is veroverd en bij het Koninkrijk Italië is gevoegd, miste de Paus de inkomsten uit deze staat. Om hem aan voldoende inkomsten te helpen vindt er halfjaarlijks in Nederland - en ook elders - een collecte plaats waarvan de opbrengst bestemd is voor de Paus. Donderdag is het jaarlijkse bezoek van de Deken ter controle. De kerkmeesters en armmeesters moeten hierbij aanwezig zijn en leggen, met de Pastoor, verantwoording af van hun beleid in het afgelopen jaar. De boeken worden door de deken gecontroleerd en indien in orde bevonden door hem voor gezien en accoord getekend. De meisjes van de 5e, 6e en 7e klas moeten om 11.30 uur in de kerk zijn; de Deken kan hun dan vragen stellen en zo constateren of er op de school voldoende godsdienstonderwijs wordt gegeven.

= Zondag 28 September. Vandaag wordt de parochiebibliotheek weer geopend - door zich op te geven als weldoener steunt men de strijd tegen de slechte pers. Woensdag om 19.30 uur Lof met Rozenhoedje als begin van de Octobermaand, speciaal toegewijd aan Maria; gedurende deze maand de special voorgescreven gebeden na de Mis of het Lof. Vrijdag moeten alle schoolkinderen biechten.

= Zondag 5 October. Feest van Onze Lieve Vrouw van de Allerheiligste Rozenkrans, het einde van het bedevaartseizoen. Decennialang was het gebruik, dat de parochie van Heiloo het bedevaartseizoen opende en sloot met een grote bedevaart naar Kapel, zo ook deze keer. Om 7.00 en 8.30 uur is een Mis in de parochiekerk voor degenen die niet aan de bedevaart deelnemen. Daarna vertrekt men naar Kapel; de "echte" bedevaartgangers gaan te voet, de anderen per fiets. De plechtige Hoogmis is om 10.30 uur op Kapel. Om 12.00 uur is er Oefening van de Kruisweg - langs de kruiswegstaties in het bos, en bij de Kruisberg, de twaalfde statie, wordt een predicatie gehouden; na de Kruisweg wordt in de kleine kapel gebeden voor de verschillende intenties, die men aan de pastoor kon opgeven. Dan is er pauze; de eventueel meegebrachte etenswaren konden genuttigd worden in de verschillende cafés en eethuizen. Daarna om 15.00 uur plechtig lof met predicatie en processie met het Allerheiligste door het bos, tijdens het Lof collecte voor Kapel. Na het Lof wordt er bij het beeld van Sint Willibrord gebeden voor de bekering van ons vaderland. De meisjes met witte jurkjes mogen als bruidjes meelopen in de processie; eveneens lopen hierin mee de jongens van het Patronaat en de leden van de Mariavereeniging met hun vaandels. 's Avonds is er dan nog in de parochiekerk plechtig Lof met predicatie en Octobergebeden en de lofzang Te Deum.

Op deze Zondag en op de Zaterdag daarvoor vanaf 12.00 uur kan in de parochiekerk en in de beide kapellen op het bedevaartsterrein een volle aflat worden verdiend, telkens bij het bezoek van deze gebouwen, op de gebruikelijke voorwaarden: biecht en H. Communie en bidden tot intentie van de Paus.

= Zondag 12 October. De zelatricen worden verzocht een offertje op te halen voor een beeld van de H. Willibrordus. Een beeld van onze grote patroonheilige, aldus Pastoor, dat tot nu toe in onze kerk ontbreekt, zal, hopen wij, na een jaar bij elkander geofferd zijn en een ereplaats in onze kerk krijgen.

= Zondag 19 October. Collecte voor het seminarie Hageveld in Heemstede. Tweemaal per jaar vindt deze

Een eeuw geleden II - Livestream

collecte plaats in alle parochies van het bisdom voor de instandhouding van het gebouw en voor de kosten van de priesteropleiding.

= Zondag 26 October. Dinsdag is de verjaardag van de bisschopswijzing van Z.D.H. de bisschop van Haarlem, Mgr. Callier - de gebeden der gelovigen wordt voor hem verzocht. (NB. Z.D.H. betekent: Zijne Doorluchtige Hoogheid; in die tijd werd deze titulatuur steevast in woord en geschrift voor de bisschop gebezigd). Vrijdag is vigilie van Allerheiligen. Vigilie is eigenlijk (nacht)wake en stamt uit het begin van het Christendom: voor belangrijke feesten waakte en bad men de nacht daarvoor; later werd dat de dag daarvoor en als (geestelijke) voorbereiding voor de grote feestdag was dat dan ook een vasten- en onthoudingsdag. Zaterdag is het feest van Allerheiligen, deze dag moet gevierd worden als een Zondag. De H. Missen zijn dan ook als op Zondag.

W. Admiraal



Foto: bedevaart op kapel in de vijftiger jaren.

Livestream in de Willibrorduskerk

Al enkele jaren worden de vieringen in de Willibrorduskerk uitgezonden via een livestream en zijn ze terug te kijken op ons YouTube kanaal Willibrordus Heiloo.

De filmers proberen de vieringen zo discreet mogelijk in beeld te brengen.

In de kerk zijn ook plekken die altijd buiten beeld blijven. Wilt u om wat voor reden dan ook niet in beeld komen, dan kunt u plaatsnemen in het linker-transept. Hier krijgt u dan ook communie uitgereikt.

De locatieraad Willibrorduskerk



De engel van Fasgar

Het was begin april 2021. Ik vertelde Bill dat ik in de zomer van dat jaar weer op pad zou gaan. Op mijn tocht naar Santiago zou ik een kaarsje voor hem aansteken. "Oh wacht, zei hij, ik heb nog een kaars met mijn naam erop". Hij gaf me de kaars met daarop in sierlijke letters 'De Wilbert'. Thuis stopte ik hem alvast in mijn rugzak. Twee weken later was het zover. Bill had zijn leven voltooid.

Ik ging op pad. Het was in augustus. Bloedheet, ook in Noord-Spanje. Gaandeweg las ik in mijn routeboekje wat ik zou tegenkomen op de route. In het jaar 981 is gestreden tussen een moslimleger en een christelijke militie gevormd door de lokale bevolking. Met behulp van de apostel Jacobus overwon de christelijke militie. Uit dankbaarheid bouwden de omwonenden op de plaats van de gebeurtenissen een kapel ter ere van de apostel. De Ermita de Santiago.

Welnu, hoe mooi zou het zijn om de kaars van mijn schoonvader Bill te ontsteken in juist die kapel. Hij was aalmoezenier geweest bij de Koninklijke Marine, en na zijn vroegpensioen nog jarenlang pastor in de Jacobusparochie in Akersloot Noord-Holland. Zelf ben ik ook werkzaam bij defensie en Bill vertelde mij soms over zijn werk en over Jacobus. Ook door zijn verhalen ben ik voor het eerst in 2012, samen met mijn echtgenote Jeanine, op pelgrimstocht naar Santiago gegaan. Bill en ik hadden allebei affiniteit met veld- of zeeslagen én hadden een band met de apostel. Alles kwam nu samen op de Campo de Santiago.



Ik kwam om twee uur 's middags aan in Fasgar.. Op eens gebeurde het. Ik voelde dat ik nú door moest lopen naar de kapel op de Campo. Maar dat was helemaal niet handig nu. Nog 19 km. En ik had al 20 km gelopen. Eerst een steile klim en afdaling maken om de berg te nemen en bij de kapel in de vallei te geraken. Niet verstandig dus. Mijn gevoel won het van de ratio. Ik bestelde een boccadillo, vulde mijn waterflessen en begon aan de klim naar boven. De kapel zag ik enige tijd later. Die bleek op slot. Voor niets had ik de berg nu bedwongen. Teruggaan naar Fasgar was onzinnig, dus door naar Igüeña, nog iets van vijftien kilometer over pittige paden. In de buurt van de kapel zat een Spaanse familie uitgebreid te picknicken. Ze boden me aan iets te eten en te drinken. Dat kon ik na die berg en de teleurstelling van de afgesloten kapel wel hebben.

Ik vertelde tegen de pater familias waarom ik naar de Ermita was gekomen. En dat ik nu helaas op zoek moest gaan naar een andere plek voor Bill's kaars. De man keek me aan en haalde de sleutel van de kapel uit zijn zak. Hij nam me mee naar binnen en verliet de ruimte. Ik was alleen. Alleen, maar toch met Bill. Na een kwartier liep ik naar buiten. Mijn wangen nog nat van de tranen. Ze lieten me even. Ik bedankte de familie en vroeg de man of hij hier de volgende dag ook zou zijn geweest. "Nee, zei hij, morgen ben ik hier niet".



In Ponferrada heb ik mijn camino afgesloten en ben naar huis gegaan. Mijn tocht zat er op. Santiago bleek niet het doel. Het was goed zo. Ik denk nog vaak aan dit bijzondere moment terug. Deze man uit Fasgar is een engel. Door Jacobus op mijn pad gezet. De Campo de Santiago is een mirakel rijker.

Robin

Vorige keer wenste ik iedereen een prettige vakantie en nu ligt het nieuwe parochieblad alweer voor ons. Ik hoop dat de mensen die vakantie gehad hebben er ook van hebben genoten. Maar in de meeste gevallen zal dit ook wel zo zijn. Met de septembermaand voor ons zullen er ook nog wel mensen op uit gaan. Ook Ellie en ik gaan nog heerlijk genieten op Rhodos, een eiland in het prachtige Griekenland. Maar voor die tijd kon ik nog even dit stukje schrijven.

Ik wil even beginnen met het jaarthema “Vrede vraagt verbinding”. Een thema dat helaas voortreffelijk past bij deze onrustige tijd en wereld. We weten allemaal wat ik hiermee bedoel. Oorlog en geweld waarvan er dan altijd weer velen de dupe zijn. Onschuldige mensen die echt niet vragen om deze ellende. Toen ik het thema las en ik erover nadacht, kwam ik tot de conclusie dat het ook andersom had kunnen zijn. “Verbinding vraagt vrede”. Ik kan nu wel uitleggen wat ik daarmee bedoel, maar dan zal mijn stukje te lang worden. Misschien heb ik het wel helemaal fout, maar hier geef ik u een item mee om ook eens over het thema na te denken. Want letters op papier is altijd nog iets anders dan er over na te denken. En nog beter is het om deze woorden waar te maken. Dit geldt niet alleen voor de grote wereldleiders, maar eigenlijk voor iedereen om zo een betere wereld voor elkaar te creëren.

In de Alkmaarsche courant van 11 juli stond een heel stuk van bisschop Hendriks over kerksluitingen. Er werd in dit verhaal ook nog verwezen naar de Egmondse. Ik citeer: “Andere mooie ontwikkelingen waar parochies elkaar opzochten en sluiting van kerkgebouwen gezien de omstandigheden redelijk positief verliep zijn volgens de bisschop Amsterdam-noord, de Egmondse en de regio Bloemendaal, Overveen, Aerdenhout en Zandvoort.” Helaas toen ik dit las, had ik hierover toch mijn bedenkingen. U zult ongetwijfeld begrijpen wat ik bedoel. Ondanks alle goede bedoelingen van de personen die toch proberen er een vitale parochie maken, zoals de bisschop dat voor ogen heeft, vraag ik mij af of dit in Egmond bewaarheid wordt. Sorry voor mijn kritische blik.

Van de andere kant kan dit ook een eyeopener zijn voor mensen die denken: “Misschien kan ik ook nog iets voor de parochie en in het bijzonder de locatie Egmond betekenen”. Vrijwilligers en met het oog op het woord vitaal, het liefst jongeren zijn uiteraard van harte welkom. Ik denk dan dat we hiermee kunnen voorkomen dat de laatste kerk in Egmond op langere of misschien wel korte termijn ook zou worden onttrokken aan de eredienst, zoals dat zo mooi wordt genoemd.

Zoals ik al zei, zijn er gelukkig nog vele vrijwilligers die proberen alles nog draaiend te houden. Zo is er elke week een groep mensen die na de viering de koffie verzorgd. Een woord van dank is hier ook wel eens van toepassing. Op 14 juli was er natuurlijk ook weer koffie. En omdat het dit weekend kermis was in Egmond aan den Hoef werd er na de koffie op initiatief van de Caritas nog voor een drankje en een hapje gezorgd. Mensen allemaal heel hartelijk bedankt.



Over de caritas gesproken. Karin Twisk schrijft elke keer in het parochieblad een stuk vanuit de caritas Egmond. Het valt mij steeds weer op dat dit altijd een enorme positieve strekking heeft. Dat is iets waarmee wij altijd op een goede manier de toekomst in moeten kijken. Proberen om er met elkaar iets van te maken.

Kees Kager

Schoenendoosactie 2024

Schoenendoosactie 2024 Willibrordus

De meeste mensen zijn terug van vakantie. Voor de kinderen zijn de scholen weer begonnen. Voor ons is dat allemaal heel gewoon. Maar er zijn ook heel veel kinderen die om verschillende redenen niet gewoon naar school kunnen.....

En voor die kinderen doen wij al heel veel jaren enthousiast mee met de Actie Schoenendoos!! Ook dit jaar gaan we er weer voor! Doen jullie ook weer allemaal mee? Vul een mooi versierde schoenendoos met schoolspullen, een knuffel, een auto of een pop, een tandenborstel en tandpasta, zeep. Een tasje, een spelletje voor wat afleiding. Bedenk waar een kind blij van kan worden, geef een kind in een zeer moeilijke situatie iets waar het wat aan heeft en waar het mee verder kan! Naar school kan of mee kan spelen met andere kinderen.

Zondag 22 september starten we in onze kerk in de viering om 10 uur. El Shaddai zal zingen, we vertellen van de actie, laten het korte filmpje zien waarop we zien dat de actie zo ontzettend hoognodig is!

Voor en na deze viering, maar dan nog 6 weken staat de Schoenendooskraam in de Kerkstraat klaar. Hier kunnen jullie terecht voor informatie over de actie, er staan versierde schoenendozen klaar om mee naar huis te nemen om daar te vullen. Voor €25 kunnen jullie een doos kant&klaar laten maken inclusief de €5 verzendkosten. Er zijn héél veel spullen om te kopen om erin te doen. Je kunt ook samen een doos vullen. Of met de kinderen of de kleinkinderen. Als jullie mutsen of sjaals hebben gebreid, geef ze af bij de kraam. We hopen op een mooie actie zodat we weer véél kinderen blij kunnen maken met een mooi versierde goedgevulde SCHOENENDOOS !!
Werkgroep Actie Schoenendoos



Schoenendoosactie Jacobuskerk 2024: GEEF EEN SCHAT!

Ook dit jaar doen we als parochie weer mee met de alom bekende schoenendoosactie.

En ook dit jaar zijn de versierde gevulde dozen weer voor kinderen in Afrika, Oost-Europa of in een vluchtelingenkamp. Tover ook een simpele schoenendoos om tot een kostbaar geschenk.

Zomaar speelgoed krijgen of tandpasta is er voor deze kinderen echt niet bij. Misschien is uw versierde doos wel het eerste cadeau dat een kind ontvangt.

Vanaf 22 september liggen de informatiefolders weer in de kerk. En we gaan de actie weer feestelijk openen met een mooie familieviering. Deze Startviering van de schoenendoosactie vindt plaats op zondag 22 september in de St. Jacobuskerk in Akersloot. Zet alvast in de agenda!

Om nog even het geheugen op te frissen: Een schoenendoos mag ongeveer 12 cm hoog zijn, maximaal 34 cm lang en de breedte 22 cm.

Je sluit de gevulde doos met een postelastiek en doet 5 euro in de geldenvelop die je bovenop de doos onder het elastiek stopt. Je kunt ook 5 euro overmaken, dit staat allemaal in de folder.

Wat mag er ook alweer in? Bijv.: een knuffeltje, popje, autootje, kleurboek, springtouw, knikkers, kleine bal, muziekinstrumentje, domino, puzzel, een pet, slippers, sokken, kunststof beker, schoolspullen, zoals schriften, potloden, pennen, etui, liniaal, enz. Begin maar alvast spullen te verzamelen en let op goedkope aanbiedingen. Ook loont een bezoek aan de kringloopwinkel, want daar hebben ze vaak leuke kleine en betaalbare spullen voor in de schoenendoos. Hebt u geen schoenendoos? Wij hebben versierde dozen klaar staan die u kunt gebruiken.

Vredesweek - Bedevaart

Wilt u geen doos vullen, maar wel graag uw steentje bijdragen? U kunt ook spullen afgeven bij het parochiecentrum of in de Mariakapel, dan zorgen wij ervoor dat er dozen mee gevuld worden. U kunt zelfs besluiten om een donatie te doen, zodat de werkgroep zelf spullen kan kopen en dozen vullen. Voor meer informatie kunt u ook altijd terecht op vrijdagochtend in het parochiecentrum.

Wij hopen dat u dit jaar ook (weer) meedoet. Vorig jaar hadden we 105 dozen verzameld.

En we streven natuurlijk weer naar minimaal 100 dozen. HELPT U OOK MEE ?

Namens de werkgroep schoenendoosactie,
Yvonne Hoogenbosch

Tover een simpele schoenendoos om tot een kostbaar geschenk!



Vul je schoenendoos in elk geval met:

4 lijnschrijftjes (A5), 3 pennen, 3 potloden, set kleurpotloden, gum/gom, puntenslijper, knuffel, stuk zeep, tandenborstel, tandpasta.

Bedevaart 't Putje

Opnieuw is er een bedevaart naar Heiloo van mensen uit onze geloofsgemeenschap. Iedere jaar hebben wij die traditie in Egmond. We steken een kaars aan die namens ons allemaal teken is van onze band met deze plek die al zoveel jaren middelpunt is van gebed. Sinds er hier mensen zijn die geloven.

Hoe lang geleden? Dan moeten we terug naar oude tijden; dan ben je zo duizend jaar terug in de tijd. En al sinds de veertiende eeuw viert men op deze plek dat wonder van het water dat hier ontsprong, een teken van begin, een teken van overvloed. En als je de toekomst in gaat heb je al het goed uit je verleden nodig. Ik, u, wij allemaal.

Maria moet er bij blijven als we dat doen, als we onze vragen en gebeden, maar ook onze dank. We brengen veel tot stand, maar we doen dat nooit helemaal alleen. Ook als er niemand naast je staat, staat er nog altijd een achter je. Dat is God zelf. Die ziet, spreekt en aanraakt. Hoe en wie of wat we ook zijn. Dat is Christus, die met ons was en is en zijn zal. Op een plaats, bij de bron, de put van Heiloo. De eeuwen door is die plek zoveel geweest waar we voor danken. Wat we vragen is de kracht te vinden die we nodig hebben om zelf bron te worden, in een wereld die dorst heeft.

Laten we bidden voor de velen die in deze tijd door geweld omkomen En ook om heling voor hen die levens nemen. Allemaal hebben zij en wij die kracht nodig. Kracht die geeft, dat water geen dood water is.

Ik wil u dan ook allemaal mee hebben. U moet er allemaal zijn, om een vloed van gebeden mee te bidden. Dat gebed is niet van vroeger, het is het gebed van de toekomst voor de toekomst. Sta naast ons, ga mee!

De bedevaart vindt plaats op zondag 27 oktober aanstaande, aanvang van de viering is om 10.30 uur.

N. Mantje

Caritas Akersloot

Werkgroep Caritas Akersloot

Laten we ook weer eens wat van ons laten horen(lezen), dacht ik bij mezelf.

Ten eerste: Het gaat goed met onze werkgroep! Ik ben trots op onze vrijwilligers die zich met veel vuur inzetten voor de mensen in Akersloot. We maken geen onderscheid in geloof of afkomst, we geven om iedereen. Dat is ook een van de redenen dat we zijn gaan samenwerken met Lida Blok en Marijke Issa van de Diaconie. En dat bevalt heel goed. Dus: behalve de oecumenische viering met Pinksteren, hebben wij ook een oecumenisch samenwerkingsverband.

We merken dat we hierdoor meer mensen bereiken en dat ons draagvlak groter wordt.

We hebben we natuurlijk ons vaste acties met Sinterklaas, Kerstmis en Pasen.

Dit jaar hebben we, naast onze gebruikelijke kerstactie, ook kerstpakketten gestuurd naar mensen die het zwaar hebben, door ziekte, overlijden of iets anders. "Hart-onder- de riem-actie" noemen we deze. Dit werd erg gewaardeerd door de, soms tot tranen geroerde, mensen. De familie Bakker hielpen ons wel met 10 Jumbo-pakketten.

Ook de firma Slikweid (Familie Kaandorp-boys en vrienden) hielpen ons weer aan 10 prachtige kerstbomen die weer goed zijn terechtgekomen.

Kerstactie

Belangrijk is ook dat we mensen blijven ondersteunen die financieel klem zitten. We ondersteunen met geld of met praktische zaken als een stofzuiger, luiers, of een fiets.

We hebben door samenwerking met de werkgroep tegen eenzaamheid ook iemand binnengekregen die zorg liever mijdt. Doordat we binnen kwamen hielpen we met huursubsidie, belastingaangifte en andere zaken. Eigenlijk 'niet echt' een taak voor Caritas maar we denken niet in hokjes en helpen waar we kunnen.

We krijgen af en toe hartverwarmende reacties terug van mensen die we hebben geholpen.

Vlak voor de zomervakantie hebben we nog onze zomeractie gehouden voor kinderen die niet op vakantie (kunnen) gaan.

Een tas vol met verrassingen: Een ijsbon van Lisa, een vrijkaartje voor het zwembad De Zien in Uitgeest, speelgoed en spelletjes en voor de aanstaande brugklassers een bedragje om een agenda o.i.d. te kopen voor het nieuwe schooljaar. Lisa en zwembad de Zien sponsorden een deel van de bonnen, hartelijk bedankt! Ook sponsorden onze werkgroep de anti-spijkerzooltjes voor de 10 kinderen die gratis naar het timmerdorp gingen.



Vanuit de Diaconie kwam ook een leuk initiatief: Een gezin uit ons bestand met 5 kinderen mochten op vakantie. Caritas betaalde het zakgeld voor die week.

“Waar halen jullie het geld toch vandaan?” wordt me vaak gevraagd. We krijgen geld van jullie en daar wil ik jullie hartelijk voor bedanken! Daarnaast hebben wij onze vaste sponsors Van der Horst en Hoge Waerder met Tuincentrum de Hoef, maar ook vaste particuliere donateurs die ons elk jaar een vast bedrag geven.

Wilt u ons ook ondersteunen? Dan kunt u een bijdrage storten op: bankrekeningnummer NL67 ABNA 0586 7330 51 ten name van PCI vd RK Parochie H. Jacobus Major. (Voor belastingaftrek: ons Anbi nummer is 824107354)

Namens deze kanjers: Leo Blok, Wendy Hogerheijde, Lida Oud, Marga Zoon (Caritas)
En: Lida Blok, Marijke Issa (Diaconie)

Wouter Molenaar

Bericht Caritas werkgroep Heiloo

Ook voor ons als werkgroep is de afgelopen periode een periode van rust geweest. Er zijn dan ook geen nieuwe mededelingen. Ondanks de vakantie is een aantal activiteiten gewoon doorgegaan. Hulpvragen zijn besproken en afgehandeld, de boodschappentafels in de Willibrorduskerk zijn tweemaal per week bijgevuld.

Het is fantastisch te zien dat dit initiatief van de boodschappentafels nog steeds goed loopt. Er worden zowel artikelen gehaald als gebracht. Na enkele geslaagde inzamelingsacties hadden wij een voorraad aan kunnen leggen. Maar helaas gewilde artikelen raken op en kunnen wij niet meer uit voorraad bijvullen.

Op 28 september houden we een inzamelingsactie in winkelcentrum Het Hoekstuk. Wij verwelkomen u graag.

Tot die tijd zijn houdbare artikelen erg welkom. Waar op dit moment een tekort aan is:

Soep en vlees in pak of blik, houdbare melk, pastasaus en verder zijn alle houdbare etenswaren welkom.

Namens CWH, Joukje Holten



Vrijwilligers

Samen

Het is half augustus en vandaag laat de tijd mij met rust, waardoor ik als vrijwilliger van de parochiekerk de tijd heb en denk aan de vele vrijwilligers van onze parochie in Egmond.

Afgelopen week sprak ik vrijwilligers van de kerktuin en begraafplaats. Die hebben dringend uitbreiding van hun groep nodig. De begraafplaats en kerktuin zien er kleurrijk en prachtig verzorgd uit. Om dit zo te houden... op woensdagochtend bent u van harte welkom om hierbij ondersteuning te geven.

De Mariakapel wordt dagelijks door 3 vrijwilligers geopend en 's avonds afgesloten. Daardoor kunt u daar dagelijks een kaarsje aansteken, en even gaan zitten. Iedereen is er welkom

Ook wil ik het koor "Hoeverture" en het zomerkoor danken. Zij hebben ook op de Adelbertusakker medewerking verleend.

Hoeverture zou graag nieuwe leden bij het koor verwelkomen. Het koor heeft de repetitie op woensdagavond 19.30 uur en geeft medewerking in de viering op de eerste en derde zaterdagavond.

Wat een rijkdom dat er zoveel bloemen rondom de kerk in de parochietuin staan, die geplukt mogen worden om de kerk feestelijk aan te kleden. Vaak worden er complimentjes voor gegeven.

In september komen de vrijwilligers van de avondwake groep bij elkaar om de dienst voor zaterdag 2 november Allerzielen 19.00 uur te maken.

In de viering van Allerzielen komen wij samen om alle overledenen te herdenken. Wij proberen er voor u te zijn en hopen dat herinnering voor altijd verbondenheid mag geven. Mocht u hierbij willen helpen, bent u van harte welkom.

Samen

Zal ik je helpen? Je voelt zo alleen
Geef mij jou hand maar. Wij komen er wel doorheen.
Je hoeft niks te zeggen. Je bent niks verplicht
Ik wil er gewoon zijn. Zodat het jou verlicht.
Dan draag ik een stukje. En delen de pijn
Dat gaat samen beter. Je hoeft niet alleen te zijn.

namens alle vrijwilligers



Where are you Adam?

Film over de monniken op de berg Athos (gemaakt door een Oekraïense documentairemaker)

De berg Athos is een schiereiland in noordoost Griekenland en een autonome monastieke republiek. Eeuwenlang leefden hier Oosters-Orthodoxe monniken in vele kloosters. Nu zijn er nog zo'n 20 kloosters. Sinds 1990 deden verrassend veel jonge monniken hun intrede, grotendeels uit de voormalige Sovjet-Unie en uit Griekenland die met elkaar in harmonie samenleven.

De Oekraïense filmproducer Alexandr Plyska kreeg toestemming in één van de kloosters te filmen. Dit resulteerde in de documentaire 'Where are You, Adam?'

Deze film geeft een inkijkje in het leven van monniken op het Griekse schiereiland Athos. We hebben hier te maken met een uitzonderlijke, visueel rijke en unieke, prachtige, beschouwende documentaire - eerbiedwaardige waarneming van de wereld waar de tijd niet door de klok wordt beheerst. We zien hier gelovige mensen; ze gaan helemaal op in hun werk en gebed, beproevingen en diverse moeilijkheden en pijn. De beelden in de film raken je in je ziel door de inzet van de monniken.

Wie: m.m.v. Katia Novikova

Waar: Ter Coulsterkerk, Holleweg 111 Heiloo

Wanneer: donderdag 17 oktober om 19.30 uur

Bijdrage: € 10 (contant) -grotendeels bestemd voor Oekraïense families

Adressen

Parochie Bron van Levend Water

Postadres: Westeweg 267
1852 AG Heiloo
Telefoon: 072-533 09 06

✉ info@rk-bronvanlevendwater.nl
Website: www.rk-bronvanlevendwater.nl

Financiële Administratie:

Mevrouw Astrid Wiebering-Vlaar
Telefoon: 072-533 09 06
✉ financieel@rk-bronvanlevendwater.nl

Parochieraad:

De heer Martien den Blanken voorzitter
Mevrouw Marieke Hoetjes-Eijkel secretaris
De heer Harry Broers penningmeester

Voor uw kerkbijdrage en andere giften:

H. Willibrordus: NL46 RABO 0327 0640 21
tnv RK Par. Bron van Levend Water, inz. Par. Heiloo
NL20 INGB 0000 6815 70

tnv RK Par Bron van levend Water, inz. Loc Willibrordus
H. Jacobus Major: NL07 RABO 0300 9542 63
tnv RK Par. Bron van Levend Water, inz. Akersloot

H. Adelbertus: NL88 RABO 0315 7004 91
tnv RK Par. Bron van Levend Water, inz. RK Egmond

H. M.M. Alacoque: NL41 RABO 0315 7479 94
RK Par. Bron van Levend Water, inz. RK Egmond

O.L.V. Onb. Ontv.: NL87 RABO 0315 7041 95
tnv RK Par. Bron van Levend Water, inz. RK Egmond

Parochie coördinatoren:

Mevrouw Marieke Hoetjes-Eijkel
Telefoon: 072-533 09 06
✉ willibrorduskerk@rk-bronvanlevendwater.nl

Mevrouw Astrid Wittebrood-Schouten
Telefoon: 072-506 13 64 / 072 533 09 06
✉ coordinator@rk-bronvanlevendwater.nl

Begraafplaatsen BvLW:

Willibrordushof, Heiloo:
✉ willibrordushof@rk-bronvanlevendwater.nl

Sint Jacobushof, de Overtuin, Akersloot:
✉ jacobusmajor@rk-bronvanlevendwater.nl

Rinnegom, Egmond Binnen:
✉ rinnegom@rk-bronvanlevendwater.nl

De Karmel, Egmond aan den Hoef:
✉ dekarmel@rk-bronvanlevendwater.nl

Caritas Bron van Levend Water:

✉ cwh.heiloo@gmail.com
✉ caritas.egmondaandenhoef@gmail.com
✉ cwa.akersloot@gmail.com

Locatie H. Willibrordus

Adres:
Westerweg 267
1852 AG Heiloo
Telefoon: 072-533 09 06



Secretariaat:

Openingstijden: ma t/m vr 9.00 tot 11.30 uur
✉ willibrorduskerk@rk-bronvanlevendwater.nl
maandag speciaal voor kerkhofbeheer
✉ willibrordushof@rk-bronvanlevendwater.nl
vrijdag speciaal voor opgeven intenties
✉ misintenties@rk-bronvanlevendwater.nl

Locatie H. Jacobus Major

Adres:
Kerklaan 37
1921 BK Akersloot
Telefoon: 0251-31 22 28



Secretariaat:

Openingstijden: vr 9.00 tot 11.00 uur
✉ jacobusmajor@rk-bronvanlevendwater.nl

Locatie H. Margaretha Maria Alacoque

Adres:
Herenweg 188-190
1934 BD Egmond
aan den Hoef
Telefoon: 072-506 13 64



Secretariaat:

Openingstijden: do 9.00 tot 12.00 uur
✉ rkegmond@rk-bronvanlevendwater.nl

Pastores

Administrator: Franklin Brigitha, pr.
Priesterassistent: Igno Osterhaus, pr
bij pastorale spoed en overlijden:
Telefoon: 06 17 85 80 26
✉ i.osterhaus@rk-bronvanlevendwater.nl
Priesterassistent: Nico Mantje, pr.
Diaken: Mike Nagtegaal

Centraal rekeningnr:
NL 57 RABO 0120 5009 65
tnv RK Parochie Bron van Levend Water

VREDE

Vrede dekt je avond toe,
vrede komt als water
dat gestadig stromen wil,
vrede dekt je toe.

Vrede ruist doorheen de
avond,
vrede glimlacht zacht;
vrede geeft je vleugels nu,
vrede bergt je ziel.

(Adeleyd)

Bron van Levend Water

