

# Bron van Levend Water



---

Parochieblad van de RK Parochie Bron van Levend Water  
Heiloo, Akersloot en De Egmond  
8<sup>e</sup> jaargang nummer 2

---



## COLOFON

De volgende Bron van Levend Water

verschijnt op **15 december**

Kopij, bestaande uit maximaal 500 woorden.

kunt u uiterlijk **19 november**  
inleveren bij de lokale redacties.

bij voorkeur als Word document per email:

Locatie H. Willibrordus:

[willibrorduskerk@rk-bronvanlevendwater.nl](mailto:willibrorduskerk@rk-bronvanlevendwater.nl)

Locatie H. Jacobus Major:

[jacobusmajor@rk-bronvanlevendwater.nl](mailto:jacobusmajor@rk-bronvanlevendwater.nl)

Locatie H. M.M. Alacoque:

[drieluik@rk-bronvanlevendwater.nl](mailto:drieluik@rk-bronvanlevendwater.nl)

De redactie behoudt zich het recht voor om, daar waar nodig, wijzigingen aan te brengen in de aangeleverde artikelen. Indien de inhoud hierdoor wordt gewijzigd, wordt vóór plaatsing contact opgenomen met de schrijver.

Dit parochieblad is ook te vinden op de website van Bron van Levend Water: [rk-bronvanlevendwater.nl](http://rk-bronvanlevendwater.nl)  
Indien u geen parochieblad meer wilt ontvangen kunt u dit doorgeven aan het secretariaat van uw locatie. Adressen vindt u achter in dit blad.

### Foto voorkant:

bankje bij de herinneringsboom  
op het terrein van de Abdij van Egmond  
(zie artikel Gedenkplaatsen  
Abdij van Egmond  
elders in dit blad)

### Foto achterkant:

Meertje op CenterParcs in Dalen

Foto:  
Petra Henselmans-Klaase



**Parochie Bron van Levend Water**

**p/a Westerweg 267**

**1852 AG Heiloo**

**Telefoon: 072-533 09 06**

**Mail: [info@rk-bronvanlevendwater.nl](mailto:info@rk-bronvanlevendwater.nl)**

**Website: [www.rk-bronvanlevendwater.nl](http://www.rk-bronvanlevendwater.nl)**

## Allerzielen/Allerheiligen

Alles gaat voorbij, zelfs geloof en hoop. Maar niet de liefde. De liefde die onze medemens ons toedroeg, de liefde die echt was omdat ze in God was geworteld, die blijft.

Het moet een heel bijzondere ervaring zijn geweest voor zoveel mensen, destijds in Palestina, om Jezus van Nazareth te mogen ontmoeten. Vooral voor de eenvoudige en vaak zoekende mensen, die zoveel van het leven verwachtten, was het goed en fijn om iemand te ontmoeten, bij wie je je al vanaf het eerste ogenblik gekend en gezien weet. Iemand die je vast pakt en op richt als je ziek bent of als je in de put zit, iemand die je liefdevol aankijkt en je nood verstaat, kortom iemand die er helemaal met zijn hart is voor jou. Jezus was de verpersoonlijking van het mooiste dat er tussen mensen mogelijk is, namelijk liefde en vriendschap. Jezus, Zoon van God, vanuit de hemel neer gedaald. Wat bracht Jezus er toe zoveel mensen in zijn hart te sluiten? Met zijn eigen woorden beschouwde Hij de ander als een godsgeschenk, 'door mijn Vader gegeven'. 'En hen', zei Jezus, 'zij die Hij Mij gegeven heeft, zal Ik dan ook nooit verloren laten gaan, maar hen doen opstaan op de laatste dag.'

God heeft een prachtig plan met de mensheid, die Hij heeft gemaakt. Een plan dat helemaal ingegeven is door Gods liefde jegens de mensheid. Het leven verloopt volgens een bepaald ritme. Wij mogen geloven dat de mens uiteindelijk zal worden opgenomen in de allesomvattende liefde van God. 'Wanneer een van onze familieleden of vrienden sterft, zeggen we: 'Hij is niet meer.' We denken

dat we hem of haar verloren hebben. Maar zo is het niet. Als we zo redeneren, waar blijft dan ons geloof in de gemeenschap van de heiligen? Wanneer iemand in God wordt opgenomen, is hij voor ons niet verloren. Alles gaat voorbij, zelfs geloof en hoop. Maar niet de liefde. In deze liefde mogen we geloven. Aan hen kunnen wij die nog onderweg zijn, om hulp vragen voor onszelf, en voor hen kunnen we bidden. We hebben hen niet verloren. Ze zijn aan de overkant, alsof ze van huis zijn weggegaan en naar een andere plaats zijn getrokken. Ze leven nu in het huis van de Vader. Door God, in wie ze geborgen zijn, kunnen we elkaar blijven liefhebben.

De liefde laat zich niet uitdoven door de dood en zal tenslotte zijn vernietigende kracht trotseren. De liefde is te hoog van waarde om domweg te eindigen bij de dood.

Jezus wil ons ervan overtuigen dat we ook in de ogen van God uniek en onvervangbaar zijn. God heeft ons bestaan gewild. Liefde, die eeuwigheidswaarde heeft.

Vanuit dit geloof mogen wij onze dierbaren gedenken. De verbondenheid die we met hen blijven voelen, de kostbare herinneringen die we koesteren en de liefde waarmee we hen blijven omringen, dat alles – zo vertrouwen we – moge sterk genoeg zijn voor ons geloof dat ze voortleven, onvervangbaar en uniek en dat Gods liefde hen nooit zal loslaten. Igno Osterhaus, pastor.



# Advent - Adventsactie

## Advent

Gods liefde voor de mensheid gaat heel ver, zelfs zo ver, dat Hij zijn Zoon Jezus naar de wereld zond om alle mensen weer dichterbij Hem te brengen. Dit is de verwachting, die wij tijdens de adventstijd mogen beleven...

Het evangelie volgens Lucas laat ons zien dat de aartsengel Gabriël met Maria spreekt. Gabriel brengt aan Maria een boodschap van God. Hij spreekt met haar over het plan dat God met haar heeft. Moeder worden van de Messias? Moeder worden van de Zoon van God? Wat betekent deze boodschap voor een eenvoudige jonge joodse vrouw? Moeder worden, terwijl zij geen omgang heeft gehad met een man? Hoe kan dit? 'Hoe kan dat nou?', zo heeft zij wellicht gedacht, 'Ik, een heel eenvoudig meisje, uit Nazareth, een klein, onbete-

kenend gehucht, ergens in Galilea, een provincie, helemaal in het noorden van het land, die ook al niets voor stelt, hoe kan God daar nu in willen wonen?' Deze vraag moet Maria hebben overvallen. Met de hulp van de heilige Geest wordt Gods bedoeling in haar duidelijk. Zij begrijpt dat het gaat om het moederschap van Jezus en zij geeft meteen haar 'ja' aan God. Deze keuze voor God is heel belangrijk. Hierdoor kan Jezus uit Maria geboren worden en zo kan uiteindelijk de verlossing van de mensheid tot stand worden gebracht. Gods plan met de mensen blijft doorgaan... Het leven gaat verder...

Wij mogen ons bezinnen op onze verwachting naar Kerstmis toe, het feest van het leven. Wij mogen de geboorte gaan vieren van Gods Zoon die naar de wereld is gekomen.  
Igno Osterhaus, pastor

## Adventsactie 2024

### Voedzame gewassen voor gezonde families

Op veel plaatsen in de wereld hebben ouders moeite om voor voldoende voedzaam voedsel te zorgen voor hun gezin. Vooral jonge kinderen zijn kwetsbaar voor chronische ondervoeding, wat levenslange gevolgen kan hebben. Lokale partners van Adventsactie leren families traditionele, lokale landbouwmethodes. De oude technieken zorgen voor een gezonde bodem, een rijke oogst en voedzame, biologische gewassen. Hieronder leest u over een project in West-Flores.

### 'Superfood' sorghum tegen ondervoeding op West-Flores in Indonesië

Op West-Flores zijn veel kinderen ondervoed. Boeren leren nu sorghum verbouwen, een voedingsrijk gewas dat goed tegen droogte kan. Adventsactie wil aan dit project € 47.495 bijdragen.

### Wat is er aan de hand?

In de regio Manggarai, op West-Flores in Indonesië, maakt meer dan helft van de bevolking de basisschool niet af. De meeste mensen leven noodgedwongen van de landbouw en dat is een moeilijk bestaan. Een van de grootste problemen is het gebrek aan water, vooral tijdens het droge seizoen, dat steeds langer duurt. Door gebrek aan kennis en middelen zijn de boeren niet in staat hun werkwijze aan te passen aan de klimaatverandering. Daardoor lukt het ze niet of nauwelijks om voldoende voedsel te verbouwen. Hun gezinnen leven in armoede en veel kinderen zijn ondervoed.



# Adventsactie - Gift

## Wat willen we bereiken?

We willen de voedselzekerheid van de boeren in Manggarai verbeteren en ondervoeding bij kinderen tegengaan. Onze lokale partner Ayo Indonesia laat de boeren kennismaken met sorghum, een vergeten graansoort, familie van gierst. Het is een voedzaam gewas, dat rijk is aan vitamines, mineralen, eiwitten en vezels. Sorghum is gemakkelijk te verbouwen, groeit snel in droge én natte omstandigheden. Het is bovendien goedkoper dan rijst. Daarom willen we zoveel mogelijk boeren stimuleren om over te schakelen op sorghum. Het is de bedoeling dat ook gemeentelijke en regionale bestuurders sorghum gaan zien als oplossing voor het verbeteren van de voedselzekerheid in de regio.



## Hoe doen we dat?

De boeren krijgen zaden om sorghum te zaaien en ze leren het gewas te kweken en oogsten. Vervolgens leren ze om er verschillende gerechten van te maken. Zo is pap van sorghum echt een superfood voor kinderen, dat helpt tegen ondervoeding. De boeren leren de zaden te vermeerderen, zodat ze deze kunnen delen met andere leden van de gemeenschap. Op termijn kunnen ze de zaden ook verkopen.

U kunt uw bijdragen voor Adventsactie storten in de Adventskist die vanaf begin december in de kerk zal staan. Ook kunt u uw gave overmaken op NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie, Den Haag werkgroep MOV-HALE

## Gift of overeenkomst voor 5 jaar?

Als u structureel een bijdrage overmaakt naar een van de kerken van Bron van Levend Water dan kan een periodieke overeenkomst voor u misschien gunstig zijn qua belastingaftrek. Hoe een en ander in zijn werk gaat, kunt u altijd navragen in het kantoor van de Willibrorduskerk in Heiloo.

Sinds een paar jaar is het eenvoudiger geworden om een gift aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) te doen die, binnen daarvoor geldende regels, fiscaal volledig aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting. Normale giften zijn aftrekbaar boven 1 procent van het verzamelinkomen. Die drempel geldt niet voor een periodieke gift. Een periodieke gift kan via een overeenkomst tussen de gever en de ANBI worden geregeld.

Een gift is een periodieke gift als:

- de gift is vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst;
- de gift wordt jaarlijks overgemaakt naar de ANBI die in de overeenkomst wordt genoemd;
- de gift jaarlijks even groot is;
- de gift wordt minimaal 5 jaar achter elkaar

overgemaakt; de ANBI levert geen tegenprestatie voor de gift.

De periodieke gift eindigt op de einddatum van de overeenkomst (minimaal na 5 jaar) of bij het overlijden van de gever en/of eventueel bij zijn of haar partner.

## ANBI-status

De Protestantse Kerk in Nederland, de Rooms Katholieke Kerk, diaconieën en parochies hebben een ANBI-status waardoor giften aftrekbaar zijn.

De periodieke gift kan worden ingezet als een effectief instrument voor het verhogen van de inkomsten van de plaatselijke parochie. Dat geldt voor de inkomsten uit Kerkbalans, maar ook voor eventuele specifieke projecten.



## Fiscaal voordeel

Het fiscale voordeel is afhankelijk van de hoogte

# Gift - Kerkbalans

van de gift en het inkomen van de gever en zijn of haar partner. Uiteraard levert het de parochie pas voordeel op wanneer de gever het fiscale voordeel geheel ten goede laat komen aan de parochie. Nu de kosten voor een notaris kunnen worden voorkomen, levert elke euro die meer gegeven wordt een direct voordeel op. In de praktijk zal het vanaf een bijdrage vanaf circa € 150,00 per jaar de moeite

lonen.

Voor vragen kunt u altijd even het kantoor in het Willibrordushuis Heiloo binnenwandelen, hier kan een papieren versie voor u uitgedraaid worden.

Heiloo, oktober 2024

Astrid Wiebering-Vlaar, financiële Administratie  
Bron van Levend Water

## Geheugensteuntje Kerkbijdrage 2024

Elk jaar is deze periode de minst leuke van het jaar. Het is niet moeilijk om te zien wie dit jaar al een donatie heeft gegeven, dus deze mensen hoeven geen reminder te ontvangen, maar wie benaderen we als er nog niets is gedoneerd? Tevens komt de vraag naar boven of we het wel moeten doen? Staat al de uitzoekerij in verhouding tot de donaties?

In januari versturen we aan alle mensen die bij ons in het ledenbestand staan een kerkbalans folder met daarin de nodige informatie. Maar gaan we ook aan al deze mensen een reminder sturen indien we, in het lopende jaar, nog niets van hen ontvangen hebben?

Nee, dat doen we niet, want tenslotte blijft het een vrijwillige bijdrage. Sinds een aantal jaren ontvangen alleen de mensen die 6 keer per jaar het parochieblad ontvangen en van wie we nog geen donatie ontvangen hebben, een reminder. Naar aanleiding hiervan blijkt dat er toch nog genoeg donaties binnenkomen. Ondanks het vele werk zou het dus een gemiste kans zijn om het niet te doen.

Mocht u dit jaar, ondanks grote zorgvuldigheid, ten onrechte een herinneringsbrief ontvangen dan bieden wij u hiervoor onze welgemeende excuses aan. En..... laat het ons vooral weten.

Ook als u geen prijs meer stelt op het Parochieblad vernemen wij dat graag. Tenslotte moeten we met zijn allen denken om het milieu en het zou zonde zijn als het blad ongelezen bij het oud papier beland. Het blad ook te lezen op onze website: [www.bronvanlevendwater.nl](http://www.bronvanlevendwater.nl)

Soms krijgen wij telefoontjes van mensen die willen weten hoe wij aan hun gegevens komen. Dat verbaast ons enigszins want elke nieuwe inwoner die in onze parochie komt wonen ontvangt een welkomstbrief met daarin een welkomstgroet en met de nodige informatie van wat er zoal gebeurt in onze parochie. In deze brief is ook te lezen dat zij, indien wij niets horen, het parochieblad 6 keer per jaar toegestuurd krijgen. Dit gaat lange tijd goed totdat er opeens een kerkbalansfolder in de bus ligt of .....een herinneringsbrief. Uiteraard wordt zowel in de folder en als in de herinneringsbrief om een donatie gevraagd. Zeker in deze onzekere tijden kan dat bij mensen verkeerd overkomen. Maar laten we vooropstellen dat het altijd een vrijwillige bijdrage betreft.

Dit jaar hebben meerdere mensen spontaan een bijdrage overgemaakt. Weet dat ook dit zeer op prijs gesteld wordt.

Of het nou een bijdrage voor actie Kerkbalans is, voor het Parochieblad of een bijdrage voor een actie zoals bijvoorbeeld de schoenendoosactie of een bijdrage aan de voedseltafel die opgesteld staat in het Stiltecentrum van de Willibrorduskerk; elke bijdrage (fysiek of geldelijk) is momenteel zo welkom.

Ik wil dan ook van de gelegenheid gebruik maken om op deze manier, mede namens het parochiebestuur en de locatieraden, eenieder hartelijk te bedanken voor alle donaties die wij tot nu toe in 2024 hebben ontvangen.

Want laten we met elkaar waarmaken dat kerkzijn ook 'Verbinden' is.

Astrid Wiebering – Vlaar, financiële administratie Bron van Levend Water

# Lief en Leed - Gedenkplaats

## Locatie Heiloo

### Overledenen:

Ciska (Francisca Johanna) Beerse-Rijkenberg	*05-09-1938	†21-08-2024
Nel (Cornelia Catharina) Wit-Langedijk	*18-02-1932	†31-08-2024
Greet (Margaretha Josephina) Panis-Rood	*22-04-1931	†15-09-2024
Annemarie (Anna Maria) Swart-Smit	*15-05-1937	†18-09-2024
Thérèse (Theresia Helena Maria) Borst	*14-07-1937	†19-09-2024
Jan (Johannes Anthonius) Beumer	*25-02-1935	†29-09-2024

## Locatie de Egmond

### Overledenen:

Clara Duin-Belleman	*01-05-1940	†14-07-2024
---------------------	-------------	-------------

Voor de familie en nabestaanden bidden wij om kracht en troost.  
Wij wensen hen sterkte toe bij dit verlies.



## Gedenkplaatsen op het terrein van de Abdij van Egmond

Op gezamenlijk initiatief van de St. Adelbertabdij en Hospice Egmond is rondom een bijzondere boom op het terrein van de Abdij een stilteplek gemaakt waar iedereen die een overledene wil gedenken uitgenodigd wordt om daar stil te staan bij het leven en werk van deze dierbare.

Op de stilteplek is een bankje geplaatst waarin gegraveerd staat: 'Het is nooit voorbij'. Ook staat er een kastje met pen en papier, zodat iedereen de eigen gedachten of herinneringen daar aan het papier kan toevertrouwen. Op enkele sokkels kunnen bezoekers eventueel een steen met een naam of een korte tekst achterlaten. In de Abdijwinkel zijn daarvoor geschikte platte stenen te koop. De 'Herinneringsboom' zelf is een 'Parrotia persicara' ofwel 'Perzisch IJzerhout'.

Elders op het terrein van de Abdij is een strooiveld aangelegd. Een bijzondere plek tussen acht beuken met uitzicht op de velden. Men kan er een cirkelvormig pad lopen om zo rust en vrede te ervaren of om iemand te gedenken. Mocht u zelf de wens hebben om de as van een geliefde hier te verstrooien, dan kunt u contact opnemen met de abdij: [info@abdijsvanegmond.nl](mailto:info@abdijsvanegmond.nl)



# Liturgisch Rooster

Datum	H. Willibrordus Heiloo Zondag 10.00	H. Jacobus Major Akersloot Zondag 10.00	H.M.M. Alacoque Egmond Zaterdag 19.00 of Zondag 10.00	H. Cornelius Limmen Zaterdag 19.00 en Zondag 10.00
Zaterdag 26 oktober 30 <sup>e</sup> zondag d.h.j.				Med. Viering J. Olling Samenzang
Zondag 27 oktober 30 <sup>e</sup> zondag d.h.j.	W&C-viering Ph. Kint Samenzang	W&C-viering E. Brussee	<b>10.30</b> Bedevaart Putje N. Mantje Soli Deo Gloria	Eucharistie I. Osterhaus Herenzanggroep
Zaterdag 2 november <i>Allerzielen</i>	<b>10.00</b> Eucharistie I. Osterhaus D+H-koor <b>19.00</b> Allerzielenviering Avondwakegroep El Shaddai	<b>19.00</b> Allerzielenviering parochianen Herenkoor	<b>19.00</b> Eucharistie N. Mantje Hoverture	<b>19.00</b> Allerzielenviering E. Brussee
Zondag 3 november 31 <sup>e</sup> zondag d.h.j.	W&C-viering E. Brussee Herenkoor	W&C-viering parochianen Aquarius		Eucharistie I. Osterhaus
Zaterdag 9 november 32 <sup>e</sup> zondag d.h.j.				Med. Viering J. Olling
Zondag 10 november 32 <sup>e</sup> zondag d.h.j.	Eucharistie R. Hoogenboom Dameskoor	Eucharistie I. Osterhaus Kinderkoor	W&C-viering E. Brussee Soli Deo Gloria	W&C-viering K. Kint
Zaterdag 16 november 33 <sup>e</sup> zondag d.h.j.			Eucharistie N. Mantje Hoverture	Med. Viering J. Olling en K. Kint
Zondag 17 november 33 <sup>e</sup> zondag d.h.j.	W&C-viering B. Leurink D+H-koor	W&C-viering parochianen Herenkoor		W&C-viering E. Brussee
Zaterdag 23 november <i>Christus Koning</i>				Gezinsviering E. Brussee
Zondag 24 november <i>Christus Koning</i>	Eucharistie I. Osterhaus D+H-koor	W&C-viering E. Brussee Amivocalis	W&C-viering Ph. Kint Soli Deo Gloria	Eucharistie J. Veldt
Zaterdag 30 november 1 <sup>e</sup> zondag Advent	Geen vieringen			
Zondag 1 december 1 <sup>e</sup> zondag Advent	Regioviering in de HMM Alacoque te Egmond ad Hoef pastores van de regio regiokoren			
Zaterdag 7 december 2 <sup>e</sup> zondag Advent			Eucharistie N. Mantje Hoverture	Med. Viering K. Kint
Zondag 8 december 2 <sup>e</sup> zondag Advent	W&C-viering E. Brussee Herenkoor	W&C-viering parochianen Samenzang		W&C-viering K. Kint
Zaterdag 14 december 3 <sup>e</sup> zondag Advent				Med. Viering J. Olling
Zondag 15 december 3 <sup>e</sup> zondag Advent	Eucharistie I. Osterhaus Dameskoor	W&C-viering parochianen Herenkoor	Eucharistie N. Mantje Soli Deo Gloria	W&C-viering E. Brussee



# Liturgisch Rooster

## Vieringen door de week

H. Willibrordus Heiloo

Eucharistieviering	dinsdag	09.30 uur
Rozenkrans	vrijdag	09.30 uur

Steunpunt Egmond Binnen

Eucharistieviering	woensdag	09.30 uur
--------------------	----------	-----------

H.M.M. Alacoque Egmond aan den Hoef

Eucharistieviering	vrijdag	09.30 uur
--------------------	---------	-----------

## Regioviering eerste Adventszondag

Traditiegetrouw vieren we de eerste zondag van de Advent gezamenlijk met alle locaties van de regio. Ditmaal zal de HMM Alacoquekerk in Egmond aan den Hoef op zondag 1 december de deuren openzetten om kerkgangers uit Limmen, Egmond, Heiloo én Akersloot te ontvangen. In de viering zullen pastores van de regio voorgaan en koorleden uit de regio de zang verzorgen. Na afloop kunnen we bijpraten bij een kopje koffie of thee. We hopen dat veel parochianen aanwezig zullen zijn!

Pastores Bron van Levend Water en H. Cornelius

## Meditatieve themaviering: 'vrede vraagt verbinding'

Vanaf 8 september hangt er in vier kerklocaties van de twee parochies (Cornelius in Limmen en 'Bron van Levend Water' in Heiloo, Akersloot en Egmond aan den Hoef) een grote gekleurde vlieger met de tekst 'Vrede Vraagt Verbinding' Op zaterdag 16 november verzorgt de werkgroep Liturgisch Koor een themaviering rond de vlieger en dit jaarthema.

Wie denkt dat een vlieger alleen kinderspeelgoed is, heeft het mis. De vlieger staat symbool voor veel meer dan dat: voorspoed, gezondheid, vrijheid en geluk bijvoorbeeld.

De eerste officiële vlieger wordt rond 400 voor Christus opgelaten in China, en een rijke vliegertraditie volgt. Bij festivals en nieuwjaarsvieringen dansen in heel Azië talloze kleurrijke creaties in de lucht. Maar ze worden ook opgelaten om overleden dierbaren te eren, geboortes te vieren of kwade geesten te verjagen. Geluk, gezondheid, vrijheid, voorspoed of een lijntje met het hiernamaals: wat de vlieger dan ook voor eenieder mag symboliseren, vliegeren is altijd leuk. Het geeft je het gevoel dat je de wereld en je eigen rol daarin vanuit een ander perspectief kunt bekijken.

Dat andere perspectief – geïnspireerd door een vlieger - kan ons helpen om tot verbinding te komen met jezelf, de ander en de Eeuwige. Rond de geelgekleurde vlieger wil het Liturgisch koor o.l.v. Peter Rijs daar tijdens de themaviering inhoud geven d.m.v. teksten, bezinning en zang. Daar nodigen we u allen voor uit. Welkom. Na de viering is er gelegenheid voor ontmoeting en nog even napraten met koffie of thee.

Werkgroep Themavieringen van het Liturgisch koor

# Allerzielen

## Allerzielen in de willibrorduskerk 2024

Elk jaar gedenken wij op Allerzielen diegenen van wie we voorgoed afscheid moesten nemen. Maar ze zijn niet uit ons hart, wij herinneren ons hun namen. In hun naam komt hun hele persoon en alles wat zij gedaan en betekend hebben weer naar voren. Daarom is het goed om minstens één dag per jaar al die namen te noemen, al is het maar in ons eigen hart.

Juist op Allerzielen ervaren wij dat wij de overledenen niet kunnen missen in ons leven.

In onze gemeenschap is het een goede gewoonte om op Allerzielen samen te komen in de kerk om alle overledenen te gedenken. En heel bijzonder noemen wij dan de namen van diegenen, van wie wij in het afgelopen jaar in onze parochie afscheid hebben genomen. Op het priesterkoor staat het boek met daarin de namen van deze overledenen uit onze gemeenschap. Dit boek staat er als symbool voor het Boek des Levens, waarin God alle namen schrijft van hen, die overleden zijn.

Dit jaar valt Allerzielen op zaterdag 2 november. Er zijn in de Willibrorduskerk dan twee vieringen: 's morgens om 10.00 uur een Eucharistieviering waarin pastor Osterhaus voor zal gaan. Het Dames- en Herenkoor verzorgt de zang. 's avonds om 19.00 uur een Woord- en Gebedsviering met medewerking van leden van de Avondwakegroep en zang van het koor El Shaddai.

Er is na de beide vieringen gelegenheid om een kopje koffie of thee te drinken en elkaar te ontmoeten in het Willibrordushuis.

Wanneer de weersomstandigheden het toelaten wordt het kerkhof 's avonds aangelicht. U kunt op eigen gelegenheid een bezoek aan de graven brengen.

Nabestaanden van overledenen voor wie het afgelopen jaar in onze kerk een afscheidsviering is gehouden, krijgen een persoonlijke uitnodiging voor de Allerzielenvieringen.

Wij hopen velen van u te mogen begroeten.

Hanny Kaan, namens de Avondwakegroep  
Pastor Igno Osterhaus

## Allerzielen op de Willibrordushof te Heiloo

Ook dit jaar willen wij op Allerzielen, zaterdag 2 november, lichtjes laten branden op het kerkhof. De werkgroep Tuinfluiters zal, mits de weersomstandigheden het toelaten, waxinelichtjes aansteken in lantaarns om het kerkhof feeëriek te verlichten. Ook het pad naar het kerkhof toe zal verlicht zijn. Voor of na de viering van 19.00 uur kunt u het aangelichte kerkhof bezoeken. Er zullen leden van de werkgroep Tuinfluiters aanwezig zijn.



## Allerzielenviering in de HMM Alacoquekerk

De avondwake groep is inmiddels druk bezig met de voorbereidingen van de Allerzielenviering op zaterdag 2 november aanstaande om 19.00 uur in de Heilige Margaretha Maria Alacoque kerk Egmond.

De naaste familieleden van de in het afgelopen kerkelijk jaar overleden parochianen die in deze kerk een afscheidsdienst hebben gehad, worden hiervoor speciaal uitgenodigd.

Tijdens deze viering wordt het herinneringskruisje overhandigd aan de naaste familie.

Tevens worden alle overledenen herdacht met gebeden, muziek, kaarslicht en zang.

Het koor Hoeverture ondersteunt deze viering met gepaste liederen.

Mocht u de wens hebben dat er namen worden genoemd bij de voorbeden? Dan kunt u dit voor 2 november aan ons laten weten via de misintentie briefjes (liggen in de Mariakapel) of mondeling aan de leden van de avondwake groep.

Na deze viering is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van koffie of thee in de ontmoetingsruimte.

Weet dus dat U allen welkom bent!

## Mensen van voorbij

De mensen van voorbij - Zij blijven met ons leven. De mensen van voorbij - Ze zijn met ons verweven  
In liefde, in verhalen,- Die wij zo graag herhalen,  
In bloemengeuren, in een lied - Dat opklinkt uit verdriet.

Wij wensen u sterkte en kracht toe en denken aan u.

## In memoriam Eef Belleman-Hopman

Naar aanleiding van de overlijdensadvertentie in het Noordhollands Dagblad van j.l. maandag 26 augustus vernamen wij dat Eef Belleman-Hopman op zaterdag 24 augustus is overleden.

Wij als avondwakegroep willen hierbij ons medeleven uiten naar haar man Arie en hun kinderen hun partners en kleinkinderen.

Wij hebben jarenlang samengewerkt met Eef. Samen avondwakes voorbereiden, voorgaan in de avondwakes en uitvaarten. Eef ging ook jarenlang voor in de weekendvieringen. Zij hielp waar ze nodig, het wassen en strijken van de altaar-kleden was haar niet vreemd. Ze deed nog veel meer hand en spandiensten. Eef heeft veel betekend voor de parochiekerk en haar parochianen. Wij zijn haar veel dank verschuldigd.

Wij wensen de familie Belleman en de familie Hopman heel veel sterkte toe.

## Samen

Het is half augustus en vandaag laat de tijd mij met rust. De dag beweegt behulpzaam met mij mee, waardoor ik als vrijwilliger van de parochiekerk denk aan vele vrijwilligers die betrokkenheid hebben bij de parochie Egmond.

Afgelopen week sprak ik diverse vrijwilligers van de kerktuin en begraafplaats. De nood is hoog, wat betreft aanwas van nieuwe vrijwilligers. De begraafplaats en kerktuin zien er kleurrijk en prachtig verzorgd uit. Wanneer u in de gelegenheid bent op woensdagochtend hierbij ondersteuning te geven, bent u van harte welkom.

Daarnaast wil ik onder uw aandacht brengen, dat de Mariakapel dagelijks door 3 vrijwilligers wordt geopend en 's avonds wordt afgesloten. In de Mariakapel kunt u daardoor dagelijks een kaarsje aansteken, even gaan zitten en op adem komen. Deze gastvrije ruimte in de parochiekerk Egmond is bedoeld voor mensen van alle levensbeschouwelijke achtergronden.

Ook wil ik het koor Hoeverture alsook het zomerkoor danken. Daarnaast hebben wij op de Adelbertusakker medewerking verleend. Een verbindende mooie viering met indrukwekkende goede mooie woorden.

Het voelde als:

Zing de zomer, dans de dag.

Leef met elkaar in verbondenheid.

Wens de warmte, zing de zomer.

Welkom op een vertrouwd pad.

Hoeverture zou graag nieuwe leden bij het koor wensen. Het koor heeft de repetitie op woensdagavond 19.30 uur en geeft medewerking in de viering op de eerste en derde zaterdagavond.

De bloemengroep kreeg afgelopen zaterdag van een parochiaan een compliment voor de mooie kleurrijke bloemenpracht. Wat een rijkdom dat er zoveel bloemen rondom de kerk in de parochietuin staan, die hiervoor geplukt mogen worden. Ik deel graag namens de vrijwilligers dat dit zorgt voor aandacht, gastvrijheid en sfeer. In september komen de vrijwilligers van de avondwake groep bij elkaar om de dienst voor zaterdag 2 november Allerzielen 19.00 uur te maken. In de viering van Allerzielen komen wij samen om alle overledenen te herdenken. Een kaarsje aan te steken en wanneer u dat wenst de namen te noemen. Wij proberen er voor u te zijn. Voor uw stil verdriet zijn niet altijd de juiste woorden te vinden. Maar wij hopen dat herinnering voor altijd verbondenheid mag geven. Mocht u hierbij willen helpen, bent u van harte welkom.

## Samen

Zal ik je helpen? - Je voelt zo alleen

Geef mij jou hand maar - Wij komen er wel doorheen.

Je hoeft niks te zeggen - Je bent niks verplicht

Ik wil er gewoon zijn - Zodat het jou verlicht.

Dan draag ik een stukje - En delen de pijn

Dat gaat samen veel beter - Je hoeft niet alleen te zijn.

Wij wensen elkaar een grenzeloos vertrouwen, waarin wij er voor elkaar kunnen zijn, in respect en vertrouwen naar elkaar. Wij blijven aan elkaar denken.

Warme groet namens alle vrijwilligers, bloemengroep, tuingroep, Mariakapel en avondwake groep

# Cornelius

## De pastorale houding van Cornelius

Elke jaar staat de Corneliusparochie in Limmen stil bij Cornelius, patroon en beschermheilige van de parochie. 16 September is de dag dat hij vermeld staat in de kerkelijke kalender als paus en martelaar. Hij was voor onze voorouders vooral belangrijk als beschermheilige van het vee: bij uitbraak van epidemieën werd hij aangeroepen en werd zijn beeltenis in processies rondgedragen. Maar tegenwoordig heeft de veearts wel andere middelen tegen mond en klauwzeer of blauwtong.

Er is een pauselijke kwaliteit visie van hem bekend, waarom hij in mijn waardering hoog gestegen is. Hij nam het op voor de zogenaamde 'lapsi'. Daar worden niet de bij ons bekende lapzwansen bedoeld, waarbij we denken aan een oen, een minkukel of een vent van niks.

Met 'lapsi' worden bedoeld de christenen die in de vervolgingen voor de keuze werden gesteld om zich te onderwerpen aan de keizercultus of om dat te weigeren. Bij weigering volgde een wrede dood, de marteldood. Die zich onderwierpen aan het wierook branden voor de keizer en daarmee Christus verloochenden werden 'lapsi' genoemd, afvalligen.

Voor wie streng waren in de leer betekende dat: sluit ze uit, negeer ze. Ze horen er niet meer bij. Maar Cornelius, die wist dat de meesten van hen wel met hun handen wierook voor de keizer hadden gebrand, maar niet met hun hart, niet uit overtuiging, had begrip voor ze en nam het voor hen op. Zijn houding leverde wel een tegenpaus op, een precieze, maar die is officieel nooit erkend. Leve de pastoraal bewogen paus Cornelius, die het voor de lapzwansen van onze dagen, de 'loosers', vluchtelingen, verslaafden ook opgenomen zou hebben. Hij zou ze nooit lapzwansen genoemd hebben.

Als deze pastorale houding van Cornelius, deze katholieke visie ....en katholiek komt van het Griekse 'kat olen' dat is gericht op het geheel, gericht op allen, ....als deze visie bij ons binnenkomt, ons raakt, dan is er misschien even dat dankbare gevoel te horen bij die ene grote geloofsgemeenschap, kunnen we weer een keer blij zijn dat we katholiek zijn.

In die stemming kunnen we van harte het komend jaar het refrein meezingen van dat blij, luchtige jaarthemalied 'Vrede vraagt verbinding'.

Uit de overweging van pastor Jan Veldt op 15 september 2024



# voor elk wat wils voor elk

## Start nieuw samen zingen middagen.

Samen zingen is fijn! Maar welke mogelijkheden zijn daar nou voor? Wil je er een middagje tussen uit een gewoon lekker zingen? Dan is dit je kans! Op de donderdagmiddagen in de winter, is vanaf november een zangmiddag en iedereen is van harte welkom! Kom lekker zingen en geniet van muziek.

De repetitie wordt geleid door Marja Buur-Krom en de begeleiding wordt gedaan door Frans Verhaar. Op de dagen dat Frans niet kan, gebruiken we karaokes.

We zingen lichte popmuziek, Nederlandstalig en Engels.

De bijdrage is 1 euro per keer, waarvoor je koffie of thee krijgt.

De kosten kunnen voorlopig zo laag zijn, omdat we gesponsord worden door de RK- kerk en het Kruispunt.

Als tegenprestatie gaan we, met degenen die dit willen, een paar zondagen per jaar de vieringen in de RK- kerk op luisteren. Dit is echter géén verplichting om aan de zang middag mee te doen.

Wanneer en locatie:

Donderdags van 14:00 tot 15:30, in het Kruispunt  
Eerste middag: 7 november

Meer informatie bij Marja: 06- 28402358

Aanmelden is fijn, niet verplicht. Mag ook via WhatsApp.

## Kerstmiddagen 2024 in Akersloot en Uitgeest

Om in de kerstsfeer te komen wordt U uitgenodigd voor een bezoek aan een mooie kerstzangmiddag. Op deze middagen kunt U genieten van sfeervolle kerstzang, er wordt een mooi kerstverhaal verteld en er is samenzang.

Vertellers zijn Marianne Rodenburg, Gré Tijmis (Uitgeest) en Jeane Eekels (Akersloot).

Het projectkoor bestaat uit zangers van St. Caecilia (Akersloot), Laus Deo (Uitgeest), JustMen (Limmen) en gastzangers. Het koor wordt geleid door dirigente Cora de Lange, en organist Ton Schoen.

U kunt op 22 december in Akersloot meteen de prachtige de kerststallen-tentoonstelling bekijken. De Kerstmiddagen zijn op zondag 15 december om 15.00 uur in de kerk van Maria geboorte (Uitgeest) en op zondag 22 december om 15.00 uur in de Jacobus-kerk (Akersloot) De toegang is gratis.

## Collecten

MIVA-collecte 24/25 augustus:

Willibrorduskerk: € 243,85

HMM Alacoquekerk: € 150,00

Jacobuskerk: € 128,30

Steunpunt Egmond-Binnen: € 56,30

## Geef je nu alvast op voor de informatieavond over de Eerste Communie 2025

De eerste aanmeldingen voor de informatieavond zijn al binnen. Dus zit je kind in groep 4 of hoger en wil je graag dat je kind meedoet met de voorbereiding voor de Eerste Communie en het Eerste Communiefeest op zondag 18 mei 2025, Stuur dan alvast een e-mail, dan word je automatisch uitgenodigd voor de informatieavond.

Je kunt je opgeven voor de informatieavond door te mailen naar: [communiewerkgroep@corneliuskerk-limmen.nl](mailto:communiewerkgroep@corneliuskerk-limmen.nl)



# voor elk wat wils voor elk

## Fjoertoer 2024

Geachte lezers van dit blad, als vrijwilliger bij dit evenement van le Champignon wil ik u informeren over de kerk van de Heilige Margaretha Maria Alacoque. Op vrijdag 29 en zaterdag 30 november staan de deuren van de kerk wijd open voor alle lopers. Er zal muziek zijn in de vorm van een alpenhoorngroep, het koor Hoeverture, solozang en orgelspel.

Voor de wandelaars is er de mogelijkheid van het aansteken van een kaarsje.

Het is elk jaar weer heel mooi om al die lichtjes bij elkaar te zien.

Door onze kaarsjes -vrijwilliger wordt er goed op de veiligheid gelet.

Ook is het letterlijk hartverwarmend om de verhalen en intenties van de lopers te horen. Die warmte is zeer welkom voor de vrijwilligers want er gaat natuurlijk geen verwarming aan met al die deuren open.

Onze Egmondse kerk is dan een welkome plaats vol licht. De wandelaars komen van het donker in een lichtovergoten ruimte.

Hopelijk nemen ze wat van dat licht en de intentie mee naar de finish en naar huis.

Heel misschien komt ook u door de kerk wandelen.

De vrijwilligers van de Heilige Margaretha Maria Alacoque zullen u hartelijk ontvangen.

Tot 29 of 30 november.

José Veldt

## Geef je nu op voor de informatieavond van het Vormselproject 2025

Zit je zoon of dochter in de eerste of tweede klas van het voortgezet onderwijs en willen jij en je kind meedoen aan het Vormselproject en het Vormsel ontvangen op vrijdagavond 13 juni 2025 om 19.30 uur? Stuur dan een e-mail naar [Vormselwerkgroep@corneliuskerk-limmen.nl](mailto:Vormselwerkgroep@corneliuskerk-limmen.nl)

Wij sturen dan begin januari 2025 een e-mail met een herinnering en uitnodiging voor de informatieavond. Na deze informatieavond kun je je aanmelden.

Ook volwassenen mogen reageren. Voor hen zorgen we voor een persoonlijke voorbereiding.

Werkgroep Vormselproject



## Schoenendoosactie Heiloo

Ten tijde van dit schrijven zijn we net flitsend gestart met de schoenendoosactie. Het is hartverwarmend om te zien en horen dat zoveel mensen weer enthousiast mee willen doen. De één vult thuis zelf een schoenendoos, een ander komt bij de kraam een doos (laten) vullen en weer een ander maakt geld over naar de kerk o.v.v. de schoenendoosactie.

We krijgen ook zelfgemaakte sjaals en mutsen, wol, lappen stof, tennisballen, lege schoenendozen en nog veel meer waar we erg blij mee zijn. Sjaals en mutsen van bijv. dames handwerk-groepjes of de handwerkgroep van Overkerck.

We sluiten de actie af in de viering van 3 november met een muur van gevulde dozen. We hopen er weer minimaal 200 te halen. Waar de dozen heen gaan en wanneer ze worden opgehaald is nu nog niet bekend, maar zal in het volgende parochieblad bekend worden gemaakt. Werkgroep Schoenendoosactie

# wat wils voor elk wat wils

## Wat is er te doen in de Jacobus kerk Akersloot

Zaterdag	02 november:	Allerzielenviering	19:00
Zondag	10 november:	Slotviering Schoenendoos	10.00
Vrijdag	29 november:	Samen eten bij Jacobus.	17.30
Zaterdag	07 december:	Musical Aquarius koor	20:00
Zondag	08 december:	Musical Aquarius koor	15:00
Vrijdag	13 december:	Musical Aquarius koor	20:00
Zaterdag	14 december:	Musical Aquarius koor	20:00
Vrijdag	20 december:	Samen eten bij Jacobus. Kerstdiner	17.30
Zaterdag	21 december:	Opening Kerststallen expositie	14:00
Zondag	22 december:	Kerstzang middag	15:00

Voor 'samen eten bij Jacobus' de maandag ervoor opgeven bij Hennie Verduin tussen 9.00 en 10.00. telnr 0613199472

TV Tip.

Vrijdag 25 oktober 22.20. NPO 2. De religieuze kant van Amsterdam

### Kerstmusical van het Aquariuskoor: 'Hoezo 'n gelukkig kerstfeest?'

Harrie leeft financieel berooid op straat, zoals zovelen die minder geluk hebben in hun leven of er in onze ogen een potje van gemaakt hebben. Maar soms heb je je leven niet in eigen hand. Loopt het anders dan je zou willen. Harrie probeert er het beste van te maken.

Heel anders staat Adriaan Latjes in het leven. Pakken wat je pakken kan, geen beter doel in het leven dan veel geld vergaren. Die losers op straat? Dat is toch een gevalletje eigen schuld, dikke bult?

De verschillen tussen arm en rijk worden steeds groter en duidelijker in onze samenleving. Het Aquariuskoor geeft in de kerstmusical "Hoezo, een gelukkig kerstfeest" een inkijkje.

Veel nederlands popsongs van onder andere de Dijk, Doe Maar, Raccoon, Hazes, Rob Dakay passen naadloos in het verhaal en zorgen voor een leuke afwisselende voorstelling.

Het Aquariuskoor werkt hard om ook hun nieuwe musical tot een succes te maken. U komt toch ook?

De voorstellingen zijn wederom in de Jacobuskerk in Akersloot.

Zaterdag 7 december 20.00 uur

Zondag 8 december 15.00 uur

Vrijdag 13 december 20.00 uur

Zaterdag 14 december 20.00 uur

Toegangskarten á €. 8,00 te koop bij Marskramer Velzeboer

Vriendelijke groet,  
het Aquariuskoor



# wat wils voor elk wat wils

## Kerstmis in de Willibrorduskerk

Het is nu oktober, maar toch zien we in winkels de kerstspullen alweer verschijnen.

Wij zijn ook al aan het plannen maken om zoveel mogelijk mensen een mooi kerstgevoel te geven. We willen op Kerstavond 24 december om 17.00 uur een Familieviering houden in de Willibrorduskerk.

Omdat we geen kinderkoor meer hebben gaan we in deze viering met een Spontaan-koor de zang verzorgen. We zingen de bekende kerstliedjes zodat iedereen mee kan doen. Jong of oud of daartussenin, iedereen kan meedoen!

We nodigen alle mensen uit voor een mooie Familieviering!! Iedereen hoort bij een familie! werkgroep Familieviering

## Een Familieviering in de Jacobus kerk.

Zondag 22 september, was de start van de schoenendoos actie. Het werd gecombineerd met een familieviering. Het was mooi om te ervaren hoe deze viering werd ingevuld. Het enthousiasme van het Kinderkoor. De voorgangers Yvonne van Stiphout en Yvonne Hoogebosch, die op begrijpende manier het thema van dit jaar, Vrede vraagt verbinding, weten te verweven met de schoenendozen. De kinderen kregen ook taken. Ze gingen voelen in dozen wat er niet in de schoenendoos mag. En dat weten ze nu, geen bellenblaas. En dan was er nog het Bonen vrouwtje. Bij de positieve dingen die ze meemaakt doet ze een boon in een zakje, bij nare dingen gaat er weer een boon uit. En dan s'avonds de bonen in het zakje tellen. Om te zien hoeveel positieve momenten er die dag zijn geweest. Na het meemaken van deze viering kan er meer dan 1 boon in het zakje! Natuurlijk moet ook de begeleiding van het koortje, Marian Meyne en Margriet Velzeboer genoemd worden. Zonder hen ook geen kinderkoor en geen familievieringen. Wat fijn dat deze enthousiaste mensen er zijn. We kijken uit naar de volgende familieviering.

## Beperking energiekosten willibrorduskerk

Zoals veel huishoudens, bedrijven en instellingen, zal het ook deze winter voor kerken weer heel moeilijk worden om de energiekosten op een betaalbaar niveau te houden. Dit geldt zeker ook voor de Willibrorduskerk. De locatieraad heeft daarom besloten om net als de vorige winter, besparende maatregelen te nemen. In de maand oktober en het eerste weekend van november wordt de kerk voor vieringen heel beperkt verwarmd: het is dan een echte dikke-jassen-kerk.

Dit jaar willen we nog eerder dan vorige jaren overgaan naar de 'Winterkerk' in de Ontmoetingsruimte. Na het weekend van Allerzielen 2-3 november, wordt de Ontmoetingsruimte gereed gemaakt voor de zondagsvieringen en kleine uitvaarten. In de Kerkstraat worden de tafels neergezet met extra stoelen zodat we ook gezellig koffie kunnen drinken na de viering. De eerste viering in de Winterkerk is dan op zondag 10 november.

Er wordt nog gekeken of we voor het Caeciliafeest van de koren op zondag 24 november voor één keer de kerk gaan gebruiken en natuurlijk gaan we met Kerst tijdelijk terug naar de kerk. De Ontmoetingsruimte blijft in de kerk-opstelling tot Palmzondag zodat we makkelijk kunnen wisselen tussen de twee ruimten.

Locatieraad Willibrordus





## **Bedevaart naar Kevelaer op 1,2,3 juli 2024.**

Op 1 juli vertrokken we met 2 bussen met 85 personen, via vele opstapplaatsen naar Kevelaer. Onderweg was de koffiestop bij v.d. Valk te Tiel. In Kevelaer zelf zocht ieder zijn/haar kamer op in het Parkhotel of Priesterhuis. Om 4.16.00 uur was de intochtprocessie naar de Basiliek. Na het diner was er nog een avond Eucharistieviering in de Kaarsenkapel. Voor een borrel en gezelligheid gingen we naar de Gouden Zwaan. Het was mooi weer, dus zaten we in de tuin.

Dinsdag 2 juli begonnen we met de Kruisweg in de Biechtkapel.

Lunch werd gezamenlijk gehouden in het Parkhotel. 's Middags was er het Mariauurtje, waarbij alle opgegeven intenties werden voorgelezen. Na het diner was er de Hoogmis met het Koor van de Basiliek. Aansluitend de lichtprocessie op het Kerkplein en onze ontmoeting en laatste borrel in de Gouden Zwaan.

Woensdag 3 juli in de ochtend een Eucharistieviering in de Biechtkapel.

Na de warme lunch vertrokken we per bus om 15.00 uur weer uit Kevelaer. Om 17.00 uur meldden we ons bij v.d. Valk Breukelen voor belegde broodjes met koffie. Daarna werd ieder weer afgezet bij de opstapplaatsen.

Het was een geslaagde, devote Bedevaartsreis.

Voor 2025 staat hij gepland op 30 juni t/m 2 juli.

T.z.t. Zullen we dit programma vermelden in dit blad.

Namens Bisdom Haarlem/Amsterdam

Yvonne van Stiphout-Boos 06 222 48 723



## **Adventsreis/kerstallenmarkt naar Kevelaer**

Op zaterdag 7 december a.s. organiseren wij een Adventsreis naar Kevelaer. Via opstapplaatsen naar Tiel voor de koffiestop. In Kevelaer heeft u alle tijd om rond te kijken bij de Kerststallenmarkt etc. In de middag een eucharistieviering en een diner. Daarna rijden we huiswaarts.

Prijzen: Volwassenen 69 euro, kinderen 0 t/m 12 jaar gratis en 13 t/m 18 jaar 39 euro per persoon. Dit is inclusief de bus, koffiestop, Eucharistieviering en diner.

Opgave bij Yvonne van Stiphout-Boos, 53yvsb6215@gmail.com of 06 222 48 723.

Naam, adres, tel.nr en email. Bedragen kunnen overgemaakt worden op NL67 INGB 0005 2625 19 t.n.v. I.P.M. van Stiphout-Boos, o.v.v. Adventsreis Kevelaer 2024.

Deze aankondiging komt ook in Bisdomblad: Samen Kerk.

Namens Bisdom Haarlem-Amsterdam

Yvonne van Stiphout-Boos.

# Een eeuw geleden III

*Om een en ander beter te kunnen begrijpen: toen stond er nog de vorige kerk, gebouwd in 1877; de pastoor was A.J.M. van Meeuwen, in 1923 tot pastoor benoemd, er was één kapelaan, J.H. van Kessel, eveneens in 1923 benoemd, en sedert 1898 was de koster W. Kaandorp. De parochie telde ongeveer 2000 parochianen.*

= Zondag 2 November 1924. 2 November is de gedenkdag van Allerzielen. Omdat deze dag in dit jaar op een Zondag valt, wordt Allerzielen nu op de Maandag daarop gevierd. Wel is er ter voorbereiding op Allerzielen op Zondag om 19.00 uur een Zielenvespers met preek en rozenhoedje en is er gelegenheid om te biechten tussen 14.30 en 15.30 uur om de gelovigen in staat te stellen een volle aflaat te verdienen voor de zielen in het vagevuur. Maandag is dan Allerzielendag. De H. Missen zijn vanaf 6.30 uur; te ongeveer 7.15 uur de gezongen Requiemmissen; voor en onder de H. Missen wordt de H. Communie uitgereikt. 's Avonds 19.00 uur Kruiswagoefening voor de gelovige zielen. Vanaf Zondag 2 November 12.00 uur tot de Maandagavond daarop kunnen degenen die deze dagen biechten en communiceren een volle aflaat verdienen voor de gelovige zielen in het vagevuur, zo dikwijls zij de kerk bezoeken en bidden tot intentie van Z.H. de Paus. Schilder Ursem (zijn winkel en werkplaats waren aan de Stationsweg nabij het station) heeft de 14 kleine kruisjes boven de kruiswegstaties verguld voor f 1,= per kruisje.

= Vrijdag 7 November is de feestdag van Willibrordus, de patroonheilige van Nederland en van de parochie. Van oudsher wordt deze dag in Katholiek Heiloo als een Zondag gevierd, de H. Missen zijn dus ook als op Zondag en alle parochianen worden geacht naar de kerk te komen. Omdat het dit jaar tegelijkertijd ook Eerste Vrijdag van de maand is, is er om 7.00 uur een gezongen H. Mis ter ere van het H. Hart, om 10.00 uur de plechtige Hoogmis door de Hoogeerw. Heer P. Stroomer, Deken van Amsterdam met een feestpredicatie door de Zeereerw. Heer P. Roovers, pastoor te Rinnegom. Jarenlang was het bij speciale feesten niet ongebruikelijk om priesters van elders te vragen om te komen assisteren; ook voor de parochianen was dit aantrekkelijk: zij zagen een ander gezicht en hoorden vaak ook een andersoortige preek. Meestal werd een priester uit de omgeving gevraagd of iemand die een band had met Heiloo; Deken Stroomer was Heilooër van geboorte. 14.00 uur is er de plechtige Vespers; na de Hoogmis en de Vespers is er gelegenheid om de reliqui van de Heilige Willibrordus te vereren.

Op deze feestdag en op de dagen onder het octaaf ervan kunnen de gelovigen volgens een bijzonder voorrecht door de Paus aan onze parochiekerk verbonden, een volle aflaat verdienen onder de gewone voorwaarden, als zij deze kerk bezoeken en daar enige tijd bidden voor de verbreiding van het H. Geloof en de verheffing van onze Moeder de Heilige Kerk.

Op het patroonsfeest zal onder alle H. Missen de collecte worden gehouden voor de sieraden der kerk. Er is in het laatste jaar zoveel aan noodzakelijke sieraden en versiering voor onze kerk uitgegeven (o.a. een wierookstandaard, een nieuwe standaard voor het H. Sacrament, vaantje, een rode dekdwaal voor op het altaar, de communiebankkussens, een bidstoel op het priesterkoor, een nieuwe lessenaar, nieuw altaarlinnen, reparaties aan de monstrans en aan de ciborie) dat het sieradenfonds zo goed als geheel is uitgeput. Aan priester- en misdienaarsgewaden moet nog veel hersteld en vernieuwd worden. Het is daarom dat wij voor deze keer deze collecte op ons grote patroonsfeest eens geheel bijzonder in Uw milddadigheid, in Uw liefde en ijver voor de versiering van Gods huis durven aanbevelen.

= Zondag 9 November 1924. Woensdag 19.30 uur vergadering in de Bruno van de leden van de Sint Radboudstichting, die daar de geïnde gelden konden afdragen. Deze leden verzorgden de inning van de bijdragen ten behoeve van de R.K. universiteit te Nijmegen.

= Zondag 16 November 1924. Heden collecte voor de Vereeniging tot bevordering van het Katholiek Byzonder Onderwijs in het Bisdom Haarlem. 14.30 uur H. Familie, afdeling mannen 19.30 uur Marialof, waarna rozenhoedje voor Divera Geertruida Tamis-van Koningsbruggen als lid van de Levende Rozenkrans. Na de Hoogmis vergadering in de pastorie van de zelatrices van de Levende Rozenkrans. Er is gevonden een zilveren rozenkrans, terug te bekomen aan de pastorie. Vrijdag feest van de Opdracht van Maria in de tempel, Zaterdag feest van de H. Caecilia, 7.00 uur gezongen H. Mis.

= Zondag 30 November 1924. Heden begint de Advent, dit is de tijd van voorbereiding op het Hoogfeest

# Adelbertusakker - Steunpunt

van Kerstmis. Op de Zondagen van deze Advent, te beginnen met deze avond, zal dit jaar 's avonds onder het Lof een adventspredicatie worden gehouden. Wij hopen en vertrouwen dat dus velen dit Lof zullen bijwonen.

= Zondag 7 December 1924. 19.00 uur Lof met adventspreek. Maandag feest van de Onbevleete Ontvangenis van Maria. De verplichting van Mishoren en Zondagviering is opgeheven, maar de gelovigen worden aangemaand op deze hoge feestdag van Maria de H. Mis bij te wonen en de H. Communie te ontvangen, de H. Missen zijn op deze dag als op Zondag. 19.00 uur Marialof met rozenhoedje. De ouders van de kinderen die op 18 December aanstaande hun Eerste H. Communie zullen doen, worden verzocht aan hun kinderen aanstaande Dinsdag naar school mee te geven een briefje, waarop staat geschreven de juiste naam, de plaats en de datum van het ontvangen van het H. Doopsel.

= Zondag 14 December 1924. In deze week op Maandag, Dinsdag en Woensdag te 11.30 uur lering in de kerk voor de kinderen die op Donderdag 18 December hun Eerste H. Communie zullen doen. De lering voor de Plechtige Communie vervalt deze week. Donderdag onder de tweede H. Mis de Eerste Communie der kinderen. Woensdag, Vrijdag en Zaterdag zijn quaterntemperdagen, geboden vasten- en onthoudingsdagen.

= Zondag 21 December 1924. 19.00 uur Lof ter ere van St. Willibrord. Woensdag vigilie van Kerstmis, geboden vasten- en onthoudingsdag.

W. Admiraal



*Foto: Zilveren reliëkhouders met een relik van de H. Willibrordus. Gemaakt in 1778. Wordt bewaard in de Willibrorduskerk.*

Op zondagochtend op 18 augustus kwamen vele feestgangers van Egmond op zijn Kop naar de Sint Adelbertusakker, om met een gebedsviering te danken voor de jaarlijkse feestdagen, met pastor Nico Mantje en het Zomerkoor van de parochie.



Tineke en Rie bezochten samen op zondag 8 september de regioviering in Heiloo.

Daar werd het nieuwe thema voor het komende kerkelijk jaar bekend gemaakt, Vrede Vraagt Verbinding. Dat wordt uitgebeeld met een vlieger, de vertegenwoordigers van de parochies ontvingen een grote vlieger.

Wij als Steunpunt in Egmond Binnen wilden ook een vlieger met het thema hebben.

Rie is toen zelf aan de slag gegaan en het resultaat ziet u op de foto. De staart is gemaakt met hartjes waarop de namen van de kerkgangers staan geschreven.



# Rond de waterput-Preek v/d Leek

De activiteiten die de eerste helft van het seizoen van start zijn gegaan draaien op dit moment succesvol. De commissie is nu druk bezig om een programma rond te krijgen voor komend voorjaar 2025. Hieronder drie activiteiten die in oktober en november op stapel staan.

Ook vindt u alle informatie op de website [www.rondewaterput.nl](http://www.rondewaterput.nl)

Aanmelden is over het algemeen noodzakelijk. Dat kan via [rondewaterputnl@gmail.com](mailto:rondewaterputnl@gmail.com) of telefonisch: 072 5330906.

Commissie 'rond de waterput'



- Er zijn in de wereld zo'n 6000 talen bekend. Hoe zijn die ontstaan en verspreid? Geert Booij vertelt daarover op donderdagavond 24 oktober in de Ter Coulsterkerk, aanvang 20 uur.
- Op dinsdagavond 5 november komt de groep 'Achterom' naar de Ter Coulsterkerk om de toehoorders te trakteren op een uurtje poëzie, verhaal en muziek onder de titel 'Op vleugels van hoop...' Aanvang 20 uur.
- Didy Coljée verzorgt op zondagmiddag 17 november de Preek van de Leek in de Witte kerk in Heiloo. Aanvang 15.00 uur.

Ook dit najaar heeft Rond de Waterput weer een streekgenoot bereid gevonden om een 'Preek van de Leek' te houden. De 'preker' trakteert ons op levenslessen en deelt met ons bronnen van inspiratie. De 'preek' wordt afgewisseld met door haar zelf uitgekozen muziek.

Na afloop is er gelegenheid om - onder het genot van een drankje - na te praten met de (s)preekster en met elkaar.

De 'Preek van de Leek' op 17 november wordt verzorgd door Didy Coljée.

Wat doe je als in één klap je leven totaal verandert? Vind je dan een nieuwe kracht in jezelf? Wat leer je dan?

3 mei 2018: De datum waarop Didy's wereld door een ernstig ongeluk veranderde.

In haar 'preek' zal ze vertellen over de bobbelige weg daarna: de prachtige mensen die ze leerde kennen, de steun die ze kreeg, leren leven met uitdagingen en beperkingen, maar ook met nieuwe kracht!

En natuurlijk is er ook muziek!

Didy studeerde organisatiepsychologie, koördirectie en kerkmuziek. Ze werkte vele jaren in personeels-

werk en als dirigent van verschillende koren, waaronder het Dames- en Herenkoor van de Willibrordusparochie. Ze zingt zelf nog steeds graag, zowel solo als in koren.

Wanneer: zondag 17 november om 15.00 uur  
Waar: Witte Kerk, Raadhuisweg 32 Heiloo  
Bijdrage: er is een collecte (contant) bij de uitgang



In het vorige parochieblad stond dat de kopij voor deze editie op 1 oktober moest worden ingeleverd. "Nou" dacht ik: "Dat wordt het niet dit keer, omdat ik ook nog ruim twee weken naar het prachtige Griekenland ging".

Maar toch nog wel iets te melden. Want vlak voordat we weggingen was er de regioviering in Heiloo met veel, zeg maar gerust heel veel aandacht voor het jaarthema "Vrede vraagt verbinding." Ik zal maar heel eerlijk zijn dat ik er niet al te veel van verwachtte. Maar dit bleek echter volkomen misplaatst. Want de viering zat goed in elkaar. De vlieger die als afbeelding van de V van vrede centraal stond of ik kan beter zeggen "hing" had een prominente plaats in de viering. Naar elke locatie is zo een prachtig gekleurde vlieger meegegaan. En nu maar hopen dat er aandacht aan wordt besteed. Want Vrede willen we toch allemaal. Het mooie van dit alles vond ik de positieve reacties na de viering. Een woord van dank is hier wel op zijn plaats voor alle mensen van de voorbereiding en uitvoering van deze regioviering.

Een beetje humor nog rond deze viering. Pastor Igno houdt wel van een grapje, maar nu had ik hem toch even behoorlijk te pakken. Toen ik binnenkwam, vroeg hij meteen of ik de intenties van Egmond mee had. Die zaten natuurlijk in mijn map. Maar ik zei heel serieus: "Nee, die zou u toch meenemen". Je had dat gezicht moeten zien. Het zweet brak hem uit. Ik liet hem maar snel mijn map zien en daarmee was hij gelukkig gerustgesteld. Ik

## Woordje van de voorzitter.

Na een prachtige zomer en nazomer is de herfst ingetreden. De koren zijn weer begonnen en hebben de eerste diensten weer ondersteund. Werkgroepen zijn weer opgestart. Helaas is Mike gestopt in onze parochie, dat was een grote teleurstelling. Per 1 oktober is pastor Eugène Brussee begonnen. We hopen dat hij en zijn gezin zich snel thuis mag voelen. We wensen hem in onze parochie veel voldoening. Dat hij ons zo moge inspireren dat onze kerk een rol blijft spelen in onze gemeenschap.

Vanaf januari is ons Aquariuskoor begonnen met het instuderen van een musical die de titel heeft gekregen 'Hoezo, een gelukkig Kerstmis'. Elders in dit blad meer info. Let op, dit keer komt er ook een middagvoorstelling.

Voor wie steekt u een kaarsje op? Op 2 november staan we stil bij de mensen die ons ontvallen zijn. In een stemmige dienst kunnen de herdenkingskruisjes worden opgehaald en zijn de kerkhoven verlicht!

Elders in dit blad kunt u lezen dat ons herenkoor, samen met Uitgeest en Just Men een kerstmiddag organiseert. Er is een prachtig repertoire samen gesteld. Er is ruimte voor samenzang en een mooi kerstverhaal. Ook dit jaar gaan we weer een kerststallen expositie organiseren. Heeft U nu thuis een bijzonder exemplaar en U wilt deze tentoonstellen, dan houden wij ons aanbevolen. Er is dit jaar is er ook weer ruimte gereserveerd voor kinderen. Zij kunnen zelf gemaakte kerststallen inleveren, bv van lego of ander materiaal. Een kerstdorp of modelspoorbaan zou ook heel mooi passen. We hebben al een toezegging van iemand die 300 hangende kerststallen heeft. In het volgend kerkblad meer info!

Gerard Kaptein, Locatie Raad Jacobus.

vond het prachtig. Hij kon er natuurlijk achteraf hartelijk om lachen.

Pater Pee de Waard is in september een korte periode in Nederland geweest. Helaas net tijdens mijn vakantie. In deze tijd vierde hij zijn 90ste geboortedag. Het is heel erg jammer dat hij dit niet veel eerder bekend heeft kunnen of willen maken. Dan had er zeker ruimte in het voorgangersrooster gemaakt kunnen worden en hadden we uitgebreid aan deze bijzondere gebeurtenis aandacht kunnen besteden. Helaas.... Bij mij komt wel de gedachte op om rond het patroonsfeest van Maria Onbevlekt Ontvangen op 8 december hier nog even bij stil te staan.

Zoals ik in het begin al schreef zijn we net terug van een prachtige vakantie van mijn favoriete vakantieland Griekenland. Elke dag zon, strakblauwe luchten en zo een 28 graden. Kom je terug 14 graden en regen. Toch hou ik ook van Nederland. Want ook Nederland heeft veel te bieden. En als je dan ook hier vlak aan zee woont, ben je bevoorrecht en komen we de winter wel weer door. Wintertijd richting advent en Kerstmis. Drukke tijden voor het kerkgebeuren, maar met elkaar kunnen we er een mooie, gezellige en sfeervolle tijd van maken. Ik wens u een goede voorbereiding en een zalig Kerstmis. Kees Kager.

# Excursies

Terugblik van de excursie naar Verzetmuseum in het kader van het Jaarthema: 'Vrede Vraagt Verbinding'

Na de regioviering op 8 september in de Willibrorduskerk, waar het nieuwe jaarthema met vier kleurrijke vliegers gepresenteerd werd, verliet een select gezelschap de koffieruimte om op stap te gaan naar Amsterdam. In het kader van het jaarthema: 'Vrede Vraagt Verbinding' was er door de regiowerkgroep MOV (Missie Ontwikkelingssamenwerking en Vrede) een excursie georganiseerd naar Amsterdam en het verzetmuseum. Het museum is te vinden tegenover de ingang van Artis.

De sfeer zat er meteen goed in. Mooi ook te zien dat er door zo'n excursie een verbinding ontstaat tussen kerkgangers van verschillende kerklocaties binnen onze regio. In Amsterdam doken we meteen de metro in om bij de halte 'Stopera' weer boven te komen. Daar begonnen we onze excursie bij het Nationaal Holocaust Namenmonument. Een met bakstenen opgebouwd monument met daarop de namen van 102.000 mensen die nooit een graf hebben gekregen. De muren zijn geplaatst in de vorm van vier Hebreeuwse letters die staan voor 'In memoriam'. Daarna liepen we langs de synagogen naar het beeld van de Dokwerker ter gedachtenis aan de Februaristaking van 1941. Toen we weer een klein stukje verder liepen, stonden we stil bij het Auschwitz monument van Jan Wolkers. Het monument is opgebouwd uit gebroken spiegels en het kent het opschrift 'Nooit meer Auschwitz'. In de spiegels reflecteert zich de lucht. Volgens Wolkers symboliseren de gebroken spiegels dat de hemel na Auschwitz nooit meer ongeschonden is. Na al deze indrukken hielden we even pauze in een bruin cafeetje voor een koffiestop en konden we even bijpraten over de monumenten waar we stil hadden gestaan. Weer bijgekomen liepen we langs de Hollandse Schouwburg en het tegenovergelegen Weeshuis richting Verzetmuseum. Het museum laat d.m.v. beelden en met hulp van oor-telefoontje de geschiedenis van de tweede wereldoorlog zien. De kracht van het museum is, dat je aan het denken wordt gezet door de vraag wat 'jij' gedaan zou hebben als je in zo'n situatie terecht zou zijn gekomen. De geschiedenis van mensen in oorlogstijd kwam langs ons voorbij, waarbij vooral al die verschillende vormen van verzet ons diep raakten. Het jaarthema: 'Vrede Vraagt Verbinding' werd in dit museum heel concreet en kwam heel dichtbij. We zijn verbonden met elkaar! Vluchtelingen help je onderduiken, opgepakte mannen en vrouwen help je ontsnappen, in het geheim druk je pamfletten en op een fiets zonder banden zorg je dat die pamfletten op de juiste adressen komen voor verspreiding. Spoorlijnen en archieven met persoonsgegevens worden opgeblazen. Soms hele kleine vormen van verzet. "Er had natuurlijk veel meer verzet moeten zijn", hoor je zeggen. Maar wil je vrede in het groot, maar ook in het klein, (de vrede in en met jezelf en ook de vrede met je Schepper die van ieder mens houdt) dan vraagt dat verbinding. Een verbinding waar we elk moment van ons leven aan mogen werken.

Na de rust in het museum gingen we met de tram door het drukke en chaotische Amsterdam om daarna met de trein terug te reizen naar Heiloo. Voordat iedereen daarna huiswaarts ging, keken we elkaar nog even goed in de ogen. Onderling was er namelijk ook 'verbinding' ontstaan. Een verbinding die elke keer weer naar boven zal komen als we elkaar ontmoeten en gevoelens met elkaar delen over wat we op 8 september samen beleefd en gevoeld hebben. (Johan Olling)



Tweede excursie op woensdag 27 november in het kader van het Jaarthema: 'Vrede Vraagt Verbinding'

Op woensdag 27 november wordt er een tweede excursie georganiseerd. Ook nu gaan we naar Amsterdam. We beginnen in de ochtend met een bezoek aan de Hollandse Schouwburg en het Weeshuis. Twee musea die kortgeleden opnieuw zijn ingericht en opgeknapt. De Hollandse Schouwburg kennen we van de serie 'de Joodse raad' en de film over Walter Süskind. In de Tweede Wereldoorlog werd de schouwburg, gelegen in het hart van de oude Amsterdamse Jodenbuurt, namelijk door de Duitsers gebruikt als verzamel- en deportatieplaats naar Westerbork en de vernietigingskampen.

In de voormalige schouwburg bezoeken we de vaste expositie over de Jodenvervolging.

Daarna gaan we naar het tegenovergelegen voormalige Weeshuis. Via dit Weeshuis verliep de kindersmokkel vanuit de Hollandsche Schouwburg. Er werden geheime operaties gehouden van enkele Nederlandse verzetsgroepen om Joodse kinderen te laten onderduiken die in de Hollandsche Schouwburg bijeengebracht waren voor deportatie naar de concentratiekampen. De kinderen werden per tram en trein naar Limburg, Drenthe en Friesland gebracht waar het verzet onderduikadressen regelde. Er is in het voormalige Weeshuis sinds dit jaar een nieuwe expositie geopend.

Nadat we onze lunchpakketten genuttigd hebben, gaan

# Vredesmaaltijd

we naar het Grote Museum bij Artis. Ging het in de ochtend vooral om 'Vrede', in de middag gaat het vooral om 'Verbinding'. Waar kom je vandaan? Hoe ben je verbonden? Waar zijn we afhankelijk van? Met deze inzichten over jezelf en je relatie tot ander leven komt de vraag 'waar gaan we naartoe?' Het begint bij jezelf. In het Grote Museum ga je op een persoonlijke expeditie, met je lichaam als startpunt. Je kijkt in een spiegel waarin je steeds meer ontdekt. Overeenkomsten met planten, andere dieren en zelfs microben. Je gaat dwarsverbanden zien. Wat jouw darmen doen, bijvoorbeeld, doen de wortels van een boom ook. Toen jij als baby over de grond kroop, bewoog je hetzelfde als een krokodil. Door overeenkomsten als deze ga je anders naar jezelf kijken en naar de wereld om je heen. Je blijkt verbonden te zijn met alles wat leeft, tot in je kleinste vezels en véél afhankelijker dan je dacht. De exposities, installaties, tentoonstellingen, kunstwerken, films en verhalen in het interactieve museum houden je een spiegel voor, confronteren je met vragen en geven

je andere perspectieven. Je ontdekt antwoorden, maar stelt ook nieuwe vragen. Blijf je verwonderen over de schoonheid van de aarde.

Ga je mee? Je kunt je vóór maandag 25 november opgeven voor deze excursie. We vertrekken rond 9.30 uur met de trein. Neem zelf een lunchpakket mee. We willen voor de spits weer thuis zijn. Je kunt je opgeven door een mailtje te sturen naar [aanmelden.activiteit@corneliuskerk-limmen.nl](mailto:aanmelden.activiteit@corneliuskerk-limmen.nl).

Graag vermelden of je een museumjaarkaart en/of OV-kaart hebt. We houden je dan op de hoogte.



Johan Olling  
namens de Werkgroep MOV-HALE  
(Missie Ontwikkelingssamenwerking en Vrede)

Ook dit jaar, op 20 september was er weer een gezamenlijke maaltijd in de Kerkstraat en in de Ontmoetingsruimte naast onze kerk in Heiloo. De maaltijd was weer georganiseerd door de 'Stichting Heiloo voor elkaar'. Aan deze stichting zijn veel vrijwilligers verbonden. Zij organiseren allerlei activiteiten en zij bieden ondersteuning aan statushouders, bijvoorbeeld door middel van cursussen, gespreksgroepen en dergelijke. Hun doel is het bevorderen van een succesvolle integratie van mensen van een andere culturele achtergrond.

Samen met vrijwilligers van de Willibrorduskerk is het een heel mooie avond geworden. Er kwamen maar liefst 150 genodigden.

De burgemeester opende de avond. Ook nam de wethouder van Sociale Zaken deel aan de avond.

De deelnemers hebben zelf maaltijden meegenomen. Deze werden op een grote centrale tafel uitgesteld. Bijzonder was de enorme verscheidenheid aan meest uiteenlopende buitenlandse gerechten. Dit maakte zichtbaar dat veel mensen van Heiloo, zowel met een typisch Nederlandse achtergrond als anderen van totaal verschillende culturele herkomst, hun best hadden gedaan om het de mensen naar de zin te maken! Dank hiervoor aan allen!

Er was ruimschoots mogelijkheden om elkaar te ontmoeten. Met heel wat mensen hebben we gesprekjes gevoerd. De lekkere maaltijden hebben hier zeker bij geholpen! Het viel mij dit jaar op dat er veel mensen, die afkomstig zijn uit een ander land, het Nederlands al goed beheersen! Dat is natuurlijk heel goed!

Na afloop van de maaltijd werd het lied 'HEILOO VOOR ELKAAR' door bijna iedereen meegezongen. Ook dit verhoogde de feestvreugde enorm. Dank aan de voorzanger en aan de gitarist!

Ook de ijskar ontbrak deze keer niet! Natuurlijk kregen de vele kinderen voorrang bij het uitdelen van de ijsjes. Daarna mochten de ouderen aanschuiven. Sommige kinderen glipten later tussen de volwassenen door om een tweede ijsje te kunnen bemachtigen, leuk toch!?

Aan het einde van de avond werden kleine prijsjes verloot. De meesten gingen, verrijkt met een leuk aandenken in de vorm van een gewonnen prijs, gelukkig en voldaan weer naar huis.

Het was mooi te zien dat zoveel mensen uit zoveel diverse culturen samen een prachtige multiculturele avond konden maken, Vrede vraagt Verbinding! Voor herhaling vatbaar, lijkt me!!!

Igno Osterhaus



# Caritas Heiloo

## Bericht caritas werkgroep Heiloo

### Actueel

Ik sloeg vanmorgen de krant open en één van de eerste berichten waar mijn oog op viel was het wederom stijgen van de inflatie door met name het duurder worden van voedingsmiddelen. Het is dus niet zo verbazingwekkend dat onze boodschappentafels nu al twee jaar draaien en meer dan ooit bestaansrecht hebben. Het blijft daarnaast bijzonder dat er dan ook nog steeds veel "inbrengers" zijn die soms gewoon volle tassen of dozen neerzetten! Die kunnen wij niet genoeg bedanken.



Maar bredere aandacht blijft ook noodzakelijk en daarom hield de CWH afgelopen zaterdagmorgen de 28ste weer een inzamelactie bij AH in 't Hoekstuk. Woensdag die week een artikel in de Uitkijkpost, goede PR is van groot belang! Inmiddels hebben wij een uitgebreid draaiboek om e.e.a. goed in de steigers te kunnen zetten. Met heel veel dank aan de lokale winkeliers voorzagen CWH leden, gehuld in wit T-shirt met Caritaslogo, het winkelend publiek van speciale aktieflyers. Reacties en opbrengst waren geweldig en hartverwarmend. Eén reactie was wel zeer ontroerend: een zeer dankbare mevrouw kwam met handen vol artikelen naar ons toe. Ze wist wat het was en dankzij de Caritas ging het nu weer goed met haar! We ontvingen veel positieve reacties: "wat goed dat jullie dit doen".

Het was een drukke zaterdag voor de CWH-leden: 's middags om 13u gaf een delegatie acte-de-presence op de eerste "Meet, Greet & Match" voor vrijwilligersorganisaties in Heiloo. Een initiatief van het "Vrijwilligers Informatie Punt" om nieuwe le-

den en/of vrijwillige collega's te werven, activiteiten of diensten te laten zien en om te netwerken. Dat laatste blijft één van onze kernpunten en de aanwezige CWH-leden zijn daar dan ook vol voor gegaan, met hoopvol resultaat wat uiteraard nog wel een vervolg moet krijgen. Een productieve middag waarin zich ook potentiële vrijwilligers kwamen melden. Uiteraard heeft de CWH zelf een budget maar wij vinden het maatschappelijk belangrijker om de lokale samenleving en bedrijfsleven te betrekken bij onze activiteiten middels aandacht en sponsoring.



De Caritas kan geen structurele problemen oplossen maar middels samenwerking en ondersteuning kan er een hoop!

Een ander aandachtspunt is het blijven wegnemen van vooroordelen over mensen in armoede. Zeer hardnekkig: het "eigen schuld" verhaal. Alsof succes maakbaar is. Zolang je in ons "gave landje" gezond bent en daarbij werk of flink pensioen hebt bof je. Maar het is een dunne lijn tussen "het goed / het niet zo goed hebben". Ellende kan je zomaar overkomen. Bijna drie miljoen mensen moeten leven in bestaans-onzekerheid: onder de armoedegrens,



als werkende arme of AOW-er met klein pensioen. Ongeveer een derde van alle huishoudens worstelt financieel. Een aspect wat daarbij nog wel eens over het hoofd wordt gezien is een opvoeding in schaarste: aan carrière- en woonmogelijkheden, fatsoenlijk inkomen, laagopgeleide ouders, te weinig goede voeding. Dat heeft al vroeg in je leven enorme impact voor je zelfbeeld. Er is weinig zo schadelijk voor je gevoel van eigenwaarde als het langdurig leven in armoede. Kenmerk: je kunt alleen maar in het moment leven en niet vooruitkijken. Je kunt geen afstand nemen van de situatie waar je inzit. Waar je wieg staat is bepalend. Je weet ook niet beter. Andere vormen van schaarste liggen altijd op de loer, net zoals verslavingen. Maar de Caritas oordeelt niet en helpt. Iedereen mag er zijn! Dat geldt ook voor een gemeente als Heiloo. We werken goed samen met het Sociaal Team en het ondersteunen gaat veel verder dan alleen boodschappen. Zo gaat de zorgpremie

volgend jaar weer een tientje p/mnd omhoog en hulpvragen om het ondersteunen bij bijv. tandarts-hulp zijn al geen uitzondering meer. Elke zorgverzekeraar heeft al vele tienduizenden klanten met betalingsachterstanden. Gemeentes moeten alles uit de kast trekken om daar bijstand in te kunnen geven maar het ontbreekt vaak aan mankracht, tijd en financiële middelen. De kloof tussen arm en rijk wordt ook daar pijnlijk zichtbaar met groeiende gezondheidsproblematiek bij de midden- & lage inkomens. Medische bezoeken worden op de lange baan geschoven met vaak desastreus gevolgen: onherstelbaar geworden klachten. Een stabiel leven (op welk niveau dan ook), bestaanszekerheid, goede gezondheidspreventie zijn voorlopig enorme uitdagingen voor welke overheid dan ook.



## **November/december**

Het is nog begin oktober maar wij zijn al volop in voorbereiding voor o.a. onze kerstacties.

## **Vrede vraagt verbinding**

Het tweede weekend van november (09/10) is traditioneel het Caritasweekend waarin extra aandacht wordt gegeven en gevraagd voor het mooie en onbaatzuchtige werk van naastenliefde. Elk jaar weer een nieuw thema, u leest het thema voor dit jaar hierboven. De zondag is de wereldddag van de armen. De collectes zijn ten bate van de Caritas

## **Uw steun is goud waard**

In het decembern timer van het parochieblad zult u weer onze flyer aantreffen, waarin wij uw warme aandacht vragen voor financiële ondersteuning van ons mooie werk. De reactie van de eerder genoemde mevrouw bij de inzamelactie is een prachtig voorbeeld tot waar hulp toe kan leiden.

## **Een lichtpuntje in donkere dagen**

Bij "De Buitenkans", de plantenkassen van de GGZ, hebben wij weer een grote hoeveelheid kerststukjes besteld die wij in de vieringen in de week voor Kerst weer gratis zullen uitdelen om eens aandacht te geven aan iemand bij wie eenzaamheid vermoed wordt.

## **Kerstextraatje**

Wij zijn vorig jaar voorzichtig begonnen met onze "Kerstactie nieuwe vorm": Het anoniem kunnen aanvragen voor jezelf, of iemand anders, van een cadeaubon om iets extra's te kunnen doen met Kerst. In de plaats gekomen van de jaarlijkse eindejaarsuitkering die in het recente verleden plaatsvond. Door de ingevoerde privacywetgeving moesten wij daar een andere vorm voor zoeken. Met het aanschrijven van nieuwe donateurs en het zoeken van nieuwe partners hopen wij deze actie dit jaar een groter en breder vervolg te kunnen geven. De opzet zal in grote lijnen hetzelfde zijn: anonieme aanmelding middels het invullen van een speciale aanmeldingsbrief. Meer hierover later in het jaar.

**Wij oordelen niet, wij helpen.**

# Caritas Egmond aan den Hoef

## Caritas werkgroep Egmond aan den Hoef

Wonend aan de Herenweg in het mooie Rinnegom zien we ieder jaar de seizoenen als het ware voorbij rijden. In de winter zie je de strooiwagens en sneeuwschuivers voorbijgaan om de doorgaande weg begaanbaar te houden, in het voorjaar denderen de trekkers langs om de vakantiehuisjes naar hun plekje op het strand te brengen en wat mij altijd weer een blij gevoel geeft. In de zomer zien we veel campers en caravans in allerlei vormen en maten voorbijtrekken en als september zijn intrede doet komen de trekkers weer om de kleine huisjes naar hun stalling te transporteren en daar word ik dan weer een beetje weemoedig van omdat je weet dat de zomer nu echt voorbij is. Maar ook daar valt weer iets positiefs uit te halen want juist die wisselingen van de seizoenen zorgen voor reuring in je leven. Je bekijkt dingen anders, je beleeft ze op een andere manier en je vult je dagen anders in.

De natuur verschilt, van nieuw leven in het voorjaar, de bloemetjes in de zomer, de hei in de nazomer, de prachtige kleurenpracht in de herfst en een ruwe zee in de winter met soms sneeuw- en ijspret.

Wat kunnen we genieten van mooie wandelingen en fietstochten, van een terrasje 'pikken' en een barbecue of etentje met familie of vrienden. Genieten van evenementen die in de Egmondse volop georganiseerd worden het hele jaar door, van een glaasje wijn bij de kachel en spontane bezoeken van mensen. Het leven heeft veel te bieden als je er maar open voor staat en eraan wilt deelnemen.

Met de overgang van de zomer naar de herfst staan we ook weer aan het begin van een nieuwe actieve periode. Verenigingen gaan weer van start, instanties en organisaties pakken hun taken weer op en de accu's zijn weer opgeladen om er vol tegenaan te gaan.

Ook ons Caritas clubje heeft inmiddels de eerste vergadering weer achter de rug waarin we met frisheid en het bekende enthousiasme van onze leden de agendapunten doornamen en uiteraard stil stonden bij het nieuwe thema van dit kerkelijk jaar: Vrede Vraagt Verbinding.

Wat is verbinding, vroeg ik mij af en hoe ga je er mee om. Het zou mooi zijn als we verbondenheid met elkaar als onze basis zien. We leven op deze aarde met heel veel mensen, die elkaar allemaal nodig hebben. Je wilt iemand zijn in een groter geheel, een kwestie van geven en ontvangen zonder een oordeel te vellen. Maar hoe breng je deze boodschap over en waarom gebeurt dit niet overal om je heen.



Mensen voelen zich vaak meer dan een ander, zijn met zichzelf bezig en kunnen zich maar moeilijk verplaatsen in een medemens of een bepaalde situatie, ze zijn op zoek naar macht.

Terwijl als je kijkt naar wat je gelukkig maakt en hoe je dat met elkaar kunt bereiken waarom dan nog ruzie, oorlog en geweld dan zoek je juist naar die verbondenheid met elkaar en hoe je dat kan versterken.

Probeer er voor elkaar te zijn, zoek elkaar op, geef positieve energie door, praat met elkaar, deel vreugde en verdriet en beleef het leven als de vier seizoenen en probeer in tijden van donkerte zelf het zonnetje te zijn, het maakt de mensen om je heen gelukkiger.

Namens Caritas werkgroep Egmond aan den Hoef  
Karin Twisk

# Adressen

## Parochie Bron van Levend Water

Postadres: Westeweg 267  
1852 AG Heiloo  
Telefoon: 072-533 09 06

✉ info@rk-bronvanlevendwater.nl  
Website: www.rk-bronvanlevendwater.nl

### Financiële Administratie:

Mevrouw Astrid Wiebering-Vlaar  
Telefoon: 072-533 09 06  
✉ financieel@rk-bronvanlevendwater.nl

### Parochieraad:

De heer Martien den Blanken voorzitter  
Mevrouw Marieke Hoetjes-Eijkel secretaris  
De heer Harry Broers penningmeester

### Voor uw kerkbijdrage en andere giften:

**H. Willibrordus:** NL46 RABO 0327 0640 21  
tnv RK Par. Bron van Levend Water, inz. Par. Heiloo  
NL20 INGB 0000 6815 70

tnv RK Par Bron van levend Water, inz. Loc Willibrordus  
**H. Jacobus Major:** NL07 RABO 0300 9542 63  
tnv RK Par. Bron van Levend Water, inz. Akersloot

**H. Adelbertus:** NL88 RABO 0315 7004 91  
tnv RK Par. Bron van Levend Water, inz. RK Egmond

**H. M.M. Alacoque:** NL41 RABO 0315 7479 94  
RK Par. Bron van Levend Water, inz. RK Egmond

**O.L.V. Onb. Ontv.:** NL87 RABO 0315 7041 95  
tnv RK Par. Bron van Levend Water, inz. RK Egmond

### Parochie coördinatoren:

Mevrouw Marieke Hoetjes-Eijkel  
Telefoon: 072-533 09 06  
✉ willibrorduskerk@rk-bronvanlevendwater.nl

Mevrouw Astrid Wittebrood-Schouten  
Telefoon: 072-506 13 64 / 072 533 09 06  
✉ coordinator@rk-bronvanlevendwater.nl

### Begraafplaatsen BvLW:

Willibrordushof, Heiloo:  
✉ willibrordushof@rk-bronvanlevendwater.nl

Sint Jacobushof, de Overtuin, Akersloot:  
✉ jacobusmajor@rk-bronvanlevendwater.nl

Rinnegom, Egmond Binnen:  
✉ rinnegom@rk-bronvanlevendwater.nl

De Karmel, Egmond aan den Hoef:  
✉ dekarmel@rk-bronvanlevendwater.nl

### Caritas Bron van Levend Water:

✉ cwh.heiloo@gmail.com  
✉ caritas.egmondaandenhoef@gmail.com  
✉ cwa.akersloot@gmail.com

## Locatie H. Willibrordus

Adres:  
Westerweg 267  
1852 AG Heiloo  
Telefoon: 072-533 09 06



### Secretariaat:

Openingstijden: ma t/m vr 9.00 tot 11.30 uur  
✉ willibrorduskerk@rk-bronvanlevendwater.nl  
maandag speciaal voor kerkhofbeheer  
✉ willibrordushof@rk-bronvanlevendwater.nl  
vrijdag speciaal voor opgeven intenties  
✉ misintenties@rk-bronvanlevendwater.nl

## Locatie H. Jacobus Major

Adres:  
Kerklaan 37  
1921 BK Akersloot  
Telefoon: 0251-31 22 28



### Secretariaat:

Openingstijden: vr 9.00 tot 11.00 uur  
✉ jacobusmajor@rk-bronvanlevendwater.nl

## Locatie H. Margaretha Maria Alacoque

Adres:  
Herenweg 188-190  
1934 BD Egmond  
aan den Hoef  
Telefoon: 072-506 13 64



### Secretariaat:

Openingstijden: do 9.00 tot 12.00 uur  
✉ rkegmond@rk-bronvanlevendwater.nl

### Pastores

Administrator: Marcelo Salão Rocha pr.  
Priesterassistent: Igno Osterhaus, pr  
bij pastorale spoed en overlijden:  
Telefoon: 06 17 85 80 26  
✉ i.osterhaus@rk-bronvanlevendwater.nl  
Priesterassistent: Nico Mantje, pr.  
Diaken: Eugène Brussee

Centraal rekeningnr:  
**NL 57 RABO 0120 5009 65**  
tnv RK Parochie Bron van Levend Water

# Bron van Levend Water

*De wind nam je mee naar het oosten,  
naar het licht van de nieuwe dag.*

*De wind nam je mee naar het zuiden,  
naar de rust van een nazomermiddag.*

*De wind nam je mee naar het westen,  
naar de gloed van herinneringen in het avondrood.*

*De wind nam je mee naar het noorden,  
naar de poolster om de weg te wijzen in de nacht.*

*De wind viel stil, je vond vrede  
en werd opgenomen in dit stukje levende aarde.*

