

Bron van Levend Water



Parochieblad van de RK Parochie Bron van Levend Water
Heiloo, Akersloot en De Egmond
8^e jaargang nummer 3



COLOFON

De volgende Bron van Levend Water

verschijnt op **2 maart 2025**

Kopij, bestaande uit maximaal 500 woorden.

kunt u uiterlijk **4 februari 2025**
inleveren bij de lokale redacties.

bij voorkeur als Word document per email:

Locatie H. Willibrordus:

willibrorduskerk@rk-bronvanlevendwater.nl

Locatie H. Jacobus Major:

jacobusmajor@rk-bronvanlevendwater.nl

Locatie H. M.M. Alacoque:

drieluik@rk-bronvanlevendwater.nl

De redactie behoudt zich het recht voor om, daar waar nodig, wijzigingen aan te brengen in de aangeleverde artikelen. Indien de inhoud hierdoor wordt gewijzigd, wordt vóór plaatsing contact opgenomen met de schrijver.

Dit parochieblad is ook te vinden op de website van Bron van Levend Water: rk-bronvanlevendwater.nl
Indien u geen parochieblad meer wilt ontvangen kunt u dit doorgeven aan het secretariaat van uw locatie.
Adressen vindt u achter in dit blad.

Foto voorkant:

foto van de kerstgroep in de pastorie van de Santa Maria Sopra Minerva te Rome
Marieke Hoetjes

Foto achterkant:

kerst compositie
Astrid Wiebering



Parochie Bron van Levend Water

p/a Westerweg 267

1852 AG Heiloo

Telefoon: 072-533 09 06

Mail: info@rk-bronvanlevendwater.nl

Website: www.rk-bronvanlevendwater.nl

Kerstmis: feest van hoop

Met Kerstmis vieren we de geboorte van Jezus als Vredevorst. En dat in een tijd dat vrede ver te zoeken is. Omdat er oorlogen zijn die maar voortduren, zoals in het Heilig Land, de plek waar Jezus is geboren. Die oorlog komt soms heel dichtbij door onlusten in onze eigen hoofdstad en door uitingen van antisemitisme. De onvrede die daaruit spreekt wordt door velen gevoeld en is verontrustend. Kunnen we in deze situatie dan wel Kerstmis vieren?

Kerstmis is niet een feest waarop we een soort geforceerde vrede moeten voelen die er niet is. Zoals het ook niet werkt om in een gezin waarin er onuitgesproken spanningen zijn net te doen alsof er niets aan de hand is om het toch vooral gezellig te houden. Maar Kerstmis nodigt ons wel uit om moeite te doen voor de vrede, allereerst onderling en in eigen omgeving. Om niet je eigen onvrede voorop te zetten maar moeite te doen om het goed te hebben met elkaar.

Kerstmis is bovendien een feest van hoop. Omdat de geboorte van Jezus laat zien dat God zich bekommert om deze wereld. Hij werd een van ons. God is nabij. Dat vieren we met Kerstmis. En dat mag ons ook de hoop geven dat we bij alles wat ons overkomt en wat er in onze wereld plaatsvindt, God niet buiten spel staat maar een actieve rol heeft.

Toch zullen mensen de vraag hebben: waar is dan die God? Waarom laat Hij dit alles gebeuren? Ik heb daar geen pasklaar antwoord op. Maar wat ik geloof is dat er niets gebeurt dat Hij niet als het ware meevoelt. Juist omdat Hij mens geworden is. En dat mensen telkens opnieuw proberen te leven in navolging van Jezus en daar hun handelen door te laten bepalen. Het is goed om daar oog voor te houden. Want dat zijn de lichtpuntjes van hoop in een donkere wereld.

Pastor-diaken Eugène Brussee



Zalig Kerstmis

*Vrede en Alle Goeds
voor 2025
voor u en al de uwen!*

*Dank voor uw
betrokkenheid bij
en inzet voor
onze parochie*

*Pastores, bestuur en
locatieraden
Bron van Levend Water*

Heilige van de maand

Leonardus groeide op aan het koninklijke hof. Hij leerde er paardrijden en met zwaard en speer omgaan. De knaap voelde zich als een vis in het water. Clovis I (481-511) moest zijn territorium voortdurend verdedigen tegen invallende Germaanse stammen. Daarbij stond Leonardus hem terzijde. In 493 was Clovis in het huwelijk getreden met prinses Clotilde. Ze was van huis uit christelijk opgevoed en probeerde ook haar heidense echtgenoot over te halen zich te bekeren. Tijdens de oorlog met de Alemannen werd Clovis leger in het nauw gedreven. In wanhoop riep Clovis. 'God van Clotilde, als jij me de overwinning bezorgt, zal ik me laten dopen.' Op het zelfde moment sloegen de Alemannen op de vlucht. Belofte maakt schuld: Clovis ging naar Doornik: na een cursus in de christelijke leer werd hij gedoopt door Remigius, de bisschop van Reims. Ook Leonardus bekeerde zich tot het christendom.



Het zaadje van de christelijke leer wortelde stevig in zijn ziel. Hoe meer hij er over nadacht, hoe meer hij zich afkeerde van het leven in de wereld met al zijn pracht en praal. Toen Clovis hem een hoge functie aan het hof aanbood, weigerde Leonardus, omdat hij de hemelse koning wilde dienen. Daarop wilde de koning hem tot bisschop benoemen, maar ook dat aanbod wees Leonardus van de hand. Hij trok in de richting van de Loire. Aan de oever van die rivier bouwde hij een eenvoudige houten kluis vanwaaruit hij het evangelie predikte.

Leonardus was echter niet tevreden: hij vond dat er te veel volk rond de kluis zwierf. Hij wilde alleen zijn. Daarom trok hij naar Aquitanië. In de wouden in de omgeving van het tegenwoordige Limoges, bouwde hij een hut. Daar leefde hij van kruiden en bessen. Nu had de koning in de buurt een jachtslot liggen. Op zekere dag ging hij jagen, vergezeld door zijn zwangere echtgenote. Midden in het bos kreeg de koningin plotseling zulke hevige weeën, dat gevreesd werd voor haar leven en dat van haar kind. De koning maakte zo'n misbaar dat Leonardus het hoorde. Hij snelde naar de plek in het bos. Leonardus bad vurig tot God en de koningin beviel van een gezonde zoon. De koning was zo dankbaar dat hij Leonardus kisten vol goud en zilver aanbood. De kluisenaar wilde er niets van weten.

'Waarmee kan ik je dan een plezier doen?'

'Geef me een lapje grond waarop ik een klooster kan bouwen.'

Leonardus kreeg zijn grond. Hij bouwde er een klooster waar hij met enkele monniken samenleefde. Omdat hij het land van de nobele koning gekregen had, noemde hij die plaats Nobiliacum, het huidige Noblat. Er was geen water in de buurt, wel anderhalve km verder lopen naar de rivier. Leonardus groef een kuil, en bad tot God: onmiddellijk begon er helder water uit de bodem op te borrelen. Langzaam maar zeker groeide de gemeenschap rond het klooster.

Leonardus overleed op 6 november 559. Ter ere van zijn dienaar Leonardus liet God voortdurend wonderen plaatsvinden.

In de omgeving van Limoges liepen nogal wat struikrovers rond. De graaf deed daar alles aan om dat kwaad uit te roeien. Wie hij te pakken kreeg, liet hij ophangen. Op zekere dag nam de graaf een dienaar uit Leonardus klooster gevangen, ten onrechte. De man werd zonder pardon opgeknoopt. Terwijl hij langzaam stikte, bad hij tot Leonardus. Onmiddellijk voelde hij hoe hij werd opgetild: 'Wees niet bang. Ik zal je helpen' De man zag dat Leonardus hem optilde en de strop van zijn nek haalde. Daarop bracht Leonardus hem naar het klooster terug. Toen de graaf de volgende dag over het wonder hoorde, vroeg hij vergiffenis en schonk hij vele goederen aan het klooster.

Omdat er steeds meer pelgrims op het graf van de heilige kluisenaar afkwamen, wilde men een grotere kerk bouwen. Maar waar? De monniken konden het maar niet eens worden. Op de feestdag van de heilige begon het hevig te sneeuwen. Overal lag de sneeuw wel een meter dik, maar op één plek was geen sneeuw gevallen. Daar moest de nieuwe grafkerk gebouwd worden. Daaromheen groeide een stadje, dat tegenwoordig Saint Leonard de Noblat heet. Omdat dit plaatsje op de pelgrimsroute naar het Noord-Spaanse Santiago de Compostela ligt, verspreidde de verering voor de heilige Leonardus zich vanaf de twaalfde eeuw over heel West-Europa.

Feestdag 6 november.

Opnieuw naar Lourdes

Bedevaart naar Lourdes – Ga je mee?

Heeft u ooit gedroomd van een spirituele reis naar een bijzondere plek, waar de stilte van het geloof en de kracht van gebed samenkomen? Dan is een bedevaart naar Lourdes misschien wel precies wat u zoekt! Dit voorjaar organiseren we een unieke bedevaartreis naar Lourdes, en we zouden het fantastisch vinden als u me gaat!

Waarom Lourdes?

Lourdes, gelegen in het zuidwesten van Frankrijk aan de voet van de Pyreneeën, is wereldwijd bekend als een heilige plaats van genezing en gebed. Elk jaar komen duizenden pelgrims hier samen om de grot van Onze Lieve Vrouw van Lourdes te bezoeken, waar de Maagd Maria in 1858 verscheen aan de jonge Bernadette Soubirous. Deze plek heeft sinds die tijd een bijzondere betekenis gekregen voor velen die op zoek zijn naar genezing, rust of gewoon spirituele verdieping.

Lourdes is niet alleen een plaats van wonderen, maar ook van diepe spiritualiteit. De indrukwekkende grot, de beroemde geneeskrachtige bron, de dagelijkse processies en de prachtige basiliek maken het tot een plek van intense bezinning. Het is een kans om even afstand te nemen van het dagelijkse leven en je te richten op wat werkelijk belangrijk is: je geloof, je innerlijke rust en de kracht van gebed.

Wat kun je verwachten?

De reis geeft u niet alleen de kans om Lourdes zelf te ervaren, maar ook om samen met medegelovigen een bijzondere tijd door te brengen. We zullen de bekende plekken van Lourdes bezoeken: de grot, de kerken, de bron en de stad zelf. Er is volop gelegenheid voor persoonlijke bezinning en gebed, evenals voor gezellig samenzijn en de mooie gesprekken die ontstaan tijdens deze bijzondere reis.

Praktische informatie

De bedevaartreis voor 2025 is gepland van 17 mei t/m 24 mei. We reizen weer comfortabel met de TGV. In Lourdes zelf verblijven we in een fijn 3 sterren hotel op basis van volpension. Heeft u een rolstoel of rollator nodig? Wij zorgen dat deze voor u klaar staat in Lourdes. Kijk voor meer informatie op www.lourdesgroepheiloo.nl.

Lourdesgroep Heiloo is een stichting met ANBI status die zich ten doel stelt om reizen naar Lourdes te organiseren en om dit ook mogelijk te maken voor mensen die het financieel iets minder breed hebben. Dus leest u dit en denkt u: 'Maar dat ik nooit betalen...', neem dan toch even contact met ons op, samen komen we er vast uit.

Om dit alles te kunnen bekostigen hebben we uiteraard ook donateurs nodig. Draagt u ons een warm toe en wilt u ons een gift of donatie geven? Dat kan op rekeningnummer NL60INGB0005243439 t.n.v. Stichting Lourdesgroep Heiloo. Namens onze pelgrims: heel hartelijk dank!

Gaat u mee?

Geïnteresseerd om mee te gaan op deze bijzondere reis? Meld u aan of vraag om meer informatie bij Liesbeth van Zelst, 06-48818568 of bij Mariska Willems, 06-23923406. We hopen u te mogen verwelkomen op deze bijzondere bedevaart!

Samen op reis naar Lourdes – een ervaring die je niet wilt missen!

Bericht kerkhoven

Bericht van kerkhofadministratie Rinnegom

Eerste oproep:

Op 1 januari 2026 is de grafhuur verlopen van het volgende graf:

Locatie B-148

Klazina van den Berg – Boon

Petrus van den Berg

Agatha Cornelia van den Berg - Gaarhuis

Vriendelijk verzoeken wij nabestaanden van deze overledenen of zij die nabestaanden kennen, om zich te melden bij de kerkhofadministratie. De meldingen worden ook aangegeven op het mededelingenbord bij de begraafplaats.

Opheffen graf:

Op 1 januari 2022 was de grafhuur verlopen van het volgende graf:

Locatie D-077

Agatha Klaver – de Boer

Petrus Klaver

Gerardus Klaver

Dit is de laatste oproep voor eventuele nabestaanden om zich te melden. Na 1 april 2025 zal het monument van het graf verwijderd worden. Het graf wordt dan ook opgeheven.

Begraafplaatsadministratie Rinnegom,

Astrid Wittebrood – Schouten, parochie coördinator

rinnegom@rk-bronvanlevendwater.nl

072-506 13 64 (donderdag van 09:00 tot 12:00 uur)

Bericht van kerkhofadministratie De Karmel

Opheffen graven:

Op 1 januari 2022 was de grafhuur verlopen van de volgende graven:

Locatie A03-07

Maria Catharina Goossens

Locatie A10-07

Johannes Huiberts

Geertruida Huiberts – Druyven

Locatie B10-03

Jan F. ten Hove

Coenraad van der Molen

Maria Carolina van der Molen – van Hove

Dit is de laatste oproep voor eventuele nabestaanden om zich te melden. Na 1 april 2025 zal het monument van de graven verwijderd worden. Het graf wordt dan ook opgeheven.

Eerste oproep:

Op 1 januari 2025 is de grafhuur verlopen van het volgende graf:

Locatie B14-04

Jacobus Hendrikus Maria van Duijn

Vriendelijk verzoeken wij nabestaanden van deze overledenen of zij die nabestaanden kennen, om zich te melden bij de kerkhofadministratie. De meldingen worden ook aangegeven op het mededelingenbord bij de begraafplaats.

Begraafplaatsadministratie De Karmel,

Astrid Wittebrood – Schouten, parochie coördinator

dekarmel@rk-bronvanlevendwater.nl

072-506 13 64 (donderdag van 09:00 tot 12:00 uur)

Locatie Heiloo

Overledenen:

Tiny (Catharina Theresia) van Baar-Kuin	* 03-10-1938 † 09-11-2024
Jacob Bakker	* 15-08-1956 † 10-11-2024
Jetty (Henriëtte Bernardina Hermine Maria) Eetgerink	* 12-03-1944 † 11-11-2024
Wilma (Wilhelmina Maria Elisabeth) de Haan-Swart	* 13-03-1961 † 19-11-2024
Fien (Sophia Maria) Pronk-Borst	* 18-11-1937 † 23-11-2024



Locatie Akersloot

Overledenen:

Arnold (Arnoud Wilfred) van Tienen	* 02-11-1967 † 04-10-2024
Atie (Agatha Geertruida) van der Eng-Dekker *	* 02-10-1942 † 09-11-2024



Locatie De Egmond

Overledene:

Olof Glorie	* 10-03-1929 † 16-11-2024
-------------	---------------------------

Voor de familie en nabestaanden bidden wij om kracht en troost.
Wij wensen hen sterkte toe bij dit verlies.

Dopeling

Leen Hopman



Wij bidden dat hij zich thuis mag voelen in onze parochie en mogen opgroeien in geloof.

Liturgisch Rooster

Datum	H. Willibrordus Heiloo Zondag 10.00	H. Jacobus Major Akersloot Zondag 10.00	H.M.M. Alacoque Egmond Zaterdag 19.00 of Zondag 10.00	H. Cornelius Limmen Zaterdag 19.00 en Zondag 10.00
zaterdag 14 december <i>3^e zondag Advent</i>				Med. viering J. Olling
zondag 15 december <i>3^e zondag Advent</i>	Eucharistie I. Osterhaus Dameskoor	W&C-viering parochianen Herenkoor	Eucharistie N. Mantje Soli Deo Gloria	W&C-viering E. Brussee
zaterdag 21 december <i>4^e zondag Advent</i>			Eucharistie I. Osterhaus Hoeverture	Med. viering K. Kint
zondag 22 december <i>4^e zondag Advent</i>	W&C-viering B. Leurink Samenzang	W&C-viering Ph. Kint Samenzang		Eucharistie R. Hoogenboom
dinsdag 24 december <i>Kerstavond</i>	17.00 Kindje Wiegen I. Osterhaus Spontaan Koor 22.30 Nachtmis B. Leurink Spontaan Koor	19.00 Familieviering parochianen Kinderkoor 21.00 Nachtmis I. Osterhaus Aquarius	19.00 Familieviering N. Mantje Hoeverture	16.00 Kleuterkerst 19.00 Gezinsviering E. Brussee 21.30 Nachtmis E. Brussee
woensdag 25 december <i>Kerstmis</i>	10.00 Eucharistie I. Osterhaus D+H-koor	10.00 W&C-viering B. Leurink Herenkoor	07.00 Adelbertusakker N. Mantje 10.00 Eucharistie N. Mantje Soli Deo Gloria	10.30 Eucharistie J. Veldt
donderdag 26 december <i>Tweede Kerstdag</i>	geen viering	10.00 W&C-viering parochianen Samenzang	geen viering	10.30 W&C-viering E. Brussee Harmonie
zondag 29 december <i>H. Familie</i>	W&C-viering E. Brussee Herenkoor	Eucharistie R. Hoogenboom Samenzang	Eucharistie I. Osterhaus Soli Deo Gloria	W&C-viering parochianen
dinsdag 31 december <i>Oudejaarsdag</i>	geen viering	geen viering	19.00 Eucharistie I. Osterhaus Hoeverture	19.00 Oec. Geb. viering K. Kint
woensdag 1 januari 2025 Nieuwjaarsdag	10.30 W&C-viering B. Leurink Dameskoor	10.00 W&C-viering Ph. Kint	10.00 Eucharistie N. Mantje Soli Deo Gloria	10.30 Eucharistie J. Veldt

Liturgisch Rooster

Datum	H. Willibrordus Heiloo Zondag 10.00	H. Jacobus Major Akersloot Zondag 10.00	H.M.M. Alacoque Egmond Zaterdag 19.00 of Zondag 10.00	H. Cornelius Limmen Zaterdag 19.00 en Zondag 10.00
zaterdag 4 januari <i>Openbaring des Heren</i>			Eucharistie N. Mantje Hoeverture	
zondag 5 januari <i>Openbaring des Heren</i>	Eucharistie R. Hoogenboom Herenkoor	Eucharistie I. Osterhaus alle koren		W&C-viering E. Brussee
zondag 12 januari <i>Doop van de Heer</i>	W&C-viering E. Brussee Dameskoor	W&C-viering Ph. Kint	Eucharistie N. Mantje Soli Deo Gloria	W&C-viering K. Kint
zaterdag 18 januari <i>2^e zondag d.h.j.</i>			Eucharistie N. Mantje Hoeverture	
zondag 19 januari <i>2^e zondag d.h.j.</i>	W&C-viering B. Leurink El Shaddai	Eucharistie I. Osterhaus Herenkoor		Eucharistie R. Hoogenboom
zondag 26 januari <i>3^e zondag d.h.j.</i>	W&C-viering Ph. Kint Samenzang	Oec. viering parochianen Herenkoor	Eucharistie I. Osterhaus Soli Deo Gloria	W&C-viering E. Brussee
zaterdag 1 februari <i>Opdracht van de Heer</i>			Eucharistie N. Mantje Hoeverture	
zondag 2 februari <i>Opdracht van de Heer</i>	Eucharistie R. Hoogenboom Herenkoor	Familieviering E. Brussee Kinderkoor		Eucharistie I. Osterhaus
zondag 9 februari <i>5^e zondag d.h.j.</i>	W&C-viering B. Leurink Dameskoor	W&C-viering E. Brussee Herenkoor	Eucharistie N. Mantje Soli Deo Gloria	W&C-viering K. Kint
zaterdag 15 februari <i>6^e zondag d.h.j.</i>			Eucharistie N. Mantje Hoeverture	
zondag 16 februari <i>6^e zondag d.h.j.</i>	W&C-viering Ph. Kint Herenkoor	Eucharistie R. Hoogenboom		Eucharistie J. Veldt
zondag 23 februari <i>7^e zondag d.h.j.</i>	Eucharistie I. Osterhaus Samenzang	W&C-viering parochianen	W&C-viering Ph. Kint	W&C-viering E. Brussee
zaterdag 1 maart <i>8^e zondag d.h.j.</i>			Eucharistie N. Mantje Hoeverture	Gezinsviering K. Kint Kinderkoor
zondag 2 maart <i>8^e zondag d.h.j.</i>	W&C-viering E. Brussee Dameskoor	Familieviering parochianen Kinderkoor		Eucharistie R. Hoogenboom

Week- en kerstvieringen

Vieringen door de week

H. Willibrordus Heiloo

Eucharistieviering	dinsdag	09.30 uur
Rozenkrans	vrijdag	09.30 uur

Steunpunt Egmond Binnen*)

Eucharistieviering	woensdag	09.30 uur
--------------------	----------	-----------

H.M.M. Alacoque Egmond aan den Hoef

Eucharistieviering	vrijdag	09.30 uur
--------------------	---------	-----------

*) vanaf januari 2024 zijn de vieringen in de kapittelkerk van de Abdij, Vennewatersweg 25, 1935 AR Egmond-Binnen

Familieviering op kerstavond



Op kerstavond om 17:00 uur is er een familieviering in de Willibrorduskerk. Deze viering is bedoeld voor iedereen, van 0 – 99 jaar, die van het kerstfeest houdt. We spelen samen met kinderen, die mee willen doen, het kerstverhaal. Iedereen kan mee doen, want in dit verhaal is er voor iedereen een speciaal plekje! Wellicht kent u dat nog van het 'Kindje Wiegen'. We zingen de bekende kerstliederen. We formeren een spontaan koor waar ook voor iedereen een speciaal plekje is. We maken wat licht om ons heen. We geven elkaar warmte en bidden samen een gebedje.

Zo geven we elkaar het Kerstgevoel om door te geven aan alle mensen over de hele wereld.

Wees welkom allemaal!

dinsdag 24 december 17:00 uur Familieviering / Kindje wiegen

Kerstviering Aquariuskoor

Het waren drukke weken voor het Aquariuskoor, maandag repeteren voor de kerstviering en woensdag avond voor de musical.

Voor de kerstviering repeteerden we onder de geweldige leiding van Marja Buur en werden begeleid door een enthousiast combo van Manon Schagen (keyboard), Wouter Molenaar (gitaar) en Anneke van Baar (ritmebox).

Nieuwe liedjes wisselen af met bekende kerstliedjes. Ook uit de musical zingen we enkele liedjes. Gedichten en teksten zijn uitgezocht, kortom het belooft een goede viering te worden.

We zien u graag op kerstavond om half 10.

Namens Aquarius koor Marian Meijne

Kerstvieringen

Kerst op de Akker

In de komende kerstmis zullen we weer de mis vieren op de Adelbertusakker.

Laten we ons eens afvragen. Waarom komen we daar? Wat is er met die plek?

Het is een mooie plek, en het is er rustig. Maar er is veel geleefd, geleden, geloofd en gebeden. De plek heeft een hele lange geschiedenis. Adelbertus, die hier rondtrok en het geloof bracht, overleed in 740 en werd er begraven. De akker was toen al langer een kerkhof geweest, en een plek waar de doden werden vereerd en begraven. Er stond daar toen een houten kerkje.

Meer dan twee eeuwen later had een non in het toenmalige dorp een bijzondere droom. Daarin werd haar opgedragen om Adelbertus opnieuw te begraven in de kapel van de abdij. Dat deed men toen in proces-sie werd het gebeente van Adelbertus naar de abdij gebracht en bijgezet.

Daarna bleek, dat er op de plek waar hij gelegen had een bron was ontsprongen, en het water uit de bron bleek weldra ook geneeskrachtig te zijn. En die is er tot op heden.

De tufstenen muren die nu nog op de plek te vinden zijn, horen tot een latere kerk, die op de plek is ge-bouwd, en die door de geuzenleider Sonoy in de late vijftiende eeuw weer werd vernield.

Het is dus een plek met een geschiedenis van bijna 1300 jaar, en elke keer dat we er komen en vieren beseffen we dat die geschiedenis niet zal stoppen zolang mensen het geloof in Christus in de Egmond en blijven dragen en bewaren.

N. Mantje 2024

De Eucharistieviering op de Sint Adelbertusakker is op 1ste Kerstdag, woensdag 25 december, om 07.00 uur, de zo geheten Dageraad mis.

Pastor Nico Mantje zal voorgaan in deze viering en er is gitaarmuziek ter ondersteuning van de kerstlie-deren die we samen zingen. De paden op de akker zullen verlicht worden met lantaarns.

Er zijn weinig zitplaatsen, wellicht kunt u zelf een stoeltje meenemen en een lampje om de tekst in het boekje te lezen. Eenieder is van harte welkom.

Kerstconcert Erato Egmond met medewerking van New Voice.

Op 22 december 2024 houdt koor Erato Egmond zijn jaarlijks kerstconcert met medewerking van het koor New Voice uit Egmond-Binnen. Beide koren zingen meerstemmig hun eigen repertoire en geza-menlijk enkele liederen. Het belooft een schitterend optreden te worden in de Alacoquekerk, Herenweg 188 in Egmond aan den Hoef. Aanvang is 15.00 uur.

Entreekaarten zijn € 12,50 p.p. en € 7,50 voor kinderen tot 12 jaar. Zij zijn te bestellen via de site www.erato-egmond.nl.

Met een veelzijdig repertoire van klassieke meesterwerken tot moderne koorarrangementen streven wij ernaar om een onvergetelijke muzikale kerstervaring te bieden.

Reserveer nu je kaarten voor het concert en creëer mooie herinneringen tijdens deze speciale tijd van het jaar. We zien je graag op ons concert.

Rond de waterput

De commissie 'rond de waterput' is enthousiast bezig met de voorbereidingen van de tweede helft van het seizoen. Naast de items die al in september zijn gestart zijn er ook nieuwe initiatieven. Zo zal pastor Eugène Brussee in maart een lezing verzorgen over het leven en werk van de H. Augustinus, een onderwerp waarop hij binnenkort hoopt te promoveren. Pastor Ber Leurink gaat zich verdiepen in de laatste (derde) encycliek van paus Franciscus getiteld 'Dilexit nos' 'Hij heeft ons liefgehad'. Hij verzorgt daarover zowel in Limmen als in Heiloo zes bijeenkomsten. Na de jaarwisseling zal mevrouw Henriette den Blanken enkele van haar werken van keramiek tentoonstellen in de Kerkstraat van het Willibrordushuis. U kunt elders in dit blad over deze onderwerpen lezen.

Het nieuwe programmaboekje zal begin januari beschikbaar zijn in de kerken van de regio.



De poppenspeler van Warschau

een muzikale vertelvoorstelling in het kader van Vrede Vraagt Verbinding

Valt er ooit iets te leren van een oorlog? En hoe blijf je overeind als je er middenin zit?

Trio Wilde Eend speelt het verhaal van de joodse tiener Mika Hernsteyn die tijdens de Tweede Wereldoorlog in het getto van Warschau probeert te overleven. In alle ellende weet Mika het verschil te maken. Want met zijn poppenspel brengt hij mensen wat vrolijkheid én bied hij hoop. Levens van vriend en vijand in het getto verweven zich, door hun beider ogen bezien we de oorlog en de nasleep ervan.

Dit grotendeels waargebeurde verhaal krijgt nog meer kleur door ontroerende Oost Europese klezmermuziek en sfeervolle improvisaties, gespeeld door Trio Wilde Eend.

De voorstelling vindt plaats in de Corneliuskerk te Limmen

op zaterdag-avond 8 februari 2025, aanvang 20.00 uur

Er is een collectie na afloop van de voorstelling ter bestrijding van de onkosten



Expositie keramiek van Henriëtte den Blanken

Vanaf begin januari tot aan de Veertigdagentijd zal in de Kerkstraat van het Willibrordushuis een tentoonstelling te zien zijn van de keramist Henriëtte den Blanken uit Heiloo.

Zij vertelt over haar werk:

Kommen, potten en vazen, zoals ze eeuwenlang gemaakt en gebruikt zijn, fascineren mij. Hoe ze gemaakt zijn, vaak met de hand, nét niet perfect en daarom juist zo mooi.

Het zoeken naar de juiste vorm met een passende decoratie is waar het mij om gaat. Ik bouw mijn werk op met ringen, soms ondersteund door een mal. Delen worden gedecoreerd in reliëf. Vorm en decoratie moeten elkaar aanvullen tot één verrassend beeld.

U kunt de tentoonstelling bezoeken iedere werkdag van 9-11.30 uur én op zondag rond de viering van 10.00 uur.



voor elk wat wils voor elk

Ontdek je hart – een serie bijeenkomsten

De parochie organiseert zes bijeenkomsten om dichterbij je hart te komen. Het hart wordt gezien als de zetel van je gevoelens en de bron van liefde. De nieuwe encycliek van paus Franciscus neemt het hart tot uitgangspunt in een wereld “die haar hart lijkt te hebben verloren”.

De titel van de encycliek is *Dilexit nos*. Hij heeft ons liefgehad. (De titel gaat terug op Romeinen 8,35.) Met zijn encycliek roept paus Franciscus op tot een verandering van perspectief. De huidige wereld is volgens hem getekend door oorlog, sociale en economische onevenwichtigheden en een grenzeloos consumptisme. De paus nu spoort de mensheid aan het meest essentiële te herontdekken: het hart.

De parochie organiseert zes bijeenkomsten waarin we kennis maken met de encycliek maar waarin we ook zelf op zoek gaan naar ons eigen hart: hoe krijg je makkelijk toegang tot je hart? We zullen de tekst van de encycliek doornemen en ook gaan oefenen om de letters en woorden tot leven te brengen.

Na *Laudato Si* (over de milieucrisis en de noodzaak van zorg voor de schepping, verschenen in 2015) en *Fratelli tutti* (een oproep tot wereldwijde broederschap en sociale vriendschap in een wereld die wordt verscheurd door conflicten, waaronder oorlogen die worden uitgevochten in naam van God, 2020) is *Dilexit nos* de encycliek die het meest direct uit het hart van paus Franciscus komt.

De bijeenkomsten worden geleid door Ber Leurink. Er zijn geen kosten aan verbonden.

Data en tijden: de woensdagen 12 februari, 26 februari, 12 maart (veertigdagentijd), 26 maart (veertigdagentijd), 9 april (veertigdagentijd), 23 april (paastijd).

In de pastorie van de Corneliuskerk te Limmen beginnen de bijeenkomsten om 15.00 uur. In het Willibrordushuis naast de Willibrorduskerk in Heiloo beginnen de bijeenkomsten op deze dagen om 20.00 uur.

Opgave (graag voor 5 februari 2025) is mogelijk door een mailtje te sturen

- voor Heiloo naar willibrorduskerk@rk-bronvanlevendwater.nl
- voor Limmen naar administratie@corneliuskerk-limmen.nl
- of doe een briefje in de bus van betreffende pastorie met daarop naam en telefoonnummer.

Kerstmaaltijd met vluchtelingen

Op vrijdagavond 20 december is er een kerstmaaltijd met jongeren en vluchtelingen. Het samenzijn vindt plaats in Vredenburg in Limmen. Vanaf 13.00 uur wordt er gekookt. De maaltijd zelf begint om 18.00 uur. Op 20 december stond al een kerstmaaltijd gepland met de jongerengroep van de Corneliuskerk. Door het contact met Patrick de Winter uit Limmen is het initiatief geboren om die maaltijd met vluchtelingen te houden. Sinds anderhalf jaar worden er namelijk 80 vluchtelingen opgevangen in hotel Fletcher in Heiloo. Patrick is als vrijwilliger actief voor deze groep vanuit het verlangen de negatieve beeldvorming over vluchtelingen te doorbreken.

Snuffelen in de Bijbel start weer op

In januari start ik met de Bijbelochtenden onder de titel ‘Snuffelen in de Bijbel’. Ik wil beginnen met het begin: het Bijbelboek Genesis. Na een korte inleiding gaan we in gesprek. Van harte uitgenodigd om mee te doen. De Bijbelochtenden vinden plaats op woensdagochtend van 10.00 uur tot 11.30 uur in de pastorie van de Corneliuskerk. De data voor dit eerste blok zijn: 8, 15, 22 en 29 januari. Aanmelden is niet verplicht maar ik vind het leuk om te horen of je komt.

Pastor Eugène Brussee (pastor@corneliuskerk-limmen.nl)

voor elk wat wils voor elk

Geluidsinstallatie en ringleiding H.M.M. Alacoque kerk

De afgelopen periode waren er veel klachten over de verstaanbaarheid van de voorgangers in onze H.M.M. Alacoque kerk. De geluidsinstallatie is in zijn geheel nagekeken door onze onderhoudsfirmas. Zij hebben de installatie goed bevonden.



De storing bleek in de ringleiding voor hoortoestellen te zitten. Deze is nu opgelost en door de controleurs van 'Stichting Hoor Mij' (NVVS) getest. Voor goed bereik is het belangrijk dat u uw hoortoestel op stand T zet, zodat uw hoortoestel en de ringleiding worden gekoppeld.

De T-stand neemt de galmen weg en de verstaanbaarheid neemt toe. Het is belangrijk om te weten dat de T-stand alleen het geluid uit de ringleiding laat horen.

Bij veel moderne hoortoestellen moet de T-stand apart worden geprogrammeerd of is deze functie simpelweg afwezig. In beide gevallen is het belangrijk om advies te vragen van de audicien.

NB De ringleiding is alleen in het middenschip aanwezig.

Wat is er te doen in de Jacobus kerk Akersloot

Vrijdag	20 december	Samen eten bij Jacobus. Kerstdiner	17.30u
Zaterdag	21 december	Opening Kerststallen expositie	14:00u
Zondag	22 december	Kerstzang middag	15:00u
Maandag	23 december	De Meerzangertjes zingen in Strammerzoom	10.30u
Dinsdag	24 december	Kerstavond: Kinderkoor Meerzangertjes Aquarius	19:00u 21:30u
Woensdag	25 december	Eerste kerstdag viering	10:00u
Donderdag	26 december	Tweede kerstdag viering	10:00u
Woensdag	01 januari	Nieuwjaarsdag viering	10.00u
Zondag	26 januari	Oecumenische viering in de dorpskerk in Akersloot	10.00u
Vrijdag	31 januari	Samen eten bij Jacobus	17:30u
Vrijdag	28 februari	Samen eten bij Jacobus	17:30u

Voor 'samen eten bij Jacobus' de maandag ervoor opgeven bij Hennie Verduin tussen 9.00 en 10.00. telnr 0613199472

Willibrorduskerk

Missiezondag € 220,45

HMM Alacoquekerk

Missiezondag € 145,00

Collectes

Jacobuskerk

Missiezondag € 161,65

Caritas € 160,55

Pax € 235,50

wat wils voor elk wat wils

Geheugensteuntje actie Kerkbalans 2024

In oktober jl. zijn de herinneringsbrieven, net als voorgaande jaren, weer de deur uitgegaan. Mensen die in het lopende jaar al een vrijwillige bijdrage overgemaakt hebben, ontvangen niet zo'n brief dus die weten waarschijnlijk niet waar ik het over heb.

Degenen die het Parochieblad ontvangen en in het lopende jaar nog niets bijgedragen hebben, ontvangen tezamen met het blad van oktober een geheugensteuntje. Niet alleen met de vraag voor een bijdrage maar ook hopen we er op deze manier achter te komen wie nog prijs stelt op de ontvangst van het parochieblad. Ook dit jaar kregen we weer diverse reacties: mensen die ons belden of langs kwamen om te zeggen dat ze het blad niet meer fysiek willen ontvangen omdat zij het digitaal lezen.

Mensen die belden om te vragen hoe wij aan hun gegevens komen. Dat verbaast ons nogal want elke nieuwe inwoner die in onze parochie komt wonen ontvangt een welkomst brief, daarin staat beschreven wat er zoal gebeurd in onze parochie. In deze brief valt ook te lezen dat zij, indien wij niets horen, het parochieblad 6 keer per jaar toegestuurd krijgen.

Dit gaat lange tijd goed totdat er opeens een kerkbalansfolder in de bus ligt ofeen herinneringsbrief/geheugensteuntje.

Uiteraard wordt zowel in de folder alsmede in de herinneringsbrief om geld gevraagd. Zeker in deze onzekere tijden kan dat bij mensen verkeerd overkomen. Maar laten we voorop stellen dat het altijd een vrijwillige bijdrage betreft.

Dit jaar hebben we meerdere mensen weten te bereiken die opeens spontaan een bijdrage overmaken. En dat wordt zeer op prijs gesteld.

Of het nou een bijdrage voor actie Kerkbalans is, een bijdrage voor een actie zoals bijvoorbeeld de schoendoosactie of een bijdrage aan de voedseltafel die opgesteld staat in het Stiltecentrum van de Willibrorduskerk; elke bijdrage (fysiek of geldelijk) is momenteel o zo welkom.

Ik wil dan ook van de gelegenheid gebruik maken om op deze manier, mede namens het parochiebestuur en de locatieraden, een ieder hartelijk te bedanken voor alle bijdrages die wij tot nu toe hebben ontvangen. Want laten we met elkaar waarmaken dat kerkzijn ook "Verbinden" is en dat is in deze tijden o zo nodig.

Astrid Wiebering – Vlaar

Weetje:

Wist u trouwens dat u zich in de locatie Heiloo kunt aanmelden voor ontvangst van de wekelijkse nieuwsbrief? Deze kunt u per mail ontvangen of u kunt hem meenemen vanuit de Kerkstraat in de Willibrorduskerk. Ook kunt u de nieuwsbrief lezen op de facebook pagina van de Willibrorduskerk en op de website van de RK Bron van Levend Water onder het icoon van de Willibrorduskerk. Aanmelden 's morgens bij het secretariaat: 072 5330906 of via willibrorduskerk@rk-bronvanlevendwater.nl

Informatieavond over Eerste Communieviering 2025

Op woensdag 29 januari zal er op 19.30 uur een informatieavond zijn over de Eerste

Communievoorbereiding in de pastorie van de Corneliuskerk in Limmen. Op 18 mei 2025 zal de Eerste Communie gevierd worden. Wil uw kind meedoen geef hem of haar dan alvast op. Dat kan via het emailadres: communiewerkgroep@corneliuskerk-limmen.nl

Hartelijke groet vanuit de communiewerkgroep,
Pastor Eugène Brussee



wat wils voor elk wat wils

Unieke Kerstzang-middagen in Akersloot en Uitgeest

Op twee zondagen in december kunt U genieten van een unieke kerstzangmiddag.

Op deze middagen kunt U luisteren naar een sfeervolle kerstzang van een groot mannenkoor, er is ook samenzang en er wordt een mooi kerstverhaal verteld.

Vertellers in Uitgeest zijn Marianne Rodenburg en Gré Tijmis, verteller in Akersloot is Jeane Eekels.

Het projectkoor bestaat uit zangers van drie koren: St. Caecilia (Akersloot), Laus Deo (Uitgeest) en JustMen (Limmen). Ook zingen een aantal gastzangers mee.

Het koor wordt geleid door dirigente Cora de Lange, en organist is Ton Schoen.

U kunt op 22 december in Akersloot de zangmiddag combineren met een bezoek aan de prachtige de kerststallen-tentoonstelling.

De Kerstmiddagen zijn: op zondag 15 december om 15.00 uur in de kerk van Maria geboorte in Uitgeest en op zondag 22 december om 15.00 uur in de Jacobus-kerk in Akersloot. De toegang is gratis.

Bijbelavonden voor jongeren

Op 26 november heb ik een eerste Bijbelavond voor jongeren georganiseerd en daarmee het initiatief opgepakt dat pastor Mike Nachtegaal indertijd is begonnen. Vind je het leuk om mee te doen of wil je informatie ontvangen over de data mail dan naar: pastor@corneliuskerk-limmen.nl.



Pastor Eugène Brussee

Kerstkaartenactie

U heeft ze misschien alweer gezien in de Kerkstraat; er zijn weer kerstkaarten te koop. Ze zijn weer prachtig en zó divers; er is keuze genoeg.

Deze kaarten worden kosteloos gemaakt door een paar parochianen en de hele opbrengst is voor onze kerk. Ze kosten €1,- of €1,50 per stuk. Helaas kunt u niet (meer) pinnen, maar alleen contant afrekenen. De kaarten blijven tot de kerst in de standaard en worden steeds opnieuw aangevuld zolang de voorraad strekt. Na de viering kunt u ze kopen bij een medewerkster van het secretariaat. Heeft u al uw geld al bij de collecte gegeven, kom gerust langs op maandag t/m vrijdag tussen 09.00 -11.30 uur. Het secretariaat is dan open en dan heeft u alle gelegenheid om op uw gemak kaarten uit te zoeken.



Bezoek van de leerlingen van Kindcentrum De Kiem aan de kerk voor kerstmis 2024

Ook dit jaar zullen de leerlingen van de onderbouwgroepen van Kindcentrum De Kiem uit Egmond aan den Hoef voor kerstmis een bezoek brengen aan de H.M.M. Alacoquekerk. Op maandag 16 december a.s. en dinsdag 17 december a.s. zullen de groepen 1 / 2a, 1 / 2b, 3 en 4 een rondleiding en uitleg krijgen.

Waarom vieren we kerstmis? Waarom wordt er een stal met stro en beelden neergezet? Wat zijn dat voor beelden? En waarom staat er vier weken voor kerstmis een adventskrans met vier kaarsen erop in de kerk? Wat betekent Advent?

Het is heel fijn dat de leerlingen en hun leerkrachten in de kerk komen.

Zó bereiden we ons voor op kerstmis!
Ik werk graag mee!

Laura Habraken

Zalig kerstmis.

Dit zijn de woorden waarmee ik mijn stukje in het vorige parochieblad mee afsloot. U zult toen misschien wel gedacht hebben: "Nou Kees is er ook al vroeg bij". Maar op dat moment was ik in de veronderstelling dat dit de kersteditie was. Echter bij het verschijnen van het blad zag ik dat er voor Kerstmis nog een nieuw blad (deze dus) zou verschijnen. Hiermee mijn vroege kerstwens te hebben verklaard en u bij deze een gezegend Kerstmis wensend.

Op 13 oktober werd in Limmen Eugène Brussee als nieuwe pastor geïnstalleerd. Naast de parochie bron van Levend Water valt de parochie Limmen onder één bestuur. Dus twee parochies één bestuur. Op de woensdag voorafgaand aan deze viering werd ik benaderd door Johan Olling met de vraag of ik vanuit de locatie Egmond aanwezig wilde zijn om de nieuwe pastor iets aan te reiken in dit geval het liturgisch gewaad genaamd de dalmatiek. Daar ik moeilijk nee kan zeggen, antwoorde ik positief op zijn vraag. Bij het naar binnengaan werd mij door Johan de dalmatiek aangereikt. Op dat moment nog niet wetende dat er ook van mij nog een kort woordje werd verwacht. Bij de opening waren alle vier locaties vertegenwoordigd met een symbolisch "geschenk". Uit Heiloo een Bijbel (catechese), Limmen een voedselpakket (diaconie), Akersloot een omgevingskaart (kerkgebouw) en vanuit Egmond dus een dalmatiek (liturgie) Bij het overhandigen werd mij dus volkomen onverwacht een microfoon in handen gedruwd en probeer er dan op dat moment maar iets van te maken. Al had ik het geweten had ik me er in ieder geval een beetje op kunnen voorbereiden. Een gemiste kans. Al met al is de viering keurig verlopen. Na de viering was er uiteraard koffie en was men in de gelegenheid om de nieuwe pastor te feliciteren met zijn benoeming.

"Bij het koffiedrinken zag ik Astrid Wittebrood, Martien den Blanken (voorzitter bestuur) en Bart Putter (afgevaardigde bisdom) staan en liet mij deze mogelijkheid niet ontgaan om even in te breken in hun gesprek. Ik zei dat ik even een ondeugende opmerking wilde plaatsen. Ik zei: "Als Limmen nu vandaag goed naar het evangelie heeft geluisterd, waren wij nu één parochie". Aan hun reacties te zien begreep men precies wat ik bedoelde. Voor de nieuwsgierigen onder u Marcus 10, 17-27."

Eugène is inmiddels in alle locaties al één of meerdere keren voorgegaan en zoals ik van diverse parochianen na de viering op 10 november in Egmond heb begrepen, was men hierover tevreden. Hiermee is het pastoraal team wel weer wat versterkt, al verwijs ik hierbij ook nog naar de woorden, die Martien den Blanke (voorzitter bestuur) aan de afvaardiging van het bisdom tijdens de installatie om nog minimaal een pastor voor de regio erbij te krijgen.

De Allerzielenvieringen in Egmond is goed verlopen met veel kerkgangers. Dank aan allen die hieraan hebben meegewerkt. Het was alleen heel jammer dat de geluidsinstallatie het die avond liet afweten. Inmiddels is dat probleem gelukkig opgelost. Dit geldt ook voor de verwarming in kerk en pastorie. Er zijn nog mensen in en om de gebouwen die hierover min of meer kunnen worden aangesproken en die kunnen dan verdere stappen ondernemen om de eventuele problemen op te lossen. Het zou echter heel mooi zijn om deze mensen die het al zo lang doen eens te kunnen ontlasten. Vandaar toch weer een nieuwe oproep voor nieuwe vrijwilligers. U kunt zich altijd aanmelden. Het secretariaat is elke dondermorgen geopend.

Op naar Kerstmis. Het feest van Licht, liefde en vrede. Laten wij dat met elkaar proberen waar te maken. Te beginnen in onze eigen omgeving en laten we hopen dat de grote wereldmachten ook eens stappen maken in die richting. Ik wens u tot slot en nu is Kerstmis dichtbij een Zalig Kerstmis.

Kees Kager

Caeciliafeesten

19 november: Afscheid koorleden en jubileum bij St. Caecilia zangkoor.

Na 's morgens onze jaarvergadering te hebben gehouden komen we 's avonds met partners bijeen in het parochiecentrum. Aanleiding hiervoor is het feit dat er drie koorleden afscheid genomen hebben en aandacht aan het 25-jarig jubileum van onze organiste Ria Pijlman, die echter door omstandigheden niet aanwezig kan zijn. Jammer, de aandacht die ze verdient voor haar inzet voor ons koor kon haar nu niet gegeven worden.

Afgesproken wordt dat er een delegatie van het bestuur contact met haar opneemt om haar de bloemen en cadeau te overhandigen.

Na ontvangst met koffie en gebak neemt de voorzitter het woord. Eerst het afscheid van de koorleden. Andries Plooy, lid sinds 2002. Jan Buur lid sinds 2012. Wim Hoogland lid sinds 1959.

Alle drie worden door voorzitter toegesproken en bedankt voor hun inzet in al die jaren. Memorabel is dat Wim Hoogland 65 jaar lid van het koor is geweest, en in al die jaren zeer verdienstelijk geweest is en behulpzaam op alle fronten.

De scheidende leden krijgen een boeket anthuriums aangeboden en hen wordt een vis-waardebon overhandigd. Als koor hebben we toen een lied gezongen waarin alle namen genoemd werden. Een couplet betrof natuurlijk ook onze organiste Ria.

Maar alles werd op video gezet dus kan ze het alsnog zien en horen.

Ook de dirigente Cora werd voor haar inzet bedankt met een mooi boeket en Arie Krom voor zijn vele werk voor het koor ook een vis-bon.

Al met al een gezellige zeer geslaagde avond.

Arie Veldt

Twee koorjubilea in de Willibrorduskerk

Voor één keer zijn we op zondag 24 november terug naar de 'echte' kerk en wel om het feest van Christus Koning én van Sint Caecilia te vieren. Traditioneel een feestdag van de koren, omdat Caecilia de patrones is van de muziek, de instrumentmakers en zangers. Dit patronaatschap blijkt overigens te berusten op een verkeerde interpretatie van een regel uit de vespers van haar feestdag. Maar dat is geen beletsel om haar als patrones te blijven eren!

Het Caeciliafeest is er ook een mooie gelegenheid jubilerende koorleden een blijk van waardering te geven in de vorm van een onderscheiding van de Gregoriusvereniging. Het aantal jaren dat men al koorlid is, is vaak niet meer exact te achterhalen, maar we houden ons maar vast aan de vorige huldiging, zoals die vermeld stond in de Grote Communicatie. In 2014 werd daarin vermeld dat mevrouw Ans van Baar en de heer Nico Veerkamp beiden de gouden Gregoriusmedaille kregen voor 40 jaar lidmaatschap van een kerkkoor. Dan zullen zij nu in ieder geval al 50 jaar hebben gezongen. Er is dan ook voor hen het 'insigne 50' aangevraagd.

Na een feestelijke viering, waarin zij de versierselen opgespeld krijgen, is er koffie in de Kerkstraat en worden de jubilarissen in het zonnetje gezet en toegesproken.

Ans van Baar is vanaf 1974 in vele koren van de Willibrorduskerk te horen als sopraan, altijd zuiver en welluidend. Het begon met Die Schaeckelsinghers, een min of meer 'jongerenkoor, met een eigen combo. Daarna maakte ze deel uit van de Cantoresgroep, een kleine groep die de samenzang ondersteunde. Ook was ze ac-



Caeciliafeesten - Kerststallen

tief in het Oecumenisch Koor, een projectkoor dat vieringen in zowel Protestante als katholieke kerken ondersteunde.

Tenslotte is zij 12 jaar geleden het Dameskoor van de Willibrorduskerk komen versterken.

Als koffiedame zorgt ze ook hier voor koffie en breng ze altijd gezelligheid met zich mee.



Nico Veerkamp begon zijn loopbaan als koorzanger op zijn achtste, in de binnenstad van Amsterdam. Na zijn loopbaan als zeevarende werd hij lid van een koor in Hensbroek en, eenmaal gevestigd in Heiloo, van het Sint Caecilia Herenkoor. Zijn kennis van liturgie en Gregoriaanse zang is zeer waardevol voor het koor. Sinds 2016 is hij voorzitter, bereidt met secretaris Jacques Brattinga de vergaderingen voor en onderhoudt de communicatie. Ook verzorgt hij door de week de muziekmappen samen met Harry Reimert en is vaak nog eerder dan de kosters aanwezig voor een viering.



Kerkgangers, pastores, koorleden en dirigent, allen zijn wij de jubilarissen zeer dankbaar voor hun onvermoeibare inzet voor onze parochiegemeenschap!

Marieke Hoetjes

Kerststallen expositie in de St. Jacobus kerk Akersloot

Voor de vijfde keer organiseren we een kerststallen tentoonstelling in onze kerk.

We mochten de afgelopen jaren veel mensen begroeten en we hebben veel enthousiaste reacties ontvangen. Dit jaar worden ongeveer 300 kerststallen opgesteld. Stuk voor stuk mooie exemplaren en ze komen uit alle delen van de wereld.

We hebben weer de beschikking over de prachtige collectie kerststallen van mevr. Gerda de Jong, mevr. Gerda Tiebie uit Castricum en nog enkele andere parochianen.

De kerststallen die ingebracht zijn krijgen een mooie plek in onze kerk. Elk jaar haalt Gerda een deel van haar verzameling van zolder. Altijd verrassend welke mooie, bijzondere exemplaren er tevoorschijn komen. Tevens hebben we de prachtige kerst borduurwerken van Marianne Hogeterp aan de muur hangen. Ook treft u een mooie collectie engelen aan, van Hennie Verduin. Een traditie is, dat de Jacobus kerk met Kerst sfeervol wordt versierd met bloemen, kerstgroen en heel veel lichtjes.

We hebben ook aan de kinderen gedacht, en voor hen hebben we een eigen plek in de kerk waar hun knutsels en creatieve bouwwerken tentoongesteld zijn. Kortom de moeite waard om de Jacobuskerk te bezoeken. U bent van harte welkom in de Jacobus kerk, ingang Julianaweg Akersloot.

Geopend vanaf zaterdag 21 december t/m zondag 5 januari.

Elke dag van 14.00 tot 16.30 uur.

1e en 2e Kerstdag van 11.30 tot 16.30 uur. Nieuwjaarsdag van 12.00 tot 14.00 uur. Toegang is gratis!

Koffie, thee en limonade staan klaar.



Een eeuw geleden IV

Om een en ander beter te kunnen begrijpen: toen stond er nog de vorige kerk, gebouwd in 1877; de pastoor was A.J.M. van Meeuwen, in 1923 tot pastoor benoemd, er was één kapelaan, J.H. van Kessel, eveneens in 1923 benoemd, en sedert 1898 was de koster W. Kaandorp. De parochie telde ongeveer 2000 parochianen.

= Woensdag 24 December is het vigilie voor Kerstmis, zoals elke vigiliedag een geboden vasten- en onthoudingsdag; van 9.00 uur tot 12.00 uur en van 16.00 uur tot 20.00 uur biechthoren. Donderdag is het Kerstmis. Om 5.00 uur 's morgens de Nachtmis, onmiddellijk gevolgd door twee stille Missen; om 9.00 uur en om 9.30 uur wederom een stille Mis en om 10.00 uur de plechtige Hoogmis. Onder de Nachtmis en de Hoogmis is er een collecte voor de sieraden der kerk welke collecte deze keer nog eens bijzonder in Uw milddadigheid en eerbied en liefde voor Gods huis wordt aanbevolen. 14.30 uur is de Vespers.

= Vrijdag Tweede Kerstdag, feest van de H. Stefanus, eerste martelaar, de Missen 7.00, 9.00 en 10.30 uur, de Vespers 14.30 uur.

= Zaterdag feest van de H. Johannes, Apostel en Evangelist, een dag van devotie. De gehele morgen houdt het Kerkbestuur zitting in de pastorie voor het innen van de landhuur. De kerk had een tiental percelen weiland en tuingrond her en der in de gemeente in eigendom - veelal giften van vrijgevege parochianen - die werden verpacht. Destijds was het gebruik (niet alleen in Heiloo), dat de pachtsom eenmaal per jaar, met Kerstmis, moest worden betaald - dit gebeurde dus contant aan de pastorie.

Zondag feest van Onnozele-Kinderen. Na de Hoogmis is de parochiebibliotheek geopend. Deze was gevestigd in een van de klaslokalen van het gebouw naast de kerk (waar nu het uitvaartcentrum is gevestigd). Gevonden een gouden ring, terug te bekomen aan de pastorie.

= Woensdag de laatste dag van het jaar, van 17.00 tot 19.00 uur biechthoren, om 19.00 uur plechtig Lof met predicatie en het Te Deum tot dankzegging aan het einde van het jaar. Het Te Deum is een minstens 15 eeuwen oude Christelijke lofzang, die al eeuwenlang wordt gebruikt als een speciaal danklied aan God.

= Donderdag Nieuwjaarsdag, feest van de Besnijdenis des Heren, de Missen zijn als op Zondag, 14.30 uur Vespers met rozenhoedje, van 17.00 tot 18.00 uur biechthoren.

= Zondag 4 Januari, de eerste Zondag van de maand, dus speciale collecte voor de kerk, die bijzonder wordt aanbevolen. Dan is er weer eens in de twee weken op Zondagmiddag congregatie H. Familie voor de vrouwen.

= Dinsdag 6 Januari feest van Driekoningen, de Missen zijn als op Zondag. Onder alle Missen een speciale collecte voor de Afrikaanse Missiën tot vrijkoping der slaven. 14.30 uur Vespers en rozenhoedje. Donderdag gezongen H. Mis voor de leden van het Genootschap van de Gedurige Aanbidding.

= Zondag 11 Januari tijdens de Missen de jaarlijkse collecte voor de armen van onze parochie, welke collecte ook weer in aller milddadigheid wordt aanbevolen. Elk jaar wordt deze collecte gehouden ter aanvulling van het armenfonds. Zowel de Katholieken als de Protestanten hadden hun eigen armenfonds, waaruit hun geloofsgenoten werden bedeeld; als dat te kort schoot, was er nog, doch slechts in tweede instantie, het Burgerlijk Armbestuur, waar men dan terecht kon.

= Zondag 18 Januari begin van de gebedsweek: op aanbeveling van de Paus gehouden over de gehele wereld voor de terugkeer der niet-Katholieken tot de Moederkerk: De gelovigen worden dus aangespoord deze week thuis als in de kerk dikwijls en vurig te bidden



Een eeuw geleden IV



voor de bekering der niet-Katholieken. De houten offerbus voor de armen ter ere van de H. Antonius was kortgeleden opengebroken; deze is nu deze week vervangen door een goed beschermde in de muur bevestigde ijzeren offerbus, waarop met duidelijke letters is geschilderd "Voor de armen ter eere van de H. Antonius". Dit is een moderne offerbus: er is een gleuf voor het muntgeld, en ter rechterzijde van de bus een klein rond gaatje. Hierin kan het papieren geld, goed opgerold, worden gedaan.

Deze Zondag wordt er nog een heel belangrijke mededeling vanaf de preekstoel gericht. In Alkmaar had men plannen om het oude stadsziekenhuis te vervangen door een modern nieuw Centraal Ziekenhuis. Dit werd Centraal genoemd, omdat het zou worden bestemd ook voor de omringende gemeenten. Aan deze gemeenten werd ook een bijdrage gevraagd en in deze gemeenten werden er ook huis aan huis gelden voor ingezameld. Er was evenwel in Alkmaar al een modern R.K.-ziekenhuis; dus kwam deze oekaze van de kansel: Deze dagen worden er aan de huizen geldelijke giften ingezameld voor de bouw van een modern neutraal ziekenhuis te Alk-

maar. Men wordt er bij dezen op gewezen, dat deze inzameling niet geschiedt ten bate van het R.K. Sint Elisabethziekenhuis te Alkmaar en het zal wel overbodig zijn U te verzoeken geen giften te geven voor het neutrale ziekenhuis. Overigens hebben ook de Heilooër Katholieken, zij het indirect, bijgedragen aan het Centraal Ziekenhuis, want de gemeente Heiloo heeft, evenals vele andere gemeenten in de omgeving, jarenlang bijgedragen aan de exploitatie van dit ziekenhuis.

= Zondag 25 Januari. Na de Hoogmis worden de zelatrices van de Broederschap van de H. Geest en die van de Broederschap van de Kindsheid aan de pastorie verwacht voor de afdracht van de ingezamelde giften. 's Middags wordt een collecte gehouden tijdens de bijeenkomst van de leden van de congregatie van de H. Familie afdeling mannen. Dinsdag 19.00 uur is er in de Bruno de jaarvergadering van de R.K. Kiesvereniging "Recht en Plicht". Wilt er op deze vergadering veel gewichtigs behandeld wordt, worden alle leden verzocht die vergadering bij te wonen.

= Zondag 1 Februari. de eerste Zondag van de maand, dus speciale collecte voor de kerk, die bijzonder wordt aanbevolen. 19.00 uur Lof met rozenhoedje voor de bekering der zondaren. Maandag feest van de zuivering van Onze Lieve Vrouw, Maria Lichtmis. 7.00 uur gezongen H. Mis, voor de Mis wijding en uitdeling der gewijde kaarsen en processie; 19.00 uur Marialof met rozenhoedje. Dinsdag feest van de H. Blasius, patroon tegen keelziekten. Na de Missen wordt de zegen van de H. Blasius gegeven. Deze zegen wordt gegeven met twee gewijde kaarsen, die in de vorm van een Andreaskruis onder de kin worden gehouden - in deze kerk in de eervorige eeuw zelfs met twee brandende kaarsen.

W. Admiraal

Allerzielenvieringen-Adel

Allerzielen 2 november 2024

Vrede Vraagt Verbinding – Rusten in vrede

Zaterdag 2 november hebben wij in de parochiekerk Egmond met elkaar herdacht.

Allerzielen een dag om de naam van een geliefd mens te laten doorklinken.

Daarnaast hebben wij kaarsjes aangestoken. Symbolen van herinnering.

'Aan een tere draad van tranen, rijg ik stil de dagen en maanden van gemis'.

Fijn dat velen van u aanwezig waren in de Allerzielenviering.

Na de herinneringsviering was er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de ontmoetingsruimte. Herinneringen werden gedeeld met een lach en een traan.

Onderstaand gedichtje willen wij met u delen, dit werd gelezen tijdens de herinneringsdienst op 2 november 2024.

De vlieger

Stil sta ik hier

Ik kijk omhoog

Naar de vlieger zonder touw

Vol vertrouwen danst hij daar

Steeds dieper in het blauw

De wolken wenken naar hem: Kom!

Hierheen! Je bent vrij!

Als ik door de velden loop

Wuift het gras naar mij.



Wij blijven aan elkaar denken en wensen u kracht en sterkte toe.

Op weg naar Kerstmis wensen wij u warmte en licht toe.

Warme groet namens de avondwake groep, Anny, Alie, Laura en Marianne

Allerzielen 3 november 2024

Op zondag 3 november om 15.00 uur hebben wij de overleden parochianen en dorpsgenoten van het afgelopen jaar op het kerkhof te Rinnegom herdacht. Die middag werd daar voor het eerst de Adelbertusklok geluid.

Bij het begin van de viering werden lichtjes gegeven aan de nabestaanden, die dit jaar iemand moesten missen. Deze zijn door Wim Apeldoorn jr. gemaakt.

Kerkklok terug naar Rinnegom

Een paar weken geleden kwam Fred Houtenbos bij mij thuis om goed nieuws te brengen. Het nieuws is dat de grote Adelbert klok uit de kerktoren van Egmond Binnen vanmorgen in de klokkenstoel op het kerkhof te Rinnegom is geplaatst.

Deze klok komt oorspronkelijk uit de toren van de Rinnegommer kerk.

De klok stamt uit 1949 en is gekomen nadat de Duitsers de vorige klok hadden weggehaald. De klok is door de inzet van Jan Tervoort behouden voor Egmond Binnen. Met behulp van Theo van Velzen met zijn kraantje, Jan

Het was een ingetogen viering die heel goed door familieleden en dorpsgenoten is bezocht. Pastor Mantje las de lezingen en de namen van hen die in dit jaar zijn overleden.

Rie droeg een gedicht voor en er was muzikale ondersteuning door enkele leden van fanfare Eensgezindheid. De viering was door de geluidsinstallatie voor eenieder goed te verstaan, dankzij het werk van Herman Admiraal en José Boersen.

Rie Apeldoorn-Onderwater
en Tineke Rozen

bertusklok - Adventsactie

Tervoort, Fred Houtenbos, Nic Stuijbergen en Arie Tromp is de klok nu weer terug op Rinnegom.

Er staat een tekst op de klok, deze is in het latijn. Hierbij de vertaalde tekst:

Ter vervanging (van de klok) Adelbertus, die in het jaar 1943 door de Duitse barbaren is weggehaald en vernield, zet ik zijn taak voort, ik die wederom Adelbertus genoemd ben.

Ik roep de gelovigen van Egmond die nog leven op tot de eredienst en de vereniging der heiligen; nadat zij het leven hebben moeten verlaten beklaag ik ze. Petit & Fritsen hebben mij gemaakt in het jaar van onze Heer 1949.



Adventsactie 2024 voor West-Flores in Indonesië

Op West-Flores leven boeren in afgelegen gemeenschappen. Door gebrek aan water kunnen ze echter nauwelijks genoeg voedsel verbouwen. Ze maakten kennis met sorghum, een oude graansoort die zeer voedzaam is, snel groeit en weinig water nodig heeft. De boeren leerden hoe ze sorghum kunnen verbouwen, ontvingen zaden én leerden hoe ze er gezonde gerechten mee kunnen bereiden voor hun kinderen.

Meltiana Rut uit Flores: 'Ik verdien nu een behoorlijk inkomen'



“Een poosje geleden ben ik begonnen met zaaien van sorghum,” vertelt Meltiana Rut (38) vol trots. Ze is tuinder en woont

samen met haar vier kinderen op het Indonesische eiland Flores. “Ik kende het gewas niet. Mijn familie en ik hebben de zaden gekregen van de Ayo Indonesia Foundation, de partner van Adventsactie hier. Ze hebben ons geleerd sorghum te zaaien en verwerken.”

Ouders als Meltiana hebben moeite om voor voldoende voedzaam voedsel te zorgen voor hun gezin. De Ayo Indonesia Foundation, de partner van Adventsactie op Flores, leert haar en andere gezinnen in haar regio om sorghum te verbouwen, een vergeten en zeer voedzaam gewas.

Meltiana woont in de regio Manggarai, waar de meeste mensen leven van de landbouw. Het is een moeilijk bestaan, want er is groot gebrek aan water en het droge seizoen duurt steeds langer. Rijst vormt de basis van de dagelijkse maaltijden, maar voor het verbouwen is veel water nodig. Sorghum is een vergeten gewas dat goed tegen droogte kan, snel groeit en heel voedzaam is. Het verbouwen van deze vergeten graansoort helpt gezinnen als dat van Meltiana enorm; het gaat ondervoeding tegen en zorgt ervoor dat de families zekerder kunnen zijn van een dagelijkse gezonde maaltijd.

Goedkopere maaltijden

“Binnen een dag leerde ik om van sorghum gestoomde cakes, koekjes en andere zoete gerechten te maken,” vertelt Meltiana. “Mijn kinderen zijn er dol op. Pop-sorghum is een snack die ik gemakkelijk en met winst kan verkopen. En tegenwoordig meng ik de rijst met sorghum, dat maakt onze maaltijden een stuk goedkoper. Onze koeien vinden de bladeren en de stengels erg lekker. Dat is goed, want hun mest kunnen we gebruiken voor onze gewassen. Ik verdien nu een behoorlijk inkomen, want naast sorghum heb ik ook geld verdiend met het verbouwen en verkopen van groenten. Wie weet kunnen we binnenkort een paar stuks kleinvee kopen, zoals geiten en varkens. En dat allemaal dankzij jullie hulp!”

Help vrouwen als Meltiana

Help meer vrouwen als Meltiana goed voor hun familie te zorgen en steun Adventsactie. Kijk op www.adventsactie.nl voor meer informatie en om mee te helpen.

U kunt uw bijdragen voor Adventsactie storten in de Adventskist die in de kerk staat. Ook kunt u uw gave overmaken op NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie, Den Haag werkgroep MOV-HALE

Caritas Egmond aan den

Caritas werkgroep Egmond aan den Hoef

Bij ons in huis hangt een wereldkaart en steeds weer verbaas ik mij over het feit hoe klein ons landje eigenlijk is. Een vlekje met amper ruimte om slechts drie steden te vermelden. En toch mogen we best trots zijn op wat we gepresteerd hebben door al die jaren heen en niet te vergeten de inspanningen die geleverd zijn om het land na de oorlog weer op te bouwen.

Waar een klein land groot in kan zijn maar ik denk, dat juist die kleinschaligheid onze kracht is. Je moet het met elkaar doen, korte lijnen, overzichtelijk en daardoor duidelijk. Je kan dan veel bereiken en zo kom ik ook weer op ons mooie Rinnegom uit. Een kleine gemeenschap die vroeger al heel hecht was en nu nog steeds. Met de vertrouwde gezichten maar ook veel nieuwe mensen. Jonge gezinnen met nog heel kleine kinderen maar ook oudere en jongvolwassenen, het maakt het levendig op de buurt en je krijgt zelfs weer Sint Maarten zangertjes aan de deur. Jong en oud door elkaar, zo ook dit jaar weer op ons jaarlijks terugkerend Rinnegommer buurtfeest. Samen er iets gezelligs van maken, gesprekken aangaan, contacten leggen, nieuwe bewoners ontmoeten, aanhoren wat mensen bezighoudt en hoe het met ze gaat. Echte interesse en warmte naar elkaar toe, mooi om daarbij te mogen horen. Sinds anderhalf jaar hebben we ook onze eigen wandelclub, het zijn dingen die verbinden en waar iets moois uit voortkomt. Een goed voorbeeld is het appje van onze jonge buurvrouw die aangaf dat haar wasmachine het ineens begeven had en met twee kleine kinderen ontstond er toch iets van paniek in huis. Vele reacties volgden en in een straal van amper honderd meter kon zij bij velen met haar was terecht. Een andere buurvrouw die gevallen was en loopt te kwakkelen met haar heup kan op veel steun rekenen van de buurtjes en als er verdriet is op de buurt ligt de brievenbus vol met kaartjes, is het een komen en gaan van mensen en staat je huis vol met bloemen. Zelf mocht ik dit jaar weer met de buurtjes Hopman op pad om takjes te knippen en stoofperen te plukken in een boomgaard in Wognum. Door dorpjes als Rustenburg, Hensbroek, Wogmeer, Zandwerven en Bobeldijk, langs kronkeldijkjes met fruitkraampjes langs de weg, molens en kerktorens aanschouwen en over smalle bruggetjes naar ons einddoel. Onderweg getrakteerd worden op een lunch en 's avonds gezamenlijk 'chinezin' om de mooie dag af te sluiten. Een dag met gein, humor, elkaar alles kunnen zeggen en daar een enorm goed gevoel aan over houden dan mag, nee moet, je dankbaar zijn dat je dat mag meemaken en kan doen met elkaar.

Verbinding, mensen samen voegen en warmte overbrengen, dat is een mooi streven waar we met ons Caritas groepje deze tijd ook weer volop mee bezig zijn. Ook dit jaar zijn we weer gestart met onze levensmiddelenactie. In de ontmoetingsruimte en de Mariakapel bevinden zich manden die u kunt vullen met houdbare producten. In samenwerking met de Kledingbank (tot het eind van het jaar nog in Egmond) worden daar pakketten van gemaakt die terecht komen bij mensen die het echt hard nodig hebben.

Een andere activiteit is onze kerstmiddag in Dorpshuis Hanswijk, dit jaar op woensdag 11 december. De mensen van 75 jaar en ouder zijn persoonlijk door ons uitgenodigd terwijl de leeftijdsgroep van 70 tot 75 jaar een uitnodiging in de bus heeft ontvangen. Aan deze middag gaat altijd een viering vooraf, om 10.30 uur in onze eigen mooie kerk.

Een fantastisch samenzijn en inmiddels niet meer weg te denken uit ons dorp. Het doet ons altijd goed om hiermee bezig te zijn maar soms ook overheerst het verdriet omdat we ook dit jaar weer vele parochianen hebben zien wegvallen, ernstig ziek zijn of geestelijk heel erg achteruit gaan. Dan ontstaat er een leegte en je weet dat die niet op te vullen is. Het is goed om hier bij stil te staan en te beseffen dat we alles uit het leven moeten halen wat er inzit.

Kijk naar wat je hebt, wees daar gelukkig mee en probeer te delen want echt, beste mensen, saamhorigheid daar komen we verder mee in ons leven. Onderlinge verbondenheid en solidair zijn met elkaar, dat creëer je echter niet alleen maar altijd samen. Laten we met die gedachte de kersttijd ingaan en meenemen naar het nieuwe jaar.

Hoef, Akersloot en Heiloo

Graag wil ik afsluiten met een dankwoord aan alle mensen, die de Caritas een warm hart toedragen, voor jullie steun, bijdrage en hulp in wat voor vorm dan ook, wij zijn jullie zeer dankbaar. Het geeft ons dat zetje om door te gaan.

Mede namens Marian, Roos, Nel, Ineke, Simon, Tanny en Trudy wens ik u allen een zalig mooi kerstfeest toe, fijne feestdagen en veel gezondheid en geluk voor 2025!

Caritas werkgroep Egmond aan den Hoef
Karin Twisk

Caritas Werkgroep Heiloo

De Caritas heeft als voornaamste doel om een medemens in nood weer een stukje op weg te helpen, het leven weer iets draaglijker te maken. Dit op basis van onbaatzuchtige naastenliefde. Wij kijken daarbij niet naar afkomst, religie of ras. Jij bent in nood en komt bij ons om hulp. Dat is voor veel mensen al een enorme drempel: erkennen dat je het zelf even niet meer redt. Doch elke mens bezit wel een portie zelfredzaamheid en meer veerkracht dan men zelf denkt. Samen met onze hulp lukt het dan meestal wel weer om vooruit te durven kijken. Maar het kan iedereen zomaar overkomen en men komt vaak bij ons als de energie al bijna op is. Wat logisch is als je al een tijdje in de overlevingsstand staat.

Wij vinden een schuldvraag ook niet belangrijk. "Wie zonder zonde is werpe de eerste steen"! We maken allemaal wel eens een verkeerde keus. En soms overkomt narigheid je gewoon. Wij hebben niet voor niets als motto: "WIJ OORDELEN NIET, WIJ HELPEN"!

Het begrip armoede is in velerlei vormen aanwezig in onze 'welvarende' maatschappij. Leefklimaat wordt bedreigd door oorlogen of steeds extremer weer. Mensen slaan op de vlucht en zoeken elders hulp, ook bij ons. Voedselprijzen rijzen de pan uit en zijn voor veel mensen onbetaalbaar geworden. De kloof tussen arm en rijk wordt steeds groter en dat zie je terug in vele, nieuwe, soorten armoede: voedsel/zorg/energie/sport/school. Onze welvarende maatschappij is kwetsbaar geworden en individualisme viert hoogtij.

Wij zien dat als Caritas terug in de aard van de hulpverlening. Financiële ondersteuning bij zorgkosten is al geen uitzondering meer en dat loopt gauw flink in de papieren. Onze boodschappentafels draaien al twee jaar en voorzien in een groeiende behoefte. Maatschappelijke organisaties weten Caritas steeds beter te vinden, we hebben een groot netwerk en zoeken regelmatig de krant op. Gelukkig hebben we vele donateurs die het mogelijk maken om ons mooie werk te kunnen blijven doen. Daar zijn wij ze zeer dankbaar voor.

In dit parochieblad zult u weer onze flyer aantreffen, waarin wij uw warme aandacht vragen voor financiële ondersteuning van ons mooie werk.

Onze acties in december

Bij De Buitenkans, de plantenkassen van de GGZ, hebben wij weer een grote hoeveelheid kerststukjes besteld die wij in de vieringen in de week voor Kerst weer gratis zullen uitdelen om eens aandacht te geven aan iemand bij wie eenzaamheid vermoed wordt.

Wij zijn vorig jaar voorzichtig begonnen met onze Kerstactie in een nieuwe vorm: Het anoniem kunnen aanvragen voor jezelf, of iemand anders, van een cadeaubon om iets extra's te kunnen doen met Kerst. Dit is de plaats gekomen van de jaarlijkse eindejaarsuitkering die in het recente verleden plaatsvond. Door de ingevoerde privacywetgeving moesten wij daar een andere vorm voor zoeken, de 'kerst-cadeaukaart-actie'. Deze kaart voor een lokale supermarkt kan vanaf half november aangevraagd worden. Formulieren vindt u o.a. op het secretariaat van de Willibrorduskerk, in kringloopwinkels en bij 't Trefpunt.

Theo van Diepen,
namens de Caritas Werkgroep Heiloo



Schoenendoosactie 2024

Schoenendoosactie 2024

Maandag 11 november werd de laatste telling gedaan: wat is er nog aan gevulde schoenendozen gebracht en hoeveel verzendkosten en dozen-geld is er nog binnen gekomen?

Wat zijn we ontzettend blij en dankbaar: we kunnen dit jaar wel 240 dozen versturen! Ongelooflijk hoeveel er ook aan het eind van de actie nog aan gevulde dozen, geld en (zelfgemaakte) spullen is binnengekomen.

We willen iedereen die heeft bijgedragen, in welke vorm dan ook, heel hartelijk danken dat we zaterdag 16 november 240 schoenendozen, voor elke leeftijdscategorie 40 dozen, in 24 transportdozen mogen meegeven. In de transportdozen zullen de laatste gaatjes gevuld worden met sjaal, mutsen, handschoenen en truien. De dozen gaan dit jaar naar Albanië.



Schoenendoosactiegroep Willibrorduskerk



Schoenendoosactie Akersloot

Wat heeft iedereen zijn best gedaan, stapels spullen zijn neergezet in de kapel van de Jacobuskerk. Veel schoenendozen zijn gevuld en gebracht naar de kerk, ongelooflijk en hartverwarmend.

Wat er gegeven is, is meer waard dan alleen de spullen. Kinderen in vluchtelingenkampen, arme landen, krijgen een geschenk van onschatbare waarde. Het gevoel dat er op de wereld andere kinderen/mensen zijn, die dit voor hen hebben gevuld.

Tijdens de slotviering van de schoenendoosactie hebben we een film vertoond hoe deze kinderen de dozen krijgen en met veel blijdschap open maken. Dit jaar hebben we weer een flink aantal dozen kunnen brengen naar het inzamelpunt in Purmerend.

Dankjewel, jullie allemaal, namens de kinderen in arme landen,

Marian Meijne

Adressen

Parochie Bron van Levend Water

Postadres: Westeweg 267
1852 AG Heiloo
Telefoon: 072-533 09 06

✉ info@rk-bronvanlevendwater.nl
Website: www.rk-bronvanlevendwater.nl

Financiële Administratie:

Mevrouw Astrid Wiebering-Vlaar
Telefoon: 072-533 09 06
✉ financieel@rk-bronvanlevendwater.nl

Parochieraad:

De heer Martien den Blanken voorzitter
Mevrouw Marieke Hoetjes-Eijkel secretaris
De heer Harry Broers penningmeester

Voor uw kerkbijdrage en andere giften:

H. Willibrordus: NL46 RABO 0327 0640 21
tnv RK Par. Bron van Levend Water, inz. Par. Heiloo
NL20 INGB 0000 6815 70

tnv RK Par Bron van levend Water, inz. Loc Willibrordus
H. Jacobus Major: NL07 RABO 0300 9542 63
tnv RK Par. Bron van Levend Water, inz. Akersloot

H. Adelbertus: NL88 RABO 0315 7004 91
tnv RK Par. Bron van Levend Water, inz. RK Egmond

H. M.M. Alacoque: NL41 RABO 0315 7479 94
RK Par. Bron van Levend Water, inz. RK Egmond

O.L.V. Onb. Ontv.: NL87 RABO 0315 7041 95
tnv RK Par. Bron van Levend Water, inz. RK Egmond

Parochie coördinatoren:

Mevrouw Marieke Hoetjes-Eijkel
Telefoon: 072-533 09 06
✉ willibrorduskerk@rk-bronvanlevendwater.nl

Mevrouw Astrid Wittebrood-Schouten
Telefoon: 072-506 13 64 / 072 533 09 06
✉ coordinator@rk-bronvanlevendwater.nl

Begraafplaatsen BvLW:

Willibrordushof, Heiloo:
✉ willibrordushof@rk-bronvanlevendwater.nl

Sint Jacobushof, de Overtuin, Akersloot:
✉ jacobusmajor@rk-bronvanlevendwater.nl

Rinnegom, Egmond Binnen:
✉ rinnegom@rk-bronvanlevendwater.nl

De Karmel, Egmond aan den Hoef:
✉ dekarmel@rk-bronvanlevendwater.nl

Caritas Bron van Levend Water:

✉ cwh.heiloo@gmail.com
✉ caritas.egmondaandenhoef@gmail.com
✉ cwa.akersloot@gmail.com

Locatie H. Willibrordus

Adres:
Westerweg 267
1852 AG Heiloo
Telefoon: 072-533 09 06



Secretariaat:

Openingstijden: ma t/m vr 9.00 tot 11.30 uur
✉ willibrorduskerk@rk-bronvanlevendwater.nl
maandag speciaal voor kerkhofbeheer
✉ willibrordushof@rk-bronvanlevendwater.nl
vrijdag speciaal voor opgeven intenties
✉ misintenties@rk-bronvanlevendwater.nl

Locatie H. Jacobus Major

Adres:
Kerklaan 37
1921 BK Akersloot
Telefoon: 0251-31 22 28



Secretariaat:

Openingstijden: vr 9.00 tot 11.00 uur
✉ jacobusmajor@rk-bronvanlevendwater.nl

Locatie H. Margaretha Maria Alacoque

Adres:
Herenweg 188-190
1934 BD Egmond
aan den Hoef
Telefoon: 072-506 13 64



Secretariaat:

Openingstijden: do 9.00 tot 12.00 uur
✉ rkegmond@rk-bronvanlevendwater.nl

Pastores

Administrator: Marcelo Salão Rocha pr.
Priesterassistent: Igno Osterhaus, pr
bij pastorale spoed en overlijden:
Telefoon: 06 17 85 80 26
✉ i.osterhaus@rk-bronvanlevendwater.nl
Priesterassistent: Nico Mantje, pr.
Diaken: Eugéne Brussee

Centraal rekeningnr:
NL 57 RABO 0120 5009 65
tnv RK Parochie Bron van Levend Water

*Een kind is ons geboren,
een zoon is ons gegeven' (Jes. 9,5)*

*Vanaf de kribbe vraagt het Kind ons
om de stem van de stemlozen te zijn:
de stem van de onschuldigen
die sterven door gebrek aan water en brood;
de stem van hen die geen werk kunnen vinden
of hun werk zijn kwijtgeraakt;*

*de stem van hen die gedwongen zijn
hun thuisland te ontvluchten
op zoek naar een betere toekomst,
met gevaar voor eigen leven tijdens
uitputtende reizen
en overgeleverd aan de genade
van gewetenloze mensenhandela-
ren.*

Paus Franciscus

Bron van Levend Water

