



Spreuk van de week: 2 februari – Maria Lichtmis

Een kind wordt opgedragen, een belofte vervuld. Oude ogen zien nieuw licht.
Gods trouw gaat door alle tijden. Wij dragen het licht mee in ons leven.

“Mijn ogen hebben uw heil gezien.” (Lucas 2,30)

Algemene mededelingen

Digitale nieuwsbrief

Beste Nieuwsbrief abonnees, in de komende periode zijn we bezig met vernieuwing van de website. Ook de Nieuwsbrief zal daarin meegenomen worden. Tijdens de overgangsfase ontvangt u vanuit een ander mailadres of op een andere dag onze nieuwsbrief. We hopen u toch zo goed mogelijk op de hoogte te kunnen houden.

ASWOENSDAG 18 FEBRUARI 2026: Een askruisje ten teken van bekering

Egmond Binnen: 9.30 uur
Egmond aan den Hoef: 19.00 uur



Dierbare parochianen,
op 18 februari beginnen wij onze 40 daagse voorbereiding op Pasen met Aswoensdag. Met dit uiterlijke teken van het askruisje op ons voorhoofd maken we onze innerlijke verlangens naar inkeer zichtbaar. De priester zal ons dan zeggen: 'Bekeer je en geloof in het Evangelie!' of 'Bedenk wel, stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren'. Aswoensdag en Goede Vrijdag zijn verplichte dagen van vasten en onthouding. In de Vastentijd spoort onze Moeder de Kerk ons aan om de drie geestelijke wapens van gebed, vasten en aalmoes te gebruiken. Zo worden ons hart en ons leven geheiligd om de Paastriduum in de Goede Week te vieren. Ieder van ons is uitgenodigd om in de komende tijd de oude palmtakjes te leveren. Men kan ze leggen in een mand achter in de kerk. Zo worden de oude palmtakjes verzameld om verbrand te worden en met de gezegende as worden we getekend op Aswoensdag. Met Palmzondag juichte de menigte met palmtakjes Jezus toe bij zijn intocht in Jeruzalem: Hosanna! Red ons! Zo uitten ze hun verlangen om redding. Tegelijk een sterke getuigenis. Het oude gaat voorbij. Iets nieuws komt eraan! De oude mens sterft. De nieuwe mens verrijst uit de as. Zo wordt ons hart gezuiverd van de zonden. Onze relatie met God en onze medemens hersteld. En het Sacrament van Boete en Verzoening, de Biecht, helpt ons in dit proces van bekering. Wij worden weer met God en met elkaar verzoend. Wij kunnen echt Pasen vieren! Van harte nodig ik jullie allen uit om samen Aswoensdag te vieren.

Gods zegen, kapelaan Mario Agius

Meditaties in de vastentijd

Ook dit jaar zullen we op woensdagen in de veertigdagentijd onze oecumenische *meditaties in de vastentijd* houden. Het gaat hier om een kort avondgebed, steeds rond het thema *inkeer*. We lezen uit de Bijbel, zingen, bidden en verstillen. Voorgangers en gemeenteleden van de verschillende kerken in Egmond verzorgen de diensten.

De diensten worden gehouden op 25 februari en 4, 11, 18 en 25 maart. Aanvangstijd is 19.30 uur in de Protestantse Kerk, Trompstraat 2 in Egmond aan Zee.

Rond de Waterput voorjaar 2026

Voor het tweede deel van het seizoen heeft de commissie weer een prachtig programma boordevol activiteiten samengesteld. Het programmaboekje, dit maal met paars-witte kaft, kunt u afhalen in onze kerken.

Zie ook onze website www.ronddewaterput.nl voor het laatste nieuws.

Aanmelden kan via ronddewaterputnl@gmail.com of 072 5330906.

Veel vaste programmaonderdelen worden ook in 2026 voorgezet, maar er zijn ook nieuwe initiatieven:

- Diaken Steve Purperhart gaat op de laatste donderdagavond van de maand met belangstellenden lezen in het evangelie van Mattheus, te beginnen op donderdag 26 februari.
- In de Veertigdagentijd is er iedere donderdag om 19.30 uur een avondgebed in de Ter Coulsterkerk. Daarna kunt u deelnemen aan een gespreksgroep o.l.v. ds. Helga Frömming.
- Op dinsdag 10 maart vertelt Jan Tulp over leven en werk van de schilder Jan Mankes in de Ontmoetingsruimte van het Willibrordushuis.
- Er worden weer films gedraaid in de Ter Coulsterkerk. Ze draaien rond het thema 'Geloven in je dromen?' en sluiten daarmee aan bij ons jaarthema. De eerste film is te zien op dinsdag 31 maart 19.30 uur.
- Beeldhouwer en schilder Jos Apeldoorn komt zijn verhaal 'van Timmerman tot Kunstenaar' vertellen in de Ontmoetingsruimte in het Willibrordushuis op dinsdagavond 7 april, 20 uur.
- Pastor Eugène Brussee denkt met ons na over liturgie: 'het minst nuttige, maar het meest waardevolle'. Donderdag 9 april in het Willibrordushuis, aanvang 14.00 uur.
- Gerard Swüste, bekend van KRO-radio, komt naar Heiloo voor een lezing over het boek Job op dinsdag 28 april om 20 uur in het Willibrordushuis.

Vieringen in de week van 2 t/m 6 februari.

Egmond-Binnen	Woensdag	09.30 uur	Eucharistieviering met pastor Mario Agius.
Egmond a/d Hoef	Vrijdag	09:30 uur	Eucharistieviering met pastor Mario Agius.

Vieringen in het weekend 7 en 8 februari.

Egmond a/d Hoef	Zaterdag	19:00 uur	Eucharistieviering met pater Rob Hoogenboom m.m.v. Hoevereture
-----------------	----------	-----------	---

Gebedsintenties:

Overleden

Op 23 januari is Paulina Adriana Francisca Idema - van Dijk overleden.

vrijdag 30 januari was de uitvaartviering, aansluitend vond de teraardebestelling plaats op De Karmel. Wij wensen haar kinderen, kleinkinderen en familie sterkte en Gods liefde toe.

Steunpunt H. Adelbertus

Woensdag 4 februari	Paulien Idema-van Dijk; Voor het welzijn van de 101-jarige mevrouw de Haan-Groen; Ter nagedachtenis aan Olof de Haan, zoon Jos en schoondochter Diana, levende en overleden familie de Haan-Groen; In herinnering Dora Roozen-Apeldoorn, haar man Harry en kinderen John, Marjoke en Nic; Voor alle slachtoffers van het oorlogsgeweld in Oekraïne, het Midden-Oosten en waar ook ter wereld; Voor regeringsleiders en politici, dat zij zich inzetten voor vrede en veiligheid; Voor ons allen hier bijeen;
------------------------	--

H.M.M. Alacoque kerk

Vrijdag 6 februari	Paulien Idema-van Dijk; voor de zieken thuis, in het ziekenhuis en woonzorgcentra
-----------------------	---

Zaterdag 7 februari	Paulien Idema-van Dijk; Jos en Joke de Waard-Kortmann, levende en overleden familie; Olof Glorie; Wouter Groot en Riet Groot-Polle; Jan van Duin en zegen over zijn gezin; voor de zieken thuis, in het ziekenhuis en woonzorgcentra
------------------------	--

Voor het opgeven van intenties kunt u contact opnemen met:

voor Egmond-Binnen:	Mevrouw Tineke Roozen	telefoon: 506 14 44
voor Egmond aan de Hoef:	Parochiesecretariaat	telefoon: 506 13 64
voor Egmond aan Zee:	Parochiesecretariaat	telefoon: 506 13 64

Het stipendium bedraagt € 9,00 per intentie.

Wilt u de Kerk-Krant digitaal ontvangen? Geef dan uw e-mailadres door aan: rkegmond@rk-bronvanlevendwater.nl